



ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ■ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΣΕΛΙΔΑ 20

**ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,
ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ**

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ
kkatsavou@e-typos.com

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΕ

**ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΥΝΑΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ
ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ**



Αν δεν αλλάξουμε το κράτος, δεν θα βγούμε από την κρίση, δηλώνει στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, **Γιώργος Πατούλης**. Απορρίπτει την απλή αναλογική στις κάλπες της Αυτοδιοίκησης, ξεκαθαρίζει ότι εάν μπει όριο στις θητείες των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, το ίδιο όριο θα πρέπει να μπει και για τους βουλευτές, ενώ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα προς την περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου, για την τραγωδία στη Μάνδρα.

Κύριε πρόεδρε, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα της το ζήτημα της μεταρρύθμισης στο κράτος. Δηλαδή;
Η Ελλάδα της δημοκρατικής διακυβέρνησης χρειάζεται ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους. Απαιτείται μια αναδόμηση, ένα νέο μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης, με ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και ουσιαστική αποκέντρωση. Υπηρετώντας το όραμα αυτό, το μήνυμά του επικείμενου συνεδρίου μας είναι: «Αλλάζουμε. Το κράτος, τις ζωές μας, την Ελλάδα».

Και στο παρελθόν έχουν γίνει μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, με πιο πρόσφατη αυτή του «Καλλικράτη».
Τι μεγαλύτερο προσδοκεί;

Στη σημερινή συγκυρία είναι απαραίτητη μια μεγάλη αλλαγή, που θα λάβει υπόψη της τις εμπειρίες που αποκομίσαμε από τα τελευταία 40- τουλάχιστον- χρόνια. Διάστημα όπου ο τόπος μας κυβερνήθηκε με μια λογική συγκεντρωτικού σχεδιασμού. Στο διάστημα αυτό διαχειριστήκαμε πάνω από 1 τρις. ευρώ, αλλά παρά' όλα αυτά δεν αποτύγαμε τη χρεοκοπία. Θεωρώ, λοιπόν, ότι πλέον έφτασε η ώρα για την επανόρθωση του αυτονόητου. Η ώρα να δώσουμε στις τοπικές κοινωνίες τη δύναμη και την ευθύνη να διαμορφώνουν οι ίδιες το μέλλον τους. Το μέλλον ανήκει στην Αυτοδιοίκηση. Σε όλο τον κόσμο, το κέντρο βάρους της ανάπτυξης πέφτει όλο και περισσότερο στους δήμους και το κέντρο λήψης των αποφάσεων μεταφέρεται σε όλο και περισσότερα ζητήματα, από τα πάνω προς τα κάτω. Δεν μπορεί να υπάρξει δυνατή Ελλάδα χωρίς ισχυρούς δήμους.

Μπορεί να υπάρξει ουσιαστική μεταρρύθμιση, χωρίς επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος;

Δεν μπορεί να υπάρξει μεταρρύθμιση χωρίς χρήματα. Δεν μπορεί να επαναληφθεί η ιστορία του «Καποδίστρια» και του «Καλλικράτη». Ουσιαστικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας των δήμων. Ενα κρίσιμη σημασίας ζήτημα για την οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η φορολογική εξουσία. Στην Ελλάδα η φορολογική εξουσία ανήκει αποκλειστικά στο κράτος. Γι' αυτό και σήμερα η φορολογική αποκέντρωση αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση.

Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι; Με ποιον τρόπο θα υπάρξει οικονομική αυτοτέλεια για τους δήμους;

Με την υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών, όπως: Προώθηση της Φορολογικής Αποκέντρωσης. Πρώτο βήμα, ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας να αποτελέσει τοπικό φόρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δήμου, ώστε να προωθεί την τοπική ανάπτυξη.
Άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων της περιόδου 2010-2016, το ύψος

των οποίων ξεπερνά τα 13 δις. ευρώ. Αποκατάσταση των ΚΑΠ. Και καμία περαιτέρω μείωση των πόρων που αποδίδονται στους δήμους, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού. Δημιουργία Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τις χρηματοδοτήσεις της νέας γενιάς παρακρατηθέντων, το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το Πράσινο Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης στους δήμους. Πρόβλεψη των δόμων στο **ΕΣΠΑ**, μέσω ειδικού προγράμματος ύψους 2.000.000.000 ευρώ.

Μεταφορά ακινήτων του Δημοσίου στους δήμους. Σχεδιασμό και εφαρμογή ενός Ειδικού Προγράμματος για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Απόδοση πόρων που μας αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια (τέλη χρήσης βιοσκόπων, φόρος ζώου, πετρελαιοειδή, τέλη παρακαρποσίων Δημοσίου κ.λπ.). Παραχώρηση στους ΟΤΑ του δικαιώματος χρήσης των αιγαλιών και παράλληλη απόδοση μέρους των εσόδων στο κεντρικό κράτος. Στόχος μας είναι με την ταυτόχρονη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων, τα ενοποιημένα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να φτάσουν στα επόμενα χρόνια από το 3,7% του ΑΕΠ, που είναι σήμερα, στο 8%, που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης.

Γιατί διαφωνεί η ΚΕΔΕ με την κυβερνητική εξαγγελία για τη θεσπίση της απλής αναλογικής;

Θέλουμε απλή λογική στη λειτουργία του κράτους και όχι απλή αναλογική στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης. Πουθενά στον κόσμο δεν συνιστά μεταρρύθμιση η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Αυτό που πρέπει είναι η ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας και λειτουργικής μας αυτοτέλειας. Η διαρκής μείωση της χρηματοδότησης των δήμων, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, η έλλειψη προσωπικού είναι τα μεγάλα μας προβλήματα, όχι η απλή αναλογική. Για τους πολίτες σημασία έχει να μπορούν οι δήμοι να κάνουν έργα, να κτίσουν και να συντηρούν σχολεία, να λειτουργούν τους παιδικούς σταθμούς, να συντηρούν τα πάρκα και τις παιδικές τους χαρές. Να εκτελούν αντιπλημμυρικά έργα. Να μπορούν να λειτουργούν τις κοινωνικές τους δομές, οι οποίες κλείνουν από την έλλειψη χρηματοδότησης. Η απλή αναλογική δεν θα μοιράσει περισσότερα χρήματα στους δήμους. Δεν θα ανακαταφέρει δημοσίες εξουσίες, αλλά χάος.

Πώς αντιδράτε στο ενδεχόμενο θέσπισης ορίου θητειών ή μείωσης της θητείας από 5 σε 4 έτη;

Είμαστε αντίθετοι. Εάν όμως μπει όριο στις θητείες των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, το ίδιο όριο θα πρέπει να μπει και για τους βουλευτές. Παράλληλα, απαιτούμε τη θεσπίση συγκεκριμένων πολιτικών για την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών και την ισότιμη αντιμετώπιση τους σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό. Σε όλα τα επίπεδα. Μισθολογικό, συνταξιοδοτικό αλλά και σε δυνατότητες ώστε να μπορούν να διεκδικούνται στο να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Συμφωνείτε με το ενδεχόμενο να αποσυρθεθούν οι δημοτικές εκλογές από τις ευρωεκλογές;

Οι εκλογές της Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «κίνητη εορτή» ούτε είναι δυνατόν να αλλάξει ο χρόνος διεξαγωγής τους, ανάλογα με τις όποιες μικροπολιτικές σκοπιμότητες. ■

Επρεπε να καθοθούν είκοσι μία ζωές για να αντιληφθεί η κ. Δούρου τις ευθύνες του δασάρχη;

Με αφορμή τα τραγικά γεγονότα της Μάνδρας, έχετε έρθει σε αντιπαράθεση με την κ. Δούρου. Πιστεύετε ότι έχει την ευθύνη για τα όσα συνέβησαν;

Επρεπε να συμπληρωθούν τρία χρόνια θητείας της κ. Δούρου και να καθοθούν είκοσι μία ανθρώπινες ζωές, για να αντιληφθεί τελικά ότι απαιτούνται πάνω από 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν μεγάλα έργα, σαν αυτά που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία. Η ίδια παραδέχθηκε έμμεσα ότι έλεγε ψέματα στους πολίτες της Αττικής προεκλογικά, όταν τους υποσχόταν τον Οκτώβριο του 2014 ότι θα ολοκληρώνονταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αλλιώς «θα πήγαμε σπίτι της». Δεν περιμένουμε να πάει σπίτι της. Αλλά σφει-

λει να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες, των οποίων υπήρξαμε την ψήφο. Η κ. περιφερειάρχης, από τη μια, εμφανίζει ένα μεγαλεπήβολο πρόγραμμα έργων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φυσικά δεν έχει υλοποιηθεί παρά σε ελάχιστο βαθμό, και, από την άλλη, κρύβεται πίσω από έναν δασάρχη για να δικαιολογήσει την ανικανότητά της να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Επρεπε να καθοθούν είκοσι μία ζωές για να αντιληφθεί τις ευθύνες του δασάρχη; Τι έκανε τρία χρόνια ως περιφερειάρχης για να αλλάξει το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο; Πόσες πιέσεις άσκησε στην κεντρική κυβέρνηση; Αυτή είναι η δουλειά της και όχι να χρησιμοποιεί τα χρήματα της περιφέρειας για να χρηματοδοτεί τα ρέπου του Βαρουφάκη. ■