

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σ. ΧΙΟΝΙΔΗΣ): Πρόεδρε, πάντοτε λειτουργώ ασμένως μετά τα παραγγέλματά σας.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Κρεμλή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν κάποια στιγμή και ο κύριος Γεωργιάδης ο Άδωνις, ο Αντιπρόεδρος, έφυγε μάλλον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα παρεμβάσεων. Η δική μου τοποθέτηση θα είναι ελάχιστη, γιατί αυτά που είχαμε να πούμε για τα θέματα περιβάλλοντος, για τα θέματα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, δεν τα λέμε απλώς, τα έχουμε καταγράψει με ένα συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, είναι απόφαση συνεδρίου, είναι αποφάσεις της Επιτροπής και ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα μέλη της Επιτροπής. Μέχρι πρόσφατα ήταν και ο κύριος Φάμελος μάλιστα στην Επιτροπή και τον ευχαριστούμε που μας τιμούσε πάντα με την παρουσία του. Και αυτά είναι καταγεγραμμένα. Οιαδήποτε στιγμή βρίσκονται όλες οι τοποθετήσεις μας, ότι έχουμε πει, σοβαρά επιστημονικά κείμενα.

Και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα πρώτα από όλα τους συναδέλφους και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, που μου είχαν την εμπιστοσύνη να Προεδρεύω στη συγκεκριμένη Επιτροπή, όπως και τους επιστημονικούς συνεργάτες, την κυρία Τασία Λαγουδάκη και τον Δημήτρη Μπαϊρακτάρη, τον κύριο Νίκο Σελλά και τον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο. Ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, που υπήρξε μία παραγωγή σοβαρής και τεκμηριωμένης εργασίας και προτάσεων.

Είναι σημαντικό ότι τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα συνέδριά μας, αλλά και τις τοποθετήσεις μας, τα οποία είναι τα εξής σε γενικές γραμμές. Αυτά που θα έλεγα, μπορεί να τα διαβάξει κανείς, αν θέλει κάποιος εκεί, εγώ θα τοποθετηθώ σε πολιτικό επίπεδο.

Είναι σημαντικό πρώτα από όλα να δούμε ότι το θέμα των στερεών αποβλήτων μας αφορά όλους. Τα θέματα της χωροταξίας μας αφορούν όλους. Απλώς τα θέματα της χωροταξίας δεν είναι

τόσο πιασιάρικα και πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι λιγότερης σημασίας από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έρχονται μπροστά μας στην καθημερινότητά μας.

Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι τα θέματα της χωροταξίας, όσο υστερούν, τόσο θα υπάρχει άναρχη δόμηση, τόσο επηρεάζεται η λογική της ποιότητας ζωής στο δομημένο και μη περιβάλλον, τόσο επίσης θα επηρεάζεται ακόμα και το θέμα των απορριμμάτων. Άρα λοιπόν, είναι κρίσιμης σημασίας και σε αυτό το κομμάτι οφείλουμε να βάλουμε γραμμές, επιτέλους να αρχίσουμε να λειτουργούμε.

Θα πω μόνο μικρά παραδείγματα.

Ξαφνικά η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, μας είπε ότι τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια θα γίνουν Τοπικά Χωρικά Σχέδια. Πάρα πολύ ωραία. Και όσοι έχουν Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν και βεβαίως εκκρεμούν Υπουργικές Αποφάσεις ακόμη, για το πώς θα μετατρέπονται αυτά τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που πλήρωσε ο κάθε Δήμος, πλήρωσε πιθανόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρωσε το κράτος, πώς μπορούν να μετατραπούν. Τα αυτονόητα δηλαδή.

Αυτό, έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα λειτουργήσει και ελπίζουμε, σύντομα, που με τη νέα μορφή του το Υπουργείο θα τα λάβει σοβαρά υπόψη και βεβαίως θα τρέξει αυτά τα ζητήματα χωροταξίας, γιατί πραγματικά αποτελούν μία τεράστια τροχοπέδη. Τεράστια τροχοπέδη για τους Δήμους, τεράστια τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Τεράστια τροχοπέδη για όλες τις εξελίξεις. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ξεπεράσεις και το καταλαβαίνεις όταν πας να εντάξεις ένα έργο, όταν έρχεται να γίνει μία επένδυση.

Σε αυτά τα κομμάτια λοιπόν, οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες, ήδη καταγράφονται στην οθόνη σας, μπροστά σας, ώστε να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Και είναι πολύ σημαντικά.

Να έρθουμε και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, και χαίρομαι αυτό που

διείσδυσε πλέον στη σκέψη μας, είναι ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε μονοσήμαντα και ίσα, όλες τις περιπτώσεις. Ακούσαμε και προηγουμένως την Πολιτική Προστασία, ότι: κάθε τόπος, άλλος τρόπος. Αλλά υπάρχει ομαδοποίηση.

Το συνέδριο της Αλεξανδρούπολης λοιπόν, έδωσε τα εξής χαρακτηριστικά.

Ναι, πρέπει να δούμε τα χωρικά δεδομένα κάθε περιοχής. Η Μήλος με την Ξάνθη, είναι Δήμοι, αλλά δεν έχουν καμία σχέση στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων τους.

Το δεύτερο είναι το πληθυσμιακό. Έχουμε ένα χωριό στα Γρεβενά με 150 κατοίκους. Έχουμε επίσης και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Δήμος ο ένας, Δήμος και ο άλλος. Δεν έχουν καμία σχέση. Λέμε πράγματα δηλαδή τα οποία είναι αυτονόητα, αλλά φαίνεται πως πρέπει να τα πούμε έτσι και να γίνουν κατανοητά.

Και είναι βέβαια και το οικονομικό. Θα θυμίσω στις τοποθετήσεις μας και στην Αλεξανδρούπολη, λέμε ότι δεν μπορεί κανένας να σε χρηματοδοτήσει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι και κυρίες, σημειώστε, ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το κόστος της διαχείρισης απορριμμάτων να ξεφεύγει του 0,5% του συνολικού εισοδήματος της περιοχής. Έλα λοιπόν και λέμε, ναι, η Αθήνα μπορεί να πληρώσει 120 € τον τόνο, να ανεχθεί να πληρώνει το Λεκανοπέδιο 140, γιατί αυτό είναι το εισόδημα. Μπορεί να το πληρώσει και η Ήπειρος; Η οποία θα μπορούσε να πληρώσει μέχρι 50 €; Άρα λοιπόν, πρέπει να το δούμε σε αυτή του τη διάσταση. Και αυτό το ζήτημα, πιστεύω, έγινε κατανοητό.

Από αυτή τη θέση, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος έδειξε μια τεράστια κατανόηση και διάθεση συνεννόησης. Για αυτό και πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να σταθούν – είναι εδώ και οι εκπρόσωποι των φορέων των ΦΟΔΣΑ όλοι – διαπιστώσαμε ότι με

κατανόηση είδε τα ζητήματα και ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε, παρ’ όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν.

Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι ένας άνθρωπος από τη δική μας πλευρά, παρ’ όλο που είναι τώρα σε άλλη πλευρά, τον Σωκράτη το Φάμελο, που πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και με το νέο Υπουργό, ώστε τι να κάνουμε; Να ζητήσουμε το αυτονόητο. Ποιος είναι πιθανή σκέψη των Δημάρχων ή των Δημοτικών Συμβουλίων; Το κοινό καλό. Ποια είναι η σκέψη της κυβέρνησης; Το κοινό καλό. Άρα δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τη συνισταμένη της κοινής λογικής;

Εμάς οι προτάσεις μας λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι αποτυπωμένες με λεπτομέρεια σε κάθε επίπεδο, με συνεννόηση, με διαβούλευση με όλους τους φορείς σε όλη την Ελλάδα, το ξέρετε πολύ καλά, βλέπω και τον εκπρόσωπο της ΕΕΑΑ, αλλά και των άλλων συστημάτων, τον κύριο Πολιτόπουλο, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και εδώ σήμερα σε αυτό το πάνελ. Από εκεί και πέρα, συζητήσαμε με όλη την Ελλάδα για το πώς μπορεί να γίνουν. Και σπάσαμε και αβγά. Ήρθαμε και σε αντιθέσεις με πολλούς συναδέλφους οι οποίοι το θέλανε έτσι ή το θέλανε αλλιώς.

Όμως ένας είναι ο κανόνας. Ενιαίος κανόνας. Δεν μπορεί κανείς να σου επιβάλλει με το στανιό να χρησιμοποιήσεις λύσεις οι οποίες είναι αντιοικονομικές, δεν είναι λογικές και εσύ οφείλεις να τις κάνεις. Αυτά δεν γίνονται σε εκλεγμένους ανθρώπους.

Επίσης βάλαμε τον κανόνα ότι δεν μπορεί τα διοικητικά όρια μιας περιοχής, να είναι και τα τουριστικά όρια μιας περιοχής, τα ίδια όρια να είναι τα όρια διαχείρισης απορριμμάτων, αυτά είναι βασικά ζητήματα. Ποιος είναι αυτός που θα μου πει ότι η Βέροια, σώνει και καλά, πρέπει να φέρνει τα απορρίμματά της, τα υπολείμματά της, τα στερεά απόβλητα, εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Κοζάνη; Αν είναι φθηνότερα.

Είπαμε επίσης, παραδείγματος χάρη, γιατί ένα σύστημα που δουλεύει καλά, ένα ρολόι που δουλεύει καλά, πρέπει να το σταματήσουμε για να το ξανά φτιάξουμε από την αρχή, να το αλλάξουμε; Λειτουργεί μια χαρά η Θεσσαλία. Η Ξάνθη απέδειξε ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Τι είναι αυτό που θα μας βοηθήσει περισσότερο στο να λειτουργήσουμε επιτακτικά και δια νόμου;

Και εξάλλου, απεδείχθη από τα πράγματα, η ίδια η ζωή το απέδειξε. Ο 4071, αυτός ο νόμος – δεν μου αρέσει να μιλώ με νούμερα, αλλά... – που έλεγε υποχρεωτικότητα στους ΦΟΔΣΑ, από πότε ισχύει η υποχρεωτικότητα; Υποχρεωτική είναι μόνο η κοινή λογική. Άλλως, όταν αδυνατείς να διοικήσεις, τότε λες: βάλε τα διοικητικά όρια και είσαι έτοιμος.

Υπάρχουν περιοχές που γειτνιάζουν. Πιθανόν ο Δομοκός να είναι πιο κοντά στην Καρδίτσα, παραδείγματος χάρη. Ή να υπάρχει μία συνέργεια Δήμων. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ανοικτά ώτα και νομίζω, αργήσαμε που αργήσαμε, τουλάχιστον να μπορέσουμε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, να βρούμε λύσεις διαχρονικές. Διότι όταν σχεδιάζεις στιγμιαία, το βρίσκεις μπροστά σου. Όταν θες να ξεπετάξεις κάτι, το βρίσκεις μπροστά σου.

Κοντά στις 50.000 Υπουργικές Αποφάσεις υπάρχουν, οι οποίες δεν έχουν υπογραφεί, στο σύνολο. Γιατί κάθε νόμος που έχει τρύπες, λέει μέσα: αυτό θα οριστεί με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού. Πού υπάρχει αυτό στον κόσμο; Ας δούμε τους νόμους του '20 και του '30, όπου ήταν συγκεκριμένες, δεν χρειαζόταν Υπουργική Απόφαση. Ποια Υπουργική Απόφαση; Ο νόμος είναι για να λειτουργεί.

Άρα λοιπόν, σε αυτά τα πράγματα πιστεύω, έχω την εδραία πεποίθηση ότι μετά από όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε και από την ΚΕΔΕ, συμβουλευτικά, όχι να υποδείξουμε, μη υποδεικνύοντας, εμείς κάνουμε ένα καθήκον ως σύμβουλοι, προς την εκάστοτε κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσει να

αποφασίσει το λογικό. Και θα είμαστε μαζί, γιατί τα συμφέροντα είναι απολύτως κοινά.

Τα συμφέροντα τα δικά μας, πρέπει να γίνει κατανοητό, δεν έρχονται σε αντίθεση, ούτε θέλουμε να κλέψουμε κάτι από τη δύναμη ή τη δόξα άλλης εξουσίας του κράτους ή του Κοινοβουλίου ή οποιαδήποτε άλλη εξουσία. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε. Δηλαδή, εφ’ ω ετάχθημεν και ως σύμβουλος, για να προχωρούν κάποια θέματα.

Θεωρώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, είναι θέσεις που χρειάστηκαν τεράστια επεξεργασία, είναι ομόφωνες οι αποφάσεις, ανεξαρτήτως κομμάτων και χρωμάτων, γιατί δεν υπάρχουν αυτά πια, υπάρχει ένας κανόνας στην Ελλάδα του σήμερα, ο κανόνας της κοινής λογικής. Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια, αρκεί να ακολουθεί αυτόν τον κανόνα, αρκεί να μην έχουμε παραπανίσια έξοδα, αρκεί να μη λέμε μία λύση έτσι για το έτσι.

Ήμουν ο πρώτος, μετά από συμβουλές, που εκτίμησα τότε – και λέω εκτίμησα, δεν είναι θέμα προσωπικό – εκτιμήσαμε, όταν ήρθε ο πρώην Υπουργός στην ΚΕΔΕ, ότι έχεις 900 εκατομμύρια. 1 δις. Το κόστος σου είναι τουλάχιστον 3 δις. Και λέμε 2,5, 2. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε απαντήσεις πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Δεν είναι λογικό; Πρέπει να υπάρχει μία κατηγοριοποίηση και στο ΕΣΠΑ. Το ΥΜΕΠΕΡΑΑ σταμάτησε τις πληρωμές. Τι γίνεται τελικά; Δεν πρέπει να τα βάλουμε σε μία σειρά; Δηλαδή μπορεί να γίνουν μόνο Πράσινα Σημεία και να μη γίνει άλλη διαχείριση, βιολογική επεξεργασία;

Άρα λοιπόν, αυτή η όσμωση, την οποία τη βλέπουμε εμείς ολιστικά, δηλαδή περιβαλλοντικά, ναι, χωρικά, πληθυσμιακά, αλλά και σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις και τους πόρους. Πρόσφατα είχαμε την τιμή να έχουμε μια συνεργασία και με τον κύριο Πρόεδρο στην ΚΕΔΕ και τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου, με την Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων. Μου κάνει εντύπωση, γιατί λιμνάζουν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κοστίζουν 1% επιτόκιο. Αν δεν είναι 1, θα είναι 0,8 ή 1,5. Δεν είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης αυτό, αγαπητέ Πρόεδρε του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας; Είναι ή δεν είναι; Το χρησιμοποιήσαμε; Όχι. Το ξέρουμε; Όχι. Να λοιπόν τα λεφτά, είναι εκεί.

Η διαφορά μας είναι ότι αυτά, κύριε Κρεμλή, θα πρέπει να τα δούμε ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και αυτά τα χρήματα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Γιατί αυτά τα χρήματα έφτασε στο σημείο, παρ' όλο που είναι εκτός θέματος, θα το αναφέρω, μας πουλάει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα χρήματα τώρα λέει, για αναπτυξιακά έργα, με 3,5%. Μπράβο. Ξέρετε τι λεφτά είναι αυτά; Το Παρακαταθηκών και Δανείων παίρνει πάλι το τεράστιο κέρδος του, παίρνει 1% τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συν 6,5, το δικό του, και πουλάει 3,5. Αυτά τα λεφτά αφορούν την Αυτοδιοίκηση.

Εδώ λοιπόν προτείνω, και σε αυτό το κομμάτι, συμπράξεις Δήμων και φορέων, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε δυναμικά τα λιμνάζοντα χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι ανοιχτά, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, συναδέλφισσες, είναι ανοιχτά. Και όταν σου δίνει κάποιος ένα επιτόκιο 1%, είναι σαν να παίρνεις επιδότηση.

Αυτό το κομμάτι ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, αλλά δεν μπορεί να σε χρηματοδοτήσει, αν το κόστος που βγάζεις για την διαχείρισή σου, ξεπερνά το 0,5% του τοπικού εισοδήματος. Σημειώστε το, δεν είναι λογιστική, είναι ρεαλισμός και ξέρουν τι λένε οι άνθρωποι. Και καλά κάνουν.

Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι, οι σκέψεις και οι προτάσεις μας είναι κατατεθειμένες, εδώ θα κλείσω την δική μου εισήγηση, αν χρειαστεί να γίνει κάποια παρέμβαση μετά θα το δούμε, ώστε να δώσουμε την ευχέρεια στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Κρεμλή,

στον Πρόεδρο του ΕΟΑΝ και σε άλλους συναδέλφους ή συναδέλφισσες που θα θέλανε να τοποθετηθούν.

Θα ήθελα να τονίσω μόνο ότι εγώ θα είμαι πολύ αυστηρός στους χρόνους τους οποίους πρέπει να τηρούμε και να μιλήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και ένα αποτέλεσμα. Οποιαδήποτε στιγμή στη διάθεσή σας, οποιεσδήποτε εισηγήσεις θέλετε και επί συγκεκριμένων θεμάτων, και στο θέμα της διαχείρισης και στο θέμα της χωροταξίας, υπάρχουν και μπορούν, παρ' όλο που το βρίσκετε στο διαδίκτυο, να σας αποστέλλονται και προσωπικά, από τους συνεργάτες μας στην ΚΕΔΕ και τους ειδικούς συνεργάτες.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Θα παρακαλέσω τώρα τον Υπουργό, τον κύριο Φάμελο, να έχει το λόγο και ελπίζοντας ότι θα έχουμε και πολύ καλές απαντήσεις.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για τον χρόνο δεν μου είπατε όμως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο χρόνος, καταγράφεται εκεί. Σωκράτη, ένα 15λεπτο σου φτάνει;

Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ: Θα το προσπαθήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Με την άνεσή σου.

Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των φορέων της Αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς για εμένα είναι πάρα πολύ οικείο το να μιλάω στο χώρο της Αυτοδιοίκησης μετά από τόσα χρόνια στην Αυτοδιοίκηση. Βέβαια από ότι είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, με διέγραψαν από την Επιτροπή. Δεν ξέρω...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είμαι σε αναστολή, ωραία. Είμαι σε αργία, όπως και τα επαγγελματικά. Ωραία. Είναι ασυμβίβαστο. Και έχει δίκιο ο Πρόεδρος. Το είπα για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.

Είναι πάρα πολύ σημαντική η στιγμή αυτή και η συνεδρίαση αυτή. Πάντα στα Συνέδρια της ΚΕΔΕ τα θέματα του περιβάλλοντος

είχαν κεντρικό ρόλο και νομίζω ότι μετά το Συνέδριο της Αλεξανδρούπολης πράγματι πολλά πράγματα έχουν ειπωθεί και έχουν καταγραφεί. Είχα την τιμή να είμαι καλεσμένος και να συμμετέχω στα τραπέζια των συζητήσεων και στις επεξεργασίες και στις προτάσεις. Νομίζω ότι έχουμε μια κοινή βάση από την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε.

Αλλά για να μπω λιγάκι, γιατί το πρώτο λεπτό το έφαγα, στη συζήτηση την οποία οφείλουμε να κάνουμε.

Νομίζω ότι έχει γίνει σε όλους αποδεκτό και η Αυτοδιοίκηση το ξέρει πολύ καλύτερα από όλους, ότι το περιβάλλον, όπως και η ενέργεια, είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της χώρας.

Η μονοσήμαντη ανάγνωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικολογικής διαχείρισης, δεν προσφέρει στον τόπο αν δεν συνδυάζεται με την ταυτόχρονη αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως παραγωγικό μηχανισμό, ως πηγή ανάπτυξης, ως πηγή εργασίας, αλλά και ως πηγή προόδου, ως επιλογή προόδου για τη χώρα. Και αυτό υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις της Αυτοδιοίκησης, των αναπτυξιακών εταιρειών, των φορέων προστασίας περιβάλλοντος, που έχουν αποδείξει ότι το περιβάλλον είναι χώρος εργασίας, χώρος ανάπτυξης, χώρος προκοπής, χώρος προόδου για τη χώρα μας.

Όμως υπάρχει μια μεγάλη δεισιδαιμονία. Ότι όλοι στην Ελλάδα λένε ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα, δεν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, υπάρχει ασάφεια, και πολλές φορές διαβάζουμε όλοι για μια μη υπαρκτή αντίθεση μεταξύ επιχειρηματικότητας και περιβάλλοντος, Αυτοδιοίκησης και περιβάλλοντος, ανάπτυξης και περιβάλλοντος.

Επειδή όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι φτάσαμε στο 2016 και αξίζει να λυθούν, νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από το ότι χρειάζεται και ξεκινά στη χώρα μας η κωδικοποίηση της νομοθεσίας περιβάλλοντος και η απεικόνιση όλων των ρυθμίσεων, χωρικών και

περιβαλλοντικών, σε έναν ενιαίο ψηφιακό χάρτη για όλη την Ελλάδα, με τις τοπικές αλλά και τις εθνικές ρυθμίσεις, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ένα οικολογικό και αναπτυξιακό εργαλείο, έχουμε ένα κοινό τόπο στον οποίον βρίσκονται οι χώροι και της αγοράς και της κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης και της διοίκησης, και η Αυτοδιοίκηση είναι ο χώρος ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί αυτό το εργαλείο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να το τροφοδοτήσει.

Νομίζω ότι ξεκινώντας με μια τέτοια συμφωνία, ότι θα έχουμε έναν κανόνα και ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περιβάλλοντος αποτελεί για τη χώρα μας την ευκαιρία αποκατάστασης της ισονομίας και του κράτους δικαίου και στο περιβάλλον, θα πρέπει να δούμε τι εργαλεία σχεδιασμού έχουμε και νομίζω ότι το πρώτο θέμα για το οποίο με καλέσατε ήταν τα θέματα του χωρικού σχεδιασμού.

Στο ζήτημα αυτό λοιπόν, πρέπει να πούμε, παρότι δεν έχω την τυπική αρμοδιότητα, αλλά είμαι στο Υπουργείο που έχει την αρμοδιότητα, ότι πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ εθνικού και στρατηγικού σχεδίου και μεταξύ περιφερειακού σχεδίου και τοπικού, που έχει τη ρυθμιστική ιδιότητα. Διότι τα είχαμε μπλέξει λίγο στο παρελθόν και ο 4269 μας δημιούργησε προβλήματα σε αυτή την ανάγνωση.

Από αυτή τη μεριά λοιπόν, εμείς έχουμε μια υποχρέωση. Την είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος νωρίτερα. Να ενισχύσουμε από κοινού την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, με προστασία της φύσης, αλλά και των πολιτών, και των ανθρώπων.

Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται μείωση των επιπέδων σχεδιασμού, επίσπευση της διαδικασίας σχεδιασμού, διότι δεν είναι δυνατόν να διαρκούν 25 και 30 χρόνια τα Πολεοδομικά Σχέδια, και αν τελειώνουν ποτέ. Να έχουμε μια ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων και των επιπέδων

σχεδιασμού και να κωδικοποιήσουμε τη νομοθεσία, κάτι το οποίο ήδη ανέφερα.

Υπήρχαν θέματα που μας δημιουργούσε η ακύρωση αν θέλετε κατά κάποιον τρόπο, του σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο που υπήρχε στη νομοθεσία τα τελευταία χρόνια, όπως και η έλλειψη στρατηγικής κατεύθυνσης στο εθνικό πλαίσιο, όταν όλα αν θέλετε ρυθμιζόντουσαν με κεντρικές επιλογές. Και προφανώς η μεγάλη αδυναμία που έχουμε στο σχεδιασμό τον χωρικό, που είναι η έλλειψη των μητροπολιτικών εργαλείων, κάτι στο οποίο η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει άμεσα, συνδυασμός βέβαια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, να καταθέσουν μια πρόταση και για τα μητροπολιτικά εργαλεία που έχουν καταργηθεί.

Είχαμε λοιπόν μια ατελή ενσωμάτωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύστημα σχεδιασμού και μια ενίσχυση των συγκεντρωτικών διαδικασιών και ακύρωση αυτού που λέγαμε του Συμβουλίου Χωροταξίας.

Για να τα λύσουμε όλα αυτά και για να μην πολυλογώ στον τομέα αυτό, θα πρέπει να προωθήσουμε τη συνοχή και την ποιότητα του σχεδιασμού και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Κατά την άποψή μας πρέπει να ενισχύσουμε, και αυτό κάνουμε με τον νόμο που αντικαθιστά τον 4269 και μπαίνει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα, να ενισχύσουμε τα περιφερειακά πλαίσια, να δημιουργήσουμε δηλαδή στο επίπεδο του περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού αυτό που λέμε τον πυλώνα της ανάπτυξης και ταυτόχρονα να διευρύνουμε τα πεδία του ειδικού χωρικού σχεδιασμού, να τα ενοποιήσουμε ουσιαστικά και να κάνουμε ξεκάθαρο ότι αυτοί οι σχεδιασμοί δημιουργούν και την πεποίθηση και στην επιχειρηματικότητα και στην Αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία, ότι αυτά είναι τα πράγματα, έτσι είναι οργανωμένα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς να αλλάζουμε τις προεγκρίσεις, να έχει προέγκριση η επιχειρηματική δραστηριότητα και να ξέρει σε ποιον

τομέα επενδύει, αλλά ταυτόχρονα να ξέρει και η κοινωνία και η Πολιτεία ποιοι είναι οι κανόνες, πώς εφαρμόζονται και ποιος έχει την ευθύνη κάθε φορά.

Για να γίνουν βέβαια όλα αυτά, εμείς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα και το χρονοδιάγραμμα που έχουμε αναλάβει είναι μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, τα Προεδρικά Διατάγματα για τις χρήσεις γης, για τις προδιαγραφές για τα τοπικά χωρικά σχέδια και τα ειδικά χωρικά σχέδια, και βέβαια να ολοκληρώσουμε και όλη την υπόλοιπη δευτερογενή νομοθεσία από εκεί και μετά, με Υπουργικές Αποφάσεις, μέχρι το τέλος, αν δεν κάνω λάθος, του επόμενου διμήνου.

Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει ότι η Αυτοδιοίκηση θα έχει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, με βάση το σχεδιασμό, τα εργαλεία στη διάθεσή της για όλα τα ελάσσονα επίπεδα σχεδίου.

Και βέβαια αμέσως μετά ξεκινάμε μια συζήτηση, την οποία δεν θα την ανοίξω τώρα αναλυτικά, για τους μηχανισμούς και τα μέσα ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος, για το πλαίσιο δόμησης και την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.

Το γνωστό νομοσχέδιο, το οποίο το έχετε ήδη δει από τη διαβούλευση, έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις περιφερειακά, και πάνω σε αυτό θα κλείσουμε την κουβέντα μετά τον χωρικό σχεδιασμό, νομίζω παράλληλα και με ένα νομοσχέδιο που είναι ήδη αναρτημένο για τη θαλάσσια χωροταξία.

Δεν θα αναφερθώ περισσότερο γιατί ήδη νομίζω το ένα τρίτο της ομιλίας έχει περάσει. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε στη συζήτηση, μιας και είναι και πάρα πολλοί συνάδελφοι από τους φορείς του δημοσίου, του... για την ανακύκλωση, από τα συστήματα αλλά και από τους ΦΟΔΣΑ, να περάσουμε λίγο στη συζήτηση για τα στερεά απόβλητα, που μας απασχολεί όλους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο αυτοδιοικητικό πλαίσιο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι και στα στερεά απόβλητα έχει φτάσει η ώρα της ανατροπής των ακολουθούμενων

μέχρι σήμερα διαδικασιών. Γιατί, Πρόεδρε, αν θέλεις τη δική μου άποψη, υπηρετώντας είτε από αναπτυξιακή εταιρεία, είτε από αυτοδιοικητική θέση, το χώρο τα τελευταία 20 χρόνια, η χώρα μας δεν δουλεύει καλά. Αν δούλευε καλά δεν θα είχαμε πρόστιμο για τους ΧΑΔΑ, πρόστιμο για τα επικίνδυνα, πρόστιμο για το Θριάσιο, και να πληρώνουμε τώρα λεφτά που έπρεπε να επενδύσουμε στο περιβάλλον, σε μια δύσκολη περίοδο κρίσης, και να λείπουν από το δημόσιο προϋπολογισμό.

Τα πράγματα είναι απλά. Αυτή είναι η κατάσταση της χώρας μας. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και στο επίπεδο των ΧΑΔΑ, και στο επίπεδο των επικίνδυνων αποβλήτων, πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία η χώρα δεν μπορεί με βάση το υφιστάμενο επίπεδο υποδομών και πλαισίου, να ικανοποιήσει.

Από την άλλη μεριά, η Ευρώπη, η παγκόσμια κοινωνία αλλάζει, τα μοντέλα οικονομίας αλλάζουν, και εμείς έχουμε καθυστερήσει. Η Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό έχει επιλέξει το θέμα της αποδοτικότητας των πόρων να είναι η βασική της πολιτική βάση, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, γιατί χρειάζεται πόρους, και για αυτό υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία, συγκεκριμένη κατεύθυνση για την κυκλική οικονομία πάνω στην οποία δουλεύει.

Η χώρα μας, μια χώρα σε κρίση, με άξιους πόρους τους οποίους υποβαθμίσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σταματήσαμε να αξιοποιούμε, μια χώρα σε αποβιομηχάνιση, σε αποδιάρθρωση της παραγωγικής μηχανής, με ελάχιστα ποσοστά πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με γιγάντωση των υπηρεσιών, χωρίς όμως προοπτική, με εμπιστοσύνη τα τελευταία χρόνια σε χρηματιστηριακούς αριθμούς που δεν έδωσαν εργασία και προκοπή, εκ του αποτελέσματος με ένα αποτυχημένο τεχνικό, οικονομικό και πολιτικό σχέδιο, πρέπει να αξιοποιήσει αυτό που είναι η βάση της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικογένειας πριν εκατό χρόνια. Την αξιοποίηση των πόρων, την κυκλική

οικονομία, την αξιοποίηση όμως με τη γνώση που έχουν πλέον οι Έλληνες επιστήμονες, που δεν επιτρέπεται να τους χάνουμε στο εξωτερικό.

Και έρχεται η διαχείριση αποβλήτων να κουμπώσει, η ολοκληρωμένη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, να κουμπώσει σε αυτό που λέμε κυκλική οικονομία ως βασικό στοιχείο της δίκαιης ανάπτυξης, της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Έχουμε πλέον θεσμικά εργαλεία, η χώρα μας έχει κάνει ένα απίστευτο ντεμαράζ εδώ και ενάμισι χρόνο, για να καλύψει εθνικό σχεδιασμό, σχέδιο πρόληψης, περιφερειακά σχέδια, περιφερειακά συμβούλια, σε όλη την Ελλάδα, και ήδη έχουμε ολοκληρώσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις εγκρίσεις για τις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των περιφερειακών σχεδίων και αναμένουμε τα περιφερειακά συμβούλια στις περισσότερες περιφέρειες να ολοκληρωθούν, μαζί με τις ΚΥΑ για τους ΠΕΣΔΑ, μέχρι το τέλος του χρόνου.

Άρα μέχρι το τέλος του χρόνου η χώρα θα έχει ένα νέο σχέδιο αποβλήτων, το οποίο θα είναι περιφερειακά συγκεκριμένο, με τοπικές αντένες, όπου εκπονήθηκαν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης, και ένα διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά και μια πολιτική ηγεσία αποφασισμένη να περάσουμε στην πράξη, γιατί τα λόγια περίσσεψαν στη χώρα, αλλά τα έργα δεν έγιναν. Και όπου έγιναν, τα έχουμε κλείσει. Και υπάρχουν πολλά έργα επεξεργασίας απορριμμάτων, εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν χαθεί για τη χώρα, αλλά τα πληρώσαμε εμείς. Δεν είναι ευρωπαϊκά λεφτά και είναι χαμένα και δεν μας νοιάζει. Είναι δικά μας λεφτά και τα χάσαμε, και τα χάσαμε με πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων που υπήρχαν και με ευθύνη και της Αυτοδιοίκησης. Και αυτό έχουμε αποφασίσει όλοι ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Είναι κοινός τόπος, το είπε ο Πρόεδρος. Πρέπει να κάνουμε έργα που θα δουλέψουν και θα μείνουν.

Από αυτή τη μεριά λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε και το συμφωνήσαμε στην Αλεξανδρούπολη, ότι περνάμε σε μια νέα περίοδο διαχείρισης αποβλήτων, που δημιουργεί θέσεις εργασίας και που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, μέσα σε ένα πλαίσιο που λέει έχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030, έχουμε τους στόχους της κλιματικής αλλαγής επίσης για την ίδια χρονική περίοδο, συνδυάζουμε σε ένα ενιαίο σχέδιο τα θέματα του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης και κάνουμε το περιβάλλον ταυτότητα της χώρας μας, έτσι και αλλιώς η χώρα μας στηρίζεται οικονομικά και παραγωγικά σε αυτή την κατεύθυνση, και προχωράμε στα μοντέλα της κυκλικής οικονομίας, της βιομηχανικής συμβίωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης, με έργα στα ΕΣΔΑ, που δεν είναι ίδια με τη χθεσινή μέρα.

Δεν ξέρω πόσοι έχουμε συνειδητοποιήσει ποια μεγάλη αλλαγή είναι η διακριτή, ξεχωριστή, υποχρεωτική διαχείριση του οργανικού, όμως πρέπει όλοι να το εγκαταστήσουμε από το 2017 και να έχουμε τον καφέ κάδο ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επιλεγεί, με χωριστές μονάδες για τη διαχείριση του οργανικού.

Και ταυτόχρονα να φτάσουμε σε προδιαλογή και σε ανάκτηση υλικών στο 50% του συνόλου των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων, όταν σήμερα η χώρα μας είναι στο μισό.

Γιατί όταν λέμε ότι πάμε καλά στην ανακύκλωση, πρέπει να δούμε λιγάκι και τι κάνουμε στους ευρωπαϊκούς στόχους. Λοιπόν στους ευρωπαϊκούς στόχους είμαστε στο 25% τάξη μεγέθους. Άρα δεν πάμε καλά στα στερεά απόβλητα και πρέπει να κάνουμε πράγματα που τώρα τα έχουμε συμφωνήσει, έχουν γίνει κοινός τόπος σε επίπεδο γνώσης, σε επίπεδο πολιτικής ευθύνης, αλλά πρέπει να συνδυαστούν με κίνητρα και αντικίνητρα ώστε να εφαρμόσουμε μια άλλη πολιτική. Και επιτέλους, να εφαρμόσουμε τη νομοθεσία για τις απορρίψεις, τους κανονισμούς καθαριότητας και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και να αποκτήσουμε την πολιτική ευθύνη

και την πολιτική τόλμη, σε μια συμμαχία υπευθυνότητας, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε η πολιτική διοίκηση και η Αυτοδιοίκηση σήμερα, να συμφωνήσουμε ότι θα αναλάβουμε την ευθύνη, και η ευθύνη είναι να εφαρμόσουμε τους κανόνες, οι οποίοι δεν εφαρμόζονται και πολλές φορές κάνουμε τα στραβά μάτια για να ικανοποιούμε συζητήσεις τοπικές, αλλά χάνουμε την εθνική στόχευση, χάνουμε την ευθύνη της χώρας απέναντι στην Ευρώπη. Γιατί τα πρόστιμα θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί. Και αυτή η πολιτική ηγεσία δεν δέχεται να πληρώνει πρόστιμα για αμέλειες και καθυστερήσεις. Και νομίζω ότι αυτό δεν εκφράζει πρόσωπα. Εκφράζει τον κοινό τόπο της κοινωνίας μας. Η κοινωνία μας έχει αποφασίσει να αλλάξει δρόμο. Να πάμε καλύτερα. Να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει και να είμαστε προκομμένοι. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς την Αυτοδιοίκηση. Μάλλον πρέπει να το κάνει η Αυτοδιοίκηση και εμείς να τη στηρίξουμε, γιατί τα στερεά απόβλητα είναι ευθύνη της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης από τον Κώδικα, δεν αμφισβητείται και πρέπει να υλοποιηθεί. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι, πρέπει να τους πιάσουμε σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, γιατί έχουμε συμφωνήσει ως κοινωνία να είμαστε στην ευρωζώνη, στον ευρωπαϊκό πυρήνα και να έχουμε κοινές πολιτικές.

Από αυτή τη μεριά λοιπόν, πιστεύω ότι χρειάζεται να το συνεννοηθούμε, να είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζουμε στάση, και αυτό σημαίνει ότι αλλάζει στάση και ο πατέρας που πετάει το κουτάκι από τα τσιγάρα από το αυτοκίνητο και η μητέρα που πετάει τρόφιμα στα σκουπίδια. Διότι το παιδί και να πηγαίνει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και να έχουμε καλή εκπαίδευση στο σχολείο, αν γυρίζει σπίτι και διαπαιδαγωγείται σε ένα άλλο μοντέλο, δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που λέμε ουσία περιβαλλοντικής υπεύθυνης στάσης. Η κοινή ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, το common responsibility, αν δεν κάνω λάθος, που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι όλοι αναλαμβάνουμε την ευθύνη και όλοι ελεγχόμαστε και ελέγχουμε. Η κοινή ευθύνη για το περιβάλλον σημαίνει και έλεγχο

των διοικούντων και αυτοέλεγχου των ιδίων. Και αυτή την επιλογή πρέπει να την κάνουμε και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ευθύνης και επένδυσης στη διαχείριση των αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Βέβαια, στην κατεύθυνση αυτή πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Στο επίπεδο των επικίνδυνων αποβλήτων είναι αδιανόητο που η πολιτική ηγεσία τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει διακόψει τη βιομηχανική ανάπτυξη επειδή σταμάτησε να υπάρχει οποιαδήποτε αδειοδότηση και σχεδιασμός για επικίνδυνα απόβλητα. Γιατί το να μην έχουμε υποδομές για επικίνδυνα απόβλητα, σημαίνει πολύ απλά ότι η Ελλάδα δεν έχει πετρελαϊκή βιομηχανία και χαλυβουργία. Έχει πάρει κανείς την πολιτική ευθύνη να σταματήσει στην Ελλάδα την πετρελαϊκή βιομηχανία και την χαλυβουργία; Να καταρρεύσει και να είναι πλήρως εξαρτημένη η χώρα μας οικονομικά και βιομηχανικά; Και όμως, με το να μην έχουμε υποδομές βιομηχανικών αποβλήτων, επιλέξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να μην έχουμε βιομηχανική ανάπτυξη, να μην έχουμε βιομηχανική εργασία και να είμαστε εξαρτημένοι από το εξωτερικό. Και να πληρώνουμε τεράστια πρόστιμα τώρα και για τα ιστορικά απόβλητα να πληρώνουν οι βιομηχανίες εκ των υστέρων, σε περίοδο κρίσης, χιλιάδες, εκατομμύρια ευρώ, για να τα στέλνουν στη Γερμανία. Αυτή είναι η κατάσταση της χώρας μας σήμερα στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και δεν πρέπει να κρυβόμαστε.

Από αυτή τη μεριά εμείς πρέπει να σας πούμε και να είστε σίγουροι ότι στο επίπεδο των στερεών αποβλήτων η χώρα 31/12/2016 θα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τους σχεδιασμούς και δεν θα έχει αιρεσιμότητα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον τομέα των στερεών αποβλήτων. Δεν θα υπάρχει κίνδυνος των χρηματοδοτήσεων και ανοίγουν οι υποβολές ήδη προτάσεων και είναι η Αυτοδιοίκηση μπροστά στην ευθύνη να υποβάλλει προτάσεις για βιώσιμα έργα με βάση τους περιφερειακούς σχεδιασμούς.

Όμως και εμείς θα πρέπει να κάνουμε πολλές αλλαγές. Θεσμικό πλαίσιο για τα Πράσινα Σημεία. Το συζητάμε εντατικά και βγαίνει την επόμενη εβδομάδα.

Θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση επικινδύνων. Έχει ήδη υπογραφεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και είναι στα υπόλοιπα Υπουργεία ο εθνικός σχεδιασμός

Μητρώο Αποβλήτων. Ήδη από την 1^η Ιανουαρίου θα υπάρχει Μητρώο Αποβλήτων για όλους τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες και θα ελέγχονται με ηλεκτρονική βάση σε όλη την Ελλάδα, όλες οι διαχειρίσεις, όλες οι κυκλοφορίες και όλες οι σχέσεις των αποβλήτων.

Όπως και Μητρώο Παραγωγών, που υλοποιείται στα πλαίσια του Οργανισμού Ανακύκλωσης, που θα έχει όλους που έχουν τη διευρυμένη... υπόκεινται στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.

Νομοθεσία για την πλαστική σακούλα και την αποτροπή της και τη διακοπή χρήσης της.

Νομοθεσία για την ενίσχυση του 2939, έτσι ώστε να έχουμε έναν ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης πιο ισχυρό, που να έχει ειδικό τμήμα για τους Δήμους και τη συνεργασία και την αξιοποίηση των πόρων, που θα εξαντλεί τους πόρους που συλλέγουμε από τον καταναλωτή δια των παραγωγών, και θα εξαντλεί την... η είσπραξη της εισφοροδιαφυγής, που κατά 40% σήμερα χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά.

Υπάρχει ένας όρος στη νομοθεσία. Ότι υποχρεούνται οι παραγωγοί να καταβάλλουν τέλη σε συστήματα για την ανακύκλωση των προϊόντων τους. Το 40% διαθέτουν σήμερα στα καταστήματα τα εμπορικά τα προϊόντα τους, χωρίς να πληρώνουν αυτό το τέλος. Και ερωτώ: ποια Πολιτεία μέχρι τώρα έλεγξε ποιος τηρεί το νόμο και προσβάλλει τον καταναλωτή και το περιβάλλον; Αυτά δεν μπορούν να συνεχίζονται.

Όπως βέβαια δεν μπορεί να συνεχιστεί η ανακύκλωση για τους Δήμους να σημαίνει να πάρω απορριμματοφόρο και μπλε

κάδο. Η ανακύκλωση για τους Δήμους σημαίνει να φτάσω στο 50% της ανακύκλωσης, και οι Δήμοι πρέπει εσωτερικά να αποφασίσουν και πρέπει να το κάνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος αυτό, πώς θα ελεγχθεί η απόδοση της ανακύκλωσης στο επίπεδο της ευθύνης του κάθε Δήμου. Δεν μπορεί να έχουμε μια ευθύνη απέναντι στην Ευρώπη, να έχουμε πρόστιμο για αυτό, αλλά κανείς να μην εφαρμόζει τοπική πολιτική για να το κατακτήσει. Η τοπική πολιτική σημαίνει ότι όλοι μαζί θα κάνουμε ότι μπορούμε σε υποδομές και σε εξοπλισμό, αλλά θα ελέγξουμε τον εαυτό μας και θα είμαστε πραγματικά φορείς της ανακύκλωσης, ώστε να φτάσουμε τα ποσοστά. Είναι μια κοινή ευθύνη το θέμα της ανάκτησης υλικών σε τοπικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο της Πολιτείας. Και η Πολιτεία πρέπει να υποστηρίξει τους Δήμους σε αυτή την κατεύθυνση.

Άρα σας καλώ σε μια συζήτηση, το έχουμε πει με τον κύριο Πατούλη όταν ήμασταν, τον Πρόεδρο, και στο ΕΒΕΑ, να βάλουμε κοινούς στόχους, και οι παραγωγοί, που δεν πληρώνουν όλοι τα τέλη, αλλά και η Αυτοδιοίκηση, και προφανώς και η Πολιτεία, για να πιάσουμε τους στόχους της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης στερεών αποβλήτων.

Από τη μεριά μας βέβαια είναι γνωστό τι μπορεί να γίνει στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και σε όλα τα επίπεδα της Πολιτείας, και βέβαια πρέπει να πω την αλήθεια ότι οι πόροι είναι λιγότεροι από ότι χρειαζόμαστε και πρέπει να εξετάσουμε...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό, ένα τρίλεπτο ακόμα πιστεύω...

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τελειώνω, ναι. Είμαι στην τελευταία παράγραφο. Αν και δεν υπάρχουν παράγραφοι μπροστά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια συζήτηση σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις. Οι πόροι που έχουμε διαθέσιμοι σήμερα είναι λίγοι. Είναι λιγότεροι από ότι χρειαζόμαστε. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχουμε ένα στα τρία. Κάπου τόσο είναι τα

δισεκατομμύρια τα οποία έχουμε διαθέσιμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι χρειάζεται να αξιοποιήσουμε και άλλους πόρους πέρα από αυτούς που έχουμε διαθέσιμους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σας καλώ λοιπόν να κάνουμε και μια καινούργια συζήτηση. Να συζητήσουμε ποια άλλα μοντέλα συνεργασίας έχουμε και μόχλευσης ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων, πέρα από το μοντέλο των ΣΔΙΤ, και υπάρχουν τέτοια εργαλεία στη τεχνική επιστήμη και στη νομική επιστήμη και τα ξέρουμε, και η χώρα τα έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Η Αττική Οδός, λέω, ήταν ένα παράδειγμα άλλου μοντέλου. Πάντως έχει μια σημασία, όταν μιλάμε για έργα της Αυτοδιοίκησης, ποιος έχει την ιδιοκτησία της μονάδας και το ρυθμιστικό κανόνα στα τέλη. Αυτό νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα που η Αυτοδιοίκηση δεν το εκχώρησε ποτέ και η Πολιτεία δεν είναι διατεθειμένη να το εκχωρήσει η Αυτοδιοίκηση σε κάποιον άλλον και θα την υποστηρίξει να έχει και την ιδιοκτησία στη διαχείριση των αποβλήτων και τον καθορισμό του κόστους, άρα η κοινωνία να επιλέξει με ποιους κανόνες αν θέλετε θα προχωρήσει αυτή τη συνεργασία.

Υπάρχουν δρόμοι και νομίζω οι συζητήσεις που κάνουμε τώρα με τη μείωση του μεγέθους των μονάδων, με την προσαρμογή των μονάδων στην ευρωπαϊκή υποχρέωση, είναι σε αυτή την κατεύθυνση, και να σας πω την αλήθεια και για το Νομό Θεσσαλονίκης 9πλάσιες μονάδες προβλέπαμε στο παρελθόν, το ένα ένατο κάνουμε τώρα. Αυτό το κέρδος η κοινωνία θα το κερδίσει, παρ' ότι δεν το αισθάνεται, γιατί δεν το πλήρωσε για να το πάρει πίσω, όμως θα το πλήρωνε το κόστος αυτό και τώρα δεν θα το πληρώσει. Αυτή είναι μια οικονομική επίπτωση της αλλαγής πολιτικής που έγινε στα στερεά απόβλητα.

Ταυτόχρονα πρέπει να συζητήσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την ΚΕΔΕ, το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Ο εθνικός σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα και το συζητάγαμε πολύ συχνά στην Αυτοδιοίκηση

αυτό, να επεκτείνουμε τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ και να επανακαθορίσουμε τη σχέση μεταξύ ΟΤΑ και ΦΟΔΣΑ. Παράδειγμα, υπάρχουν πλέον Δήμοι που τα μεγέθη τους τα πληθυσμιακά τους υποχρεώνουν να έχουν Δημοτικό Σταθμό Μεταφόρτωσης. Η τυπική αρμοδιότητα όμως ήταν στο ΦΟΔΣΑ. Υπάρχει ένα ερώτημα, θα το ξανά δούμε; Θα το ξανά συζητήσουμε;

Εμείς ανοίξαμε τη συζήτηση, δεν έχει θεσμική... δεν είναι θεσμικού επίπεδο νόμου, αλλά πρέπει να το περάσουμε και σε μια τέτοια συζήτηση. Είναι ανοιχτό εφόσον θα συζητήσουμε αμέσως μετά το νομοσχέδιο για τους Φορείς Διαχείρισης. Ποια είναι τα επίπεδα που μπορεί ο Δήμος να παρεμβαίνει; Η επεξεργασία του οργανικού, που είναι υποχρέωση με χωριστή γραμμή συλλογής, είναι αρμοδιότητα της Πρωτοβάθμιας που πρέπει να την έχει, τυπικά όμως την έχει ο ΦΟΔΣΑ. Να βρούμε τον κοινό τόπο, γιατί ο ΦΟΔΣΑ Δήμοι είναι, δεν είναι κάτι ξένο από την Αυτοδιοίκηση. Να βρούμε λοιπόν τις συνδέσεις, που πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικές, όχι απλά ευέλικτες, ώστε να μπορούν να εκτελούνται τα επίπεδα διαχείρισης που μας ενδιαφέρουν στο τοπικό επίπεδο, για να ανακτούμε υλικά, να κερδίζουμε ποσότητες, να μειώνουμε το μεταφορικό κόστος, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το κόστος διαχείρισης και τελικά το κόστος ταφής, προς όφελος της κοινωνίας μας. Γιατί τα τέλη τα πληρώνουν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας. Και επιτρέψτε μου να μιλάω με ένα τρόπο που να έχει και αυτοδιοικητική χροιά, γιατί τόσα χρόνια λειτουργούσα μέσα στις τοπικές κοινωνίες και έτσι νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε.

Και βέβαια προκύπτει μετά και το ερώτημα των ΦΟΔΣΑ. Τι ΦΟΔΣΑ χρειαζόμαστε; Ποιοι είναι οι Φορείς Στερεών Αποβλήτων που χρειαζόμαστε;

Επιτρέψτε μου να συμβάλλω σε αυτή τη συζήτηση, η οποία θα εξελιχθεί. Η Πολιτεία, συνδιαλλαγόμενη και κρινόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Κρεμλής είναι εδώ και το ξέρει, έχει

δεσμευτεί για στόχους αισιόδοξους, δεν θα έλεγα υπεραισιόδοξους, αναγκαίους. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, νομίζω ότι αξίζει να βάλουμε κάποιους βασικούς κανόνες για τους φορείς. Θέλουμε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και αυτό είναι μια πρόταση για να τη συζητήσουμε με την Αυτοδιοίκηση, δεν μπορώ να το επιβάλλω, γιατί είναι ο χώρος που η Αυτοδιοίκηση θα καθορίσει και πρέπει να το συζητήσουμε, Φορείς οι οποίοι να έχουν το μέγεθος, την ικανότητα και τη δυνατότητα την πολιτική να δεσμεύονται για τους εθνικούς στόχους και να τους εκπροσωπούν σε τοπικό επίπεδο.

Πρέπει να έχουν ισχυρή διοίκηση και επάρκεια τεχνική και διοικητική, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα που συζητήσαμε πάρα πολύ και την περίοδο του Καλλικράτη, για να μπορούν τα έργα αυτά να εκτελούνται, να διοικούνται και να υλοποιούνται αποτελεσματικά.

Θα πρέπει να έχουν την τεχνογνωσία για να υποστηρίζουν τους Δήμους, να σωρεύουν στο επίπεδο λοιπόν της γεωγραφικής εμβέλειας γνώση για να τροφοδοτούν τον κάθε Δήμο, την κάθε Κοινότητα, με το πώς διαχειριζόμαστε το οργανικό ή το πώς κάνουμε πρόληψη ή πώς μαζεύουμε το γυαλί. Γιατί μπορεί να υπάρχουν τέτοια θέματα που τεχνογνωστικά να συγκεντρώνονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο.

Να ικανοποιούν προφανώς το κατώφλι βιωσιμότητας των μονάδων και να ολοκληρώνουν τη διαχείριση στο πλαίσιο το διοικητικό τους.

Και βέβαια να μπορούν να διαχειρίζονται με επάρκεια και το θέμα της συλλογικής ευθύνης, μη επηρεαζόμενοι από το σύνδρομο του not in my back yard, του όχι στην αυλή μου.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση των ΦΟΔΣΑ, έτσι ώστε να εκφράζουν την ανάγκη της κοινωνίας, να την εκπροσωπούν και να συνομιλούν μαζί της. Δεν μπορεί να παίρνουν αποφάσεις σε κλειστά γραφεία. Το γνωρίζετε,

είστε αυτοδιοικητικοί, ξέρετε ότι πραγματική αλλαγή γίνεται όταν αλλάζει η κοινωνία.

Και με αυτό θέλω να κλείσω. Ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας πήρε έναν άλλο δρόμο, ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας θέλει στα στερεά απόβλητα επιτέλους να κάνουμε κάτι στην ανακύκλωση, ο λόγος για τον οποίο έχουμε πει ότι το κράτους δικαίου και η νομιμότητα πρέπει να επιστρέψουν σε όλες τις διαδικασίες και η ευθύνη να αναδειχθεί όλων μας, είναι γιατί δεν πήγαινε άλλο και το ήθελε η κοινωνία. Ήταν μια κοινωνική αλλαγή στο ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι, δεν μπορεί να είμαστε το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε ένας χώρος που θα πρωτοπορεί και στο περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον είναι αξία για τη χώρα μας, έχουμε τη δυνατότητα σήμερα λόγω της κρίσης να είμαστε πρωτοπόροι σε κάποια ζητήματα του περιβάλλοντος, είμαστε πρωτοπόροι στη συζήτηση που γίνεται στη Μεσόγειο για το θέμα της πολιτικής αλλαγής, που είναι όμως και αλλαγή περιβάλλοντος, κοινωνίας και κλίματος. Μπορούμε με την ευκαιρία της συζήτησης για την κλιματική αλλαγή, να εισάγουμε μια νέα ταυτότητα, που θα είναι κοινή, δεν είναι διαφορετική του Υπουργείου ή της Αυτοδιοίκησης, είναι κοινή των πολιτών, που λέει ότι λειτουργούμε υπεύθυνα απέναντι στο περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον είναι ταυτόχρονα ζωή και εργασία και αυτό είναι που μας συνδέει. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στο ίδιο μετερίζι, στο ίδιο πεζοδρόμιο, εκπροσωπούμε τους πολίτες και μόνο προς όφελος αυτών θα ασκούνται πολιτικές.

Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συνεργασία είναι δεδομένη και ο κοινός τόπος και ο κοινός δρόμος είναι δεδομένος. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θα μου επιτρέψετε τρεις μικρές παρατηρήσεις και αμέσως μετά θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη, αν ήθελε, να κάνει μια μικρή τοποθέτηση, που μας τιμά με

την παρουσία του σε αυτή την Ειδική Συνεδρίαση για το περιβάλλον.

Η πρώτη αφορά ότι έχουμε ήδη τρεις κατατεθειμένους νόμους, κύριε Υπουργέ, και θα παρακαλούσαμε δι’ υμών, επειδή τρέχουν τα θέματα, το ξέρουμε, έχουμε καταθέσει προτάσεις για τους δύο, δεν έχουμε ακόμα, δεν είμαστε έτοιμοι, που είναι συναφές, τη θαλάσσια χωροταξία, αλλά θα είμαστε έτοιμοι, θα παρακαλούσαμε μέσα στην εβδομάδα, με τον κύριο Σταθάκη, αν μπορούσατε, να έχουμε την επικοινωνία, ώστε να καταθέσουμε τις προτάσεις και να ανταλλάξουμε και απόψεις. Για τη χωροταξία.

Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, είναι ότι πραγματικά, αυτό που αναφέρατε, τι είδους ΦΟΔΣΑ θέλουμε, είναι ακριβώς και οι δικές μας θέσεις, συμφωνούμε, επομένως δεν είναι κάτι που επιβάλλεται, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να σεβαστούμε τις τοπικές κοινωνίες και δια των Δήμων. Αλλά κυρίως να μας αποδεικνύει ο καθένας που διαχειρίζεται, ότι μπορεί να είναι στους ευρωπαϊκούς στόχους και στους οικονομικούς στόχους τους οποίους έχουμε βάλει, να μη θίγει μία οροφή. Μη βρεθούμε να πληρώνουμε τα απορρίμματα 150 και 180 ευρώ μόνο την τελική διαχείριση.

Και ένα τρίτο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, σε μία ολιστική αντιμετώπιση και με τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουμε, επιτέλους να έχουμε μετρήσιμα πράγματα. Στη ζωή όλα μετρώνται και από εκεί και πέρα μπορείς να εφαρμόσεις πολιτικές με τα μετρούμενα. Και εκτιμούμε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια.

Κατά τα άλλα, θα είμαστε σε διαρκή συνεργασία.

Παρακαλώ τον Πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη, αν θα ήθελε να κάνει την τοποθέτησή του.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Να καλημερίσω και εγώ και πάλι σε αυτήν την αίθουσα τους Συνέδρους. Να πω ότι και το πρωί που μιλήσαμε για το θέμα της πολιτικής προστασίας, συγχρόνως δίπλα μιλάμε για τη νησιωτικότητα, υπάρχει και τελείωσε ο απολογισμός λειτουργίας

των ΚΕΠ Υγείας. Γίνεται μια συνεχής διαδικασία βέλτιστων πρακτικών που πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάρει αποφάσεις και βεβαίως αυτές να τεθούν στην Ολομέλεια, να υπερψηφιστούν και να αποτελούν την ανατολή του 2017 στην πολιτική που θα εφαρμόζει η Αυτοδιοίκηση βάσει αυτών.

Κύριε Υπουργέ, καταρχήν να σας ευχαριστήσω. Δίπλα ήταν για τη νησιωτικότητα ο κύριος Κουρουμπλής, σήμερα μας τιμάτε και εσείς με την παρουσία σας.

Πάρτε ως ευκαιρία τη χρονική περίοδο αυτή, γιατί είστε και αυτοδιοικητικός, προέρχεστε από την Αυτοδιοίκηση, είστε αυτοδιοικητικός, πάρτε την ευκαιρία σήμερα της θέσης που κατέχετε. Διότι έχουμε ακούσει, και δεν αφορά φυσικά εσάς, εσείς σήμερα αναλαμβάνετε ουσιαστικά, έχουμε ακούσει πολλά λόγια, μεγάλα λόγια. Και σήμερα το σύμμεικτο σκουπίδι είναι 90% και είναι προσβολή για την Ευρώπη η Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα για τους πολίτες της, και το πληρώνει και ακριβά. Δεν μπορούμε πλέον ούτε με μισόλογα, ούτε να λένε υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα, μικρά συμφέροντα, κάποια συμφέροντα. Πρέπει να βάλουμε το δάκτυλο επί του τύπου των ήλων, γιατί στα νησιά καίνε τα σκουπίδια, υπάρχουν περιοχές οι οποίες τη στιγμή που είχαν τουρισμό, δηλαδή έσοδα η χώρα, είχαν σκουπίδια στους δρόμους και σίγουρα αυτό ήταν προσβολή για όλους μας. Και για αυτό ακριβώς έχετε ένα μεγάλο βάρος είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να τρέξετε με μεγάλες ταχύτητες.

Οι προκάτοχοί σας ήταν τρεις που ασχολιόντουσαν με το θέμα των στερεών αποβλήτων. Δεν συμφωνούσαν και πολύ μεταξύ τους. Αυτό πρέπει να το πούμε.

Όμως σήμερα εμείς ως Αυτοδιοίκηση, στο πρόσωπό το δικό σας ως Αναπληρωτή Υπουργού αρμόδιας διαδικασίας, θα σας ζητήσουμε για να συμπορευτούμε πραγματικά, να τρέξετε γρήγορα. Αλλιώς είμαστε αποφασισμένοι και είμαι σίγουρος ότι θα βγει και στην Ολομέλεια σήμερα, ο διάλογος δεν είναι αδυναμία, είναι

σύνθεση, αλλά όταν αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα, τότε είμαστε αναγκασμένοι να συγκρουστούμε. Και δεν είναι δυνατόν να συγκρουστούμε με τα σπλάχνα, κύριε Χιονίδη, των ανθρώπων που θα νομοθετήσουν και ξέρουν. Οφείλω να πω ότι η Επιτροπή έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά για τη διαχείριση και τον σχεδιασμό των στερεών αποβλήτων. Η ΚΕΔΕ έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά στο θέμα των στερεών αποβλήτων και στη διαχείρισή τους. Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύριε Χατζηδάκη, και εσείς ως Αντιπρόεδρος, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει κάνει μια σπουδαία μελέτη.

Εκμεταλλευτείτε λοιπόν την εμπειρία, την επιστημονική δυνατότητα και τη διάθεση τη δική σας που έχετε ως αυτοδιοικητικός, μέσα από την υπουργία την οποία σήμερα έχετε, για να μπορέσουμε η Αυτοδιοίκηση να πει ότι δεν είναι προσβολή σήμερα αυτά που ζει η χώρα μας. Κάντε τώρα τη ρήξη των πραγμάτων και αν το κάνετε εμείς θα σας χειροκροτήσουμε. Εάν δεν το κάνετε, θα είμαστε απέναντι.

Σας ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους τους Συνέδρους για τη σημερινή τους πάλι πυκνή παρουσία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρόεδρο.

Θα παρακαλούσα τον κύριο Κρεμλή να κάνει την εισήγησή του, με την εύλογη ανοχή, γιατί θα μας πείτε σπουδαία πράγματα και πολύ χρήσιμα κυρίως.

Γ. ΚΡΕΜΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Πρόεδρε, της ΚΕΔΕ, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι Σύεδροι.

Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την ΚΕΔΕ για την τιμητική πρόσκληση. Η ΚΕΔΕ πρωτοστατεί στο χτίσιμο της Ελλάδας από την αρχή και πρωτοστατεί και στα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τη χώρα και το οποίο είναι διαχρονικό και για το οποίο η χώρα εξακολουθεί να πληρώνει

πρόστιμα τα οποία πληρώνουμε όλοι ως πολίτες της χώρας αυτής σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Δυο λόγια για την κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία είναι η σημαντικότερη ίσως αυτή τη στιγμή προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει τρεις πυλώνες, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα μιλάμε για την διαχείριση των αποβλήτων.

Θα ήθελα όμως να πω δύο λόγια και για την διατήρηση των υδάτινων πόρων και για τη δυνατότητα που έχετε εσείς οι Δήμαρχοι να αξιοποιήσετε τα επεξεργασμένα αστικά λύματα, πολλά από τα οποία τυγχάνουν τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ώστε να εμπλουτίσετε τον υδροφόρο ορίζοντα, να τα αξιοποιήσετε για πότισμα, για άλλες χρήσεις, βιομηχανικές, για δευτερογενή δίκτυα.

Απλά να σας αναφέρω ότι μόνο η Ψυτάλλεια παράγει 700.000 με 1.000.000 κυβικά τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερού την ημέρα, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί, επιστρέφοντας στη χώρα για να ποτίσει το Αιγάλεω, το Ποικίλο Όρος, να εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα δευτερογενές δίκτυο για το πλύσιμο των σκαφών στις μαρίνες, αλλά και για το λιμάνι του Πειραιά, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει και για το Θριάσιο Πεδίο.

Αυτά τα λίγα για τους βιολογικούς τα ΚΕΛ και για τις λάσπες βέβαια, για τη λάσπη, που αποτελεί προϊόν και η οποία μπορεί να τύχει επεξεργασίας και αυτή ως προϊόν. Και στο θέμα αυτό θα ήθελα να πω, μια που αναφέρθηκε και το θέμα των χρηματοδοτήσεων, ότι η ΚΕΔΕ μπορεί να πρωτοστατήσει και στην υποβολή κάποιων προγραμμάτων στο πλαίσιο του HORIZON 2020, όπου αρκετά δισεκατομμύρια θα διατεθούν για την κυκλική οικονομία και σε θέματα στα οποία τόσο στην διαχείριση αποβλήτων, όσο και υδάτινων πόρων, η ΚΕΔΕ θα μπορούσε να είχε πολύ καλές ιδέες και για τη νησιωτικότητα ειδικότερα, μιας που τα

νησιά αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα και η κυκλική οικονομία δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί στα νησιά.

Η κυκλική οικονομία αλλάζει τον τρόπο αντιμετώπισης της διαχείρισης των αποβλήτων. Δεν θα μιλάμε πια για απορρίμματα – απόβλητα, θα μιλάμε για πρώτες ύλες, για υλικά, για δευτερογενή προϊόντα και υπό την έννοια αυτή, δημιουργεί δυνατότητες νέων δραστηριοτήτων, μικροεπιχειρήσεων, απασχόλησης, τις οποίες και όλοι πρέπει να αξιοποιήσουμε.

Αυτό όμως που έχει σημασία, μιας που αυτή τη στιγμή συζητούνται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τρία σημαντικά νομοθετήματα κυκλικής οικονομίας, το ένα είναι η Οδηγία – πλαίσιο για τα απόβλητα, η Οδηγία για τους ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ και η Οδηγία για τη συσκευασία αποβλήτων. Η συζήτηση λοιπόν γίνεται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό να προβλέψουμε ειδικές ρήτρες για την Ελλάδα, όχι τη μεταβατική περίοδο των 5 ετών, γιατί έχουμε ανακύκλωση κάτω από 20%, που θα δοθεί στα κράτη τα οποία δεν έχουν καλές επιδόσεις στην ανακύκλωση, αλλά και άλλες ειδικές ρήτρες για την νησιωτικότητα και για τους ορεινούς Δήμους, ώστε οι στόχοι να εφαρμοστούν με κάποια ευελιξία και να τους δοθεί η δυνατότητα να προσαρμοστούν καλύτερα, όχι σε βάθος χρόνου, αλλά με, θα έλεγα, διαφορετικά συστήματα στις επιταγές των νέων οδηγιών.

Έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία στη νέα προγραμματική περίοδο μετά το 2020, για την οποία έχουμε αρχίσει να συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλική οικονομία, αλλά και στη νησιωτικότητα, ώστε τα κονδύλια που θα διατεθούν στο πλαίσιο αυτό, να αξιοποιηθούν πλήρως για τη χώρα μας.

Ποια είναι τώρα η κατάσταση στη χώρα; Το είπαν και οι προλαλήσαντες, δεν θα αναφερθώ περισσότερο. Εξακολουθούμε να πληρώνουμε πρόστιμα για ΧΑΔΑ, τα οποία θα πληρώνονται μέχρις

ότου κλείσει και ο τελευταίος ΧΑΔΑ και αποκατασταθεί. Δεν χρηματοδοτείται η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, όπως επίσης δεν χρηματοδοτείται στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, κατασκευή νέων ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ. Αυτό είναι το τμήμα το οποίο πληρώνει η χώρα για τη μη συμμόρφωσή της μέχρι σήμερα.

Λάβετε όμως υπόψη σας ότι η χώρα διαθέτει πάνω από το 80% των αποβλήτων της σε ΧΥΤΑ και σε ΧΑΔΑ. Μέχρις ότου κλείσουν οι ΧΑΔΑ βέβαια, έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, διάθεσης ΧΥΤΑ και πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ο ΧΥΤΑ είναι στη βάση της πυραμίδας ανακύκλωσης. Είναι δηλαδή η τελευταία επιλογή. Υπάρχουν άλλες επιλογές, η πυραμίδα αρχίζει από την κορυφή με πρόληψη, ανάκτηση υλικών, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, θερμική επεξεργασία και ανάκτηση ενέργειας και τέλος, διάθεση σε ΧΥΤΑ.

Να πω δυο λόγια για τις αιρεσιμότητες, που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο κύριος Υπουργός είπε δυο λόγια για τις αιρεσιμότητες. Οι αιρεσιμότητες προβλέπονται για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και επηρεάζουν την απορρόφηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση αποβλήτων. Ήταν Εθνικός Σχεδιασμός, σχέδιο διαχείρισης – σχέδιο πρόληψης, έχουν γίνει, οι ΠΕΣΔΑ, δεν έχουν όλοι ολοκληρωθεί, ο Υπουργός είπε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί, ας το ευχηθούμε αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης το ότι έχουμε τώρα Τοπικά Σχέδια τα οποία θα πρέπει να κουμπώσουν με τους ΠΕΣΔΑ, μιας που τα Τοπικά Σχέδια εξειδικεύουν τον προγραμματισμό ο οποίος γίνεται στο πλαίσιο των ΠΕΣΔΑ.

Θα έλεγα όμως ότι ακόμη και με την ολοκλήρωση των ΠΕΣΔΑ, και η συμβουλή μου προς την κυβέρνηση είναι, μόλις ολοκληρώνεται ένας ΠΕΣΔΑ να τον στέλνετε κατευθείαν στις Βρυξέλλες και να λέτε ότι θεωρούμε ότι η αιρεσιμότητα έχει ικανοποιηθεί, παρά το ότι, όπως θα σας πω, υπάρχει και το

λεγόμενο τέταρτο κριτήριο της αιρεσιμότητας, που είναι τα οικονομικά εργαλεία, ώστε το 2020, σε 3 χρόνια δηλαδή από τώρα, να έχουμε πιάσει το 50% ως στόχο προετοιμασίας για αξιοποίηση υλικών και για ανακύκλωση, ενώ σήμερα η χώρα είναι γύρω στο 17%, με ένα ποσοστό βέβαια παραοικονομίας, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί.

Το Μητρώο στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός, οπωσδήποτε θα είναι μία καλή λύση, αρκεί να δούμε πώς το Μητρώο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και το θέμα της παραοικονομίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο θέμα αυτό.

Το τέταρτο λοιπόν κριτήριο, αναφέρεται στα οικονομικά εργαλεία, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 50% το 2020. Τα οικονομικά εργαλεία είναι: τέλος διάθεσης σε ΧΥΤΑ, τέλος θερμικής επεξεργασίας, διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και πληρώνω όσο πετάω. Ένα κίνητρο δηλαδή που θα μπορούσε να δοθεί στους παραγωγούς αποβλήτων, ώστε να μειώσουν τα απόβλητα που παράγουν, να κάνουν διαλογή στην πηγή και να μειώσουν τον όγκο των αποβλήτων τα οποία διαθέτουν προς αποκομιδή, μιας που μέσα από την διαλογή στην πηγή, στο νοικοκυριό δηλαδή, θα έχουμε εξασφαλίσει καθαρά υλικά και μάλιστα ο στόχος εδώ της ανακύκλωσης είναι ότι όσο πιο καθαρά είναι τα υλικά που εξασφαλίζουμε, τόσο υψηλότερη είναι η τιμή την οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε.

Και να πω και κάτι άλλο εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η χώρα – και αυτό είναι και ένα μήνυμα προς την ΚΕΔΕ και για τα συμπεράσματα του Συνεδρίου – πρέπει να αποκτήσει υποδομές ανακύκλωσης. Δεν φτάνει μόνο η διαλογή των υλικών ώστε να έχουμε τα 4 ρεύματα και τα καθαρά υλικά που αντιστοιχούν σε αυτά. Αυτά θα αποθηκευτούν κάπου, θα πληρώνονται αποθήκευτρα, από εκεί και πέρα όμως το σημαντικό είναι να δημιουργηθούν μονάδες ανακύκλωσης που θα αξιοποιήσουν τα υλικά αυτά και θα δημιουργήσουν προϊόντα από τα υλικά αυτά. Από

το γυαλί, από το πλαστικό, από το χαρτί, από το μέταλλο και ούτω κάθε εξής. Και βέβαια, όλα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν και από Πράσινα Σημεία, για τα ογκώδη υλικά και από τα ειδικά ρεύματα, τα οποία πρέπει να προβλεφθούν στις περιπτώσεις αυτές.

Μέχρι το τέλος του 2015, έπρεπε ήδη στη χώρα να εφαρμοστεί η χωριστή διαλογή για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, ώστε, όπως σας είπα, το 2020 να πιάσουμε το στόχο του 50% και ο στόχος αυτός για τα οικοδομικά υλικά, για τα οικοδομικά απόβλητα, είναι 70% το 2020. Μεγάλη σημασία έχουν και τα οικοδομικά απόβλητα.

Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν μονάδες επεξεργασίας. Εάν πάτε στη Μαγιόρκα, όπου είχα την ευκαιρία να πάω προ μίας 10ετίας με κάποιους Δημάρχους – και βλέπω κάποιους παρόντες στην αίθουσα – θα δείτε ότι υπάρχει και μία ειδική μονάδα η οποία επεξεργάζεται τα οικοδομικά απόβλητα, βγάζει τις ράβδους οπλισμού σκυροδέματος, το αλουμίνιο, το ξύλο και παράγει προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις οικοδομές για την ασφαλτόστρωση και ούτω κάθε εξής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό.

Η Οδηγία για τους ΧΥΤΑ, μιας που εδώ στην Ελλάδα, πέραν από τους ΧΑΔΑ, οι οποίοι κάποια στιγμή θα κλείσουν και πρέπει να κλείσουν, για να σταματήσουμε να πληρώνουμε τα πρόστιμα, η Οδηγία για τους ΧΥΤΑ προβλέπει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2016, 35% μόνο θα πρέπει να πηγαίνει, της παραγωγής αποβλήτων, σε ΧΥΤΑ, σε σχέση με τις ποσότητες του 1995. Και όχι μόνο αυτό. Ότι πηγαίνει σε ΧΥΤΑ, πρέπει να γίνεται αντικείμενο προεπεξεργασίας. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνει σύμμεικτο σε ΧΥΤΑ.

Αυτό είναι κάτι το οποίο αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μία ιταλική υπόθεση, στην οποία η διάθεση σε ΧΥΤΑ, σύμμεικτων, χωρίς καμία προεπεξεργασία, καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο είπε ότι πρέπει τουλάχιστον να προσπαθούμε να βγάλουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά με μία

στοιχειώδη και να κάνουμε την σταθεροποίηση του βιοαποβλήτου. Πράγμα το οποίο βέβαια προϋποθέτει μία επεξεργασία πριν την διάθεση σε ΧΥΤΑ.

Να πω τώρα δύο λόγια για την κυκλική οικονομία. Βλέπω ότι έχω το προνόμιο του ότι ο χρόνος έχει σταματήσει, κύριε Πρόεδρε, για εμένα. Δεν ξέρω, έχει περάσει μάλλον. Επειδή όμως οι προλαλήσαντες χρησιμοποίησαν λίγο περισσότερο χρόνο, με την ανοχή του Προεδρείου θα ολοκληρώσω και εγώ σε 5 λεπτά.

Κυκλική οικονομία, οι νέες Οδηγίες με στόχο το 2030.

Ο στόχος του 50%, πρέπει να γίνει 65% για τα δημοτικά απόβλητα, μέχρι το 2030, 60% το 2025 και βέβαια η Ελλάδα θα έχει μία παράταση για 5 χρόνια. Οι μεταβατικές περίοδοι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μας ευνοούν, διότι αφήνουμε το πρόβλημα, μιας που θεωρούμε ότι έχουμε τη μεταβατική περίοδο και το αντιμετωπίζουμε πολύ αργότερα στο μέλλον, όταν συνήθως είναι αργά.

Αυτή τη στιγμή όμως, η διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, με πίεση κάποιων κρατών – μελών, κατατείνει στην μείωση του 65%, ώστε το 65% το 2030 να γίνει 60%. Μιλάμε όμως για στόχους οι οποίοι είναι ακόμη πολύ φιλόδοξοι για την Ελλάδα σε σχέση με τις επιδόσεις που έχουμε μέχρι σήμερα.

Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει όλοι να λάβετε υπόψη, μόνο το 10% των αποβλήτων θα μπορεί να διατίθεται σε ΧΥΤΑ μέχρι το 2030. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο 90% θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας με όλους τους άλλους τρόπους επεξεργασίας των αποβλήτων, που είναι υψηλότερα στην πυραμίδα. Και εδώ η Ελλάδα έχει 5 χρόνια μεταβατική περίοδο, δηλαδή 2035, με το σκεπτικό ότι έχουμε ανακύκλωση κάτω από το 20%. Ο στόχος αυτός είναι πιο φιλόδοξος για τις συσκευασίες, είναι 75% το 2030 και 65% το 2025.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η Ευρώπη, με την κυκλική οικονομία, τρέχει με ταχύτητες τις οποίες η χώρα μας δεν γνωρίζει. Η κυκλική οικονομία αποτελεί μία πρόκληση, θεωρώ ότι η ΚΕΔΕ

αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και θα έλεγα κινείται στη λογική του τι μας επιφυλάσσει το μέλλον και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τις ταχύτητες εκείνες που θα μας επιτρέπουν να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο και το χαμένο έδαφος. Η κυκλική οικονομία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η διαχείριση αποβλήτων είναι ένας νευραλγικός τομέας υπό την έννοια αυτή.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα Τοπικά Σχέδια είναι πάρα πολύ χρήσιμα, διότι θα επιτρέψουν τη διαλογή στην πηγή, θα επιτρέψουν την συλλογή σε διαφορετικά ρεύματα καθαρών υλικών, αλλά δεν θα λύσουν το πρόβλημα, μιας που η κόπρος του Αυγείου – επιτρέψτε μου τη μεταφορική αυτή έκφραση – που απαιτεί κάποιον Ηρακλή να την αντιμετωπίσει, χρειάζεται και τα ΣΔΙΤ, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε σε κάποιες Περιφέρειες της χώρας να λειτουργήσουν, με χαμηλότερες βέβαια εγγυημένες ποσότητες, ώστε να λάβουν υπόψη τους, τους στόχους οι οποίοι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε 2 χρόνια από σήμερα, μιας που προβλέπεται ότι οι νέες αυτές οδηγίες θα εγκριθούν στο πλαίσιο της μαλτέζικης Προεδρίας, στο πρώτο δηλαδή 6μηνο του νέου χρόνου και οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να μεταφερθούν σε δύο χρόνια.

Άρα μέχρι το 2018 θα έλεγα, το τέλος του '18, οι οδηγίες αυτές με τους φιλόδοξους στόχους, θα αποτελούν πλέον νομική δέσμευση και για τη χώρα και υπό την έννοια αυτή, θα πρέπει να προετοιμαστούμε έγκαιρα όλοι, η ΚΕΔΕ θα πρωτοστατήσει και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα να προτείνουμε και κάποιες συγκεκριμένες μελέτες σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας που η κυκλική οικονομία θα μας δώσει τις δυνατότητες αυτής. Αναφέρομαι και σε μορφές θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων. Δεν πρέπει να υπάρχει στη χώρα σύνδρομο κατά της θερμικής επεξεργασίας. Η θερμική επεξεργασία εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς είμαστε μαζί με δύο – τρία νέα κράτη – μέλη η εξαίρεση και όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι πολύ καλύτερη από την αυτοανάφλεξη χωματερών ή και την ανάφλεξη

χωματερών, που έχουμε σε πολλά ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, η οποία είναι καταστροφική, λόγω των διοξινών, των φουρανίων και των επιπτώσεων στην τροφική αλυσίδα αλλά και στην υγεία των ανθρώπων.

Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην οικο-καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, υπάρχουν νέες τεχνολογίες και υπάρχουν και λύσεις για τα μικρά νησιά, ώστε το βιοαπόβλητο να αξιοποιηθεί, να δημιουργηθεί από το βιοαπόβλητο, βιοκαύσιμο, βιοαέριο, ώστε να ικανοποιηθούν και οι ενεργειακές ανάγκες των νησιών αλλά και της χώρας μας, μιας που η χώρα μας έχει παθητικό ενεργειακό ισοζύγιο και υπό την έννοια αυτή, τα απόβλητα μπορεί να αποτελέσουν και μία πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία και θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει και στο ΑΕΠ θα συμβάλλει.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: ...(εκτός μικροφώνου)... και στη δική μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, είναι πραγματικά σημαντικό να λέμε ότι παίρνουμε 5 χρόνια παράταση. Σαν Έλληνας δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, γιατί πάντοτε είμαστε της λογικής: πότε κάνεις τα εγκαίνια; Το πρωί ή το απόγευμα; Θα προλάβουμε μέχρι το απόγευμα. Δηλαδή αν πάρουμε 5 χρόνια παράταση, θεωρώ ότι είναι καλό μεν, αλλά θα το αφήσουμε για τα τελευταία 2 χρόνια.

Οι στόχοι είναι στόχοι και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει και δια του νόμου ένας οδικός χάρτης προσέγγισης των 5 ετών παράτασης και όχι 5 χρόνια παράταση. Αυτό, η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει πολύ καλά τις ευθύνες της. Και επίσης είναι σημαντικό και η θέση της ΚΕΔΕ είναι ξεκάθαρη σε αυτό που είπαμε. Υπήρχε μια ιδεοληψία παλαιότερα: κάψε τα όλα. Όλα στην πυρόλυση και ας βάζουμε μεγάλες μονάδες και λοιπά. Ναι. Και ετοιμαζόταν 16 μεγάλες μονάδες, με 4 εταιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Σήμερα υπάρχει η λογική, αρχίζει να επικρατεί η λογική. Πριν λίγο καιρό είχαμε την ιδεοληψία, δεν καίμε με τίποτα, δεν κάνουμε ενεργειακή αξιοποίηση και αποτέφρωση εννοώ ή κάποιον άλλο τρόπο. Νομίζω τελικώς ότι έρχεται η ώρα – και μας το είπαν πάρα πολύ καλά και ο κύριος Κρεμλής και ο κύριος Υπουργός – ότι ήρθε η ώρα να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε λογική λύση, πέρα και έξω από ιδεοληψίες.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Θα παρακαλούσα για μια μικρή παρέμβαση τον κύριο Δημήτρη Πολιτόπουλο, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ και βλέπουμε ότι προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα πράγματα εκεί και κυρίως θα ήθελα, κύριε Πολιτόπουλε, να μας πείτε αυτό που κατακεραυνώσαμε Διοικήσεις παλαιότερα, που κάνανε παράπονα, και υπαλλήλους, τα περί εισφοροδιαφυγής και πόσους ελέγχους έχει κάνει ο ΕΟΑΝ στα συστήματα και πόσες φορές επέβαλλε πρόστιμα και πόσες φορές επίσης, λέω και παρακαλώ αν έχετε τα στοιχεία να τα δώσουμε εδώ, ακούμπησαν κάποιον, ο οποίος εν γνώσει μας, ξέρουμε πώς λειτουργούν κάποιιοι και ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του ΕΟΑΝ.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, 12.30 η ώρα, καλησπέρα σας.

Θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, γιατί ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι ένας Οργανισμός ο οποίος μέχρι σήμερα δεν είχε βρει τη σωστή του θέση στην διαχείριση των αποβλήτων. Είναι λοιπόν μεγάλη μου η χαρά που σήμερα έρχομαι εδώ για να σας πω ότι ο Ελληνικός Οργανισμός, με τη σύμφωνη γνώμη της Πολιτείας, θέλει να παίξει και να υλοποιήσει το ρόλο αυτόν ο οποίος έχει ένα τρίπτυχο. Συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, των Δήμων, των συστημάτων και ενεργοποίηση των πολιτών.

Αυτό λοιπόν το τρίπτυχο η Πολιτεία θα μας δώσει την δυνατότητα να το υλοποιήσουμε και δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι

σήμερα, γιατί πραγματικά με 11 άτομα προσωπικό, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσεις όλες αυτές τις πολιτικές και φυσικά είναι και πολύ δύσκολο να υλοποιήσεις πρόστιμα και ελέγχους, που είπε και ο κύριος Πρόεδρος.

Θέλω να πω λοιπόν ότι σας καλώ από σήμερα και μετά, να έρθετε σε άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΑΝ, ο οποίος σιγά – σιγά θα αρχίσει να στελεχώνεται και ο οποίος μέχρι σήμερα έχει κάνει μερικές τομές που θα ήθελα να σας τις μεταφέρω και οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές.

Πράγματι, υπάρχει μια μεγάλη εισφοροδιαφυγή. Ξεκινάει από το 10% σε κάποια ρεύματα και φτάνει στις συσκευασίες το 40%. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός εφάρμοσε το ηλεκτρονικό μητρώο παραγωγών. Αυτό λοιπόν στην αρχή φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό. Όμως υπάρχει μια τομή την οποία δεν γνωρίζετε και θα ήθελα να σας την πω.

Το ΕΜΠΑ δίνει ένα αποκλειστικό μητρώο. Δίνει έναν αποκλειστικό αριθμό. Ο αριθμός λοιπόν αυτός, θα φροντίσουμε όλοι οι παραγωγοί να τον αναγράφουν στα τιμολόγια τους. Κανένα προϊόν δεν θα διακινείται στην αγορά, εάν δεν έχει το μητρώο, εάν δεν έχει τον μοναδικό αριθμό του μητρώου. Αυτό σημαίνει ότι κανένα προϊόν δεν θα κυκλοφορεί στην αγορά ανεξέλεγκτο. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα φέρει, κύριε Πρόεδρε, όπως το ρωτήσατε, μεγάλα έσοδα στα συστήματα, διότι θα μειωθεί η εισφοροδιαφυγή.

Αυτό λοιπόν, μαζί με το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων, είναι δύο εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ όχι μόνο στην καταγραφή των παραγωγών που εισφοροδιαφεύγουν, αλλά θα βοηθήσει επίσης τον Οργανισμό να καταγράψει πραγματικά στοιχεία. Θα πω λοιπόν ότι στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων, που θα ξεκινήσει να λειτουργεί και να υλοποιείται το πρώτο εξάμηνο του '17, θα είναι υποχρεωμένοι όλοι οι Δήμοι να αναγράφουν τα αστικά τους απόβλητα. Θα πρέπει λοιπόν να

καταγράφονται πώς διαχειρίζεται ο κάθε Δήμος τα αστικά του απόβλητα.

Ο κύριος Υπουργός είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε στους Δήμους να δώσουμε τα εργαλεία αυτά ώστε να αυτοδιαχειρίζονται τα απόβλητά τους. Και ειδικότερα μνεία θα ήθελα να κάνω στα νησιά, όπου εκεί και λόγω του μεταφορικού κόστους και λόγω των προβλημάτων που έχουν, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να αυτοδιαχειρίζονται, επαναλαμβάνω, να αυτοδιαχειρίζονται τα απόβλητά τους και μάλιστα μέσα από αυτή την αυτοδιαχείριση, να μπορούν να έχουν πόρους για να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Αυτό λοιπόν είναι επίσης μια μέριμνα και είναι και μια υποχρέωση που η Πολιτεία θα τη δώσει. Το είπε ο Υπουργός προηγουμένως, σε συνεργασία με τους ΦΟΔΣΑ, θα δούμε πώς οι Δήμοι θα μπορούν να διαθέτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, προς όφελος των ιδίων τους των πόρων.

Θέλω να πω επίσης ότι μέσα σε αυτήν την προσπάθεια της αύξησης των στόχων, άρα και της αύξησης της ανακύκλωσης, εντάξαμε και την κοινωνική οικονομία. Είναι η πρώτη φορά που η Πολιτεία εντάσσει την κοινωνική οικονομία και δίνει σε αυτή ουσιαστικά εργαλεία για να είναι βιώσιμη και να συμμετέχει στο ΑΕΠ. Γνωρίζετε νομίζω ότι σχεδόν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, η κοινωνική οικονομία συμβάλλει από 5% έως 10% στο ΑΕΠ. Στην Ελλάδα δεν ξεπερνάμε το 0,3%.

Ερχόμαστε λοιπόν να καλέσουμε τους πολίτες να συμμετέχουν, να συνεργαστούν με τους Δήμους και οι Δήμοι να δεχθούν τη συνεργασία αυτών των πολιτών μέσω της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ώστε πραγματικά να αυξήσουμε θεαματικά τα αποτελέσματα.

Ο ΕΟΑΝ από την αρχή της χρονιάς ξεκίνησε και μια εκστρατεία. Μια εκστρατεία που την έκανε σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και με το δίκτυο ΦΟΔΣΑ, ξεκίνησε λοιπόν να κάνει περιοδεία

σε όλες τις Περιφέρειες, θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο 2μηνο του '17 και να ενημερώνει τους Δήμους και τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα, για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν πιο ελκυστικοί απέναντι στον πολίτη και πώς θα διαχειρίζονται καλύτερα τη σχέση των πολιτών τους, ώστε να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Θέλω να πω ότι έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα και αυτό αφορά την κομποστοποίηση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο ΕΟΑΝ θα ήθελε το 2017 να είναι η χρονιά της κομποστοποίησης. 3% είναι η κομποστοποίηση σήμερα. Καταλαβαίνετε, αν είναι 17% - 18% η ανακύκλωση, καταλαβαίνετε η κομποστοποίηση σε ποιο σημείο βρίσκεται. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε το '17 μια νέα σειρά από ημερίδες αλλά και συναντήσεις ατομικές ανά Δήμο, ώστε οι Δήμοι να γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα κάνουν οικονομικά κομποστοποίηση.

Θερμική αξιοποίηση. Ναι, ειδικά στα νησιά, δεν είμαστε εναντίον της θερμικής αξιοποίησης. Αλλά θα ήθελα να πω ότι πριν φτάσουμε στη θερμική αξιοποίηση, θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις άλλες ανώτερες μορφές διαχείρισης. Άρα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την ανακύκλωση και μετά να δούμε και την θερμική αξιοποίηση.

Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η εκτίμηση – και θα πω ότι όταν θα γίνει το ηλεκτρονικό μητρώο θα είμαστε σε θέση να έχουμε ακριβή νούμερα – η εκτίμηση λοιπόν στα αστικά απόβλητα είναι ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Ένα πολύ χοντρικό νούμερο, αλλά μην το παίρνετε ακριβώς. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι 100.000 πάνω ή κάτω.

Σήμερα λοιπόν, από αυτά τα υλικά καταφέρνουμε να ανακτούμε περίπου τις 500.000. Έχουμε λοιπόν δυνατότητα να αφαιρέσουμε από τους χώρους ταφής, άλλο 1,5 – 2 εκατομμύρια. Δεν λέω θα πετύχουμε αυτό το στόχο, λέω όμως ότι σιγά – σιγά πρέπει να αρχίζουμε να στοχεύουμε προς τα εκεί. Άρα

αντιλαμβάνεστε, αφαιρώντας υλικό από την ταφή, μειώνεται το κόστος της λειτουργίας της διαχείρισης των αποβλήτων σας.

Αυτό, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που θα σας δοθεί...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, θα παρακαλούσα ένα λεπτό ακόμα αν θέλετε.

Δ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω, ναι.

Με τη δυνατότητα που θα σας δοθεί να κάνετε αυτοδιαχείριση των αποβλήτων σας, και αυτό θα σας δοθεί και στη συνέχεια με διάφορους τρόπους και ένας από αυτούς είναι και τα Πράσινα Σημεία, τα οποία, όπως είπε ο Υπουργός, είχε ήδη οδηγηθεί η ΚΥΑ στο τυπογραφείο, αλλά λόγω του ανασχηματισμού δεν μπόρεσε να βγει σε ΦΕΚ, άρα έχει γυρίσει πίσω και την ερχόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί και παράλληλα είναι έτοιμο και το χωροταξικό, γιατί πάρα πολλοί έχετε μια αγωνία, χωροταξικά πού θα τοποθετηθούν αυτά. Η χωροταξική λύση επίσης θα είναι άμεσα έτοιμη, τεχνικά την έχουμε επεξεργαστεί και είναι ολοκληρωμένη και θα την εισηγηθούμε στον Υπουργό μέσα στο Δεκέμβρη.

Θα ήθελα να κλείσω λοιπόν, με την παράκληση ότι ο Ελληνικός Οργανισμός είναι δίπλα σας, θα έρθει κοντά σας, θα μπορέσει να σας προσφέρει όλη την τεχνογνωσία που έχει και με αυτή την ευχή θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά στην ανακύκλωση, έχουμε μέλλον και πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ για το περιεκτικό της ομιλίας σας και τις ευθείες απαντήσεις.

Συμφωνούμε και εμείς στην Αυτοδιοίκηση σε δύο πράγματα. Πρώτα πρέπει να μας αναγνωριστεί ότι και εμείς αγαπούμε το ίδιο το περιβάλλον όπως και η κυβέρνηση ή οι διάφοροι Οργανισμοί, τουλάχιστον αυτό. Και ένα δεύτερο, ναι στους υπερβατικούς στόχους, για να πετύχουμε το ανώτατο εφικτό. Συμφωνούμε σε αυτό και παλεύουμε.

Θα παρακαλούσα τώρα για μία σφιχτή διαδικασία. Θα τηρηθεί αυστηρά το 2λεπτο για τοποθετήσεις.

Χρήστος Παππούς. Μήπως θα ήθελες να το αποφύγεις; Είσαι ο πιο πονεμένος. Έλα.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Πολύ καλά το είπατε.

Γεια σου Χρήστο.

Σφιχτά, γιατί πρέπει κατά τις 13.10 να ξεκινήσουμε την Ολομέλεια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το πολύ, Πρόεδρε.

Χρήστο, έχεις το 2λεπτό σου. Έναν τόσο μεγάλο πόνο της Φυλής, δεν τον περιγράφεις με 2 λεπτά, αλλά βρήκες τις λύσεις. Επομένως, είμαστε δίπλα και εμείς.

Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, βρήκαμε μαζί τη λύση, από πέρυσι, στο Συνέδριο της Χαλκιδικής, που με ομόφωνη απόφαση το Συνέδριο της ΚΕΔΕ αποδέχθηκε την πρόταση του Δήμου Φυλής για αποκατάσταση της χωματερής. Εμείς ξεκινάμε την αποκατάσταση των 3.500 στρεμμάτων της χωματερής, γιατί δεν είναι μόνο το πώς θα μαζέψουμε τα σκουπίδια, είναι και ο χώροι τα οποία αποθηκεύουμε τα σκουπίδια να αποδοθούν την επόμενη στιγμή... να αποδοθούν μετά από μερικό χρονικό διάστημα στην κοινωνία.

Το ένα κομμάτι είναι η αποκατάσταση όχι μόνο χωματερής Φυλής, αλλά και όλων των χώρων των ΧΑΔΑ και των ΧΥΤΑ που ανέφερε ο κύριος Κρεμλής. Είχα την ευτυχία να επισκεφτώ την Ισπανία, τη Μαγιόρκα, μαζί με τον κύριο Κρεμλή, ήμουν ένας από τους Δημάρχους που ανέφερε ο κύριος Κρεμλής, να επισκεφτώ το Ισραήλ, το Τελ Αβίβ, την παλιά χωματερή και είδα ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Ισραηλίτες, είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Δεν έχουν περισσότερο μυαλό από εμάς, αγαπητοί συνάδελφοι, απλά έχουν βγάλει τις ιδεοληψίες και έχουν εντάξει στην τακτική τους, καλές πρακτικές.

Είναι πάρα πολύ απλό να αποκαταστήσουμε τους παλιούς ΧΥΤΑ, να αποκαταστήσουμε τους παλιούς ΧΑΔΑ, να τους αποδώσουμε στην κοινωνία και χωρίς ιδεοληψία να προχωρήσουμε στην επεξεργασία των απορριμμάτων με κάθε μορφή. Με κάθε μορφή που θα αποφασίσει η τοπική κοινωνία.

Και κλείνοντας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι το θέμα των απορριμμάτων, της διαχείρισης απορριμμάτων, πρέπει να παραμείνει στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση αγωνίζεται, η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση δίνει τις λύσεις και η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση θα πορευτεί και χαίρομαι που ένας πρώην αυτοδιοικητικός της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, είναι σήμερα ο Υπουργός, που θα έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Χρήστο, σε ευχαριστώ.

Είπα πραγματικά ότι ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να πεις έναν πόνο δεκαετιών και μια ταλαιπωρία, αλλά νομίζω ότι προχωρούν τα πράγματα.

Θα παρακαλούσα να έχει ένα 2λεπτο ο Δήμαρχος της Μήλου, ο κύριος Δαμουλάκης.

Και να ετοιμάζεται, παρακαλώ, ο Δήμαρχος Πατρέων, ο κύριος Πελετίδης.

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.

Νησιωτική Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Πρώτο, ΧΑΔΑ. Έχουν οι νησιωτικοί Δήμοι, αν και υποστελεχωμένοι, έχουν κάνει ότι είναι δυνατόν προκειμένου να καταφέρουν να αποκαταστήσουν τους ΧΑΔΑ. Καθημερινά βρίσκουμε εμπόδια και καθημερινά βρίσκουμε ομάδες ανθρώπων οι οποίοι με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, δημιουργούν θέματα.

Να το βάλω πάρα πολύ απλά. Εγώ στη Μήλο έχω ξεκινήσει, έχω πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις, έχω εντάξει έργο και έχω προχωρήσει σχετικά με τον ΧΑΔΑ μου. Η εταιρία που έχει αναλάβει την αποκατάσταση, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί, επειδή θα πάνε τα χρήματα από το ΠΕΔΕ και όχι από το ευρωπαϊκό πακέτο και μεθαύριο εγώ θα βρίσκομαι κρεμασμένος και άλλοι πολλοί συνάδελφοί μου, γιατί; Γιατί εμείς κάναμε σωστά τη δουλειά μας.

Πρέπει λοιπόν σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, όπως είχαμε πάρει την απόφαση στο Συνέδριο της Χαλκιδικής ότι, ότι πρόστιμα είναι να μπουν στους Δήμους, οι οποίοι έχουν πράγματι κάνει τη δουλειά τους σωστά, αυτά θα γυρίσουν ανεπιστρεπτί στο Υπουργείο.

ΧΥΤ, ΧΥΤΑ ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, εγώ το έχω προλάβει στις δύο θητείες μου Δημάρχου, να αλλάζουν γράμματα, να μπαίνουν, να προστίθενται, να αφαιρούνται. Πού ευθύνεται ένας Δήμος νησιωτικός, όταν για να συνεδριάσει η Επιτροπή του 2882, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται 2,5 χρόνια για τιμή μονάδος για την απαλλοτρίωση. Και πάλι εκεί προχωράμε, θέλουμε συμπαράσταση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το ΠΕΧΩ δηλαδή, να τρέξει λίγο τις προσπάθειες αυτές τις οποίες κάνουμε. Μόνοι μας τα κάνουμε οι Δήμαρχοι. Έχει γίνει κατανοητό νομίζω και στους ακροατές, αλλά και σε όλους εμάς που διοικούμε από κάθε πόστο.

Και πάμε στο τελευταίο, στη νησιωτική Ελλάδα. Είναι δυνατόν το 2016, που προχωράμε, εάν έχεις έναν οικισμό κάτω από 2.000 κατοίκους, να μη μπορείς να μπει σε κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα προκειμένου να κάνεις μονάδα βιολογικού καθαρισμού; Πού θα πάνε τα λύματα; Εκ των πραγμάτων πηγαίνουν στα ρέματα. Έχουμε λοιπόν τον καθένα, ο οποίος θέλει να κάνει πολιτική, θέλει να φανεί καλός, μπορεί να του δίνεται και πάσα από αλλού, να μας στέλνει στους εισαγγελείς, γιατί; Γιατί το κράτος εδώ δεν έρχεται να προστατέψει τις τοπικές κοινωνίες και τους Δημάρχους;

Και γιατί θα πρέπει να μιλάμε ότι οι δύο θεσμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Α΄ και ο Β΄, θα πρέπει από κοινού να συνεργάζονται για το καλό, όταν έχουμε βάλει και εδώ κάποιον πάνω από το κεφάλι μας, και αναφέρομαι στην αιρετή Περιφέρεια, που μέσω των κλιμακίων της, εάν τα έχεις καλά με τον Περιφερειάρχη, είσαι το καλό παιδί, εάν τα έχεις κακά με τον Περιφερειάρχη, στέλνει τον υπάλληλό του προκειμένου να σου γράψει οποιαδήποτε έκθεση και να σε στείλει την επόμενη μέρα στον εισαγγελέα, λες και ότι ο Δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα και ενδιαφέρονται αυτοί από τις καρέκλες τους. Και όχι από τη Μήλο. Από τη Σύρο ή από την Αθήνα. Και να πάμε αυτόφωρο και να μας κοροϊδεύει ο κόσμος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σε ευχαριστώ.

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Πρέπει λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να λάβουμε μέριμνα για τα νησιά. Άλλωστε, αυτό το 101 άρθρο του Συντάγματος περί νησιωτικότητας, ας γίνει εν πάση περιπτώσει πράξη σε αυτά τα πράγματα.

Και, κύριε Πρόεδρε, να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, ούτως ώστε να είμαστε κοντά στους Δημάρχους των νησιών.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γεράσιμο, παρ' όλη την αγανάκτηση, περιορίστηκε, την εύλογη αγανάκτηση, που το ζούμε όλοι.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Έφαγε 4 λεπτά, κύριε Χιονίδη, 4 λεπτά μίλησε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, ήταν 3΄.40΄΄. Από εκεί και πέρα όμως, είναι και χείμαρρος και αυτά που είπε είναι μια αγωνία όλων μας και πρέπει, τέλος πάντων, αυτό που πήραμε και απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να το ξέρουμε. Είναι δύο παράλληλοι θεσμοί ο Α΄ και ο Β΄ Βαθμός, δεν είναι καπέλο ο ένας στον άλλον και πολλές φορές δεν χρειάζεται λεφτά, χρειάζεται ρυθμίσεις. Νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να μην υπάρχει αυτό το καπέλωμα.

Πολύ καλά τα λέει ο Μάκης και είναι βέβαια στη γραμμή που έχει συνολικά η ΚΕΔΕ.

Παρακαλώ ο Δήμαρχος, ο κύριος Πελετίδης. Παρακαλώ, Δήμαρχέ μου.

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κύριε Υπουργέ, παρακολουθώντας την τοποθέτησή σας, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι εάν λύσουμε τα οργανωτικά ζητήματα, αν λύσουμε τα ζητήματα τα νομοθετικά και ομονοήσουμε σε ορισμένα ζητήματα, θα μπουν τα πράγματα σε μία σωστή βάση και θα λύσουμε το θέμα.

Πλην όμως, πρέπει να γνωρίζουμε εδώ πέρα ότι εδώ και μία 20ετία, διαχρονικά δηλαδή, συζητάμε για την διαχείριση των απορριμμάτων η οποία έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται και η οποία δημιουργεί προβλήματα και αναδεικνύεται σε παράγοντα συνεχούς υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής, της δημόσιας υγείας και το πρόβλημα αυτό σε ορισμένες περιοχές παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις.

Να σας πούμε ότι στον Πύργο για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο, τα σκουπίδια είναι στους δρόμους, να πούμε αυτά που ζει η Αττική και που προηγουμένως αναφέρθηκαν, να πούμε στα νησιά τι γίνεται και να πούμε ότι στην πόλη μου στην Πάτρα, ότι ο ΧΥΤΑ είναι σε οριακό σημείο, θα έπρεπε να είχε κλείσει και καθυστερεί η εναλλακτική λύση.

Εμείς είμαστε έτοιμοι, θα τρέχουμε, τρέχουμε όλοι μας, όλες οι Δημοτικές Αρχές, πλην όμως το αποτέλεσμα στο τέλος δεν βγαίνει. Και επειδή δεν είναι θέμα τεχνοκρατικό, δεν είναι θέμα κάποιου σχεδιασμού, επί χάρτου λύνονται πολλά ζητήματα και όταν μιλούμε, τα λύνουμε όλα, στην πράξη όμως θα πρέπει να αναζητήσουμε γιατί επί τόσα χρόνια, αφού το έχουμε εντοπίσει, ποιος Δήμος, για παράδειγμα, δεν είχε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα; Ποια Περιφέρεια, ποια παλιά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,

ποια κυβέρνηση; Γιατί δεν είχαμε αποτέλεσμα μέχρι σήμερα; Γιατί ζούμε αυτή την κατάσταση; Τι μεσολάβησε;

Συστηματικά, τόσο σε επίπεδο κυβερνήσεων όσο και στο επίπεδο της ΚΕΔΕ, ξεχνούμε τον βασικό παράγοντα που στέκεται εμπόδιο. Ποιος κερδίζει από αυτό το ζήτημα γύρω από το θέμα των σκουπιδιών και έχουμε αυτά τα προβλήματα επί μια 20ετία; Ποιο είναι το εμπόδιο για να λύσουμε αυτά τα ζητήματα;

Εμείς εξαρχής τοποθετούμαστε και λέμε ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για το κεφάλαιο, το ζήτημα των σκουπιδιών είναι φλέβα χρυσού. Ποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό; Γιατί έχουμε συνεχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετικές ντιρεκτίβες, οδηγίες, εφαρμογές, στα κράτη – μέλη; Ποιος ο λόγος; Ανάλογα με την κυριαρχία των οικονομικών συμφερόντων στο κεφάλαιο, έχουμε και τον αντίστοιχο προσανατολισμό.

Παλιότερα μας έκαναν αναλύσεις ότι πρέπει να φτιάξουμε χώρους υγειονομικής ταφής. Ξαφνικά αυτό εγκαταλείφτηκε. Μετά μας είπαν ότι θα πρέπει να κάνουμε εργοστάσια φαραωνικά. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Τώρα εξαφανίστηκε αυτό. Σήμερα μιλούμε για ανακύκλωση, όπου κάνουν επενδύσεις άλλες πολυεθνικές, οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν τα κέρδη τους. Γιατί είναι σταθερό σίγουρο κέρδος, πλην όμως όλοι αυτοί που θα κερδίζουν, από κάπου πρέπει να παίρνουν τα κέρδη τους. Και τα κέρδη δυστυχώς έρχονται να τα παίρνουν από το λαό μας.

Μπορεί ο λαός μας σήμερα να πληρώνει τέτοιου είδους ανταποδοτικά τέλη; Σε τι συμβάλλει η κεντρική κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα; Για ποιο λόγο θα πρέπει να πληρώνουμε την ανταπόδοση; Για ποιο λόγο θα πρέπει να πληρώνουμε τέλη ταφής; Για ποιο λόγο θα πρέπει να πληρώνει, όπως λέμε ότι αυτός που θα δημιουργήσει σκουπίδια να πληρώνει; Ποιος θα πληρώσει, ο άνεργος; Ή δεν πρέπει να παράγει τίποτα; Η φτώχεια; Τι χρήματα επιστρέφουν από τον κρατικό προϋπολογισμό στο χώρο αυτό, σε

ζητήματα υποδομών; Θα μιλήσουμε για την χρηματοδότηση; Θα μιλήσουμε για το προσωπικό; Με ποιο προσωπικό θα πάμε;

Βάζουμε στόχους και λέμε ότι θα πάμε με 50% την ανακύκλωση. Μάλιστα. Εμείς έχουμε ΚΔΑΥ στην Πάτρα και θέλουμε να το πάρουμε και να το κουμαντάρουμε εμείς και να αυξήσουμε την ανακύκλωση. Με τι προσωπικό; Με 8μηνήτες; Με 5μηνήτες; Με 2μηνες; Με ποιο στελεχιακό δυναμικό; Με ποια χρήματα; Στο μιλητό και στον σχεδιασμό μπορεί να μπαίνουν, αλλά στην πράξη είμαστε πολύ μακριά.

Άρα λοιπόν...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Δήμαρχε, αν μπορείτε, να ολοκληρώσετε.

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω. Να βάλω ότι κινούμαστε... Τα βασικά τουλάχιστον.

Αγαπητοί συνάδελφοι, και στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος της ανάπτυξης ακούγεται συνεχώς. Σε όλο το Συνέδριο. Το οποίο όμως δίνει τις... και υλοποιείται. Και φέρνει αποτελέσματα. Τις συνέπειες τις οποίες τις βιώνουμε. Τις βιώνουμε και στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, τις βιώνουμε ως ζωή, τις βιώνουμε ως τα πάντα.

Υπάρχει και η άλλη λύση. Η άλλη λύση όμως κινείται σε άλλη κατεύθυνση. Και να με συγχωρείτε, να μας επιτρέψετε να ακούστε τουλάχιστον ένα σημείο της άλλης λύσης. Και η άλλη λύση είναι επιτέλους ότι δεν είναι οι πρωταγωνιστές το κεφάλαιο. Καρφί δεν τους καίγεται αν θα διαχειριστούμε σωστά τα σκουπίδια ή όχι. Ή αν θα έχουμε περιβάλλον καλό ή όχι. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να τα οικονομήσουν. Business κάνουν οι άνθρωποι. Εμείς τι κάνουμε;

Άρα εμείς ερχόμαστε και λέμε, όσο η οικονομία θα βρίσκεται στα χέρια αυτών, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Βήμα παραπέρα δεν θα κάνουμε. Αλλαγή του κουμανταδόρου στην οικονομία. Ποιος είναι ο άλλος που είναι; Αυτός που χτίζει τη χώρα μας. Αυτός που χτίζει τις πόλεις μας. Εμείς εδώ πέρα ήδη, εμείς δεν χτίζουμε τους

Δήμους μας; Γιατί; Είναι καλύτεροι, το επιχειρούν, το οποίο θέλει να βρίσκει φρέσκο, ωραίο χρήμα και εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε κουμάντο; Ποιος από εσάς δεν κάνει κουμάντο;

Μπορούμε να κάνουμε κουμάντο; Μπορούμε. Σε ποια βάση; Εμείς λοιπόν λέμε ότι η βάση αυτή θα πρέπει να είναι σε άλλη εξουσία και η εξουσία θα πρέπει να είναι λαϊκή, μη καθόμαστε και το κοιτάζουμε σαν κάτι το φοβερό. Δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά εάν δεν αλλάξουμε αυτές τις προϋποθέσεις.

Θα σας καταθέσω και την ομιλία μου...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αγαπητέ Κώστα, κύριε Πελετίδη...

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Ναι. Λέω εγώ όμως ότι όταν συζητούμε 24 ώρες εδώ μέσα και όταν έρχεται η ώρα να ακουστεί ο άλλος πόλος, γιατί δύο πόλοι είναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εμείς... Και έχετε αξιοπρεπή και δυναμική παρουσία στο Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Ο πόλος της ανάπτυξης, που φέρνει δυστυχία και ο πόλος της δικής μας πρότασης, που θα φέρει ευτυχία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Στην ΚΕΔΕ έχετε πολλή εκπροσώπηση.

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Και επειδή και η ΚΕΔΕ έχει τη συμβολή της σε αυτά που βρισκόμαστε...

Θα κλείσω. Ούτως ή άλλως σε ένα λεπτό δεν μπορούμε να αναλύσουμε εμείς αυτό που αναλύεται από το Δημοτικό, από το Νήπιο, από την ημέρα που γεννιόμαστε μέχρι σήμερα, που μπαίνει στο μυαλό μας και μπαίνει στα κύτταρά μας σαν αντίληψη ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα δρόμο, λες και είμαστε πρόβατα, πλην όμως σήμερα γνωρίζουμε την κατάσταση, υπάρχει και ο άλλος δρόμος και υπάρχουν και πρόβατα που φεύγουν από το κοπάδι. Και καλό είναι αυτός ο άλλος δρόμος να ακολουθηθεί από όλους μας, για να δημιουργήσουμε άλλους δρόμους, για να φτιάξουμε επιτέλους τα ζητήματα με την διαχείριση των απορριμμάτων.

Θα ξανακάνουμε συνέδριο του χρόνου. Θα ξαναρθούμε, εμείς θα επισκεφτούμε και τα Υπουργεία. Ο Δήμος Πατρέων είναι

έτοιμος. Θα φέρω τη δική μας. Και εσείς είσαστε έτοιμοι. Θα έρθουμε εδώ να δούμε τα αποτελέσματα. Θα δούμε σε πόσο χρόνο θα γίνουν πράξη οι σχεδιασμοί μας. Σχεδιασμοί, εμείς είμαστε έτοιμοι να δούμε αν ο κεντρικός κορβανάς θα δώσει κανένα φράγκο ή θα τα στείλουμε στους δανειστές, θα τα στείλουμε σε αυτούς που περιμένουν σαν αρπακτικά να αρπάξουν χρήμα για να κάνουν τις business τους. Πέρα από τη ζωή τη δική τους, είναι και η ζωή η δική μας και του λαού μας και όταν μιλούμε για λύσεις, πρέπει να μιλούμε με την λύση του τι θα πληρώνει ο λαός μας.

Όχι, λοιπόν, στην ανταπόδοση. Όχι στα χρήματα που θα πρέπει να πληρώσουμε για ποινή γιατί δεν μπορέσαμε να βρούμε λύση. Ο λαός μας φταίει επειδή δεν βρέθηκε λύση; Επειδή κάθονται και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους, τα συμφέροντα τα οικονομικά, θα την πληρώσει ο λαός μας; Κανένα φράγκο. Ενωμένοι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να έχουμε αποτέλεσμα. Όσο θα συνεχίζουμε σε αυτό το ρυθμό... Και πέρυσι τα ίδια λέγαμε για την διαχείριση των απορριμμάτων. Και πριν 10 χρόνια. Και πριν 15 χρόνια. Να μην έρθουμε και μετά 15 χρόνια.

Ο λαός μας δεν θα πληρώσει φράγκο και δεν πρέπει, για να κάνουμε ευτυχισμένους αυτούς που θέλουν να κάνουν business και με τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι αναγκαιότητα να τα διαχειριστούμε, αλλά όχι ως φλέβα χρυσού για αυτούς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε το Δήμαρχο Πατρέων, τον Κώστα τον Πελετίδη.

Από εκεί και πέρα, σε πάρα πολλά σημεία βεβαίως και συμφωνούμε, ότι θα πρέπει να γίνει διαχείριση, πρέπει να γίνεται απολογισμός και εμείς έχουμε να κάνουμε απολογισμούς, όπως προκαλούμε και τον Υπουργό, του χρόνου τέτοιο καιρό να κάνει τον απολογισμό του.

Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ: Δέχομαι την πρόκληση και πρόσκληση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία.

Παρακαλώ, τον κύριο Σμυρνιώτη είχα πει... Ήρθες;

Ι. ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ: Να κερδίζουμε το χρόνο.

Φεύγοντας από θέσεις ευθύνης της Αυτοδιοίκησης, δηλαδή τη θέση του Δημάρχου της Τρίπολης και του Προέδρου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, είχα ορκιστεί κατά κάποιον τρόπο να μην ξανά ασχοληθώ με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Αλλά η παρουσία τόσο του κυρίου Υπουργού εδώ, όσο και του κυρίου Κρεμλή, με γύρισε πίσω σε αυτή τη φαρσοκωμωδία που ζούμε, τουλάχιστον από το 2010 στην Πελοπόννησο. Γιατί εκεί, χρησιμοποιώντας κάποια διάταξη, νόμο του '07, η διαχείριση έχει φύγει από τον ΦΟΔΣΑ, από τον Α΄ Βαθμό, είναι στην Περιφέρεια και φυσικά από το '10 μέχρι σήμερα, δεν γίνεται τίποτα. Σας λέω ότι εγώ αναγκάστηκα να λειτουργήσω το Δήμο χωρίς να έχω ούτε ΧΑΔΑ, γιατί τον έκλεισαν με δικαστική απόφαση.

Και η θέση μου σήμερα εδώ, είναι να κάνω μια έκκληση στον κύριο Υπουργό, προκειμένου να δοθεί μία λύση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, γιατί δυστυχώς, επειδή κλείνουν πλέον οι ΧΑΔΑ, οι περισσότεροι οι μικροί έκλεισαν και ήδη έγιναν συμβάσεις για την αποκατάσταση και των μεγαλύτερων, αυτών που έχει και η πόλη της Τρίπολης, είχε μάλλον, της Σπάρτης και της Μάνης, αυτή η φαρσοκωμωδία, το καλοκαίρι, αν δεν δοθεί κάποια λύση, θα καταλήξει σε τραγωδία.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε.

Από εκεί και πέρα, να προχωρήσουμε. Θα παρακαλούσα τον κύριο Καπεντζώνη για ένα λεπτό, είναι μέλος της Επιτροπής, Δήμαρχος Δωρίδας, ο Γιώργος.

Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να αναφερθώ σε δυο θέματα.

Ένα. Καταρχήν ξαναμπαίνει – και όπως μπήκε, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής – το θέμα της κατηγοριοποίησης των Δήμων, που αναφέρθηκα και εγώ χτες και πόσο αναγκαίο είναι,

γιατί αυτό δεν είναι αυτοσκοπός. Από μόνη της αυτή η κατηγοριοποίηση, η ανάλυση, η μελέτη των διαφορετικότητων μας, θα μας βοηθήσει και η θέσπισή της θα μας δώσει εργαλεία για να έχουμε μια νέα κινητικότητα με άλλα κριτήρια, να έχουμε άλλα κριτήρια στην κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων, τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από το 3ήμερο Συνέδριο, ότι υπάρχουν αυτές οι αναγκαιότητες.

Θα μας βοηθήσει να κάνουμε νέα μοντέλα διαχείρισης σε κάποιες ανάγκες που έχουν οι Δήμοι. Δηλαδή, είναι ανάγκη ο Δήμος Δωρίδος, που έχει 80 χωριά, να έχει 80 παιδικές χαρές με τις ίδιες προδιαγραφές σαν αυτές που έχουν το Γαλάτσι και στο Παγκράτι; Προφανώς δεν μπορεί να είναι ίδιες. Δεν μπορεί ο Δήμος Δωρίδος να φτιάξει 80 παιδικές χαρές των 20, 30 και 40 χιλιάδων ευρώ. Άρα πρέπει να τις κλείσει; Άρα πρέπει να πούμε, σε αυτή την κατηγορία Δήμων, αφού το αναγνωρίσουμε, που είπαμε πριν, να κάνουμε κάποιες άλλες προδιαγραφές, κύριε Υπουργέ, να βάλουμε, και να το πούμε κάτι άλλο, χωρικό πάρκο, αλάνα, κάτι άλλο και να μπορεί να είναι ανοιχτό, να βρουν τα παιδιά και εκεί να παίζουν και να μην αναγκαζόμαστε να παίζουμε το κεφάλι μας ή να κλείνουμε τις παιδικές χαρές. Για παράδειγμα. Αυτό θα πέρναγε μέσα από αυτή τη θεσμική κατοχύρωση αυτής της κατηγορίας των Δήμων.

Τώρα, ήθελα... Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι θα αρχίσει σε κανένα μισάωρο να με ενοχλεί ο Πρόεδρος να τελειώσω, να πω δυο κουβέντες όσον αφορά τα ειδικά χωροταξικά.

Έχουμε πει όλοι και λέμε πότε θα ολοκληρωθούν, πότε θα προχωρήσουν, είναι αντικείμενο της Επιτροπής μας, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούν να προχωρήσουν, δεν έχουμε χρήματα, άμεσα. Λέω όμως, για μία ευαίσθητη περιοχή, για ευαίσθητες περιοχές, που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του νερού και που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του λιμναίου περιβάλλοντος, γύρω από τη λίμνη, γιατί υπάρχει μεγάλη, σε κάθε λίμνη και σε όλες τις περιοχές της χώρας έχουμε λίμνες, εκεί

τουλάχιστον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη η ευαισθησία, είναι στάσιμα νερά και θέλουν πολλή προστασία τα νερά μέσα στις λίμνες και οι γύρω περιοχές και είναι αφενός μεν πολύ ευαίσθητο το περιβάλλον στη λίμνη, αφετέρου έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Με ήπιες μορφές τουριστικής παρέμβασης και οποιεσδήποτε άλλες παρεμβάσεις. Άρα εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και να προχωρήσουν άμεσα, αμεσότατα, τα ειδικά χωροταξικά γύρω από τις λίμνες, σε όλη τη χώρα.

Και θα πάω σε ένα παράδειγμα, το δικό μας, κύριε Υπουργέ, που είναι το Λιθωρίκι πάνω από τη λίμνη του Μόρνου, η λίμνη του Μόρνου υδρεύει τη μισή χώρα, 5 εκατομμύρια στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, είναι κάτω από 2.000 κατοίκους το Λιθωρίκι, δεν μπορούμε να κάνουμε βιολογικό καθαρισμό, ο νόμος λέει: ο ρυπαίνων, πληρώνει, κύριε Υπουργέ και θα μας στείλετε το πρόστιμο μεθαύριο και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε έργο και αν βάλουμε έργο, μας το είπαν ότι είναι φαραωνικό, γιατί; Γιατί το έργο πρέπει να πάμε να το ρίξουμε κάτω από το φράγμα του Μόρνου, 50 χιλιόμετρα να τα ταξιδέψουμε τα λύματα και είναι ακριβό το έργο. Και το έργο δεν μπαίνει. Και τι θα μείνει σε εμάς; Ο εισαγγελέας και το πρόστιμο από εσάς.

Αν λοιπόν δεν δούμε αυτά τα ειδικά χωροταξικά, για αυτό αναφέρθηκα γύρω από ειδικές περιοχές και ειδικές περιπτώσεις, δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε.

Και ήθελα να βάλω ένα θέμα ακόμα...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να το αφήσουμε το τελευταίο θέμα;

Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: Όχι, θα είναι μόνο... Είναι απλό, κύριε Πρόεδρε και να πω κάτι; Σας συμφέρει να το βάλω, γιατί πέρα από την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000 για την διαχείριση, την κοστολόγηση του νερού και λοιπά, εγώ θα έλεγα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στον κύριο Σάββα Χιονίδη – να του πούμε και χρόνια πολλά γιατί σε καναδυό μέρες γιορτάζει, ο Πρόεδρος – να πρωτοτυπήσετε πάλι, Πρόεδρε και να διοργανώσουμε, κύριε

Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, ένα ειδικό θεματικό συνέδριο όπως έγινε στην Αλεξανδρούπολη για τα σκουπίδια, για την διαχείριση του νερού. Να το αποφασίσουμε αυτό, για να βάλουμε, γιατί είναι τεράστιο θέμα και να μην πούμε σήμερα χωρίς να το συζητήσουμε και χωρίς να το αναλύσουμε και πάρα πολύ, ένα βροντερό όχι, που θα μπορούσαμε να το πούμε και σήμερα, στην ιδιωτικοποίηση του νερού, που το βλέπετε με πόσους τρόπους και από πού προχωράει για να περάσει η ιδιωτικοποίηση του νερού και που είχε τραγικές συνέπειες όπου εφαρμόστηκε μέχρι τώρα.

Αν μη τι άλλο, αν δεν πάρουμε σήμερα αυτό το ψήφισμα – εσείς θα το αποφασίσετε, το Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε – τουλάχιστον να προγραμματίσουμε ένα ειδικό συνέδριο, θεματικό, με αυτό το αντικείμενο.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.

Σίγουρα έχουμε αποφασίσει και σαν Επιτροπή αλλά και σαν ΚΕΔΕ, ότι το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και δεν είναι εμπορικό είδος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επίσης, όπου εφαρμόστηκε, το πήραν πίσω. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Πελετίδης, πολλές φορές το μεγάλο κεφάλαιο κοιτάει ακόμα τα κοινωνικά αγαθά, όπως επίσης και την διαχείριση των απορριμμάτων και λοιπά.

Εμείς είμαστε στη λογική ότι δεν είναι... πρέπει υπό έλεγχο, μπορεί να λειτουργήσει το επιχειρείν. Το ανεξέλεγκτο επιχειρείν των φαραωνικών καταστάσεων, τότε είναι πάρα πολύ κακό.

Λοιπόν, θα παρακαλούσα σύντομα, παρ' όλο που...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Είναι ο Πρόεδρος των Εργαζομένων στην ΕΥΑΘ, δεν ξέρω μόνο, να το δούμε λίγο, ο κύριος Αρχοντόπουλος. Σύντομα μόνο. Αλλά όπως βλέπεις, σε έχουμε καλύψει, έτσι; Ένα λεπτό μόνο, για την παρουσία και τις θέσεις των εργαζομένων της ΕΥΑΘ.

Γ. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα.

Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μιλήσουμε, κύριε Πρόεδρε.

Είμαι ο Αρχοντόπουλος ο Γιώργος, Πρόεδρος των Εργαζομένων στην ΕΥΑΘ. Η ΕΥΑΘ είναι η ΕΥΔΑΠ της Θεσσαλονίκης. Είστε όλοι σχετικοί με τις ΔΕΥΑ. Βρίσκεστε σε μία πόλη που έχει γράψει ιστορία στον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης. Η ΠΕΔ, μαζί με τα κινήματα των πολιτών, έκανε δημοψήφισμα το 2014, 98,3% ψήφισε όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Οι Δήμαρχοι μπήκαν μπροστά. Το νερό δεν έχει χρώμα, γεύση, οσμή, ενώνει, όπως ένωσε τόσους Δημάρχους τότε, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης.

Εμείς ως κίνημα, ως πολίτες, ως συνδικαλιστές, δίνουμε καθημερινά τον αγώνα μας, και θα συνεχίσουμε σε κάθε μέτωπο. Πρόσφατα προσφύγαμε στο ΣτΕ. Είμαστε η πρώτη προσφυγή κατά του Υπερταμείου. Ενός αιώνιου Ταμείου 100 ετών.

Σας θέλουμε δίπλα μας, είστε η τελευταία γραμμή άμυνας, η τελευταία θεσμική γραμμή άμυνας. Είστε η τελευταία γραμμή που μπορεί να αντισταθεί στην ιδιωτικοποίηση της ζωής, στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

Η άλλη πλευρά προχωράει, ακάθεκτη, μέρα με τη μέρα, αργά και σταθερά.

Η ΕΥΔΑΠ δημιούργησε μια θυγατρική Η ΕΥΔΑΠ το '14 πήρε μία απόφαση, με τις ευλογίες του Υπουργείου, να μπορεί να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ΔΕΥΑ. Είμαι σε πολύ καλή επικοινωνία με το συνδικάτο και την ΠΟΕ των ΔΕΥΑ. Σύντομα, λόγω απαξίωσης και της αφαίμαξης του προσωπικού των ΔΕΥΑ, θα αρχίσει η ΕΥΔΑΠ, μέσω θυγατρικής, να τις καταπίνει μία – μία. Η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, θα φέρει μία έμμεση ιδιωτικοποίηση και των ΔΕΥΑ. Πρέπει να αντισταθούμε.

Θα το επιτρέψουμε; Γνωρίζουμε τις θέσεις σας κατά της ιδιωτικοποίησης, γνωρίζουμε την ασφυκτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ΔΕΥΑ τις οποίες και διοικείτε.

Σας καλούμε να υψώσετε μαζί μας τείχος απέναντι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Να χρησιμοποιήσετε κάθε μέσο, να ακούσετε τις τοπικές κοινωνίες και κινήματα, δίπλα σας θα βρείτε πρωτοβουλίες πολιτών που ήδη τρέχουν για το νερό, ακούστε τους.

Εμείς στη Θεσσαλονίκη δημιουργήσαμε τον θεσμό των Μπλε Κοινοτήτων. Είναι στην ουσία μια μπλε σημαία, που με τρεις προϋποθέσεις: Δήλωση κατά της ιδιωτικοποίησης. Δήλωση υπέρ της δημόσιας διαχείρισης και απεμπλοκή του εμφιαλωμένου νερού από τις εγκαταστάσεις... Ανοίγω μια παρένθεση. Το νερό που έχετε στα τραπέζια σας, κοστίζει περίπου 2.000 φορές πάνω από το νερό της βρύσης. Φανταστείτε το.

Να γίνει κάθε Δήμος λοιπόν, μια Μπλε Κοινότητα, μια μικρή αντίσταση κατά της ιδιωτικοποίησης.

Όπως η Θεσσαλονίκη έκανε δημοψήφισμα, σας καλούμε όλοι οι Δήμοι να συνεννοηθείτε μεταξύ σας, να γίνει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ένα εθνικό δημοψήφισμα από κάθε Δήμο, τοπικά, να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση σε αυτό που πάει να κάνει. Η κυβέρνηση πάει να δημιουργήσει ένα ΣΔΙΤ... Σωκράτη, ήμαστε μαζί στον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης, τότε δημιουργούσαμε αναχώματα, σήμερα δυστυχώς η κυβέρνηση στρώνει το χαλί στην ιδιωτικοποίηση, μέσω του Υπερταμείου.

Αλήθεια, τι έγινε ο νόμος του Καλλικράτη, το Προεδρικό Διάταγμα για τα τοπικά δημοψηφίσματα; Εκκρεμεί από το 2007. Η σημερινή κυβέρνηση φώναζε ως αντιπολίτευση για να υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα. Θα το υπογράψει σήμερα;

Κοινωνικό πρόγραμμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αγαπητέ Γιώργο, θα παρακαλούσα, επειδή λόγω ιδιαίτερης αδυναμίας στους συνδικαλιστές, του Προέδρου, του

κυρίου Πατούλη, δεν πάτησαν το χρόνο σου. Παρ’ όλα αυτά βλέπεις ότι είμαστε συστηματικά εδώ...

Γ. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, τελειώνω, τρεις σειρές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: ...για να ακούσουμε με κάθε λεπτομέρεια. Παρακαλώ να ολοκληρώσεις.

Γ. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το γνωρίζω.

Κοινωνικό πρόγραμμα.

Η ΕΥΑΘ έχει ένα από τα καλύτερα κοινωνικά προγράμματα πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά. Όσο πιο κοινωνικές κάνετε τις ΔΕΥΑ σας, τόσο πιο δύσκολα θα ιδιωτικοποιηθούν. Ο ιδιώτης έρχεται για να κερδίσει, δεν έρχεται για να κάνει κοινωνική πολιτική.

Και επειδή το νερό πάνω από όλα είναι και διάφανο και από ότι λένε, θα έρθουν και εκλογές σύντομα, να προετοιμάζεται και η επόμενη κυβέρνηση να έχει μια διάφανη, ξεκάθαρη θέση.

Η ΚΕΔΕ είναι πάνω από κόμματα και πρέπει να είναι έτσι. Προχθές, τοπικός Βουλευτής και πρώην Υπουργός, ο κύριος Καράογλου, είπε ότι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης του νερού.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες και ξεκάθαρες θέσεις, σύντομα θα γίνει και το συνέδριο, πιθανόν λόγω και της ερημοποίησης που άρχισε στην Κρήτη πλέον, με την κλιματική αλλαγή, πιθανόν σημειολογικά πρέπει να κάνουμε εκεί την...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ή σε εσένα, ναι. Εσείς δεν ερημοποιηθήκατε ακόμη. Εκεί ερημοποιούνται.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σύντομα. Ένα 2λεπτο Μπάμπη μου, εσύ είσαι και περιεκτικός. Ο Μπάμπης ο Τσοκανής, εκ μέρους του Δικτύου των ΦΟΔΣΑ.

Και να ετοιμάζεται ο Δήμαρχος Ευρώτα και Προεδρεύων του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. Είναι εδώ; Εδώ.

Μπάμπη, έχεις το 2λεπτό σου.

Χ. ΤΣΟΚΑΝΗΣ: Καλημέρα και από εμένα.

Πάντα η χώρα μας ενσωμάτωνε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπως συνέβη με τον προηγούμενο Εθνικό Σχεδιασμό του 2003 και τα προηγούμενα Περιφερειακά Σχέδια του 2005. Κανένα από αυτά τα Περιφερειακά όμως Σχέδια δεν αξιολογήθηκε, ουδέποτε επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο, το Γ΄, μέχρι το προηγούμενο το ΕΣΠΑ, υπήρχαν άπειρες δυνατότητες χρηματοδότησης έργων που χάθηκαν ή έργα που απεντάχθηκαν. Χάσαμε δηλαδή τρία Κοινοτικά Πλαίσια, χωρίς να λύσουμε το πρόβλημα και να αξιοποιήσουμε τους πόρους. Το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει μέχρι το 2022 – ‘20 τελειώνει το νέο ΕΣΠΑ, το ‘22 πρέπει να έχει κλείσει και διαχειριστικά – θα έχουμε προλάβει να απορροφήσουμε το ελλειπές ποσό του 1 δισεκατομμυρίου; Διατηρούμε μια αμφιβολία, αν έχουμε ωριμάσει, εντάξει, δημοπρατήσει, χωροθετήσει και κατασκευάσει τα έργα.

Υπάρχει μια αντίφαση. Τεράστιες προσδοκίες για τους στόχους, με αδυναμία χωροθέτησης και αυτή την τρέλα των 15 χρόνων, όπου αδυνατούμε να χωροθετήσουμε ένα σταθμό μεταφόρτωσης. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τι θέλω να πω; Ότι αν δεν αξιολογήσουμε την προηγούμενη τουλάχιστον 10ετία από την ευρωπαϊκή καταδίκη το 2005 μέχρι σήμερα και δεν καταλήξουμε τι φταίει, δεν θα λυθεί το πρόβλημα.

Τώρα, υπάρχει ένα μείζον θέμα το οποίο πρέπει να πούμε και το θέσαμε υπόψη και του κυρίου Υπουργού. Έχουμε κλείσει τυπικά τις χωματερές και οδηγούμε δεκάδες τόνους απορριμμάτων, εκατοντάδες, σε δήθεν ΧΥΤΑ. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά, γιατί ναι μεν πρέπει να πιάσουμε τους στόχους, αλλά μπορεί να γυρίσουμε κάποια στιγμή στη μη ασφαλή διάθεση. Δεν έχουμε ασφαλή διάθεση σήμερα, σε πολλά σημεία της χώρας,

κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Και ένα τελευταίο για τους φορείς. Πραγματικά χάρηκα με την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού, γιατί είμαστε στο ίδιο πνεύμα, θέλουμε ισχυρούς φορείς, με τεχνογνωσία, να πιάσουμε τους στόχους και με διαχειριστική επάρκεια. Είναι άλλο ο φορέας που θα διαχειρίζεται η διοικητική λειτουργία και είναι άλλο η αποκέντρωση των έργων.

Και ένα τελευταίο. Επειδή θα πορευτούμε και επειδή έχουμε ήδη χάσει το μισό διάστημα του νέου ΕΣΠΑ, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις καλές πρακτικές, εκεί όπου έχουμε ώριμα έργα, γιατί αυτά θα κληθούν να λύσουν το πρόβλημα και των στόχων και της ασφαλούς διάθεσης, η οποία δεν είναι δεδομένη.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και να ευχαριστήσω και το Δίκτυο ΦΟΔΣΑ για τη συνεισφορά του στην διαμόρφωση θέσεων μέσα από τον διάλογο. Σας ευχαριστούμε θερμά.

Έλα. Δυναμικός και 2λεπτος, έτσι; Γιατί στο τέλος αφήσαμε το μεγάλο λεπτό.

Ι. ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ: Λιγότερο.

Κύριε Υπουργέ, είδα τον κύριο Κρεμλή ο οποίος έφυγε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος.

Προεδρεύω στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, γνωρίζετε πιθανόν τα προβλήματα που έχουμε στην Πελοπόννησο, παραιτήθηκε ο Πρόεδρος, είχαμε μία έντονη ουσιαστικά...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Είστε ζωηροί.

Ι. ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ: Είμαστε ζωηροί στην Πελοπόννησο. Ολοκληρώσαμε όμως. Με όλα μας τα προβλήματα, φέραμε τον ΠΕΣΔΑ. Τώρα ήρθε η σειρά σας. Κλείστε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσουμε ουσιαστικά επιτέλους να μιλάμε για αυτό που διαφημίζουμε, για την κυκλική οικονομία. Γιατί η Ελλάδα, δυστυχώς, ούτε έκανε καμία

προσπάθεια μέχρι σήμερα στο θέμα της απομείωσης των απορριμμάτων της, ούτε στοιχημάτισε στα μηδενικά απόβλητα και βέβαια ονειροπολούμε μιλώντας για κυκλική οικονομία, σε έναν χώρο που εν τοιαύτη περιπτώσει είναι μία χειροβομβίδα απασφαλισμένη και που όλοι εμείς δυστυχώς ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά ή αριστερά, αλλά εμείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ουσιαστικά βήματα, εκτός μεμονωμένων Περιφερειών, δεν έχουν γίνει. Εμείς στην Πελοπόννησο, δυστυχώς, είμαστε σε πολύ πίσω βήματα.

Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, κλείστε το θέμα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ.

Όπως πάντοτε, γιατρέ, ουσιαστικός και συστηματικός.

Αυτό που ήθελα να πω, είναι το εξής γενικότερα. Καμιά φορά όταν κινδυνεύει με αιρεσιμότητες ένα ολόκληρο πακέτο της Ελλάδος, μπορεί κάποια περιοχή να βγει εκτός, από τις πολλές φασαρίες και να υπάρχουν ζητήματα τέτοια. Έτσι φαντάζομαι λέω και ευχόμαστε να μη γίνει ποτέ.

Κλείσαμε, νομίζω, την υπόθεση για σήμερα...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, περίμενε. Δεν μιλάς για το θέμα των απορριμμάτων, θες για το...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, τα 8μηνα.

Τι είπα; Θα κλείσουμε με ένα εκρηκτικό λεπτό.

Έλα, Δήμαρχέ μου. Με έκρηξη, δύναμη, αλλά σε 1 λεπτό.

Γ. ΓΩΓΟΣ: Την ευφορία θέλω λίγο και του Σώματος και των Υπουργών και του κυρίου Πελετίδη, να την κόψω. Απαγορεύεται αυστηρότατα, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, να προσλάβουμε 8ηνα για να πετάμε τα σκουπίδια. Είναι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Απαγορεύεται. Ας παίρνουν απόφαση οι Υπουργοί, ας κάνουν διαγωνισμό στον ΑΣΕΠ, ας προσλαμβάνεις με όλα αυτά, δεν το

κάνουν. Το έπαθα ο ίδιος, το έπαθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίκλειας – Ελάτειας και πετάγαμε για πολύ μεγάλο διάστημα μόνοι μας τα σκουπίδια. Όχι μόνο αυτό, έγινε και δικαστήριο και τους πληρώσαμε καθήμενους. Ένα ζήτημα, να τελειώνει.

Δεύτερο ζήτημα. Άκουσα την ερημοποίηση. Για να είμαστε συνεπείς, κάπου εκεί στη Νότια Φθιώτιδα, στην περιοχή της Αταλάντης, χιλιάδες στρέμματα από το Atalanti Hills, θα γίνουν γήπεδο γκολφ. Πώς συμβιβάζεται με την ερημοποίηση, δεν καταλαβαίνω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Είναι γεγονός αυτό και είναι πραγματικά γεγονότα και όταν περιγράφεται με έναν ωραίο τρόπο, είναι ακόμα καλύτερα.

Θα παρακαλούσα πριν κλείσουμε, επειδή είναι και... ο Διευθύνων Σύμβουλος είστε, κύριε Ραζή;

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ο κύριος Ραζής.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι. Ο κύριος Ραζής. Αν θέλατε να μας πείτε και κάποια πράγματα για το αν θα βελτιωθεί η κατάσταση και πώς θα τα πάμε με τον καινούργιο νόμο ή αν θα χρειαστεί κάτι περισσότερο. Πάντως οι Δήμοι είναι αυτοί που τραβάνε όλη την αγγαρεία, αυτή είναι θέση μου πάγια.

Για την ΕΕΑΑ, ίσως για αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν με έβαλε στο Συμβούλιο της ΕΕΑΑ μετά από τόσα χρόνια, γιατί... πρώτη φορά Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος δεν είναι στο Συμβούλιο της ΕΕΑΑ.

Θεωρώ λοιπόν ότι πιθανόν να έχουμε κάποια χρήσιμα... Έχετε ένα 3λεπτο, κύριε Ραζή, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΡΑΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για την παρέμβαση αυτή. Πολύ γρήγορα.

Το πρώτο που ήθελα να πω, ήταν το εξής. Επειδή είχα μια κλήση για να έρθω ως... από τα συστήματα, να πούμε δυο λόγια, η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού έχει λειτουργήσει στη χώρα μας. Υπάρχουν αποτελέσματα από τα συστήματα, αυτό το

γνωρίζετε καλά και από τη συνεργασία που έχουμε ως Εταιρία Ανακύκλωσης και υπάρχουν βέβαια και μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Αλλά στόχοι έχουν επιτευχθεί και για τις συσκευασίες και για τα υπόλοιπα υλικά. Και πρέπει να ξέρουμε την πραγματικότητα έτσι όπως είναι τώρα. Και σε πολλά προϊόντα αλλά και στις συσκευασίες, οι στόχοι των συστημάτων έχουν επιτευχθεί και πρέπει να δούμε τι κάνουμε ως επόμενο βήμα.

Προβλήματα υπάρχουν και έχουν σχέση και κυρίως έχουν να κάνουν με τα ζητήματα που αφορούν, θα έλεγα, την Πολιτεία. Θέλουμε και βρίσκω την ευκαιρία και συμφωνώ απολύτως και χαίρομαι πολύ που ο κύριος Υπουργός εδώ είπε ότι ένα από τα μεγάλα ζητήματα είναι η εισφοροδιαφυγή, γιατί αυτό που ζητάμε ως συστήματα, είναι μια στιβαρή, σοβαρή Πολιτεία, που θα ελέγχει, θα αποφασίζει σύντομα και θα παρεμβαίνει εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Αυτό μας έχει λείψει τόσο καιρό και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι πραγματικά η εισφοροδιαφυγή, που στην περίπτωση τουλάχιστον της συσκευασίας, φτάνει το 40%.

Τρία πράγματα μόνο θα πούμε.

Αυτή είναι η εικόνα για τα έργα του μπλε κάδου και του μπλε κώδωνα, με την συνεργασία των 300 Δήμων που έχουμε συνεργαζόμενους, μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί πάνω από 320 εκατομμύρια μέχρι τώρα, έχουν δοθεί 480 αυτοκίνητα στους Δήμους, έχουμε ένα δίκτυο 150.000 μπλε κάδων και 6.000 μπλε κωδώνων.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Και πρέπει να το σημειώσουμε. Οι στόχοι για τις συσκευασίες, με την υστέρηση που υπάρχει στο γυαλί, έχουν επιτευχθεί. Είμαστε ήδη στο 62%, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε από την Εταιρία Ανακύκλωσης και στέλνουμε στον Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Άρα έχουμε κάνει ένα σοβαρό βήμα και εκείνο που χρειάζεται, κατά τη γνώμη μας, είναι να συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κοινή προσπάθεια που έχουμε κάνει, γιατί πρέπει να πάρουμε υπόψη επίσης ότι το κόστος για την ανακύκλωση στην ελληνική κοινωνία, όπως βλέπετε από αυτό τον πίνακα, είναι 1,84 € ανά κάτοικο ετησίως. Όταν στην Πορτογαλία ή στο Βέλγιο – και παίρνω δυο χώρες που είναι συγκρίσιμες – είναι 3 και 4 φορές παραπάνω.

Άρα είναι ένα σημαντικό ζήτημα η εισφοροδιαφυγή. Χωρίς παραπάνω πόρους για την ανακύκλωση, δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το οποίο έχουμε ήδη επιτύχει και δεν θα μπορέσουμε να το αναβαθμίσουμε.

Τέλος, αυτό που λείπει κατά τη γνώμη μας και θα έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα για να μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος ο εθνικός, που δεν είναι ο στόχος για τις συσκευασίες και τις εταιρίες ανακύκλωσης, αλλά είναι ο στόχος ανακύκλωσης στα απορρίμματα, είναι τα ζυμώσιμα. Είναι το ρεύμα του οργανικού ή των βιοαποβλήτων. Αυτό έτσι και αλλιώς είναι το 40% των απορριμμάτων, έχει δυνατότητα για ανακύκλωση ακόμα μεγαλύτερη και εκεί νομίζω ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε και νομίζω ότι και η ΚΕΔΕ έχει ακριβώς αυτή την άποψη και την ίδια θέση.

Τέλος, μία διευκρίνιση. Επειδή πολλά ακούγονται για τα ρεύματα και ακούστηκε και σήμερα, ήθελα να δείξω αυτά τα στοιχεία. Εδώ είναι ένας πίνακας με 30 χώρες της Ευρώπης, 31, και τα ρεύματα τα οποία χρησιμοποιούν, υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη. Είναι από τη μελέτη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας δούμε αυτό το διάγραμμα, που είναι πολύ κατατοπιστικό.

Δεν υπάρχουν τέσσερα ρεύματα, παρά μόνο στο 19% των χωρών. Πολλές χώρες έχουν δύο ρεύματα, πολλές χώρες έχουν τρία ρεύματα. Το 52% όπως βλέπετε και το 29%. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα σήμερα στην Ευρώπη, επομένως ας το έχουμε υπόψη. Βεβαίως, περιμένουμε τις νέες οδηγίες για την κυκλική

οικονομία και θα δούμε εάν αλλάξει αυτή η κατάσταση ή όχι. Πάντως αυτή είναι η πραγματικότητα και για αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και για αυτό λέω ότι το επόμενο ρεύμα και ο στόχος, θα πρέπει να είναι το οργανικό και όχι σώνει και καλά να μαζεύουμε με πολλά ρεύματα τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Βεβαίως, όσο μας αφορά – και τελείωσα – αυτό είναι θέμα των Δήμων. Πρωταρχικό ρόλο στη μέθοδο συλλογής και στην οργάνωση της συλλογής, έχουν οι Δήμοι, οι οποίοι φέρουν και το βάρος της υλοποίησης και της συνέπειας.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Ραζή.

Βέβαια το ζήτημα είναι ότι το βάρος της ανακύκλωσης μέχρι σήμερα το πληρώνουν οι Δήμοι. Εσείς μοιράζετε απορριμματοφόρα και κάδους και καλώς κάνετε, από εκεί και πέρα, το βάρος, το οποίο είναι σημαντικό, της περισυλλογής και της διαχείρισης, το φορτώνονται όλο οι Δήμοι, έναντι, πληρώνει κάποιος 300 χιλιάρικά και πού και πού έρχεται κανένα 10άρικο επιχορήγηση από την ΕΕΑΑ. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Βέβαια, τα ρεύματα έχουν να παίξουν ένα ρόλο και όταν δημιουργήθηκαν, μπορεί να άξιζαν κάποια πράγματα, η λογική του αύριο αφήνει πίσω αυτές τις λογικές της συλλογικής περισυλλογής μπουκαλιών, κλαδιών και οτιδήποτε άλλο. Πάμε σε ξεχωριστά ρεύματα, αλλά ο ρόλος της ΕΕΑΑ είναι σημαντικός.

Θα ήθελα να ρωτήσω, μέσα στην εισφοροδιαφυγή που λέτε, είναι και τα εισαγόμενα αναψυκτικά από τη Βουλγαρία; Πιθανόν και να είναι, ναι. Απλώς το αναφέρω, έτσι; Γιατί είμαστε και εμείς εταίροι στο συγκεκριμένο σχήμα και εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι.

Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έγινε μια κουβέντα, οι θέσεις μας είναι σταθερές, ακούσαμε τις θέσεις του Υπουργού, του Προέδρου του ΕΟΑΝ, συναδέλφων, υπάρχει μια καταγραφή, τέλος πάντων έχουμε οδικούς

χάρτες σαν ΚΕΔΕ και πιστεύω ότι υπάρχει πλέον η λογική της συναντίληψης και του δρόμου της κοινής λογικής, πέρα και έξω από οτιδήποτε.

Επομένως, θα κλείσουμε τη συνάντησή μας σήμερα, παρακαλώντας... Έλα, συνάδελφε, έλα για ένα λεπτό. Και ένα λεπτό θα παρακαλέσω και τον κύριο Κάρδαρη, τον Πρόεδρο των Φορέων Διαχείρισης, να έρθει και αυτός.

Νίκο, σε ακούμε.

N. ΣΑΚΟΥΤΗΣ: Επιγραμματικά, όσο μπορώ.

Τα απορρίμματα, σαφώς έχουν αξία, γιατί εμπεριέχουν και πρώτες ύλες, εμπεριέχουν ενέργεια και κυρίως εμπεριέχουν τα εκατομμύρια εργατωρών και τον μόχθο των εργαζομένων. Και για αυτό το λόγο δεν είναι εμπόρευμα στα χέρια κανενός σκουπιδέμπορου μεγαλοεργολάβου.

Το λέω αυτό, γιατί η δημόσια διαχείριση απορριμμάτων είναι επιτακτική ανάγκη και για την κοινωνία και για το περιβάλλον.

Και μιας και μιλάμε για τη δημόσια διαχείριση απορριμμάτων, εμπεριέχεται σε γενικές γραμμές η δημόσια διαχείριση απορριμμάτων και είναι η ραχοκοκαλιά όσον αφορά το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Το οποίο και η ίδια η κυβέρνηση το ξηλώνει σαν το πουλόβερ αυτή τη στιγμή και μιλάω για τα ΣΔΙΤ που προωθεί και το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πολύ καλά, ότι ενώ είχαν απορριφθεί οι ΣΜΠΕ όσον αφορά και την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, τον Ιούνιο του '15, σήμερα προωθούνται με την σφραγίδα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Άρα λοιπόν, είναι επιλογή της κυβέρνησης να ακολουθήσει έναν δρόμο με το ιδιωτικό κεφάλαιο, στη λογική ότι δεν υπάρχουν χρήματα.

Ας δούμε την εναλλακτική διαχείριση. Την Τρίτη περνάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής, ο ΠΕΣΔΑ, στην τελική του μορφή. Με πολύ φιλόδοξους στόχους και χωρίς ΣΔΙΤ. Αλήθεια, υπάρχει χρηματοδότηση για να πιαστούν όλοι αυτοί οι στόχοι μέχρι

το 2020; Όταν υπάρχει σαφής προσανατολισμός από πλευράς ΕΣΠΑ, όσον αφορά στα ώριμα έργα, όπου τα ώριμα έργα είναι τα ΣΔΙΤ και όχι η εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων.

Και πολύ περισσότερο, μιας που μιλάμε για την Αττική, θα συνεχιστεί αυτό το έγκλημα που λέγεται χωματερή της Φυλής; Μίλησε προηγουμένως ο Δήμαρχος, ο κύριος Παππούς, αλλά μέσα σε αυτό το Περιφερειακό Σχέδιο δεν υπάρχει σαφής δέσμευση για το κλείσιμο. Τι λέει η κυβέρνηση, πρέπει να κλείσει; Πρέπει να κλείσει αυτός ο ΧΥΤΑ Φυλής; Πρέπει να σταματήσουν τα αντισταθμιστικά που είναι εκμαυλισμός των συνειδήσεων και της υγείας του κόσμου εκεί; Όπως έχει αναφερθεί και η αρμόδια Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και μιας που μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περισσότεροι από εδώ, από εσάς, μιλάτε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα ήδη στις 30/8, ήδη η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Επιτροπή Περιφερειών, λέει ότι πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση για ΣΔΙΤ. Όχι για ΣΔΙΤ, συγγνώμη. Πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση όσον αφορά τις ΜΕΑ, τους ΧΥΤΑ και τα εργοστάσια καύσης και να πάμε στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Μα πού είναι αυτή η κατεύθυνση; Πού είναι; Υπάρχει 50% χρηματοδότηση, όπως σαφώς προβλέπει ως στόχευση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, ή που λέει η Αττική στο 52,66; Δεν υπάρχουν αυτά.

Μέσα στο ΕΣΔΑ, στο Εθνικό Σχέδιο, μιας που μιλάμε σήμερα για εισφοροδιαφυγή, που αναφέρθηκε ο κύριος Ραζής προηγουμένως. Και εσείς, Υπουργέ. 40% εισφοροδιαφυγή. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα προχωρήσουμε στη λογική ότι είναι δημόσιο τέλος, ότι πρέπει να εισπράττεται από δημόσιο φορέα, τον ΕΟΑΝ και να διανέμεται και στους Δήμους, γιατί οι Δήμοι είναι μπροστάρηδες μαζί με τους δημότες; Ή θα εξακολουθούν οι ιδιωτικές εταιρίες να τα εισπράττουν και να τα χρησιμοποιούν όπως εκείνες νομίζουν;

Όλο αυτό το πλέγμα, πρέπει να απαντήσει και η κυβέρνηση, και για την κολοτούμπα που έχει κάνει, σε σχέση με αυτά που προβλέπονται μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης και τι προωθεί σήμερα.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.

Παρακαλώ. Υπουργέ δεν θα φύγεις. Ένα λεπτό ακόμη.

Έλα Θεόδωρή.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Προεδρεύοντα.

Θ. ΚΑΡΔΑΡΗΣ: Να ευχαριστήσουμε την ΚΕΔΕ. Καταρχήν σήμερα υπήρχε και μια πανελλήνια συνάντηση του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης και του Δικτύου, με δυο σημαντικά θέματα σε αυτή την πανελλήνια συνάντηση. Προφανώς, έτσι όπως διαμορφώθηκε το πρόγραμμα, συνυπήρξαμε σε αυτή τη Θεματική Ενότητα και τα μέλη του Δικτύου και οι Φορείς Διαχείρισης και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και από αυτό ορμώμενος, θα πω ποιο θα ήταν και το θέμα της σημερινής μας συνάντησης στα πλαίσια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Πριν όμως από αυτό, επιτρέψτε μου, επειδή έχω λίγα δευτερόλεπτα και επειδή άκουσα πάρα πολύ ωραίες και χρήσιμες παρεμβάσεις. Έχουμε δύο στοιχεία το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία, όσοι ασχολούνται με την διαχείριση των απορριμμάτων εδώ και καιρό, δεν τα είχαμε πριν. Ποια είναι αυτά τα δύο στοιχεία;

Ο Εθνικός Σχεδιασμός και μια στροφή της ΚΕΔΕ, η οποία ξεκινάει από το Συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, μια στροφή εξορθολογισμού της σκέψης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων. Στην οποία συμβαίνει τι; Έρχεται ο πολίτης και το απόβλητο στην κορυφή της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αναφέρθηκε πολύ εύστοχα πριν, που είναι όλα αυτά τα οποία συνιστούν αυτή την πυραμίδα, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η αξιοποίηση και τα λοιπά. Με κατάληξη αυτό.

Αυτά τα δύο γεγονότα, το γεγονός ότι έχουμε ένα Εθνικό Σχεδιασμό αξιοπρεπή, μπορεί να είναι φιλόδοξος αλλά είναι αξιοπρεπής και ταιριάζει και στην φιλοσοφία και στην κουλτούρα του Έλληνα και θα το δούμε στην πορεία. Άσχετα αν στο τέλος του χρόνου, αν στο τέλος της διάρκειας αυτού του Εθνικού Σχεδιασμού, θα έχουμε καταφέρει αυτό το οποίο απαιτείται. Αν είναι φιλόδοξος ή όχι.

Και δεύτερον...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θεοδωρή...

Θ. ΚΑΡΔΑΡΗΣ: ...έχουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβηματίζει, να έχει κοινό βήμα με τον Εθνικό Σχεδιασμό.

Υπάρχουν δύο στοιχεία σε σχέση με το Δίκτυο και αυτό θα ήταν πανελλήνια συνάντηση.

Πρώτον. Το Δίκτυο νομίζω των Φορέων Διαχείρισης, το γνωρίζετε όλοι. Συντονίζει...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θεοδωρή, κλείσε, γιατί θα κλείσω μικρόφωνο.

Θ. ΚΑΡΔΑΡΗΣ: Ναι, συγγνώμη, Πρόεδρε.

Συντονίζει τους Φορείς Διαχείρισης και Οργανώνει τους Φορείς Διαχείρισης. Από το συνέδριο στα Γιάννενα, ήδη έχουμε αποφασίσει να εντάξουμε και τους δύο μεγάλους φορείς, οι οποίοι δεν είναι σήμερα στο Δίκτυο. Ο ένας είναι ο Φορέας της Αττικής και ο άλλος είναι ο Φορέας της Κεντρικής Μακεδονίας. Απλά θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι στα πλαίσια αυτά, έχουμε ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες αυτοί οι δύο φορείς να γίνουν μέλη του Δικτύου.

Και το δεύτερο, το οποίο προκύπτει και μέσα από τη συνεργασία μας με την ΚΕΔΕ και ιδιαίτερα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τον Πρόεδρό της, τον Σάββα τον Χιονίδη, στον οποίο τα 2 τελευταία χρόνια έχουμε αφιερώσει άπειρες ώρες συζητώντας σε σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων, να αλλάξει η φιλοσοφία του Δικτύου και πλέον, στο σύνολο, παρότι έχει και αιρετά μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο, στο σύνολό της να

είναι πιο εμφανή, αν θέλετε, η αιρετή εκπροσώπηση. Και πιθανόν να είμαι ο Πρόεδρος αυτός ο οποίος θα παραδώσει στο (...).

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αυτής της αλλαγής, της μεταστροφής, της μετεξέλιξης του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης, αποφασίσαμε το εξής. Να αναδείξουμε ως επίτιμο Πρόεδρο, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ως επίτιμο Πρόεδρο του Δικτύου, για την συνεισφορά του και τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα 2 χρόνια και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και με την ΚΕΔΕ, μέσω του Προέδρου της και θα ανακηρυχτεί βεβαίως και επίσημα αυτό μέσα από αποφάσεις οι οποίες θα δοθούν.

Η στροφή λοιπόν του Δικτύου προς την ΚΕΔΕ και την αιρετή Αυτοδιοίκηση, έρχεται μέσα από την ανάδειξη του Προέδρου της ΚΕΔΕ, ως επίτιμου Προέδρου.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμητική διάκριση. Να πω ότι δεν περισσεύει κανείς και να επικαλεστώ, κύριε Υπουργέ... Ακούστε λιγάκι, γιατί πρέπει να κάνουμε μία συμφωνία εδώ τελειώνοντας αυτή η Θεματική. Το είπαμε και πριν. Εάν δηλαδή εσείς που είστε αυτοδιοικητικός και έχετε όλες τις γνώσεις και έχετε και τη στήριξη της ΚΕΔΕ εφόσον πάμε μπροστά και έχετε και τους ΦΟΔΣΑ και έχετε και τις αποφάσεις και δεν κάνουμε τότε και τίποτα, τότε θεωρώ ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά.

Θέλουμε να αισιοδοξούμε ότι θα γίνει. Είμαστε φίλοι. Αλλά αν δεν γίνει κάτι, τότε θα είμαστε σε σύγκρουση, είναι σαφές το μήνυμα, από όλη την Αυτοδιοίκηση, γιατί η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Και επ’ αφορμής αυτής της τιμητικής διάκρισης, κύριε Πρόεδρε, θα πω ότι αυτή η διάκριση είναι διάκριση της Αυτοδιοίκησης. Καλό έργο, ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Χιονίδη, για τη συμβολή, τη συνδρομή και την πολύ σημαντική δουλειά σας, ευχαριστώ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της

Επιτροπής και πρέπει να ολοκληρώσετε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις εργασίες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την ανάδειξή σας ως...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Τι, και άλλο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και χρειάζεται και εργαλείο για τα χειρουργεία, γιατρέ, ένα μαχαίρι.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Νομίζω ότι, επειδή προέρχεται από την Κρήτη και εγώ έχω καταγωγή από την Κρήτη, αυτό το μαχαίρι ας το βάλουμε στο θηκάρι προσωρινά. Ευχαριστούμε πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τα μαχαίρια βέβαια όταν τα βγάζεις, πρέπει να τα χρησιμοποιείς, δεν είναι να τα ξαναβάλεις στη θήκη. Να ξέρουμε, έτσι; Να μην τα βγάζουμε μόνο για να αστράφτουν.

Θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό, έχει κάποιες απαντήσεις. Υπουργέ, μη σηκωθείτε καθόλου, από εδώ, όπως είστε.

Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ: Νομίζω ότι και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, έχουν δίκιο. Οφείλουμε να πετύχουμε. Για αυτό και είπα, Πρόεδρε, ότι πρέπει να περάσουμε σε μια συμφωνία του αποτελέσματος. Φτάνουν τα λόγια, οι δεσμεύσεις όλων ήταν πολύ μεγάλες τα τελευταία χρόνια, αλλά η Ελλάδα δεν πήγε μπροστά στα στερεά απόβλητα. Για αυτό λοιπόν να πούμε συγκεκριμένα πράγματα.

Προφανώς κλείνουμε ένα ραντεβού για τη χωροταξία αυτή την εβδομάδα, να δούμε την ΚΕΔΕ στο Υπουργείο, για τις προτάσεις που έχετε, μετά την Τρίτη, που έχουμε και Διυπουργική για το θέμα αυτό.

Δεύτερον. Συμφωνούμε όλοι, νομίζω, ότι είμαστε απέναντι στις απορρίψεις, στα ανοιχτά λατομεία, στην παραοικονομία των αποβλήτων και στους ΧΑΔΑ. Έτσι είναι ο μόνος τρόπος για να

σταματήσουμε και τα πρόστιμα. Και σε αυτό μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί στην ίδια μεριά από τώρα και να συμμαχήσουμε.

Για το λόγο αυτό και αποδέχομαι την πρόσκληση του Δημάρχου Φυλής και άμεσα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα πάμε για να συζητήσουμε και για αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό ζήτημα, το έβαλε και ο κύριος Σακούτης νομίζω στην τοποθέτησή του.

Και νομίζω ότι εκ των προτέρων έχουμε ήδη – ο κύριος Κρεμλής το γνωρίζει – έχουμε αποφασίσει και είναι πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης, η ειδική πρόνοια της νησιωτικότητας σε όλα τα νομοθετήματα και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ως διεκδίκηση της χώρας και θα το συζητήσουμε και στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος το Δεκέμβριο, τα ξέρει ο κύριος Κρεμλής, δεν είναι κρυφό, διότι υπάρχει πρόβλεψη και στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για αντίστοιχη λογική, αλλά νομίζω, Πρόεδροι – και ΚΕΔΕ και Επιτροπής – για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων που είναι εκτός του πίνακα κατηγορίας Γ΄, κάτι πρέπει να κάνουμε στην επεξεργασία αποβλήτων, γιατί πράγματι δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο.

Η ουσία είναι ότι μαζί θα συμφωνήσουμε και θα βάλουμε κανόνες. Εμείς από τη μεριά μας σαν Πολιτεία, πρέπει να έχουμε ένα γρήγορο, αποτελεσματικό Δημόσιο, αλλά όλοι μαζί πρέπει να είμαστε αυστηροί στους ελέγχους. Δεν έχουμε περιθώριο να μην αλλάξουμε και αυτή πρέπει να είναι η συμφωνία μας.

Ο λαός προφανώς και δεν φταίει για να πληρώσει, παρότι έχει πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τα απόβλητα και είναι κλειστά τα εργοστάσια, είναι αναποτελεσματικά, ή οι χώροι δεν έχουν γίνει ποιοτικά και χωροταξικά σωστοί, αλλά υπήρχαν και ευθύνες για αυτή την πολιτική τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το κρύψω.

Όσον αφορά το νερό, τελευταίο και κλείνω. Το νερό και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, μεταφέρθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ στο

Υπερταμείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πωλούνται υποχρεωτικά και δεν πάνε τα λεφτά στο χρέος. Πρώτον.

Δεύτερον. Έχουμε μια απόφαση του ΣτΕ που θωρακίζει το 51% και μια δέσμευση προς το παρόν της κυβέρνησης, πρέπει να γίνει πράξη, συμφωνώ για συνταγματική υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα. Ήμασταν όλοι μαζί, οι αυτοδιοικητικοί τουλάχιστον στην Βόρειο Ελλάδα, στο δημοψήφισμα για το «Σώστε το νερό». Άρα μένει στην πόλη και στην Πολιτεία και στην κοινωνία, άρα στην Αυτοδιοίκηση και σε εμάς, να συζητήσουμε για το πλέον του 51% και τη συμβολή της Αυτοδιοίκησης σε αυτή τη συζήτηση.

Είναι ανοιχτή η συζήτηση. Και η συζήτηση που κάνουμε και με τους δανειστές και στο Υπερταμείο, έχει χώρο για τη συνολική προστασία, διότι είναι κοινωνικό αγαθό και θέλουμε προς τον πολίτη καλό ποιοτικό νερό και το θέλουμε στο δημόσιο χώρο ευθύνης. Άρα είμαστε από την ίδια μεριά και σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι έγιναν μικρά βήματα από το πλήρες... πλήρης ένταξη του ΤΑΙΠΕΔ στο νερό.

Έχουμε δύσκολη συζήτηση, έχουμε δύσκολο περιβάλλον. Νομίζω ότι οι προοπτικές ακόμη και των σκληρότερων επικριτών, μας δίνουν τη δυνατότητα το '17 να είναι μια άλλη χρονιά για την Ελλάδα. Προφανώς πρέπει να είναι για την Αυτοδιοίκηση πρώτα από όλα, που εκπροσωπεί την κοινωνία που παράγει, εργάζεται και ονειρεύεται, αλλά και ελπίζει.

Να είστε καλά, καλή συνεργασία να έχουμε, ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπουργέ, σε ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή, την υπομονή σου και όλο αυτό το διάστημα.

Θέλω... Ο κύριος Κρεμλής σίγουρα είχε κάποιες απαντήσεις περί της ανακύκλωσης και τα υπόλοιπα, αλλά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, κύριε Κρεμλή.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Θα παρακαλέσω... Έχουμε μείνει πολύ πίσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θα τις πούμε και θα τις απαντήσουμε σε άλλο χρόνο, στην Επιτροπή, διότι πραγματικά υπάρχουν ενστάσεις.

Ευχαριστώ θερμότατα όλους τους συναδέλφους, που κάθε φορά που συζητούμε τα θέματα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, υπάρχει συμμετοχή και υπάρχει και διάθεση συμμετοχής και συμβολής στο να συνδιαμορφώνουμε θέσεις.

Ευχαριστώ και για την προσοχή σας.

Αυτό που θέλω να πω για το νερό, είναι ότι η ΚΕΔΕ, με πρωτοβουλία του Προέδρου, του κυρίου Πατούλη, συμμετείχε και συνεργαστήκαμε με τη «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS» για το νερό της βρύσης και πώς πρέπει πλέον να βάζουμε βρύσες μέσα στους Δήμους μας, ώστε να έχουμε ποιοτικότερο νερό και να μπορέσουμε να είναι και στο 1 προς 1.000 της αξίας που πληρώνουμε στα εμφιαλωμένα. Συγχρόνως βοηθούμε και το περιβάλλον, γιατί τότε δεν μιλάμε για ανακύκλωση, μιλάμε ότι παίρνεις το νερό ως έχει.

Ένα είναι σίγουρο και κλείνω με αυτό, ότι είναι περίοδος γένεσης αυτή η περίοδος, για αυτό λέμε, ή τώρα ή ποτέ. Δεν είναι μια συνήθης έκφραση, δεν είναι μια πολιτική έκφραση. Ή τώρα, πραγματικά, ή ποτέ, διότι έχει τελειώσει ο κύκλος των πολιτικών αναλύσεων δια του φαίνεσθε και ήρθε η ώρα των πολιτικών αναλύσεων με μετρήσιμα στοιχεία και μετρούμενα στοιχεία. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει πλέον, αυτό το οποίο θα μπορέσει να μας βάλει μπροστά, δυναμικά.

Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο. Και προς όλους μας. Δεν μπορεί, όπως είπε προχθές και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να είμαστε... οι υποχρεώσεις, δηλαδή οι δραστηριότητες των Δήμων και τα έσοδα, να είναι κάτω από το 1/3 του μέσου όρου των 27 της Ευρώπης. Αυτοδιοίκηση στο 8% των δημοσίων εσόδων. Με έσοδα, αλλά κυρίως με υποχρεώσεις. Γιατί τα κάνουμε φτηνότερα, καλύτερα, ουσιαστικότερα.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και γρήγορα. Σωστός.

Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα μας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
“ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”

Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να κλείσετε αυτή τη συνεδρία. Να ευχαριστήσω πολύ και πάλι και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, σκέψεις και ιδέες, ώστε να κάνουμε καλύτερο το μέλλον για όλους.

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ.
