

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Καλημέρα σας. Περάστε στις θέσεις σας, αρχίζει το Συνέδριο.

Ο κύριος Πατούλης έχει το λόγο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να σας καλημερίσουμε. Να ευχαριστήσουμε όλους που σήμερα παραβρίσκονται στο δεύτερο Συνέδριο μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, σε μια προσπάθεια από κοινού ως ένα αυτοδιοικητικό μέτωπο, να μπορέσουμε να εκφράσουμε και συγχρόνως να αποφασίσουμε για το τι μέλλει γενέσθαι όσον αφορά το προσχέδιο, το σχέδιο νόμου που κατετέθη αρμοδίως στις δύο Ενώσεις και προφανώς πλέον σε όλα τα μέλη της Αυτοδιοίκησης, που κατέθεσε ο Υπουργός, ο κύριος Σκουρλέτης, και προφανώς να δούμε ακριβώς πώς θα διαχειριστούμε αυτό το σχέδιο νόμου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Σκουρλέτη, επίσης του Γενικού Γραμματέα εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του Λευτέρη του Αυγενάκη, για την παρουσία του, της κυρίας Χριστοφιλοπούλου εκ μέρους τους ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Και οι τρεις έχουν έρθει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα στο Συνεδριό μας.

Επίσης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βουλευτής, ο κύριος Νίκος Θηβαίος, ο κύριος Φορτσάκης παραβρίσκεται κοντά μας, εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, η κυρία Μεγαλοοικονόμου, ο Βουλευτής των... ανεξάρτητος Βουλευτής, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο Βουλευτής του Κ.Κ., ο κύριος Καραθανασόπουλος, και επίσης ο κύριος Γιακουμάτος, τον οποίο είδα πριν λίγο, εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Χαιρετίζουμε την παρουσία όλων προφανώς, και θα έλεγε κανείς ότι ελπίζουμε πραγματικά που η παρουσία και του Υπουργού σήμερα να συμβάλλει στη γεφύρωση των διαφορετικών αντιλήψεων που έχουμε, τουλάχιστον από ότι προκύπτει μέχρι τώρα, η

Αυτοδιοίκηση Α' και Β' Βαθμού, και το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου το οποίο έχει κατατεθεί.

Θα ήθελα επισπεύδοντας τις διαδικασίες και πριν δώσουμε... και δώσω το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο, τον Κώστα τον Αγοραστό, θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα για το ψήφισμα το οποίο με μεγάλη πλειοψηφία χθες, κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, κύριε Γιώργο Καμίνη, πήραμε μέσα από τη συνεδρίαση, το οποίο λέει το εξής:

Κρίνουμε ότι το νομοσχέδιο Κλεισθένης 1 δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση στο σύνολό του, με βάση το περιεχόμενο, ιδίως δε κατά το σκέλος των αρμοδιοτήτων, των πόρων, της καταστατικής θέσης των αιρετών και των εργαζομένων, την πάταξη της γραφειοκρατίας, των ενδοαυτοδιοικητικών ανισοτήτων, καθώς και του πολύπλοκου συστήματος εκλογής και συγκρότησης των Οργάνων των Δήμων και Περιφερειών της χώρας.

Δεύτερον. Στο πλαίσιο αυτής της άποψης, η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ σας ζητά να αναλάβετε την πρωτοβουλία προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος για την αποκέντρωση της εξουσίας και την ενδυνάμωση των θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας, και τις αρχές της διαβαθμιδικής συνεργασίας.

Στο διάλογο αυτό πρέπει να συμμετάσχουν εξ αρχής όλα τα Υπουργεία και όχι μόνον το Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορά προφανώς την Αυτοδιοίκηση. Όλα τα πολιτικά κόμματα, καθώς και τα θεσμικά όργανα του θεσμού της Αυτοδιοίκησης.

Τρίτον. Η ΚΕΔΕ δεσμεύεται εντός τριμήνου να καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, υπό μορφή νομοσχεδίου πλέον, διότι τις προτάσεις η Αυτοδιοίκηση τις έχει καταθέσει μέσα από τα τακτικά της Συνέδρια, και στον Υπουργό, στη βάση των θέσεων που έχουν διαμορφωθεί με τις αποφάσεις, όπως είπα, των Συνεδρίων των

συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δήμων και των Περιφερειών.

Τέταρτον. Θεωρούμε ότι οφείλετε καταρχήν να σεβαστεί και να σεβαστεί το Υπουργείο, προφανώς ο Υπουργός, τις απόψεις της Αυτοδιοίκησης, πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι η αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους. Μια αλλαγή που θα δίνει προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, της χώρας και της Αυτοδιοίκησης.

Για αυτό σας ζητάμε να προχωρήσουμε από κοινού σε έναν ουσιαστικό διάλογο. Σας ζητάμε έστω και τώρα να μην επιλεγεί η ρήξη με την Αυτοδιοίκηση, προσβλέποντας προφανώς στην εξυπηρέτηση πολιτικών σχεδιασμών, που είναι βέβαιο ότι στο τέλος θα πλήξουν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης και την τοπική δημοκρατία.

Σε αναμονή των τελικών σας αποφάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο, και βεβαίως η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί από το Σώμα του Συνεδρίου μας να αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις και πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που η κυβέρνηση θα λάβει.

Κύριε Υπουργέ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ΚΕΔΕ σε καμία περίπτωση προφανώς δεν επιθυμεί τη σύγκρουση.

Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στο διάλογο, αρκεί ο διάλογος αυτός να είναι διάλογος για θεσμικές αλλαγές ουσίας και μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στην αποκέντρωση και την ενίσχυση της Τοπικής Διακυβέρνησης.

Αλλαγές δηλαδή που θα αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας λειτουργία οι δομές μας.

Αλλαγές που δεν είναι απαραίτητο να καθυστερούν εξαιτίας των συνταγματικών εμποδίων που επικαλείστε ή όσοι επικαλούνται ή την κακή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών, αλλά και της ισότιμης αντιμετώπισης τους, σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό, ή ο χρόνος της θητείας των αιρετών, δεν είναι συνταγματικό ζήτημα προφανώς. Είναι ζήτημα σεβασμού και δημοκρατίας.

Ούτε φυσικά αποτελεί για μας θεσμική αλλαγή ουσίας η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Σε καμία χώρα ο εκλογικός νόμος δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Αντίθετα, μπορεί να προκαλέσει απορρύθμιση αν δεν διασφαλίζεται μία σταθερή πλειοψηφία στην εκτελεστική εξουσία της τοπικής αρχής. Αν δεν διασφαλίζει στην εκτελεστική εξουσία τη δυνατότητα να υλοποιήσει τις πολιτικές της.

Κύριε Υπουργέ, ο λόγος είναι προφανώς σε εσάς σε λίγο. Επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε μέσα από αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Ευχόμαστε να ακούσουμε ευχάριστα, και είναι σίγουρο, αυτό που σας είπα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλει, μπορεί, πρέπει να συνεννοηθεί μαζί σας, μέσα σε ένα πλαίσιο ισότιμου διαλόγου και διαλόγου που θα φέρει την Αυτοδιοίκηση μπροστά, τη χώρα μπροστά.

Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους καταρχήν.

Καλώ στο βήμα τον Κώστα τον Αγοραστό για την τοποθέτησή του.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Καλημέρα σας.

Κύριε Υπουργέ, εκπρόσωποι των κομμάτων, συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Μιας και πριν λίγες ημέρες μια εφημερίδα με χαρακτήρισε «δεξιό κομμουνιστή», ξεκινώ την ομιλία μου μ' ένα από τα κλασικά συνθήματα των συνδικάτων: «Στην ενότητα η δύναμη, στον αγώνα η νίκη».

Αυτό ισχύει απολύτως στην περίπτωσή μας. Είναι η ενότητα της Αυτοδιοίκησης όπως την κατακτήσαμε και τη σφυρηλατήσαμε,

είναι ο αγώνας που διεξήγαμε όλο αυτό τον καιρό, είναι οι τεκμηριωμένες θέσεις μας, που είχαν ως αποτέλεσμα αρχικά να δημοσιοποιηθεί επιτέλους το σχέδιο νόμου και ακολούθως να επεκταθεί η περίοδος της διαβούλευσης από τις 10 εργάσιμες ημέρες κατά 1 – 1,5 μήνα.

Είπε χθες ένας άνθρωπος που έχει αφήσει κι εξακολουθεί να αφήνει ισχυρό το αποτύπωμά του στην Αυτοδιοίκηση, ο Αντιπεριφερειάρχης του Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης: Η απόσυρση έφερε τον διάλογο!

Έτσι ακριβώς είναι, κυρίες και κύριοι. Απέσυραν την ψήφιση του σχεδίου νόμου με διαδικασίες εξπρές... Απέσυραν το ασφυκτικό πλαίσιο διαλόγου των 10 εργάσιμων ημερών... Διαπίστωσαν την ενότητά μας, μέτρησαν τη δύναμη της Αυτοδιοίκησης, συνειδητοποίησαν την απήχηση των επιχειρημάτων μας στην κοινωνία.

Βεβαίως, το χρονικό διάστημα της διαβούλευσης για να έχει ουσία πρέπει να οδηγήσει σε αποτελέσματα: Μια καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία με βάση τις προτάσεις και τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης, μια πραγματική μεταρρύθμιση -γιατί είναι κοινός τόπος πλέον ότι αυτό το κείμενο δεν είναι.

Μια τολμηρή και ριζοσπαστική μεταρρύθμιση με θετικό πρόσημο για την κοινωνία, την πατρίδα μας, την Αυτοδιοίκηση, το συνάνθρωπό μας.

Ξέρετε, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη λέξη «απόσυρση». Άλλα περιφερειακά συμβούλια χρησιμοποίησαν αυτή τη λέξη στις αποφάσεις τους, άλλα τη λέξη αναδιαμόρφωση, άλλα τη λέξη αλλαγή, άλλα τη φράση «να μην πάει στη Βουλή για ψήφιση» άλλα διαφορετικές λέξεις...

Ας αφήσουμε τα μαθήματα γραμματικής για τους φιλόλογους και ας έλθουμε στην ουσία: εξαιρουμένου του εκλογικού συστήματος για το οποίο όντως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, για το υπόλοιπο σχέδιο νόμου η διαπίστωση όλων των ανθρώπων

της Αυτοδιοίκησης είναι κοινή όποια διατύπωση, όποια ορολογία κι αν χρησιμοποιείται: Το Σχέδιο Νόμου δεν είναι μεταρρύθμιση και δεν είναι η μεταρρύθμιση που έχουν ανάγκη οι πολίτες, η χώρα μας, η Αυτοδιοίκηση, το αύριο. Όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει αλλά δεν ασχολείται καν με τα πραγματικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης.

Το αντίθετο: είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία των ΟΤΑ και στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών που ανάγονται σε κυρίαρχα.

Δεν αποκεντρώνει νέες αρμοδιότητες με τους αντίστοιχους πόρους.

Δεν απλοποιεί το ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο που κρατά δέσμια την Αυτοδιοίκηση αλλά, αντίθετα, ενισχύει την επιτροπεία του κράτους στους ΟΤΑ. Και εποπτεία σημαίνει επιτροπεία!

Επιπλέον, δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο μικρό, ευέλικτο, επιτελικό, αποτελεσματικό κράτος.

Συνεπώς, φίλες και φίλοι, μπορεί να είναι βάση διαλόγου ένα Σχέδιο Νόμου στο οποίο δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση καμιά αναφορά στα νησιά μας, ενώ ακόμη και η λέξη «Περιφέρεια» αναφέρεται ελάχιστες φορές;

Σκέφτομαι, λοιπόν, φωναχτά: Μήπως το εκλογικό σύστημα είναι ο δούρειος ίππος για να προκαλέσουν ρωγμές στην ενότητα της Αυτοδιοίκησης; Μήπως κάποιοι επιδιώκουν να ασχολούμαστε μόνο με το εκλογικό σύστημα ακριβώς για να βγουν από το κάδρο των ευθυνών τους:

- για τη μειωμένη χρηματοδότηση;
- για τις πολύ μεγάλες ελλείψεις προσωπικού;
- για τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του κεντρικού κράτους που επιδιώκουν να τις μεταφέρουν και στην Αυτοδιοίκηση;
- για όλα αυτά που δεν αντιμετωπίζει το Σχέδιο Νόμου;

Καθώς, λοιπόν, κυκλοφορούν διάφορα τον τελευταίο καιρό, θεωρώ ότι σήμερα είναι μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε οκτώ μύθους - θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για fake news που είναι και της μόδας αλλά προσωπικά προτιμώ την αρχαιοελληνική λέξη - και να φωτίσουμε αντίστοιχες αλήθειες.

Μύθος 1^{ος} Για το Σχέδιο Νόμου έγινε διάλογος και υπάρχει περιθώριο διαλόγου ακόμη 1 με 1,5 μήνα.

Η αλήθεια είναι ότι διάλογος δεν έγινε με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεκατέσσερις μήνες κρατούσαν κρυφό το σχέδιο νόμου. Μας είχαν πει ότι πριν το δώσουν για διαβούλευση, θα μας καλέσουν στο Υπουργείο να μας το παρουσιάσουν και να το συζητήσουμε. Αντί για συνάντηση, μας το έστειλαν με email στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 27 Απριλίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Κι αν δεν ήταν τα συνέδριά μας, να είστε βέβαιοι ότι το σχέδιο νόμου θα ήταν ήδη στη Βουλή – ενδεχομένως και να είχε ψηφισθεί...

Μύθος 2ος Το Υπουργείο Εσωτερικών περιμένει τις θέσεις των θεσμικών φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Η αλήθεια είναι ότι ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση Σχεδίου Νόμου για τη μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Και στο Υπουργείο Εσωτερικών και τα κόμματα.

Κι όταν λέω πρόταση Σχεδίου Νόμου, εννοώ κείμενο έτοιμο να αποσταλεί στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, δηλαδή με αιτιολογική έκθεση και συγκεκριμένες διατάξεις. Πήραμε δηλαδή την πρωτοβουλία και κάναμε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει το Υπουργείο.

Ποια απάντηση πήραμε μέχρι τώρα; Καμία.

Γενικότερα, πάντως, στο Σχέδιο Νόμου δεν έχει συμπεριληφθεί ούτε μία πρόταση της Αυτοδιοίκησης. Ούτε μία για δείγμα, ούτε για το θεαθήναι...

Αντίθετα, με ό,τι συνέβη για παράδειγμα στο λεγόμενο πολυνομοσχέδιο, στο οποίο όντως ενσωματώθηκαν προτάσεις μας. Ποιος λοιπόν δεν κάνει διάλογο και δεν έχει θέσεις;

Μύθος 3^{ος} Η μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση θα γίνει σε... δόσεις. Δηλαδή, έρχεται τώρα ο Κλεισθένης 1, θα ακολουθήσει ο Κλεισθένης 2 – αν και κάπου είδα για Κλεισθένη 1,5 ή κάπως έτσι – και μετά ο 3 και τα λοιπά...

Συνεπώς, αρμοδιότητες, χρηματοδότηση, προσωπικό, και όλα τα υπόλοιπα, μετατίθενται για τα επόμενα νομοσχέδια.

Η αλήθεια είναι ότι αν η συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών είχε τέτοια βούληση, που ευλόγως τίθεται σε αμφισβήτηση, θα παρουσίαζε μια πλήρη μεταρρύθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Θα αναφέρω ένα και μόνο παράδειγμα: Αν σκόπευαν να αποδώσουν στις Περιφέρειες και τους Δήμους έστω ένα μέρος μόνο από τους πόρους που έχουν περικοπεί τα τελευταία χρόνια (πάνω από 60-65% θυμίζω), τότε θα υπήρχαν σχετικές προβλέψεις στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί καθώς εντάσσεται στα προαπαιτούμενα της τελευταίας αξιολόγησης. Τουλάχιστον, θα υπήρχε από τώρα συγκεκριμένη δέσμευση για τον προϋπολογισμό του 2019.

Και καλοπροαίρετα ρωτώ τον κ. Υπουργό: Πόσο θα αυξήσετε τη χρηματοδότηση στην Αυτοδιοίκηση το 2019 και τα επόμενα χρόνια; Θα φθάσουμε σ' όσα προβλέπει η νομοθεσία; Πολύ περισσότερο που τον προσεχή Αύγουστο ολοκληρώνεται αυτό που συνοπτικά καλούμε «Μνημόνιο» και, όπως διατείνεσθε καθημερινά, θα μπορείτε να κινηθείτε χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς;

Και μια δεύτερη ερώτηση – πιο εύκολη, μην λέτε ότι σας βάζω δύσκολα: Τι αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου; Πόσο θ' αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις στις Περιφέρειες και τους Δήμους; Τι κόστος συνεπάγεται για τον κρατικό προϋπολογισμό;

Μύθος 4ος Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει ότι θα συσταθεί Επιτροπή, η οποία εντός 4μηνου θα εξετάσει τις επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στη Θεσσαλία έχουμε μια παροιμία: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 40 ημέρες κοσκινίζει...

Η αλήθεια στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Υπουργέ, είναι ότι κοσκινίζετε 40 ολόκληρους μήνες γιατί τόσο είστε Κυβέρνηση. Κι ενώ προεκλογικά είχατε δεσμευθεί για κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τώρα αρνείστε ακόμη και να τις συρρικνώσετε διότι θέλετε το μακρύ χέρι του κράτους να φθάνει παντού...

Ακόμη ηχούν στα αυτιά μου οι πύρινοι λόγοι του Κώστα Πουλάκη ως Περιφερειακού Συμβούλου Θεσσαλίας 2010-4. Εναντίον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εναντίον του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ, υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών, υπέρ της ενίσχυσης σε προσωπικό, πόρους και αρμοδιότητες.

Η αλήθεια είναι ότι ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχουμε επιδώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Νοέμβριο του 2016, πριν από 18 μήνες δηλαδή, αναλυτική πρόταση για την άμεση μεταφορά συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες. Έτοιμη πρόταση. Ούτε Συνταγματική Αναθεώρηση χρειάζεται ούτε καν να μελετήσετε κάτι.

Θέλετε να είστε συνεπείς με όσα λέγατε πριν γίνετε κυβέρνηση; Έχετε τη βούληση; Θέλετε να επιτύχετε μείωση της γραφειοκρατίας, οικονομίες κλίμακας, καλύτερα αποτελέσματα για τον πολίτη, ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση; Κάντε το πράξη. Ούτε νέες επιτροπές χρειάζονται ούτε 4 μήνες.

Και πηγαίνω στο μοναδικό θέμα με το οποίο ασχολείται ουσιαστικά το Σχέδιο Νόμου, το εκλογικό σύστημα στην Αυτοδιοίκηση, για να ξεδιαλύνουμε άλλους τέσσερις μύθους

Μύθος 5^{ος} Το εκλογικό σύστημα που εισάγει το Σχέδιο Νόμου είναι η απλή αναλογική.

Η αλήθεια είναι ότι δεν φέρνετε την απλή και άδολη αναλογική αλλά την πολύπλοκη, τη δόλια αναλογική.

Κύριε Υπουργέ, οι απόψεις μας και ιδίως οι δικές μου για το εκλογικό σύστημα, είναι γνωστές. Σας ακούω, όμως, να μιλάτε διαρκώς για την απλή αναλογική και πραγματικά έχει γεννηθεί στο μυαλό μου η απορία: Αφού είσαστε υπέρ της απλής και άδολης αναλογικής, τι τον θέλετε τον β' γύρο; Τι χρειάζεται η ψηφοφορία της δεύτερης Κυριακής; Διότι, Η πρώτη Κυριακή είναι άδολη, η δεύτερη είναι δόλια... Διότι, άλλο η συνεργασία στο φως κι άλλο η συναλλαγή στο σκοτάδι... Διότι άλλο η συνεργασία σε προγραμματικό πλαίσιο κι άλλο η συναλλαγή με ανταλλάγματα... Άλλο η δημοκρατική λειτουργία με συναίνεση και συνεργασία κι άλλο η πλειοψηφία να καθίσταται όμηρος της μειοψηφίας...

Μία Κυριακή λοιπόν. Με βάση το ποσοστό κάθε συνδυασμού στον α' γύρο, θα κατανέμονται οι έδρες στο Συμβούλιο και ο πρώτος θα εκλέγεται Περιφερειάρχης ή Δήμαρχος αντίστοιχα.

Άλλωστε και εσείς ο ίδιος μήπως είστε υπουργός β' Κυριακής; Μήπως ο πρωθυπουργός είναι πρωθυπουργός β' γύρου;

Θέλετε, λοιπόν, να πείσετε την κοινωνία για τις αγνές προθέσεις σας; Φέρτε μια τέτοια ρύθμιση και εμείς – παρ' όλες τις ενστάσεις μας για τι θα επιφέρει – να τη συζητήσουμε.

Πείτε μας, σας ακούμε...

Μύθος 6ος. Στην Αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν τώρα συνεργασίες και συναινέσεις, οι οποίες θα επιτυγχάνονται στη νέα θητεία, αφού δηλαδή έχουν διεξαχθεί εκλογές με το νέο σύστημα.

Η αλήθεια είναι ότι στην Αυτοδιοίκηση και συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε κι έχουμε επιδείξει υπερκομματικό πατριωτισμό και δεν χρειαζόμαστε κανένα νόμο να το επιβάλλει αυτό. Το έχουμε αποδείξει στην πράξη, όχι στη θεωρία.

Πάρτε για παράδειγμα τη λειτουργία μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας αλλά και πληθώρα αποφάσεων σχεδόν στο σύνολο των Συμβουλίων.

Στο κάτω κάτω αν η κυβέρνηση κόπτεται τόσο πολύ για τη συναίνεση, γιατί δεν δεσμεύεται να εφαρμόσει και στο εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης τη ρύθμιση που διέπει το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη της Βουλής:

Να είναι προϋπόθεση η υπερψήφισή του από τα 2/3 των Βουλευτών για να ισχύει από τις επόμενες εκλογές, άλλως να ισχύει από τις μεθεπόμενες.

Και μην μου πείτε ότι δεν το προβλέπει το Σύνταγμα: Δεσμευτείτε να το εντάξετε στη Συνταγματική Αναθεώρηση κι ότι θα επιδιώξετε να ψηφισθεί από 200 βουλευτές το σχέδιο νόμου της Αυτοδιοίκησης. Ειδάλλως, η απλή αναλογική να μην ισχύσει από τις εκλογές του 2019 αλλά τις μεθεπόμενες...

Μύθος 7ος Το Σχέδιο Νόμου αφορά την Αυτοδιοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι το Σχέδιο Νόμου έτσι όπως το παρουσιάσετε τύποις αφορά την Αυτοδιοίκηση. Τα είπαμε και πιο πριν. Είναι φανερό ότι εντάσσεται στο γενικότερο πολιτικό – εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Είναι τυχαίο άραγε που τα τελευταία 24ωρα διέρρευσαν στον τύπο σενάρια για κατάτμηση περιφερειών, για αλλαγή του τρόπου εκλογής ευρωβουλευτών – ακόμη και νέα ψηφοφορία για την απλή αναλογική στις εθνικές εκλογές;

Και δεν χρειάζεται να μαντέψουμε σε ποιο σχέδιο νόμου θα ενταχθούν όλα αυτά.

Το διέρρευσε ήδη το Μέγαρο Μαξίμου ότι θα έλθουν «πακέτο» στο σχέδιο νόμου για το εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης.

Κι από την άλλη λέτε ότι θέλετε να ξεμπλέξετε την Αυτοδιοίκηση από τον κομματισμό...

Σπεύδω να ξεκαθαρίσω ότι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα της Κυβέρνησης να νομοθετεί.

Όλες αυτές οι κινήσεις επιβεβαιώνουν, όμως, αυτό που λέγαμε από την αρχή: Το σχέδιο νόμου έχει αποκλειστικά εκλογική στόχευση. Και – μακάρι να διαψευστώ αλλά το επισημαίνω από τώρα για να καταγραφεί – αν και όταν συζητηθεί αυτό το Σχέδιο Νόμου στη Βουλή, το ενδιαφέρον θα εστιαστεί αποκλειστικά στα εκλογικά ζητήματα.

Ας έχουμε, λοιπόν, όλοι το πολιτικό θάρρος να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.

Μύθος 8^{ος} Με το 20% των ψήφων εξασφαλίζουν το 60% των εδρών στο Συμβούλιο. Σημαία το έχετε κάνει αυτό. Αν ακούει το συγκεκριμένο επιχείρημα κάποιος που δεν θυμάται -και πόσοι τα θυμούνται άλλωστε; -τα αποτελέσματα των εκλογών, θα νομίζει ότι όλοι στην Αυτοδιοίκηση έχουν πάρει ποσοστό 20% και έχουν το 60% των εδρών στα Συμβούλια. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος της επανάληψης.

Στις Περιφέρειες για παράδειγμα μόνο η παράταξη ενός συναδέλφου έλαβε 20,55% στον πρώτο γύρο των εκλογών του 2014. Ένας. Γιατί συνεπώς αναδεικνύουμε το 20,55% και δεν αναδεικνύουμε το 51% που πήρε άλλος συνάδελφος περιφερειάρχης στον πρώτο γύρο;

Κυρίες και κύριοι, συνοψίζοντας, το Σχέδιο Νόμου είναι ένα φοβικό, άτολμο, άχρωμο κείμενο. Είναι ένα βαθύτατα συντηρητικό κείμενο γραμμένο από μια κρατική γραφειοκρατία που αγωνιά να διατηρήσει τα κεκτημένα της και να διευρύνει τη σφαίρα επιρροής της και από μια κομματική στενή γραφειοκρατία που αγωνιά να βρει νέους ρόλους, καινούργια αξιώματα και διατήρηση των ανθρώπων της στα κέντρα εξουσίας.

Απαντά αυτό το Σχέδιο Νόμου στα «καυτά» προβλήματα που απασχολούν κάθε πολίτη αυτής της χώρας; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Διότι σε τελική ανάλυση η ουσία δεν είναι μόνο τι

χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα σήμερα. Η ουσία είναι κυρίως χρειάζονται, τι θέλουν οι πολίτες:

Να απολαμβάνουν υπηρεσιών υγείας με αξιοπρέπεια και να μην μεταφέρονται οι ασθενείς στην καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου όπως συμβαίνει σε ορεινές περιοχές, να μην στοιβάζονται στα ράντζα στους διαδρόμους των νοσοκομείων και να μην χρειάζονται ένα χρόνο να πάρουν σειρά εγχείρησης.

Να εξυπηρετούνται γρήγορα στις δημόσιες υπηρεσίες και να μην ταλαιπωρούνται στις ουρές ή να αναγκάζονται να τρέχουν από τον Άννα στον Καϊάφα για μια υπόθεσή τους.

Να κινούνται σε σύγχρονους δρόμους και να περπατούν σε καλοσυντηρημένα πεζοδρόμια με ασφάλεια.

Να υπάρχει ένα δίκτυ ουσιαστικής στήριξης για τις εργαζόμενες μητέρες.

Ανοίγω παρένθεση: το δημογραφικό είναι θέμα επείγουσας προτεραιότητας για την ΕΝΠΕ και σας προσκαλώ στην εκδήλωση που διοργανώνουμε την προσεχή Δευτέρα 14 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στα γραφεία μας

Να μπορούν οι επενδυτές να προχωρούν τις επενδύσεις τους χωρίς να χρειάζονται εκατοντάδες άδειες και χωρίς να αναγκάζονται να περιμένουν 5, 6, 7, 8 ή και περισσότερα χρόνια και να μετακινούνται καθημερινά στην Αθήνα όπως σήμερα.

Να βρουν δουλειά οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι και ιδίως οι νέες και οι νέοι μας, η πιο καταρτισμένη γενιά στην ιστορία, που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στα πέρατα του πλανήτη για να εργαστούν.

Να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από το μεταναστευτικό – προσφυγικό στα νησιά μας, τη Μακεδονία, την Πάτρα...

Θυμίζω ότι το κεντρικό κράτος εμπιστεύεται τις ΜΚΟ και τις χρηματοδοτεί γενναία αλλά δεν εμπιστεύεται την Αυτοδιοίκηση, η

οποία ήταν στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή και κράτησε όρθια την Ελλάδα, όρθια την κοινωνία...

Αναφέρω αυτά ενδεικτικά για το ποια θέματα καίνε σήμερα την ελληνική κοινωνία.

Αυτά την απασχολούν και πάντως όχι το εκλογικό σύστημα στην Αυτοδιοίκηση.

Αυτά και άλλα πολλά θέματα έπρεπε σήμερα να συζητούμε.

Διότι η Αυτοδιοίκηση είναι ο πλησιέστερος θεσμός στον πολίτη, είναι το στήριγμά του, η σταθερά στη ζωή του.

Οι πολίτες σήμερα αξιώνουν: νέες λύσεις, όχι καινούργια προβλήματα. Σταθερότητα και ασφάλεια, όχι ακυβερνησία και ανασφάλεια. Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όχι καθυστερήσεις και κωλυσιεργία.

Όλοι μας έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει ότι το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου όχι μόνο δεν φέρνει νέες λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα αλλά, αντίθετα, εγγυάται καινούργια προβλήματα ακόμη κι εκεί που εφαρμόζονται δοκιμασμένες λύσεις.

Κύριε Υπουργέ, έχετε τη μοναδική ευκαιρία να αφήσετε το αποτύπωμά σας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με πολιτική γενναιότητα και οξυδέρκεια, χωρίς ιδεοληπτικές εμμονές και συμπλεγματικά σύνδρομα, μεταφέρετε το σύνολο των αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση διασφαλίζοντας τη διοικητική και οικονομική της αυτονομία, θεσμοθετώντας τη δυνατότητά της να νομοθετεί για τα τοπικά και περιφερειακά ζητήματα, αναθέτοντάς της συνολικά την κοινωνική πολιτική και την ανάπτυξη.

Δώστε τη δυνατότητα της συλλογικής ηγεσίας: να αποφασίζουν εκείνοι οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν.

Δεν χρειάζεται να ανακαλύψετε τον τροχό. Κάνετε ό,τι ισχύει σε όλες τις ώριμες Δημοκρατίες και τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη, τις χώρες εκείνες στις οποίες οι πολίτες έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα.

Δείτε τη μεγάλη εικόνα της χώρας, όχι τη μικρή εικόνα του στενού κομματικού μικρόκοσμου...

Ακούστε τη βουή των επερχόμενων γεγονότων...

Αφουγκραστείτε την αγωνία όλων ημών των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης...

Ακούστε τον πρώτο πολίτη της χώρας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος επισήμανε πριν τρεις ημέρες στην ακριτική Σύμη:

Διαβάζω:

«Για ν' ασκήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις αρμοδιότητές της κατά το Σύνταγμα - γιατί το Σύνταγμα της δίνει όλες τις τοπικές υποθέσεις και όσο αυξάνεται η τεχνολογία πολλές εθνικές υποθέσεις γίνονται τοπικές - πρέπει να μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Πρέπει ο Περιφερειάρχης, πρέπει ο Δήμαρχος, μετά την εκλογή του, να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις.

Ναι, η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αλλά η λήψη των αποφάσεων, και ιδίως στις επείγουσες περιπτώσεις, είναι εξαιρετικά σημαντικό αγαθό για την αξιοπιστία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ. Και σας το λέω από τη δική μου εμπειρία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επειδή είναι κρίσιμες οι ώρες, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Να τι μπορεί να κάνει, φυσικά με την βοήθεια του Υπουργείου, του κεντρικού Κράτους. Αλλά επειδή το κάνει καλά να την βοηθήσουμε. Να αναλογιστούμε σε αυτό το σημείο ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που μπορεί να πάρει ρόλους πολλούς η Τοπική Αυτοδιοίκηση και να αφήσει το Κράτος να ασχοληθεί με στόχους εθνικούς, έργα εθνικής εμβέλειας, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και την γραφειοκρατία. Γιατί η γραφειοκρατία οφείλεται στην άγνοια της πραγματικότητας, τις περισσότερες φορές. Μέσα από την γραφειοκρατία κρύβεται άγνοια

πραγματικότητας. Αν κάνουμε την σωστή κατανομή των έργων, εάν εμπιστευτούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σας διαβεβαιώ, το Κράτος θα ασχοληθεί με αυτά που πρέπει να ασχοληθεί».

Τι άλλο να προσθέσει κανείς;

Η Αυτοδιοικητική Διακυβέρνηση είναι το αποτελεσματικό εργαλείο που θα οδηγήσει την πατρίδα μας στην παραγωγική ανασυγκρότηση για περισσότερες δουλειές, μικρότερους φόρους, μεγαλύτερο εισόδημα.

Αυτή είναι η μεταρρύθμιση που θα αμβλύνει τη γραφειοκρατία και θα βελτιώσει την καθημερινότητα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.

Αυτή είναι η μεταρρύθμιση για την Ελλάδα της νέας εποχής.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον Κώστα τον Αγοραστό. Νομίζω ότι συνυπογράφουμε αυτά που ειπώθηκαν.

Να καλωσορίσουμε και τον επικεφαλής, τον Πρόεδρο, της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη.

Και να προχωρήσουμε, για να πούμε λίγο τις διαδικασίες, το λόγο θα έχει αμέσως ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Πάνος ο Σκουρλέτης, κατόπιν θα υπάρξει μια τοποθέτηση Κεντρικής Ένωσης, και θα προχωρήσουμε στις απόψεις των κομμάτων που μας τιμούν και σήμερα με την παρουσία τους, και προφανώς μετά ο Δήμαρχος της Αθήνας θα έχει το λόγο και οι Περιφερειάρχες προφανώς οι οποίοι θα πάρουν λόγο.

Θα παρακαλέσω λοιπόν τον Υπουργό, τον Πάνο τον Σκουρλέτη, να έρθει στο βήμα.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Προφανώς, και όλοι... Κύριε Αγοραστέ, υπάρχει το πρόγραμμα.

Ελάτε. Καλωσορίζουμε. Την κυρία Κεραμέως, τη Βουλευτή τη ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι αιρετοί της αυτοδιοίκησης του Α' και Β' βαθμού, συνάδελφοι υπουργοί, μέσα σε λίγες μέρες σχεδόν πριν από ένα μήνα μέσα σε αυτή την αίθουσα είχαμε ξανά βρεθεί με αφορμή το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης. Τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι. Σας είχα και τότε πει παρουσιάζοντας τις βασικές του πλευρές ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπληξη, κανένας αιφνιδιασμός, και νομίζω ότι τώρα που το έχετε πια στα χέρια σας, και φαντάζομαι ότι σας έχει δοθεί η δυνατότητα να το διαβάσετε άλλος λίγο, άλλος πολύ, να επιβεβαιώνεται εκείνη η τοποθέτησή μου, διότι όλα τα βασικά ζητήματα, όλες οι πλευρές του νομοσχεδίου ήταν τα θέματα τα οποία είχαν κατά καιρούς συζητηθεί και στις δικές σας συνεδριάσεις, στα Συνέδριά σας, αλλά και σε αυτό τον πολύπλευρο, πλουραλιστικό, πρωτότυπο, πραγματικό διάλογο που για πρώτη φορά εγκαινίασε αυτή η κυβέρνηση, και που δεν είχε γίνει σε αντίστοιχες προσπάθειες. Μη μου πείτε λοιπόν ότι η αυτοδιοίκηση είχε χορτάσει από διάλογο σαν κι αυτόν που οργανώθηκε μέσα από θεσμοθετημένες επιτροπές, μέσα από άτυπες μορφές, μέσα από συνέδρια, μέσα από απευθείας συναντήσεις, μέσα από συνεδριάσεις των ΠΕΔ. Έτσι είχε γίνει και τις άλλες φορές; Για μας είναι στο DNA μας ο διάλογος, είναι μέσα στην κουλτούρα μας, όπως στην κουλτούρα μας είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Κανείς λοιπόν δεν αιφνιδιάστηκε.

Άκουσα τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ χθες, λίγο πριν κοιμηθώ κάθισα και είδα στο βίντεο που είχατε ανεβάσει την παρέμβασή σας λέγοντας ότι συμμετείχε ενεργά στο διάλογο η ΚΕΔΕ. Τελικά αυτό πώς είναι αντιφατικό με αυτό που πριν από λίγο μας, ότι δεν έγινε, ότι κρύβαμε ένα νομοσχέδιο, ότι αιφνιδιάσαμε. Υπήρξε ή δεν υπήρξε; Σε αυτό χρειάζεται μία ξεκάθαρη απάντηση. Νομίζω όμως, πράγμα που επιβεβαιώθηκε και από την προηγούμενη παρέμβαση του κυρίου Αγοραστή, ότι όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες αυτό το οποίο περίσσεψε ήταν οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί, η

αποκάλυψη ενός δήθεν σχεδίου διάλυσης των δήμων και της αυτοδιοίκησης, οι ισοπεδωτικές προσεγγίσεις, ο μηδενισμός, ξεχνώντας τα πάντα, σε μία προσπάθεια τελικά να πετύχουμε τι; Να δημιουργήσουμε μήπως συνθήκες τεχνητής πόλωσης; Φοβούμαι πώς για ορισμένους ισχύει αυτό, και το υπογραμμίζω για ορισμένους, δεν ισχύει για το πλήθος των αιρετών της αυτοδιοίκησης οι οποίοι κατέκλυσαν με προτάσεις, λιγότερο ή περισσότερο επεξεργασμένες, και συνεχίζουν αυτή εδώ πέρα την περίοδο, και όλη την προηγούμενη, να συμβάλουν με τον τρόπο τους σε αυτό τον διάλογο ο οποίος έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό ξεκινήσει.

Κάποιες φορές κάποιες φωνές περισσότερο θυμίζουν μία προσπάθεια να συμπαραταχθεί η αυτοδιοίκηση στο πλάι αντιπολιτευτικής τακτικής, και όχι στο να αρθρώσει τον δικό της αυτόνομο λόγο, και αυτό είναι λυπηρό. Αυτό προσβάλλει την αυτοδιοίκηση, τις παραδόσεις, τους αυτοδιοικητικούς, τις τοπικές κοινωνίες, τους πολίτες. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της, δεν μπορεί να είναι παρακολούθημα είτε προσωπικών στρατηγικών, είτε στρατηγικών που αναφέρονται στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Προφανώς ίσως κάποιοι κολακεύτηκαν από τις προηγούμενες παρεμβάσεις, αναφέρομαι στο προηγούμενο έκτακτο συνέδριο του κυρίου Βορίδη ο οποίος θέλησε να σας βλέπει περισσότερο ή λιγότερο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή είναι μία λογική η οποία πάει να καλουπώσει την αυτοδιοίκηση, πάει να τη σπρώξει μέσα σε στενά κομματικά πλαίσια ακριβώς για να υπηρετήσει κάποιες άλλες προτεραιότητες που δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με τις πραγματικές ανάγκες. Και νομίζω ότι τελικά κάνει κακό.

Περίσσεψαν οι απειλές, ότι θα βρεθούμε απέναντι στην Κυβέρνηση. Αν το να διαφωνήσουμε είναι απέναντι στην Κυβέρνηση στη βάση κάποιων θέσεων, το καταλαβαίνω, αλλά αν είναι σκοπός να βρεθούμε στο πλάι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και

αναφέρομαι πάλι σε ορισμένους αυτοδιοικητικούς, τότε είναι πολύ λίγο, πολύ φτωχό.

Έτσι λοιπόν εξηγείται ότι όλο αυτό το διάστημα δεν βρεθήκατε να πείτε ένα καλό λόγο, όχι μόνο για το νομοσχέδιο, αλλά και για τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης τα προηγούμενα έτη. Κανείς δεν είπε, ούτε τώρα μόλις, για το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 και 2, κάνετε την προηγούμενη μια αναφορά, λέει υπήρχαν κι άλλες φορές προγράμματα όπως το πρόγραμμα Ελλάδα. Εφαρμόστηκε; Το Φιλόδημος 1 και 2 όμως έχει ήδη 5 προσκλήσεις που είναι στον αέρα. Ήδη κάποιες προτάσεις έχουν εγκριθεί. Είναι ένα στοχευμένο πρόγραμμα το οποίο απαντά εκεί που πονάνε οι τοπικές κοινωνίες, πάνω στην μικρής κλίμακας έργα δίνοντας πραγματικά ανάσα, ζωή, λόγω ακριβώς έργων μικρής κλίμακας πλάι στα μεγάλα που χρηματοδοτούνται μέσα από το ΕΣΠΑ στις ίδιες τοπικές κοινωνίες, στοχεύει στην ανανέωση των υποδομών. Τίποτα για αυτό δεν υπήρξε, το αφήνουμε στην άκρη.

Γιατί όμως; Προφανώς γιατί κάποιοι υπηρετούν αυτή την τακτική που σας ανέφερα πριν. Δεν υπήρξε καμία αναφορά όταν για δεύτερη συνεχή χρονιά είχε την ευαισθησία, την πολιτική βούληση, να το κάνει πράξη αυτή η κυβέρνηση να ενισχύσει τους ορεινούς και τους μικρούς νησιωτικούς δήμους. Καμία αναφορά για αυτό. Να σας θυμίσω κύριε Πατούλη ότι όταν είχαμε κάνει πέρσι, αυτή την απόφαση είχαμε πάρει, μας είχατε απειλήσει ότι θα πάτε στο ΣΤΕ κατά της ενίσχυσης των μικρών νησιωτικών δήμων; Ανατρέξτε στις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις τις δικές σας. Το γνωρίζουν οι άνθρωποι εδώ, το γνωρίζουν οι δήμαρχοι των ορεινών δήμων, το γνωρίζουν οι δήμαρχοι των νησιωτικών δήμων, αυτοί που αποτελούν ένα στοιχείο της ταυτότητας της σημερινής Ελλάδας, που αυτήν την Ελλάδα πρέπει να τη φέρουμε στο προσκήνιο και να σταματήσουμε τον υδροκεφαλισμό, για να σταματήσουμε αυτή την υπερσυγκέντρωση εξουσιών, αρμοδιοτήτων, πόρων στα μεγάλα κέντρα. Και τα πρώτα βήματα έγιναν και θα γίνουνε και με αυτό το

νομοσχέδιο. Αυτά έχουν γραφτεί, δεν είναι προθέσεις, δεν παραγράφεται, είναι η πραγματικότητα.

Δεν είπατε τίποτα για τα προγράμματα της Κοινωνικής Εργασίας τα οποία και επιμηκύνθηκε ο χρόνος τους, που αποτελούν ανάσα στις σημερινές συνθήκες υποστελέχωσης και δυσκολίας προσλήψεων, επιμηκύνθηκε ο χρόνος τους, βελτιώθηκαν οι συνθήκες των εργαζομένων. Σαν να μην υπήρξε αυτό. Τώρα δεν έγινε; Σε αυτά τα χρόνια δεν έγινε; Δεν είπατε τίποτα για την θωράκιση των ΔΕΥΑ, δεν είπατε τίποτα για το πολυνομοσχέδιο, κάπου το ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος Αγοραστής. Δεν είπατε τίποτα για τα ληξιπρόθεσμα, μεγάλη ανάσα. Μεγάλη ανάσα. Διαβάστε τις ευχαριστήριες δημόσιες επιστολές προς το υπουργείο εσωτερικών και την κυβέρνηση, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες, όλων των δήμων, που καταλάβανε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα, και το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ, πήραν ανάσα για να σταθούν στα πόδια τους αυτά τα δύσκολα χρόνια. Καμία αναφορά σε αυτά. Δεν είπατε τίποτα για το Μητρώο Πολιτών το οποίο λειτούργησε επιτέλους, και το οποίο συνεχώς επεκτείνεται και αλλάζει τη ζωή των πολιτών. Δεν είπατε τίποτα για την προγραμματική σύμβαση που μαζί υπογράψαμε, η ΕΝΠΕ, Η ΚΕΔΕ, η ΕΕΤΑΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών για την απλοποίηση των διαδικασιών στους δήμους και την πιστοποίησή τους. Ή δεν έχει σημασία αυτό; Δεν είπατε τίποτα για τους επενδυτικούς ΚΑΠ που δοθήκαν πέρσι και φέτος για πρώτη φορά μετά από χρόνια στις περιφέρειες. Όλα αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι προθέσεις. Δεν είπατε τίποτα για την πρωτόγνωρη διαδικασία που οργανώθηκε από τις Περιφέρειες και την Κυβέρνηση για τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια. Ποτέ άλλοτε δεν είχε δοθεί ένας ισότιμος λόγος στην αυτοδιοίκηση, μαζί με την υπεύθυνη Κυβέρνηση, τους επιστημονικούς φορείς της τοπικές δυνάμεις να φτιάξουν τις ψηφίδες ανάπτυξης που έχει ανάγκη η χώρα στη νέα φάση που παίρνει. Όλα αυτά τα αγνοείτε. Γιατί; Για να υπηρετήσετε

ποιο σχέδιο; Ποιους τελικά στενά κομματικούς σκοπούς; Αυτός είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης;

Παρόλα αυτά, και παρότι δεν αρέσει στον κύριο Αγοραστή, υπήρχε μία πλειοδοσία διαρροής fake news, έτσι δεν το λέτε στην Θεσσαλία; Σε κίνδυνο οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων. Το λέτε σε μας οι οποίοι θωρακίσαμε με νομοθετικό τρόπο τις επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας; Το λέτε σε μας οι οποίοι εξασφάλισαμε την χρηματοδότηση σε αυτές τις συνθήκες με εθνικούς Πόρους των διαφόρων προγραμμάτων, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, και έχουμε δεσμευτεί ότι μέσα στο προσεχές διάστημα θα λύσουμε το εργασιακό τους ζήτημα, όταν η αντιπολίτευση και ο κύριος Βορίδης όταν πήγαν να τον δούνε μιλάει για απολύσεις; Για να παραδώσει αυτό το πρόγραμμα και άλλα στους ιδιώτες; Όταν απέναντι στο θέμα της υποστελέχωσης το οποίο πρώτοι το αναγνωρίσαμε και προσπαθούμε να απαντήσουμε με νύχια και με δόντια σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι επαναφορά στο 1 προς 5, και βρέθηκαν κάποιοι σε αυτή την αίθουσα να τον χειροκροτήσουν; Δηλαδή στο διηνεκές υποστελέχωση; Να μην έχεις μηχανικούς ο κάθε Δήμος; Να μην έχει οικονομολόγους; Με τι υπηρεσίες λοιπόν θα έρθει η περιβόητη ανάπτυξη; Παραδίδοντας στον ιδιωτικό τομέα;

Αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα που ταλανίζουν καθημερινά τους δήμους, και όχι οι αοριστολογίες, οι κινδυνολογίες, οι ευχές, διότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει σαράντα μέρες εύχεται και καταριέται, αλλά εδώ μιλάμε για συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα έργα, πεπραγμένα, τα οποία δεν αμφισβητούνται. Λαϊκίζετε δε ασύστολα, εκεί που έγινε ένα..., και αναφέρομαι συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν αναφέρομαι στον κόσμο της αυτοδιοίκησης, εκεί που έγινε ένα συγκεκριμένο βήμα για να θωρακιστούν οι υπηρεσίες καθαριότητας με το διαγωνισμό, όταν ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί δήμαρχοι οι οποίοι αρνούνται να προσλάβουν με βάση τους προσωρινούς επιτυχόντες, τους

επιλαχόντες μέχρι να βγουν οι τελικοί πίνακες, διότι θέλουν να κάνουν τους καλούς στους παρατασιούχους, όταν γνωρίζετε ότι αυτό με βάση το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία δεν μπορεί να γίνει, έχει βγει αντισυνταγματικό, θα κινδυνεύσουν να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά θέλουμε να κάνουμε τον καλό. Και όταν εσείς κύριε Πατούλη όταν είχα αναλάβει το Νοέμβριο του '17 το Υπουργείο, μας είχατε καταγγείλει για τις παρατάσεις που γίνονται, και γιατί μας βάλατε να κάνουμε παρατάσεις λέτε, δεν το έχουμε ενσωματώσει όταν είναι 8 μήνες, να το πάμε σε ακόμα περισσότερο σε 12, σε 24 στους προϋπολογισμούς μας, Αυτά δεν μας λέγατε; Τώρα όμως πηγαίνετε και παίζετε με τον πόνο της αγωνίας των εργαζομένων. Και αντί να χαιρετήσετε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά από χρόνια αποκτά μόνιμες θέσεις εργασίας για να μπορέσει να επιτελέσει το βασικό της έργο, ερχόσαστε και το ξεχνάτε και αυτό. Θα το ξεχάσουμε λοιπόν και αυτό. Να το ξεχάσουμε και να δούμε τι άλλα θα πρέπει να θυμηθούμε.

Μιλάτε λοιπόν για χαοτικές καταστάσεις, αλλά αναζητώ τις συγκεκριμένες σας προτάσεις. Πού είναι; Που είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις για τις αρμοδιότητες. Δεν αναφέρομαι σε γενικόλογες διακηρύξεις. Αυτές υπάρχουν. Πληθώρα διακηρύξεων και αποφάσεων συνεδρίων. Που είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στο θέμα των αρμοδιοτήτων; Το μόνο συγκεκριμένο που ακούω είναι στο θέμα του εκλογικού συστήματος. Ένα εκλογικό σύστημα που μέχρι το 2000 ήταν το αίτημα της ΚΕΔΕ. Τότε λοιπόν η ΚΕΔΕ ήταν στο δρόμο της διάλυσης των τοπικών κοινωνιών; Ήθελε το χάος; Ήθελε το χάος και τώρα ξαφνικά επί προεδρίας των σημερινών αξιότιμων κύριων Αγοραστή και Πατούλη επανήλθε στο σωστό δρόμο και δεν θέλει την απλή αναλογική; Μόνο αυτό ακούγεται ως συγκεκριμένο.

Θα πω το εξής, και διάφορα άλλα τα οποία είπατε αυτό το διάστημα, ότι μέσα από αυτή τη διάλυση της Αυτοδιοίκησης θα έρθει ξαφνικά ο διορισμένος, ο εγκάθετος γραμματέας. Το έχουμε

διαφεύσει. Παρόλα αυτά το αναφέρετε. Δεν μπορεί να γίνει έτσι διάλογος καλόπιστος. Δεν μπορεί. Αν ο καθένας όταν μιλάει βλέπει μόνο τον εαυτό του στον καθρέφτη και απαντάει, ε τότε δεν βοηθάμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είχατε πει ότι σκοπεύουμε να διαλύσουμε τις κοινότητες, στην αρχή αυτά δεν λέγατε; Διαπιστώσατε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και εδώ είναι ένα θέμα σημαντικής διαφωνίας. Προσέχτε να δείτε: Η ενίσχυση της ενιαίας συνείδησης του καλλικρατικού δήμου πρέπει να πηγαίνει με την παράλληλη ενίσχυση και την αναζωογόνηση των μικρών κοινοτήτων. Δεν μπορεί απέναντι στην εγκατάλειψη που τη βλέπουμε μέρα με την ημέρα τα τελευταία χρόνια να μην προσπαθούμε να βάλουμε φρένο, μέσα από συγκεκριμένες λειτουργικές προτάσεις. Αν διαφωνείτε και θέλετε να τα καταργήσουμε όλα αυτά, πέστε το. Δεν ξέρω πόσοι το αντιλαμβάνονται όταν είναι Δήμαρχοι στο Μαρούσι ή στο Αιγάλεω, για να μην αδικήσω το φίλο μου τον Μπίρμπα, να μιλήσω για τους μητροπολιτικούς δήμους, αλλά πηγαίνετε και πέστε το αυτό στην Ελληνική περιφέρεια. Και για αυτό στην πλειοψηφία οι άνθρωποι που ζουν στις μικρές κοινότητες έχουνε χαιρετίσει αυτές τις διατάξεις οι οποίες προσπαθούν σε μία λογική ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε την ζωή στην περιφέρεια.

Δεν θέλω να αδικήσω όμως την ΕΝΠΕ η οποία πράγματι έκανε μία απόπειρα κατάθεσης κάποιων προτάσεων. Είναι αλήθεια, και δεν αναφέρομαι στο σχέδιο νόμου που τώρα τελευταία επεξεργάστηκε, καλοδεχούμενη όποια πρόταση, αλλά για προσέξτε, κοιτάξτε καλά το περιεχόμενο αυτών των προτάσεων. Καταρχήν είναι μία πολύ καλή ύλη αλλά για μία συζήτηση που εκ των πραγμάτων έχει αξία στο πλαίσιο της Συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι υπεκφυγή αυτό, είναι πραγματικότητα. Σας το είπε και ο κύριος Βορίδης την προηγούμενη φορά, σας το είπαν όλοι όσοι ειλικρινώς μιλάνε ποια είναι τα όρια του σημερινού Ελληνικού

Συντάγματος. Άρα λοιπόν να συμφωνήσουμε στο στόχο, να συζητήσουμε για το στόχο, αλλά να ζητήσουμε να γίνουν πράξη πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν πράξη στην παρούσα φάση μέχρι να αλλάξουν. Και εδώ αναδεικνύεται ένα θέμα. Έχει θέση η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ υπέρ της αναθεώρησης του συντάγματος, ναι ή όχι; Και αν έχει, οφείλει αυτό το ερώτημα να το θέσει απέναντι σε όλα τα κόμματα; Το Σύριζα τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ οι οποίοι την αρνούνται σύμφωνα με τις δικές τους προτάσεις. Η Συνταγματική αναθεώρηση αν γίνουν πράξη αυτά που λένε τώρα, θα πρέπει να πάει μετά από 7 χρόνια, και να παραπεμφθεί το θέμα της ουσιαστικής αποκέντρωσης και ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης για μετά από 7 χρόνια. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι; Θα έρθετε σε λίγο κυρία Χριστοφιλοπούλου, επειδή μ' αρέσει να μιλάμε ειλικρινά, αυτό έχει περισσότερη σημασία και όχι με τύπους. Θα μας πείτε λοιπόν εδώ και τώρα εκλογές. Ωραία! Εδώ και τώρα εκλογές, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι βγαίνουμε από το πρόγραμμα και τα λοιπά. Για τα θέματα της Συνταγματικής αναθεώρησης που υποτίθεται ότι τα είχατε σημαίας σας; Τα παραπέμπετε αλλού. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία από μεριάς της. Σε αυτά έχει σαφή θέση η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ;

Η ρύθμιση για τον ελεγκτή ή επόπτη νομιμότητας, να μην τα χαλάσουμε στον τίτλο, ας του δώσουμε οποίος τίτλος θεωρείτε ότι ταιριάζει καλύτερα, δεν συμπυκνώνει ένα πάγιο αίτημα; Αυτό μπορούσε να γίνει στις δεδομένες συνθήκες, στο δεδομένο θεσμικό Πλαίσιο. Αντί να το χαιρετίσετε, το βάζετε στην άκρη. Έχετε επιφύλαξη απέναντι στα τοπικά δημοψηφίσματα. Μάλιστα ευτυχώς δεν τα επαναλάβετε αυτά που είπατε την άλλη φορά, ότι θα οδηγηθούμε σε Καταλονίες και τα λοιπά, προφανώς είδατε τη διάταξη και είδατε τι περιλαμβάνεται, και ποιες πρόνοιες υπάρχουν στον τομέα των τοπικών δημοψηφισμάτων, που σε ένα και μόνο πράγμα αποσκοπούν, στην ενίσχυση της λαϊκής συμμετοχής και στο

να δώσουνε μεγαλύτερη φωνή στις τοπικές κοινωνίες. Διαφωνείτε με τη δυνατότητα της ΕΕΤΑΑ και της ΜΟΔ να κάνουνε επιβλέψεις έργων και να ενισχυθούν; Είναι αυτά εργαλεία χρήσιμα; Γιατί υπάρχει αυτή η διάταξη. Διαφωνείτε με τη δυνατότητα των προγραμματικών συμφωνιών και την διεύρυνση τους για να μπορέσουμε να παρακάμψουμε τις δεδομένες, συγκεκριμένες αδυναμίες που υπάρχουν στο επίπεδο των τεχνικών υπηρεσιών;

Είπατε όμως και κάτι άλλο στις προτάσεις της ΕΝΠΕ. Μιλήσατε για ειδικές οικονομικές ζώνες. Ακραίος νεοφιλελευθερισμός. Ειδικές οικονομικές ζώνες σημαίνει το τέλος της αυτοδιοίκησης κυρίες και κύριοι. Ειδικές οικονομικές ζώνες σημαίνει Βουλγαροποίηση. Μετά το τέλος των μνημονίων η πρόταση του κυρίου Αγοραστή, και προφανώς του κόμματός του, είναι να επισφραγιστεί με το να γίνει η χώρα μας ένα παρακολούθημα της Βουλγαρίας. Σημαίνει ακραίος νεοφιλελευθερισμός. Σημαίνει όχι δυνατότητα να λειτουργεί η αυτοδιοίκηση με τα δικά της όπλα, σημαίνει μία ακραία ισοπεδωτική λογική που θα κατατάξει την χώρα μας σε μία χώρα σημαίας ευκαιρίας, αλλά που θα σημαίνει και θα μεταφράζεται και για τους πολίτες και τους εργαζόμενους πολύ χειρότερες συνθήκες και αμοιβές. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτή την πρόταση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι υπάρχει διαφωνία για το θέμα της απλής αναλογικής. Το καταλαβαίνω. Εδώ δεν χωρούν συμψηφισμοί. Ή αντιλαμβανόμαστε ότι η απλή αναλογική η οποία αφορά την κορυφαία συμμετοχική διαδικασία των πολιτών, την προστατεύει και δεν τη νοθεύει, ή στέλνουμε στους πολίτες ένα μήνυμα ότι μπορεί να ψηφίζουν άσπρο και να γίνει μαύρο, και να μην έχουν αντίστοιχη νομιμοποίηση οι πλειοψηφίες εντός του δημοτικού συμβουλίου. Εν τη ρύμη του ο κύριος Αγοραστής είπε ότι το θέμα είναι να έχει λυμένα τα χέρια ο δήμαρχος και οι περιφερειάρχες. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται να έχει λυμένα τα χέρια του είναι το δημοτικό συμβούλιο και το

περιφερειακό συμβούλιο πρωτίστως, και με βάση και το σύνταγμα και τη βαθιά αυτοδιοικητική δημοκρατική κουλτούρα. Δεν είναι μόνο πρόσωπα τα Όργανα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πιστεύουμε λοιπόν, πράγμα που δυστυχώς έχω δει λίγο να το αναφέρετε, ότι πράγματι πρέπει να ανοίξουμε ένα παράθυρο στη λογική των συνεργασιών, της διαβούλευσης, της συνεργασίας, των συγκλίσεων, των συνθέσεων, και να εγκαθιδρύσουμε μία στάση, μία κουλτούρα συνευθύνης όλων των ζωντανών δυνάμεων. Η απλή αναλογική θα αποτελέσει την άνοιξη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν σε αυτό υπάρχει διαφωνία, διαφωνούμε. Αλλά μη μου πείτε ότι το ακούτε για πρώτη φορά, όταν μάλιστα ήταν, όπως είπαμε και πριν, θέση της ίδιας της Αυτοδιοίκησης μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Μην μου πείτε ότι το ακούτε για πρώτη φορά από τη σημερινή κυβέρνηση.

Παρόλα αυτά... άκουσα μία σκέψη. Αν το εννοείτε σοβαρά και θέλετε να πάμε στην απλή αναλογική με έναν μόνο γύρο, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αν αυτή είναι η πρότασή σας. Αν μπορούμε να συγκλίνουμε στη βάση της απλής αναλογικής και θέλουμε να βρούμε ένα εκλογικό σύστημα που δεν θα έχει τον δεύτερο γύρο, το οποίο εμείς το κάνουμε για να δίνουμε τη δυνατότητα στον Πολίτη να αξιολογεί και τις δυνατότητες, την προσωπικότητα του εκάστοτε υποψηφίου Δημάρχου, και να έχει λόγο και με βάση την αυτοδιοικητική παράδοση των τοπικών κοινωνιών, καταθέστε το. Εδώ είμαστε. Ο διάλογος είναι ανοιχτός.

Από κει και έπειτα, όπως σας είπα και πριν κρατώ τις πολύ χρήσιμες προτάσεις, συμβουλές, παρατηρήσεις, που έχουν έρθει όλο αυτό το διάστημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μία σειρά ζητήματα. Η πρόταση να υπαχθεί το Πράσινο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν είναι μία πρόταση εγκεφαλική δική μας, και μη μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει να το υποστηρίζουν μία ομάδα δήμων, κυρίως μεγάλων δήμων, οι οποίες του επιζητούν για να αξιοποιήσουν και κάποια διαθέσιμα

που έχουν από τα ανταποδοτικά τέλη. Υπάρχει αυτό ως πρόταση. Και στην ΠΕΔ της Αττικής ακούστηκε. Αν θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε μία σειρά περιφερειακούς δήμους, να το συζητήσουμε. Σε αυτά είμαστε ανοιχτοί, και για αυτό γίνεται ο διάλογος. Όπως για παράδειγμα εγώ θεωρώ εύλογους τους φόβους να δούμε την περαιτέρω θωράκιση των παρατάξεων, διότι πράγματι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εμείς της λογικής των προσωπικών στρατηγικών και επιδιώξεων. Εμείς πιστεύουμε βαθιά στα συλλογικά σχήματα. Άρα οποιαδήποτε πράξη, οποιαδήποτε πρόταση υπάρχει που να θωρακίζει τη λειτουργία των παρατάξεων είναι γόνιμη και το συζητάμε. Να δούμε το θέμα του αριθμού των υποψηφίων, το όριο του συν 10%. Ακούστηκε μία παρατήρηση ότι αυτό δεν συμβάλει στην ανάδειξη νέων προσώπων. Θα μπορούσαμε να το δούμε να το αυξήσουμε. Αυτές είναι δημιουργικές προτάσεις. Να δούμε το θέμα της ενδοπεριφερειακής δυνατότητας ενός σταυρού ανάμεσα σε περιφερειακές ενότητες. Η λογική ήταν για να ενισχύσουμε την περιφερειακή συνείδηση και όχι να δημιουργήσουμε άλλου είδους ζητήματα.

Το νομοσχέδιο χαρακτηρίστηκε από έναν ειλικρινή ρεαλισμό, χωρίς βερμπαλισμούς, χωρίς μεγάλα λόγια, για αυτό και ονομάστηκε «Κλεισθένης 1». Δεν είπαμε ότι αποτελεί, ότι συμπυκνώνει μία ολιστική πρόταση παρέμβασης. Το ακούσατε από την πρώτη φορά που ήρθατε στο γραφείο μου, στο υπουργείο Εσωτερικών. Ήμουν από αυτούς, και είμαι, από τα στελέχη της κυβέρνησης, όχι απευθυνόμενος μόνο σε εσάς τους αυτοδιοικητικούς, αλλά στον Ελληνικό λαό, που πάντοτε δεν ωραιοποιούσα τις καταστάσεις, που έλεγα για τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες. Αν νομίζει λοιπόν κανείς ότι μπορεί να διαγράψει τη ζημιά που έχει υποστεί η αυτοδιοίκηση μαζί με όλη την υπόλοιπη κοινωνία από τα μνημόνια τα τελευταία χρόνια, τότε κοροϊδεύει τον κόσμο. Αλλά για τις ευθύνες αναζητήστε την γαλαζοπράσινη διακυβέρνηση των τελευταίων ετών που μας οδήγησαν μέχρι εδώ.

Εμείς να αναλάβουμε τις δικές μας, για αυτά που μπορέσαμε να κάνουμε τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά τα του καίσαρος τω καίσαρι.

Πρώτο βήμα λοιπόν μεταρρύθμισης είναι, γι' αυτό το ονομάσαμε και «Κλεισθένης 1», και σε αυτό το πρώτο βήμα μεταρρύθμισης υπάρχει χώρος για κάθε δημιουργική πρόταση. Σας είπα και την προηγούμενη φορά δεν είναι μόνο οι πόροι που μας λείψανε από την αυτοδιοίκηση, κυρίως ανέκοψε μία μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Βεβαίως υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες έχουν πάρει προ πολλού διαζύγιο με την έννοια της μεταρρύθμισης. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας πέστε μου μία μεταρρύθμιση που έφερε πρόταση. Όχι που ψήφισε. Πέστε μου μία μεταρρύθμιση για την αυτοδιοίκηση. Δεν θα δείτε καμία. Είναι η προσωποποίηση και συμπύκνωση της συντήρησης, του χθες, του παλιού. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας καλοπροαίρετος αυτοδιοικητικός, και πολύ περισσότερο οι πολίτες. Εμείς είμαστε μία παράταξη η οποία έχει στο DNA της τη διαρκή μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Θέλουμε λοιπόν να ξαναπιάσουμε το νήμα των προηγούμενων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, αναζητήσεων, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που επιχειρείται μία ανάταξη και της αυτοδιοίκησης και της χώρας. Τώρα που βαδίζουμε στο τέλος του προγράμματος και που οι ευκαιρίες αναμφίβολα θα είναι πιο πολλές. Τώρα που τα αντικειμενικά στοιχεία της ίδιας της οικονομίας δίνουν περισσότερες δυνατότητες, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, ούτε από τα μεγέθη των εξαγωγών, του Εμπορικού ισοζυγίου, της ανάπτυξης αποκλιμάκωσης της ανεργίας, του τουρισμού, της κτηματαγοράς, τις εκτιμήσεις των ξένων οίκων, των ομολόγων που αποκλιμακώνονται. Είναι η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα στα τελειώσει χωρίς να μας οδηγήσει σε ένα άλλο, και αυτό είναι η βασική επιτυχία, μία επιτυχία η οποία έχει τις δυσκολίες της ακόμα, αλλά έχει μία θετική φόρτιση, μία θετική δυναμική.

Αν η στρατηγική μας λοιπόν είναι, και ο στόχος μας, ένα δημοκρατικό σύστημα αποκέντρωσης και στα τρία επίπεδα, στο κεντρικό κράτος, στις περιφέρειές, στους δήμους, για να ανατρέψουμε την κακιά συγκεντρωτική παράδοση του ελληνικού μοντέλου διοίκησης για την ουσιαστική αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών, και συνεπώς να πετύχουμε κάποια στιγμή μία ισχυρή αυτοδιοίκηση, τότε νομίζω ότι αυτόν τον δρόμο μπορούμε να το πορευτούμε μαζί. Μπορούμε μαζί να αντιπαλέψουμε τον υδροκεφαλισμό, τον υπερσυγκεντρωτισμό, την χρόνια οργανωτική αδυναμία, τη γραφειοκρατία, την πολυνομία, τις στρεβλώσεις, την αδράνεια. Εμείς στο μέτωπο της διαφθοράς και της διαπλοκής στο κεντρικό επίπεδο δίνουμε μία μάχη ως κυβέρνηση, και ματώνουμε και πληρώνουμε. Σας καλώ και σας την αυτοδιοίκηση να δώσετε την ίδια μάχη. Και έχετε τον τρόπο. Να γίνετε και εσείς οι κήρυκες κατά της διαφθοράς, της λοβιτούρας, για να αναβαθμίσουμε τις τοπικές κοινωνίες και κυρίως το ρόλο του αυτοδιοικητικού. Είναι στα χέρια σας αυτή η ευκαιρία. Αυτό το δρόμο λοιπόν μπορούμε μαζί να τον διαβούμε.

Ελάτε λοιπόν μαζί με τις αρχές της αποκέντρωσης για μία ισχυρή αυτοδιοίκηση, στα πλαίσια ενός δημοκρατικού προγραμματισμού να προωθήσουμε τη δημοκρατία, την συμμετοχή, την τοπική αυτονομία, σε μία λογική ενδοπεριφερειακής και ενδοδημοτικής αποκέντρωσης για την πραγματική τελικά οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, να προωθήσουμε τις λογικές του δημοκρατικού και κοινωνικού ελέγχου, να ενισχύσουμε τις κοινωνικές πολιτικές των ΟΤΑ, να ενισχύσουμε το αναπτυξιακό τους ρόλο, να αξιοποιήσουμε την κοινωνική οικονομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Νομίζω ότι όποιος συμφωνεί με αυτό το όραμα, με αυτή την στόχευση, τότε είναι βέβαιο ότι μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να πορευτούμε μαζί.

Σας ευχαριστώ.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Παρακαλώ τον κύριο Πατούλη να πάρει το λόγο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να πω ότι είναι κοντά μας ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, και εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, ο κύριος Κατσίκης.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Βουλευτής. Και εκπρόσωπος είπα των ΑΝΕΛ.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ωραία, λοιπόν.

Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Βουλευτές, καταρχήν να ξεκαθαρίσω μετά από την τοποθέτηση του Υπουργού, του κυρίου Σκουρλέτη, ότι μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Έτσι; Να το ξεκαθαρίσω αυτό, και μου είναι συμπαθής γιατί πάνω από όλα εκφράζεται ελεύθερα, το δηλώνει παντού, την αγάπη που μου έχει. Ελπίζω προφανώς χθες που με βλέπατε εκεί στο βίντεο, να μην ήμουν και εφιάλτης στον ύπνο σας. Σε κάθε περίπτωση.

Κύριε Υπουργέ, πραγματικά ήθελα σήμερα, είχατε όλο το γήπεδο, όλη τη δυνατότητα, να κάνετε μια τοποθέτηση η οποία να μπορούσε να δώσει ελπίδα για την Αυτοδιοίκηση. Και περιμέναμε μέσα από αυτά τα οποία είχαμε πει όλες αυτές τις ημέρες, προφανώς και χθες, αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστής σήμερα, τα οποία συνυπογράφουμε όλοι μας, να σας έδινε τη δυνατότητα να είχατε μια τοποθέτηση ουσιαστική πάνω στο νομοσχέδιο και προφανώς στα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει.

Ένιωσα ότι σαν να ήρθατε να μας μαλώσετε. Νιώσαμε δηλαδή ότι ενδεχομένως το να μπορούμε να εκφράζουμε ελεύθερα τον λόγο τον οποίο είναι αυτοδιοικητικός λόγος, και δεν σχετίζεται με τα κόμματα, τα κόμματα μας εκπροσωπούν άξιοι κοινοβουλευτικοί, σώνει και καλά η αυτοδιοικητική μας αγάπη έχει να κάνει με το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν αντιπολιτευτικό λόγο.

Είναι ακριβώς αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τελικά στη μεταξύ μας συνεννόηση. Δηλαδή να καταλάβετε ότι εμάς η ενασχόληση με την Αυτοδιοίκηση, αφήνοντας τις δουλειές μας, τις

επιστήμες μας, ή ότι άλλο ο καθένας μας, σχετίζεται με την αγάπη των τοπικών κοινωνιών. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ότι η ενασχόλησή μας έχει να κάνει με την αγάπη του ίδιου του πολίτη που βρίσκεται στις πόλεις μας και που καθημερινά βλέπουμε από πολύ κοντά ότι πρέπει να τους απλώσουμε το χέρι για να δώσουμε τις λύσεις.

Ποιο είναι το θέμα που σήμερα η χώρα δεν είναι αποτελεσματική; Αναρωτήθηκε κανείς; Αναρωτηθήκατε, κύριε Υπουργέ; Διότι εμείς σας έχουμε καταθέσει όλες τις απόψεις, ακόμα και από το Κογκρέσο της Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, ακόμα και από το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, ακόμα και από τα Θεματικά μας Συνέδρια, ακόμα και από τα Τακτικά μας Συνέδρια, τι πρέπει να γίνει σήμερα στη χώρα για να πάμε μπροστά.

Το κακό προφανώς είναι ότι δεν διαβάζετε, κύριε Υπουργέ, τελικά, τι λέμε. Σας έχουμε παραδώσει ολόκληρες μελέτες. Τις διαβάσατε; Πραγματικά το ρωτώ με πλήρη σαφήνεια; Διαβάσατε τις μελέτες του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποκέντρωση, για τη φορολογική αποκέντρωση, για τις τοπικές κοινωνίες, για τις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών; Αυτό είναι το ερώτημα.

Αν τα διαβάσατε και δεν τα εκτελείτε, αντίθετα από ότι συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, πάει να πει ότι έχετε μια συγκεκριμένη πολιτική βούληση, η οποία όμως είναι αντίθετη από αυτή θέλει σήμερα η χώρα, είναι αντίθετη από αυτή που θέλει σήμερα η Αυτοδιοίκηση. Εκεί βρίσκεται το θέμα. Διότι εγώ περίμενα ειλικρινά σήμερα να πείτε μετά από τις 167 αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων μέχρι στιγμής που μας έχουν έρθει μέχρι τώρα στα γραφεία μας, οι 153 είναι πάρτε πίσω το νομοσχέδιο αυτό που είναι έκτρωμα για την Αυτοδιοίκηση. Πάρτε το πίσω. Δεν μπορεί να είναι κομμάτι διαλόγου αυτό.

Και βέβαια θα έλεγα ότι αυτά τα οποία μας είπατε σήμερα, δείχνει ότι δεν έχετε αυτή τη διάθεση προφανώς. Δεν έχετε τη διάθεση να ακούσετε, να αφουγκραστείτε τι λέει η τοπική κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Το εννοώ ότι είναι πολύ ανησυχητικό. Διότι είπατε μερικά πράγματα, τα οποία προφανώς δεν θα έπρεπε να τα πείτε και να τα ρωτήσετε σε εμάς. Μας είπατε τι λέμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί, μας έχετε εντάξει μέσα στη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης τον Α' Βαθμό Αυτοδιοίκησης; Μήπως δεν το ξέρετε; Δεν σας το έχουμε πει; Πήγατε στον κύριο Πρωθυπουργό να πείτε ότι πρέπει να βάλουμε και τον Α' Βαθμό Αυτοδιοίκησης και δεν είναι η β' κατηγορία διοίκησης; Και ποια είναι τα αποτελέσματα; Σας αρνήθηκε ο Πρωθυπουργός; Αν σας αρνήθηκε, να το πείτε δημόσια. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι περισσότερο υπάρχει σήμερα σε ένα πολιτικό σύστημα από το να κάνει το αυτονόητο. Να δώσει σε εκείνους οι οποίοι ζουν καθημερινά τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, το δικαίωμα να βοηθήσουμε τη χώρα.

Και προφανώς, επειδή ειλικρινά εγώ λυπάμαι ιδιαίτερα για αυτά τα οποία ακούστηκαν σχετικά με τη δική μας συνεργασία όλο αυτό το θέμα. Το ερώτημα είναι, λείπει, έχουμε έλλειμμα δημοκρατικότητας ή αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της διοίκησης των Δήμων; Αυτό είναι το ερώτημα.

Κατά την άποψή μας, για να τελειώνουμε και με αυτό, ουδέποτε βάλατε σε συζήτηση το θέμα το εκλογικό όλο αυτό το διάστημα με το οποίο είμαστε σε επικοινωνία, και τα τρία χρόνια τα οποία είναι κυβέρνηση η σημερινή. Εγώ να σας πω ότι μπορούμε να διορθώσουμε το σημερινό εκλογικό σύστημα. Μακάρι να ήταν αυτό και να διορθώναμε τα προβλήματα της χώρας. Αν ήταν αυτό, να κάτσουμε τώρα και να μπορέσουμε να βγούμε από ένα δωμάτιο με τη λύση του εκλογικού συστήματος και της λύσης της χώρας.

Αυτό είναι το πρόβλημα όμως; Μήπως αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα κομματικής αντίληψης και όχι αντίληψης της ίδιας της

χώρας στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας; Το ερώτημα είναι ευθύ, δηλαδή σας το λέω με ευθύτητα. Να το απαντήσετε όποτε θέλετε εσείς.

Διότι είπατε δεν είμαστε ενεργοί στο διάλογο. Ποιο διάλογο; Πήρατε τίποτα από το διάλογο που κάναμε με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών επί οκτώ μήνες, προεδρεύοντας του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Πουλάκη; Πήρατε καμία σειρά από αυτά τα οποία συζητήθηκαν; Για να μην κουράζεστε στην απάντηση, δεν πήρατε. Πήρατε καμία άποψη από αυτά που σας έχουμε παραδώσει; Δεν πήρατε.

Και επειδή είναι ψέμα αυτό που ειπώθηκε λίγο πριν, ότι εμείς είπαμε ότι να μην μοιράσουμε τους λιγοστούς ΚΑΠ, που τους έχετε πετσοκόψει βάσει αυτών που θα έπρεπε να δίνετε από τους παρακρατηθέντες πόρους. Να μη δίνουμε δηλαδή στη διαχείριση της μιζέριας, περί αυτού πρόκειται, 2,3% είναι τα ποσά τα οποία παίρνει σήμερα η χώρα μας, η Αυτοδιοίκηση, έναντι του 11,4 στην Ευρώπη, και τολμάτε να πείτε σήμερα... Ρωτήστε λοιπόν τον Υπουργό, τον συνεργάτη σας, τον κύριο Κουρουμπλή, τι του είχαμε πει για αυτό. Του είχαμε πει λοιπόν να μοιράσετε 20 εκατομμύρια, πριν τη δική σας Υπουργία, το καλοκαίρι πριν αναλάβετε, να μοιράσετε και δίνουμε το πράσινο φως, στα νησιά της ορεινότητας και της νησιωτικότητας. Γιατί δεν το λέτε αυτό δηλαδή; Γιατί αδικείτε τον εαυτό σας και τη δυνατότητα να συνεργαστούμε;

Είπατε για τα Περιφερειακά Συνέδρια. Βγάλατε κανένα αποτέλεσμα; Βγάλατε κάτι δηλαδή από αυτό όλο το κυνήγι που γινόταν σε τριήμερο; Μήπως ήταν ένας καλός τρόπος, εγώ δεν λέω ότι ήταν κακός, να έρθετε σε επαφή με την επαρχία, με την περιφέρεια, μόνο και μόνο για να συζητήσετε χωρίς ουσία;

Και βέβαια επειδή μιλήσατε για λαϊκισμό της Αυτοδιοίκησης. Σας ρωτώ ευθέως, κύριε Υπουργέ. Έχετε κάνει Δήμαρχος ή αυτοδιοικητικός; Ξέρετε πώς διοικείται ένας Δήμος; Ξέρετε; Έχετε άποψη; Ή απλώς ακούτε από κάποιους συνεργάτες; Σας εγκαλώ

λοιπόν σε αυτό, με πλήρη ευθύτητα, σας το λέω, για να μη μιλήσω για άλλους Δήμους, οι μισοί από τους εργαζόμενους τους οποίους μας είπατε ότι θα έρθουν για μόνιμοι, δεν έρχονται να αναλάβουν πριν τους οριστικούς πίνακες. Πώς θα καθαρίσουμε τις πόλεις μας, κύριε Υπουργέ; Θα έρθετε εσείς να την καθαρίσετε; Με ποιο τρόπο λοιπόν; Με ποιο τρόπο; Θέλω να απαντήσετε. Διότι εν τοιαύτη περιπτώσει, κάπου υπάρχουν και τα όριά τους. Υπάρχουν και τα όριά τους. Μπλέκεστε εκεί που δεν πρέπει να μπλέκεστε. Και γιατί λοιπόν δεν δίνετε το δικαίωμα, αφού εμείς πληρώνουμε, εμείς έχουμε τις ανάγκες, δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, να μην έχουμε το δικαίωμα να προσλαμβάνουμε και επιτέλους να λειτουργήσουν οι πόλεις μας; Τι θέλετε λοιπόν εσείς; Να κρατάτε ακόμα και το πώς ακριβώς θα διοριστεί ο κάθε εργαζόμενος;

Θα παρακαλέσω λοιπόν, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο δημόσιο λόγο πλέον, διότι εάν νομίζετε ότι μιλάνε οι πατρίκιοι και οι πληβείοι και εσείς έχετε λοιπόν τη δύναμη του μαχαιριού και του πεπονιού, έρχοντας και κουνώντας το δάχτυλο σήμερα εδώ στην κοινή μας Συνεδρίαση, και να λέτε ανακρίβειες, τότε νομίζω ότι το πράγμα είναι πολύ-πολύ θλιβερό.

Δημοψήφισμα. Βάλτε λοιπόν ένα δημοψήφισμα για τη Φυλή στη Δυτική Αττική. Εγώ σας λέω ότι μπορεί να βγει να διατηρηθεί το κύτταρο. Εάν βγει, κύριε Υπουργέ, να κλείσει η Φυλή, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει τη δική της ευθύνη; Δεν είναι. Για να μην κουράζεστε.

Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα από τον αόριστο τρόπο στον οποίο μιλήσατε, δείχνει μια αδυναμία. Ότι ο ρεαλισμός τον οποίο έχετε, δεν είναι ρεαλισμός για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της χώρας.

Λέω λοιπόν ότι ο ρεαλισμός είναι μάλλον ρεαλισμός για να υπάρχει μέσα από ένα κομματικό πρόσημο.

Για πάμε λοιπόν, γιατί επικαλεστήκατε το Σύνταγμα. Εσείς κάνετε αυτό που προτάσσει το Σύνταγμα; Κάνετε αυτό που

προτάσσει το Σύνταγμα; Θεωρούμε ότι το Σύνταγμα λέει και επιβάλλει στην κεντρική κυβέρνηση να διασφαλιστεί η οικονομική ανεξαρτησία και λειτουργική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Εξασφαλίζεται; Μήπως ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται με το νομοσχέδιο, περισσότερο χειραγωγείται και αντί Αυτοδιοίκησης έχουμε ετεροδιοίκηση;

Εγώ λοιπόν, είναι εδώ και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα τοποθετηθεί επί αυτού. Απλώς μια λέξη. Είναι δυνατόν σήμερα να έχετε ψηφίσει στην ελληνική Βουλή, προφανώς με πρωτεργασία τη δική σας, να υπάρχει ανώνυμη εταιρεία Αθήνα, με οκτώ Υπουργούς, ένα μέλος της Αθήνας, ένα μέλος της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη της πόλης της Αθήνας; Δηλαδή για να το ξεκαθαρίσω, τι λέτε εσείς δηλαδή; Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος δεν έχουν καμία σχέση, και θα τα αναλάβει η κεντρική εξουσία. Εσείς λοιπόν μπορείτε να μου πείτε πού ακριβώς αυτή η εταιρεία θα λογοδοτεί; Στους δημότες της Αθήνας ή στην κυβέρνηση;

Είναι το επιχείρημα το οποίο σήμερα αυτό θεωρώ ότι είναι ο τρόπος, το απαύγασμα, με τον οποίο θέλετε να διαχειριστείτε την Αυτοδιοίκηση, είναι η καλύτερη απόδειξη αυτού του νομοσχεδίου.

Και λέω λοιπόν, όταν υπήρξε η ολοκληρωμένη λοιπόν πρόταση για τη μεταρρύθμιση, κύριε Υπουργέ, για πείτε μας, για πείτε μας, δηλαδή με πλήρη σαφήνεια, σκεφτήκατε πολύ χωρίς πρωτόδικη απόφαση να εκπίπτει του αξιώματός του ο κάθε αιρετός; Εσείς βέβαια είστε οχυρωμένοι στις βουλευτικές σας δυνατότητες και στις υπουργικές σας ασυλίες, αλλά με ένα βούλευμα σε έναν αυτοδιοικητικό να τον πάμε γεια σου. Και λέω λοιπόν, εσείς το βάλατε αυτό ή συνεργάτες σας; Για να δούμε ποιος έχει αυτή τη μεγάλη σοφία.

Και βέβαια επειδή μιλάτε για αποκέντρωση μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, έχετε μελετήσει καθόλου τι γίνεται στην Ευρώπη; Αφήστε την ΚΕΔΕ, δεν σας έχει δώσει καμία άποψη, και

την ΕΝΠΕ. Μάλιστα. Βάσει ποιου μοντέλου εσείς θέλετε να λειτουργήσετε στη χώρα δηλαδή; Για να καταλάβουμε και εμείς. Έχετε ένα μοντέλο το οποίο αντιγράφετε, μέσα από το οποίο εν τοιαύτη περιπτώσει θέλετε να δημιουργήσετε μια άλλη χώρα; Εγώ αυτό το μοντέλο το οποίο θέλετε να λειτουργήσετε, με όσους αυτοδιοικητικούς σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει πουθενά.

Και επειδή αυτή η αποκέντρωση είναι απαραίτητη για να μπορέσει η χώρα να πάει μπροστά, θεωρώ δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Ή να αλλάξετε τις απόψεις σας ή θα πρέπει να αλλάξετε εσείς θέση από το Υπουργείο ή εν τοιαύτη περιπτώσει αυτοί που πρεσβεύουν αυτόν τον τρόπο... Κύριε Υπουργέ, όχι, αφήστε τα χαμόγελα πλέον. Αφήστε τα. Αφήστε τα χαμόγελα. Όταν έρχεστε εδώ και δεν μιλάτε επί του νομοσχεδίου και το μόνο το οποίο έχετε να κάνετε είναι προσωπικές προσβολές, τότε νομίζω ότι έχετε χάσει τη μπάλα, όπως λέμε εις την ποδοσφαιρική διάλεκτο.

Και είναι αλήθεια ότι επειδή είπατε ότι αποσυνδέουμε τις Αυτοδιοικητικές από τις Ευρωεκλογές, εγώ ο ίδιος διάβασα... βέβαια τις αποσυνδέουμε, αλλά αν έρθουν με τις Εθνικές Εκλογές, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Τώρα μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε, έστω και τώρα;

Και βέβαια θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο... επειδή μιλήσατε ότι σε κάθε περίπτωση δεν έχετε απόψεις. Εμείς σας λέμε εδώ και τώρα αφουγκραστείτε τι λέει η τοπική κοινωνία, τι λέει η Αυτοδιοίκηση. Έστω και τώρα. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρχει το ενδιαφέρον μας για τη χώρα να πάει μπροστά. Και αυτό το ενδιαφέρον μας εμείς το πηγάζουμε, σας το δίνουμε, θέλουμε σε ένα τρίμηνο να σας δώσουμε ένα πλήρες σχέδιο για το κομμάτι της Αυτοδιοίκησης, για να μπορείτε να έχετε έτοιμο και αυτό το σχέδιο, και προφανώς αυτό να σας δώσει τη δύναμη μέσα από τη βούληση αν υπάρχει, για να μπορέσετε να κάνετε το έργο εκείνο το οποίο

είναι απαραίτητο να κάνετε πριν την όποτε αποχώρησή σας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Είναι αλήθεια ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως έχουμε γίνει ενοχλητικοί μέσα και από την απόφασή μας για τα ταμειακά διαθέσιμα και προφανώς αυτή η αγωνία μας για τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας, η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη της χώρας, να μην έχει γίνει επαρκώς κατανοητή. Δεν έχουμε θέμα ένα εκλεγούμε Δήμαρχοι ή Περιφερειάρχες. Η αγωνία μας είναι, κύριε Υπουργέ, μέσα σε αυτή τη δυσβάσταχτη αδυναμία, να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις. Να μπορούμε να εκτελούμε ένα έργο. Να μπορούμε να είμαστε πάνω στην καθημερινότητα όπως ακριβώς πρέπει. Διότι μιλήσατε για τον Φιλόδημο. Οι αρχαίοι θα σηκωθούν κάποτε και θα μας κυνηγάνε. Φιλόδημος Ι, Φιλόδημος ΙΙ. Αυτός περιγράφεται από τον Καλλικράτη. Αντί να πούμε εμείς γιατί άργησε η κεντρική κυβέρνηση να φέρει το Φιλόδημο Ι και ΙΙ, για να μπορέσουμε να κάνουμε το αυτονόητο, πρέπει λοιπόν να σας συγχαρούμε. Να σας συγχαρούμε λοιπόν. Να σας συγχαρούμε για αυτό. Μπορείτε όμως βάσει των αδυναμιών που έχουν οι Δήμοι, χωρίς να έχουν γραφείο μελετητικό, χωρίς να μπορεί να διεκπεραιώνεται τίποτα, και βεβαίως μέσα από όλη αυτή τη γραφειοκρατική κατάσταση την οποία συντηρείτε και αυξάνετε, πότε αυτός ο περιβόητος Φιλόδημος Ι θα μπορέσει να γίνει έργο στις κοινωνίες μας; Έχετε βάλει τους συνεργάτες σας να μπορούν να σας πουν για να μην εκτίθεστε; Μιλάμε για τον επόμενο αιώνα; Μιλάμε για τις επόμενες 5ετίες;

Θα πρέπει λοιπόν, εάν θέλετε εγώ σας κάνω μια έκκληση σήμερα από αυτό εδώ το βήμα. Αποσύρετε, γιατί ο φίλος μου ο Κώστας είπε λιγάκι λέξεις, όχι απόσυρση, να... Δεν πειράζει, δεν είναι κακές οι λέξεις, εννοούμε τα ίδια πράγματα. Φρενάρετε, παγώστε, βάλτε σε κανένα συρτάρι για λίγο διάστημα, αυτό το πάρα πολύ, βάζω εύκολο επίθετο, άσχημο νομοσχέδιο, το οποίο θα σας δικαιώσει και μόνο αυτή η πράξη. Να ξεκινήσουμε, και είμαστε

διατεθειμένοι, έναν γόνιμο διάλογο, ο οποίος όμως να μην είναι διάλογος κωφών, διότι, κύριε Υπουργέ, και για τους ΦΟΔΣΑ κάναμε διάλογο, συμφωνήσαμε ότι αυτό το νομοσχέδιο, το προσχέδιο το οποίο είχατε δώσει, είναι αδιανόητο, και το δεχτήκατε. Και δεχτήκανε μάλιστα, και ο κύριος Φάμελλος, ότι το νομοσχέδιο αυτό θα αλλάξει. Μήπως, μήπως είδατε αυτό που καταθέσατε; Πήρατε μια άποψη της Κεντρικής Ένωσης ή της Αυτοδιοίκησης; Πήρατε πολλές; Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο περιγράφεται μέσω τους ΦΟΔΣΑ, είναι το αδιανόητο.

Λυπούμαστε, διότι ακόμα και για τις παραλίες η κυρία Παπανάτσιου μόνη της συνεργάζεται, με τον εαυτό της, μόνη της, δεν έχει άλλους. Μόνη της.

Θα σας έλεγα επίσης ο κύριος Κουρουμπλής, κατά τα άλλα συμπαθέστατος και θα έλεγα έδειχνε μια διάθεση, με τους ναυαγοσώστες τι έχει κάνει; Έχετε υπόψη σας; Με τις παραλίες; Το έχετε; Έχει χρεώσει ναυαγοσώστες στους Δήμους χωρίς να έχουμε τους προϋπολογισμούς να τους πληρώσουμε, και λέει τρέξτε τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα;

Με τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είδατε τι έγινε; Λάβατε καμία υπόψη σας διαδικασία;

Βάλατε καμία υπόψη σας διαδικασία για το θέμα το οποίο σήμερα συζητάμε για τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους; Όχι. Είμαι σαφής σε αυτό.

Βγάλτε λοιπόν το νομοσχέδιο από κάθε συζήτηση, και εμείς είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε να κάνουμε ένα σαφή διάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση, εμείς θα έχουμε μια συνεχή, διαρκή διαλογική συζήτηση η Αυτοδιοίκηση, όπου σε τρεις μήνες, έχοντας υπόψη μας τι συμβαίνει στην Ευρώπη, έχοντας υπόψη μας τι έχουμε αποφασίσει στις Γενικές μας Συνελεύσεις, μέσα από ένα πλήρες νομοθετικό κείμενο, να σας το παραδώσουμε σε λιγότερο από τρεις μήνες, να το έχετε έτοιμο να το ψηφίσετε στη Βουλή. Και μέχρι τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε όλη την

κοινωνία στην περιφέρεια, μέσα από επισκέψεις αυτοδιοικητικές, οι οποίες θα ενημερώσουμε αν δεν αποσύρετε το νομοσχέδιο αυτό, για το τι πάει να γίνει σήμερα στη χώρα. Έχουμε και εμείς την ιστορική μας ευθύνη, η οποία σχετίζεται με την Ελλάδα. Καταλαβαίνω, έχετε τη δική σας ευθύνη σε... το τι λέει το κόμμα, αλλά η Αυτοδιοίκηση, πιστέψτε με, θα προχωρήσει, θα πετύχει, θα πάει μπροστά, ενωμένη, δυνατή, αποφασιστική, για την Ελλάδα και την Αυτοδιοίκηση.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Πατούλη.

Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά χαίρομαι που διαβάσατε την πρόταση Επανασχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού, και σταθήκατε στο μόνο... σε ένα αρνητικό. Μπορείτε να υιοθετήσετε όλα τα άλλα. Αν και οι ΕΟΖ είναι ένα εργαλείο, δεν είπαμε ότι το προκρίνουμε. Αλλά τα βάζουμε όλα πάνω στο τραπέζι για να ξέρει ο καθένας να αποφασίσει. Άλλωστε 5.000 λειτουργούν σε όλο τον κόσμο, 74 στην Ευρώπη, στην Πολωνία, στη Μάλτα, στη Πορτογαλία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το δίνουμε. Είναι προτιμότερο να κρατάμε τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και όχι να πηγαίνουν στη Βουλγαρία.

Λοιπόν, ο κύριος Λεβέντης, αρχηγός του κόμματος... έχει το λόγο για πέντε λεπτά.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό, κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ μείνετε όλοι στην αίθουσα.

Β. ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Καλημέρα σε όλους και σε όλες.

Από το διάστημα που παρακολούθησα τη συζήτηση, είδα δύο διαμετρικά αντίθετες αντιλήψεις. Η μία αντίληψη είναι της κυβέρνησης που θέλει να φέρει ένα νόμο, από τον οποίο νόμο κυρίως βλέπω ότι ενοχλεί το θέμα της απλής αναλογικής, η δε άλλη αντίληψη είναι αυτή που εξέφρασε ο κύριος Πατούλης, ότι θέλουν να παίρνουν αποφάσεις. Φοβούνται οι δημοτικοί άρχοντες ότι αν

επικρατήσει η απλή αναλογική θα είναι δύσκολο να παίρνουν αποφάσεις.

Και διερωτώμαι, πότε μία απόφαση είναι απόφαση; Όταν τη δέχονται οι πολλοί ή όταν την παίρνουν εν ονόματι των πολλών οι λίγοι; Πότε είναι η απόφαση δημοκρατική; Δηλαδή μια απόφαση είναι αρκετό να λαμβάνεται; Το κυρίαρχο στοιχείο σε μια απόφαση είναι να είναι αποδεκτή. Να είναι αντιληπτή από το σύνολο, γιατί επί του συνόλου θα εφαρμοστεί. Δεν θα εφαρμοστεί επί του μικρόκοσμου γύρω από τους αυτοδιοικητικούς.

Επιπλέον διέκρινα στον κύριο Υπουργό ότι μεγάλη ανάγκη να γίνουν προσλήψεις. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει άγχος να κάνει προσλήψεις. Να πάρει τεχνικούς, να στελεχώσει τις Υπηρεσίες. Είναι το άγχος του κυρίου Τσίπρα να προσλάβει κόσμο. Η τρέλα της αριστεράς όλα να γίνονται μέσω του Δημοσίου. Είναι μια τρέλα αυτή, από την οποία καταστραφήκαμε. Από εκεί ξεκίνησε. Γιατί όταν κυβέρναγε και η δεξιά την Ελλάδα, ποτέ η αριστερά δεν είπε σταματήστε τις προσλήψεις, θα πτωχεύσουμε. Πάντα έλεγε στις δαπάνες ναι. Ότι δαπάνη και αν έκανε και η δεξιά, η αριστερά έλεγε μπράβο, συνεχίστε, προσλάβετε και άλλους. Δεν την ενδιέφερε αν θα πτωχεύσουμε.

Τελικά φαίνεται στην αίθουσα αυτή, ίσως και στην Ελλάδα, δεν έχουμε προβληματιστεί πώς πτωχεύσαμε. Επειδή απλώσαμε το χέρι και παίρναμε δάνεια, τη μία δόση μετά την άλλη, δεν ήρθε η ώρα ο συνταξιούχος να μην πάρει τη σύνταξή του, δεν ήρθε η ώρα ο αστυφύλακας να μην πληρωθεί, και έτσι δεν καταλάβαμε τι είχαμε κάνει ως πολιτικό σύστημα τα τελευταία πενήντα χρόνια. Αυτό φοβάμαι.

Και ξέρετε, αν δεν αντιληφθούμε το πώς πτωχεύσαμε, με μια μικρή χαλάρωση...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Λίγο ησυχία παρακαλώ.

Β. ΛΕΒΕΝΤΗΣ: ...μπορεί να επιστρέψουμε στη διαδικασία της παρακμής και της πτώχευσης. Όσες προσπάθειες και αν έχουμε κάνει τα οκτώ αυτά χρόνια. Θα πάνε χαμένες.

Στο θέμα πάλι της απλής αναλογικής, διερωτώμαι, πώς μπορεί ένας να κυβερνά χωρίς να τον θέλει ο λαός; Ακόμη και για τον Τσίπρα, εγώ του το έχω πει κατ' επανάληψη. Του λέω είσαι με μπόνους αυτή τη στιγμή. Σεβάσου τον κόσμο. Κάνε σε όλα τα Υπουργεία διακομματικό έλεγχο. Πέρνα τους νόμους με 240 έδρες, όχι με 153. Να δείξεις ότι πιστεύεις αυτό που λες για απλή αναλογική, γιατί φοβάμαι ότι έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που προτείνει μεν την απλή αναλογική, αλλά δεν την πιστεύει. Την προτείνει γιατί τη θεωρεί ότι ανακόπτει το δρόμο του κυρίου Μητσοτάκη.

Δεν έχω πειστεί ότι την προτείνει επειδή την πιστεύει. Ένας που την πιστεύει την απλή αναλογική, συμπεριφέρεται με νοοτροπία απλής αναλογικής. Και τέτοια συμπεριφορά στη σημερινή κυβέρνηση δεν ανευρίσκω.

Κάποιοι... στην αίθουσα αυτή διέγνωσα ότι οι περισσότεροι είστε κατά της απλής αναλογικής. Για φανταστείτε όμως πόσο ωραιότερη θα ήταν η Ελλάδα εάν η θέληση του λαού και μέσα στη Βουλή ήταν αναλογούσα. Η θέληση του λαού. Σήμερα έχουν κλαπεί 50 έδρες. Εγώ έχω κάνει αγώνα σαράντα ετών και πήρα 9 έδρες. Πενταπλάσια από όσο πήρα εγώ κλέβει το πρώτο κόμμα. Με σαράντα ετών αγώνες κόντρα σε ένα διεφθαρμένο σύστημα. Τ' ακούτε; Και υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν περί κυβερνησιμότητας. Δηλαδή στο βωμό της εξασφάλισης της κυβερνησιμότητας, κλέβουμε έδρες. Και νομίζω και στους Δημάρχους και στους Περιφερειάρχες, το ίδιο είναι. Ο πρώτος Συνδυασμός βουτάει 60%. Και ας πήρε την πρώτη Κυριακή 20%. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει.

Και επιπλέον τη δεύτερη Κυριακή για να εκλεγεί Δήμαρχος τι τη θέλουμε; Ή Περιφερειάρχης; Αφού θα εκλεγούν Σύμβουλοι από την πρώτη Κυριακή. Αυτοί οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να πάνε σε

μια αίθουσα να εκλέξουν τον Δήμαρχο; Πρέπει ο λαός να κληθεί δεύτερη φορά να διαλέξει μεταξύ των δύο πρώτων; Δηλαδή να εκβιαζόμαστε εμείς οι Κεντρώοι να διαλέξουμε έναν, να εκβιάζονται οι αριστεροί να διαλέξουν έναν... Αφού δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσουν οι άλλοι. Θα προτιμούσαμε έναν τρόπο διακομματικής διοίκησης. Γιατί να διαλέξουμε; Λέει πρέπει η πόλη να ξέρει τον Δήμαρχό της. Και τόσο καιρό που ξέρει η πόλη τον Δήμαρχό της, τι κερδίζουμε; Στη Θεσσαλονίκη προχθές είχα συγκέντρωση για το Μακεδονικό, και με την πρώτη πλημμύρα τελείωσε η πόλη. Με την πρώτη βροχή. Πού είναι οι Δήμαρχοι; Πού είναι η κυρία Δούρου, που είχε τη μελέτη δύο χρόνια στο συρτάρι της, για τη Μάνδρα, με τους 22 νεκρούς;

Όταν προκύπτουν θύματα, όταν γίνονται καταστροφές; Λέει ήταν πολλή βροχή, πολλή βροχή, δεν μπορούσε... σε τέτοια βροχή δεν μπορούσε κανένας Δήμαρχος. Άρα δεν υπάρχει σχέδιο σε κάθε περιοχή, πρόληψης για έκτακτες συνθήκες. Όταν γίνεται μια συμφορά, φταίει ο Θεός που ρίχνει πολλή βροχή ή που κάνει μεγάλο σεισμό. Οι Δήμαρχοι δεν έχουν χρέος να θωρακίσουν την πόλη έναντι κινδύνων. Άρα τι κάνουν οι Δήμαρχοι; Οι Δήμαρχοι τι κάνουν; Διορίζουν, και το άγχος επαναλαμβάνω του κυρίου Τσίπρα, να διορίσει συμβασιούχους πάλι. Η μέθοδος των συμβασιούχων, η συμπαθής μέθοδος.

Κυρίες και κύριοι, η αίθουσα αυτή συγκροτείται, το ακροατήριο αυτό, από ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σαν Βασίλης Λεβέντης είμαι μεταξύ αυτών που σέβομαι την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτούς που έχουν εκλεγεί. Όμως πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία των εκλογών πιο έντιμη. Τώρα δείτε τις τηλεοράσεις. Είπε ο κύριος Παππάς ότι έφτιαξε το σύστημα να πατάξει τη διαπλοκή. Παντού όλα τα πάνελ είναι ένας του ΣΥΡΙΖΑ και ένας της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Και πού και πού ένας του ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε ποτέ Βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων στα πάνελ;

Αυτό είναι το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορούσε το σύστημα ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και το υπερβαίνει σε αυθαιρεσία και αυταρχισμό.

Λοιπόν, εκείνο που λείπει είναι η σεμνότητα και η δημοκρατία. Αυτό λείπει. Σαν πίστη, σαν συμπεριφορά. Την επικαλέστηκε ακόμη και ο Παπαδόπουλος ότι είχε δημοκρατία, εκεί έχουμε φτάσει στη χώρα αυτή. Την επικαλούνται όλοι, ακόμη και οι χούντες. Γιατί ακριβώς την αίσθησή της δεν την έχουμε σεβαστεί επαρκώς.

Να ξέρετε ότι προτιμότερο να μη γίνει κατ' εμένα, κανένα νομοσχέδιο να μην περάσει, πριν φιλτραριστεί σε ενός εντίμου διαλόγου τη διεργασία. Φτιάχνει πολλούς νόμους η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα τους γκρεμίσει όλους. Ο Τσίπρας δήλωνε ότι θα γκρεμίσει τους νόμους του Σαμαρά. Σε αυτόν τον τόπο ο ένας γκρεμίζει τους νόμους του προηγούμενου. Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα του λαού να τους γκρεμίσει όλους, να γκρεμίσει το πολιτικό σύστημα, αυτό πρέπει να γκρεμίσει ο λαός.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο για τη δεύτερη συνεχή παρουσία του το Συνέδριό μας. Βέβαια υπήρχε μια απλοποίηση του τρόπου πώς ο Δήμαρχος παρεμβαίνει, αλλά πάντα είναι συμπαθέστατα αυτά που ακούμε.

Η κυρία Θελερίτη παρακαλώ, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει το λόγο, και να ετοιμάζεται ο κύριος Αυγενάκης αμέσως μετά.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Αγαπητές, αγαπητοί Σύεδροι, αγαπητοί Πρόεδροι της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, αγαπητοί Υπουργοί, Βουλευτές, Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι.

Θα ήθελα με τη σειρά μου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσω και τις ευχαριστίες για την πρόσκληση στο κοινό σας Συνέδριο.

Ξεκινώ με ένα ερώτημα. Ποιο είναι το επίδικο αυτού του Συνεδρίου; Διοργανώνεται με σκοπό να δηλώσει πως θα πρέπει να αποσυρθεί το πρόγραμμα Κλεισθένης 1 ή με σκοπό να συμβάλλει στη συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων για ένα σχέδιο νόμου που

προωθεί η κυβέρνηση στοχεύοντας στην ψήφιση σημαντικών και ουσιαστικών αλλαγών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Και εδώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι το σχέδιο νόμου που αποτελεί αντικείμενο του σημερινού Συνεδρίου, για κάποιους την προηγούμενη φορά ήταν ανύπαρκτο. Σε αυτή την αίθουσα δηλώθηκε από κάποιους Συνέδρους.

Πριν ωστόσο όμως αναφερθώ στις αλλαγές που επιχειρεί να θεσμοθετήσει το παρόν νομοσχέδιο, θα ήθελα να επισημάνω τρία εξαιρετικά σημαντικά δεδομένα, που δίνουν το στίγμα αυτής της νομοθετικής παρέμβασης και θέτουν ένα συνολικότερο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση που επιχειρείται αυτή τη στιγμή.

Το πρώτο είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση. Το δεύτερο είναι πώς προχωράμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Το τρίτο είναι κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται η μεταρρύθμιση αυτή, και το τέταρτο είναι ποιες είναι οι τομές...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ πολύ, λίγο ησυχία.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεταρρύθμιση, θέλω να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης εντάσσεται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ουσιαστικής και συνολικότερης αναδιάρθρωσης του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας, η οποία θα δημιουργήσει όρους και προϋποθέσεις έτσι ώστε το σύστημα αυτό να υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της διοίκησης, της Αυτοδιοίκησης και βέβαια των πολιτών.

Είναι αναγκαία αυτή η αναδιοργάνωση; Ναι, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι η σημερινή διοίκηση δεν μπορεί να την υποστηρίξει αυτή τη μεταρρύθμιση, και γιατί γνωρίζουμε επίσης ότι κάθε τολμηρή μεταρρύθμιση του κράτους θα έχει πολλαπλά και θετικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Εκτός λοιπόν από την αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού και την εξοικονόμηση των πόρων, άρα η

αναδιοργάνωση προκειμένου η χώρα να απελευθερώσει τις εγκλωβισμένες δημιουργικές της δυνάμεις για να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης, είναι αναγκαία.

Και επιπλέον είναι αναγκαία γιατί μπορεί να συμβάλλει στην εδραίωση της διαφάνειας, της λογοδοσίας στην ενίσχυση της δημοκρατίας, στην ενίσχυση των άμεσων... των θεσμών άμεσης δημοκρατίας και ισοπολιτείας.

Με άλλα λόγια, εμείς δεν κρύψαμε ότι ο στρατηγικός μας στόχος ήταν η δημιουργία ενός δημοκρατικά διορθωμένου πολιτικού διοικητικού συστήματος σε τρία επίπεδα. Το κεντρικό κράτος, τις...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ λίγο ησυχία.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: ...τους Δήμους, με αποκέντρωση στο πιο κατώτατο επίπεδο, στους πολίτες. Οι Περιφέρειες θα αποτελέσουν τους βασικούς θεσμούς ανάπτυξης και οι Δήμοι συνδιαμορφωτές και διαχειριστές του κοινωνικού κράτους, και οι δομές της πολιτικής τοπικής εξουσίας και διοίκησης, που θα απαντούν στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Τι λέγαμε εμείς όταν ανακοινώσαμε το σχέδιό μας; Ότι δεν μπορεί μια μεταρρύθμιση να γίνει μια και έξω. Η προτεινόμενη λοιπόν μεταρρύθμιση πρότεινε έναν οδικό χάρτη με βήματα. Το πρώτο βήμα ήταν το νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή το νομοσχέδιο που θα έρθει και θα ενσωματώσει και θα συμπληρώσει όλες τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη μεταρρύθμιση.

Το δεύτερο που λέγαμε είναι ότι για να γίνει μια ολιστική μεταρρύθμιση, απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση, και μάλιστα αυτή η συνταγματική αναθεώρηση θα κατοχυρωθεί μέσω αυτής ένα νέο πλαίσιο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα της Ευρώπης και τις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης. Άρα χρειαζόμαστε αυτήν την προετοιμασία για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Και ερχόμαστε και ολοκληρώνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση με την οριστικοποίηση και την οριοθέτηση των σχέσεων των τριών επιπέδων διοίκησης, του κεντρικού κράτους, του Α' και του Β'

Βαθμού, και μάλιστα καθορίζουμε και τις σχέσεις μεταξύ του Β' και του Α' Βαθμού.

Ποιος είναι όμως οι συνθήκες που σήμερα έρχεται η κυβέρνηση για να κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τους συνταγματικούς περιορισμούς, τη μνημονιακή επιτροπεία, το σκληρό γραφειοκρατικό πλέγμα και την ένδεια πόρων, όχι μόνο οικονομικών, αλλά και ανθρώπινων. Για παράδειγμα, υπάρχουν συνταγματικές δεσμεύσεις που εμποδίζουν αυτή τη μεταρρύθμιση; Εγώ θα αναφέρω αυτό που όλοι είπατε. Γιατί η κυβέρνηση δεν καταργεί την Αποκεντρωμένη; Νομίζω συνταγματολόγους και η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ έχει. Γιατί λοιπόν οι συνταγματολόγοι που η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ έχει δεν λένε ότι δεν μπορεί να γίνει κατάργηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γιατί προσκρούει στο Σύνταγμα; Γιατί αυτό λοιπόν το αναφέρετε ως επιχείρημα; Άρα έχουμε ή δεν έχουμε συνταγματικούς περιορισμούς; Υπάρχουν δημοσιονομικά και οικονομικά δεδομένα; Ναι. Είμαστε σε μια επιτροπεία, σε δημοσιονομικούς περιορισμούς. Δεν ευθυνόμαστε εμείς, κάποιοι άλλοι μας οδήγησαν εδώ. Παρά ταύτα όμως, κάτω από αυτές τις συνθήκες τολμούμε να κάνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση. Και τολμούμε να κάνουμε και το Φιλόδημος Ι και το ΙΙ. Δεν ήταν καλλικρατική υποχρέωση, Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, ο Φιλόδημος Ι και ΙΙ. Το ΕΛΛ.Α.Δ.Α. ήταν καλλικρατική υποχρέωση των Δήμων. Το Φιλόδημος Ι και ΙΙ, το Υπουργείο Εσωτερικών το εκπόνησε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ακριβώς για να βοηθήσει και να ξεπεράσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα προβλήματά της.

Ανθρώπινο δυναμικό. Γνωρίζουμε ότι μια μεταρρύθμιση χρειάζεται και νέο ανθρώπινο δυναμικό, χρειάζεται και νέες προσλήψεις. Ποιος ευθύνεται για την υποστελέχωση των Δήμων; Ποιος μείωσε 60% τους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Ποιος έθεσε σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους και του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ πολύ.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Το έθεσε ή δεν το έθεσε οι δύο κυβερνήσεις οι προηγούμενες;

Άρα εμείς με μια... που θέλουμε μια μεταρρύθμιση γενναία, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το πώς θα υπάρξει ένα νέο ανθρώπινο δυναμικό; Άρα και πόροι, δηλαδή και ένα πρόγραμμα υποστήριξης που θα το ενισχύσει;

Τι επιχειρείται λοιπόν με το Κλεισθένης 1 και ποιες τομές εισάγονται. Εγώ θα επικαλεστώ τα λόγια του Υπουργού, που λέει ότι το νομοσχέδιο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολιστική μεταρρύθμιση, και εδώ...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ ησυχία. Ολοκληρώνετε παρακαλώ. Παρακαλώ ησυχία.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αναγνωρίζουμε λοιπόν, λόγω των σημερινών συνθηκών, ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια ολοκληρωμένη εφαρμόσιμη μεταρρύθμιση, αλλά μιλάμε για την πρώτη φάση της.

Και έρχομαι στην πρώτη τομή. Στο εκλογικό σύστημα, με την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Εδώ θα έλεγα τα πράγματα ότι είναι σαφή. Ήταν ή όχι πάγιο αίτημα της αριστεράς, όπως και άλλων προοδευτικών δυνάμεων και δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας, η καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Σας παρακαλώ. Εγώ δεν...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Σας παρακαλώ εγώ. Με καλέσατε και οφείτε να με ακούσετε και να μη με προσβάλλετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ. Ηρεμία.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Περιφερειάρχη. Παρακαλώ.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Λοιπόν, είχε ή όχι συμπεριληφθεί στις προγραμματικές δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ; Επομένως είναι ή δεν είναι συνεπές για το ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει στην κυβέρνηση να εφαρμόσει και να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις; Και φυσικά...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Όχι... Κύριε Καχριμάνη, ελάτε.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Σε αυτό το σημείο δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ ότι προκαλεί μεγάλη έκπληξη στους πολίτες που για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά παρουσιάζεται το φαινόμενο δυνάμεις της ευρύτερης αριστεράς να μην υποστηρίζουν την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Ήταν μόνο πάγιο αίτημα της αριστεράς η απλή αναλογική; Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τα Συνέδρια της ΚΕΔΕ μέχρι το 2003 είχαν πάρει αποφάσεις πλειοψηφικά υπέρ της απλής αναλογικής. Τι σήμαιναν...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Ήμουν και παρούσα.

Τι σήμαιναν οι αποφάσεις αυτές; Μπορούμε να το δούμε αν ανατρέξουμε να δούμε τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα της τότε ΚΕΔΕ. Τι σήμαιναν οι αποφάσεις αυτές τότε; Ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς της Αυτοδιοίκησης επεδίωκαν τη διάλυση της Αυτοδιοίκησης, όπως ισχυρίζεται η σημερινή ηγεσία της ΚΕΔΕ; Δηλαδή ή δεν κατανοούσαν τι ψήφιζαν;

Είναι προφανές ότι η λογική πλεύσης έχει συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο. Και για να συνεννοηθούμε, η απλή αναλογική αποτελεί ναι η όχι ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα; Ενδυναμώνει τη διαφάνεια και δημιουργεί πραγματικές συνθέσεις σε προγραμματική βάση για να υπηρετήσει προγραμματικές συγκλίσεις ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων που η χώρα έχει ανάγκη αυτή την περίοδο και που πόσο μάλλον στο τοπικό επίπεδο υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα;

Και όσον αφορά με την κυβερνησιμότητα των Δήμων, θα επικαλεστώ τα λόγια του Υπουργού, ότι η εγγύηση της κυβερνησιμότητας είναι η υιοθέτηση της κουλτούρας των συναινέσεων, συνεργασιών και συγκλίσεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ πολύ ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Θα ολοκληρώσω.

Και όποιος μελετήσει αυτό το σχέδιο, θα δει ότι διασφαλίζονται.

Θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Υπάρχει ένα θέμα με τις αρμοδιότητες. Ναι, αυτό το νομοσχέδιο δεν αγγίζει τις αρμοδιότητες.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Όμως προετοιμάζει το έδαφος λόγω της αναμενόμενης συνταγματικής αναθεώρησης...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Δώδεκα λεπτά μιλάει. Δώδεκα λεπτά μιλάει η κυρία.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Θα τελειώσω, θα τελειώσω.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, δεν θέλει προστάτες η κυρία Θελερίτη. Σας παρακαλώ.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Θα ολοκληρώσω. Μια φράση.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Σας έδωσε κανείς το λόγο; Τι είναι εδώ; Συνέλευση στις φοιτητικές σχολές; Σας παρακαλώ.

Ελάτε κυρία Θελερίτη.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Θα ολοκληρώσω...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Δεν το έχετε ανάγκη τώρα να...

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Θα ήθελα λοιπόν, με το κομμάτι των αρμοδιοτήτων...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Σας είδε, εντάξει, σας φωτογράφησε.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: ...να ολοκληρώσω και να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται και προετοιμάζει και τη συνταγματική αναθεώρηση που απαιτείται, και εδώ πρέπει να δεσμευτούν όλες οι δυνάμεις ότι αν δεν υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση, δεν μπορούμε να πάμε σε αλλαγή του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας, και άρα δεν μπορούμε να κάνουμε την κατανομή των αρμοδιοτήτων που

επιθυμούμε, και για αυτό το νομοσχέδιο αυτές τις διυπουργικές επιτροπές.

Όπως επίσης αυτό που ανέφερε ο Πρόεδρος, και ολοκληρώνω, σε σχέση με τη νομοθεσία των άλλων Υπουργείων και πώς αυτό δυσχεραίνει το έργο της Αυτοδιοίκησης, θα συμφωνήσουμε μαζί του, και για αυτό ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο δημιουργεί επιτροπή όπου έρχεται πραγματικά να μπορεί να συντονίσει και να ελέγξει όλες τις διατάξεις από τα άλλα νομοσχέδια που φέρνουν, έτσι ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα των αιγιαλών και των ναυαγοσωστών, όπως προαναφέρθηκε.

Δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα γιατί νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και για την ουσιαστική δημοκρατία τι επιχειρεί αυτό το νομοσχέδιο, και για να λύσει τις παθογένειες του Καλλικράτη με την ερήμωση της υπαίθρου, και νομίζω ότι με αυτά τα στοιχεία, δηλαδή της συμμετοχής της δημοκρατίας που δίνεται... συμμετοχή των πολιτών, ολοκληρώνεται αυτό το στρατηγικό σχέδιο, όπου θεωρούμε ότι μετά από τη συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούμε να πάμε σε μια αναδιοργάνωση του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας, που έχει ανάγκη αυτή η χώρα, για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης και συμμετοχή των πολιτών.

Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Θελερίτη.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Δεκατρία λεπτά. Εντάξει τώρα, δεν...

Θα παρακαλέσω αφενός μεν όσοι βρίσκονται έξω να έρθουν μέσα ή να μη φωνάζουν.

Το δεύτερο, να καλέσουμε τον Γενικό Γραμματέα της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, θα τοποθετηθεί, και να ετοιμάζεται η κυρία Χριστοφιλοπούλου.

Ε. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Αν πραγματικά ήσασταν θιασώτες και οπαδοί της απλής αναλογικής, όπως σας ακούσαμε μόλις τώρα, αγαπητή κυρία συνάδελφε, γιατί αλήθεια μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, που βρισκόσασταν στο τιμόνι της χώρας, δεν το ψηφίσατε και να πάτε αμέσως μετά σε εκλογές με απλή αναλογική; Ή τώρα το θυμηθήκατε;

Αν καλούμαι να βάλω ένα τίτλο σήμερα ακούγοντας τον κύριο Σκουρλέτη, θα έβαζα τον εξής τίτλο: Υπουργός μόνος, νευρικός, αλλά και στριμωγμένος, ψάχνει. Ψάχνει σανίδα σωτηρίας.

Αν θέλετε, κύριε Σκουρλέτη, την πραγματική μου έτσι άποψη, πάρτε το πίσω τώρα και θα γραφτείτε στην ιστορία με χρυσά γράμματα.

Κύριε Πρόεδρε της ΕΝΠΕ, φίλε Κώστα, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, φίλε Γιώργο, κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να βρεθώ στο 2^ο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), το 2^ο κοινό συνέδριο των δύο βαθμών (α' και β') της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, α' και β' βαθμού, συζητά, συνεδριάζει και καταθέτει τις προτάσεις της για την τροποποίηση του Καλλικράτη. Συζητά και καταθέτει τις προτάσεις της επί του πολύ-αναμενόμενου νομοσχεδίου «Κλεισθένης 1».

Μετά από «προεργασία» δύο ετών, μετά από αναμονή δυο ετών, η Κυβέρνηση αποφάσισε να παρουσιάσει το σχέδιο της ή μάλλον το πρώτοστάδιο του σχεδίου της για την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά από 2 έτη αναμονής και πληθώρα διαρροών, που είδαν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας, είδαμε, επιτέλους, το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για τη «μεταρρύθμιση» της αυτοδιοίκησης.

Σε δεύτερη ανάγνωση, ... μετά το σοκ της πρώτης ανάγνωσης, το νομοσχέδιο «Κλεισθένης», δεν με εκπλήσσει. Είναι ενδεικτικό της κυβερνητικής πρακτικής και δείχνει διοικητική

ανεπάρκεια, ανικανότητα και πολιτικό κυνισμό. Η Κυβέρνηση επιλέγει το πεδίο της ΤΑ για κομματικούς τακτικισμούς.

Ενώ, η Κυβέρνηση, εδώ και δυο χρόνια μιλούσε για ευρεία μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, τώρα όχι μόνο δεν κάνει αυτό, αλλά φέρνει μια «μεταρρύθμιση» σε τρία μέρη:

α) την αλλαγή του συστήματος διακυβέρνησης και των εκλογών, με τον «Κλεισθένη»,

β) το χωροταξικό το φθινόπωρο (το ανακοίνωσε ο κ. Σκουρλέτης από τη Μυτιλήνη, στις εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου Β. Αιγαίου που έγινε πρόσφατα) και

γ) τις αρμοδιότητες σε ύστερη φάση, μετά την αλλαγή του Συντάγματος, όπως προαναγγέλει.

Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να σας κουράσω με τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, αυτά άλλωστε τα γνωρίζετε πολύ καλά από την εμπειρία σας υπηρετώντας την αυτοδιοίκηση. Θα σταθώ σε μερικά βασικά σημεία που έχουν ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον.

1) Ο χρόνος των εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: δεν μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα με τις εθνικές εκλογές, όπως αναφέρθηκε από την Κυβέρνηση. Είναι τουλάχιστον γελοίο το επιχείρημα της Κυβέρνησης, ότι οι εκλογές στην αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να γίνουν μαζί με τις Ευρωεκλογές, διότι αλλοιώνεται ο αυτοδιοικητικός χαρακτήρας. Αυτό ισχύει σε υπερθετικό βαθμό για τις εθνικές εκλογές.

2) Απλή αναλογική: Η Κυβέρνηση επιδιώκει το χάος και την αποδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μοναδικός της στόχος είναι το Υπουργείο Εσωτερικών να πάρει τον έλεγχο των Δήμων και των Περιφερειών, τα συλλογικά όργανα των οποίων δεν θα μπορούν να λάβουν αποφάσεις. Συνεπώς, ο σκοπός της Κυβέρνησης είναι να πληγεί το ίδιο το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο. Έχουμε επισημάνει ότι αυτή η μεθόδευση θα μας βρει απέναντι.

Η θέση της ΝΔ γύρω από το θέμα του εκλογικού νόμου στην ΤΑ είναι ξεκάθαρη και απηχεί τη συντριπτική πλειοψηφία όσων ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση: η απλή αναλογική είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ακυβερνησία τους Δήμους και τις Περιφέρειες και θα πλήξει την αξιοπιστία της Αυτοδιοίκησης. Θα σήμαινει, εκ των πραγμάτων, τη δημιουργία δημοτικών ή περιφερειακών συνασπισμών.

Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση επιθυμεί να αλλάξει τους συσχετισμούς στην αυτοδιοίκηση, με σκοπό να προκαλέσει χάος. Γνωρίζει ότι δεν έχει ερείσματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και προτιμά να δημιουργήσει χάος. Ειδικότερα, τα άρθρα που προβλέπουν τη μεταπήδηση συμβούλων από συνδυασμό σε συνδυασμό, την ενσωμάτωση συνδυασμών ή τη συνένωση θα προκαλέσουν χάος και θα καταστήσουν το δήμαρχο και τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, έρμαιο σε τοπικά συμφέροντα και έκθετους στο λαϊκισμό. Η Διοίκηση των ΟΤΑ θα γίνει εξαιρετικά δυσχερής και δεν είναι σαφές τι θα γίνεται όταν τα συλλογικά όργανα δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις.

3) Όλες οι αλλαγές που προτείνει ο «Κλεισθένης» για τον ελεγκτικό μηχανισμό δεν είναι προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, ενώ δε γίνεται κανένας λόγος για αρμοδιότητες ή απλούστευση της γραφειοκρατίας.

4) Είναι προφανές, ότι το Νομοσχέδιο, δεν συνιστά Μεταρρύθμιση. Με εξαίρεση την αλλαγή του Εκλογικού Νόμου (με όλα τα αρνητικά που συνεπάγεται), οι λοιπές ρυθμίσεις:

είτε είναι επανάληψη του Καλλικράτη (π.χ. Επόπτης νομιμότητας, Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής),

είτε είναι δειλές προσπάθειες, λύσεις υπαρκτών προβλημάτων και αδυναμιών, κυρίως των μικρών Δήμων (τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δόμησης).

5) Το μείζον θέμα του καθορισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τ.Α. - Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Κεντρικού Κράτους παραμένει

στο συρτάρι. Απουσιάζει, παντελώς η βούληση για πραγματική Αποκέντρωση και Διοικητική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ, ενώ διαφαίνεται και προσπάθεια χειραγώγησης της Τ.Α. από το Υπουργείο Εσωτερικών, με:

- την αλλαγή τρόπου κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ασαφή κριτήρια),
- τον έλεγχο του Επόπτη Νομιμότητας (ορισμό από τον Υπουργό) και
- την προσθήκη στις διατάξεις περί Εποπτείας -εκτός του ελέγχου Νομιμότητας και του Πειθαρχικού ελέγχου-, δικαιοδοσίας για «παροχή οδηγών και γενικών κατευθύνσεων, για την ορθή εξειδίκευση της υφιστάμενης νομοθεσίας και της νομοθεσίας, περί της οργάνωσης της συγκρότησης και λειτουργίας των Οργάνων της Τ.Α., του Προσωπικού και των Οικονομικών της (!)».

Με απλά λόγια, ο Υπουργός Εσωτερικών αποκτά δικαιοδοσία σε θέματα λειτουργίας, προσωπικού και οικονομικών των ΟΤΑ! Πρόκειται για σαφή παρέμβαση του Υπουργού στο έργο της αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για σαφή παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου των ΟΤΑ.

Ο «Κλεισθένης» αποτελεί μια κάλπικη, μια fake ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: έρχεται με δύο (2) Άρθρα, να επανασυστήσει μικτές διυπουργικές επιτροπές, ομολογώντας ουσιαστικά την παταγώδη αποτυχία τους. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει: γραφειοκρατία, πολυπλοκότητα και χρονοτριβές!

Στο θέμα της διοικητικής αυτοτέλειας και αποκέντρωσης του κράτους, απουσιάζουν δραματικά προβλέψεις για κανονιστική δικαιοδοσία στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, για την βέλτιστη άσκηση, των τοπικών υποθέσεων (άρθρο 102 παρ.1 του Συντάγματος).

6) Η θέσπιση των Δημοτικών και Περιφερειακών Δημοψηφίσματων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων και δράσης των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

Κυρίως, τα Δημοψηφίσματα, όπως άλλωστε οι Επιτροπές Διαβούλευσης (που δεν συνέβαλλαν ουσιαστικά στην ενεργοποίηση των πολιτών), υποκρύπτουν την βούληση για επιβολή των οργανωμένων μειοψηφιών (προνομιούχο πεδίο της αριστεράς) στον Δημόσιο διάλογο και την λήψη αποφάσεων, των αιρετών οργάνων.

7) Η θέσπιση του Επόπτη Νομιμότητας (ουσιαστικά, άλλαξαν το όνομα του Ελεγκτή, που προέβλεπε ο Καλλικράτης), που είναι κατ' αρχήν θετικό μέτρο, καπελώνεται από την προφανή πρόθεση χειραγώγησής του από τον Υπουργό Εσωτερικών, αφού ο Υπουργός ορίζει τον Επόπτη μεταξύ τριών (3) και δεν λύνει το πρόβλημα της αλληλοεπικάλυψης των παντός είδους ελέγχων από πολλαπλούς φορείς που διατηρούνται. Ούτε καν με το Ε.Σ., που συχνά πυκνά δημιουργούν σύγχυση και δυσλειτουργίες.

8) Στο θέμα της Αναπτυξιακής δράσης των ΟΤΑ είναι θετική η δυνατότητα σύστασης και συμμετοχής σε Αναπτυξιακές Α.Ε. ως και η σύσταση Διαδημοτικών Συνδέσμων. Απουσιάζει, όμως, η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, πλην της εκμετάλλευσης και μίσθωσης δημοτικής περιουσίας.

9) Από το Νομοσχέδιο λείπουν, μεταξύ άλλων:

- Ο εκσυγχρονισμός των ΟΤΑ μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- Η αξιολόγηση μέσω δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας,
- Η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των διαδικασιών υλοποίησης έργων, μελετών και προμηθειών και η πάταξη της γραφειοκρατίας,
- Η πρόβλεψη για βελτίωση της καταστατικής θέσεως των αιρετών για προσέλευση ποιοτικού πολιτικού προσωπικού, και
- Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

10) Τέλος η απουσία οιαδήποτε επιχειρησιακού προγράμματος που θα έπρεπε να συνοδεύει μια οιαδήποτε πραγματική

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, επιβεβαιώνει ότι το Νομοσχέδιο αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό:

- α) από τους πολίτες, που θα στερηθούν τις υπηρεσίες μιας αποτελεσματικής Αυτοδιοίκησης, που την έχουν άμεσα ανάγκη ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή κοινωνικο-οικονομικά περίοδο και
- β) από την αυτοδιοίκηση στο σύνολο της.

Ο Πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στο 1^ο κοινό σας συνέδριο το βασικό πλαίσιο της ΝΔ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για μια αυτοδιοίκηση αυτόνομη και αποτελεσματική, που δίνει πραγματικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Το σημαντικό ζήτημα είναι η πορεία και η οργάνωση των Περιφερειών και των Δήμων μπροστά στις νέες ανάγκες των πολιτών και στις απαιτήσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το σημαντικό είναι μια σύγχρονη, ανεξάρτητη, αυτόνομη και αποτελεσματική αυτοδιοίκηση.

Εμείς, πιστεύουμε στην αποκέντρωση και όχι στο δυσλειτουργικό Κράτος. Πιστεύουμε σε μια Αυτοδιοίκηση από την τοπική κοινωνία και όχι στην πατρωνία από κομματικούς κυβερνητικούς εγκάθετους. Εμείς δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση ως περιβάλλον παραπολιτικής και ανίερων συμμαχιών. Θέλουμε την αυτοδιοίκηση ως μοχλό ανάπτυξης, θέλουμε την αυτοδιοίκηση ως πυλώνα Δημοκρατίας.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση βλέπει την Αυτοδιοίκηση ως οδόφραγμα για να εμποδίσει την επερχόμενη εκλογική της συντριβή. Εμείς αντιμετωπίζουμε την αυτοδιοίκηση στην αληθινή της διάσταση. Ως την πρώτη βαθμίδα της Δημοκρατίας μας και ως το πρώτο επίπεδο εξουσίας που εξασφαλίζει, όσο κανείς άλλος, την κοινωνική συνοχή. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έρχεται να συμβάλει με συγκεκριμένες πολιτικές και προγράμματα στον κεντρικό στόχο της ανάπτυξης. Να βοηθήσει αποτελεσματικότερα στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και να γεφυρώσει τις επιμέρους

τοπικές προτεραιότητες με τον κεντρικό σχεδιασμό για τη χώρα. Από την πλευρά τους, οι Δήμοι αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη.

Η αναμέτρησή μας είναι, κυρίως, με τις παθογένειες που παραμένουν και με τις προκλήσεις του αύριο: Η νομοθεσία παραμένει κατακερματισμένη, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και η γραφειοκρατία ταλανίζουν τη σχέση Κράτους - αυτοδιοίκησης, το ανθρώπινο δυναμικό, οι άνθρωποι που κρατάνε όρθια την Αυτοδιοίκηση, χρειάζεται σημαντική αναβάθμιση για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ρόλου μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αυτοδιοίκησης.

Στη ΝΔ πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται αφενός με μικρότερο, επιτελικό Κράτος και αφετέρου με ισχυρότερους Δήμους και Περιφέρειες. Ισχυρότερους σε αρμοδιότητες, ισχυρότερους σε πόρους, οικονομικούς, υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους.

Αυτή την επιλογή είμαστε αποφασισμένοι στη ΝΔ να προωθήσουμε. Επιδιώκουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και στενής δημιουργικής συνεργασίας, αλλά πρωτίστως σχέσεις εμπιστοσύνης με την Αυτοδιοίκηση. Το κείμενο κοινών θέσεων ΕΝΠΕ- ΚΕΔΕ είναι μια πολύ θετική βάση για να προχωρήσουμε μπροστά, καθώς σε αυτό δεσπόζει η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που είχαμε συζητήσει από κοινού από το 2014.

Οι βασικές θέσεις της ΝΔ για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάσθηκαν από τον Πρόεδρο μας Κυριάκο Μητσοτάκη στο 1^ο κοινό Συνέδριο σας τον περασμένο μήνα. Πολύ περιληπτικά, περιλαμβάνουν:

1) αποτελεσματικό αναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων. Επανεξετάζουμε συνολικά τη λειτουργία των αποκεντρωμένων διοικήσεων, αλλά και τη μεταφορά από το κεντρικό Κράτος ζωτικών αρμοδιοτήτων. Μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση, η σημερινή Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα διατηρήσει τις απολύτως

προβλεπόμενες αρμοδιότητες. Παράλληλα, ήδη επεξεργαζόμαστε σημαντικές τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν σε κρίσιμες επιμέρους νομοθεσίες, όπως ο νόμος για τα δημόσια έργα.

2) στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση για να βοηθήσει τον εαυτό της. Γνωρίζουμε τη δημοσιονομική πραγματικότητα, όμως τα περιθώρια για στήριξη του έργου της ΤΑ είναι υπαρκτά και σημαντικά.

- Η επόμενη Κυβέρνηση της ΝΔ, θα προχωρήσουμε στη σύσταση του Ταμείου της ΤΑ, με θεσμοθετημένους πόρους από το ΠΔΕ και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Σε μια κίνηση εμπιστοσύνης προς την Αυτοδιοίκηση, αναθεωρούμε το μηχανισμό χορήγησης των ΚΑΠ.
- Θα διευκολύνουμε τους Δήμους να αυξήσουν τους πόρους τους και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, αξιοποιώντας κατ' αρχάς την ίδια την ακίνητη περιουσία τους.
- Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, στηρίζοντας ενεργά και αποφασιστικά τα ΣΔΙΤ και αξιοποιώντας διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, που αντιμετωπίζουν την Αυτοδιοίκηση παγκοσμίως με αυξημένο ενδιαφέρον.
- Επίσης, θέλουμε να ενισχύουμε τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης και στην κοινωνική πολιτική. Είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε πιλοτική μεταφορά των Κέντρων Υγείας στην ΤΑ με ενίσχυση του ρόλου της στην κοινωνική πρόνοια. Άλλωστε, ήδη ο *Καλλικράτης* είχε προβλέψει τη μεταφορά των υπηρεσιών υγείας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορεί η υλοποίηση αυτού να «πάγωσε» το 2010, λόγω της κρίσης, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μέτρο του προγράμματος της ΝΔ για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το εξετάζουμε και το αντιμετωπίζουμε σοβαρά, χωρίς βιασύνες και επιπολαιότητες, με σοβαρότητα και προσεκτικά βήματα.
- Όσον αφορά την άσκηση εποπτείας και ελέγχου των ΟΤΑ από το κεντρικό Κράτος, πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη νομιμότητα των πράξεων, όπως το Σύνταγμα ορίζει. Ασφαλώς θα εποπτεύεται η

κατάρτιση και εκτέλεση αξιόπιστων προϋπολογισμών και θα διεξάγεται απολογιστικός έλεγχος. Ο έλεγχος, όμως, θα γίνεται δίχως να παρακωλύεται η λειτουργία των ΟΤΑ και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επεκτείνεται στη σκοπιμότητα των πράξεων.

Αναφορικά με την εσωτερική αναδιοργάνωση των Δήμων, θέλουμε να τυποποιήσουμε και να διευκολύνουμε την εκπόνηση νέων οργανογραμμάτων ανάλογα με το είδος του Δήμου: άλλες οι ανάγκες ενός μεγάλου αστικού Δήμου, άλλες ενός νησιωτικού. Με ξεκάθαρη περιγραφή διαδικασιών και θέσεων εργασίας. Να εφαρμόσουμε στους ΟΤΑ ένα σύστημα κινητικότητας με αντικειμενικά κριτήρια, με στόχο τη βέλτιστη κατανομή των εργαζομένων προς όφελος των πολιτών. Δεν γίνεται να αποψιλώνουμε ειδικά τους μικρότερους Δήμους -νησιωτικούς, ορεινούς, ακριτικούς- από προσωπικό που είναι απολύτως απαραίτητο. Και δεν μπορεί να γίνει καμία κινητικότητα εάν δεν συμφωνήσει ο φορέας προέλευσης. Με σωστό προγραμματισμό, μπορούμε να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες σας με διαφάνεια και να υπηρετήσουμε τις πραγματικές ανάγκες.

Όπως επεσήμανε και ο Πρόεδρος μας, αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν άμεσα, τους πρώτους έξι μήνες διακυβέρνησης της ΝΔ, ώστε να διευκολύνουν σημαντικά το έργο των δημοτικών και περιφερειακών Αρχών.

Κεντρικός μας, όμως, στόχος είναι να θέσουμε τις βάσεις για να ξεκινήσει μια ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση, για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση που αφορά την οργάνωση του Κράτους. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι η πλήρης απελευθέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τη θεσμοθέτηση της οικονομικής της ανεξαρτησίας. Δηλαδή, την πραγματική δημοσιονομική αποκέντρωση, με δυνατότητα καθορισμού και είσπραξης συγκεκριμένων φόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Βεβαίως, μια τέτοια μεταρρύθμιση θέλει προσεκτικό σχεδιασμό, ουσιαστικό διάλογο και θα έχει σπουδαία αποτελέσματα. Η Αυτοδιοίκηση θα είναι - όπως πρέπει να είναι - άμεσα υπόλογη στους δημότες για την παραμικρή δαπάνη ενισχύοντας την αρχή της ανταποδοτικότητας για τους δημότες.

Σε μια εποχή αμφισβήτησης των θεσμών, αυτό είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πολιτών. Βέβαια, θέλουμε να θεμελιώσουμε γέφυρες διαλόγου και για τα ειδικά τομεακά προγράμματα στην Ανάπτυξη, στο Περιβάλλον, στις Υποδομές, στην Παιδεία, στην Υγεία, στον Πρωτογενή Τομέα και στον Τουρισμό. Και φυσικά, ειδικά στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, μαζί με τις Περιφέρειες, οι οποίες σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος των έργων που συνδέονται με την περιφερειακή ανάπτυξη.

Για τη ΝΔ η Αυτοδιοίκηση είναι θεσμικός εταίρος, συνομιλητής και συνεργάτης. Λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό θεσμικό περιβάλλον αρχών και κανόνων σε βάθος χρόνου.

Επιδιώκουμε μια πλατιά και ισχυρή συμμαχία, για μια νέα αρχιτεκτονική της Πολιτείας, αλλά και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Πατρίδας μας. Με την Αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη και ελεύθερη, στη θέση που της αξίζει.

Στόχος μας, η διακυβέρνηση της ΝΔ να συμβολίζει μια νέα εποχή ενίσχυσης της Αυτοδιοίκησης και άριστης συνεργασίας ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τους δύο αυτοδιοικητικούς βαθμούς. Είμαστε έτοιμοι να οδηγήσουμε την Ελλάδα στην οριστική έξοδο από την κρίση. Η ώρα της πολιτικής αλλαγής, η ώρα για την αναγέννηση και για μια νέα Ελλάδα πλησιάζει. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας.

Κύριε Σκουρλέτη, είπατε, όχι εσείς προσωπικά, εκατοντάδες ψέματα για να πάρετε την εξουσία. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, πόσα άλλα θα πουν και τι άλλο θα κάνουν για να διατηρήσουν αυτή

την εξουσία. Δεν θα σας αφήσουμε όμως, δεν θα σας αφήσουμε να διαλύσετε άλλο το κράτος. Είστε παρελθόν για τη χώρα.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγενάκη.

Όπως είπαμε, η κυρία Χριστοφιλοπούλου θα έρθει στο βήμα εκ μέρους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Και θα παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, μετά από τις τοποθετήσεις και αν έχετε χρόνο προφανώς, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε, θα θέλαμε κάποιες απαντήσεις από αυτά.

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Πάντως αν θέλετε θα σας δοθεί ο λόγος. Τα ερωτήματα υπάρχουν.

Ελάτε, κυρία Χριστοφιλοπούλου.

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, άνθρωποι που υπηρετείτε τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της τοπικής δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ για την πρόσκληση να είμαστε εδώ στο κοινό σας Συνέδριο.

Όπως ξέρετε, την προηγούμενη φορά είχε έρθει η ίδια η επικεφαλής και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, η κυρία Φώφη Γεννηματά.

Εκπροσωπώντας αυτόν τον πολιτικό χώρο, θέλω να ξεκινήσω από ένα πράγμα το οποίο εμείς θεωρούμε αυτονόητο και δεν είναι άλλο από έναν αλληλοσεβασμό που πρέπει να υπάρχει μεταξύ αιρετών εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που μπορεί να είναι Υπουργοί, να μην είναι, να αλλάζουν θέσεις, να πηγαίνουν πίσω στο Κοινοβούλιο, και των αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν νοείται για εμάς καμία συνεργασία κράτους και Αυτοδιοίκησης χωρίς έναν αναγκαίο αλληλοσεβασμό.

Και μιλώντας από μια παράταξη που εδραίωσε μεταπολιτευτικά το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όχι μόνο με τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη, με τον ίδιο τον Β' Βαθμό, που τότε άλλα κόμματα το ψήφισαν και σήμερα ευτυχώς υπάρχει τουλάχιστον μια συναίνεση για αυτό.

Μιλώντας λοιπόν με τα νάματα αυτής της παράταξης που εδραίωσε την Αυτοδιοίκηση και ναι, όποιος κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις, κάνει ναι και λάθη. Για αυτό πρέπει να κάνει και αυτοκριτική και να έρχεται με νέες προτάσεις. Όπως ερχόμαστε εμείς σήμερα στο ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, προτείνοντας ένα τρίτο κύμα αποκέντρωσης, ουσιαστικής αποκέντρωσης, με συγκεκριμένες προτάσεις.

Πριν όμως πω δυο λόγια για αυτό, για να μην σας κουράσω, επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, μια που θίξατε το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, να σας ρωτήσω και να αναρωτηθώ. Επειδή πρόπερσι το καλοκαίρι ο κύριος Πρωθυπουργός με πολλές φαμφάρες ξεκίνησε λέει το διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση και ήρθαν πολλοί πολίτες, πανεπιστημιακοί, και συζητούσαν, πέρα από τον αποκλεισμό σας, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, έχουν περάσει πόσοι μήνες και πόσα χρόνια από τότε, και εμείς λέγαμε, γιατί μας είπατε ανεύθυνους, φέρτε προτάσεις εν τω μεταξύ και παράλληλα με το διάλογο και τη φαμφάρα που θέλετε να κάνετε, γιατί άλλο φαμφάρα και άλλο διάλογος, και οι Έλληνες πολίτες και αιρετοί το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Γιατί δεν φέρατε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τις προτάσεις στη Βουλή, που κατά το Σύνταγμα είναι η αρμόδια για τη συνταγματική αναθεώρηση; Και χάθηκε τόσος πολύς χρόνος και χάνεται και τώρα, μην κλαίτε πάνω από το χυμένο γάλα και μην εγκαλείτε την αντιπολίτευση μείζονα και ελάσσονα.

Και τέλος, επειδή αναφερθήκατε στους εργαζόμενους. Ψηφίστηκε... για την καθαριότητα. Ψηφίστηκε μια θετική διάταξη και με συγχωρείτε, εμείς δεν θα μηδενίσουμε, ότι είναι θετικό θα το

ψηφίζουμε και ας μας λένε ένθεν και ένθεν αν θα πάμε από εδώ, από εκεί. Δεν πάμε πουθενά. Τις θέσεις μας έχουμε. Τη θετική λοιπόν διάταξη αυτή εμείς την ψηφίσαμε. Το καλοκαίρι πέρσι. Πότε, κύριοι Δήμαρχοι και κύριοι εκπρόσωποι, Περιφερειάρχες, και εκπρόσωποι των Περιφερειάρχων, εστάλη το αίτημα στο ΑΣΕΠ; Παραμονές Χριστουγέννων, κύριε Υπουργέ. Χάθηκαν έξι μήνες. Ρωτήστε το ΑΣΕΠ, υπάρχει και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Έξι μήνες χάθηκαν από τότε, για να φτάσει παραμονές Χριστουγέννων το αίτημα στο ΑΣΕΠ, και βεβαίως σήμερα να έχουμε το πρόβλημα που έχουμε.

Άρα δεν υπάρχει μόνο έλλειμμα διαλόγου και δημοκρατίας, υπάρχει και έλλειμμα ικανότητας, διαχειριστικής και διοικητικής.

Πάμε παρακάτω. Έχουμε στα χέρια μας μετά από τόσα χρόνια ένα νομοθέτημα, που πραγματικά, κυρίες και κύριοι, ώδινεν όρος και έτεκεν μυν. Γιατί καταδικάζει την Αυτοδιοίκηση σε διάλυση, γιατί καταδικάζεται από τον ίδιο τον κόσμο, όπως ακούμε, της Αυτοδιοίκησης. Ένα νομοσχέδιο μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, εχθρότητας προς την Αυτοδιοίκηση. Την ακούσαμε μάλιστα και πριν λίγο, από το βήμα εδώ, από τον κύριο Υπουργό. Εχθρότητας προς τον θεσμό. Είναι μέσα, είναι φτιαγμένο μέσα στο νομοθέτημα έτσι όπως θα δούμε τις πτυχές του. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Έχουμε και άλλα Φόρα να τα πούμε στη Βουλή και αλλού, τις λεπτομέρειες. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Επιτρέψτε μου όμως δύο-τρία σημεία.

Ποια είναι η πραγματική αλλαγή του νομοσχεδίου; Η μεταβολή του εκλογικού συστήματος. Το είπαν πολλοί, δεν θέλω και εγώ να πω τα ίδια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα σύστημα θα μπορούσε να αλλάξει, θα μπορούσε να γίνει αναλογικότερο, χωρίς αυτό το πράγμα που έχουμε, το οποίο ευνοεί τι; Το αλισβερίσι, τη συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες, και το πάρε δώσε και το δούναι και λαβείν με τις μειοψηφίες, τις οποίες μειοψηφίες που πρέπει να σέβεται η δημοκρατία και το εκλογικό σύστημα, τις ανάγει

σε καθοριστικές, μη σκεπτόμενο δε και τι άλλου είδους μειοψηφίες έχουμε φευ και στην ίδια τη Βουλή των Ελλήνων, νεοναζιστικής προέλευσης, μέρες που ζούμε.

Δεύτερον. Το νομοσχέδιο αυτό καταργεί στην ουσία... βάζει άλλο ένα λιθαράκι στον έλεγχο του κράτους και στον έλεγχο του εκάστοτε Υπουργού. Γιατί ο Επόπτης πρέπει τελικά να διορίζεται από τον Υπουργό; Και εγώ να προσθέσω κάτι άλλο. Θα πρέπει να βγάξει μάθαμε και εγκυκλίους, να το πω λαϊκά, θα βγάξει φετφά, ο Επόπτης των ΟΤΑ θα βγάξει φετφά, και ουαί και αλίμονο αν δεν ακολουθήσει η Αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το αυτοδιοίκητο που θέλει η δήθεν αριστερά;

Τέλος, θέλω να αναφερθώ και σε ένα τελευταίο για το νομοθέτημα. Αν δει κανείς το νομοσχέδιο και το νόμο του Καλλικράτη, θα δει ότι υπάρχει ένα ατέλειωτο copy paste. Κυρίες και κύριοι, πάρα πολλές διατάξεις του νομοσχεδίου του Καλλικράτη είναι αυτούσιες και έχουν αλλάξει δύο ή τρεις λέξεις, αλλά τις παραθέτουμε για να δείξουμε ότι κάναμε μεταρρύθμιση.

Τι απουσιάζει, και θα κλείσω με αυτό. Τι απουσιάζει από το νομοσχέδιο; Απουσιάζει η Αυτοδιοίκηση με την έννοια μας ολοκληρωμένης en bloc μεταφοράς κρατικής δραστηριότητας, με αρμοδιότητες, με πόρους, και με επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή τους. Αυτό απουσιάζει.

Και ξέρω πάρα πολύ καλά, και ξέρω και τις ευθύνες της δικής μας παράταξης, γιατί εγώ ούτε θα μηδενίσω, ούτε θα ωραιοποιήσω, ούτε θα μιλήσω μικροπολιτικά εδώ μέσα. Ξέρω πολύ καλά ότι έχετε σηκώσει ένα μεγάλο βάρος. Ξέρω πολύ καλά ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί ήταν πάρα πολύ μεγάλοι και στις πλάτες της Αυτοδιοίκησης έπεσαν. Μήπως είναι ώρα τώρα, μήπως θα ήταν ώρα τώρα να πάμε σε μια γενναία απόφαση για την περαιτέρω οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, που τη λέμε εμείς, εμείς που νομοθετήσαμε τους ΚΑΠ. Δεν φτάνουν οι ΚΑΠ. Πρέπει να πάμε παραπέρα και δεν λαϊκίζω για να πω δώστε λεφτά στην

Αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν δικλείδες όπου οι αιρετοί άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν και θα μπορούσαμε μαζί να νομοθετήσουμε και να δημιουργήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει δημοσιονομική εκτροπή, καιρούς που ζούμε.

Άρα λοιπόν...

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ.

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ξέρω γιατί ενοχλήθηκε η κυρία. Λέω τις δικές μας θέσεις.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ μην πετάγεστε έτσι.

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ενοχληθήκατε, το ξέρω. Σας ενοχλεί, το ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν...

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, δεν είναι κομματική συγκέντρωση εδώ. Σας παρακαλώ.

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ακούσαμε όλους, τον κύριο Υπουργό, όλους τους συναδέλφους. Αγαπητή κυρία, που δεν σας γνωρίζω, θα μου δώσετε και εμένα τη δυνατότητα να εκφράσω τις απόψεις μου. ευχαριστώ πολύ.

Λέω λοιπόν, ότι ο ρόλος των Περιφερειών πρέπει να είναι κυρίαρχος για την ανάπτυξη της χώρας. Ο ρόλος των Δήμων πρέπει να έχει καινούργιες αρμοδιότητες που αφορούν το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής, ένα μεγάλο κομμάτι της πρωτοβάθμιας υγείας, όπου εκεί μπορεί και πρέπει en bloc να πάρει την αρμοδιότητα, και βεβαίως της εκπαίδευσης.

Θέλω με αυτό να κλείσω την παρέμβασή μου. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας, και να ζητήσω τελικά από τον Υπουργό Εσωτερικών που βρίσκεται εδώ, ακούγοντας ότι υπάρχει και επεξεργασία εκ μέρους της Αυτοδιοίκησης, να κάνει ένα βήμα πίσω. Να πάρει πίσω το νομοσχέδιο και να αρχίσει από την αρχή διάλογο. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πρόπον και αυτό θα

ανταποκρινόταν στο αίτημα του κόσμου της Αυτοδιοίκησης, που αφορά τελικά τον κάθε απλό πολίτη.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καλούμε στο βήμα τον κύριο Καραθανασόπουλο, εκπρόσωπο του ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ εκ μέρους του ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την πρόσκληση να χαιρετίσουμε στο δεύτερο κοινό σας Συνέδριο.

Με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση, τη μεταρρύθμιση Καλλικράτη, επί της ουσίας προωθεί ένα νέο κύκλο αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση, και επί της ουσίας η μεταρρύθμιση Καλλικράτη δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αποτελεί τη συνέχεια των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων.

Κατά τη γνώμη του ΚΚΕ η μεταρρύθμιση αυτή θα φέρει νέα προβλήματα, θα δημιουργήσει νέες συνθήκες που θα είναι σε βάρος των εργαζομένων στους Δήμους και στις Περιφέρειες, θα είναι σε βάρος των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, τα οποία βιώνουν σε συνθήκες φτώχειας, ανεργίας, αλλά και των επιπτώσεων της ασκούμενης αντιλαϊκής πολιτικής όσον αφορά τα δικαιώματά τους.

Πρόκειται δηλαδή για μια ακόμη μεταρρύθμιση που προσαρμόζει ακόμη περισσότερο την τοπική και περιφερειακή διοίκηση στις ανάγκες του κεφαλαίου, όπως αυτές εκφράζονται στη νέα φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που προσπαθεί να προσαρμόσει και να ενσωματώσει την τοπική και περιφερειακή διοίκηση στις ανάγκες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος και με τον εκλογικού νόμο.

Στήνεται επί της ουσίας ένα πλαίσιο, το οποίο αφενός μεν θέλει να αποπροσανατολίσει, αλλά ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι να οδηγήσει στην ενσωμάτωση των εργατικών λαϊκών στρωμάτων κάτω από τις σημαίες μιας

βαθιάς ταξικής, αντιδραστικής και αντιλαϊκής πολιτικής, που εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Οι λεονταρισμοί και οι σκιαμαχίες της κυβέρνησης από τη μια μεριά, και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ή του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, το πρώην ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, γύρω από το εκλογικό σύστημα στους Δήμους και στις Περιφέρειες, είναι ακόμη ένα επεισόδιο αποπροσανατολισμού και ενσωμάτωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, γιατί ακριβώς προσπαθούν να δείξουν ότι έχουν αντιθέσεις και διαφορές, τη στιγμή που επί της ουσίας συμφωνούν στις στρατηγικές επιλογές, στη στρατηγική πλεύση, και για τις Περιφέρειες, αλλά και για τους Δήμους.

Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ποτέ ένα εκλογικό σύστημα δεν απάλλαξε το λαό, τους λαούς, από τα προβλήματα και από τις δυσκολίες τις οποίες έχει.

Βεβαίως ως ΚΚΕ είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εξασφαλίζεται η ανόθευτη αποτύπωση της ψήφου, γιατί οι εκβιασμοί, οι απειλές, υπάρχουν και στις συγκεκριμένες συνθήκες. Πολύ δε περισσότερο που η σημερινή κυβέρνηση, υποτίθεται στο όνομα της ελεύθερης αποτύπωσης της λαϊκής ψήφου στους Δήμους και στις Περιφέρειες, φέρνει την απλή αναλογική για τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, και ταυτόχρονα διατηρεί ένα άκρως εκβιαστικό πλαίσιο για την εκλογή του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη. Αυτό είναι ένα οξύμωρο σχήμα, μια πολύ βαθιά αντίφαση.

Από αυτή λοιπόν την άποψη, μέσα από το εκλογικό σύστημα η κυβέρνηση επιδιώκει να αποτυπωθούν και στην πράξη, όχι μόνο στα ομόφωνα ή κατά συντριπτική πλειοψηφία ψηφίσματα, αλλά και στην πράξη να αποτυπωθούν ευρύτατες συναινέσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση ενός Δήμου ή μιας Περιφέρειας.

Το βασικό όμως κατά τη γνώμη του ΚΚΕ είναι ότι πέρα από αυτές τις αντιθέσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, υπαρκτές ή ανύπαρκτες, επιδιώκεται από τη μεριά της κυβέρνησης, αλλά και

άλλων δυνάμεων, μια προσπάθεια ευρύτερων συναινέσεων για να υπηρετηθεί ακόμα πιο στερεά η αντιλαϊκή πολιτική.

Ας δούμε ποια είναι αυτά τα τρία βασικά σημεία στα οποία υπάρχει στρατηγική σύγκλιση. Τι κάνει η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο; Προχωρά σε νέα ληστεία στο λαϊκό εισόδημα, με την ένταξη στην ανταπόδοση και των υπηρεσιών του πρασίνου αφήνοντας ανοιχτό το δρόμο σε επόμενη φάση να ενταχθούν στην ανταπόδοση και άλλες υπηρεσίες.

Επί της ουσίας δηλαδή προχωρά στη σταδιακή μεταφορά νέων βαρών, φορολογικών βαρών, στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών, αλλά και ταυτόχρονα νομιμοποιεί τα παλιά βάρη.

Αυτό που επιδιώκει και η σημερινή κυβέρνηση, η στρατηγική επιδίωξη και της σημερινής, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι οι πόροι της τοπικής διοίκησης να έχουν ως κύρια πηγή τους την ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα, και απλά και μόνο η κρατική χρηματοδότηση να έχει ένα χαρακτήρα εξισορρόπησης. Ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα.

Αυτός ακριβώς είναι και ο πρώτος πυλώνας στρατηγικής σύγκλισης. Άλλοι το ονομάζουν οικονομική αυτοτέλεια, άλλοι οικονομική αυτοδυναμία, άλλοι ανταποδοτικότητα, που επί της ουσίας τι θέλει να κάνει; Να μεταφέρει νέα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων που δέχονται τη φοροεπιδρομή από το κεντρικό κράτος, να τη δέχονται και από την τοπική και περιφερειακή διοίκηση.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσουν και τη λογική της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, ευρύτερων αρμοδιοτήτων, και για την υγεία, και για την παιδεία και για μια σειρά άλλα ζητήματα, στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Πρόκειται δηλαδή για ένα νέο φορομπηχτικό μηχανισμό. Ενώ την ίδια στιγμή τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν πολύ ακριβά μέσα από τη φορολογία για να έχουν δημόσια και δωρεάν υποτίθεται παιδεία, δημόσια και δωρεάν υγεία. Μέσα από αυτή τη λογική σπάει ο ενιαίος χαρακτήρας της δημόσιας

υγείας, της δημόσιας παιδείας, το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση, το δωρεάν δικαίωμα όλων στην πρόσβαση, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται καταστάσεις πολλαπλών ταχυτήτων. Ανεξάρτητα και βεβαίως ρόλος για την τοπική και περιφερειακή διοίκηση μπορεί να υπάρχουν, όμως στα πλαίσια ενός ενιαίου κεντρικού σχεδιασμού στα ζητήματα αυτά.

Επί της ουσίας, η γενίκευση του φαινομένου της οικονομικής αυτοτέλειας και της ανταποδοτικότητας, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ταξική διαστρωμάτωση στα επίπεδα των Δήμων και των Περιφερειών, την απόκλιση ανάμεσα στους Δήμους που έχουν μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες και σε αυτούς που είναι πιο φτωχοί, πιο ορεινοί, πιο δυσπρόσιτοι Δήμοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει και διαφοροποίηση όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Και ταυτόχρονα η λογική της ανταποδοτικότητας δεν διασφαλίζει ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν μπορούν να δοθούν στους ιδιώτες, να ιδιωτικοποιηθούν. Αντίθετα, διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο την ιδιωτικοποίησή τους.

Και αποτελεί πρόκληση ο ισχυρισμός του Υπουργού ότι βάλαμε ορισμένες χιλιάδες μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την ανταπόδοση. Όσοι Δήμοι δεν έχουν δηλαδή, δεν μπορούν να χαρατσώσουν και άλλο τον κόσμο, δεν μπορούν να έχουν μόνιμο προσωπικό. Άρα λοιπόν αν θέλεις να έχεις μόνιμο προσωπικό, πρέπει να χαρατσώσεις τους δημότες σου δεύτερη, τρίτη και τέταρτη φορά, και ταυτόχρονα όποιοι δεν μπορούν να το κάνουν ας βολεύονται με τις ευέλικτες μορφές εργασίας, με την εργασιακή ομηρία και των εργαζόμενων, αλλά και των λαϊκών στρωμάτων.

Ο δεύτερος πυλώνας, στον οποίο υπάρχει τεράστια σύγκλιση, είναι ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρέπει να μετατραπούν, να έχουν, να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα επιχειρηματικά τους χαρακτηριστικά. Για αυτό υπάρχουν και μια σειρά διατάξεις για τις

αναπτυξιακές επιχειρήσεις, τις δημοτικές επιχειρήσεις, κάθε είδους δίκτυα, κοινωνικών οικονομιών, ΚΟΙΝΣΕΠ, και μια σειρά άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ενισχύει ακόμα περισσότερο τη (...) των Δήμων με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και με τις συμπράξεις.

Και ο τρίτος πυλώνας σύγκλισης είναι ότι πρέπει να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο το σύστημά τους. Αυτό το νέο σύστημα το οποίο επιβάλλουν, για να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα, ανεξάρτητα της λαϊκής ψήφου, και από τους Δήμους και από τις Περιφέρειες, το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής. Για αυτό καθορίζει το νέο Επόπτη της Νομιμότητας, που επί της ουσίας αυτή την αρμοδιότητα θα έχει, αν θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η αντιλαϊκή πολιτική.

Και εδώ εντάσσονται και μια σειρά άλλες διατάξεις που καλούν τους Δήμους να επιλέξουν ανάμεσα στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη, διατηρώντας το Οικονομικό Παρατηρητήριο, καθώς και το λογαριασμό εξυγίανσης των ΟΤΑ. Αν δεν τα βρει ο Δήμος με τις τράπεζες, τότε μπορεί να προσφύγει στο Υπουργείο και σε αυτόν τον ειδικό λογαριασμό, επιλέγοντας τι θα πρέπει να θυσιάσει όσον αφορά τις δραστηριότητές του. Άρα λοιπόν αυτού του είδους την επιλογή κάνει.

Και βεβαίως παραμένει το... χωρίς να συγκεκριμενοποιείται, το κατάπτυστο άρθρο ότι ο Υπουργός έχει δικαίωμα να παύει έναν Δήμαρχο διότι δεν συνεμορφώθη με τας υποδείξεις.

Σε αυτή λοιπόν τη λογική, και ολοκληρώνω με αυτό, το ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ απορρίπτει, όπως απέρριψε και τις παλιές αναδιαρθρώσεις, αλλά και τη νέα κόπια αντιδραστικών, όπως τις χαρακτηρίζουμε, μεταρρυθμίσεων στην τοπική διοίκηση. Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις που έγιναν, γίνονται, εξελίσσονται και θα γίνονται, δεν έφεραν, ούτε μπορούν να φέρουν μια ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Καμιά φιλολαϊκή τοπική ή περιφερειακή πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει όσο υπάρχει

η συνολικότερη γενική ταξική αντιλαϊκή πολιτική. Καμία ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι προς όφελος του λαού όταν το κουμάντο στην οικονομία τα κάνει τα μονοπώλια, όσο στα χέρια της εξουσίας βρίσκεται... η εξουσία βρίσκεται στα χέρια της αστικής τάξης και των κομμάτων.

Γνωρίζουμε πολύ καλά από την ίδια την ιστορική εμπειρία της ανθρωπότητας ότι καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει τον ταξικό χαρακτήρα ενός κράτους, του αστικού κράτους στην προκειμένη περίπτωση. Αντίθετα, όλες οι μεταρρυθμίσεις βαθαίνουν τον αντιδραστικό του χαρακτήρα. Σε αυτό το κράτος δεν μπορούν να υπάρξουν νησίδες φιλολαϊκής ανάπτυξης και σοσιαλισμού. Αντίθετα, αυτό το κράτος πρέπει να ανατραπεί, όπως πρέπει να ανατραπεί και η εξουσία των αστών.

Το ΚΚΕ λοιπόν καλεί όλους όσους αιρετούς, και επιμένουμε σε αυτή την πρόσκληση, θα την κάνουμε και θα την επαναλαμβάνουμε, να έχουν ως αφετηρία τους όχι το πώς θα αναδιαρθρωθεί ακόμη περισσότερο, θα αντιδραστικοποιηθεί το σύστημα, αλλά να έχουν ως αφετηρία τους τον αγώνα και τις αγωνίες του λαού. Υπάρχουν μια σειρά στόχων πάλης, οι οποίοι μπορούν να αμβλύνουν αυτήν την επίθεση την αντιλαϊκή που δέχεται ο λαός και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν ένα τέτοιο ευρύτατο πεδίο οργάνωσης της πάλης για να περάσει ο λαϊκός παράγοντας στην αντεπίθεση.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο κύριος Μοίρας, εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Μετά θα μιλήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Γ. ΜΟΙΡΑΣ: Αξιότιμοι διοργανωτές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καθότι και εγώ αυτοδιοικητικός, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής.

Εκπροσωπώντας το κόμμα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ σας μεταφέρω το χαιρετισμό, εγκάρδιο και ουσιαστικό, όχι τυπικό,

συνολικά του κόμματος και του Προέδρου μας, Πάνου Καμμένου, μαζί με πολλές ευχαριστίες για την πρόσκληση που μας απεστάλη.

Το γεγονός ότι μαζευτήκαμε στην ίδια αίθουσα μετά από μόλις τρεις εβδομάδες και αφού έχει δοθεί στη διαβούλευση ο Κλεισθένης, πιστοποιεί ότι ήταν εύλογη η απορία αρκετών από εμάς ποια ήταν τελικά η ανάγκη του κοινού Συνεδρίου ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ, του Απριλίου, πριν δοθεί στη διαβούλευση ο Κλεισθένης, και ενώ δεν τον είχαμε στα χέρια μας.

Καλλιέργεια πολιτικών εντυπώσεων μήπως; Καλλιέργεια πολιτικού κλίματος; Παρέλαση ημετέρων, το «η» με ήτα, κομματικών αρχηγών; Σε δουλειά να βρισκόμαστε;

Αλλά γεννάται και μια καινούργια απορία. Αφού μαζευτήκαμε δύο μέρες τον Απρίλιο και τα είπαμε, τα είπατε, αφού εξεδόθη εκείνο το ψήφισμα, το οποίο κάποιιοι ήθελαν να εκδώσουν, δίχως να επιζητούν τις μέγιστες δυνατές συγκλίσεις και συναινέσεις με πολιτικές δυνάμεις και εκπροσώπους του εντός εισαγωγικών απέναντι πολιτικού χώρου, τι το επιπρόσθετο μαζευτήκαμε να πούμε σήμερα εδώ; Δεν έχουμε χορτάσει πολιτικές εντυπώσεις; Ας ελπίσουμε να μπορούμε στη συνέχεια στην ουσία, παρότι δεν είναι δύο μέρες, αλλά είναι μια μέρα, τι παράδοξο, έτσι; Δύο μέρες πριν κατατεθεί ένα νομοσχέδιο, μία μέρα αφού κατετέθη. Με το μισό πλήθος, και τη μισή προσέλευση.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ πολύ, μη διακόπτετε.

Γ. ΜΟΙΡΑΣ: Είσαστε ο ίδιος κύριος που με τρολάρισε πριν από τρεις εβδομάδες ή άλλος;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει και live streaming, υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχει άλλη διαβούλευση. Μην υποτιμάμε την τεχνολογία στη σημερινή εποχή.

Γ. ΜΟΙΡΑΣ: Να συνεχίσω ή περικόπτει από το χρόνο μου αυτό το πράγμα;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σας παρακαλώ πολύ, δεν σας έχει περικόψει κανείς το χρόνο. Μιλάτε αρκετά.

Γ. ΜΟΙΡΑΣ: Γιατί εκείνο το οποίο εγώ άκουσα σήμερα και βρήκα ενδιαφέρον, ήταν ότι ο Υπουργός Εσωτερικών θα ήταν καλό να ήταν προηγουμένως Δήμαρχος ή Νομάρχης ή Περιφερειάρχης. Ε με τον ίδιο τρόπο που οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας έχουν διατελέσει όλοι τους στρατιωτικοί, οι Υπουργοί Υγείας έχουν διατελέσει όλοι τους γιατροί, νοσηλευτές, οι Υπουργοί Ναυτιλίας λιμενικοί, εμποροπλοίαρχοι και ούτω καθεξής. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη.

Να αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία η οποία δίνεται, έστω και εν συντομία να πούμε πέντε σκέψεις και πέντε προτάσεις για τον Κλεισθένη, γιατί έχουν χαθεί ευκαιρίες, έχει χαθεί χρόνος. Δύο χρόνια και παραπάνω υπάρχει η αρμόδια Επιτροπή επεξεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Από ότι είδαμε από τις διαφωνίες και τις αντιθέσεις, δεν υπήρχε μια σύγκλιση, δεν υπήρχε μια συμφωνία. Ακούσαμε την άποψη ότι οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες απευθύνονταν εις ώτα μη ακουόντων. Ενδιαφέρουσα άποψη. Υπάρχει και η αντίθετη, η αντίστροφη άποψη, ότι αντί να καθίσουν κάποιοι να κάνουν ουσιαστικό διάλογο με ένα Υπουργείο το οποίο επιζήτησε το διάλογο, αναλώθηκαν σε άγρα εντυπώσεων, κομματικής αποδοχής, πάνω σε κομματικές γραμμές, παντρεμένες με προσωπικές στρατηγικές.

Διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η αρχή και το τέλος είναι το σύστημα της απλής αναλογικής. Φαντάζομαι, πιστεύω, νιώθω, ότι πολλοί τονίζουν στο μέγιστο βαθμό την αντίθεσή τους σε αυτή την υπόθεση πρωτίστως διότι αυτό τους καίει. Γιατί τους καίει; Για εμάς και όλους όσους εκπροσωπώ από αυτό το βήμα, η απλή αναλογική σημαίνει ισότητα στην ψήφο, σημαίνει ανόθευτη έκφραση του κάθε πολίτη. Τα ισχυρά πλειοψηφικά μοντέλα, όπου ο πρώτος παίρνει

σχεδόν τα πάντα, ο δεύτερος, έστω και σε πολύ κοντινό ποσοστό, παίρνει τα λιγοστά, και όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και αν είχαν κάποια ισχυρή αποδοχή και επίδοση και ποσοστό, δεν παίρνουν σχεδόν τίποτα, αυτό το σύστημα λοιπόν της ανωμαλίας προάγει κυρίως ηγεμονίες και ηγεμονισμό στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, καθεστώτα και καθεστωτισμό.

Όλοι όσοι υποστηρίζονται από ένα συντριπτικά πλειοψηφικό σύστημα έχουν στην πορεία των πραγμάτων και δίχως αντίσταση απέναντι, την εντύπωση ότι είναι η αρχή και το τέλος. Έχουμε υπάρξει μάρτυρες στο βάθος δεκαετιών καταστάσεων που ο κόσμος πήγε την Κυριακή να ψηφίσει Δήμαρχο και τη Δευτέρα ξυπνούσε με έναν ηγέτη που έγινε ηγεμόνας, με έναν ηγεμόνα που έγινε δυνάστης, και ένας δυνάστης που έγινε τύραννος στο Δήμο του και μέσα στην Αυτοδιοίκηση.

Ευτυχώς τα πράγματα παίρνουν ένα διαφορετικό δρόμο τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ας πούμε απέναντι σε αυταρχικές συμπεριφορές περιπτώσεις Συμβούλων οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Έχουμε δει περιπτώσεις που αυτοδιοικητικοί συνδυασμοί της πλειοψηφίας έχουν κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών και τελικά χάνουν την εντός ή εκτός εισαγωγικών, τη λεγόμενη δεδηλωμένη. Και αυτό είναι μια απάντηση στο επιχείρημα που λέει ότι το ισχυρά συντριπτικά πλειοψηφικό σύστημα προεξοφλεί, εξασφαλίζει και την απόλυτη κυβερνησιμότητα.

Επιπλέον, με την απλή αναλογική νιώθουμε ότι στρώνεται το χαλί συναινέσεων και συμπράξεων με αυτοδιοικητικές και κοινωνικές δυνάμεις και υπό τη συνθήκη αυτή είναι δυνατό η Τοπική Αυτοδιοίκηση να απαλλαγεί και από τα σφιχτά δεσμά της κομματικοποίησης, αφού η πλειοψηφία η οποία τελικά θα διαμορφωθεί, θα είναι τελικά μικτή και σε μεγάλο βαθμό κομματικά αποχρωματισμένη.

Εξάλλου οι μέγιστες συναινέσεις είναι το βασικό ζητούμενο της εποχής, τόσο στην Αυτοδιοίκηση, όσο και στην κεντρική

πολιτική σκηνή. Είναι κάτι το οποίο ισχύει και εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, και νομίζω ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες κάτι τέτοιο να δούμε και εμείς εδώ στην πατρίδα μας. Είδαμε εξάλλου πού έχει οδηγήσει η εναλλαγή, η καθιέρωση και η εναλλαγή στην εξουσία δύο ή τριών ισχυρών πόλων.

Και μια που αναφέρομαι σε δύο-τρεις ισχυρούς πόλους και στο παρελθόν, θέλω να πω ότι αυτά τα οποία στο προηγούμενο Συνέδριο εξήγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης και σήμερα ο κύριος Αυγενάκης, και έχουν πει από αυτό το βήμα κάποιος ως ιδέες από το χώρο της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή του συνόλου της αντιπολίτευσης, το ερώτημα το οποίο τίθεται, φίλες και φίλοι, είναι το εξής. Όλα αυτά τα χρόνια, επί σαράντα χρόνια, ποιος αλήθεια τους στάθηκε εμπόδιο, ορθώθηκε μπροστά τους, για να κάνουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές τις οποίες εξαγγέλλουν και παρουσιάζουν, πράξη;

Σε ότι αφορά το επιχείρημα περί συναλλαγής και διαπλοκής με την απλή αναλογική. Θα θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Κανένας ποτέ από εδώ δεν έχει δει να γίνονται συναλλαγές μεταξύ α' και β' γύρου για το πού θα πάνε τα κουκιά; Αφού βγει το τελικό αποτέλεσμα και έχουμε τις παρατάξεις μέσα στα Συμβούλια, ποτέ κανείς από εμάς επί δεκαετίες, στην ηλικία που αναλογεί στον καθένα, δεν έχουμε δει συναλλαγές ακόμα και με το νόμο... το σύστημα το πλειοψηφικό;

Έχουν γίνει, γίνονται, και μάλιστα όλα αυτά στο ημίφως της διαπλοκής, στο σκοτάδι της διαπλοκής, μεταφορικά και κυριολεκτικά κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή τώρα τι είναι εκείνο το οποίο μας πειράζει; Μας πειράζει το γεγονός πως ότι έχει γίνει, σε πολλές περιπτώσεις και (...), κάτω από το τραπέζι, στο πλαίσιο συμπράξεων και συμπορεύσεων, θα γίνεται κάτω από το φως της διαφάνειας, πάνω από το τραπέζι, ούτως ώστε να υπάρχουν οι συναινέσεις, και ταυτοχρόνως να υπάρχει και ένας διαρκής έλεγχος της μία συνεργαζόμενης παράταξης πάνω στην άλλη;

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Τα έχω ξανά πει από αυτό το βήμα. Εν συντομία. Η κυρία Θελερίτη είπε για το Σύνταγμα, το καταλαβαίνω. Πρέπει να υπάρχει μια μετατροπή στο πλαίσιο της...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κύριε Μοίρα, αν μου επιτρέπετε, με το σεβασμό, παρακαλώ πολύ ολοκληρώστε. Είναι 20 λεπτά ακριβώς.

Γ. ΜΟΙΡΑΣ: Μιλάω 10 λεπτά, οι υπόλοιποι, τους χρονομετρούσα, μίλησαν 15 λεπτά. Θελερίτη, Αυγενάκης... τους έχω χρονομετρήσει έναν προς έναν. Θεσ, αγαπητέ Δημήτρη, να στα δείξω; Τα έχω χρονομετρήσει. Μην το ψάχνεις. Θα μιλήσω όσο και οι άλλοι. Ούτε μισό λεπτό παραπάνω. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου μόνο μίλησε 10 λεπτά.

Σε σχέση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αρκεί και μόνο να δούμε ότι έρχεται ένας διορισμένος, ένας δοτός θεσμός, να καπελώσει εκ των υστέρων αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουν αιρετοί εκλεγμένοι απευθείας από το λαό, αντιπρόσωποι. Δεκάδες τα παραδείγματα που ζούμε ως παρατάξεις και ως αυτοδιοικητικοί.

Είναι ποτέ δυνατόν, φίλες και φίλοι, μία Περιφέρεια, για ένα μείζον ζήτημα ή για ένα μικρότερο ζήτημα, μια Περιφέρεια να ευθυγραμμίζεται με ένα Δήμο, η Περιφέρεια και ο Δήμος να ευθυγραμμίζονται με τη λαϊκή βούληση, με το σύνολο των κατοίκων και των πολιτών, και εκ των υστέρων να έρχεται ένας διορισμένος, επιτρέψτε μου την έκφραση, αγάς, να έχει αποφασιστεί το άλφα και να τους καπελώνει επιβάλλοντας μια απόφαση η οποία λέει βήτα;

Το λέμε απερίφραστα, κατάργηση της Αποκεντρωμένης στη σημερινή μορφή η οποία ασκείται και αυτό πρέπει να το δούμε νομίζω με προσοχή.

Πόροι και προσωπικό. Με το θαύμα του λεγόμενου Καλλικράτη, που ήταν ένας μνημονιακός σε πολλά σημεία του νόμος, περιεστάλη το κεντρικό κράτος, μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίχως να συνοδεύονται και από τους πόρους, και από το προσωπικό.

Χαιρετίζουμε τις αξιοσημείωτες προσπάθειες της παρούσας κυβέρνησης να επιτύχει κάποια βήματα προόδου ως προς τις ανάγκες σε προσωπικό και σε πόρους.

Τέλος, κλείνοντας, σε τίτλους πλέον λόγω έλλειψης χρόνου, λέω τα εξής. Πρέπει να ξανά δούμε όπου είναι αναγκαίο τα όρια των ΟΤΑ, ειδικά στο νησιωτικό χώρο, δεδομένου ότι το δόγμα ένα νησί ένας Δήμος σε πολλά σημεία έχει παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα εκλογικά, εμείς έχουμε κάποιες θέσεις οι οποίες για πολλούς ίσως είναι κατά τι προωθημένες. Επιθυμούμε την εκλογή Δημάρχου σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, και αριθμό συγκεκριμένων θητειών και για τον Δήμαρχο και για τους Δημοτικούς Συμβούλους και για τον Περιφερειάρχη και τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Αυτό για να...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΜΟΙΡΑΣ: Τώρα μιλάμε για Τοπική Αυτοδιοίκηση όμως, έτσι;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΜΟΙΡΑΣ: Είμαστε θετικοί και ως προς αυτό το οποίο αναφέρετε.

Έτσι πιστεύουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι θα ανοίξει ο δρόμος, θα ανοίξει το παιχνίδι, για να μην εκλέγονται οι μονίμως αρεστοί σε οργανωμένα κυκλώματα άσκησης εξουσίας στο (...) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά κάποια στιγμή θα πάρουν τη σκυτάλη όλο και περισσότεροι άριστοι.

Στο σημείο αυτό κλείνω ευχαριστώντας για την προσοχή σας και με την ευχή να έχουμε πετυχημένες εργασίες σήμερα.

Να είστε καλά.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ τον κύριο Καμίνη, τον Δήμαρχο Αθηναίων.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Παρακαλώ αν υπερβώ τα δέκα λεπτά, να με διακόψετε. Γιατί θα φτάσουμε στο τέλος να μην είναι κανένας μέσα στην αίθουσα.

Θα ήθελα κατά δεύτερο λόγο να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους μου Δημάρχους. Δεν ήμουν χθες στη Γενική Συνέλευση. Είχα το καθήκον να συνοδεύσω την κυρία Καμίλα Μπούουλς, Δούκισσα της Κορνουάλης, σε μία επίσκεψη που έκανε στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Αθηναίων.

Θα προσπαθήσω, όπως είπα, να είμαι σύντομος. Θα μιλήσω για δύο πράγματα. Πρώτα από όλα θα αφηγηθώ μια μικρή ιστορία, και κατά δεύτερο λόγο θα μιλήσω για αυτό που πιστεύω ότι είναι η ουσία του νομοσχεδίου το οποίο καλούμαστε σήμερα να αξιολογήσουμε.

Η ιστορία πρώτα. Όταν ανέλαβα Δήμαρχος για πρώτη φορά, το 2011, έκρινα σκόπιμο, απαραίτητο, να προχωρήσουμε, να εκπονήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για την Αθήνα. Το νομοθετικό εργαλείο υπήρχε. Ήταν το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης, το ΣΟΑΠ. Εργαλείο που προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία του 1990, της δεκαετίας '90. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε σε Δήμο, στο Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με το Τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Κάτσαμε, κάναμε μια διεξοδική διαβούλευση, με όλους τους φορείς της πόλης, γιατί; Γιατί είναι Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης. Προβλέπει 70 δράσεις, πάνω από 10 άξονες. Γιατί; Γιατί πρέπει να παρέμβεις πια σε μια μεγαλούπολη με έναν τρόπο ολοκληρωμένο, σφαιρικό. Προβλήματα εγκληματικότητας, τοξικοεξάρτησης, φτώχειας, ανισοτήτων, κινήτρων για επενδύσεις, όλα. Κάτσαμε λοιπόν, ετοιμάσαμε αυτό το σχέδιο.

Αυτό μας βοήθησε τώρα στη δεύτερη θητεία να σχεδιάσουμε την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, που είναι το απαραίτητο εργαλείο για να πάρεις ευρωπαϊκούς πόρους. Κατορθώσαμε λοιπόν με την εργασία μας να εξασφαλίσουμε 85 εκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους για την Αθήνα, με βάση ένα στρατηγικό σχέδιο.

Για να εγκριθεί αυτό το σχέδιο, έπρεπε να υπογραφεί μια Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το ΣΟΑΠ τώρα λέω. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έπρεπε ούτε λίγο ούτε πολύ να υπογραφεί από 17 Υπουργούς. 17 Υπουργεία. Τρέχαμε πίσω από κάθε Υπουργό, μαζί με τον κύριο Μανιάτη τότε, που ήταν ο επισπεύδων Υπουργός, να αποσπάσουμε υπογραφές. Θυμάμαι τελευταία στιγμή προτού εγκαταλείψει το γραφείο του τότε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ντινόπουλος, γιατί αναλάμβανε υπηρεσιακός Υπουργός, για τις εκλογές, τον πρόλαβα, του έστειλα με έναν μοτοσικλετιστή το σχέδιο, το υπέγραψε. Αν δεν το υπέγραφε, αν δεν προλαβαίναμε, θα αρχίζαμε από την αρχή. Έτσι δεν είναι;

Λοιπόν, σας πληροφορώ χρειάστηκε και 18^η υπογραφή γιατί διορίστηκε ο υπηρεσιακός Υπουργός και έπρεπε και αυτός να το υπογράψει μετά.

Και προβλέπει αυτό το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης φυσικά μια Επιτροπή από το Δήμαρχο και εκπροσώπους 17 Υπουργείων για να υλοποιηθεί. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και εν τοις πράγμασι αδύνατο να πας να το κάνεις. Αδύνατο, δεν γίνεται αυτό. Οπότε αυτό που κάνουμε τώρα, έχει η Αθήνα το στρατηγικό της σχέδιο, μέχρι να έρθει η μέρα που εάν είναι ακόμη επίκαιρο να μπορέσει να εφαρμοστεί όλο, παίρνουμε κομμάτια και προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ένα από αυτό είναι για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, που είναι μια μεγάλη πληγή της πόλης. Κάτσαμε, φτιάξαμε ένα νομοσχέδιο, το έστειλα τώρα στην κυβέρνηση που αναδείχτηκε για πρώτη φορά τον Γενάρη του '15, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Η απάντηση που παίρνουμε τώρα, αντί να κοιτάξουμε με λίγα λόγια πώς θα κάνουμε μια πραγματική αποκέντρωση, να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας στις πόλεις και τα χωριά, στους Δήμους, στους ορεινούς, στους νησιωτικούς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, αντί λοιπόν να κάτσουμε να δούμε αυτό, για την Αθήνα η κυβέρνηση μας επεφύλασσε την έκπληξη, δημιούργησε μια εταιρεία, την Αθηναϊκή Ανάπλαση

Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει με ευρύτατες αρμοδιότητες, κατά παρέκκλιση διατάξεων για αξιοποίηση ακινήτων, να εκπονήσει και να εκτελέσει σχέδιο για την ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας.

Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω ολοταχώς. Πάμε στο συγκεντρωτικό κράτος και πάλι. Φυσικά ποιος το πληρώνει αυτό; Το πληρώνει η πόλη. Το πληρώνει η πόλη, γιατί; Γιατί η πόλη στην ουσία δεν έχει ένα αφεντικό. Αν πιάσεις να δεις ένα από τα σοβαρά προβλήματα της πόλης, τι είναι; Το πρόβλημα των τοξικοεξαρτημένων ανθρώπων. Ποιοι πρέπει να συντονιστούν εκεί πια; Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Υγείας, Κοινωνική Μέριμνα. Ποιος θα πάει να τους συντονίσει όλους αυτούς; Ποιος μπορεί να το κάνει; Ένας να μην κάνει τη δουλειά του, επειδή το πρόβλημα είναι σύνθετο και πρέπει να το πιάσεις από παντού, δεν θα γίνει τίποτα.

Αντί λοιπόν να πάμε στην αποκέντρωση, στη μητροπολιτική διακυβέρνηση, εμείς πάμε πίσω. Αυτή είναι η ιστορία που είχα να σας πω.

Γιατί; Γιατί τώρα έρχομαι στον πυρήνα του νομοσχεδίου, το οποίο αντί να κοιτάξει πώς θα θεραπεύσει αυτά τα πράγματα, την επιδεινώνει αυτή την κατάσταση. Γιατί τα προβλήματά μας, το ξέρουμε, είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα πρέπει να περάσουμε από πενήντα Υπουργεία και Οργανισμούς για να κάνουμε ένα έργο.

Και φυσικά τώρα πού να το κάνεις το έργο; Γιατί έχουμε και το Ν.4412/2016, ο οποίος ψηφίστηκε χωρίς μεταβατικές διατάξεις. Ο νόμος για τα δημόσια έργα. Δεν μπορείς να κάνεις χωρίς μεταβατικές διατάξεις έργα που είχες αρχίσει. Άσε που έχει μεταρρυθμιστεί 450 φορές ο νόμος.

Πώς θα κάνεις τη δουλειά σου λοιπόν; Ε με την απλή αναλογική θα την κάνεις τη δουλειά σου, είναι η απάντηση.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Ε βέβαια. Αυτός είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου και σε αυτόν θα επικεντρωθώ. Γιατί; Γιατί ήταν εδώ ο Υπουργός, δεν έκανε την τιμή να κάτσει να μας ακούσει όλους, δεν πειράζει. Εμείς συνομιλούμε με την ιστορία, ως γνωστόν.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Η ιστορία θα μας ακούσει. Πειράζει και παρά πειράζει. Φυσικά και πειράζει. Εν πάση περιπτώσει.

Η ρύθμιση αυτή περιέχει ένα σωρό αντιφάσεις. Το πρώτο είναι ότι δημιουργεί ένα κατακερματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο, με έναν πολιτικά υποτίθεται παντοδύναμο Δήμαρχο. Τι πρέπει να είναι ένας Δήμαρχος που βγαίνει σε δύο γύρους με την απόλυτη πλειοψηφία; Υπάρχει λαϊκή νομιμοποίηση; Υπάρχει. Τη σεβόμαστε; Όχι. Γιατί φτιάχνουμε έναν Δήμαρχο που τον έχει εκλέξει ο λαός με απόλυτη πλειοψηφία, ο οποίος δεν μπορεί να ασκήσει καμία αρμοδιότητα. Δεν έχει πλειοψηφία.

Και τι σημαίνει δεν έχει πλειοψηφία. Σημαίνει ότι όχι μόνο με όλη αυτή την ιστορία του συγκεντρωτικού κράτους δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα και τα λίγα που έχουμε, ούτε αυτά θα μπορούμε να τα κάνουμε, ούτε αυτές τις αρμοδιότητες θα μπορούμε να ασκήσουμε.

Και τι συμβαίνει τουλάχιστον όταν σε μια χώρα, λέω στη Βουλή, έχεις μια Βουλή κατακερματισμένη, που δεν μπορεί να σου στηρίξει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έχεις αστάθεια; Έχεις τουλάχιστον ένα μέσο να ξεπεράσεις το πρόβλημα. Τη διάλυση της Βουλής. Είτε ως απειλή απέναντι στους Βουλευτές για να τους πειθαρχείς, είτε ως μέσο εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσεις μια καινούργια πλειοψηφία.

Εδώ υπάρχει αυτό; Δεν υπάρχει. Είμαστε καταδικασμένοι λοιπόν να είμαστε όμηροι μειοψηφιών και το ξέρουμε ότι με το σύστημα αυτό είναι πολύ πιθανό να οπλίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη και τις πιο ακραίες μειοψηφίες. Μην έχουμε καμία αυταπάτη

ότι θα κάνουμε σε πολλούς Δήμους τους φασίστες ρυθμιστές της κατάστασης.

Αυτό οι κύριοι αυτοί οι οποίοι έχουν τόση μέριμνα για τη δημοκρατία και την αριστερά, δεν το σκέφτονται; Από θεσμική άποψη πώς θα μπορούμε να εντοπίσουμε πολιτική ευθύνη; Πώς θα μπορούν στις επόμενες εκλογές οι δημότες να κρίνουν ποιον θα επιβραβεύσουν και ποιον θα τιμωρήσουν όταν θα υπάρχει τέτοια διάχυση της ευθύνης; Γιατί ο κατακερματισμός διάχυση της ευθύνης δημιουργεί. Και όπου υπάρχει διάχυση της ευθύνης, ουσιαστικά ουδείς είναι υπεύθυνος απέναντι στο εκλογικό Σώμα. Ποιος θα επισπεύσει; Ποιος θα είναι ο επισπεύδων για να δημιουργεί συναινέσεις; Ποιος; Ένας Δήμαρχος, που θεωρητικά θα μπορεί να είναι και ο Δήμαρχος της δεύτερης σε ψήφους παράταξης;

Αυτά είναι μόνο ένα τμήμα από τις αντιφάσεις αυτού του νομοσχεδίου. Εδώ δεν ήρθαμε για να ακούσουμε τον Υπουργό να μας κάνει έναν πρόωρο απολογισμό του έργου του. Εδώ ήρθαμε να ακούσουμε τι πρόκειται να κάνει με ένα τέτοιο νομοσχέδιο που φέρνει την ακυβερνησία. Τι διάλογο να κάνεις άμα ο πυρήνας αυτού του νομοσχεδίου στην ουσία είναι ότι καταδικάζει τη χώρα, γιατί οι Δήμοι κρατάνε τη χώρα, σε μια τέτοια εκκρεμότητα;

Και κάτι άλλο τελευταίο. Εάν υποτίθεται ότι λειτουργεί ως δόλωμα το γεγονός της παράτασης της θητείας, ας μη βαυκαλίζεται κανείς. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε αυτοί που ενδεχομένως χωρίς να το ομολογούν το επιθυμούν με την προοπτική ότι θα τους στηρίξει. Για να παρατείνεις τη θητεία των Δημοτικών Συμβουλίων, πρέπει να έχεις πολύ σοβαρό λόγο, πολύ σοβαρή αιτιολογία. Γιατί στην ουσία έρχεσαι και ακυρώνεις εν μέρει τη λαϊκή ετυμηγορία. Ο κόσμος εκφράστηκε και ψήφισε εν όψει συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα και έχει κάθε δικαίωμα να περιμένει τη στιγμή με βάση την οποία αποφάσισε τότε, για να εγκρίνει ή να απορρίψει τη Δημοτική Αρχή η οποία τον διακυβέρνησε όλα αυτά τα χρόνια.

Όταν λοιπόν ακούσαμε ως βασική αιτιολογία της παράτασης της θητείας ότι συμπίπτει με τις Ευρωεκλογές και νοθεύεται η βούληση του εκλογικού σώματος, ακούστηκε ήδη, πόσο μάλλον όταν συμπίπτει με τις Εθνικές Εκλογές. Δεν αποκλείω καθόλου, ούτε ως Δήμαρχος, ούτε ως επιστήμονας, να πέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η ρύθμιση. Και τότε να δούμε τι θα συμβεί.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Αθήνας, τον Γιώργο τον Καμίνη.

Θα θέλαμε να πάρει τον λόγο ο Αλέκος ο Καχριμάνης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Α. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ: Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, βάλατε τα πράγματα στην τάξη όπως είναι.

Εγώ, όπως αναφέρθηκε γρηγορότερα, είμαι πλέον 62 χρονών, έχω κάνει τρεις 4ετίες Δήμαρχος Μετσόβου, δύο φορές Νομάρχης Ιωαννίνων, και με τίμησε ο κόσμος και δύο φορές Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Δεν το είχα δει όταν τέλειωνα το Πολυτεχνείο ότι θα πέρναγα από όλα αυτά και θα τιμούσα τον τόπο και την Αυτοδιοίκηση. Και την τιμάω από τις έξι το πρωί μέχρι τις δέκα το βράδυ, καθημερινά, δουλεύοντας.

Αυτό θεωρώ ότι είναι προοδευτισμός. Όταν δουλεύεις για τον άλλον και δεν είσαι επιδερμικός, δεν είσαι ο άνθρωπος των λόγων και των μη έργων.

Κύριοι συνάδελφοι, στην τελευταία εκλογή μου έδωσε ο κόσμος της Ηπείρου από την πρώτη Κυριακή 51%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ευθύνες τεράστιες.

Εγώ ανήκω σε μια παράταξη, όπως ανήκει ο καθένας από εμάς. Αλλά όλη την πορεία έμαθα να σέβομαι τους πάντες, τους δημότες όλους, και να είμαι δίπλα τους και να μην τους ρωτάω ούτε τι ψηφίζουν, ούτε ποιοι είναι, όταν έρχονται στο γραφείο για ένα θέμα, γιατί δυστυχώς η δημόσια διοίκηση είναι πολύ κάτω από τη

βάση, γιατί διαχρονικά οι κυβερνήσεις φτάνουν από τα βόρεια προάστια που μένουν μερικοί, μέχρι το Κολωνάκι, άντε να πάνε και μέχρι τη Γλυφάδα. Αυτοί είναι οι νόμοι που έχουν παράξει μέχρι σήμερα στην Αυτοδιοίκηση και σε εμάς που αγωνιζόμαστε σε δύσκολα μέρη, κύριοι.

Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όσοι ξέρουμε από Αυτοδιοίκηση, όποιος νόμος είναι, πρέπει να έχει και ηθική και κυβερνησιμότητα.

Αν θέλετε, από την παράταξη που εγώ πιστεύω, έκανε λάθη για την Αυτοδιοίκηση στο παρελθόν, αλλά μέσα από τα λάθη έβγαλε σοβαρά στελέχη που σήμερα ξέρουν τι σημαίνει Αυτοδιοίκηση. Δεν είχαν ψηφίσει τον Καποδίστρια. Δεν είχαν ψηφίσει και τον Καλλικράτη. Ήταν λάθος.

Θα σας πω, στις Νομαρχιακές υπάρχει ο Κώστας ο Παπαστεργίου, ο τέως Δήμαρχος Τρικάλων, που αυτός έφτιαξε τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τότε, αυτός ήταν ο πρωτεργάτης, και εγώ πρέπει να το πω.

Θα σας πω όμως μια κουβέντα. Είδαμε στην πορεία πού έγιναν τα λάθη. Έγινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Γιατί; Γιατί πάντα το κεντρικό κράτος θέλει το μακρύ χέρι.

Εμείς έχουμε δει πολλά ευτράπελα στην πορεία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Ποια είναι αυτά που ειπώθηκε εδώ είναι αντισυνταγματικό. Είναι ότι έχει σχέση με το περιβάλλον, Δασαρχεία, και κάποια εθνικά θέματα. Τα άλλα δεν έπρεπε να είναι σε εμάς; Δηλαδή σήμερα ο Υπουργός και το Υπουργείο μας έχει δώσει το 37% του προγράμματος της αγροτικής... της ανάπτυξης, και κρατά Υπηρεσία στην Αποκεντρωμένη χωρίς αντικείμενο στην Αγροτική Ανάπτυξη. Αυτό λέγεται σύγχρονο κράτος; Και δεν ήρθε εδώ να το διορθώσει ούτε αυτή την ώρα και μας λέει σας κάνω νομοσχέδιο το οποίο είναι χρήσιμο για τον τόπο;

Δεν σκέφτεται πώς θα είναι η κυβερνησιμότητα; Δεν σκέφτεται γιατί τη θέλουμε την Αυτοδιοίκηση; Τη θέλουμε να έχει αποτελεσματικότητα και αμεσότητα. Δηλαδή γίνεται κάτι έκτακτο, ποιος θα πάει; Ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια θα πάει. Αυτό το τόσο απλό δεν το σκέφτεται;

Εάν κάνουμε κανένα χρόνο να κάνουμε διοίκηση, τουλάχιστον στην κεντρική πολιτική σκηνή, που έχει την απλή αναλογική, δεν έχεις τη δεδηλωμένη, πας σπίτι. Ας το κάνει έτσι και να φεύγουμε. Αλλά δεν μπορεί να υποχρεώνει και να τιμωρεί τον κόσμο μέσα από ένα σύστημα.

Θα σας πω και κάτι άλλο. Την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ο Καποδίστριας, έγιναν συναλλαγές. Το θυμόσαστε; Έβγαине Πρόεδρος, Αντιδήμαρχος, από τη μειοψηφία. Το είδε η τότε κυβέρνηση και το απαγόρευσε δια νόμου. Αυτό ήταν ανήθικο. Τώρα το λέει συνεργασίες. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δηλαδή από την πρώτη Κυριακή μέχρι τη δεύτερη, μας έφερε παραδείγματα ότι έχουν βγει με 20% και δεν μας είπε τι θα γίνει από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη ο Υπουργός που ήρθε εδώ πέρα.

Κύριοι, καθαρά και ξάστερα. Θέλουμε κυβερνησιμότητα. Θέλουμε τέτοια διαχείριση, η οποία θα είναι για τον τόπο.

Εμείς είχαμε λύσει το θέμα των σκουπιδιών, και ο Α' ο Βαθμός και ο Β', με ΣΔΙΤ, στην Ήπειρο, ομόφωνα, πολύ καιρό. Ενάμισι χρόνο καθόμασταν σημειωτόν αν θα έρθει στην κεντρική διοίκηση και θα ξεχάσει τις σκέψεις, αν θα προχωρήσει το ΣΔΙΤ. Τώρα τελειώνουμε με 39 € τον τόνο η ανακύκλωση και είμαστε οι πρώτοι που τελειώνουμε.

Ε αυτό το τόσο, όταν όλη η Αυτοδιοίκηση στην Ήπειρο είχε συμφωνήσει και είχε πετύχει και τέτοια τιμή, έπρεπε να μας τιμωρεί; Αυτό λέγεται κεντρική διοίκηση και προοδευτισμός, κύριοι; Αυτό λέγεται αναχρονισμός με πολλές εμμονές στο μυαλό μας.

Μιλάμε, άκουσα γρηγορότερα, και το είδα χθες γραπτώς, μου ήρθε από ένα Λιμεναρχείο, ότι οι Δήμοι ας πούμε, πρέπει να έχουν τους ναυαγοσώστες. Πώς θα τους έχουν;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Α. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ: Και σκάφη και λοιπά. Τυχαία το είδα χθες, ήρθε από το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας. Και λέω με το μυαλό μου, τι να έγινε εδώ πέρα σε αυτούς τους ανθρώπους;

Και εγώ σας λέω ένα απλό. Μιλάμε για μεταρρύθμιση; Πρέπει να μιλήσουμε για συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πώς; Οι ανταποδοτικές εργασίες, κύριοι, σκουπίδια, δημοτικός φωτισμός, αποχέτευση, ύδρευση, και σε εμάς στην περιφέρεια εργατικό προσωπικό και χειριστές μηχανημάτων, άκουσα λέει ο Υπουργός εγώ σας έδωσα πρόγραμμα να πάρετε μηχανήματα. Να τα κάνουν τι; Έχουμε εμείς μηχανήματα που κάθονται. Πώς θα βρούμε προσωπικό; Μια λύση υπάρχει, κύριοι. Μια απόφαση απλή. Όλοι αυτοί που ασχολούνται στις ανταποδοτικές εργασίες ή εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τέτοιο που δεν είναι μέσα στον μηχανισμό που δικαιολογεί να είσαι δημόσιος υπάλληλος, να υπάγεται... ας είναι σε εμάς, στον ιδιωτικό τομέα, με ιδιωτικά κριτήρια. Τόσο απλό είναι. Θέλω έναν ηλεκτρολόγο αύριο στο Μέτσοβο να μου αλλάξει τα... θα τον πάρω ένα μήνα, θα μου τα αλλάξει και τέλειωσε. Τόσο απλό είναι. Και να παίρνεις από την περιοχή άτομα όταν κάνεις το διαγωνισμό αυτό.

Αλλά εκεί θα πουν κάποιοι, ξέρεις, άμα αλλάξει μια κυβέρνηση θα διώξει... μια Διοίκηση σε ένα Δήμο, θα διώξει αυτούς και θα πάρει άλλους. Και μετά μιλάνε για συνεργασίες.

Κύριοι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην Ελλάδα στο επίπεδο που πρέπει να κάνουμε κουλτούρα συνεργασιών. Γιατί θα έχουμε λέει περιπτώσεις σαν την πλατεία Κλαυθμώνος παλιά. Εάν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο, θα τα πούμε αυτά και θα τα περάσουμε σε ένα νομοσχέδιο. Τα ανταποδοτικά και το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, θέλετε με ΑΣΕΠ, με οτιδήποτε, να

το παίρνουμε και να έχουμε καταστάσεις όταν χρειαζόμαστε να παίρνουμε κόσμο. Να μην είμαστε γεμάτοι σκουπίδια κάτω, γεμάτοι... χωρίς ρεύμα, τα περισσότερα τα χωριά, βλέπω στην τηλεόραση, λέει δεν έρχεται κανένας να αλλάξει τις λάμπες. Όταν ήμουν Δήμαρχος, είχαμε τα 300άρια, βάζαμε έναν, παροχής υπηρεσιών, και μας το έκανε. Μετά έγιναν τα 7.000. Τώρα τα έκοψαν και αυτά. Ε πώς θα κάνει αυτός ο Δήμαρχος ή εμείς αύριο αποχιονισμό, όταν κάθονται τα μηχανήματα και δεν έχουμε χειριστές; Είναι με μια παράγραφο. Δεν το τόλμησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί και εκεί ήταν άνθρωποι που δεν πίστευαν ότι πρέπει να κάνουν αποκέντρωση σε όλα και να δουλεύουν τα πάντα.

Κύριοι, όταν πήγα υποψήφιος Περιφερειάρχης, πήρα και τέσσερις, τόσοι ήταν οι Νομοί στην Ήπειρο, Αντιπεριφερειάρχες χωρικούς. Εγώ τους θεωρώ ισόβαθμους. Δεν τους θεωρώ ότι εγώ είμαι πάνω από αυτούς. Συνεργάτες είναι. Έρχεται σήμερα και το καταργεί. Γιατί, κατήργησε τους Νομούς; Γιατί, κατήργησε αυτό που λέμε μέχρι σήμερα Βουλευτής, παράδειγμα, Άρτας, ή Βουλευτής Πρέβεζας, και τους έκανε Ηπείρου; Δεν το καταλαβαίνω. Αφού εμάς ήταν συνεργάτες μέχρι σήμερα, πρέπει να συνεχίσουν.

Θα σας πω και μια περίπτωση, όπως είπε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Επειδή είχα χρεωθεί από χρόνια τα θέματα τα αγροτικά, τα οποία έγιναν κάποιες σοβαρές δουλειές και με τη θεσμική ιδιότητα είπα τις καλές κουβέντες για τον κύριο Αποστόλου, στην αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων, και έχουμε χίλιες δυο άλλες εκκρεμότητες, θα σας πω ένα θέμα που το έζησα.

Ήθελα να κάνω την αγορά παραγωγών, στις πρωτεύουσες των Νομών. Πίστευα ότι έτσι θα βοηθήσουμε να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τα σούπερ μάρκετ στον πρωτογενή τομέα. Έτρεξα, έτρεξα, και έπεισα τον τότε αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Κουκουλόπουλο, και το έτρεξε το θέμα. Και γιατί το έτρεξε ο Κουκουλόπουλος; Γιατί ήξερε από την Αυτοδιοίκηση, κύριοι. Γιατί

είπε κάποιος εδώ (...) πρέπει να ξέρει από την Αυτοδιοίκηση. Άμα δεν ξέρεις και δεν σέβεσαι την Αυτοδιοίκηση, δεν γίνεται τίποτα.

Και την τελευταία μέρα που έπεσε η κυβέρνηση, έλειπε μια υπογραφή, είχε μαζέψει καμιά 30αριά για να τη φτιάξει, υπογραφές, και ακόμα... δεν υπογράφηκε ποτέ. Υπογράφηκε αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

Αυτή είναι η Ελλάδα του τίποτα, αυτή είναι η Ελλάδα που δεν πιστεύει, και έρχεται ο Υπουργός που έφυγε, να μιλήσει εδώ σε εμάς για μεταρρύθμιση. Το μόνο που τον νοιάζει, τι θα γίνει αύριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εάν θέλουμε να υπηρετήσουμε τον τόπο και την Αυτοδιοίκηση, μια κατεύθυνση υπάρχει. Κύριε Υπουργέ, συζητάμε μαζί σας τα πάντα από μηδενική βάση, πάρτε το νομοσχέδιο πίσω, να μη σεβαστείτε μόνο την Αυτοδιοίκηση, που δεν τη σέβεστε, να σεβαστείτε τους ανθρώπους του μόχθου και τους ανθρώπους της περιφέρειας που έχουν όλη τη στήριξη αυτά τα δύσκολα χρόνια μόνο στον Α' και στον Β' Βαθμό και πουθενά αλλού.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καχριμάνη. Βλέπω ο Υπουργός να σας βλέπει και εσάς στο βίντεο το βράδυ.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Τι είπατε; Συγνώμη...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Αυτό είναι μια ευχάριστη είδηση, τουλάχιστον ότι έχει πάει στα υψηλά πατώματα. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν στο Μαξίμου για το θέμα του Κλεισθένη.

Να ζητήσουμε από τον Δήμαρχο Πατρέων, τον Κώστα τον Πελετίδη, να έρθει στο βήμα. Έλα Δήμαρχε, και να ετοιμάζεται ο Γιάννης ο Σγουρός.

Παρακαλώ να μην απομακρυνθεί κανείς γιατί σε λίγο θα έρθει ένα ψήφισμα.

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ενώ εμφανίζεται αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, και ανεξάρτητα από αντιθέσεις μικρές ή μεγάλες, δεν μπορεί να κρυφτεί η συναίνεση η οποία έχει ισχυρές βάσεις.

Να θυμίσω ότι όταν κλονιζόταν το σύστημα, τα συμφέροντα του κεφαλαίου, παραμονές της 15 Αυγούστου του 2015, ενώθηκαν όλοι για την υπεράσπιση του συστήματος, και για να πάμε λίγο να το δούμε. Αυτό είναι στρατηγική. Όλα τα άλλα είναι κοκορομαχία και αποπροσανατολισμός. Δεν έχετε ουσιαστικές διαφορές, θα τα βρείτε.

Να θυμίσω, επειδή είμαστε και πολλοί που έχουμε μια ηλικία, ότι πριν δεκαετίες αν έλεγες ότι μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ δεν υπάρχει άβυσσος, θα σε κοιτούσαν και θα έλεγαν ότι είσαι υπερβολικός. Η ζωή τι έφερε; Ήρθε κυβέρνηση ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ – ΛΑΟΣ. Σήμερα τι κυβέρνηση έχουμε; ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Αν αύριο οι ανάγκες είναι διαφορετικές, τι θα έχουμε; Ότι είχαμε στις 14 Αυγούστου του 2015.

Επομένως θα τα βρείτε. Δεν θα χωρίσει ο εκλογικός νόμος τη συγκολλητική... υπάρχει συγκολλητική ουσία. Δεν σας χωρίζει.

Το ενδιαφέρον σας για την ανάπτυξη, για τις επενδύσεις του κεφαλαίου, το οποίο το δείχνετε έμπρακτα, με το... ας πάρουμε τις μεταρρυθμίσεις, για να πάμε λιγάκι να δούμε τι έλεγε ο Καποδίστριας, τι έλεγε ο Καλλικράτης, τι λέτε σήμερα εσείς, ποιο ήταν το ζήτημα; Το ζήτημα ήταν ότι να δημιουργηθεί οικονομικό αντικείμενο, διότι το κεφάλαιο δεν ήθελε μικρούς Δήμους, ήθελε μεγάλους, υλοποιήθηκε ναι, γιατί αυξανόταν το οικονομικό του ενδιαφέρον. Όλα όσα γίνονται σήμερα, δεν γίνονται τυχαία, γίνονται γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα και οι πολιτικές δυνάμεις έρχονται και τις υλοποιούν.

Επομένως, εμείς λέμε ότι τα τοπικά είναι γενικά, τα γενικά είναι τοπικά, πάρετε το παράδειγμα των πόρων. Λέμε ότι θέλουμε

πόρους. Μάλιστα. Για τους Δήμους μας. η καλή μας κυβέρνηση βγήκε και έβγαλε ένα νομοσχέδιο και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ ενδιαφέρομαι έντονα να μαζέψω από όσους χρωστούν στο Δημόσιο και μαζί και στους Δήμους, να μαζέψω τα έσοδα, και όρισε και ημερομηνία. Έβαλε ότι η 1^η Μάη, συμβολικό, θα ξεκινήσει να μαζέψει τα χρήματα που χρωστάει ο λαός μας, ο οποίος οδηγήθηκε στα τάρταρα, θα πάει να πληρώσει και θα αρχίσει αν ξεπερνάνε τα 500 € που χρωστούν στους Δήμους, θα πάει να τους πάρει και το σπιτικό τους, θα πάει να τους πάρει και από τη σύνταξή τους, θα τους πάρει από το μισθό τους, ότι περιουσιακό στοιχείο διαθέτει, θα κινήσει όλες τις διαδικασίες, και όντως το κράτος όταν είναι να υπερασπίσει το σύστημα βρίσκει τους μηχανισμούς. Αλίμονο σε αυτόν που δεν έχει.

Εμείς προχθές είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, και πήραμε μια απόφαση η οποία πάει κόντρα σε αυτό το νόμο. Και φυσικά το σύστημα είναι θωρακισμένο και θα ασκήσει τον κατασταλτικό του μηχανισμό και όλους τους μηχανισμούς για να εισπράξει.

Απευθυνόμαστε εμείς λοιπόν στην ΚΕΔΕ, απευθυνόμαστε στους Δημάρχους, στα Δημοτικά Συμβούλια αυτής της χώρας. Δέχεστε εσείς αυτοί που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑ, που για την Πάτρα είναι 15.000, να πάμε να του κινήσουμε τη διαδικασία που υποχρεώνονται οι Υπηρεσίες του Δήμου, για να τους πάρουμε το σπιτικό τους; Τι σημαίνει ΚΕΑ; Πόσοι είναι σε όλη την Ελλάδα; Θα πρέπει να ασκηθεί αυτή η πίεση με τους μηχανισμούς τους; Θα το ανατρέψουμε; Δέχεστε εσείς οι άνεργοι να πάμε και να ζητήσουμε, που δεν έχουν φράγκο, που ψάχνουν να βρουν ένα μεροκάματο από εδώ και από εκεί για να επιβιώσουν, που στήνουμε ολόκληρα συστήματα, ΤΕΒΑ, για να πάμε να δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί, θα πάμε να ασκήσουμε και εκεί τους μηχανισμούς για να πληρώσουν τα χρέη στο Δημόσιο, στους Δήμους μας; Δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε; Για να πάμε στην ουσία των ζητημάτων;

Εμείς λοιπόν σαν Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις αν είναι από ένα Δήμο, έχει μια αξία. Αν έχει όμως από όλους τους Δήμους; Να το πάρουμε λοιπόν απόφαση. Αν θα το έχει και από όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Τι Τοπική Αυτοδιοίκηση είμαστε εμείς; Που λέμε ότι είμαστε και κοντά στον πολίτη; Δεν λέμε ότι είμαστε κοντά στον πολίτη και τον καταλαβαίνουμε; Αφού τον καταλαβαίνουμε, θα καθόμαστε και θα συζητάμε περί άλλων πραγμάτων; Αυτό έχουμε. Από την 1^η του Μάη πρέπει οι Υπηρεσίες να πάνε να εφαρμόσουν στους νόμους. Και αν δεν τους εφαρμόσουμε θα μας πουν ότι κάναμε μεγάλο παράπτωμα και θα έρθουν και θα μας εγκαλέσουν και θα μας οδηγήσουν και στους νομικούς δρόμους.

Άρα λοιπόν λέμε ότι έχουμε και εμείς, επειδή είναι στη διάθεσή σας και θα το αφήσω στους Προέδρους της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, να το μελετήσουν, και να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση. Δεν λέμε ότι εμείς εδώ πέρα αγωνιούμε για το λαό μας; Διαφωνείτε εσείς να απαλλάξουμε αυτές τις κατηγορίες από το να μην ενταχθούν σε αυτή τη... να σβήσουμε τα χρήματα που χρωστούν;

Να σας πω ένα παράδειγμα για την πόλη μας. Εμείς, χρωστούν γύρω στα 125 εκατομμύρια, από τα οποία... 140, τα 50 εκατομμύρια τα χρωστούν διακόσιοι. Αναζητήσαμε αυτούς που είναι με 50.000 και πάνω, και τι είδαμε; Ποιοι ήταν αυτοί που ήταν που χρωστούν στο Δήμο πάνω... που είναι μόλις διακόσιοι. Μόλις διακόσιοι στους 120.000 που χρωστούν στο Δήμο, οι διακόσιοι χρωστούν τα μισά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι ήταν αυτοί. Όλες οι μεγάλες... οι επενδυτές, αυτοί που με τα διαφημιστικά τους, που στήναμε τα μεγάλα... τους χώρους παλιότερα, που θυμόσαστε, στις πλατείες μας και παντού, για να γίνεται η διαφήμιση, πλήρωσε κανείς τους από αυτούς; Άλλαξαν τα ΑΦΜ τους, διότι το κράτος μας, οι κυβερνώντες, επειδή ξέρουν να θωρακίζονται, όταν δημιουργηθούν χρέη, έσβησε η εταιρεία. Τι έμειναν; Τα χρέη. Για

αυτούς όμως υπάρχουν απαλλαγές. Αυτοί έχουν νομικούς να τα λύσουν και δεν θα πάρουμε δεκάρα από αυτούς.

Από ποιον θα πάμε να πάρουμε; Αυτό δεν το ξέρει η κυβέρνηση; Όλα τα ξέρει και σοφή είναι. Σε αυτό δεν γνωρίζει ότι δεν έχεις λαμβάνειν από αυτούς που έχει το χρήμα; Γιατί δεν έχει εμπειρία η ίδια; Από τις περίφημες λίστες Λαγκάρντ και λοιπά, τι έχει συγκεντρώσει; Όλοι θωρακίστηκαν και τα λύσανε.

Θα έρθει επομένως εδώ να δούμε αυτό το ζήτημα.

Κλείνοντας λοιπόν, σας αφήνω τις αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου που ήταν στις 9 του Μάη, και καλούμε όλους τους Δημάρχους, όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, την ΚΕΔΕ, να κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση, και εδώ θα αποδείξουμε με ποιον είμαστε. Δεν θα το αποδείξουμε στα άλλα. Εδώ είμαστε. Διότι δεν είναι τίποτα ουδέτερο. Η κοινωνία μας είναι ταξική, υπάρχουν αυτοί που κερδίζουν και αυτοί που χάνουν. Εμείς με ποιους είμαστε; Στην Πάτρα εμείς είμαστε με αυτούς που χάνουν. Αυτούς θα υπερασπιστούμε, και εδώ, επάνω σε αυτό το ζήτημα, θα αποδείξουμε και στο μέλλον με ποιους θα πάμε, ποιους θα αφήσουμε, και θα φύγουν και όλες οι άλλες οι κορώνες και οι μάχες που δίνουμε εδώ μέσα.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Πελετίδη.

Θα παρακαλέσουμε τον Γιάννη τον Σγουρό να έρθει στο βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, και να πούμε, Γιάννη Μπουτάρη, συμπαραστεκόμαστε απολύτως και στο Δήμο και στην προσπάθεια την οποία κάνατε χθες επ' αφορμής της πλημμύρας, και που ετέθη από κάποιον επικεφαλής παρατάξεως, τον κύριο Λεβέντη, τι κάνουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι κάνουν τα πάντα πάνω στα όρια που τους έχουν δώσει.

Ελάτε, κύριε Σγουρέ.

Ι. ΣΓΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Αγαπητοί συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, ακούγοντας τον Υπουργό αλλά και όλα τα μέλη που πήραν το λόγο, της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, τους επικεφαλής των κομμάτων, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε την ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το 1994 ψηφίστηκε ο Καποδίστριας. Από 6.000 Δήμους πήγαμε στους 1.300, μαζί με τις Κοινότητες. Επίσης η διορισμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έγινε αιρετή, με 54 Νομαρχίες και 3 Υπερνομαρχίες. Το 2010 τον Μάιο ψηφίστηκε ο Καλλικράτης. Και από 1.300 Δήμους και Κοινότητες, πήγαμε στους 325 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες. Σε όλα αυτά τα χρόνια, δεν έγινε μία ουσιαστική συζήτηση, διάλογος, διαβούλευση, για να επιτευχθεί αυτό που σήμερα όλοι λέμε, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλλει ουσιαστικά στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και έχει τη μικρότερη βοήθεια, συμπαράσταση, από την εκάστοτε κεντρική εξουσία; Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Άρα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μεταρρυθμίσεις χωρίς πόρους και αρμοδιότητες δεν γίνεται. Είναι λόγια του αέρα. Χωρίς νομοθετική κάλυψη, όλοι οι εν ενεργεία Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Περιφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, δεν έχουν τη βουλευτική ασυλία που έχουν οι Βουλευτές και το νόμο περί προστασίας Υπουργών. Άρα λοιπόν, η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη και σε αυτά είναι τα βασικότερα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών να κοινοποιήθηκε σε όλους μας πριν από λίγες μέρες. Ωστόσο νομίζω ότι ήταν τόσο προβλέψιμο, που όλα όσα είπαμε στο προηγούμενο Συνέδριο, ισχύουν στο ακέραιο. Τότε είχαμε λίγο έως πολύ προεξοφλήσει ότι η νομοθετική παρέμβαση δεν αναμενόταν να αφορά την πεμπτοσύνη της λειτουργίας μας, αλλά θα περιοριζόταν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που καίνε την κυβέρνηση. Ποιες είναι αυτές; Ο χρόνος και ο τρόπος των εκλογών. Επιβεβαιωθήκαμε εκ του αποτελέσματος στο ακέραιο.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν οδηγεί στη Διοικητική Μεταρρύθμιση που η Αυτοδιοίκηση επιδιώκει. Δεν στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού επιτελικού κράτους. Δεν κάνει αναφορά σε αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ενίσχυση των Περιφερειών με πόρους και προσωπικό, που τόσο έχουν ανάγκη. Δεν προωθεί την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, παρ' όλες τις ευχές και τις προσευχές. Δεν μας δίνει τις ελάχιστες κανονιστικές αρμοδιότητες που θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε.

Συμπερασματικά λοιπόν, σε επίπεδο αλλαγών και καινοτομιών σε διοίκηση και λειτουργία του κράτους, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών κάνει μία τρύπα στο νερό. Όπως είπα, είναι ένα πουκάμισο αδειανό. Μακάρι βέβαια να περιοριζόταν μόνο σε αυτό. Θα λέγαμε: πέρασε και δεν ακούμπησε. Αυτό που αλλάζει είναι το εκλογικό σύστημα και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών και μάλιστα επί το χείρον.

Οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Η κυβέρνηση, για να επιβιώσει από την πολιτική λαίλαπα που βλέπει να έρχεται, προτιμά να παραδώσει στη φωτιά της ακυβερνησίας τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με την απλή αναλογική, αρκεί η ίδια με της μειοψηφικές παρατάξεις της να μπορεί να διαδραματίζει ρόλο μεταρρυθμιστή. Με συγχωρείτε, αλλά Νέρωνα έπρεπε να το λένε το σχέδιο νόμου και όχι Κλεισθένη.

Τον παραλογισμό του Υπουργείου συμπληρώνει η πρόβλεψη περί χρονικής παράτασης της θητείας των αιρετών, που εγείρει ξεκάθαρα ζητήματα αντισυνταγματικότητας και παραβίασης βασικών αρχών του Ενωσιακού Δικαίου. Όχι, το έχω ξαναπεί, δεν φοβόμαστε την απλή αναλογική. Όμως πέρα και πάνω από όλα, σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, πρέπει να συνδυάζεται η αποτύπωση της δημοκρατικής λαϊκής ετυμηγορίας, με την καλή και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Και το νέο σύστημα θα επιφέρει με μαθηματική ακρίβεια τρία βασικά δεινά. Ακυβερνησία, αστάθεια, συναλλαγή. Η ιστορία γράφει

και δεν ξεγράφει, ότι όποτε η απλή αναλογική εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, έφερε την καταστροφή. Το 1926 ως το 1928, είχαμε 13 κόμματα στη Βουλή, πέντε κυβερνήσεις σε 2 χρόνια. Μετά, η περίοδος '32 – '36. Δεν συμφωνούσαν να συγκυβερνήσουν ο Τσαλδάρης με τον Βενιζέλο. Είχαμε τέσσερις εκλογές σε 4 χρόνια. Η απλή αναλογική και η ασυνεννοησία, οδήγησαν στο τέλος της δημοκρατίας με τον Μεταξά. Η απλή αναλογική εφαρμόστηκε την περίοδο '50 – '52. Μπήκαν στη Βουλή 13 κόμματα. Μαζεύαμε τα κουρέλια μας μετά τον εμφύλιο και δεν είχαμε ισχυρή κυβέρνηση για 2 χρόνια. Αυτό θέλουν; Θέλουν το χάος;

Ο Υπουργός λέει ότι πρέπει να αναπτυχθεί κουλτούρα συνεργασιών. Καταρχήν, είναι αστείο ένα κόμμα που καταψήφισε τον Καποδίστρια, καταψήφισε τον Καλλικράτη, που έλεγε ότι θα καταργήσει τον Καλλικράτη, σήμερα να μας κουνά το δάχτυλο και να μας υποδεικνύει πώς θα αναπτύξουμε κουλτούρα συνεργασιών.

Πληροφορώ λοιπόν τον κύριο Υπουργό, ότι αγαπάμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθόμαστε από οποιαδήποτε θέση, είτε του Νομάρχη, είτε του Περιφερειάρχη, είτε του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή του υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου, ότι είμαστε παρόντες και η παρουσία μας πηγάζει από την αγάπη και την προσφορά στα κοινά. Ας μην απογοητεύουν και αυτούς τους ελάχιστους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν, για άλλα κέρδη.

Λοιπόν, πληροφορώ τον κύριο Υπουργό ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, έχουμε αναπτύξει στην πράξη συνεργασίες υπερκομματικές και διακομματικές, για το καλό του θεσμού και των πολιτών. Έτσι προέκυψαν πολλές ριζοσπαστικές εκλογές και αλλαγές, όπως ο νέος θεσμός της αιρετής Περιφέρειας. Δεν ήταν εύκολο. Έγινε πολλή δουλειά και για να φτάσουμε από το 2003 στο 2010, πέρασαν τόσα χρόνια, δουλέψαμε πολύ σκληρά, αναπτύχθηκε ένας έντονος διάλογος κατ' επανάληψη, και σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο, και σε άλλα μέρη της

πατρίδος μας, και στην επαρχία, με πάρα πολύ βασικές θέσεις. Και έτσι φτάσαμε στην ουσιαστική αλλαγή που έφερε τον Καλλικράτη με τις 13 Περιφέρειες και τους 325 Δήμους. Δεν ισοπεδώνονται, δεν μηδενίζονται, οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί τόσα χρόνια προσέφεραν και προσφέρουν. Μην τους μηδενίζουμε για θέματα τα οποία αφορούν την κεντρική εξουσία.

Επομένως λοιπόν, αλλού τα μαθήματα. Εμείς δεν φοβόμαστε συνεργασίες. Αυτή όμως είναι η μία όψη του νομίσματος. Η εξιδανικευμένη. Ποιος εγγυάται ότι με αυτό το σύστημα θα επικρατήσει η κουλτούρα των συνεργασιών και όχι το αλισβερίσι για τις θέσεις και αξιώματα;

Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς τα παχιά και ανέξοδα λόγια περί μεταρρυθμίσεων, έδωσαν τη θέση τους σε ένα απαράδεκτο σχέδιο νόμου, που αποδομεί την Αυτοδιοίκηση και μετατρέπει τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς από εστίες σταθερότητας, σε εστίες μπάχαλου. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί.

Για αυτό το λόγο καλούμε την κυβέρνηση να το αποσύρει και να ξεκινήσει ο ουσιαστικός διάλογος από την αρχή, στους Δήμους και στις Περιφέρειες, άρθρο – άρθρο και συμφωνία – συμφωνία, ώστε να μπορέσουμε σε αυτούς τους 2 μήνες να προλάβουμε μία ουσιαστική μεταρρύθμιση η οποία θα επικαιροποιήσει και τον Καποδίστρια, και τον Καλλικράτη. Όλα τα υπόλοιπα, μεταξύ αλληλογραφίας ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ και Υπουργείο Εσωτερικών, είναι μάταιος κόπος.

Την καλούμε να μην διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία των θεσμών του κράτους στην προσδοκία ενός αβέβαιου και σε κάθε περίπτωση αμιγώς κομματικού οφέλους.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ο χρόνος είναι ελάχιστος. 2 μήνες δεν είναι τίποτα. Θέλει πολύ σκληρή δουλειά από όλους, ανεξαρτήτως πού ανήκει ο καθένας. Αυτοί όμως που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι θα συμβεί σε

περίπτωσης που έρθει ένα σχέδιο νόμου και το οποίο επικυρωθεί στη Βουλή και το οποίο θα βάλει φρένο στην ανάπτυξη για όφελος των πολιτών.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Λαμπάκης, έχει το λόγο.

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Χθες ο Πρόεδρός μας, ο κύριος Πατούλης, και σήμερα ο κύριος Αγοραστής, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, με μια ενδεδειγμένη τοποθέτηση κάλυψαν το αντικείμενο του Συνεδρίου μας σε τεράστιο βαθμό. Εμένα με εντυπωσίασε η κάλυψη αυτή η λεπτομερής.

Και επειδή προηγήθηκε η τοποθέτηση του Υπουργού, είμαι αναγκασμένος να επανατοποθετηθώ απέναντι στην ολιγόλεπτη αυτή συμπεριφορά μου πάνω στο βήμα και να κάνω μια κρίση, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιμέναμε σήμερα ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού για να δούμε κατά πόσο αυτή η αγωνιώδης προσπάθεια όλων των αυτοδιοικητικών στους δύο Βαθμούς, όπου το όνειρό μας είναι μια άλλη Αυτοδιοίκηση και η αγωνία μας είναι πώς θα καλύψουμε τις τωρινές ανάγκες ενός λαού, που επί οκτώ χρόνια η απόλυτη αλήθεια είναι ότι μόνο εμείς μπορούμε και τη στηρίζουμε, καταφέρνοντας να δημιουργήσουμε κάποιες λύσεις εκεί που ο πόνος περισσεύει. Σήμερα συνάντησα έναν Υπουργό, ο οποίος στην παράκληση του Προέδρου μας να έρθει να απαντήσει στα όσα είπε ο ίδιος ο Πατούλης μετά από αυτόν, αρνήθηκε.

Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή δεν είχε απαντήσεις σε αυτά τα οποία είπαν μετά από αυτόν οι Πρόεδροί μας οι δύο, ή απαξίωσε το σύνολο του αυτοδιοικητικού κόσμου.

Όποιο και αν είναι αλήθεια, είναι κακό. Εγώ θα προτιμούσα να είναι το πρώτο, γιατί αν είναι το πρώτο και αν πραγματικά σήμερα στο Μαξίμου υπάρχει αυτή η γρήγορη συνεδρίαση, σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις σε αυτό το κόμμα που μας κυβερνάει και σε αυτή την κυβέρνηση, που όπου και αν ανήκουμε ιδεολογικά

και κομματικά, είναι η κυβέρνησή μας, την οποία στα καλά πράγματα είμαστε υποχρεωμένοι δεξιοί, αριστεροί και ΠΑΣΟΚοι να τη στηρίζουμε, να τη στηρίζουμε γιατί πολυτέλειες δεν υπάρχουν πλέον συγκρούσεων ανοήτων, που δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο στην κομματικοποίηση. Και κοιτάξτε παρακαλώ να δείτε αυτό το οποίο επικαλείται ο Υπουργός και η κυβέρνηση, ως το θεμελιώδη λίθο αυτού του νομοθετήματος, μάλλον του σχεδίου νόμου, που είναι τι άλλο; Ο δήθεν πολιτικός πολιτισμός και οι συναινέσεις. Δείτε πώς καταρρίπτεται όταν τουλάχιστον εγώ εκεί που ήμουν παρακολουθώντας εκ πλαγίου και από πίσω τον Υπουργό, διαπίστωσα με τη γλώσσα του σώματός του ότι δεν μας άκουγε. Δεν άκουγε ο Υπουργός αυτούς οι οποίοι με αγωνία μίλαγαν, όχι για την καρέκλα τους, αλλά ούτε και κομματικά. Διαπιστώσατε εσείς από τον κύριο Αγοραστό και από τον κύριο Πατούλη, ότι μίλαγε κομματικά; Ότι υπερασπιζόταν τις πολιτικές και κομματικές θέσεις της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ή του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ; Εγώ δεν το κατάλαβα, και αν υπάρχει ένας να κατάλαβε κάτι τέτοιο, εδώ είναι οι ομιλίες τους, εδώ είναι οι τοποθετήσεις, δείτε τις και συγκρίνετέ τις με αυτήν του Υπουργού μας, γιατί και αυτός Υπουργός μας είναι, όπως και η κυβέρνησή μας... όποια και αν είναι αυτή κάθε φορά.

Μια νευρική κατάσταση, η οποία ήταν τραγική νευρική κατάσταση, όπως και την πρώτη φορά, και μια ανάγκη να μεταφέρει την κομματικοποιημένη σύγκρουση απόψεων μέσα στη Βουλή, να τη φέρει εδώ. Μα εμείς εδώ είμαστε κομματικοί αντιπρόσωποι; Εμείς εδώ θεμελιώνουμε τα επιχειρήματα του κόμματος όπου ανήκουμε ο καθένας ή δεν ανήκουμε; Εδώ εμείς μιλάμε αυτοδιοικητικά.

Κοιτάξτε λοιπόν τι είπε. Είπε ότι οι αυτοδιοικητικοί είναι καλοί και είναι και κακοί. Έχει και καλούς, έχει και κακούς. Και βέβαια είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι εμείς κατευθυνόμαστε... ή υπάρχουν μάλλον χώροι εδώ μέσα στην Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι μας οδηγούν

σε κομματικοποίηση και σε δημιουργία αντιπολιτευτικού ρεύματος προς την κυβέρνηση.

Αυτό το παραμύθι, το ότι ένας δεξιός Δήμαρχος αγωνίζεται στο Δήμο του ή στην ΠΕΔ, όπου και αν υπάρχουμε, αγωνιζόμαστε πρώτα για τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ή το ΚΚΕ, είναι τεράστιο λάθος. Λάθος γιατί; Γιατί ο Υπουργός εδώ σήμερα μας είπε ότι δεν κατάλαβε τι σημαίνει αυτοδιοικητική εικόνα. Γιατί; Πέραν των άλλων, γιατί δεν έχει περάσει ποτέ από αυτό. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι αδίκημα, γιατί το ότι δεν πέρασες σημαίνει ότι πέρασες από άλλα μετερίζια. Εδώ όμως χρειάζεται αυτό που είπε ο Γιώργος ο Πατούλης. Παραπάνω σεβασμό σε όλους εμάς που πονάμε, εγώ 7,5 χρόνια, κάποιοι άλλοι πολύ περισσότερο, έξι 4ετίες είπε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου. Αυτόν τον σεβασμό πότε θα τον εκπέμψεις, κύριε Υπουργέ; Και όσοι άλλοι εκεί πιστεύετε ότι πρέπει να περάσει ένα μεταρρυθμιστικό σύστημα το οποίο έχει πραγματικά μόνο απλή αναλογική και βέβαια *repetitio est mater studiorum*, η επανάληψη είναι μητέρα των επιστημών, αλλά εγώ δεν θα πέσω τώρα στο λάθος να σας κουράσω λέγοντας ένα προς ένα όλα τα όσα είπαν προηγούμενα οι άλλοι καλοί μου συνάδελφοι.

Ακούστε όμως τι είπε ο Υπουργός. Ο Υπουργός είπε σήμερα ότι ακούει μόνο τον εαυτό του. Αυτό είπε. Γιατί όταν μιλάμε επί ενάμισι χρόνο μέσα στην Επιτροπή, μια εβδομάδα πριν φύγαμε και είπαμε πώς φεύγουμε; Επειδή δεν μας σέβεται, είπαμε ότι δεν μιλάμε. Μια εβδομάδα ακούγαμε δια των εκπροσώπων της ΚΕΔΕ. Αυτό το θεωρεί φυγή.

Λέει ότι είμαστε ισοπεδωτές και μηδενιστές. Όχι, δεν είμαστε. Εγώ αποδέχομαι ότι στο κεφάλαιο της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας, έχει σημεία το νομοσχέδιο τα οποία είναι πραγματικά πολύ καλά. Και μάλιστα στο θέμα της ενέργειας εγώ έχω Αντιδημαρχία Ενέργειας στην

Αλεξανδρούπολη και πάω πάρα πολύ καλά. Και βλέπω τώρα ότι πολλά από αυτά τα οποία πρότεινα τα έχει μέσα.

Φτάνει όμως, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αυτό το στοιχείο της καλοσύνης να με βάλει υπέρ του νομοσχεδίου, όταν καταστρέφεται ο αυτοδιοικητικός κόσμος και όλη η Τοπική Αυτοδιοίκηση; Είναι δυνατόν εγώ να τα βάλω αυτά στη μια μεριά και από την άλλη μεριά ζυγίζοντάς τα να πάει περίπου στο ίσο ή λίγο κάτω αυτό, οπότε θα πω ας το σώσω;

Άρα το ψήφισμα το ότι δεν αποτελεί βάση συζήτησης το νομοσχέδιο διότι δεν μπορεί να συζητήσουμε με αυτά τα στοιχεία που έχει μέσα, αλλά από την αρχή, είναι μια λογική, ένα λογικό συμπέρασμα, το οποίο δεν μπορεί να το κλονίσει κανείς.

Τι άλλο είπε; Είπε ότι ο Φιλόδημος... Μα δεν... Ήρθε ο Υπουργός να μας πει ότι έχει καταμερίσει ένα ποσό κάποιων εκατομμυρίων, στο οποίο μας δίνει παιδικές χαρές, μας δίνει μηχανήματα. Εγώ δεν θα πω αυτά που είπε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ότι δεν έχουμε πραγματικά χειριστές όταν θα τα πάρουμε. Εγώ θα πω, μα είναι αυτό διοικητική μεταρρύθμιση; Το ότι παίρνω ένα κομμάτι από το οικονομικό ντορβά και το βάζω εκεί και λέω πάρτε μηχανήματα σύμφωνα με τη δυναμική του πληθυσμού σας; Αυτό έχει καμία σχέση με τη διοικητική μεταρρύθμιση;

Ευχαριστούμε, αλλά στο κάτω-κάτω λεφτά του λαού είναι, τα οποία σου είπε ο λαός να τα διαχειριστείς. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με την ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση; Καμία απολύτως.

Και λέω, α όχι, κάνετε λάθος, έχομε πολλές αλλαγές. Ποιες δηλαδή; Α, στην καταστατική θέση των αιρετών. Δηλαδή; Δηλαδή αν εγώ κατηγορηθώ από έναν πολίτη και πάει η υπόθεσή μου στον εισαγγελέα, και έχω σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, λαθεμένη, όπως τόσες φορές, έγινε η παραδοχή, και με στείλει στο ακροατήριο μετά από τρία χρόνια, αλλά ενδιάμεσα μου βάζει και χίλια ευρώ χρηματική εγγύηση...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Και χωρίς...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Εγώ ρωτάω, με σεβάστηκες εμένα τον αυτοδιοικητικό; Που θα με βάλεις σε αργία δύο και τρία χρόνια, ενώ είμαι εκλεγμένος...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ πολύ ολοκληρώστε, κύριε Δήμαρχε.

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: ...θα με βάλεις εμένα σε αργία και αυτό είναι σεβασμός; Σε καμία περίπτωση.

Και λέω λοιπόν, πέραν όλων των άλλων, η πολιτική συναίνεση και η δυνατότητα συμβιβασμών χάριν του λαού, πρέπει να ξεκινά με πολιτικό πολιτισμό από τα κάτω προς τα πάνω. Εάν σε μια μη αριστερή κοινωνία, τι να κάνουμε, η κοινωνία μας δεν είναι αριστερή, όσο ο Μπίρμπας και αν ήθελε χθες να μετράει από τους 65, έβγαλε 48 ότι δεν ήθελαν το νομοσχέδιο. Δεν είναι αριστερή η κοινωνία μας. Δεν είναι. Θέλεις να είναι, Δήμαρχε Πατρέων, ταξική; Είναι ταξική. Αυτή η διαπίστωση όμως δεν μας αναγκάζει να πούμε ότι η απλή αναλογική δεν μπορεί να συμβεί για πάρα μα πάρα πολλούς λόγους;

Ελάτε λοιπόν να συζητήσουμε, ελάτε εδώ καλόπιστα, γιατί εμείς είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, να καθίσουμε να βρούμε λύσεις οι οποίες ευνοούν τις κοινωνίες μας, και από εκεί και πέρα χωρίς ψήγματα πολιτικής αλητείας, γιατί ξέρετε, η πολιτική αλητεία δεν έχει δυστυχώς ποινές. Ενώ η ποινική έχει, δηλαδή εξύβρισης; 361, πάρε και έξι μήνες ποινή φυλακίσεως, όταν στοιχειοθετείται το αδίκημα αυτό. Στην πολιτική αλητεία όμως, την οποία την περιγράφω ως στοιχεία και δεν λέω ότι είναι αυτός πολιτικός αλήτης, η πολιτική αλητεία που έχει ασέβεια στον αυτοδιοικητικό κόσμο, καμία απολύτως κατανόηση, δεν ακούει η κυβέρνηση και ο Υπουργός...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κύριε Δήμαρχε, ολοκληρώστε.

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: ...όλο αυτό το λαό, εδώ τώρα έχουμε στοιχεία πολιτικής αλητείας, που ο λαός από την Τρίτη και μετά όταν θα

κατέβουμε στους δρόμους, θα πάμε παντού, σε κάθε γειτονιά, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία και η Αυτοδιοίκηση πεθαίνει με αυτό το νομοσχέδιο, θα δούμε, θα πάει ανάποδα ο λαός ο οποίος αγαπά την Αυτοδιοίκηση και εμάς τους εκπροσώπους ή δεν θα πάει ανάποδα από την κυβέρνηση;

Εγώ δεν το θέλω αυτό. Εγώ θέλω ορθά να καθίσει ο κόσμος να σκεφτεί σε κάθε εκλογική διαδικασία αν πρέπει να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να έρθει κάποιος άλλος.

Αν λοιπόν ο Υπουργός θέλει αληθινή δημοκρατία, εδώ είναι η δημοκρατία η αληθινή. Μέσα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο κύριος Κατσιφάρας έχει το λόγο. Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Και να ετοιμάζεται ο κύριος Μπουτάρης.

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί συνάδελφοι.

Νομίζω ότι είναι κοινός ο τόπος ότι το εθνικό διακύβευμα είναι η ανασυγκρότηση και η αναδιάταξη και της θεσμικής δημοκρατίας, και της παραγωγικής βάσης της χώρας. Για να μπορέσει να πατήσει στα πόδια της, να αντιμετωπίσει μετά από χρόνια που ουσιαστικά έχει ματώσει η κοινωνία, το επόμενο διάστημα. Πολύ πιο δύσκολο. Σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, που λυπάμαι, δεν έγινε μια αναφορά, από κανένα κόμμα που μίλησαν. Όταν σε όλο το γεωπολιτικό κομμάτι το ανατολικό υπάρχει τέτοια ρευστότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που θα συμπαρασύρει πολλά πράγματα. Να δείτε πόσο κοντά βλέπει ένα πολιτικό δυναμικό της χώρας. Αυτό εν ονόματι μιας σκοπιμότητας και τίποτε παραπάνω.

Συμφωνούμε; Εδώ είναι, εδώ θα τοποθετηθούμε. Συμφωνούμε ότι το διακύβευμα είναι να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός; Από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση; Εάν συμφωνούμε, και το πιστεύουμε, ένα συμφωνούμε και το πιστεύουμε, μπορούμε σε τρεις άξονες να πατήσουμε. Τρεις.

Ο ένας. Τι από τον Καλλικράτη δεν εφαρμόστηκε τα προηγούμενα πέντε χρόνια; Υπάρχουν θέματα που ήταν συνταγματικά και δεν εφαρμόστηκαν; Υγεία, έκανε κανείς αναφορά; Κανείς. Οι κορώνες πάνω, η αναφορά καμία. Συμφωνούμε η υγεία όπως προέβλεπε ο Καλλικράτης, να περάσει στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση; Εάν συμφωνούμε, ένα αίτημα.

Δεύτερο. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας έγινε Ανεξάρτητη Αρχή, ναι ή όχι; Δεν έγινε. Χρειάζεται αναδιατύπωση τώρα; Όχι. Εκεί είναι.

Υπήρχαν άλλες αρμοδιότητες από τον Καλλικράτη που δεν εφαρμόστηκε; Και όλοι... αναφορά κανείς δεν κάνει καμία, γιατί δεν τον πίστευαν ούτε τότε τον Καλλικράτη. Δάκρυα και τότε, δάκρυα και τώρα. Όχι, θα πούμε αλήθειες, αλλά όλες τις αλήθειες. Όχι τις μισές.

Ένα λοιπόν είναι μπροστά η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ για τα θέματα που προέβλεπε θεσμικά ο Καλλικράτης και δεν υλοποιήθηκαν μέχρι τώρα.

Δεύτερον. Τι περαιτέρω επιτρέπει το Σύνταγμα να περάσουν ως αρμοδιότητες; Πάρα πολλά. Δεύτερος άξονας αυτά τα οποία επιτρέπει το Σύνταγμα, δεν είναι αντισυνταγματικά, και αφορά τη δυνατότητα των κανονιστικών πράξεων. Καμία αναφορά σε κανονιστικές πράξεις. Έκανε ο αγαπητός Δήμαρχος μια αναφορά με 17 υπογραφές, ναι. Αφού δεν έχει αρμοδιότητα η Αυτοδιοίκηση κανονιστικές πράξεις. Για μια Υπουργική Απόφαση. Προσέξτε, δεν μιλάμε να νομοθετήσει ένα διαβουλευόμενο Σώμα. Κανονιστική πράξη.

Άρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτά που μπορεί από το θεσμικό πλαίσιο να περάσουν τώρα.

Και το τρίτο, ο άλλος άξονας, ένα νέο πλαίσιο που θα μπει για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πάμε με συγκεκριμένη θέση στην αναθεώρηση του Συντάγματος, και να πάμε μέσα από εκεί. Το πρώτο άρθρο στην αναθεώρηση να είναι η κατοχύρωση της Περιφερειακής Διακυβέρνησης. Να φανεί και η πολιτική μας

βούληση. Διαφορετικά είναι στα λόγια. Θα γίνει μια μάχη χαρακωμάτων τώρα, που δεν θα επηρεάσει πουθενά το περιεχόμενο και την προοπτική της Αυτοδιοίκησης.

Οι πόροι. Σήμερα το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει; Είμαι από αυτή τη σχολή που λέει θα πάρουμε ευθύνες στην Αυτοδιοίκηση. Από αυτή τη σχολή. Θα πάρουμε ευθύνες. Οι ευθύνες δεν είναι μόνο στα καλά, είναι και στα αρνητικά. Και στη φορολογία. Θα πάρουμε. Και στο ΦΠΑ. Θα πάρουμε. Δεν θα πετροβολούμε τους άλλους.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Βεβαίως. Δεν θα πετροβολούμε. Επιτρέπει σήμερα; Μπορούμε να ξεκινήσουμε; Εγώ λέω ναι. Και σε νέα εργαλεία. Πάλι το επιτρέπει. Καμία αναφορά συγκεκριμένη. Καμία.

Άρα λοιπόν, σε ότι αφορά κανονιστικές πράξεις, ένα, εκεί πραγματικά που μπορεί και επιτρέπει τώρα το Σύνταγμα.

Το δεύτερο, συνταγματική αναθεώρηση με συγκεκριμένη ατζέντα, όπου εκεί και την προηγούμενη φορά έβαλα και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν έχει ατζέντα η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος που να αφορά την κοινωνία, τους πολίτες που έχουν ματώσει; Με τι πρόσωπο θα βγούμε έξω; Μόνο το διαχειριστικό των εξουσιών που θα έχουμε μόνο ως Αυτοδιοίκηση; Τα αιτήματα της κοινωνίας πού θα τα αφήσουμε; Γιατί εκεί όχι; Έχουμε όμως το εργαλείο της συνταγματικής αναθεώρησης.

Και βεβαίως, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν δύο θέματα που μπορούν να περάσουν. Μητροπολιτικές Περιφέρειες. Είναι καμία νέα τομή η Μητροπολιτική Περιφέρεια; Γιατί δεν γίνεται αναφορά; Γιατί; Ως μοντέλο πρακτικό, αποτελεσματικό, που δεν πειράζει τίποτα από αυτά που ξέρουμε τα καθιερωμένα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα φοβικό πολιτικό σύστημα, που δεν μπορεί ακόμη και σήμερα, παρά την εμπειρία των οκτώ χρόνων χρεοκοπημένης χώρας, να ξανά αναδιατάξει και να φέρει

όραμα, εμπιστοσύνη και προοπτική στην κοινωνία. Μια νέα ριζοσπαστική προσέγγιση. Με την κοινωνία κοντά. Αυτά είναι τα μεγάλα προτάγματα.

Σε ότι αφορά τον εκλογικό νόμο, γιατί εκεί θα παιχτεί μόνο, ενώ εμείς πρέπει να βάλουμε την ατζέντα στις θεσμικές αλλαγές. Προσέξτε, δεν βάζουμε την ατζέντα στις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, που θα είναι η σύγκρουση με το κεντρικό κράτος, παρά παρασυρόμαστε και εμείς και πάμε στον εκλογικό νόμο.

Είναι ουδέτερος; Προφανώς δεν είναι ουδέτερος. Και κανένας εκλογικός νόμος δεν είναι ουδέτερος. Και την ιστορία στην πατρίδα μας την ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν με την απλή αναλογική μέχρι τώρα; Δεν ξέρουμε πως έχει χρησιμοποιηθεί και η ενισχυμένη αναλογική; Λίγο να ανατρέξουμε και να βάλουμε τα εκλογικά συστήματα. Δεν υπήρχε εκλογική αναμέτρηση χωρίς πριν μια αλλαγή του εκλογικού νόμου. Από όλα τα κόμματα, και από αυτά που υπηρετούμε και ήμουν και είμαι και θα είναι και αύριο.

Το ερώτημα είναι, σήμερα έχουμε μια συμμετοχική δημοκρατία, αγαπητοί συνάδελφοι; Βαθιά συμμετοχική όμως. Τι έχουμε; Έχουμε κοινοβουλευτικό σύστημα, καταρχήν χωρίς να λειτουργούν τα κόμματα. Να έχουν πολιτική λειτουργία. Η δε συμμετοχή των κοινωνικών κινημάτων, είναι στα όρια ή της γραφειοκρατίας, τυπικά τα καλούμε, τυπικά δεν έρχονται, (...) μια οποιαδήποτε διαβούλευση και τίποτε μετά.

Ο τρόπος που προσεγγίζεται δίνει κυβερνησιμότητα στο θεσμό; Όχι. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε μια καλύτερη και αναλογικότερη εκπροσώπηση της βούλησης της κοινωνίας, με κυβερνησιμότητα. Να μην ακυρώνεται η λειτουργία ενός θεσμού.

Υπάρχουν μοντέλα σε αυτή την κατεύθυνση; Βεβαίως υπάρχουν. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχουν τα μοντέλα, που θα βρούμε τα αντίβαρα, που θα βρούμε τον νέο Οδικό Χάρτη των συλλογικών Οργάνων, θα δούμε το κάτω πλαφόν, να μην είναι όμηρος ο Δήμαρχος και ο Νομάρχης σε οποιαδήποτε... αισθάνεται

αδυναμία μειοψηφίας. Υπάρχουν και τα κάτω πλαφόν. Γιατί δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία;

Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ εκτιμώ το εξής. Έχουμε μπροστά μας ένα δίμηνο. Μπορούμε να το κάνουμε ένα δημιουργικό δίμηνο για την Αυτοδιοίκηση. Αλλά εκεί να αφήσουμε λίγο τα κόμματα στην άκρη. Λίγο. Όχι να μην τα σεβόμαστε, όχι να μην είμαστε μέλη. Και μέλη και γραμμή θα έχουμε και τα πάντα. Αλλά στην έκφραση της Αυτοδιοίκησης να δώσουμε μια νέα ώθηση. Και μπορούμε πραγματικά να το κάνουμε. Είναι στο χέρι μας αυτές οι αλλαγές, οι μεγάλες αλλαγές, και για την πατρίδα, και την Αυτοδιοίκηση, και για την κοινωνία των πολιτών, και για τη δημοκρατία, να γίνουν.

Και πάνω από όλα, όποια μεταρρύθμιση, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, αν δεν συνοδεύεται με γνήσια έκφραση της κοινωνίας, δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα.

Και νομίζω δύο θέματα πρέπει να σηκώσουμε πάνω μας, πέρα από αυτό που είπε ο Δήμαρχος Πατρέων. Τη συνταγματική κατοχύρωση της οικογενειακής στέγης ως δικαίωμα, ιερό δικαίωμα στους πολίτες. Και το δεύτερο, να μιλήσουμε τι κατώτατο μισθό θέλουμε για τα παιδιά μας, αγαπητοί φίλοι. Θα μιλήσει κανείς σε αυτή την πατρίδα; Βγαίνουμε από την κρίση; Βγαίνουμε από τα προγράμματα; Με τι κατώτατο μισθό; Μόνο για το διαχειριστικό κομμάτι της διοίκησης θα έχουμε άποψη; Εάν θέλουμε πραγματικά να ξανά δούμε την Ελλάδα να έχει χαμόγελα, να έχει προοπτική, θα το δούμε στη νεολαία. Και θα το δούμε στη νεολαία όταν την εκφράσουμε και της δώσουμε τη δυνατότητα για ένα βήμα μπροστά.

Σας ευχαριστώ, ένα δημιουργικό κομμάτι και καλή δύναμη.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε και τον κύριο Κατσιφάρα.

Όπως είχα προαναγγείλει, ο κύριος Μπουτάρης θα έρθει στο βήμα.

Θα παρακαλέσω για το θέμα της διαδικασίας, αμέσως μετά θα αναγνώσουμε ένα πρώτο ψήφισμα, το οποίο τα τεχνικά κλιμάκια ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ έχει συγκροτήσει βάσει των αποφάσεων και θα

συνεχίσουμε πριν την ψήφιση και κάποια στιγμή θα μπορούμε στην υπερψήφιση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά τις δύομισι-τρεις κάποιιοι θα φεύγουν.

Κύριε Μπουτάρη, ο λόγος σε εσάς, και αμέσως μετά ο κύριος Κουκιαδάκης.

Ελάτε, κύριε Μπουτάρη.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον Πατούλη, διότι μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Χθες είπα δυο λόγια σε κενή αίθουσα και ήταν πολύ ευγενική η χειρονομία του κυρίου Πατούλη.

Επίσης να πω ότι δεν θα σας απασχολήσω παραπάνω από τρία λεπτά.

Και να πω και ένα τρίτο, διότι άκουσα πολλά αυτές τις μέρες. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα.

Και πάμε παρακάτω.

Φτάσαμε επιτέλους μετά από δύο χρόνια να έχουμε στα χέρια μας... παραπάνω από δύο χρόνια, να έχουμε στα χέρια μας ένα νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Κλεισθένη. Με μεγάλη καθυστέρηση, με μηδενικά περιθώρια διαβούλευσης, και κυρίως με επιφανειακές μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία των Δήμων.

Ο κύριος κορμός όμως του σχεδίου αφορά την αλλαγή του εκλογικού νόμου σε απλή αναλογική. Ακόμα όμως και αυτό γίνεται λάθος.

Προσωπικά ήμουν και θα είμαι υπέρ της απλής αναλογικής. Όχι όμως όπως περιγράφεται στο νόμο. Παραδείγματα απλής αναλογικής έχουμε σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και στη διπλανή Βουλγαρία. Μια αναλογική που διασφαλίζει όμως κυβερνησιμότητα και μας οδηγεί σε συνεννοήσεις που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει καλά ακόμα και μια οικογένεια. Πόσο μάλλον ένας Δήμος.

Είχα προτείνει χωριστό ψηφοδέλτιο για Δήμαρχο και χωριστό για Δημοτικούς Συμβούλους. Ένα σύστημα που ισχύει στη

Βουλγαρία, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, και είναι ένα ουσιαστικό βήμα για την αναλογική με καλύτερη κυβερνησιμότητα.

Είχα προτείνει χαρακτηρισμό των ανταποδοτικών... ως ανταποδοτικών των ποσών που συγκεντρώνονται από την ελεγχόμενη στάθμευση, από πρόστιμα παραβάσεων στάθμευσης, από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, προκειμένου τα ποσά αυτά να χρησιμοποιούνται για προσλήψεις και ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας, μια και δεν επιβαρύνεται έτσι ο κρατικός προϋπολογισμός για προσλήψεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε 180 Δημοτικούς Αστυνόμους, διαλύθηκε η Δημοτική Αστυνομία, πέρασαν δύο χρόνια χωρίς Δημοτική Αστυνομία, και όπως ξέρετε, και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Δεν γίνεται χωρίς αστυνόμευση.

Τελικά σήμερα έχουμε 60 Δημοτικούς Αστυνόμους, και η πρότασή μου στο Υπουργείο ήταν με τα ποσά αυτά που συγκεντρώνονται, όπως σας είπα προηγουμένως, μπορούμε να έχουμε 250. Με 250 αγγέλους θα κάνουμε στην πόλη. Με 60, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται δουλειά.

Είχα προτείνει χαρακτηρισμό των κατηγοριών των Δήμων ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στο νομοσχέδιο υπάρχει μια κατηγοριοποίηση, αλλά πέραν αυτού τίποτα. Μητροπολιτικοί, ξέρω εγώ, ορεινοί, νησιωτικοί και ούτω καθεξής. Τίποτα όμως παραπάνω. Απλώς. Αυτό το ξέρουμε, δεν είναι ανάγκη να μας το πει και το νομοσχέδιο.

Ο διαχωρισμός, πέρα από το ότι η Ευρώπη είναι των Δήμων και των Περιφερειών, δεν είναι μόνο των Περιφερειών, εάν δεν γίνει ένα ξεκαθάρισμα της δουλειάς των Δήμων και των Περιφερειών, των αρμοδιοτήτων, δεν θα πάμε ποτέ μπροστά και θα μαλώνουμε μόνιμα με τους Περιφερειάρχες.

Θα σας πω ένα παράδειγμα για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Το 60-70% των σηματοδοτών στο Δήμο διαχειρίζεται η Περιφέρεια, το 30% ο Δήμος. Είπαμε στην Περιφέρεια πάρτε και το 30, να υπάρχει

μια ενιαία διαχείριση. Επτά χρόνια. Επτά χρόνια και η Περιφέρεια δεν έχει πάρει ακόμα την απόφαση. Τίποτα άλλο.

Και πολλές άλλες προτάσεις έχουμε κάνει, δεκατρείς τον αριθμό, που έχουμε καταθέσει κατά διαστήματα τα τελευταία χρόνια.

Και ας μη μιλάμε για τους αλληπάλληλους ελέγχους που περιγράφει μέσα το νομοσχέδιο, που εμποδίζουν ουσιαστικά το αυτοδιοίκητο των Δήμων.

Για να μη μακρηγορώ. Το νομοσχέδιο αυτό δεν ανταποκρίνεται στην απολύτως απαραίτητη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν πρέπει να αποσυρθεί, αλλά να προχωρήσει με διάθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών να ακούσει τις αλλαγές που ζητάμε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ είμαι από φύση μου έτσι. Δεν πας κόντρα κάπου. Προσπαθείς να δεις τη θέση του άλλου και αντίστοιχα να συνδιαλλαγείς, να κάνεις το λεγόμενο παζάρι. Λίγο εσύ, λίγο εγώ. Θα πάμε λίγο ο ένας, θα πάμε λίγο πίσω ο άλλος, για να μπορέσουμε να φτάσουμε, διότι ποιος είναι ο κοινός στόχος; Ο κοινός στόχος είναι να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρει καλύτερα ο Σκουρλέτης από εμάς, ούτε εμείς καλύτερα από τον Σκουρλέτη. Να καθίσουμε με τον Σκουρλέτη, και βέβαια σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ευθύνη και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας πρέπει να φωνάξει τον Σκουρλέτη και να του πει έλα εδώ, τι γίνεται; Γιατί είναι τόσο μεγάλη αντίδραση; Μόνο κομματική είναι η αντίδραση; Γιατί υπάρχει και αυτή, κυκλοφορεί γενικώς αυτή η ιστορία, ότι η ΚΕΔΕ πάει εναντίον του νομοσχεδίου γιατί είναι καθαρά κομματική ιστορία.

Πρέπει αυτό να το διαφεύσουμε. Πρέπει να καταθέσουμε, να πιέσουμε τον Σκουρλέτη, και ας τα ακούει αυτά και ο Τσίπρας, ότι πρέπει να κοιτάξει σοβαρά το νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Προσωπικά δεν θα επέμενα στην οικονομική αυτοτέλεια, συνολικά, μια και... των Δήμων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μια και όλοι ξέρουμε και δεν το ομολογούμε, ότι είμαστε χρεωκοπημένοι και τα λεφτά δεν φτάνουν. Θέλουν πιο σφιχτό έλεγχο τα μνημόνια, αλλά μπορούν να γίνουν πολλές άλλες τροποποιήσεις, που να βοηθήσουν να πάμε ένα βήμα μπροστά στη νέα εποχή. Δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε τώρα τέτοια πράγματα.

Το τρίτο είναι, θα αναφερθώ στο θέμα της απλής αναλογικής. Να αποτελέσει αυτό ένα νέο νομοσχέδιο, να αποχωριστεί από το νομοσχέδιο αυτό, μόνο για το εκλογικό σύστημα, και θα δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι να το φέρει, αφού τελειώσει το πρώτο, το κύριο, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν θα πάμε από πίσω προς τα μπρος, δεν θα πάμε τον τρόπο της εκλογής και μετά ποιο είναι το σύστημα που θα διοικήσει. Μας ενδιαφέρει να αποκατασταθεί πλήρως μια νέα εικόνα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και μετά μια χαρά, κάντε και την απλή αναλογική. Να δεσμευτεί ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα συζητήσει, όχι θα επιβάλλει, το επαναλαμβάνω, θα συζητήσει και όχι θα επιβάλλει, την απλή αναλογική. Όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Στην Ευρώπη είμαστε, δεν ανήκουμε στην Αφρική.

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω με μεγάλα γράμματα. Πρέπει τα κόμματα και οι αυτοδιοικητικοί να αντιληφθούμε, να αντιληφθούμε, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι κομματικά όργανα. Δεν είμαστε ούτε φιλοκυβερνητικοί, ούτε αντικυβερνητικοί. Είμαστε σε μια ή πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή συζήτηση και διεκδίκηση από όποια κυβέρνηση ορίζει τις τύχες αυτού του τόπου. Πρέπει όμως τα κόμματα και οι κυβερνήσεις να αντιληφθούν επιτέλους ότι ο Δήμος είναι το κύτταρο της κοινωνίας, ότι ο Δήμαρχος ακούει τα παράπονα των πολιτών και προσπαθεί να ικανοποιήσει, είτε είναι υπεύθυνος, είτε δεν είναι υπεύθυνος.

Είχαμε χθες την καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη. Πρωτοφανής. 70 τόνοι νερό κατά στρέμμα έπεσε μέσα σε λιγότερο από μια ώρα.

Ξέρετε τι ποσότητα είναι αυτή; Για να το απορροφήσει αυτή την ποσότητα το αποχετευτικό δίκτυο, έπρεπε οι σωληνώσεις να είναι μεγέθους σήραγγας του μετρώ. Είναι καιρικά φαινόμενα που συμβαίνουν. Τέτοια ίσως όχι. Αλλά ποιος φταίει; Ο Δήμος. Ο Δήμος γιατί κόπηκε το νερό στο... Η ΕΥΑΘ. Η ΕΥΑΘ έχει το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι. Γιατί έπεσε το ρεύμα; Ο Δήμος.

Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει αυτή η αντίληψη στην κοινωνία, δεν αρνούμαστε τις ευθύνες, το είπε ο κύριος Κατσιφάρας, δεν αρνούμαστε τις ευθύνες. Εκείνο όμως που θέλουμε είναι να έχουμε αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει ούτε ένας εκπρόσωπος του Δήμου στην Εταιρεία Ύδρευσης. Έχουμε και το προηγούμενο, μια εβδομάδα που μείναμε χωρίς νερό, που οφείλεται σε λάθος ανθρώπινο. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Δήμος να έχει, να ακούει όλα τα μπινελίκια του κόσμου, και να μην έχει καμία δυνατότητα να παρέμβει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε, και νομίζω ότι δώσατε σημαντικές διευκρινίσεις.

Όπως είπαμε ότι υπάρχει ένα ψήφισμα, θα προηγηθούν όμως...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ναι, ναι. Έχουμε πει, ήδη έχουμε προαναγγείλει να μιλήσει ο κύριος Κουκιαδάκης, κατόπιν θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στον Απόστολο τον Κοιμήση, και εάν... έχουμε λίγο χρόνο, δεν έχουμε πολλούς ομιλητές, έχουμε...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ναι, το ξέρω. Έχουμε πέντε ομιλητές. Αν έχουμε το κουράγιο, αλλά να μη φύγει κανείς, να τελειώσουμε με τις ομιλίες και να πάμε στο ψήφισμα. Εάν κάποιος πρέπει να φύγουν, τότε ίσως μετά από μια – δυο ομιλίες μπαίνουμε στο ψήφισμα. Ποια είναι η άποψή σας

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Τώρα το ψήφισμα;

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό, παρακαλώ. Θα παρακαλέσω τότε τις Υπηρεσίες, όπου υπάρχουν αγκυροβολημένοι, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, να εισχωρήσουν στην αίθουσα. Ακούμε τον κύριο Κουκιαδάκη και μέχρι να έρθουν αυτοί θα ακούσουμε ίσως και τον κύριο Κοιμήση.

Ελάτε.

ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ: Πολύ σύντομα, κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ το Προεδρείο που κάνει μια υπέρβαση για να μου δώσει το λόγο αυτή τη στιγμή, γιατί κινδυνεύω να χάσω το αεροπλάνο.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικούς μύθους.

Ο μύθος ο πρώτος είναι ότι δεν επιτρέπει μεταρρύθμιση το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα επιτρέπει τεράστιες μεταρρυθμίσεις, τεράστιες, που δεν περιλαμβάνονται σε κανένα από τα κεφάλαια του σχεδίου νόμου. Πρώτα από όλα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για Αυτοδιοίκηση, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα οικονομικά της. Για τα οικονομικά έχει ένα κεφάλαιο και αυτό κουτσό. Θέλει να μοιράσει τους ΚΑΠ και βάζει κριτήρια μόνο για τους Δήμους και παραπέμπει για τις Περιφέρειες στο ισχύον παλιό θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχει σημασία αν είναι σωστά ή λάθος τα κριτήρια. Εγώ προσωπικά δεν ασχολήθηκα, γιατί δε με ενδιαφέρουν. Υπάρχει ανάγκη να ξεκινήσουμε να ρυθμίζουμε το πώς θα μοιράσουμε μία πίτα ανύπαρκτη ή πρώτα πρέπει να μιλήσουμε για το ποια θα είναι η πίτα για να την μοιράσουμε;

Άκουσα για τον Φιλόδημο. Καλό είναι. Με ποια λεφτά; Από τους ΚΑΠ. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα είναι από τους ΚΑΠ, εξ όσων γνωρίζω και αν είμαι βέβαιος αφορά τον Α΄ Βαθμό και πιθανόν να έχω ένα κενό εδώ. Αλλά αν δεν πάρουμε τα οφειλόμενα, δεν ζητούμε... γιατί άκουσα μία αισιόδοξη εκδοχή, νέους ΚΑΠ, νέους φόρους, νέους πόρους. Υπάρχουν θεσμοθετημένοι πόροι και στον έναν και στον άλλο Βαθμό, στην δετία δεν αποδίδονται.

Συνεπώς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε σοβαρό διάλογο για μεταρρυθμίσεις πραγματικές. Μεταρρύθμιση χρειάζεται. Διατάξεις του Καλλικράτη, καλά είπε ο κύριος Κατσιφάρας, δεν υλοποιήθηκαν. Αλλά είναι αδύνατον να γίνουν αλλαγές χωρίς σοβαρή αξιολόγηση και δεν μπορεί να γίνει σοβαρή αξιολόγηση του θεσμού σε 2 μήνες, σε 1 μήνα, σε 3 μήνες και μάλιστα χωρίς να εφαρμοστεί.

Επομένως, δεν είναι ανάγκη ούτε να μιλήσουμε για απόσυρση, ούτε να μιλήσουμε για μη απόσυρση. Σημασία έχει, έχει διάθεση η κυβέρνηση να ξεκινήσει ο διάλογος και θα δούμε το χρόνο; Σίγουρα πριν από τις εκλογές πρέπει να έχουμε δει το εκλογικό σύστημα, μιας και έχει ανοίξει. Αλλά δεν βιάζει ούτε αυτό να τελειώσει πριν από το καλοκαίρι.

Και εγώ, μιλάω μετά το Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης και είμαστε δυο ομιλητές που μιλάμε στη συνέχεια και είμαστε και οι δύο υπέρ της απλής αναλογικής. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η απλή αναλογική είναι απειλή. Απειλή. Αν τα πει κανείς με την ορολογία του Προέδρου της Θεσσαλίας που κόβει κάποιες από τις λέξεις, το απειλή μπορεί να λέγεται απλή. Αλλά μόνον φραστικά. Είναι σαν το ανέκδοτο με το σιμπιζάκι. Και να το εξηγήσω. Καταργεί την αρχή της πλειοψηφίας. Αυτή η εφαρμογή της απλής αναλογικής, έχω στείλει ένα αναλυτικό κείμενο, δεν θα το αναπτύξω, καταργεί την αρχή της πλειοψηφίας.

Θα το πω μόνο για την εκλογή του Προεδρείου. Μπορεί να εκλεγεί Προεδρείο μειοψηφικό. Εάν δεν περάσει... Εάν κατέβει ένας ξέμπαρκος έξω από τις προτάσεις, για να εκλεγεί ο ξέμπαρκος, όποιας παράταξης και αν είναι, θέλει τα 2/3 των Συμβούλων. Και κατά τεκμήριο, αν δεν πάρει τα 2/3, θεωρείται εκλεγείς ο προταθείς και απλώς διαπιστώνεται η εκλογή του. Εάν αυτό μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατικό, αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι υποστηρίζει την απλή αναλογική, επιτρέψτε μου μια σειρά διατάξεων, τις οποίες αναφέρω εγγράφως, το έχουν οι Σύεδροι της ΕΝΠΕ, εκθέτουν την απλή αναλογική και εξευτελίζουν τον όρο μεταρρύθμιση Κλεισθένης.

Ο Κλεισθένης το 508 έκανε μεταρρυθμίσεις και αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση.

Εγώ όμως, για να μη μηδενίζω, διακρίνω...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ: Το 508 ακριβώς.

Διακρίνω καλές προθέσεις και δεν δαιμονοποιώ καμία πρόθεση. Έχει μια φιλοσοφία που πρέπει να την αξιολογήσουμε και να την σεβαστούμε. Κάνει προσπάθειες για να εγείρει το σύστημα με περισσότερο συμμετοχικό, με τα δημοψηφίσματα που είναι ανώδυνα, με μια σειρά πραγμάτων.

Εκεί όμως που πρέπει να σταθούμε απέναντι, είναι σε εκείνον τον περίφημο θεσμό της εποπτείας. Εκμεταλλεύονται έναν όρο του Συντάγματος που μιλάει για εποπτεία του κράτους επί της Αυτοδιοίκησης και αυτό πρέπει να αλλάξει συνταγματικά και τον Ελεγκτή Νομιμότητας που είχε έναν καλό συμβολισμό, τον λέει Ελεγκτή Νομιμότητας ο Καλλικράτης γιατί πρέπει να ελέγχει μόνο τη νομιμότητα. Αυτό όμως όπως δομείται – και δεν θα επιχειρηματολογήσω, ας διαβαστεί το κείμενο – καθιερώνει επιτροπεία επί των ΟΤΑ. Όχι εποπτεία, επιτροπεία.

Υπάρχει μια επεξεργασμένη πρόταση, προσωπικά είμαι υπέρ του αυτοελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων, για να είμαστε Αυτοδιοίκηση. Αλλά αυτό θέλει συνταγματική αναθεώρηση. Όπως έχουμε στα οικονομικά τώρα οι Περιφέρειες, Πρόεδρε, τον έλεγχο των οικονομικών μας και δεν έχουμε το Γενικό Λογιστήριο, μπορούσαμε να έχουμε και τον έλεγχο της νομιμότητας, αλλά αυτό απαιτεί συνταγματική αναθεώρηση.

Μέχρι τότε, Ελεγκτής Νομιμότητας, 3μελής Επιτροπή. Υπάρχει μια επεξεργασμένη πρόταση. 3μελής Επιτροπή. Ελεγκτικό Συνέδριο, Νομικό Συμβούλιο του κράτους, εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης και επιτέλους η νομιμότητα ελέγχεται από έναν θεσμό. Τη δικαιοσύνη. Τα άλλα όλα και του Καλλικράτη και αυτό, είναι εκ του πονηρού. Και το ένα είναι βαρύ για την Αυτοδιοίκηση

και το άλλο είναι καταστροφικό για την Αυτοδιοίκηση. Το καινούργιο είναι πολύ παλιό και πολύ καταστροφικό.

Για την απλή αναλογική, για να μιλήσουμε σοβαρά, πρέπει να δούμε, θέλουμε έμμεση εκλογή Νομάρχη ή Περιφερειάρχη; Αν θέλουμε έμμεση εκλογή, που έχει παγίδες και κινδύνους, θυμηθείτε οι παλαιότεροι το '64 τι έγινε στην Αθήνα. Συναλλαγές με χρήματα. Η ιστορία αυτά λέει. Αλλά αυτή η απλή αναλογική, μόνο εκεί πάει. Είπε ο Πρόεδρος μας, ο κύριος Αγοραστός, να τελειώνουμε από την πρώτη Κυριακή. Έχει ενδιαφέρον, αλλά έχει και παγίδες. Πολύ συνδυασμοί μπορεί να βγάλουν ένα Νομάρχη ή ένα Περιφερειάρχη ή ένα Δήμαρχο, με πολύ χαμηλά ποσοστά. Δεν θα μπορεί να σταθεί στην κοινωνία. Αυτό μπορεί να έχει ένα πλαφόν. Αλλά τότε θα έχει πάλι δεύτερη Κυριακή.

Το εκλογικό σύστημα θέλει πολύ σοβαρή προσέγγιση, θέλει πολύ σοβαρή μελέτη και ένα συμπέρασμα μπορεί να βγει σήμερα. Ότι αυτό που υπάρχει, θέλει βελτίωση, θέλει αλλαγές, πιθανόν να χρειάζεται μεταβατικά να έχει ένα αναλογικότερο αποτέλεσμα, αλλά και η απλή αναλογική για να εφαρμοστεί θέλει... όπως είναι, θέλει μια ουσία. Παρατάξεις, δομημένες, οργανωμένες, να συνδιαλέγονται, να συνεργάζονται και να συμφωνούν, δημόσια, γραπτές συμφωνίες ενδεχομένως και να ξέρει και ο πολίτης τι αγοράζει.

Αυτό που συμβαίνει τώρα και το πήρε πίσω, το είπε ο κύριος Σκουρλέτης, δεν το είπε ρητώς, είπε ότι οι παρατάξεις θα ενισχυθούν. Αυτό, έχω και πληροφορίες που λένε ότι θα συνοδευτεί με το για να μπει κάποιος στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην εξουσία, θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και η παράταξή του. Τέτοιες ρυθμίσεις είναι έτοιμος να δεχτεί φαντάζομαι, αλλά εγώ θέλω να τελειώνω, γιατί παίρνω πολύ χρόνο και από τους επόμενους.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Φεύγει και το αεροπλάνο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Μη χάσετε το αεροπλάνο.

ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ: Θα χάσω και το αεροπλάνο.

Θέλω να τελειώνω κυρίως για να τελειώνω για τους υπόλοιπους, γιατί αν χάσω το αεροπλάνο, θα πάρω το επόμενο.

Αλλά αλλού είναι το πρόβλημα. Εμείς δεν πρέπει να πάμε με δόγματα στο διάλογο, αλλά ούτε και με προθεσμίες, Πρόεδρε. Δεν φτάνει το 2μηνο για να κάνουμε σοβαρό διάλογο. Και δεν πιέζει ο χρόνος και δεν χρειάζεται... Εμείς μπορούμε να προλάβουμε και τον Μάη να έχουμε κάνει μια σοβαρή δουλειά πριν και να έχουμε και εκλογικό σύστημα καλύτερο και ρυθμίσεις καλύτερες και ακούστε και τελειώνω με αυτό. Οι μεταρρυθμίσεις είναι διαρκείς. Μια διαρκής Επιτροπή πρέπει να υπάρξει και προβλέπεται, αλλά για να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει και κάποια πράγματα για να συζητούνται στη Βουλή. Και πρέπει σε αυτό – και κλείνω – δεν φτάνει μόνο η κυβέρνηση, στον διάλογο πρέπει να μπου καλόπιστα όλοι.

Άκουσα – και κλείνω με αυτό – με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Μητσοτάκη στην περασμένη συνάντηση να μιλάει για αυτονομία της Αυτοδιοίκησης, που σημαίνει φορολογική εξουσία – αυτό είναι η αυτονομία, τα άλλα είναι αυτοτέλεια – αλλά αυτό όμως προϋποθέτει απαραίτητως τροποποίηση του 78 του Συντάγματος. Υπάρχει επεξεργασμένη πρόταση από το παρελθόν και μπορεί να βελτιωθεί για το ποιο μπορεί να είναι η αναθεωρητική μας πολιτική, να κάτσουμε να την κουβεντιάσουμε και μπορούμε να δώσουμε λύσεις.

Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία και το χρόνο και κυρίως για να φύγω με το αεροπλάνο αυτό. Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουκιαδάκη, Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. Αν θέλετε μπορείτε να κάτσετε να ψηφίσετε.

Να πω λοιπόν ότι υπάρχουν πέντε με έξι ομιλητές...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρατείστε;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ναι. Ελάτε, κύριε Κοιμήση. Έχει μοιραστεί πιστεύω καταρχήν...

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ: Συνάδελφοι, θέλω να μιλήσω επί της διαδικασίας, γιατί πιστεύω ότι ο διάλογος επί της ουσίας έχει σχεδόν εξαντληθεί, τα επιχειρήματα έχουν ακουστεί πολλές φορές.

Έχουμε πετύχει χωρίς ενδεχομένως να το έχουμε συνειδητοποιήσει, μια πολύ σημαντική νίκη. Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Βάλαμε στην ατζέντα του πολιτικού συστήματος, σε κορυφαίο επίπεδο, την υπόθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση στο Μαξίμου για τον Κλεισθένη. Προηγήθηκε στην προηγούμενη Γενική μας Συνέλευση, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Μπήκε στην ατζέντα του πολιτικού συστήματος. Ενώ μέχρι πριν μερικούς μήνες, είτε στη συνταγματική μεταρρύθμιση, είτε στο δημόσιο διάλογο, δεν υπήρχε το θέμα.

Έχουμε μια ευκαιρία εμείς και η κυβέρνηση.

Υπερψηφίζω το σχέδιο ψηφίσματος, είναι στο πλαίσιο και στο πνεύμα το οποίο έχουν πει τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, έχουν πει οι συνάδελφοι σε αυτή την αίθουσα μέσα, με αποχρώσεις ενδεχομένως διαφοροποιήσεις, αλλά επί της ουσίας η αγωνία είναι δεδομένη, αυτή που αποτυπώνεται.

Προτείνω, την Τρίτη θα πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Σε αυτό να διευκρινίσω. Τετάρτη, γιατί για δύο μέρες ο Υπουργός, δεν θα είναι Δευτέρα-Τρίτη, Τετάρτη θα είναι.

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ: Μάλιστα. Τετάρτη. Μαζί με τους Περιφερειάρχες. Δεν θα πάμε ΚΕΔΕ, θα πάμε όλοι μαζί.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Όλοι μαζί ξεκινήσαμε, όλοι μαζί θα είμαστε.

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ: Εάν ο Υπουργός ήταν ειλικρινής, γιατί τον άκουσα, ειλικρινά σας λέω, παρατήρησα, πέρα από τους υπαινιγμούς και όλα τα υπόλοιπα...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ: Στη διαδικασία. Διαδικασία. Θα κάνω πρόταση διαδικαστική.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ: Όχι στη διαδικασία του Συνεδρίου. Δεν μιλάω για τη διαδικασία του Συνεδρίου. Μιλάω για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Αυτό.

Θέτουμε τα θέματα τα οποία έχουμε πει. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για διάλογο. Προέκυψε. Όλοι το είπαν. Δηλαδή ακόμα και... άκουσα συναδέλφους που ήταν υπέρ της απλής αναλογικής, είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για διάλογο.

Ξεκινάμε μια συζήτηση ταχύτατη, ταχύτατη συζήτηση, με όποια διαδικασία μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του, χωρίς διάθεση ρεβανσισμού ή δημιουργίας νικητών και ηττημένων, δεν υπάρχει αυτό σε αυτή την περίπτωση, γιατί όλοι λέμε ότι πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, βάζουμε πάνω από τις σκοπιμότητες που μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του, τη χώρα και τον πολίτη, και καθόμαστε και συζητάμε, φτιάχνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και το θέτουμε υπόψη... το συζητάμε μαζί με την κυβέρνηση και το θέτουμε υπόψη της Αυτοδιοίκησης και των κομμάτων, και πάμε πακέτο και στη Βουλή και στη συνταγματική αναθεώρηση.

Αυτή είναι η πρότασή μου.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.

Προφανώς το ψήφισμα το οποίο έχει τεθεί υπόψη σας, έχει συμπεριλάβει αυτά που αποφασίσαμε χθες κατά τη Γενική Συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, έχει συμπεριλάβει αυτά τα οποία πρόσθεσε ο Πρόεδρος επ' αφορμής όλων αυτών των οποίων έχει συζητήσει, εννοώ ο κύριος Αγοραστής, της Ένωσης Περιφερειών, αλλά και των τεχνικών κλιμακίων, που θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά για άλλη μία

φορά, της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, και τον Μαραβέλια, και τον Χιωτάκη, αλλά και όλους τους άλλους οι οποίοι υπήρχαν...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ο κύριος Μιχαλάκης.

Να πω λοιπόν ότι το ψήφισμα αυτό το οποίο ήδη, όπως ακούσατε από τον κύριο Κοιμήση, υπερψηφίστηκε επ' αφορμής αυτό το οποίο είπε ως διαδικασία, να το αναγνώσουμε παρά ταύτα.

Θέλεις, Κώστα, να το...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν ψηφίσαμε.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Μην έχει κανείς καμία αγωνία. Δημήτρη, όπως και χθες λιγάκι. Όλα θα γίνουν.

Ο κύριος Αγοραστής, αυτό το οποίο ετέθη από το Προεδρείο πάνω σε αυτά τα οποία είπαμε, αυτό διαβάζει ο κύριος Αγοραστής.

Έλα, Κώστα.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Θέλω να επισημάνω ότι όλα τα ψηφίσματα, τόσο και του κυρίου Τζόκα, το οποίο κατέθεσε, κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, με διαφορετικές αποχρώσεις, αλλά είναι στην ίδια κατεύθυνση, όσο και... βλέπω και της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, και αυτό... υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις.

Λοιπόν, το δεύτερο έκτακτο κοινό Συνέδριο...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Έχουν κατατεθεί από τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, συγγνώμη...

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Δεν το είδα, συγγνώμη...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ναι, θα την πείτε.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Λέμε τι έχει κατατεθεί.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Τι έχει κατατεθεί. Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχει καταθέσει, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, και έχει κατατεθεί και... ο κύριος Τζόκας έχει καταθέσει. Αυτά.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Και ο κύριος Πελετίδης...

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Και ο κύριος Πελετίδης έχει καταθέσει...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Από το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Έχετε καταθέσει και εσείς. Απλώς να μας το δώσετε.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Να έρθει σας παρακαλώ.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει. Το δεύτερο έκτακτο κοινό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειών και ΚΕΔΕ, καλεί την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να ξεκινήσει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος για τη μετάβαση στην αυτοδιοικητική διακυβέρνηση, την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση των θεσμών τοπικής δημοκρατίας, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας, και τις αρχές της διαβαθμικής συνεργασίας.

Η αυτοδιοικητική διακυβέρνηση είναι το αποτελεσματικό εργαλείο που θα οδηγήσει την πατρίδα μας στην παραγωγική ανασυγκρότηση, για περισσότερες δουλειές, μικρότερους φόρους, μεγαλύτερο εισόδημα.

Αυτή είναι η μεταρρύθμιση που θα αμβλύνει τη γραφειοκρατία και θα βελτιώσει την καθημερινότητα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση της νέας εποχής.

Αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση στο σύνολό του, ιδίως δε κατά το σκέλος των αρμοδιοτήτων, των πόρων, της καταστατικής θέσης των αιρετών και των εργαζομένων, τη πάταξη της γραφειοκρατίας, των ενδοαυτοδιοικητικών ανισοτήτων, καθώς και του περίπλοκου συστήματος εκλογής και συγκρότησης των Οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.

Καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί τις απόψεις της Αυτοδιοίκησης, να δώσει προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της χώρας, και να προχωρήσει σε έναν ουσιαστικό διάλογο για την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του κράτους.

Να μην επιλέξει να προχωρήσει στη διαμόρφωση σκηνικού ρήξης, που μπορεί να εξυπηρετεί πολιτικούς σχεδιασμούς, αλλά πλήττει το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, την τοπική δημοκρατία και την κοινωνία.

Τέλος, εξουσιοδοτεί τα Διοικητικά Συμβούλια ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ, να καθορίσουν τα περαιτέρω βήματα ανάλογα με τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Εγκρίνεται;

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ο κύριος Μπίρμπας έχει το λόγο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό, κύριοι. Θα παρακαλέσω κανείς ακόμα να μην απομακρυνθεί. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Να κλείσει αυτή η διαδικασία.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχουμε εκφυλίσει όλες τις διαδικασίες. Στις ιστορικές συνεδριάσεις μας...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Ηρεμία, ηρεμία. Έχουμε συνηθίσει να ψηφίζουμε ψηφίσματα την ώρα που μας βολεύει για να γεμίσουμε. Έχουμε πραγματικά σεβαστεί όλη αυτή τη διαδικασία και τη σοβαρότητα των γεγονότων. Παρακαλώ. Τουλάχιστον μην καταργήσουμε και τη στοιχειώδη δημοκρατία.

Είναι προφανές ότι από τη μεριά τη δική μας είμαστε σε ριζική, σε ριζικά διαφορετική αντίληψη, τόσο με τις διαδικασίες, και με πειράζει αυτό, ότι είμαστε και στις διαδικασίες, όσο και στην ουσία.

Έχουμε καταθέσει ένα ψήφισμα, με το οποίο μιλήσαμε... και θα διαβάσω μόνο το ψήφισμα, και θα κάνω τρεις διευκρινίσεις.

Αν ήθελα να χαρακτηρίσω τη σημερινή μας συνεδρίαση, θα έλεγα, αυτά που ειπώθηκαν, υπάρχει μια ταινία της Τόνιας Μαρκετάκη, που λέει η αγάπη άργησε μια μέρα. Η Αυτοδιοίκηση άργησε ενάμισι χρόνο. Γιατί αυτά που μας ζήτησαν, αυτά που λέμε εμείς ότι θα ζητήσουμε από τους άλλους, θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει εδώ και δύο χρόνια.

Στο Δεκέμβριο του 2016, εμείς σαν ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, στη Θεσσαλονίκη, στο ιστορικό εκείνο Συνέδριο που θα έριχνε την κυβέρνηση επειδή δεν θα πήγαινε η δεύτερη αξιολόγηση, είχαμε ζητήσει ένα πράγμα.

Είμαστε μειοψηφία επί του παρόντος εμείς και οι δυνάμεις μας στα αυτοδιοικητικά Όργανα, ελέω... πολύ μικρή πλειοψηφία ελέω ενός αντιδραστικού εκλογικού νόμου, τον οποίο πετάμε... ειπώθηκε από τον κύριο Αγοραστή, άσε το 2019, το 2025 και βλέπουμε.

Θέλω να πω και θέλω να είμαι σαφής. Δεν αφήνουμε σε κανένα το δικαίωμα να μην τοποθετήσουμε μερικά πράγματα όπως είναι, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση που φέρνει ένα νομοσχέδιο όπως το φέρνει, έτσι, τώρα. Παρ' όλα αυτά, για τη δική μας άποψη, το σχέδιο Κλεισθένης αποτελεί βάση συζήτησης, γιατί παρά τις αστοχίες του, που επισημάνθηκαν, και είναι θετικό ότι αρκετές από αυτές, αυτός ο Υπουργός της διάλυσης, τις ανέφερε από αυτά και ενσωμάτωσε από αυτά που... τα λίγα που είπαμε χθες. Και άφησε ανοιχτό το ζήτημα ακόμα και για την απλή αναλογική σε ένα γύρο που ζήτησαν όλοι από εδώ πέρα, αρκεί να κάτσουμε να συζητήσουμε.

Δεν μας απαγόρευσε κανένας από το 2016 μέχρι τώρα, την απλή αναλογική που ξέραμε ότι θα μας φέρουν, να πούμε τι στο διάολο θέλουμε εμείς. Ποιος μας απαγόρευσε; Δεν έχουμε τα λεφτά; Σε τρεις μήνες καταθέτουμε ολοκληρωμένο νομοσχέδιο εμείς. Για τα πάντα...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Συγνώμη...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Μιλάει επ' αφορμής της δικής του παράταξης...

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Με αφορμή τη δικιά μου....

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Να στηρίξει την κυβερνητική θέση. Ας τον αφήσουμε.

Ελάτε.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Προφανώς στηρίζω τη δικιά μας...

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Μη τσιμπάμε, μη τσιμπάμε.

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Μη τσιμπάμε.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Σας ερέθισε; Σας παρακαλώ τώρα.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Εγώ λέω ότι κατά τη δική μας άποψη...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ψέματα είπα;

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Κατά τη δική μας άποψη...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Λάζαρε...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σου, Λάζαρε. Συγγνώμη τώρα.

Λέω, στο ψήφισμά μας, είναι ένα σοβαρό πρώτο μεταρρυθμιστικό βήμα, όχι μεταρρύθμιση, γιατί αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει μεταρρύθμιση. Κοροϊδεύουμε εαυτούς και αλλήλους. Βλέπω σοβαρούς συναδέλφους να ανέβουν πάνω και να μου το αποδείξουν αυτό συνταγματικά τι κάνει και να μου φέρουν και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που μας απαγορεύει οτιδήποτε δεν είναι σταθμισμένο, αναλογικό, ότι είναι φόρος και δεν μπορούμε να τον κάνουμε. Υπάρχουν τις αποφάσεις, τα ξέρει ο Αποστόλης.

Υπάρχει και κάτι άλλο, συνάδελφοι. Ότι χωρίς ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση στα άρθρα 101, 102, 103, τουλάχιστον, χωρίς μία συμφωνία με τη χώρα εκτός μνημονίων και εκτός

μεσοπροθέσμων... χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς όταν υπάρχει δέσμευση της χώρας διεθνής μέχρι το 2020, ένα τραγικό κακό μνημονιακό μεσοπρόθεσμο, το οποίο ορίζει σε εμάς πλαφόν, αυτό υπάρχει στη χώρα, και παίρνουμε και ζητάμε τι; Να υπάρξει ένα πρόγραμμα επενδυτικό από τα πλεονάσματα.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Όπα, όπα, κύριε Καχριμάνη...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Α, συγνώμη. Συγχωρέστε με.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Συγχωρέστε με.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Μπορεί. Συγχωρέστε με.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ελάτε, παρακαλώ.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Εγώ λέω, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής, ότι για εμάς αποτελεί βάση συζήτησης, και θα έπρεπε η Αυτοδιοίκηση κατά τη γνώμη μας, τώρα που ξεκινάει μια πορεία που προϋποθέτει την έξοδο και την ολοκλήρωση της Αυτοδιοίκησης με αποκέντρωση, δημοκρατία και αυτοδιοίκηση, για την ελληνική Πολιτεία, τώρα θα ξεκινήσει αυτή η πορεία, για εμάς είναι ένα σημαντικό εργαλείο η απλή αναλογική και το εκλογικό σύστημα το συγκεκριμένο. Για εσάς μπορεί να μην είναι, είναι δικαίωμά σας.

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει για αυτό κατά τη γνώμη μας, να συμμετέχει ουσιαστικά στη διαδικασία και να απαντήσει στα άρθρα που κατατίθενται, ένα προς ένα, συμφωνίες, διαφωνίες, προσθήκες και διορθώσεις.

Το... ζητάμε ο Υπουργός ότι πρέπει να δεχτεί ότι το ουσιαστικό τέλος της διαβούλευσης είναι η ημέρα ψήφησης του νομοσχεδίου στη Βουλή, και είναι ένας χρόνος 1,5 μήνα.

Και επίσης η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ να επεξεργαστούν από κοινού πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στα άρθρα που

προανέφερα τουλάχιστον, που θα ενσωματώνει τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας, πρόταση που θα αποσαφηνίζει τις σχέσεις και των δύο Βαθμών, που καθόλου δεν συζητήσαμε στο κοινό Συνέδριο, στα δύο κοινά Συνέδρια, ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ, για την αυτοδιοικητική διακυβέρνηση, που όλοι οι κεντρικοί πολιτικοί φορείς μας είπαν ότι θέλει συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι; Αυτά καθόλου δεν τα συζητήσαμε. Και τη σχέση των δύο Βαθμών με το κεντρικό κράτος στα πλαίσια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Αυτό είναι το ψήφισμά μας. Θεωρούμε ότι επειδή ούτε όταν πιστεύαμε ότι η αριστερή παρένθεση τελειώνει και σχεδιάζαμε έτσι, ούτε το σενάριο των πρόωρων εκλογών και των δήθεν συνεδριάσεων στο Μαξίμου, γιατί εμείς είναι που του... που λέμε ότι θα συζητιέται γιατί εμείς τους τρομάξαμε. Αυτό ακριβώς προτείνουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Το ψήφισμα υπάρχει...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παιδιά, με τα αεροπορικά εισιτήρια είναι όλοι.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Για μισό λεπτό παρακαλώ έκαστος, εκ των παρατάξεων, αν θέλουν.

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ: Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να αρχίσουμε πραγματικά από τις διαδικασίες ξανά τη συζήτηση. Αποθεώθηκε και την προηγούμενα μέρα που κάναμε εμείς Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, και σήμερα, επί της ουσίας, η συναίνεση στο βασικό άξονα του περιεχομένου και της κατεύθυνσης του νομοσχεδίου. Και αυτό βεβαίως έχει εκφραστεί και πρακτικά

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δεν ψηφίζει το ψήφισμα. Καταθέσαμε τη δική μας πρόταση. Είναι τρεις σελίδες. Την έχετε. Νομίζω αρκετοί την έχετε πάρει από τα πρακτικά. Για αυτό ακριβώς δεν

χωράμε εμείς στο ψήφισμα το δικό σας. Όμως το ψήφισμα είναι ανοιχτό, μπορεί να χωράτε εσείς σε αυτό το ψήφισμα, να ψηφίσει και κάποιος κόσμος, αιρετοί, αυτό το ψήφισμα, με ανοιχτή καρδιά. Αυτό όμως το καταθέτουμε στο λαό, να παλέψουν, να αντιπαλέψουν συνολικά αυτή την πολιτική και τα μέτρα που θα έρθουν.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ την Ελπίδα.

Ελάτε, κύριε Σακούτη, εκ μέρους...

Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ: Του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ.

Συνάδελφοι, εμείς θεωρούμε ότι δεν αποτελεί βάση για συζήτηση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το απορρίπτουμε, για διαφορετικούς λόγους όμως από αυτούς που επικαλείται η πλειοψηφία.

Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο κινείται στην ίδια νεοφιλελεύθερη μνημονιακή πολιτική που γνωρίσαμε τα τελευταία οκτώ χρόνια, ενσωματώνει, συστηματοποιεί και προβάλλει για το μέλλον αυτή την πολιτική, κινείται στον ίδιο άξονα που κινήθηκε και ο Καλλικράτης.

Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, και όχι για απόρριψη της απλής αναλογικής, για την οποία είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής με έμμεση εκλογή από τον πρώτο γύρο, για αυτούς τους λόγους λοιπόν δηλώνουμε παρόντες όσον αφορά, με απόρριψη όμως στο νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ελάτε και εσείς, κύριε Ιωακειμίδα, για μισό λεπτό.

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Νομίζω ότι μετά το χθεσινό αδιέξοδο, αυτό το ψήφισμα μπορεί και να αποτελεί διέξοδο, και με αυτή την έννοια το βρίσκω θετικό. Δεν το ψηφίζουμε, ήταν διαφορετική η πρότασή μας, αλλά νομίζω ότι πραγματικά αυτό που νιώθαμε σήμερα το πρωί όλοι, ότι πάμε σε τοίχο και δεν βγαίνει πουθενά, με έναν έμμεσο τρόπο κάνοντας σε αρκετά κομμάτια πίσω από αυτό που ψηφίσαμε χθες τουλάχιστον ως ΚΕΔΕ, και φαντάζομαι τη συμβολή της ΕΝΠΕ,

μπορεί να δώσει μια δυνατότητα να συζητήσουμε με το Υπουργείο και να πάμε προς τα μπρος.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Άρα κύριε Ιωακειμίδη;

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρών, εντάξει.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ένα λεπτό. Δεν θέλω να παρερμηνευτούν οι θέσεις μου ως προς την απλή αναλογική. Ήμουν καθαρός στην τοποθέτησή μου. Και για το δεύτερο γύρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και οπωσδήποτε δεν θέλω να παρερμηνεύονται αυτές οι διαδικασίες.

Βέβαια, εδώ άκουσα κάποιους προσπαθώντας να υπερασπιστούν κάποιες θέσεις, να έρχονται σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, τη γραμμή του Πρωθυπουργού, που λέει ότι το αύριο πρέπει να το κάνουμε σήμερα, και αυτοί λένε να κάνουμε το σήμερα αύριο, να παραπέμπουμε όλα στις καλένδες.

Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε. Εμείς είμαστε το αύριο να το κάνουμε σήμερα. Για αυτό και έχουμε αυτές τις θέσεις.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, μην απομακρύνεστε ακόμα.

Νομίζω ότι ακούστηκαν...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Θέλει να πάρει το λόγο ο κύριος Πατσαρίνος;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Α, τοποθέτηση.

Λοιπόν, καταρχήν κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, νομίζω ότι για να μην υπάρχει κανένα θέμα, ακούστηκαν οι απόψεις όλων των παρατάξεων. Θα ήθελα για την καταγραφή και μόνο, αυτό το ψήφισμα, το οποίο αποτελεί για πρώτη φορά το ισχυρό μέτωπο του Α' και Β' Βαθμού, αυτό εδώ το ψήφισμα θέλω με ποια επικρότηση γίνεται μέσα στην αίθουσα; Σηκώστε παρακαλώ όλοι τα χέρια σας, παρακαλώ.

Υπερψηφίζεται στον μέγιστο βαθμό για πρώτη φορά κοινό μέτωπο της Αυτοδιοίκησης.

Δεύτερον. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας την Τετάρτη...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ποιοι το καταψηφίζουν παρακαλώ; Κύριε Μπίρμπα, μετρήστε τα δάχτυλα, όπως χθες.

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Μπίρμπα, σας παρακαλώ. Θέλετε να πείτε ότι υπερψηφίζεται η δική σας πρόταση;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ε λοιπόν; Τι θέλετε λοιπόν;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριοι.

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Δημήτρη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Μπίρμπα. Κύριε Μπίρμπα, μην κάνετε, δηλαδή... Εντάξει, μας βλέπουν με live streaming, σηκωθήκατε, καθίστε τώρα. Σας παρακαλώ τώρα.

Λέω λοιπόν, υπάρχει καμία αντίρρηση της συντριπτικής πλειοψηφίας της Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, να μη γίνει τέτοια βάση συζήτησης; Χειροκροτήστε λοιπόν. Σας παρακαλώ.

Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι τα επόμενα βήματα...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Δεν σας φτάνουν ούτε οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Τι άλλο να κάνουμε;

Λέμε λοιπόν, την Τετάρτη, κύριε Μπίρμπα, την Τετάρτη, κύριε Καχριμάνη, θα παρακαλέσουμε όλους, την Τετάρτη, γιατί τη Δευτέρα και την Τρίτη ο Υπουργός δεν θα είναι στο γραφείο του...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ακούστε, είχαμε πει Τρίτη. Ο Υπουργός, από ότι με ενημέρωσε, Δευτέρα και Τρίτη θα είναι στην Πρέβεζα. Θέλετε να πάμε στην Πρέβεζα;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Θεωρώ λοιπόν ότι την Τετάρτη θα πρέπει να δοθεί από όλους τους Δημάρχους, από όλους τους Προέδρους των ΠΕΔ, από όλα τα μέλη της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, στο γραφείο του Υπουργού, ως ένα νομοσχέδιο που δεν μπορεί να τεθεί σε βάση διαλόγου, όμως έχουμε την απόλυτη διάθεση του διαλόγου πάνω σε αυτά που έχουν τεθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις και της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, για να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά με την αυτοδιοικητική διακυβέρνηση της χώρας.

Σας ευχαριστούμε πολύ.
