

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ

Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2024

• **ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ**

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Σας καλωσορίζουμε στο Ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στην όμορφη Ρόδο.

Καλώ τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης, για το καλωσόρισμά του.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ρόδου, αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, αξιότιμοι πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι των κομμάτων στη Βουλή, κυρίες και κύριου Βουλευτές, αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, αξιότιμοι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αγαπητέ Δήμαρχε Ρόδου, της πόλης και της νήσου που μας φιλοξενεί. Κύριοι πρώην Πρόεδροι της ΚΕΔΕ. Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι Δήμαρχοι, μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και αυτοδιοικητικά στελέχη. Κυρίες και κύριοι

Σας καλωσορίζω στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που διεξάγεται στη φιλόξενη Ρόδο και έχουμε την τιμή να πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Αυτής Εξοχότητας της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. Αυτό γίνεται πρώτη φορά.

Σας ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε, για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας και για την παρουσία σας. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς.

Το Συνέδριο διεξάγεται σε μία πολύ ιδιαίτερη συγκυρία για το θεσμό μας, αφού συμπίπτει με την έναρξη του εθνικού διαλόγου για

τη διαμόρφωση της νέας Χάρτας και του Νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ψηλά στην ατζέντα του πολιτικού διαλόγου επίσης έχουμε θέσει το προηγούμενο διάστημα, μία σειρά από ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του θεσμού μας. Ζητήματα όπως η γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των Δήμων και η ανάγκη για ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων και ευθυνών, όπως προβλέπεται άλλωστε από το σύνταγμά μας. Η επαρκής στελέχωση των δημοτικών Υπηρεσιών με νέο προσωπικό. Η στήριξη με σύγχρονα μέσα και επιστημονικό προσωπικό, των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων. Ο νέος ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση ανοικτών κοινωνικών ζητημάτων, όπως η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η στέγαση, η φτώχεια και η μετανάστευση. Η ενεργειακή αυτάρκεια και η ενίσχυση του αναπτυξιακού αποτυπώματος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η θεσμική αναβάθμιση του αιρετού αυτοδιοικητικού προσωπικού.

Για όλα τα παραπάνω, θα έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου μας, να διαμορφώσουμε μέσα από έναν ανοικτό και ουσιαστικό διάλογο, τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού. Τις θέσεις που θα αποτελέσουν και τον οδηγό μας για τις επόμενες κινήσεις μας.

Παράλληλα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλα όσα πετύχαμε ενωμένοι το προηγούμενο διάστημα, προς όφελος των Δήμων μας.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι σήμερα οι Δήμοι είναι πιο δυνατοί και πιο αποτελεσματικοί. Όμως ακόμη απομένουν να γίνουν πολλά. Όλα αυτά τα χρόνια η δύναμη της Αυτοδιοίκησης είναι η ενότητα του πολιτικού της προσωπικού, η ωριμότητα και η υπευθυνότητα που με συνέπεια επιδεικνύουμε και αποτυπώνεται εύγλωττα, στις τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις που καταθέσαμε και καταθέτουμε.

Η ενότητα μας θα αποτελέσει την ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούμε, ώστε το επικείμενο Συνέδριο της Ρόδου, αυτό που γίνεται δηλαδή, να αποτελέσει ευκαιρία και να γίνει πράξη το κεντρικό μήνυμα που επιλέξαμε και αποτελεί και το όραμά μας για την Αυτοδιοίκηση του 2030. Το όραμα για επανεκκίνηση της Αυτοδιοίκησης με ισχυρούς Δήμους, διαρκώς δίπλα στον πολίτη.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Καλούμε στο βήμα για τον χαιρετισμό του, τον Δήμαρχο Ρόδου και Πρόεδρο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, κύριο Αλέξανδρο – Βασίλειο Κολιάδη.

Α. Β. ΚΟΛΙΑΔΗΣ: Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ρόδου, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί και Υφυπουργοί, αξιότιμοι Πρόεδροι των πολιτικών κομμάτων, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα. Αξιότιμοι Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκπρόσωποι των Σωματίων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, κυρίες και κύριοι.

Σας καλωσορίζουμε στον εύξεινο τόπο της Ρόδου. Σας καλωσορίζουμε με τιμή και ευγνωμοσύνη στη μεγάλη γιορτή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη μεγάλη γιορτή της εμπροσθοφυλακής της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Είναι σπουδαίο να ανταμώνουμε όλοι μαζί σε ένα γόνιμο και παραγωγικό διάλογο, με τον έναν ξεχωριστό τόπο πλάι στον άλλον. Με την Κρήτη πλάι στην Αλεξανδρούπολη, με την Κεφαλλονιά πλάι στη Χίο, με τη Θεσσαλονίκη πλάι στην Αθήνα. Ο ένας πλάι στον άλλον είναι η μόνη υποσχόμενη συνθήκη για ένα ευήμερο και ανθεκτικό μέλλον. Όταν όλα γύρω μας κινούνται με αστρονομικές ταχύτητες και όταν η μία μέρα ανατρέπει την άλλη.

Οποιαδήποτε άλλη πρόταση συνύπαρξης μακριά από τη συνεργασία και τη συνέργεια, θα είναι συνταγή αποτυχίας, ίσως και ολέθρου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε και υποχωρητικοί όταν και όπου δεν μας αποδίδεται αυτό που δικαιούμαστε. Παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος δεν είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε. Θέλουμε συνεργατικότητα, σύμπνοια και λύσεις αμοιβαίου οφέλους. Θέλουμε την άριστη λύση στα προβλήματά μας.

Όσο υποχωρητικοί χρειάστηκε να είμαστε μέχρι τώρα, για να βάλουμε πλάτη στη 10ετή θύελλα των δημοσιονομικών προσαρμογών, μνημόνια κατά το κοινό, το κάναμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Αυτοδιοίκηση θυσίασε μεγαλύτερο, ποσοστιαία, προϊόν από κάθε άλλο επίπεδο της Διοίκησης.

Σήμερα δεν βρισκόμαστε στο ίδιο περιβάλλον, ούτε βέβαια έχουμε βγει στον ωκεανό της αφθονίας. Όμως, δεν θα υστερούμε για να ευημερούν άλλα επίπεδα. Είμαστε όλοι απαραίτητοι και θα τολμήσω να πω, κάποιιοι λίγο παραπάνω. Γιατί χωρίς την Αυτοδιοίκηση, πρόσωπο με πρόσωπο με τον πολίτη και την κοινωνία, κράτος δεν μπορεί να σταθεί.

Στις εργασίες του Συνεδρίου μας υπάρχει χώρος και χρόνος για ουσιαστικό διάλογο και ανάπτυξη κάθε προσέγγισης, θα ακουστούν όλα με επιχειρήματα και με το γνωστό μας αυθεντικό πάθος. Σε αυτό το χαιρετισμό όμως, επιτρέψτε μου να σταθώ για λίγο μπροστά στο μεγαλείο των νησιών μας, και θα μιλήσω επί της αρχής.

Θέλω να φέρουμε στο μυαλό μας τον χάρτη της Ελλάδος. Και τώρα από τον χάρτη αυτό να αφαιρέσουμε όλα τα νησιά της. Και από όλα τα αφιερώματα παγκοσμίως, να αφαιρέσουμε τις εικόνες από τα νησιά της. Και από τα μεγάλα καλοκαίρια μας, να σβήσουμε τα νησιά της. Δεν θα είναι πια η Ελλάδα, θα είναι κάτι άλλο. Αλλά όχι η Ελλάδα όπως την ξέρουμε.

Η νησιωτικότητα, αυτή η ορφανή, η κενή λέξη, που σπάνια συναντάμε στα εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα, για εμάς τους νησιώτες έχει περιεχόμενο. Είναι ταυτόσημη με τη μοναδικότητα. Είναι ταυτόσημη με την αυτορρύθμιση και τη συνοχή.

Οι Κοινοτήτές μας είναι από τις πιο προσαρμοστικές Κοινοότητες και τις πλέον πολυμήχανες.

Η απομόνωση οδηγεί μαθηματικά σε μια μοναδική συμβίωση, αριστοτεχνικά δημιουργική και εξαιρετικά απλή. Μια μπλε πινελιά, λίγος ασβέστης και μια ψαρόπλακα, συνέθεσαν όσα η οικουμένη σήμερα θαυμάζει και καρτεράει. Την ομορφιά μας τη χρωστάμε στους ανθρώπους μας ανά το χρόνο. Στη σοφία τους και την προκοπή τους. Η απείρου κάλλους αρχιτεκτονική στα κυκλαδίτικα χωριά, δεν ήρθε ούτε μέσα από νόμους και διατάγματα. Ήρθε από τη σοφία των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας.

Σήμερα στον ανοιχτό κόσμο, οι Κοινοτήτές μας εξελίσσονται, με εισαγόμενο τρόπο ζωής και ανάπτυξης. Η ζωή προχωράει. Κινδυνεύουμε όμως να χάσουμε τη μοναδικότητά μας όχι από τον εισαγόμενο τρόπο, αλλά από αγκυλώσεις μιας Κεντρικής Διοίκησης που δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει να είσαι νησιώτης. Εάν από κάτι πρέπει να προστατευτεί ο μοναδικός πλούτος μας, δεν είναι από τους ντόπιους. Είναι από τον κακό εαυτό της κεντρικής εξουσίας.

Αξιότιμοι Σύεδροι, ιδιαίτερο χώρο σε καθετί που κάνουμε και προγραμματίζουμε πρέπει να κατέχουν τα μικρά νησιά μας. Στις πιο ηρωικές Κοινοτήτές μας, οι Δήμαρχοι των μικρών νησιών σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος. Προσπαθώντας να διατηρήσουν βιώσιμες τις Κοινοότητες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που συχνά ξεπερνούν τις δυνατότητες και τους πόρους που τους διατίθενται. Και μην ξεχνάμε ότι αμείβονται με το κεφάλι. Όσο πιο λίγα τα κεφάλια, τόσο πιο χαμηλή η αντιμισθία.

Κλείνοντας, θέλω να χαιρετίσω με ικανοποίηση τη νέα εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου που περιμένουμε. Δύο δεκαετίες τώρα βασανιζόμαστε και ο Α΄ και ο Β΄ Βαθμός με τις αρμοδιότητες. Πού φτάνει η δική μου και πού ξεκινάει του άλλου. Μπροστά σε κοινωνίες δυναμικές, με μεταβαλλόμενες ανάγκες, πολλές φορές τα χέρια μας είναι δεμένα. Μέχρι να τηρήσουμε τις πολύπλοκες

δαιδαλώδεις και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλονται από κάθε κεντρική Αρχή, η κοινωνική ανάγκη έχει ήδη μεταβληθεί.

Επιτέλους, υπάρχει σήμερα ισχυρή βούληση και σοβαρός προγραμματισμός να αποκτήσουμε έναν Ενιαίο Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Με ξεκάθαρα λειτουργικά πεδία και ξεκάθαρες σχέσεις με την Κεντρική Διοίκηση. Και είμαι πεπεισμένος ότι ο Υπουργός μας, ο κύριος Λιβάνιος, θα βάλει τη σφραγίδα του και σε αυτό το επίτευγμα.

Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να αναθεωρήσετε και τη μάστιγα της περιβόητης κινητικότητας, που αποξηλώνει το δυναμικό μας, χωρίς αναπλήρωση με νέα στελέχη.

Έχουμε επίγνωση της αξίας μας, θέλουμε αυτά που δικαιούμαστε. Ας αξιοποιήσουμε αυτό το Συνέδριο ως ένα βήμα προς τα εμπρός. Ας δεσμευτούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και να προχωρήσουμε σε πρακτικές και άμεσες λύσεις, που θα καλύψουν τις ανάγκες των νησιών μας. Ας επενδύσουμε στη διαβούλευση, στην αλληλεγγύη και στην εμπιστοσύνη μεταξύ μας.

Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου από τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους. Μαζί, έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε την κατάσταση. Να επαναστατήσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους των νησιών μας.

Και να διαβεβαιώσω όλους τους κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου ότι είμαστε εδώ, αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε το μέλλον που τους αξίζει.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.

Καλούμε στο βήμα για το καλωσόρισμά του και το χαιρέτισμά του, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο.

Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ: Εξοχотάτη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, σας καλωσορίζω στη Ρόδο για μία ακόμα φορά, με την ευκαιρία της διεξαγωγής του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Ενός Συνεδρίου που διεξάγεται σε μία περίοδο που είναι εξαιρετικά κρίσιμη και για την Αυτοδιοίκηση ειδικά, αλλά και για τη χώρα συνολικά. Και ενός Συνεδρίου που φέρει τον στόχο του στον τίτλο του. Έναν υπέροχο και ευγενή στόχο. Επανεκκίνηση.

Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα μου επιτρέψετε και από αυτό το βήμα να πω καλή δύναμη στον αυτοδιοικητικό καλό φίλο και συνάδελφο Απόστολο Τζιτζικώστα, που μετά από μια πετυχημένη πορεία ως Περιφερειάρχη, άνοιξε ένα καινούργιο δρόμο, πηγαίνοντας Επίτροπος, εκπρόσωπος της χώρας μας στο Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι σημαντικό για εμάς ειδικά; Γιατί είναι αυτή η μεταφορά της πολύτιμης εμπειρίας που έχει από το περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης, στο πανευρωπαϊκό.

Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, αγαπητέ Λάζαρε, σας ευχαριστούμε για την απόφαση να εμπιστευτείτε τον τόπο μας για το φετινό Συνέδριο. Είναι σημαντικό τόσο για εμάς, όσο και για το γεωπολιτικό status της χώρας.

Κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων, του Α΄ και Β΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, καλώς ήρθατε.

Είμαι σίγουρος, και αυτό λόγω της άρτιας διοργάνωσης από πλευράς Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Δήμου Ρόδου, αλλά και της πολύτιμης εμπειρίας του RODOS PALACE σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, ότι η παραμονή σας εδώ θα χαρακτηί στη μνήμη σας και οι εργασίες θα είναι παραγωγικές και θα εξαχθούν συμπεράσματα και θα βγουν και αποφάσεις οι οποίες θα είναι χρήσιμες για την Αυτοδιοίκηση.

Και τι σημαίνει αυτό; Ότι θα είναι χρήσιμες για το σύνολο της κοινωνίας. Αφού αυτή υπηρετεί ο Α΄ Βαθμός της Αυτοδιοίκησης,

όπως και ο Β΄. Για τους οποίους δύο Βαθμούς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν μόνο κοινά προβλήματα και κοινές αγωνίες. Και είναι η συνεργασία, είναι η κατανόηση, κάθε φορά που εκδηλώνεται, η κοινή δράση, που επιτρέπει να βρίσκουμε λύσεις προς όφελος των πολιτών.

Για αυτό σήμερα, για μία ακόμα φορά, από αυτό το βήμα, καλώ όλους τους συμμετέχοντες, ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους – και χαίρομαι γιατί είναι το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, εκπροσωπείται εδώ και σε επίπεδο αρχηγών, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στον τόπο μας και βεβαίως και σε αυτή την υπέροχη σύναξη – να αντιμετωπίσουν την Αυτοδιοίκηση ως μία γέφυρα λύσεων. Ως μια ευκαιρία στρατηγικής προετοιμασίας για ένα καλύτερο αύριο.

Αυτό ως πρώτο αποδέκτη έχει εσάς, κύριε Υπουργέ Εσωτερικών. Αγαπητέ κύριε Λιβάνιε, σε σύντομο διάστημα έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης. Και αυτό οφείλεται στη σκληρή δουλειά τόσο τη δική σας, όσο και όλων των συνεργατών σας.

Κύριε Υφυπουργέ και κατά το ήμισυ Ροδίτη, καλώς ήρθατε.

Πιστεύω πως συμφωνούμε, κύριε Υπουργέ. Αγαπητή κυρία και αγαπητοί κύριοι εκπρόσωποί μας στο Κοινοβούλιο, ότι είναι η ώρα και η πατρίδα μας να κάνει το επόμενο βήμα σε ό,τι αφορά την οργάνωση της Αυτοδιοίκησής της. Προχωρώντας σε αυτό που όλοι στη θεωρία συμφωνούμε, περιγράφεται και περικλείεται μέσα στον υπέροχο τίτλο του Συνεδρίου σας, κύριε Πρόεδρε, επανεκκίνηση.

Στην οποία πρέπει να πάμε με γενναιότητα και αγνοώντας επιτέλους αυτό που έχει στοιχίσει στη χώρα, πολλές και μεγάλες αποτυχίες και πολλές χαμένες ευκαιρίες, το πολιτικό κόστος. Γνωρίζοντας πλέον τι πήγε καλά στο παρελθόν, γνωρίζοντας όμως και όλα τα λάθη και όλες τις αδυναμίες. Και να αποτελέσει η ενηλικίωση της Αυτοδιοίκησης το νέο υπόδειγμα οργάνωσης της διοίκησης της χώρας. Και ένα νέο τρόπο αντίληψης, ανάληψης

ευθύνης.

Ένα σύγχρονο κράτος οφείλει να σταματήσει στην εποχή μας να είναι πατερναλιστικό, για να μπορέσει να γίνει πιο αποτελεσματικό. Η δημοκρατία στην εποχή της κλιματικής κρίσης, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, έχει αναπτύξει νέα χαρακτηριστικά, που αν δεν τα υπηρετήσουμε, απλά θα αποτύχουμε.

Είναι η ώρα να περάσουμε σε μια άλλη οπτική της τοπικής διακυβέρνησης. Να μεταβούμε από την τοπική διαχείριση, στην εμπάθυνση της περιφερειακής διακυβέρνησης. Με αλλαγή φυσικά μοντέλου διοίκησης. Να εφαρμόσουμε διαδικασίες τέτοιες, που θα δώσουν βαθμούς ελευθερίας στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων που θα καθορίζουν το πλαίσιο της άσκησης πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μπορεί να λειτουργήσει κάποιος αιρετός σήμερα χωρίς διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια; Μπορεί κανείς αιρετός να συνεχίσει να κρύβεται πίσω από το αμήχανο: δεν είναι αρμοδιότητά μου; Που ακόμα και όταν ισχύει, δεν θα έπρεπε να ισχύει.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορεί. Επάρκεια διαχείρισης, βαθμοί ελευθερίας στη διακυβέρνηση, ευθύνη. Και αυτό που εγώ αγαπώ να λέω, ευθύνη χωρίς άλλοθι. Αυτό σημαίνει ο όρος ενηλικίωση, που επίσης συχνά χρησιμοποιώ. Γιατί; Γιατί η ενηλικίωση, όχι μόνο για την Αυτοδιοίκηση, έρχεται μέσα από την ωρίμανση και του λαού του ίδιου, και των πολιτών, αλλά και του πολιτεύματος.

Αυτό σημαίνει να στέκεσαι γυμνός μπροστά στους πολίτες που εκπροσωπείς, γυμνός από άλλοθι, γυμνός από δικαιολογίες, γυμνός από το: δεν είναι αρμοδιότητά μου, και να απαντάς με τα όπλα που έχεις, στον πολίτη που ζητάει λύσεις και απαντήσεις.

Αυτό σημαίνει να έχεις, ως κάποιος που έτυχε της εμπιστοσύνης των συμπολιτών του, τη δυνατότητα αλλά και την ευκαιρία να χτίσεις το σχέδιο που θα μετατρέψει αυτό που φαίνεται

ακατόρθωτο, ως άξιο προσπάθειας. Να χτίσεις τον κοινό χώρο ανάμεσα στη λογική και τον ηρωισμό. Να λειτουργήσεις βεβαίως με κανόνες και αξίες, αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία και εφόδια, να κριθείς για αυτά που πέτυχες και αυτά στα οποία απέτυχες. Αλλά, προσέξτε, αυτά στα οποία απέτυχες, ενώ είχες την ευκαιρία, είχες τη δυνατότητα, είχες το περιβάλλον, είχες τα εργαλεία να τα πετύχεις με τις δικές σου δυνάμεις.

Έτσι, για παράδειγμα, στα νησιά η νησιωτικότητα, από τιμωρία γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Στις ορεινές Κοινότητες, έρχεται ένα νέο μήνυμα ανθεκτικότητας. Και τα αστικά κέντρα μπορούν να δώσουν το δικό τους μήνυμα της ζεστής υπερτοπικής αγκαλιάς. Θέλει προσπάθεια, θέλει θάρρος και θέλει να ξεβουλευτούμε. Αλλά θα ξεβουλευτούμε μόνο προσωρινά. Γιατί η νέα πραγματικότητα, αυτή που έχουμε ανάγκη να διαμορφώσουμε, θα μας απορροφήσει δημιουργικά.

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει επιτέλους να μπορεί να προβλέψει, να πράξει, να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα στην ουσία και όχι στα χαρτιά. Δεν της επιτρέπεται και δεν το θέλει βέβαια, να είναι θεατής. Δεν θέλει να δείχνει και πολύ περισσότερο να είναι αδύναμη. Θέλει λόγο, θέλει ευθύνη, επαναλαμβάνω, χωρίς άλλοθι. Και πόρους. Από πού; Όποτε συζητάμε για πόρους, η συζήτηση είναι, από πού;

Απαντώ. Είμαστε μάλλον η μόνη Αυτοδιοίκηση στον κόσμο που δεν συνδέεται με τους πόρους που παράγονται στον τόπο της. Από εκεί, από τον τόπο που υπηρετούμε, στον τόπο που υπηρετούμε.

Ο δρόμος του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι σαφής. Και τα στοιχεία επίσης. Διαβάζω. Το 60% των δημοσίων επενδύσεων, 30% των δημοσίων δαπανών, 90% των δράσεων για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνολικά. Το 60% του προϋπολογισμού και το 70% των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.

Στη χώρα μας, επιτρέψτε μου δυο λόγια, για το Νότιο Αιγαίο. Την εμπειρία του Νοτίου Αιγαίου. Είναι η μεγαλύτερη νησιωτική Περιφέρεια της Ευρώπης. Περίπου 20 χρόνια σταθερά στην τελευταία θέση σε ύψος προϋπολογισμού. Σίγουρα μία, αν όχι η πρώτη, σίγουρα μία από τις πιο υποστελεχωμένες Περιφέρειες σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης, βεβαίως και στον Α΄ και Β΄ Βαθμό. Και σίγουρα μία από τις περιοχές της Ελλάδας που δεν είδε όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν, μεγάλα τομεακά έργα να πραγματοποιούνται σε αυτή.

Μα αυτή η Περιφέρεια που μόλις σας περιέγραψα, είναι όρθια; Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι απλά όρθια αυτή η Περιφέρεια που μόλις σας περιέγραψα. Είναι η Περιφέρεια που επί 5 χρόνια είναι σταθερά πρώτη σε ποσοστό απορρόφησης πόρων. Είναι η Περιφέρεια που κέρδισε την πρώτη θέση σε ρυθμό ανάπτυξης ανάμεσα σε όλες της Περιφέρειες της Ευρώπης. Είναι η μόνη Περιφέρεια στην Ελλάδα με αύξηση πραγματικού πληθυσμού και είναι η Περιφέρεια με τα καλύτερα ποιοτικά δημογραφικά στοιχεία στη χώρα, σε μια περίοδο που όλοι αναγνωρίζουμε ότι το δημογραφικό είναι η μεγάλη πρόκληση και ο μεγάλος κίνδυνος.

Πώς φτάσανε τα νησιά μας σε αυτό το αποτέλεσμα; Με έναν τρόπο. Με τη συνεργασία, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, μεταξύ Α΄ και Β΄ Βαθμού. Μία καθημερινή επίμονη συνεργασία μεταξύ των Δήμων του Νοτίου Αιγαίου και της Περιφέρειας, της Περιφέρειας και των Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Και με σχέδιο, μια μικρή λεπτομέρεια. Υπήρχε και υπάρχει σχέδιο στο Νότιο Αιγαίο.

Στα εκατοντάδες εργοτάξια των νησιών μας, κυρίες και κύριοι, θα δυσκολευτεί κανείς, στα εκατοντάδες εργοτάξια έργων που είναι άλλα αρμοδιότητας των Δήμων, άλλα έργα αρμοδιότητας της Περιφέρειας, θα δυσκολευτεί πολύ κανείς να βρει ένα έργο, ένα εργοτάξιο το οποίο δεν προέκυψε μέσα από τη συνεργασία του Α΄ και του Β΄ Βαθμού.

Είμαστε, κύριε Πρόεδρε, ενωμένοι με δεσμό γάμου, στο Νότιο Αιγαίο. Και όπως όλοι οι γάμοι, έχει και κάποιες μέρες που είναι λίγο ταραχώδεις. Όμως είναι το παράδειγμα του πώς ο κίνδυνος μετατρέπεται σε ευκαιρία.

Κυρίες και κύριοι, οι τοπικές κοινωνίες δοκιμάζονται από το φόβο και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Τις ανισότητες που διαταράσσουν κοινωνικό ιστό ή κοινωνική συνοχή, και την αβεβαιότητα που καμιά φορά παράγει η γεωγραφία. Σε αυτές τις κεντρικές αγωνίες των πολιτών, τοπική και κεντρική εξουσία μπορούν μαζί, με ξεκάθαρους κανόνες, να ανταποκριθούν ο καθένας στο επίπεδο που του αναλογεί, ο καθένας στη γεωγραφία που του αναλογεί, με την υπευθυνότητα που του αναλογεί.

Από εδώ που σήμερα βρισκόμαστε, οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, μόνο με πολύ περισσότερο πάθος. Με ιδέες και λύσεις που μας πάνε παρακάτω, με αποφάσεις που μας ενηλικιώνουν ως θεσμό και ως κοινωνικό παράδειγμα. Με ανοιχτούς θεσμούς, με λογοδοσία και ένα κοινό στόχο. Μια κοινωνία ανθεκτική, με όρους βιωσιμότητας, συμπερίληψης και ενός πολλαπλασιαστικού κοινωνικού πλεονάσματος. Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως γέφυρα λύσεων, ως μια ευκαιρία στρατηγικής προετοιμασίας για το αύριο, για το άλμα στο αύριο που αξίζουμε.

Κύριε Υπουργέ, τολμήστε το άλμα. Εσείς το έχετε, αλλά έχετε και πολύτιμους συμμάχους.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Καλούμε στο βήμα την Αυτού Εξοχότητα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, για την κήρυξη έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου μας.

Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα σε όλους και όλες.

Από την αρχή της θητείας μου, εξέφρασα την επιθυμία, αλλά θεωρώ ότι είχα και το καθήκον, να επισκεφτώ κάθε γωνιά της χώρας

μας. Η πατρίδα μας είναι γοητευτική, πανέμορφη και ανεξάντλητη, το προσπάθησα και το προσπαθώ ακόμη.

Είχα έτσι την ευκαιρία να γνωρίσω προσωπικά όχι μόνο τους τόπους, αλλά και πολλές και πολλούς από εσάς. Και είχα τη χαρά να διαπιστώσω, είχα μια πρώτη εικόνα φυσικά από την πορεία μου στο Συμβούλιο Επικρατείας για τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είχα όμως τη χαρά να διαπιστώσω είτε από πρόσωπα τα οποία έχουν τιμηθεί από τους συμπολίτες τους κατ' επανάληψη, είτε από τους φρέσκους αυτοδιοικητικούς, από τα νέα πρόσωπα, μια νέα καινούργια νοοτροπία, μια φρέσκια ματιά πάνω στα πράγματα, οι εποχές προχωρούν, και είχα αυτή τη χαρά πραγματικά να το δω στα περισσότερα μέρη της χώρας μας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αυτό το χαρακτηριστικό, είναι το πιο κοντινό κομμάτι σε κάθε τοπική κοινωνία, εσείς, οι κυρίες και οι κύριοι Δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί, και το βάρος, εκτός από όλα τα προβλήματα που καλείστε να λύσετε, το βάρος να βοηθάτε τις τοπικές κοινωνίες να πηγαίνουν μπροστά. Σε κάθε τομέα και σε κάθε θέμα.

Αυτό ήταν εκτός. Ήθελα, έτσι, να πω σαν μια καλημέρα.

Με χαρά παίρνω μέρος μαζί σας στο Τακτικό Ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που διεξάγεται στο όμορφο νησί της Ρόδου.

Ξέχασα τις προσφωνήσεις, αλλά μου έχουν πει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν χρειάζεται και να προσφωνεί. Καμιά φορά όμως από ευγένεια, θα περιοριστώ.

Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι εκπρόσωποι και αρχηγοί των κομμάτων, κύριοι Βουλευτές, οικοδεσπότες, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ και κύριε Δήμαρχε Ρόδου, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι που είστε προφανώς συντριπτική πλειοψηφία στην αίθουσα, κυρίες και κύριοι.

Συνέδριο λοιπόν, που αποτελεί μια κορυφαία αυτοδιοικητική εκδήλωση σε εθνικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας αιρετούς

εκπροσώπους και στελέχη της αυτοδιοικητικής οικογένειας από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στο οποίο θα συζητηθούν καίρια ζητήματα, από τα οικονομικά των Δήμων και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ως την κοινωνική πολιτική, την περιβαλλοντική προστασία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η Αυτοδιοίκηση είναι θεμελιώδης θεσμός κατοχυρωμένος από το σύνταγμά μας, με τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Ιστορικά, οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην ενίσχυση της δημοκρατίας και της λογοδοσίας στο ελληνικό κράτος.

Η λειτουργία της Αυτοδιοίκησης είναι κομβική για την αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού με τρόπο δημοκρατικό, διαφανή και φιλικό προς τον πολίτη. Ταυτόχρονα, βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των δημοτών και εγγυάται την αναγκαία συνέργεια μεταξύ των κρατικών Οργάνων, εν ευρεία έννοια και των πολιτών, δρώντας ως ο απαραίτητος διαμεσολαβητής μεταξύ τους, αποτελώντας έτσι πηγή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, που ξεκινά από τη βάση και διαχέεται σε όλη τη χώρα.

Ζούμε πια σε εποχές υψηλής διακινδύνευσης, που επιτάσσουν την επαγρύπνηση και ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, και ιδίως της κλιματικής κρίσης, ενός παγκόσμιου φαινομένου που μας αφορά όλους, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η άμεση ανταπόκριση και βαθιά γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των Δήμων καθίσταται περισσότερο κρίσιμος από ποτέ, αφού βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των συνεπειών της και των καταστροφών που αυτή επιφέρει, με αποτέλεσμα η οικοδόμηση της κλιματικής ανθεκτικότητας να περνάει αναπόφευκτα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μέσω των Δήμων, των πιο μεγάλων αλλά και των πιο μικρών, των ορεινών και των νησιωτικών, εκφράζεται επίσης η

ποικιλομορφία του ελληνικού χώρου, ο γεωγραφικός, ιστορικός και πολιτισμικός μας πλούτος σε όλες του τις διαστάσεις, με τις διαφορετικές παραδόσεις, ήθη και έθιμα στην ενιαία γεωγραφική επικράτεια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τις δράσεις της και τη συμβολή της στη διατήρηση της μοναδικής ταυτότητας κάθε τόπου, συμβάλλει στη σύνθεση του πολύχρωμου ψηφιδωτού της μακράιωνης εθνικής μας κληρονομιάς και τη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης.

Η μείωση και η γήρανση του πληθυσμού, ιδίως των πιο απομακρυσμένων Δήμων, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που η ελληνική Πολιτεία πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει. Είναι αναγκαία η ενίσχυση των τοπικών υποδομών και η υιοθέτηση ευέλικτων και αποτελεσματικών πολιτικών, που στόχο θα έχουν να ανασχέσουν τη δημογραφική αιμορραγία και να δώσουν ώθηση για ανάπτυξη, που με τη σειρά της όχι μόνο θα παρακινήσει τους δημότες να παραμείνουν στον τόπο τους, αλλά θα προσελκύσει και νέους κατοίκους.

Στη σημερινή προσέγγιση της δημοκρατίας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στο περιβάλλον των αλληπάλληλων και πολυδιάστατων κρίσεων, είναι απαραίτητη μια ισχυρή και σύγχρονη Αυτοδιοίκηση, αρωγός στον κάθε πολίτη, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Μία Αυτοδιοίκηση που, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των Δήμων.

Αναδεικνύεται επομένως ο σημαντικός ρόλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η οποία ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Δήμων και του κράτους και εκφραστής του θεσμικού ρόλου των μελών της, καλείται να εκπληρώσει μια σπουδαία αποστολή.

Κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές μου, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, να παραμείνετε

λίγο. Ευχαριστούμε.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για μία ακόμη φορά, θα σας δώσουμε μία αναμνηστική πλακέτα, για να σημαδέψουμε το χρόνο. Και ένα δώρο.

(απονομή αναμνηστικής πλακέτας)

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Καλούμε στο βήμα για την κεντρική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ρόδου, αξιότιμε κύριε Υπουργέ και Υφυπουργέ Εσωτερικών, αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές... Συγγνώμη, αξιότιμοι εκπρόσωποι των κομμάτων στη Βουλή και πολιτικοί αρχηγοί. Κύριε Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κύριε Δήμαρχε Ρόδου, που μας φιλοξενείς στην όμορφη πόλη σου. Αξιότιμοι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κύριοι πρώην Πρόεδροι της ΚΕΔΕ, αγαπητοί Σύεδροι, Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την εισήγησή μου τώρα που είμαστε όλοι μαζί στην αίθουσα αυτή, όπως θα ήθελα να τελειώσω. Η Αυτοδιοίκηση, ξέρετε, έρχεται από παλιά. Υπήρχε και πριν γίνει η Ελλάδα. Πριν το κράτος το δικό μας το νεοελληνικό δημιουργηθεί.

Το 1926, στα 100 έτη από την Έξοδο του Μεσολογγίου, 10 προς 11 Απριλίου του 1826, συγκεντρώθηκαν στα εκατόχρονα, οι Δήμαρχοι Αθηνών, Πατρών, Ιωαννίνων, Αργινίου και άλλοι, Πάτσης, Βλάχος, Πυρσινέλλας, Παναγόπουλος, στις τελετές που έγιναν στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, και διαπίστωσαν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μία Ένωση Δήμων Ελλάδος, ίνα από κοινού μελετήσουν τα δημοτικά ζητήματα.

Όντως το 1927 ιδρύθηκε η πρώτη Ένωση Δήμων Ελλάδος

στην πατρίδα μας. Έτσι ξεκινήσαμε.

Το Συνέδριο, μεταξύ άλλων, είπε, ψήφισε, αποφάσισε.

Το Συνέδριον, έχον υπόψιν, φρονεί ότι αι διατάξεις του Κώδικος της νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων, θεσπίζουσαι προληπτικόν έλεγχον των πράξεων των Δημοτικών Συμβουλίων, δέον να καταργηθώσιν, ως περιορίζουσαι την πρωτοβουλίαν και την ελευθέραν δράσιν των Δήμων.

Περαιτέρω το Συνέδριον, ως ασφαλή εγγύησιν της υπό του συντάγματος αναγνωριζομένης αρμοδιότητος της αυτοδιοικήσεως και ελευθέρας ασκήσεως αυτής, κρίνει επιβεβλημένην την άμεσον σύστασιν του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κυρία πρώην Πρόεδρε του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρωταγωνιστήσαμε οι αιρετοί, για την ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Συνέδριον, χωρίς να παρορά – να παραβλέπει – τας εξαιρετικάς οικονομικάς δυσχερείας εις ας ευρέθη και ευρίσκεται το κράτος, δεν δύναται να μην εκφράσει την δυσφορίαν αυτού, δια την από της φορολογικής εξουσίας των Δήμων, αφαίρεση πλείστων, κατά φύσιν και θεωρίαν, καθαρώς δημοτικών φόρων.

Τέλος, η περιφρούρησις της αυτονομίας των Οργανισμών της Αυτοδιοικήσεως από τας εκδηλουμένας εκάστοτε συγκεντρωτικάς τάσεις της κεντρικής εξουσίας, η αύξησις της εξουσίας των, η επέκτασις της αρμοδιότητός των και η κατοχύρωσις αυτών, το μεν δια της καλυτέρας επιλογής των Οργάνων και των μεθόδων της Κεντρικής Διοικήσεως, το δε δια της καθιερώσεως ενός πλήρους και αρτίως οργανωμένου συστήματος απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης.

Κάθε ομοιότητα, κυρίες και κύριοι, με την σήμερον, έχει απόλυτα σχέση ως προς το διεκδικητικό πλαίσιο. Τα συμπεράσματα, δικά σας. Έτσι, για την ιστορία.

Θέλω ξεκινώντας την τοποθέτησή μου, να εκφράσω για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες για την παρουσία σας, Εξοχότατη κυρία

Πρόεδρε. Και για τον χαιρετισμό σας και την παρέμβασή σας, με το περιεχόμενο της οποίας συμφωνούμε απολύτως.

Σε αυτήν λοιπόν την ευτυχή συγκυρία, έχω την τιμή αλλά και ευθύνη, ως Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, να παρουσιάσω σήμερα την κεντρική εισήγηση της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ανώτερου θεσμικού Οργάνου της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

Μια εισήγηση η οποία γίνεται σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για το θεσμό μας. Σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και εξίσου μεγάλων δυσκολιών για τους Δήμους μας. Αλλά και μια χρονική περίοδο που την χαρακτηρίζουν πολλές αντιφάσεις.

Από τη μια, το προηγούμενο διάστημα πετύχαμε μια σειρά από μεγάλες προόδους και επιτυχίες. Επιτυχίες που προέκυψαν χάρη στην ενότητά μας. Στη συστηματική δουλειά και προσπάθεια του συνόλου του αυτοδιοικητικού πολιτικού προσωπικού. Αλλά και στη συνέπεια και υπευθυνότητα που επιδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.

Πετύχαμε όλοι μαζί. Πάνω από κόμματα και παρατάξεις. Αιρετό πολιτικό προσωπικό και εργαζόμενοι στους ΟΤΑ της χώρας.

Από την άλλη όμως, εξακολουθούμε να είμαστε αντιμέτωποι και ταλαιπωρούμαστε από μεγάλα δομικά προβλήματα, από την αλληλοεπικάλυψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων, αλλά και από αδικαιολόγητους αιφνιδιασμούς, που φέρνουν καθημερινά τους Δήμους μας στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Μας δένουν ουσιαστικά τα χέρια και μας δυσκολεύουν να ανταποκριθούμε στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητές μας. Δεν μας επιτρέπουν να είμαστε όσο θέλουμε και όσο αποδεδειγμένα μπορούμε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί, απέναντι στις μεγάλες ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με αιφνιδιασμούς από αποφάσεις που μας φορτώνουν

με νέες, πρόσθετες ευθύνες και αρμοδιότητες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, πώς θα γίνουν πράξη από τους Δήμους. Με ποια θεσμικά εργαλεία, ποια μέσα, ποια χρηματοδότηση, ποιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε τελικά αντί να προκαλείται σύγχυση, να παράγονται θετικά αποτελέσματα για το κράτος, για τις πόλεις και τις τοπικές μας κοινωνίες.

Έχω μάθει, ως Δήμαρχος και άνθρωπος της πράξης και των έργων, να μην μιλώ με γενικότητες και αοριστίες, αλλά με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξεκινώ την αναφορά μου παραθέτοντας μερικές από τις επιτυχίες μας ως Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, αλλά και από τα πιο σημαντικά δομικά προβλήματα που εξακολουθούν να μας ταλαιπωρούν και να βάζουν εμπόδια στη λειτουργία των Δήμων μας.

Κυρίες και κύριοι.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι σήμερα οι Δήμοι της χώρας είναι πιο δυνατοί και πιο αποτελεσματικοί. Το αποδείξαμε άλλωστε στην πράξη, όταν διαχειριστήκαμε με επιτυχία δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις στην περίοδο της δημοσιονομικής ασφυξίας των μνημονίων και της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Παρά τις ελλείψεις μας σε μέσα, πόρους και προσωπικό, καταφέραμε να κρατήσουμε στα δύσκολα τους Δήμους μας ανοικτούς και τις τοπικές μας κοινωνίες όρθιες. Αποδείξαμε στην πράξη ότι έχουμε την ικανότητα να τα καταφέρνουμε στα δύσκολα, ακόμη και αν κάποιοι επιμένουν να μας στερούν τις δυνατότητες που μας αξίζουν. Και αυτή είναι μια μεγάλη και αδιαμφισβήτητη επιτυχία της Αυτοδιοίκησης.

Αλλά δεν είναι η μόνη. Έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα μπροστά, σε πολλούς τομείς. Και πρώτα από όλα, στον τομέα της κυβερνησιμότητας των Δήμων μας.

Για εμάς αποτελεί μεγάλη νίκη της ΚΕΔΕ και της Αυτοδιοίκησης, η αποδοχή από την κυβέρνηση του αιτήματός μας

να αλλάξει το προηγούμενο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των αιρετών Οργάνων της Αυτοδιοίκησης. Το εκλογικό σύστημα της δήθεν απλής αναλογικής, μόνο την πρώτη Κυριακή, που γινόταν σούπερ ενισχυμένο πλειοψηφικό τη δεύτερη Κυριακή για τον Δήμαρχο. Απλή αναλογική με δύο γύρους. Απλή αναλογική made in Greece. Ένα σύστημα που έφερε για μια ολόκληρη αυτοδιοικητική περίοδο, πρωτόγνωρη ακυβερνησία σε πολλούς Δήμους.

Με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος που διεκδικήσαμε και πετύχαμε, έγινε μία σημαντική πρόοδος. Ενισχύθηκε αποφασιστικά η κυβερνησιμότητα των Δήμων μας. Εκλογικεύτηκε το μοντέλο διοίκησης, χωρίς να αφαιρεί από τις μειοψηφίες το δικαίωμα του δημοκρατικού ελέγχου. Ενώ οι σημερινές αιρετές Διοικήσεις των Δήμων είναι ισχυρές και μπορούν να εφαρμόσουν χωρίς τρικλοποδιές, τα προγράμματα τους, για τα οποία ψηφίστηκαν άλλωστε από τους πολίτες.

Από πλευράς λοιπόν κυβερνησιμότητας, σήμερα οι Δήμοι μας είναι πιο ισχυροί. Και αυτό οφείλεται στην ΚΕΔΕ που το ανέδειξε ως κορυφαίο ζήτημα. Αλλά και στην κυβέρνηση που το αποδέχτηκε.

Για εμάς αποτελεί επιτυχία το γεγονός ότι πλέον εφαρμόζεται, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των λειτουργικών μας δαπανών, ένα νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Ένα διαφανές, δίκαιο και βιώσιμο σύστημα, που σχεδιάσαμε σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και εφαρμόζεται από 1/1/2024, διασφαλίζοντας αφενός ότι κανένας Δήμος δεν θα πάρει λιγότερα χρήματα σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ, αφετέρου ότι ενισχύονται σημαντικά οι μικρότεροι Δήμοι, μικροί ορεινοί, μικροί περιφερειακοί, μικροί νησιωτικοί. Οι Δήμοι της περιφέρειας, που λόγω της δημογραφικής συρρίκνωσης διέτρεχαν κίνδυνο χρεοκοπίας.

Το νέο αυτό σύστημα αναδεικνύει την έμπρακτη αλληλεγγύη των αυτοδιοικητικών μεταξύ μας. Αποδεικνύει την ισχυρή μας βούληση να διασφαλίσουμε ως θεσμός, ότι κανένας Δήμος, καμία

τοπική κοινωνία, δεν θα μείνει πίσω.

Είναι θετικό αυτό το οποίο πράξατε, κύριε Υπουργέ, εισακούγοντας την ΚΕΔΕ.

Αποτελεί πλεονέκτημα για εμάς ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε και έχουμε στη διάθεσή μας τα περισσότερα χρήματα που είχαν ποτέ δοθεί στην Αυτοδιοίκηση, για την εκτέλεση έργων, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και άλλα προγράμματα. Έχουμε στη διάθεσή μας πόρους για έργα που είναι απαραίτητα για να κάνουμε τις πόλεις και τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη.

Επίσης, έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα μπροστά, όσον αφορά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πολίτες μας. Μέσα σε 4-5 χρόνια έγιναν βήματα που δεν έγιναν τα προηγούμενα 50 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι προγραμματίζονται πολλά περισσότερα το επόμενο διάστημα, με εξασφαλισμένη τόσο την χρηματοδότηση, όσο και τη συμμετοχή όλων των Δήμων στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας, που ήδη συντελείται.

Εμείς όμως δεν μιλάμε, όταν μιλούμε για πόρους, για αυτό. Εμείς μιλάμε για το λειτουργικό κόστος των Δήμων το οποίο αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε, για να μη συγχέουμε τα μεν κονδύλια, με τα δε.

Αγαπητές και αγαπητοί Σύνεδροι.

Είναι γνωστή η συστηματική άρνηση του κεντρικού κράτους να αποδώσει στην Αυτοδιοίκηση το σύνολο των πόρων που άδικα μας αφαιρέθηκαν την περίοδο των μνημονίων, μεσοσταθμικά περίπου 60%. Καμιά άλλη περιοχή του Δημοσίου, κανένας άλλος φορέας της γενικής κυβέρνησης, δεν υπέστη τέτοιες και τόσο μεγάλες περικοπές.

Δεν μας έχουν επίσης αποδοθεί, όσα δαπανήσαμε τα

προηγούμενα χρόνια, για το αυξημένο ενεργειακό και πληθωριστικό κόστος λειτουργίας των δημοτικών μας Υπηρεσιών και των ΔΕΥΑ. Δεν πήραμε ποτέ το σύνολο των χρημάτων που απαιτούνταν για να καλύψουμε το κόστος μιας σειράς νέων αρμοδιοτήτων που μας δόθηκαν. Από την ναυαγοσωστική κάλυψη και τη συντήρηση των σχολείων μας, μέχρι πρόσφατα την ευθύνη για την αποκομιδή και διαχείριση των πράσινων απορριμμάτων, από τον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων σε όλη την επικράτεια, για την πυροπροστασία. Δεν επάρκεσαν τα κονδύλια που πήραμε.

Ή το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού μας, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αυξηθεί – και καλώς έπραξε – από 1/1/24 κατά περίπου 12% τις αποδοχές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και την Αυτοδιοίκηση.

Παρ' όλα αυτά, για να είμαστε δίκαιοι, το προηγούμενο διάστημα, με διαρκείς διεκδικήσεις και παραστάσεις μας σε όλα τα Υπουργεία, έχουμε καταφέρει να εισπράξουμε αυξημένους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους το 2023 και το 2024, συνολικά περίπου 332 εκατομμύρια ευρώ, και επιπλέον επιχορήγηση 238 εκατομμύρια ευρώ το 2022 εν μέσω του κορωνοϊού, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Και ήδη το '24, 348 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, πέραν των τακτικών πόρων από τους ΚΑΠ, μαζί με την 5^η δόση για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και τις τελεσίδικες σε βάρος των Δήμων δικαστικές αποφάσεις.

Όμως τα χρήματα αυτά που μας δόθηκαν επιπλέον, εξακολουθούν να μην επαρκούν, λόγω του άδικου τέλους ταφής, του αυξημένου ενεργειακού κόστους και του μισθολογικού κόστους και για αυτό διεκδικήσαμε την καταβολή τουλάχιστον 450 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον των δόσεων ΚΑΠ, προκειμένου να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε τους προϋπολογισμούς μας για το 2024.

Χρειαζόμαστε λοιπόν τουλάχιστον μία ακόμη επιπλέον δόση ΚΑΠ, αλλά και μία ακόμη γενναία αύξηση των ΚΑΠ για το έτος 2025,

ώστε να ανταποκριθούμε στο τεράστιο λειτουργικό κόστος των Δήμων μας, χωρίς να παρακαλάμε την επόμενη χρονιά, τέτοια εποχή, για νέες ενέσεις ρευστότητας.

Στον τομέα της σχολικής στέγης. Κρίνουμε θετική την εξαγγελία του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» που προβλέπει χρηματοδότησή 250 εκατομμύρια ευρώ από δημόσιους πόρους, πέραν των ιδιωτικών δωρεών και χορηγιών που θα εξασφαλιστούν, τα οποία θα δοθούν για την συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα.

Η κατακόρυφη μείωση της ΣΑΤΑ τα προηγούμενα χρόνια, έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στους Δήμους μας, που έχουν επωμιστεί το κόστος συντήρησης των σχολείων. Το νέο αυτό πρόγραμμα είναι σημαντικό, αποτελεί ξεκάθαρα θετική εξέλιξη, υπό τρεις όμως προϋποθέσεις:

Να εξασφαλιστούν οι πόροι που εξαγγέλθηκαν.

Να υπάρξει άμεση εμπλοκή των Δήμων στο σχεδιασμό.

Να διασφαλιστούν γρήγορες διαδικασίες υλοποίησης.

Βέβαια, σε καμία περίπτωση το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» δεν αναιρεί την ανάγκη να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κατασκευής νέων σχολικών αιθουσών σε όλη τη χώρα, γιατί το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην εκπαίδευση, μετρά πολλές δεκαετίες ζωής και λειτουργίας.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι.

Η ενότητα του αιρετού πολιτικού προσωπικού της Αυτοδιοίκησης αποτελεί και τη μεγαλύτερη νίκη του θεσμού μας όλα αυτά τα χρόνια. Η ενότητα και η αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των πόλεων και των δημοτών μας, μας οδήγησαν στην απόφαση να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη το προηγούμενο διάστημα, διεκδικώντας να ανατρέψουμε δύο άδικες θεσμοθετήσεις.

164 Δήμοι και η ΚΕΔΕ προσφύγαμε στο ΣτΕ διεκδικώντας να ακυρωθεί ένα άδικο και αντισυνταγματικό μέτρο σε βάρος των

Δήμων και των δημοτών μας. Προσφύγαμε για να ακυρωθούν αρχικά τρεις αποφάσεις με τις οποίες παρακρατήθηκαν από τους ΚΑΠ των Δήμων, οφειλόμενα – η λέξη οφειλόμενα εντός εισαγωγικών – δήθεν ποσά, από τη μη καταβολή τέλους ταφής απορριμμάτων και κατ' επέκταση κατά της θέσπισης της επιβολής του τέλους ταφής στους Δήμους.

Θεωρούμε ότι το τέλος ταφής είναι ένα άδικο χαράτσι, κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται οι Δήμοι. Κα αυτή την αδικία ενωμένοι ελπίζουμε ότι θα την ανατρέψουμε, εμπιστευόμενοι την ελληνική Δικαιοσύνη.

Και οφείλω στο σημείο αυτό να πω πως το δίκαιο των επιχειρημάτων μας το ενισχύει η συμπεριφορά του ΕΟΑΝ και του Ελληνικού Δημοσίου, που αντί να επιδιώξουν να προχωρήσει γρήγορα η εκδίκαση της υπόθεσης, με τη στάση τους έχουν προκαλέσει αδικαιολόγητες αναβολές και καθυστερήσεις, που στις 3 Δεκεμβρίου θα έχουμε την οριστική συζήτηση.

Όμως όσες καθυστερήσεις και αν γίνουν, στο τέλος είμαι βέβαιος ότι θα δικαιωθούμε εμείς. Θα δικαιωθούμε γιατί δεν φταίμε εμείς για να πληρώνουμε χαράτσια. Δεν είναι οι Δήμοι υπεύθυνοι για τη χωροθέτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία σύγχρονων μονάδων διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν ευθύνονται οι Δήμοι που η ανακύκλωση δεν πάει τόσο καλά στην Ελλάδα. Δεν ευθύνονται οι Δήμοι που έχουν χαθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρωπαϊκοί πόροι, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την πράσινη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν ευθυνόμαστε εμείς που ποτέ μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν προωθήθηκε, δεν εφαρμόστηκε και δεν υιοθετήθηκε η κουλτούρα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Εμείς εξαναγκαζόμαστε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη και να επιβαρύνουμε σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις των πόλεων μας, αφενός για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο άδικο χαράτσι που μας επιβλήθηκε, αφετέρου,

για να μην χρεοκοπήσουμε. Η ευθύνη για την επιβάρυνσή μας, έχει ονοματεπώνυμο. Για αυτό δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε την απαράδεκτη κατάσταση, να παραμένουν στα χρηματοκιβώτια του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης δεκάδες εκατομμύρια ευρώ δικά μας χρήματα, που έχουν εισπραχθεί από την τσέπη των δημοτών μας, αντί τα χρήματα αυτά να έχουν τουλάχιστον δοθεί στους Δήμους, για να χρηματοδοτήσουν την αγορά εξοπλισμού και δράσεων για την ανακύκλωση, όπως ρητά ο νόμος ορίζει.

Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε όσα βιώσαμε στο παρελθόν με τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, όταν τα χρήματα που μαζεύτηκαν από τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων, αντί να δοθούν στο σύνολό τους στους Δήμους, για δημιουργία ελεύθερων, πράσινων, κοινόχρηστων χώρων, όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη, τελικά να δίνονται σε συντριπτικό ποσοστό, για την αποπληρωμή των δανειστών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ίδια ενότητα και αποφασιστικότητα που χειριστήκαμε την υπόθεση του τέλους ταφής, υπερασπιζόμαστε, ΚΕΔΕ και Δήμοι, τη φυσιογνωμία των πόλεων μας. Στηρίξαμε ως ΚΕΔΕ την προσφυγή των Δήμων στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του λεγομένου Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένα και θα το τονίζουμε διαρκώς, δεν θέλουμε να μας επιβληθεί εκ των άνω η διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των πόλεων μας.

Κανένα συμφέρον δεν μπορεί να είναι σημαντικότερο από το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, των κατοίκων των πόλεων μας. Δεν είμαστε αντίθετοι στις επενδύσεις, δεν είμαστε απέναντι στην ανάπτυξη, είμαστε αντίθετοι στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Και την ποιότητα ζωής μας θα την υπερασπιστούμε ενωμένοι. Όσες επιθέσεις και αν δεχθούμε, από εκπροσώπους επαγγελματιών συντεχνιών, όση λάσπη και αν μας πετάξουν.

Εμείς στηρίζουμε τους συναδέλφους Δημάρχους που πήραν το προσωπικό κόστος και ρίσκο να ακυρώσουν άδειες που είχαν δοθεί

με έναν νόμο που κατά την άποψή μας είναι αντισυνταγματικός. Και περιμένουμε με ανυπομονησία και αισιοδοξία την τελική δικαίωση. Την τελική απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ακούσαμε με μεγάλη ικανοποίηση την ανακοίνωση που κάνατε στο πρόσφατο προσυνέδριο που διοργανώσαμε στην Αθήνα, κύριε Υπουργέ, ότι συγκροτήθηκε και ήδη συνεδρίασε η Επιτροπή για τη συγκρότηση του νέου Κώδικα, για τη σύνταξη του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να γίνει πράξη αυτό που είχε ήδη εξαγγείλει η σημερινή κυβέρνηση από την προηγούμενη θητεία της, δηλαδή η μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Πριν την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού. Η Διοικητική Μεταρρύθμιση που ζητά η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού εδώ και χρόνια. Εντός των πλαισίων του ελληνικού συντάγματος. Ένα γενναίο βήμα για την ουσιαστική σύγκληση της ελληνικής, με την ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμφωνώντας, κύριε Χατζημάρκο, κύριε Περιφερειάρχα, με όσα εκθέσατε πριν.

Η ΚΕΔΕ έχει ήδη θέσει υπόψη τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της τελευταίας μας επίσκεψης και συνεργασίας στο Μέγαρο Μαξίμου, τη δική της πρόταση, για ένα «Πολυδιάστατο Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης για την Αποκέντρωση και την Αυτοδιοίκηση». Δεν είναι ιδεολογικό, δεν είναι δογματικό ή ατομικής και υποκειμενικής προσέγγισης ζήτημα αυτό. Είναι το ίδιο το σύνταγμα, προβλέπεται από το σύνταγμά μας. Το δικό μας σχέδιο για καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση αρμοδιοτήτων προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.

Είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε στον εθνικό διάλογο που ξεκίνησε, με όρους ισοτιμίας και ειλικρίνειας. Πιστεύουμε πως είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε για να τολμήσουμε να κάνουμε πράξη όσα δεν τόλμησαν να κάνουν επαρκώς εδώ και δεκαετίες, προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι η Επιτροπή που

ήδη συγκροτήθηκε και ήδη λειτουργεί, και θα γίνει αυτό, είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Υπουργέ, με εσάς Υπουργό Εσωτερικών, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που δεν μπορεί να είναι μεγάλο και ότι θα φέρει αποτελέσματα.

Κύριε Υπουργέ, η παρουσία σας στο Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί για μας εγγύηση ότι η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει. Και στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης, πρέπει επιτέλους να γίνουν βήματα μπροστά, προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της καταστατικής θέσης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

Όσον αφορά τόσο τις αποδοχές των αιρετών, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν, μέχρι προχθές – ήταν, λέω, γιατί θα ακούσετε και είδηση – χαμηλότερες των υπαλλήλων που διοικούν και δεν παρακολουθούν ποσοστιαία ούτε καν αυτές των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων.

Χαιρετίζουμε, κύριε Υπουργέ, τη με δική σας πρωτοβουλία και δική μας εισήγηση, λίαν πρόσφατη, αλλαγή του καθεστώτος που ισχύει από το 2018 και την επαναφορά αυτού που ίσχυε πριν το 2018 και τις αυξήσεις που δόθηκαν, συνδέοντας τις αποδοχές του αιρετού προσωπικού με αυτές των Γενικών Γραμματέων. Είναι θετική εξέλιξη.

Όσο και σε θεσμικό όμως επίπεδο, όπου μεταξύ άλλων πρέπει επιτέλους να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και να μην τίθενται σε αργία αιρετοί με μόνη την παραπομπή, χωρίς την ύπαρξη μιας τουλάχιστον πρωτόδικης, έστω, καταδικαστικής απόφασης, για αδικήματα που φέρεται ότι τελέσθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνο φυσικά για αυτά. Άρθρο 236Α΄ παράγραφος 1Β΄. Είναι αδιανόητο στην εποχή μας να μην ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μόνο για τους αιρετούς στην Αυτοδιοίκηση. Και να υφίστανται τις συνέπειες μιας μέλλουσας καταδίκης, πριν την καταδίκη.

Για τα θεσμικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης θα υπάρξει εκτενής αναφορά στην αυριανή θεματική συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΔΕ ζητά το αυτονόητο. Να μπει επιτέλους τέλος στην αλληλοεπικάλυψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων, μεταξύ όλων των βαθμίδων του κράτους. Αλληλοεπικάλυψη που ταλαιπωρεί τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, λειτουργεί ανασταλτικά στο να υλοποιούνται χρήσιμες για τις τοπικές μας κοινωνίες πολιτικές και έργα, και το χειρότερο, γίνεται άλλοθι για λάθη και παραλείψεις που πληρώνουμε ακριβά.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Σύεδροι.

Οι Δήμοι έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως δεν μας λείπουν οι ικανότητες. Έχουμε διαχειριστεί με επιτυχία πρωτόγνωρες κρίσεις και καταστάσεις. Αυτό που μας λείπει είναι οι απαραίτητοι πόροι, το προσωπικό και οι ξεκάθαρες αρμοδιότητες, για να κάνουμε ακόμη καλύτερα τη δουλειά μας. Και μιλάω για το λειτουργικό κόστος των Δήμων πάντοτε. Για να γνωρίζουμε και εμείς αλλά και οι πολίτες, ποιος είναι αυτός που πρέπει να σχεδιάσει, να δημοπρατήσει, να χρηματοδοτήσει και να εκτελέσει ένα έργο, και όχι να κρυβόμαστε στα δύσκολα και να ρίχνουμε ο ένας στον άλλο το μπαλάκι της ευθύνης.

Για να μην είναι αναγκασμένος να λογοδοτήσει ένας Δήμαρχος – ακούστε – επειδή αυτοί που έχουν πάρει από κάποιον άλλον φορέα του κράτους την άδεια για να πιστοποιήσουν την ασφαλή λειτουργία μιας παιδικής χαράς ή ενός λούνα-παρκ, δεν έκαναν εκείνοι καλά τη δουλειά τους.

Για να μην κατηγορείται η Αυτοδιοίκηση ότι δήθεν διώχνει επενδύσεις και εμποδίζει την ανάπτυξη, επειδή αντιστέκεται σε σχέδια μιας άναρχης και χωρίς κανόνες ανάπτυξης. Δεν φταίμε οι Δήμαρχοι που στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός, ούτε δασικοί χάρτες ή κτηματολόγιο παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δεν εκτρέφει η Αυτοδιοίκηση τη διαφθορά, αλλά η αταξία και η έλλειψη ξεκάθαρων κανόνων. Και τους κανόνες δεν τους βάζουμε εμείς, τους βάζει το κεντρικό κράτος.

Θέλω στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσω ότι δεν φοβόμαστε την ευθύνη. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί. Να λογοδοτούμε στους πολίτες για όλα όσα κάνουμε και για όσα δεν κάνουμε, επιδιώκοντας στο τέλος να αξιολογούμαστε από αυτούς. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να λογοδοτούμε για ευθύνες, λάθη και παραλείψεις άλλων. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στις μεγάλες δυνατότητες της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού. Για αυτό λέμε, δώστε μας αρμοδιότητες με πόρους, προσωπικό και μέσα, και εμείς θα τα καταφέρουμε. Όπως ορίζει το σύνταγμα.

Ανέφερα στην αρχή της τοποθέτησής μου πως η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται περισσότερα χρήματα. Όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί το λέει το σύνταγμα. Άρθρο 101 του συντάγματος, παράγραφος 1: Η διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα.

Ενώ στο άρθρο 102 αναφέρεται πως:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Το κράτος ασκεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Και λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά Όργανα του κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων.

Επιτρέψτε μου την έκφραση, μάλλιασε το στόμα μας να το λέμε αυτό σε όλα τα Συνεδριά μας. Δεν ζητάμε κάτι από μόνοι μας, αλλά αυτό που ορίζει το σύνταγμα.

Συμβαίνουν αυτά σήμερα; Τηρεί το κεντρικό κράτος τις συνταγματικές επιταγές και προβλέψεις του συντάγματος; Και μιλάω διαχρονικά. Συνοδεύτηκε η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση με τους αντίστοιχους πόρους και προσωπικό; Την απάντηση την ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Είναι ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι, την επέτειο του οποίου γιορτάσαμε τον προηγούμενο μήνα.

Η απόκλιση μεταξύ του ύψους των πόρων που θα μας αποδοθούν το 2025 και αυτών που δικαιούμαστε, είναι μεγάλη. Εάν εφαρμοζόταν ο Νόμος 3852/2010 άρθρο 259, του Καλλικράτη, χωρίς παρεκκλίσεις και μνημονιακές διατάξεις, οι συνολικοί ΚΑΠ των Δήμων, με βάση τις από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προβλεπόμενες αποδόσεις των τριών φόρων, ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, θα έπρεπε να είναι 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το κατατεθέν σχέδιο του προϋπολογισμού του 2025. Μας δίδονται περίπου 40% αυτών που δικαιούμαστε. 40% η απόδοση πόρων, 100% η ευθύνη.

Στην αυριανή θεματική συνεδρίαση για τα οικονομικά, θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας. Ενώ για το μέλλον, περιμένουμε:

Γενναία αύξηση των ΚΑΠ για το 2025.

Να καταργηθεί η διάταξη που θεσπίζει ανώτατο πλαφόν αποδόσεων των πόρων προς την Αυτοδιοίκηση.

Την εφαρμογή του Ν.3852/2010, του Καλλικράτη, χωρίς παρεκκλίσεις και παρερμηνείες.

Δεν είμαστε αιθεροβάμονες. Είμαστε λογικοί άνθρωποι οι αιρετοί, ξέρουμε σε τι περιβάλλον ζούμε. Όπως ήξεραν οι συνάδελφοι το 1927, που σας διάβασα. Δεν παρορά, δεν παραβλέπει, λέει, η Αυτοδιοίκηση, έτσι λέγανε τότε οι Δήμαρχοι, τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται το κράτος. Αλλά άλλο πράγμα είναι να παίρνεις 2 δις ενώ δικαιούσαι 8 δις, και άλλο πράγμα είναι να πάρεις 4 ή 5 δις.

Τι θέλω να πω; Να πάμε σε μια πιο γενναία σταδιακή αποδέσμευση υπέρ των Δήμων, των πόρων που δικαιούμαστε.

Και όλα αυτά, για να συγκλίνουμε θεσμικά και οικονομικά με την ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θέλουμε επίσης να τονίσουμε για μία ακόμη φορά, την υλοποίηση με χρονοδιάγραμμα ενός προγράμματος απόδοσης των παρακρατηθέντων πόρων προς τους Δήμους, όπως έστω έγινε αυτό το 2009, με την απόδοση 1.711.000.000 €.

Κυρίες και κύριοι, τα οικονομικά και τα θεσμικά είναι τα βασικά, αλλά όχι και τα μοναδικά ζητήματα που θα συζητηθούν εκτενώς στο Συνέδριο μας.

Η επαρκής στελέχωση των δημοτικών Υπηρεσιών με νέο προσωπικό.

Η στήριξη με σύγχρονα μέσα και επιστημονικό προσωπικό των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων. Ένα βήμα θετικό έγινε, κύριε Υπουργέ, με τους δύο προσφάτως ψηφισθέντες νόμους με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο νέος ρόλος των ΟΤΑ στη διαχείριση ανοικτών κοινωνικών ζητημάτων όπως η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η στέγαση, η φτώχεια.

Η μητροπολιτική, επιτέλους, διοίκηση – διακυβέρνηση στον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης, όπως γίνεται με όλες τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις στην Ευρώπη και αλλού.

Η διαχείριση του μεταναστευτικού.

Ο επαναπατρισμός όλων των πόρων που τα προηγούμενα χρόνια μας έχουν αυθαίρετα αφαιρεθεί.

Η ενεργειακή αυτάρκεια.

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και η πολιτική προστασία.

Η διαχείριση των υδάτων, στη βάση των όσων μας υποσχέθηκε και μας διαβεβαίωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αναμένουμε επισήμως την πρόταση του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και την τήρηση των υπεσχημένων.

Το τέλος ανθεκτικότητας και η περιέλευσή του στους Δήμους, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.

Η ενίσχυση του αναπτυξιακού αποτυπώματος των ΟΤΑ.

Ένα νέο πρόγραμμα μελετών και έργων μετά το «Αντώνης Τρίτσης», για την Αυτοδιοίκηση.

Η θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του αιρετού αυτοδιοικητικού προσωπικού.

Είναι θέματα, που μεταξύ άλλων θα αναδειχθούν στην ατζέντα του Συνεδρίου μας.

Θα έχουμε σήμερα, αύριο και το Σάββατο την ευκαιρία να διαμορφώσουμε μέσα από έναν ανοικτό και ουσιαστικό διάλογο, τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, που θα αποτελέσουν και τον οδηγό για τις επόμενες κινήσεις μας.

Όλα αυτά τα χρόνια η δύναμη της Αυτοδιοίκησης είναι η ενότητα του πολιτικού της προσωπικού, η ωριμότητα και η υπευθυνότητα που με συνέπεια επιδεικνύουμε.

Το κεντρικό μήνυμα που επιλέξαμε ως ΚΕΔΕ και βλέπετε όλοι να δεσπόζει στο χώρο που φιλοξενεί το Συνέδριό μας, μετά τα μνημόνια και μετά την υγειονομική κρίση, αποτελεί και το όραμά μας για την Αυτοδιοίκηση του 2030. Το όραμα για Επανεκκίνηση της Αυτοδιοίκησης. Με Ισχυρούς Δήμους, διαρκώς δίπλα στον Πολίτη. Για ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς Δήμους και ισχυρές Περιφέρειες.

Επανεκκίνηση με ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης που θα κάνει αποτελεσματικότερη τη συνεργασία του κεντρικού κράτους με την Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού, με διακριτούς ρόλους, ξεκάθαρους κανόνες, αλλά και κοινούς στην τελική στόχους και προοπτικές.

Η Ελλάδα αλλάζει και αυτή τη θετική συγκυρία πρέπει να την εκμεταλλευθούμε. Έχουμε χρέος να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία ισόρροπης ανάπτυξης και συλλογικής ευημερίας, που θα απλωθεί οριζόντια σε όλη τη χώρα, σε κάθε Δήμο, σε κάθε τοπική κοινωνία.

Ισότητα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Το κράτος πρέπει να εμπιστευτεί τους Δήμους και να αναγνωρίσει έμπρακτα την αξία τους στη διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.

Εύχομαι καλή Επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.

Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για 2 λεπτά, για την αποχώρηση της κυρίας Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΔΙΑΚΟΠΗ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Παρακαλώ λίγο ησυχία, αγαπητοί συνάδελφοι, και να επιστρέψουμε στις θέσεις μας για να ξεκινήσει η ομιλία του Υπουργού. Ευχαριστώ πολύ.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

Θ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, αγαπητέ οικοδεσπότη, Δήμαρχε της Ρόδου, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, Γραμματείς Αποκεντρωμένων, και κυρίως κυρία και κύριοι πολιτικοί αρχηγοί, είναι μεγάλη χαρά για την Αυτοδιοίκηση που βρίσκεστε εδώ σήμερα και είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει το ενδιαφέρον της κεντρικής κυβέρνησης για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της χώρας.

Σκεφτόμουν τη σημερινή ομιλία και τη σκεφτόμουν στο δρόμο αυτόν που διάλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με όλα τα προσυνέδρια, που είχα την ευκαιρία, διότι έπεσε πάνω στην ψήφιση των δύο νομοσχεδίων και δεν μπόρεσα να ήμουν σε όλα πλην της Αττικής με φυσική παρουσία, αλλά άκουγα τις ομιλίες των Δημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων σε όλη την Ελλάδα, και καταλάβαινα ότι στα 5,5 χρόνια που έχετε την ατυχία να με βρίσκετε μπροστά σας, συναντώντας σχεδόν όλους τους Δημάρχους της χώρας και πάνω από δύο και τρεις φορές τους περισσότερους,

διαπιστώνω κάτι κοινό σε όλους. Την αγωνία για τον τόπο τους. Το πώς θα κάνουμε λίγο καλύτερα τον τόπο μας. Πώς μπορούμε να φύγουμε, γιατί όλα τα αιρετά αξιώματα έχουν μια αρχή και τέλος, όταν θα τελειώσουν οι θητείες να έχω αφήσει κάτι. Και για εμένα αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Για μια Αυτοδιοίκηση η οποία μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες που υπάρχουν, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

Είστε οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρετε τα καθημερινά προβλήματα. Όχι μόνο των πολιτών. Και της ίδιας της διαδικασίας, του ίδιου... της καθημερινότητας που ζείτε. Και χαίρομαι γιατί επιλέχτηκε ένα κεντρικό σύνθημα για το Συνέδριο, το επανεκκίνηση, και είναι πολύ πετυχημένο, και είναι πολύ πετυχημένο γιατί αυτό ακριβώς ξεκινάμε. Μια μεγάλη αλλαγή ταυτόχρονη και της Πρωτοβάθμιας και τη Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πριν μπω στα του Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, επιτρέψτε μου να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις και σε αυτά που είπε ο αγαπητός μου ο Πρόεδρος, ο κύριος Κυρίζογλου, αλλά και εν όψει των αλλαγών των μεγάλων που έρχονται.

Το είπε ο Γιώργος ο Χατζημάρκος ότι οι γάμοι περνάνε και τις διάφορες κρίσεις τους, και η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις της εκάστοτε κεντρικής κυβέρνησης με την Αυτοδιοίκηση ποτέ... άλλοτε είναι καλές, άλλοτε είναι λιγότερο καλές, άλλοτε περνάνε δύσκολες φάσεις. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, και ήταν και το τελείωμα της ομιλίας του Προέδρου, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης. Και στη σχέση εμπιστοσύνης πρέπει να υπάρχει και ειλικρίνεια, και κατανόηση των προβλημάτων, και κυρίως να τα βγάλουμε και να τα θέσουμε όλα προκειμένου να μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Και οι μεν και οι δε.

Για τις ευθύνες του κράτους τα έχετε πει πολλές φορές, τα ξέρετε, και πάνω κάτω είναι γνωστά. Υπάρχουν πολλές φορές όμως και ευθύνες της Αυτοδιοίκησης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι,

λέμε ότι, για παράδειγμα, η διαχείριση των απορριμμάτων, δεν φταίει η Αυτοδιοίκηση για τη μειωμένη ανακύκλωση, πολλές φορές όμως αυτοδιοικητικές οντότητες ποτέ δεν έχουν συναινέσει στο να γίνουν χώροι για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και σας το λέω εγώ που έρχομαι από την Ελευσίνα. Συζητάει όλη η Αττική πού θα πάνε, και τελικά όλα καταλήγουν στο Θριάσιο.

Πολλές φορές χρηματοδοτικά εργαλεία δεν αξιοποιήθηκαν από την Αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν συμβάσεις, εντάξεις, οι οποίες τελματώνουν τέσσερα, πέντε, έξι χρόνια, και ποιο είναι το πρόβλημα; Τα τρία εκατομμύρια ευρώ που έχει ενταχθεί ένα έργο, ο άλφα Δήμος δεν το προχωράει, και ακριβώς δίπλα ο άλλος Δήμος έχει ανάγκη. Και όταν πάω προσωπικά και εγώ, συζητώντας με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, γιατί και οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί να με βλέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν για χρηματοδοτικά εργαλεία, ξέρετε τι συμπεραίνω; Ότι το Οικονομικών σου λέει τα μισά έργα είναι ασυμβασιόποιητα. Τελειώστε αυτά και ελάτε ξανά να δούμε τι χρειάζεστε.

Αυτό λοιπόν, το τι φταίει, υπάρχουν πολλά πράγματα που φταίνε. Δεν είναι μόνο... πολλές φορές οι καθυστερήσεις είναι και μέσα από τις διαδικασίες, από φορείς. Δεν είναι μόνο η υποστελέχωση, και είναι το δεύτερο κομμάτι που θέλω να αναφέρω.

Ψηφίστε τις τελευταίες, πριν λίγες εβδομάδες, ένα νομοσχέδιο το οποίο προσπαθεί να επιταχύνει τη διαδικασία προσλήψεων. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τρία και τέσσερα χρόνια για να έρθει να κάτσει ένας υπάλληλος στη θέση, και ιδίως σε μικρότερους μη κεντρικούς Δήμους είναι ακόμα πιο δύσκολο διότι ο πρώτος επιτυχών έρχεται, χαιρετάει τον Δήμαρχο, του λέει πολύ ωραίο το μέρος, Δήμαρχε, και φεύγει. Και περιμένει άλλον ένα χρόνο για να έρθει ο δεύτερος, που πολλές φορές ακούγεται και το ίδιο ζήτημα. Ή προφανώς υπάρχει το ζήτημα του αυξημένου κόστους κατοικίας στα νησιά. Ιδίως σε τουριστικούς προορισμούς.

Εκεί προσπαθήσαμε δύο πράγματα. Πρώτον, να επιταχύνουμε όλη τη διαδικασία προσλήψεων ώστε να γίνονται πιο γρήγορα, κυρίως από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, αλλά δευτερευόντως να δώσουμε σε όλους τους νησιωτικούς Δήμους, σε όλους τους ορεινούς Δήμους, πολύ αυξημένη εντοπιότητα, ώστε η στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, και δεν αφορά μόνο τις Δημοτικές Υπηρεσίες ή τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, αφορά γενικά τις Υπηρεσίες του κράτους, σε έναν ορεινό Δήμο να γίνεται κατά σχεδόν απόλυτη προτεραιότητα από μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών. Γιατί ο κάτοικος για παράδειγμα των Ανωγείων, έχει κάπου να μείνει, δεν θα χρειαστεί να αναζητήσει στέγη, και κυρίως, δεν θα χρειαστεί ένα μήνα μετά την πρόσληψή του να ψάχνει να πάει σε βουλευτικό γραφείο για απόσπαση, να κάνει αίτηση κινητικότητας, να βγάλει λόγο συνυπηρέτησης, και ξαφνικά πάλι ο Δήμαρχος χωρίς προσωπικό.

Το τρίτο κομμάτι που θέλω να αναφέρω είναι ότι... όσο αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Το ακούω, το έχω ακούσει το αίτημα και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ για το περιβόητο 259 του Καλλικράτη. Το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Δύο εβδομάδες... και μπορώ να το πω, είμαι από τους λίγους που μπορούν να το πουν το συγκεκριμένο κομμάτι, δύο εβδομάδες μετά, με το πρώτο δημοσιονομικό πλαίσιο, 10% περικοπή όλες οι οριζόντιες χρηματοδοτήσεις. Μεσοπρόθεσμο του '21, ξανά κόψιμο. Αυτό το άρθρο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Έφτιαξε ένα μίγμα ΚΑΠ το οποίο το 2010 ήταν περί τα τέσσερα δισεκατομμύρια αν θυμάμαι καλά, μετά ποτέ δεν έγινε αναθεώρηση των συντελεστών, με αποτέλεσμα να μπαίνουν οι περιβόητοι κόφτες, αλλά μέσα είχαν υπολογιστεί και δαπάνες οι οποίες πλέον δεν ανήκουν στην Αυτοδιοίκηση. Ήταν επί 14 μισθών για παράδειγμα, ήταν τα προνοιακά επιδόματα 700 εκατομμυρίων.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξανά φτιάξουμε ένα νέο μίγμα δυναμικών ΚΑΠ, με βάση τις χρηματοδοτήσεις για

παράδειγμα ενός έτους αναφοράς, του 2024, οι οποίες ήταν ήδη αυξημένες σε σχέση με το 2023, και ήταν το σύνολο του μισθολογικού κόστους που αφορούσε την Αυτοδιοίκηση, τα 200 εκατομμύρια, και κυρίως να δώσουμε ένα μέρισμα πραγματικά σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, και με το Υπουργείο Οικονομικών, από την ανάπτυξη της χώρας, η οποία να μετουσιώνεται και σε ανάπτυξη και αύξηση αυτόματα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Η αύξηση για το 2025, την ξέρετε, είναι... αυτό που έχει γραφτεί είναι στα 53 εκατομμύρια ευρώ, τελικά θα φτάσει γύρω στα... τη μία ΚΑΠ εξτρά, καλύπτοντας και το μισθολογικό κόστος και άλλες δαπάνες.

Θα είμαι και ξεκάθαρος και σε ένα άλλο κομμάτι πριν σας πω στα του Κώδικα. Ότι η αναπροσαρμογή της αντιμισθίας των Δημάρχων, των Αντιδημάρχων, δεν έγινε χαριστικά. Έγινε γιατί όλοι σας έχετε εκλεγεί από τους πολίτες και πρέπει να έχετε και μια μηνιαία αντιμισθία η οποία είναι αντάξια του θεσμού που υπηρετείτε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο που θέλουμε. Υπάρχει δρόμος ακόμα. Αλλά ήταν το πρώτο έμπρακτο δείγμα, και για εμένα ήταν και πάρα πολύ σημαντικό ότι οι τρεις μεγαλύτεροι Δήμοι της χώρας, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, παίρνουν οι Δημοτικές Αρχές την αντιμισθία που παίρνουν και οι Περιφερειάρχες, το μισθό δηλαδή του Γενικού Γραμματέως, ώστε να μη φανεί ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ότι υπάρχει ιεραρχική σχέση, γιατί αυτό ήταν... και περνάω σιγά-σιγά στα του Κώδικα.

Είδα ένα viral video τις τελευταίες μέρες, από ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, της Αττικής, όπου ο Πρόεδρος της Κοινότητας του Βαρνάβα απευθύνθηκε... το οποίο δεν ήταν αυτό που είχε ενδιαφέρον, αλλά εν πάση περιπτώσει, αλλά μου έκανε εντύπωση. Αν δεν τα πω στην Περιφέρεια που είναι ο πατέρας μας, πού θα το πω; Αυτό είναι η λάθος σχέση. Δεν είναι οι Περιφέρειες και από κάτω υφιστάμενοι είναι οι Δήμοι. Οι δύο Βαθμοί της

Αυτοδιοίκησης, οι δύο Βαθμοί... και το είπε ο Γιώργος Χατζημάρκος, έχουν κοινό στόχο, σχέση επικουρική, αλληλοσυμπλήρωσης, και όχι ιεραρχική. Και πρέπει να δούμε... Θα μου επιτρέψετε, έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση για τον Κώδικα, και έχει ενδιαφέρον γιατί η συζήτηση θα είναι... προτιμώ τη συζήτηση. Αυτές είναι εισαγωγικές παρατηρήσεις, οπότε... Η συζήτηση δεν θέλω να γίνει εν κενώ. Θέλω να γίνει με συγκεκριμένες προτάσεις, και η κυβέρνηση θα καταθέσει τις προτάσεις προς την Αυτοδιοίκηση, γνωρίζετε από πρώτο χέρι ότι είναι προτάσεις, δεν είναι τίποτα γραμμένο σε πλάκα του Μωυσή και οτιδήποτε μπορεί να συζητηθεί. Απλά προκειμένου να επιταχύνουμε, γιατί όντως ο κίνδυνος είναι να φτάσουμε σε έναν κύκλο ατέρμονων συζητήσεων και να μην καταλήξουμε πουθενά. Η Επιτροπή θα τελειώσει το έργο της 31 Μαρτίου 2025. Άρα λοιπόν θα έχει εντατικό έργο μπροστά της. Συστήνεται, έχει κάνει την πρώτη συνεδρίαση, θα συσταθούν τέσσερις υποεπιτροπές, με αυξημένη συμμετοχή των εκπροσώπων του Α' και του Β' Βαθμού της Αυτοδιοίκησης. Και θα λειτουργήσει πολύ εντατικά προκειμένου να καταλήξει σε τι; Στον Ενιαίο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια μεγάλη αλλαγή η οποία την περιμένουμε είκοσι χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή χίλια περίπου νομοθετικά κείμενα τα οποία αφορούν την Αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα ποιο είναι; Ότι κυρίως εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας, δεν ξέρετε τι ισχύει. Πολλές φορές και εμείς που νομοθετούμε δεν ξέρουμε τι ισχύει. Και για αυτό έχουμε την ευκαιρία, οι μην Περιφέρειες για πρώτη φορά να αποκτήσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο, που δεν είχαν, και παράλληλα και ταυτόχρονα ο Ενιαίος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης να είναι μία ευκαιρία παράλληλα να λύσουμε προβλήματα που έχουν μεταξύ Α' και Β' Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρα λοιπόν, τι θέλουμε; Ένα σύγχρονο, ασφαλές θεσμικό πλαίσιο, όχι για το 2025, για τα επόμενα χρόνια, γιατί έχουμε μπροστά μας και προκλήσεις που πρέπει να δούμε. Η κλιματική αλλαγή για παράδειγμα είναι εδώ, η οποία έχει δείξει πόσο

απρόβλεπτα κινείται πλέον. Αυτό που ζήσαμε στη Θεσσαλία το 2023 ήταν κάτι ανήκουστο. Είδαμε για πρώτη φορά μια Περιφέρεια της χώρας βυθισμένη κάτω από το νερό. Δεν ήταν ένα σημειακό μόνο σημείο. Ήταν σχεδόν μια τεράστια Περιφέρεια.

Λοιπόν, πρέπει η Αυτοδιοίκηση και να σταθεί στα πόδια της, και να συνεχίσει να λύσει τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν, και κυρίως να ωριμάσει. Να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη πώς θα εφαρμοστούν οι αλλαγές οι οποίες θα συμφωνηθούν, και κυρίως να φτιάξουμε όλοι μαζί μια σχέση εμπιστοσύνης, κεντρικό κράτος, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, και κυρίως πολίτες.

Ο Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης μας δίνει μια μεγάλη δυνατότητα. Συνολικά είναι υπό αναθεώρηση όλο το θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, τα πάντα. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να λύσουμε θέματα αρμοδιοτήτων μεταξύ Α' και Β' Βαθμού. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να κωδικοποιηθούν ή να καταργηθούν χίλιοι νόμοι οι οποίοι αφορούν την Αυτοδιοίκηση. Και προσέξτε. Όταν θα τελειώσει αυτό θα φτιαχτεί ένα κείμενο το οποίο οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία και τα υπόλοιπα κομμάτια των Δήμων και των Περιφερειών, θα είναι εκεί μέσα. Και οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί να γίνει στο μέλλον, θα γίνεται εκεί μέσα, ώστε να παρακολουθείτε και να ξέρετε εσείς πώς θα λειτουργούμε.

Και είναι ευτυχής συγκυρία που υπάρχει τέσσερα χρόνια ουσιαστικά μπροστά μέχρι τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, και κυρίως και ικανός χρόνος και μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Τι θα έχει ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης. Δέκα μεγάλες κατηγορίες. Το πρώτο το έβαλα για να σας ψαρώσω, δεν υπάρχει αλλαγή στα όρια των Δήμων και των Περιφερειών. Άρα θα συνεχίσουμε να είμαστε 332, απλά θα καταγραφούν στον Κώδικα και θα συνεχίσουν να είναι και 13 οι Περιφέρειες.

Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών. Σύστημα

διακυβέρνησης. Καταστατική θέση αιρετών. Εποπτεία. Το πειθαρχικό. Το ανέφερε και ο Πρόεδρος, ότι πρέπει να βρούμε μία λύση. Όλο, την οργάνωση των Νομικών Προσώπων των Δήμων. Ειδικό κομμάτι για τους ορεινούς και τους νησιωτικούς Δήμους, εκ των πραγμάτων. Το σύστημα της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ, από έσοδα μέχρι έξοδα και πώς πρέπει να γίνει αποτελεσματικά, διότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι ένας Δήμος έχει 15% επί των εισπραχθέντων εσόδων, επί των βεβαιωθέντων εσόδων. Ο ακριβώς διπλάνος Δήμος, με ίδια χαρακτηριστικά, με ίδιο οικονομικό εισόδημα, με ίδιο παραγωγικό ιστό, είναι στο 65%. Αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί άκουσα και ακούω ότι υπάρχουν για παράδειγμα Δήμοι, εντός και της Αττικής, οι κάτοικοι των οποίων δεν έχουν πληρώσει ποτέ λογαριασμό νερού. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι, επιτρέψτε μου την παρένθεση, ανά χρόνο να δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών από χρήματα όλων των φορολογούμενων, και της Αυτοδιοίκησης, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να πληρώνουμε την ΕΥΔΑΠ.

Και το δέκατο κομμάτι και μεγαλύτερο είναι το κομμάτι των αρμοδιοτήτων.

Στο Χωροταξικό, θα γίνει καταγραφή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ναι, θα καταργηθεί η Δημοτική Ενότητα ως ξεχωριστή διοικητική διαίρεση. Δεκαπέντε χρόνια μετά τον Καλλικράτη δεν έχει νόημα να διατηρηθεί πλέον ο Καποδιστριακός Δήμος. Και θα διευκολύνουμε, και έχω βάλει ενδεικτικά ένα πράγμα, την αποκέντρωση και των υπηρεσιών εφόσον το σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή. Θα μπορεί δηλαδή να διαλέγει πού και με γρήγορο τρόπο θα εγκαθίστανται οι Δημοτικές Αρχές. Γενικά η φιλοσοφία είναι ότι να αποκτήσουν οι Δημοτικές Αρχές τον απαραίτητο βαθμό αυτονομίας για να κάνουν αυτό για το οποίο τους εξέλεξε ο κόσμος. Γιατί τώρα κρυβόμαστε οι μεν πίσω από τους δε. Όποτε θέλει το κράτος κρύβεται πίσω από την Αυτοδιοίκηση και λέει φταίνε οι Δήμοι, όποτε θέλει η Αυτοδιοίκηση κρύβεται πίσω από το κράτος και

λέει δεν έχω λεφτά, δεν έχω πόρους, δεν έχω αρμοδιότητες, δεν, δεν, δεν.

Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών. Οι εκλογές θα γίνουν το 2028, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του Κώδικα αναγκαστικά θα αφορά και το εκλογικό σύστημα που θα εκλέγονται, ώστε και να είναι εγκαίρως ξεκάθαροι οι κανόνες, αλλά κυρίως να υπάρχει και άφθονος χρόνος προετοιμασίας.

Δεύτερος γύρος Δημοτικών Εκλογών. Τρομερή ταλαιπωρία. Μεγάλη αποχή, πολύ μεγάλη αποχή. 75% για παράδειγμα έφτασε, και όχι στη Φολέγανδρο ή σε ένα νησί. Στην Αθήνα. Και πρέπει όμως ταυτόχρονα να υπάρχει μεγάλη νομιμοποίηση των αιρετών μονοπρόσωπων Οργάνων. Και προφανώς αυτός που εκλέγεται Δήμαρχος και Περιφερειάρχης θα έχει και τα τρία πέμπτα τουλάχιστον του αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων και των Περιφερειακών Συμβούλων. Όλοι ζήσατε Δήμους την προηγούμενη θητεία να διοικούνται στους 49 με πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, το οποίο φαντάζεστε πόσο δύσκολο ήταν έστω να ψηφιστεί η πιο απλή απόφαση.

Αυτό που προτείνεται είναι η εκλογή των Δημοτικών και των Περιφερειακών Αρχών σε ένα γύρο. Πώς. Δίνουμε τη δυνατότητα στον εκλογέα να κάνει και δεύτερη επιλογή για Δημοτικό ή Περιφερειακό Συνδυασμό. Θα μετρηθούν οι ψήφοι της πρώτης επιλογής, εάν δεν είναι το 50%, τότε από τους Συνδυασμούς, από τον τρίτο και κάτω, θα μετρηθούν οι δεύτερες επιλογές που έχουν κάνει, και εφόσον ανήκουν σε έναν από τους δύο πρώτους Συνδυασμούς προστίθενται και όποιος έχει τις περισσότερες πρώτες και δεύτερες ψήφους κερδίζει.

Πάμε λοιπόν παράδειγμα. Αυτό θα είναι το ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, αυτό είναι το ψηφοδέλτιο.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Θ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Ορίστε; Το έμβλημα, το σύνολο του Συνδυασμού, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από την πρώτη επιλογή, από το ψηφοδέλτιο

που θα ρίξετε μέσα, του κυρίου Κυρίζογλου, του κυρίου Δούκα, του κυρίου Γκουντάρρα, όποιου θέλετε, και από κάτω θα έχει τους υπόλοιπους Συνδυασμούς και θα μπορεί να βάλει δεύτερη επιλογή. Έτσι δεν χρειάζεται... και διατηρείται αυξημένη νομιμοποίηση του δεύτερου γύρου, της αυξημένης πλειοψηφίας, και τελειώνουν και τα παζάρια μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, τα οποία δεν αξίζουν στην Αυτοδιοίκηση.

Επαναλαμβάνω και το είπα, αυτά είναι προτάσεις τις οποίες τις θέτουμε στο διάλογο.

Ας πούμε λοιπόν να δούμε δύο παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι καθαρό παράδειγμα εκλογής πρώτου γύρου. 57% ο πρώτος Συνδυασμός από τα ψηφοδέλτια που τέλειωσε, έχει κλείσει η εκλογή, θα πάρει και τα τρία πέμπτα των εδρών και φύγαμε.

Στο δεύτερο δεν έχουμε 50%. Άρα λοιπόν οι δύο Συνδυασμοί, ο βήτα και ο δέλτα, προχωράνε στην επόμενη φάση, και από τους άλλους Συνδυασμούς αθροίζουμε όποιον έχει ψηφίσει τους δύο Συνδυασμούς που πέρασαν στη δεύτερη φάση. Αυτός που θα έχει τις περισσότερες πρώτες και δεύτερες ψήφους προχωράει. Απλό είναι, δεν είναι πολύ δύσκολο. Είναι διαφορετικό, αλλά και εξοικονόμηση μεγάλη, και λιγότερη ταλαιπωρία για τους δημότες, και δίνει τη δυνατότητα αυτά τα χρήματα να δοθούν σε άλλες δράσεις που τις χρειάζεται περισσότερο η Αυτοδιοίκηση.

Η επόμενη πρόταση – αυτό θα το πάρετε – όποιος θέλει στις Δημοτικές και στις Περιφερειακές Εκλογές θα μπορέσει να ψηφίσει με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Επειδή δεν υπάρχουν τμήματα ετεροδημοτών για παράδειγμα στις Δημοτικές Εκλογές και αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να μετακινηθεί κάποιος για να ψηφίσει, ιδίως για τις Δημοτικές και τις Περιφερειακές Εκλογές, η σκέψη και η πρόταση είναι να δούμε πώς μπορούν να ψηφίσουν οι πολίτες, όποιος θέλει, ηλεκτρονικά, έχοντας εγγυήσεις και της ασφάλειας, και της διαφορετικότητας, γιατί είναι 5.500 (...) η Αυτοδιοίκηση,

είναι οι Δήμοι, είναι οι Περιφέρειες, είναι από κάτω η κάθε Κοινότητα που έχει διαφορετικά ψηφοδέλτια. Με... προαιρετικά θα γίνει, με αίτηση. Θα ψηφίζουν για Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, Περιφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους. Οι προδιαγραφές θα είναι πολύ μεγάλης ασφαλείας, και ήδη έχει χρησιμοποιηθεί και πάρα-πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, με το ΖΕΥΣ για παράδειγμα, και πρόσφατα έγιναν εκλογές για ανάδειξη συνδικαλιστικών Οργάνων στο Υπουργείο Παιδείας.

Λοιπόν, άλλες σκέψεις για τα εκλογικά. Να μειωθεί λίγο ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων, ο οποίος δημιούργησε κάτι ψηφοδέλτια τα οποία ήταν σαν τη ζώνη μου.

Να καταργηθεί, δεκαπέντε χρόνια μετά, η ξεχωριστή Δημοτική Ενότητα ως εκλογική περιφέρεια Δημοτικών Συμβούλων,

Να βρούμε έναν τρόπο, αν όχι με ποσόστωση, με επιπλέον προσαύξηση υποψηφίων, νέοι κάτω των τριάντα ετών να μπορεί να... να μετέχουν στους Συνδυασμούς, για να ενισχύσουμε και τη συμμετοχή νέων ανθρώπων, διότι σε όλες τις χώρες του κόσμου η Αυτοδιοίκηση είναι το πρώτο βήμα για να κάνει κάποιος, εντός εισαγωγικών... να εμπλακεί στα κοινά.

Τέλος στις αποσπάσεις λόγω εκλογής. Δεν είναι η εκλογή μέσω για απόσπαση. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Δεν θα αδειάζουν οι Υπηρεσίες χωρίς λόγο.

Θα δούμε ξανά τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα.

Τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου είναι η πρόταση για εκλογές. Να φύγουμε από την τουριστική περίοδο, αλλά και να υπάρχει... και να υπάρχει και μικρός χρόνος όπου υπάρχει εναλλαγή της Δημοτικής Αρχής. Οι δύομισι μήνες του 2023 ήταν πολύ δύσκολοι.

Και τις εκλογές δαπάνες θα δούμε.

Η άλλη πρόταση είναι αυτή. Του φεύγουν του Δημάρχου δέκα Δημοτικοί Σύμβουλοι και δεν μπορεί να κυβερνήσει. Να έχει τη δυνατότητα άπαξ, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να γίνουν

πρόωρες εκλογές για το υπόλοιπο της θητείας.

Υπήρχαν περιπτώσεις, τον δεύτερο, τρίτο χρόνο, που έφευγαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος έχανε την πλειοψηφία, δεν γινόταν τίποτα, κολλούσαν έργα, προϋπολογισμοί, τέλη, τα πάντα. Να υπάρχει πάντα διέξοδος. Είναι μια πρόταση ωριμότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Θ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Μια φορά, άπαξ, και για το υπόλοιπο της θητείας. Δεν θα κερδίσεις χρόνο.

Μια σκέψη είναι επίσης σε μικρούς Δήμους ένας υποψήφιος, σε μεσαίους Δήμους δύο, σε μεγάλους τρεις, να μπορούν να εκλέγονται ένα ψηφοδέλτιο τύπου επικρατείας. Ένας πρώην Δήμαρχος για παράδειγμα, που θέλει να συμβάλλει, ένας επιστήμονας, ένας γιατρός, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν στο κυνήγι του σταυρού, να μπορούν να επιλεγούν από το Συνδυασμό, και αν κερδίσει ο Συνδυασμός θα εκλέγονται Δημοτικοί Σύμβουλοι, ένα αντίστοιχο με τους Βουλευτές Επικρατείας, αλλά σε μικρή κλίμακα, προκειμένου να έχουν και οι Δήμαρχοι... Υπάρχουν περιπτώσεις που λέει δεν έχω έναν Δημοτικό Σύμβουλο να ασχοληθεί με τα οικονομικά ή με την πληροφορική, με νέες τεχνολογίες. Και αυτό μπορεί να δώσει τη δυνατότητα... Δεν μπορεί να υπάρχει πιθανότατα εξωκοινοβουλευτικός Δημοτικός Σύμβουλος στην Αυτοδιοίκηση, αυτό που μπορεί να υπάρχει είναι μια εκλογή τύπου επικρατείας.

Σύστημα διακυβέρνησης. Αυτά τα υπόλοιπα θα πάμε πιο γρήγορα.

Λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει τοπικό δημοψήφισμα, θα μπορεί να το κάνει, θα το κάνει με ηλεκτρονικό τρόπο, για θέματα που αφορούν το Δήμο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η τοπική δημοκρατία και η ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας. Αν θέλει λοιπόν να αποφασίσει κάτι ο Δήμος, θα μπορεί να κάνει τοπικό δημοψήφισμα, πολύ γρήγορα, χωρίς μεγάλο κόστος, με έγκυρο

τρόπο, θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.

Δεκαπέντε μέρες δημόσια διαβούλευση όλες οι κανονιστικές πράξεις, τουλάχιστον οι βαριές κανονιστικές πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οριοθέτηση... και το τρία και το τέσσερα είναι ίδιο, του ρόλου των Δημοτικών Κοινοτήτων, της εξουσίας του Συμβουλίου και του Προέδρου των Δημοτικών Κοινοτήτων, και προφανώς μία γενναία συζήτηση για το τι θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, τι θα κάνει η Δημοτική Επιτροπή, και τι θα κάνει ο Δήμαρχος. Να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι, με διαφάνεια και με ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων όπου χρειάζεται, χωρίς όμως να τίθεται σε σίγαση το δικαίωμα της μειοψηφίας να ελέγχει τη Δημοτική Αρχή.

Και όλες προφανώς οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, θα είναι στην ιστοσελίδα του Δήμου διαθέσιμα προκειμένου για όποιον ενδιαφέρεται.

Οι μεγάλοι Δήμοι μπορούν να αποκτήσουν μια θέση υπηρεσιακού Γραμματέα, ο οποίος θα είναι ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας, όπως ακριβώς ισχύει στα Υπουργεία. Θα επιλέγεται με αντίστοιχο τρόπο ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής. Θα επιλέγεται... θα είναι υπηρεσιακός, δημόσιος υπάλληλος, δεν θα είναι μετακλητός, και θα ασκεί αυτό το κομμάτι.

Και προφανώς θα διευκολύνουμε και πολλά άλλα, αλλά ένα από τα κομμάτια που έχουν ενδιαφέρον είναι η βελτιστοποίηση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, να γίνεται γρήγορα, χωρίς να μπαίνει ο έλεγχος νομιμότητας, το αν θα κάνεις τέσσερα τμήματα, ή τρία τμήματα, ή γιατί κάνεις εδώ γραφείο, και γιατί κάνεις... Αυτό είναι δικό σας θέμα, εσείς θα αποφασίζετε και εσείς θα έχετε την ευθύνη.

Καταστατική θέση των αιρετών. Υπάρχουν πολλά να δούμε εκεί. Διάλεξα λίγο δύο-τρία.

Στους μεγάλους Δήμους πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε μια αναστολή της επαγγελματικής δραστηριότητας, όχι (...) της

επιχειρηματικής, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ κάποιος που θα κάνει τον δικηγόρο και θα είναι Δήμαρχος στην Αθήνα για παράδειγμα, σε Δήμο μεγάλο της Αθήνας και να ασκεί ενεργεί δικηγορία, ή ιατρός και να έχει το ιατρείο του και ταυτόχρονα να κάνει τον Δήμαρχο. Νομίζω συνδυάζεται με τη νέα... με έναν επανυπολογισμό που θα γίνει, παραπάνω σε αντιμισθία, πρέπει να υπάρχει ένα ασυμβίβαστο, τουλάχιστον σε μεγάλους Δήμους. Αντιλαμβάνομαι ότι στη Σίκινο ή στη Φολέγανδρο ή στην Ανάφη ή στο Αγαθονήσι, δεν είναι ανάγκη να γίνει, αλλά νομίζω σε μεγάλους Δήμους πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή.

Προφανώς οι Δήμαρχοι οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι θα επιστρέφουν σε διευθυντική θέση μετά τη λήξη της θητείας τους, γιατί έχουν υπηρετήσει, έχουν εκλεγεί, και είναι σημαντικό να γυρνάνε.

Και πάμε σε ένα μεγάλο κομμάτι που σας ενδιαφέρει πολύ, που είναι η εποπτεία των πράξεων. Ο έλεγχος των πράξεων θα γίνεται από την Αυτοτελή Υπηρεσία της Υπηρεσίας, άρα λοιπόν φεύγει από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, και πάμε στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας. Επτά Υπηρεσίες Εποπτείας στα όρια των σημερινών Αποκεντρωμένων. Προϊσταται ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο οποίος θα επιλέγεται, θα είναι νομικός, και θα φέρει την απόλυτη ευθύνη. Από πάνω του θα συντονίζει τους επτά Ελεγκτές, ο Γενικός Επόπτης Νομιμότητας, ο οποίος τι θα κάνει; Η Αθήνα εγκρίνει αυτή την απόφαση, η Πάτρα όχι, η Θεσσαλονίκη μπορεί, και η Κρήτη δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν θα υπάρχει κάποιος από πάνω να ελέγχει και να τσεκάρει την ομοιομορφία των πράξεων.

Πλήρης ανεξαρτησία θα έχουν νομική και τέτοια, και καταργείται η χωρική αρμοδιότητα.

Αντιθέτως, μπαίνει κώλυμα. Η πράξη της Αθήνας θα πηγαίνει σε οποιαδήποτε άλλη Αποκεντρωμένη πλην της Αθήνας. Θα υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα που θα υποβάλλουν την πράξη για

έλεγχο, θα γίνεται τυχαία κατανομή στις Υπηρεσίες Εποπτείας, και τελειώνει και προσωπικές κόντρες μεταξύ υπηρεσιών από κάτω αποκεντρωμένων και αιρετών, οι οποίες φτάνουν ακόμα και σε συζυγικές σχέσεις πολλές φορές.

Ο έλεγχος νομιμότητας εντός δέκα ημερών το αργότερο. Όλες οι πράξεις θα είναι άμεσα εκτελεστές. Άμεσα. Προσφυγή θα μπορεί να γίνει μόνο στο Διοικητικό Δικαστήριο, άρα τελειώνει οποιοσδήποτε θέλει να προσβάλλει μια Επιτροπή να πηγαίνει σε δεκαπέντε διαδοχικά Όργανα να την προσβάλλει.

Πλατφόρμα η οποία θα βοηθάει να γίνεται πολύ γρήγορα ο έλεγχος εποπτείας, θα περιοριστεί το εύρος των πράξεων. Δεν χρειάζεται το ταξίδι του Δημάρχου να πηγαίνει για έλεγχο νομιμότητας για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται το κάθε τι να πηγαίνει.

Για το πειθαρχικό αιρετών έχει δίκιο ο Πρόεδρος. Αυτό που σκεφτόμαστε και προτείνουμε είναι ότι ένα τριμελές εν είδει δικαστικού συμβουλίου θα αποφασίζει κατά περίπτωση αν πρέπει να μπει σε αργία κάποιος αιρετός ή όχι, από να πηγαίνει αυτόματα σε αργία, με βάση το κάθε ένα χαρακτηριστικό που έχει υπόθεση. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες δεν πρέπει να μπαίνει σε αργία, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί να χρειαστεί, να είναι πολύ σοβαρό και να χρειαστεί να τίθεται σε αργία ο αιρετός για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Και βάζουμε ένα συντονισμό, γνωστό το πρόβλημα, έρχονται συνέχεια έλεγχοι, χτυπάει την πόρτα, γεια σας, είμαστε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γεια σας, είμαστε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γεια σας, είμαστε οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, γεια σας, είμαστε το ΣΔΟΕ, γεια σας, είμαστε ο ΕΦΚΑ.

Θα υπάρχει ένα τριμελές Συμβούλιο που θα συντονίζει όταν υπάρχει ανάγκη τους ελέγχους στους αιρετούς. Ουσιαστικά έλεγχο... εκτός από τον έλεγχο νομιμότητας, το Γενικό Λογιστήριο στα οικονομικά μπορεί να κάνει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν θα μπαίνουν άλλοι μέσα χωρίς να υπάρχει συντονισμός ελέγχων.

Για τα Νομικά Πρόσωπα...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ (εκτός μικροφώνου)

Θ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Θα το ενσωματώσουμε μέσα και το κομμάτι των ΔΕΥΑ και το κομμάτι δεν Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας.

Και σκεφτόμαστε το 24% του ελληνικού Δημοσίου που κατέχει στην ΕΕΤΑΑ, να το πάρει η Αυτοδιοίκηση, δωρεάν, ώστε να γίνει η ΕΕΤΑΑ ένα πλήρες αυτοδιοικητικό σχήμα, το οποίο αν θέλετε θα μπορέσει να είναι ο επιχειρησιακός βραχίονας ουσιαστικά της Αυτοδιοίκησης, και ιδίως του κομματιού στήριξης, αυτό που ξεκίνησε και το κάνει με μεγάλη επιτυχία, των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων.

Για τους ορεινούς και νησιωτικούς, προφανώς ειδική μέριμνα, προφανώς η ΕΕΤΑΑ ιδίως θα λειτουργήσει ως επιχειρησιακός βραχίονας στήριξης εκεί που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δράσεις, και προφανώς έχει κάνει πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις η Επιτροπή Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων, τις οποίες θα τις εξετάσουμε μία προς μία μαζί με τις εκατοντάδες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, που έχουν μαζευτεί και πρέπει να δούμε ποιες από αυτές θα ενσωματωθούν στον Κώδικα πλέον. Είναι μια καλή ευκαιρία να ρυθμιστούν πολλά τέτοια ζητήματα.

Προτελευταίο κομμάτι, οικονομική διαχείριση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων. Το δημοτικό τέλος συνεχίζει και υπάρχει. Ο δημοτικός φόρος μαζί με το ΤΑΠ μπορεί να ενοποιηθούν σε ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης το οποίο θα το καθορίζετε ελεύθερα εσείς. Μπορεί να κρατήσετε το σημερινό ύψος, μπορείτε να το χαμηλώσετε, μπορείτε να το ανεβάσετε, μπορείτε να το χωρίσετε σε κατηγορίες, σε περιοχές, σε οτιδήποτε. Μπορείτε να το πάτε ανάλογα με την επιφάνεια, ή ανάλογα με την αντικειμενική αξία. Και υπάρχει μια σκέψη να συζητήσουμε και τι είναι ανταποδοτική υπηρεσία. Είναι μόνο ο ηλεκτροφωτισμός και το πράσινο; Δεν είναι η διαχείριση των αδεσπότην; Δεν είναι για παράδειγμα το πράσινο;

Δεν είναι η Δημοτική Αστυνομία, η οποία φέρνει και έσοδα στο Δήμο; Είναι και αυτά κομμάτια τα οποία πρέπει να τα δούμε.

Απλοποίηση των διαδικασιών. Χρήση νέων τεχνολογιών στην οικονομική διαχείριση.

Η πρόταση είναι να επαναφερθεί ο προσυμβατικός, ο προληπτικός έλεγχος των ενταλμάτων άνω των 15.000 € από τον Επίτροπο, ώστε να έχετε ασφάλεια και οι αιρετοί, και κυρίως και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, σε ποσά τα οποία χρειάζεται περισσότερο και μπορεί να τρέξουν, χωρίς όμως αυτό να δημιουργήσει καθυστέρηση.

Προφανώς θέλουμε ένα ειδικό πλαίσιο για τις έκτακτες ανάγκες, και προφανώς πρέπει να δούμε και την πιθανότητα να φτιάχνεται ένα αποθεματικό μικρό σε κάθε Δήμο για τη διαχείριση των πρώτων εξόδων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μια σκέψη είναι να δημιουργηθεί ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την ΕΕΤΑΑ... υπό την ΚΕΔΕ, το οποίο θα είναι ουσιαστικά μία επέκταση σημερινών πληροφοριακών συστημάτων, τη διοίκηση θα την ορίζει η ΚΕΔΕ, και το οποίο τι θα κάνει; Θα μπορεί να... Εγώ αυτή τη στιγμή ως πολίτης δεν ξέρω τι χρωστάω στους Δήμους. Πρέπει να πάρω 332 τηλέφωνα για παράδειγμα. Αν εγώ πήγα το καλοκαίρι λοιπόν στο Παλαιό Φάληρο και με γράψανε, και χάθηκε η κλήση, μένει η οφειλή, μετά πήγα διακοπές στα Κύθηρα με ξανά έγγραψαν, ξανά είναι οφειλή, άρα σημαίνει ότι δεν είναι καλός οδηγός γιατί με γράφουν συνέχεια, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Το σίγουρα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ως πολίτης τι χρωστάω, γιατί μπορεί να έχει και ένα κατάστημα και να χρωστάω στο Δήμο της Αθήνας τραπεζοκαθίσματα.

Αυτό που κάνουμε είναι μία πλατφόρμα. Θα μπορούν να πέφτουν εκεί βεβαιώσεις, δεν αλλάζουμε τη λειτουργία των Ταμειακών Υπηρεσιών, θα μπορούν να πληρώνουν εκεί κεντρικά και να τα παίρνει ο Δήμος, και θα μπορεί αυτό να αντικαταστήσει αυτό

που κάνει σήμερα η ΑΑΔΕ, όσο αφορά τις βεβαιώσεις και τις αποδόσεις εσόδων χωρίς το 5% προφανώς, το οποίο ήταν είκοσι και έγινε πέντε.

Και τελειώνω με το κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Ο κανόνας είναι απλός. Δύο συν ένας κανόνας. Είναι πρώτον, αν είναι τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου, και ποιος μπορεί να την ασκήσει αποτελεσματικότερα προς όφελος των πολιτών.

Θα πάρουμε μία-μία αρμοδιότητα. Μία-μία. Θα τις ομαδοποιήσουμε, θα τις καταγράψουμε, θα δούμε ποιος μπορεί να τις ασκήσει καλύτερα, και θα δούμε τι πρέπει να μεταφερθεί, από το Β' για παράδειγμα στον Α' Βαθμό, από τον Α' στον Β' ενδεχομένως, να καταγράψουμε τις διαδικασίες, και κυρίως να μπορέσουμε να τα έχουμε όλα μαζεμένα ώστε να ξέρει και οι πολίτες ποιος φταίει για τι, ή ποιος είναι αρμόδιος για τι, αλλά και εσείς οι ίδιοι να ξέρετε πού φτάνουν και πού αρχίζουν τα όριά τους, για να έχετε και την ησυχία να κοιμάστε ήσυχοι.

Οι ΥΔΟΜ είναι ξεχωριστό κεφάλαιο. Κατά τη γνώμη μου ήταν το πιο αποτυχημένο κομμάτι του Καλλικράτη, διότι προϋπόθετε σημαντικές προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί. Μια σκέψη θα μπορούσε να ήταν να διαχωριστεί το αδειοδοτικό κομμάτι, το οποίο γίνεται αυτόματα, από αυτά που αφορούν τοπικού ενδιαφέροντος, ρυμοτομίες, χωροταξίες και τα λοιπά, αλλά και αυτό θα το συζητήσουμε.

Και προφανώς ότι μεταφερθεί, δεν θα μεταφερθεί από τη μία νύχτα στην άλλη, θα υπάρχει προετοιμασία, θα μεταφερθούν οι πόροι και τα λοιπά.

Σας κούρασα, αλλά θεώρησα σωστό εν όψει του διαλόγου και εν όψει του Συνεδρίου να συζητήσουμε και να ακούσετε προτάσεις οι οποίες μπορούν να προχωρήσουν.

Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Ότι ο στόχος όλων μας είναι πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων οι οποίοι επέλεξαν να ζήσουν στα όριά μας, και ιδίως σε κάποιες περιπτώσεις πώς θα

πείσουμε τους ανθρώπους να μην εγκαταλείψουν και τον τόπο τους, διότι Ελλάδα είναι στην Αθήνα, είναι στη Ρόδο, είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι και στα Άγραφα, είναι στα Ψαρά, είναι στα Καλάβρυτα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Θ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Όλοι είστε. Άμα τους πω όλους θα τελειώσουμε... Είστε όλοι σήμερα.

Αυτό λοιπόν είναι σε κάθε γωνιά. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε ως Αυτοδιοίκηση, ως κεντρική κυβέρνηση, για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης, και κυρίως πώς θα μπορέσετε εσείς να έχετε τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζεται για να κάνετε κάτι απλό. Να υλοποιήσετε και να φανείτε συνεπής απέναντι σε αυτό που σας ψήφισαν οι πολίτες. Γιατί θέλω μια Αυτοδιοίκηση η οποία δεν θα λέει εγώ ήθελα, αλλά δεν με άφησαν. Θέλω να το δούμε πώς θα το κάνουμε, να δούμε όλα τα πράγματα, είναι πολλά να αλλάξουν, και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια χρυσή ευκαιρία με τον Κώδικα να προχωρήσουμε και να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί. Πιστεύω πάρα πολύ στην Αυτοδιοίκηση, πιστεύω πάρα πολύ στην εμπειρία, τη γνώση και τη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, με τους 13 Προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, με όλους τους Δημάρχους. Η πόρτα μας θα είναι ανοιχτή για οτιδήποτε, οποιαδήποτε πρόταση πάνω σε αυτό το κομμάτι, και να είστε σίγουροι ότι θα φτιάξουμε κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί. Μακριά από εμάς πλέον από μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα μείνουν στα χαρτιά ή από αλλαγές που θα μείνουν στα χαρτιά ή από αλλαγές που θα γίνουν. Θέλουμε ότι εφαρμοστεί, ότι συμφωνήσουμε να εφαρμοστεί άμεσα. Και ναι, να βοηθήσουμε κάθε γωνιά της Ελλάδας να πάει τη χώρα ένα βήμα ψηλά.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Και να πω για όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσες που

είστε στην αίθουσα, ότι ο κύριος Υπουργός έβαλε ένα πλαίσιο θέσεων προς συζήτηση, και όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν είναι γραμμένα αυτά στην πέτρα, προς Θεού. Θα τα συζητήσουμε. Καταρχήν τα ακούμε, θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι προσήλθατε, κύριε Υπουργέ, εδώ σήμερα με συγκεκριμένες σε χοντρές γραμμές θέσεις και στοχεύσεις, και στο διάλογο που θα κάνουμε για τον Κώδικα, τον οποίο ξεκινήσαμε ήδη, θα δούμε ποιες γωνίες πρέπει να λειάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, και τα λοιπά.

Άρα δεν είναι τίποτα θέσφατο. Για ορισμένους οι οποίοι με ρωτούν.

Ευχαριστούμε.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Καταρχάς να ανακοινώσουμε ότι το Συνέδριό μας έχει απαρτία που υπερβαίνει το 75%, και να μπορούμε στην επόμενη Ενότητα, με περίπου δέκα λεπτά καθυστέρηση, τις τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καλώντας στο βήμα την κυρία Μαρία Συρεγγέλα, Βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για δεκάλεπτες παρεμβάσεις.

Μ. ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Κύριοι Υπουργοί... Πέντε λεπτά το πολύ. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσα φυσικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, κύριε Γενικό Γραμματέα, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κύριοι Αντιπρόεδροι, κυρίως όμως ιδιαίτερη μνεία σε όλες και όλους εσάς που βρίσκεστε μέσα, αιρετές και αιρετοί, που είστε αυτό που λέει ο τίτλος σήμερα του τακτικού Συνεδρίου, που είστε κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο. Που είστε δίπλα στον άνθρωπο με αναπηρία, στη μαμά και στον μπαμπά, στους νέους γονείς που θα πάνε τα παιδιά τους το πρωί στο σχολείο, για να πάνε μετά στη δουλειά τους. Στα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στους παιδικούς σταθμούς.

Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στο ετήσιο λοιπόν τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται ο σπουδαίος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα των Δήμων.

Για αυτό θεωρούμε πως όλες και όλοι, αιρετοί και μη, μέσα από ένα ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, όπως αυτός που θα γίνει στο Συνέδριό σας, πρέπει να συναποφασίσουμε για την εξέλιξη και το μέλλον της Αυτοδιοίκησης. Να διασφαλίσουμε ότι θα ανταποκρίνεται ολοένα και καλύτερα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, και πως θα ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Και σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση δημιούργησε μια πλατφόρμα που είναι το eiga.gov.gr, που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν με διαφάνεια ποια έργα υλοποιούνται, ποια είναι προς σχεδιασμό, ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης. Και με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η λογοδοσία και διασφαλίζεται και η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για την πορεία των έργων που υπόσχονται την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σταθώ λίγο περισσότερο στον πυρήνα της πολιτικής μας ως προς τους Δήμους, αλλά και τις Περιφέρειες, που δεν είναι άλλος από αυτό που ονομάζουμε πλέον διπλή σύγκλιση. Με άλλα λόγια σαφώς πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να προσεγγίσουμε... η Ελλάδα να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, σε οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο, πρέπει όμως να γεφυρώσουμε και τις εσωτερικές ανισότητες που υπάρχουν στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες, είτε ζουν στην Αθήνα, είτε ζουν στην Θεσσαλονίκη, είτε ζουν σε ένα απομακρυσμένο νησί, είτε σε μια αγροτική περιοχή, πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες για πρόοδο και ευημερία. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη είναι δύο αδιαχώριστοι στόχοι.

Και αυτή λοιπόν είναι η αναπτυξιακή πορεία που απαιτεί

σταθερή συνεργασία και συντονισμό με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη, την τελευταία επίσκεψή του στην Αργολίδα, ανέφερε το εξής. Ότι υπογράφουμε ένα συμβόλαιο αλήθεια και λογοδοσίας, η κεντρική κυβέρνηση, η Περιφέρεια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλοι μαζί να προτεραιοποιούμε, να συζητούμε, να αποφασίζουμε και να προχωράμε μπροστά.

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να πω και κάτι ακόμα τελευταίο. Η σταθερότητα που έχει αποκτήσει η χώρα μας σήμερα αποτελεί ένα βασικό παράγοντα που μας επιτρέπει να υλοποιούμε ταχύτερα τις δεσμεύσεις μας, αλλά και να ενισχύουμε την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτή η πολιτική σταθερότητα της Ελλάδας από το '19 έως και σήμερα, έχει πολυεπίπεδα οφέλη για τη χώρα, και πρώτα από όλα σε οικονομικό επίπεδο. Πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι για να υπάρξει ευημερία, υπάρχει ευημερία μόνο όταν υπάρχει ισότιμη και οριζόντια τοπική ανάπτυξη, με ενεργή συμμετοχή των Δήμων, και φυσικά, κύριε Περιφερειάρχα, των Περιφερειών.

Είμαι σίγουρη ότι μέσα από αυτή τη στενή μας συνεργασία θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε μαζί το μέλλον που αξίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες.

Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Καλούμε στο βήμα για την τοποθέτησή του τον κύριο Νίκο Παππά, Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Ν. ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κύριοι Πρόεδροι των κομμάτων, κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και για εμάς, είναι χαρά μας που συμμετέχουμε στο Συνέδριό σας. Θεωρώ ότι ασχολείστε με φλέγοντα ζητήματα, και η τοποθέτηση του

Υπουργού πριν από λίγο, νομίζω ότι θα πυροδοτήσει συζητήσεις.

Πρέπει να πυροδοτήσει συζητήσεις, δεν πρέπει όμως να αποστρέψει τη συζήτηση την κεντρική όπως αυτή αναπτύσσεται στο δημόσιο χώρο, αλλά αναπτύχθηκε και από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, και από τον Περιφερειάρχη, να αποστραφεί η συζήτηση λοιπόν από το κεντρικό πρόβλημα. Χρήματα και κόσμος. Υλικοί και ανθρωπίνος πόροι, διότι ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης, του οποίου μια παρουσίαση μόλις είδαμε, είναι ένα ζήτημα πάνω στο οποίο θα διαπιστώσουμε και εμείς τις προθέσεις της κυβέρνησης, εάν είναι έτοιμη να μπει σε έναν δημιουργικό διάλογο, εδώ θα είμαστε για αυτόν, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η παρούσα κατάσταση αν δεν αντιμετωπιστεί με τρόπο ριζικό, απλώς θα καθόμαστε, και οι εκπρόσωποι της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, και εσείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να βλέπουμε τις κρίσεις που βιώνει η χώρα μας να πολλαπλασιάζονται.

Δύο παρατηρήσεις. Άκουσα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να μένει ο κόσμος στον τόπο του. Κύριε Περιφερειάρχη, ο τόπος ο δικός σας είναι εξαίρεση. Έχει οικονομικές συνθήκες οι οποίες δεν συγκρίνονται με άλλες περιοχές της χώρας. Και για αυτό το λόγο έχει και άλλες δημογραφικές τάσεις.

Είστε άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα. Πιστεύω ότι δεν σας λέω κάτι καινούργιο εάν αναφέρω το οδυνηρό γεγονός ότι από την απογραφή του 2011, στην απογραφή του 2021, είχαμε το φαινόμενο πρωτεύουσες νομών να συγκρατούν τον πληθυσμό τους ή να υφίστανται μικρές μειώσεις, και άλλοι Δήμοι μέσα στους νομούς να καταρρέουν δημογραφικά. Μέχρι και 25% μείωση από το 2011 στο 2021, και πώς να μην καταρρεύσει ο πληθυσμός, αν κλείνουν οι εφορίες, αν εξαφανίζονται τα πρωτοδικεία, αν μειώνονται οι υπηρεσίες, και αν τελικά η γνωστή ρήση, τα παράπονά σας στον Δήμαρχο, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι καθόλου αστεία, είναι πάρα πολύ κρίσιμη, διότι σηματοδοτεί ότι ο πολίτης κοιτάει πρώτα στη Δημοτική Αρχή για να λύσει το πρόβλημά του, και αν η Δημοτική Αρχή δηλώνει αναρμόδια ή αδύναμη να

ανταποκριθεί, πολλαπλασιάζεται η κρίση εμπιστοσύνης του πολίτη προς τους δημοκρατικούς θεσμούς συνολικά. Διότι τον Υπουργό θα τον δει μία φορά το χρόνο, τον Βουλευτή ενδεχομένως δύο και τρεις, τον Δήμαρχο μπορεί να τον βλέπει κάθε μέρα, να χτυπάει την πόρτα του και να ζητάει λύσεις στα προβλήματά του.

Άκουσα επίσης τον Υπουργό να προτείνει ένα εντελώς καινούργιο εκλογικό σύστημα. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι αυτό το σύστημα δυνητικά μπορεί να δώσει Δημοτικές Αρχές οι οποίες στην πρώτη επιλογή ψήφου να έχουν για παράδειγμα 20%, και στη δεύτερη επιλογή να κερδίσουν μία πλειοψηφία. Φανταστείτε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί και το πόσο θα επερωτάται η λαϊκή εντολή αν στην πρώτη ψήφο, στην ψήφο πρώτης επιλογής, είχαμε ένα Συνδυασμό με 40%. Φανταστείτε. Δήμαρχος λοιπόν υποψήφιος ένας παίρνει 40% στην πρώτη ψήφο, Δήμαρχος δεύτερος παίρνει 20% στην πρώτη ψήφο, και στη δεύτερη ανατρέπεται αυτό. Αυτό γίνεται όμως, αγαπητέ Θοδωρή, να μου επιτρέψεις τον ενικό, γίνεται μπροστά στα μάτια του λαού στο δεύτερο γύρο. Γίνονται προγραμματικές συμφωνίες, γίνονται συγκλίσεις, και κρίνει ο λαός επί αυτών. Δεν γίνονται προκαταβολικά και θα σας έλεγα με τρόπο ενδεχομένως σκιώδη. Και σε κάθε περίπτωση το πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πεδίο ευρύτερων συναινέσεων, και νομίζω ότι αυτό το εκλογικό σύστημα δεν συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Θα σας καλούσα λοιπόν να το ξανά σκεφτείτε, να ακούσουμε και τις προτάσεις και τις ιδέες του κόσμου της Αυτοδιοίκησης, και με αυτό το κριτήριο να προχωρήσουμε.

Τα στοιχεία δυστυχώς είναι αποκαρδιωτικά. 40% των Δήμων βρίσκονται προ μιας κατάστασης στάσης πληρωμών. Υπηρεσίες, προμηθευτές και η ίδια τους η λειτουργία είναι στον αέρα. Το έλλειμά τους ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Ζητήσανε έκτακτη ενίσχυση τριών ΚΑΠ, δεν την πήραν ολόκληρη. Έργα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκού πόρους 130 εκατομμυρίων

ευρώ έχουν παγώσει.

Θα ήθελα εδώ να θυμίσω δύο πράγματα σε σχέση με τα πεπραγμένα της δικής μας διακυβέρνησης. Ξέρω ότι πολλοί έχετε σκεπτικισμό ή και αρνητική θέση σε σχέση με την υλοποίηση της δικής μας πορείας, όμως θεωρώ ότι τυγχάνει σχεδόν καθολικής αναγνώρισης η επιτυχία των προγραμμάτων Φιλόδημος I και Φιλόδημος II, και το γεγονός ότι μετά από πολλά χρόνια έγιναν πάρα πολύ σημαντικές, και σε αριθμό, και σε ουσία, προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τη λεγόμενη 3Κ.

Στη δική μας αντίληψη η Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι η ατμομηχανή της νέας ανάπτυξης. Δυστυχώς δεν βαδίζει η χώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Βαδίζει προς ένα μοντέλο υπερσυγκέντρωσης και η μόνη διέξοδος που αφήνεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Δεν το θεωρούμε λειτουργικό, δεν το θεωρούμε αποτελεσματικό, δεν θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί η Αυτοδιοίκηση, η Πολιτεία συνολικά, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Έλληνα πολίτη.

Στη δική μας αντίληψη και με σημείο αναφοράς τις προτάσεις της ΚΕΔΕ, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και αποκεντρωμένο κράτος. Διοίκηση με λιτή δομή τριών επιπέδων. Ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης. Οδικός χάρτης για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Να υπάρχει αρμονική κατανομή αρμοδιοτήτων. Να ενισχυθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών. Να συμμετέχει στις αναπτυξιακές διαδικασίες. Να διαμορφώνει και να υλοποιεί δημόσιες πολιτικές. Να στηρίζει τον πολίτη.

Επιτρέψτε μου τώρα μια παρέκβαση, στα όρια της διπλωματικής... των διπλωματικών κανόνων. Θα σας αναφέρω ένα βίωμα προσωπικό. Είχα την τύχη ή την ατυχία, ένα κομμάτι της ζωής μου να το περάσω στη Σκοτία. Στην πόλη της Γλασκώβης έκανα τις σπουδές μου. Είναι μια πόλη, ένας Δήμος 700.000

κατοίκων, ο οποίος, κρατηθείτε, έχει 33.000 δημοτικούς υπαλλήλους, και 90.000 κοινωνικές κατοικίες. Θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει, και πρέπει να απασχολήσει υπό το φως των μεγάλων κρίσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μας, μέσα στις οποίες κρίσεις είναι βεβαίως και η στεγαστική.

Οι Δήμαρχοι, και ειδικά όσοι έχουν και μακρά πορεία στη Διοίκηση, είναι κατά τεκμήριο άνθρωποι ικανοί, οι οποίοι μπορούν να παραδίδουν έργο και αυτό επίσης κατά τεκμήριο εκτιμάται από τους πολίτες. Η Πολιτεία οφείλει να τους εξοπλίσει με χρήματα και με ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ θα είναι αρωγός, βοηθός, και υποστηρικτής των οργανωμένων δυνάμεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά για την πρόσκληση και για το χρόνο που μας δώσατε.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παππά.

Καλούμε το βήμα για την τοποθέτησή του τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.

Κυρίες και κύριοι, νιώθω ιδιαίτερα μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, ανάμεσα σε πολλά και αξιόλογα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την ίδια στιγμή όμως διακατέχομαι από ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντί σας, καθώς εκπροσωπώ το κόμμα που ιστορικά συνέδεσε το όνομά του με τον θεσμό αυτόν. Υπερασπίστηκε σθεναρά από την ίδρυσή του, και σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το ΠΑΣΟΚ η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούσε πάντα αναπόσπαστο μέρος του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και του κοινωνικού κράτους, γιατί πάντα για εμάς η αλλαγή ξεκινούσε από τα κάτω.

Ήταν σύμφυτη με την επέκταση και την εμπέδωση της δημοκρατίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης και σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής.

Το ΠΑΣΟΚ συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων, και αναπτυξιακής προοπτικής, όπως ήταν στο σχέδιο Καποδίστριας, οι αιρετές Περιφέρειες, και το σχέδιο Καλλικράτης.

Η διοικητική μεταρρύθμιση αποτελούσε πάντοτε πυλώνα της δημοκρατικής μεταρρύθμισης της πατρίδας μας. Η ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η διοικητική αποκέντρωση απέβλεπε ανέκαθεν στην ενίσχυση των διαβουλευτικών και συμμετοχικών θεσμών, στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, και την ισόρροπη αναπτυξιακή προοπτική του συνόλου της ελληνικής επικράτειας.

Για εμάς η Αυτοδιοίκηση αποτελούσε και αποτελεί το ανάχωμα απέναντι στις περιφερειακές ανισότητες, στις κοινωνικές ανισότητες, και ήταν και θα είναι ο εγγυητής του κοινωνικού δεσμού.

Σήμερα όμως παρακολουθούμε, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία, μια δραματική κατάσταση. Μια δραματική κατάσταση που ξεδιπλώνεται καθημερινά μπροστά μας, καθώς υπάρχει σταδιακή αποδυνάμωση και παρακμή ενός τόσο σημαντικού θεσμού για την κοινωνία μας.

Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες ενός οικονομικού, θεσμικού, και λειτουργικού στραγγαλισμού της Αυτοδιοίκησης, για χάρη ενός υπερτροφικού και συγκεντρωτικού επιτελικού κράτους.

Προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι ενώ το 45% των Δήμων βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας, η κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κάνει τον Πόντιο Πιλάτο.

Μετά τη συρρίκνωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων τους, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, σήμερα το λειτουργικό κόστος των Δήμων έχει αυξηθεί και δεν τους αποδίδεται ούτε το

τέλος, το άδικο τέλος ταφής, που τους επιβλήθηκε, παρά τη ρητή δέσμευση που υπήρχε.

Είναι λοιπόν καθήκον μας να σας ενισχύσουμε, να ανατρέψουμε τον θεσμικό αφοπλισμό, και να δώσουμε ξανά αναπτυξιακή προοπτική, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατίας, της ανάπτυξης, και της κοινωνικής συνοχής της πατρίδας μας. Όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη.

Το επιτελικό κράτος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, κατά την άποψή μου ένα αποτυχημένο συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας, κατάφερε να μετατρέψει ένα ισχυρό αυτοδιοικητικό κίνημα, από ένα κίνημα χειραφέτησης, συμμετοχής και αυτοδιακυβέρνησης, σε ένα κίνημα Δημάρχων στα όρια της απόγνωσης, που απαιτούν για λεφτά από κάθε Υπουργό ξεχωριστά.

Οι Δήμοι που αποκλείστηκαν από κάθε διαβούλευση κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ένα απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο, σήμερα βρίσκονται σε ένα διαρκή μαρασμό. Αφαιρώντας τη διαχείριση υδάτων, απορριμμάτων, και της ενέργειας από τους Δήμους, η κυβέρνηση αφαιρεί κάθε αναπτυξιακή τους προοπτική.

Το μήνυμα της κυβέρνησης προς όλους εσάς, με το τελευταίο νομοσχέδιο για τις καταργήσεις και συνενώσεις των ΦΟΔΣΑ, των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων, στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, αλλά και το επικείμενο για τις αναγκαστικές συνενώσεις και καταργήσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, είναι καθαρό και κυνικό. Το επιτελικό κράτος του Μαξίμου σας υπολογίζει μόνο ως μακρύ χέρι της συγκεντρωτικής του εξουσίας.

Επιπλέον η κυβέρνηση αντί να δώσει τη δυνατότητα ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Ενεργειακές Κοινότητες να έχουν ένα πιο ενεργό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, επιφυλάσσει δυσμενέστερους όρους, με επιβολή του net billing αντί του net

metering στους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού.

Τα ενεργειακά των Δήμων παραπέμπονται στο πρόγραμμα ΑΠΟΛΛΩΝ, όπου ουσιαστικά ΟΤΑ, Οργανισμοί Άρδευσης και Ύδρευσης, αποκλείονται από την παραγωγή ενέργειας, και θα αγοράζουν κάποια μεγαβάτ αφού πρώτα θα έχει προηγηθεί δημοπρασία μεταξύ ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Σε αυτούς τα κέρδη, σε εσάς οι ευθύνες και τα χρέη.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η κυβέρνηση ναρκοθετεί την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, σε μια εποχή που θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τους αφαιρεί το δικαίωμα να καταπολεμήσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος και την ενεργειακή φτώχεια που βιώνουν όλο και περισσότεροι πολίτες σε όλη την Ελλάδα.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μια ειδική αναφορά στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Η επένδυση στις τοπικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας, που έχουν μικρότερο κόστος, ταχύτερη ανταπόκριση, και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, υπάρχουν ισχυρά παραδείγματα που το αποδεικνύουν, θα έπρεπε να είναι αναγκαίες και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπάρχουν ήδη περιπτώσεις που μπορούμε να μιμηθούμε, για να αντιμετωπίσουμε τις ακραίες και κλιμακούμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Κυρίες και κύριοι, η Αυτοδιοίκηση αποτελεί το θεμέλιο και της κοινωνικής συνοχής της χώρας μας, και πιστεύουμε ότι ένα εύρωστο κοινωνικό κράτος που επιδιώκει να είναι δίπλα στον πολίτη καθημερινά, πρέπει να επενδύει και στην κοινωνική πολιτική των ίδιων των Δήμων. Σε μια στιγμή όπου η ελληνική κοινωνία βάλλεται από συνεχιζόμενες και πολλαπλές κρίσεις, δοκιμάζεται συνεχώς η ανθεκτικότητά της, οι αντοχές της εξαντλούνται, υπό το βάρος της ακρίβειας, υπό το βάρος της στεγαστικής κρίσης. Έχουμε χρέος να κάνουμε περισσότερα και να δώσουμε τη δυνατότητα και στους Δήμους στηρίζοντάς τους να κάνουν περισσότερα στους τομείς αυτούς, και ιδιαίτερα στον τομέα της στεγαστικής κρίσης,

όπου υπάρχουν πολύ κρίσιμα και σημαντικά ευρωπαϊκά παραδείγματα.

Αντ' αυτού όμως, ο κοινωνικός και προνοιακός χαρακτήρας της Αυτοδιοίκησης υποχωρεί συνεχώς. Σήμερα 4.500 δομές που διέθετε η χώρα μας, έχουν κλείσει οι χίλιες από τις 4.500. Άρα αντί να πάμε μπροστά, πάμε βήματα προς τα πίσω.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τα ενοίκια αυξήθηκαν 50% για τους φοιτητές, και σχεδόν 45% για τις οικογένειες. Τι κάνουμε για αυτό; Έχουμε δώσει προοπτική και σχεδιασμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ασχοληθεί με αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά και την οικονομία, αλλά και το δημογραφικό της χώρας, ενώ η κατάσταση ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα είναι απελπιστική;

Εμείς τι προτείνουμε, και το έχουμε προτείνει επανειλημμένως. Το επιτυχημένο παράδειγμα της Πορτογαλίας, όπου οι Δήμοι πρωταγωνιστούν στην εκπόνηση εκτεταμένων προγραμμάτων κοινωνικών κατοικιών. Ενώ ως προς το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είναι για εμάς απολύτως σαφές και αυτονόητο ότι οι Δήμοι πρέπει να αναλάβουν την αρμοδιότητα καθορισμού της φέρουσας ικανότητας για έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ας τελειώνουμε με το φαινόμενο που ευδοκιμεί κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε μεγάλες άλλες πόλεις της χώρας, να έχουμε πολυκατοικίες ξενοδοχεία που αποκλείονται οι ελληνικές οικογένειες και οι φοιτητές από το να έχουν πρόσβαση σε μακροχρόνια μίσθωση.

Ως ΠΑΣΟΚ αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση του ρόλου σας. Εμείς στοχεύουμε στην οικονομική αυτοδυναμία και αυτοτέλεια των Δήμων, γιατί θεωρούμε ότι είναι βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, και από το βήμα της ΔΕΘ έκανα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Η μερική είσπραξη του ΕΝΦΙΑ, και του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, ώστε να μπορέσει να

αποφύγει η Αυτοδιοίκηση την οικονομική χρεοκοπία και να σταθεί επιτέλους στα πόδια της.

Προτείνουμε επίσης τη στήριξη και την ενίσχυση των Ενεργειακών Κοινοτήτων σε δημοτικό και κοινοτικό επίπεδο. Αν μπορούν στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί δεν μπορούμε και εμείς; Πιστεύουμε ότι η ευημερία του Δήμου προϋποθέτει την ενεργειακή του αυτοδυναμία. Γιατί δεν γίνεται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση;

Αντί λοιπόν να συγκλίνουμε με ευρωπαϊκές πολιτικές που ενισχύουν το ρόλο σας, έχουμε αρχίσει να αποκλίνουμε εκ νέου.

Επίσης υποστηρίζουμε ότι οι Δήμοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, παρέχοντας στους πολίτες υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα καταπολεμούν τις ανισότητες, και θα εγγυώνται τον κοινωνικό δεσμό. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Οι Δήμοι, τέλος, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, όπου έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια, και μάλιστα πολλές φορές με έναν άστοχο και πολύ ακριβό τρόπο, εάν συγκρίνουμε με τους τιμοκαταλόγους άσκησης τέτοιων πολιτικών σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Αν λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν γίνεται ένα κτήμα της ελληνικής κοινωνίας, αν ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν φτάσει έως το τελευταίο χωριό της πατρίδας μας, δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, και ιδιαίτερα τις ανισότητες πρόσβασης σε χρήσιμες πληροφορίες.

Είναι πλέον κατανοητό από όλους ότι δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα και η δημόσια διοίκηση να συνεχίζουν να ζουν με μια τόσο δομική αντίφαση. Από τη μια μεριά διαθέτουμε ένα συγκεντρωτικό επιτελικό κράτος, που αφαιρεί συνεχώς αρμοδιότητες και πόρους από τους Δήμους, και από την άλλη αυτό το κράτος να μην αναλαμβάνει την ευθύνη του για τις παθογένειες που δημιουργεί.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να

έχουμε ένα συγκεντρωτικό κράτος αλλά με αποκεντρωμένες ευθύνες.

Εμείς αυτό το μοντέλο θέλουμε να το αλλάξουμε. Το συγκεντρωτικό μοντέλο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έχει δείξει ήδη τα όριά του, και στο τέλος προκάλεσε περισσότερα προβλήματα από όσα κλήθηκε να λύσει στην αρχή.

Πρόκειται για τεράστια ζητήματα που στοιχίζουν καθημερινά στη δημόσια διοίκηση και στη ζωή των πολιτών.

Δεσμεύομαι λοιπόν από εδώ, από το Συνέδριό σας, κλείνοντας την παρουσία μου, ότι το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά, θα καταβάλλουμε όλες μας τις προσπάθειες ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάψει να είναι ο παρίας της δημόσιας διοίκησης. Να γίνει ξανά κεντρικός θεσμός της δημοκρατίας, της κοινωνικής πρόνοιας, της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ πολύ και θα κάνω ότι μπορώ τα επόμενα χρόνια για να έχετε αξιοπρέπεια στον τρόπο διοίκησης των Δήμων, Α' και Β' Αυτοδιοίκηση, σε όλα τα επίπεδα. Εμείς πρωταγωνιστήσαμε ως κόμμα στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, μαζί μπορούμε να πετύχουμε ακόμα γρηγορότερα σημαντικότερα βήματα φτάνοντας στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την τοποθέτησή σας.

Καλούμε στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Πραγματοποιείται το Συνέδριό σας σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός, οι δημότες και οι κάτοικοι των περιοχών σας, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερα προβλήματα, με όλα τα μεγάλα μέτωπα ανοιχτά.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η κατάσταση μάλλον

χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Ακρίβεια, εργασιακά, περιβαλλοντικά εγκλήματα, φυσικές καταστροφές, εντεινόμενα κοινωνικά θέματα, η περαιτέρω πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας και τόσα άλλα, είναι ζητήματα που οξύνονται και θα κατακλύζουν τη σχέση Δημοτικών Αρχών και κατοίκων.

Η φτωχοποίηση των λαϊκών νοικοκυριών συντελείται αδιάλειπτα τα τελευταία χρόνια, είτε σε συνθήκες ύφεσης, είτε καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Το 70% των εργαζομένων ζει με λιγότερα από 900 € το μήνα. Είναι άνθρωποι που απευθύνονται για ένα επίδομα στις Κοινωνικές σας Υπηρεσίες, που προσδοκούν ένα 2μηνο έως 8μηνο πρόγραμμα εργασίας, που απέχουν μια ανάσα από τη σύνταξη και σωρεύονται κατά δεκάδες στις προκηρύξεις πρόσληψης για ορισμένου χρόνου εργασία.

Τρεις στους τέσσερις ενοικιαστές δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση. Εκεί ιδίως που πέτυχε το τουριστικό θαύμα, το κόστος στέγης παίρνει διαστάσεις κρίσης με σοβαρές κοινωνικές διαστάσεις.

Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περίφημη πράσινη μετάβαση, έχει καταδικάσει το ελληνικό λαό να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την αδυναμία πληρωμής λογαριασμών, τις διακοπές ρεύματος. Το ρεύμα για τα δημοτικά κτήρια, για να ζεσταθούν τα παιδιά μας στα σχολεία, για τις υπηρεσίες ύδρευσης και άρδευσης, στοιχίζει πανάκριβα και δημιουργεί διαρκώς νέα χρέη.

Από τα εργατικά λαϊκά στρώματα των Δήμων σας, απαιτούνται όλο και περισσότεροι φόροι. Αλήθεια, όμως, πού πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα; Γιατί ούτε νέα σχολεία χτίζονται ούτε νοσοκομεία ούτε καλύτεροι μισθοί και συντάξεις δίνονται.

Η αύξηση που δόθηκε το 2024 στους δημόσιους υπαλλήλους, άρα και στους δημοτικούς υπαλλήλους, είναι πίσω από τις ανάγκες

τους και τελικά επιβάρυνε τους ίδιους τους Δήμους, άρα τους δημότες. Δεν σας αποδόθηκαν τα παρακρατηθέντα, αντιθέτως φέτος παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη απόκλιση κατά 5,8 δισεκατομμύρια. Ακόμα και τα 90 εκατομμύρια που θα σας δοθούν μέσα στο 2024, αφορούν ληξιπρόθεσμα, δηλαδή κατά βάση έμμεση χρηματοδότηση των ενεργειακών ομίλων.

Οι ίδιοι φόροι ροκανίζουν και την όποια επιχορήγηση του κράτους προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως και στο 25%. Για να μη μιλήσουμε για το τέλος ταφής και το σκάνδαλο με το λεγόμενο διαφορικό τέλος ανακύκλωσης, τα χρέη των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων ομίλων συσκευασίας προς τους Δήμους, που παραγράφονται.

Τα ελλείμματα που δημιουργούνται στα ταμεία, στα δικά σας ταμεία, δεν λύνονται με την αύξηση της τοπικής φορολόγησης, ακόμα και αν σας έδωσαν και εργαλεία υποχρεωτικής είσπραξης μέσα από την ΑΑΔΕ. Και αυτό γιατί υπάρχει αντικειμενική αδυναμία πληρωμής. Δίκαια υπάρχει λαϊκή κατακραυγή εκεί που αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη έως και 80%, ή προβλέπεται νέα τιμολόγηση του νερού με αύξηση έως και 250%.

Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ δεν γίνεται σε κενό χρόνου. Γίνεται εν μέσω τεκτονικών διεθνών αλλαγών για την πρωτοκαθεδρία στην διεθνή πυραμίδα, την καπιταλιστική φυσικά πυραμίδα, που προκαλούν ακόμα και ανοιχτούς πολέμους, προσφυγικές ροές, στροφή στην πολεμική οικονομία. Όλα, δηλαδή, αυτά που αποστερούν βίαια πόρους από άλλους τομείς, αλλά και διαρθρωτικές αλλαγές για τη διοχέτευση συσσωρευμένων κεφαλαίων σε τομείς υψηλής κερδοφορίας που εξαρθρώνουν κατακτήσεις.

Τα διάφορα Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια εναρμονίζονται με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο και στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι πρέπει να μη βαραίνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και να γίνουν ακόμα πιο φιλικοί, λέει, στις επενδύσεις.

Δείτε ένα παράδειγμα: Στη βάση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, που προτάσσει τον στόχο Ελλάδα, καθαρός εξαγωγέας ενέργειας κυρίως από ΑΠΕ, ψηφίστηκε από τη μία το σχέδιο “Απόλλων” για τη δημιουργία μεγάλων Ενεργειακών Κοινοτήτων, ακόμα και πάνω σε παραγωγικά εδάφη, όπως στη Θεσσαλία και επισπεύδονται και σχεδιασμοί για δημιουργία πλωτών αιολικών πάρκων.

Ή με διαδικασίες fast track, έρχονται τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια για τον τουρισμό, με μια φασόν περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων, που πλασάρει πεντάστερα ξενοδοχεία με πισίνες και γήπεδα γκόλφ, σε περιοχές που μαστίζονται από λειψυδρία.

Ή τουριστική αναβάθμιση σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς, που βέβαια δεν έχουν ούτε έναν μόνιμο γιατρό.

Ή μετράμε καταιγίδα νόμων για την απόλυτη ευθυγράμμιση των δημοτικών αποφάσεων, που κάνουν τον όρο αυτοδιοίκηση ή αυτοδιοικητικός, το πιο σύντομο οπωσδήποτε ανέκδοτο. Τέτοιος είναι ο νόμος για την επιβολή ποινής απόλυσης και καταλογισμού στους εκλεγμένους, αν δεν προβούν σε έφεση κατά αγωγής εργαζομένων που έγινε δεκτή από τα ελληνικά δικαστήρια!

Ή η υποχρεωτική συνένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Άρδευσης, η ενιαία τιμολογιακή πολιτική για το νερό, η αναγκαστική ενοποίηση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και άλλα.

Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό. Ως ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, δεν έχουμε καμία αυταπάτη για το ρόλο που έχει η Τοπική Διοίκηση σήμερα, ρόλο θεσμικά κατοχυρωμένο, πέρα από τις όποιες καλές αγνές προθέσεις του καθενός και της καθεμιάς από όλους εσάς. Αυταπάτη δεν έχει ούτε το πολιτικό προσωπικό που στελεχώνει Δήμους, Περιφέρειες, είτε προέρχεται από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τον όλο ή τον εν μέρει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει θεσμική προετοιμασία και εκπαίδευση χρόνων μέσα από τους νόμους Καποδίστρια,

Καλλικράτη, Κλεισθένη.

Το ΚΚΕ, γνωρίζετε πως είχε προβλέψει τις συνέπειες, εκτιμώντας σωστά τον χαρακτήρα αυτών των νόμων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δικαιωνόμαστε απόλυτα για όσα είχαμε πει.

Μάλιστα, εκτιμάμε ότι και η συζήτηση για τις αρμοδιότητες, στην πραγματικότητα είναι προετοιμασία για τη νέα Χάρτα των ΟΤΑ, η οποία δεν θα αμφισβητήσει το μοντέλο ανάπτυξης, με τους Δήμους εξυπηρετητές μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, τους Δήμους πρωταγωνιστές σε εργατικά ατυχήματα, με τις διαλυμένες υποδομές και υπηρεσίες.

Στο τέλος αυτής της συζήτησης για τις αρμοδιότητες, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, πιο ενιαία και πιο αρραγής, θα εγκαλεί συνεχώς την ατομική ευθύνη του λαού για να μην πνιγεί, για να μην καεί, για να μην πτωχεύσει, για να μεγαλώσει τα παιδιά του, να συντρέξει τους ηλικιωμένους του.

Εμείς επιμένουμε να θέτουμε τη μόνη ρεαλιστική συζήτηση, που τη διεξάγουν και οι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ πλατιά μέσα στις λαϊκές γειτονιές των Δήμων τους, στα αμαξοστάσια, στα σχολεία, στους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Και αυτή είναι, πώς θα δυναμώσει η αντιπαράθεση με την ενιαία πολιτική κράτους, κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξειδικεύεται σε Δήμους και Περιφέρειες.

Ο λαός μας έχει ανάγκη από Δημοτικές Αρχές που όταν θα απαιτεί έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής ή αντισεισμικής προστασίας, αυτές δεν θα του απαντούν ό,τι και οι κυβερνήσεις, δηλαδή, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, που δεν θα βάζουν σε διατίμηση την προστασία του περιβάλλοντος, του δημόσιου χώρου.

Έχει ανάγκη εκλεγμένους και Δημοτικές Αρχές, πιστεύουμε, που όχι μόνο δε θα εφευρίσκουν οριζόντια νέα αντίτιμα και τέλη, φτιάχνοντας νέα γενιά οφειλετών, αλλά δε θα αφήνουν και σε χλωρό κλαρί τα κοράκια της λαϊκής στέγης.

Έχει ανάγκη από αιρετούς που δε θα βάζουν πλάτη στην υποβάθμιση των δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, παιδείας, αγωγής, αθλητισμού και πολιτισμού. Έχει ανάγκη από αιρετούς που θα δηλώνουν απειθαρχία και γραμμή σύγκρουσης με την τροπολογία, για παράδειγμα, Βορίδη.

Με τη λαϊκή ανάγκη συμπορευόμαστε και βάζουμε προτεραιότητες με βάση την ανάδειξη και την κάλυψή της. Ξέρουμε και το κόστος και τους κινδύνους.

Επιδιώκουμε το οικονομικό και πολιτικό κόστος για την εξουσία των επιχειρηματικών ομίλων και όχι με το τσάκισμα των λαϊκών αναγκών, των λαϊκών ανθρώπων. Μόνο έτσι θα συμβάλλουμε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι συσχετισμοί να πάρει ανάσα ο λαός, να δυναμώσει τον αγώνα, την πάλη του.

Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες, καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γραμματέα, για την τοποθέτησή σας.

Εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, εκπρόσωπος θα μιλήσει στην αυριανή ή μεθαυριανή συνάντησή μας.

Και να προχωρήσουμε στην επόμενη τοποθέτηση από τον κύριο Δημήτριο Νασιό, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ.

Δ. ΝΑΤΣΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι.

Είναι η παρθενική εμφάνιση, θα έλεγα, του κινήματός μας, του δημοκρατικού και πατριωτικού κινήματος της ΝΙΚΗΣ, σε μια τόσο σπουδαία συνεδρίαση των Δημάρχων της Ελλάδος.

Είναι μεγάλη τιμή λοιπόν, να απευθύνομαι σε εσάς, τους στυλοβάτες του Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης. Εσάς που ως θεσμός, αποτελείτε την ιστορική συνέχεια των Κοινοτήτων των Ελλήνων,

που την περίοδο της Τουρκοκρατίας κράτησαν άσβεστες τις λαμπάδες...

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ, ησυχία, γιατί υπάρχει στο βήμα ομιλητής και δεν είναι ορθό να φωνάζουμε στους διαδρόμους. Παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας ή περάστε έξω από την αίθουσα.

Δ. ΝΑΤΣΙΟΣ: Ως δάσκαλος 35 χρόνια έκανα και εγώ παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, αλλά τα παιδιά άκουγαν.

Κράτησαν λοιπόν άσβεστες τις λαμπάδες του ελληνισμού και της ορθοδοξίας και διατήρησαν την ελληνική γλώσσα και παράδοση. Μέσα από αυτές απλώθηκαν οι ρίζες των σπόρων της λευτεριάς και διασώθηκε η ιστορική μας συνέχεια, μεταλαμπαδεύοντας από γενιά σε γενιά επί 400, 500, 600 στη Θράκη χρόνια, το ελληνορθόδοξο έθος και ήθος, αυτό που έλεγε ο Ηρόδοτος, το όμαιμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον.

Αυτό το ήθος πολεμήθηκε από τη βαυαροκρατία του ελληνικού κρατιδίου, μετά τη δολοφονία του μεγάλου Ιωάννη Καποδίστρια, του μοναδικού που δικαιούται τον τίτλο του κυβερνήτη. Και μεταβλήθηκε σε ήθος άηθες. Και σήμερα αυτό ή ό,τι έχει απομείνει από αυτό, πολεμείται από την πεφωτισμένη δεσποτεία της Δύσης, Δύση που βρίσκεται σε βαθιά παρακμή και μόνο φως δεν μεταδίδει.

Μέσα από αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις κατά τη μεταπολίτευση, τόσες όσες και οι Υπουργοί Εσωτερικών, παλεύει ο Α΄ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επιβιώσει από τη βουλιμική μανία του κεντρικού υδροκέφαλου κράτους, το οποίο του αναθέτει υπέρμετρες αρμοδιότητες, παράλληλα όμως στερεί από αυτόν ζωτικούς οικονομικούς πόρους και τον οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό και ασφυξία.

Ένα θεσμό άμεσης δημοκρατίας, που όντας ανήμπορος να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών, αφού τυγχάνει επαίτης των υπουργικών διαδρόμων, ένας θεσμός που στερείται τα απαραίτητα

κονδύλια, απαξιώνεται στα μάτια του λαού μας, αδύναμος να χαράξει, με βάση τις αρμοδιότητές του, τις πολιτικές του. Έναν θεσμό που στραγγαλίζεται και πολλές φορές αποστραγγίζεται από το πελατειακό κράτος, ώστε να μη μπορεί να απογαλακτιστεί από τον ασφυκτικό έλεγχο της Κεντρικής Διοίκησης.

Έτσι σήμερα οι Δήμοι αντιμετωπίζουν τα εξής ασφυκτικά προβλήματα.

Πρώτον, οι Δήμοι μας αιφνιδιάζονται από την Κεντρική Διοίκηση και έρχονται αντιμέτωποι με υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που δεν τους αναλογούν. Και κυρίως, χωρίς την οικονομική στήριξη, τα μέσα και το αναγκαίο προσωπικό που πρέπει να τις συνοδεύει για να είναι αποτελεσματικές, σύμφωνα και με το άρθρο 102 του συντάγματος.

Δεύτερον. Τα οικονομικά των Δήμων ευρίσκονται σε τέλμα. Ενώ θα έπρεπε να αποδοθούν 6,5 δις ευρώ για τους ΚΑΠ, αναφέρεται η παράδοση 1,5 δις. Επαιτούν, ζητιανεύουν οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι στα Υπουργικά Γραφεία, ακόμη και για μικρά ποσά. Η χορήγηση των οποίων θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Μόνιμη επιβράδυνση στους ρυθμούς των χρηματοδοτήσεων και μεταφορών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Τρίτον. Η ρητορική πολεμική σε βάρος των Δημάρχων της χώρας, Δημοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, στους οποίους μετακυλίεται η κύρια ευθύνη υλοποίησης ανεφάρμοστων στην πράξη μέτρων, αλλά τελικά και σε ό,τι κινείται κατά το κοινώς λεγόμενο. Και βέβαια, διαρκής απειλή επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια των Δημάρχων, ο πέλεκυς του νόμου και των ποινικών ευθυνών σε βάρος και των Δημοτικών Αρχών και Υπηρεσιών.

Τέταρτον. Αιφνιδιαστική και αναδρομική – ειπώθηκε – καταβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι το υπέρμετρο κόστος απειλεί με εκτροχιασμό τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων, ενώ αποσιωπάται η

αναγκαιότητα της προώθησης της ανακύκλωσης.

Πέμπτον. Το τεράστιο πρόβλημα – θα το συναντήσουμε τα επόμενα χρόνια – λειψυδρίας. Το ενεργειακό κόστος των ΔΕΥΑ, παραμένει υψηλό και μη διαχειρίσιμο. Η Πολιτεία φαίνεται να εφησυχάζει λόγω της μετακύλισης της αρμοδιότητας και την απασχολούν οι συνενώσεις των ΔΕΥΑ, τις οποίες υποχρηματοδοτεί, ώστε να γίνει εύκολη λεία, ξεπούλημα δηλαδή, στην επερχόμενη ιδιωτικοποίηση.

Έκτον. Ακούμε βαρύγδουπες εξαγγελίες για το αγαθό του λεγόμενου ψηφιακού κράτους, το ακούμε και στην παιδεία, που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματική παιδεία, η ψηφιοποίηση, ψηφιακό σχολείο, αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς, τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον δάσκαλο και μόνο επιδεινώνουν την εξάρτηση των παιδιών από τις νέες τεχνολογίες, ένα τεράστιο πρόβλημα, αγαπητοί μου, το οποίο θα μας απασχολήσει και αυτό τα επόμενα χρόνια, δεν κρύβεται κάτω από το χαλάκι, όσο και αν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε.

Και να πω, έχουν ερημώσει τα σχολεία, άδεια σχολεία σημαίνει άδεια στρατόπεδα, όταν βιώνει η πατρίδα μας καθημερινώς κινδύνους εξ ανατολών, με συνεχείς απειλές.

Έβδομον. Δραματική υποστελέχωση των Δήμων και των Δημόσιων Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας τους έστω και για τα στοιχειώδη.

Όγδοο. Πρόσθετο κόστος στη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Απαριθμώ τα προβλήματα των Δήμων.

Πρόσθετο κόστος στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Δέκατον, ελλιπής χρηματοδότηση για τη θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας.

Ενδέκατον. Ανεφάρμοστοι οι κανόνες πυροπροστασίας και η μετάθεση στις πλάτες των Δημοτικών Αρχών και της κοινωνίας.

Δωδέκατον. Μετακύλιση της ευθύνης της Πολιτείας στις πλάτες των Δήμων, για... Απαριθμώ. Τη ναυαγοσωστική κάλυψη,

τους καθαρισμούς των οικοπέδων, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, των ανεπιτήρητων και παραγωγικών ζώων, αφού κατάργησαν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Τις αυξήσεις, το μισθολογικό κόστος δηλαδή, των δημοτικών υπαλλήλων.

Ευθύνη των Δήμων ακόμη και για εξεύρεση σπιτιών διαμονής σε εκπαιδευτικούς, τεράστιο πρόβλημα, και όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, να διορίζονται με 800 € στα νησιά μας. Είχα διοριστεί πριν από 35 χρόνια, με δραχμές τότε, 55.000 δραχμές μισθό, γύρω στο 1990 στις Κυκλάδες και πληρώναμε ενοίκιο 5.000 δραχμές μισθό. Σήμερα τα πράγματα αντιστράφηκαν.

Δεν θα βρίσκουμε, αγαπητοί μου, δασκάλους, δεν θα βρίσκουμε πυροσβέστες, δεν θα βρίσκουμε αστυνομικούς, δεν θα βρίσκουμε αξιωματικούς για τις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο το κράτος τους υποτιμά και τους δίνει μισθούς πείνας. Και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα.

Συνδυαζόμενο αυτό με το δημογραφικό μας πρόβλημα. Έπρεπε όλες οι δυνάμεις του κράτους, του έθνους θα έλεγα, να πέσουν πάνω στο δημογραφικό πρόβλημα. Βρισκόμαστε στην κόψη του ξυραφιού. Η Ελλάδα τελειώνει σιγά – σιγά. 70.000 γεννήσεις πέρυσι, 140.000 θάνατοι. Πού οδηγούμαστε; Είμαστε σαν τον Τιτανικό, που παίζει κάποια ορχήστρα το Ρέκβιεμ, το τελευταίο τραγούδι, την τελευταία συμφωνία. Και ετοιμαζόμαστε για βούλιαγμα.

Τι πρέπει να γίνει άμεσα; Η ΝΙΚΗ έχει εκπονήσει πρόγραμμα που αφορά στην οργάνωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, φτιαγμένο, συντεταγμένο από άξιους αυτοδιοικητικούς, με γνώση και πείρα. Ενδεικτικά, πολύ σύντομα.

Επίλυση από την Πολιτεία όσων ζητημάτων αποτελούν τροχοπέδη στη λειτουργία των Δήμων.

Διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων.

Ενδυνάμωση του προϋπολογισμού των Δήμων.

Συμμετοχή και διαβούλευση της Αυτοδιοίκησης ουσιαστικά σε όποιο νομοσχέδιο αφορά τους Δήμους και σε όποια τροπολογία, και όχι να ακούμε και να αιφνιδιάζονται οι Δήμαρχοι από προτάσεις και θέσεις όπως ακούσαμε από τον κύριο Υπουργό πριν από λίγη ώρα.

Δίκτυο Πόλεων και Διαδημοτική Συνεργασία, αλλά και αγαστή συνεργασία των δύο Βαθμών ΟΤΑ. Για να μην είναι οι Δήμοι ουραγοί και παρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς την αυτοτέλεια, τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις αρμοδιότητες.

Κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, στον απόηχο των προκλήσεων του Ράμα, ο οποίος με περίσσιο θράσος, με ύβρη, με αλαζονεία φασιστική εντός των τειχών και μάλιστα από την αγιοτόκο και ένδοξη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ωσάν νέος Μουσολίνι ξεστόμισε τη φράση: πέθανε και τέλειωσε η Βόρεια Ήπειρος και ότι είναι ένα νεκρό ζήτημα, εσείς οι Δήμαρχοι ιδίως των παραμεθόριων περιοχών, έχετε την ιστορική ευθύνη και αποστολή να κρατήσετε ζωντανά τα ζώπυρα της πατρίδας μας. Να κρατήσετε ζωντανές των Ελλήνων τις κοινότητες, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι.

Να αντισταθείτε στον χυλό της υπερσυγκέντρωσης της εξουσίας, στο χρεοκοπημένο και ιστορικά και ηθικά, κεντρικό κράτος, που πιστό στις επαγγελίες της νέας τάξης πραγμάτων, θέλει να ακυρώσει κάθε κοιτίδα και ικμάδα κοινοτικής οργάνωσης, με αμιγώς αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Όστε οι Δήμοι να μην αποτελούν την άμεση θεσμική συγκρότηση των τοπικών κοινωνιών και να μην εκφράζουν οι Δήμοι την ποικιλομορφία της ρωμισσύνης, αλλά να αποτελούν απλώς βραχιόνες της αφυδατωμένης κρατικής γραφειοκρατίας, αποκομμένης και αποξενωμένης από την κοινότητα των πολιτών, υπακούοντας πειθήνια στα κελεύσματα των Βρυξελλών.

Από την πλευρά μας, νέο κόμμα είμαστε μέσα στη Βουλή, αλλά και στο πεζοδρόμιο, στο άγιο πεζοδρόμιο που έλεγε, όσοι τον έχετε ακουστά, ο οσιακής μνήμης Αυγουστίνος Καντιώτης, Μητροπολίτης Φλωρίνης, όντας πιστοί λοιπόν στον πλέον

δημοκρατικό θεσμό των Δήμων, θα παλεύουμε καθημερινώς υπέρ των δίκαιων αιτημάτων του αγώνα σας, για μια Αυτοδιοίκηση αδέσμευτη, ανεξάρτητη και αυτάρκη οικονομικά. Μια Αυτοδιοίκηση με οραματισμό και θέληση να υπηρετεί τον απλό δημότη, με σεβασμό στο περιβάλλον και την υγιή ανάπτυξη, με κίνητρα για το ζωντανέμα της υπαίθρου, για να ξανά γεμίσουν τα σχολειά μας, τα χωριά μας.

Αγαπητοί, για να μπορέσουν να ζωντανέψουν τα χωριά, μόνο δύο ήχοι – και κλείνω με αυτό – πρέπει να ακούγονται στα χωριά. Αυτοί οι ήχοι πρέπει να δονούν και στις καρδιές των κατοίκων. Σε χωριό γεννήθηκα, σκαρφαλωμένο πάνω στις βουνοπλαγιές των Πιερίων. Να χτυπάει η καμπάνα κάθε Κυριακή, και όχι μόνο, και να ακούγεται το κουδούνι του σχολείου. Η καμπάνα και το κουδούνι του σχολείου συντηρούν τα χωριά. Αλλιώς, τελειώνουμε.

Θα αγωνιστούμε και εμείς, θα βοηθήσουμε με τις δυνάμεις μας να ξανά πάρει ο λαός τις τύχες της πατρίδας μας στα χέρια του, να ελευθερωθεί η πατρίδα μας από τα σάβανα που κάθισαν πάνω της.

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.

Θα συνεχίσουμε και καλούμε στο βήμα την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, Βουλευτή Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, Πρόεδρο της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας καλημερίζω όλες και όλους τους Δημάρχους και τις Δημάρχους. Υπήρχε μία γυναίκα επάνω. Τώρα κάπου έξω είναι.

Ελπίζω ότι ως η μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγός, θα εμπνεύσω τις Δημαρχίνες και τις Αντιδημαρχίνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών.

Τώρα, θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι ισχυρή η παρουσία της αντιπολίτευσης, κύριοι, να αξιοποιήσω την παρουσία των άλλων πολιτικών αρχηγών, για να σας συστήσω τους ανθρώπους που με υποδέχθηκαν και τους παρακάλεσα να έρθουν μαζί μου εδώ στο

Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στο Συνέδριο των τοπικών εκπροσώπων όλων των πολιτών, γιατί νομίζω ότι η παρουσία τους σε όλη την Ελλάδα είναι σημαντική για τους πολίτες και για τις Δημοτικές Αρχές και τώρα που η κεντρική κυβέρνηση θέλει να τους πετάξει στο δρόμο, πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να τους αγκαλιάσει και να τους στηρίξει και βέβαια η αντιπολίτευση στη χώρα αυτή να ασκήσει το ρόλο της.

Λοιπόν, σας συστήνω τον Αποστόλη, την Αλεξία, τον Αλέξανδρο, την Καλλιόπη, τον Βαλάντη, τον Θοδωρή και τον Θανάση... Για σηκωθείτε να σας δουν. Είναι οι εποχικοί πυροσβέστες που δίνουν τη ζωή τους και την ψυχή τους, που δίνουν μάχη για όλους μας και όσοι είστε Δήμαρχοι σε περιοχές που απειλήθηκαν από τη φωτιά, ξέρετε ποια είναι η σημασία του πυροσβέστη, ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά είναι οι ήρωες που τους ευχαριστούμε και θα έπρεπε εικόνισμα να τους έχει κάνει η κεντρική εξουσία, και εδώ στη Ρόδο που κήκε πέρυσι με τρόπο δραματικό, τα παιδιά αυτά ήταν που δώσανε και πάλι όλες τις δυνάμεις τους και ήταν εδώ, την ώρα που οι άρχοντες της κεντρικής εξουσίας δεν ήταν εδώ.

Θέλω λοιπόν να σας καλέσω, στην αντιπολίτευση έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες, και το ΚΚΕ κατέθεσε, κύριε Κουτσούμπα, τροπολογία, και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμάζουμε επίσης νομοθετική πρωτοβουλία και θα καλέσουμε και τους αυτοδιοικητικούς από όλη τη χώρα, εσάς, τους Δημάρχους και τους εκπροσώπους των πολιτών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτούς τους ανθρώπους, που στηρίζουν εμάς όταν έχουμε ανάγκη.

Εγώ υποκλίνομαι στη θυσία τους και δεσμεύομαι ότι θα είμαι προσωπικά δίπλα τους, η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ θα είναι δίπλα τους, αλλά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκφραστεί ότι θα τους στηρίξουν. Και βέβαια θεωρώ ότι η θέση τους είναι εδώ μαζί μας.

Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη Ρόδο ξανά, με ρώτησαν πολίτες καθώς ήρθα, έχετε ξανά έρθει; Λέω, πάνω από εκατό φορές. Δεν τις έχω μετρήσει. Αγαπώ πάρα πολύ τη Ρόδο, έρχομαι συχνά και για να υπερασπιστώ ανθρώπους και κινήματα που αγωνίζονται για το περιβάλλον, που αγωνίστηκαν κατά των πολύ επιζήμιων συνεπειών των παράνομων και περιβαλλοντικά υπονομευτικών ενεργειών και στη ΔΕΗ και στο αεροδρόμιο, των ανθρώπων που αγωνίζονται για δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά και για να απολαμβάνω τις ομορφιές της Ρόδου και της Δωδεκανήσου, όλων αυτών των ακριτικών νησιών που ξέρουν πολύ καλά και τι σημαίνει πατρίδα, και τι σημαίνει πατριωτισμός, γιατί από πατριώτες της φακής που αποκαλούν τους άλλους πατριώτες της φακής, πήξαμε.

Οι άνθρωποι εδώ στα νησιά γνωρίζουν τι θα πει πατρίδα, τι θα πει ακριτικός τόπος, τι θα πει σύνδεση με το υπόλοιπο της Ελλάδας και θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν μιλάμε για Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα του 2024, δεν μπορεί να μην αντιδρούμε και να μην διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι ένας κορυφαίος θεσμός του συντάγματός μας, ο θεσμός της αποκέντρωσης, ο θεσμός που εγγυάται δηλαδή στους πολίτες κάθε γωνιάς της πατρίδας μας επαρκείς δομές για την παιδεία, για την υγεία, για τη δικαιοσύνη, για τα κοινωνικά δικαιώματα, για την πρόσβαση στον πολιτισμό, για την πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, αυτός ο θεσμός, δυστυχώς, όλα τα τελευταία χρόνια έχει βαρύτατα υπονομευθεί.

Ωραία τα είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ενισχυμένη Αυτοδιοίκηση, πώς; Χωρίς πόρους; Με αποσάθρωση και αποψίλωση των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των δομών ΕΚΑΒ, των σχολείων, των παιδικών σταθμών, όλων εκείνων των δομών που είναι απαραίτητες για μια τοπική κοινωνία.

Γυρνάω όλη την Ελλάδα αδιάκοπα και έρχομαι σε επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σε όλη την Ελλάδα. Από την Κέρκυρα που ήμουν τις προάλλες, που απειλείται σε λίγες μέρες το

85% των περιουσιών να μην καταγραφεί στο Κτηματολόγιο, και μίλησα και με τον Δήμαρχο της Κέρκυρας... Δεν είναι αυτό ψηφιοποίηση, ούτε είναι αυτό συμπερίληψη.

Από το Σουφλί που ήμουν τις προάλλες και ο Δήμαρχος επίσης μου εξέθεσε την κοροϊδία της υποτιθέμενης αποκατάστασης μετά τις φωτιές, από κάθε τόπο της πατρίδας μας, από το Λαγονήσι όπου υπονομεύεται το δικαίωμα της πρόσβασης στις παραλίες και θέλουν να τις χαρίσουν τις παραλίες σε τοπικά συμφέροντα και προς τιμήν του ο Δήμαρχος Σαρωνικού είναι δίπλα στους κατοίκους, από κάθε πραγματικά γωνιά της πατρίδας μας, από την πατρίδα μου τη Βόρεια Εύβοια που βρήκα τους Δημάρχους μέσα στη φωτιά το 2021, αλλά απούσα την κεντρική εξουσία, από κάθε πραγματικά γωνιά όπου καταγράφονται οι ελλείψεις που είναι συγκεκριμένες επιλογές.

Σας λένε και μας λένε, δεν έχουμε λεφτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά; Μα δεν ανακοίνωσε η κεντρική εξουσία, ο Υπουργός Οικονομικών, ο παρακολουθούμενος κύριος Χατζηδάκης, ότι θα προπληρώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με κάποια δισεκατομμύρια ευρώ; Και την ίδια ώρα λέει, δεν έχουμε χρήματα για εποχικούς πυροσβέστες, δεν έχουμε χρήματα για να προσλάβουμε με μόνιμο τρόπο τους εργαζόμενους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία;

Έχω στα χέρια μου το υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρία, που καταγράφει ότι 1.506 εργαζόμενοι είναι ακόμα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ετοιμάζεστε οι της κυβέρνησης να τους βγάλετε στην ανεργία...

Έχει μείνει κανένας της κυβέρνησης εδώ; Μπα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι Βουλευτής. Λέω, κανένας κυβερνητικός.

Αυτό ζούμε στη Βουλή. Η κυβέρνηση απουσιάζει. Αφήνει τα έδρανα αφύλακτα και αντίστοιχα και τις 158 έδρες, έχουμε εδώ βεβαίως έναν Βουλευτή, κρατάτε τη θέση.

1.506 εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΚΔΑΠ και αντίστοιχως 602 στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, που αδιάκοπα ανανεώνονται οι 12μηνες συμβάσεις τους κάθε χρόνο εδώ και 15 – 20 χρόνια, θα βγουν στην ανεργία. Αυτά είναι ενδείξεις εκσυγχρονισμού; Αυτά είναι ενδείξεις σεβασμού στους εργαζομένους;

Θα μου επιτρέψετε, απευθυνόμενη στο Συνέδριό σας, που το θεωρώ κορυφαίας σημασίας, γιατί εσείς είστε οι εκπρόσωποι των πολιτών σε όλη την Ελλάδα, να κάνω σύντομες αναφορές σε δέκα ζητήματα κορυφαίας σημασίας που θέλω να σας θέσω.

Ζήτημα πρώτο, από εδώ από τη Ρόδο. Πολιτική Προστασία. Προστασία από τις πυρκαγιές. Πέρυσι, το '23, τη χρονιά που κάηκε η Ρόδος, η πρώτη μου επίκαιρη ερώτηση ως Προέδρου της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ στις 17 Ιουλίου, πριν ξεσπάσει η φωτιά στη Ρόδο, ήταν για την Πολιτική Προστασία. Και από όταν ξέσπασε η φωτιά στη Ρόδο και σε όλη τη διάρκεια, έκανα πάνω από είκοσι παρεμβάσεις για τη Ρόδο που καιγόταν.

Τι έλεγε τότε η κυβέρνηση; Το φαινόμενο τάδε, η ώρα της πυρκαγιάς, δεν έχουμε λεφτά και ούτω κάθε εξής. Ποια είναι η πραγματικότητα; Η κυβέρνηση επιλέγει να υποχρηματοδοτεί την Πολιτική Προστασία, και σε κεντρικό επίπεδο, και σε τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα όταν καίγεται ο τόπος σας, να μένει ανυπεράσπιστη η τοπική κοινωνία και η τοπική κοινότητα.

Εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες και είμαστε μπροστάρηδες στη διεκδίκηση της αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και σε αποκεντρωμένο επίπεδο, με τη δέουσα χρηματοδότηση.

Σημείο δεύτερο. Η εκπροσώπηση των γυναικών. Και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών. Θέλω να σας ενθαρρύνω, είστε συντριπτικά περισσότεροι οι άντρες Δήμαρχοι,

θέλω να σας ενθαρρύνω να ενθαρρύνετε την ισότητα και τη συμμετοχή και να ενισχύσετε τις τοπικές δομές προστασίας των γυναικών από την έμφυλη βία. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και υπάρχει τεράστια ανάγκη, τα ζητήματα της ισότητας αλλά και τα ζητήματα της προστασίας από την έμφυλη βία, να αναδειχθούν και στις τοπικές κοινωνίες και είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση των Δημάρχων, των Αντιδημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων, γυναικών και ανδρών, για να προαγάγουμε τα θέματα αυτά.

Σημείο τρίτο. Συμπερίληψη. Διεκδίκηση χρηματοδότησης για δομές πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Και παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ και σας θερμοπαρακαλώ, το επόμενο Συνέδριο της ΚΕΔΕ πρέπει να έχει διερμηνεία στη νοηματική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ εύκολο, εμείς το έχουμε προτείνει και στη Βουλή να γίνεται, που για λόγους αντίδρασης δεν το κάνει ο Πρόεδρος, εγώ όταν ήμουν Πρόεδρος της Βουλής με μια απλή εντολή μου διερμηνεύονταν όλες οι συνεδριάσεις Ολομέλειας και Επιτροπών στη νοηματική, ώστε να έχουν πρόσβαση οι κωφοί και βαρήκοοι συμπολίτες μας, είναι σημείο πολιτισμού, είναι σημείο σεβασμού και το ίδιο ισχύει φυσικά και για την πρόσβαση των ατόμων με κινητικές και άλλες αναπηρίες, ακόμη και με τις μη ορατές αναπηρίες, διότι υπάρχουν και οι μη ορατές αναπηρίες.

Σημείο τέταρτο. Ένα σημείο που με καίει πάρα πολύ, το περιβάλλον, είναι και στα ζητήματα και στα θέματα του Συνεδρίου σας, το περιβάλλον είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους, το νερό είναι επίσης κοινωνικό αγαθό και στηρίζουμε και στηρίζει η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τη διαμαρτυρία και την διεκδίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού.

Και στηρίζουμε βέβαια και τις κινητοποιήσεις, συνήθως προέρχονται από τους πολίτες, αλλά πάντα χαίρομαι όταν βλέπω και Δημοτικές Αρχές στο πλευρό των πολιτών, δεν χαίρομαι όταν τις

βλέπω απέναντι από τους πολίτες, τις κινητοποιήσεις για το περιβάλλον, κατά των επιζήμιων πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων, κατά των επιζήμιων πρακτικών μόλυνσης και ρύπανσης του νερού και των θαλασσών και των ποταμιών και ούτω κάθε εξής.

Είμαι και θα είμαι στο πλευρό σας για τα θέματα περιβάλλοντος και σας καλώ να είστε στο πλευρό των πολιτών σας, ιδίως όταν διεκδικούν τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των στοιχείων του περιβάλλοντος.

Σημείο πέμπτο. Και παρακαλώ την προσοχή σας.

Είναι ο Δήμαρχος Καλαβρύτων εδώ; Πού είναι ο κύριος Παπαδόπουλος;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Z. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλά, δεν είναι ο μόνος, αλλά έχουμε πολύ σύντομα και την επέτειο του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων.

Ήρθε πριν από λίγες μέρες στη χώρας μας ο Πρόεδρος της Γερμανίας, ο κύριος Στάν Μάγερ, και είπε ότι το ζήτημα των γερμανικών οφειλών είναι, λέει, νομικά κλειστό. Και δυστυχώς δεν βρέθηκε ένας πολιτειακός παράγοντας από αυτούς που τον συνάντησαν, και κυρίως δεν βρέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης αντάξιος του ρόλου του, για να του απαντήσει ότι το θέμα είναι νομικά ορθάνοιχτο...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Z. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ότι το θέμα είναι νομικά ορθάνοιχτο, κύριε Υψηλάντη, ότι το θέμα μάλιστα περιέχει και μία απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 2000, που λέει ότι πρέπει να αποζημιώσει το γερμανικό κράτος τους Διστομίτες για το Ολοκαύτωμα του Διστόμου.

Το ξέρετε, είναι η χώρα μας διάστικτη από τόπους μαρτυρίου, από πεδία ολοκαυτώματος και δεν έχει κανείς δικαίωμα να κοροϊδεύει. Διότι είμαστε 80 χρόνια μετά την απελευθέρωση της

Ελλάδας και σε λίγο 80 χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και καμία κυβέρνηση, δυστυχώς, δεν έχει προαγάγει τη διεκδίκηση, κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν υπέγραψε για να εκτελεστεί κατά του γερμανικού κράτους η απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά αφήνουν να πλειστηριάζεται η περιουσία των απλών ανθρώπων για μηδαμινές και ανείπαρκτες οφειλές, δεν αφήνουν να γίνει αναγκαστική εκτέλεση κατά του γερμανικού κράτους.

Η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έχει στις καταστατικές της αρχές και προτεραιότητες τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και βεβαίως αυτές τις ρεβεράντζες που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στον Στάιν Μάγερ λέγοντάς του ότι τον ευχαριστεί για τη χειρονομία του, που ήρθε να αναγνωρίσει τα εγκλήματα των Ναζί... Αλίμονό μας. Τον Στάιν Μάγερ περιμέναμε να αναγνωρίσει τα εγκλήματα των Ναζί; Ή θεωρούμε αυτό χειρονομία; Είναι υποχρέωση ηθική και πατριωτική προς τους ανθρώπους που εκτελέστηκαν και αντιστάθηκαν και έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους, να ζητήσουμε την καταβολή των γερμανικών οφειλών τώρα. Πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον οι επιζώντες και τα παιδιά των επιζώντων. Τι περιμένουμε;

Αυτές οι ρήσεις οι γενικόλογες ότι είναι νομικά διεκδικήσιμες χωρίς διεκδίκηση, είναι ουσιαστικά μια απόπειρα δρομολόγησης των οφειλών προς τη λήθη. Και εμείς είμαστε δεσμευμένοι να μην ξεχνάμε.

Σημείο έκτο...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου...

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα τα πω πολύ σύντομα τα υπόλοιπα, σας ευχαριστώ...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Απλά έχουμε ξεπεράσει κατά το διπλάσιο τον χρόνο τον προβλεπόμενο για αυτή τη φάση του Συνεδρίου.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας άκουσα;

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Έχουμε ξεπεράσει κατά το διπλάσιο. Έχουμε 10 λεπτά και έχουμε φτάσει ήδη στα 20.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο στα μαρτυρικά χωριά, αλλά δεν μπορούσα να μην το κάνω. Θα πάρω 1 με 2 λεπτά για να ολοκληρώσω και σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Παρακαλώ. Παρακαλώ, απλώς...

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ξέρω ότι λέω δυσάρεστα. Βέβαια εγώ απευθύνομαι, ξαναλέω, στους εκπροσώπους των πολιτών και δεν συμμερίζομαι τις εξουσίες που θέλουν να βάφουν την Αυτοδιοίκηση με χρώματα.

Έρχομαι στο έκτο σημείο, που είναι ο πολιτισμός και η παιδεία, που πρέπει να ενισχυθούν σε τοπικό επίπεδο και είναι αποδεδειγμένοι, τόσο όσον αφορά τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όσο και την ενίσχυση των σχολείων, όσο και την ενίσχυση των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων.

Σημείο έβδομο. Το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που πρέπει, πιστεύω, να σας ενδιαφέρει όλους. Εμείς δεν νομίζουμε ότι μπορεί οι Δήμοι να λειτουργούν με προσωπικό που προσλαμβάνεται με προσχηματικές συμβάσεις, ας πούμε εκπαιδευτές βιτρώ, για να κάνουν λογιστική εργασία, γιατί αυτή είναι η πρόβλεψη του ΕΣΠΑ. Πιστεύουμε ότι το προσωπικό πρέπει να μονιμοποιηθεί και πιστεύουμε ότι πρέπει να πάψει η ομηρία του προσωπικού των Δήμων σε όλη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έχει καταθέσει και πρόταση νόμου από πέρυσι τον Δεκέμβρη, για την επαναφορά του 13^{ου} και 14^{ου} μισθού σε όλο το δημόσιο τομέα και φυσικά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σημείο όγδοο. Δημοκρατία και διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενίσχυση του Συνηγόρου του Δημότη και ποτέ ξανά λειτουργία εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τέτοια που υπήρξε η λειτουργία του κυρίου Αγοραστού στο έγκλημα για τα Τέμπη.

Και βεβαίως εμείς δεν θεωρούμε ότι ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, που είναι στέλεχος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, είναι

σωστό να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που η χώρα μας, την ώρα που έχει βιώσει το μεγαλύτερο έγκλημα στο πεδίο των μεταφορών, το έγκλημα των Τεμπών, και την ώρα βεβαίως που η κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ελέγχεται για αυτό το έγκλημα και θέλει να ελέγξει κάθε αρμό που έχει σχέση με το πεδίο των μεταφορών, αποκρούοντας ακόμα και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κλείνω με τα δύο τελευταία σημεία.

Σημείο ένατο. Εμείς θα συνεχίσουμε να θέλουμε να ακούγεται η φωνή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Βουλή, για αυτό και επιμένουμε και επέμεινε η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ να επανέλθει η διαδικασία ακρόασης των φορέων μέσα στη Βουλή, κάτι που το είχε καταργήσει η κυβέρνηση και καλούσε τους φορείς μόνο διαδικτυακά και να ακούγονται τα προβλήματα και τα ζητήματα των τοπικών κοινωνιών, είτε έχουν να κάνουν με το νέο δικαστικό χάρτη που απομονώνει ακόμη περισσότερο και αποστερεί δικαιώματα από τοπικές κοινωνίες, είτε έχουν να κάνουν με άλλες ελλείψεις και αιτήματα.

Θα κλείσω με το δέκατο σημείο, που είναι ο πατριωτισμός. Στο σύνταγμά μας, η πατρίδα και η δημοκρατία ταυτίζονται. Και αυτό το βιώνει και το βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες με πολύ έντονο τρόπο. Ο πατριωτισμός των τοπικών κοινωνιών και ο πατριωτισμός του ζωντανέματος των τοπικών Κοινοτήτων, είναι στην προμετωπίδα των προτεραιοτήτων για μία ανάταξη της αξιοπρέπειας του λαού και της πατρίδας μας.

Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε προ πολλού να έχει γίνει η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 μίλια, όπως εδώ και 41 χρόνια πια προβλέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, πιστεύουμε ότι η μη άσκηση δικαιωμάτων, αλλά και η αποσπασματική άσκηση δικαιωμάτων, θέτει την πατρίδα μας σε δυσχερή θέση και τέλος πιστεύουμε ότι εκείνοι που υπονομεύουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την πολυφωνία, τον

διάλογο στη χώρα μας, είναι εκείνοι που τελικά υπονομεύουν το μέλλον της πατρίδας μας.

Η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ είναι και θα είναι, και εγώ προσωπικά είμαι και θα είμαι υπερασπίστρια των πολιτών αυτής της χώρας, των ανθρώπων που δίνουν ζωή στην Ελλάδα μας και μαζί με αυτούς, πιστεύω πολύ σύντομα θα χτίσουμε μια πατρίδα διεκδικητική, με περιεχόμενο, με αξιοπρέπεια και με πραγματικό μέλλον για τα παιδιά μας.

Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας και θα χαρώ πολύ σύντομα να σας υποδεχθούμε και στη Βουλή.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την 27λεπτη τοποθέτησή σας.

Θα συνεχίσουμε με τον...

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: 27, ναι.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό ήταν που συγκρατήσατε;

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Εγώ προσωπικά, η δουλειά μου αυτή είναι σήμερα εδώ.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να συγκρατείτε τη διάρκεια; Γιατί δεν το είπατε σε κανέναν...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλούμε...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Κανείς δεν έφτασε τα 27 λεπτά όμως.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Μια χαρά εξελίχθηκε η συζήτηση, σας ευχαριστούμε και για την προσέλευσή σας και ρουφήξαμε, κυριολεκτικά, όλα όσα είπατε, με προσοχή. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι... όλοι μας να το αντιληφθούμε αυτό, μιλάω στον πληθυντικό, ότι...

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Όχι, όχι. Ότι υπάρχει μία επιμέτρηση του χρόνου, κοσμική, και όχι εσχατολογική, όπως γίνεται στην εκκλησία. Γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και πεπερασμένος. Ωστόσο δόθηκε

άνεση σε όλους να μιλήσουν. Σας ευχαριστούμε.

Τώρα, θέλω να κάνω μία διευκρίνιση, για δεύτερη φορά.

Το σχέδιο, γιατί περί σχεδίου πρόκειται, των προτάσεων που έκανε για πρώτη φορά με την παρέμβασή του, σε ό,τι αφορά τον Κώδικα, και άλλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ο Υπουργός των Εσωτερικών, γίνεται για πρώτη φορά, εδώ, στην αίθουσα. Για αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν σχολιάζουμε. Δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τα του εκλογικού συστήματος και ορισμένα άλλα θέματα. Αλλά οι περισσότερες από τις επισημάνσεις αφορούν αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων μας, τις οποίες φυσικά χειροκροτήσαμε και αποδεχόμαστε.

Σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα ειδικώς, μια πρόταση, υπόθεση εργασίας, ένα σχέδιο που προτάθηκε και το ακούσαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα για πρώτη φορά, θα το δούμε, τίποτα δεν είναι τετελεσμένο, θα σχολιάσουμε, θα κάνουμε έναν διάλογο ανοιχτό μεταξύ μας και, δεν το γνωρίζαμε αυτό, καλώς ακούστηκε εδώ στην αίθουσα, γιατί αν δεν υπάρχει μια πρόταση, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Το ακούσαμε εδώ τώρα, δεν το γνώριζε το Διοικητικό Συμβούλιο, για να μη γίνονται άλλου είδους σχόλια, και στα Όργανά μας θα το συζητήσουμε.

Αυτά προς άρση κάθε σχολίου ή άλλων σκέψεων.

Ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Καλούμε στο βήμα τον καλό πρώην συνάδελφο Πέτρο Φιλίππου, εκπρόσωπο του κυρίου Αλέξη Χαρίτση, Προέδρου της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.

Έχετε 10 λεπτά, κύριε Φιλίππου.

Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Θα το τηρήσω.

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, αγαπητές φίλες και φίλοι.

Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, της κορυφαίας αυτής αυτοδιοικητικής διαδικασίας, που σηματοδοτεί σε ένα μεγάλο βαθμό

όχι μόνο τις αυτοδιοικητικές αναζητήσεις και εξελίξεις στη χώρα μας, αλλά είναι και αποτελεί ένας βασικός πυλώνας για την ευρύτερη ανάπτυξή της.

Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα μαζί μας, γιατί σήμερα ξεκινάει το ιδρυτικό Συνέδριό μας, με το οποίο θέλουμε και επιδιώκουμε να φέρουμε την αριστερά της εποχής μας, με ένα σοβαρό αριστερό πολιτικό λόγο, πάλι στο προσκήνιο των πολιτικών εξελίξεων. Να ξανά φέρουμε την αριστερά στην καρδιά των πολιτικών γεγονότων, αναδεικνύοντάς τη στην θέση που διαχρονικά κατείχε, να είναι δηλαδή ο καταλύτης των όποιων κοινωνικών εξελίξεων σε προοδευτική κατεύθυνση.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί συνάδελφοι.

Η σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως αναδεικνύεται για μία ακόμα φορά και από το σημερινό μας Συνέδριο, αλλά και από τις καθημερινές αυτοδιοικητικές διεκδικήσεις που βλέπουμε, έρχεται... ή μάλλον, είναι αντιμέτωπη με επείγουσες προκλήσεις στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της.

Από τη μια, οι επιπτώσεις προς την Αυτοδιοίκηση που είχαμε από την υγειονομική κρίση της πανδημίας, αλλά και την οικονομική δυστοκία μετά τα μνημόνια, αυτά που ζούμε καθημερινώς, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση, ψηφιακή επανάσταση, δημογραφική μετάβαση, τη μετανάστευση και το προσφυγικό, τη διεύρυνση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων και την έμφυλη βία.

Από την άλλη, με τον ασφυκτικό εναγκαλισμό και έλεγχο από το κεντρικό κράτος, που της στερεί της οποιασδήποτε δυνατότητες και προοπτικές της αυτόνομης δημιουργικής της αναπτυξιακής πορείας.

Οι προκλήσεις αυτές λοιπόν, απαιτούν μία βιώσιμη ανάπτυξη, αποκεντρωμένη, που θα βελτιώνει το κοινωνικό επίπεδο,

μειώνοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική επιβάρυνση, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Κατά την άποψη της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, σε προοδευτική κατεύθυνση, θα αποτελέσει και το κύριο εργαλείο ανάπτυξης, που θα είναι σύμφωνη με τις ανάγκες και τις προσδοκίες όχι μόνο των τοπικών κοινωνιών, αλλά και της χώρας μας γενικότερα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη. Το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Έχει διευρυμένες αρμοδιότητες, με από χρόνια θεσμοθετημένους ισχυρούς αποκεντρωμένους θεσμούς. Σε τομείς – ειπώθηκε και από προηγούμενους ομιλητές εδώ – που αφορούν αναπτυξιακά έργα υποδομής, την εκπαίδευση, την Πρωτοβάθμια Υγεία, την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, τη στέγαση, την παροχή ενέργειας, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον αθλητισμό και πολλά άλλα. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα η Αυτοδιοίκηση και των δύο Βαθμών στην Ευρώπη, να παρεμβαίνουν και να ασκούν πολιτικές υπέρ των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τι γίνεται στη χώρα μας; Κάτι που το ξέρουμε από χρόνια, ειπώθηκε εδώ, έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβάνουμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε μέχρι να αρχίσει σιγά – σιγά να υλοποιείται.

Η Ελλάδα είναι το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης. Ένα κράτος που συνεχώς και από αυτές τις λίγες αρμοδιότητες που έχει η Αυτοδιοίκηση, καθημερινά, για δικούς της λόγους, το κεντρικό κράτος, οι κυβερνήσεις, αφαιρούν αυτές τις αρμοδιότητες. Η Αυτοδιοίκηση και του Α΄ και του Β΄ Βαθμού στη χώρα μας χρηματοδοτείται ή εν πάση περιπτώσει έχει στην αρμοδιότητά της περίπου το ποσοστό που αντιστοιχεί στο 2,5% του ΑΕΠ της χώρας μας, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται από 15% έως 17%.

Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σχεδόν στα πάντα, μα στα

πάντα, η διαχείριση να γίνεται από το κεντρικό κράτος ή αλλιώς από το σύγχρονο επιτελικό κυβερνητικό κράτος. Και αυτός ο υπέρμετρος συγκεντρωτισμός της Κεντρικής Διοίκησης δημιουργεί τεράστια γραφειοκρατικά εμπόδια σε αναπτυξιακές, τις οποιοσδήποτε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Και όταν αυτές παρουσιάζονται, είναι συνήθως σχέδια που εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα, χωρίς συνήθως να ερωτώνονται οι τοπικές κοινωνίες.

Η αποκέντρωση του ελληνικού κράτους, αποτελεί και το κλειδί για την όποια ανάπτυξη. Η κυβέρνηση σπάνια λαμβάνει υπόψη της την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις όποιες αποφάσεις της και αποφασίζει συνήθως αντίθετα από τις θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι και ο κύριος εκφραστής των τοπικών κοινωνιών. Παραδείγματα, αν ξεκινήσουμε, μπορούμε να λέμε δυο μέρες. Δύο – τρία χαρακτηριστικά να αναφέρω της τελευταίας περιόδου.

Ζήσαμε, αυτό που αποφασίστηκε, η αυθαίρετη και καταστροφική, θα έλεγα, αύξηση του συντελεστή δόμησης, ερήμην μας, οι μεγάλες τουριστικές – εντός παρενθέσεως – επενδύσεις με το ξεπούλημα για την ιδιωτικοποίηση των ακτών, αλλά και των λιμανιών της χώρας, τα τεράστια και ανεξέλεγκτα αιολικά πάρκα που αδειοδοτεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και που έχουν δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις στην κοινωνία και μάλιστα σε ανθρώπους που χρόνια είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα να γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα αναπτυχθεί ο χώρος. Και όμως, οι επιπτώσεις όλες στις τοπικές κοινωνίες.

Για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης έχω κάποια στοιχεία, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα από αυτά που ακούγονται καθημερινά και σήμερα αλλά και για χρόνια τώρα. Δηλαδή είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό που ακούμε, ότι περίπου το 45% των Δήμων της χώρας είναι στα όρια ή στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αυτό δεν το θυμάμαι ποτέ. Βλέπω και παλιούς αυτοδιοικητικούς εδώ, ποτέ να βρισκόμαστε σε μία τέτοια

κατάσταση. Και όμως αυτό το ακούμε από τις ανακοινώσεις σας, τις διεκδικήσεις σας και δεν έχει να κάνει και με πολιτικό χρώμα που ανήκει ο κάθε συνάδελφος Δήμαρχος.

Ενώ η χώρα μας υποτίθεται ότι έχει βγει από τα μνημόνια, οι μνημονιακοί νόμοι αυτοί που επιβλήθηκαν το '12 το '13, που στέρησαν τότε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίπου το 65% με 70% των χρηματοδοτήσεων τις οποίες είχαμε προ μνημονίων, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπως και οι ίδιοι νόμοι που πάγωσαν τις προσλήψεις και έθεσαν ένα σωρό γραφειοκρατικά εμπόδια και ασφυκτικούς ελέγχους, εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ μέχρι σήμερα για την Αυτοδιοίκηση.

Επιπλέον η μη απόδοση, αυτό ήταν ένα αίτημα... Βλέπω και τον Πάρη εδώ, βλέπω και το Νικήτα, τον Κακλαμάνη. Πόσο φωνάζαμε για αυτό; Όλη μας τη ζωή για την απόδοση των πόρων. Τελικά καλύτερα να θεσμοθετηθεί νομοθετικά ότι θα αφαιρούμε από τους ΟΤΑ πόρους, παρά να βγαίνουμε κάθε φορά να το φωνάζουμε, αφού ποτέ δεν έχει αλλάξει. Κάπως έτσι είναι δυστυχώς η κατάσταση.

Στη ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της αποκέντρωσης του συγκεντρωτικού πελατειακού κράτους. Μια ισχυρή, ανεξάρτητη και οικονομικά εύρωστη, με αρμοδιότητες, Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης που θα είναι σύμφωνη αυτή η ανάπτυξη με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα, θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κοινωνική πολιτική, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τα κενά της Κεντρικής Διοίκησης προς όφελος του συνόλου. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει τόνωση της περιφέρειας έναντι των μεγάλων αστικών κέντρων και κυρίως της πρωτεύουσας και σε δεύτερο χρόνο θα τεθούν και οι βάσεις για την εξομάλυνση του δημογραφικού.

Και βέβαια είναι σε όλους μας κατανοητό ότι τα οφέλη από τις τοπικές δημόσιες επενδύσεις, δεν περιορίζονται μόνο στην τοπική

ανάπτυξη, αλλά συμβάλλουν δυναμικά σε μια νέου τύπου, από τα κάτω, αναπτυξιακή διαδικασία.

Προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η δημιουργία μέσα στην κοινωνία συνθηκών όπου θα αναπτυχθεί ένας ισχυρός διάλογος και συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, σε όλους τους Δήμους, που θα δώσουν τη λύση και τη διέξοδο σε προοδευτική κατεύθυνση των προβλημάτων κάθε τόπου.

Και σε όλη αυτή τη διαδικασία του αποκεντρωμένου μοντέλου διοίκησης, που από χρόνια διεκδικούμε, δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι αμέτοχη. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για δημοκρατικές αποκεντρωμένες αρμοδιότητες και διαφάνεια, χωρίς την ουσιαστική οικονομική στήριξη και τους απαραίτητους πόρους. Δεν είναι ακόμα δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις για τις τοπικές κοινωνίες και την Αυτοδιοίκηση ερήμην των ΟΤΑ της χώρας ή ακόμα χειρότερα, να αποτελεί ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το φτωχό συγγενή στις οποίες αποφάσεις.

Από την άλλη όμως μεριά, δεν είναι επίσης δυνατόν να μιλάμε για διοικητική αποκέντρωση και να είναι στο εσωτερικό της η Τοπική Αυτοδιοίκηση το ίδιο συγκεντρωτική με το κεντρικό κράτος. Μια και με το εκλογικό σύστημα ανάδειξης των Δημοτικών Αρχών, το οποίο είναι ένα άκρως αντιδημοκρατικό και συγκεντρωτικό, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε παρατάξεις, ενώ είναι μειοψηφία στην κοινωνία, να έχουν τεράστια πλειοψηφία στα Δημοτικά Συμβούλια, στο όνομα της κυβερνησιμότητας.

Ως αριστερά, πάντα είμαστε και παραμένουμε υπέρ της απλής αναλογικής, θα πρέπει να τη μελετήσουμε και να δούμε και πώς θεσμικά θα υπάρξει και η συνεργασία, θεσμικά, όχι από μόνη της, η συνεργασία του δημοτικών παρατάξεων για τη σωστότερη διοίκηση του Δήμου.

Εκτιμώ ότι οι προτάσεις που έκανε πριν από λίγο εδώ ο Υπουργός, και για το εκλογικό σύστημα, αλλά και όλες οι άλλες θεσμικές, θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να πω, μάλλον έγιναν

σε ένα άκαιρο βήμα. Σήμερα η Αυτοδιοίκηση συζητάει την πορεία της για μία 4ετία, συζητάει τα οικονομικά της προβλήματα, οι προτάσεις οι οποίες έγιναν, τουλάχιστον αυτό λέει η εμπειρία, γίνεται ένα θεσμικό ειδικό Συνέδριο, εκεί κατατίθενται, με ακριβώς ατζέντα θεσμικά θέματα των Δήμων και της Αυτοδιοίκησης να συζητηθούν.

Γιατί έγινε αυτό κατά τη γνώμη μου; Γιατί πέταξε ο Υπουργός στο μπαλάκι από τα καθημερινά προβλήματα, που είναι μία θηλιά στο λαιμό της Αυτοδιοίκησης, να συζητάμε άλλα πράγματα και όχι τα οικονομικά, και όχι αυτό τον εναγκαλισμό τον... με τεράστιο, που υπάρχει γύρω από την Αυτοδιοίκηση, με τη γραφειοκρατία η οποία υπάρχει. Και νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ εσκεμμένο πολιτικό παιχνίδι, που θα πρέπει ως αυτοδιοικητικοί να σταθείτε έξω από αυτό και να δείτε τα προβλήματα αυτά τα οποία σας απασχολούν.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί Σύεδροι.

Η χάραξη μια σύγχρονης ριζοσπαστικής διοικητικής μεταρρύθμισης που θα αφορά συνολικά τόσο τη Δημόσια Διοίκηση, όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμβάλλοντας στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της χώρας, ανακατανέμοντας αρμοδιότητες και πόρους, με οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, είναι ακόμα ένα μεγάλο ζητούμενο.

Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, και εμείς έχουμε εκπονήσει συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την τοπική διακυβέρνηση της χώρας μας, το οποίο έχουμε καταθέσει προς έγκριση στις συνεδριακές εργασίες που σήμερα ξεκινάνε για τη ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Και με αυτές τις θέσεις στα αγωνιστούμε μαζί σας, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις σας, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνεχή βελτίωση και πρόοδο των τοπικών κοινωνιών, που περιμένουν πάρα πολλά από εσάς.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις εύχομαι καλές, γόνιμες και δημιουργικές αποφάσεις και κυρίως, ουσιαστικά αποτελέσματα για το Συνέδριο, για το καλό και της κοινωνίας, και κυρίως για την

Αυτοδιοίκηση.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Και εμείς ευχαριστούμε, τον πρώην συνάδελφο και αυτοδιοικητικό, τον Πέτρο τον Φιλίππου.

Και να πούμε ότι φυσικά το εκλογικό σύστημα από μόνο του, δεν λύνει τα σοβαρά θεσμικά και οικονομικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης. Ο κύριος στόχος μας είναι εκεί. Και ισχύουν όσα επί του θέματος αυτού έχω πει δύο φορές πριν.

Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πολύ οι Σύεδροι που βρίσκονται εκτός αιθούσης, να περάσουν μέσα στην αίθουσα. Σας παρακαλώ πολύ όσοι είστε εκτός αιθούσης, να περάσετε στην αίθουσα.

Κυρίες και κύριοι, με τρεις λέξεις. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θυμάται, σέβεται και τιμά. Θα τιμήσουμε σήμερα δύο διατελέσαντες Προέδρους στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Τον Πάρι τον Κουκουλόπουλο, πρώην Δήμαρχο Κοζάνης, και νυν Βουλευτή Κοζάνης, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, που διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Καλούμε τον κύριο Κουκουλόπουλο στο βήμα.

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας από εσάς είμαι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Σύεδρο να με θεωρείτε. Αγαπητοί αρχηγοί των κομμάτων.

Ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξαιρετική τιμή, για την εξαιρετική στιγμή που μου επιφύλαξαν, και γίνονται εντονότερα τα συναισθήματα γιατί σε αυτή την αίθουσα είχαν διεξαχθεί και το παρθενικό μου Συνέδριο στην 8ετή Προεδρία μου όταν πρωτοεκλέχτηκα Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, και το τελευταίο ετήσιο

τακτικό της δετούς θητείας μου, εδώ, ακριβώς εδώ.

Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, συνέβησαν συγκλονιστικά γεγονότα, κύλησε πολύ νερό στα ποτάμια που λέμε, και τίποτα δεν μοιάζει να είναι ίδιο με τον καιρό εκείνο.

Ένα πράγμα όμως έχει μείνει, Πρόεδρε, अपαράλλαχτο. Και μάλιστα ενισχυμένο. Καταστράφηκαν προγραμματισμοί οικογενειακοί, εισοδήματα, άλλαξε πορεία η χώρα, μνημόνια, μπήκαμε, βγήκαμε, χρεοκόπησε η χώρα ουσιαστικά, να μη φοβόμαστε να το πούμε, ο συγκεντρωτισμός καλά κρατεί και ενισχύεται. Ο συγκεντρωτισμός. Συνηθίζουμε να λέμε ότι θέλουμε αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση, τα έλεγα και εγώ ως Πρόεδρος, για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, γιατί είναι η μεγαλύτερη ειδοποιός διαφορά μας και όλα αυτά.

Νομίζω είναι ώρα να αλλάξουμε ρητορική. Είναι ώρα να πούμε ότι ο συγκεντρωτισμός ήταν μια από τις βασικές αιτίες χρεοκοπίας της χώρας. Αν δεν το πούμε τώρα, πότε θα το πούμε; Πρέπει να το πούμε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί τώρα βλέπετε την κυβέρνηση που αμήχανη από την αποτυχία του μοντέλου ανάπτυξης κατανάλωση, real estate, τουρισμός, πνέει τα λοίσθια αυτό το μοντέλο και βλέπετε τον Πρωθυπουργό εδώ και τρεις μήνες κάτι ψελλίζει για περιφερειακά συνέδρια, για αγροτική πολιτική, για βιομηχανική πολιτική. Δεν υπήρχαν αυτά πέντε χρόνια. Υπάρχει σοβαρός προβληματισμός πώς θα οικοδομήσουμε μετά τα μνημόνια μια άλλη μέρα για τους Έλληνες πολίτες, μια πραγματικά διαφορετική Ελλάδα, χτίζοντας σε στέρεα θεμέλια ευημερία.

Αν δεν μιλήσουμε τώρα ότι αυτή η Ελλάδα δεν μπορεί να κτιστεί εάν δεν έχει στο θεμέλιό της μια πανίσχυρη Τοπική Αυτοδιοίκηση, πότε θα το πούμε; Και αν δεν το πούμε εμείς, ποιοι θα το πουν αυτό; Τώρα είναι η ώρα να τα πούμε αυτά. Τώρα είναι η ώρα να πούμε δυνατά και καθαρά ότι η Αυτοδιοίκηση, οι αποφάσεις που θα πάρει, αγαπητέ Υπουργέ, το Συνέδριο της ΚΕΔΕ σε λίγες ώρες, δύο μέρες, και οι επόμενες αποφάσεις που θα παίρνει το

Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είναι αιτήματα προς την κυβέρνηση. Είναι οι προτάσεις ενός ισότιμου θεσμικού συνομιλητή και εταίρου που συνδιαμορφώνει τη χώρα. Αυτή είναι η Αυτοδιοίκηση που θέλουμε. Για αυτή παλεύαμε όλα τα χρόνια. Δεν είναι σύλλογος γειτονιάς η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι για να υποβάλλουν αιτήματα. Συμμετέχουν και συνδιαμορφώνουν την πορεία της χώρας.

Αυτή την Αυτοδιοίκηση θέλουμε, αυτή πιστεύουμε, αυτή αξίζει η χώρα, αυτή μπορεί να μας πάει μπροστά. Και επειδή ποτέ, ξέρετε συνάδελφοι, δεν ήθελα να μένω στα λόγια, δεν θα σας απασχολήσω, θα πω τρία πράγματα, αγαπητέ Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που περιγράφω συνθηματολογικά; Μια Αυτοδιοίκηση αφέντη στον τόπο της και συνομιλητή ισότιμο του κεντρικού κράτους για τη διαμόρφωση της χώρας. Πώς; Πιστεύω βάζοντας μπροστά τρεις μεγάλες αλλαγές.

Αλλαγή πρώτη. Την ονομάζω, την ονόμαζα από τα χρόνια της Προεδρίας μου και έχει πάρει άλλο χαρακτήρα, μητέρα των αλλαγών. Φορολογική αποκέντρωση. Πρέπει να δώσουμε μάχη στη συνταγματική αναθεώρηση μέσα στη Βουλή και πρέπει να είστε δίπλα μας, Πρόεδρε, να θεσμοθετήσουμε τη φορολογική αποκέντρωση.

Θέλω να σας μιλήσω με πολλή αγάπη και απέραντη κατανόηση για τα προβλήματα που έχουν οι Δήμοι. Να ξέρετε κάτι, έχοντας μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα στη Βουλή, το πρόβλημα οικονομικής ασφυξίας δεν θα το ξεπεράσουμε με επιμέρους ρυθμίσεις. Το 3% είναι ευρωπαϊκός κανόνας, και από αυτό τα δύο τρίτα η Ελλάδα θα τα διαθέτει τα επόμενα χρόνια στην αύξηση δαπανών για τις συντάξεις και την άμυνα, τις αμυντικές δαπάνες. Για να ξέρουμε για τι μιλάμε.

Τα περιθώρια είναι φοβερά περιορισμένα και πρέπει να αλλάξουμε λογική. Πρώτο βήμα λοιπόν, φορολογική αποκέντρωση, για να μπορούμε να μιλήσουμε σε άλλη βάση για μια άλλη

Αυτοδιοίκηση.

Δεύτερη αλλαγή μεγάλη, η επαναθεμελίωση του κράτους πρόνοιας στο πλησιέστερο στο πολίτη επίπεδο, όπως ισχύει σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Όλες οι προνοιακές δομές, όλοι οι προνοιακοί πόροι, όλα τα επιδόματα, όπως δόθηκαν λογιστικά στην αρχή με τον Καλλικράτη, πρέπει να περάσουν στους Δήμους. Εκεί μέσα σε εκείνη την αναδιανομή μπορούμε να δούμε και ζητήματα ενίσχυσης με μια γιγαντιαία μεταφορά, όπου θα συγκλίνουμε πραγματικά με την Ευρώπη.

Και η τρίτη μεγάλη αλλαγή, αγαπητέ Πρόεδρε, ακούει στο όνομα ενεργειακή δημοκρατία. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Στη χώρα δυστυχώς εγκαθιδρύεται μια ενεργειακή ολιγαρχία, η οποία έχει ως ιερή αγελάδα τον ηλεκτρικό χώρο, μη μου αγγίζεις τον ηλεκτρικό χώρο. Έχει κλείσει για πέντε εταιρείες. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται.

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να μπει μπροστά στο όνομα των αναγκών της, του ρόλου της, των κοινωνικά ευάλωτων, των αγροτών και της μεταποίησης, διεκδικώντας ηλεκτρικό χώρο. Αυτή είναι η μητέρα των μαχών. Πρέπει να τη δώσουμε με συνέπεια και πρέπει να την κερδίσουμε αυτή τη μάχη, φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι την επαύριο με ηλεκτρικό χώρο.

Και είναι ακόμα σοβαρότερα, και με αυτό ολοκληρώνω τις τρεις προτάσεις, τα πράγματα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί πιστεύω βαθιά εδώ και χρόνια ότι κρινόμαστε όλοι όσοι υπηρετούμε θεσμούς και θα κρινόμαστε αρκετά επόμενα χρόνια, σε δύο κυρίως μέτωπα. Πώς ανταποκρινόμαστε στην κλιματική αλλαγή, και στις ανισότητες, και τι απαντήσεις δίνουμε.

Δεν έχω υπόψη μου καμία πιο ολοκληρωμένη και πιο πειστική απάντηση σε αμφότερα τα μέτωπα, κλιματική αλλαγή και ανισότητες, από την ενεργειακή δημοκρατία με τους Δήμους μπροστάρηδες. Είναι η πιο ολοκληρωμένη και πειστική απάντηση.

Μας ξεπερνά λοιπόν το ζήτημα, για αυτό και πρέπει να μπορούμε μπροστά.

Πρέπει λοιπόν να γίνουν όλα αυτά που είπα, και θα είμαι δίπλα σας και μαζί σας πάντα, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί θέλω να με λογίζετε έναν από εσάς. Δεν συμμετέχω στην υπόθεση αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση συναισθηματικά, αλλά από βαθιά πεποίθηση σε αυτή την υπόθεση. Είναι ζήτημα ευημερίας του λαού μας, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Και επειδή λέω δημοκρατίας, να διαβάσω πέντε σειρές που εκφωνήθηκαν εδώ, θυμάσαι Πρόεδρε εσύ ίσως.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: (εκτός μικροφώνου)

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, το ξέρω ότι ήσουν. Δημοκρατία. Τι θα πει δημοκρατία, αναρωτήθηκε κάποιος εδώ πριν δεκαεννιά χρόνια. Δημοκρατία είναι τελικά ο αυτοπροσδιορισμός του πολίτη. Εκδημοκρατισμός σε εξέλιξη είναι η μείωση του ετεροκαθορισμού. Αυτός ο πολίτης, δεν είναι μόνο πολίτης της Πολιτείας κεντρικά, είναι όμως και μέλος μιας τοπικής κοινωνίας. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο εκδημοκρατισμός πρέπει να λάβει χώρα και ως προς τις δύο ιδιότητες που έχει ο πολίτης, του πολίτη στην Πολιτεία, και του πολίτη στην τοπική κοινωνία. Αν λοιπόν δεν οδηγήσουμε τους θεσμούς μας στον πλήρη εκδημοκρατισμό της τοπικής κοινωνίας, που σημαίνει ανανέωση, αναγέννηση, ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τότε έχουμε σε επίπεδο ελληνικής Πολιτείας σοβαρό πρόβλημα. Δημήτριος Τσάτσος, Συνέδριο ΚΕΔΚΕ 2005, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, σε αυτό τον τόπο, ως Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΤΑ.

Σας ευχαριστώ, και θέλω μια προσωπική αναφορά, για να μη φύγω με παράλειψη, Πρόεδρε. Το ξέρετε εδώ όλοι στην αίθουσα, δεν κάνω μάθημα σε κανέναν. Η ηγεσία είναι πολύ προσωπική υπόθεση. Όσο όμως πιο συλλογικά ασκείται, τόσο μεγαλώνουν, αυξάνονται οι πιθανότητες να είναι επιτυχημένη αυτή η ηγεσία. Δεν ξέρω αν το κατάφερα από τη μεριά μου στην ΚΕΔΚΕ, το

προσπάθησα όμως συστηματικά, συνειδητά και με πάθος.

Έτσι λοιπόν θέλω να αναφέρω τον αείμνηστο Στέλιο Γιανναράκη, Διευθυντή μας, Γενικό Διευθυντή των Υπηρεσιών, και στη συνέχεια τον Τάκη τον Βασιλείου. Όπως θέλω να αναφέρω στο πρόσωπό τους τιμώ τους καταπληκτικούς υπαλλήλους, το προσωπικό, τα στελέχη της ΚΕΔΕ, δείχνω εκεί, Ντένια. Και βέβαια τους δύο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, τον Απόστολο Κοιμήση στην πρώτη μου θητεία, και τον αείμνηστο Χρήστο Παλαιολόγο στη δεύτερή μου θητεία. Με την αναφορά μου σε αυτούς θέλω να ευχαριστήσω και να μοιραστώ αυτή την τιμή με τα στελέχη της ΚΕΔΕ και με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανήκει σε όλους.

Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Να είστε καλά.

Τον Τάκη τον Βασιλείου τον τιμήσαμε ήδη ως ΚΕΔΕ, όπως και τον συνάδελφο, τον Απόστολο τον Κοιμήση, σε προσυνοδικές που κάναμε ανά την Ελλάδα.

Κυρίες και κύριοι, θυμόμαστε, σεβόμαστε, τιμάμε, όπως προανέφερα. Τον πρώην Δήμαρχο Αθηναίων και Βουλευτή της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στην πρώτη Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, πρώην Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, για την προσφορά του, τον αγαπητό επίσης Νικήτα Κακλαμάνη.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Παρακαλούμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη.

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριοι αρχηγοί των κομμάτων και συνάδελφοι στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, αγαπημένε μου φίλε Λάζαρε, αγαπημένοι μου συνάδελφοι παλαιότεροι και νεότεροι. Από χθες το βράδυ που βρίσκομαι εδώ σε αυτό το ξενοδοχείο και συνάντησα πάρα πολλούς από εσάς, έχω εισπράξει τόση μεγάλη αγάπη, που με κορύφωση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,

αδυνατώ εγώ λόγω συγκίνησης, αν και πολυλογάς, να μεταφέρω στον προφορικό λόγο αυτά τα οποία αισθάνομαι μέσα μου. Αυτά που αισθάνομαι μέσα μου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους ανθρώπους της, τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και όλους εσάς.

Για αυτό θα αρκεστώ στο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο πρόσωπο του Προέδρου της ΚΕΔΕ, σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες του Διοικητικού Συμβουλίου, που ομόφωνα αποφάσισαν να τιμήσουν τον Πάρι και εμένα, έναν άνθρωπο που κατά σύμπτωση τον διαδέχτηκα μετά το Συνέδριο της Ρόδου στην Προεδρία της ΚΕΔΚΕ, σημαδεύτηκε όμως η πορεία μας, και να χτυπήσω ξύλο, εξακολουθούμε να έχουμε μια στενή προσωπική φιλία, ίσως γιατί μας δένει και τους δύο εκτός από άλλα πράγματα, ως κοινός παρονομαστής, δύο λέξεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το δεύτερο όμως που θέλω να σας πω μετά την ευχαριστία μου, είναι ότι μην ξεχάσετε ποτέ σας, παρά τα ωραία λόγια που ακούσατε από τους συναδέλφους μου στη Βουλή, και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από κόμματα εξουσίας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να είναι ανάδελφος έννοια. Καμία κεντρική εξουσία, κανενός χρώματος, δεν την αγάπησε και δεν τη σεβάστηκε ποτέ στο βαθμό που της αξίζει. Ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις του παρελθόντος είναι απλά για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Για αυτό με τα 78 μου χρόνια σας δίνω μια συμβουλή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ενότητα μεταξύ σας, ξεπεράστε τις ιδεολογικές και κομματικές σας γραμμές, αγωνιστικότητα και διεκδίκηση. Και μην ξεχνάτε ποτέ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να επαιτεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να απαιτεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Με αυτή λοιπόν την ευχή, την ευχή για επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, και την έκφραση ευγνωμοσύνης μου μέσω του Προέδρου, Λάζαρου Κυρίζογλου, προς όλους και όλες σας, σας

ευχαριστώ πάρα πολύ και να έχετε υγεία.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βασίλειο Σπανάκη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, που βρίσκεται μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών εδώ σήμερα, και παρακολουθεί επί ώρες τις εργασίες μας.

Να ευχαριστήσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, και συνάδελφο αυτοδιοικητικό, τον κύριο Σάββα Χιονίδη,.

Όλους τους κυρίους και τις κυρίες Βουλευτές που μετείχαν εδώ σήμερα. Τους πολιτικούς αρχηγούς και τους εκπροσώπους των κομμάτων ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά.

Να ευχαριστήσω και τον Βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Μάνο Κόνσολα, Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, που με δική του πρόταση ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Τασούλας, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε, γιατί αποδέχτηκε την πρότασή σας, κύριε Κόνσολα, και τη δική μας ταυτόχρονα, για τη σύσταση θεσμικά δύο μόνιμων υποεπιτροπών στο πλαίσιο της Επιτροπής σας, της υποεπιτροπής Ορεινών, και της υποεπιτροπής Νησιωτικών Δήμων.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Μπαίνουμε στην επόμενη Ενότητα με τις τοποθετήσεις των αυτοδιοικητικών φορέων.

Καλούμε στο βήμα τον καλό συνάδελφο, Δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχει ομιλητής στο βήμα και παρακαλώ την πρώτη σειρά και όλους τους συναδέλφους να καθίσουν κάτω για να μπορέσουμε να ακούσουμε τον ομιλητή από την Κύπρο, την αδελφή Κύπρο, τον Πρόεδρο των αντίστοιχων Δήμων της Κύπρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Όσοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια του Συνεδρίου, να πάρουν τις θέσεις τους. όσοι επιθυμούν

να αποχωρήσουν, ας το κάνουν αυτό έτσι ησύχως για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο μέχρι τώρα εξελίσσεται ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος.

Αγαπητέ συνάδελφε, έχετε το λόγο.

A. ΒΥΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών της Ελλάδος, αξιότιμοι αρχηγοί και εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αγαπητέ Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, φίλε Λάζαρε, αγαπητοί συνάδελφοι Δήμων και Περιφερειών Ελλάδας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι.

Είναι μεγάλη μου χαρά, αλλά και τιμή που βρίσκομαι και αυτή τη χρονιά εδώ μαζί σας, χαιρετίζοντας το ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου στην πανέμορφη και γειτονική μας Ρόδο.

Οι συνελεύσεις αυτές αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία και πλατφόρμα για διαβούλευση, προβληματισμό, ανταλλαγή απόψεων, αλλά και καλών πρακτικών.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ειδική μνεία στη διαχρονικότητα της σχέσης μεταξύ ΚΕΔΕ και Ένωσης Δήμων Κύπρου. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τόσο η ΚΕΔΕ, όσο και η Ένωση Δήμων Κύπρου, έχουν καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες ώστε αυτή η σχέση να εξελιχθεί και να γίνει ακόμα πιο ουσιαστική, εστιάζοντας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Είμαι πλέον βέβαιος ότι αυτή η νέα διευρυμένη σχέση δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αφού η πολυεπίπεδη συνεργασία μας συνεχίζεται κανονικά και εντατικά.

Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η εμπάθυνση της μεταξύ μας σχέσης αποτελεί μια επιτυχία για την οποία νιώθω ιδιαίτερη περηφάνεια.

Αυτή η συνέλευση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας αυτοδιοικητικής θητείας στην Ελλάδα, γεγονός που συμπίπτει με τη νέα μας θητεία στην Κύπρο.

Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ σε όλους σας μια παραγωγική και ομαλή δημοτική θητεία.

Παράλληλα δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στη βαρύτητα που έχει αυτή η χρονιά για την κυπριακή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο είναι πλέον γεγονός και μετά από πολυετείς διαβουλεύσεις και σκληρή δουλειά. Το μεταβατικό στάδιο έχει ολοκληρωθεί και οι νέες οντότητες των Δήμων έχουν πάρει σάρκα και οστά. Αναλογίζομαι την όλη πορεία, από τις αρχικές διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν η μεταρρύθμιση δεν ήταν κάτι παραπάνω από μία ιδέα, μέχρι τη σημερινή διαχείριση της κάθε τεχνικής λεπτομέρειας.

Μας ικανοποιεί πλήρως η νομοθεσία που ψηφίστηκε; Σίγουρα όχι. Υπάρχουν ακόμα σοβαρά ζητήματα που χρήζουν μελέτης και μας προβληματίζουν έντονα. Σε πολλά σημεία αναγκαστήκαμε να κάνουμε οδυνηρούς συμβιβασμούς. Εκφράσαμε και συνεχίζουμε να εκφράζουμε τη διαφωνία μας, αλλά και τις αγωνίες μας, με τρόπο εποικοδομητικό, και πάντα με απώτερο στόχο την εξεύρεση λύσεων που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πολίτη.

Εξάλλου η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει αποδείξει με τη στάση της όλο αυτό το διάστημα πως σε καμία περίπτωση δεν θέλει να πει τροχοπέδη στην όποια προσπάθεια ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, θέλουμε και (...) στον τομέα αυτό.

Ως εκ τούτου, η θέση της Ένωση Δήμων είναι απλή και ξεκάθαρη. Οι Δήμοι διαχρονικά στηρίζουν τις πρωτοβουλίες που προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη αφού από αυτήν ο πρώτος που επωφελείται είναι η τοπική κοινωνία, την οποία υπηρετούμε.

Νιώθω όμως παράλληλα ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Κυρίως κερδίσαμε το μεγάλο στοίχημα που δεν ήταν άλλο από το να παραμερίσουμε τις όποιες κομματικές, προσωπικές ή κυρίως τοπικιστικές αγκυλώσεις, φέρνοντας το καλό του τόπου μας υπεράνω όλων αφοσιωθήκαμε στο στόχο μας και αποφύγαμε μια ατέρμονη συζήτηση χωρίς αποτελέσματα.

Σε αυτή τη διαδικασία νιώθω χρέος να δώσω τα εύσημα στους

ελλαδίτες συναδέλφους μας, οι οποίοι με ιδιαίτερη προθυμία έθεσαν τους εαυτούς τους στην προσπάθεια και την... προκλήσεις και το όραμα όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέσα (...) μεταρρυθμιστικές διαδικασίες από εδώ στην Ελλάδα.

Μπορεί τα μεγέθη να είναι αισθητά διαφορετικά, ωστόσο οι τοπικές κοινωνίες παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες και τα (...) της Ελλάδας εν πολλοίς μας ενδιαφέρουν και στην Κύπρο.

Ακούγοντας τη συζήτηση, είναι το 95% των θεμάτων που μας απασχολούν και εμάς. Οικονομική αυτονομία, η αποκέντρωση, η διοικητική αυτονομία, όλα αυτά, η δική σας η εμπειρία, και οι δικοί σας αγώνες, σίγουρα θα είναι πολύ χρήσιμοι και για εμάς.

Κοινός παρονομαστής που είχαμε εντοπίσει στην προσπάθεια αυτή είναι το γεγονός ότι χρειάζεται θάρρος και πολιτική βούληση, τόσο εκ μέρους των τοπικών Αρχών, όσο και εκ μέρους της κυβέρνησης.

Η αποκέντρωση των εξουσιών πρέπει να προχωρά με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε οι τοπικές Αρχές να καταστούν πραγματικές αυτοδιοικήσεις, ελεύθερες να (...) το όραμά τους για τις τοπικές κοινωνίες, με τις εκάστοτε ανάγκες τους, απαλλαγμένες από το γρανάζι της κυβερνητικής γραφειοκρατίας.

Σίγουρα η κάθε τοπική κοινωνία είναι μοναδική, με τις δικές της ιδιαίτερες ανησυχίες, και τους δικούς της επιμέρους στόχους. Συχνά όμως οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι κοινές. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των αρχών, όχι μόνο στην επικράτειά μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου ενώπιον της Γενικής σας Συνέλευσης χωρίς να θίξω το εθνικό θέμα της Κύπρου. Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, η οποία σηματοδοτεί τις μαύρες επετείους των πενήντα χρόνων εισβολής και κατοχής για τον πολύπαθο τόπο μας. Η Κύπρος συνεχίζει να ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά εδώ και μισό

αιώνα. Η συνέχιση των προσπαθειών εξεύρεσης μιας δίκαιης λύσης, η οποία να διασφαλίζει την επανένωση του τόπου μας σε συνθήκες ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλων ανεξαιρέτως των Κυπρίων, στα πλαίσια μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Παραμένει η πρώτη προτεραιότητα όλων μας, ακόμα και μπροστά σε μια αδιάλλακτη Τουρκία, η οποία πλέον ανοιχτά και ξεδιάντροπα προβάλλει τις διχοτομικές της προσπάθειες και συνεχώς πιέζει τη διεθνή κοινότητα.

Θα ήθελα ακόμα μια φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους τους ελλαδίτες συναδέλφους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κυβέρνηση της Ελλάδας, αλλά και τον ελληνικό λαό, για τη διαχρονική και αδιάκοπη σύμπλευση και συμπαράσταση στο εθνικό μας θέμα.

Σας ευχαριστώ θερμά, και για την προθυμία της ΚΕΔΕ να διοργανώσει εκδηλώσεις για τις μαύρες επετείους στην Ελλάδα, δείχνοντας έτσι, όπως πάντοτε εξάλλου, την έμπρακτη συμπαράστασή της στον κυπριακό λαό.

Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με την εκτενή αστάθεια και το ανθρωπιστικό δράμα που εκτυλίσσεται στην περιοχή μας, είναι απαραίτητος περισσότερο από ποτέ ο μεταξύ μας συντονισμός, η σύμπλευση και η αλληλοστήριξη, και είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε την εθνική μας υπόθεση ζωντανή και παρούσα στην διεθνή σκηνή.

Για αυτό είμαι υπερήφανος που η συνεύρεση Ελλάδας και Κύπρου σε διεθνή και ευρωπαϊκά Σώματα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης, και όχι μόνο, να αποτελεί πάντοτε ένα παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά την ουσιώδη και εποικοδομητική συνεργασία.

Πιστεύω ακράδαντα ότι το έχουμε αποδείξει με πράξεις, ότι οι τοπικές Αρχές ως ζωντανά και ουσιώδη κύτταρα μιας δημοκρατίας, μπορούν και οφείλουν να ασκούν διπλωματία των πόλεων και να

διαδραματίζουν το ρόλο που τους αναλογεί και στα εθνικά ζητήματα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την άρτια οργάνωση του Συνεδρίου σας, και φυσικά να σας ευχαριστήσω ξανά για την ιδιαίτερη σας ζεστή φιλοξενία.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Συνέλευση θα είναι εποικοδομητική και καρποφόρα για όλους μας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε, αγαπητέ Δήμαρχε.

Καλούμε στο βήμα τον κύριο Ανδρέα Κιτρομηλίδη, Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Α. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, αξιότιμοι Πρόεδροι, εκπρόσωποι κομμάτων, κύριοι Βουλευτές, φίλε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, φίλε Πρόεδρε της Ένωσης Δήμων Κύπρου, αγαπητό Προεδρείο, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που εκ μέρους της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου παραβρίσκομαι σήμερα στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καθώς πάντοτε τα συμπεράσματα και τα πορίσματα των Συνεδρίων σας είναι εξαιρετικά σημαντικά και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου για το χειρισμό ανάλογων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.

Καθώς το Συνέδριο φέτος είναι το πρώτο της δημοτικής περιόδου 2024-2028, επιτρέψτε μου, αγαπητέ Πρόεδρε, να εκφράσω πρώτα τα συγχαρητήριά μας σε όλους εσάς που πετύχατε την εκλογή ή και την επανεκλογή σας, τόσο στις δημοτικές θέσεις, όσο και στα θεσμικά Όργανα της ΚΕΔΕ, και να σας ευχηθώ καλή και παραγωγική θητεία προς όφελος των δημοτών σας, αλλά και του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η δημοτική αυτή περίοδος σε μεγάλο βαθμό συμπίπτει χρονικά και με την αυτοδιοικητική περίοδο της Κύπρου, η οποία άρχισε από την 1^η Ιουλίου του 2024, μετά τις πρόσφατες τοπικές

εκλογές και θα διαρκέσει ως τον Ιούνιο του 2029.

Για το λόγο αυτό δράττομαι της ευκαιρίας να σας διαβεβαιώσω αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύεδροι, ότι η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου θα είναι πάντοτε πρόθυμη και σε αυτή την περίοδο για να εργαστούμε από κοινού με την ΚΕΔΕ, με στόχο την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας, σε μια προσπάθεια επίτευξης των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι τοπικές Αρχές έχουν διαμορφωθεί σημαντικά σε σχέση με αυτά που είχαν να αντιμετωπίσουν τα προηγούμενα χρόνια, και απαιτούν συνεχή προσπάθεια από όλους μας για την επιτυχή αντιμετώπισή τους.

Ταυτόχρονα επιπρόσθετες προκλήσεις δημιουργούνται επίσης από την ολοένα περισσότερη ανάγκη που υπάρχει για να εφαρμόζονται αυστηρά πλαίσια λειτουργίας των τοπικών Αρχών, που να διασφαλίζουν την τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, αλλά και της αξιοπιστίας.

Όλες αυτές οι απαιτήσεις δημιουργούν για τις Κοινοτήτές μας την ανάγκη για συνεχή εκσυγχρονισμό του νομικού, αλλά και θεσμικού πλαισίου, τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των τοπικών μας Αρχών, τη στελέχωσή τους με προσοντούχο προσωπικό, τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση, καθώς και την ανάγκη για την εξασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας.

Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύεδροι, είναι γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν πολύ δύσκολα ζητήματα που θα πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε τοπικό, περιφερειακό, και ευρωπαϊκό επίπεδο, να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους, και για το λόγο αυτό παρειαρισκόμαστε στο Συνέδριο με ειλικρινές και μεγάλο ενδιαφέρον, αφού αρκετά από τα ζητήματα αυτά τοποθετούνται ψηλά στην ατζέντα του Συνεδρίου σας.

Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, από την 1^η Ιουλίου του 2024 τέθηκε στην Κύπρο η εφαρμογή της... η σχεδιαζόμενη εδώ και πολλά χρόνια μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των Κοινοτήτων μας.

Θα πρέπει πλέον όλες οι Κοινότητες να συμμετέχουν σε συμπλέγματα από τα οποία θα εξασφαλίζουν υποχρεωτικά υπηρεσίες σχετικά με συγκεκριμένους τομείς της λειτουργίας τους.

Είναι πολύ καλά γνωστό από ανάλογες μεταρρυθμίσεις που έγιναν και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, ότι κάθε μεταρρύθμιση, ειδικά το πρώτο διάστημα εφαρμογής της, παρουσιάζει πολλά προβλήματα και δυσκολίες, και είμαστε σίγουροι ότι και με τις δικές σας εμπειρίες τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα βρούμε τις λύσεις που απαιτούνται και για τα δικά μας ιδιαίτερα προβλήματα.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα αγαπητέ Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση να παραβρεθώ στο Συνέδριό σας το οποίο φέτος πραγματοποιείται στη Ρόδο, την πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων μας, όπου ισχυροί ιστορικοί δεσμοί τη συνδέουν με την Κύπρο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όλα τα μέλη της ΚΕΔΕ για τις προσπάθειες που καταβάλουν σε ότι αφορά το πρόβλημα της Κύπρου που παραμένει άλυτο εδώ και πενήντα ολόκληρα χρόνια, με αποτέλεσμα το 37% περίπου του εδάφους μας να παραμένει υπό τουρκική κατοχή και χιλιάδες πρόσφυγες να βρίσκονται μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες.

Είναι πασιφανές ότι παρά την όποια εξέλιξη και πρόοδο επιτεύχθηκε στην ανθρωπότητα σε αυτόν τον μισό αιώνα που πέρασε, εντούτοις η τουρκική επιθετικότητα και επεκτατικότητα όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως αυξήθηκε, με αποτέλεσμα ο ελληνισμός συνεχώς να απειλείται και για το λόγο αυτό ως Έλληνες έχουμε την υποχρέωση να επαγρυπνούμε και να αγωνιζόμαστε

συνεχώς ο καθένας στα πλαίσια του ρόλου του για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών.

Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, εκφράζω τις ευχαριστίες μας προς τον ελληνικό λαό και τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, για την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στο δύσκολο αγώνα της (...) κατεχόμενης μας πατρίδας.

Τέλος, αγαπητέ Πρόεδρε, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, τις οποίες όπως ανέφερα και προηγουμένως, θα τις παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Κιτρομηλίδη. Μπορείτε να παραμείνετε εδώ, και να καλέσουμε και τον κύριο Βύρα να έρθει στην εξέδρα.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με ψήφισμά της, με ομόφωνη απόφασή της, καταδίκασε φέτος την για πενήντα ολόκληρα χρόνια παράνομη τουρκική εισβολή και παράνομη κατοχή, τουρκική κατοχή, τμήματος της Κύπρου μας, και εννοείται ότι και το Συνέδριο υιοθετεί το συγκεκριμένο ψήφισμα και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας.

Για τον ίδιο σκοπό θα πραγματοποιηθεί 19, να ακούσει το Συνέδριο όλο, με 21, 19 με 21 Δεκεμβρίου, ειδική Ημερίδα, εκδήλωση, με τη συμμετοχή ημών και υμών, όλων μαζί, στην Καλαμάτα.

Θέλουμε να σας κάνουμε μια απονομή για να θυμάστε την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση, στο Συνέδριο δηλαδή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στη Ρόδο.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Θα καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Νίκο Τράκα, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την ΚΕΔΕ για την πρόσκληση εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Αν και θα γραφτούν στα πρακτικά αυτά που πω. Νομίζω ότι το γράφει το σύνθημα,

επανεκκίνηση, ισχυροί Δήμοι, κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη. Και εγώ από αυτά που άκουσα σήμερα, κύριε Υπουργέ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν παίρνει τίποτα.

Δεν θα σας τα πει κανένας, θα σας τα πω εγώ. Δεν παίρνει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση τίποτα, γιατί σήμερα το έτος 2024 η έλλειψη προσωπικού στους Δήμους έχει φτάσει στο 40%. Οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση, αλλά και οι αιρετοί, προσπαθούν κάθε μέρα να λύσουν τεράστια προβλήματα. Εσείς νομοθετείτε, η Αυτοδιοίκηση πρέπει να απαντήσει. Εμείς προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες, οι αιρετοί προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, αλλά δεν έχουμε κόσμο να τους εξυπηρετήσουμε. Και αυτό σήμερα ή κάποιοι άλλοι ομιλητές, βλέπω και τον Δήμαρχο Αθηναίων, αλλά βλέπω και τον Πρόεδρο, τον Κυρίζογλου, τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντέλλο, θα πρέπει να σας τα πουν.

Θα πρέπει λοιπόν να σας πουν ότι είναι πολύ καλοί οι νόμοι, ακόμα και αυτό σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε, με τις πυρκαγιές και τις καταστροφές, να νομοθετεί η κυβέρνηση και λέει να καθαριστούν τα οικόπεδα. Να καθαριστούν τα οικόπεδα για να προστατευτούμε από τις φωτιές, αλλά ουσιαστικά σε όλες τις περιοχές της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης, στις μεγάλες πόλεις, δεν υπάρχει προσωπικό ούτε να πετάξει τα σκουπίδια, τα κλαριά και τα μπάζα, σε χώρους, αλλά ούτε και προσωπικό να τα μαζέψει. Και εμένα η απλή έτσι ερώτηση που έχω, πού πάει η Αυτοδιοίκηση; Χωρίς κόσμο μπορούμε να προστατέψουμε τον πολίτη;

Εγώ λέω, κύριε Υπουργέ, που ξέρετε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και αυτό μπορώ να το πω, ότι είστε γνώστης, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Οι Δήμαρχοι έρχονται να πληρώσουν τέλος ταφής 230 εκατομμύρια ευρώ, το 2022, το 2023 και το πρώτο εξάμηνο του 2024. Με τι πόρους, κύριοι Δήμαρχοι, όσοι είστε εδώ, θα πληρώσετε αυτό που σας λέει σήμερα η κυβέρνηση; Με μηδέν πόρους, κύριε Υπουργέ. Από κάπου θα κόψουν.

Η περιφέρεια στενάζει. Ακόμα και στην περιοχή της Θάσου που συναντηθήκαμε, που έχουμε συναντηθεί, δεν έχει να προσλάβει ο Δήμαρχος οδηγούς γιατί δεν μπορεί να λυθεί ένα ζήτημα. Ότι όποιος δεν έχει Λύκειο, επαγγελματίας οδηγός μπορεί να προσληφθεί με τριτάξιο Γυμνάσιο. Οδηγούν νταλίκες και κουβαλάνε μάρμαρα στη Θάσο. Όμως δεν το λύσαμε ούτε αυτό. Και η Θάσος μένει χωρίς οδηγούς, δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις ούτε έκτακτου προσωπικού.

Για να πάει ένας εργαζόμενος στα νησιά, πρέπει να νοικιάσει ένα σπίτι. Για να νοικιάσει αυτό το σπίτι πρέπει να το νοικιάσει όλο το χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα, κύριοι αιρετοί, σε όσους εργαζόμενους σας έρχονται από οπουδήποτε, να νοικιάσουν στα νησιά, να βρουν σπίτι, για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες;

Εγώ η κόρη μου που είναι στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο, νοίκιασα ένα σπίτι 20 τετραγωνικά 550 € από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο. Και το λέω σε εσάς τους αιρετούς που τραβάτε στην περιφέρεια, στα νησιά, που τραβάτε μάρμαρο, γιατί στις μεγάλες πόλεις πάλι τραβάμε μάρμαρο, αλλά η δυσκολία να μπορέσουν οι Δήμαρχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι να λειτουργήσουν, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ποιος μας δίνει σημασία;

Η Αυτοδιοίκηση στους πιο δύσκολους καιρούς, στην εποχή του Covid, στις εποχές της πυρκαγιάς, της φωτιάς, της πλημμύρας, είναι η πρώτη, είναι η πρώτη που δίνει τη μάχη, είναι στην πρώτη γραμμή. Αλήθεια, έχετε τα κατάλληλα μηχανήματα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη φυσική καταστροφή που δημιουργείται όλα αυτά τα χρόνια; Η απάντηση είναι όχι. Όταν πιάνει η φωτιά, οι δημοσιογράφοι λέει φταίνε οι Δήμαρχοι, φταίνε οι τεμπέληδες οι εργαζόμενοι. Δεν έχει καμία ευθύνη κανένας, και όλο κάθε χρόνο ερχόμαστε στο οποιοδήποτε Συνέδριο να συζητήσουμε για ποιο πράγμα;

Θα ενισχύσει η κυβέρνηση την Τοπική Αυτοδιοίκηση με πραγματικά... πραγματικά; Θα δώσει τη δυνατότητα η κυβέρνηση

και θα αγωνιστούμε, κύριοι Δήμαρχοι, να καταργηθεί η διάταξη του νόμου Βορίδη, όπου ουσιαστικά σας υποχρεώνει να κάνει υποχρεωτικές εφέσεις στους λιγοστούς εργαζόμενους που κερδίζουν τα δικαστήρια, γιατί τάχα μου λέει η κυβέρνηση είναι ρουσφετολογικές προσλήψεις, όταν η ίδια η κυβέρνηση μιλούσε να ανανεώσετε τις συμβάσεις εκείνης της εποχής;

Έχετε το δικαίωμα στα Δημοτικά Συμβούλια, εσείς, ως Δήμαρχοι, να παίρνετε τις αποφάσεις μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια; Εσείς απολογείστε, και εμείς, στους πολίτες.

Έχουμε εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών. Εργαζόμενοι ΕΣΠΑ. Εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ. Εργαζόμενους που δουλεύουν...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Παρακαλώ λίγο ησυχία στο βάθος της αίθουσας. Είναι σε εξέλιξη η ομιλία, παρακαλώ.

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Έχουμε σχολικές καθαρίστριες. Είκοσι ολόκληρα χρόνια, ωρομίσθιοι με 450 €. Αλήθεια, είναι ρουσφετολογικές, κύριε Υπουργέ, οι προσλήψεις αυτές, που στα σχολεία οι καθαρίστριες δουλεύουν είκοσι ολόκληρα χρόνια; Είναι ρουσφετολογική η διαδικασία στην άθληση και στον πολιτισμό, όπου έχουμε 1.800 εργαζόμενους ΠΑΓΟ που μπήκαν μέσα στους Δήμους 25 χρονών, και κοντεύουν να συνταξιοδοτηθούν, και παίρνουν 380 €; Εδώ είναι η ΚΕΔΕ. Θα γίνει ουσιαστικά μια συζήτηση τι θα γίνει αυτός ο κόσμος για να ενισχυθεί η Αυτοδιοίκηση;

Τώρα, πώς θα βγουν οι αιρετοί την άλλη τετραετία, λίγο ενδιαφέρει τους αιρετούς, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε γιατί; Γιατί πρέπει να αντέξουν αυτή την τετραετία. Και για να αντέξουν αυτήν την τετραετία, θέλουμε ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είμαστε ο βασικός πυλώνας του κράτους, και αυτό πρέπει να το καταλάβετε και το ξέρετε ουσιαστικά εσείς. Το ξέρετε, έχετε εμπειρία, δεν είσατε η κυρία Κεραμέως. Και το λέω αυτό διότι είχε την ατυχία η Αυτοδιοίκηση να έχει μια Υπουργό όπου δεν ασχολήθηκε για την Αυτοδιοίκηση όσο καιρό ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών, και όταν αποφάσισε να ασχοληθεί για την Αυτοδιοίκηση, πήγε να σώσει το

Υπουργείο Εργασίας.

Β. ΣΠΑΝΑΚΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Κύριε Σπανάκη, δεν προσβάλλω κανέναν. Λέω...

Β. ΣΠΑΝΑΚΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Κύριε Σπανάκη, άμα θέλετε να απαντήσετε...

Β. ΣΠΑΝΑΚΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Και εγώ δεν είμαι στην αίθουσα που κάνετε...

Αφήστε...

Β. ΣΠΑΝΑΚΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Σας παρακαλώ.

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Δεν είστε πια συνδικαλιστής. Είστε Υπουργός.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Κύριε Τράκα, κύριε Σπανάκη, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ. Καλό είναι να αποφεύγονται προσωπικές....

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Δεν πρόσβαλλα κανέναν.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: ...προσωπικές αναφορές σε απόντες.

Β. ΣΠΑΝΑΚΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Κύριε Σπανάκη, (...). Και εγώ μπορώ να σας πω ότι οι συναντήσεις που κάνετε με τα ΔΥΠ, με ένα σύλλογο, η Αυτοδιοίκηση, κύριε Σπανάκη, που έχουμε... Κύριε Σπανάκη, είσαστε εδώ, που λέτε για τα ΔΥΠ, που λέτε για τα ΔΥΠ, σας ενημερώνω ότι στην εξυπηρέτηση των πολιτών και εδώ είναι η ΚΕΔΕ...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Συνεχίστε, κύριε Τράκα...

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Συνεχίζω. Είναι εδώ ο κύριος Σπανάκης μια που πετάχτηκε...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Κύριε Σπανάκη, έχετε παρέμβαση και εσείς στη συνέχεια, μπορείτε να απαντήσετε. Έχετε παρέμβαση στη συνέχεια και μπορείτε να απαντήσετε. Να ολοκληρώσει ο ομιλητής.

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Αυτό που κάνετε δεν είναι δημοκρατικό, κύριε Σπανάκη. Εγώ θα σας ακούσω. Εγώ θα σας ακούσω. Δεν αντέχετε; Σας λέω κάτι και σας λέω μια αλήθεια. Σας λέω η συνάντηση με τα ΔΥΠ που κάνετε, η ΠΟΕ ΟΤΑ, που είναι τα ΔΥΠ, το Κέντρο

Εξυπηρέτησης Πολιτών, έχουμε το 80% των εργαζομένων, και συζητάτε εσείς με ένα σύλλογο ΔΥΠ για κατ' εξαίρεση εργαζόμενους, κατ' εξαίρεση εργαζόμενους, όπου ουσιαστικά θέλετε να κρίνονται σε μια υπηρεσία, και εμείς λέμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να κρίνονται στην ίδια υπηρεσία. Μπορείτε να μου απαντήσετε.

Έχουμε τους εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά, εργαζόμενους που είναι στην πρώτη γραμμή. Εκατό νεκρούς τα τελευταία χρόνια, και δεκάδες τραυματίες στην καθημερινότητά μας ως εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ακόμα το ζήτημα να ενταχθούμε σε κατηγορίες νέων... των νέων... για τα βαρέα και ανθυγιεινά, νέων κλάδων, που ζητάμε, ή να τελειώσει αυτή η διαδικασία, ακόμα είμαστε οι τελευταίοι που περιμένουμε το Υπουργείο να μας ενημερώσει για τις κατηγορίες των εργαζομένων που θα μπουν για να τελειώσουν τα βαρέα και ανθυγιεινά.

Η κατάσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και αυτή η κατάσταση νομίζω, και δεν θα κάνω υποδείξεις στην ΚΕΔΕ, πρέπει να τελειώσει. Εμείς απαιτούμε από την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τους Δήμους, και απαιτούμε να καταργηθεί η διάταξη του νόμου Βορίδη, που μόνο για τα εργατικά ζητήματα είναι υποχρεωτική, όχι για τους εργολάβους. Οι εργολάβοι μπορεί να κάνουν ένα συμβιβασμό μεταξύ Δημάρχων και να τα βρουν. Στα εργατικά ζητήματα αν ο Δήμαρχος παραβεί τη διαδικασία και θέλει να μονιμοποιήσει τους εργαζόμενους, τότε είναι παράβαση καθήκοντος και θα πρέπει να έχουν τις συνέπειες.

Εμείς λέμε χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση στους Δήμους, για μονιμοποίηση, όπως έγινε στο Βοήθεια στο Σπίτι, μονιμοποίηση των ΕΣΠΑ, μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών, μονιμοποίηση των ΚΔΑΠ, που είναι απαραίτητοι, που τους έχουμε είκοσι χρόνια.

Αυτό δεν θα σας πω τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί νομίζω

το Συνέδριο ουσιαστικά δεν το ενδιαφέρει. Ακόμα και μια αύξηση των 35 € που πήραμε από την κυβέρνηση, οι Δήμαρχοι δεν έχουν να το πληρώσουν, οι μεγάλοι Δήμοι. Δεν υπάρχει οικονομική ενίσχυση. Τι δυνατή Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητάμε όταν δεν έχουμε στρατό να δουλέψει; Τους ιδιώτες; Τις αναπτυξιακές εταιρίες; Χωρίς ΑΣΕΠ; Χωρίς διαδικασίες;

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, και αυτό αποδείχτηκε στην εποχή του Covid, όταν η Αυτοδιοίκηση δεν κρύφτηκε, όταν η Αυτοδιοίκηση δεν έκανε τηλεργασία. Εξυπηρέτησε την κοινωνία, εξυπηρέτησε τους δημότες.

Αν υπήρχε μια ένταση θέλω να ζητήσω συγγνώμη, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να λέγονται και οι αλήθειες. Εάν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τότε δυστυχώς το τρένο της Αυτοδιοίκησης θα χαθεί. Οι συμβουλές, δεν έχετε κόσμο αλλά πληρώστε τους ιδιώτες, δεν είναι σωστές, γιατί κάποιοι ιδιώτες στην Κρήτη κάψανε τα απορριμματοφόρα σε Δήμο και ακόμα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο ιδιώτης που έκαψε έξι απορριμματοφόρα στην Κρήτη. Και αν είναι ο Δήμαρχος εδώ από την Κρήτη, να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Νίκο, τον βρήκε η Αστυνομία.

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Τον βρήκε λοιπόν η Αστυνομία.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Ένας ιδιώτης ήταν.

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Ένας ιδιώτης, έκαψε έξι απορριμματοφόρα, και στο Δήμο αυτόν δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα απορριμματοφόρα θα αποκατασταθούν; Ή να έρθει ένας άλλος ιδιώτης να πάρει τα... (...) την αποκομιδή του συγκεκριμένου Δήμου; Είναι ζητήματα.

Τέλος έχω να σας πω ότι η ΠΟΕ ΟΤΑ είναι έτοιμη να συστρατευτεί και να δώσει τη μάχη για πραγματική οικονομική ενίσχυση στους Δήμους. Το έχουμε ξανά πει αυτό. Η ΠΟΕ ΟΤΑ αυτό το διάστημα θα δώσει τη μάχη της μαζί με την κοινωνία και τους

πολίτες. Γιατί δεν πάει άλλο. Αυτό που άκουσα, αυτά που άκουσα σήμερα από κάποιες τοποθετήσεις, αν ο αιρετός έχει δεύτερη δουλειά, ο αιρετός πρέπει να είναι άεργος, δεν πρέπει να δουλεύει. Άρα λοιπόν η δουλειά του θα είναι Δήμαρχος. Δεν μπορεί να δουλεύει. Αλήθεια, γίνεται και στους Βουλευτές αυτό; Στους Βουλευτές γίνεται, κύριε Υπουργέ; Άντε να γίνω εγώ τώρα... Να μην τοποθετηθεί κάποιος άλλος. Δεν γίνεται στους Βουλευτές. Άρα λοιπόν έρχεστε πάλι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να τη μαστιγώσετε. Εδώ είναι η διαδικασία. Άεργος Δήμαρχος σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, και καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ένας επιστήμονας, ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, που κάνει χειρουργεία, που κάνει αυτό, αν παραδώσει αυτό, τότε ξέρετε τι σημαίνει; Σημαίνει ότι μπορεί να μην ξανά βγει και να μην μπορεί να ξανά κάνει το επάγγελμά του. Να το ευχαριστιέστε να έχουν επάγγελμα οι Δήμαρχοι, να το ευχαριστιέστε, γιατί αν δεν έχουν αυτό το επάγγελμα, τότε είναι σίγουρο ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο που είναι πολύ κακό.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Κύριε Τράκα, βοηθήστε μας λίγο...

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Κλείνω και λέω το εξής. Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, εμείς είμαστε εδώ, θα είμαστε παρών, και ζητάμε τη στήριξή σας για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων σε αυτούς που είπαμε, σε συνάντηση που θα κάνουμε μαζί σας. Διότι θεωρούμε ότι μπορεί να έχουμε με τους αιρετούς... να μη συμφωνούμε σε όλα, αλλά τουλάχιστον... μπορεί να μη συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά έχουμε τη δυνατότητα και οι δύο πλευρές να προσφέρουν στους πολίτες. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Για εμάς, μετά το Συνέδριό σας, και από τις αρχές... από το τέλος του Νοέμβρη, ξεκινά ένας αγώνας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με πρώτο θέμα οικονομική ενίσχυση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τους πολίτες μας που τους εξυπηρετούμε και θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τράκα. Ο

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Στο βήμα ο κύριος Μάρκος Δαρδαμάνης, Πρόεδρος της ΠΟΠ ΟΤΑ. Έχετε δέκα λεπτά.

Μ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Σύεδροι, κύριε Πρόεδρε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνετε να απευθυνθούμε στο Συνέδριό σας και να καταθέσουμε τις απόψεις μας για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τα προβλήματα των εργαζομένων σε αυτήν.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, ήθελα για μια ακόμη φορά, όπως το κάνω πάντα από το φιλόξενο βήμα του Συνεδρίου σας, να επισημάνω τη σημασία ενός διαρκούς, ανοιχτού και γόνιμου διαλόγου μεταξύ των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Σε ότι μας αφορά δεν θα κουραστούμε να τονίζουμε ότι μία ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση που διαθέτει τις αρμοδιότητες, τους οικονομικούς, και κυρίως τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο, είναι προϋπόθεση για την εργασιακή αξιοπρέπεια και την ευημερία του προσωπικού της, αλλά και αντίστροφα.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, η διασφάλιση και η προαγωγή συνθηκών εργασίας που διαμορφώνουν όρους εργασιακής ασφάλειας για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, και τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν το ολοένα και αυξανόμενο κόστος ζωής, είναι στοιχειώδης προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αυτοδιοικητικών θεσμών.

Κοιτάζοντας πίσω σε αντίστοιχες παρεμβάσεις μας στα προηγούμενα Συνεδριά σας, φοβάμαι πώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη διαπίστωση ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που διαχρονικά επισημαίνουμε, όχι μόνο δεν έχουν βρει ακόμα

ικανοποιητικές απαντήσεις, αλλά αντίθετα οξύνονται ολοένα και περισσότερο υπό το βάρος όχι μόνο μιας αντικειμενικά δύσκολης και εγχώριας συγκυρίας, αλλά και θεσμικών πολιτικών κυβερνητικών επιλογών, που αντικειμενικά υποβαθμίζουν το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμπιέζουν τους όρους και το επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Πόσες φορές δεν ακούσαμε στο παρελθόν ότι ήταν η χρηματοπιστωτική κρίση και τα μνημόνια που εμπόδιζαν την Πολιτεία να απελευθερώσει πόρους και θετικές δυνατότητες που χρειάζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να εκπληρώσει αποτελεσματικά το θεσμικό, συνταγματικό και κοινωνικό της ρόλο;

Πόσες φορές δεν κληθήκαμε να σηκώσουμε το βάρος της έλλειψης προσωπικού, τα οργανικά κενά, τη διαρκή συμπίεση του πραγματικού μας εισοδήματος, με την επίκληση των δυσχερών δημοσιονομικών δεδομένων;

Και σήμερα, έξι χρόνια μετά το τέλος των μνημονίων, μπροστά σε διαρκείς επαγγελίες για οικονομική ανάπτυξη, θεσμική αναβάθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παραμένετε και παραμένουμε αντιμέτωποι με δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό, σε δομές, αλλά πρέπει να ειπωθεί, και σε θεσμικές πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς τον ρόλο που το Σύνταγμα και η κοινωνία τους έχει εμπιστευτεί και τους έχει αποδώσει.

Δεν θα παραλείψω να αναφερθώ για μια ακόμη φορά στη διαρκή αναβολή του πολυαναμενόμενου εδώ και χρόνια νομοθετικού ανακαθορισμού, της αποσαφήνισης και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο Βαθμών. Προσβλέπουμε στην επίλυση όλων αυτών των θεμάτων με την αναθεώρηση του Κώδικα που έχει ήδη αρχίσει, όπως είπε και ο Υπουργός.

Την ίδια στιγμή, ενώ το ενεργειακό κόστος συμπιέζει όλο και πιο βίαια το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, αλλά και τις

παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας, το είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος με άλλα λόγια, ενώ η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη ενεργειακής απεξάρτησης επιβάλλουν τη γρήγορη μετάβαση προς ένα διαφορετικό περιβαλλοντικό και οικονομικό βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, η Αυτοδιοίκηση όχι μόνο εξαναγκάζεται σε ρόλο παθητικού θεατή των εξελίξεων, αλλά υφίσταται ολοένα και περισσότερο το οικονομικό και λειτουργικό βάρος που επιβάλλουν οι συνεχείς αυξήσεις του κόστους ενέργειας.

Ποιος είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού, όταν η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη εξάδα των γηρασουσών χωρών, που επιφέρει τη μείωση του εργατικού δυναμικού, την επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος, τη μείωση του βιοτικού επιπέδου, οδηγεί τη μείωση των γεννήσεων, όταν η αστικοποίηση του πληθυσμού, η υπερεργασία, ο κλονισμός του θεσμού της οικογένειας, η έλλειψη στρατηγικής πολιτικής από την κυβέρνηση, για να μην πω ότι το ενδιαφέρον της είναι μεγαλύτερο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ότι το δημογραφικό, αφού το χρηματοδοτεί πολλαπλάσια από αυτά, από τη γέννηση ενός παιδιού.

Όμως η παρέμβαση στο Συνέδριό σας, ενός ιστορικού φορέα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως είναι η ΠΟΠ ΟΤΑ, δεν θα μπορούσε παρά να έχει στον πυρήνα της, όσο επιγραμματικά και συνοπτικά επιτάσσει ο περιορισμένος χρόνος, τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος του προσωπικού των ΟΤΑ, ως προς τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργασίας.

Όσο αν είναι σαφές αυτό, βασικός αποδέκτης των παραπόνων και των αιτημάτων μας παραμένει η κεντρική κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά αναφερόμαστε επίσης αξιοποιώντας το βήμα σας, ότι και την ευθύνη για αυτό την έχουν και οι αιρετοί.

Σε μια εποχή που το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων του Δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, συρρικνώνεται, σε μια

εποχή που η ακρίβεια ακόμα και βασικών ειδών συμπιέζει ολοένα και περισσότερο την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, αποτελεί άμεση αναγκαιότητα, δίκαιο αίτημα και αξίωση, η ουσιαστική αναπροσαρμογή και βελτίωση και μισθολογικών μας όρων.

Και θέλουμε στο σημείο αυτό αν είμαστε απόλυτα σαφείς. Δεν διεκδικούμε απλώς αυξήσεις στις βασικές αποδοχές. Διεύρυνση και δικαιότερη κατανομή λοιπόν μισθολογικών παροχών και επιδομάτων, και αποκατάσταση παλαιότερων άδικων περικοπών. Αξιώνουμε την αποκατάσταση του πυρήνα της (...) αυτονομίας και την απόδοση στους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων και στο δημόσιο τομέα την αρμοδιότητα να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις που θα καταλαμβάνουν ρυθμιστικά και τους όρους αμοιβής τους.

Ότι καταργήθηκε ως προσωρινό μέτρο υπό την μέγγενη των μνημονίων και των δημοσιονομικών περιορισμών, πρέπει να επανέλθει στο πλαίσιο που το Σύνταγμα και οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας το επιβάλλουν, και όχι στη λογική του αυτόματου ανακαθορισμού.

Ένα ακόμη, το πιο επιτακτικό και κρίσιμο πεδίο στο οποίο θα είμαστε ανυποχώρητοι, και το οποίο αφορά εξίσου την Πολιτεία, αλλά και τις αιρετές Διοικήσεις των Δήμων, είναι η πλήρης διασφάλιση και η αυστηρή τήρηση των όρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Δεν μπορεί να γίνεται άλλο ανεκτή η κανονικότητα των εργατικών ατυχημάτων. Δεν είναι νοητό μία σύγχρονη και δημοκρατική Πολιτεία να πρωταγωνιστεί πανευρωπαϊκά στη θλιβερή στατιστική των εργατικών ατυχημάτων, ή να μην τηρεί καν δεδομένα για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Και εδώ ευθύνη έχετε και εσείς.

Ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναφερθώ στο τεράστιο πρόβλημα με τα ΜΑΠ, την τήρηση των υποχρεώσεων για τις ιατρικές εξετάσεις, τα εμβόλια, γιατρούς εργασίας, για τεχνικούς

ασφαλείας και ούτω καθεξής.

Η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου περί μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που συντελέστηκε το '19, ήταν ένα σημαντικό βήμα, που δεν μπορεί όμως να μείνει στα χαρτιά για κανένα Δήμο.

Ας επιτραπεί να πω ότι η οικονομική δυσπραγία δεν μπορεί να αποτελεί πρόφαση.

Η πλήρης τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Είναι ζήτημα σεβασμού της ανθρώπινης αξίας.

Πριν ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με την επιγραμματική αναφορά στο διεκδικητικό πλαίσιο, δεν θα μπορούσα να μη σταθώ στο διαχρονικό πλέον πρόβλημα της εργασιακής επισφάλειας και της ομηρίας που βιώνουν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν παραγνωρίζουμε τους συνταγματικούς περιορισμούς. Η πράξη όμως έχει δείξει ότι όταν υπάρχει βούληση για αντιμετώπιση του προβλήματος, τα θεσμικά εργαλεία αποκατάστασης των όρων εργασιακής, υπηρεσιακής δικαιοσύνης, δεν λείπουν, όπως παράδειγμα η Βοήθεια στο Σπίτι.

Αντί για αυτό όμως τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μία οπισθοδρόμηση στο θέμα αυτό με ρυθμίσεις όπως εκείνη της επαναφοράς της υποχρέωσης των Δήμων να εξαντλούν τα ένδικα μέσα σε βάρος εργαζομένων που δικαιώθηκαν δικαστικά και μια επιστροφή στην κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την οποία οφείλουμε να το πούμε. Οι Δήμοι δεν είναι άμοιροι ευθυνών.

Όμως ως Ομοσπονδία εμείς έχουμε αποφασίσει και έχουμε επιλέξει διαχρονικά να στεκόμαστε στο πλευρό των συμβασιούχων και να τους θεωρούμε συναδέλφους χωρίς εισαγωγικά και όρους.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, για αυτό θα πάω κατευθείαν επιγραμματικά στα αιτήματα των εργαζομένων.

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού χθες.

Επιαναφορά του 13^{ου} και 14^{ου} μισθού.

Το ξεπάγωμα της διατείας '16 και '17.

Τα πλασματικά κλιμάκια που πάγωσαν το '11 ενώ είχαν πληρωθεί.

Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Την κατάργηση της διάκρισης των κλιμακίων μεταξύ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, από διετία σε τριετία.

Την αύξηση στο επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.

Τη νομοθετική ρύθμιση για ένταξη στα βαρέα και άλλων κατηγοριών, αλλά και αυτών που εντάχθηκαν το 2008, και ουδέποτε εντάχθηκαν, ενώ πλήρωσαν, και παρακαλώ Υπουργέ, για μια νομοθετική ρύθμιση που θα έχει αναδρομική ισχύ από τον νόμο Αλογοσκούφη, ίσως και αργότερα, γιατί υπήρξαν εργαζόμενοι που δεν εντάχθηκαν στα βαρέα.

Την επαναφορά της εκλογικής αποζημίωσης, του ιματισμού και τα έξοδα κίνησης για υπηρεσίες 24ωρης λειτουργίας.

Μπόνους για το σύνολο των εργαζομένων.

Εργαζόμενοι ΕΣΠΑ. Μονιμοποίηση. Είκοσι χρόνια πια προσφέρουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Την αλλαγή του άρθρου 36 του νόμου 3584, περί ωραρίου εργασίας, ξεκούρασης και λοιπά.

Την αύξηση της αποζημίωσης απόλυσης για τους ΙΔΑΧ από δεκαπέντε σε είκοσι πέντε χιλιάδες.

Το δικαίωμα και στους μόνιμους εργαζόμενους να αιτούνται σύνταξη και να εργάζονται έως την έκδοσή τους. Αντιλαμβάνεστε είναι και κανένα δημοσιονομικό κόστος, και ευχέρεια για πολλούς εργαζόμενους.

Στέγαση των εργαζομένων γενικά στους νησιωτικούς Δήμους.

Άμεσες και υποχρεωτικές κρίσεις Γενικών Διευθυντών,

Διευθυντών και Τμηματάρχων. Αυτό, η κατάσταση με τις τοποθετήσεις δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θέλουμε ικανούς και κριμένους, και όχι αρεστούς.

Την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τις υποχρεώσεις των Δήμων για χορήγηση των ΜΑΠ και ούτω καθεξής.

Τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων των ΟΤΑ. Έχουμε, όπως είπε και ο προλαήσας, εκατό νεκρούς τα τελευταία χρόνια.

Την κατάργηση των διατάξεων που υποχρεώνουν τους Δημάρχους να εξαντλούν όλα τα ένδικα μέσα για τους εργαζόμενους, που έχουν δικαιωθεί πρωτοδίκως.

Την άρση της ομηρίας των συμβασιούχων που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με νομοθετικές λύσεις αντίστοιχες των περιπτώσεων τη Βοήθεια στο Σπίτι. Και εδώ αναφερόμαστε και στις σχολικές καθαρίστριες.

Και τη μισθολογική ωρίμανση για όλους τους συμβασιούχους, για την αμοιβή όσων εργάζονται με προσωρινές διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα. Κάνουν ακριβώς την ίδια εργασία, προσφέρουν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες, και δεν μπορεί να αμείβονται διαφορετικά.

Κλείνω με την ευχή για καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας, για ένα ωφέλιμο, γόνιμο και δημιουργικό αποτέλεσμα στις εργασίες.

Συγγνώμη αν σας κούρασα, δεν ήταν στις προθέσεις μας. Προσπάθησα να εξαντλήσω το θέμα και όχι εσάς.

Ευχαριστώ.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάρκο τον Δαρδαμάνη, για την τοποθέτησή του και για τη συνεργασία.

Και να καλέσουμε στο βήμα, πλέον μπαίνουμε στην Ενότητα των αυτοδιοικητικών παρατάξεων, την πρώτη παράταξη, και τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλλο, τον Α' Αντιπρόεδρο, ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΗΜΟΙ.

Γρηγόρη, έχεις το λόγο. Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Και ακολουθεί ο κύριος Δούκας.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Δεν μείναμε πολλοί για να ξεκινήσουμε επανάσταση βέβαια από ότι βλέπω, παρ' όλα αυτά μείναμε λίγοι αλλά λέοντες.

Θα επιχειρήσω να μιλήσω μέσα από κείμενο, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να ειπωθούν, τα οποία νομίζω ότι αν αφεθούμε να αναλύσουμε, κύριε Υφυπουργέ, τα πράγματα μόνα τους, μπορεί να μας πάρουν αρκετές ώρες και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Θα ήθελα λοιπόν και εγώ από τη σειρά μου, εκ μέρους της αυτοδιοικητικής παράταξης ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΗΜΟΙ, να ευχαριστήσω για την τιμή που κάνει στην Αυτοδιοίκηση του Α' Βαθμού η παρουσία το πρωί στο Συνέδριό μας, της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ενώ θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός πως το φετινό Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης θέλω να απευθύνω σε όλους εσάς που θα αφιερώσετε αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο σας σε αυτές τις τρεις μέρες συμμετέχοντας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ για να συζητήσουμε όλοι μαζί τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το θεσμό που υπηρετούμε, και να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις που θα καθορίσουν τα επόμενα σοβαρά βήματά μας.

Κυρίες και κύριοι, η εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου μας, αλλά και η τοποθέτηση στη συνέχεια του Υπουργού Εσωτερικών, κυρίου Θεόδωρη Λιβάνιου, θέλουμε να πιστεύουμε πως σηματοδοτούν αυτό που αποτελεί και το κεντρικό μας μήνυμα. Δηλαδή την επανεκκίνηση της Αυτοδιοίκησης για ισχυρούς Δήμους, που θα βρίσκονται διαρκώς δίπλα στον πολίτη.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το βασικό και διαχρονικό ζητούμενο από πλευράς Αυτοδιοίκησης. Ο

κύριος Υπουργός στη συνέχεια με τη σειρά του, έβαλε πολλά νέα θέματα, για τα οποία δεν είχαμε ενημέρωση, δεν γνωρίζαμε το περιεχόμενό τους. Ανακοινώθηκαν σήμερα, και χρήζουν, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλης μελέτης, προσοχής, συνεννόησης, ανάλυσης, τους επόμενους έξι μήνες, όσο θα διαρκέσει η διαδικασία κατάρτισης του νέου Κώδικα και της Χάρτας της Αυτοδιοίκησης, πάντα υπό το πρίσμα ότι πολλές φορές, όπως λέει και ο λαός, ο δρόμος προς την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις.

Και βέβαια οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις που δεν έχουν εξεταστεί από την ΚΕΔΕ, δεν θα πρέπει επ' ουδενί να αλλοιώσουν το χαρακτήρα αυτού του Συνεδρίου και να αλλάξουμε την ατζέντα μας. Η ατζέντα μας είναι συγκεκριμένη και πρέπει να μιλήσουμε κυρίως για αυτήν.

Επίσης αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε επιτέλους για να γίνει πράξη μια πραγματική και ουσιαστική μεταρρύθμιση, την οποία ευαγγελίζονται πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Το μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της Αυτοδιοίκησης πρέπει να ρυθμιστεί. Μια μεταρρύθμιση όμως που δεν θα είναι απλά ένα αυτοδιοικητικό κακομαθημένο καπρίτσιο, αλλά μια πραγματική εθνική ανάγκη. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που θα υπακούει στη συνταγματική επιταγή για διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, ώστε να μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις και αρμοδιότητές τους.

Έστω και με καθυστέρηση πέντε ετών, η κυβέρνηση δια του αρμοδίου Υπουργού Εσωτερικών, του Θεωρή Λιβάνιου, ξεκίνησε τη διαδικασία του εθνικού διαλόγου, της συνεννόησης, για τη νέα Χάρτα και τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Η δημιουργία της Επιτροπής και των Υποεπιτροπών που θα διαμορφώσουν το περιεχόμενό τους ύστερα από εξαντλητικό διάλογο που θα διεξαχθεί μεταξύ του κεντρικού κράτους και της

Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όμως αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Οφείλουμε όλοι το επόμενο διάστημα να επιδείξουμε υπευθυνότητα και μέσα από έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο να καταθέσουμε τις τεκμηριωμένες, ουσιαστικές, συνεκτικές προτάσεις και απόψεις μας, και να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, γιατί πέρασε πολύς χρόνος. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες.

Χωρίς άσκοπες αντιπαραθέσεις, χωρίς μικροπαραταξιακές και μικροκομματικές σκοπιμότητες, αλλά με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, των οποίων η καθημερινότητα, η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια της ζωής και των περιουσιών τους, δεν μπορεί άλλο να είναι όμηροι της αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων και της μετάθεσης των ευθυνών και της μετριοκρατίας, που δυστυχώς δεν παράγει λύσεις.

Για την αυτοδιοικητική παράταξη ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΗΜΟΙ, το όραμά μας για την Αυτοδιοίκηση του 2030, για μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού, περνά μέσα από την αποκέντρωση, και αυτό που έχουμε δεν είναι αποκέντρωση.

Με ένα νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας που θα στηρίζεται στις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας, και της αποτελεσματικότητας, όπου ο κάθε θεσμός θα ξέρει ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του. Με βάση αυτό το ξεκάθαρο πλαίσιο θα σχεδιάζει, θα εκτελεί, και στο τέλος θα λογοδοτεί στους πολίτες, γιατί αυτό που βλέπουμε ιδίως τον τελευταίο καιρό με τις μεγάλες καταστροφές στο εδώλιο των κατηγορουμένων κάθονται μόνο αυτοδιοικητικοί Α' και Β' Βαθμού, και στελέχη των Δήμων και των Υπηρεσιών, και όχι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις και σχεδιάζουν το κράτους, και σχεδιάζουν όλη αυτή τη δομή, η οποία πολύ συχνά και πολύ εύκολα καταρρέει.

Δεν αρκούν όμως οι ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και την ικανότητα να τις ασκήσουμε.

Δεν είναι αυτοσκοπός οι αρμοδιότητες. Αυτοσκοπός είναι η αποτελεσματική υλοποίησή τους. Αυτό προϋποθέτει ότι το κεντρικό κράτος θα δώσει στους Δήμους τους πόρους που απαιτούνται για να ασκήσουν τις υφιστάμενες, αλλά και τις νέες ευθύνες που θα δοθούν.

Πρέπει επιτέλους μαζί με τη νέα Χάρτα της Αυτοδιοίκησης, να γίνει και μια νέα αρχή στην οικονομική στήριξη των Δήμων. Όχι με παυσίπονα όμως. Οι Δήμοι πληρώσαμε στο παρελθόν και με το παραπάνω το λογαριασμό που μας αναλογούσε για να ξεπεράσει η χώρα τη δημοσιονομική κρίση. Δώσαμε κοινώς, και δώσαμε πολλά.

Ήρθε η ώρα να πάρουμε και εμείς το δίκαιο μέρος που μας αναλογεί από την ανάπτυξη της χώρας προς όφελος των πόλεών μας, των Δήμων μας, και των κατοίκων της. Δεν μπορεί άλλο οι Δήμοι να παίρνουν από το κράτος λιγότερα από ό,τι τους αναλογούν, και συνήθως λιγότερα από όλους τους άλλους. Δεν είναι πια αποδεκτό να πανηγυρίζουμε πώς πιάνοντας... πιάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι και αυξάνεται χρόνος με το χρόνο με το έσοδο, το κεντρικό έσοδο του κράτους, και από την άλλη μέρος έστω αυτής της αύξησης να μη φτάνει ποτέ στα ταμεία των Δήμων μας και στις τοπικές μας κοινωνίες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτό.

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι τα τελευταία χρόνια οι Δήμοι έλαβαν από το κράτος περισσότερα χρήματα σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά περισσότερα χρήματα που δόθηκαν για έργα στους Δήμους μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αντώνης Τρίτσης και λοιπά, και δεν μεμψιμοιρούμε. Αυξήθηκαν οι ΚΑΠ, περίπου τα τελευταία χρόνια κατά 10%, και όχι όπως παρελκυστικά αναφέρθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ την προηγούμενη εβδομάδα, κατά 36%, μετρώντας τις ad hoc επιχορηγήσεις για τον Covid και για την ενεργειακή κρίση.

Όμως τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν. Με το νέο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ, που εμείς ως ΚΕΔΕ σχεδιάσαμε, οι περισσότεροι Δήμοι είδαν να αυξάνονται τα έσοδά τους, κυρίως οι νησιωτικοί, μικροί, ορεινοί Δήμοι. Οι Δήμοι της περιφέρειας πήραν παραπάνω λεφτά. Οι αστικοί Δήμοι όμως δεν πήραν λιγότερα. Αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν όμως για να ανταποκριθούμε στα αυξημένα κόστη μας.

Στο αυξημένο κόστος κατά 10 με 12% της μισθοδοσίας του προσωπικού, που η κυβέρνηση σωστά νομοθέτησε, πίστωσε στο σύνολο, στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, σε όλους τους Δήμους, αλλά με την νέα κατανομή των ΚΑΠ που κατεύθυνε τους πόρους αυτούς και καλά έκανε, προς τους ασθενέστερους και πιο αδύναμους Δήμους, με τη νέα αυτή ανακατανομή δεν καλύφθηκε το κόστος στους μεγαλύτερους Δήμους, οι οποίοι έχουν το περισσότερο προσωπικό, άρα και τις μεγαλύτερες δαπάνες για το προσωπικό.

Δεν είναι πια αποδεκτό να μην μπορούμε φέτος να βγάλουμε τη χρονιά και να ερχόμαστε ως επαίτες και να ζητάμε τελευταία στιγμή 450 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη επιχορήγηση, και αυτό που τελικά να μας δίνεται να είναι 250 ή 300 εκατομμύρια, τα υπόλοιπα πού θα τα βρούμε;

Και φυσικά αυτά τα οποία παίρνουμε τώρα, του χρόνου θα πρέπει να τα ξανά ζητήσουμε γιατί αυτά δεν ενσωματώνονται μέσα σε μια μόνιμη, συνεχή, και συνεκτική χρηματοδότηση.

Θα χαρατσώσουμε τους πολίτες μας για να βγάλουμε τη χρονιά αυτή και τις επόμενες; Ακόμα και όταν συμβαίνει αυτό, οι κοινωνίες καθοδηγούμενες κυρίως από τα media, χρεώνουν αναλγησία στους Δήμους και όχι στο κράτος που παράγει αυτά τα οικονομικά αδιέξοδα στους Δήμους μας.

Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από τη μία δεν βγαίνει ο λογαριασμός στο κράτος για να μας δώσει αυτά τα επιπλέον χρήματα τα οποία ζητούμε και δικαιούμαστε, και την ίδια στιγμή

διαβάζουμε στον Τύπο και ακούμε τις ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου, ότι σχεδιάζει να αποπληρώσει τρία με τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τη συμβατική του υποχρέωση χρέος προς τους δανειστές ύψους 8 δισεκατομμυρίων, που παρεμπιπτόντως γράφεται ότι λήγει το 2028 και το 2029. Κάποιοι φαίνεται προτιμούν να έχουν ευχαριστημένους τους δανειστές μας, αδιαφορώντας για τους Δήμους και ειδικότερα τους Δημάρχους που αναλαμβάνουν το κόστος να γίνονται δυσάρεστοι στους πολίτες και για καταστάσεις που οι ίδιοι δεν ευθύνονται.

Δεν φταίνε οι Δήμοι για την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους των τελευταίων ετών ή την εκτίναξη του κόστους των υλικών για έργα και συντηρήσεις, που έχει ρίξει έξω όλους τους προϋπολογισμούς μας και έχει αυξήσει κατακόρυφα το λειτουργικό μας κόστος.

Και εμείς το πληρώνουμε αυτό στο τέλος. Εμείς θα πληρώσουμε με αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού το αυξημένο ενεργειακό κόστος των ΔΕΥΑ, αφού αυτό δεν καλύφθηκε. Τα 250 εκατομμύρια που σήμερα έρχονται να μας δώσουν για να μας πείσουν ότι πρέπει να πάμε στη διαδικασία αποδοχής συγχώνευσης των ΔΕΥΑ. Και το κόστος ύδρευσης επίσης θα αυξηθεί, σύμφωνα με την ΚΥΑ του προηγούμενου μήνα, για τη νέα μέθοδο τιμολόγησης, η οποία αυξάνει κατά μέσο όρο τα τιμολόγια, το κόστους του νερού κατά 30% τουλάχιστον.

Δεν χωροθετούν, ούτε σχεδιάζουν οι Δήμοι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ούτε είναι δική μας ευθύνη ο Εθνικός Σχεδιασμός για την ανακύκλωση. Όμως εμείς καλούμαστε να αυξήσουμε την επόμενη χρονιά τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, αφού δεκάδες είναι οι Δήμοι που πήραν ή πρόκειται να πάρουν αποφάσεις για αύξησή τους το 2025, μετά από πολλά χρόνια που αυτά είτε έμειναν παγωμένα, είτε είχαν μειωθεί. Και αυτό για να μη δημιουργήσουμε μια νέα γενιά οφειλών.

Αύξηση στα δημοτικά τέλη, σε διψήφια μάλιστα ποσοστά σε

πολλές περιπτώσεις, για να μην αναγκαστούμε να χρεοκοπήσουμε και να καταρρεύσουν οι υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, φορτώνοντας άθελά μας νέα βάρη στα ήδη επιβαρυσμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις των Δήμων μας.

Είναι οξύμωρο να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία στην ενέργεια και τα καύσιμα, και αντί από τα αυξημένα αυτά έσοδα να μας δίνεται ένα μέρος για να καλύψουμε τα αυξημένα κόστη μας, μονίμως, όχι ad hoc, όχι μόνο αυτό να μην γίνεται, αλλά ούτε καν να μας δίνεται χώρος, ενεργειακός χώρος, για να βάλουμε στο δικό μας ενεργειακό ηλεκτρικό δίκτυο, στο ενεργειακό χώρο, να μπορούμε να παράξουμε μέσω των Ενεργειακών μας Κοινοτήτων, και να καλύψουμε τις δικές μας τουλάχιστον ανάγκες, εξοικονομώντας πόρους, και προφανώς μειώνοντας τους ρύπους που εκλύουν οι δικές μας καταναλώσεις στην ατμόσφαιρα.

Αισθανόμαστε κάποιες φορές όχι άδικα, ότι είμαστε από παντού αποκλεισμένοι. Πρέπει λοιπόν με αρχή το 2025, με μια γενναία, μόνιμη, διαρκή, ενσωματωμένη, συμπεριληπτική αύξηση των ΚΑΠ, να αποδοθεί στους ΟΤΑ οι θεσμοθετημένοι πόροι, ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος αυτών, που λείπουν αδικαιολόγητα από τα ταμεία μας, με απλά κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αδικαιολόγητα δεν μας καταβάλλονται όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό πρέπει να γίνει ως πρώτο βήμα για μια επανεκκίνηση όσον αφορά τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης.

Επανεκκίνηση απαιτείται όσον αφορά και το ανθρώπινο δυναμικό. Χρειαζόμαστε ανθρώπους, χρειαζόμαστε προσωπικό. Οι Δήμοι έχουν αδειάσει μετά από σχεδόν δεκαπέντε χρόνια παγώματος προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και συνταξιοδότησης δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, ή το μεγάλο ανέκδοτο της Αυτοδιοίκησης που ακούει στο όνομα κινητικότητα. Που έρχονται οι εργαζόμενοι μετά από (...) διαγωνισμούς και μετά από τρία χρόνια επιστρέφουν με διάφορα τερτίπια στους τόπους τους.

Χρειαζόμαστε περισσότερο, καλύτερο αμειβόμενο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις αρμοδιότητές μας και τις ανάγκες των πολιτών. Να μην παίζουμε, να μην τους κοροϊδεύουμε. Ιδίως οι μικροί Δήμοι, οι οποίοι χωρίς προσωπικό δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τους πόρους από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Δεν απαιτούμε, δεν απαιτούμε να μας αγαπήσει η κεντρική διοίκηση. Διαχρονικά τουλάχιστον δυσκολεύεται να αισθανθεί ή τουλάχιστον να εκφράσει αυτή την αγάπη. Όμως αυτό το οποίο απαιτούμε είναι το σεβασμό της, και το απαιτούμε.

Μέσα από τη νέα Χάρτα της Αυτοδιοίκησης δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία. Περιμένουμε να αποτυπωθεί αυτή η ουσιαστική θεσμική και οικονομική αναβάθμιση της καταστατικής θέσης του αιρετού πολιτικού προσωπικού των ΟΤΑ. Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε αυξημένο ρόλο σε όσα μας αφορούν και ουσιαστικό λόγο στη φυσιογνωμία των πόλεών μας. Δεν θέλουμε άλλες ρυθμίσεις πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς συνεννόηση, εντός εισαγωγικών, για το καλό μας, όπως λέει ο λαός. Για να μην αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη για να προστατεύσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας από νομοθετικά εκτρώματα τα οποία το Υπουργείο Ενέργειας φέρνει εδώ και χρόνια, όπως ο τελευταίος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, το τέλος ταφής, και όλες αυτές οι διατάξεις οριζόντιου τύπου. Αλλά και να απαντάμε στις απαράδεκτες κατηγορίες οργανωμένων επαγγελματιών συντεχνιών, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν περισσότερες δουλειές. Βλέπε ΤΕΕ.

Δεν είναι αποδεκτό να μην έχουμε λόγο στη διαχείριση των υδάτων στους Δήμους μας και στις Περιφέρειές μας. Είναι πολύ σωστή η απόφαση της κυβέρνησης να πάρει από το Υπερταμείο τις μετοχές της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ, και η δημόσια δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Αυτό μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους.

Περιμένουμε το νομοσχέδιο από το ΥΠΕΝ, το οποίο πάει και έρχεται, διορθώνεται, προστίθεται κάτι, ξανά φεύγει κάτι άλλο, άλλα μας λένε το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ. Το συγκεκριμένο λοιπόν νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ λέμε ότι δεν πρέπει να μας αιφνιδιάσει, λέμε ότι πρέπει να περιέχει αυτά τα οποία έχουμε συνεννοηθεί και έχουμε συμφωνήσει, για να δούμε κάτι το οποίο θα είναι παραγωγικό και θετικό.

Είναι αδιανόητο όλες οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ενέργειας τα τελευταία χρόνια στο σύνολό τους να αδιαφορούν για τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης, με έναν πάρα πολύ προκλητικό τρόπο. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, διαχείριση απορριμμάτων, συνένωση ΦΟΔΣΑ, διαχείριση ΔΕΥΑ, Κανονισμός Πυρασφάλειας, και τόσα άλλα ακόμα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ή κάποιος πρέπει να τους σταματήσει.

Θεωρούμε ότι το 4% περίπου που μας διαθέτεται από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ από το συνολικό προϋπολογισμό των εντεταγμένων έργων, δεν είναι απλά μικρό, είναι αόρατο. Είναι ασήμαντο, είναι πολύ μικρό, σε σχέση με την επιδιωκόμενη αναβάθμιση του αναπτυξιακού μας αποτυπώματος.

Και να απαντήσω στον αγαπητό φίλο, Υπουργό, τον Θόδωρο τον Λιβάνιο, στην παραίνεσή του νωρίτερα, ότι πρέπει να έχουμε μια σχέση με τις Περιφέρειες όχι ιεραρχική, αλλά ομοεπίπεδη, ισότιμη και συνεργατική. Βεβαίως, να το κάνουμε, αγαπητέ Υπουργέ, αλλά δυστυχώς το ταμείο δεν το έχουμε εμείς. Το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ το διαχειρίζονται οι Περιφέρειες, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα.

Ασφαλώς θέτουμε ψηλά στην ατζέντα μας την ανάγκη να ανταποκριθούμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στις σύγχρονες προκλήσεις για τις πόλεις, τις έξυπνες, πράσινες, βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις.

Ενώ στην παράταξή μας προτεραιότητα ήταν και παραμένει ο ισχυρός και αποφασιστικός ρόλος στη διαχείριση των μεγάλων

ζητημάτων όπως η πολιτική προστασία, η ενεργειακή αυτάρκεια, η ενίσχυση του τοπικού κοινωνικού κράτους, η υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών σε τομείς όπως η ασφάλεια, η φτώχεια, η ενεργειακή φτώχεια, η μετανάστευση, η στέγαση, η υγεία, η πρόληψη, η εκπαίδευση και τόσα άλλα, κανείς δεν μας δίνει τη σημασία που εμείς θέλουμε να μας δώσει.

Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι και σύνεδροι, έχω πολλά ακόμα να πω, αλλά δεν θα τα πω γιατί ο χρόνος ήδη έχει περάσει και υπάρχουν και άλλες... καλοί συνάδελφοι και παρατάξεις που πρέπει να μιλήσουν.

Θα πω όμως προσπαθώντας να κλείσω, ότι υπάρχουν ζητήματα πολλά που δεν μπορούν να γίνουν και δεν μπορούν να γίνονται πλέον αποδεκτά. Δεν μπορεί να γίνεται πλέον αποδεκτό ότι η Αυτοδιοίκηση είναι ένας παρίας και παρακολουθήμα της κεντρικής διοίκησης, αντί να είναι εταίρος, συνεργάτης και αρωγός. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να αποφασίζονται κομβικής σημασίας ζητήματα ερήμην μας πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές διαδικασίες οι οποίες προκύπτουν με το... μέσω της διαδικασίας του επιτελικού κράτους, όπου από τη στιγμή που θα παρουσιαστούν τα σχέδια νόμου στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνέχεια η οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή στη διαδικασία της διαβούλευσης, είναι ουσιαστικά απαγορευτεί.

Δεν μπορεί επ' ουδενί οι προσλήψεις παραδείγματος χάρη ανταποδοτικού χαρακτήρα, που θα έπρεπε να είχαν αποδεσμευτεί εδώ και χρόνια, να συνεχίζονται να είναι δέσμιες μιας απόφασης του Υπουργείου, με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με ένα προγραμματισμό, ενώ είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή ότι εισπράξουμε πρέπει να ξοδέψουμε.

Δεν μπορούμε επ' ουδενί να μιλάμε για το πρόγραμμα ΑΠΟΛΛΩΝ, αυτό το περιβόητο πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά τι κάνει; Δεσμεύει τους Δήμους και όλες αυτές τις διαδικασίες τις οποίες εμείς ζητούμε να έχουμε ενεργειακό χώρο, να μπορούμε να

κάνουμε αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία... προφανώς στη Γερμανία τα πράγματα δεν ξέρουν να τα κάνουν καλά και μόνο το 85% χειρίζονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, και εδώ μόνο το 6, γιατί; Όλο το υπόλοιπο το χειρίζονται άλλοι, οι οποίοι είναι αυτοί που θα έχουν και θα λαμβάνουν και θα ρυθμίζουν την τιμή και το κόστος της ενέργειας.

Τελειώνοντας, για να μη φύγουμε από εδώ με μία τοποθέτηση η οποία λέει τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά επ' ουδενί δεν εκπέμπει απαισιοδοξία. Έχουν γίνει σοβαρά πράγματα, μεγάλα βήματα. Απαιτούμε ακόμα μεγαλύτερα. Και είμαι προσωπικά αισιόδοξος, όπως είναι αισιόδοξα όλα τα μέλη και της παράταξης, αλλά νομίζω και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Γιατί; Γιατί έχουμε σφυρηλατήσει την ενότητά μας. Η Αυτοδιοίκηση με τις προσπάθειες όλων μας, όπως προκύπτει από την εξαμηνιαία μέτρηση του Παρατηρητηρίου, έχει πλέον ανέβει στην εκτίμηση του κόσμου μετά την προσπάθειά μας, την υπερπροσπάθειά μας να στηρίξουμε τις κοινωνίες όρθιες, και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, και στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, και αυτή τη στιγμή η Αυτοδιοίκηση, και αυτό είναι το όπλο μας, βρίσκεται στη συνείδηση του κόσμου και στην άποψή του, άνω του μέσου όρου. Μας θεωρούν λοιπόν θετικούς συμπαραστάτες και αρωγούς, και αυτό το κάνει η κοινωνία. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη. Αυτή η δύναμη σήμερα μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς για να βγούμε και να διεκδικήσουμε και να ζητήσουμε, καλά έχουμε πάει μέχρι τώρα; Ναι. Με διαφορές; Ίσως. Μπορούμε και απαιτούμε να πάμε καλύτερα.

Οι Δήμοι μας λοιπόν σήμερα είναι πιο δυνατοί, και εμείς θα τους κάνουμε ακόμα πιο δυνατούς, γιατί και θέλουμε, και ξέρουμε, και μπορούμε. Έχουμε διασφαλισμένη πλέον την κυβερνησιμότητα μετά την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την εκλογή των νέων αιρετών διοικήσεων των Δήμων μας σε σχέση με την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση που

κάνει βήματα, σοβαρά βήματα, όσον αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης, αλλά απαιτούνται ακόμα περισσότερα. Έχουμε έναν Υπουργό Εσωτερικών που μας ακούει και δείχνει έτοιμος να προχωρήσει σε μια γενναία διοικητική μεταρρύθμιση, γνωρίζει το θέμα. Πρέπει να σπάσουμε το γόρδιο δεσμό της αναποτελεσματικότητας και των αδιεξόδων που δημιουργεί η υφιστάμενη κατάσταση, αγαπητέ Υπουργέ. Έχουμε κάνει άλματα ποιότητας όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων και των υπηρεσιών μας, τα έχουμε καταφέρει τις περισσότερες φορές μόνοι μας. Έχουμε αποδείξει την αποτελεσματικότητά μας, διαχειριζόμαστε τα προηγούμενα χρόνια και διαχειριστήκαμε με επιτυχία μεγάλες, πρωτόγνωρες κρίσεις, οι οποίες γονάτισαν ακόμα και το ίδιο το κράτος.

Με όλα αυτά τα εχέγγυα, με αυτό το χαρτοφυλάκιο, ζητάμε να πάμε μπροστά, ζητάμε να γίνουμε ισότιμοι και ομότιμοι συνομιλητές. Με τη δύναμη της ενότητάς μας, τις υπεύθυνες θέσεις μας, τις προτάσεις μας, και με διάθεση για ειλικρινή και ισότιμη συνεργασία με το κεντρικό κράτος και τις περιφερειακές διοικήσεις, μπορούμε να κάνουμε άλματα προς το μέλλον, με μεγάλους κερδισμένους τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών.

Εάν αγνοηθούμε όμως και πάλι, είμαστε εδώ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, και ακόμα υψηλότερο φρόνημα, να δράσουμε δυναμικά και καταλυτικά, ώστε αυτή τη φορά να εισακουστούμε, και η πολυπόθητη αναγέννηση της Αυτοδιοίκησης να γίνει πραγματικότητα.

Η παράταξη ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΗΜΟΙ θα είναι ισχυρή και θα έχει ισχυρή παρουσία στη διαβούλευση που με αφορμή το Συνέδριό μας ξεκινά για την επανεκκίνηση της Αυτοδιοίκησης με στόχο μια καλύτερη, πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική, πιο γενναία στις αποφάσεις και σε δράσεις Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή επιτυχία στο Συνέδριό μας.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλλο, που μίλησε εκ μέρους της παράταξής μας, της ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΗΜΟΙ.

Και καλούμε στο βήμα τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη τον Δούκα, και επικεφαλής της παράταξης ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΡΑ.

Χάρη, έχεις το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.

Χ. ΔΟΥΚΑΣ: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όσους παραμένετε ακόμα στην αίθουσα, και νομίζω αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πώς όσοι είμαστε σήμερα συγκεντρωμένοι εδώ ακούμε με τον πιο ειλικρινή τρόπο τις αγωνίες και τις ανησυχίες των δημοτών μας. Και όλοι μας με αυθεντικό νομίζω ενδιαφέρον εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή τους. Και είμαστε εδώ για να δικαιώσουμε τις ελπίδες τους, στις πόλεις, στα νησιά, στα χωριά που ζουν και εργάζονται, και αυτό θέλουμε να το κάνουμε, και αυτή είναι η πρόκληση, και δεν είναι θέμα τιμής, δεν είναι ούτε καν θέμα δικαίωσης της ψήφου που μας εμπιστεύτηκαν πριν περίπου ένα χρόνο, αλλά είναι θέμα ζωής. Και το λέω αυτό διότι όλοι ταξιδέψαμε αυτές τις μέρες στη Ρόδο έχοντας τα μάτια μας στις δραματικές εικόνες στη Βαλένθια.

Ψάχνω βέβαια να βρω μέσα μαζικής ενημέρωσης ισπανικά να βροντοφωνάζουν αν είναι καθαρά τα φρεάτια στη Βαλένθια και πού είναι ο Δήμαρχος στη Βαλένθια, δεν τα βρήκα, διότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο σύνθετα, πολύπλοκα, και δεν αρκούν απλοϊκές προσεγγίσεις, και ούτε ήρθα εδώ να κινδυνολογήσω, όμως σαν κλιματικός επιστήμονας οφείλω να πω, το λέμε πολλά χρόνια τώρα με κάθε τρόπο, πως αυτές τις εικόνες μπορεί να τις δούμε πολύ σύντομα και στη χώρα μας αν δεν δουλέψουμε. Άλλωστε πρόγευση ζήσαμε στη Ρόδο πριν περίπου ένα χρόνο με τις καταστροφικές φωτιές, φέτος στην Αττική που έφτασε να καίει μέσα στο Χαλάνδρι η φωτιά, και βεβαίως οι πληγές στη Θεσσαλία παραμένουν. Και όπως λένε οι ειδικοί, είναι θέμα χρόνου, προειδοποιούν, να ζήσουμε με δελτίο νερού, όπως φέτος έζησαν πολλές περιοχές στη Γαλλία, το

ξέρετε το πρόβλημα του νερού και εδώ πολύ καλά. Είναι θέμα χρόνου να ζήσουμε και στην Ελλάδα τα ξερά ποτάμια και τις λίμνες της Ιταλίας, και να δούμε ιστορικές πόλεις όπως η Βενετία να απειλούνται με καταστροφές μη αναστρέψιμες από τον υπερτουρισμό, που είναι μεγάλο πρόβλημα και εδώ στη Ρόδο.

Αυτές, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, και το ερώτημα είναι αυτές τις προκλήσεις πώς τις διαχειριζόμαστε και αν είμαστε έτοιμοι να τις απαντήσουμε.

Και οφείλω να πω ότι στη χώρα μας, στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβαίνουν αξιοσημείωτα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ενώ είμαστε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέχουμε πάρα πολύ από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα του δείκτη αποκέντρωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22^η θέση ανάμεσα σε 27 κράτη μέλη, με τη χειρότερη επίδοση να είναι στη δημοσιονομική αποκέντρωση. Είμαστε σχεδόν στον πάτο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι είμαστε σχεδόν στον πάτο στην οικονομική αυτονομία, στην οικονομική αυτοτέλεια, σε όλη την Ευρώπη.

Επίσης, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που έχει ενταχθεί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007, της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ρητώς περιγράφεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, που η Ελλάδα έχει επικυρώσει το μακρινό 1989, παραμένει για το ελληνικό κράτος κενό γράμμα.

Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, χορτάσαμε από λόγια, ότι συγκλίνουμε, δεν ξέρω πόσο το εννοεί η Ευρώπη, αλλά η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει σήμερα και είναι ο μόνος τομέας που παραμένει, με σκληρό μνημόνιο. Η χώρα έχει βγει από το μνημόνιο και εμείς παραμένουμε σκληρό μνημόνιο. Ο νόμος 3852 που καθορίζει τα έσοδά μας, τους ΚΑΠ, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, παραμένει παγωμένος από τα χρόνια των μνημονίων. Ο κόφτης παραμένει, οι προσλήψεις παραμένουν, και παραμένουμε συνολικά υπό ασφυκτικό έλεγχο όχι νομιμότητας, αλλά

σκοπιμότητας, από επτά διαφορετικούς φορείς. Για αυτό και πολλοί από εμάς, ίσως και οι περισσότεροι, καταλήγουμε να είμαστε διαδρομιστές στα Υπουργεία, για να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις, και αυτό βέβαια δεν είναι σύγκλιση με την Ευρώπη. Είναι συνεχές και σταθερό άνοιγμα της ψαλίδας.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φοβάμαι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν αντέχει την αποκέντρωση. Δεν αντέχει την αποκέντρωση εξουσιών σε επίπεδα πιο κοντά στην κοινωνία των πολιτών. Ότι δεν ελέγχει το απορρίπτει. Βολεύεται με ένα συγκεντρωτικό, υδροκέφαλο, αθηνοκεντρικό, και το λέω σαν Δήμαρχος της Αθήνας, και αναποτελεσματικό οφείλω να πω, κράτος, ενώ από την άλλη μεριά σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα ακριβώς ανάποδα.

Λέω μερικά παραδείγματα. Στην Αυστρία οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα χωροταξίας, μεταφορών, διαχείρισης πόρων, υδάτων και αποβλήτων. Στο Βέλγιο στους Δήμους ανήκει η αρμοδιότητα, επιπλέον αυτών, της προστασίας του περιβάλλοντος. Στους Δήμους της Γαλλίας όλη η κοινωνία πρόνοια και συνολικά οι σχολικές υποδομές των σχολείων. Όχι μόνο η συντήρηση, αλλά και η κατασκευή. Μάλιστα στους γερμανικούς Δήμους συνολικά η αρμοδιότητα της κατοικίας, ενώ στη Δανία ακόμα και ο τομέας υγείας, και στην Πορτογαλία ο τομέας πολιτικής προστασίας.

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα που δείχνουν ότι εδώ οι αρμοδιότητες μένουν στα λόγια, ενώ αλλού υπάρχουν υποδομές, ανθρώπινοι δυναμικοί πόροι.

Ενδεικτικά να πω επίσης, μου έκανε εντύπωση, ότι στη Δανία οι Δήμοι παίρνουν επιχορήγηση 6.700 € ανά κάτοικο, τώρα που μιλάμε.

Στην Ελλάδα η πορεία είναι αντίστροφη διότι χρειάζεται να προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη για να υπερασπιστούμε τις πόλεις μας, από καταστροφικές επιλογές, όπως η δήθεν φιλοπεριβαλλοντική ρύθμιση που φορτώνει τις πόλεις με τσιμέντο

για να επιδοτεί ουσιαστικά τα σχέδια κάποιων μεγαλοεργολάβων.

Χρειάζεται επίσης να προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη για το τέλος ταφής απορριμμάτων, που πάει από μήνα σε μήνα, για να καταλάβουμε αν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους προϋπολογισμούς μας.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πλέον φανερό, παρά τα ωραία περιτυλίγματα, ότι η κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ότι διακατέχεται από βαθιές αντιλήψεις ενός αναχρονιστικού κράτους πατερούλη.

Τελευταία δείγματα, κατάργηση Νομικών Προσώπων των Δήμων. Εμάς δύο είναι στο ΣΤΕ και... με αποφάσεις ΣΤΕ τους κρατάμε. Η κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και η πιθανότητα, όπως μαθαίνουμε, οι συγχωνεύσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Άρδευσης. Είναι ένα νομοσχέδιο που δεν το έχουμε δει, είναι διαρροές, το είπε σωστά ο Υπουργός, πρόκειται για νερό, διαρροές είπε θα είναι χαριτολογώντας, όμως να πω και εγώ χαριτολογώντας ότι μήπως πούμε το νερό νεράκι, διότι αν... όπως με την ενέργεια, μην τα πω, τα είπαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, από δημόσιο αγαθό γίνει και εμπόρευμα, πέραν όλων των άλλων, θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά.

Η ενέργεια είναι το χειρότερο παράδειγμα για την ενεργειακή μετάβαση που δεν έγινε. Δεν θέλω να πω για το ΑΠΟΛΛΩΝ και το φιάσκο, αλλά το εξής. Διάβασα πριν λίγες μέρες, όλοι περιμένουμε όρους σύνδεσης και λέμε ότι κάποιες μεγάλες εταιρείες πήραν όρους σύνδεσης, και διάβασα ότι το Αγρίνιο, η Καβάλα, και ο Βόλος, πήραν όρους σύνδεσης. Γιατί πήραν μόνο τρεις Δήμοι όρους σύνδεσης και δεν παίρνουμε όλοι οι Δήμοι όρους σύνδεσης;

Και εδώ λοιπόν νομίζω ότι με περίεργα μέσα και τρόπους συνεχίζεται αυτή η πολύ χοντρή ιστορία που αφορά το πώς διανέμουν και μοιράζουν τον ηλεκτρικό χώρο για λίγους και εκλεκτούς.

Αυτά και άλλα πολύ σημαντικά έχουν ήδη μπει, όμως θέλω να σταθώ λίγο και στον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είχα ετοιμάσει να πω άλλα πράγματα, αλλά υπήρξε η έκπληξη, και η αμηχανία οφείλω να πω, διότι παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον Υπουργό, που τον τιμά βέβαια να είναι και να μας ακούει όλες αυτές τις ώρες, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, και να πω λοιπόν δυο λόγια.

Το πρώτο είναι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που παρουσιάστηκαν, μα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία συζητάγαμε οκτώ μήνες τώρα και κάναμε οκτώ προσυνηδριακούς διαλόγους. Με ποιον αποφασίστηκαν αυτές οι συγκεκριμένες προτάσεις;

Δύο. Ότι παρουσιάστηκε, και νομίζω εμείς βάζουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που τα λέμε υπαρξιακά, που είναι οι προσλήψεις, που είναι οι ΚΑΠ, που είναι τα απορρίμματα, που είναι το τέλος ταφής, που είναι η ενέργεια, που είναι η ΔΕΥΑ, που είναι, που είναι, που είναι, και ξαφνικά η συζήτηση είναι για ένα μπερδεμένο εκλογικό σύστημα, multiple choice, πολλαπλών επιλογών, μπορείς λέει να έχεις και τον πρώτο και τον δεύτερο, ή τον πρώτον και τον τρίτο.

Καταρχάς ένα ερώτημα είναι, αυτά έχουν εφαρμοστεί πουθενά αλλού ή καινοτομούμε πρώτη φορά στο Συνέδριο αυτό;

Αλλά είναι και κάτι άλλο. Άκουσα ότι αυτό θα γίνει λέει για να μην υπάρχει δεύτερος γύρος, γιατί είναι θέμα κόστους. Μα καλά, θέμα δημοκρατίας είναι, όχι θέμα κόστους, και πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένα, μέσα... οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, μέσα από πολύ μεγάλες διαβουλεύσεις και συζητήσεις, και βεβαίως δεν είναι multiple choice η πολιτική επιλογή, αλλά πρέπει να είναι καθαρά μπροστά και σε πλήρη γνώση όλων των πολιτών.

Να πω όμως και κάτι άλλο. Ότι εμείς εδώ δεν μαζευτήκαμε για να συζητήσουμε διαχειριστικού τύπου παρεμβάσεις, ούτε νέες εκλογικές διαδικασίες. Μαζευτήκαμε, και έτσι είπαμε, για να

μιλήσουμε για βασικές, θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, θεσμικές και οικονομικές. Και αυτές περιμένουμε να ακούσουμε. Ακούσαμε κάποια σημαντικά διαχειριστικά πράγματα, καλά είναι αυτά, αλλά δεν μαζευτήκαμε όλοι οι Δήμαρχοι και όλες οι Δημοτικές Αρχές και αντιπολιτεύσεις της χώρας στη Ρόδο για να ακούσουμε για την Αποκεντρωμένη με... δύο-τρεις αλλαγές. Αλλά για το πώς θα ενισχύσουμε την αυτονομία μας. Και το λέω αυτό διότι δεν άκουσα τίποτα για αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στην ΠΕΔ Αττικής άκουσα τον Υπουργό Επικρατείας και το βάζω ξανά σήμερα, γιατί μοιάζει ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, να λέει ότι είναι πολύ σημαντικό, είπε, να μεταφερθεί στην Αυτοδιοίκηση μόνο ότι είναι αναγκαίο. Άρα να φύγουμε από την πολιτική προστασία, να φύγουμε... τα είπε και παραδείγματα, από τα νερά, να φύγουμε από την ενέργεια. Εντελώς αντίθετη από την κατεύθυνση που προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα, το άρθρο 102, που προβλέπει ότι η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Δήμους. Και αυτό οφείλει να το διασφαλίσει η κυβέρνηση και όχι ο Υπουργός να λέει το αντίθετο. Και αυτό οφείλουμε και εμείς εδώ οι αιρετοί να το υπερασπίσουμε.

Για αυτό και πρέπει, μιας και ξεκίνησε η ιστορία αυτή οφείλω να πω λίγο άγαρμπα, κατά την άποψή μου, του Κώδικα Αυτοδιοίκησης, να είναι ο σταθμός μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που έχει ανάγκη η χώρα, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε, και όχι να παίρνουμε ότι περισσεύει από το δήθεν επιτελικό κράτος, και να μετεξελιχθούμε σε οργανισμούς που θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν έργα και πολιτικές για τα μεγάλα θέματα της εποχής μας, για τα οποία οφείλω να πω ξανά, δεν άκουσα συγκεκριμένα πράγματα, και περιμένουμε να τα ακούσουμε, μπορεί στην πορεία.

Όμως αν δεν τα ακούσουμε, πώς θα προχωρήσουμε; Με το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακυρώνει αποφάσεις Δήμων που ενέκριναν την επιδότηση ενοικίου σε γιατρούς, σε εκπαιδευτικούς, για να παραμείνουν σε νησιά που ερημώνουν, όπως το δικό σας; Κλείνοντας τα αυτιά στο πάνδημο αίτημα για επιστροφή του

μεταφορικού ισοδυνάμου για τα νησιά; Μπορεί να υπάρξει πολιτική προστασία με έναν υπάλληλο ανά Δήμο, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές;

Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα για ολιγωρίες και ελλείψεις ή εχθρικές κινήσεις, όπως για παράδειγμα ότι η κυβέρνηση νομοθετεί εδώ και πολλούς μήνες, κόντρα στις ομόφωνες αποφάσεις των Δήμων, μια σειρά από νομοσχέδια.

Και καλά, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, δεν έχει γίνει τίποτα καλό; Οι Δήμοι δεν έχουν βελτιώσει τη θέση τους; Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχει σημασία ποιο είναι το μέτρο που κρίνουμε τα πράγματα. Πού τοποθετούμε τον πήχη, όχι των προσωπικών μας φιλοδοξιών, αλλά των αναγκών των δημοτών. Άρα το ζητούμενο νομίζω δεν είναι να βουλευτούμε όλοι εμείς που μαζευτήκαμε εδώ και θα είμαστε μέχρι το Σάββατο, με μικροδωράκια της τελευταίας στιγμής, σε μια ακρούλα του διοικητικού συστήματος, ως φτωχοί συγγενείς. Νομίζω δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό, γιατί έτσι δεν θα είμαστε χρήσιμοι στους δημότες μας. Και είναι πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα, διότι σε λίγες μέρες ψηφίζεται και ο προϋπολογισμός, αναφέρθηκαν μόλις 53 εκατομμύρια στον νέο προϋπολογισμό. Φέτος είχαμε ζητήσει 450 εκατομμύρια. Καταλαβαίνω ότι ίσως πάει στα εκατό εκατομμύρια. Και αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, διότι ακούσαμε και σήμερα ότι πρέπει να παραιτηθούμε από τα οκτώ και πλέον δισεκατομμύρια που θα έπρεπε να πάρουμε όπως ο νόμος προβλέπει, ο νόμος 3852. Διότι ακούσαμε από τον Υπουργό, και νομίζω είναι και αυτό σημαντικό, πως το νέο μίγμα των ΚΑΠ θα ξεκινάει από τα αυξημένα, σε πολλά εισαγωγικά, έσοδα του 2024. Μα το 2024 τα έσοδα είναι το 40% του 3852. Άρα η επανεκκίνηση που λέμε είναι το 40% των εσόδων του 3852; Θα πρέπει επίσης να παραιτηθούμε από τα 900 εκατομμύρια που θα έπρεπε να έχουμε εισπράξει από την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων; Δεν άκουσα κάτι. Θα έπρεπε να παραιτηθούμε από το τέλος

ανθεκτικότητας ύψους 400 εκατομμυρίων, που θα έπρεπε να χρηματοδοτεί την ανθεκτικότητα των περιοχών μας απέναντι στην κλιματική κρίση; Να παραιτηθούμε από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα καλύπτει τις ανάγκες των Δήμων σε υποδομές;

Νομίζω ότι κανείς από όλους εμάς που είμαστε εδώ στην αίθουσα δεν διακατέχεται από τέτοια διάθεση παραίτησης, και ένα τέτοιο δείγμα είναι όλα τα ομόφωνα ψηφίσματά μας, για όλα τα μεγάλα θέματα του θεσμού.

Όμως αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, τα ομόφωνα ψηφίσματα δεν είναι για να αισθανόμαστε εμείς καλά, ούτε για να εκτονώνουν δυσαρέσκειες και διαμαρτυρίες. Η ομοφωνία είναι η δύναμη της ενότητας για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία ομόφωνα ψηφίσαμε. Για αυτό είμαστε σήμερα εδώ, το επαναλαμβάνω συνέχεια, γιατί αισθάνομαι ότι στο τέλος θα μπερδευτούμε και λίγο μεταξύ μας, διότι στη Ρόδο έχουν βρεθεί ήδη πάρα πολλοί Υπουργοί και κυβερνητικοί παράγοντες, και όπως λέμε, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα, τους καλούμε έστω και στο παρά πέντε να εισακούσουν τις ομόφωνες αποφάσεις μας.

Και το μήνυμα προς την κεντρική διοίκηση είναι σαφές και ισχυρό. Να εμπιστευτούν την αποκέντρωση στην πράξη, να εμπιστευτούν την Αυτοδιοίκηση στην πράξη, και δεν μπορεί, λέω εγώ, λέει η παράταξή μας, το Συνέδριο να ολοκληρωθεί ξανά με τη σύνταξη ενός καταλόγου δίκαιων αιτημάτων, ούτε μπορεί το Συνέδριο να ολοκληρωθεί με ωραία λόγια και με ένα ακόμα γύρο υποσχέσεων. Το Συνέδριο πρέπει να ολοκληρωθεί με κόκκινη γραμμή, και η κόκκινη γραμμή δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από τα ομόφωνα ψηφίσματά μας. Δεν πρέπει να κάνουμε βήμα πίσω. Αυτά περιμένουμε από την κυβέρνηση, και αυτά θα υπερασπιστούμε. Οι ανάγκες εκεί έξω των πόλεων και των πολιτών δεν περιμένουν τίποτε λιγότερο από αυτά.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δούκα.

Τώρα θα γυρίσουμε λίγο στο πρόγραμμά μας, και ευχαριστούμε γιατί κατάφερε να έρθει από την Ευρώπη στο Συνέδριό μας, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Επίτροπο Μεταφορών και Τουρισμού.

Καλώς ήρθατε.

A. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Δεξιά είναι και ο Υπουργός.

A. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ: Πού είναι ο Υπουργός; Αυτό είναι καλό σημάδι. Κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι.

Είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτό το πανέμορφο νησί, τη φιλόξενη μας Ρόδο, και σε αυτό το πανέμορφο ξενοδοχείο, και βλέπω τον καλό φίλο μου, τον Αντώνη τον Καμπουράκη. Σε αυτόν ακριβώς το χώρο είχαμε οργανώσει το Συνέδριό μας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, πριν από δύο χρόνια, και χαίρομαι που επιστρέφω εδώ, ανάμεσα σε καλούς φίλους, ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης. Βλέπω εδώ τον συνάδελφό μου και έναν από τους καλύτερους Περιφερειάρχες όλης της Ελλάδας, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο.

Φίλες και φίλοι, γνωρίζω καλά το πάθος σας, τις αγωνίες σας. Γνωρίζω τον καθημερινό σας αγώνα, που μόνο εύκολος δεν είναι. Και αυτός ο αγώνας γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, αντικειμενικές δυσκολίες, πιεστικές ανάγκες, και ασφαλώς υψηλές προσδοκίες από τους συμπολίτες μας.

Πριν από δέκα και πλέον χρόνια, δεκατέσσερα για την ακρίβεια, όταν πρώτη φορά εκλέχτηκα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η χώρα βρισκόταν σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Βεβαιότητες ήταν ελάχιστες, και οι προκλήσεις τεράστιες. Οι κίνδυνοι ήταν υπαρξιακοί.

Σε εκείνο όμως το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ήταν

η Αυτοδιοίκηση, ήταν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι που κράτησαν την κοινωνία όρθια. Και αυτό το αναγνωρίζουν σήμερα πια όλοι. Και αναγνωρίζουν επίσης ότι ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι διαχρονικά σημαντικός, και πράγματι είναι. Όμως για να παραμείνει σταθερά σημαντικός οφείλουμε, οφείλει η Αυτοδιοίκηση να εξελίσσεται, να εξοπλίζεται με περισσότερα και σύγχρονα εργαλεία, να επιφορτίζεται με περισσότερες και κάθετες αρμοδιότητες, οι οποίες όμως πρέπει να συμπαρασύρουν προς τα επάνω και τους οικονομικούς πόρους, και όχι πάντοτε πόρους που θα προέρχονται αποκλειστικά από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά που θα προκύπτουν και από άλλες πηγές.

Οι αρμοδιότητες όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρες, και να διαμορφώνουν ανάλογους διοικητικούς μηχανισμούς, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει και αυτή να εκσυγχρονίσει τις δομές της, να προλαμβάνει, να προβλέπει, να σχεδιάζει.

Και παράλληλα, όντας αυτόνομη και πιο ισχυρή οικονομικά, να μπορεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά, να είναι μέρος τελικά της διακυβέρνησης της χώρας. Γιατί αν μπροστά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα, αυτό είναι της εμπέδωσης και της αποδοτικής λειτουργίας της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Κυρίες και κύριοι, οι προκλήσεις, το ξέρετε, το ξέρω, είναι πάρα πολλές. Το δημογραφικό, η προσαρμογή στην κλιματική κρίση, η ενέργεια, οι υποδομές, η κοινωνική συνοχή, ο πράσινος μετασχηματισμός και η κυκλική οικονομία, η ψηφιακή μετάβαση. Όλα αυτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είναι σήμερα στην ατζέντα των Δήμων και των Περιφερειών. Και το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, δεν υπάρχει πια η πολυτέλεια ούτε για χαμένες ευκαιρίες, ούτε για χαμένες δεκαετίες. Χρειάζεται ενότητα στην πράξη, συνεργασία, ξεκάθαροι ρόλοι, και αποτελεσματικότητα. Όπως επίσης και χρειάζεται και μια γενναία αποκέντρωση. Αποκέντρωση θεσμική, γεωγραφική, παραγωγική, πληθυσμιακή.

Ο ρόλος της ΕΝΠΕ, και φυσικά της ΚΕΔΕ, σε όλα αυτά τα

ζητήματα, αλλά και σε πολλά άλλα, είναι διαχρονικός και σημαντικός, γιατί εκφράζουν θεσμικά, αλλά πάντοτε αυθεντικά, τη φωνή της Αυτοδιοίκησης. Μεταφέρουν τα αιτήματα, προτείνουν λύσεις, δημιουργούν νέες κατευθύνσεις, και διαμορφώνουν δημόσιες πολιτικές.

Για αυτό το Συνέδριο της ΚΕΔΕ συνιστά πάντοτε ένα γεγονός με τη δική του αξία, με τη δική του βαρύτητα. Είναι πολύ σημαντικές οι θέσεις, οι προτεραιότητες, και οι ανάγκες των Δημάρχων, γιατί εκφράζουν τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι ο Πρόεδρος σας, ο Λάζαρος Κυρίζογλου, κρατά σταθερά το τιμόνι και παράγει σημαντικό έργο. Εγώ άλλωστε τον Λάζαρο τον γνωρίζω πολύ καλύτερα και πολύ νωρίτερα από εσάς, και θέλω από αυτό το βήμα να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του στην Αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια, και για την άριστη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία δεκατρία χρόνια υπηρετώντας τους πολίτες της Μακεδονίας. Και να πω ότι το μόνο για το οποίο στεναχωριέμαι πραγματικά, είναι γιατί δεν προλάβαμε, Λάζαρε, να κάνουμε το μεγάλο κοινό μας Συνέδριο, το Συνέδριο της Αυτοδιοίκησης, που σχεδιάζαμε για την άνοιξη.

Θέλω όμως να ευχαριστήσω θερμά και τους υπόλοιπους Δημάρχους όλης της Ελλάδας, με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια γνωριστήκαμε, μοιραστήκαμε αγωνίες, σχεδιάσαμε μαζί.

Κυρίες και κύριοι, ας είμαστε δίκαιοι και ρεαλιστές. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια από την ελληνική κυβέρνηση να ενισχυθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω αυτόν που θεωρώ ως τον καλύτερο Υπουργό Εσωτερικών από... τουλάχιστον της νεότερης ιστορίας, τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, γιατί είναι πάντα εδώ, πάντα ανοιχτός στις προτάσεις μας και στην εύρεση λύσεων στα προβλήματά μας.

Οι οικονομικοί πόροι όμως προσεγγίζουν εκείνους προ της οικονομικής κρίσης. Βέβαια είναι επίσης ρεαλιστικό να πει κανείς

ότι αυξήθηκαν και οι αναγκαιότητες. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πολύ απλά ότι η ακινησία δεν συνιστά σήμερα επιλογή. Αυτός πρέπει να είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πυρήνας της σκέψης μας. Και χαιρετίζω την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για τη σύνταξη του νέου Αυτοδιοικητικού Κώδικα, κάτι που θα συζητήσουμε με τον Υπουργό και εμείς την άλλη εβδομάδα στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Όλοι μας, μα όλοι μας, προσδοκούμε με αυτή τη θεσμική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ότι θα λυθούν διαχρονικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, και ότι θα αποτελέσει το μεγάλο βήμα για τη μετάβαση από την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφερειακή και τοπική διακυβέρνηση. Ένα αίτημα που έθεσα πριν από αρκετά χρόνια και για το οποίο έχω μιλήσω πολλές φορές, το οποίο όμως πλέον αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Κάτι που για εμένα προσωπικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λίγες μόλις μέρες πριν αναλάβω τα καθήκοντα του Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και η δέσμευσή μου σήμερα σε όλους εσάς, τους φίλους και συνεργάτες, είναι ότι θα είμαι πάντα δίπλα σας, κομμάτι αυτής της μεγάλης και δυνατής οικογένειας. Γιατί φίλες και φίλοι, οι μεταφορές συνδέουν ανθρώπους και τόπους, γιατί λειτουργούν καταλυτικά για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, γιατί οι υποδομές λειτουργούν επίσης καταλυτικά για την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Γιατί πρέπει να κάνουμε τις μετακινήσεις των συμπολιτών μας πιο γρήγορες, πιο ασφαλείς, πιο οικονομικές, πιο πράσινες, πιο βιώσιμες. Γιατί η ναυτιλία είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Γιατί ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος και της Ευρώπης. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαστε σήμερα όλοι μαζί εδώ στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, στη Ρόδο, στη ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, έναν τόπο εξαιρετικής ομορφιάς, αλλά και σημαντικής οικονομικής συνεισφοράς στο ΑΕΠ της χώρας. Συνολικά η συνεισφορά του

τουρισμού στο ελληνικό ΑΕΠ αγγίζει το 13%, και το πιο σημαντικό είναι ότι ο τουρισμός επηρεάζει σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε όλους αυτούς τους τομείς, και στις μεταφορές, και στις μεταφορικές υποδομές, και στη ναυτιλία, και στον τουρισμό, που είναι τα αντικείμενα του χαρτοφυλακίου μου, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, και θα είμαι δίπλα σας σε κάθε στιγμή, γιατί όλοι αυτοί οι τομείς τους οποίους θα εποπτεύω στις Βρυξέλλες, έχουν να κάνουν με τη δουλειά του καθένα και της κάθε μιας από εσάς. Επηρεάζουν άμεσα κάθε ελληνική οικογένεια όπου και αν βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα.

Γνωρίζω, φίλες και φίλοι, τον κρίσιμο ρόλο της Αυτοδιοίκησης, αλλά ξέρω και από πρώτο χέρι τις δυνατότητές της. Αλλά και για έναν ακόμη λόγο, πιο προσωπικό, τον οποίο μοιράζομαι μαζί σας γιατί θα τον καταλάβετε καλύτερα από τον καθέναν. Όταν έχεις υπηρετήσει την Αυτοδιοίκηση, όπως έχω κάνει τα τελευταία δεκατρία χρόνια, όπου και αν βρίσκεσαι, ο νους και η καρδιά παραμένουν εκεί, στον τόπο σου και στους συνανθρώπους σου. Στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ελλάδα.

Συνεχίζουμε λοιπόν όλοι μαζί, κάθε μια και καθένας από τη δική του ευθύνη, να δουλεύουμε με συνέπεια, αποφασιστικότητα, συνεργασία, για να κάνουμε καλή τη ζωή και την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών μας. Για να κάνουμε την Ελλάδα πιο ισχυρή, για να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Και εσείς είστε η ραχοκοκαλιά αυτής της προσπάθειας που ξεκινάει.

Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την πρόσκλησή σας να είμαι σήμερα κοντά σας.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης

Περιφερειών Ελλάδος και κύριε Επίτροπε.

Η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, οι Δήμοι, και οι Περιφέρειες, είμαστε ένας συνάλληλος και αισθανόμαστε αδερφός θεσμός με την Αυτοδιοίκηση Β΄ Βαθμού. Δεν μπήκαμε και δεν θα μπορούμε ποτέ σε μία διαδικασία διαπάλης και διαμάχης. Γιατί υπηρετούμε τον ίδιο λαό και υπηρετούμε τον ίδιο θεσμό. Και θα ξεκαθαρίσουμε και τις μεταξύ μας αρμοδιότητες, αδερφικά, όμορφα και ωραία.

Εσείς δηλαδή μας είπατε το μισεύω και αποχαιρετώ την Αυτοδιοίκηση την καημένη, το βήμα μου πηγαίνει ομπρός, μα ο νους μου πίσω μένει. Θα σας δώσουμε λοιπόν τώρα... Ναι, και λίγο ποιητική αδεία. Πώς θα γίνει δηλαδή; Σαν κανονικοί άνθρωποι.

Θα σας δώσουμε λοιπόν, σε αυτό το χρονικό σημείο που θεωρούμε ότι αποχωρίζεστε την Αυτοδιοίκηση, και μία αναμνηστική πλακέτα για να σημαδέψουμε το χρόνο. Με αγάπη.

(απονομή αναμνηστικής πλακέτας)

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία με τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των αυτοδιοικητικών παρατάξεων.

Στο βήμα παρακαλώ ο κύριος Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων, επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε σε ένα ακόμα Συνέδριο, πιστεύω να μην είναι σαν τα προηγούμενα, που ερχόμασταν γεμάτοι προσδοκίες και φεύγαμε όπως ήρθαμε και ίσως και χειρότερα.

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναπτύχθηκε πλούσια συζήτηση, σε όλα τα επίπεδα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συζητούσαμε καθημερινώς τα προβλήματα που έχουμε και λέγαμε ότι θα πάμε στο Συνέδριο. Κάναμε τις προσυεδριακές συνεδριάσεις και λέγαμε ότι θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα σήμερα και φτάσαμε εδώ πέρα. Κάναμε τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, φωτίστηκαν όλες οι πλευρές των προβλημάτων που

μας απασχολούν και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στην περιγραφή, δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Μπορούμε και να συμφωνήσουμε. Δηλαδή προηγουμένως που έλεγε ο κύριος Κωνσταντέλλος ο Γρηγόρης, στα περισσότερα στην περιγραφή το τι τραβάμε, στη διοίκηση των Δήμων, συμφωνούμε.

Όλοι έχουμε τον κοινό νου, όλοι καταλαβαίνουμε το τι τραβάμε κάθε μέρα και εσείς που ο καθένας βρίσκεται σε ένα Δήμο, τα ίδια προβλήματα έχουμε, άρα αφού τα ζούμε, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι θα κάνουμε. Η φάση της περιγραφής και της συζήτησης, τελείωσε νομίζω. Ήρθε η ώρα να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις.

Τη Δευτέρα θα γυρίσουμε όλοι να πάμε στους Δήμους μας. Και θα πρέπει να πάμε εκεί και να πούμε τι; Ότι φύγαμε από εκεί με κάποιες προσδοκίες και γυρίζουμε με κάτι στα χέρια ή γυρίζουμε όπως είχαμε ξεκινήσει; Μιλάμε για επανεκκίνηση, το γράφουμε κιόλας, που σημαίνει ότι ξεκινούμε, άρα θα έχουμε κάτι καινούργιο, και μπορώ να βάλω τώρα τουλάχιστον ορισμένα ζητήματα.

Θα λυθούν τα διάφορα δίκαια αιτήματα που έχουν οι συνδημότες μας; Θα έχουμε μία καλύτερη πορεία; Ή θα έχουμε μία από τα ίδια;

Δήμος σημαίνει οι άνθρωποί του. Θα έχουμε καλύτερα ζητήματα, η φτώχεια, η ανεργία, η μη ικανοποίηση σύγχρονων δικαιωμάτων, θα μπει σε μία καλύτερη φάση; Θα έχουμε μία προοπτική; Ή θα συνεχίσουμε τα ίδια και θα έχουμε ακόμα και χειρότερα;

Να πάμε και να δούμε και να πούμε ότι τα σχολεία μας, όπου η νεολαία, τα παιδιά μας, προσδοκούν να είναι ένας χώρος στον οποίο θα μπορούν να πάνε να πάρουν τη γνώση, θα έχουν τουλάχιστον ένα χώρο αξιοπρεπή; Θα έχουμε αυλές που θα μπορούν να παίζουν τα παιδιά μας; Θα έχουμε κανένα γυμναστήριο; Θα έχουμε πολιτιστικούς χώρους; Ή θα έχουμε τα σχολεία τα οποία παραπέμπουν σε άλλες εποχές;

Λέμε και μιλούμε συνέχεια για τη βία και την παραβατικότητα.

Και εμείς κλείνουμε τα σχολεία μας, τις αυλές, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έναν γυμναστή, έναν ο οποίος να κάνει δημιουργική απασχόληση και αφήνουμε τα παιδιά μας μέσα στους αστικούς ιστούς να πηδάνε τα κάγκελα και να τους λέμε ότι είναι παραβατικός, πήδηξες το κάγκελο... Και γιατί δεν του ανοίγεις; Γιατί δεν είναι η αυλή του σπιτιού του; Δεν υπάρχουν πλέον αυλές στα σπίτια μας. Ποια είναι η δυσκολία; Γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε εμείς γυμναστές; Γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν δημιουργική απασχόληση; Θα έχουμε χώρους όπου αν πέσει κάτω ένα παιδί, θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα τραυματιστεί; Θα αλλάξουμε δηλαδή πορεία ή όχι;

Να μιλήσουμε και για μία σειρά άλλα ζητήματα; Να μην πούμε τώρα για τη δημοτική οδοποιία. Θα πηγαίνουν τα παιδιά μας και να σκοτώνονται; Να λέμε ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε σύγχρονους τρόπους και καινοτομίες, να βάλουμε ποδήλατα να προχωράνε... Πού να προχωρήσεις; Θα δοθεί 1 € για δημοτική οδοποιία;

Να πούμε για το πράσινο; Για τις πλατείες; Για τις παιδικές χαρές που θα πρέπει να έχουμε; Θα έχουμε κοινωνική στήριξη των αδύναμων;

Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γυρίσουμε τη Δευτέρα γεμάτοι. Το αντίθετο πιστεύουμε ότι θα έχουμε και θα εξηγήσω.

Η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, δεν έχει την πρόθεση να ικανοποιήσει τον βασικό πυρήνα των αιτημάτων μας. Ποιος είναι ο βασικός πυρήνας των αιτημάτων μας που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα; Είναι τα χρήματα. Πώς δηλαδή θα κάνουμε εμείς τις δουλειές μας; Με μάγια, μπορεί κανείς από εσάς να πάει και να κάνει κάτι στο Δήμο του; Υπάρχει κανένας τέτοιος τρόπος;

Έρχεται προηγουμένως ο Πρόεδρος μας, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου και τι λέει; Θα πρέπει να πάρουμε 8,3 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Και γιατί δεν τα παίρνουμε; Ποιος είναι αυτός που μας τα

στερεί τα 8,3 δισεκατομμύρια; Λέει ο κύριος Μουράτογλου, που είναι υπεύθυνος των οικονομικών, μόλις 1,5 δισεκατομμύριο στην πραγματικότητα παίρνουμε. Μάλιστα. Και αυτό από τα 8,3 στο 1,5 δισεκατομμύριο, τι γίνεται; Ποιος τα παίρνει αυτά τα χρήματα, αφού δεν τα παίρνουμε εμείς; Πού αλλού πιάνουν τόπο; Δηλαδή τα σχολεία μας και τα παιδιά μας δεν είναι επενδύσεις; Πού επενδύουμε εμείς; Των άλλων οι επενδύσεις, δηλαδή το πολυκατάστημα είναι αυτό το οποίο δίνει χαρά στην κοινωνία μας; Γιατί, αν τα παιδιά μας θα είναι ευτυχισμένα γιατί θα πάνε σε ένα σχολείο αξιοπρεπές, δεν είναι επένδυση; Δηλαδή αν δεν σκοτώνονται τα παιδιά μας στους δρόμους γιατί δεν έχουμε δρόμους, θα είναι κάτι κακό; Αυτό δεν είναι επένδυση; Άρα έχουμε ένα θέμα διαφοράς το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το ζήτημα των επενδύσεων.

Πάμε στο άλλο ζήτημα το μεγάλο. Και λέμε για την κάλυψη των αναγκών μας με μόνιμο προσωπικό. Και εμείς λέμε ότι – φέρνω ένα παράδειγμα από το Δήμο της Πάτρας – τα τελευταία 4 και πάμε στον 5^ο χρόνο, μας φύγανε 247 εργαζόμενοι με σύνταξη και προσλάβαμε 3. Το ίδιο ισχύει και σε εσάς. Εσείς πώς λύνετε τα προβλήματα αυτά που έχετε στο Δήμο; Με το μάτι γίνεται η δουλειά; Δηλαδή πάμε εμείς και λέμε ας πούμε ότι εσύ θα γίνεις έτσι, θα το κάνουμε αλλιώς; Δεν έχουμε όλοι αγωνία; Με ανθρώπους δεν θα πρέπει να τα κάνουμε;

Θα κάνουμε Πολιτική Προστασία; Με τι θα γίνει αυτό; Και πιστεύουμε εμείς και λέμε ότι κάναμε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και δεν κατάλαβε ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζεται εργαζόμενους για να λύνει τα προβλήματα; Και δεν κατάλαβαν οι Υπουργοί; Είναι κανείς από εμάς ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει; Υπάρχει περίπτωση ο Πρωθυπουργός να μην καταλαβαίνει;

Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταλαβαίνουν πολύ καλά. Αλλά είναι άλλος ο προσανατολισμός τους. Δεν θέλουν να έχουμε

εργαζόμενους. Και περιμένουν σιγά – σιγά να τελειώσουν όλοι οι εργαζόμενοι και εμείς τι θα είμαστε; Θα είμαστε ο ελεγκτικός μηχανισμός που θα μοιράζει τις δουλειές. Και για αυτό τι επιτρέπονται; Μόνο προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού. Και το κλάδεμα πώς θα γίνει; Και αν θέλουμε να πάμε μία λακκούβα να την κλείσουμε, πώς θα την κάνουμε αυτή τη λακκούβα; Υπάρχει κανένας άλλος τρόπος;

Άρα καταλαβαινόμαστε και ο καθένας θα δούμε στο τέλος τι θα κάνουμε γύρω από αυτά τα ζητήματα.

Λέει η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και από κοντά και η παράταξη του κυρίου Δούκα, η μη ικανοποίηση των αιτημάτων μας δεν οφείλεται στην κυβερνητική πολιτική, είναι θέμα Υπουργών. Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι καλός, ο Υπουργός Περιβάλλοντος είναι κακός, ο άλλος είναι άσχημος, και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Ποιος από εσάς καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το πρόβλημα;

Το πρόβλημα είναι το θέμα των Υπουργών; Ή είναι θέμα κυβερνητικό και πρέπει να δούμε από την εφαρμοζόμενη πολιτική η οποία έχει συνέπειες στους Δήμους μας, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει; Θα πάμε να τους αναγνωρίσουμε, να δούμε τέλος πάντων την αιτία; Το σίγουρο, αυτός που χάνει, είναι οι συνδημότες μας και τα παιδιά μας. Ποιοι κερδίζουν; Τους βλέπετε κάθε μέρα. Χαρούμενοι και γελαστοί, χτίζουν την ατομική τους ευτυχία.

Ακούστηκε προηγουμένως ότι υπάρχει και συγκρατημένη αισιοδοξία. Κάτι πήραμε. Φώναζε, φώναζε, να, δεν πήραμε; Πήραμε και μιάμιση ΚΑΠ παραπάνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λύσαμε τα προβλήματά μας. Αυτό ο λαός μας θα έλεγε ότι θυμίζει το ανέκδοτο με τον Χότζα. Αφού πλέον μας στέρησαν όλα τα χρήματα και μας δημιούργησαν απίστευτες δυσκολίες και μας γέμισαν το Δήμο με προβλήματα, έρχεται τώρα και σου λέει ότι, εντάξει, δεν σας δώσαμε... από τα 8,3 παίρνεις 1,5 δισεκατομμύριο, δεν σας δώσαμε δισεκατομμύρια, αλλά να, και μιάμιση ΚΑΠ, μία ασπιρινούλα; Και

εμείς τώρα εκστασιασμένοι λέμε, ανακουφιστήκαμε. Τώρα είμαστε μια χαρά. Λύθηκαν τα προβλήματά μας.

Τη Δευτέρα όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, τι θα πούμε στους συνδημότες μας; Περιμένετε ότι θα εξεταστούν τα αιτήματά σας; Θα ξανά συνεχίσουμε το ίδιο θέμα;

Αλλά ωστόσο, επειδή πρέπει ο Δήμος να λειτουργήσει, τι θα κάνουμε; Δεν κάνουμε και τίποτα. Μία μικρή αυξησούλα; 1 €; Να πάμε να κάνουμε μια αυξησούλα στα ανταποδοτικά, και τι έγινε; Ε, να πάμε να κάνουμε λοιπόν μία αύξηση. Και συ, συμπολίτη μας, πλήρωνε και εσύ τα έξοδά σου, τα χρέη σου. Πάμε να δούμε την εισπραξιμότητα. Και άμα χρωστάς, πρόσεχε καλά, θα σου κάνουμε και πλειστηριασμό, γιατί χρωστάς. Έτσι θα κλείσουμε τα κενά των οικονομικών μας.

Και τι να τους πούμε λοιπόν; Και αν έρθει ένας συμπολίτης και να σου πει, για καθίστε, ρε Δήμαρχε,. Εσύ από τα 8,3 παίρνεις 1,5 δισεκατομμύριο, έχεις τόσα παρακρατηθέντα. Δεν κουνάς το δάχτυλό σου. Σε εμένα θα έρθεις και θα τη βρεις; Θα καθίσεις δηλαδή εμένα που είμαι άνεργος, που είμαι φτωχός, θα κάθεται και θα μου λες θα μου κάνεις και αύξηση και στα ανταποδοτικά; Και δεν είναι θέμα της τιμής. Είναι θέμα της τιμής των αυτοδιοικητικών, που λέμε. Γιατί είναι θέμα τιμής να σου χρωστάει ο άλλος δισεκατομμύρια και εσύ να τρέχεις να πας να βρίσκεις τον φτωχό, αυτό τον ανήμπορο και να πας να του λες, από εσένα θα τα πάρω. Όχι, φίλε μου. Δεν θα τα πάρουμε από αυτούς.

Άρα λοιπόν, θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να κάνουμε τους λογαριασμούς μας και να δούμε αν υπάρχουν χρήματα ή δεν υπάρχουν. Χρήματα υπάρχουν και δεν πάνε στη θάλασσα, τα χρήματά μας μια χαρά λέμε, κάνουμε επενδύσεις, κάνουμε και για την άμυνά μας. Να μην ξεχάσουμε την άμυνα. Στέλνουμε το πλοίο μας και τη φρεγάτα μας κάτω να υπερασπιστεί μην πάθουν τίποτα οι εφοπλιστάδες μας τα πλοία τους, αλλά 500 χιλιαρικάκια πέφτουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα μισό εκατομμύριο. Κάνουμε και μερικές

βόλτες με τα αεροπλάνα μας να προστατεύσουμε τα Βαλκάνια, πληρώνουμε και εκεί για κάθε 1 ώρα 15.000 €, στέλνουμε και μία μικρή βοήθεια, να μη στείλουμε και στην Ουκρανία; Μετά θα αρχίσουν επενδύσεις στην Ουκρανία, να μην πάνε οι δικοί μας να έχουν και εκεί ένα πρόσφορο έδαφος για να κάνουν τις επενδύσεις τους; Θα κάνουν και τα πολυκαταστήματά τους στις πόλεις μας, να μην πάρουν και μία επένδυση; Οι χαζοί πάνε και πληρώνουν. Οι έξυπνοι πηγαίνουν και κάνουν με τον ιδρώτα τους πράγματα; Όχι. Αυτοί παίρνουν τον ιδρώτα το δικό μας και τον κάνουν δικό τους και κάνουν την ατομική τους ευτυχία.

Άρα λοιπόν, θα πάμε να ζητήσουμε τα παρακρατηθέντα; Θα πάμε να ξεσηκώσουμε εμείς τους συνδημότες μας και να τους πούμε την αιτία, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει; Ή θα καθόμαστε εκεί πέρα και θα λέμε ότι κοίταξε να δεις, έχουμε δυσκολίες τώρα. Ή αυτό που έλεγε ο Πρόεδρος στο Δήμο του, ότι τώρα καλυτέρεψαν. Δεν έκανε ποτέ αύξηση, αλλά θα την κάνουμε τώρα γιατί πλούτισαν. Όχι, δεν πλούτισαν. Και δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι κυρίαρχα θέμα πολιτικό. Δεν μπορεί να σου χρωστάει ο άλλος δισεκατομμύρια και εμείς να τρέχουμε να τα πάρουμε ένα – ένα τα ευρώ που έχουμε.

Η αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, βοά. Και όποιος δεν την ακούει και δεν τη βλέπει, θα πρέπει να καθίσει και να το ξανά σκεφτεί. Γιατί εδώ τον κοινό νου τον έχουμε όλοι. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπολείπεται κανείς ούτε ένα δράμι μυαλού από τον άλλον. Τα ξέρουμε όλοι εδώ μέσα.

Η κυβέρνηση έχει διαλέξει μετερίζι. Ναι ή όχι; Είναι με εμάς; Απόδειξέ το. Λόγια θα λέμε; Κουβέντα θα κάνουμε; Θα πηγαίνουμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και θα φεύγουμε από εκεί με συζήτηση ότι δεν καταλαβαίνει ο Πρωθυπουργός; Ο Πρωθυπουργός άμα δεν καταλαβαίνει, δεν κάνει για Πρωθυπουργός πρώτα και κύρια. Αν καταλαβαίνει, θα πρέπει να μας πει γιατί όχι εμείς και ναι οι άλλοι. Να καθίσουμε να τα ξεχωρίσουμε. Άρα λοιπόν, έχει

διαλέξει μετερίζι και πηγαίνει με τους κατόχους του πλούτου. Ναι ή όχι;

Εμείς τώρα τι κάνουμε; Αυτός καλά κάνει τη δουλειά του. Ερχόμαστε εμείς. Εμείς με ποιους είμαστε; Εκλεγήκαμε από τον κόσμο από κάτω, για να τον υπερασπιστούμε, έτσι δεν είναι; Και είναι κανείς από εμάς ο οποίος έχει άλλη αντίληψη ότι πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά; Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος. Όλοι θέλουμε να υπερασπιστούμε τους συνδημότες μας, είτε μας ψήφισαν, είτε όχι.

Πάμε όμως να δούμε τώρα τι ρόλο μας επιφυλάσσουν εδώ πέρα. Εμείς ή θα παίζουμε το ρόλο του αμορτισέρ, το σάκο του μποξ και θα λέμε ότι βαράτε εμάς, γιατί εμείς την κυβέρνηση θέλουμε να την έχουμε άσπιλη και αμόλυνη. Εμείς είμαστε με την κυβέρνηση. Μα τι κάνει αυτή η κυβέρνηση; Πρέπει να σταθείς και να έρθεις δίπλα μας. Άρα δεν δεχόμαστε ούτε τον ελεγκτικό μηχανισμό να κάνουμε, το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν θα είναι Δήμοι αυτοί. Παράρτημα των επιχειρηματικών ομίλων θα είναι.

Και επειδή δεν πρέπει να νομίζουν κάποιοι ότι χαζέψαμε, διότι είναι και αυτό, είναι και θέμα τιμής ξανά. Δηλαδή ποιος από εμάς δεν καταλαβαίνει; Δεν κατάλαβα, τι δεν καταλαβαίνουμε; Κάνουν πλιάτσικο ναι ή όχι, στο θέμα της ενέργειας; Και ερχόμαστε εμείς να πάρουμε μερικά σημεία και να δούμε λιγάκι; Ποιος είναι εκείνος ο οποίος ενέκρινε την απελευθέρωση της ενέργειας; Ποιος ζήτησε να απελευθερωθεί η ενέργεια; Πήγε κανείς από εσάς; Πήγε κανείς από εμάς; Σηκώθηκαν οι εργαζόμενοι και λένε, θέλουμε καλύτερα να απελευθερωθεί η ενέργεια, να μπουν οι πάροχοι, να γίνει πάρτι γύρω από το θέμα της ενέργειας; Υπήρχε κανένας; Κανείς. Ποιοι το ζήτησαν; Αυτοί που έχουν σχέδιο. Αυτοί που κάθονται πάνω στην πλάτη μας.

Ποιος επέτρεψε να καθορίζεται η τιμή του ρεύματος με βάση το χρηματιστήριο; Ποιος από εσάς είχε αυτή τη φαινή ιδέα; Με

αλγόριθμους να καθόμαστε και να λέμε την ώρα τάδε εκείνο, την άλλη... Είναι κανείς από εσάς; Ποιος όμως έχει αυτό το μυαλό; Οι αόρατοι; Πόσοι είναι αυτοί οι αόρατοι; Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπουκώνεται με χρήμα και παίρνει συνεχώς επενδύσεις και διασφαλίζεται και η κατανάλωσή του;

Και εμείς τι κάνουμε τώρα; Θα έρθουμε εμείς και θα πούμε, όχι, εμείς πρέπει να δούμε τώρα το πώς θα μειώσουμε τη ζημιά. Όχι πώς θα την εξαφανίσουμε. Ο άλλος έρχεται και κάνει πλιάτσικο πάνω στο Δήμο μας, πάνω στους συμπολίτες μας, πάνω μας, μας ξεφτιλίζουν, στην κυριολεξία, διότι σου λέει ότι εσύ είσαι μπούφος, δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνουμε, ρε φιλάρα; Ήρθες εδώ πέρα όμορφα και ωραία και κάθισες από πάνω μας και μας κλέβεις και εμείς θα καθόμαστε και θα λέμε ότι... μας φτύνεις και εμείς θα λέμε ότι βρέχει;

Όχι, δεν θέλουμε Ενεργειακές Κοινότητες. Δεν θέλουμε. Είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος; Το θέμα δεν είναι να πάω να κάνω εγώ, να κερδίσω 1 € ή 2. Είναι λάθος διότι τον άφησες στο απυρόβλητο. Άρα είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος; Τι κάνεις εσύ; Για ποιο λόγο δεν λες ότι, έλα εδώ, ρε πιράνχας, δεν θα έρθεις εσύ εδώ πέρα και θα μας κάθεις και θα τρως και θα πίνεις. Ποιος είναι εκείνος που σε έφερε στο προσκήνιο; Αυτοί θα κάνουν κουμάντο; Και δεν ξέρετε εσείς να κάνετε κουμάντο; Ποιος από εσάς δεν ξέρει; Χρειαζόμαστε το Χάρβαρντ και τους Διευθυντάδες για να μας κάνουν κουμάντο; Όλοι εδώ μέσα είμαστε ικανοί, ικανότατοι. Άρα δεν είναι αυτό.

Γυρίζω λοιπόν και κλείνω, μπροστά μας, αγαπητοί συνάδελφοι, ανοίγονται δύο δρόμοι. Ή θα πάμε με το μέρος του λαού ή θα καθίσουμε και θα πάμε με το μέρος των πιράνχας. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Όσοι θέλουμε να κρύβουμε αυτό που το καταλαβαίνουμε όλοι... Διότι εγώ καταλαβαίνω και τον συνάδελφό μου, εγώ λέω ας πούμε ότι είμαι ΚΚΕ, και ο άλλος λέει ότι εγώ είμαι ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και πώς θα πάω εγώ να το κάνω; Ναι, αλλά και

εσένα η ψυχούλα σου και το μυαλουδάκι σου και η καρδούλα σου χτυπάει, άρα να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ότι όλοι καταλαβαίνουμε. Και θα δούμε μετά τα υπόλοιπα.

Αν λοιπόν καταλαβαίνουμε, εμείς δεν πρέπει να γίνουμε μέρος του προβλήματος. Δεν μπορεί δηλαδή να πάμε να ταυτιστούμε και να βάλουμε και εμείς θηλιά σε αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν. Είναι λίγο πράγμα να σε εμπιστεύεται κάποιος;

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Κώστα, αν μπορείς σε παρακαλώ...

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Κλείνω. Κλείνω, συνάδελφοι.

Είναι λίγο; Είναι τιμητικό δηλαδή ένας που έρχεται και μας εμπιστεύτηκε και μας λέει, εσείς ξέρετε. Ξέρουμε ή δεν ξέρουμε; Ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε. Και πώς εμείς την εμπιστοσύνη του την παίρνουμε και του βάζουμε μια θηλιά και δεν την τιμούμε; Άρα πρέπει να την τιμήσουμε.

Και λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, τη Δευτέρα, επειδή δεν πρόκειται να βγουν τέτοιες αποφάσεις από εδώ, θα πρέπει να μην ανεχτούμε άλλο αυτή την πορεία. Να καθίσουμε κάτω και όσοι θέλουν να πάνε και να βάζουν θηλιές να πάνε από εκεί, όσοι όμως δεν θέλουν, και είμαστε πολλοί, η συντριπτική πλειοψηφία λέω, θα καθίσουμε κάτω και θα πάμε και θα πούμε τα σύκα, σύκα και τη σκάφη, σκάφη. Για να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας πρώτα και κύρια. Είναι και θέμα αυτοεκτίμησης. Διότι εμείς όλοι καταλαβαίνουμε. Όλοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας.

Αφού λοιπόν καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση και όσοι... ανεξάρτητα πού ανήκεις και τι ψηφίζεις, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει ένα μήνυμα ότι οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικές Αρχές, τα Δημοτικά μας Συμβούλια, χαζός δεν είναι κανένας.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε...

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Και θα καταλάβουν ότι απέναντί τους θα μας έχουν αντιπάλους, θα αποκαλύψουμε την πολιτική τους, και όχι μόνο για την κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και οι κυβερνήσεις. Αλλά δεν μιλούμε για την κυβέρνηση. Μιλούμε για τα

αφεντικά των κυβερνήσεων, οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, τα αφεντικά μένουν και χασκογελάνε από πάνω που μας βλέπουν εμάς, να τρώνε, να πίνουν πάνω στην πλάτη μας, και εμείς να λέμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε και να τρέμουν την οργή του λαού.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ τον Δήμαρχο Πατρέων, τον Κώστα τον Πελετίδη.

Και καλούμε στο βήμα τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σπανάκη, για τη δική του 15λεπτη παρέμβαση.

Και να ετοιμάζεται ο κύριος Σακούτης.

Κύριε Υφυπουργέ.

Β. ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Επίτροπε, κύριοι Περιφερειάρχες, αγαπητέ φίλε και Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρε Κυρίζογλου, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι.

Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι σε αυτό το Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Και θεωρώ ιδιαίτερη τιμή μου που έχω περάσει από τις αίθουσες των Δημοτικών Συμβουλίων και έχω υπηρετήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είμαι από τους πολιτικούς εκείνους που πιστεύουν ότι η ενασχόληση με την κεντρική πολιτική σκηνή, πρέπει να έχει προαπαιτούμενο την ενασχόληση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με την καθημερινότητα.

Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε μια γωνιά της χώρας, σε ένα νησί της πατρίδος μας, με μεγάλη ιστορία. Με μεγάλη ιστορία και μεγάλη συμβολή στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Και χαίρομαι γιατί στην αίθουσα αυτή βρίσκονται άνθρωποι όπως είναι ο Αντώνης ο Καμπουράκης, που έχουν συμβάλει αποφασιστικά και καθοριστικά για τη βελτίωση αυτού του προϊόντος.

Ξέρετε, φέτος στη Ρόδο έγινε το εξής ρεκόρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Χατζημάρκου. Η

Ρόδος από τον Οκτώβριο του '24, αν το συγκρίνω με τον Οκτώβριο του '23, έχει άνοδο στον τουρισμό κατά 19% και αυτό είναι ποσοστό ρεκόρ για το νησί.

Αυτό όμως οφείλεται και εξηγείται, διότι εφαρμόζεται στη χώρα μας μία συγκεκριμένη σταθερή αξιόπιστη πολιτική. Αυτή η πολιτική η αξιόπιστη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κυβέρνησης ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ των τελευταίων ετών, έχει φέρει αυτή την άνοδο στον τουρισμό. Και άνοδος στον τουρισμό, σημαίνει άνοδος στα έσοδα. Και άνοδος στα έσοδα σημαίνει βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Και βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος σημαίνει και αύξηση της κατανάλωσης. Και βελτίωση της κατανάλωσης σημαίνει και αύξηση των δημοσίων εσόδων. Αυτή είναι η πολιτική της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, που έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι του Συνεδρίου αυτού. Ξεκίνησα την αυτοδιοικητική μου πορεία σε ένα μικρό Δήμο της χώρας. Σε ένα Δήμο που συνορεύει με δύο μεγάλους Δήμους, με το Δήμο του Πειραιά και το Δήμο της Καλλιθέας, αλλά έχει το χαρακτηριστικό τα σύνορα να είναι φυσικά. Και να είναι δυο ποτάμια. Ένα Δήμο που ξέρει τι σημαίνει Πολιτική Προστασία πριν ακόμα θεσπιστεί και αναβαθμιστεί η Πολιτική Προστασία τις ημέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όμως, όλοι μας, ανεξάρτητα από την ιδεολογική μας αφετηρία, ανεξάρτητα το ποιο χρώμα μας αρέσει περισσότερο, σε αυτή την αίθουσα φοράμε το αυτοδιοικητικό κουστούμι και μιλάμε την αυτοδιοικητική γλώσσα. Και αυτή τη γλώσσα και αυτό το κουστούμι είναι το ίδιο για όλους μας. Και δεν έχουμε διαχωριστικές γραμμές.

Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμένα, αγαπητέ Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, και μεγάλη ευθύνη, να βρίσκομαι σε αυτό το βήμα από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών με αρμοδιότητα τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και με Υπουργό έναν άνθρωπο που έχει περάσει όλα τα σκαλοπάτια της καθημερινότητας της Αυτοδιοίκησης, τον

Υπουργό Εσωτερικών τον Θόδωρο τον Λιβάνιο, που σήμερα άνοιξε ένα μεγάλο διάλογο μαζί σας. Ένα μεγάλο διάλογο με προτάσεις, με απόψεις, προς διαπραγμάτευση, μέχρι τους επόμενους μήνες και τελική έκβαση τα τέλη του Μάρτη του 2025.

Και σας γυρνάω το χρόνο πίσω. Και σας πάω στο 2019. Και σας ερωτώ, φίλες και φίλοι, Δήμαρχοι, μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά και παρατηρητές αυτοδιοικητικοί που είστε σε αυτή την αίθουσα. Πείτε μου κάτι που υποσχέθηκε η κυβέρνηση και δεν το υλοποίησε.

Πριν από λίγες εβδομάδες έγινε μία θεσμική συνάντηση του Πρωθυπουργού, παρουσία κορυφαίων Υπουργών, με την Εκτελεστική της ΚΕΔΕ. Και μετά τη συνάντηση αυτή, ό,τι ειπώθηκε και ό,τι δεσμευτήκαμε, πήρε το δρόμο και την πορεία της υλοποίησης. Και το λέω αυτό, διότι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια και θα έχει το όνομα της “Μαριέττας Γιαννάκου” θα δώσει ανανέωση, εκσυγχρονισμό και θα βελτιώσει τα σχολεία της κάθε περιοχής, του κάθε Δήμου.

Και είναι κυβερνητική δέσμευση ότι οι Δήμοι θα προτεραιοποιήσουν τις ανάγκες τους και είναι κυβερνητική δέσμευση ότι οι Δήμοι θα είναι εκείνοι που θα συνομιλούν, που θα συνδιαμορφώνουν. Η ΚΕΔΕ, το συλλογικό Όργανο που συντονίζει το αυτοδιοικητικό κίνημα, θα είναι εκείνη που θα προχωρήσουμε την υλοποίηση ενός προγράμματος που ανακοίνωσε από το βήμα της Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Σήμερα όμως βρίσκομαι εδώ και να ανακοινώσω και ένα άλλο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που θα τρέξει το 2025. Ένα πρόγραμμα που έχουμε κάτσει κάτω και το έχουμε αναλύσει και συζητήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών και θέλουμε πραγματικά να μπει και αυτό, και στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει το Υπουργείο με την ΚΕΔΕ και όλους τους Δήμους της χώρας, και το πρόγραμμα αυτό θα έχει να κάνει με τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση ενός πετυχημένου θεσμού της Αυτοδιοίκησης. Και ποιος είναι αυτός ο

θεσμός που από το 1984 μέχρι σήμερα είναι πετυχημένος; Είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των ΚΑΠΗ ολόκληρης της χώρας και διαμόρφωσής τους σε σύγχρονα Κέντρα Φιλίας σε κάθε γωνιά της χώρας.

Από το βήμα λοιπόν αυτό, προαναγγέλλω το πρόγραμμα αυτό που θα τρέξει από το 2025 και τα επόμενα έτη. Και ταυτόχρονα το θέτω στον ανοιχτό διάλογο που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών με την ΚΕΔΕ και την Αυτοδιοίκηση.

Δεύτερον. Σήμερα που μιλάμε, 319 Δήμοι της χώρας έχουν υπογράψει την ανακαίνιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει για την υλοποίηση εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης 1.008 ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα που μιλάμε, έχει υλοποιηθεί το 35% αυτής της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που κάποιοι Δήμοι έχουν τρέξει πολύ γρήγορα, αλλά και κάποιοι άλλοι Δήμοι τρέχουν τις διαδικασίες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι παρότι η κυβέρνηση έχει αναβαθμίσει το Gov.gr, τα ΚΕΠ μόνο το 2023 είχαν πάνω από 3.000.000 συναλλαγές σε κάθε γωνιά της χώρας.

Χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι καθημερινά έρχονται στο Υπουργείο αιτήματα όλων των Δήμων της χώρας και σας δεσμεύομαι από αυτό το βήμα ότι κάθε αίτημα που θα έρχεται στο Υπουργείο Εσωτερικών για κάθε Δήμο, θα υλοποιείται. Για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε περιοχή μας.

Και το λέω αυτό, διότι πριν μπούμε στο αεροπλάνο, η τελευταία απόφαση ήταν να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη γωνιά στο Δήμο της Λάρισας, στη Θεσσαλία μας, Που έχει πληγεί από το Daniel, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και που τώρα θα έχουμε δύο ΚΕΠ, πλάι – πλάι. Ένα δίδυμο εξυπηρέτησης για πολίτες, για επιχειρήσεις και ταυτόχρονα θα προχωράει το MyKEPlive.

Θέλω όμως να συγχαρώ και άλλους Δημάρχους, σε κάθε

γωνιά της χώρας, μικρούς και μεγάλους, που προχωρούν αυτό τον εκσυγχρονισμό και που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Φίλες και φίλοι, μπαίνοντας σε αυτή την όμορφη αίθουσα αυτού του ιστορικού ξενοδοχείου, μπορεί κανείς να δει τα συνθήματα: επανεκκίνηση, ισχυροί Δήμοι, κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη. Μπορεί όμως κανείς να απαντήσει στο ερώτημα, ποια τελικά είναι η μεγάλη δύναμη της Αυτοδιοίκησης; Γνωρίζομαστε. Γνωρίζομαστε όλοι μεταξύ μας. Η Αυτοδιοίκηση είναι μία μεγάλη οικογένεια. Η μεγάλη δύναμη της Αυτοδιοίκησης είστε όλοι εσείς. Εσείς που την υπηρετείτε και όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο στον Α΄, όσο και στο Β΄ Βαθμό.

Ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα αρκετές όμως ανακρίβειες. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στο τέλος. Θέλω να μιλήσω πρώτα για τα θεσμικά.

Εδώ και λίγους μήνες, έχει σταλεί στην ΚΕΔΕ, έχει σταλεί σε όλους τους Δήμους, ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντίστοιχα στην ΕΝΠΕ έχει σταλεί ο Πρότυπος Κανονισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σε λίγες εβδομάδες θα υπογραφεί και η σχετική Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και σας ανακοινώνουμε ότι πολλά από τις πολλές... από τις παρατηρήσεις και τα αιτήματα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, έχουν γίνει ήδη δεκτά.

Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε όμως και για τα σύγχρονα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης. Τα σύγχρονα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη για Πολιτική Προστασία. Και σήμερα ο Υπουργός, σας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Καθώς επίσης και για τη διαμόρφωση ειδικού αποθεματικού. Η άποψή σας, για εμάς έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα.

Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι στα σύγχρονα θέματα που

υπάρχουν, υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία που πρέπει να αναδείξουμε. Την τελευταία 5ετία, 500.000 συμπολίτες μας, νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν και βρήκαν δουλειά και η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 10%. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και ταυτόχρονα, στυλοβάτης στην καθημερινή λειτουργία της Αυτοδιοίκησης ήταν το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 55 – 67.

Ελάτε λοιπόν να κάνουμε έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο για τις σύγχρονες ανάγκες, για τις σύγχρονες απαιτήσεις της Αυτοδιοίκησης και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητας κάθε περιοχής. Διότι άλλες ανάγκες έχει ένας ορεινός Δήμος, άλλες ανάγκες έχει ένας νησιωτικός Δήμος, άλλες ανάγκες έχει μία πρωτεύουσα Νομού.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε για την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων και υποχρεώσεων που έχουμε στη Βουλή. Όποιος Δήμαρχος και σε όποιον Δήμαρχο τον κάλεσα, ό,τι ώρα και να τον κάλεσα, απάντησε αμέσως, για να πάω στη Βουλή να δώσω απαντήσεις σε ερωτήσεις.

Όμως, επειδή σε αυτή την αίθουσα πέρασαν και εκπρόσωποι κομμάτων, θεωρώ ότι το 2024 να βρίσκουμε την Αυτοδιοίκηση και το Δήμο ως βήμα για να κάνουμε κομματική ή ιδεολογική αντιπαράθεση, δεν αξίζει στην Αυτοδιοίκηση που θέλουμε όλοι μαζί να χτίσουμε. Διότι ξέρουμε καλά τον αγώνα που κάνετε.

Κυρίες και κύριοι, το 2023 και το Συνέδριο αυτό, είναι ένα σταυροδρόμι. Ένα σταυροδρόμι να αλλάξουμε πραγματικά πολλά. Ο Νέος Κώδικας, ο Ενιαίος Κώδικας των Δήμων και των Περιφερειών, θα λύσει πραγματικά πολλά προβλήματα.

Ταυτόχρονα, ο αναβαθμισμένος ρόλος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ο εκσυγχρονισμός των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, επίσης θα έρθει να προστεθεί σε αυτή τη μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης.

Πριν από λίγες εβδομάδες ήρθαν στη Βουλή και έγιναν νόμοι του κράτους, δύο σημαντικά νομοσχέδια.

Το πρώτο είναι το θέμα της ενίσχυσης των Δήμων και μέσα σε αυτό ήταν οι 60 δόσεις των οφειλών προς Δήμους. Πριν από λίγες ώρες, ο Υπουργός από αυτό το βήμα σας μίλησε για ένα κέντρο είσπραξης. Και θέλω να σας πω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και στην ατζέντα αυτή όμως, έβαλε μέσα πρωταγωνιστή, την ΚΕΔΕ. Γιατί; Γιατί αυτή τη στιγμή θέλουμε να διεκδικήσουμε τα έσοδα της Αυτοδιοίκησης, να διασφαλίσουμε τα έσοδα της Αυτοδιοίκησης, να ενισχύσουμε τη ρευστότητα της Αυτοδιοίκησης, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους οφείλουν, πρώτον, να μάθουν τι οφείλουν και δεύτερον, να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους σε 60 δόσεις, όπως ψηφίσαμε.

Την ίδια ώρα που σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ οι δόσεις δεν περνούν τις 24, στους Δήμους η κυβέρνησή μας φέρνει ρύθμιση για 60 δόσεις. Αυτή την ώρα δίνει τη δυνατότητα στους ευάλωτους οφειλέτες, που δεν είναι μικρός ο αριθμός, και μην το βλέπετε έτσι απλά, να έχουν διαγραφεί των προσαυξήσεων, που φτάνει ακόμα και το 95%. Η επιτυχία όμως κάθε ρύθμισης, εξαρτάται κυρίως από εσάς. Και σας καλώ και σας προσκαλώ να το δείτε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα της ρυθμίσεως των 60 δόσεων.

Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να μιλήσω για πολλή ώρα. Θα ήθελα όμως να κλείσω, λέγοντας ότι η νέα πρόσθετη ΚΑΠ ήταν μία δέσμευση συγκεκριμένη του Υπουργού των Εσωτερικών. Η νέα ΚΑΠ που δόθηκε, δόθηκε με συγκεκριμένα κριτήρια και σε πολλές των περιπτώσεων έχουμε σημαντικά αποτελέσματα στα οικονομικά των Δήμων. Για παράδειγμα, έχουμε 55 Δήμους που η νέα ΚΑΠ δόθηκε γιατί το 60% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους ξεπερνούσε το 1,2 ή το 1,4 της τακτικής ΚΑΠ.

Άρα, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνησή μας έρχεται εδώ να δει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη ρευστότητά σας ναι ή όχι; Η κυβέρνησή μας έρχεται εδώ, απέναντί σας, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να υλοποιήσει ό,τι δεσμεύτηκε, ναι η όχι;

Και όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στα 6,5 δισεκατομμύρια

έργα των τελευταίων ετών. Και ναι, πρέπει να τρέξετε πιο γρήγορα την υλοποίηση των έργων. Πρέπει τα έργα μας σε κάθε γωνιά της χώρας να ωριμάσουν ακόμη περισσότερο. Και ναι, παραμένει ανοιχτό το θέμα ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, αλλά πρέπει να ωριμάσουν ακόμη περισσότερο τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα.

Κυρίες και κύριοι, αν βγούμε και πάμε μία βόλτα σε μια γειτονιά της όμορφης Ρόδου, και ευχαριστώ Γιώργο Χατζημάρκο που μου θύμισες ένα μέρος της καταγωγής μου, η γιαγιά μου, ναι, ήταν από τη Λίνδο δασκάλα και πραγματικά η Ρόδος για εμένα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, και ρωτήσουμε σε μία γειτονιά ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, όλοι θα απαντήσουν ότι είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Το ζήτημα της ακρίβειας απασχολεί μόνο τους Έλληνες πολίτες; Δεν απασχολεί κανέναν άλλο Ευρωπαίο πολίτη; Ρωτάω.

Και πάμε τώρα στην απάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι διεκδικήσεις του σε επίπεδο κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την αντιμετώπιση των τιμών του φυσικού αερίου και δεκάδες άλλες διεκδικήσεις, δεν ήταν διεκδικήσεις του Πρωθυπουργού...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Υπουργέ, να ολοκληρώνουμε, γιατί έχουμε υπερβεί το χρονοδιάγραμμα του Συνεδρίου.

Β. ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μόλις άκουσες Μητσοτάκης, με διέκοψες.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Υπαινίσσεσαι κάτι, Υπουργέ μου;

Β. ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ήταν μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια; Ναι. Για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, όσοι είναι οικονομολόγοι σε αυτή την αίθουσα – αλλά δεν χρειάζεται να είστε οικονομολόγοι, γιατί όλοι το ζούμε – αντιμετωπίζεται με ένα μέτρο; Όχι. Χρειάζεται πλέγμα μέτρων για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια.

Και πάμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο, και θα κλείσω, για να απαντήσω σε κάποιους που έχουν, έτσι, απορίες.

Είναι δυνατόν να ακούμε σε αίθουσες αυτοδιοικητικών, αυτοδιοικητικών Συνελεύσεων και Συνεδρίων, ότι έστειλε η Ελλάδα μία φρεγάτα, το πιστεύει κανείς αυτό το πράγμα σε αυτή την αίθουσα, και στοιχίζει 500.000 €; Πραγματικά. Αν το λέει κάποιος, να το αποδείξει κιόλας ότι στοιχίζει 500.000. Σας απαντώ λοιπόν ότι καμία σχέση το νούμερο το οποίο ακούμε.

Να το πάμε όμως διαφορετικά. Υπάρχει μία επιχείρηση σε εξέλιξη που λέγεται “ΑΣΠΙΔΕΣ”. Που σε αυτή την επιχείρηση που γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, με κέντρο τη Λάρισα. Έτσι δεν είναι, Δήμαρχε; Με κέντρο τη Λάρισα. Και τι προσπαθούμε να διασφαλίσουμε; Την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Τι σημαίνει ελεύθερη διέλευση των πλοίων; Ελεύθερη διακίνηση αγαθών. Και τι σημαίνει ελεύθερη διακίνηση αγαθών; Ότι θα έχουμε μία ισορροπία στις τιμές. Αν συμβεί το αντίθετο, τι θα έχουμε; Εκτόξευση των τιμών, ακρίβεια, πληθωρισμό, πρόβλημα σε όλα τα νοικοκυριά.

Ε, αυτή την πολιτική υπηρετούμε, της διαφύλαξης των εισοδημάτων και της διαφύλαξης των τιμών προς τα κάτω. Και για αυτό κάνουμε μία μεγάλη πολιτική, την οποία θα υλοποιήσουμε μέχρι το τέλος.

Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στις εργασίες του Συνεδρίου.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Εσωτερικών για τη μαχητικότητά του και για το πάθος του.

Και πριν καλέσουμε τον κύριο Σακούτη, να πω για τους Συνέδρους ότι όσοι δεν έχουν διαπιστευτεί, να περάσουν στη Γραμματεία να κάνουν τη διαπίστευση τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Και δεύτερον είναι ότι μέσα στο φάκελο έχετε ένα έντυπο το οποίο αφορά την παρέμβασή σας. Οι παρεμβάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Ή θα αφορά την Ολομέλεια του Σαββάτου, που θα το σημειώνετε πάνω, ή κάποια από τις επτά Θεματικές που θα

έχουμε αύριο το πρωί. Όλα αυτά στη Γραμματεία και στις Γραμματείες του Συνεδρίου, για να μπορείτε αύριο να πάρετε το λόγο στις Θεματικές, είτε στην Ολομέλεια.

Καλούμε στο βήμα το Νίκο τον Σακούτη, από το ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ, για 5 λεπτά.

Και μετά ξεκινούμε με τις ΠΕΔ.

Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ: Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι.

Το σύνθημα του Συνεδρίου μας είναι: Επανεκκίνηση, Ισχυροί Δήμοι, Κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που μπαίνει, είναι ότι στις σημερινές συνθήκες, όσο καλές προθέσεις και αν έχουμε, αν έχουν οι αιρετοί, αν μπορούν οι Δήμοι να είναι κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη, σε συνθήκες, για εμάς, στρεβλής καπιταλιστικής ανάπτυξης, μνημονιακών υποχρεώσεων, όπως ακούστηκε άλλωστε και από τον Υπουργό τον κύριο Λιβάνιο, και αν μπορούν στοιχειωδώς να παίξουν το ρόλο τους. Σε αυτό θα πρέπει να δώσει απαντήσεις με τις αποφάσεις της και το Συνέδριό μας.

Ο κοινός παρονομαστής των διαπιστώσεων και από την πλειοψηφούσα παράταξη, και από όλους μας, είναι η έλλειψη πόρων, η έλλειψη μόνιμου προσωπικού, θεσμικής ασφυξίας, για εμάς στην πράξη έχουν καταργηθεί τα άρθρα 101 και 102 του συντάγματος...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Παρακαλώ, συνάδελφοι...

Νίκο, ένα λεπτό.

Παρακαλώ τους συναδέλφους ή να καθίσουν στις θέσεις ή να κινηθούν έξω από την αίθουσα. Υπάρχει ομιλητής στο βήμα. Παρακαλώ.

Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ: Αλλά και αιφνιδιασμών, όπως είπε ο Πρόεδρος ο κύριος Κυρίζογλου, δηλαδή κοινώς καπέλα τα οποία μας έρχονται μέσα από τα διάφορα νομοσχέδια.

Όσον αφορά τα οικονομικά, επειδή οι Υπουργοί τοποθετήθηκαν και το έχουμε ακούσει και στις προσυνεδριακές

διαδικασίες, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Ν.3852/2010 προέβλεπε από τα χρήματα των φορολογουμένων του ελληνικού λαού, των πολιτών, να έχει μερίδιο η Αυτοδιοίκηση. Δεν είναι χρήματα που παίρνει η κυβέρνηση και ανάλογα με ρόλο Αγίου Βασίλη κάθε φορά, μπορεί να μοιράζει ο κάθε Υπουργός.

Και μάλιστα, ακούσαμε σήμερα και από τον Υπουργό να λέει ότι ο νόμος 3852 δεν μπορεί ποτέ να εφαρμοστεί από εδώ και μπρος, γιατί υπάρχουν τα μεσοπρόθεσμα. Εμείς σε όλα τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε για το ρόλο των μεσοπρόθεσμων και η πραγματικότητα είναι ότι οι μνημονιακές υποχρεώσεις από, υποτίθεται, τα μνημόνια που έχουν καταργηθεί, μας πάνε μέχρι το 2060.

Ωστόσο όμως, η δεύτερη γενιά παρακρατηθέντων, που με τα απολογιστικά στοιχεία της ΚΕΔΕ ξεπερνάει τα 40 δις, δεν μπορεί να διαγραφούν με μια μονοκονδυλιά και να παραιτηθούμε εμείς από αυτά. Ούτε μπορούμε να παραιτηθούμε έτσι απλά από την εφαρμογή του νόμου 3852. Ποιος θα εγγυηθεί αν αύριο ένας άλλος νόμος, παίρνοντας υπόψη – εντός εισαγωγικών – με ρεαλισμό τη σημερινή πραγματικότητα, δεν θα καταργηθεί από ένα επόμενο μεσοπρόθεσμο, εάν οι οικονομικές συνθήκες είναι διαφορετικές;

Άρα το θέμα της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, των άρθρων δηλαδή 101 και 102 του συντάγματος, είναι στο τραπέζι. Το οποίο είναι μία από τις βασικές διεκδικήσεις μας. Ξέρουμε ότι ο συσχετισμός δυνάμεων μπορεί να μην ευνοεί. Ωστόσο δεν μπορεί να μην είναι μία από τις κόκκινες γραμμές η εφαρμογή των νόμων που ουσιαστικά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ψηφίσει.

Δυο λόγια, επειδή ακούστηκαν αρκετά πράγματα, για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Μπορεί χρήματα, όπως είχε πει πριν 3 χρόνια ο κύριος Σκυλακάκης, να υπερβαίνουν τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο μας είχε πει και κάτι τότε. Να το θυμόμαστε. Τα 43 δις θα πήγαιναν κατευθείαν στους ιδιώτες, γιατί

έτσι θεωρούσε η κυβέρνηση ότι πρέπει να κινηθεί η οικονομία. Ωστόσο όμως είναι αλήθεια ότι τρεις διαφορετικές Διοικήσεις της ΚΕΔΕ είχαν ζητήσει να έχουν μερίδιο και από το ΕΣΠΑ, ώστε να έχουν ξεχωριστή διαχείριση οι Δήμοι, και από το Ταμείο Ανάκαμψης, και με διάφορα προσχήματα αυτά τα αιτήματα απορρίφθηκαν.

Άρα, όταν ακούμε τη διαπίστωση ότι το κράτος δεν αγαπά την Αυτοδιοίκηση, για εμάς είναι κάτι βαθύτερο. Εμείς θεωρούμε ότι ο ρόλος που της προορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση, όσον αφορά και τον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης, διαρκώς ενισχύεται ως το μακρύ χέρι του κράτους, εφαρμόζονται και αντιλαϊκές πολιτικές. Αναφέρθηκαν αρκετά παραδείγματα σήμερα, δεν θέλω να τα επαναλάβω.

Ωστόσο, με έκπληξη στην παρουσίαση που έκανε ο κύριος Λιβάνιος πριν, με τις προτάσεις του, σε κάτι ψιλά γράμματα είδαμε και κάτι καινούργιο. Το οποίο ακούμε τα τελευταία χρόνια ότι εφόσον οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, πρέπει να βρουν και τους δικούς τους πόρους. Η πρότασή του είναι να περάσει, να διευρυνθεί η ανταποδοτικότητα και στο Πράσινο, δεν θυμάμαι, δεν συγκράτησα το δεύτερο, αλλά και στην προστασία των αδέσποτων. Δηλαδή, μία αρμοδιότητα που δόθηκε στους Δήμους, τα αδέσποτα, χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό, τώρα η πρόταση είναι να περάσει ως ανταποδοτική υπηρεσία. Ας το δούμε αυτό και με άλλα πράγματα τα οποία ακούσαμε στο προηγούμενο διάστημα, τα οποία δεν μπορούμε να τα προσπεράσουμε.

Δηλαδή πριν μία εβδομάδα, στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής, ο κύριος Βορίδης είπε το εξής. Μίλησε και αυτός για λιγότερο κράτος. Πώς όμως; Είπε ότι εμείς, ως κυβέρνηση, ως Βουλή, θα πρέπει να νομοθετούμε, αυτό είναι το επιτελικό κράτος, θα πρέπει να βάζουμε το κανονιστικό πλαίσιο και να εποπτεύουμε. Και μάλιστα εσείς, επειδή δεν μπορείτε να ασκήσετε όλες τις αρμοδιότητες, θα κάνετε χώρο στην αγορά. Ήταν σαφέστατος στο πλαίσιο το οποίο έβαλε. Και μάλιστα κάλεσε να ανοίξει μια μεγάλη

ιδεολογικοπολιτική συζήτηση. Βεβαίως ο Πρόεδρος έμμεσα απάντησε, ωστόσο είναι κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος που ανοίγει και βάζει μια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή, στον περιορισμό ουσιαστικά και της παρέμβασης της Κεντρικής Διοίκησης, και των Δήμων, και χώρο ουσιαστικά στην αγορά. Δηλαδή στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

Εδώ θα πρέπει να κρατήσουμε το εξής. Ότι έχουμε μια σωρεία παραδειγμάτων όπου οι Δήμοι παρακάμπτονται όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Με τις λεγόμενες μεγάλες επενδύσεις. Είτε δηλαδή (...) δαπάνες, που πολλές φορές υπονομεύουν την υγεία των πολιτών, επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά και την οικονομική μας κατάσταση. Παραδείγματα αρκετά. Θα αρκεστώ σε δύο.

Το πρώτο έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματά μας και μας ταλανίζει τουλάχιστον δεκαετίες, θα λέγαμε. Ας πάρουμε παράδειγμα τη μεγαλύτερη Περιφέρεια, την Αττική. Μα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις, εντός εισαγωγικών, χωρίς να ερωτηθούν βέβαια οι Δήμοι και πολύ περισσότερο οι πολίτες, εκατοντάδων εκατομμυρίων, χωρίς να υπάρχει ούτε Περιφερειακός Σχεδιασμός. Άρα πώς γίνονται τα έργα; Ποιο είναι το νομιμοποιητικό πλαίσιο πάνω στα οποία γίνονται αυτά τα έργα; Και μάλιστα με διαδικασίες fast track.

Τελευταίο παράδειγμα, επειδή ακούμε και για μείωση των απορριμμάτων όσον αφορά την ταφή, παραδόθηκε στον ΕΔΣΝΑ μελέτη 7,5 εκατομμυρίων ευρώ σε μελετητή, για να βρει καινούργιο χώρο για να δημιουργηθεί νέος ΧΥΤΑ. Που όμως θα είναι χωρητικότητας 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων με την προϋπόθεση ότι μπορεί να είναι και ακόμα 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Και μάλιστα διάρκειας, στον μελετητή, για 4 συν 6, 10 χρόνια. Δηλαδή θα έχουμε μια γιγάντια χωματερή 20 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων; Αυτή ήταν η παραγγελία, έχει παραδοθεί η μελέτη.

Και λέμε εμείς, το γνώριζε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ; Το γνώριζε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις, επαναλαμβάνω, και πώς δαπανιούνται αυτά τα χρήματα;

Δεύτερο παράδειγμα.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Νίκο, αν μπορείς...

Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ: Τελειώνω. Δεύτερο παράδειγμα έχει να κάνει με αυτά που ακούσαμε όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια και κυρίως πώς παίρνονται οι τιμές στα τιμολόγια ρεύματος. Πληρώνουμε από τα ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος, αυτό είναι γεγονός, και βέβαια εδώ έχουμε το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να είναι και δικό μας το αίτημα η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Τελειώνοντας, κατά τη γνώμη μας το Συνέδριο, πέρα από το ότι θα ασχοληθεί διεξοδικά μέσα από τις Θεματικές συνεδριάσεις, ωστόσο το ζήτημα είναι ποιο είναι το πλαίσιο... πέρα από το ποιο είναι το πλαίσιο διεκδίκησης, που μπορεί να συμφωνήσουμε στα βασικά του σημεία, αλλά κυρίως τα βήματα διεκδίκησης. Όσο οι κινήσεις της ΚΕΔΕ εξαντλούνται στα Συνέδρια, συνεδριάσεις, συναντήσεις, θα είμαστε νομίζω στα ίδια και χειρότερα.

Εδώ πρέπει να φύγουμε από το Συνέδριο με συγκεκριμένα βήματα διεκδίκησης και αγώνα για το επόμενο διάστημα, για να έχουμε καλύτερες μέρες και ουσιαστικά να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε αυτά που λέει το σύνθημα.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

Παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, όσοι είναι όρθιοι εκεί στο διάδρομο, ή να καθίσουν, για να συνεχίσουμε ομαλώς το Συνέδριο, ή να βγουν έξω από την αίθουσα, για τις selfies και για τα υπόλοιπα επικοινωνιακά, για να ξεκινήσουμε τώρα με τους καλούς συναδέλφους τους Προέδρους των ΠΕΔ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Γαλασίου και

Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.

Και μετά θα μας επιτρέψετε μία εξαίρεση, να ακολουθήσει ο κύριος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, διότι πρέπει να πετάξει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, στην Κρήτη, αύριο το πρωί έχει τα Ελευθέρια της πόλεώς του και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκεί, που έφυγε πριν από αρκετές ώρες από εδώ, η κυρία Πρόεδρος.

Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε.

Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, συνάδελφοι και συνεργάτες στην Αυτοδιοίκηση.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, ένα μεγάλο μπράβο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και βέβαια στον Πρόεδρο, το φίλο Λάζαρο Κυρίζογλου, για τη για άλλη μία φορά άψογη διοργάνωση του φετινού Συνεδρίου.

Και ένα μεγάλο ευχαριστώ ιδίως στους φίλους μας εδώ στη Ρόδο, για τη φιλοξενία στο πανέμορφο νησί τους.

Είναι πολύ όμορφο να βρισκόμαστε όλοι μαζί οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης. Αλλά είναι και πάρα πολύ ουσιαστικό. Το βρίσκω εξαιρετικά χρήσιμο κάθε φορά που συναντιόμαστε στην ΠΕΔΑ με τους συναδέλφους της Αττικής.

Αλλά είναι ακόμη περισσότερο χρήσιμο όταν βρισκόμαστε εδώ στην ΚΕΔΕ, με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις και με Δήμους που εκ πρώτης όψεως έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους δικούς μας Δήμους. Και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη δύναμη της ΚΕΔΕ, αλλά και η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει. Ότι μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας βοηθά να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Από τους μεγαλύτερους σε μέγεθος και τους πιο πυκνοκατοικημένους Δήμους της χώρας, έως Δήμους της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών.

Βέβαια ο κάθε Δήμος έχει τα δικά του προβλήματα. Κάποια

κοινά με τους άλλους και κάποια μοναδικά. Γνωρίζουμε όμως όλοι στην Αυτοδιοίκηση ότι όταν κάτι χτυπήσει την πόρτα του διπλανού, σίγουρα θα έρθει η ώρα να χτυπήσει και τη δική μας πόρτα.

Με αυτή τη λογική λειτουργούμε αυτά τα χρόνια στην ΠΕΔΑ, αυτή τη νοοτροπία βλέπω ότι αναπτύσσουμε όλο και περισσότερο και στην ΚΕΔΕ. Να στεκόμαστε όλοι αλληλέγγυοι, να βοηθάμε τον συνάδελφο, να φεύγουμε μακριά από τις κομματικές ταμπέλες και να μη βάζουμε κάτω από το χαλάκι τα προβλήματα του άλλου, επειδή απλώς έτυχε να μην είναι δικά μας.

Μπορεί όλοι να έχουμε διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες, όμως στο τέλος της ημέρας πρέπει να βάλουμε κάτω και να βρούμε πολιτικές σύγκλισης που να δουλεύουν για όλους. Πολιτικές που χρειαζόμαστε για την καλύτερη διοίκηση των Δήμων μας, για να κάνουμε πιο αποτελεσματική δουλειά για τους συμπολίτες μας.

Το έχω πει πάρα πολλές φορές και γίνομαι κουραστικός, αλλά μου έχει γίνει βίωμα και κάθε μέρα που περνάει το πιστεύω και πιο βαθιά. Χωρίς Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει κράτος. Γιατί στα πάντα, από τα πιο απλά ζητήματα της καθημερινότητας, μέχρι και τις μεγαλύτερες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια, η πρώτη επαφή του πολίτη με το κράτος γίνεται μέσα από την Αυτοδιοίκηση. Το πρώτο χέρι βοήθειας που προσφέρεται στους πολίτες και ιδίως όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι από το Δήμο τους.

Και τελικά εμείς οι Δήμαρχοι βρισκόμαστε 365 μέρες το χρόνο με σηκωμένα τα μανίκια. Εργαζόμαστε σκληρά και μέσα στο χρόνο καλούμαστε να κάνουμε στην πράξη πολλές άλλες δουλειές εκτός του Δημάρχου. Το έχουμε ξαναπεί εξάλλου. Γινόμαστε πυροσβέστες, γινόμαστε λογιστές, γινόμαστε εργάτες, ψυχολόγοι, νομοθέτες, νοσοκόμες. Γιατί κακά τα ψέματα, κανείς άλλος εκτός από εμάς, δεν ξέρει πώς λειτουργεί η πόλη μας. Και μετά από όλο αυτό τον κύκλο, είμαστε και Δήμαρχοι.

Για αυτό είναι και υποχρέωση του κεντρικού κράτους...

Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Και πρέπει να επισημάνω, πραγματικά, ότι στα 25 χρόνια που είμαι στην Αυτοδιοίκηση, πρώτη φορά Υπουργός... Υπουργοί μάλλον, κάθονται να ακούσουν όλες τις απόψεις που εκφράζονται μέσα στο Συνέδριο.

Πριν λίγες μέρες στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τέσσερις Υπουργούς κοντά μας. Και τους είπαμε ότι ναι, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει και θετικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέσα από τις δικές μας προτάσεις, αποκατέστησε τη δυνατότητα να διοικούμε αποτελεσματικά τους Δήμους μας. Επανέφερε την ενισχυμένη αναλογική στις εκλογές, μας βοήθησε να ωριμάζουμε πολύ πιο γρήγορα τα έργα μας, φτιάξαμε τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς μας, αλλά και μας έδωσε νέες δυνατότητες για σημαντικά έργα, με χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το Ταμείο "Αντώνης Τρίτσης" και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τους είπαμε όμως, ότι αυτή η κυβέρνηση που έχει κάνει αυτά τα σημαντικά τα οποία αντικειμενικά τα αναγνωρίζουμε, πρέπει πλέον να καταλάβει πως όπως είναι τα πράγματα, σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή της. Γιατί πολύ απλά, όταν μαζεύονται όλο και περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά δεν συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό, είναι επόμενο πως όλο και περισσότεροι Δήμοι, πολύ απλά, δεν τα βγάζουν πέρα.

Δεν τα λέμε για να γκρινιάξουμε, τα λέμε γιατί έτσι είναι. Και επειδή αποτελεί αρχή μου ότι η κριτική πρέπει πάντα να συνοδεύεται και από προτάσεις, εδώ και πολλούς μήνες οι Θεματικές Επιτροπές της ΠΕΔΑ έχουν κάνει μια πολύ συστηματική δουλειά για να καταγράψουν τις προτάσεις μας για το σήμερα και το αύριο της Αυτοδιοίκησης.

Όπως θα δείτε, οι περισσότερες είναι σκέψεις που όλοι μας μπορεί να έχουμε κάνει ή να έχουμε συζητήσει. Τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσουμε όλοι μαζί για να γίνουν πραγματικότητα. Τις

προτάσεις αυτές της ΠΕΔΑ θα τις καταθέσω στο σύνολό τους εδώ στο Συνέδριό μας. Επιτρέψτε μου όμως να σας αναφέρω και τώρα ορισμένες από αυτές, και πώς απαντούν σε κάποια από τα πιο σημαντικά προβλήματα που λίγο – πολύ όλοι μας αντιμετωπίζουμε.

Πρώτα από όλα τα οικονομικά μας. Εδώ που έχουμε φτάσει και με όλες τις αρμοδιότητες που έχουμε πάρει στις πλάτες μας, οι περισσότεροι Δήμοι μας και ιδιαίτερα, επιτρέψτε μου να πω, οι Δήμοι της Αττικής, ασφυκτιούν οικονομικά. Πολλοί συνάδελφοι έρχονται και μου λένε, Γιώργο, νιώθω πως έχω στα χέρια μου μια βόμβα, τον προϋπολογισμό του Δήμου, και δεν ξέρω πότε θα σκάσει. Κάθε φορά που τα λέω αυτά σε κάποιο μέλος της κυβέρνησης, για να μη νομίζει κανείς ότι λέμε λόγια του αέρα, στέκομαι σε συγκεκριμένους ορισμένους παράγοντες που έχουν επιβαρύνει σημαντικά, για να μην πω δραματικά, τα οικονομικά των Δήμων.

Το πρόβλημα των ΚΑΠ. Θετικό, κύριε Υπουργέ, η μία δόση, αλλά θα ήθελα να σας πω, δώστε μας δύο δόσεις, από την αρχή, να τελειώνουμε, γιατί θα βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να μας δώσετε και άλλη έκτακτη. Δεν βγαίνουμε, κύριε Υπουργέ.

Σας κουράζω με τα οικονομικά ζητήματα, αλλά τα οικονομικά ζητήματα αποτελούν ίσως τα πλέον κρίσιμα. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Οι Δήμοι πρέπει να στηριχτούν ώστε να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Οι προτάσεις της ΠΕΔΑ είναι συγκεκριμένες και μελετημένες. Για τις ΚΑΠ, είπαμε.

Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, για κοινωνικές δομές, έργα υποδομών, Πολιτική Προστασία, σχολεία.

Κύριε Υπουργέ, δεν άκουσα πουθενά ότι για το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” θα είναι διαχειριστές οι Δήμοι.

Ενίσχυση της χρηματοδότησης των σχολείων. Να καλύψουμε το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τους μισθούς των καθαριστριών.

Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε τις 60 δόσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν ψηφίστηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όπως εμείς ζητούσαμε.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καλύπτει μόνο το 1% των οφειλετών. Οι άνθρωποι αυτοί, μιλάμε για ευάλωτα νοικοκυριά και δεν μιλάμε για τις επιχειρήσεις...

Μιλάμε για ευάλωτα νοικοκυριά. Με όλο το σεβασμό σας λέω, αν το δείτε στην πράξη, αυτό δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και στις οφειλές που έχουμε.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ είμαστε όλοι, το έχουμε διαβάσει. Είναι ένα θέμα που μας έκαιγε και πραγματικά δεν ανταποκρίνεται έτσι όπως έχει τεθεί.

Νομοθετική πρωτοβουλία για τον ορισμό ανώτατου επιτοκίου δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και επιμήκυνση του χρόνου εξυπηρέτησης των δανείων.

Πέρα από αυτές τις θέσεις, έχουμε προετοιμάσει και μια σειρά από επιμέρους προτάσεις για ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Αλλά δεν έχω χρόνο τώρα να σας τα αναφέρω ένα προς ένα.

Υποστελέχωση. Το συζητάμε εδώ και 25 χρόνια που είμαι στην Αυτοδιοίκηση. Οι προτάσεις μας στην ΠΕΔΑ, ενδεικτικά. Απαραίτητη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε θέσεις Καθαριότητας και Πρασίνου. Επιτάχυνση διαδικασιών ΑΣΕΠ. Πολύ θετικό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα. Περιμένουμε τα αποτελέσματά του.

Είχαμε στις προτάσεις μας και την επαναφορά του προγράμματος προσλήψεων στις ηλικίες 55 – 67. Στη συνάντησή μας στη Γενική Συνέλευση, ο Υπουργός ο κύριος Χατζηδάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά του προγράμματος το 2025. Το 2025 βέβαια, ξεκινάει από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Ευελπιστούμε για την επαναφορά του προγράμματος από την αρχή του χρόνου.

Θα το πω για άλλη μία φορά. Δεν έχω δυστυχώς στη διάθεσή μου το χρόνο να σας αναπτύξω όλες μας τις προτάσεις ως ΠΕΔΑ.

Είναι μια σειρά από θέσεις που επεξεργάστηκαν οι Θεματικές Επιτροπές, όχι μόνο για τα οικονομικά και τη στελέχωση του προσωπικού μας, αλλά και για άλλα θεσμικά ζητήματα των Δήμων, για το περιβάλλον, την καθαριότητα, τις υποδομές, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κοινωνική πολιτική, τον τουρισμό, την ισότητα, την παιδεία και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Τον εθελοντισμό και την Πολιτική Προστασία.

Στέκομαι μόνο λίγο στο τελευταίο. Όσοι με γνωρίζετε καλύτερα, ξέρετε πως είμαι άνθρωπος που προτιμά πάντα να στέκεται στη θετική όψη των πραγμάτων. Όμως συναντήσεις σαν τη σημερινή, δεν τις κάνουμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας και να λέμε τι ωραία που τα καταφέρνουμε. Τις κάνουμε για να βάζουμε κάτω τα προβλήματα και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Ας συζητήσουμε και τις πυρκαγιές και την Πολιτική Προστασία. Και ας βρούμε λύση, πριν έρθει το επόμενο καλοκαίρι.

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι για τελευταία φορά. Δεν τις φοβόμαστε τις επιπλέον αρμοδιότητες. Το αντίθετο, τις καλωσορίζουμε. Το θέλουμε όλοι μας. Και το κυριότερο, το θέλουν και οι πολίτες να αναλαμβάνουμε περισσότερες αρμοδιότητες οι Δήμοι. Γιατί μας νιώθουν πιο κοντά τους από το απόμακρο και απρόσωπο κράτος. Και ξέρουν πως μπορούμε να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί.

Όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά, κάνουμε την ωραιότερη δουλειά στον κόσμο. Όμως για να τα καταφέρουμε, χρειαζόμαστε και τα κατάλληλα εργαλεία. Δώστε μας όσες αρμοδιότητες θέλετε. Αρκεί μαζί να μας εξασφαλίσετε και τους ανάλογους πόρους. Τότε δεν είναι για εμάς βάρος. Είναι ευκαιρία να κάνουμε έργο.

Πολιτική βούληση χρειάζεται, για να υποστηριχτεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση με πράξεις. Όχι επειδή φυσικά το λέει ο Μαρκόπουλος ή ο Λιβάνιος. Αλλά επειδή είναι αυτό ακριβώς που χρειάζονται οι τοπικές μας κοινωνίες. Αυτό ακριβώς που χρειάζονται οι πολίτες.

Θέσαμε σαν ΠΕΔΑ αρκετά ζητήματα. Είναι από αυτά που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν. Θα περιμένουμε με μεγάλο

ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις θέσεις των συναδέλφων. Και είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις και να διεκδικήσουμε την υλοποίησή τους.

Και να ξέρετε πως όλοι εμείς στην ΠΕΔΑ είμαστε ανοιχτοί σε κάθε μορφή συνεργασίας που μπορεί να ζητήσει... να επιλύσει προβλήματα που προκύπτουν. Και αυτό το λέω και το εννοώ. Μας γνωρίζετε όλους και ξέρετε ότι ο στόχος μας είναι να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Γιατί τα έργα μένουν και τα λόγια πετάνε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Γιώργο.

Θα συνεχίσουμε με αυτή τη μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Ο Γιώργος ο Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου, Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης.

Γιώργη, ο λόγος σε εσένα.

Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Γενικοί Γραμματείς. Ευχαριστώ καταρχήν για την κατανόηση, επειδή αύριο έχουμε τα Αρκάδια, όχι τα Ελευθέρια, και θα είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, οπότε και εγώ πρέπει να αποχωρήσω. Θα είναι ίσως η πρώτη φορά που δεν παρακολουθώ όλες τις συνεδριάσεις από την αρχή μέχρι τέλους, αλλά υπάρχει λόγος.

Ακούσαμε εξαιρετικά πράγματα και νομίζω ότι από την εισήγηση του Προέδρου μέχρι τις τοποθετήσεις των συναδέλφων αυτοδιοικητικών, έχει κατανοηθεί ακριβώς τι χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση.

Εγώ θα έλεγα ότι εκτός από τα χρήματα, χρειάζεται τον προσήκοντα σεβασμό και την κατανόηση του ρόλου της, και είναι πολύ ευχάριστο που και ο Υπουργός, αλλά και ο Υφυπουργός, έχει θητεύσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όπως και ο Γενικός Γραμματέας. Και νομίζω ότι είναι μια καλή συνταγή για να

συνεννοηθούμε.

Το ότι είναι συνταγματική επιταγή να έχουμε εξασφαλίσει τη λειτουργική και οικονομική αυτάρκεια των Δήμων, δεν πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, αλλά δεν πρέπει και να το ξεχνάνε οι κυβερνώντες, γιατί εγώ, και επιτρέψτε μου να κάνω μια υπέρβαση, ακούγοντας τα αποτελέσματα τα εκλογικά της Αμερικής και τις εξηγήσεις των πολιτικών αναλυτών, ότι όλα ήταν αιτία της ακρίβειας, εγώ θα πω ότι όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίζουν πάρα πολύ σαν πολιτικό σύστημα, όλων των επιπέδων. Λέγεται αντισυστημικότητα. Λέγεται ότι αυτή τη στιγμή η μισή κοινωνία είναι παροπλισμένη, δεν συμμετέχει στα κοινά, δεν την ενδιαφέρουν ποιοι την κυβερνούν, δεν τους ενδιαφέρει τι λέμε εμείς στα Συνέδριά μας, στη Βουλή, πουθενά. Γιατί θεωρούν ότι δεν μιλάμε για αυτούς, και δίνουμε το δικαίωμα στον οποιονδήποτε λαϊκιστή, και εδώ ενώνονται πλέον όλα τα ακροφύσια και εκ δεξιών, και εξ αριστερών, να δημιουργούν ένα πλέγμα και μια κατάσταση ασφυκτική, που μέσα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να νιώθουμε πολλές φορές ότι είμαστε προδότες του τόπου μας, ότι δεν τιμούμε την ψήφο και την προτίμηση των πολιτών μας. Και αυτό οφείλεται στο ότι πολλές φορές σχεδιάζουμε πράγματα οποία είναι οφθαλμοφανώς αντίθετα προς το κοινό συμφέρον. Και αυτό αφορά και την Αυτοδιοίκηση.

Στην προκείμενη περίπτωση τρία είναι τα πράγματα τα οποία ο πολίτης τα εισπράττει δι' ημών, κύριε Υπουργέ, με έναν τρόπο πολύ βάνουσο. Είναι η ενέργεια, δηλαδή μέσω των δημοτικών τελών, είναι τα απορρίμματα, πάλι μέσω των δημοτικών τελών, και είναι και τα ίδια τα απορρίμματα στους τόπους που τα διοχετεύουμε, είτε ως ΜΕΑ, είτε ως ΧΥΤΑ.

Έχετε αναλογιστεί ότι αυτά τα πράγματα έχουν υπερδιογκωθεί σαν κόστη; Έχετε σκεφτεί ότι οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ έχουν καταρρεύσει λόγω των ενεργειακών υπερτιμολογήσεων; Και αν μιλάμε ότι υπερ... φορολογούμε μάλλον, τα υπερκέρδη, το

πρόβλημα είναι γιατί αφήνουμε να δημιουργούνται. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά επωμίζονται αυτά τα κόστη; Δεν είναι πρωτίστως οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ; Δεν είμαστε εμείς που αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαστε υπό το βάρος ενός τεράστιο χρέους που υπάρχει στους πάροχους της ενέργειας, που εν γνώση μας ξέρουμε ότι υπερτιμολογούν, και όμως έχουμε τη μεταχείριση ενός κοινού καταναλωτή.

Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ νομίζω, και χαίρομαι, Υπουργέ, που σήμερα είδα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται, και ελπίζουμε να τιμολογήσει και να (...) την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που λέγεται καταστατικός χάρτης Αυτοδιοίκησης, όπου σπεύδω να πω, και νομίζω ότι μάλλον δεν το είπατε γιατί δεν είχατε πολύ χρόνο, εκεί πρέπει να ενταχθεί η μεταρρύθμιση των ΔΕΥΑ, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το αρμόδιο Υπουργείο. Το Υπουργείο Ενέργειας δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Το Υπουργείο Ενέργειας θα έπρεπε να μας προστατέψει από τις υπερτιμολογήσεις. Θα έπρεπε να κάνει ρυθμίσεις στο θέμα της ενέργειας. Θα έπρεπε να μας δώσει ενεργειακό χώρο για να αποκτήσουμε αυτάρκεια. Θα έπρεπε έτσι λοιπόν να κινηθούμε, ώστε να μην νιώθουμε ότι, ξέρετε, κάποιοι έχουν δεσμεύσει το χώρο, εγώ θα σας μιλήσω σαν ΠΕΔ Κρήτης. Στην Κρήτη η κατανάλωση που... απαιτεί μάλλον η κατανάλωση που αυτή τη στιγμή έχουμε, γύρω στα 850 Μεγαβάτ. Έχουν δοθεί ήδη 2.500 Μεγαβάτ άδειες. Πόσα από αυτά έχουν υλοποιηθεί; Ελαχιστότατα. Πόσα θα υλοποιηθούν; Περίπου τίποτα. Γιατί; Γιατί υπάρχει και τοπική αντίδραση, πολλές φορές δικαιολογημένη, άλλες φορές μη δικαιολογημένη, αλλά όμως για φανταστείτε σε αυτή την ιστορία συμμετοχο την Αυτοδιοίκηση. Θα είχαμε αυτές τις αντιδράσεις; Δεν θα μπορούσαμε έτσι πραγματικά να έχουμε περάσει ένα πολύ κακό ποσοστό συμμετοχής που έχουμε στις ΑΠΕ, είμαστε μόλις στο 23% στην Κρήτη, να είμαστε και εμείς στο 60%; Να έχουμε φτηνότερη ενέργεια, να έχουμε φροντίσει τα ευάλωτα νοικοκυριά, να μην έχουν

καταρρεύσει οι ΔΕΥΑ. Γιατί, και επιτρέψτε μου να μιλήσω για αυτό ιδιαίτερα, μια που είμαι Πρόεδρος και στην ΕΔΕΥΑ, ότι... καταρχήν στην ΠΕΔ αποφασίσαμε να γίνουν επεξεργασμένες τοποθετήσεις από όλους τους Δημάρχους του νησιού, ο καθένας έχει πάρει το δικό του τομέα, γιατί ξέρετε, κάνουμε πολύ μεγάλη χάρη και απλώνουμε τον τραχανά σε όλα τα θέματα. Σήμερα εδώ στο Συνέδριο αν με ρωτούσατε εμένα, θα έπρεπε να μιλήσουμε για τρία πράγματα, που έχουν άμεση σχέση με τον πολίτη. Είναι τα απορρίμματα, όπου εκεί με τους ΦΟΔΣΑ δεν έγινε επιτυχημένη επιλογή, είναι τα νερά, όπου πάει να γίνει απορρύθμιση αντί για μεταρρύθμιση, και μάλιστα με μια πολιτική του διαίρει και βασίλευε, που δεν είναι σωστό, και θα τα πω καλύτερα την Πέμπτη στη Συνέλευση την έκτακτη που έχουμε στο ΤΙΤΑΝΙΑ, γιατί πρέπει να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους, και στην ενέργεια, όπως είπα και προηγουμένως.

Το θέμα της Αυτοδιοίκησης δεν είναι, κύριοι Υπουργοί, πάντα ποσοτικό, είναι ποιοτικό, και χαίρομαι που και αυτό το βάλατε μέσα στα θέματα, τις θεμελιώδεις αρχές του νέου καταστατικού χάρτη. Μιλάτε για την ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτή η ποιότητα επικοινωνίας όμως δεν γίνεται ούτε με διαλόγους κωφών, ούτε με παράλληλους μονολόγους. Γίνεται μόνο με ουσιαστική διαβούλευση, με τιμολόγηση του κάθε τι που λέμε. Δεν μπορεί ο καθένας να μιλάει για εμάς, εννοεί αγνοεί στοιχειώδη πράγματα. Δεν μπορεί... Γιατί άκουσα ότι θα κάνετε και μια πλατφόρμα για την εισπραξιμότητα. Ε θα το πω το αστείο. Αν δυσκολεύεστε πώς να εισπράτουμε τα λεφτά, φωνάξτε την ΕΥΔΑΠ Νήσων, γιατί αυτή έχει εξουσιοδοτήσει το σχέδιο που έχει διαρρεύσει από το Υπουργείο Ενέργειας να εισπράττει για λογαριασμό μας αν δεν έχουμε λείει 85% επίπεδο εισπραξιμότητας. Επί ποιών τιμολογίων; Επί αυτά που βάζουμε τον Πρωθυπουργό να λείει την ανακρίβεια ότι οι αυξήσεις του νερού θα είναι τιμαριθμικές; Πώς θα είναι τιμαριθμικές όταν το ενεργειακό

κόστος είναι από 80 έως 180% αυξημένο στις ΔΕΥΑ, αναλόγως την περιοχή και αναλόγως των γεωτρήσεων; Το ότι παίρνει η ΕΥΔΑΠ το νερό με κρατική σύμβαση 0,78 €, ακούστε, ούτε καν μηδέν κόμμα ένα, 0,78, και κοστίζει στο Δήμαρχο Αγαθονησίου, που πραγματικά είπα χθες με το μυαλό μου, δικαιούμαι εγώ ερχόμενος από την Κρήτη να μιλήσω για προβλήματα, όταν δίπλα μου έχω τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, του Καστελόριζου, των νησιών εδώ τις ακριτικής και άγονης γραμμής, που λείπει ο κύριος Τζιτζικώστας, αλλά πρέπει να δει μήπως αυτές οι λεγόμενες εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πράσινη ενέργεια στα πλοία, φτάσει στο σημείο να ακυρώσει την πρωτοβουλία που οι νησιώτες είχαν φτιάξει πριν 35 χρόνια για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτές οι εταιρείες λαϊκής βάσης τα θηρία του εφοπλισμού. Για να είμαστε εξηγημένοι. Θα μου πείτε τι είσαι εδώ; Πραγματικά η νησιωτική Ελλάδα, είναι η Ελλάδα που πρέπει όλοι να προστατεύουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι και συνοριοφύλακες. Είναι οι μόνιμες φρεγάτες στο Αιγαίο Πέλαγος, και δεν μπορεί λοιπόν αυτό το πράγμα να το αγνοεί κανείς.

Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, θα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Εμείς, κύριε Υπουργέ, και έχω μάρτυρα εσάς, σε όλα τα θέματα που μιλήσαμε και συνεργαστήκαμε, βρήκαμε λύση. Μας είπατε τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε, και το σεβαστήκαμε. Σας είχα πει ότι για τη μοριοδότηση των ανθρώπων που παίρνουμε με ΑΣΕΠ, και η Κρήτη δεν είναι δυσπρόσιτη περιοχή. Απρόσιτη έχει καταντήσει. Και έχει καταντήσει, γιατί; Γιατί είπε κάτι ο κύριος Υπουργός προηγουμένως για την τρομερή ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά εκεί δεν συμμετέχει όλο... δεν είναι όλος ο κόσμος επιχειρηματίας. Ο δημόσιος υπάλληλος, ο απλός κάτοικος του νησιού, ο φοιτητής, ο επισκέπτης μας, υφίσταται αυτή τη στιγμή μια τρομακτική πίεση της ακρίβειας. Και ο υπερτουρισμός, δηλαδή ο τουρισμός πέραν της φέρουσας ικανότητας του κάθε νησιού και του κάθε τόπου, σωρεύει αύξηση

των απορριμμάτων, άρα αύξηση του κόστους των απορριμμάτων, σημαίνει λιγότερο νερό, άρα λειψυδρία, άρα περισσότερες γεωτρήσεις, άρα και εκεί αύξηση. Σημαίνει κυκλοφοριακό, άρα θέλει άλλες ρυθμίσεις.

Εκεί λοιπόν, και οφείλω να το πω, Υπουργέ μου, ήταν άτολμο το Υπουργείο σας, και όχι επειδή ήταν στις προθέσεις σας. Το 0,50, που ξεκίνησε από 5% ως τέλος παρεπιδημούντων, έγινε 2, μετά έγινε επί υπουργίας Αλογοσκούφη, 0,50. Τώρα τελείως άτολμα το κάνουμε 0,75, γιατί λέει ξεσηκώθηκαν οι ξενοδόχοι, οι οποίοι όμως δέχτηκαν, εντός εισαγωγικών δέχτηκαν, καθόλου δεν το δεχτήκανε, αλλά όμως το υφίστανται, να πάρουν 5% αρχικά σαν τοπικό φόρο, μετά το κάναμε 10% σαν φόρο ανθεκτικότητας, τώρα το κάναμε 15%... μάλλον... 15 €. Από εκεί εμείς δεν έχουμε μερτικό; Όλοι αυτοί οι επισκέπτες πού πάνε; Μόνο δηλαδή οι επισκέπτες της κρουαζιέρας πρέπει να δίνουν ένα εισιτήριο για να πάνε να ταλαιπωρήσουν ή να επισκεφτούν έναν τόπο; Εμείς που τους έχουμε μόνιμους, που τους έχουμε διαρκώς, που κάποιοι πλουτίζουν από όλη αυτή την ιστορία, πού είναι εκεί η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης;

Η Αυτοδιοίκηση, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, δεν είναι παρίας. Είναι θεσμικός παράγοντας για τη θεμελίωση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Είμαστε εμείς που είμαστε το κοινωνικό και αν θέλετε και το πολιτικό ανάχωμα. Είμαστε εμείς που συγκρατούμε την οργή των πολιτών όταν για όλους τους φταίει ο Δήμαρχος, γιατί πού να δουν τον Υπουργό ή τον Βουλευτή ή πολύ περισσότερο τον Πρωθυπουργό; Εμάς συναντούν. Και για όλα φταίμε εμείς, είτε γιατί έχουμε αρμοδιότητα και φταίμε, είτε γιατί εμάς βλέπουν και ξεσπούν, είτε γιατί υπάρχει και κατευθυνόμενη, το είπε και ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλλος προηγουμένως, από τα μέσα ενημέρωσης διαδικασία. Ας πούμε είχαμε βγει μαζί με τον Γρηγόρη σε ένα κανάλι αθηναϊκό, και επειδή κάποιος Δήμος των Αθηνών αύξησε τα δημοτικά τέλη, και εμείς λέγαμε ότι δεν γίνεται να το

αποφύγουμε αυτό, πάλι θα την πληρώσουν οι κακομοίρηδες, τα νοικοκυριά, και οι επιχειρηματίες; Δηλαδή συγγνώμη...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Παραλίγο να μας δείρουν, ναι Γρηγόρη. Δηλαδή εμείς φτιάξαμε τα ενεργειακά κόστη; Εμείς αποκλείσαμε την Αυτοδιοίκηση από τη συμμετοχή; Εμείς κάναμε όλα αυτά που κάνουν και συμβάλλουμε εμείς στην ακρίβεια;

Είναι ακριβώς η ευθύνη μας, όπως λέω χαρακτηριστικά, όσο φταίει ο φαρμακοποιός που εισπράττει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το κόστος ενέργειας. Δεν έχουμε καμία σχέση. Είμαστε στην ουσία εκείνοι που υφιστάμεθα τις συνέπειες άλλων πολιτικών και άλλων ενεργειών.

Πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε και νομίζω ότι είναι ευτυχής συγκυρία ότι είναι ο Θοδωρής ο Λιβάνιος, αλλά και ο Υφυπουργός, ο οποίος όλη μέρα όχι μόνο είναι εδώ, αλλά μας ακούν κιόλας και συνεννοούνται μαζί μας, και χαίρομαι για τον Σάββα τον Χιονίδη, γιατί πρέπει να υπάρχουν φωνές που να έχουν ενσυναίσθηση τι είναι Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είμαστε οι άνθρωποι της αγωνίας, και της... αν θέλετε της μάχης. Αφήσαμε πολύ πιο παραγωγικές δουλειές και πολύ πιο προσοδοφόρες. Και ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την αύξηση, που δεν ξέρω τι είναι, αλλά χαίρομαι πιο πολύ για τους Αντιδημάρχους μας, οι οποίοι είναι στα όρια πραγματικά της εξόντωσης.

Κλείνω, αγαπητοί συνάδελφοι, λέγοντας ότι το Συνέδριό μας δεν είναι για να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Είναι για να πάρουμε δουλειά όλοι για το σπίτι μας.

Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν ξανά κουβεντιάζω κανένα νομοσχέδιο για ΔΕΥΑ αν δεν έχει τη δικιά σας υπογραφή. Δεν εμπιστεύομαι ένα Υπουργείο που μιλάει για εμάς χωρίς εμάς και πίσω από εμάς. Δεν εμπιστεύομαι Υπουργείο που κάνει πολιτική δια διαρροών. Δεν μπορώ εγώ να είμαι κατσικοκλέφτης να βρω τι σχεδιάζει αυτό το Υπουργείο για εμάς. Δεν μπορεί να γίνονται...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Γιώργο μου, για το καλό μας το κάνει αυτό....

Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν μπορεί να μας έχει στο διαίρει και βασίλευε. Δεν μπορεί να λέει ότι εξαιρώ την Κρήτη, και να νομίζουν κάποιιοι ότι μου το κάνουν χατίρι. Από την πίσω πόρτα, όχι μόνο δεν μου κάνουν χατίρι, μου βάζουν την ΕΥΔΑΠ Νήσων στα πόδια μου, γιατί ξέρω ήδη τρεις-τέσσερις περιοχές στο νησί που δεν έχουν εισπραξιμότητα ούτε 30%. Αλλά εκεί έχει αποτύχει πρώτα το κεντρικό κράτος, διότι εκεί άφησαν την παραβατικότητα, εκεί δεν πήραν τα μέτρα που έπρεπε. Και τώρα θα τους εισπράξει η ΕΥΔΑΠ Νήσων;

Εγώ λοιπόν προτείνω να πάνε πρώτα εκεί, να τους πω πού θα πάνε, και μόλις φέρουν τα λεφτά στο ταμείο, θα τους δώσω και το υπόλοιπο νησί.

Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Επειδή έχουμε έντεκα Προέδρους ΠΕΔ ακόμα και θα θέλαμε να... για το κλείσιμο της ημέρας, στη συνέχεια, τον Υπουργό Εσωτερικών να πάρει το λόγο ξανά για να μιλήσει τουλάχιστον για τα ζητήματα τα οποία αποτελούν κοινό τόπο όλων των Προέδρων ΠΕΔ, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Να καλέσω στο βήμα τον Ιγνάτιο τον Καϊτεζίδη, Πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Αγαπητέ Υπουργέ των Εσωτερικών, εμείς οι αυτοδιοικητικοί ξέρουμε ότι δεν παρακολουθείς τις εργασίες απλά του Συνεδρίου, αλλά μας ακούς, για αυτό και ο διάλογος είναι ανοιχτός, ειλικρινής και δυνατός, γιατί πιστεύουμε ότι μας ακούς.

Αγαπητέ Σάββα Χιονίδη, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, είσαι τόσο παλιός στην Αυτοδιοίκηση που έχεις ρίζες βαθιές, επομένως έχουμε έναν άνθρωπο βαθιά αυτοδιοικητικό που επίσης ξέρουμε ότι μας ακούει.

Αγαπητέ Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αγαπητό Προεδρείο της ΚΕΔΕ, αγαπητέ Δήμαρχε της Ρόδου,

εξαιρετική η φιλοξενία στο σμαραγδένιο νησί, αγαπητές φίλες και φίλοι, Δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί.

Είναι κοινός τόπος ότι είναι το πιο κρίσιμο Συνέδριο της Αυτοδιοίκησης των τελευταίων ετών, καθώς από αυτό θα προκύψει η νέα Αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας. Όλοι τη θέλουμε αυτή την Αυτοδιοίκηση, σύγχρονη, μεταρρυθμιστική και ευρωπαϊκή. Και μη σας μένει καμία αμφιβολία, Υπουργέ μου, ότι θα δουλέψουμε μαζί σας για αυτό.

Θα πω ότι είναι σημαντικό ότι τόσο Υπουργέ μου, όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχετε θέσει ψηλά στην ατζέντα το θέμα της Αυτοδιοίκησης. Θα το πω όπως το νιώθω. Πιστεύω, Υπουργέ, ότι όπως και οι αυτοδιοικητικοί, πιστεύουμε σε εσένα. Σε εμπιστευόμαστε γιατί και γνωρίζεις άριστα την Αυτοδιοίκηση, αλλά πιστεύουμε ότι αγαπάς και την Αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους της. Για αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι και οι ευθύνες οι δικές σου είναι μεγάλες σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι της Αυτοδιοίκησης.

Κρίσιμο λοιπόν το Συνέδριο και ο λόγος είναι η επικείμενη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση.

Χαίρομαι γιατί στις προτάσεις του Υπουργού ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα, Υπουργέ, πράγματα που αξίζει να συζητηθούν, τάραξαν τα νερά, να σας το πω, τάραξαν τα νερά οι προτάσεις, αξίζει να συζητηθούν στο δημόσιο διάλογο, γιατί η προσπάθειά μας για μια καλύτερη μέρα είναι κοινή.

Θέλουμε όλοι να φύγουμε από τη βαλκανοποίηση της Αυτοδιοίκησης, και να πάμε σε μια Αυτοδιοίκηση που θα είναι σύγχρονη, μεταρρυθμιστική, δημοκρατική, και ευρωπαϊκή. Το ζητάμε χρόνια τώρα εμείς οι αυτοδιοικητικοί.

Είναι μεγάλη ευκαιρία για να τεθούν οι Δήμοι στο επίκεντρο του συστήματος διακυβέρνησης της χώρας.

Φίλες και φίλοι, δύο είναι τα ζητήματα που θα σταθώ. Είναι το οικονομικό και το θεσμικό. Ξεκινώ βεβαίως με το οικονομικό, που πιστεύω ότι είναι η μητέρα όλων των μαχών. Οι περισσότεροι Δήμοι

δυστυχώς είναι στο κόκκινο στα οικονομικά τους, ακόμα και οι πιο νοικοκυρεμένοι, αυτοί που μέχρι 31/12/23 δεν δημιουργούσαν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η εκτροπή των δημοτικών ταμείων δεν προέκυψε από την κακή διαχείριση των Δημάρχων, αλλά από την υπέρμετρη επιβάρυνση με οικονομικά βάρη απρόβλεπτα και μη προϋπολογισθέντα, προκειμένου να υλοποιηθούν στο μεγαλύτερο μέρος κεντρικές πολιτικές.

Ζούμε το παράδοξο ώστε παρά την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην Αυτοδιοίκηση, να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δυστυχώς το λειτουργικό μας κόστος.

Είμαι βέβαιος, αγαπητοί συνάδελφοι, πως όλοι τα γνωρίζετε, αλλά θέλω να μετρήσετε μαζί μου. Πρώτον, αύξηση των μισθών των δημοτικών υπαλλήλων. Καλώς δόθηκε λέμε εμείς, τους εξήγγειλε η κυβέρνηση και καλά έκανε, αλλά τους πληρώνουμε εμείς από τους προϋπολογισμούς μας.

Δεύτερον. Επιβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων. Είναι μία πραγματική νάρκη στα οικονομικά μας, που πραγματικά τη ζούμε όλοι καθημερινά όταν βλέπουμε να έρχονται οι ΚΑΠ κάθε μήνα.

Τρίτον. Αύξηση στα τιμολόγια των ΦΟΔΣΑ. Ξέρετε πόσο ανέβηκε η χρέωση του τόνου στα απορρίμματα; Φαντάζομαι ότι το ξέρετε καλύτερα από εμένα, ανέβηκε πάρα πολύ.

Τέταρτον. Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων, των Κοινοφελών Επιχειρήσεων, και των Σχολικών Επιτροπών, και μετακύληση όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους σε μια νύχτα στους οικείους Δήμους και στους προϋπολογισμούς μας.

Πέμπτον. Η συνεχιζόμενη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν πιστεύει ότι το ενεργειακό κόστος έπεσε ξαφνικά στην Αυτοδιοίκηση. Όπως και όλα τα νοικοκυριά στην πατρίδα μας, πληρώνουμε και εμείς το λογαριασμό του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Έκτο. Το κόστος διαχείρισης, θα το πω γιατί περνάει κάτω

από τα ραντάρ, αλλά είναι πολύ σημαντικό, το κόστος διαχείρισης της καύσιμης ύλης από τον μαζικό αντιπυρικό καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων. Ο γνωστός νόμος του Υπουργού Κικίλια, Πολιτικής Προστασίας. Δεν μιλάμε για την πλατεία Συντάγματος και για την πλατεία Αριστοτέλους, αγαπητοί συνάδελφοι. Στο δικό μου το Δήμο έχουμε 6.000 αδόμητα οικόπεδα, με άναρχη βλάστηση. Μετρήστε λίγο το κόστος...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Ορίστε; Ο.Κ., ναι. Μετρήστε λέω το κόστος που στοιχίζει στους Δήμους αυτό. Οι πολίτες καθάρισαν τα οικόπεδά τους, έβγαλαν αυτή την καύσιμη ύλη στα πεζοδρόμια και την παράτησαν εκεί. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι σε ιδιωτικά οικόπεδα να διαχειριζόμαστε αυτή την καύσιμη ύλη. Στο δικό μου το Δήμο, γιατί θέλω να μιλάω με νούμερα, από 900.000 που είχαμε το κόστος ογκωδών για το χρόνο, αυτό εκτινάχθηκε στα τρία εκατομμύρια ακριβώς αυτού του ποσού. Αυτά είναι δύο εκατομμύρια επιβάρυνση σε έναν Δήμο. Φαντάζομαι ανάλογα και στα δικά σας.

Έβδομο. Η χρόνια υποχρηματοδότηση για τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, που πλέον έχει φτάσει περίπου σε επίπεδα του 40%, 40-60 είναι περίπου αυτά που πληρώνουμε, του πραγματικού κόστους.

Είναι λοιπόν επτά νέα βάρη που από 1/1/24 έπεσαν στους ώμους της Αυτοδιοίκησης, και πραγματικά δεν αντέχονται. Είναι μια εξίσωση που δεν βγαίνει και δυστυχώς στα οικονομικά δεν είναι η μοναδική. Θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα. Θα μείνω σε ένα θέμα που μου το βάζουν συνέχεια οι συνάδελφοί μου και θα ήθελα μια απάντηση, αγαπητέ Υπουργέ, σε αυτό, λίγο τουλάχιστον ενημερωτικά.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μου λένε πολλοί συνάδελφοι ότι δεν πληρώνει τους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα έργα τα οποία είναι ενταγμένα, για τα οποία οι εργολάβοι δουλεύουν στα κέντρα των πόλεων τα περισσότερα από αυτά, έχουν μείνει

εργοτάξια με ότι σημαίνει αυτό. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση και για το θέμα αυτό.

Στην ίδια εξίσωση θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που αφορά, το είπαν και οι συνάδελφοι, το προσωπικό των Δήμων μας. Είναι χρόνια που υποστελεχώνονται οι Υπηρεσίες μας, με τα μνημόνια, με τις συνταξιοδοτήσεις, με την κινητικότητα, με την αναστολή των προσλήψεων. Έχουν όλα αυτά εδώ αποφιλώσει πραγματικά τις Υπηρεσίες των Δήμων. Οι Δήμοι χρειάζονται το απαραίτητο προσωπικό και τα επιπλέον θεσμικά και οικονομικά εργαλεία για να έχουμε ισχυρό ρόλο στη διαχείριση των σημαντικών ζητημάτων που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια, γιατί η ατζέντα φορτώνεται και από τη φύση, κλιματική κρίση, ενεργά παρούσα η κλιματική κρίση, ενεργειακή αυτάρκεια, ασφάλεια, η φτωχοποίηση του πληθυσμού, το κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να δείξουν οι Δήμοι μας και λοιπά.

Αποδεχόμαστε αρμοδιότητες, αποδεχόμαστε ευθύνες, δεν φυγομαχούμε, αλλά ζητάμε τη στήριξη του Υπουργείου για να μπορούμε να τις διεκπεραιώσουμε.

Σε σχέση με το προσωπικό, νομίζω ότι είναι αυτονόητο το αίτημα για άμεση πρόσληψη προσωπικού για τις Υπηρεσίες. Χαιρόμαστε για την εξαγγελία, Υπουργέ, για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Πράγματι θα μας βοηθήσει και θα μας ανακουφίσει. Αλλά νομίζω ότι και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό όταν είναι στοχευμένο, χρειάζεται στους Δήμους.

Είναι γνωστό επίσης το αίτημά μας να τρέξει όσο το δυνατόν συντομότερα, με τη γνωστή γραφειοκρατία, η Δημοτική Αστυνομία, που προχωράει, για να νοικοκυρέψει τις γειτονιές στις πόλεις μας, αλλά και το ξαφνικό κόψιμο του προγράμματος των εργαζομένων, το πρόγραμμα το γνωστό 55-67 από τις ΔΥΠΑ, που αιφνιδιαστικά διακόπηκε. Θα πρέπει να επαναρχίσει άμεσα, όχι το Δεκέμβριο του '25, αλλά τον Ιανουάριο του '25, ώστε να μπορέσουν να στελεχώσουν αυτοί οι άνθρωποι τις Υπηρεσίες μας.

Με δύο λέξεις, το νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να την αναβαθμίζει στη διοικητική πυραμίδα της χώρας, να οργανώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες, δηλαδή σύμφωνα με την αυτονόητη συνταγματική επιταγή. Να μας αποδοθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες σε ένα πλαίσιο σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αλλά βέβαια αυτό που προανέφερα, και οι απαραίτητοι πόροι.

Θέλω να διαφοροποιηθώ σε ότι αφορά τους πόρους. Δεν νομίζω ότι έχουμε στο μυαλό μας εμείς οι αυτοδιοικητικοί για συνέχιση της επί δεκαετίες αδιέξοδης επιδοματικής πολιτικής. Επιδοματική πολιτική δεν τη θέλουμε, δεν μας πρέπει, δεν μας αξίζει, σε ένα σύστημα, αλλά πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα σύστημα οικονομικής αυτοτέλειας, και η Αυτοδιοίκηση επιτέλους για πρώτη φοράς την πατρίδα μας να αποτελέσει μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας από όπου σήμερα πραγματικά απουσιάζει αδικαιολόγητα.

Οι Δήμοι, όπως σε όλο το σύγχρονο κόσμο, μπορούν να παράγουν πλούτο και να τον αναδιανέμουν με υπηρεσίες και παροχές ποιοτικές στους δημότες τους. Είναι μια κανονικότητα σε όλες τις πόλεις, σε όλους τους Δήμους του κόσμου, δυστυχώς πράγμα άγνωστο στην πατρίδα μας.

Τέλος είναι ιδιαίτερα σημαντικό το...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Πρόεδρε, να το μαζέψουμε λιγάκι για να...

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Τελειώνω, τελειώνω.

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το νέο πλαίσιο να αναγνωρίζει και να ενισχύει και να εμβαθύνει τον κοινωνικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης στις τοπικές κοινωνίες, στο κοινωνικό μας πρόσωπα. Έχουμε δώσει πολλές φορές εξετάσεις και τις περάσαμε με επιτυχία. Τελευταία βέβαια, σε σχέση με τη διαχείριση του Covid.

Θέλω μια προσωπική επισήμανση να κάνω, και θέλω να παρακαλέσω τον αγαπητό Υπουργό να τη δει προσωπικά. Υπουργέ μου, σε παρακαλώ, καταργήστε άμεσα το θεσμό του άμισθου Αντιδημάρχου. Εξαγγείλατε μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες τις καλοδεχόμαστε. Δείτε το αυτό το θέμα. Είναι ένα κατάλοιπο από τα μνημόνια, μνημονιακό κατάλοιπο, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο παρόμοια διαδικασία, παρόμοιος θεσμός. Φτάσαμε να μαλώνουμε με τους συνεργάτες μας, όπως μου λένε συνάδελφοι, είναι με μια λέξη απαξιωτικό για την Αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι πρέπει να το δείτε, είμαι βέβαιος ότι έχετε την ίδια ευαισθησία και πρέπει να το δείτε.

Και σαν Πρόεδρος της ΠΕΔ θέλω να επαναφέρω ένα αίτημα. Η δική μας ΠΕΔ αποτελείται από συνένωση επτά τοπικών πρώην Ενώσεων. Είχαμε από έναν μετακλητό υπάλληλο σε κάθε ΤΕΔΚ, άρα έπρεπε να έχουμε επτά μετακλητούς υπαλλήλους. Έχουμε μόλις έναν. Είναι μετακλητοί, δεν έχουν... θα φύγουν αν πρέπει να φύγουν, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι και υποχρεωτικό. Αν δεν θέλουμε περισσότερους μένουμε στον έναν, στους δύο. Έχουν απαξιωθεί οι ΠΕΔ από συνεργάτες να δουλέψουν μαζί μας. Νομίζω ότι με προδιαγραφές όμως, Υπουργέ, επιστημονική γνώση και τα λοιπά, να φτάσουμε μέχρι τους τρεις τουλάχιστον, για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Έγινε στους ΦΟΔΣΑ, νομίζω ότι πρέπει να γίνει και στις ΠΕΔ.

Τελειώνω.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ...

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Να πω το χαιρετισμό μου και τελείωσα, φίλε μου Γρηγόρη.

Θέλω λοιπόν να πω ότι με αυτά τα μέτρα, με μια συνεργασία, που είναι δεδομένο ότι με τον Υπουργό θα την έχουμε και θα είναι άριστη, θα αποκτήσουμε και τα μέσα, και τα εργαλεία, για να προωθήσουμε αιτήματα που είναι καταγεγραμμένα, δίκαια και επιτακτικά. Επιτακτικές είναι και οι ανάγκες των κοινωνιών μας, των

συμπολιτών μας, που έχουμε την τιμή και την ευθύνη να υπηρετούμε. Νομίζω ότι με την κατάλληλη συνεργασία το μέλλον και για τους Δήμους και για την Αυτοδιοίκηση συνολικά, θα είναι όπως το προσβλέπουμε εμείς οι αυτοδιοικητικοί.

Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Συνέδριο, να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, και βέβαια τα αποτελέσματά του να μας δικαιώσουν.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, Ιγνάτιε, ευχαριστούμε.

Ο Νίκος ο Σακκάς, Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, και Δήμαρχος Τρικκαίων. Και να ετοιμάζεται ο Θανάσης ο Παπαδόπουλος.

Ν. ΣΑΚΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριοι Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι. Χαιρετίζουμε εκ μέρους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας την εκκίνηση σήμερα των εργασιών του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, εδώ στο φιλόξενο νησί της Ρόδου.

Είναι ακριβώς αυτή η συγκυρία κατά την οποία διεξάγονται οι εργασίες της κορυφαίας συνάντησης των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α' Βαθμού, που καθιστά το Συνέδριό μας κομβικής, ίσως και ιστορικής σημασίας, για το παρόν και το μέλλον των Δήμων της χώρας μας.

Πλέον, και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα προκύψει από τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, νομίζω ότι είναι η ώρα των αποφάσεων.

Αρχικά θα πρέπει να γίνει σαφής προς όλες τις κατευθύνσεις η πραγματική εικόνα για το πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Α' Βαθμού, χωρίς ωραιοποιήσεις και μισόλογα. Στη συνέχεια, και αυτό εκτιμούμε πως θα αποτελέσει κοινή δέσμευση, έφτασε η ώρα της διεκδίκησης από όλους μας. Τώρα οφείλουμε να διεκδικήσουμε την πραγματική θέση που δικαιούνται και πρέπει να έχουν οι Δήμοι στο οικοδόμημα της κρατικής λειτουργίας. Γιατί μόνο έτσι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλει το Συνέδριό μας για επανεκκίνηση

είναι ζωντανό, Ισχυροί Δήμοι, κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη, θα μπορέσει να γίνει πράξη. Διότι πράγματι εκπροσωπούμε το θεσμό που βρίσκεται πιο κοντά συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλο στον πολίτη, στις ανάγκες και στην καθημερινότητά του. Διότι πράγματι είναι ο θεσμός που μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα για καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ ο Δήμος είναι αυτός ο φορέας που αποδεδειγμένα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες την ώρα της φυσικής καταστροφής, και της έκτακτης ανάγκης.

Αυτός ο θεσμός είναι που έχει ανάγκη από επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση που δεν μπορεί παρά να γίνει σε στέρεες βάσεις, με θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια, με ενίσχυση σε προσωπικό και σύγχρονα εργαλεία, ώστε οι Δήμοι να αποτελούν τους ισχυρούς πυλώνες που θα μπορέσουν να κρατήσουν όρθιες τις τοπικές κοινωνίες.

Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε από μια περιοχή, τη Θεσσαλία, που δοκιμάστηκε με τρόπο ακραίο τα τελευταία χρόνια. Πέρα από τις κρίσεις που βιώσαμε όλοι μας στη χώρα, οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή, η Θεσσαλία δέχτηκε συντριπτικά χτυπήματα από ακραία καιρικά φαινόμενα μόλις πριν από δεκατέσσερις μήνες. Ήταν ο Ντάνιελ, και ήταν και ο Elias, που σάρωσαν το Θεσσαλικό Διαμέρισμα, αφήνοντας πίσω ανθρώπινες απώλειες, αλλά και καταστροφή σε περιουσίες και υποδομές.

Νωρίτερα, το 2020, ήταν ο μεσογειακός κυκλώνας Ιανός, που χτύπησε αλύπητα πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, ενώ τα τελευταία χρόνια είχαμε σεισμούς, πυρκαγιές, και άλλα γεγονότα τα οποία άφησαν πίσω το δικό τους αποτύπωμα.

Στα παραπάνω θα πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσουμε τις κρίσεις, κυρίως στον πρωτογενή τομέα, ενώ μόλις τους τελευταίους μήνες ο κτηνοτροφικός κόσμος υπέστη χτυπήματα τόσο από την πανώλη, αλλά όσο και από την ευλογιά τώρα.

Όλα αυτά αποτελούν μία επιγραμματική σκιαγράφηση της κατάστασης που βιώνουν οι Θεσσαλοί πολίτες. Δίπλα τους

βρίσκεται σταθερά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να στηριχτούν οι τοπικές κοινωνίες και οι άνθρωποι να μην αναζητήσουν αλλού τις τύχες τους, αλλά να μείνουν στις εστίες τους, να τις κρατήσουν ζωντανές, και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε αποκατάσταση, ανασυγκρότηση, και ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης για το μέλλον.

Δράττομαι της ευκαιρίας να τονίσω πως πράγματι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις σε ότι αφορά τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου του 2023. Πολλά λόγια έχουν ακουστεί, ενίοτε αναλαμβάνονται και δεσμεύσεις από πλευράς κάποιων κυβερνητικών στελεχών, όμως ο καιρός περνά και ακόμα περιμένουμε μελέτες, δημοπρατήσεις, ενώ ο συνολικός κεντρικός σχεδιασμός παραμένει κατά βάση επί χάρτου.

Η όλη κατάσταση μοιάζει να είναι εγκλωβισμένη στην ανένα μάχη με την καθυστέρηση και τη γραφειοκρατία. Όμως οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και οι κρίσεις που αυτή επιφέρει, δεν μπορούν να περιμένουν καμία διαδικασία και καμία δυσκίνητη γραφειοκρατία να δράσει. Οι συνέπειες είναι εδώ. Εμείς τις ζήσαμε από πρώτο χέρι, και είδαμε πρόσφατα όλοι μας τις φοβερές συνέπειες που έγιναν στην Ισπανία και σε άλλα σημεία της νότιας Ευρώπης, και πλέον οφείλουμε να κατανοήσουμε πως βρισκόμαστε στο και πέντε ώστε να αναλάβουμε δράση. Δράση που θα έχει επίκεντρο τη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών από κινδύνους που είναι μπροστά μας, και που κανείς δεν γνωρίζει πότε και με ποια ακριβώς ένταση θα χτυπήσουν.

Προφανώς και στον τομέα αυτόν ο ρόλος των Δήμων είναι κάτι παραπάνω από κομβικός, διότι εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τις περιοχές μας, τους ανθρώπους, τις ανάγκες τους. Εμείς ήμασταν αυτοί που στο πετσί μας ζήσαμε τις συνέπειες τις φοβερές τόσο του Ντάνιελ, όσο και του Ελίας. Εμείς βρισκόμαστε εκ των πραγμάτων στην πρώτη γραμμή τη δύσκολη ώρα της έκτακτης κατάστασης, εμείς έχουμε δοκιμαστεί με θετικές και αρνητικές εμπειρίες σε αλληπάλληλες κρίσεις, και εμείς καλούμαστε να δώσουμε λύσεις

όταν οι άλλοι δηλώνουν απλά αναρμόδιοι.

Όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν με Δήμους που κινούνται σταθερά στο φάρμα της υποχρηματοδότησης με προσωπικό που όσο φιλότιμο και να δείχνει, δεν είναι δυνατόν να καλύπτει εσαεί πολλαπλάσιες ανάγκες και με αρμοδιότητες που πάσχουν εξαιτίας αλληλοκαλύψεων με άλλους φορείς και θεσμούς.

Είναι σε όλους εδώ μέσα γνωστό πως οι Δήμοι κατά την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη, για να μην πω σε δεινή θέση, οικονομική. Πλέον, το επιπλέον μισθολογικό κόστος μετά τις αυξήσεις που σωστά έλαβαν οι εργαζόμενοι, το σταθερά τεράστιο ενεργειακό κόστος, και ως επιστέγασμα το τέλος ταφής απορριμμάτων, έφεραν όλους τους ΟΤΑ του Α' Βαθμού σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας. Αυτό οδήγησε στο αίτημα για έκτακτες στηρίξεις με την κυβέρνηση να ανταποκρίνεται, όμως δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι με το χέρι απλωμένο. Πρέπει το 2025 να είναι έτος κατά το οποίο θα είναι εφικτή η κάλυψη του λειτουργικού κόστους των Δήμων μέσα από τους θεσμοθετημένους προς τούτο πόρους των ΚΑΠ.

Βέβαια απαιτούνται γενναίες αποφάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης σε ότι αφορά την αναγκαία ενίσχυση των Δήμων με προσωπικό. Στον τομέα αυτό είναι προφανές πως δεν πάει άλλο. Θα πρέπει να εξεταστεί η μερική άρση σε ότι αφορά την αναστολή των προσλήψεων στους Δήμους, ενώ άμεσα να υπάρξει μια ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55 έως 67 ετών, για μια σειρά από πρακτικούς και κοινωνικούς λόγους που επαρκώς έχουν εξηγηθεί πρόσφατα.

Ψηλά στην ατζέντα πρέπει να βρίσκεται και το θεσμικό ζήτημα. Σαφώς και είναι προς θετική κατεύθυνση η πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει τη νέα Χάρτα της Αυτοδιοίκησης. Μία καίρια μεταρρύθμιση, η οποία εφόσον υλοποιηθεί θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις με τρόπο οριστικό σε μια σειρά από θέματα που αντιμετωπίζουμε σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας μας.

Προφανώς ξεχωρίζει το ζήτημα των αρμοδιοτήτων, με την αλληλοεπικάλυψη να αποτελεί χρόνια μάστιγα, η οποία ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε με ορθολογικό τρόπο.

Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να κοπούν οι γόρδιοι δεσμοί, για να ξέρει ο κάθε φορέας τι ακριβώς πρέπει και μπορεί να κάνει στους τομείς της δραστηριότητάς του. Αυτό ζητάμε και εμείς, και αυτό έχουν ανάγκη και οι πολίτες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω πως μετά από όσα πέρασε η χώρα, και καθώς μπροστά ανοίγονται νέοι ορίζοντες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη συνολική πορεία ανάπτυξης. Τώρα είναι η ώρα να γίνει το μεγάλο βήμα για Δήμους ισχυρούς, με πόρους, προσωπικό, και αρμοδιότητες. Τώρα είναι η ώρα για τη μεταρρύθμιση που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι και θέλουμε, και μπορούμε. Τώρα μπορούμε να χτίσουμε ένα μοντέλο διοίκησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να βρίσκεται μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις. Χρειάζεται όραμα, τόλμη, πολιτική βούληση. Εμείς τα έχουμε, και οι εργασίες του Συνεδρίου μας είμαι βέβαιος ότι θα το αποδείξουν.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

Να καλέσουμε στο βήμα τον Θανάση τον Παπαδόπουλο, Δήμαρχο Καλαβρύτων, και Πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας. Και να ετοιμάζεται ο κύριος Βασιλόπουλος μετά.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα ο Πρόεδρος λείπει, αλλά κύριε Αντιπρόεδρε, καταρχήν ήθελα να προτείνω στο Σώμα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για δύο αγαπητούς Δημάρχους συνεργάτες που χάσαμε...

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Θα το κάνουμε το Σάββατο στην Ολομέλεια, Θανάση.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τον Δημήτρη τον Καλογερόπουλο από την Αιγιάλεια, και τον Ζυγούρη τον Γιώργο από τη Φιλιππιάδα. Είναι

δύο αυτοδιοικητικοί που έδωσαν πάρα πολλά στην Αυτοδιοίκηση.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Να το κάνουμε τώρα;

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όποτε θέλετε.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Ωραία, ας σηκωθούμε...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Όχι αύριο, είναι Ενότητες. Στην Ολομέλεια. Λοιπόν, θα το κάνουμε τώρα. Την πρωτοβουλία την πήρε ο ΠΕΔάρχης, έχει δίκιο, είναι από την ΠΕΔ.

Ξεκινάμε.

ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και μια άλλη κατ' εξαίρεση αίτηση δικιά μου προσωπικά, κύριε Αντιπρόεδρε, Γραμματέα, κύριοι της Εκτελεστικής Επιτροπής του... της ΚΕΔΕ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Λίγο πιο δυνατά....

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα να μου επιτρέψετε να θέσω υπόψη του Σώματος ένα ψήφισμα που εξέδωσε το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, το οποίο απαρτίζεται από 110 αναγνωρισμένα μαρτυρικά της χώρας μας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που απαρτίζεται από 54 μέλη καλλικρατικών Δήμων. Και αυτό γιατί; Για να απαντήσουμε σε αυτή την απαράδεκτη στάση του Προέδρου της Γερμανίας στη χώρα μας απέναντι στην Πρόεδρο και στον Πρωθυπουργό, που είπε ότι το θέμα των αποζημιώσεων για την Ελλάδα μας θεωρείται λήξαν.

Για αυτό θέλω να το θέσω υπόψη του Συνεδρίου, και να ψηφιστεί στο τέλος των αποφάσεων του Συνεδρίου μας.

Το Δίκτυο λοιπόν Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, Ελληνικά Ολοκαυτώματα, περιόδου 1940-'45, αποφάσισε ως ψήφισμα: Με αφορμή την αναφορά του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγιερ, για το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, θεωρεί

απαράδεκτη, μη σύννομη, και μακριά από την ανάγκη και την υποχρέωση της έμπρακτης ανάληψης ιστορικής της ευθύνης, τη θέση που υποστηρίζει η γερμανική πλευρά και η οποία συνοψίζεται στη φράση νομικά το θέμα θεωρείται λήξαν.

Η στάση της γερμανικής πλευράς όπως εκφράστηκε από τον Στάινμαγιερ, παραμένει απαξιωτική, προσβλητική, και προκλητική, τόσο προς την ιστορία, όσο και προς τη Δικαιοσύνη.

Το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, Ελληνικά Ολοκαυτώματα, 1940-1945, εδώ και δεκαετίες κρατά με κάθε τρόπο ενεργή τη διεκδίκηση, αξιώνοντας και απαιτώντας τα εγκλήματα που προξένησαν οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής, να κλείσει με την έμπρακτη καταβολή του χρέους των υπαιτίων για το σύνολο των οφειλών. Δηλαδή για τις πολεμικές επανορθώσεις, για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και τις συλλογικές ατομικές αποζημιώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να δρομολογήσει όλες τις ενέργειες που αναλυτικά περιγράφονται στο ψήφισμα της Ελληνικής Βουλής, του Απριλίου του 2019, με σκοπό όπως ρητά αναφέρεται, τη διεκδίκηση των οφειλών και την πλήρη ικανοποίηση όλων των αξιώσεων του ελληνικού κράτους από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επίσης είναι πλέον καιρός το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δρομολογήσει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να υπογραφεί η εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου που δικαιώνει για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων των Ναζί του Διστόμου.

Ακόμα, το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών, Ελληνικά Ολοκαυτώματα, 1940-'45, ζητά να καταργηθεί το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον το οποίο ιδρύθηκε το 2014, μια δομή που όπως τελικά αποδεικνύεται, σκοπό έχει να συγκαλύψει τις ευθύνες της γερμανικής πλευράς μέσα από αποπροσανατολιστικές μικροχρηματοδοτήσεις δράσεων στους μαρτυρικούς τόπους μας.

Αποδεικνύεται στην πράξη μια δομή παρωδία, η οποία εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο της γερμανικής πλευράς, που έχει στον πυρήνα την επιδίωξη να ξεχαστεί η διεκδίκηση των οφειλών.

Το ίδιο ισχύει και για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, που ιδρύθηκε το 2019, με διακεκριμένο σκοπό την από κοινού επεξεργασία της ελληνογερμανικής ιστορίας.

Τέλος, έως ότου η γερμανική πλευρά αναθεωρήσει την απαράδεκτη στάση της, παροτρύνουμε τους Δημάρχους των περιοχών που ανήκουν στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών, Ελληνικά Ολοκαυτώματα, 1940-'45, να εξαιρούν από τις προκλήσεις των επετειακών εκδηλώσεων των ολοκαυτωμάτων την Πρεσβεία της Γερμανίας.

Το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών, Ελληνικά Ολοκαυτώματα, 1940-'45, επισημαίνει για πολλοστή φορά προς τη γερμανική πλευρά το αυτονόητο. Δεν απεμπολούμε τις αξιώσεις μας. Οι διεκδικήσεις μας είναι νόμιμες, είναι απολύτως δίκαιες, είναι αιτιολογημένες, νομικά ενεργές, απαράγραπτες και επιδιώξιμες.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα αυτό να το καταθέσω στο Προεδρείο.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω είναι απαραίτητο για να κινηθούμε απέναντι σε αυτούς που τηρούν αυτή τη στάση.

Τώρα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω...

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Δεν τελείωσες;

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ...και εγώ δύο λόγια από την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος.

Παρακολουθούμε το Συνέδριο, αλλά όχι μόνο αυτό, και όλα όσα έχουν προηγηθεί, και αισθανόμαστε ότι γίνονται πολύ καλές αναλύσεις, εισηγήσεις από όλους τους συναδέλφους, προλαλήσαντες, και περιμένουμε να δούμε μετά το Συνέδριο τι θα

βρούμε στους Δήμους μας.

Λοιπόν, εγώ θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι όλοι έχουμε τα ίδια κοινά προβλήματα. Δεν νομίζω ότι μέσα σε αυτή την αίθουσα υπάρχει Δήμαρχος που αισθάνεται...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Θανάση μου, κύριε Παπαδόπουλε, αν μου επιτρέπεται, το κάνω εγώ που είμαι αγαπημένος σου και της περιοχής σου. Είναι πολύς ο χρόνος, ξανά ανανεώθηκε πια. Πρέπει να τελειώσεις.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αργώ πολύ εγώ. Δεν έχω γραπτό κείμενο, θα το παραδώσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Τρία λεπτά.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, δεν θα χρειαστώ παραπάνω.

Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας σε αυτή την αίθουσα, Δήμαρχος, που δεν έχει τα ίδια προβλήματα με τον διπλανό του. Άρα αν ψάξουμε να δούμε ποιοι είναι καλύτεροι γιατί ανήκουν σε ένα κόμμα, και άλλο στο άλλο κόμμα, δεν νομίζω ότι θα βρούμε κάτι τέτοιο. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά προβλήματα.

Τι δεν έχουμε; Δεν έχουμε πόρους. Τι είναι αυτό; Δεν έχουμε λεφτά. Γιατί δεν έχουμε; Γιατί υπάρχει μοντέλο καινούργιο στη χώρα μας. Υπάρχουν 13 Περιφέρειες. Στις Περιφέρειες πάνε οι χρηματοδοτήσεις, όχι τα 354 χιλιάδικα ευρώ το χρόνο που παίρνει ΣΑΤΑ ο Δήμος Καλαβρύτων για 130 χωριά. Δεν φαντάζομαι ότι είναι αυτά τα λεφτά, κύριε Υπουργέ, που μου δίνετε για να κάνω ασφαλτοστρώσεις στη δημοτική οδοποιία του Δήμου μας, εξακόσια χιλιόμετρα δημοτικό δίκτυο, παρατημένο σαράντα χρόνια, ασυντήρητο, και δεν μπορώ να ακούω συνεχώς τους δημότες να λένε γιατί Δήμαρχε δεν βουλώνεις τη λακούβα. Αφού χρειάζεται να πάω στην Περιφέρεια για να πάρω ένα σακί ψυχρή άσφαλο να τη βάλω στη λακούβα και να παρακαλέσω.

Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Θα μας φτιάξετε νέο πρόγραμμα σαν τον ΘΗΣΕΑ, που θα χρηματοδοτείται απευθείας στους Δημάρχους, τους Δήμους. Εάν δεν μπορείτε, γιατί αναλάβατε ένα Υπουργείο Εσωτερικών ξεβράκωτο γιατί ο προηγούμενος τα

διέλυσε, δεν ξέρω τι έκανε, να το πείτε στον Πρωθυπουργό, κατευθείαν στον Πρωθυπουργό, να δώσει λεφτά στο Υπουργείο Εσωτερικών το δικό μας για κατευθείαν χρηματοδότηση στους Δήμους. Σταματά το μοντέλο θα τα πάρετε από τους Περιφερειάρχες.

Και κάτι άλλο. Μη μας κοροϊδεύετε, δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο Αυτοδιοίκησης Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Αλλού είναι το ένα, αλλού είναι το άλλο. Στον πάτο είναι το δικό μας, ψηλά είναι το άλλο, και αν δεν έχει πάρει τώρα χρήματα από το ΠΔΕ γιατί καθυστέρησε, ή από το ΕΣΠΑ, γυρνάει κιόλας και λέει τι να σας κάνω; Αφού δεν μου έδωσαν χρήματα από πάνω, δεν έχω να σας δώσω. Και παρακαλετά κιόλας.

Θέλουμε το δικό μας. Γιατί θέλουμε το δικό μας; Για να μας δώσετε με κριτήρια, και όχι ότι έτσι ξεκάρφωτο ο καθένας, ανάλογα με τους Δήμους που έχουμε, τον πληθυσμό, την έκταση, την ορεινότητα, για να κάνουμε κουμάντο εμείς, να επιλέξουμε εμείς τις ανάγκες μας, για να συντηρήσουμε τις υποδομές μας. Ποιες υποδομές; Το δημοτικό μας δίκτυο, που δεν το συντηρεί η Περιφέρεια, έχει το επαρχιακό δίκτυο μόνο.

Τι άλλο;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, έχουμε...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουμε υποδομές, κτίρια, δικά μας δημοτικά, ξεβράκωτα. Πέφτουν τα (...), απέξω έγιναν... ο κύριος Σπανάκης έφυγε...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Είσαι λαλίστατος...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτάκι. Έχουμε αύλειους χώρους γυμναστηρίων. Έχουμε δηλαδή αρμοδιότητες που δεν τις ήθελε η κυβέρνηση...

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Θανάση όμως σε παρακαλώ...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ...και τις μετέφερε σε εμάς, χωρίς πόρους και προσωπικό. Τις έχουμε πάρει και τις συντηρούμε με τι; Με το τίποτα, με την πλάτη μας. Πάρτε τα πίσω. Σας έχουμε πει πάρτε τα πίσω. Δεν τα θέλουμε. Εμείς θέλουμε ο δημότης να μη μας βρίσκεται απέναντί μας γιατί όταν κατεβήκαμε υποψήφιοι...

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Αγαπητέ Θανάση...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ...του είπαμε ότι εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά τους και τη ζωή σου.

Δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ, ένα άλλο Υπουργείο...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Θανάση μου...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ...το οποίο δεν ξέρω γιατί το άφησε ο Πρωθυπουργός να κάνει κουμάντο στην Αυτοδιοίκηση, πώς μπορεί το ΥΠΕΝ να κανονίζει τι θα κάνουμε εμείς με τις ΔΕΥΑ, τι θα κάνουμε με τους ΦΟΔΣΑ, όταν εμείς προσυνεδριακά είπαμε αυτό να μην προχωρήσει, και σήμερα ψηφίζεται. Άρα μας κοροϊδεύετε;

Και κάτι άλλο, κύριοι, και τα μέλη της ΚΕΔΕ, και εσείς του Προεδρείου. Όταν φύγουμε από εδώ, θα φύγουμε και θα πούμε εντάξει, μιλήσαμε, συζητήσαμε, ωραία περάσαμε στη Ρόδο; Ή θα πάρουμε αποφάσεις που θα πούμε ότι αν δεν γίνουν αυτά θα κλείσουμε τους Δήμους; Θα κλείσουμε τους Δήμους, θα βγούμε στο Σύνταγμα. Ποιος ξέρει ότι δεν έχουμε λεφτά; Ποιος ξέρει ότι δεν χρηματοδοτούμαστε; Ξέρετε τι μας λένε; Ότι το κάνουμε επίτηδες. Δεν ξέρει κανένας. Θα βγούμε στο δρόμο, θα το πούμε, κύριε Υπουργέ, για να το μάθει ο ελληνικός λαός από τα ΜΜΕ. Πώς θα το μάθει διαφορετικά;

Και τέλος πάντων, για να κλείσω...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Θανάση Παπαδόπουλο...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για να κλείσω, επιτρέψτε μου. Εάν δεν προχωρήσει ο Πρωθυπουργός, που ο ίδιος είπε στον κύριο (...), αν θυμάμαι καλά, φτιάξε πρόγραμμα για τους ορεινούς Δήμους, για την ορεινότητα, και για την νησιωτική πολιτική. Το έβαλε στην άκρη, δεν

το προχώρησε. Τα Άγραφα μόνο ήταν το μοντέλο, και σταμάτησε. Αν δεν πάρετε αυτό το πρόγραμμα να το προχωρήσετε, η απερήμωση της υπαίθρου θα είναι ακόμα χειρότερη. Με υποδομές θα μείνει ο κόσμος στην υπαίθρο χώρα, αλλιώς θα φύγουν και οι υπόλοιποι, που δεν είναι και τίποτα πλέον σήμερα.

Πολιτική προστασία. Τι μας δώσατε; Έχουμε θεομηνίες; Τι μας δώσατε;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Θανάση μου, είναι και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μας έδωσε το Υπουργείο το δικό σας ένα ευρώ...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Θανάση, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, Πρόεδροι ΠΕΔ, που θέλουν να μιλήσουν.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιώργο, άκουσέ με κάτι.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιλάς 25 λεπτά.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άκουσα τον κύριο Σπανάκη να λέει συνέχεια τα δικά του, τα είπε ο άνθρωπος, τα ακούσαμε...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ναι, αλλά ο χρόνος χάθηκε...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα είπε ότι σήμερα πάμε καλά γιατί μία κυβέρνηση Μητσοτάκης κάνει τη χώρα και την πάει καλά και λοιπά. Και εγώ σου λέω να την πάει καλά και ακόμα καλύτερα, και εγώ τον υποστηρίζω. Η Αυτοδιοίκηση όμως δεν πήρε ούτε ένα ευρώ για πολιτική προστασία.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Θανάση, υπάρχουν άλλοι οκτώ ομιλητές.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τα βάλουμε από την τσέπη μας, από τα δικά μας λεφτά, νοικιάζουμε μηχανήματα...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Παρακαλώ πολύ, Θανάση, Πρόεδρε, να ολοκληρώσουμε, να ανέβει ο επόμενος ομιλητής.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και τελευταία, κύριε Υπουργέ, άκουσέ με εσύ που με ακούς.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Αγαπητέ, κύριε Παπαδόπουλε. Βοηθήστε λίγο το Προεδρείο να συντονίσουμε το Συνέδριο.

A. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πνιγούμε στους Δήμους διότι τα λαγκάδια και τα ποτάμια δεν τα καθάρισαν οι Περιφέρειες και θα πνιγούμε.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Παρακαλούμε πάρα πολύ.

A. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και αφού δεν με αφήνετε να συνεχίσω, ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάτε 25 λεπτά ήδη.

A. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λύστε τα, λύστε τα με κουβεντούλες.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Εσείς και η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε μόνο...

A. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λύστε τα με κουβεντούλες. Οι κουβέντες δεν χρειάζονται. Τα ξέρουμε καλά όλοι τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πόρους και...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ τον συνάδελφο Θανάση Βασιλόπουλο, Πρόεδρο ΠΕΔ Πελοποννήσου, να πάρει το λόγο, και ελπίζω ο Θανάσης να είναι σύντομος.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Συνάδελφοι, υπάρχουν δύο τρόποι, θα το ξανά πω, επιμέτρησης του χρόνου. Ένας είναι ο κοσμικός, αυτός που μας αφορά. Και ένας είναι ο εσχατολογικός. Τι να κάνουμε; Εδώ πρέπει κοσμικά να μετράμε το χρόνο.

Και επίσης δεν μπορεί οι ομιλητές, το λέω γενικά για όλους μας, να παίρνουν χρόνο από τους επόμενους ομιλητές. Και έχουμε και ένα πρόγραμμα φιλοξενίας, που μας προσκαλεί, χθες ο Δήμος, σήμερα η Περιφέρεια, και πρέπει να ανταποκριθούμε.

Συγγνώμη, κύριε Βασιλόπουλε.

A. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να παραλείψω τις προσφωνήσεις, όχι από έλλειψη σεβασμού βέβαια, αλλά έχει περάσει η ώρα, είμαστε όλοι κουρασμένοι. Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω την παρουσία του Υπουργού μας από το πρωί εδώ μαζί μας.

Ονομάζομαι Βασιλόπουλος Αθανάσιος και έχω την τιμή να είμαι Δήμαρχος Καλαμάτας για δεύτερη θητεία, και εδώ και

Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου. Εκπροσωπώ εδώ σήμερα 26 διαφορετικούς Δήμους, πληθυσμιακά, γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, και με αυτή την ιδιότητα θα τοποθετηθώ σήμερα.

Προβληματίστηκα αρκετά για το τι έχει αξία και σημασία να αναφέρω σήμερα. Οι περισσότεροι εξ ημών είμαι βέβαιος ότι συμφωνούμε απόλυτα με την τοποθέτηση του Προέδρου μας, του Λάζαρου Κυρίζογλου, αλλά και σχεδόν όλων των τοποθετήσεων που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Άλλες πιο αιχμηρές, άλλες λιγότερο, όλες όμως αποτελούν τη βάση για να ξέρουμε πού βαδίζουμε ως θεσμός, τι διεκδικούμε, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές.

Είμαι βέβαιος ότι κοινές είναι οι προκλήσεις, οι αγωνίες, κοινοί οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες. Οι Δήμοι μας, ας είμαστε ειλικρινείς, οδεύουν με μαθηματική ακρίβεια στα βράχια, και μαζί και οι τοπικές μας κοινωνίες, αν η Πολιτεία εξακολουθεί να μας αγνοεί και να μας θεωρεί κτήμα της.

Την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο νιώθαμε ότι είμαστε συνεργάτες της Πολιτείας. Εύκολη επικοινωνία, οικονομική στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία που μας έδιναν τη δυνατότητα in the box, όπως λέμε και στο χωριό μου, την Καλαμάτα, με κανόνες, να παρουσιάσουμε το όραμά μας για την περιοχή μας. Το 2024 υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Το Εσωτερικών συνεχίζουμε να το νιώθουμε δίπλα μας, για άλλα όμως Υπουργεία μάλλον είμαστε ενοχλητικοί.

Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάμε για Αυτοδιοίκηση και ακούμε την εκάστοτε κυβέρνηση και τα κόμματα κάθε φορά να μας λένε πόσο στηρίζουν το θεσμό, πόσο μας αγαπάνε. Μα τι λατρεία είναι αυτή. Λατρεία κάθε φορά που μας φορτώνουν αρμοδιότητες. Ναι, αλλά η αγάπη και η λατρεία δεν απέχουν πολύ από το μίσος. Γιατί κατά βάθος δεν μας αγαπούν και τόσο, και το αποδεικνύουν κάθε φορά με τις επιλογές τους. Αλήθεια, πού είναι οι χρηματοδοτήσεις; Πού είναι ο στοιχειώδης σεβασμός προς τους Δήμους; Πού είναι η

θεσμική μας θωράκιση; Αγανακτούμε για να κρατήσουμε τους Δήμους μας όρθιους, και ο πρώτος που πάντα πυροβολούν είναι ο Δήμαρχος. Ότι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο, για όλα φταίει ο Δήμαρχος. Έχουν διαχρονικά πετάξει όλες τις ευθύνες πάνω μας. Διαρκώς μεταφέρονται αρμοδιότητες, και λες, αναγνωρίζει το κράτος ότι είμαστε ικανοί και άξιοι να φέρουμε εις πέρας, για αυτό μας δίνει επιπλέον αρμοδιότητες, αλλά ταυτόχρονα όταν ζητάμε χρηματοδοτήσεις, όταν ζητάμε χρηματοδοτήσεις για να υλοποιήσουμε τις αρμοδιότητες, αλλά και ζητάμε την οικονομική αυτοτέλεια, την αυτονομία μας ως Δήμοι, τότε έρχεται το κράτος και λέει είσαι ανάξιος. Θα στα δίνουμε εμείς. Ο μπαμπάς, το Υπουργείο, η Περιφέρεια, εμείς. Άξιοι για αρμοδιότητες, ανάξιοι για χρηματοδοτήσεις. Και επειδή οι Δήμοι που εκπροσωπώ είναι περιφερειακοί, και το λέω με στεναχώρια γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα μεταξύ περιφερειακών και αστικών Δήμων, σε λίγο θα μπαίνουμε στα Δημαρχεία και δεν θα βρίσκουμε άνθρωπο να λέμε καλημέρα. Κάποιοι συνάδελφοι σε μικρότερους Δήμους αρχίζουν ήδη να το αντιμετωπίζουν. Μιλάμε για μείωση γραφειοκρατίας και open data και ψηφιακό μετασχηματισμό, και γελάνε και οι υπολογιστές στα Δημαρχεία.

Πραγματικά είναι τόσα πολλά αυτά που μπορεί να πει κάθε ένας από εμάς, τόσα που σε στεναχωρούν, γιατί δεν μας αξίζουν, γιατί προφανώς δεν αξίζει στην Αυτοδιοίκηση αυτή η συμπεριφορά.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει ένα κανόνα που μας λυπεί, και μιλάω για τη συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν οι Δήμαρχοι, η πλειοψηφία των Δημάρχων, σε διαδρόμους Υπουργείων. Είστε η εξαίρεση στον κανόνα των αλαζονικών συμπεριφορών και ευτυχώς με εσάς και ορισμένους ακόμα συναδέλφους σας μπορούμε να συνεννοηθούμε, να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε το αυτονόητο, να συνεργαστούμε.

Επιτρέψτε μου δύο αναφορές, καθώς γνωρίζω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε αυτή

την αγωνία των συναδέλφων μας. Για τα οικονομικά, τη στελέχωση των Δήμων, τις αρμοδιότητες, τα θεσμικά θέματα, για την ανάγκη αναπτυξιακού χρηματοδοτικού εργαλείου, για τους Δήμους, για την καταστατική θέση των αιρετών, άλλο κρίσιμο θέμα, έχουν ειπωθεί αρκετά, θα ειπωθούν και άλλα, ακούσαμε και το πρωί από τον Υπουργό. Νομίζω ως αυτοδιοικητικοί έχουμε κοινή γραμμή και άποψη και συμφωνούμε.

Επαναλαμβάνω, με κάλυψε ο Πρόεδρος. Όμως δύο-τρία κρίσιμα ζητήματα που θέλω να υπογραμμίσω.

Κόκκινη γραμμή, η υπόθεση των ΔΕΥΑ. Καμιά συζήτηση με το ΥΠΕΝ. Γιατί ως φαίνεται άλλα λέμε και άλλα προωθούνται. Οι ΔΕΥΑ, θα πρέπει να καταστεί σαφές, αποτελούν για την Αυτοδιοίκηση *casus belli*. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει ως τμήμα του σχεδίου νόμου, διαρροές, που να πούμε ότι δεν έχουν διαψευστεί, το αντίθετο μάλιστα, διότι μάλλον δοκιμάζουν τις αντοχές και τα όριά μας, και υπό την έννοια αυτή η αντίδραση που οφείλουμε ως Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι καθολική και δίχως αστερίσκους.

Λοιπόν, ως φαίνεται μας οδηγούν σε μία ΔΕΥΑ ανά Περιφερειακή Ενότητα. Μια δομή που θα ενσωματώνει και τους Συνδέσμους Ύδρευσης και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης των Δήμων. Επιθυμούν λοιπόν τη δημιουργία υπηρεσιακών μορφωμάτων, δίχως συνοχή, με διαφορετικούς κανονισμούς, λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές, που μάλιστα θα κληθούν με το καλημέρα όχι απλώς να λειτουργήσουν εξυπηρετώντας ανάγκες βασικές όπως η υδροδότηση και η αποχέτευση, αλλά και θα πρέπει να πετύχουν εισπραξιμότητες κοντά στο 85%. Δηλαδή τι μας λένε; Αυτές οι δομές που σήμερα αδυνατούν να λειτουργήσουν, είναι υπερχρεωμένες, κάποιες, δεν μπορούν να εισπράξουν, ότι την επόμενη μέρα που θα ενωθούν με άλλες ΔΕΥΑ θα δουν το φως το αληθινό και με μαγικό τρόπο θα λειτουργήσουν.

Θέλετε να βάλετε τάξη, βεβαίως, και όλοι μαζί θα είμαστε,

αλλά όχι οριζόντια. Όχι να τιμωρούμε επιχειρήσεις και Δήμους, και φυσικά όχι στο να ανοίγουμε πόρτες προκειμένου αύριο-μεθαύριο αρμοδιότητες να μεταφερθούν εκτός Αυτοδιοίκησης.

Είναι κόκκινη γραμμή ο αυτοδιοικητικός χαρακτήρας των ΔΕΥΑ. Είναι έγκλημα κατά των Δήμων και των τοπικών μας κοινωνιών, ο συμψηφισμός και ο χωρίς κανόνες ένωση δομών που απλώς θα μετρούν αντίστροφα στο δρόμο προς τη χρεοκοπία.

Και προφανώς κόκκινη γραμμή και αιτία πολέμου για εμάς το να φορτωθούν οι Δήμοι μας αμαρτίες και χρέη, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες δομές σωρεύτηκαν.

Λοιπόν, η Αυτοδιοίκηση, και ας το καταλάβουν ορισμένοι, δεν εκχωρεί αρμοδιότητες, ούτε και δικαιώματα που συνδέονται με την καθημερινότητα, με τις βασικές ανάγκες, με τα αγαθά των τοπικών μας κοινωνιών.

Δεύτερο και εξαιρετικά κρίσιμο θέμα. Η υπόθεση των απορριμμάτων και του τέλους ταφής. Δεν βάζω στη συζήτηση πόσα πληρώνουμε εμείς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τον βρήκαμε το διαγωνισμό, η διοίκηση έχει συνέχεια, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, ακόμα και αν το κόστος είναι 92 € στην πόρτα, συν τη μεταφορά, συν το τέλος ταφής.

Τέλος ταφής όμως. Το θέμα το οποίο ειδικά τους περιφερειακούς Δήμους τους τινάζει στον αέρα. Εμείς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οδηγούμε το 100% των απορριμμάτων μας που παράγουμε προς διαχείριση, προς επεξεργασία, στα δύο εργοστάσια που υπάρχουν, και στη μία κινητή μονάδα που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το εργοστάσιο, όχι με ευθύνη της εταιρείας.

Πληρώνουμε λοιπόν το 100% των απορριμμάτων που οδηγούμε προς διαχείριση και μας ζητούν να πληρώσουμε και πάλι το 80% των απορριμμάτων που οδηγήσαμε προς διαχείριση, ως τέλος ταφής. Δηλαδή να πληρώσουμε δύο φορές το ίδιο πράγμα.

Και όταν λέμε πάρτε απόφαση και βάλτε πλαφόν όχι λιγότερο από 40% όπως θα έπρεπε, μας λένε ότι δεν γίνεται, δεν

προβλέπεται. Και βέβαια γίνεται γιατί είναι δίκαιο. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τους πολίτες της Πελοποννήσου να επιβαρυνθούν εκατομμύρια ευρώ για να πλουτίσει ο ΕΟΑΝ. Το τέλος ταφής ξεκίνησε το 2022, 20 € τον τόνο. Το 2027 θα φτάσει 55 € τον τόνο. Αυτό σημαίνει αύξηση 175% σε πέντε χρόνια. Νέες αυξήσεις, να είστε σίγουροι για αυτό, θα είμαστε αναγκασμένοι και υποχρεωμένοι να κάνουμε σε δύο χρόνια στα τέλη καθαριότητας, γιατί; Για να θησαυρίσει ο ΕΟΑΝ; Μας οδηγεί στη χρεοκοπία ένα τέλος άδικο, καταχρηστικό, ένα τέλος δίχως λογική.

Τρίτο επίσης κρίσιμο θέμα, τα ενεργειακά και οι πολιτικές για το κλίμα. Και σας μιλώ και ως ένας Δήμαρχος που έχει εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα, που μαζί με άλλους Δημάρχους διεκδικήσαμε για τις πόλεις μας και πετύχαμε την ένταξη στην ευρωπαϊκή αποστολή των εκατό έξυπνων και κλιματικά ουδέτερων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030. Και πού βρισκόμαστε. Και καλά, εμείς με τις λίγες δυνατότητες που έχουμε, έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον απευθείας στην Ευρώπη. Για τους υπόλοιπους, συζητήσεις, λόγια, καλές προθέσεις, και εκεί σταματάμε. Χρηματοδοτήσεις ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε. Προγράμματα ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε. Τι γίνεται με το ταμείο στο ΥΠΕΝ; Που δημιουργήθηκε από τις νομιμοποιήσεις των αυθαιρέτων, που έχει ένα τεράστιο ποσό. Γιατί αυτό το ποσό δεν επιστρέφει στους Δήμους για δράσεις περιβαλλοντικές, ανάλογα αν θέλετε και με τη συμμετοχή του κάθε Δήμου; Αντιθέτως τι βλέπουμε; Ότι για παράδειγμα χώρος στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπάρχει, και αν υπάρχει είναι δεσμευμένος. Και εκεί που συζητούσαμε για Δήμους παρόχους, ακούμε κάτι περίεργα για Δήμους καταναλωτές με μειωμένες τιμές.

Λοιπόν, προφανώς αυτά δεν είναι σοβαρά. Και επειδή αναφέρομαι σε θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλό θα είναι να αντιληφθούν ότι αναφέρονται σε αιρετούς, και οφείλουν περισσότερο σεβασμό. Εκτός και αν έχουν

επιλέξει την οδό του αποφασίζομεν και διατάσσομεν, η οποία προφανώς και δεν είναι αποδεκτή.

Ένα ακόμα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, κάτι που μας προβληματίζει όλους έντονα, είμαστε σίγουροι όμως ότι θα βρεθεί λύση, έχουμε μείνει οι Δήμοι, όπως αναφέρθηκε άλλωστε, δίχως αναπτυξιακό πρόγραμμα. Αυτό από μόνο του αρκεί για να καταδείξει την ουσία του προβλήματος. Το λέγαμε ΘΗΣΕΑ, το λέγαμε Φιλόδημο, Αντώνη Τρίτση, τώρα πώς το λέμε;

Και κλείνοντας, επιγραμματικά. Σχολικές καθαρίστριες. Τα χρήματα δεν φτάνουν για να καθαρίσουμε τα σχολεία. Θα αφήσουμε τα σχολεία βρώμικα, ή θα πάρουμε από δημοτικούς πόρους που δεν υπάρχουν;

Ναυαγοσώστες. Αν βάλουμε ναυαγοσωστικούς πύργους σύμφωνα με τα χρήματα που μας έρχονται και κόντρα στη νομοθεσία, θα είμαστε παράνομοι. Να είμαστε παράνομοι ή να βάλουμε χρήματα από δημοτικούς πόρους που δεν έχουμε;

Αδέσποτα. Προστατέψτε μας. Παρακαλάμε και δίνουμε και μπόνους Αντιδημαρχία και κανείς δεν αναλαμβάνει. Γιατί να αναλάβει; Για να πηγαίνει συνεχώς κατηγορούμενος;

Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων, άρση επικινδυνότητας. Νούμερο ένα, άρση επικινδυνότητας, να μην κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Τίποτε άλλο. Χρήματα για να υλοποιήσουμε αυτό.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε να σηκώσουμε αναθεωρήσεις και συμπληρωματικές συμβάσεις. Δεν μπορούν οι Δήμοι που συμμετέχουν στην πρόσκληση 16850 να επιβαρυνθούν με το 20% από δημοτικούς πόρους. Δεν έχουν να τα δώσουν.

Θα μου πει ο Υπουργός, και δικαίως, μα καλά, δεν έχει γίνει τίποτα; Οφείλω με ειλικρίνεια να πω ότι όντως έχουν γίνει πολλά, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Ο Υπουργός Εσωτερικών εννοώ. Αυτή η κυβέρνηση πράγματι όταν ανέλαβε το 2019, ήρθε αντιμέτωπη με μια Αυτοδιοίκηση στα πρόθυρα της

διάλυσης, ελέω απλής αναλογικής. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, και κατάφερε να επαναφέρει το θεσμό σε μια στοιχειώδη κανονικότητα. Αναγνωρίζουμε ότι κατά την πρώτη περίοδο αυτή η κυβέρνηση παρείχε στην Αυτοδιοίκηση στήριξη και χρηματοδοτικά εργαλεία. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που πράγματι πολλές είναι για το θεσμικό εξορθολογισμό και μια μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Με τα προβλήματα...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Θανάση, λίγο να το μαζεύουμε, γιατί ήδη έχουμε περάσει το χρόνο.

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με τα προβλήματα που υπάρχουν. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν περάσει και σήμερα το υπηρετούν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την Αυτοδιοίκηση και είναι κάτι που με ειλικρίνεια το αναφέρω. Όμως πλησιάζουμε στην αυγή του 2025 και δεν νοείται το κράτος να αντιμετωπίζει την Αυτοδιοίκηση φοβικά. Δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι θέμα κυβερνήσεων, είναι θέμα νοοτροπίας, είναι ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ούτε να γίνουμε κυβέρνηση θέλουμε οι Δήμοι, ούτε να αντικαταστήσουμε τα Υπουργεία, ούτε τίποτα άλλο. Να υπηρετούμε τους πολίτες θέλουμε, τις τοπικές μας κοινωνίες και τις ανάγκες τους. Αυτή τη δυνατότητα θέλουμε χωρίς ενδιάμεσους. Γιατί πρέπει ο Δήμαρχος να επαιτεί από τον Περιφερειάρχη ή τον Υπουργό να φτιάξει ένα δρόμο ή να κάνει μια ανάπλαση ή να φτιάξει ένα γήπεδο;

Γνωστά είναι τα προβλήματα, γνωστές και οι λύσεις που υπάρχουν. Είμαστε ως λαός πολύ λίγοι για να τσακωνόμαστε για αρμοδιότητες και ευθύνες. Τον ίδιο λαό υπηρετούμε όλοι και την πρόοδο του τόπου μας επιθυμούμε και υπό την έννοια αυτή η συνεργασία αποτελεί μονόδρομο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Νομίζω ότι ήμουν μέσα στο χρόνο μου. Δεκαπέντε σελίδες μου έχουν μείνει ακόμα, θα τις πω του χρόνου όμως για να

μην κουράσω.

Εκπροσωπώντας...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Είμαστε έξι λεπτά έξω από το χρόνο μας, αλλά...

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσα, τελείωσα, Γρηγόρη, ένα λεπτό.

Εκπροσωπώντας όμως την ΠΕΔ Πελοποννήσου, θέλω να σας μεταφέρω ότι οι Δήμοι μας τάσσονται υπέρ των αποφάσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τις προσυνεδριακές μας συναντήσεις, Πρόεδρε. Αποφάσεις που θα υπηρετούν τις πάγιες διεκδικήσεις μας σε μία περίοδο που ως Αυτοδιοίκηση οφείλουμε να προτάξουμε την αρραγή ενότητά μας και τις κοινές μας αγωνίες. Τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών μας υπηρετούμε, και το μόνο που ζητούμε είναι το αυτονόητο. Σεβασμό και τα στοιχειώδη για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε το σκοπό μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ο Σάββας ο Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σάββα, ο λόγος σε εσένα, για οκτώ λεπτά, και να ετοιμάζεται ο Νίκος ο Σουλιώτης επόμενος.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Σάββα, μισό, μισό. Επειδή κάναμε τις προσυνεδριακές, οι Πρόεδροι των ΠΕΔ έχουν τοποθετηθεί ήδη, έχουμε συμπεριλάβει στις εισηγήσεις των Επιτροπών που θα γίνουν αύριο, τα πάντα, όλα τα θέματα. Και επειδή έχουν ακουστεί πολλά πράγματα, έκκληση και παράκληση θερμή, να μην επαναλαμβανόμαστε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε το λόγο.

Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, αν έμεινε κανένας, αγαπητοί συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες και τα λοιπά.

Είναι βέβαιο ότι με ένα Συνέδριο όπως το σημερινό, που ακούστηκαν πολλά και χρήσιμα πράγματα, έστω και με διαφωνίες,

δεν θα λύσει τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης την επόμενη μέρα.

Αγαπητέ Πρόεδρε, μπορεί πολλές φορές, παρά τις πράγματι μεγάλες προσπάθειες που γίνονται από την ΚΕΔΕ, να ερχόμαστε σε σύγκρουση και να διαφωνούμε. Αλλά και αυτό είναι χρήσιμο.

Θα πρέπει, αγαπητοί συνάδελφοι και τηρώντας και την παραίνεση εδώ του Προεδρείου, να πούμε ότι δύο μεγάλα ζητήματα σήμερα πρέπει να μας απασχολούν. Το ένα είναι το ενεργειακό κόστος, και το άλλο είναι το θέμα των απορριμμάτων. Όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν σήμερα, χρήσιμα, η διεκδίκησή τους από κάποιο χρόνο και μετά θα δείξει αν είναι επιτυχής ή όχι, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα δύο ζητήματα που τίθενται τώρα, είναι αυτά που καίνε πολύ.

Ήρθα εδώ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εκπροσωπώντας 22 Δημάρχους, 22 Δήμους, ως Πρόεδρος της ΠΕΔ, και 22 Δήμους, όπου με ομόφωνα ψηφίσματα δεν δέχονται καμία απολύτως συναίνεση... δεν δίνουν καμία συναίνεση, δεν δέχονται καμία απολύτως ΔΕΥΑ συνένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Το λέω αυτό για να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση μας όσον αφορά το ζήτημα αυτό.

Το πώς φτάσαμε σήμερα, αγαπητέ Πρόεδρε, να είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι όσον αφορά τα χρέη των ΔΕΥΑ, είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά. Η ενεργειακή κρίση, αλλά πολύ καλά γνωρίζουμε και τις λύσεις. Δεν χρεώσαμε εμείς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τους Δήμους. Η έκρηξη η ενεργειακή, οι τιμές, μας έφεραν σε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως φυσικά και το να εφευρίσκουν συνεχώς τρόπους να αποτρέπουν οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούσαμε να έχουμε δυνατότητες παρέμβασης, σε ένα αποτέλεσμα.

Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα. Έχουμε πετύχει, υπάρχει και ΔΕΥΑ που δεν χρωστά τίποτα, και έχει πετύχει από ιδίους πόρους να έχει τρία Μεγαβάτ net metering. Και όπως είναι

φυσικό, όχι μόνο αντιδρά, αλλά είναι και λογικό να λέει για ποια συνένωση μιλάμε; Με ποιους κανόνες;

Και φυσικά σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι να δούμε ότι αυτά που απορρέουν μέσα από διάφορες διαρροές, αποτελούν και μια νέα πρωτοτυπία, ενός μοντέλου το οποίο βέβαια κανένας μας δεν αποδέχεται.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να κάνουμε την προσπάθειά μας και να απαντάμε έστω και σε αυτές τις διαρροές. Έτσι προς έκπληξή μας είδαμε σήμερα ότι αυτό που κυκλοφόρησε δηλαδή το σχέδιο το περιβόητο, να αναφέρεται σε ένα νέο μοντέλο οικονομικό, πολύ προχωρημένο ακόμα και για Αμερικάνους. Κεφαλαιοποιεί τους πελάτες, αφού είναι σίγουροι, και μέσα από αυτό μοιράζει μετοχές. Και όλο αυτό υποτίθεται ότι θα είναι μια εξυγίανση οικονομική. Το μόνο που θα κάνει όλο αυτό το σύστημα σε Δημοτικές Επιχειρήσεις, είναι να δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα λειτουργίας, με αποδέκτη φυσικά τελικά τους δημότες, γιατί αυτοί στο τέλος καλούνται να πληρώσουν το τίμημα αυτό.

Όπως επίσης θα έπρεπε να πούμε και για διάφορα άλλα ζητήματα που πρέπει να μπουν. Τι θα γίνει λοιπόν όταν μετά από λίγο καιρό μας ζητήσουν να πληρώσουμε τίμημα για τα απορρίμματα που δεν μπαίνουν στη σακούλα, που δεν πάνε στη μηχανική επεξεργασία; Όπου και εκεί αναμφίβολα τα αποτελέσματα για το περιβάλλον τουλάχιστον δεν είναι τα αναμενόμενα. Γιατί δεν χρειάζεται κανείς να είναι γνώστης σήμερα ιδιαίτερα ζητημάτων μηχανικής για να αντιληφθεί ότι οι βόρειες χώρες που χρησιμοποιούν καύση και πυρόλυση εδώ και 25 χρόνια, έχουν άλλα αποτελέσματα, και για το περιβάλλον, και για το κόστος.

Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, αγαπητέ Πρόεδρε, να δούμε και να διεκδικήσουμε, αρκετές ΠΕΔ βλέπω, το αυτόνομο. Εκεί που δεν είχαμε κανένα ζήτημα, να διεκδικήσουμε το πρότερο έντιμο παρελθόν. Και αν χρειάζονται και θέλουν να τους υποδείξουμε τρόπους και μεθόδους εξυγίανσης, πολύ ευχαρίστως, μπορούμε να

το κάνουμε. Δεν λοιπόν μπορούμε να υποχωρήσουμε σε αυτό. Κάποιος συνάδελφος είπε να κλείσουμε τους Δήμους. Αυτό που πρέπει να πούμε σίγουρα είναι ότι διεκδικούμε περισσότερη Αυτοδιοίκηση, και μέσα από αυτό το πλαίσιο σίγουρα διεκδικούμε το αυτοδιοίκητο.

Οι Δήμοι δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν, δεν αποτελούσαν ποτέ, ούτε και τώρα, ένα πρόβλημα ή μέρος της κρίσης. Πάντοτε βρίσκονται στην πλευρά και αποτελούν το μέρος της λύσης. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει κατανοητό, πρέπει να γίνει κατανοητό διότι σε όλα τα χρόνια αυτά της Αυτοδιοίκησης, αυτός που έχει δυνατότητα και κάνει το πρώτο βήμα πάντοτε είναι η κυβέρνηση, δεν είναι η Αυτοδιοίκηση. Η Αυτοδιοίκηση πολλές φορές βρέθηκε σε αμηχανία ή αμυνόμενη. Ποτέ όμως δεν λειτούργησε με κανένα άλλο όφελος, παρά μόνο βλέποντας το όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια θεωρούμε ότι είμαστε όλοι μαζί. Άλλωστε και η ΚΕΔΕ είμαστε βέβαιοι ότι θα στηρίξει το αίτημά μας, δεν θα δεχτεί καμία συνένωση των Δημοτικών αυτών Επιχειρήσεων, και βεβαίως σε ένα διάλογο πραγματικό, όταν και εφόσον υπάρξουν οι πραγματικές προθέσεις και όχι οι διαρροές, θα τοποθετηθούμε προτείνοντας λύσεις, όχι αυτές που φαντάζονται κάποιοι δημιουργώντας νέα μαγαζιά, δημιουργώντας ενδεχομένως σκέψεις άλλου τύπου. Είμαστε εδώ για να τονίσουμε ότι εμείς τουλάχιστον στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε έναν τέτοιο εκτροχιασμό.

Αυτά όλα τα αυτοδιοικητικά ζητήματα είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας για εμάς. Δεν πρόκειται να πούμε το νερό νεράκι, γιατί (...) πρέπει να συμφωνήσουμε με μια πρόσκαιρη, άκαμπτη και θα έλεγα ανούσια πολιτική.

Ευχαριστώ πολύ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχτούμε

πράγματα διαφορετικά από αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν και διαρρέονται άλλα, σε ότι αφορά τα νερά. Να είμαστε ξεκάθαροι.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο, τον Σάββα τον Μιχαηλίδη, που ήταν σύντομος, έκανε μόνο είκοσι δευτερόλεπτα επιπλέον από το χρόνο του.

Τώρα στο βήμα να έρθει ο Γεώργιος Μαρινάκης, Πρόεδρος...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Νικόλαος Σουλιώτης, Πρόεδρος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.

Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ: Συνάδελφοι, δεν ξέρω, μπορεί να νιώσετε μεγαλύτερη ανακούφιση αν πω... δεν θα πω τίποτα, γεια σας, γιατί όντως είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι.

Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια στην ΚΕΔΕ για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου, για τις οκτώ προσυνεδριακές συναντήσεις που είχαμε και πραγματικά ακούστηκαν όλα. Και είμαι και εγώ πεπεισμένος ότι το Συνέδριο της Ρόδου θα είναι ένα Συνέδριο διαφορετικό από τα άλλα, ένα Συνέδριο αποτελεσμάτων, ένα Συνέδριο επανεκκίνησης.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να δρομολογήσουμε γρήγορες διαδικασίες και λύσεις για όλα αυτά για τα οποία έχουμε μείνει πίσω. Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, η ηγεσία του Υπουργείου προέρχεται από την Αυτοδιοίκηση, μας το έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι ξέρουν τα θέματα, και σήμερα ο Υπουργός με την παρουσίαση που έκανε έχει πείσει τους πάντες ότι είναι γνώστης, και βέβαια μας έδωσε και πολλή δουλειά, γιατί όλο αυτό το σχέδιο θέλει επεξεργασία, θέλει να το δούμε, και πιστεύω, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια Γενική τουλάχιστον Συνέλευση πριν φτάσουμε στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου για τον Κώδικα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προηγούμενα χρόνια ήταν δύσκολα. Είχαμε όμως και επιτυχίες στα αιτήματά μας, επιτυχίες τις οποίες τις ανέφερε ο Πρόεδρος το πρωί στην εξαιρετική ομιλία του και

τοποθέτησή του, και δεν θέλω να επαναλάβω. Θέλω όμως να πω και εγώ με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Υπουργό Εσωτερικών και σε όλο το Υπουργείο, αλλά και στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδος, την οποία εκπροσωπώ εδώ σήμερα για ακόμη μία φορά, θα καταθέσει ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις, αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς των 130 μελών μας που απαρτίζουν τις Επιτροπές της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Σε συνεργασία βέβαια με το ελάχιστο προσωπικό που έχουμε στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, και θα συμφωνήσω με τον Ιγνάτιο, ότι πρέπει, Υπουργέ, κάποια στιγμή να δούμε και τη στελέχωση των ΠΕΔ.

Αυτό λοιπόν το κείμενο των 100 σελίδων σας το καταθέτω, δουλειά για διάβασμα, Γραμματέα. Θα αναφερθώ μόνο λίγο στη Στερεά Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της πατρίδας μας, και σε επίπεδο γεωμορφολογίας, και σε επίπεδο ιστορίας, και σε επίπεδο παραγωγικών δυνατοτήτων. Δεν έχει όμως ένα πανεπιστήμιο, και είμαστε η μόνη Περιφέρεια που δεν έχουμε ένα αυτόνομο πανεπιστήμιο στην Περιφέρειά μας.

Είμαστε επίσης πρωταθλήτρια Περιφέρεια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών, και φωτοβολταϊκών πάρκων. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε χώρο για τις δικές μας Ενεργειακές μας Κοινότητες. Πλην μίας μοναδικής εξαίρεσης, της Ενεργειακής Κοινότητας Μακρακώμης Καρπενησίου Αγράφων, που είναι, να σας πω και αυτό, η μοναδική Ενεργειακή Κοινότητα στην Ελλάδα που έχει πάρει όρους σύνδεσης. Εύχομαι στον φίλο μου τον Γιώργο τον Παπαναστασίου, μαζί με την Ενεργειακή Κοινότητα του Βόλου και της Καβάλας, να είναι οι επόμενες τρεις.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ: Και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν γίνεται όμως, επειδή είμαστε στα θέματα ενέργειας, να γίνεται ένας ορυμαγδός εγκατάστασης

ανεμογεννητριών στις περιοχές μας, χωρίς να έχουμε καμία άποψη, χωρίς να έχουμε κανέναν αποφασιστικό ρόλο. Να σχεδιάζουν για εμάς, να υποβαθμίζουν το περιβάλλον μας και τις αναπτυξιακές μας προοπτικές.

Στη Στερεά Ελλάδα είμαστε επίσης η μόνη Περιφέρεια η οποία δεν έχει κανένα ενταγμένο έργο για μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, ενώ έχουμε υποβάλλει ολοκληρωμένες προτάσεις από το 2020 για μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στη Χαλκίδα, στη Λαμία και στην Άμφισσα.

Τι κάνουμε σήμερα; Κάνουμε βόλτα τα σκουπίδια. Σκεφτείτε λίγο το χάρτη της Ελλάδας. Από το νοτιοανατολικότερο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, την Κάρυστο, μέχρι το βορειοδυτικότερο, τα Κέδρα, που είναι στο όριο των Νομών Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας, τα σκουπίδια από αυτά τα δύο άκρα τα μεταφέρουμε στην Άμφισσα. Και δυστυχώς για εμάς υπάρχει και χειρότερο σενάριο. Αν δεν προχωρήσουν άμεσα τα έργα τα βραχυπρόθεσμα με την ολοκλήρωση των κυτάρων στη Χαλκίδα και στη Λαμία, θα χρειαστεί να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας σε άλλη Περιφέρεια. Με ότι αυτό συνεπάγεται για κόστος, αλλά και για την γκρίνια μέχρι να αποφασίσουμε πού θα τα πάμε.

Βρισκόμαστε στο κέντρο της Ελλάδας, αλλά υπολείπομαστε πάρα πολύ σε οδικούς άξονες, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές μας να θεωρούνται απομονωμένες.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Πρόεδρος ανέλυσε το πλαίσιο των βασικών μας διεκδικήσεων, όπως ο νέος Κώδικας και ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, αλλά και για την καταστατική θέση των αιρετών σε θέματα αύξησης αντιμισθίας και θεμάτων με τη Δικαιοσύνη.

Ο Υπουργός, και τον ευχαριστούμε, ανακοίνωσε αυτή την αύξηση αντιμισθίας, αλλά θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να δούμε, και χθες το βράδυ σας άκουσα στην τοποθέτησή σας στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, θα πρέπει να δούμε και την άρση της

αδικίας. Και μιλάω για την αδικία που εμείς οι ίδιοι δεχόμαστε, να θεωρούμαστε τέσσερις κατηγορίες. Συνάδελφοι, ειλικρινά, χθες το βράδυ γνώρισα τον Βαγγέλη, τον Δήμαρχο Χάλκης. Ο Δήμαρχος Χάλκης, των διακοσίων κατοίκων, με τον Αλέξη τον Καρδαμίκη, τον Δήμαρχο Αγράφων, έχουν λιγότερες ευθύνες; Έχουν λιγότερα προβλήματα από τον Δήμαρχο της Λάρισας ή από τον Δήμαρχο Αγρινίου ή από τον Δήμαρχο Αθηναίων; Μπορεί να έχουν διαφορετικά προβλήματα, αλλά δεν έχουν λιγότερα. Δουλεύουν λιγότερες ώρες; Έχει ωράριο κάποιος από εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι; Γιατί λοιπόν να αμείβονται διαφορετικά; Ισχύει αυτό για τους Περιφερειάρχες; Ισχύει αυτό για τους Βουλευτές; Ούτε καν για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν ισχύει.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ: Για τους Γενικούς Γραμματείς δεν ισχύει... Τέλος πάντων.

Είναι γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν χρηματοδοτικά εργαλεία, και όλοι σήμερα στους Δήμους μας εκτελούμε έργα. Με τις δυσκολίες, κυρίως από τη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και από τις καθυστερήσεις του ΕΣΠΑ.

Το νέο ΕΣΠΑ όμως είναι μπροστά μας, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαντάζει το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο στο οποίο μπορούμε να απλώσουμε το χέρι μας. Θέλουμε όμως εκεί τεχνική υποστήριξη, η οποία θα πληρωθεί μέσα από το ΕΣΠΑ, για να μπορούμε να έχουμε ώριμες μελέτες.

Ακούστηκε κατά κόρον και δεν θέλω να επαναλάβω, το σημαντικότερο πρόβλημα σήμερα είναι η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Δήμων. Χωρίς κάλυψη του λειτουργικού μας κόστους δεν μπορούμε να υπάρχουμε.

Είναι γεγονός όμως επίσης ότι οι τελευταίες διορθωτικές κινήσεις της κυβέρνησης είναι στη σωστή κατεύθυνση, θα μας βοηθήσουν να κλείσουμε τη χρονιά μας.

Θεωρώ όμως ότι μια σημαντική παρέμβαση που θα μας απάλλαζε από ένα σημαντικό κόστος, είναι αυτό της κάλυψης του ενεργειακού κόστους. Το παράδειγμα που ανέφερα πριν της Ενεργειακής Κοινότητας του Καρπενησίου Μακρακώμης Αγράφων, θα μπορούσε να είναι ένα καλό παράδειγμα και θα είναι μια πρακτική που η ίδια η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ θα στήριζε για κάθε Δήμο. Αν ο κάθε Δήμος είχε τη δική Ενεργειακή Κοινότητα, του διασφαλιζόταν ο ενεργειακός χώρος, και έστω και με μορφή δανεισμού του δινόταν τα δάνεια, ένα δάνειο για να το κατασκευάσει το έργο, καταλαβαίνετε ότι θα είχε λύσει τα ενεργειακά του για τα επόμενα τριάντα χρόνια.

Αντ' αυτού πάμε στο πρόγραμμα ΑΠΟΛΛΩΝ. Το είδαμε όλοι στην αρχή λίγο-πολύ σαν να λάμπει σαν χρυσάφι. Δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι μόνο χρυσάφι δεν είναι. Εκεί που θα ήμασταν, θα διευκολυνόμασταν, είμαστε πελάτες. Με ότι αυτό σημαίνει. Και βέβαια φτάσαμε στο τέλος να λέμε από το ντιπ ολότελα, ας είναι και αυτό.

Βέβαια όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε μια ακόμα παράμετρο, που είναι σημαντική για την ύπαρξή μας, και δεν είναι άλλη από αυτή της συρρίκνωσης των Δήμων μας. Ειδικά οι περιφερειακοί Δήμοι, οι μικροί Δήμοι, και με την τελευταία απογραφή αυτό φάνηκε, αλλά και καθημερινά εμείς που το ζούμε και βλέπουμε να κλείνει το σχολείο, να κλείνει το καφενείο, να μην έχει παπά το χωριό, κλείνουμε, τελειώνουμε. Δεν θα πάμε, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός το πρωί, σε μείωση των Δήμων τώρα άμεσα. Σιγά-σιγά όμως οδηγούμαστε σε μια συρρίκνωση που θα μας κάνει την επαρχία ακόμη πιο αδύναμη, ακόμη πιο φτωχή.

Και βέβαια δεν είναι η Αυτοδιοίκηση που θα δώσει λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται και μια σημαντική προσπάθεια από την κυβέρνηση, με το Υπουργείο Οικογένειας, να δοθούν κίνητρα και μέτρα να στηριχτεί η

οικογένεια, να γίνει αυτή η ανάκαμψη του τεράστιου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Όμως και εδώ έρχεται η παράμετρος της διαφορετικότητας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Κάποια μέτρα μπορεί να είναι ικανά και να φέρουν αποτελέσματα στην Αθήνα και στα μεγάλα κέντρα. Δεν φέρνουν όμως αποτελέσματα στις μικρές περιοχές, όπως αυτές των περιφερειακών Δήμων.

Πιστεύω ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως τολμηρές πολιτικές. Υπάρχουν πολιτικές που θα δώσουν φορολογικά κίνητρα σε μειονεκτικές περιοχές, ώστε οι επιχειρήσεις που θα πάνε εκεί να απαλλαχτούν από φορολογία, για να έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν και να δώσουν καλές θέσεις εργασίας σε νέους ανθρώπους που θα γυρίσουν πίσω.

Επίσης, μέσα από τη ΔΥΠΑ υπάρχει... Μίλησε πριν ο κύριος Σπανάκης και είπε για μια σύγχρονη ανάγκη. Θεωρώ μια σύγχρονη ανάγκη είναι η ύπαρξη ενός προγράμματος μέσα από τη ΔΥΠΑ, αντίστοιχο του προγράμματος 55-67 που για πολλούς...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Νίκο, να αρχίσουμε λίγο να μαζευόμαστε...

Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ: Που για πολλούς μας έλυσε τα χέρια, ενός προγράμματος 21-29, που θα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, που θα θέλουν να γυρίσουν σε αυτές τις δύσκολες νησιωτικές, ορεινές, μειονεκτικές περιοχές της πατρίδας μας, έτσι ώστε να πάρουν το πρώτο μεροκάματο στο σπίτι τους, από εκεί που έφυγαν για να πάνε να σπουδάσουν. Είναι μια καλή πρακτική, είναι μια δυνατότητα που νομίζω την αντέχει η ΔΥΠΑ, για να μπορέσει να τρέξει αυτό το πρόγραμμα.

Επίσης, η ανέγερση κατοικιών σε αυτές τις δύσκολες περιοχές, στη λογική των παλιών εργατικών κατοικιών, που θα δοθούν δωρεάν σε νέους που θα γυρίσουν πίσω, είναι και αυτή μια δύσκολη οικονομικά λύση, αλλά είναι μια απαραίτητη λύση. Δεν δίνουμε λύση για να φρενάρουμε την ερήμωση των περιοχών μας με ασπιρίνες. Χρειάζονται βαριά χειρουργεία, εξειδικευμένες προτάσεις και εφαρμογές της.

Στα θέματα πολιτικής προστασίας, στη Στερεά Ελλάδα τα ζήσαμε όλα. Θεωρώ ότι η ύπαρξη ενός ταμείου άμεσης ανταπόκρισης που θα διαχειρίζεται η ΚΕΔΕ, ακούστηκε από τον Υπουργό το πρωί, είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να το διεξοδικά το επόμενο διάστημα.

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι βέβαιος ότι ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να μιλάει με τις ώρες. Πιστεύω ότι αυτό το Συνέδριο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μια επανεκκίνηση των διεκδικήσεών μας, για επίλυση των προβλημάτων με ρεαλισμό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Φαίνεται από την πρώτη μέρα ότι ξεκινάμε καλά.

Είναι επίσης γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά, όμως, το είπε και ο Χάρης ο Δούκας πριν, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα, να περάσουμε πάνω από τον πήχη.

Πάμε λοιπόν ενωμένοι να διεκδικήσουμε και να πάρουμε εργαλεία που θα κάνουν τους Δήμους και όλους εμάς πιο θωρακισμένους, πιο αποτελεσματικούς, πιο χρήσιμους για τους δημότες μας. Πάμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση μέσα από αυτό το Συνέδριο.

Καλή επιτυχία στις εργασίες μας, και πριν κατέβω από το βήμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο Ρόδου για τη φιλοξενία στο όμορφο νησί του.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε, Νίκο.

Συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη τον Νταή, Πρόεδρο ΠΕΔ Ηπείρου.

Και ο επόμενος είναι ο Παναγιώτης ο Κεπαπτσόγλου.

Εδώ αριστερά έχουμε ένα ρολόι, για τους ομιλητές. Δεν ξέρω μήπως...

Π. ΝΤΑΗΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε Πρόεδρε, δεν θα το χρειαστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Όχι, το λέω για τους επόμενους, που έχουν

κακές προθέσεις.

Π. ΝΤΑΗΣ: Ανταποκρινόμενος στην έκκληση του Προέδρου, δεν θα επαναλάβω πράγματα που ακούστηκαν, θα μιλήσω για τέσσερα θέματα προερχόμενα από την Ήπειρο, αλλά πιστεύω αποκτούν εθνικό ενδιαφέρον, γιατί τα συναντάμε αφενός και σε άλλες περιοχές, αλλά και ακόμα και αυτά που βλέπουμε στην Ήπειρο, και θα πω το ένα εξ αυτών, και αυτό από μόνο του έχει ένα εθνικό ενδιαφέρον για όλους μας.

Το πρώτο θέμα. Ορεινές περιοχές. Συνεχίζω λίγο τον προβληματισμό του Νίκου του Σουλιώτη, του προλαλήσαντα, καθώς και αυτός εκπροσωπεί μία Περιφερειακή Ένωση Δήμων με πάρα πολλούς ορεινούς Δήμους. Η Ήπειρος και αυτή έχει το ίδιο χαρακτηριστικό. Από τους 18 Δήμους, οι 14 είναι ορεινοί, παραμεθόριοι και προβληματικοί. Άρα λοιπόν θα πρέπει, πέρα από τις αυξήσεις των ΚΑΠ που είχαμε τον προηγούμενο χρόνο και τον τρέχοντα χρόνο σε αυτούς τους Δήμους, να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί πάλι ένα ειδικό πρόγραμμα για την οικονομική, διαχειριστική και διοικητική υποστήριξη αυτών των Δήμων, αλλά επίσης και κάτι που δεν ακούστηκε – αν δεν κάνω κανένα λάθος, γιατί άκουσα προσεκτικά όλους τους προλαλήσαντες – να...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέτε, το έχουμε στο αυριανό ψήφισμα μέσα.

Π. ΝΤΑΗΣ: Όχι, εννοώ το δεύτερο που θα πω...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Όχι, αυτό που είπατε ήδη, το έχουμε σε ψήφισμα μέσα.

Π. ΝΤΑΗΣ: Ναι.

Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ξανά σκεφτούμε πάλι την πιθανότητα επιδότησης δρομολογίων για τις άγονες γραμμές των ορεινών Δήμων. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που και αυτό, μαζί με όλα τα άλλα που ακούστηκαν, συμβάλει και συντελεί στο να έχουμε έρημη ύπαιθρο, κυρίως στις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές.

Το δεύτερο θέμα. Η Ήπειρος δεν έχει μόνο ορεινούς Δήμους, έχει και Δήμους που είναι δίπλα στη θάλασσα, έχει και ένα Δήμο του οποίου έχω την τιμή να είμαι αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής, το Δήμο Ηγουμενίτσας, με ένα μεγάλο διεθνές λιμάνι. Ένα λιμάνι η λειτουργία του οποίου επιβαρύνει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά την πόλη, και είμαι σίγουρος ότι παρόμοιες καταστάσεις μπορούμε να συναντήσουμε στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στην Καλαμάτα και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας μας που τυγχάνει ένας λιμένας διεθνούς ή εθνικής σημασίας να συλλειτουργεί στην ουσία με την πόλη.

Άρα και εδώ πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όχλησης, με την αύξηση των ανταποδοτικών τελών από τους λιμένες προς τους Δήμους, ανεξάρτητα από το σύστημα ελέγχου των λιμένων, είτε είναι υπό ιδιωτικό έλεγχο, όπως είναι στην Ηγουμενίτσα και στο Ηράκλειο, είτε είναι υπό κρατικό έλεγχο με Οργανισμούς Λιμένα, είτε είναι υπό κρατικό επίσης έλεγχο, με κρατικά Λιμενικά Ταμεία.

Το τρίτο θέμα αφορά τον πολεοδομικό και χωροταξικό, αλλά ταυτόχρονα και αναπτυξιακό σχεδιασμό. Προσθέσετε εδώ ακόμα μία μομφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας εκπονούνται αυτή την περίοδο ειδικά πολεοδομικά ή τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ και του ΤΕΕ και έχουν αναλάβει κοινοπρακτικά σχήματα την εκπόνηση αυτών των σχεδίων.

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία, δεν είμαι τόσο σίγουρος αν η φωνή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακούγεται σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν στους επόμενους μήνες, που είναι κρίσιμοι μήνες γιατί θα οριστικοποιηθούν τα σχέδια αυτά, να διασφαλιστεί ώστε η γνώμη που εκφράζουν οι ΟΤΑ, να γίνουν σεβαστές και να συμπεριληφθούν στα σχέδια αυτά. Μιλάμε για σχέδια που θα καθορίσουν την ανάπτυξη των περιοχών μας και μιλάμε για σχέδια

που θα έρθουν να καλύψουν μακροχρόνιο κρατικό έλλειμμα στον χωροταξικό σχεδιασμό, αναφέρομαι στην έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και για τον τουρισμό.

Και τέταρτο, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό θέμα. Αφορά την Ήπειρο, αλλά αγγίζει ένα ευαίσθητο εθνικό μας ζήτημα. Η Ήπειρος ίσως είναι η τελευταία μαζί με τη Δυτική Μακεδονία περιοχές στις οποίες άρθηκε η συγκοινωνιακή απομόνωση, με την κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων την τελευταία 20ετία.

Στην Ήπειρο όμως, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε μία επικοινωνία σε καλό επίπεδο, με τη γειτονική μας Αλβανία. Με τις περιοχές όπου κατοικεί και δραστηριοποιείται η εθνική ελληνική μειονότητα. Για εμάς τους Ηπειρώτες, ο όρος Βόρεια Ήπειρος δεν είναι νεκρός, είναι ζωντανός κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά.

Ζητούμε λοιπόν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη σύνδεση της Εγνατίας Οδού και της Ιόνιας Οδού, με τους μεθοριακούς τελωνειακούς σταθμούς. Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Μαυρομάτι, και Γιάννενα, Κακαβιά. Είναι έργα εθνικής σημασίας και μόνο αν κάποιος τα δει έτσι, θα τα προχωρήσει σύντομα και με την πρέπουσα προσοχή.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, αν και είμαι νέος Δήμαρχος, από την έρευνα που έκανα, δεν πρέπει να έχει γίνει κάποιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Ήπειρο. Έχουμε τις εγκαταστάσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Έγινε, έγινε.

Π. ΝΤΑΗΣ: Έγινε;

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Βέβαια.

Π. ΝΤΑΗΣ: Πότε; Παλιά.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Έγινε.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Δύο φορές.

Π. ΝΤΑΗΣ: Παλιά όμως. Παλιά.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Πόσο παλιά;

Π. ΝΤΑΗΣ: Εσείς θα μου πείτε. Εσείς είστε ο πιο έμπειρος.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Ναι, εντάξει.

Π. ΝΤΑΗΣ: Αλλά θέλω να σας πω ότι είμαστε φιλόξενοι και νομίζω ένα από τα επόμενα Συνέδρια θα πρέπει να το προγραμματίσετε...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Άλλα 4 χρόνια έχουμε.

Π. ΝΤΑΗΣ: ...στην Ήπειρο.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Θα κάνουμε, θα δούμε.

Π. ΝΤΑΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Πάντως να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι επειδή είπατε ότι δεν λέχθηκε κάτι, και έγινε, και λέχθηκε. Έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας 164 Δήμοι, κατά του σχετικού νόμου του λεγομένου νέου, γιατί δεν είναι και τόσο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, και περιμένουμε, για τα θέματα που πολύ εύστοχα θίξατε, την απόφαση, συζητήθηκε η υπόθεση...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Έτσι.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Συνεχίζουμε με τον σχεδόν προτελευταίο ομιλητή, τον Παναγιώτη τον Κεπαπτσόγλου, Πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

Και ακολουθεί ο κύριος Κολιάδης, Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

Π. ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ: Αγαπητέ συνάδελφε Δήμαρχε της Ρόδου, που μας φιλοξενείς, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Είναι μεγάλη μου η τιμή που βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, για να μοιραστώ σκέψεις και ανησυχίες που αφορούν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μία περίοδο έντονων

αλλαγών. Μιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που οφείλει αλλά και μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα για τους πολίτες, ανταποκρινόμενη άμεσα και ουσιαστικά στις πραγματικές τους ανάγκες. Μιας Αυτοδιοίκησης που δεν θα περιορίζεται ως απλό εκτελεστικό όργανο των κεντρικών επιλογών, αλλά θα αποτελεί ουσιαστικό εταίρο στη χάραξη πολιτικών που διαμορφώνουν το μέλλον των Περιφερειών και έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τόπο μας και στη ζωή των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε να αποτελούμε συνδιαμορφωτές και όχι απλά αποδέκτες των αποφάσεων που αφορούν τα τοπικά ζητήματα, όπως την τοπική ανάπτυξη, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τη χρήση των φυσικών πόρων. Χρειάζεται να ενισχύσουμε το ρόλο μας ως πυλώνες του δημόσιου διαλόγου και της διαβούλευσης. Διασφαλίζοντας ότι οι προοπτικές και οι προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών, αντικατοπτρίζονται στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται.

Είναι πλέον απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που χρόνια τώρα ταλανίζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα οποία αποδυναμώνουν τις δυνατότητές μας να στηρίξουμε επί της ουσίας τις τοπικές κοινωνίες και να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες προκλήσεις της εποχής.

Εν τάχει, γιατί τα περισσότερα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είναι κοινά. Ο καθαρός καταμερισμός των αρμοδιοτήτων, το ενεργειακό κόστος.

Στο προηγούμενο Συνέδριο του Βόλου, είχα αναφερθεί για την προσπάθεια που έκανε ο Δήμος Άργους Ορεστικού να συνδέσει 18 σχολεία, 18 κτίρια, τα οποία ήδη είχε αναβαθμίσει ενεργειακά. Σήμερα, μετά από 2 χρόνια, έχει καταφέρει να συνδέσει τα 16, με net metering. Τότε ίσως να ήμασταν από τους πρώτους Δήμους, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, καθιστώντας τελικά, μαζί και με τα υπόλοιπα 4, 22 δημοτικά κτίρια μηδενικά ενεργειακά, αυτόνομα. Για θέρμανση, φωτισμό και για τη λειτουργικότητά τους.

Ακούσαμε πάρα πολλά. Πιστέψαμε, με αυτά που ακούσαμε,

στο πρόγραμμα “Απόλλων” στην παρουσίασή του. Μαθαίνουμε ότι πριν ακόμη ξεκινήσει η εφαρμογή του, πάμε ήδη σε μία αλλαγή. Τελικά μάλλον – και εύχομαι να μην ισχύσει – αυτή η παλιά αρχαία λαϊκή παροιμία που λέει, ώδινεν όρος και έτεκεν μυν.

Τέλος παρεπιδημούντων και παρακρατηθέντα, τα έχουμε πει άπειρες φορές.

Συνενώσεις ΔΕΥΑ, ειπώθηκαν από πάρα πολλούς συναδέλφους, δεν έχουμε ΔΕΥΑ, έχουμε Γραφείο Ύδρευσης, με πολύ αγώνα, πολλή αγωνία, με το να χαλάμε τις καλημέρες μας καθημερινά με συνδημότες, φίλους, συγγενείς, αλλά και φιλότιμων υπαλλήλων, έχουμε φτάσει να έχουμε μεγάλη εισπραξιμότητα. Με το στανιό, δεν μπορώ να συνενωθώ με μία ΔΕΥΑ η οποία δεν έχει εισπραξιμότητα και δεν ξέρει ούτε πού βρίσκονται τα δίκτυα. Για αυτό συμφωνούμε ότι θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να περάσει πρώτα από το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι από το ΥΠΕΝ, το οποίο θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχει καμία εμπλοκή.

Τέλος ταφής. Τι να συζητήσουμε για το τέλος ταφής στη Δυτική Μακεδονία; Όταν πριν 22 χρόνια, εκεί μακριά από τα κέντρα που παίρνονται οι αποφάσεις, αποφάσισαν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας να κάνουν μία πρωτοπόρα ανώνυμη διαδημοτική εταιρεία, τη ΔΙΑΔΥΜΑ. Η οποία αποτέλεσε πρότυπο για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και όχι μόνο. Και τι κάναμε; Κλείσαμε όλες τις χωματερές, μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε επεξεργασία των απορριμμάτων, με ένα κόστος το οποίο το έχουν πληρώσει οι δημότες της Δυτικής Μακεδονίας στο πετσί τους, όταν όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι απλώς θα έθαβαν τα σκουπίδια, εμείς κάναμε διαχείριση, τι μας είπαν; Πρέπει τελικά να κάνετε τον ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, να θάβετε δηλαδή το υπόλειμμα, το οποίο πρέπει να είναι 30% από τα αρχικά σκουπίδια. Το κάναμε όχι 30, το κάναμε 27. Και ήρθαν τώρα τι; Να πληρώσουμε και τέλος ταφής για το 27%. Έλεος. Δεν γίνεται αυτό. Για αυτό και έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματικό πέρα για

πέρα.

Στήριξη του πρωτογενή τομέα. Επιβάλλεται να υπάρξει μία άμεση έκδοση προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Τι να κάνουμε; Είμαστε μακριά από την Αθήνα. Είμαστε σε μία περιοχή που κυρίως η οικονομία της σήμερα – και θα πω αυτό σήμερα γιατί – βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Γίνεται κοινώς, ένα αλαλούμ. Πρέπει επιτέλους να μπει μία σειρά.

Αλλά και να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, όχι μόνο για νέες αγροτικές οδοποιίες, αλλά και για συντήρηση της ήδη υπάρχουσας, που δεν τηρεί προδιαγραφές να ενταχθεί στα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέα αγροτική οδοποιία.

Ζητάμε, εννοείται, όπως το άκουσα και από άλλους συναδέλφους, την επανένταξη στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για το 55 plus, αλλά και την παράταση του προγράμματος της πυροπροστασίας, γιατί για 5 μήνες, ενώ το διάστημα της πυροπροστασίας είναι 6; Να είναι 6 μηνών η διάρκεια. Και Πολιτική Προστασία δεν είναι μόνο η πυροπροστασία. Άρα γιατί να μην υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα και για το χειμώνα; Γιατί εμείς, ξέρετε, έχουμε και πολλά χιόνια. Το ποιος θα τα καθαρίσει, δεν το ξέρουμε.

Φυσικά δεν ξεχνάμε, Υπουργέ, τα θέματα τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά των αιρετών, που εκεί αντικρουόμενα τα νομοθετήματα του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών, κάποτε πρέπει να δοθεί από κοινού ένα τέλος.

Πριν περάσω στα του οίκου μου, δηλαδή της Δυτικής Μακεδονίας, θα ήθελα να θέσω ένα θέμα που το άκουσα – δεν θυμάμαι από ποιον συνάδελφο – που είναι συνεχώς αυξανόμενο...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Παναγιώτη, το ρολόι.

Π. ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ: Το κοιτάω.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Γιατί κατάλαβα ότι...

Π. ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ: Το κοιτάω, αλλά λόγω της Δυτικής Μακεδονίας και της απολιγνιτοποίησης, γιατί θα φτάσω και εκεί, θέλω 3 λεπτά.

Αυτό της νεανικής παραβατικότητας. Εκεί λοιπόν, που νομίζω είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε όλοι, θα πρέπει με δημιουργία δομών δημιουργικής απασχόλησης για νέους, μέσω του πολιτισμού και του αθλητισμού, να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε.

Κυρίες και κύριοι, η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιστορίας. Καθώς το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης στηριγμένο κυρίως στη γουνοποιητική δραστηριότητα και στη λιγνιτική, δηλαδή στην εξόρυξη και καύση του λιγνίτη, αποκαθλώνεται βίαια, αφενός μεν το ένα λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, με μηδενικούς τζίρους στη γουνοποιητική δραστηριότητα εδώ και χρόνια, και το άλλο, με τη βίαιη απολιγνιτοποίηση γιατί ξαφνικά κάποιοι αποφάσισαν ότι θα πρέπει τα πέντε λιγνιτικά εργοστάσια να κλείσουν. Η αρχική πρόβλεψη ήταν μέχρι το '25, τώρα είναι μέχρι το τέλος του '24. Ενός εργοστασίου της Πτολεμαΐδας 5, που στοίχισε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι το πιο σύγχρονο εργοστάσιο της Ευρώπης λιγνιτικό και το οποίο θα κλείσει στο τέλος του '26.

Μπροστά λοιπόν σε αυτή την νέα συνθήκη, όπου οι πολίτες βλέπουν να κλείνουν όλα αυτά, αλλά να αναπτύσσονται άναρχα οι ΑΠΕ, αιολικά και φωτοβολταϊκά, αντιλαμβάνονται τις ανανεώσιμες πηγές ως ένα μηχανισμό που αντί να ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη, δημιουργεί οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε ότι η προσέγγιση που θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να έχει τέτοιες προτεραιότητες, ώστε οι ΑΠΕ να αποτελέσουν πράγματι μοχλό ανάπτυξης και όχι αιτία περιθωριοποίησης.

Σε άμεση συνάρτηση με αυτό, έρχεται το περίφημο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που θεωρητικά ξεκίνησε το '21, για εμάς εκεί στη Δυτική Μακεδονία, 5 χρόνια δηλαδή πριν και 2 χρόνια πριν να κλείσει, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία υποδομή, ούτε μία δράση η οποία να έχει χρηματοδοτηθεί.

Επίσης, το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το γνωστό σε όλους μας ΕΣΕΚ, προβλέπει το πρόωρο κλείσιμο όλων αυτών των εργοστασίων που σας είπα. Τα τέσσερα του Αγίου Δημητρίου και ένα της Πτολεμαΐδας, πέντε.

Επίσης, έχει κάποιες προβλέψεις και λέει ότι θα έχουμε σταθερά μειούμενα από το '25 έως το '50, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πολύ απλά γιατί. Γιατί με τις αυξήσεις των ΑΠΕ και επειδή το ζητούμενο σήμερα δεν είναι η παραγωγή, αλλά είναι η αποθήκευση για τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες που δεν παράγουμε, ανεβαίνει κατακόρυφα το κόστος. Οι μπαταρίες για μία μεγαβατώρα, κοστίζουν 250.000 €, σήμερα. Ιόντων λιθίου. Γίνεται βέβαια προσπάθεια για μια άλλη... για μπαταρίες ιόντων νατρίου. Κάτι το οποίο όμως είναι σε πειραματικό στάδιο.

Επίσης, προβλέπει ραγδαία μείωση στο μεταβλητό κόστος των μονάδων παραγωγής έως το '30, που είναι επίσης εσφαλμένη αντίληψη, γιατί; Γιατί η εγχεόμενη ενέργεια των αιολικών πάρκων, είναι τόσο τυχαία, τόσο κατά την αύξηση, όσο και κατά τη μείωση. Ο αέρα δεν έχει πρόβλεψη. Όταν φυσάει, μπαίνουν, όταν σταματάει, βγαίνουν. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί αστάθεια στο δίκτυο και κυρίως στη συχνότητα του ρεύματος και το κόστος για τη συντήρηση αυτής της ευστάθειας, επίσης είναι υπερβολικό. Άρα και τα δύο αυτά μοντέλα πέφτουν στο κενό.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο που υλοποιείται στην Ελλάδα αυτή η εγκατάλειψη του λιγνίτη, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, ήδη έχει κατασκευάσει ένα μεγάλο λιγνιτικό σταθμό στο Ντάτεν της Γερμανίας, 1.052 μεγαβάτ, με ένα κόστος 1,65 δισεκατομμύρια. Και την επαναλειτουργία άλλων 4 εργοστασίων στη διάρκεια του '23 και του '24, με ένα κόστος άλλα 500 εκατομμύρια.

Αντίθετα, στη χώρα μας το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Παναγιώτη, βοήθησέ μας λίγο.

Π. ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ: Κλείνω. Κλείνω, αλλά είναι νομίζω σημαντικά και δεν νομίζω αυτά να έχουν ακουστεί ποτέ...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Είναι πολύ σημαντικά, πράγματι.

Π. ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ: ...ενώ είναι κάτι το οποίο υποθάλλει τη βιωσιμότητα όλης της Δυτικής Μακεδονίας.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Και όχι μόνο.

Π. ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ: Τουλάχιστον. Για τη Δυτική Μακεδονία μιλάμε.

Έτσι λοιπόν, και το είπε και προηγουμένως ο συνάδελφος ότι θα πρέπει να προσέχει το ΥΠΕΝ όταν ψηφίζει και εκπονεί Πολεοδομικά Σχέδια, εκπονήθηκε λοιπόν το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο για τη Δυτική Μακεδονία, χωρίς εμάς, μακριά από εμάς, για εμάς, και περιλαμβάνει δεσμεύσεις οι οποίες υποθάλλουν την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Εκεί λοιπόν ως ΠΕΔ αντιδράσαμε και προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Συνέδριο αυτό δεν είναι απλώς μία συνάντηση ανταλλαγής ιδεών, αλλά είναι μια ευκαιρία να χαράξουμε νέες κατευθύνσεις. Να αποτελέσει ένα ορόσημο για το μέλλον μας. Να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει μία ουσιαστική εξέλιξη στην κατεύθυνση που θέλουμε ή διαφορετικά να παραμείνουμε στάσιμοι με περιορισμένο ρόλο.

Οφείλουμε να παλέψουμε για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα έχει το ρόλο που της αξίζει. Με τους πόρους και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για να προσφέρει υπηρεσίες αντάξιες των αναγκών και των πολιτών. Πρέπει να επιμείνουμε στην ενότητα, όχι απλώς ως απαίτηση, αλλά ως μια θεμελιώδη αρχή, που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την αυτονομία μας. Οφείλουμε να απαιτήσουμε το σεβασμό της γνώσης και της εμπειρίας μας, ώστε να διαμορφώσουμε πολιτικές που θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας και θα διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την κατανόηση κατάχρησης του

χρόνου.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη.

Και στο βήμα ο Δήμαρχος Ρόδου, που μας φιλοξενεί, ο Αλέξανδρος ο Κολιάδης, Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Λακωνία και είναι Λάκων.

Α. Β. ΚΟΛΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε.

Πρώτα από όλα θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια ωραία αγορά εκεί έξω που σας περιμένει και αν δεν πάτε εσείς να ψωνίσετε και να αγοράσετε και να πιείτε και να φάτε, ποιος θα πάει; Αυτό το Συνέδριο δεν είναι Συνέδριο τώρα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 10.00 η ώρα το πρωί και είμαστε ακόμα εδώ τέτοια ώρα. Έχω πενήντα ταξιτζήδες, ψηφοφόρους, έχουμε εδώ καταστήματα, έχουμε μαγαζιά, από εσάς περιμένουν. Μάθανε ότι έρχονται 300 – 400 Δήμαρχοι, σας περιμένουν πώς και πώς.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Είναι Συνέδριο διαστάσεων Μπεν Χουρ, Δήμαρχε.

Α. Β. ΚΟΛΙΑΔΗΣ: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν δεν τα πάρουν από τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, από ποιον θα τα πάρουν δηλαδή, δεν κατάλαβα;

Θέλω να πω ότι ακούω Δημάρχους, ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, ο κύριος Ιγνάτιος, ο Πρόεδρός μας, είναι ο κύριος Παρίσης εδώ, αγαπημένος και πολύ καλός φίλος, και η απορία μου είναι αν αυτά που συζητάμε σήμερα, τα έχετε ξανά ακούσει. Ή αν είναι μήπως η πρώτη φορά που τα ακούτε. Γιατί αν τα έχετε ξανά ακούσει, όπως μαθαίνω από κάποιους από εσάς, τα τελευταία 15 – 20 χρόνια περίπου τα ίδια και τα ίδια λέμε, τότε υπάρχει πρόβλημα. Τότε υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί όταν ένα πρόβλημα επαναλαμβάνεται, γίνεται συνήθεια, εμπεδώνεται μέσα στο μυαλό μας, το θεωρούμε πλέον και δεδομένο, ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα, τότε χάνεται και η ελπίδα. Η ελπίδα ότι κάτι επιτέλους μπορεί να αλλάξει σε αυτή τη χώρα.

Και αυτή τη στιγμή, μετά από 10 ώρες σε αυτή την αίθουσα, 8 ώρες σε αυτή τη αίθουσα, που ακούσαμε, πολλούς, πολλούς και διάφορους, έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας σε έναν άνθρωπο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όλοι μας πάνω κάτω τα ίδια είπαμε, αλλά έχουμε έναν κοινό παρονομαστή που λέγεται Υπουργός Λιβάνιος. Αυτό ακούσαμε σήμερα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα αυτή τη στιγμή εστιάζουμε την όλη προσοχή μας και την ελπίδα μας ότι ο Υπουργός Λιβάνιος, δόξα τω Θεώ ένας νέος άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την Αυτοδιοίκηση, γνωρίζει τον παλμό και γνωρίζει και διαισθάνεται αυτό που εμείς όλοι καθημερινά περνάμε και ζούμε, ότι μπορεί επιτέλους να αλλάξει κάτι.

Και αν δεν είναι ο κύριος Λιβάνιος; Γιατί άκουσα και τον κύριο Σπανάκη. Σπανάκης δεν λέγεται; Να του πει κάποιος ότι έχει αλλάξει ο Δήμαρχος στο νησί και ότι εγώ είμαι ο Δήμαρχος του νησιού. Κάποιος να του το πει επιτέλους. Και κάποιος επίσης να του πει ότι ο τουρισμός ανθίζει στο νησί της Ρόδου γιατί κάποιιοι κάνουμε πλάτες εκεί έξω. Κάποιοι ιδρώνουμε και ματώνουμε για να εισπράττει το κεντρικό κράτος. Γιατί κάποτε η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα είχαμε συντελεστές ΦΠΑ, τους οποίους μας τους κατάργησαν σε μια νύχτα όμως. Και μπορεί να πληρώνουμε τη βενζίνη, εκεί είναι η αγορά, δείτε τη, και 2.50 € το λίτρο.

Και όταν πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ γιατί αρρώστησε η μάνα μας ή έπαθε ένα ατύχημα ο μικρός μας, το παιδί, είναι μία ολόκληρη Οδύσσεια και περιπέτεια για να φτάσω στον Ευαγγελισμό, φίλε Γιώργο. Που γνωρίζω ότι έχετε οικονομικά προβλήματα και εσείς, όπως και εμείς. Αλλά εσείς, δόξα τω Θεώ, μπορείτε να πάρετε ένα αυτοκίνητο, να βάλεις το παιδί σου μέσα και να φτάσεις στο νοσοκομείο σε 15, 20, 25 λεπτά. Ρωτήστε το Δήμαρχο στην Τήνο, στην Αστυπάλαια, στην Κάσο και στο Καστελόριζο, που κάνουμε το σταυρό μας και λέμε, βοήθα Παναγιά να μην ανεβάσει πυρετό το παιδί μου για 3^η ημέρα. Γιατί δεν ξέρω πώς θα φτάσω. Και πείτε μου, ποιος πατέρας και ποια μητέρα

κοιμάται; Αφήστε την αυτοδιοικητική μας λειτουργία, αφήστε τα όλα αυτά. Ως γονέας, ως πατέρας και ως μητέρα, πώς θα επιτρέψεις ένα παιδί να το χάσεις στη διαδρομή για να φτάσει μέχρι το νοσοκομείο, το 2024;

Τι συζητάμε ακριβώς εδώ εμείς; Για λεφτά μιλάμε; Για νούμερα; Μπορούμε να κάνουμε πολλές εξισώσεις, όσες θέλετε. Μαθηματικοί γίναμε όλοι μας. Πώς θα παίρνουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα τα βγάλουμε, πώς θα κάνουμε ισολογισμούς, πώς θα κάνουμε προϋπολογισμούς. Και έτσι όπως πάμε, και μαθηματικοί θα γίνουμε, και λογιστές θα γίνουμε, και πολύ σωστά το είπατε, τα πάντα κάνουμε πλέον, και μερικές φορές προσπαθούμε να κάνουμε και τους Δημάρχους.

Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ένα νησί όπως η Ρόδος, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Βλέπω και το χρόνο. Ένα νησί σαν τη Ρόδο, με 3 εκατομμύρια τουρίστες και επισκέπτες, 24% ΦΠΑ σε όλους. Όχι σε όλους. Τα ξενοδοχεία είναι 6%. Ο ιδιωτικός τομέας των ξενοδοχείων, η κλίνη είναι 6%. Αγοράζω με 24%, πουλάω με 6%. Και γιατί εγώ ως Δήμος να πρέπει να αγοράζω στο 24% και να πουλάω, που δεν πουλάω, αλλά να αγοράζω συνέχεια στο 24%; Για να παρέχω ανταποδοτικά; Για να προσφέρω εγώ την υπηρεσία μου στον τουρίστα πελάτη που έρχεται, που δεν αφήνει ευρώ στο νησί, και θα σας το εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Και εγώ οφείλω να καθαρίσω το δρόμο, να κλείσω τη λακκούβα, να καθαρίσω το σκουπίδι, να καθαρίσω την παραλία, να του δώσω το νερό για να κάνει το ντους, να ανέβει πάνω στην Ακρόπολη που θα πληρώσει 20 € και θα πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού, να επιστρέψει πίσω, να πάει στο ξενοδοχείο, να πληρώσει τον tour operator και τον ξενοδόχο, που φορολογείται 6%, και εμείς να κάνουμε τι; Το τέλος ανθεκτικότητας, τα 10 € που θα γίνουν 15, που σε μια νύχτα από 4 € έγιναν 10 και από 10 θα πάνε 15, τα πεντάστερα ξενοδοχεία, 45 εκατομμύρια ευρώ για φέτος. Ούτε 1 €; Έστω για τα μάτια του κόσμου. Ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα πληρώνουν 15

εκατομμύρια για αποκομιδή. Σε ιδιώτες πάμε. Δεν έχουμε προσωπικό. Δεν έχουμε οχήματα. Δεν έμεινε τίποτα στο νησί. Ποιος θα πάει να δουλέψει για 800 € και 900 €; Όταν εδώ γίνεται μάχη και πόλεμος από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και από εστιατόριο σε εστιατόριο, και κλέβει το προσωπικό ο ένας του άλλου, για 100 € και 200 €;

Δεν είναι ίδιες οι συνθήκες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι καθόλου ίδιες οι συνθήκες. Για αυτό όταν μιλάμε για νησιωτικότητα, ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30 λεπτά δεν αρκούν. Αλλά θα σας πω ειλικρινά, και θέλω αυτό το πράγμα να το δείτε πραγματικά πολύ σοβαρά, και να μην παρεξηγηθώ, γιατί στην προσυνηδρίαση που κάναμε στην Αθήνα, είχαμε, έτσι, μία μικρή αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο Αγγινίου, δεν είναι ποτέ προσωπικό και δεν έχει να κάνει με την ΚΕΔΕ, που ξέρουμε πολύ καλά την προσπάθεια που κάνετε και τον αγώνα που δίνετε. Θέλω να σας πω όμως ότι πρέπει η νησιωτικότητα να εκπροσωπείται. Πρέπει οπωσδήποτε η νησιωτικότητα, το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, να εκπροσωπούνται, για να μπορούμε τουλάχιστον αυτά τα προβλήματα να τα μεταφέρουμε.

Ένα νησί με 15 – 20 κατοίκους, ενημερώνομαι ότι να προσπαθήσω να προσλάβω τη μητέρα ως καθαρίστρια στο Δήμο, δεν θα πω το νησί, για να μείνει η μητέρα, για να μείνει το παιδί, για να υπάρχει σχολείο. Όταν στους Λειψούς, Δήμαρχε Λειψών, έχουμε 200 παιδιά πριν 3 χρόνια, 100 φέτος και πάμε για τα 50 του χρόνου ή σε 2 χρόνια, ποια είναι η εξέλιξη ενός νησιού όπως είναι οι Λειψοί, η Αστυπάλαια, η Κάσος, το Καστελόριζο και όλα αυτά τα νησιά; Και, ξέρετε, μιλάμε για νησιά που έχουν δώσει το στίγμα τους και έχουν την ιστορία τους ως Ελλάδα.

Ποιος δεν ξέρει για τους Καλύμνιους σφουγγαράδες; Στην Αμερική πήγανε. Ποιος δεν ξέρει για τους караβοκύρηδες της Χίου; Ποιος δεν γνωρίζει δηλαδή τα σοκάκια της Σαντορίνης; Ποιος; Τοπόσημα είναι αυτά τα νησιά. Πετάνε τουρίστες και επισκέπτες και

έρχονται όχι στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη. Ρωτήστε το Δήμαρχο Σαντορίνης όμως, τον αγώνα και τη μάχη που πρέπει να δώσει κάθε μέρα, αν έχει Κέντρο Υγείας και πόσους γιατρούς, με όλους αυτούς τους επισκέπτες. Και πόσοι θα φύγουν από τα γύρω νησιά τα μικρά. Ρωτήστε τον Δήμαρχο Λιανό από τη Νάξο, για τα μικρά νησιά, πώς μεταφέρονται, ειδικά τους χειμερινούς μήνες.

Και αυτό που ζητάμε – για να μη σας κουράσω και άλλο – είναι τουλάχιστον να σεβαστούμε ότι η νησιωτικότητα, μια κενή έκφραση, δεν υφίσταται και δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη, πουθενά στην Ευρώπη, γιατί προφανώς οι Κανάριες Νήσοι, Τενερίφη, Λανθαρότε, δεν έχουν τέτοια ανάγκη. Ούτε οι Βαlearίδες Νήσοι, Μαγιόρκα, Ίμπιζα, Μινόρκα, δεν έχουν τέτοια ανάγκη. Είναι καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε γιατί είναι καλά; Γιατί το τέλος ανθεκτικότητας το παίρνει ο Δήμος. Ξέρετε γιατί είναι καλά; Γιατί ο φόρος της κρουαζιέρας, το παίρνει ο Δήμος. Και για αυτό η Μαγιόρκα μπορεί να κάνει τέσσερα μεγάλα εργοστάσια αφαλάτωσης, και αυτή τη στιγμή να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να ποτίζει και να δίνει νερό σε όλο τον κόσμο.

Εμείς σε 5 χρόνια, και σε λιγότερα, το νερό νεράκι. Ε, βέβαια, αυτό θα γίνει. Και όταν έρθει η ώρα να κάνουμε αφαλατώσεις, να δούμε την ενέργεια ποιος θα την πληρώσει. Και ποιος θα υποστεί όλο αυτό το οικονομικό κόστος. Γιατί βλέπουμε προς τα πού πάει η όλη ιστορία.

Τελειώνω λέγοντας λοιπόν ότι θέλουμε από όλους εσάς, πραγματικά το ζητάμε, να κατανοήσετε την ιδιαιτερότητα, ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον από αυτή τη βάση, θέλω να πιστεύω ότι ως Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για εμάς τουλάχιστον αν καταφέρουμε να πείσουμε όλους εσάς, βεβαίως και το Προεδρείο της ΚΕΔΕ, ότι τα νησιά είναι ιδιαίτερα, μοναδικά, παράγουν πλούτο και πολλά λεφτά για το κεντρικό κράτος.

Αυτός ο σεβασμός δεν απαιτείται, ούτε διεκδικείται. Το

επιθυμούμε, ως ένδειξη τουλάχιστον ότι εμείς δεν έχουμε γείτονα έναν Έλληνα χριστιανό. Εμείς έχουμε γείτονα κάποιον που δεν μιλάει Ελληνικά. Και μου πετάει σήμερα το βράδυ 150 μετανάστες και μου κάνει τη ζωή κόλαση. Με 8 λιμενικούς και 150 αστυνομικούς, να παλεύουμε πώς θα τους βγάλουμε έξω. Ζωντανούς ή νεκρούς. Για να δούμε πώς θα τους μεταφέρουμε και πώς θα τους πάμε, ή σε δομή, ή σε νεκροτομείο, ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας.

Και το λέω γιατί πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας, βεβαίως και είναι κοινά, αλλά αν έρθετε μία εβδομάδα διακοπές και ζήσετε μαζί με τη Δήμαρχο Τήλου, κυρία Καμμά, Αστυπάλαιας, μία εβδομάδα, να δείτε εκείνη την καθημερινότητα, πιστέψτε με, ο μισθός που παίρνουμε εμείς οι μεγάλοι Δήμοι και Δήμαρχοι, δεν πιάνει μπροστά στην εργασία που κάνουν σε αυτά τα νησιά. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνει ο Δήμαρχος σε αυτά τα μικρά νησιά.

Και συγχαρητήρια... Συγγνώμη για το όνομά σας, το ξεχνάω. Αν δεν κάνω λάθος Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, που αναφερθήκατε στα μικρά νησιά, και σας ευχαριστούμε για αυτό, ότι δεν γίνεται να πληρώνεται ένας Δήμαρχος πληθυσμιακά. Δεν γίνεται να πληρώνεται ανάλογα το κεφάλι και τον πληθυσμό. Είναι άδικο, όταν, πολύ σωστά είπατε, δεν γίνεται ούτε στους Περιφερειάρχες, ούτε στους Γενικούς Γραμματείς και πουθενά στην Ευρώπη. Μοναδικό φαινόμενο στη χώρα που υπάρχει νησιωτικότητα και καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν την έχει, να συζητάμε και να λέμε ότι αυτοί οι Δήμαρχοι θα πληρώνονται ανά κεφάλι.

Σας ευχαριστώ πολύ, η αγορά σας περιμένει.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.

Να συνεχίσουμε με τον Αλέξανδρο τον Λυμπέρη, Πρόεδρο ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου.

Και να κλείσουμε με τον Γιώργο τον Στασινόπουλο, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

Ο κύριος Υπουργός δεν θα πάρει σήμερα το λόγο. Θα τον πάρει αύριο;

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Όχι, σήμερα.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Σήμερα; Οκεί.

Δήμαρχε.

Α. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι.

Εγώ δεν θα καταχραστώ το χρόνο, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος, διότι όταν μιλάς στο τέλος, έχεις καλυφθεί κατά πολύ από τους προηγούμενους. Όμως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έστω και επιγραμματικά πρέπει να τα αναφέρουμε.

Είπε προηγούμενα ο Δήμαρχος για τη νησιωτικότητα. Πιστεύω ότι πολύ λίγοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό, εκτός από εμάς, τους νησιώτες και ειδικά του Αιγαίου, και λέω ειδικά του Αιγαίου, χωρίς να έχω κάτι με το Ιόνιο, γιατί εμείς εδώ απέναντί μας βλέπουμε Τουρκία. Το Ιόνιο απέναντί του βλέπει Ευρώπη.

Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα προβλήματα, αλλά τα προβλήματα των νησιωτικών Δήμων είναι ακόμα περισσότερα. Και υπάρχουν και προβλήματα ενδονησιωτικά, διότι άλλα προβλήματα έχει ένας μεγάλος Δήμος όπως είναι της Μυτιλήνης, όπως είναι της Χίου, όπως είναι της Σάμου και άλλα προβλήματα έχει ο Άη Στράτης, τα Ψαρά, οι Φούρνοι και όλα τα μικρά νησιά.

Θα κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε αυτά τα προβλήματα, θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για εμάς είναι το δημογραφικό. Κάποιοι το έθιξαν, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της πατρίδας μας. Το δημογραφικό πρόβλημα σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αγγίζει τα εθνικά και ξεπερνάει τα εθνικά θέματα. Δεν μπορεί σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή να έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και οι λόγοι

είναι κατανοητοί.

Γιατί υπάρχει όμως αυτό το οξύ πρόβλημα; Και γιατί βλέπουμε να φυλλορροούν τα μικρά νησιά προς τα μεγάλα και τα μεγάλα νησιά προς τα αστικά κέντρα; Να μειώνεται ο πληθυσμός και αυτός ο πληθυσμός που μένει, να είναι ένας γερασμένος πληθυσμός και σιγά – σιγά τα νησιά μας να οδηγούνται στο μαρασμό και στη γήρανση.

Τι πρέπει να κάνουμε; Εμείς έχουμε προτάσεις. Και θα τις καταθέσουμε.

Η μία πρόταση, η πιο σημαντική, είναι η μείωση του ΦΠΑ. Υπάρχει μειωμένος ΦΠΑ στα λεγόμενα προσφυγονήσια της Περιφέρειάς μας, στη Μυτιλήνη, στη Χίο και στη Σάμο, αλλά αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις και αδικίες. Οικονομικές αδικίες, κοινωνικές αδικίες και πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ των νησιών. Η Ικαρία, για παράδειγμα, που βλέπω τον Δήμαρχο εδώ, να έρχεται να προμηθεύεται και να ψωνίζει στη Σάμο για να εκμεταλλευτεί το μειωμένο ΦΠΑ; Το μικρό νησί των Ψαρών να αναγκάζεται να πηγαίνει στη Χίο; Για ποιο λόγο; Και πόση είναι αυτή η διαφορά και πόσο είναι αυτό το τεράστιο κόστος;

Πρέπει λοιπόν ο ΦΠΑ να γίνει για όλα τα νησιά, τουλάχιστον στα νησιά του Αιγαίου, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό. Και να μην εξαρτάται από το μεταναστευτικό. Να αποδεσμευτεί από το μεταναστευτικό και να είναι κίνητρο παραμονής του πληθυσμού στα νησιά αυτά.

Ένα άλλο θέμα. Το μεταφορικό ισοδύναμο. Το μεταφορικό ισοδύναμο θεσμοθετήθηκε – και είναι πάρα πολύ σωστό – για να αμβλύνει αυτή τη διαφορά του νησιώτη από τον κάτοικο της Στερεάς Ελλάδας και τις διαφορές που υπάρχουν στις μετακινήσεις και στα κόστη. Εδώ και 2 χρόνια έχει να δοθεί το μεταφορικό ισοδύναμο... από το '21 έχει να δοθεί, δίνεται το Α΄ εξάμηνο του '22 και μάλιστα με τυμπανοκρουσίες ότι δίνεται το μεταφορικό ισοδύναμο. Με καθυστέρηση πάνω από 2 χρόνια. Αναρωτιέται κανείς, αυτές οι

επιχειρήσεις που υπολογίζουν το μεταφορικό ισοδύναμο, πώς θα επιβιώσουν; Αναρωτιέται κανείς, σε αυτόν που μετακινείται και υπολογίζει το μεταφορικό ισοδύναμο.

Και εδώ να κάνουμε και μια πρόταση. Το μεταφορικό αυτό ισοδύναμο να ισχύει και για τους φοιτητές. Γιατί οι φοιτητές που βρίσκονται στο Αιγαίο, στη Λήμνο, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, στη Σάμο και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, πρέπει να βοηθηθούν και αυτοί, διότι είναι μια ταλαιπωρία για κάποιον να αφήσει τη Στερεά Ελλάδα, να αφήσει τη στεριά και να έρθει να είναι φοιτητής στη Σάμο, με τα προβλήματα τα μεταφορικά, να είναι φοιτητής μακριά από το σπίτι του, που θα μπορεί κάλλιστα να σπουδάσει στη διπλανή πόλη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε αλλού, παρά να έρθει στο ακριτικό Αιγαίο, με τις φουρτούνες, με τα προβλήματα, και με το φόβο που έχουν πολλοί και ρωτάνε, υπάρχουν μετανάστες; Δηλαδή έχουν υποβαθμιστεί τα νησιά μας με το φόβο ακόμα του μετανάστη. Μια μάνα και ένας γονιός φοβάται να στείλει το παιδί του όταν υπάρχουν μετανάστες.

Αφού λοιπόν έχουμε αυτά τα προβλήματα, να δούμε, να εκμεταλλευτούμε το κίνητρο αυτό, αλλά να πάει σε όλα τα νησιά. Και ειδικά στα μικρά νησιά.

Έργα που έχουν να κάνουν με την ύδρευση. Υπάρχουν πολλά νησιά που αντιμετωπίζουν το φάσμα της λειψυδρίας. Όχι μόνο τα μικρά, σε λίγο καιρό θα έχουμε και στα μεγάλα νησιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα... και μάλιστα η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία έχει σαν αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε με υφαλμύρωση του υδροφόρου ορίζοντα, με επακόλουθα και στη γεωργία και στον πρωτογενή τομέα, οικονομικά προβλήματα, τα οποία και αυτά θα συντελέσουν αρνητικά στο δημογραφικό.

Αντιπλημμυρικά έργα. Είδαμε τι έγινε στην Ισπανία. Στα νησιά που έχουν αυτό το έντονο ανάγλυφο, όλα τα νησιά μας, που έχουν το έντονο ανάγλυφο, μπορούν να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, έργα ανάσχεσης για να

εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά πέρα από αυτό, έργα αποταμίευσης, όπως είναι τα φράγματα, για να μπορούμε ειδικά το καλοκαίρι, να μπορούμε να έχουμε επάρκεια νερού.

Και λέω ειδικά το καλοκαίρι, διότι το καλοκαίρι υπερδιπλασιάζεται ο πληθυσμός με τον τουρισμό, τον τουρισμό στον οποίο προσδοκούμε όλοι να έχουμε έσοδα.

Και θέλω να κάνω και μία παρένθεση εδώ, ότι αυτό που έγινε με τη visa με την Τουρκία, έφερε πάρα πολύ τουρισμό στα νησιά μας, βοηθήθηκε πάρα πολύ ο τουρισμός και η πρότασή μας είναι να επαναληφθεί αν όχι... Να επαναληφθεί και τα επόμενα χρόνια. Γιατί είχε θετικό αποτέλεσμα και ένα αποτέλεσμα το οποίο βοήθησε πάρα πολύ τον τουρισμό και την οικονομία.

Να πάμε λίγο στην υγεία. Είναι ουτοπία να νομίζουμε ότι στα μεγάλα νησιά που υπάρχουν οργανωμένα νοσοκομεία, μπορούν να εξυπηρετηθούν και τα μικρά. Με ποιες συγκοινωνίες; Και με ποια πρωτοβάθμια περίθαλψη; Χτες ήμασταν με τον Δήμαρχο των Φούρνων και ωρυόταν ο άνθρωπος διότι έμενε χωρίς γιατρό. Δεν είναι λύση οι αγροτικοί γιατροί στα νησιά. Δημιουργείται αυτή η ανασφάλεια και αυτός ο φόβος και ειδικά το χειμώνα τα νησιά αυτά ερημώνουν. Όταν λοιπόν ερημώνουν τα νησιά, η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό πρόβλημα επιδεινώνεται και ενισχύεται.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Μπορούμε να ολοκληρώνουμε σιγά – σιγά; Ο χρόνος έχει ήδη παρέλθει.

Α. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Θα το προσπαθήσω και θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Νομίζω 3 λεπτά είναι αρκετά για να ολοκληρώσουμε.

Α. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η σύνδεση αυτή και ας μην ξεχνάμε ότι όταν έχεις πανεπιστήμιο και θέλεις να το κρατήσεις στα νησιά αυτά, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει αν μη τι άλλο, τη σωστή συγκοινωνία και με το κέντρο, αλλά και συγκοινωνία μεταξύ των νησιών. Αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς και

όσοι έρχονται το καλοκαίρι να κάνουν διακοπές. Και εκεί υπάρχουν και οι εναλλακτικές λύσεις. Εμείς όμως δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις, έχουμε μία και μόνη συγκοινωνία. Κάποια νησιά, τα μεγάλα, έχουν αεροπορική σύνδεση, τα μικρά δεν έχουν.

Θα αναφερθώ στην υποστελέχωση των Δήμων μόνο και μόνο διότι τα μικρά νησιά, που δεν έχουν επάρκεια και ειδικά στις Τεχνικές Υπηρεσίες, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πόρους και δεν μπορούν να κάνουν μελέτες για να μπορέσουν να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, προγράμματα υπάρχουν. Λοιπόν, αν δεν ενισχυθούν τα νησιά αυτά, αν δεν ενισχυθούμε γενικά, δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και πόρους και προγράμματα.

Σας λέω ένα και μόνο, ότι η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, με δικά της έξοδα, κάνει προσλήψεις οι οποίες δεν λύνουν βέβαια το πρόβλημα, και δίνει σε κάθε Δήμο, ανάλογα, μηχανικούς, για να μπορέσει να βοηθήσει, χωρίς όμως να λύνεται το πρόβλημα αυτό.

Τα οικονομικά των Δήμων δεν θα τα πω, διότι πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν, όμως το αναφέρω διότι ειδικά στα νησιά τα δικά μας, τα οικονομικά επιδεινώνονται και με τα προβλήματα της νησιωτικότητας.

Και θα τελειώσω αναφερόμενος σε ένα πρόβλημα, που δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα, το θέτω όμως, και θέλουμε μια απάντηση. Επίκειται Καλλικράτης στα Λιμενικά Ταμεία; Διότι αν επίκειται Καλλικράτης και συρρικνωθούν τα Λιμενικά Ταμεία, το κάθε νησί που έχει το λιμάνι του και είναι ο μοναδικός του πνεύμονας και ο μοναδικός του τρόπος επικοινωνίας, στα νησιά αυτά θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Για αυτό λοιπόν είμαστε αντίθετοι, κάθετα αντίθετοι, ελπίζουμε να είναι φημολογία και μόνο φημολογία, είμαστε κάθετα αντίθετοι σε τέτοια περίπτωση.

Δεν θα αναφερθώ στο τέλος ταφής. Όμως θα αναφερθώ και θα πω ότι επιτέλους στο Βόρειο Αιγαίο πρέπει να καταλήξουμε στο τι θα κάνουμε με τη διαχείριση των σκουπιδιών. Υπήρξε μια πρόταση

η Χίος και η Μυτιλήνη να είναι τα σημεία υποδοχής, τελικά η Χίος, από ό,τι λέγεται, δεν θα είναι, θα είναι η Μυτιλήνη, μπαίνουν λοιπόν προβλήματα πώς θα μεταφερθούν τα απόβλητα εκεί. Είναι θέματα σοβαρά στα οποία πρέπει να δουλέψουμε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, από ό,τι είδατε δεν σας κούρασα και δεν ήρθαμε εδώ να ακουμπήσουμε τα προβλήματά μας ή να σας ενημερώσουμε. Ή να λύσουμε τα προβλήματά μας. Εκείνο που θέλουμε, θέλουμε το Όργανο που λέγεται ΚΕΔΕ, το ανώτερο αυτό Όργανο, να είναι κοντά μας, να μας στηρίξει, διότι έχουμε πραγματική ανάγκη. Τα νησιά πρέπει να διατηρηθούν. Τα νησιά πρέπει να ζήσουν. Δεν νοείται Ελλάδα χωρίς τα νησιά αυτά.

Σας θέλουμε λοιπόν βοηθούς, σας θέλουμε δίπλα μας, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε τα σύνορα της Ελλάδας, να τα κρατήσουμε εκεί που πρέπει να είναι, εκεί που ήταν τόσα χρόνια και έτσι πρέπει να τα παραδώσουμε.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.

Ο κύριος Στασινόπουλος Γιώργος, Πρόεδρος ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Για αυτό κάναμε, κύριε Λυμπέρη, το Συνέδριο σε νησί, για τα νησιά.

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα καθυστερήσω πολύ.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Είστε ο τελευταίος ομιλητής, θα πάρει το λόγο ο Υπουργός νομίζω στη συνέχεια, για κάποιες διευκρινίσεις, για να ολοκληρώσουμε την πολύ κοπιαστική πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μας.

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι.

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό προς την Αυτοδιοίκηση, βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μιλήσω εκ μέρους των Ιονίων Νήσων, εκπροσωπώντας την φωνή και τις ανάγκες των νησιωτικών μας

κοινωνιών. Σκοπός μου, μέσω αυτής της σύντομης τοποθέτησης, είναι η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τη ζωή και τη διοίκηση στα νησιά μας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά και το όραμα που έχουμε για μια ισχυρή, ουσιαστικά αυτόνομη και αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Χρειαζόμαστε διαφορετική αντιμετώπιση των νησιωτικών περιοχών. Η εφαρμογή ομοιόμορφων κριτηρίων μεταξύ ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, είναι μία πρακτική που αδικεί τη νησιωτικότητα, μια συνταγματική κατοχυρωμένη ιδιαιτερότητα.

Τα νησιά μας δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, αγαθά και πόρους, αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος μεταφορών και επιβαρύνονται από τις καιρικές συνθήκες και την τουριστική πίεση. Η έλλειψη ενιαίας και στοχευμένης πολιτικής για τα νησιά μας, επιδεινώνει τις ανισότητες και εντείνει την απομόνωσή τους.

Απαιτούμε λοιπόν την προσαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και να προάγουν την ανάπτυξη και τη συνοχή.

Χρειαζόμαστε οικονομική και διοικητική ενίσχυση των Δήμων. Ο δεύτερος πυλώνας των αιτημάτων μας αφορά τη διοικητική και οικονομική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι έχουν αναλάβει σημαντικές αρμοδιότητες όπως η διαχείριση της ναυαγοσωστικής κάλυψης, των αδέσποτων ζώων και των ανεπιτήρητων ζώων, χωρίς την αντίστοιχη αύξηση των πόρων και του προσωπικού. Αυτό οδηγεί σε εξουθένωση των τοπικών Αρχών και στη διαρκή έκθεσή τους σε ποινικές ευθύνες, κάτι που υπονομεύει την ίδια την αυτοδιοικητική λειτουργία.

Το να επωμίζονται οι Δήμοι την ευθύνη τέτοιων κρίσιμων θεμάτων χωρίς επαρκείς πόρους, συνιστά παραβίαση της αρχής της διοικητικής αυτοτέλειας.

Θέλουμε από την Πολιτεία να θεσμοθετήσει σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση και τη δημιουργία μηχανισμών στήριξης για την κάλυψη των αυξημένων υποχρεώσεών μας.

Δράσεις για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Απορριμμάτων. Το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και το νέο τέλος ταφής αποτελούν βαρύ οικονομικό πλήγμα για τους Δήμους μας. Η μεταφορά απορριμμάτων από απομακρυσμένα νησιά συνεπάγεται τεράστια κόστη, τα οποία είναι αδύνατο να καλυφθούν μόνο από τοπικά έσοδα.

Οι πολίτες, ήδη πιεσμένοι από την καθημερινότητα, καλούνται να σηκώσουν το οικονομικό βάρος, κάτι που είναι άδικο και αναποτελεσματικό.

Προτείνουμε λοιπόν, να υιοθετηθεί μία πολιτική κρατικής στήριξης για τη μεταφορά των απορριμμάτων από τα νησιά και να επανεξεταστεί η εφαρμογή του τέλους ταφής στα νησιωτικά σύνολα, όπου τα κόστη και οι ανάγκες διαφοροποιούνται σημαντικά.

Εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των ΔΕΥΑ. Η αδιάκοπη αύξηση του ενεργειακού κόστους πλήττει τη βιωσιμότητα των ΔΕΥΑ, ενώ το πρόβλημα της λειψυδρίας μεγαλώνει λόγω της κλιματικής αλλαγής και της παρατεταμένης ανομβρίας. Οι Δήμοι μας εξαρτώνται από την καλή λειτουργία αυτών των Οργανισμών, όχι μόνο για την ύδρευση, αλλά και για τη βιωσιμότητα των τουριστικών περιοχών μας.

Η πρόταση για ενοποίηση των ΔΕΥΑ ανά Νομό ή Περιφέρεια. ανοίγει τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση ενός αγαθού ζωτικής σημασίας. Αντί για ενοποιήσεις και ιδιωτικοποίηση, προτείνουμε αύξηση της χρηματοδότησης και της ενεργειακής υποστήριξης για την επιβίωση των ΔΕΥΑ ως δημόσιων φορέων που διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων στο νερό.

Στήριξη της Εκπαίδευσης και της Πολιτικής Προστασίας. Η λειτουργία των σχολικών μονάδων και η Πολιτική Προστασία είναι υπηρεσίες στις οποίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, η ανεπαρκής χρηματοδότηση για την καθαριότητα και τη θωράκιση των σχολείων, καθώς και το πρόσθετο κόστος στους παιδικούς

σταθμούς, δημιουργούν δυσλειτουργίες και ανισότητες.

Προτείνουμε να επανέλθουν οι χρηματοδοτήσεις στις Σχολικές Επιτροπές και να ενισχυθεί η Πολιτική Προστασία με τα κατάλληλα μέσα και κονδύλια για την προστασία των πολιτών μας.

Επέκταση προθεσμιών για την κτηματογράφηση. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών κτηματογράφησης στην Κέρκυρα και σε άλλες περιοχές του Ιονίου, και στη Λευκάδα και αλλού, έχει καθυστερήσει σημαντικά λόγω δικαστικών προσφυγών και διοικητικών αδυναμιών. Οι πολίτες δεν μπορούν να βρεθούν εκτεθειμένοι εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων.

Ζητούμε την παράταση των προθεσμιών ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών και να αποφευχθούν οι ασάφειες που προκαλούνται από τη βιαστική εφαρμογή τους.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τα Ιόνια Νησιά. Τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, όπως ο Κάλαμος, ο Καστός, οι Αντίπαξοι, οι Οθωνοί, η Ερεικούσα και το Μαθράκι, αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες και σημαντικές ελλείψεις υποδομών.

Προτείνουμε την άμεση μείωση του ΦΠΑ και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε αυτά τα μικρά νησιά, ώστε να ελαφρυνθούν τα βάρη των κατοίκων και να διευκολυνθεί η διατήρηση των πληθυσμών τους. Μια τέτοια παρέμβαση είναι όχι μόνο δίκαιη αλλά και απαραίτητη για την αναζωογόνηση αυτών των περιοχών.

Πλήρης υγειονομική κάλυψη για τα απομακρυσμένα νησιά. Η ιατρική κάλυψη στα μικρά νησιά είναι ανεπαρκής και οι κάτοικοι συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Το ακούσαμε από όλους τους συνομιλητές πριν. Οι αγροτικοί ή στρατιωτικοί γιατροί, δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας.

Ζητούμε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και πλήρη στελέχωση των υγειονομικών δομών, ώστε οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Συμμετοχή των Δήμων – δεν καθυστερώ πολύ – στα Τοπικά

Πολεοδομικά Σχέδια. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, που καθορίζουν τη μορφή της κάθε περιοχής, δεν μπορούν να εκπονούνται χωρίς τη γνώμη των Δήμων.

Προτείνουμε να έχει καθοριστικό ρόλο η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον σχεδιασμό και την έγκριση αυτών των σχεδίων, ώστε να αντανakλούν τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συνοψίζοντας λοιπόν τα κύρια αιτήματα της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων είναι:

Διοικητική αυτοτέλεια. Θέλουμε την αποκατάσταση της διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων και την αποφυγή κάθε πρακτικής που καταστρατηγεί την ανεξαρτησία μας.

Ενίσχυση των οικονομικών πόρων. Η άμεση ενδυνάμωση των οικονομικών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, όπως επανειλημμένα έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των Δήμων μας.

Και φυσικά, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Οι Δήμοι μας, χρειάζονται πιο ευέλικτους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς διοίκησης, χωρίς την αγκυλωτική γραφειοκρατία που καθυστερεί σημαντικά έργα και παρεμποδίζει την αναπτυξιακή πορεία των περιοχών μας.

Συνάδελφοι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η πρώτη γραμμή της δημοκρατίας και της Δημόσιας Διοίκησης. Η ανάγκη για μία αυτοδύναμη και χρηματοδοτικά ισχυρή Αυτοδιοίκηση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Οι νησιωτικοί Δήμοι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκλήσεις που απαιτούν προσαρμοσμένες λύσεις και δυναμική υποστήριξη.

Κλείνοντας όμως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ του Α΄ Βαθμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και της κεντρικής κυβέρνησης, κρίνεται επιβεβλημένη. Και στο πλαίσιο αυτό καταθέτω ως καλή πρακτική, το ζήτημα της διαχείρισης του ναυαγίου της Ζακύνθου, το οποίο μέσα από μια εντατική και

εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, κατέληξε σε νομοθετική πρωτοβουλία, σε μία κατεύθυνση βιωσιμότητας, με πολλαπλά οφέλη τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για τη χώρα μας.

Τέλος, για το κοινό καλό, για την ευημερία των πολιτών μας, διεκδικούμε το δικαίωμα να οικοδομήσουμε έναν ισχυρό και βιώσιμο αυτοδιοικητικό πυλώνα που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Και εμείς σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ.

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μέσα στο χρόνο πιστεύω.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Και για τον χρόνο.

Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, ο οποίος όλη την ημέρα ήταν εδώ.

Τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Χιονίδη.

Αλλά βλέπω εδώ και δύο ή τρεις Συντονιστές;

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Τέσσερις Συντονιστές, να βρίσκονται εδώ. Γραμματείς, δηλαδή, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, της Αττικής, του Βορείου Αιγαίου και της Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Σας ευχαριστούμε και εσάς.

Κύριε Υπουργέ, ακούστηκαν πολλά πράγματα μετά τη δική μου εισήγηση και τη δική σας ομιλία, έχετε το λόγο, για να δώσετε συντόμως κάποιες απαντήσεις όπως εσείς κρίνετε.

Και μετά την τοποθέτηση του Υπουργού και το κλείσιμο της σημερινής μέρας, θα γίνει η συνάντηση της παράταξης ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΗΜΟΙ, γιατί η άλλη παράταξη συνεδρίασε ήδη, της μείζονος μειοψηφίας. Σε αυτή την αίθουσα, εννοείται.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Να αντέχετε, παιδιά. Οι νεότεροι να αντέχετε. Το κάνουμε συνέχεια γρήγορα, έτσι μάθαμε, και για αυτό το

προκόψαμε. Να αντέχουμε.

Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε.

Θ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Πρώτον, για να το έχουμε ξεκάθαρο, θεωρώ υποχρέωση να ακούσω όλους σας και να σας ακούσω και με προσοχή. Είτε εντός της αίθουσας, είτε εκτός της αίθουσας. Και είναι υποχρέωση γιατί όταν έρχεται ένας Δήμαρχος να δει τον εκάστοτε Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα ή τον Υφυπουργό, δεν έρχεται ο Δήμαρχος μεμονωμένα σαν πρόσωπο, κουβαλάει από πίσω του και όλους τους δημότες. Οπότε εκ των πραγμάτων, κάθε αυτοδιοικητικός, ανεξαρτήτου πολιτικής προέλευσης, στήριξης, οτιδήποτε, έχει την αμέριστη προσοχή του Υπουργείου Εσωτερικών και όσο με έχει ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη θέση, να ξέρετε, προσωπικά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τον καθένα από εσάς, στα πλαίσια των δυνατοτήτων.

Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί η ώρα είναι περασμένη, και γιατί έχει ποδόσφαιρο.

Είπα ποδόσφαιρο και ήρθε ο κύριος Μπαρμπάκος.

Ξεκινώντας από τους Προέδρους των ΠΕΔ, και δυο πράγματα πρώτον, επειδή το είπε ο κύριος Στασινόπουλος, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει τάξει κάτι, τουλάχιστον στο κομμάτι της Αυτοδιοίκησης, το οποίο δεν το έχει κάνει. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προφανώς απαιτήσεις της Αυτοδιοίκησης, αυτό που έχουμε πει, τουλάχιστον το έχουμε κάνει και ήταν... και προσπαθώ και εγώ προσωπικά και να αφήνω το χώρο στους αυτοδιοικητικούς, πού χρειάζεται, προσωπικά ποτέ δεν έχω βγάλει δελτίο Τύπου από επίσκεψη αυτοδιοικητικού ή από ένταξη οποιοδήποτε έργου. Και το κάνω από σεβασμό κυρίως σε εσάς.

Σέβομαι απόλυτα λοιπόν όλους τους αυτοδιοικητικούς. Και επιτρέψτε μου τέσσερις – πέντε κεντρικές παρατηρήσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Πρώτον, όταν κάνουμε διάλογο χωρίς αρχικές προτάσεις, είναι

ένας διάλογος προσχηματικός. Το πιστεύω πάντα. Μπορεί να συζητάμε θεωρητικά. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ένας διάλογος και όταν υπάρχουν – να το πω έτσι – δύο μέρη, στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση και η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, να υπάρχουν προτάσεις, όπως έχει προτάσεις και η Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα ζητήματα, για να καταλήξουμε κάποτε σε αυτό το οποίο θα καθορίσει το μέλλον της Αυτοδιοίκησης για τα επόμενα χρόνια.

Είναι πολύ εύκολο, και το ξέρετε, να πούμε πολλές τσιτάτες ατάκες, χωρίς όμως πρακτικό αντικείμενο. Να πούμε για ισχυρή Αυτοδιοίκηση, να πούμε για Αυτοδιοίκηση η οποία μεγαλώνει, η οποία θα υπηρετεί, θα κάνει... Οτιδήποτε μπορούμε να πούμε. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται όμως με συγκεκριμένα πράγματα και χρειάζεται ταυτόχρονα με τη θεσμική αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης, να συνοδευτεί και από τους απαραίτητους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, για τη δική σας ασφάλεια κυρίως.

Άκουσα, για παράδειγμα, ότι επιβαρύνθηκαν οι Δήμοι από τα χρέη των Νομικών τους Προσώπων. Των Δήμων ήταν τα Νομικά Πρόσωπα. Μετράγανε κανονικά στο έλλειμμα. Δεν αλλάζει τίποτα. Άκουσα για τις Σχολικές Επιτροπές. Το είπε τώρα ο αγαπητός μου Δήμαρχος Ζακύνθου. Αλήθεια τώρα; Είναι μοντέλο διοίκησης δημοσίου χρήματος, μπακαλοτέφτερα επί της ουσίας, πράγματα τα οποία δεν στέκανε; Πηγαίνετε και κάνετε μια αναζήτηση στο Google, και έχετε ακούσει όλοι ιστορίες για τρύπες, για ελλείμματα, που δεν συνοδεύονταν από αποδείξεις... Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν για τη θεσμική θωράκιση και της Αυτοδιοίκησης. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, διαγωνισμοί κυλικείων στα σχολεία, να υπογράφονται από δύο άτομα οι οποίοι τα δίνουν κυρίως και μεταξύ τους και με συγγενείς. Έχουμε διαβάσει τέτοιες ιστορίες. Δεν γίνεται χρήματα από Σχολική Επιτροπή να γίνονται φτερά και να παίζονται στο στοίχημα. Για αυτό λοιπόν, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Όλες

οι πρωτοβουλίες έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο.

Οικονομική ενίσχυση. Σχεδόν φτάσαμε αυτό που διεκδικούσε η ΚΕΔΕ. Δόθηκαν χρήματα και για λειτουργικές δαπάνες, και για ληξιπρόθεσμες οφειλές... 220 εκατομμύρια εξτρά. Και μάλιστα, για να μην υπάρχει αδικία, γιατί όταν πληρώνεις ληξιπρόθεσμες οφειλές και δικαστικές αποφάσεις, είναι άδικο. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Είναι άδικο. Είναι άδικο αυτός που πληρώνει και αυτός που δεν πληρώνει να έχει την ίδια αντιμετώπιση.

Επειδή για δημοσιονομικούς λόγους τα ληξιπρόθεσμα μπορούσαν να πληρωθούν γιατί επιβάρυναν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας σαν φορείς γενικής κυβέρνησης, γιατί αυτό που πρέπει να το έχουμε υπόψη είναι ότι όλο το κράτος, Αυτοδιοίκηση, κεντρική κυβέρνηση, Περιφέρειες, για την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι ένα πράγμα.

Λοιπόν, δόθηκαν 130 εκατομμύρια για λειτουργικά, 90 εκατομμύρια για ληξιπρόθεσμα, καλύπτοντας πολύ μεγάλο ποσό και κυριολεκτικά σώζοντας Δήμους από σχεδόν βέβαιη κατάρρευση, γιατί υπήρχαν Δήμοι που πήραν σχεδόν ενάμιση και δύο ετών ΚΑΠ. Ενάμιση χρόνο ΚΑΠ πληρώθηκαν σε Δήμο προχτές, για να πληρώσουν ληξιπρόθεσμα.

Είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να το συζητήσουμε πώς αφήνουμε και γίνονται τέτοια ληξιπρόθεσμα.

28 εκατομμύρια δόθηκαν για τα σχολεία, η τέταρτη από τις πέντε δόσεις, η πέμπτη δόση θα βγει τις επόμενες ημέρες, και 100 εκατομμύρια για δικαστικές αποφάσεις. 348 εκατομμύρια σύνολο.

Για τα δε χρηματοδοτικά εργαλεία, την τελευταία 5ετία συζητάμε για ένα νούμερο που μπορεί να είναι και πάνω από 6,5 – 7 δις. Είναι ο “Τρίτης”, ήταν το “Φιλόδημος 2”, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, η οδική ασφάλεια, είναι έργα τα οποία ήρθαν στους Δήμους.

Και επειδή άκουσα και για το τέλος ανθεκτικότητας, πράγματι το τέλος ανθεκτικότητας με ρύθμιση που υπάρχει, πηγαίνει

ουσιαστικά σε ένα κοινό ταμείο για την αποκατάσταση των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές. Γιατί τα ποσά πλέον έχουν ξεφύγει. Συζητάμε για δισεκατομμύρια χρήματα που χρειάζονται για αποκαταστάσεις των φυσικών καταστροφών. Η Θεσσαλία ήταν το τελευταίο παράδειγμα που οι Δήμοι που υπάρχουν, έχουν χρηματοδοτηθεί με πάρα πολλά, δεκάδες εκατομμύρια.

Άρα λοιπόν το τέλος ανθεκτικότητας τι κάνει; Φτιάχνει μια δεξαμενή όπου θα πληρώνονται και οι δαπάνες των Δήμων για τις φυσικές καταστροφές, και οι δαπάνες για αποκαταστάσεις οικοσκευών και τις άλλες επιχορηγήσεις που κάνει η Πολιτική Προστασία.

Άκουσα και την ιδιωτικοποίηση των νερών, το οποίο το συζητάμε. Να θυμίσω καταρχήν ότι αυτή η κυβέρνηση ξε-ιδιωτικοποίησε το νερό. Γιατί η ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο δεν πήγε από αυτή την κυβέρνηση, από την προηγούμενη κυβέρνηση πήγε, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και η ΕΥΑΘ. Αυτή η κυβέρνηση το γύρισε πίσω στο κράτος. Άρα λοιπόν, ιδιωτικοποίηση νερού δεν πρόκειται να υπάρξει. Και υπάρχουν αύριο και συγκεκριμένες θεματικές συνεδρίες όπου θα συζητηθούν αναλυτικά.

Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Ότι αν δεν πιστέψουμε πραγματικά την Αυτοδιοίκηση, γιατί πολλές φορές και εμείς... εσείς μάλλον, οι ίδιοι οι αυτοδιοικητικοί, κρύβεστε πίσω από το κεντρικό κράτος σε ορισμένες περιπτώσεις. Ή δεν θέλετε – όπως και στην κεντρική πολιτική σκηνή – να είστε δυσάρεστοι μπρος στους ψηφοφόρους σε κάποια πράγματα. Άκουσα ας πούμε για τις βεβαιώσεις των... Είναι 3,6 δις. Σχεδόν 2 έτη ΚΑΠ, να το πω έτσι, αφού έχουμε τη νέα μονάδα... μία μονάδα μέτρησης. Είναι 2 χρόνια, 3,6 δις τα οφειλόμενα στην Αυτοδιοίκηση, από τρίτους. Είναι όλα, τα 3,6 δις – επειδή το είπε και ο κύριος Πελετίδης – φτωχοί; Όχι. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες οφειλές. Αυτές πρέπει να τις αναζητήσουμε. Δεν γίνεται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να παίρνουν άδεια για τραπεζοκαθίσματα και να μην

τις πληρώνουν ποτέ.

Και επειδή η ρύθμιση... Ναι, δεν ήταν η ρύθμιση που ήθελε η Αυτοδιοίκηση για τις οφειλές, τις 60 δόσεις. Ενδεχομένως, να σας πω, και εγώ προσωπικά την ήθελα λίγο πιο γενναία. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι υπάρχει και η κουλτούρα πληρωμής. Εάν ξέρει αυτός που δεν πληρώνει, ότι κάποια στιγμή θα έρθει μία ρύθμιση και θα πληρώσει, θα σταματήσουν να πληρώνουν και αυτοί που πληρώνουν. Και τότε θα έρθουμε όλοι μαζί και θα λέμε, οι Δήμοι δεν είναι στο κόκκινο, είναι στο βαθύ κόκκινο.

Να διευκολύνουμε τους ανθρώπους, ιδίως αυτούς που έχουν ανάγκη, προφανώς, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να διαλύσουμε τα έσοδα της Αυτοδιοίκησης τα οποία είναι και έσοδα τα οποία τα δικαιούται. Και το ξαναλέω το παράδειγμα το πρωινό. Γειτονικοί Δήμοι, 15% ο ένας εισπραξιμότητα, 65% ο άλλος. Σημαίνει ότι κάτι... υπάρχει μία διαφορά στην κουλτούρα.

Και γιατί λοιπόν ο Δήμαρχος, με το 15% εισπραξιμότητα, να έρχεται και να ζητάει... Διότι η Αυτοδιοίκηση επαίτης είναι όταν έχει την εύκολη λύση κιόλας να ζητήσει. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τα δικά της εργαλεία, να σχεδιάσουμε τα εργαλεία, να δούμε τις διαφορετικές κατηγορίες Δήμων, άλλο είναι οι Δήμοι των μητροπολιτικών κέντρων, άλλες ανάγκες έχουν οι ορεινοί Δήμοι, οι νησιωτικοί Δήμοι, άλλες ανάγκες έχουν οι Δήμοι οι οποίοι είναι στην ηπειρωτική Ελλάδα, για παράδειγμα, και δεν είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί η Πάτρα έχει μια μητροπολιτικότητα, για παράδειγμα, ή τα Τρίκαλα ή η Καρδίτσα, αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι Δήμοι οι οποίοι χρειάζονται και αυτοί ειδική προσοχή.

Η εντοπιότητα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί απαντάει στο πραγματικό πρόβλημα των προσλήψεων. Και αυτό που κάναμε φέτος ως Υπουργείο Εσωτερικών που εγκρίναμε, είναι το σύνολο των αιτημάτων για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μία μεγάλη αρχή. Και ο αριθμός φέτος που

προσελήφθη, που εγκρίθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου από το Υπουργικό Συμβούλιο για την Αυτοδιοίκηση, είναι ο μεγαλύτερος από το 2011. Λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη το πρόβλημα της υποστελέχωσης; Όχι.

Να σας το πω και αλλιώς; Λύνεται με την έγκριση το πρόβλημα; Όχι. Διότι ο Δήμαρχος θα πει ότι κάτι έγινε, όταν κάτσει ο υπάλληλος στη θέση και τον δει να κάτσει.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Θ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ: Ορίστε;

Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να λύσουμε σημαντικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης.

Και θα κλείσω με αυτή την κουβέντα. Ότι από ιδεολογία, από πολιτική άποψη, μπορεί να διαφωνούμε στη μέθοδο ή στον τρόπο. Ή στο εργαλείο. Αυτό που μας ενώνει όλους είναι ότι εντέλει θέλουμε να κάνουμε κάτι για να διευκολύνουμε και να κάνουμε τη ζωή καλύτερη των πολιτών μας. Αυτό για εμένα είναι το σημαντικό.

Και εγώ για αυτό θα βρίσκομαι εδώ πέρα και σήμερα, και αύριο, και το Σάββατο, για να ακούσω και να μπορέσω να έχω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή μαζί σας. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι ζείτε καθημερινά το πρόβλημα. Όποιος σας πει ότι κάποιος από το γραφείο του, υπουργικό, πρωθυπουργικό, οτιδήποτε, ξέρει την καθημερινότητα, δεν είναι εύκολο.

Για αυτό προσπαθούμε και χρειαζόμαστε από εσάς συνέχεια την παροχή και των πληροφοριών, και των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε, για να φτιάξουμε μια Αυτοδιοίκηση η οποία αξίζει όχι σε εσάς μόνο που την υπηρετείτε, αλλά και στους ίδιους τους δημότες. Και να έχετε εντέλει τη δυνατότητα να κάνετε αυτό που θέλετε και να κριθείτε δίκαια, όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, από τους πολίτες.

Άρα λοιπόν, η ευκαιρία είναι μπροστά μας, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το να ακούσω προτάσεις, λύσεις, καλές πρακτικές που

μπορεί να κάνει ο ένας Δήμος και μπορεί να λειτουργήσει ή κάτι καλό που σκέφτηκε ένας Δήμος και δεν εφαρμόστηκε, αλλά το βασικό είναι να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα κάνει τα χωριά μας, τα νησιά μας, τα βουνά μας, καλύτερα, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις γενιές που έρχονται.

Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, πριν κατεβείτε από το βήμα.

Μας καταθέσατε σήμερα, και με το PowerPoint το οποίο μας δείξατε, και με την ομιλία σας, ένα πακέτο προτάσεων στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε για το Νέο Κώδικα. Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση, η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Και εμείς, στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 14 του μηνός, θα συγκροτήσουμε και μία Επιτροπή δική μας, της ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων, για να αξιολογούμε κάθε φορά τα τιθέμενα ζητήματα σε αυτή την Επιτροπή.

Το εκλογικό σύστημα, επειδή πολύς λόγος γίνεται έξω από αυτή την αίθουσα του Συνεδρίου, στα μέσα ενημέρωσης και τα λοιπά, δεν είναι στη δική μας ατζέντα προτεραιοτήτων. Δεν είναι το προεξάρχον ζήτημα για το με ποιο εκλογικό σύστημα θα γίνουν οι εκλογές το 2028. Το προεξάρχον πρόβλημα, οι προτεραιότητές μας, είναι η Διοικητική Μεταρρύθμιση με την έννοια των αρμοδιοτήτων και οι πόροι. Είναι αυτά τα οποία βρίσκονται στην πρώτη προτεραιότητα. Και αυτά τα λέω, για να μη δημιουργείται θόρυβος μεταξύ των συναδέλφων.

Αυτή η πολύπαθη Τοπική Αυτοδιοίκηση με τα πολύπαθα, συνεχώς αλλάζουν, και εναλλασσόμενα εκλογικά συστήματα για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών, πρέπει να μπει σε άλλη βάση. Και να συμφωνήσουμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί μεταξύ μας και να υπάρξει μία συναινετική επιλογή του τρόπου αυτού και όχι να επιβάλλεται κάθε φορά εκ των άνω, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Γιατί αυτό, το ζήσαμε.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ο Γενικός Γραμματέας θα κάνει κάτι ανακοινώσεις και μετά θα γίνει η συνεδρίαση, η συνάντηση των αυτοδιοικητικών...

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα του Συνεδρίου, γιατί σε τρεις αίθουσες, σε αυτή εδώ, την απέναντι και μία αριστερά που είναι, τρεις δηλαδή, στην πορεία του Συνεδρίου, θα έχουμε τις τρεις πρωινές Θεματικές μας Ενότητες.

Η πρώτη θα έχει θέματα, εδώ, τα θεσμικά ζητήματα και τη λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με Γενικούς Γραμματείς, Υφυπουργούς, στελέχη των Υπουργείων, χρόνο για τους Συνέδρους.

Η απέναντι αίθουσα η μεγάλη στο βάθος, θα έχει τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής, παρουσία της κυρίας Ζαχαράκη και του επιτελείου της.

Απέναντι η άλλη αίθουσα θα έχει τα ψηφιακά, παρουσία του κυρίου Παπαστεργίου και του κυρίου Κυρανάκη.

Μετά εδώ θα έχουμε τα οικονομικά ζητήματα το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, πάλι με στελέχη των Υπουργείων.

Στην απέναντι αίθουσα θα έχουμε τα θέματα των νερών, των υδάτων, των ΑΠΕ, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σύσσωμης.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Θα έρθει ο κύριος Σκυλακάκης.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Θα έχουμε την Πολιτική Προστασία σε μια άλλη παράλληλη αίθουσα.

Άρα λοιπόν, παρακαλώ πολύ, το πρωί 10.00 η ώρα να είστε εκεί που επιθυμείτε να είστε, για να ξεκινήσει ο διάλογος με τα κυβερνητικά στελέχη και θεματικά πεδία.

Για να μιλήσετε, για να το ξέρετε αυτό, για να μη γκρινιάζετε αύριο και μεθαύριο, έχετε στο φάκελό σας ένα έντυπο. Το συμπληρώνετε. Ή θα μιλήσετε στην Ολομέλεια του Σαββάτου, που θα το γράψετε από κάτω, Ολομέλεια, ή σε μία Θεματική από τις

πέντε τις οποίες έχουμε.

Άρα λοιπόν, έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες δύο μέρες, παρακαλώ όλοι στα θρανία μας, όπως λέμε στο σχολείο, γιατί έχουμε να κάνουμε δουλειά και για τη νησιωτικότητα, παρουσία του κυρίου Γκίκα του Υφυπουργού Ναυτιλίας και άλλων Υπουργών.

Άρα λοιπόν, έχετε το πρόγραμμα, παρακαλώ πολύ αύριο 10.00 η ώρα ξεκινάμε, οι τρεις αίθουσες, τα τρία θεματικά και συνεχίζουμε όλη την ημέρα.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Και να είμαστε στην ώρα μας, για να ξεκινήσουμε 10.00 η ώρα ακριβώς το πρωί.

Κύριε Παπαναστασίου, κάντε και εσείς την ανακοίνωση.

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Θα ήθελα να προσθέσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι υπάρχουν Θεματικές Ενότητες όπου βρίσκονται Υπουργοί, Υφυπουργοί, παράδειγμα στο Ψηφιακής μου είπε ο κύριος Κυρανάκης υπάρχουν πολλά ζητήματα που βάλαμε σήμερα για το Κτηματολόγιο. Θα δεχτούν ερωτήσεις και απαντήσεις. Σας παρακαλώ να συμμετέχετε.

Όπως και στην απογευματινή που είναι τα θέματα του ΥΠΕΝ, που μας απασχολούν, θα είναι ο κύριος Σκυλακάκης, η κυρία Σδούκου, ο κύριος Γραφάκος. Θα ήθελα πραγματικά να μπουν όλα τα ζητήματα, που λέμε. Εκεί, να πάρετε το λόγο και να μιλήσετε όλοι.

Ευχαριστώ.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, τελείωσε η συνεδρία.