

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

• ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ξεκινάει το Τακτικό μας Συνέδριο, στον όμορφο Βόλο.

Αγαπητέ Δήμαρχε, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.

Ένα Συνέδριο ορόσημο για την Αυτοδιοίκηση, ένα Συνέδριο από το οποίο προσδοκούμε πολλά και εμείς και η κοινωνία.

Καλωσορίζουμε τους Υπουργούς, τους συνέδρους, σε αυτό το τριήμερο διαλόγου.

Και ξεκινάμε με το καλωσόρισμα του Προέδρου μας, του Δημήτρη του Παπαστεργίου και Δημάρχου Τρικκαίων.

Δημήτρη, έχεις το λόγο.

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Καλημέρα.

Καλημέρα κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Ευρωβουλευτά, αγαπητέ Δήμαρχε Βόλου, τον Κώστα τον Αγοραστό ακόμη δεν τον βλέπω, θα είναι καθ' οδόν, αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, αγαπητοί παλιοί Πρόεδροι της ΚΕΔΕ, αγαπητά αδέρφια Κύπριοι συνάδελφοι...

Καλημέρα Υπουργέ.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων.

Όλη η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας είναι σήμερα εδώ. Η καρδιά των Δήμων της χώρας χτυπάει σήμερα εδώ, στη Θεσσαλία μας, στην πανέμορφη πόλη του Βόλου.

Τρεις μέρες γεμάτες συζητήσεις, μελέτες, προβληματισμούς, αλλά και ελπίδα για μία ισχυρή Αυτοδιοίκηση, ελπίδα για μια καλύτερη Ελλάδα.

Το λέω από την αρχή. Το φετινό Συνέδριο δεν θέλουμε να

είναι ένα Συνέδριο μόνο γκρίνιας, αλλά θέλουμε ένα δημιουργικό, διορατικό, αποτελεσματικό Συνέδριο, που θα βάλει τις βάσεις για τους Δήμους που όλοι ονειρευόμαστε και παλεύουμε για αυτούς.

Ξεκινάμε λοιπόν το Συνέδριό μας με ένα πρώτο καλωσόρισμα από το Δήμαρχο της πόλης που μας φιλοξενεί και μας φιλοξενεί υπέροχα, αγαπητέ Αχιλλέα, ο λόγος σε εσένα.

Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή.

**A. ΜΠΕΟΣ:** Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί σήμερα η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στην πόλη μου, στην όμορφη πόλη του Βόλου. Και μέσα από το Συνέδριο αυτό, πιστεύω ότι θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και θα είναι η αρχή για ένα καλύτερο αύριο.

Δεν θα κλέψω από το χρόνο σας, δεν θα πω θέματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοί μου θα θίξουν στους αρμόδιους Υπουργούς για προβλήματα που βιώνει η Αυτοδιοίκηση, προβλήματα που τα τελευταία χρόνια θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συναδέλφους, γιατί σε μία περίοδο κρίσης, επιτρέψτε μας να σας πούμε, εκφράζοντας πιστεύω και τους συναδέλφους μου, ότι η σημερινή κυβέρνηση είχε στήριγμα την Αυτοδιοίκηση. Γιατί χωρίς την Αυτοδιοίκηση, πιστέψτε με, η κοινωνία, με τα τεράστια προβλήματα που βίωσε, δεν θα άντεχε.

Εγώ θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, σε δύο σημαντικά προβλήματα, τα οποία βίωσα κατεβαίνοντας από το διάστημα, γιατί δεν είχα ξανά ασχοληθεί με την Αυτοδιοίκηση, δεν είμαι πολιτικός, αλλά πήρα, αν θέλετε, αυτή την απόφαση και προσφέρω στην πόλη μου και ο κόσμος το αναγνωρίζει. Προβλήματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι αγγίζουν όλη την Ελλάδα.

Βλέποντας, να ξεκινήσω, είναι εδώ και ο κύριος Υπουργός της Πολιτικής Προστασίας, από ένα σημαντικό πρόβλημα που πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, βλέπαμε στην τηλεόραση, πολιτικές

αντιπαραθέσεις, σε ότι αφορά τη φυσική καταστροφή αν θέλετε, ή τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι, η Πολιτική Προστασία είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και να ασχολείται με τις πυρκαγιές στα δάση, τις φυσικές καταστροφές... Εάν ο αρμόδιος Υπουργός τον βάλω στο Βόλο να περπατήσουμε, θα πρέπει να φέρω και ξεναγό μαζί. Τι δουλειά έχει η κεντρική εξουσία με το αν οι δρόμοι στη Νέα Σμύρνη, στην Ηλιούπολη, στο Ψυχικό, στην Καρδίτσα ή στο Βόλο, είναι κλειστοί; Αυτό είναι δουλειά των Δήμων. Της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Να κρατάει τους Δήμους ανοιχτούς, τους δρόμους, την πρόσβαση στα νοσοκομεία, στις συγκοινωνίες... Νομοθετήστε. Εκτός αν σας αρέσει να βγαίνει ο Πουλάκης ή ο αντίστοιχος Πουλάκης – δεν πολιτικοποιώ τη συζήτηση – και να κάνετε κοκορομαχίες στην τηλεόραση και να γελάει ο κόσμος.

Δώστε λύσεις, νομοθετώντας σε απλά ζητήματα, στην καθημερινότητα. Και με γεωγραφικά κριτήρια, ο κάθε Δήμος να έχει υποχρέωση ώστε η πόλη του να είναι προσβάσιμη και να μη δημιουργεί πρόβλημα σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είτε με πλημμύρες, είτε με χιόνια και τα λοιπά. Νομίζω είναι αυτονόητο και είναι ευκαιρία να το νομοθετήσετε.

Ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό, που αντιμετωπίζω καθημερινά εγώ και πιστεύω και όλοι οι Δήμοι της χώρας, είναι αυτός ο αστείος ο νόμος του ΑΣΕΠ. Τι είναι τα κριτήρια όταν γίνονται προσλήψεις; Χρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι και προβλήματα υγείας. Σίγουρα είναι ένα λεπτό θέμα που δεν το έχει αγγίξει κανένας, γιατί ίσως υπάρχει πολιτικό κόστος. Εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και να μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας.

Ναι, οι άνθρωποι αυτοί με τα κινητικά προβλήματα, με τα προβλήματα υγείας, είναι συνάνθρωποί μας και σίγουρα έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς. Όμως, δυστυχώς, η μοίρα, η ζωή, τους έχει παίξει ένα παιχνίδι, έχουν προβλήματα. Πρέπει να τους αγκαλιάσουμε, να τους δεχτούμε, να είναι δίπλα μας. Όμως η κοινωνική μέριμνα, η κοινωνική πρόνοια, είναι δική σας υπόθεση,

κύριοι Υπουργοί, σε ένα κράτος δικαίου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που έχει προβλήματα υγείας, να προσλαμβάνεται για το Πράσινο, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, την Καθαριότητα και όταν προσλαμβάνεται, να έρχεται με ένα χαρτί και να λέει, έχω 70% προβλήματα κινητικότητας ή υγείας. Άρα λοιπόν, πώς προσλήφθηκε; Πώς τον προσλάβαμε; Ναι, αυτές οι προσλήψεις να γίνονται για τα γραφεία, για άλλου είδους εργασίες. Αυτό είναι δικιά σας υποχρέωση πάλι να το νομοθετήσετε. Είναι άδικο. Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται χέρια, ώστε να μη δίνει εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες. Να μπορούν να καλύπτονται.

Σήμερα λοιπόν, μας δίνεται η ευκαιρία, με ευκαιρία ένα ταξίδι που είχα πάει πρόσφατα, ένας πολιτικός παράγοντας – επιτρέψτε μου να κρατήσω την ανωνυμία του – μου είπε, Δήμαρχε, η διαφορά με εμάς είναι ότι εμείς κάνουμε πολιτική και εσύ παράγεις έργο.

Αδρώντας λοιπόν αυτή τη συζήτηση, σας καλώ σήμερα εδώ από τον όμορφο Βόλο, να μην πολιτικοποιηθεί η σημερινή συζήτηση, να βγουν συμπεράσματα χρήσιμα προς όφελος της κοινωνίας, να εξαλείψουμε τις παθογένειες του παρελθόντος και να κοιτάξουμε μπροστά, για μια πατρίδα διαφορετική. Ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας.

Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αχιλλέα τον Μπέο.

Και καλούμε τον άλλο οικοδεσπότη, τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, Δήμαρχο Κιλελέρ, το Θανάση το Νασιακόπουλο.

Θανάση, έχεις το λόγο.

**Α. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Καλημέρα σε όλους.

Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, τον Περιφερειάρχη και εγώ δεν τον είδα, αγαπητοί συνάδελφοί.

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην όμορφη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στην όμορφη πόλη του Βόλου.

Ταυτόχρονα, να συγχαρώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αυτή τους την επιλογή. Είναι μια επιλογή που σίγουρα θα δικαιώσει όλους εκείνους που προώθησαν και είμαι βέβαιος ότι ο όμορφος αυτός τόπος θα λειτουργήσει ως εμπνευστής καλών σκέψεων, που θα καταλήξουν σε τεκμηριωμένες και άμεσα υλοποιήσιμες λύσεις. Είμαι βέβαιος ότι εδώ στο Βόλο θα δώσουμε σημαντικές απαντήσεις στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συγχαίρω λοιπόν τον Πρόεδρο, κύριο Παπαστεργίου, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, όχι μόνο για την επιλογή του τόπου, αλλά και για την επιλογή του χρόνου υλοποίησης του Συνεδρίου μας. Νομίζω είναι η πλέον ενδεδειγμένη χρονική στιγμή, διότι τώρα δοκιμαζόμαστε όλοι μας από πρωτόγνωρες επιθέσεις προβλημάτων. Ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση, κλιματική κρίση, πανδημία, είναι μόνο μια μικρή αναφορά.

Θα σταθώ για λίγο σε αυτή τη μακρόσυρτη περίοδο της πανδημίας, η οποία άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας και θα τολμήσω να πω ότι επέβαλε μία νέα τάξη πραγμάτων.

Είναι ελάχιστες οι φορές της τελευταίας περιόδου 3ετίας, που κατορθώσαμε να πραγματοποιήσουμε δια ζώσης συναντήσεις ώστε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας. Όμως, ουδέν κακόν, αμιγές καλού. Κατορθώσαμε όλοι μας να αποκτήσουμε και να εμπεδώσουμε μια νέα δεξιότητα. Αυτή της τηλεδιάσκεψης. Μας δίνεται με αυτό τον τρόπο η επιλογή να συνεδριάζουμε, ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα αποστάσεων και αδυναμίας για πολλούς λόγους προσωπικής παρουσίας.

Έτσι, το Ετήσιο Τακτικό μας Συνέδριο, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη χρονική περίοδο και πολύ κρίσιμη για την πορεία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης. Ήταν επιτακτική ανάγκη να βρεθούμε όλοι μαζί, σε μια δια ζώσης συνάντηση. Καθημερινά δοκιμάζονται οι αντοχές του θεσμού και όλων των φορέων της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, αλλά παρ' όλα αυτά τα εμπόδια, και εμείς οφείλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, και είμαστε, απαντώντας υπεύθυνα στα αιτήματα των συμπολιτών μας, παρέχοντας καθημερινά ποιοτικές υπηρεσίες, παράγοντας πολιτισμό, αθλητισμό, στηρίζοντας τις ευαίσθητες ομάδες των συνανθρώπων μας και όλες τις άλλες υπηρεσίες που είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε.

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρω ορισμένες ενέργειες που έγιναν από την ΠΕΔ Θεσσαλίας, σε σημεία καίρια για τη χώρα και για τους πολίτες μας.

Στην πανδημία, στο πρώτο κύμα, στο οποίο υπήρχε τεράστια έλλειψη ιατρικού υλικού, δηλαδή μάσκες και ιατρικό υλικό, με απόλυτη ομοψυχία και πλειοψηφία, η ΠΕΔ Θεσσαλίας προμηθεύτηκε μάσκες και μοίρασε σε όλα τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας και ιατρικό υλικό. Κάτι που δεν είναι ακριβώς στις υποχρεώσεις της.

Στις φωτιές, θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω όλους τους Δημάρχους της Θεσσαλίας που συμμετείχαν, με 140.000 αγοράσαμε δύο φορτηγά και παρείχαμε στους δύο Δήμους που είχαν τα προβλήματα, για να μπορούν να μεταφέρουν τους καμένους κορμούς. Εκεί δεν συμμετείχαν μόνο οι Δήμοι, συμμετείχαν, με μια πλατφόρμα που ανοίξαμε, και οι πολίτες του συνόλου της Θεσσαλίας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω.

Προμηθεύσαμε κάδους σε ελληνόφωνο Δήμο της Αλβανίας, που διαπιστώθηκε μετά την επίσκεψη του Αντιπροέδρου μας, του Αντώνη του Γκουντάρα, και πάρα πολλές άλλες ενέργειες. Αυτές τις αναφέρω, κύριοι Υπουργοί, για να καταλάβετε ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με αυτά που θα πρέπει και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στις ΠΕΔ, συμβαίνει και στους Δήμους. Σύμφωνα με το σύνταγμα, είμαστε ο κοντινότερος θεσμός προς τον πολίτη και εμείς σε καμιά περίπτωση δεν απεμπολούμε αυτή τη συνταγματική μας αρμοδιότητα. Αντίθετα, συζητούμε και

φροντίζουμε κατά γενική ομολογία να την υπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να γίνει κατανοητό όμως, ότι οι αντοχές μας και οι αντιστάσεις μας αρχίζουν να δείχνουν σημάδια κόπωσης. Είναι σαφές ότι δεν αναφέρομαι σε σωματική, ψυχολογική και πνευματική κόπωση. Αναφέρομαι στις εδώ και τώρα αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ώστε να μας δοθεί εκ νέου δυνατότητα να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες μας και να προσπαθήσουμε να μη μετακυλήσουμε σε αυτούς τις οικονομικές επιβαρύνσεις που προέκυψαν.

Για να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά, απαιτείται άμεσα ένας ειλικρινής διάλογος ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι διαχρονικά έδειξαν σημαντικά δείγματα γραφής και απέδειξαν ότι έχουν εξαιρετικά αντανακλαστικά, όπως τα προηγούμενα που σας ανέφερα. Θα σας θυμίσω τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν στο πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, την παρέμβασή τους στις επιπτώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, σε όλους, την πανδημία και άλλα.

Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό από τα συναρμόδια Υπουργεία, ότι πρέπει να συζητηθούν σε νέα βάση σημαντικά ζητήματα, που καθορίζουν την καθημερινότητα όλων μας, όπως τα οικονομικά, το προσωπικό των Δήμων και πάρα πολλά που θα ακουστούν στη διάρκεια, από όλους μας. Η ενεργειακή κρίση, το περιβάλλον και άλλα.

Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζω το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ και εύχομαι ολόψυχα να αποτελέσει την αρχή για τη λύση όλων των προβλημάτων που ταλανίζουν την κοινωνία μας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εμείς που εκπροσωπούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα είμαστε πάντα παρόντες, με όποιο κόστος, για να συνεισφέρουμε σε αυτή την πολύ απαιτητική προσπάθεια.

Η πρότερή μου αυτοδιοικητική εμπειρία με δίδαξε ότι μετά από μεγάλα Συνέδρια, μένουμε συνήθως στη θεωρία, κύριοι Υπουργοί και κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι αυτό το Συνέδριο θα με

διαφεύσει παταγωδώς και ότι θα αναγορευτεί ως το Συνέδριο των εξελίξεων, των έργων και των αποφάσεων.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο και καλή διαμονή στην όμορφη πόλη του Βόλου.

Ευχαριστώ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση το Νασιακόπουλο, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ, για τον δικό του χαιρετισμό.

Και καλώ στο βήμα τον Υπουργό, τον Χρήστο τον Στυλιανίδη, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ένα νέο Υπουργείο με πολλή δουλειά, Υπουργέ, σε δύσκολες εποχές λόγω της κλιματικής αλλαγής.

**Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ:** Καλημέρα σε όλους.

Για λόγους οικονομίας χρόνου και λόγω ισχυρής πεποίθησης ότι το πρωτόκολλο είναι ναρκοπέδιο, το αποφεύγω πάντα.

Καλημέρα στον φίλο Υπουργό που θα μιλήσει και είναι σήμερα στο ακροατήριό του ως Υπουργός Εσωτερικών, εγώ απλώς ήρθα για έναν χαιρετισμό, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι το Υπουργείο μου δεν μπορεί να δράσει, δεν μπορεί να φτάσει στον πολίτη, εάν δεν έχει απόλυτο σύμμαχο την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Να πω λίγο τα προκαταρκτικά. Είναι όντως χαρά μου που συμμετέχω σε αυτό το ετήσιο Συνέδριο, και τιμή, πρέπει να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για το επίκαιρο του Συνεδρίου και ευχαριστώ θερμά τον φίλο, τον Πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου.

Θα σηκώσω το γάντι, κύριε Δήμαρχε της φιλοξενούσας πόλης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαι 15 μήνες σε αυτό το Υπουργείο και επειδή έχω το προνόμιο, όπως λέει και ο Τασούλας, να είμαι δωρητής σώματος και ευπειθείς, φιλότιμος, λέω ναι. Το μέγα πρόβλημα είναι η επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Δεν μπορεί όλη μέρα να συζητάμε πού τελειώνει η αρμοδιότητα των Δήμων για τα ρέματα και πού ξεκινά των Περιφερειών και πού τελειώνει η Κεντρική Διοίκηση.



Είναι ένα μείζον θέμα, είναι εδώ και οι συμπατριώτες μου, στην Κύπρο τα πράγματα είναι λυμένα αυτά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ο φίλος μου ο Υπουργός, ο Μάκης Βορίδης, που γνωριζόμαστε χρόνια, δώσαμε μάχες στον ΟΑΣΕ εδώ και πολλά χρόνια, για την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι ένας εξαιρετος νομικός, πρέπει το συντομότερο να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες. Είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι πολιτικό πιστεύω, είναι νομικό το πρόβλημα, θεωρώ ότι το πρόβλημα της χώρας είναι περισσότερο νομικό παρά πολιτικό, είναι μια άποψη που έχω και είναι ισχυρή, την ζω τώρα 15 μήνες, νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι εδώ, γιατί θα είναι μία μείζονα μεταρρύθμιση της χώρας. Αυτό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε μια μεγάλη και ειδική προσπάθεια να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.

Ήρθα εδώ για αυτά τα 4 – 5 λεπτά, από την Αθήνα, παρ' όλη τη μεγάλη πίεση δουλειάς, για να σας πω τρία πράγματα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, από ότι φαίνεται από το ενδιαφέρον που διακρίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους θεσμούς, θεωρείται μια πρωτοποριακή προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πιστεύω ότι απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας, όπως αντιλαμβάνεστε είναι συμπληρωματικό του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αλλά για όσους γνωρίζουν, όπως εσείς, από κοντά τα μεγάλα προβλήματα των φυσικών καταστροφών, αντιλαμβάνεστε ότι η ίδρυση αυτή του Υπουργείου ήταν εκ των ων ουκ άνευ και ήταν πολύ τολμηρή η απόφαση του Πρωθυπουργού.

Εμείς έχουμε αποφασίσει, με βάση ένα νέο δόγμα, να δώσουμε τη μεγαλύτερη σημασία των πόρων και του προσωπικού του Υπουργείου, εις το τρίπτυχο πρόληψη, προετοιμασία –

ετοιμότητα, ανθεκτικότητα και άμεση ανταπόκριση. Εδώ η Κεντρική Διοίκηση θέλει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικά τους Δήμους, ως το βασικό συνεργάτη. Είναι οι βασικές συνέργειες. Εάν αυτή την οικογενειακή όσμωση που πρέπει να έχουμε Κεντρική Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν την κάνουμε πράξη με πρακτικές ενέργειες, θα μείνουμε απλώς στη θεωρία και θα συνεχίζουμε να λέμε λόγια ανούσια.

Από πλευράς μας, και νομίζω ότι μέχρι τώρα είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, παρ' όλα τα προβλήματα της νομικής οριοθέτησης, έχουμε καταφέρει να βρούμε μια καλή όσμωση, με πολλές συγκεντρώσεις, συμμετέχει πάντα ο Πρόεδρος, ο κύριος Παπαστεργίου, και τον ευχαριστώ πολύ, μας δίνει λύσεις, μας δίνει προτάσεις και μας δίνει τη συγκεκριμένη θέση μέσα από την πρακτική διάσταση. Γιατί την ξέρει. Εσείς ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, όπως ειπώθηκε και πριν, ότι ο πολίτης πρέπει να είναι έτοιμος να βοηθήσει και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Δήμο, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Τελειώνοντας, θα σας πω ότι αυτό το γνωστό πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, το οποίο επιχειρούμε να υλοποιήσουμε με πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες, νομίζω είμαστε ήδη σε καλό δρόμο, έχει να προσφέρει εκτός των άλλων, εμμέσως συνεισφορών προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 130 εκατομμύρια για οχήματα και εργαλεία που αφορούν την πολιτική προστασία. Νομίζω είναι ένα μεγάλο ποσό και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα πρέπει να κάνουμε σε συνεργασία με εσάς μια σωστή κατανομή, με βάση τις ανάγκες, γιατί, όπως το έχουμε διαπιστώσει, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σε αυτό τον τομέα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εκεί που υπάρχει, δυστυχώς ο στόλος είναι πάρα πολύ παλιός και αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα.

Θέλω να τελειώσω με αυτό, δείχνοντας ότι ήδη είμαστε στην ίδια βάρκα, στο χωριό μου λένε, we are in the same boat, εμείς οι

Κύπριοι πετάμε αγγλικά, και νομίζω έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, αξιοποιώντας αυτά τα σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, του ΑΙΓΙΣ, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη σε μια δύσκολη συγκυρία της κλιματικής κρίσης.

Ευχαριστώ πολύ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Υπουργό, γιατί πραγματικά η συνεργασία μέχρι σήμερα είναι σε πολύ καλό επίπεδο θα έλεγα, στο θέμα της Αυτοδιοίκησης και της προστασίας της πολιτικής και θέματα τα οποία προκύπτουν καθημερινά.

Και να καλέσουμε στο βήμα τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο.

**Χ. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Μετά.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Χρήστο, υπάρχει διαδικασία. Οι Υπουργοί είναι μετά, και ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Πέτσας, είναι δικοί μας Υπουργοί έτσι και αλλιώς, δεν έχουν πρόβλημα.

Χρήστο, έλα.

**Χ. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Υπουργοί, αγαπητοί Δήμαρχοι, αγαπητές κυρίες και κύριοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον Πρόεδρο και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για την πρόσκληση να παραστώ στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο. Στο ετήσιο Συνέδριο των Δήμων της χώρας μας, με αρκετούς από τους οποίους Δήμους έχουμε συνεργαστεί στενά την τελευταία περίοδο.

Έχουμε συνεργαστεί σε δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες όμως έχουμε καταφέρει να αντιστρέψουμε. Έχουμε καταφέρει να φέρουμε μαζί απτά αποτελέσματα την επόμενη ημέρα μίας φυσικής καταστροφής, ενός ακραίου καιρικού φαινομένου. Κάτι βέβαια που δεν ήταν απλό, καθώς πλέον όλοι μας καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις συνθήκες που έχει διαμορφώσει η κλιματική κρίση. Στα νέα δεδομένα, που καθιστούν τα ακραία καιρικά

φαινόμενα, τις φυσικές καταστροφές, πιο πιθανές από ότι στο παρελθόν, πιο έντονες από ότι στο παρελθόν και φυσικά πιο σφοδρές από ότι ήταν πριν.

Η κλιματική κρίση είναι δυστυχώς η νέα δυσμενής πραγματικότητα. Ακόμα μία κρίση αυτή την περίοδο, την οποία και αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη διαχειρίζεται με σχέδιο και με στρατηγική. Μία Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στις φυσικές καταστροφές. Μία στρατηγική, που θα μου επιτρέψετε να αναλύσω, εδράζεται σε τρεις συν έναν πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας είναι αυτός της δημιουργίας των συνθηκών για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς. Επί της ουσίας, προσπαθούμε να περιορίσουμε τους παράγοντες που μας έχουν οδηγήσει στην κλιματική κρίση. Και αυτό το κάνουμε με σημαντικές εμπροσθοβαρείς και πρωτοποριακές πολιτικές και πρωτοβουλίες, σε εθνικό επίπεδο, ενώ ως κυβέρνηση και ως Πρωθυπουργός φυσικά που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, πρωτοστατούμε σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την οικοδόμηση μίας βιώσιμης και κυκλικής οικονομίας.

Το αποτέλεσμα είναι η χώρα μας, η Ελλάδα, να είναι από τις κορυφαίες στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στην ομάδα των λίγων χωρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Και σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τους Δήμους αλλά και η συμμετοχή των Δήμων, είναι κάτι σημαντικό, είναι κομβικό, είναι καθοριστική η συμμετοχή, με απτά αποτελέσματα για την πατρίδα μας.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός που αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και των φυσικών καταστροφών. Θα μπορούσα να πω αρκετά, να πω πολλά σε αυτό το πεδίο, όμως θα σταθώ σε ένα. Και είναι μία σημαντική

θεσμική παρέμβαση, που υπογραμμίζει τη νέα κυβερνητική φιλοσοφία σε αυτό το πεδίο. Τη δημιουργία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια της αναβάθμισης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας.

Ο Υπουργός, ο Χρήστος ο Στυλιανίδης, αποτύπωσε με σαφήνεια και λεπτομέρεια το περιεχόμενο αυτής της νέας φιλοσοφίας, που έχει τους Δήμους στενούς συνεργάτες, στενούς και μόνιμους συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια και αυτή με αποτελέσματα.

Ο τρίτος πυλώνας είναι αυτός της στήριξης και αποκατάστασης μιας περιοχής μετά τη φυσική καταστροφή. Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, που πλέον το αποκαλούμε, είναι κάτι για το οποίο έχω την αρμοδιότητα. Το πλαίσιο εντός του οποίου έχουμε συνεργαστεί με τους Δήμους από την πρώτη στιγμή, με αρκετούς Δημάρχους και φυσικά αρκετούς Περιφερειάρχες και αρκετές Περιφέρειες. Συνεργαστήκαμε στην αλλαγή του πλαισίου. Στην αλλαγή του μηχανισμού, στην υλοποίηση, αλλά και στην εξέλιξη του. Μέσα από την τριβή στο πεδίο, από την υλοποίηση των δράσεων και από την αναγνώριση των αναγκών, προέκυψε το νέο πλαίσιο της κρατικής αρωγής. Ένα πλαίσιο το οποίο εδράζεται στη νέα φιλοσοφία, όπως αυτή εκπορεύεται από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη.

Νέα φιλοσοφία που θέλει η στήριξη προς τους πληττόμενους να φτάνει άμεσα και δίκαια, να πηγαίνει δηλαδή σε αυτούς που το έχουν ανάγκη και η αποκατάσταση σε υποδομές και δίκτυα να προχωρά όσο πιο γρήγορα γίνεται, με έμφαση στην ανθεκτικότητα. Δηλαδή οι παρεμβάσεις αποκατάστασης να μην διορθώνουν απλώς τις ζημιές, να μην έχουμε μπαλώματα και πρόχειρα έργα. Να έχουμε ανθεκτικά έργα, προσαρμοσμένα τόσο στις ανάγκες της κλιματικής κρίσης, όμως όσο και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για καλύτερες από ότι ήταν πριν υποδομές. Να έχουμε έργα που αρκετές φορές έρχονται να απαντήσουν σε παραλείψεις και

παθογένειες δεκαετιών, που καθιστούσαν ευάλωτες τις περιοχές σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Και αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από ένα πλαίσιο και σε αυτό το πεδίο συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και με τους Δήμους. Με τον Υπουργό, με το Μάκη το Βορίδη, τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό τον Στέλιο τον Πέτσα και φυσικά το Γενικό Γραμματέα, τον Μιχάλη το Σταυριανουδάκη. Πρόκειται για ένα πλαίσιο συνεργασίας με απτά αποτελέσματα και φυσικά γενναία χρηματοδότηση, για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

Τα ποσοτικά δεδομένα μιλούν από μόνα τους. Για να μπορούμε να κάνουμε και τη σύγκριση αναφορικά με το τι ίσχυε πριν και τι ισχύει μετά.

Την περίοδο 2015 – 2018, η έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών προς τους Δήμους, ανήλθε σε 85,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατά μέσο όρο 21 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπήρχαν και χρόνια με πολύ λιγότερα.

Την περίοδο 2019 – 2022, το εν λόγω ποσό έχει διαμορφωθεί στα 277 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι τέλος του έτους εκτιμούμε ότι θα φτάσει, αν όχι θα ξεπεράσει, τα 300 εκατομμύρια ευρώ στο άθροισμά τους. Ο μέσος όρος λοιπόν, διαμορφώνεται στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Και χωρίς να υπολογίζουμε τα έργα για τους Δήμους, που γίνονται μέσα από τους διαύλους της Περιφέρειας.

Η διαφορά λοιπόν με το προηγούμενο καθεστώς, είναι κάτι παραπάνω από αισθητή. Πέρα όμως από τα ποσοτικά μεγέθη, η διαφορά είναι ορατή σε εσάς και στους δημότες των περιοχών σας.

Κυρίες και κύριοι, ο συν ένας πυλώνας αυτής της προσπάθειας, της στρατηγικής, αφορά την επόμενη ημέρα. Είναι αυτός της κατάρτισης σχεδίων ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των περιοχών που έχουν πληγεί σημαντικά από μία φυσική καταστροφή.

Σχέδια από ειδικούς, σε συνεργασία όμως με τις τοπικές κοινωνίες και φυσικά τους Δήμους. Σχέδια όπως στη Βόρεια Εύβοια, στην Αρχαία Ολυμπία, στην Καρδίτσα, στο Αρκαλοχώρι – έχουμε δει όλους τους Δημάρχους εδώ με τους οποίους συνεργαζόμαστε – σχέδια που στόχο έχουν να διαμορφώσουν συνθήκες ευημερίας για όλες και όλους και κυρίως για τις επόμενες γενιές των περιοχών που έχουν πληγεί τόσο σημαντικά.

Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να σημειώσω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που το Συνέδριο σήμερα της ΚΕΔΕ πραγματοποιείται στο Βόλο. Στον τόπο μου, στην ιδιαίτερή μου πατρίδα, τη Μαγνησία. Μία πόλη, έναν τόπο, που όλα αυτά τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται συνεχώς, αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και συνεχίζει μία πορεία ανάπτυξης με εντατικούς ρυθμούς, με τη συνεργασία όλων, με εθνική αλλά και με διεθνή εμβέλεια.

Να σας καλωσορίσω λοιπόν στην πόλη μας και να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του Συνεδρίου.

Να είστε καλά.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, για το καλωσόρισμα και για τον χαιρετισμό του, στον όμορφο Βόλο.

Και καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό, τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Στέλιο Κυμπουρόπουλο, έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί την Ευρωβουλή τα τελευταία χρόνια και θέλουμε να είναι κοντά μας, γιατί πραγματικά έχει σημασία να ακούσουμε και μια διαφορετική άποψη.

**Σ. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:** Και εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να καταλάβω τα πρωτόκολλα, θα προσπαθήσω.

Αγαπητοί Υπουργοί, αγαπητέ Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, αγαπητέ Περιφερειάρχη.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε να είμαι σήμερα εδώ πέρα κοντά σας, να δώσω το στίγμα του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θεωρώ ότι αγκαλιάζει όλες τις προσπάθειές σας, όλες τις προσπάθειες των Δήμων και των δυσκολιών που έχετε. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε εδώ πέρα για να δείξουμε ότι έχουμε προγράμματα, έχουμε συνδυάσει τις διαφορετικές πληροφορίες και είμαστε κοντά σας.

Θα πω όμως, θέλω να μιλήσω και λίγο για αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται από τους Δήμους τα προβλήματα. Και χάρηκα πάρα πολύ που ο κύριος Μπέος είπε για μία σημαντική ανάγκη, την οποία την ακούω και από άλλους Δήμους και αυτό είναι κάτι το οποίο ονομάζεται στελέχωση. Είναι όμως άδικο να υπάρχει η εντύπωση ότι το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος και ότι το πρόβλημα είναι η υγεία του ανθρώπου. Άρα αυτό σημαίνει στα δικά μου αφτιά, ότι σε αυτόν τον τίτλο του Συνεδρίου που έχετε, σύγχρονη, ψηφιακή, πράσινη εποχή, πρέπει να ανοικοδομήσουμε το τι σημαίνει κοινωνία. Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τι σημαίνει ανάγκη, πρέπει να ανοικοδομήσουμε τι σημαίνει πολίτης.

Και είστε εσείς αυτοί που δυστυχώς το βάρος πέφτει περισσότερο στους ώμους σας, που πρέπει να δείξετε στους πολίτες ότι είναι εκεί το κράτος. Οποιαδήποτε μορφή και αν έχει. Είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται Περιφέρεια, είτε λέγεται κεντρική εξουσία, είτε λέγεται Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πρέπει να σηκώσετε εσείς και να δείξετε ότι ακόμα και αυτή η ράμπα που κάθετα εδώ πέρα για να ανέβει κάποιος πολιτικός που είναι ανάπηρος, γίνεται κάτω από μία σκέψη, για να τους συμπεριλάβει όλους. Και αυτή για εμένα είναι η νέα εποχή.

Πρέπει σε αυτή τη νέα εποχή να ξεβολευτούμε όλοι, εγώ, εσείς, οι Υπουργοί, οι πολίτες, έτσι ώστε μαζί με τη σύγχρονη, ψηφιακή, πράσινη εποχή, να καταλάβουμε, ως δημότες των Δήμων μας, ότι και η κοινωνική πολιτική είναι στο επίκεντρο της πολιτικής των Δήμων, έχει αξία, αναγνωρίζεται και επιστρέφει πίσω στον πολίτη. Έτσι ώστε να μη νιώθει κανένας πολίτης, κανένας



Δήμαρχος, ότι οι πολίτες του, όπως και αν είναι αυτοί, είναι το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα τελικά δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο τρόπος που έχουμε χτίσει τις κοινωνίες και πρέπει όλοι μαζί να τις ξανά φτιάξουμε από την αρχή. Έχουμε την πράσινη μετάβαση, έχουμε την ψηφιακή μετάβαση, έχουμε την Ευρώπη μαζί μας, έχουμε πολλές πληροφορίες, άρα λοιπόν το θέμα είναι να ψάξουμε την πληροφορία, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις κοινωνίες, τους Δήμους μας καλύτερους.

Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι κοντά σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κοντά σας και σε αυτή τη συνεργασία πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη.

Να είστε καλά.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Στέλιο τον Κυμπουρόπουλο για την παρέμβασή του και που είναι κοντά μας.

Και να καλέσουμε στο βήμα τον έτερο οικοδεσπότη στην Περιφέρειά του, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και πρώην Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, τον κύριο Αγοραστό, για το δικό του καλωσόρισμα.

Κώστα, σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην Περιφέρεια.

**Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:** Καλημέρα σας.

Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλία, καλώς ήρθατε στο Βόλο. Τη Θεσσαλία της δημιουργικής ανατροπής, τη Θεσσαλία που πρωταγωνιστεί, τη Θεσσαλία που είναι πρώτη στους όρους και στους δείκτες εκπλήρωσης του σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης, στη Θεσσαλία των μεγάλων έργων, στη Θεσσαλία των πολλών διακρίσεων, ευρωπαϊκών και εθνικών.

Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλία, γιατί, όπως έλεγε και το μαντείο των Δελφών: Γαίης μεν πάσης το Πελασγικόν Άργος άμεινον. Από όλες τις χώρες, η καλύτερη είναι η Θεσσαλία.

Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλία, που εδώ είμαστε όλοι μια ομάδα. Μια ομάδα που αγωνίζεται και κερδίζει. Που πετυχαίνει.

Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, Αναπληρωτά

Υπουργέ των Εσωτερικών, κύριε Υπουργέ της Κλιματικής Κρίσης και των εκτάκτων κρίσεων, κύριε Υπουργέ παρά τω Πρωθυπουργώ, αγαπητοί Βουλευτές.

Η Θεσσαλία δίνει το μήνυμα. Δίνει το μήνυμα της ενότητας, της συνεργασίας και της συνέργειας. Δίνει το μήνυμα ότι δεν παραδινόμαστε ποτέ, δεν σηκώσαμε ποτέ τα χέρια ψηλά. Και αντιμετωπίσαμε τις κρίσεις. Και είναι σημαντικό σε μια εποχή πολυκρίσεων, διότι η σημερινή εποχή διαφέρει ριζικά από τις προηγούμενες, παλαιότερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία κρίση. Και όλες οι δυνάμεις πηγαίνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Είτε ανθρώπινες, είτε οικονομικές, είτε τεχνολογικές, είτε διανοητικές. Της διανόησης.

Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές κρίσεις. Κλιματική κρίση, οικονομική κρίση με πληθωρισμό, πολεμική κρίση, ενεργειακή κρίση, διατροφική κρίση και τοξική κρίση. Η οποία προέρχεται από τον Covid, τις συνέπειες του Covid, αλλά προέρχεται και από όλα τα άλλα μαζί, και βέβαια και από το υπέρμετρο εγώ, που πρέπει να το χαμηλώσουμε λίγο, να πάμε στο εμείς.

Το πάθημα πρέπει να γίνει μάθημα, σε όλες τις διαδικασίες. Διότι μέχρι σήμερα, δεν γίνεται.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ η Αυτοδιοίκηση, ναι, η Αυτοδιοίκηση είναι ο πιο κοντινός βαθμός στον άνθρωπο, εξουσίας. Είναι εκεί που προσφεύγει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη να εξωτερικεύσει το πρόβλημά του, το καθημερινό, που ανάγεται σε μεγάλο και κυρίαρχο, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, είναι ο Δήμαρχος, είναι ο Περιφερειάρχης και βέβαια ήταν μεγάλη τομή, ξεχωριστή τομή η αιρετή Περιφέρεια και αποδείχθηκε μέσα στην κρίση, την οικονομική, η οποία ήρθαν τα μνημόνια, αν σκεφτείτε, για 500 εκατομμύρια ήρθε το μνημόνιο, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της αλήθειας.

Λοιπόν, είναι ο πιο κοντινός Βαθμός εξουσίας και έρχονται

κοντά. Η Αυτοδιοίκηση όμως αυτή, πρέπει να συγχρονιστεί και να εκσυγχρονιστεί.

Εμείς πιστεύουμε ότι για να έχουμε θετικά αποτελέσματα, χρειάζεται ταχύτητα – η ταχύτητα σώζει σήμερα – χρειάζεται συνέργεια, συνεργασία, απλοποίηση και αυτοματισμός. Πρέπει να καταλάβει ότι ο Βόλος είναι ένα δευτερόλεπτο από την Αθήνα ή από τον Έβρο ή από το Ηράκλειο. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό. Κάθε καθυστέρηση που γίνεται σε ένα γραφείο υπουργικών Αθηνών, σημαίνει στέρηση θέσεων εργασίας και χρήμα στην πραγματική οικονομία. Ή στέρηση δουλειάς, αλλά και επικινδυνότητας να χαθούν αγαθά.

Όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, διαχειριστήκαμε πανδημία. Ναι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν πρότυπο στη διαχείριση της πανδημίας και διδάσκεται και σε όλα τα πανεπιστήμια και σε όλα τα φόρα του εξωτερικού, με την καραντίνα μέσα στην καραντίνα, που έγινε για πρώτη φορά, και σώθηκε η Λάρισα και σώθηκε η Θεσσαλία, στη μεγάλη, πρωτόγνωρη, την πρώτη στιγμή της κρίσης που ήρθε τότε που ήταν αχαρτογράφητη και δεν ήξεραν τι σημαίνει Covid.

Ναι, αντιμετωπίσαμε τον “Ιανό”. Δεν υπήρξε τέτοιο φαινόμενο σαν τον “Ιανό” μεταπολεμικά στη χώρα. Θα μπορούσαμε να παίζουμε και να πετάει ο ένας την ευθύνη στον άλλον, να παίζουμε με τη φιλοσοφία της πολιτικής ετερότητας, που είναι προσφιλές σε πολλούς που θέλουν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους, δείχνοντας κάποιον άλλον. Εμείς δεν δείξαμε κανέναν. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας, αλλά εδώ είχαμε συμπαραστάτη την κυβέρνηση, διότι άμεσα ανταποκρίθηκε. Διότι άμεσα αλλάξαμε τα πράγματα. Διότι άμεσα έδωσε χρήματα. Διότι άμεσα ήρθαμε σε μια συνεργασία. Διότι ήμασταν όλοι ενωμένοι μια γροθιά εδώ πέρα. Δεν υπήρχαν παραφωνίες, παρά μόνο διεκδίκηση, καταγραφή.

Έγιναν σοβαρές διαδικασίες και αυτό άλλαξε τη διαδικασία, πλέον, σε όλη την Ελλάδα για τις ζημιές. Και εδώ είναι ο

Τριαντόπουλος και οι Υπουργοί Εσωτερικών, διότι δημιουργήθηκε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο ήταν ένωση των χρηματοδοτικών εργαλείων από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την 817, από το Εσωτερικών με την 055, από το Υπουργείο Υποδομών, με χρήματα άμεσα.

Και βέβαια σήμερα έχουμε ένα εργαλείο και η επιτυχία πού φαίνεται; Στον κόσμο. Κάνε το όπως στον “Ιανό”, σου λέει. Άρα κάτι καλό έγινε. Ο θυμόσοφος ελληνικός λαός λέει, κάνε το όπως στον “Ιανό”, κάνε το όπως έκανες εκεί. Γιατί είδε αποτελέσματα για πρώτη φορά. Και σήμερα αντιμετωπίζουμε τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής γρήγορα, αποτελεσματικά. Και υπερβολικά πολλές φορές. Κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύειν.

Και πραγματικά, έχουν δοθεί χρήματα, διότι ο υποφαινόμενος είχε πάει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τότε και είπε ότι μας δίνονται αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους να αντιμετωπίσουμε την κρίση που έρχεται από την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις.

Σήμερα, δεν λέω τα λύσαμε όλα, αλλά κάναμε πρόοδο. Έχουμε καθαρίσει ποτάμια, έχουν ενισχυθεί Δήμοι, έχουν ενισχυθεί Περιφέρειες, έχουν προχωρήσει τα πράγματα προς μια καλύτερη κατάσταση, αντιμετώπιση, των κρίσιμων στοιχείων που χρειαζόμαστε.

Βέβαια, έγινε πρόοδος, με το “Αντώνης Τρίτσης” που ήταν “Φιλόδημος”. Για πρώτη φορά έχουν δοθεί επιτέλους χρήματα για την αγροτική οδοποιία, 400 και πλέον εκατομμύρια, έχουν δοθεί να αντιμετωπιστούν και άλλα έργα συγχρονισμού και των μικρών και των μεγάλων πόλεων.

Και βέβαια, αυτό θα πείτε γιατί το λέει ένας Περιφερειάρχης. Το λέει διότι εμείς έχουμε συνεργασία. Μια ομάδα είμαστε με τους Δήμους και τους Δημάρχους. Και δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικά. Αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα.

Ναι, έγιναν σημαντικές αλλαγές. Θέλουμε όμως μία αλλαγή.

Δεν μπορεί από τις 23.675 αρμοδιότητες που έχει το κεντρικό κράτος, οι Περιφέρειες να έχουν τις 600 και οι Δήμοι άλλες 600 αρμοδιότητες. Οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τις Περιφέρειες. Άμεση μετάβαση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Δεν λέμε να μην υπάρχει έλεγχος. Να υπάρχει έλεγχος, γρήγορος έλεγχος, θέλουμε τον έλεγχο, τον ενδελεχή έλεγχο, τον εξοντωτικό έλεγχο, αλλά, με κανόνες και πρωτόκολλα. Θέλουμε τον έλεγχο άμεσα. Αλλά θέλουμε την ταχύτητα και θέλουμε αρμοδιότητες. Διότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι ποτέ δεν κρύφτηκαν. Ήμασταν μπροστά, είχαμε ή δεν είχαμε αρμοδιότητα. Και όλες αυτές οι συναρμοδιότητες, δημιουργούν μία στρέβλωση. Και δίνουν τη δυνατότητα σε εκείνους οι οποίοι είναι ανεύθυνοι των ευθυνών, να πανηγυρίζουν.

Ναι, θέλουμε αρμοδιότητες και θέλουμε περιφερειακή διακυβέρνηση. Το είπαμε πολλά χρόνια και τότε ίσως λέγανε ότι είχαμε άδικο. Είχαμε άδικο γιατί το είπαμε πολύ νωρίς. Ναι, αλλά με αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια φιλοσοφία λειτουργίας Build Back Better, δηλαδή να προλάβουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή άλλων κινδύνων, γιατί θα ζούμε με κινδύνους.

Όλοι μας εδώ, καθένας και καθεμιά, ασκεί μια μορφή διοίκησης. Σημαντική. Γιατί το μικρό καθημερινό, ανάγεται σε μεγάλο και κυρίαρχο. Και πρέπει σε μια εποχή, αυτό που μας έκανε να νιώθουμε άβολα, σήμερα πρέπει να νιώθουμε βολικά. Πρέπει να το κάνουμε πράξη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το δύσκολο.

Κυρίες και κύριοι, οι Περιφέρειες με τους Δήμους είναι ένα. Λειτουργούμε συνεργατικά. Λειτουργούμε για τον άνθρωπο, γιατί το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Είναι να κάνουμε ένα καλύτερο αύριο. Είναι να συγχρονιστούμε με την εποχή. Είναι να βγάλουμε την τοξικότητα από την εποχή η οποία έρχεται.

Και βέβαια, έρχονται εκλογές. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όχι οι εθνικές μόνο. Είναι και περιφερειακές και

δημοτικές. Εδώ θα φανεί. Θα φανεί το αίσθημα ευθύνης που έχει ο καθένας για το έθνος, για την πατρίδα, για τη χώρα, για τους συμπολίτες του, για την πόλη του, για την Περιφέρειά του. Εδώ θα φανεί ποιος είναι πραγματικά αυτός που νοιάζεται για τον τόπο και για το σύνολο. Εδώ θα φανεί πραγματικά, ότι έχουμε αλλάξει. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και στωικότητα. Χρειάζεται να μπορέσουμε να κάνουμε όλα εκείνα τα οποία μπορούμε και ελέγχουμε, για να πετύχουμε.

Εύχομαι η περιφερειακή διακυβέρνηση, Υπουργέ, να γίνει πράξη. Πρέπει να βάλετε το στίγμα σας. Είναι το αύριο. Να βάλετε το στίγμα σας πάνω... Δεν θέλουμε αυτά που δεν μας ανήκουν. Θέλουμε να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα και έναν εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κύριε Ευρωβουλευτά, σας ευχαριστούμε πολύ γιατί είστε κοντά μας. Είτε στην Ευρώπη, είτε στη χώρα μας, και πραγματικά αξίζετε συγχαρητήρια και αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα γιατί είναι παρών σε όλες τις μάχες και είναι μπροστά. Και δεν κουράζεται ένας άνθρωπος σαν τον Στέλιο. Μπράβο σου, Στέλιο, σε ευχαριστούμε.

Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επαναλαμβάνω, περιφερειακή διακυβέρνηση. Ναι, έχουν γίνει βήματα. Ναι, έχουν πάρει οι Δήμοι και οι Περιφέρειες κάποια χρήματα στις δύσκολες στιγμές και ήσασταν εκεί. Αλλά πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί η αλλαγή έρχεται μέσα από τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Δεν έχουμε υπαλλήλους, είμαστε λίγοι, δεν παίρνουμε τους πόρους οι οποίοι – ποτέ δεν τους πήραμε – λέει το σύνταγμα και ο Καλλικράτης, συνεργαζόμαστε και μπαίνουμε μπροστά, προσπαθούμε να είμαστε ενωτικοί και είμαστε μπροστά σε κάθε πρόβλημα, είμαστε εκεί όταν μας χρειάζεται ο κάθε πολίτης, όπως ήσασταν και εσείς εκεί όταν χρειάστηκε, στο σεισμό, εδώ στη Θεσσαλία, στον καταποντισμό, στο λοιμό, στον “Ιανό”.

Χρειαζόμαστε...

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:** Α, πέρασα. Να κόψω το 13 να πάω στο 14.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:** Μου αρέσει που αρέσει η ομιλία.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την περιφερειακή διακυβέρνηση. Πιστεύω όλοι εδώ μέσα σήμερα το θέλουν αυτό, για να είναι πιο παραγωγικοί, πιο δημιουργικοί και πιο αποτελεσματικοί και ενωτικοί.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Αγοραστό. Φυσικά πήρε...

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ο Βόλος είναι όμορφος, η Θεσσαλία είναι πάρα πολύ ωραία...

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Αγοραστό για τον χαιρετισμό του.

Να καλέσουμε στο βήμα για το δικό του χαιρετισμό και τη δική του παρέμβαση, τον Ανδρέα το Βύρα, τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχο Λάρνακας και να πω ότι έχουμε αναπτύξει το τελευταίο χρονικό διάστημα πολύ καλή συνεργασία οι δύο Ενώσεις και γίνεται σοβαρή δουλειά και από τον Γιάννη τον Καραγιάννη ο οποίος συμμετέχει εκ μέρους της Ελλάδος στη συνεργασία αυτή, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι μπορούμε μαζί να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

**Α. ΒΥΡΑΣ:** Κύριοι Υπουργοί, φίλοι Βουλευτές, συνάδελφοί αυτοδιοικητικοί.

Είναι μεγάλη μου χαρά αλλά και τιμή που βρίσκομαι και αυτή τη χρονιά εδώ μαζί σας, χαιρετίζοντας το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στην ιστορική πόλη του Βόλου.

Οι συνελεύσεις αυτές αποτελούν μία εξαιρετική ευκαιρία και πλατφόρμα για διαβούλευση, προβληματισμό, ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ειδική μνεία στη διαχρονικότητα της σχέσης μεταξύ ΚΕΔΕ και Ένωσης Δήμων Κύπρου. Μου δίνει όμως ξεχωριστή ικανοποίηση το γεγονός ότι μετά από την περσινή χρονιά και την επίσκεψη ορόσημο του Προέδρου και φίλου Προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, στην Κύπρο, η σχέση αυτή έχει εμβαθύνει και έχει γίνει πολύ πιο ουσιαστική, εστιάζοντας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Είμαι πλέον βέβαιος ότι αυτή η νέα διευρυμένη σχέση δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αφού η πολυεπίπεδη συνεργασία μας συνεχίζεται κανονικά και εντατικά.

Και φέτος, η Ένωση Δήμων Κύπρου έδωσε το παρών της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να δώσουμε συνέχεια στην αγαστή συνεργασία που έχουμε σε θέματα έξυπνων πόλεων, ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μας.

Πέρυσι, από το βήμα της Γενικής σας Συνέλευσης στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμουν στο μεγάλο κεφάλαιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, ενημερώνοντάς σας ότι βρισκόμαστε στα τελικά στάδια πριν την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.

Φέτος είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι η μεταρρύθμιση αυτή είναι γεγονός και πλέον βρισκόμαστε επίσημα στο μεταβατικό στάδιο και θα ισχύει από τον Μάιο του '24. Η λειτουργία των Συμβουλίων Κοινών Υποθέσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλοι μας δουλεύουμε με εντατικούς ρυθμούς για να βρούμε προβλήματα και να καλύψουμε κενά.

Επί της ευκαιρίας, θέλω να χαιρετίσω και τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της ΚΕΔΕ, ως εμπειρογνώμονα συντονιστή, του φίλου του Γιάννη του Καραγιάννη, για παροχή τεχνογνωσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η



συμβολή σου, φίλε Γιάννη, θα είναι εποικοδομητική και επωφελής στην προσπάθειά μας.

Παράλληλα, δεν θα ξεχάσω ότι την περσινή χρονιά στη δική μας Γενική Συνέλευση, όταν ο φίλος Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέβαινε στο βήμα και μοιραζόταν με ειλικρίνεια την πλούσια εμπειρία της Ελλάδας, με τα θετικά, με τα αρνητικά, γιατί η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντικό να μεταφερθεί και σε εμάς. Για αυτόν τον ειλικρινή διάλογο, είμαι ευγνώμων προς τους ελλαδίτες συναδέλφους της ΚΕΔΕ, οι οποίοι με ιδιαίτερη προθυμία έχουν θέσει τους εαυτούς τους στη διάθεσή μας, για να μοιραστούν τις πολύτιμες εμπειρίες, τις επιτυχίες, τις προκλήσεις, αλλά και το όραμά τους.

Κοινός παρονομαστής που έχουμε εντοπίσει στην προσπάθεια αυτή, είναι το γεγονός ότι χρειάζεται θάρρος και πολιτική βούληση τόσο εκ μέρους των τοπικών Αρχών, όσο και εκ μέρους της κυβέρνησης. Η αποκέντρωση των εξουσιών πρέπει να προχωρήσει με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε οι τοπικές Αρχές να καταστούν πραγματικές Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, ελεύθερες να εκπληρώσουν το όραμά τους για τις τοπικές κοινωνίες, με τις εκάστοτε ανάγκες τους απαλλαγμένες από το γρανάζι της κυβερνητικής γραφειοκρατίας, αλλά και με μια πραγματική οικονομική αυτονομία.

Σίγουρα η κάθε τοπική κοινωνία είναι μοναδική, με τις δικές τις ιδιαίτερες ανησυχίες και με τους δικούς της επιμέρους στόχους. Συχνά όμως, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές. Ακούγοντας τη συζήτηση, διαπιστώνω ότι και στην Κύπρο τα ίδια πράγματα θα συζητούσαμε και πιστεψέ με, φίλε Υπουργέ, και στην Κύπρο το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και είναι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με τη μεταρρύθμιση, να ξεκαθαρίσει ποιος είναι υπεύθυνος και γιατί είναι υπεύθυνος.

Αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου ενώπιον της Γενικής σας Συνέλευσης, χωρίς να θίξω το εθνικό θέμα της Κύπρου, το

συνεχιζόμενο εδώ και 48 χρόνια και πλέον Γολγοθά της πατρίδας μας, λόγω της τουρκικής κατοχής. Η συνέχιση των προσπαθειών εξεύρεσης μιας δίκαιης λύσης, η οποία να διασφαλίζει την επανένωση του τόπου μας σε συνθήκες ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλων ανεξαιρέτως των Κυπρίων, στα πλαίσια μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης, στη βάση της (...) Ομοσπονδίας, παραμένει η πρώτη προτεραιότητά μας και ακόμη μπροστά σε μία αδιάλλακτη Τουρκία, η οποία πλέον ανοιχτά και ξεδιάντροπα προβάλλει τις διχοτομικές της προθέσεις στη διεθνή κοινότητα.

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους τους ελλαδίτες συναδέλφους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κυβέρνηση της Ελλάδας, αλλά και τον ελληνικό λαό, για τη διαχρονική και αδιάκοπη σύμπλευση και συμπαράστασή μας στο εθνικό μας θέμα.

Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, με την τούρκικη προκλητικότητα να φτάνει στο ζενίθ της τόσο απέναντι στην Κύπρο, όσο και απέναντι στην Ελλάδα, είμαι περήφανος που η συνεύρεση Ελλάδας και Κύπρου σε διεθνή και ευρωπαϊκά Σώματα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης και όχι μόνο, αποτελεί πάντοτε ένα παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά την ουσιώδη και εποικοδομητική συνεργασία.

Πιστεύω ακράδαντα και το έχουμε αποδείξει με πράξεις, ότι οι τοπικές Αρχές, ως ζωντανά και ουσιώδη κύτταρα μιας δημοκρατίας, μπορούν και οφείλουν να ασκούν τη διπλωματία των πόλεων και να διαδραματίζουν το ρόλο που τους αναλογεί και στα εθνικά ζητήματα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την άρτια οργάνωση του Συνεδρίου σας και φυσικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, αλλά και τη ζεστή σας φιλοξενία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Συνέλευση θα είναι εποικοδομητική και καρποφόρα για όλους τους συμμετέχοντες.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Ανδρέα τον Βύρα.

Μας έχει μια έκπληξη φαντάζομαι, έτσι;

**Α. ΒΥΡΑΣ:** Θα ήθελα ακόμη για ένα λεπτάκι να καλέσω τον φίλο μου, Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, για ένα μικρό δωράκι, τονίζοντας τις πολύ καλές σχέσεις και την άψογη συνεργασία που έχουμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τη δική του πρωτοβουλία.

Φίλε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Ευχαριστώ πάρα πολύ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ανδρέα, μισό λεπτό, γιατί έχουμε και εμείς κάτι για εσένα.

(ανταλλαγή δώρων)

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Ανδρέα και για τη συνεργασία που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Και καλούμε στο βήμα τον έτερο Κύπριο φίλο, αδερφό, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων, τον κύριο Ανδρέα Κιτρομηλίδη, για τον δικό του χαιρετισμό.

Ανδρέα, έχεις το λόγο και ευχαριστούμε για την παρουσία σου.

**Α. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ:** Έντιμοι κύριοι Υπουργοί, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Ευρωβουλευτή, κύριοι Βουλευτές, φίλε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αγαπητό Προεδρείο του Συνεδρίου, αγαπητοί Δήμαρχοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι.

Καταρχήν θα ήθελα, αγαπητέ Πρόεδρε, να σας εκφράσω τις ιδιαίτερές μου ευχαριστίες για την πρόσκληση και τη μεγάλη τιμή για να παρευρεθώ και να χαιρετίσω σήμερα εκ μέρους της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Είναι γνωστό, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι τα συμπεράσματα και τα πορίσματα τα οποία παίρνουμε από τα δικά σας Συνέδρια, τα αξιοποιούμε πάντοτε για τον χειρισμό και δικών μας προβλημάτων.

Ιδιαίτερα φέτος, η παρουσία μας στο Συνέδριο θα μας είναι πολύ ωφέλιμη, δεδομένου ότι πέραν του γεγονότος ότι περιλαμβάνονται, όπως και σε κάθε Συνεδριό σας, πολύ ενδιαφέροντα θέματα, βρισκόμαστε, όπως ήδη γνωρίζετε, λίγους μήνες μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.

Βρισκόμαστε επίσης σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων και διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προσπαθώντας να λύσουμε προβλήματα και αδυναμίες που φαίνεται να υπάρχουν μέσα από τα νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφιστεί από την κυπριακή Βουλή και αυτό θα πρέπει να γίνει πριν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης η οποία έχει ορίζοντα τον Ιούνιο του 2024.

Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια αναζητήσαμε και προσπαθήσαμε, μέσα από έναν διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ένα πλαίσιο που στόχο είχε τη διοικητική και οικονομική αποτελεσματικότητα, για να μπορέσουμε ως τοπικές Αρχές να βελτιώσουμε την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους μας, ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ανδρέα, μισό λεπτό.

Παρακαλώ στο βάθος λίγο ησυχία αν έχετε την καλοσύνη. Γιατί δεν είναι ωραίο να μιλάει κάποιος και να υπάρχουν από κάτω σχόλια.

Ανδρέα μου, το μικρόφωνο πιο κοντά σε παρακαλώ.

**Α. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ:** Για το λόγο αυτό, ως Ένωση Κοινοτήτων, σε όλη αυτή τη διαβούλευση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, μελετημένα και τεκμηριωμένα στηρίζαμε την αυτόνομη παραμονή των Κοινοτήτων ως οντότητες και παράλληλα την υποχρεωτική συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών όλων των Κοινοτήτων.

Σήμερα και μετά από τις συζητήσεις όλων αυτών των χρόνων

αλλά και των διαβουλεύσεων που έγιναν, η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο είναι πλέον γεγονός, αφού έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια της κυπριακής Βουλής. Στα θετικά της μεταρρύθμισης αυτής, καταγράφουμε τελικά τη θεσμοθέτηση των συμπλεγμάτων υπηρεσιών των Κοινοτήτων, κάτι που ως Ένωση Κοινοτήτων ζητούσαμε και που ως Κοινότητες εδώ και 25 χρόνια από μόνες τους άτυπα λειτουργούμε, με πολύ καλά αποτελέσματα.

Πιστεύουμε ότι η θεσμοθέτηση αυτή, παρά τα κενά που υπάρχουν στη νομοθεσία σε επιμέρους θέματα, θα βοηθήσει τις Κοινότητες να λειτουργήσουν με καλύτερα αποτελέσματα και να προσφέρουν στους κατοίκους τους υπηρεσίες που σήμερα, με την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν.

Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω, ως Ένωση Κοινοτήτων επιδείξαμε από την πρώτη στιγμή πνεύμα καλής διάθεσης για συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και με τους υπόλοιπους φορείς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή για τις Κοινοτήτές μας.

Ο θεσμός των Κοινοτικών Συμβουλίων, καθώς και των συμπλεγμάτων υπηρεσιών που δημιουργούνται, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους, να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, για να μπορούν να συμβάλλουν και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι στη μεταβατική αυτή περίοδο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η συμβολή του αγαπητού Γιάννη Καραγιάννη, Γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΕ, στον οποίο με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Ελλάδος και Κύπρου, κυρίων Μάκη Βορίδη και Νίκου Νουρή, ανατέθηκε ο ρόλος του υπεύθυνου για το συντονισμό και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα προς την Κύπρο.

Ήδη ο φίλος Γιάννης Καραγιάννης μας έχει επισκεφτεί στο πρόσφατο ταξίδι του στην Κύπρο και είχαμε μια πρώτη αλλά πολύ εποικοδομητική συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαμε την

ευκαιρία να συζητήσουμε και να τον ενημερώσουμε για τις εισηγήσεις μας σχετικά με όσα πιο πάνω έχω αναφέρει, αλλά και να ανταλλάξουμε διάφορες απόψεις. Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από τις εμπειρίες του αγαπητού Γιάννη, τις γνώσεις, αλλά και τη σοβαρότητα που τον διακατέχει, θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα τόσο για την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών, όσο και στην εξεύρεση λύσεων που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία της μεταρρύθμισης.

Για το λόγο αυτό, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μας τόσο προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, όσο και προς τον φίλο Γιάννη Καραγιάννη. Ευχαριστίες επίσης σε εσάς, φίλε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, όπως και σε ολόκληρη την ΚΕΔΕ, που πάντοτε είσαστε πρόθυμοι να μας παρέχετε κάθε δυνατή βοήθεια.

Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί Σύεδροι, διανύουμε δυστυχώς μια περίοδο με πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή μας, όσο και στο διεθνές περιβάλλον, που προκαλούν επιπτώσεις και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για ακόμη μια χρονιά αναγκαζόμαστε να αναφερθούμε στην τουρκική επιθετικότητα και παραβατικότητα και στους κινδύνους που διέρχεται ο ελληνισμός. Οι απειλές του Προέδρου της Τουρκίας, τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς την Κύπρο, είναι ασταμάτητες, ενώ οι πρακτικές που εφαρμόζει ειδικά με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, είναι απαράδεκτες και αχαρακτήριστες.

Ταυτόχρονα, τόσο η πανδημία του κορωνοϊού, όσο και η παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δημιούργησαν προβλήματα με επιπτώσεις στον τουρισμό και στην οικονομία. Ως Έλληνες, έχουμε την υποχρέωση να συνεισφέρουμε για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων.

Κλείνοντας, αγαπητέ Πρόεδρε, εκφράζω τις ευχαριστίες μας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στο δύσκολο αγώνα που διεξάγει η ημικατεχόμενη πατρίδα μας. Σε αυτές τις δύσκολες

στιγμές που νέες απειλές διατυπώνονται κατά του ελληνισμού, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν το έθνος μας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, τα συμπεράσματα και τα πορίσματα του οποίου, όπως έχω αναφέρει, θα μας είναι για ακόμη μια φορά πολύ χρήσιμα.

Σας ευχαριστώ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ανδρέα, σε ευχαριστούμε για τον χαιρετισμό σου και για την όλη συνεργασία.

Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ...

**Α. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ:** Να δώσουμε και εμείς ένα μικρό δώρο σε ένδειξη της καλής συνεργασίας που υπάρχει και μεταξύ της Ένωσής μας, των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων στην Κύπρο και της ΚΕΔΕ. Να δώσουμε τη δικιά μας Αφροδίτη, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** (εκτός μικροφώνου)

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε πολύ.

Θα μου επιτρέψει λίγο ο Νίκος ο Τράκας και ο αγαπητός κύριος Δαρδαμάνης, να κάνει χαιρετισμό και να καλέσουμε στο βήμα και είναι τιμή μας που είναι σήμερα μαζί μας, και τις ευλογίες του, τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριο Ιγνάτιο.

Σεβασμιότατε.

**ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ:** Ευχαριστώ πολύ που εκτός προγράμματος μου δίδεται ο λόγος να απευθύνω έναν χαιρετισμό από την – θα τολμούσα να πω – πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, αλλά ξέρω ότι η δική σας πόλη είναι η πιο όμορφη από τη δική μας.

Σας καλωσορίζουμε και εμείς στην τοπική μας Εκκλησία και στην κοινωνία. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό το Συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σήμερα γιορτάζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου και τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και για αυτό τελέσαμε τη δοξολογία.

Θέλω από την καρδιά μου να σας ευχηθώ ένα πράγμα. Έχοντας κατά νου τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

που όλοι ξέρουμε τον πολιτισμό που έφτασε στην μητροπολιτική Ελλάδα από τους Μικρασιάτες, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, όταν αναρωτηθεί κανείς τι ήταν αυτό που δημιούργησε αυτό τον πολιτισμό, δύο πράγματα μπορεί να δει. Πρώτα, την ενότητα του ομόδοξου. Είχαν μία ενότητα οι Έλληνες κρατώντας την πίστη τους. Και δεύτερον, μία πολύ σωστή αυτοδιαχείριση των πραγμάτων τους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ουσιαστικά μία Αυτοδιοίκηση Τοπική, αφού είχαν στα χέρια τους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται και να δημιουργούν ότι καλύτερο υπήρχε στην εποχή. Γηροκομεία, ορφανοτροφεία, σχολεία. Μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση φέρνει πολύ καλούς καρπούς.

Σας εύχομαι από την καρδιά μου αυτή την Αυτοδιοίκηση να κάνετε στην Ελλάδα, ακόμη πιο ισχυρή. Να κερδίσετε την εμπιστοσύνη όλων όσων σας ψηφίζουν και σας φέρνουν να έχετε αυτή τη δύναμη στα χέρια σας. Και ταυτόχρονα, με βάση τους διακριτούς μας ρόλους, ξέρω πολύ καλά, ότι σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος, η συνεργασία σας με τις τοπικές εκκλησίες, τους επισκόπους και τους ιερείς, είναι άψογη, σημαντική. Όλοι μαζί μπορούμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις αυτής της εποχής.

Σας εύχομαι καλή δύναμη. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει. Η Παναγία που γιορτάζει, να είναι βοήθεια όλων μας. Σήμερα που γιορτάζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, τις εμπιστευόμαστε. Αλλά εμπιστευόμαστε και εσάς, γιατί και εσείς δίνετε τη δική σας μάχη, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές.

Καλώς ήρθατε στην πόλη μας, καλώς ήρθατε κοντά μας, ευχόμαστε να περάσετε καλά, ο καλός Θεός σας φύλαξε έναν όμορφο καιρό για την ώρα, ελπίζω να μη συμβάλει με δυσμένεια για το Συνέδριο, κρατήστε εδώ τις εργασίες, απολαύστε τον ήλιο, δείτε το Πήλιο.

Σας εύχομαι καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και



Αλμυρού, τον κύριο Ιγνάτιο, για τον χαιρετισμό του και για την παρουσία του στο Συνέδριό μας.

Και ήρθε η ώρα των συνδικαλιστικών φορέων, θα έλεγα, της Αυτοδιοίκησης, των στελεχών των συνεργατών μας.

Ξεκινάμε πρώτα με το Νίκο τον Τράκα. Νίκο, είσαι εδώ; Τον Πρόεδρο της ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Έλα, Νίκο μου. Και συγγνώμη για την αλλαγή του προγράμματος.

**Ν. ΤΡΑΚΑΣ:** Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση, για να μπορέσουμε να πούμε και εμείς τις δικές μας απόψεις και τις δικές μας προτάσεις.

Βλέπω, συνήθως μου γράφουν οι συνεργάτες κάποια πράγματα, επειδή έχω μάθει όμως να μιλάω απέξω, θέλω να σας πω ότι εκφράζουμε έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χαίρομαι που σε αυτό το Συνέδριο, και οι Υπουργοί, αλλά και πολλοί άλλοι, μιλούν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που στα πιο δύσκολα χρόνια ήταν η μεγαλύτερη δύναμη της κοινωνίας. Τόσο τον καιρό των μνημονίων, όπου πληρώσαμε πολύ βαρύ τίμημα ως Αυτοδιοίκηση, και οι αιρετοί, αλλά και οι εργαζόμενοι, κόβοντας το 50% των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κόβοντας μισθούς και βέβαια είχαμε και την διαδικασία, την απαγόρευση των προσλήψεων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση όμως τα κατάφερε. Εμείς, σαν οικογένεια, εργαζόμενοι και αιρετοί, πολλές φορές μπορεί να διαφωνήσαμε. Στις δύσκολες όμως στιγμές, ήμασταν μαζί με τη διαφορετικότητά μας, γιατί εμάς ο σκοπός που μας ενώνει είναι η υπεράσπιση των πολιτών και της κοινωνίας.

Το ίδιο αντιμετωπίσαμε και την εποχή του Covid. Όταν η κοινωνία, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, αναγνώρισε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι είναι ένας πολύ μεγάλος και σπουδαίος

πυλώνας. Ο πρώτος.

Όμως εδώ, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Πού πάμε την επόμενη μέρα. Γιατί όλα αυτά που λέμε, είναι πολύ όμορφα, είναι όπως το είπαν και πολλοί, ότι υπάρχουν και οι δημοτικές εκλογές ή οι βουλευτικές εκλογές, αλλά υπάρχει και η επόμενη μέρα, πώς θα σταθούμε όρθιοι. Και την επόμενη ημέρα που θα πρέπει να σταθούμε όρθιοι, φίλες και φίλοι, είναι το τι ακριβώς λέμε εμείς για την Αυτοδιοίκηση.

Το κεντρικό κράτος, η κεντρική εξουσία, δίνει εκατοντάδες αρμοδιότητες στην Αυτοδιοίκηση. Ο κάθε αιρετός από εσάς, την ώρα που ξυπνάει, 6.00 η ώρα το πρωί μέχρι τις 20.00 η ώρα το βράδυ και 22.00 η ώρα το βράδυ, ακούει τα προβλήματα των πολιτών, που θέλει να τον εξυπηρετήσετε. Και βέβαια, ακούμε και εμείς σαν εργαζόμενοι το ίδιο, και πολλές φορές αυτή η σύγκρουση πάνω στη διαδικασία να τα καταφέρουμε, είναι θεμιτή.

Όμως, πώς θα εξυπηρετήσουμε τους πολίτες σε όλα αυτά που λέγονται τα όμορφα; Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν να γίνουν 13 χρόνια προσλήψεις. Μπορείτε να αντεπεξέλθετε, εσείς ως Δήμαρχοι, αλλά και εμείς σαν εργαζόμενοι, με όλες αυτές τις αρμοδιότητες που μας δίνουν, χωρίς προσωπικό; Κατά τη δική μας άποψη, όχι. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί η Αυτοδιοίκηση χωρίς να έχει στρατιώτες.

Και βέβαια, υπάρχουν σήμερα χρήματα για να δοθούν χρήματα στην Αυτοδιοίκηση; Βεβαίως και υπάρχουν. Όπως βρέθηκαν, κύριοι Δήμαρχοι, χρήματα για να μας μάθουν πώς θα πλένουμε τα χέρια, τα κανάλια, και πώς θα φυλάξουμε τους εαυτούς μας, εκατοντάδες εκατομμύρια, θα έπρεπε να τα δώσουν στην Αυτοδιοίκηση, σε εσάς, που σήμερα απολογείστε στον κόσμο. Και σε εμάς, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στην Αυτοδιοίκηση.

Αυτό όμως δεν έγινε. Σήμερα υπάρχει μια μνημονιακή διαδικασία στην Αυτοδιοίκηση. Σήμερα οι εργαζόμενοι, δεν έχουμε εργαζόμενους. Το είπε και ο κύριος Αγοραστής. Με λίγους

εργαζόμενους. Και βέβαια, σήμερα, είπε και κάτι ο Αχιλλέας ο Μπέος, που παρ' όλο μπορεί να μην έχει, έτσι, καλή σχέση... να μην έχει καλή... για εμένα, έχω να πω ότι έχει αλλάξει το Βόλο. Θα πει κάτι στον Αχιλλέα τον Μπέο η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, πόσους εργαζόμενους θα προσλάβει, εάν τους προσλάβει για το καλό του Βόλου; Και θα τον υποχρεώσει να κάνει εφέσεις, σώνει και καλά, υποχρεωτικά; Ή τον Μπακογιάννη τον Κώστα, ή την Ανδρούτσου τη Μαρία ή τον κάθε Δήμαρχο από εσάς, που μπορεί να έχετε άποψη, να κάνετε εφέσεις για τις δικαστικές αποφάσεις, για τους εργαζομένους σας, αλλά μπορεί να έχετε και μία απόφαση η οποία να είσαστε θετικοί. Εσείς απολογείστε στην κοινωνία. Δεν απολογείται η κυβέρνηση.

Και βέβαια, σε αυτή τη διαδικασία, μου κάνει εντύπωση, υποχρεωτική έφεση για τους εργαζόμενους. Αλλά όχι υποχρεωτική έφεση για τους ιδιώτες, σε πρωτόδικες αποφάσεις στην διαδικασία αυτή. Είναι ισονομία; Αυτή τη στιγμή έχουμε εργαζόμενους που είναι 15 ολόκληρα χρόνια. Έχουμε εργαζόμενους των ΠαγΟ, των σχολικών καθαριστριών, έχουμε εργαζόμενους των ΕΣΠΑ, των παιδικών σταθμών. Το βλέπετε οι ίδιοι. Θα γίνει μία σημαντική προκήρυξη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να καταφέρουμε στο επόμενο διάστημα να είμαστε ξανά στην πρώτη γραμμή για την κοινωνία;

Και εμείς αυτό το ζητήσαμε. Και αυτό το είπαμε και συνεννοηθήκαμε, όσον αφορά το "Βοήθεια στο Σπίτι", που γίνεται μια προσπάθεια, που δώσανε τη μάχη την εποχή του Covid και εξακολουθούν να την κάνουν, και περιμένουμε να δοθεί λύση, αλλά γιατί αυτή η επιμονή να υπάρχουν θέσεις, στα εργατικά δικαιώματα, υποχρεωτικά στην Αυτοδιοίκηση; Εμείς το λέμε πολύ καθαρά. Ότι προσπαθούν να καταργήσουν το αυτοδιοίκητο. Και αυτό δεν έχει κανένας το δικαίωμα να το κάνει. Ο Δήμαρχος κρίνεται στους πολίτες για τη δουλειά του. Και όταν έχω οικονομική δυνατότητα, ως Δήμαρχοι που είσαστε ή ως αιρετοί, εσείς παίρνετε τις αποφάσεις.

Είτε θετικές, είτε αρνητικές. Αλλά εσείς τις παίρνετε. Εσείς απολογείστε στους πολίτες της κάθε πόλης.

Η Περιφέρεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι, θα έλεγα, ότι χειρότερο υπάρχει όσον αφορά το προσωπικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και όποιος πραγματικά κυκλοφορεί στην Περιφέρεια και βλέπει τις συνθήκες, προσπαθείτε με τις δυνάμεις που έχετε να υπερασπίσετε τις πόλεις σας. Όμως αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, παλιές Δημοτικές Επιχειρήσεις του παρελθόντος. Δεν φτάνει η διαδικασία σώνει και καλά με τους εργολάβους. Δεν φτάνει αυτό που θα έρθει σήμερα με τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ότι θα έρθουν με την αύξηση των καυσίμων υπερβολικά κόστη για εμάς, για εσάς, και τότε τι θα γίνει; Τότε θα έρθουν οι σωτήρες οι ιδιώτες εργολάβοι, να είναι πιο φτηνοί; Πόσο διάστημα; 7 μήνες; 1 χρόνο; Και μετά τι θα γίνει; Θα έρθουν ουσιαστικά οι εργολάβοι ως Ιταλοί μαφιόζοι, να σας λένε πόσο αύξηση σε δημοτικά τέλη θα κάνετε, αλλιώς δεν έχετε τύχη την επόμενη περίοδο να ξανά εκλεγείτε Δήμαρχοι; Εις βάρος των πολιτών;

Διότι εδώ δεν είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων και να έρθω να σας πω ως Τσε, επαναστάτης, τι θα κάνετε στις πόλεις. Απλά εκφράζω έναν προβληματισμό, κύριοι Δήμαρχοι, με πολύ σεβασμό σε αυτό που υπηρετείτε και στον κόσμο που σας έχει κάνει αιρετούς, πρώτες δυνάμεις, σας έχει κάνει στις πόλεις σας. Και αυτός ο προβληματισμός είναι πολύ μεγάλος.

Συναντηθήκαμε με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αλλά βέβαια και με τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Πέτσα. Συζητήσαμε την έλλειψη προσωπικού. Συζητήσαμε και με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και με την ΚΕΔΕ. Είναι απίστευτο να έχουμε έλλειψη προσωπικού 40%. Το ξέρετε.

Μα, καλά μας τα λες. Εμείς δεν έχουμε οικονομική δυνατότητα. Αν σήμερα μία κυβέρνηση πιστεύει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως το πιστεύουμε εμείς και εσείς, ότι είναι

πυλώνας της Αυτοδιοίκησης, εδώ και τώρα να ενισχυθεί με χρηματοδότηση η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε κάθε Δήμο της χώρας. Αυτά πρέπει να γίνουν και αυτές οι αποφάσεις πρέπει να γίνουν.

Αν σήμερα, παρ' όλο που εμείς έχουμε την άποψη, σηκώσανε Δήμαρχοι και αιρετοί ανάστημα στην αδικία, μεταξύ αυτών ο Κώστας ο Μπακογιάννης, η κυρία Ανδρούτσου, ο Γιώργος ο Ιωακείμης και πολλοί άλλοι από εσάς, στην απόφαση να κρατήσετε εργαζομένους για να σταθεροποιήσετε την κοινωνία, εμείς λέμε μπράβο. Και δεν είναι ότι είναι μπράβο, ένα συνδικαλιστικό ταμπού, που θα σας πω ότι πρέπει να πάρουν οι εργαζόμενοι πίσω, αφού δεν είμαστε στα μνημόνια, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα τα δώρα τους. Εγώ θα σας πω ότι πρέπει να τα πάρουν, αλλά πρέπει να πάρετε και εσείς αύξηση μισθών. Δεν είσαστε σε Επιτροπές, δεν ανεβαίνει ο μισθός σας. Έχετε παραιτηθεί από την επιστήμη σας, για να υπηρετήσετε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έτσι σημαίνει ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για όλους. Και αυτά πρέπει να ειπωθούν.

Πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Και το έχω ξαναπεί. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σας ακολουθήσουμε. Να ακολουθήσουμε έναν αγώνα για πρόσληψη προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για άμεση χρηματοδότηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χρηματοδότηση που να αρκεί, να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τις κοινωνίες. Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοί σας, που επί 15 και 17 χρόνια τρέχουν στα δικαστήρια. Και ο κύριος Βορίδης είναι δικηγόρος και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν ατελείωτα ποσά για να κερδίσουν ασφαλιστικά μέτρα ή μια δικαστική απόφαση που θα τους δώσει, μετά από 17 χρόνια, το δικαίωμα, 17 χρόνια, να μονιμοποιηθούν στο Δήμο τους. Και έρχεται μία απόφαση, υποχρεωτική έφεση από τους Δημάρχους. Σας υποχρεώνουν. Με ποιο δικαίωμα;

Και επειδή ο Πρόεδρος θα μου πει ότι έχει τελειώσει ο χρόνος και βλέπω και τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλλο, που δεν έχουμε την

ίδια ιδεολογική άποψη, όπως με πολλούς, αλλά είναι και ένας Δήμαρχος που μακάρι, σε αυτά που έχει κάνει για τους εργαζόμενους, και το λέω σε αυτό το Συνέδριο, στη βοήθειά του, στην διαδικασία να στηρίξει με όσες δυνάμεις έχει τους εργαζόμενους, λέω, επειδή σε ξέχασα, Γρηγόρη, ότι για εμάς, εσείς και όσοι παίρνετε τέτοιες αποφάσεις, είστε παράδειγμα. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε τι κόμμα είσαστε, ούτε τι υπηρετείτε. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπηρετείτε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, από τους 300 τόσους Δημάρχους εγώ ξέρω ότι 295 είναι ανεξάρτητοι. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε κανένα τέτοιο ζήτημα.

Σας ευχαριστώ και σας ζητάω συγγνώμη αν πήρα το χρόνο σας. Σας εύχομαι καλές εργασίες. Και σας δηλώνουμε ως ΠΟΕ – ΟΤΑ, ότι εσείς ότι κερδίσετε, ότι βάλετε από αυτά που λέμε, ή κάποια άλλα που εμείς τα ξεχνάμε, καλέστε μας να δώσουμε τη μάχη για τις κοινωνίες και τους πολίτες.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε το Νίκο τον Τράκα για τον χαιρετισμό του και την παρέμβασή του και ξέρει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πολλές συναντήσεις έχουμε κάνει, πάμε μαζί σε πολλά ζητήματα τα οποία διεκδικούμε και για εσάς και για εμάς. Για όλη την Αυτοδιοίκηση, για την κοινωνία.

Καλούμε στο βήμα τον Μάρκο το Δαρδαμάνη, τον Πρόεδρο της ΠΟΠ – ΟΤΑ, για τον δικό του χαιρετισμό.

Μάρκο, ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ.

**Μ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ:** Ευχαριστώ και εγώ.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, κυρίες και κύριοι Σύεδροι.

Ευχαριστούμε για την πρόσκληση να απευθύνουμε χαιρετισμό στο ετήσιο Συνέδριό σας.

Έχουμε και στο παρελθόν επισημάνει ότι η πρόσκληση των εκπροσώπων των φορέων συνδικαλιστικής εκπροσώπησης του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ,

πέρα από αυτονόητη τιμή, αποτελεί και έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας του ρόλου των εργαζομένων στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Όχι μόνο για τη λυσιτελή λειτουργία των Δήμων και την εκπλήρωση του θεσμικού τους ρόλου, αλλά και για την ύπαρξη αυτών ως πραγματικών πυλώνων δημοκρατίας και συμμετοχής στην υπηρεσία του πολίτη.

Δεν αποτελεί πρωτοτυπία να επισημάνει κανείς ότι η διαχρονική ομοιομορφία στα θέματα της ημερήσιας διάταξης των Συνεδρίων της ΚΕΔΕ, αποδεικνύει τη βραδύτητα στα βήματα θεσμικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπογραμμίζει χρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα που διαρκώς αναστέλλουν το πρόταγμα της πραγματικής αποκέντρωσης.

Εστιάζοντας ωστόσο στη σημερινή συγκυρία, δεν θα μπορούσαμε παρά να υπογραμμίσουμε ότι πάνω στα παραδοσιακά χρονίζοντα προβλήματα και αβελτηρίες, επισωρεύονται ήδη νέες προκλήσεις. Πλάι στην αγωνία, την ανασφάλεια και τα αδιέξοδα που συνεπάγονται για τον πολίτη και την κοινωνία, δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των αυτοδιοικητικών θεσμών και υπονομεύουν σημαντικά τη δυνατότητά τους να εκπληρώσουν το θεσμικό τους ρόλο.

Μιλώ φυσικά για τη σοβούσα ενεργειακή κρίση. Το κύμα ακρίβειας, που εξαιτίας ή εξ αφορμής αυτής, μαστίζει την αγορά και τους εργαζόμενους. Αλλά μιλώ εξίσου και για την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, που τροφοδοτείται σήμερα από ανοιχτά ζητήματα δημοκρατίας και σεβασμού θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, που για δεκαετίες θεωρούσαμε λυμένα.

Δεν μπορεί φυσικά να αγνοηθεί το γεγονός ότι η ενεργειακή κρίση και η συνακόλουθη ακρίβεια, σχετίζονται άμεσα με τη διεθνή συγκυρία και τροφοδοτείται από τα απόνερα του συνεχιζόμενου ακόμα πολέμου στην Ουκρανία. Το γεγονός αυτό όμως, δεν

επιτρέπεται πλέον να κρύβει από το δημόσιο έλεγχο διαχρονικές στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας, σχετίζοντας με τον πόλεμο, και δεν αποτελούν βέβαια φυσικά φαινόμενα, αλλά υπάρχουν και συντηρούνται προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων και σε βάρος της κοινωνίας και των εργαζομένων.

Έχουν θέση, άραγε, οι προβληματισμοί αυτοί σε αυτό το Συνέδριο των αιρετών; Και βέβαια. Έχουν και μάλιστα διπλή.

Πρώτον, γιατί το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας και αγαθών, συρρικνώνει ακόμη περισσότερο τους ήδη περιορισμένους πόρους σας, που τίθενται στη διάθεση των αυτοδιοικητικών θεσμών, για να εκπληρώσουν αποτελεσματικά το ρόλο και τις αρμοδιότητές σας.

Δεύτερον, διότι αν η συζήτηση για το κόστος ενέργειας, τις στρεβλώσεις στην ενεργειακή αγορά και την ανάγκη ενεργειακής αυτάρκειας, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές, δεν είναι υποκριτική και δεν κατατείνει στην εξυπηρέτηση γνωστών συμφερόντων, τότε επιτέλους θα πρέπει να αναγνωριστεί στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς η δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή.

Όμως, ας μην περιορίσουμε τη συζήτηση σε πολιτικές και σε συγκυρίες που όντως πλήττουν τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Εκφράζω ειλικρινά την ελπίδα ότι οι εργασίες του Συνεδρίου σας θα αναδείξουν και τις δυνατότητες, αλλά και το καθήκον της ίδιας της Αυτοδιοίκησης, σε πείσμα της συγκυρίας, να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην κατεύθυνση της στήριξης της κοινωνίας και των πολιτών στην αντιμετώπιση της δυσμενούς συγκυρίας.

Είναι ώρα οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, τόσο μέσα από ένα δίκαιο σύστημα κατανομής των βαρών των δημοτικών τελών, όσο και μέσα από την ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών. Και θα ήταν ασυγχώρητη παράλειψη στο σημείο αυτό, αν δεν αναφερθώ ειδικά στην περίπτωση των



συναδέλφων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Επιτρέψτε μου να σημειώσω μόνο, ότι αναμένουμε από την ΚΕΔΕ την ξεκάθαρη και χωρίς όρους υποστήριξη των εργαζομένων που επί δεκαετίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και που αν και ευρισκόμενοι οι ίδιοι σε καθεστώς επισφάλειας, εκπληρώνουν επάξια μία από τις σημαντικότερες αποστολές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην υποστήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών. Των περήφανων γηρατειών, για να θυμηθούμε μια φράση του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου.

Σαφή και καθαρή στήριξη λοιπόν στην αυτονόητη διεκδίκησή τους, για ολοκλήρωση των μόνιμων διορισμών όσων βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ και όχι ημίμετρα, που παρατείνουν και διαιωνίζουν την επισφάλεια και την αβεβαιότητα.

Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι η αποτελεσματική εκπλήρωση και του κοινωνικού ρόλου των Δήμων, προϋποθέτει από τη μία πλευρά εξορθολογισμό, δίκαιη κατανομή και ουσιαστική ενίσχυση των πόρων που κατευθύνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και από την άλλη, δομικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων. Αλλά και των όρων οργάνωσης και λειτουργίας με την αξιοποίηση των εργαλείων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τα προτάγματα αυτά ωστόσο, δεν επιτρέπεται να παραμένουν πλέον αφηρημένες διακηρύξεις και ευχολόγια που τυπικά επαναλαμβάνονται σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε Συνέδριο. Απαιτείται λοιπόν μέθοδος, συγκεκριμένες προτάσεις και πολιτική βούληση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και εκ μέρους των ίδιων των αιρετών της Αυτοδιοίκησης και των συλλογικών της Οργάνων, αλλά και των εργαζομένων ακόμα.

Εμείς θα επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά αυτό που και στο προηγούμενο Συνέδριο σας είχαμε επισημάνει. Θεσμικά εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή, υπάρχουν. Η παρουσία μας όμως, ενός εκπροσώπου των φορέων της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ένα Συνέδριο αιρετών,

δεν θα είχε νόημα αν δεν αποτελούσε ευκαιρία να διατυπωθούν για μια ακόμη φορά αιτήματα και διεκδικήσεις των εργαζομένων που χρονίζουν και που πρέπει να βρουν επιτέλους τις λύσεις, από τους αιρετούς, αλλά και από την κυβέρνηση, όπου αυτό απαιτείται.

Για το λόγο αυτό, δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε με αγωνία και από το βήμα αυτό, την ανάγκη για:

Συλλογικές ρυθμίσεις που θα προσαρμόζουν τις ανάγκες της εποχής τόσο στους θεσμικούς όρους παροχής της εργασίας του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο όμως επιτέλους και τους μισθολογικούς. Είναι αδιανόητο μετά το τέλος των μνημονίων και της αυξημένης επιτήρησης, να συντηρείται ακόμα ο αντισυνταγματικός περιορισμός της συλλογικής αυτονομίας και να εξαιρούνται ακόμη από το αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι μισθολογικοί όροι, που εξ ορισμού αποτελούν τον πυρήνα τους.

Συνέπεια της τήρησης του νομοθετικού πλαισίου υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Δήμων για έγκαιρη και αποτελεσματική χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας. Ζητήματα που σχετίζονται με τη ζωή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, είναι αδιανόητο να παρακάμπτονται με την επίκληση δικαιολογιών σχετικά με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ή τον περιορισμό των πόρων και αυτό γίνεται, δυστυχώς, σε πολλούς Δήμους σήμερα.

Αποκατάσταση του πραγματικού χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων όλων των συναδέλφων που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και άρση επιτέλους του καθεστώτος ομηρίας και επισφάλειας.

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και με βάση τις πραγματικές ανάγκες και το οργανόγραμμα του κάθε Δήμου και κατάργηση της απαγόρευσης προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Άμεσο ξεπάγωμα της 2ετίας του '16 και '17 για την κατάργηση

της εισφοράς αλληλεγγύης, για την καταπολέμηση της ανεργίας, άρθρο 38 του 3986. Αναφέρομαι στη δεύτερη εισφορά αλληλεγγύης και όχι στη μικρή.

Την αύξηση της αποζημίωσης απόλυσης για τους ΙΔΑΧ από 15.000 € σε 25.000 €.

Τη μετατροπή των συμβάσεων σχολικών καθαριστριών από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ και τη βελτίωση των ασφαλιστικών και εργασιακών και οικονομικών δικαιωμάτων τους και την αντικατάσταση των αποχωρούντων μόνιμων σχολικών καθαριστριών.

Την απόσυρση της τροπολογίας που υποχρεώνει την εξάντληση των ένδικων μέσων κατά εργαζομένων που δικαιώθηκαν δικαστικά και μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, Ν.4915/22, καθώς και το θέμα των οικονομικών διεκδικήσεων των εργαζομένων.

Τεράστιο θέμα επίσης είναι οι κρίσεις Τμηματάρχων, Διευθυντών, που λόγω των διατάξεων δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ας προχωρήσουμε σε αλλαγές του νόμου άμεσα, όπως προτείναμε και στο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορίδη.

Και τέλος, επαναφορά του 13<sup>ου</sup> και 14<sup>ου</sup> μισθού στο Δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι στο Δημόσιο πια οι μισθοί είναι μικρότεροι από τον ιδιωτικό τομέα.

Μετά τις επισημάνσεις αυτές και με την προβολή δίκαιων και αυτονόητων αιτημάτων για την προστασία της εργασίας, θα τονίσουμε για ακόμη μια φορά ότι το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί τον πιο θεμελιώδη πυλώνα για την αποτελεσματική και δημοκρατική λειτουργία των αυτοδιοικητικών θεσμών σε όφελος του πολίτη και της κοινωνίας.

Και εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω και ειλικρινά να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

Ευχαριστώ πολύ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Μάρκο τον Δαρδαμάνη.

Και καλούμε στο βήμα για μια σύντομη 3λεπτη παρέμβαση,

την Εύη την Καρυδάκη από το Κλαδικό Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας. Ζήτησε το λόγο και οφείλουμε να τον δώσουμε, μιας και μας φιλοξενείτε στον όμορφο Νομό σας.

**Ε. ΚΑΡΥΔΑΚΗ:** Καλημέρα σας.

Δίχως την καθημερινή δουλειά των εργαζομένων στους Δήμους, με χιόνι ή καύσωνα, συχνά κάτω από επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, ακόμα και το πιο όμορφο σχέδιο που μπορεί να συζητήσετε για τις Δημοτικές Υπηρεσίες, θα μείνει στα χαρτιά. Πίσω από τη φανταχτερή βιτρίνα με τους φοίνικες και τα παρτέρια, βρίσκεται το αγκομαχητό των συναδέλφων, που και ο απόηχός του ακόμα σπάνια φτάνει σε τέτοιες συνεδριάσεις.

Γιατί άραγε δεν φτάνει; Γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι στους Δήμους, δεν έπεσαν βέβαια από τον ουρανό. Δεν οφείλονται στο κακό το ριζικό μας ή σε κάποιες αστοχίες ή νεοφιλελεύθερες εμμονές του ενός ή του άλλου Δημάρχου, αλλά συνιστούν γέννημα θρέμμα της πολιτικής των κυβερνήσεων, της σημερινής και όλων των προηγούμενων, που υλοποιείται και εξειδικεύεται από τις Δημοτικές Αρχές.

Ο ένοχος έχει προ πολλού πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, αλλά προσποιείται τον ανήξερο για τα πάντα. Για τις δραματικές μειώσεις του 40% έως 50% στο εισόδημα των εργαζομένων στους Δήμους την τελευταία 10ετία. Εισόδημα που σήμερα πετσοκόβεται ακόμα περισσότερο με τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια και στα άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Για την εντατικοποίηση της δουλειάς, σε όλες τις Δημοτικές Υπηρεσίες. Πρώτα και κύρια σε Υπηρεσίες αιχμής. Μάλιστα, στις Υπηρεσίες αιχμής, όπως Πράσινο, Καθαριότητα, Τεχνικές Υπηρεσίες, το κοιμητήριο, ο ηλεκτροφωτισμός, που στενάζουν πραγματικά σε όλη τη χώρα, κάτω από το βάρος της μόνιμης υποστελέχωσης.

Για τη διαχρονική αθλιότητα των συμβασιούχων συναδέλφων, με την πανσπερμία όλων των ευέλικτων μορφών εργασίας, 2μηνα, 4μηνα, 8μηνα, 5 ημερών σύμβαση, “Βοήθεια στο Σπίτι”, που είναι

ως πολιτικοί όμηροι. Αυτοί και οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, μαζί με τις οικογένειές τους. Καμία κουβέντα, καμία κίνηση για μονιμοποίησή τους, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Για τη σταθερή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, εγκλημάτων τα λέμε εμείς. Και των επαγγελματικών ασθενειών, που το κράτος ούτε καν αναγνωρίζει ως τέτοιες, την ίδια ώρα που τα μέσα ατομικής προστασίας δίνονται στους εργαζόμενους στους Δήμους με το σταγονόμετρο πραγματικά ή και καθόλου και οι κυβερνήσεις διατηρούν την Επιθεώρηση Εργασίας σταθερά στα όρια της διάλυσης. Ακούστε, ένας αριθμός μόνο και θα καταλάβετε. Μόνο 259 επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα, για εκατοντάδες, εκατοντάδες πραγματικά χιλιάδες εργασιακούς χώρους.

Για τις ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων Δημοτικών Υπηρεσιών και την παραχώρηση διαχείρισης υποδομών μέσω ΣΔΙΤ, στο όνομα της ανεπάρκειας οικονομικών πόρων και της εξοικονόμησης, με τα λεγόμενα ανταποδοτικά τέλη, να μπαίνουν ως ενέχυρο προς τους ιδιώτες, Ν.4257/2014...

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Ο χρόνος τελείωσε.

**Ε. ΚΑΡΥΔΑΚΗ:** ...και το βάρος τους να αυξάνεται και να πέφτει στους ώμους του λαϊκού κόσμου, για να θησαυρίζουν τα μεγάλα, τα διάφορα μεγαλοεπιχειρηματικά συμφέροντα.

Για την προώθηση των Αναπτυξιακών Εταιρειών, στο όνομα της ορθολογικής διαχείρισης των κονδυλίων για την τοπική ανάπτυξη...

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Εύη, παρακαλώ πολύ να συντομεύσεις.

**Ε. ΚΑΡΥΔΑΚΗ:** ... που θα λειτουργήσουν ως δούρειος ίππος για την πλήρη αντικατάσταση των Τεχνικών και όχι μόνο Υπηρεσιών και του τεχνικού προσωπικού στους Δήμους, αξιοποιώντας και το δημοσιονομικό κορσέ...

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Είπαμε για 3 λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ.

**Ε. ΚΑΡΥΔΑΚΗ:** Τελειώνω.

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Δεν τελειώνετε όμως.

**Ε. ΚΑΡΥΔΑΚΗ:** Τελειώνω.

Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι μας γνωρίζουμε τα προβλήματα των εργαζομένων στους Δήμους και πού οδηγούν αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς, κύριοι Δήμαρχοι, και εμείς λέμε ότι πραγματικά δεν έχουμε κανένα λόγο με το να... λες και η προώθηση της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης μεταξύ άλλων, θα οδηγήσει παντού και σε ακριβότερη ενέργεια, με τις πανάκριβες εισαγωγές.

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους έχουμε και γνώση και πείρα. Όσοι προσπαθούν να μας πουλήσουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, θα μας βρουν πραγματικά απέναντί τους.

Ευχαριστώ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Εύη την Καρυδάκη.

Και πριν δώσουμε το λόγο για την κεντρική ομιλία στον κύριο Παπαστεργίου, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, είχαμε καλέσει και τη Βολιώτισσα Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Μακρή, η οποία επειδή την ταλαιπωρεί μία ίωση, δεν είναι κοντά μας. Έχει στείλει χαιρετισμό, διαβάζω απλά μια μικρή παράγραφο:

“Μέσα από τα ετήσια Συνέδρια της ΚΕΔΕ, χαιρετίζω τη διαρκή και δυναμική συνεργασία των ΟΤΑ και την επίλυση φλεγόντων ζητημάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, με σκοπό την ισχυροποίηση των Δήμων, τον προγραμματισμό των εργασιών και των συνεργασιών, την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και την αναζήτηση των εργαλείων που θα οδηγήσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην επόμενη ημέρα, μέσα από τις προκλήσεις τις δύσκολες, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των Δήμων της χώρας”.

Ζέττα, σε ευχαριστούμε, αν και από μακριά.

Και καλούμε στο βήμα για την κεντρική εισήγηση της ΚΕΔΕ,

της Αυτοδιοίκησης, τον Πρόεδρό μας, τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου και Δήμαρχο Τρικκαίων.

Δημήτρη, έχεις το λόγο.

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Κυρίες και κύριοι, αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι.

Καλώς ήρθατε στην πιο σημαντική, αλλά και πιο μαζική στιγμή της Αυτοδιοίκησης. Πάνω από 1.000 άτομα σήμερα έχουν μαζευτεί εδώ, στο πολύ ωραίο Εκθεσιακό του Δήμου Βόλου, για να μοιράσουμε μαζί και να συζητήσουμε ανησυχίες, προβληματισμούς, αλλά και τα οράματά μας για την επόμενη ημέρα της Αυτοδιοίκησης.

Το φετινό Συνέδριο έχει μερικές ιδιαιτερότητες. Καταρχάς, είναι το τελευταίο Συνέδριο αυτής της Διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, καθότι το 2023 όλοι μας, μα όλοι, έχουμε εκλογές.

Ταυτόχρονα όμως, αυτό το Συνέδριο διεξάγεται σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονική συγκυρία και υπό το βάρος σημαντικών γεγονότων και γεωπολιτικών εξελίξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που μαίνεται, η ενεργειακή κρίση, η εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού... Στο φυλλάδιο που κρατάτε, λέει πληθυσμού. Και αυτό δεν είναι λάθος. 8 δισεκατομμύρια γίναμε χθες, αλλά ο πληθωρισμός μας πειράζει. Γεγονότα που δοκιμάζουν την παγκόσμια κοινότητα και επηρεάζουν άμεσα όχι μόνο τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και τα όρια λειτουργίας των Δήμων μας.

Γεγονότα που έρχονται να προστεθούν σε δύσκολες καταστάσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε τα προηγούμενα χρόνια όλοι μας, κυρίως λόγω της πανδημίας του Covid.

Κακά τα ψέματα, όλοι μας, όταν ξεκινήσαμε τη θητεία μας το '19, αλλιώς περιμέναμε να τρέξει αυτή η θητεία, αλλά προσαρμοστήκαμε πάρα πολύ γρήγορα στα νέα δεδομένα και σταθήκαμε δίπλα σε κάθε συμπολίτη. Τρέξαμε σε κάθε ηλικιωμένο και σε κάθε χωριό των Δήμων μας, να δώσουμε τρόφιμα, φάρμακα,

να καθυστερήσουμε τους ανθρώπους, να τους μιλήσουμε για τους εμβολιασμούς. Δεν έμεινε κανένας πίσω. Δεν αφήσαμε κανέναν πίσω. Γιατί αυτή είναι η Αυτοδιοίκηση και αυτό είναι αυτό το οποίο μας αρέσει, μας πωρώνει και μας κάνει να συνεχίζουμε παρά τις δυσκολίες, αφήνοντας πίσω δουλειές, την υγεία μας, τις οικογένειές μας.

Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει διαβάζοντας το πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου, από σήμερα ως και την Τετάρτη θα συζητήσουμε όλα τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, παρουσία των Υπουργών μας, και τους ευχαριστώ πολύ, σημαντικών υπηρεσιακών παραγόντων, Γενικών Γραμματέων και έμπειρων τεχνοκρατών.

Δεν θέλουμε ακόμα ένα Συνέδριο γκρίνιας, παρότι έχει συσσωρευτεί κάποια, αλλά ένα Συνέδριο από το οποίο θα προκύψουν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα, θα προκύψουν καινούργια εργαλεία, για να κάνουμε πράξη αυτό ακριβώς που έχουμε πίσω ως κεντρικό μας σλόγκαν. Μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση, για μια καλύτερη Ελλάδα.

Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε. Πώς θα αυξήσουμε τις χρηματοδοτήσεις μας, αλλά και πώς θα ανακατανεύσουμε δίκαια τους ΚΑΠ.

Θεωρώ κορυφαίο θέμα του Συνεδρίου, αυτό ακριβώς, το πώς θα μπορέσουμε τα επιπλέον χρήματα που θα έρθουν στην Αυτοδιοίκηση, να τα δώσουμε πιο δίκαια σε όλους τους Δήμους της χώρας. Το χρωστάμε στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, το χρωστάμε στην ελληνική επαρχία που σβήνει αν δεν τη βοηθήσουμε. Και αν μαζευτούμε όλοι στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, να δω πώς θα τα καταφέρουμε.

Σε αυτό το Συνέδριο επίσης, θέλουμε να παρουσιάσουμε όλα όσα ενωμένοι πετύχαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια στη Διοίκηση της ΚΕΔΕ, αλλά και να αναδείξουμε όλα αυτά που μας ενοχλούν, όλα



αυτά που μας κρατάνε πίσω, όλα όσα μας οφείλονται. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε, και να προβάλουμε, με προτεραιότητα ότι αγαπάμε την Αυτοδιοίκηση και τη θέλουμε ακόμα πιο ισχυρή.

Αξιότιμοι Σύεδροι, από την αρχή της θητείας μας στην ΚΕΔΕ, θέσαμε και δώσαμε βάρος σε τρεις βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη, να είμαστε συνεχώς δίπλα στους Δήμους. Η δεύτερη, να διασφαλίσουμε την ενότητα της Αυτοδιοίκησης. Και η τρίτη, να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και αποτελεσματικοί στις πράξεις μας. Πιστεύω πραγματικά, πως με πολλή προσπάθεια πετύχαμε και τους τρεις στόχους.

Δεσμευτήκαμε να είμαστε δίπλα σε όλους τους αυτοδιοικητικούς και δεν αφήσαμε κανέναν Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, Δημοτικό Σύμβουλο, να μη σταθούμε δίπλα του σε μικρά και μεγάλα θέματα. Δεν άφησα – και πάρτε το και ως μία προσωπική εξομολόγηση – καμία αναπάντητη κλήση. Πάντα είχα το άγχος μέχρι το βράδυ να έχω πάρει πίσω όλους τους συναδέλφους, να έχω απαντήσει σε όλα τα μηνύματα.

Όλοι γνωρίζετε προσωπικά πως το προσωπικό της ΚΕΔΕ, και ο Γενικός Διευθυντής, όλο το Δ.Σ., και θέλω να τους ευχαριστήσω, ήταν εκεί μαζί σας, στα Υπουργεία, προκειμένου να δώσουμε λύσεις στα ζητήματα που είχαμε.

Και επίσης δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι αντιμετωπίσαμε όλους τους Δήμους ισότιμα, χωρίς διαχωρισμούς. Μικρούς, μεγάλους, ορεινούς, νησιωτικούς.

Και θέλω, τέλος, να τονίσω, προς τιμήν όλων των παρατάξεων του Δ.Σ., πως τουλάχιστον στο πλαίσιο των συζητήσεων που είχαμε στο Σώμα, κρατήσαμε ένα επίπεδο, δεν είχαμε τοξικότητες, δεν εξωθήσαμε την Αυτοδιοίκηση στα άκρα. Μακάρι και το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό της χώρας να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Γιατί η μεγάλη δύναμη της Αυτοδιοίκησης διαχρονικά, είναι η ενότητά της.

Ως Διοίκηση της ΚΕΔΕ, δώσαμε βάρος στην ουσία και όχι στην άσκοπη και χωρίς πραγματικό περιεχόμενο επικοινωνία. Λειτουργήσαμε με διαφάνεια και μέτρο. Σεβαστήκαμε τα χρήματα των φορολογούμενων Ελλήνων, μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Άλλωστε, τα οικονομικά αποτελέσματα της διαχείρισής μας θα έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε αύριο, στην ειδική συνεδρίαση του Εποπτικού μας Συμβουλίου.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, την 3ετία που μας πέρασε πετύχαμε πολλά. Όλα όσα θέλαμε, αλλά και κάποια τα οποία δεν τα καταφέραμε. Και ας τα πάρουμε με τη σειρά.

Όσον αφορά στα οικονομικά των Δήμων και τη χρηματοδότησή μας. Δυσκολευτήκαμε, πιεστήκαμε, ματώσαμε, αλλά με σοβαρότητα και χρηστή διαχείριση, καταφέραμε ως Αυτοδιοίκηση και Δήμοι να μείνουμε όρθιοι. Μετά από μια 10ετή κατακόρυφη μείωση των πόρων μας προς την Αυτοδιοίκηση και τη μείωση των ΚΑΠ, βλέπουμε να συντελείται σταδιακά μια σημαντική αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτή.

Την 3ετία 2020 – 2022 οι πόροι μας, που αποτελούνται από ΚΑΠ λειτουργικών, επενδυτικών και ειδικών δαπανών, καθώς και λοιπές επιχορηγήσεις, ανήλθαν στα 6,95 δις ευρώ, αυξημένοι κατά 31% σε σχέση με τα προηγούμενα 3 χρόνια, 2017 – 2019, που ήταν 5,3 δις ευρώ περίπου.

Επίσης, εκταμιεύσαμε από το ΥΠΕΣ 1,2 δις ευρώ ως λοιπές και έκτακτες επιχορηγήσεις, για να καλύψουμε έκτακτες ανάγκες. Και οι χρηματοδοτήσεις αυτές δεν ήρθαν μόνες τους. Δεν πήγαμε γενικώς να ζητήσουμε λεφτά, να πούμε δώστε μας λεφτά, δεν έχουμε. Πήγαμε οργανωμένα, με στοιχεία, μετρημένα και καταφέραμε να πάρουμε όσα χρήματα εμείς ως Δήμοι δείξαμε ότι είναι το άνοιγμα του ενεργειακού κόστους, στο Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο όλοι ανεβάζουμε στοιχεία.

Ήδη για το 2023 ξεκινάμε με συν 120 εκατομμύρια, αυτά τα οποία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε στη ΔΕΘ.

Η αλήθεια είναι πως βάσει και των εξαγγελιών του περσινού Συνεδρίου, περιμέναμε περισσότερα. Κάνουμε οικονομία, κάνουμε υπομονή και περιμένουμε. Βλέπουμε επιτέλους τους ΚΑΠ να αυξάνουν και αισιοδοξούμε. Ελπίζουμε οι νέες Δημοτικές Αρχές το 2024 να έχουν τουλάχιστον αυτά τα επιπλέον 200 εκατομμύρια, τα οποία μάλιστα θα μπορούσαν να μοιραστούν πιο δίκαια, βάσει και της νέας κατανομής των ΚΑΠ, εφόσον μεθαύριο το αποφασίσουμε.

Να δούμε όμως και τι δεν έγινε;

Για την χρηματοδότηση των ΔΕΥΑ, ακόμη περιμένουμε. Με ένα επιπλέον ενεργειακό κόστος κοντά στα 100 εκατομμύρια για τις ΔΕΥΑ της χώρας, δεν πήραμε τίποτα. Ορθά πήραν λεφτά πολλές άλλες επαγγελματικές τάξεις στη χώρα μας, οι αρτοποιοί, οι ζαχαροπλάστες, οι οποίοι μάλιστα, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, αύξησαν και τις τιμές. Καμία ΔΕΥΑ της χώρας δεν αύξησε ούτε 1 € το νερό. Και όμως, ακόμη δεν έχουμε πάρει τα χρήματα που δικαιούμαστε.

Ξέρω ότι εσείς το κατανοείτε. Δεν είμαι βέβαιος πως αυτό γίνεται ευρέως κατανοητό και από άλλα Υπουργεία. Όμως εμείς δεν αντέχουμε άλλο. Σήμερα περιμένουμε καλά νέα, έτσι ώστε και οι ΔΕΥΑ να μπορέσουν να μπουν στη νέα χρονιά, χωρίς πλέον να γράφουν ζημιές.

Τι άλλο περιμένουμε ως προς τα οικονομικά μας; Ναυαγοσωστική κάλυψη. Επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ ψάχνουν να βρουν τον εμπνευστή αλλά και τον πληρωτή, γιατί εκεί είναι το θέμα, αυτής της ανορθογραφίας, η οποία δυστυχώς κρατάει 2 χρόνια. Για το δις εξαμαρτείν έχουμε ακούσει, για το τρις εξαμαρτείν, όχι.

Κόστος καθαριότητας και θέρμανσης στα σχολεία. Κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ γνωρίζουμε πως κυκλοφορούν στους διαδρόμους των Υπουργείων, αλλά σε εμάς ακόμη δεν έχουν φτάσει, μαζί με την πλατφόρμα που υποσχέθηκε το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε όλοι οι Δήμοι να πάρουν τις πραγματικές

δαπάνες που κάνουν. Είναι γνωστό ότι οι δαπάνες για τα σχολεία είναι ευθύνη του κρατικού προϋπολογισμού. Αφού ακόμα δεν έχουμε πάρει τα λεφτά αυτά, τουλάχιστον φροντίζουμε να έχει καλό καιρό.

Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Με την ενέργεια ακόμη πάρα πολύ ψηλά και με την ακρίβεια να χτυπά και τη δική μας πόρτα σε όλες τις δαπάνες μας, περιμένουμε τουλάχιστον κάτι χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Το πάγωμα και για το 2023 των δόσεων για τα δάνεια που έχουμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Δεν κοστίζει τίποτε και ελπίζω πως τουλάχιστον τόσο, το Υπουργείο Οικονομικών μας αγαπά για να μας τα δώσει.

Γιατί και εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει. Είμαστε εξαιρετικά συνεπείς, και αυτό καταγράφεται, στα έσοδά μας. Δημιουργήσαμε την πλατφόρμα για την διόρθωση των τετραγωνικών, η οποία φέρνει στους Δήμους μας επιπλέον έσοδα. Φτιάξαμε τη δική μας πλατφόρμα για την είσπραξη του τέλους παρεπιδημούντων, πάντα εν αναμονή της νέας πλατφόρμας που θα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας τη διαδικασία ακόμα πιο εύκολη.

Ελπίζουμε η υπόσχεση για τη λειτουργία και αυτής της πλατφόρμας έως το τέλος του χρόνου, να ισχύσει, με παράλληλη – και αυτό είναι πολύ σημαντικό – ρύθμιση των οφειλών των πολιτών μας απέναντι στους Δήμους.

Και κάτι τελευταίο ως προς τα οικονομικά. Σε όλο τον κόσμο, υπάρχει ένας φόρος που πληρώνουμε στα ξενοδοχεία και λέγεται City Tax. Αυτή η κυβέρνηση τα πάει πολύ καλά στα αγγλικά. Πώς στο καλό μεταφράστηκε το City Tax σε φόρος για το κράτος, δεν το έχουμε καταλάβει. Και όμως είμαστε εμείς αυτοί που τρέχουμε και μαζεύουμε τα σκουπίδια, είμαστε εμείς αυτοί που τρώμε την κίνηση, είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούμε με τα δίκτυά μας τόσο κόσμο. Αυτός ο φόρος, μαζί με το φόρο στα AirBnb, πρέπει να έρθει στους Δήμους.

Ως προς τα παρακρατηθέντα... σημειώνω πως παλαμάκια πέφτουν μόνο όταν λέμε για οικονομικά. Για όλα τα άλλα... Λοιπόν, άντε να ζεσταθούμε. Ως προς τα παρακρατηθέντα, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε. Είναι τα λεφτά των Δήμων μας, μας ανήκουν και δεν απεμπολούμε κανένα μας δικαίωμα.

Πάμε ξανά σε κάτι αισιόδοξο.

Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, και πρέπει να το παραδεχτούμε, στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων. Η Αυτοδιοίκηση δεν έχει δει τόσα χρήματα ξανά στο παρελθόν. Με το “Αντώνης Τρίτσης”, με το παλιό και νέο ΕΣΠΑ, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με το Πράσινο Ταμείο και όλες τις άλλες χρηματοδοτήσεις.

Στο “Αντώνης Τρίτσης”, με τα προβλήματα που τόσο έχουμε συζητήσει για και τις καθυστερήσεις, πλέον το πρόγραμμα τρέχει και τρέχει ικανοποιητικά. Οι συνολικές δημοπρατήσεις μέχρι σήμερα αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια, ενώ περίπου 800 εκατομμύρια αφορούν συμβασιοποιημένα έργα. Τα 3,45 δισεκατομμύρια δεν έγιναν, δυστυχώς, τουλάχιστον όχι ακόμα, 4,1 όπως περιμέναμε, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ήδη αρκετά έργα φεύγουν από τον “Τρίτση” και πάνε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μόλις 42 Δήμοι είναι κάτω του πλαφόν του 50% και κάποιοι από αυτούς ούτως ή άλλως βρέθηκαν εκεί γιατί μετέφεραν έργα. Πρέπει όμως άμεσα να τρέξουμε εκ νέου Επιτροπή Παρακολούθησης, προκειμένου να κάνουμε νέες εντάξεις, δίκαια, σεβόμενοι πάντα τις προτεραιότητες των Δήμων.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Ακούμε για στόχους και πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα, αλλά στην πράξη βλέπουμε αυτά να ισχύουν μόνο για την Αυτοδιοίκηση. Μόνο για τις δικές μας υποχρεώσεις. Τρέχαμε την άνοιξη να καταθέσουμε προτάσεις για τα Smart Cities, καταθέσαμε τις προτάσεις τον Ιούνιο, οι πρώτες εντάξεις όμως βγήκαν προχθές, την Παρασκευή. Και το ακόμα χειρότερο, τρέχαμε αδικαιολόγητα και αψυχολόγητα τον Δεκαπενταύγουστο, να καταθέσουμε προτάσεις για την οδική

ασφάλεια, και ξαφνικά μαθαίνουμε πως υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Πως θα πρέπει ίσως να ξαναδούμε τον τον τρόπο ένταξης των έργων.

Το λέω ξεκάθαρα. Οι δρόμοι στις πόλεις και τα χωριά μας έχουν διαλυθεί από τα δεκάδες σκαψίματα. Αν είναι τα χρήματα αυτά να πάνε αλλού, να ξέρουμε και εμείς να αναθεωρήσουμε απόψεις και να μην αφήσουμε κανέναν πλέον να ξανά σκάψει στους Δήμους. Πάντως πλέον αυτοί οι δρόμοι είναι δρόμοι για σκότωμα.

Και επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε πως όλοι οι Δήμοι έχουν τις ίδιες ανάγκες. Με 130 περίπου εκατομμύρια και στην οδική ασφάλεια, θα μπορέσουμε να τους εντάξουμε όλους, Δήμους και Περιφέρειες. Νομίζω είναι ένα περιθώριο που με λίγη προσπάθεια από τη μεριά σας, Υπουργέ μου, θα μπορέσουμε να τα βρούμε.

Και να θυμίσω τέλος, πως ακόμη και αν αυτές οι εντάξεις βγουν αύριο, η γραφειοκρατία που υπάρχει, οι διαδικασίες που υπάρχουν για να ξεκινήσουμε να δημοπρατήσουμε και να υλοποιήσουμε τα έργα, θα μας βγάλουν μετά το τέλος του '23. Πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και θυμηθείτε το, για να κλείσω με το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι τελικά οι Δήμοι θα είναι αυτοί που θα σώσουν το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα έργα του “Τρίτη”, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί.

Αντί λοιπόν πάλι να τρέχουμε τελευταία ώρα, αντί να παιδευόμαστε, ας ξεκινήσουμε άμεσα μια κουβέντα για τα έργα τα οποία συμβαδίζουν με το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε όλοι οι Δήμοι να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

Πολύ σημαντική εξέλιξη επίσης, είναι και ο ρόλος μας στο νέο ΕΣΠΑ. Πλέον, από τη φάση του σχεδιασμού, οι Δήμοι είναι εκεί και συμμετέχουν υποχρεωτικά στις ΠΕΑΣ. Δυστυχώς κάποιες λίγες Περιφέρειες ακόμη δεν τις έχουν ενεργοποιήσει. Στο πλαίσιο της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε με την ΕΝΠΕ, ελπίζουμε αυτό να γίνει άμεσα.

Για όλα τα υπόλοιπα έργα, τα σημαντικά έργα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τις έξυπνες πόλεις, για την αναβάθμιση των ΚΕΠ, για την ψηφιοποίηση των ΔΕΥΑ, το χρήσιμο αλλά και εξαιρετικά απαιτητικό “ΗΛΕΚΤΡΑ”, το Πράσινο Ταμείο και τα υπόλοιπα εργαλεία, αύριο θα έχουμε ειδικές συνεδρίες.

Φυσικά ο αντίλογος σε όλα αυτά είναι, με ποιους θα τα τρέξουμε όλα αυτά; Δεν έχουμε προσωπικό, αλλά και αυτό το λίγο προσωπικό που είχαμε, ειδικά σε περιφερειακούς Δήμους, στο παρελθόν, με την πολύ κακή – και θα επιμείνω σε αυτό – κινητικότητα για τους Δήμους, μας έφυγε. Και εδώ όμως το παλέψαμε.

Πετύχαμε αρχικά, το να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων, των Δήμων, για τους μηχανικούς. Και προς το τέλος στον Ιούνιο πετύχαμε, Υπουργέ, όντως, και τις κατ' εξαίρεση μεταθέσεις να τις κόψουμε. Ήταν ένα πρώτο βήμα.

Ξεκινήσαμε δειλά το 2020 με 583 προσλήψεις και αναμένουμε το 2023, ένα πολύ σημαντικό νούμερο, 2.120 προσλήψεις. Ο αριθμός σε σχέση με τις ανάγκες παραμένει μικρός, αλλά είναι μια καλή αρχή.

Πετύχαμε επίσης, με κοινή συνεργασία, κάτι το οποίο περιμέναμε χρόνια. Τη Δημοτική Αστυνομία. Περίπου 100 Δήμοι στη χώρα έχουν, πλέον όλοι αισιοδοξούμε πως με τις 1.214 θέσεις που βγαίνουν, θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτές τις τόσο σημαντικές δομές για τους Δήμους μας. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε προχθές και σύντομα οι διαδικασίες προχωράνε.

Καταλαβαίνουμε απόλυτα πως σε αυτή την πρωτοφανή κρίση, υπήρξαν άλλες προτεραιότητες. Η υγεία και η παιδεία. Τώρα όμως είναι η ώρα μας. Γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα από τις άδειες καρέκλες και τα άδεια γραφεία μας.

Και δύο τελευταία ζητήματα που έχουν σχέση με το προσωπικό.

Κοινωφελής εργασία. Έχουμε ενημερωθεί από το Υπουργείο

Εργασίας ότι δεν θα υπάρξει νέος γύρος κοινωφελούς εργασίας. Κάτι εξαιρετικά δυσμενές για τους Δήμους το 2023. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές χωρίς εποχικό προσωπικό Πρέπει άμεσα να αναζητήσουμε λύσεις.

Τέλος, πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”. Είναι απόλυτα σεβαστές οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης, όμως αυτή η απόφαση του ΣΤΕ άλλαξε άρδην και τις ζωές των ανθρώπων αυτών, αλλά θα μπορούσε να διαλύσει και τις τόσο χρήσιμες υπηρεσίες μας του “Βοήθεια στο Σπίτι. Ξέρω πως είναι και δική σας άποψη, ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα, όλα τα νόμιμα μέσα – να είμαι σωστός – έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στη δουλειά τους.

Εκεί που επίσης απαιτούνται άμεσες ενέργειες, είναι στο κομμάτι της ενέργειας. Ως προς το οικονομικό σκέλος τα είπαμε πριν, με τις αναγκαίες οικονομικές βοήθειες, αυτές που πήραμε και αυτές που περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, θεωρώ πως θα βγει κάπως δύσκολα αυτός ο χειμώνας. Αλλά αν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα προκειμένου να αυτονομηθούμε περισσότερο, θα έρθει ο επόμενος χειμώνας και πάλι θα συζητάμε τα ίδια.

Και ποιες είναι αυτές οι λύσεις;

Πρώτον, να δοθεί ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κυρίως έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τα δικά μας φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Να δοθεί μια κάποια χρηματοδότηση, τουλάχιστον για την ίδια συμμετοχή, από το Ταμείο Ανάκαμψης, για τις Δημοτικές Ενεργειακές Κοινότητες.

Να δημιουργηθεί μία γρήγορη τραπεζική διαδικασία, έτσι ώστε όσοι Δήμοι πάνε στην αγορά, να μην περιμένουν 7 και 8 και 10 μήνες να εγκριθούν τα δάνειά τους.

Και, το αγαπημένο μου θέμα, να υπογραφεί επιτέλους η ΚΥΑ που αφορά 100 Δήμους που δεν έχουν πιστοληπτική ικανότητα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν δάνεια για έργα εξοικονόμησης



ενέργειας.

Αυτά πρέπει να συζητάμε και όχι το πώς θα σβήσουμε τα λαμπάκια τα Χριστούγεννα ή θα κλείσουμε τα σιντριβάνια, για να πετύχουμε το 10%.

Μια σημαντική εξέλιξη που θα αναλυθεί και αύριο, είναι η ωρίμανση της πλατφόρμας της ενέργειας απέναντι στις αυθαιρεσίες κάποιων παρόχων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΥΠΕΝ και την ΡΑΕ, έχει ολοκληρωθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πλατφόρμας που θα μας δίνει το δικαίωμα, πρώτον, να ελέγχουμε ποιοι πολίτες έχουν πληρώσει τι και τι μας αποδίδεται κάθε 2μηνο. Και δεύτερον, να βλέπουμε οι πάροχοι ποια δημοτικά χρεώνουν στους πολίτες, γιατί και εκεί πέρα είδαμε κάποια μεμονωμένα παραδείγματα υπερβολικής χρέωσης.

Οφείλουμε όμως, για να είμαστε δίκαιοι, να συμφωνήσουμε και σε άλλα δυο πράγματα.

Πρώτον, ότι κακώς το 1/3 των Δήμων ακόμα και τώρα, δεν έχει δηλώσει τα ονόματα των υπευθύνων ενεργειακών υποδομών. Δεν υπάρχει δικαιολογία.

Και δεύτερο, ότι σε μία τέτοια εθνική προσπάθεια για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την ενεργειακή κρίση, θα πρέπει να το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε και όχι γιατί θα υπάρχουν penalties ή bonus. Στις σοβαρές εθνικές προσπάθειες, μόνον τέτοιες προσεγγίσεις χωράνε.

Σοβαρή εθνική προσπάθεια είναι και αυτή που οφείλουμε να αναλάβουμε όλοι για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, η οποία κινείται σε ένα ντροπιαστικό 20% για τη χώρα. Και όμως και εδώ ζούμε έναν παραλογισμό, και είναι γνωστό. Θα τον έβαζα στο top 3 του παραλογισμού της Αυτοδιοίκησης. Ένα είναι τα αδέσποτα, δύο είναι οι ναυαγοσώστες και τρίτο είναι το τέλος ταφής. Και θα εξηγήσω γιατί.

Το κράτος έχει τον κεντρικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα, το κράτος έχει αλλάξει τα τελευταία 12 χρόνια τρεις ουσιώδεις θέσεις

σε σχέση με την ανακύκλωση, ως προς τις μονάδες επεξεργασίας, την καύση του υπολείμματος, την καύση του συμμείκτου, που συζητιέται τις ημέρες αυτές. Το κράτος με τις εκχωρήσεις που έκανε, είχε την ευθύνη για να τρέξει τις προσκλήσεις για τις μονάδες επεξεργασίας, τα πράσινα σημεία και τη διαλογή στην πηγή. Και τα τελευταία χρόνια δυστυχώς όλα αυτά δεν έχουν τρέξει στους χρόνους που έπρεπε.

Και ενώ το κράτος έκανε ή δεν έκανε όλα αυτά, έρχονται οι Δήμοι σήμερα και οι πολίτες τους, να πληρώσουν το τέλος ταφής. Αυτό όμως δεν είναι συνετό, δεν είναι δίκαιο και δεν μπορεί να ισχύσει. Να καταλάβουμε πως το τέλος ταφής μπήκε ως προαπαιτούμενο, ναι, απόλυτα το καταλαβαίνουμε. Ε, ας το πληρώσουν αυτοί που φταίνε και όχι οι Δήμοι, οι οποίοι σίγουρα δεν μπορούν να σηκώσουν ακόμα ένα τέτοιο βάρος.

Και επειδή ο καιρός περνά, περιμένουμε άμεσα τουλάχιστον μία απολογιστική και κλιμακωτή λύση για τον υπολογισμό του τέλους ταφής, τουλάχιστον μετά το '23, προκειμένου να έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε.

Σε κάθε περίπτωση, αν και πάλι δεν εισακουστούμε, θα εφαρμόσουμε την ήδη ειλημμένη απόφαση της ΚΕΔΕ για δικαστική προσβολή του τέλους ταφής.

Κλείνοντας, να δούμε όμως και κάτι που μας πονά και το οποίο δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί. Και μιλάω για την καταστατική μας θέση.

Βρισκόμαστε στη Θεσσαλία, στην καρδιά του κάμπου και θα το πω λίγο θεσσαλικά, παρότι δεν είναι θεσσαλική έκφραση, ότι πολλές φορές νιώθαμε και συνεχίζουμε να νιώθουμε ως η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Δύο χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε μια αόρατη δύναμη, πως δεν μπορεί να φταίει ο Δήμαρχος που το φανταστικό αυτό Προεδρικό Διάταγμα για τους ναυαγοσώστες δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όχι γιατί ο Δήμαρχος δεν έκανε τη δουλειά του, αλλά γιατί δεν υπάρχει ο απαραίτητος, ο αναγκαίος αριθμός

ναυαγοσωστών.

Και όμως εμείς τρέχουμε τα τελευταία δύο χρόνια στους εισαγγελείς, ακόμα και για κακουργήματα, για να αθωωθούμε μετά και να αποδείξουμε πως δεν είμαστε ελέφαντες. Εμείς τρέχουμε, και εσύ αγαπητέ Υπουργέ, να σβήσουμε αυτά τα πρόστιμα, για τα οποία δεν φταίμε. Εμείς τρέχουμε για το εξωφρενικό – σε σχέση με τις ευθύνες των Δήμων μας – νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς. Όχι, δεν μπορεί να φταίει ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο Αντιδήμαρχος για κάθε αδέσποτο δάγκωμα. Πραγματικά μερικές φορές νιώθω ότι αν γάβγιζα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, θα με άκουγαν περισσότερο.

Είναι αυτές οι στιγμές που νιώθουμε πως δεν μας καταλαβαίνουν. Τώρα όμως είμαι σίγουρος πως θα μας καταλάβετε, και το εννοώ. Γιατί δεν το ζητάμε από μία κυβέρνηση η οποία είναι αδιάφορη απέναντι στην Αυτοδιοίκηση. Το ζητάμε από μία κυβέρνηση η οποία ξέρουμε ότι νιώθει, αγαπάει και είναι δίπλα στην Αυτοδιοίκηση. Και πρέπει να το δείξουμε με πράξεις.

Και κάτι ακόμη. Κάθε μέρα υπογράφουμε δεκάδες αποφάσεις, αναλαμβάνουμε ευθύνες, ρισκάρουμε. Για να πάρουμε τελικά μισθούς οι οποίοι κάποιες φορές είναι ακόμα παρακάτω και από αυτές των Διευθυντών μας. Δεν είναι ντροπή ούτε πρόκληση να ζητήσουμε επιτέλους καλύτερες απολαβές, αντίστοιχες με τις ευθύνες που καθημερινά επιφορτιζόμαστε.

Αγαπητοί Υπουργοί, το κάνω σχεδόν ως εξομολόγηση. Αν συνεχίσουμε να θεωρούμε τους Δημάρχους, τις Δημοτικές Αρχές, ως κατώτερο πολιτικό προσωπικό, αν συνεχίζουμε να τους αφήνουμε εκτεθειμένους και ανυπεράσπιστους στον κάθε δικομανή ή δαγκωμανή – αυτό είναι νεολογισμός – σύντομα κανείς σοβαρός άνθρωπος, κανείς νέος άνθρωπος, δεν θα ασχοληθεί με την Αυτοδιοίκηση.

Όμως είναι έρωτας η Αυτοδιοίκηση, είναι πάθος, έστω και αν την πληρώνουμε και λίγο παραπάνω, εμείς. Και είναι υπέροχο να

πείσουμε νέα παιδιά να ασχοληθούν, να ζήσουν τη χαρά της δημιουργίας, να δουν με ποιο τρόπο μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τις τύχες των πόλεων και των χωριών που μένουν. Και με αυτές τις συνθήκες, δεν βλέπω να τους πείθουμε.

Ζητάμε:

Την επαναφορά της αποζημίωσης για τη συμμετοχή των αιρετών στα Δημοτικά Συμβούλια, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Επιτέλους τη διόρθωση της μισθολογικής μας θέσης.

Την επαναφορά της ειδικής δωσιδικίας, ώστε οι Δήμαρχοι να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από το Εφετείο.

Την εφαρμογή του νόμου σχετικά με τον Επόπτη Νομιμότητας και την λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

Την επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση των ετών θητείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως προϋπηρεσίας για την υπαλληλική εξέλιξη των αιρετών.

Την εφαρμογή της πιλοτικής πρότασης που καταθέσαμε, με την οποία αξιολογούμε και κατηγοριοποιούμε μια προς μια, τις 900 περίπου αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι – πριν μου πει ο Καφαντάρης ότι μιλάω πολύ – ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα, θεώρησα όμως πως ήταν απαραίτητο να κάνω μια εκτενή αναφορά τόσο στα όσα πετύχαμε το προηγούμενο διάστημα, όσο κυρίως και σε όσα ακόμη εκκρεμούν.

Και δεν αναφέρθηκα σε ζητήματα τα οποία έχουμε πετύχει και πλέον μάλλον τα θεωρούμε λίγο δεδομένα, όμως όταν είχαν τεθεί σε συζήτηση, ούτε αυτονόητα ήταν, ούτε δεδομένα.

Όπως για παράδειγμα, ο νέος εκλογικός νόμος. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι απαλλαγίκαμε από έναν νόμο, από ένα βάσανο μιας γενετικά τροποποιημένης απλής αναλογικής των δύο γύρων. Που ταλαιπωρεί ακόμα πολλά Δημοτικά Συμβούλια. Που απαλλαγίκαμε από αυτή τη φοβερή νομοθεσία των κληρώσεων για 7,5 χιλιάρικά

και πλέον με τον 4782 μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι στο να κάνουμε τη δουλειά μας και να δίνουμε γρήγορα λύσεις στα προβλήματα των περιοχών.

Κανένα από τα δύο παραπάνω ζητήματα δεν ήταν ούτε εύκολα, ούτε λύθηκαν μόνα τους.

Πιστεύω πολύ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στη διάθεση της ηγεσίας του ΥΠΕΣ να δίνει λύσεις. Και με την παρουσία σήμερα των δύο Υπουργών μας, γιατί εσείς είστε οι Υπουργοί της Αυτοδιοίκησης, είμαι βέβαιος πως θα βάλουμε τις βάσεις για να διορθώσουμε έστω και τώρα, 1 χρόνο πριν τις εκλογές όλων μας, ή και λίγο λιγότερο, ζητήματα τα οποία πραγματικά μας απασχολούν.

Δεν το ζητάει απλώς η Κεντρική Ένωση των Δήμων της Ελλάδας, το ζητάει μια δυνατή Αυτοδιοίκηση της χώρας, σε αυτό το ίσως μαζικότερο συνέδριο που έχει κάνει η Αυτοδιοίκηση. Και αυτό δείχνει και τον βαθμό των προβλημάτων που έχουμε. Γιατί η δύναμή μας είναι η ενότητά μας, όπως είπαμε και πριν.

Θέλουμε το φετινό Συνέδριο να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα δημιουργική πορεία, που θα καταστήσει την Αυτοδιοίκηση ακόμη πιο ισχυρή, όχι μόνο στη συνείδηση των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των θεσμών του κράτους.

Για ισχυρή Αυτοδιοίκηση και για μια καλύτερη Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Πρόεδρό μας, γιατί πραγματικά έβαλε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, το διεκδικητικό πλαίσιο για τη νέα χρονιά, που είναι μια προεκλογική χρονιά για όλους μας και πιστεύω, αγαπητοί Υπουργοί, μετά από λίγο που θα πάρετε το λόγο, να έχουμε τις απαντήσεις που πρέπει, στα ζητήματα τα οποία έχουμε ήδη βάλει.

Καλούμε στο βήμα... Ξεκινάμε καταρχήν τα πολιτικά κόμματα. Ήρθε η σειρά των κομμάτων λοιπόν, που είναι κομμάτι της δημοκρατίας μας.

Πάυλος Μαρινάκης. Γραμματέας της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Παύλο, σε περιμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για την Αυτοδιοίκηση.

Παύλο, πριν ξεκινήσεις, να πω απλά για ενημέρωση στο Σώμα και μιας και μπαίνουν τώρα ουσιαστικά τα κόμματα στη διαδικασία, ότι το Συνέδριό μας στο Βόλο είναι το μεγαλύτερο Συνέδριο της τελευταίας 10ετίας. Έχουμε πάνω από 1.200 εγγραφές έναντι 600 πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Δήμαρχε. Το λέω αυτό, γιατί μάλλον ο Βόλος τραβάει τον κόσμο, αλλά μάλλον η Αυτοδιοίκηση κάνει πολύ καλή δουλειά και η ΚΕΔΕ κάνει πολύ καλή δουλειά, για αυτό είναι η συμμετοχή μεγάλη, σε αυτό το τελευταίο ουσιαστικά Τακτικό μας Συνέδριο.

**Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:** Κύριοι Υπουργοί, κύριε Ευρωβουλευτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί φίλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πράγματι, όπως πολύ σωστά επισημάνθηκε, είναι πολύ εντυπωσιακή αυτή η εικόνα και νομίζω ότι αποδεικνύει το ενδιαφέρον όλων ημών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για το μέλλον του τόπου.

Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου εκπροσωπώντας τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τον Πρόεδρό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, να μιλάω ενώπιον ανθρώπων οι οποίοι πριν και πάνω από όλα αγαπούν τον τόπο τους. Αλλά και ενώπιον ανθρώπων οι οποίοι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών τους, οι οποίοι τους ζουν καθημερινά.

Προϋπόθεση για εμάς στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, όπως λέει το σύνθημα του τελευταίου μας συνεδρίου, είναι να είμαστε και δίπλα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και για αυτό και μιλώντας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, εκπροσωπώντας τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και πολύ περισσότερο τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι είναι σαν να μιλάς στο σπίτι σου. Όχι τόσο γιατί με τους περισσότερους από εσάς ανήκουμε

στον ίδιο πολιτικό χώρο, έχουμε κοινές ιδέες, αλλά νομίζω ότι γιατί μας ενώνει η αγωνία και η ανάγκη να λύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα των συμπολιτών μας. Γιατί όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί, και δεν είναι μία κοινότυπη διατύπωση, είναι πολύ ουσιαστική, τα προβλήματα των πολιτών δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν κόμμα.

Η σχέση αυτή, η σχέση εμπιστοσύνης η δική μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χτίστηκε πάνω σε μία πολύ ιερή λέξη, που λέγεται εμπιστοσύνη. Είναι πολύ δύσκολο να χτιστεί και θέλει χρόνο. Και προϋπόθεση για να υπάρχει εμπιστοσύνη, είναι να υπάρχει αλήθεια. Να μιλάμε με ειλικρίνεια μεταξύ μας.

Για αυτό και θα ήθελα σήμερα ενώπιόν σας, να αναφέρω κάποιες παραδοχές που νομίζω ότι συμφωνούν μαζί μου, θα συμφωνήσουν και έχουν κατά καιρούς συμφωνήσει μαζί μου και πολλοί εξ υμών, που μπορεί να ανήκουμε σε διαφορετικό πολιτικό χώρο.

Πρώτον, εμείς στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν θυμόμαστε ούτε τους πολίτες, ούτε τις τοπικές κοινωνίες, ούτε τους Δημάρχους προεκλογικά. Και νομίζω ότι μπορούμε να το λέμε αυτό, κυρίως ο Πρωθυπουργός, ακόμα και ως Πρωθυπουργός μετά την εκλογή του το 2019, με κάθε ευκαιρία βρίσκεται κοντά στους Δημάρχους, στους Δημοτικούς Συμβούλους, μαζί, έχουμε κάνει πάρα πολλές συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα.

Αλλά και εμείς στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, βλέπω εδώ τον Διονύση Χατζηδάκη, τον Μένιο Κορομηλά, μαζί με τον Στέλιο Κονταδάκη και όλα τα στελέχη μας σε όλη την Ελλάδα, τις τοπικές και τις Νομαρχιακές μας οργανώσεις, βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό Δήμο της Αττικής και σε διαφορετική Περιφέρεια. Αυτό δεν το λέω ως κάτι το οποίο πρέπει να θριαμβολογούμε. Το θεωρούμε καθήκον και ελάχιστη υποχρέωση.

Και σε αυτές τις επισκέψεις, πράγματι, ακούμε και πολλά προβλήματα. Ούτως ή άλλως αυτό μας έχει ζητήσει και ο Πρόεδρος

μας, να καταγράψουμε τα προβλήματα. Πολλά εξ αυτών ακούστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές και πολύ αναλυτικά και από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Παπαστεργίου. Ακούμε όμως ότι πλέον υπάρχει ένα σχέδιο και υπάρχει ένα όραμα για όλη την Ελλάδα και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ακούμε έργα να υλοποιούνται.

Η δεύτερη παραδοχή, που επίσης ακούστηκε και ακούγεται πολύ δυνατά σε όλη την Ελλάδα, είναι περί κυβερνησιμότητας των Δήμων. Μην κρυβόμαστε, η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να ναρκοθετήσει πολιτικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την απλή αναλογική. Είναι αδιανόητο, Δήμαρχοι που πήραν στο δεύτερο γύρο 60%, 70%, 80%, να μην μπορούν να διοικήσουν το Δήμο τους.

Και δυστυχώς αυτή ήταν και η λογική τους και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όταν δεν μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες, τότε αλλάζουμε το νόμο. Αφού κυβέρνησαν δύο φορές με το bonus των 50 εδρών, μάλιστα τη δεύτερη φορά είχαν 8 μήνες να το αλλάξουν, όταν είδαν ότι χάνουν πολιτικά τα κεκτημένα, ανακάλυψαν ξανά την απλή αναλογική.

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε το ελάχιστο το οποίο όφειλε να κάνει, να επαναφέρει ένα νόμο ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να κυβερνηθούν από τις επόμενες εκλογές και προσωρινά να δώσει κάποιες λύσεις, όπως αυτή της Οικονομικής Επιτροπής.

Η τρίτη παραδοχή είναι περί χρηματοδοτήσεων για τους Δήμους. Νομίζω ότι, το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαστεργίου, το λένε όλοι οι Δήμαρχοι, δεν υπάρχει μεταπολιτευτικά περίοδος που οι Δήμοι, συνολικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, να έχουν λάβει περισσότερες χρηματοδοτήσεις από το κράτος. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που συνολικά ξεπερνάει τα 5 δισεκατομμύρια, 1 δις μόνο από το Φιλόδημος 2, έργα μικρής κλίμακας αλλά πολύ μεγάλης σημασίας για τους Δήμους. Το



πρόγραμμα “Τρίτης” πήγε από το 1 δις σε λίγο πάνω από 3 δισεκατομμύρια και, το κυριότερο, ότι αυτά δεν είναι σχέδια επί χάρτου, είναι έργα είτε δημοπρατημένα, σχεδόν 2 δις, 1,8 δισεκατομμύρια είναι δημοπρατημένα, συμβασιοποιημένα, έργα που έχουν αρχίσει οι πολίτες και τα βλέπουν στις γειτονιές τους και στους Δήμους τους.

Πάρα πολύ μεγάλη σημασία ειδικά το κεφάλαιο που αφορά τις έξυπνες πόλεις και μαζί με την ψηφιακή επανάσταση που συντελείται στη χώρα, συντελείται πλέον με μικρά αλλά πολύ σημαντικά έργα και στους Δήμους.

Τέταρτη πολύ σημαντική παραδοχή, είναι ότι, όπως και κεντρικά η κυβέρνηση, οι πολίτες, όλοι μας, έτσι και εσείς, οι Δήμαρχοι, δεν υπήρχε εισαγόμενη κρίση που να μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα αντιμετωπίσετε και να μην την αντιμετωπίσατε. Και σε αυτές τις περιστάσεις, πράγματι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στάθηκε κάτι από παραπάνω στο ύψος των περιστάσεων.

Να πούμε όμως εδώ ότι και η κυβέρνηση έκανε αυτό που όφειλε. Πέρασε από τα λόγια και τις υποσχέσεις, στις πράξεις. Και στήριξε τους Δήμους, στήριξε πραγματικά τους Δήμους με το περισσότερο δυνατό, με βάση και το ΑΕΠ της χώρας και με βάση και τις υπόλοιπες ανάγκες που υπήρχαν, για τη στήριξη της κοινωνίας. Και δόθηκαν χρήματα συγκεκριμένα και για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και σχεδόν 300 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Και από ότι έχουμε ακούσει από τους αρμόδιους Υπουργούς, θα τους ακούσουμε στη συνέχεια, είναι να δοθούν και άλλα, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της εισαγόμενης ενεργειακής κρίσης.

Μία πέμπτη πολύ σημαντική παραδοχή, είναι ότι το μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί είναι, με τα νέα δεδομένα, το στοίχημα της Πολιτικής Προστασίας. Νομίζω οδηγός μας είναι το καλοκαίρι που πέρασε. Όπου όπως είπε ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη εκδήλωση για την Πολιτική

Προστασία και την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, πάνω από 7.000 εστίες πυρκαγιών υπήρχαν φέτος το καλοκαίρι στη χώρα και μόνο 7 ξέφυγαν από το κράτος, τις οποίες στη συνέχεια αντιμετώπισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Έχετε περάσει πολλοί από εσάς πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές, κάποιες ήταν πανελλαδικές, κάποιες ήταν τοπικές, εργαστήκατε σκληρά για να τις αντιμετωπίσετε, αντιμετωπίσατε παθογένειες δεκαετιών στις δικές σας θητείες, όμως νομίζω ότι σε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές – επικαλούμαι πολύ συχνά την περίπτωση της Καρδίτσας – πολύ άμεσα το κράτος ανταποκρίθηκε και έχουν ήδη αποκατασταθεί πολύ μεγάλο μέρος των ζημιών.

Φίλες και φίλοι, είναι δεδομένο ότι για εσάς οι προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές είναι η μητέρα των μαχών, γιατί εκεί θα κληθείτε να πάρετε ξανά ψήφο εμπιστοσύνης από τους πολίτες του Δήμου σας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο σίγουρα να τα πούμε ξανά, να μιλήσουμε για τα προβλήματα των Δήμων, όπως, ναι, είναι η υποστελέχωση, που την ακούμε σε όλη την Ελλάδα, όμως εδώ να πω το εξής.

Για εμένα, οι πιο σημαντικές εκλογές, για όλους μας, και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι οι επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί εκεί θα δούμε αν μπορούν οι Δήμοι να προχωρήσουν σε μία κατεύθυνση μεταρρυθμίσεων και επίλυσης των προβλημάτων. Γιατί για να μπορούμε να συζητάμε για όλα αυτά και για να λύσουμε τα και προβλήματα που τώρα υπάρχουν, πρέπει να έχουμε μία σταθερή κυβέρνηση, μία κυβέρνηση η οποία μειώνει την ανεργία, μία κυβέρνηση η οποία απεχθάνεται την υπερφορολόγηση και μειώνει φόρους, προχωρά σε μεγάλα έργα, κρατάει το λόγο της και δεν θέλει να βομβαρδίσει, να ναρκοθετήσει πολιτικά, ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει, όπως έγινε με την απλή αναλογική.

Γιατί για να μπορούμε να ζητάμε προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση που έκανε προσλήψεις, όπως η πρόσφατη, η τωρινή

κυβέρνηση, και στην Υγεία και την Παιδεία.

Θεωρώ λοιπόν ότι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές, είναι και βαθιά αυτοδιοικητικές. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σας καλώ λοιπόν να πείτε και εσείς στον κόσμο την αλήθεια για το τι έγινε στη χώρα αυτά τα χρόνια, για τα πολλά καλά που έγιναν, αλλά και για όσα πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Γιατί, μη γελιόμαστε, κανένας δεν πανηγυρίζει, κανένας δεν θριαμβολογεί, ειδικά όταν ζει σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, με τόσες εισαγόμενες κρίσεις.

Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλές εργασίες στο Συνέδριό σας.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Παύλο τον Μαρινάκη για την τοποθέτησή του.

Και καλούμε στο βήμα τον Κώστα τον Ζαχαριάδη, τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, και Τομεάρχη Εσωτερικών.

Κώστα, ο δικός σου χρόνος για την τοποθέτηση.

**Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ:** Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, την ΚΕΔΕ για τη σημερινή πρόσκληση.

Και νομίζω ότι αυτή η κατάμεστη αίθουσα σε όλες τις ομιλίες, δείχνει τη μεγάλη αγωνία για το μέλλον του θεσμού.

Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να σας πω τα προβλήματα, τα ξέρετε καλύτερα από εμένα. Δεν ήρθα ούτε για να καταγγείλω τον κύριο Βορίδη. Σε λίγο θα ασχολούνται με αυτόν μόνο αυτοί που τον παρακολουθούν. Εννοώ που τον ακολουθούν πολιτικά.

Ήρθα και ήρθαμε πρώτα από όλα για να σας ακούσουμε. Και ήρθαμε για να σας πούμε πώς θα κυβερνήσουμε εμείς και πώς θα έχουμε έναν υγιή θεσμικό διάλογο, ώστε να ενσωματωθούν οι προτάσεις σας, ώστε η Αυτοδιοίκηση να πάρει τη θέση που της αντιστοιχεί, για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει μια φυσιολογική ευρωπαϊκή χώρα.

Για την ενεργειακή κρίση. Οι ΟΤΑ χρεοκοπούν, όμως οι

πάροχοι πλουτίζουν. Οι ΟΤΑ δεν εισπράττουν από τους παρόχους. Αυτό είναι σκάνδαλο.

Τα ανταποδοτικά. Χρεοκοπούν οι ΔΕΥΑ. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες κυβερνητικές ευθύνες.

Τέλος ταφής. Αυτό είναι άδικο, πρέπει να ανασταλεί μέχρι να δοθεί η δυνατότητα να δρομολογηθούν, να αδειοδοτηθούν και να κατασκευαστούν έργα κυκλικής οικονομίας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία. Παρακολουθούμε 3 ώρες συνεδρίαση. Δεν έχει πει κανείς μία φορά τη λέξη Ταμείο Ανάκαμψης. Πανηγυρισμοί για το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης θα σώσει τη χώρα, Αυτοδιοίκηση και Ταμείο Ανάκαμψης πουθενά. Όπως, επίσης και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται το ΕΣΠΑ, με τη συμμετοχή των Δήμων, πουθενά. Το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αντίστοιχα.

“Αντώνης Τρίτσης”. Πανηγυρίζει αυτή η κυβέρνηση για τον “Αντώνη Τρίτση”, που χάθηκαν 2 χρόνια, που σταματήσατε ένα πανθομολογούμενα, η κυβέρνηση, επιτυχημένο πρόγραμμα, το Φιλόδημο, για να κάνει τι; Να υπογράψει ανάλογες συμβάσεις μετά από 2 χρόνια. Αυτό δεν είναι για πανηγυρισμό.

Τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης σε άλλες χώρες και τι γίνεται στην Ελλάδα; Αυτό το πράγμα, όταν θα γίνουμε εμείς κυβέρνηση, θα αλλάξει. Όπως, επίσης, και θα αλλάξει και η συμμετοχή στο ΕΣΠΑ και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Και βεβαίως, σταματάνε τα πελατειακά κριτήρια στην Αυτοδιοίκηση. Δεν είναι το άλας της γης η Ανατολική Αττική. Όλη η Ελλάδα, όλοι οι Δήμοι, όλοι οι ΟΤΑ έχουν δικαίωμα στις χρηματοδοτήσεις. Όσο μεγαλύτερη η ανάγκη, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η βοήθεια.

Ζητήματα προσωπικού. Ο κύριος Βορίδης στη Βουλή, όταν καμία φορά τον ρωτάω για τους μετακλητούς, μου λέει, δεν φταίω εγώ, οι Δήμαρχοι. Και έρχεται και ανακοινώνει 1.000 προσλήψεις, τρεις ανά Δήμο. Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος. Ανακοινώστε γενναίο

πρόγραμμα προσλήψεων και ενισχύσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Για να στηριχθεί πραγματικά ο θεσμός. Περάσαμε μια δύσκολη 15ετία. Πολύ δύσκολη. Μόνιμες προσλήψεις, πραγματική στήριξη στην Αυτοδιοίκηση.

Καθαρές κουβέντες, χωρίς αιφνιδιασμούς. Με πλήρη συνεννόηση από τώρα, καθώς οι βουλευτικές εκλογές προηγούνται των αυτοδιοικητικών.

Εμείς λέμε τρία βασικά πράγματα.

Πρώτον, υποχρεωτική διαβούλευση των νομοθετημάτων, που αφορούν τους ΟΤΑ, με την ΚΕΔΕ. Υποχρεωτική. Όχι να βγάζει αποφάσεις η ΚΕΔΕ, να τις φέρνουμε εμείς στο Κοινοβούλιο και να λέει ο Υπουργός, και τι να κάνουμε, εμείς έχουμε άλλη άποψη. Αυτό περιλαμβανόταν στη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη στα άρθρα 2.11 και 2.12 και, βεβαίως, καταργήθηκε μετά.

Επίσης, η Αυτοδιοίκηση πρέπει να επιστρέψει στη θέση που της αρμόζει μετά την πλήρη θεσμική απαξίωση που γνώρισε ιδίως στην πρώτη φάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Εμείς δεν θα αιφνιδιάσουμε κανέναν με αλλαγές στο εκλογικό σύστημα λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Για αυτό σας λέμε το εξής. Δύο αλλαγές θα κάνουμε.

Πρώτον, θα καταργήσουμε το αντιδημοκρατικό 43% και θα επαναφέρουμε το δημοκρατικό 50% συν 1. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, συνδυάζει και τη δημοκρατία και την κυβερνησιμότητα.

Δεύτερον, θα επαναφέρουμε την πρόβλεψη του Κλεισθένη, που αγκάλιασαν οι τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, την ξεχωριστή κάλπη για τις Τοπικές Κοινότητες. Δεν γυρνάμε σε προηγούμενο τρόπο αυτοδιοικητικής οργάνωσης της χώρας, αλλά θέλουμε να ακούγεται η τοπική φωνή και ιδίως των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια.

Τρίτον, μετά τις εκλογές, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συζήτηση με την ΚΕΔΕ, σε συζήτηση με τον κόσμο της

Αυτοδιοίκησης, σε συζήτηση, βεβαίως, και με τους κυβερνητικούς μας εταίρους – εμείς θέλουμε κυβέρνηση συνεργασίας – θα συζητήσουμε συνολικά το νέο τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της Αυτοδιοίκησης με μια συνολική μεταρρύθμιση, που θα αφορά στη διοικητική διάρθρωση της χώρας συνολικά.

Τώρα για τα τρέχοντα.

Η φτώχεια στη χώρα αυξάνεται, οι ανισότητες μεγαλώνουν. Η κυβερνητική πολιτική είναι απολύτως συγκεκριμένη. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και ισχυρότεροι, οι μεσαίοι γίνονται φτωχοί, και οι φτωχοί γίνονται εξαθλιωμένοι. Μπορεί η Αυτοδιοίκηση να παρέμβει για την ανάσχεση αυτού του εκρηκτικού μίγματος, το οποίο δημιουργείται στη βάση της ελληνικής κοινωνίας; Εμείς λέμε ναι. Αυτό το κάνει η Αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη.

Τι χρειάζεται; Χρειάζεται να επαναφέρουμε την πολιτική που είχε νομοθετήσει η δική μας κυβέρνηση για τις Ενεργειακές Κοινότητες, με δύο στόχους. Τον συμψηφισμό του κόστους και την ενέργεια σε ευάλωτους. Χρειάζεται η διασφάλιση μέσω του ΕΣΠΑ της απρόσκοπτης και επιτυχημένης μέχρι σήμερα λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους, με τα ανάλογα εργαλεία που υπάρχουν σε κάθε περιοχή.

Το ακούσαμε και πέρυσι, το είπα και πέρυσι. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ για τα ζητήματα των αποζημιώσεων των αιρετών. Τα μνημόνια τελείωσαν. Είναι ώρα να κάνουμε ένα βήμα λογικής. Δεν μπορεί να είναι αυτές οι απολαβές των Δημάρχων, είναι λάθος. Όπως, επίσης, δεν γίνεται να είναι μηδενικές οι αποζημιώσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Μία εκκρεμότητα η οποία υπάρχει από τότε που ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο κύριος Μητσοτάκης.

Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε το θεσμό, δεν μπορεί όλη μέρα οι Δήμαρχοι να βρίσκονται στα δικαστήρια. Η ευκολία της αργίας των καθηκόντων πρέπει να πάψει, όπως πρέπει να πάψει και η πολυετής ταλαιπωρία των αιρετών με διάφορων

ειδών διαμάχες. Δεν μπαίνει κανένας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να βρίσκεται στη συνέχεια στα δικαστήρια. Ο αυτοδιοικητικός πρέπει να προστατευτεί, όπως προστατεύεται και ο πολιτικός, ο οποίος ασκεί κεντρική διοίκηση.

Άκουσα στην αρχή τον κύριο Στυλιανίδη να λέει για την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Αγαπητέ φίλε Κώστα, πραγματικά εγώ κάθε χρόνο, σε βλέπω, μετράει ο Κώστας, εννιά, οκτώ, επτά, έξι, πέντε, μηδέν. Το έκανε το '19, στο τέλος ήρθε το '20. Το '20, ήρθε το '21. Το '21, '22. Σε 40 μέρες θα αποχαιρετίσουμε...

Έρχεται τώρα η κυβέρνηση, μετά από 3 χρόνια και 3 μήνες και μας λέει για το ζήτημα της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων; Δηλαδή πόσα χρόνια πρέπει να κυβερνήσει μια κυβέρνηση για να λύσει, να οριοθετήσει ή να πει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, το οποίο το είπε το πρώτο απόγευμα που συνεδρίασε η Βουλή και οργάνωσε αυτό το σφιχτό και συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο το είπαν επιτελικό. Για τους λόγους τους οποίους έχουμε όλο το χρόνο να τα συζητήσουμε έξω. Το ίδιο απόγευμα ο κύριος Γεραπετρίτης μας είπε ότι το νομοσχέδιο νούμερο 2 είναι το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η Περιφέρεια, τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και θα έρθει τώρα ο κύριος Βορίδης προεκλογικά, ετοιμάζει και άλλα προεκλογικά, να μας πει μία εξαγγελία.

Αλήθεια, αυτό το πόρισμα της Επιτροπής Κοντιάδη πού είναι; Που είναι; Εγώ το βρήκα αυτό, δεν ασχολιόμουν με τον Τομέα Εσωτερικών, ασχολούμαι τώρα δύομιση χρόνια. Λοιπόν, ας σταματήσει αυτή η κοροϊδία και στην Κεντρική Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης, αυτή η ιστορία με το “Βοήθεια στο Σπίτι” τι θα γίνει, κύριε Βορίδη; Έχετε πει εδώ και δύο μήνες, θα το λύσετε. Πώς θα το λύσετε; Θέλετε να σας το γράψουμε εμείς, να το λύσετε; Εμείς γράψαμε το προηγούμενο, αλλά και εσείς στην προκήρυξη που βγάλατε δεν το αλλάξατε. Δεν το αλλάξατε. Άρα, στην επικοινωνία

και στην ατάκα μπορεί να είστε καλός, αλλά δεν είστε σχολιαστής. Είστε Υπουργός και πρέπει να απαντάτε στα προβλήματα των πολιτών. Και λάθος να το κάναμε, κάντε εσείς το σωστό και θα το χειροκροτήσουμε. Με το να παίζετε καθυστερήσεις στο παρά πέντε δεν αλλάζει τίποτα.

Και μιας και πιάσαμε τα καλά, που το είπε και προηγουμένως ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, απλά να πω κάτι. Είναι αλλιώς το ντόμπερμαν και αλλιώς το πεκινουά. Πώς πάει αυτή η ιστορία με τα αδέσποτα; Τι γίνεται με τις χρηματοδοτήσεις στους Δήμους; Γιατί δεν εισακούσατε, Υπουργέ, την ομόφωνη απόφαση τότε της ΚΕΔΕ να μην μεταφέρετε αυτή την αρμοδιότητα στους Δήμους; Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, και στις δικές μας απόψεις η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ σήμερα. Μπορεί να είναι μετά από ένα χρόνο, μπορεί να είναι μετά από πέντε χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει μάθετε να ακούτε λίγο και τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο.

Λέτε να δούμε τις αρμοδιότητες. Μάλιστα, να τις δούμε. Είναι δυνατόν η τελική διαχείριση των απορριμμάτων να μην γίνεται από τους ΦΟΔΣΑ, αλλά να γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με εργοστάσια καύσης; Αυτή είναι η πράσινη κυβέρνηση; Αυτή είναι η κυκλική οικονομία; Αυτές είναι οι βιώσιμες πολιτικές; Αυτές είναι πολιτικές οι οποίες έχουν ξεπεραστεί σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Και συμφωνώ με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Όχι Συνέδριο γκρίνιας. Όχι. Αλλά Συνέδριο απολογισμού.

Τι έλεγε η κυβέρνηση πριν γίνει κυβέρνηση και τι έκανε; Τι έλεγε η ΚΕΔΕ στις συλλογικές της αποφάσεις και τι έγινε; Όχι τι έκανε η ΚΕΔΕ, τι άκουσε η κυβέρνηση; Γιατί θα ακούσουμε στη συνέχεια και τις απόψεις όλων. Η ΚΕΔΕ έχει συλλογικές αποφάσεις, έχει Συνέδρια, βγάζει συμπεράσματα, έχει μια διαχρονική διαδρομή, έχει κάποιες θέσεις. Όχι γκρίνια. Δεν απαντώνται τα προβλήματα του κόσμου με γκρίνια.

Λοιπόν, εύχομαι καλή αρχή στο Συνεδριό σας. Θα είμαστε εδώ μια μεγάλη αντιπροσωπεία, πολιτική και κοινοβουλευτική, από τον



ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ τις επόμενες ημέρες. Και θέλω να ξέρετε ότι όσο καιρό βρισκόμαστε στη θέση της Αντιπολίτευσης και με την εντολή του ελληνικού λαού, στην κυβέρνηση, ο χώρος ο δικός μας πάντα θα είναι ανοιχτός στα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η προέλευσή μας και η διαδρομή μας. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα έγιναν από τον προοδευτικό χώρο. Ο χώρος της Αυτοδιοίκησης είναι που είναι πιο κοντά στο χώρο που υπάρχει το πρόβλημα. Η αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας είναι βασικός πυλώνας άσκησης και της δικής μας πολιτικής.

Πάντα η Δεξιά ήταν με το σφιχτό και το συγκεντρωτικό κράτος. Ποτέ δεν ακολούθησε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που κάνανε διοικητική αποκέντρωση, διοικητική μεταρρύθμιση και βεβαίως διαφάνεια στη χώρα.

Προφανώς και δεν τα κάναμε όλα καλώς καμωμένα όταν ήμαστε κυβέρνηση, αλλά εμείς ήρθαμε και πέρυσι στο Συνέδριο και κάναμε αυτοκριτική. Και φέτος κάνουμε αυτοκριτική, αλλά δεν θα αυτομαστιγωθούμε. Διότι υπάρχει πλέον μέτρο σύγκρισης και πιστεύουμε ότι και η Αυτοδιοίκηση και ο ελληνικός λαός και το πολιτικό σύστημα και η χώρα αξίζουμε, μπορούμε, ξέρουμε και θέλουμε καλύτερα.

Σας ευχαριστώ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Ζαχαριάδη για την τοποθέτησή του.

Και καλούμε στο βήμα τον Ανδρέα τον Σπυρόπουλο, τον Γραμματέα ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Και να του ευχηθούμε και καλή θητεία.

**Α. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:** Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητέ Πρόεδρε της ΚΕΔΕ.

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να εκπροσωπήσω το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και τον Πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη.

Αγαπητέ Κώστα, με χαρά άκουσα να τελειώνεις την

τοποθέτησή σου, αναφερόσουν στην αποκέντρωση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο χώρο αυτό τα πολλά προηγούμενα χρόνια, μεταρρυθμίσεις που είχαν στη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ και της προοδευτικής παράταξης. Και είμαστε υπερήφανοι για αυτό.

Η καρδιά της ελληνικής Αυτοδιοίκησης χτυπά για τις επόμενες 3 ημέρες εδώ στο Βόλο και χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί εδώ.

Όλοι σας γνωρίζετε τους στενούς δεσμούς της παράταξής μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου στην ιδρυτική διακήρυξη της 3<sup>ης</sup> Σεπτέμβρη, έθετε ως προτεραιότητα τη διοικητική αποκέντρωση με ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέχρι τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που υπήρξαν τομές και αλλαγές προς το βέλτιστο, για να αλλάξουν τη φυσιογνωμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τους πολίτες. Τα σχέδια Καποδίστρια, Καλλικράτη, τη δημιουργία των ΚΕΠ, τα “Βοήθεια στο Σπίτι” και την δημιουργία των ΚΑΠΗ.

Τα τελευταία ωστόσο χρόνια και ιδιαίτερα από το 2015 και μετά, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δοκιμάζεται σε θεσμικό, οικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο, βιώνοντας τις αρνητικές συνέπειες των πολιτικών που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, αλλά και αυτών που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019.

Με επιλογές άλλοτε συντηρητικές και άλλοτε ιδεοληπτικές από τα παραπάνω κόμματα, ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – και ιδιαίτερα του Α΄ Βαθμού – βρίσκεται σήμερα σε θεσμικό, οργανωτικό, αλλά και λειτουργικό αδιέξοδο, με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την εκπλήρωση του πολυεπίπεδου ρόλου της σε οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο. Και αυτό, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλετε εσείς, τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την πρώτη γραμμή.

Τα θέματα άλλωστε που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα και την

προοπτική των πόλεων μας, είναι πολλά και εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα.

Υποστελέχωση υπηρεσιών, ανεπαρκείς προσλήψεις, υποχρηματοδότηση, αύξηση της διοικητικής γραφειοκρατίας, ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου, άμεση εξάρτηση από το κεντρικό κράτος σε ότι αφορά την πρόσβαση σε πόρους αλλά και έργα, είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που οι Δήμοι βιώνουν καθημερινά, ενώ εσχάτως η Τοπική Αυτοδιοίκηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει τόσο την πανδημία με τον Covid, όσο και την ενεργειακή κρίση που οξύνθηκε περαιτέρω, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ζητήματα που έχουν δημιουργήσει μια ασφυκτική συνθήκη, όπως έχετε πολλάκις επισημάνει, δεδομένων των ανεπαρκών μέτρων στήριξης των Δήμων και των Περιφερειών από την σημερινή κυβέρνηση.

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα που μιλάμε, πολλοί Δήμοι και ΔΕΥΑ της χώρας αδυνατούν να καταρτίσουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς για το 2023, λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους που υπονομεύει τη βιωσιμότητά τους, αναγκάζοντάς τους να επιδίδονται σε αλχημείες και περικοπή παρεχόμενων υπηρεσιών για να καταφέρουν να έχουν στις αρχές του χρόνου εγκεκριμένους προϋπολογισμούς.

Και δεν είναι πράγματα που τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Το αναγνωρίζει η ίδια η κυβέρνηση, στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, που κατέθεσε στη Βουλή. Έλλειμμα 246 εκατομμύρια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το 2022 και ομοίως έλλειμμα 105 εκατομμύρια για το 2023. Και υπογραμμίζω. Έλλειμμα, ενώ έχει ήδη συνυπολογιστεί η πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση αύξηση των ΚΑΠ από 1/1/2023.

Και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η κυβέρνηση, παρά τα ωραία λόγια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, σας έχει εγκαταλείψει να προσπαθείτε να μοιράσετε μεταξύ σας δίκαια, ψίχουλα, ενώ την ίδια στιγμή αφήνει να εξελίσσεται ένα τεράστιο πάρτι υπερκερδών εκατομμυρίων ευρώ,

προς όφελος των μεγάλων εταιρειών παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας.

Φίλες και φίλοι, για εμάς η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν, είναι και θα παραμείνει προτεραιότητα. Στην Ελλάδα του 2022 η λειτουργική, θεσμική και οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης, που διαρκώς επιδεινώνεται, δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή. Τα προβλήματα των Δήμων δεν μπορούν να λυθούν με ημίμετρα και νομοθετικά μπαλώματα. Χρειάζεται μια γενναία ανατροπή στο υπερσυγκεντρωτικό κράτος

Με ριζική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαραίτητως με όλα τα μέσα και όλους τους πόρους για την αποτελεσματική άσκηση τους.

Με ενίσχυση και θωράκιση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που το ίδιο το σύνταγμα προβλέπει, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ποιότητα προς τους πολίτες.

Με ενίσχυση των Δήμων, με νέο προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αρμοδιότητές τους ταυτόχρονα με την αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου κινητικότητας που έχει αποψιλώσει τα στελέχη των Δήμων. Με ενεργό λόγο και ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και πρόγραμμα “Τρίτης”.

Με ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των Δήμων, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή, μέσω της προώθησης Ενεργειακών Κοινοτήτων, με στόχο την μείωση του ενεργειακού κόστους των Δήμων και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Με ενδυνάμωση του ρόλου των Δήμων στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, παιδείας, απασχόλησης, αλλά και πολιτικής προστασίας.

Το ΠΑΣΟΚ, ως φορέας ουσιαστικής πολιτικής αλλαγής, μπορεί

να διαμορφώσει και να εγγυηθεί για την επόμενη ημέρα, ένα μεσοπρόθεσμο, συμμετοχικό σχέδιο ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο θα δίνει λύσεις σε χρόνιες παθολογίες του υφιστάμενου συστήματος. Θα οδηγεί στην ανάκαμψη και στην ανθεκτικότητα των πόλεων μέσα από στοχευμένες και ρεαλιστικές λύσεις, επαρκώς χρηματοδοτούμενες.

Για αυτό έχουμε ανοίξει ένα μεγάλο διάλογο με εσάς, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θέτουμε τις επόμενες μέρες σε διαβούλευση το σχέδιό μας και ζητάμε από εσάς τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις σας.

Βασικοί άξονες για εμάς σε αυτό, είναι:

Ένα νέο μοντέλο πολυεπίπεδης τοπικής διακυβέρνησης με ενίσχυση της αποκεντρωμένης λειτουργίας και περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Την αναθεώρηση του συστήματος κατανομής των χρηματοδοτήσεων προς τους Δήμους, προκειμένου να γίνει στην πράξη η ουσιαστική στήριξη των Δήμων, ιδιαίτερα των νησιωτικών, ορεινών και μειονεκτικών, με αντικειμενικά κριτήρια.

Τον ανασχεδιασμό του συστήματος κοινωνικής πολιτικής μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των δημοτικών δομών και προγραμμάτων, όπως η “Βοήθεια στο Σπίτι”, και η λειτουργία και η διασύνδεσή τους με τις κρατικές προνοιακές δομές, αλλά και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού των πόλεων, το οποίο θα βοηθήσει να προσεγγίσουμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και το Green Deal σε τοπικό επίπεδο.

Το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που δημιουργεί μία νέα Ενεργειακή Κοινότητα σε κάθε Δήμο μέχρι το 2025, συμπληρώνοντας το πνεύμα της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Οδηγίας “Repower EU”.

Ακούσαμε ξανά για επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Χρόνια πολλά τα ακούμε και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και αυτή η κυβέρνηση έχει τρεισήμισι χρόνια που κυβερνά, χωρίς να λύσει βασικά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα και τη διαχείριση κρίσεων, μέσα από την επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Και ερχόμαστε πάλι και το συζητάμε σε ένα ακόμα Συνέδριο.

Φίλες και φίλοι, χρειαζόμαστε Δήμους ισχυρούς, οικονομικά ανεξάρτητους, που θα αξιοποιούν και θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών τους και θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν μια νέα σχέση του πολίτη με το κράτος. Ένα κράτος, το οποίο οφείλει επιτέλους να αντιληφθεί πως ο ρόλος του είναι να αφουγκράζεται τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να σχεδιάζει για τις πόλεις του αύριο με εσάς και όχι χωρίς σας.

Το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θέτει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη θέση που της αξίζει. Δεν βλέπουμε τους Δήμους μέσα από τον παραμορφωτικό φακό του πρόσκαιρου μικροκομματικού οφέλους και αυτό θα το διαπιστώσετε όλοι σας στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, αλλά και προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Η συζήτηση επομένως που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του παρόντος Συνεδρίου, θα πρέπει να δώσει βαρύτητα σε δυο άξονες.

Πρώτον, τη διαμόρφωση της βιωσιμότητας των Δήμων, ιδιαίτερα εν μέσω των δυσμενών συνθηκών που βιώνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Και δεύτερον, με την ενίσχυση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και της αναπτυξιακής λειτουργίας των Δήμων με ορίζοντα το 2030.

Σε κάθε περίπτωση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται πράξεις και όχι λόγια. Όχι σε μεγάλα λόγια, όχι σε εξαγγελίες και υποσχέσεις που παραμένουν στα χαρτιά. Με όραμα, συνεργατικό σχέδιο και ένα νέο πλαίσιο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, που θα θέτει στο επίκεντρο την τοπική ανάπτυξη, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη ανασύστασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να μετατρέψει τη

σημερινή δύσκολη συγκυρία, σε ευκαιρία για τη δημιουργία περισσότερο ανθεκτικών, βιώσιμων και συνεκτικών πόλεων, με ορίζοντα το 2030.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 2010 και μετά, κλήθηκε να διαχειριστεί την οικονομική κρίση, το προσφυγικό, την υγειονομική κρίση στη συνέχεια και την ενεργειακή κρίση τώρα. Και έδειξε ότι μπορεί να αντεπεξέλθει. Για αυτό πρέπει να στηριχθεί με κάθε δυνατό τρόπο, μακριά από μικροκομματικές αντιλήψεις και αντιπολιτευτικές τακτικές. Σε αυτή την πορεία, το ΠΑΣΟΚ θα είναι δίπλα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να τη στηρίξει με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές.

Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλό αγώνα.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα τον Σπυρόπουλο.

Και καλούμε στο βήμα τον Γιώργο τον Λαμπρούλη, Βουλευτή του ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και Αντιπρόεδρο της Βουλής.

Κύριε Λαμπρούλη, έχετε το λόγο.

**Γ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ:** Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, εκ μέρους του ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Γενικού Γραμματέα του κόμματός μας, χαιρετίζουμε το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, το οποίο πραγματοποιείται σε μία περίοδο που οι εργατικές λαϊκές οικογένειες είναι αντιμέτωπες με την διευρυμένη φτώχεια και την ανέχεια που αγκομαχούν να τα βγάλουν πέρα.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών – μελών, για την πράσινη μετάβαση και την απελευθέρωση της ενέργειας, οδήγησε στην απολιγνιτοποίηση, με κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, στο χρηματιστήριο ενέργειας, στο εμπόριο ρύπων και το φυσικό αέριο, ως τη βάση παραγωγής ενέργειας. Και αυτή η πολιτική, είναι η αιτία της ενεργειακής φτώχειας που εξαπλώνεται, καθώς και της αύξησης του κόστους λειτουργίας των δομών των Δήμων, που θα καλεστεί να πληρώσει

ξανά ο λαός.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η υλοποίηση των κυρώσεων ενάντια στη Ρωσία, δημιούργησε νέα δεδομένα, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Το ΚΚΕ αγωνίζεται ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που γίνεται για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία, το μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς και φυσικά δεν επιλέγουμε στρατόπεδο ή, πολύ καλύτερα, δεν επιλέγουμε κανένα ληστή.

Η γενικευμένη ανατίμηση των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ως συνέχεια της ενεργειακής πολιτικής, αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση με την κοροϊδία του καλαθιού του νοικοκυριού. Ενώ την ίδια ώρα, αρνείται να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στο ρεύμα...

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Γιώργο, μισό λεπτό.

Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία στην αίθουσα.

**Γ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ:** Δεν πειράζει, ακούγομαι. Αν θέλετε, μπορώ να φωνάξω και περισσότερο.

Αυτή η κατάσταση λοιπόν, σε συνδυασμό με τους τσακισμένους μισθούς, τις ελαστικές και επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τους αβάσταχτους φόρους και τα χαράτσια, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, επιδεινώνουν την κατάσταση χιλιάδων εργατικών λαϊκών οικογενειών.

Ο λαός μας, στα πλαίσια της στρατηγικής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ζει τις συνέπειες της ανεργίας. Ζει τις συνέπειες των ανατροπών στην παιδεία, με μεγαλύτερα εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, της εμπορευματοποίησης της



υγείας, με χαρακτηριστικό το νομοσχέδιο που αυτές τις μέρες, από ότι διαφαίνεται, θα καταθέσει η κυβέρνηση, αυτό δηλαδή που αφορά τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη. Που το κόστος για την αποκατάσταση της υγείας του λαού μας, θα κατανήσει και θα φτάσει να είναι απαγορευτικό. Η υγεία, ως ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο, θεωρούμε και πρέπει να είναι δημόσια, καθολική και να παρέχεται ενιαία από το κράτος, με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για αυτό εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόταση της ΚΕΔΕ να ανατεθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στους Δήμους. Στεκόμαστε απέναντι σε ότι χειροτερεύει την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού.

Η έλλειψη των αναγκαίων έργων αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας, που πότε καίνε και πότε πνίγουν ανθρώπους και το βιος τους και πότε οι σεισμοί θάβουν κάτω από τα συντρίμια ανθρώπους, που έχτισαν με κόπους μιας ζωής ένα σπίτι. Οι πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων σε υποδομές, όπως στην αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, στον αντισεισμικό έλεγχο, των δημόσιων κτιρίων και ειδικά των σχολείων, που ειρήσθω εν παρόδω το 80% αυτών είναι ανέλεγκτα, οι ελλείψεις σε κτίρια, προσωπικό και εξοπλισμό στην εκπαίδευση και στην υγεία, δεν ικανοποιούνται γιατί δεν συνάδουν με τη λογική του κόστους οφέλους.

Και πολύς λόγος γίνεται για τις μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Διοίκηση. Όσες έγιναν – και το γνωρίζετε πολύ καλά – ως τώρα, οδήγησαν στη μετατροπή των Δήμων σε τμήματα των κρατικών Υπηρεσιών. Σε τμήματα του κρατικού μηχανισμού. Για να ρυθμίζουν τους κανόνες ανταγωνισμού των επιχειρηματικών ομίλων, που λυμαίνονται τα έργα και τις υπηρεσίες στους Δήμους. Η λογική που διέπει το σύνολο της λειτουργίας, με το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, είναι η συμβολή ακριβώς στην κατεύθυνση ενίσχυσης της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με την επιχειρηματικότητα να κυριαρχεί σε κάθε απόφαση και δράση.

Εκτός από την ιδιωτικοποίηση λοιπόν της Καθαριότητας, του Πρασίνου και άλλα, η αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, δημόσιας γης, η αλλαγή χρήσεων, γίνονται με γνώμονα και μόνο την επιχειρηματική ανάπτυξη. Με αυτή τη στρατηγική, η κάλυψη και των ελάχιστων αναγκών του λαού γίνεται όλο και με μεγαλύτερο κόστος. Και στα πλαίσια αυτά έχει καθοριστεί και η λογική της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών των Δήμων, που συνεχώς διευρύνονται.

Έτσι, για παράδειγμα, η διαχείριση των απορριμμάτων παραδίδεται στους επιχειρηματικούς ομίλους, δημιουργεί συγκρούσεις και αντιθέσεις και ο λαός πληρώνει τα σκουπίδια ακριβά, πανάκριβα. Επιμένει η κυβέρνηση στην καταβολή από τους Δήμους του τέλους ταφής. Το ακούσαμε και προηγουμένως εισηγητικά από τον Πρόεδρο. Που είναι γνωστό ότι θα αυξήσει τα ανταποδοτικά τέλη. Θέση μας είναι να μην πληρώσει ο λαός επαυξημένα τέλη για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Συγχρόνως, γίνεται πολλή συζήτηση για τις αρμοδιότητες. Πάνω από δεκάδες, εκατοντάδες αρμοδιότητες, πέρασαν τα τελευταία χρόνια στους Δήμους, χωρίς όμως την αναγκαία χρηματοδότηση και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Διασπώντας το ενιαίο της παροχής προς το λαό, με πληρωμή φυσικά, ξανά, για τα ελάχιστα. Η Πολιτική Προστασία μεταφέρεται στους Δήμους, η ευθύνη δηλαδή του κράτους, χωρίς προσωπικό, χωρίς εξοπλισμό για να προστατευτεί η ζωή και το βίος του λαού μας. Και στο τέλος, και αυτό, όπως και άλλες αρμοδιότητες, θα επιβαρύνει το δημότη.

Σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση των Δήμων. Οι Δήμοι, από τις εξελίξεις στην ενέργεια, βρίσκονται μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο. Το κόστος λειτουργίας των όποιων δομών, των ΔΕΥΑ και ούτω κάθε εξής, έχει εκτιναχθεί και θα μεταφερθεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στους δημότες. Εξάλλου, στο πρόσφατο παρελθόν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανέφερε χαρακτηριστικά για τα κολυμβητήρια,

αρδεύσεις, τα καύσιμα, τα σχολικά κτίρια, τον οδοφωτισμό και τα λοιπά, ανεβάζουν στα ύψη το κόστος. Έτσι, αποτέλεσμα αυτού, οι Δήμοι, από 360 περίπου εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση, αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές, το κόστος θα εκτοξευτεί στο 1 δις ευρώ.

Τώρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στους φορείς του Δημοσίου κατά 10%. Προβλέπει ότι όσοι δεν πετύχουν τον συγκεκριμένο στόχο που θέτει η κυβέρνηση για το 2023, θα αποκλείονται από προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Μάλιστα, το μέτρο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων. Θέση μας είναι να μην υπάρξει καμία απόφαση για επιβάρυνση του λαού μέσα από τη μετακύλιση του κόστους.

Όσον αφορά την κρατική χρηματοδότηση στους Δήμους, μα αυτή, σε σχέση με το 2009, στην αφετηρία δηλαδή της κρίσης, είχε μειωθεί πάνω από 62%, στερώντας σημαντικά και αναγκαία έργα από τον λαό, όπως για παράδειγμα τη συντήρηση των σχολείων αλλά και την ολοκληρωμένη και όχι οπτική αντισεισμική μελέτη των δημόσιων και ιδιαίτερα των σχολικών κτιρίων. Η συζήτηση για την οικονομική αυτοτέλεια αφορά τη θέσπιση μηχανισμών είσπραξης των φόρων και τελών καθώς και τη διεκδίκηση του ΕΝΦΙΑ, ως πόρου στους Δήμους.

Οι Δήμοι έφτασαν να έχουν τα περισσότερα έσοδα από ίδιους πόρους, που είναι κύρια τα ανταποδοτικά και όχι από τους ΚΑΠ που είναι μειωμένοι κατά 62% σε σχέση με το 2009. Ακόμη και για το μεγάλο θέμα της έλλειψης προσωπικού, ενισχύεται η λογική να προσλαμβάνονται και να καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη.

Το ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ στηρίζει τη διεκδίκηση για την επιστροφή στους Δήμους των παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών και την κατάργηση των μνημονιακών νόμων. Την αύξηση και απόδοση κατά έτος του συνόλου των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την Τοπική Διοίκηση, τη συνολική

κατάργηση των ανταποδοτικών τελών και τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για την τεράστια έλλειψη προσωπικού, για τη διαρκή ομηρία των συμβασιούχων και για τα διάφορα προγράμματα που ανακυκλώνουν την ανεργία, είναι τεράστια. Στηρίζουμε τη διεκδίκηση για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο δημοτικός φωτισμός να μην περιλαμβάνει ΦΠΑ. Να εντάσσεται στο τιμολόγιο των μεγάλων καταναλωτών και όχι στο οικιακό τιμολόγιο που είναι μέχρι σήμερα.

Το ΚΚΕ με τους εκλεγμένους στους Δήμους αλλά και στις Περιφέρειες, με εργατικά σωματεία, με φορείς της λαϊκής πάλης, έχει διαμορφώσει πλαίσιο στόχων για διεκδίκηση και δίνει τις δυνάμεις που διαθέτει για την ανάπτυξη διεκδικητικών αγώνων, για τις λαϊκές ανάγκες. Στην προτεραιότητα της δράσης του ΚΚΕ βρίσκονται όλα τα μεγάλα προβλήματα του λαού και πρωτοστατούμε να οργανωθεί η πάλη του λαού μας ενάντια σε όσους στέκονται εμπόδιο στο να ζει σύμφωνα με τις δυνατότητες της εποχής μας, στην ικανοποίηση των αναγκών του, για να ανοίξει ο δρόμος για άλλη μορφή οργάνωσης, που σιδερένιο νόμο θα έχει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού.

Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε τα συμπεράσματα του Συνεδρίου σας.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Λαμπρούλη από το ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Και καλούμε την τελευταία παρέμβαση από εκπρόσωπο πολιτικών κομμάτων, τον Πολυχρόνη τον Καράμπελα, Συντονιστή Τομέα Εσωτερικών του ΜΕΡΑ25.

Και μετά θα έχουμε την ομιλία του Υπουργού κυρίου Βορίδη και του κυρίου Πέτσα.

Ναι, κύριε Καράμπελα.

**Π. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ:** Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, καλησπέρα σε

όλες και όλους.

Κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.

Εκ μέρους του ΜΕΡΑ25, χαιρετίζουμε το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριό σας, ένα Συνέδριο προεκλογικό, αλλά κρίσιμο και για πολλούς άλλους λόγους και ελπίζουμε οι εργασίες του Συνεδρίου να αποβούν γόνιμες και να συνδράμουν και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαλείων, αλλά και στην αντιμετώπιση κοινών συστημικών προβλημάτων

Η Αυτοδιοίκηση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, έχει μια σειρά από χρονίζοντα προβλήματα και βλέποντας κανείς τις θεματικές του Συνεδρίου, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί πως τα τελευταία χρόνια των πολλαπλών κρίσεων, έχουν χτυπήσει την Αυτοδιοίκηση ασύμμετρα και αδικαιολόγητα. Φυσικά με σοβαρές ευθύνες του κεντρικού κράτους, που είναι πρόθυμο να μεταφέρει ευθύνες προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά απρόθυμο να μεταφέρει και τους αντίστοιχους πόρους, όπως αυτοί έχουν θεσμοθετηθεί και από τον Καλλικράτη.

Στον αντίποδα αυτής της διαχρονικής πολιτικής επιλογής της κεντρικής εξουσίας και μέσα σε αυτά τα περιοριστικά πλαίσια, βλέπουμε την Αυτοδιοίκηση και ιδιαιτέρως τους Δήμους να δίνουν μάχη για να σταθούν δίπλα στους πολίτες και να συνεχίζουν να λειτουργούν. Το είδαμε και στην πανδημία, το βλέπουμε και τώρα με την ενεργειακή κρίση.

Αυτό η κυβέρνηση το παρουσιάζει σαν θετικό, ως κάτι που δείχνει την ανθεκτικότητα των Δήμων. Όμως, η ανθεκτικότητα αυτή θα πρέπει να παραδεχθούμε πως βρίσκεται υπό απειλή. Όχι μόνο από τις πολλαπλές κρίσεις των τελευταίων ετών, αλλά και από τη διαχείριση αυτών, ή την έλλειψη διαχείρισης αυτών, από την κυβέρνηση. Και δυστυχώς αυτή η κατάσταση δεν είναι κάτι απολύτως καινούργιο. Έρχεται σε συνέχεια πολλών μεταρρυθμίσεων που χειροτέρεψαν τις συνθήκες στην

Αυτοδιοίκηση.

Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ειλικρινείς για τα εμπόδια και τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι και να μην κλείνουμε τα μάτια μας, νομίζοντας πως είναι σωστό ή λογικό να μην επιλύονται αυτά ποτέ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αυτοδιοίκηση και τι αντίκτυπο έχει κάτι τέτοιο σε πεδία όπως παραδείγματος χάρη η πολιτική προστασία, με την κλιματική κρίση να καθιστά αυτή τη συζήτηση πιο επίκαιρη από ποτέ.

Τώρα, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν αυτές τις μέρες στο Συνέδριο, είναι φυσικά η μελέτη της ΕΕΤΑΑ για ένα νέο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ. Εμείς θα παρακολουθήσουμε με πολλή προσοχή αυτές τις συζητήσεις, τις προτάσεις, τους προβληματισμούς, καθώς είναι ξεκάθαρο πως χρειάζονται σημαντικές ριζοσπαστικές λύσεις και αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση και σε οικονομικό και σε θεσμικό επίπεδο και η μελέτη αυτή είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία.

Αλλά πώς μπορεί να γίνει αναθεώρηση των ΚΑΠ χωρίς να θιγούν τα σημερινά επίπεδα χρηματοδότησης κάποιων Δήμων; Και πως είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα χρηματοδότησης των Δήμων, αν δεν αυξηθούν ουσιαστικά τα κονδύλια που είναι καθηλωμένα με τους μνημονιακούς νόμους;

Για εμάς, κανένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεν θα πετύχει αν η Αυτοδιοίκηση παραμένει υποστελεχωμένη. Καμία ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει, όταν η εξουσία είναι συγκεντρωμένη στις Επιτροπές, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τους ιδιώτες. Καμία σοβαρή ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει, αν δεν είναι ταυτόχρονα κοινωνικά δίκαιη, πράσινη, αποτελεσματική και με τη συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους και όλες εδώ και σίγουρα απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτοδιοικητικών και δημοτών.

Θα μιλήσει σε λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών και θα έλεγα είναι σημαντικό να θυμηθούμε πως ο κύριος Βορίδης προεκλογικά μιλούσε για την ανάγκη να υπάρξουν παρεμβάσεις στο κράτος και στους θεσμούς, ώστε να μην έρθει η Αριστερά στην εξουσία. Και μετά ως Υπουργός παραδεχόταν πως με το νέο εκλογικό σύστημα θα υπάρξει αποκλεισμός της Αριστεράς από την Αυτοδιοίκηση, λέγοντας μάλιστα πως οι εκλογές θα γίνονται μόνιμως στην Ελλάδα για να χάνει η Αριστερά.

Με τις αυτοδιοικητικές εκλογές να απέχουν λιγότερο από έναν χρόνο, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για αυτό το τσεκούρι στη δημοκρατία. Στον βωμό μιας υποτιθέμενης κυβερνησιμότητας, βλέπουμε την κατάργηση της ανεξαρτησίας των Κοινοτήτων, την αλλοίωση της λαϊκής βούλησης, έχοντας το 43% των δημοτών να εκλέγει το 60% των εδρών και φυσικά έχουμε την επαναφορά του ορίου του 3% και άλλα πολλά.

Η ΚΕΔΕ όφειλε να έχει πιέσει με όλες της τις δυνάμεις για να μην εφαρμοστεί αυτό το σύστημα. Όφειλε να πιέσει για την υιοθέτηση της απλής ανόθευτης αναλογικής με έμμεση εκλογή Δημάρχου. Να έχει πιέσει για να επιστρέψει η εξουσία από τις Επιτροπές στα Συμβούλια, να έχει πιέσει για να θεσμοθετηθούν και να λειτουργούν Κοινότητες και Συνελεύσεις Γειτονιάς. Όφειλε να μην έχει συμπορευτεί με την κυβέρνηση σε τέτοιο βαθμό.

Αλλά και σήμερα και μέσα από το Συνέδριο και τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα αυτές τις μέρες εδώ στον Βόλο, η ΚΕΔΕ οφείλει να παλέψει ώστε η Αυτοδιοίκηση να είναι όντως αυτοδιοίκηση και να μην μετατρέπεται σε όχημα του κεντρικού κράτους.

Για εμάς, στο ΜΕΡΑ25, απαιτείται μια Αυτοδιοίκηση:

Δημοκρατική, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται στα Δημοτικά Συμβούλια.

Συμμετοχική, με Συνελεύσεις Γειτονιάς και Κοινοτήτων και συμμετοχικό προϋπολογισμό σε κάθε Δήμο.

Δημόσια, με τις Υπηρεσίες να ανακτούν τον δημόσιο και κοινωνικό τους χαρακτήρα και να στελεχώνονται επαρκώς, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Πράσινη, με κάθε επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα να λειτουργεί βάσει των αρχών της εγγύτητας και της κυκλικής οικονομίας. Δεν γίνεται να έχουμε Εθνικό Σχέδιο που να προωθεί την καύση των απορριμμάτων.

Συμπεριληπτική, με πρόβλεψη για προσβασιμότητα και συμπερίληψη σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας των πολιτών.

Και κοινωνικά δίκαιη, με την κατανομή των πόρων να γίνεται βάσει των κοινωνικών αναγκών και όχι προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.

Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να σας ευχηθώ εκ μέρους του ΜΕΡΑ25, οι εργασίες του συνεδρίου να αποβούν γόνιμες. Φυσικά θα παρακολουθήσουμε με προσοχή τις προτάσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, έχοντας, βέβαια, κατά νου πως οι διαπιστώσεις από μόνες τους δεν αρκούν. Απαιτείται πρόγραμμα αγωνιστικών διεκδικήσεων, για μια ακηδεμόνευτη Αυτοδιοίκηση.

Καλές εργασίες, καλή συνέχεια.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εκπρόσωπο του ΜΕΡΑ25.

Παρακαλώ τους Συνέδρους να περάσουν στην αίθουσα, γιατί ξεκινάμε τις δύο κεντρικές μας ομιλίες, πρώτα με τον Υπουργό Εσωτερικών τον Μάκη το Βορίδη – αγαπητέ κύριε Βορίδη, στο βήμα – και μετά με τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Πέτσα, όπου περιμένουμε να ακούσουμε πολλά για την Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία.

Κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο.

**Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ:** Να ευχαριστήσω καταρχήν την ΚΕΔΕ για την πρόσκληση και βέβαια όλους σας, για αυτή την εντυπωσιακή...

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Το μικρόφωνο λίγο πιο κάτω, για να ακούμε καλύτερα, αν έχετε την καλοσύνη.



**M. ΒΟΡΙΔΗΣ:** Θα πάρω μπρος. Είναι εισαγωγικό αυτό.

Και βέβαια όλους σας για την παρουσία και τη σημασία που δίνετε σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης.

Εγώ, ξέρετε, πάντα θέλω να αγιάσω, είναι ο κύριος Ζαχαριάδης που δεν με αφήνει. Δηλαδή τώρα, αντί να έρθει, όπως του έχω πει πολλές φορές, να πει καμιά πρόταση, είναι ο θεσμικός ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέτει προτάσεις. Ήρθε να μας ξανά θυμίσει τα πεπραγμένα. Δεν θέλει να τα ξεχάσει. Δηλαδή τι ήρθε να μας πει τώρα; Πώς θα αλλάξει το εκλογικό σύστημα. Δηλαδή τι; Αυτό που ουσιαστικά κινδύνευσε να καταστρέψει την Αυτοδιοίκηση, να το ξανά συζητήσουμε.

Αλλά, έχω ένα απλό ερώτημα. Γιατί μερικά πράγματα πρέπει... Εντάξει, αξιωματική αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, περιορισμένη η ευθύνη της αντιπολίτευσης, όλα αυτά κατανοητά, αλλά και καμιά κουβέντα καθαρή να τη λέμε.

Δηλαδή, με δυο λόγια, να καταλάβω. Είπε θα καταργήσει το 43%. Καλώς. Και μετά τι άλλο θα κάνει; Θα ανοίξει, λέει, έναν εξαντλητικό διάλογο. Εντάξει, θα εξαντληθούμε όλοι από τον διάλογο. Στον διάλογο αυτό, με τι θέση προσέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα έχει θέση υπέρ της επαναφοράς της απλής αναλογικής ή όχι; Είναι μυστικό αυτό; Δεν θέλετε να μας το πείτε; Είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι σημαντικό για τους αυτοδιοικητικούς... Αύριο το πρωί έχουμε βουλευτικές εκλογές. Να ξέρουν, ποιο σύστημα υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να εφαρμοστεί; Ποιο εκλογικό σύστημα; Δεν πρέπει να το πείτε αυτό, αν εξακολουθεί να σας αρέσει η απλή αναλογική ή όχι;

Εγώ νομίζω είναι στοιχειώδες ζήτημα πολιτικής ακεραιότητας αυτό. Λες, βεβαίως, θα κάνω εξαντλητικό διάλογο, αλλά εμένα η θέση μου είναι η απλή αναλογική. Πες το αυτό να ξεκινήσουμε και θα δούμε τι άλλη θέση θα πάρουμε μετά, οι αυτοδιοικητικοί θα πουν τα δικά τους. Τα κόμματα δεν πρέπει να ξέρουμε τι υποστηρίζουν;

Όμως, ξέρετε, μπαίνω τώρα λίγο στη συζήτηση, γιατί...

Ανορθόδοξα. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ... Επειδή μου είπε τώρα κάτι για τις προσλήψεις. Δεν είναι, ξέρετε, ότι δεν είχε πολιτική προσλήσεων ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος ο Τράκας είναι εδώ; Έφυγε ο Νίκος; Γιατί είπε κάτι ο Πρόεδρος της ΠΟΕ – ΟΤΑ, ότι, ξέρετε, λέει, έχουμε 13 χρόνια να δούμε προσλήψεις. Δεν είναι ακριβές. Σας αδικεί, κύριε Ζαχαριάδη. Σας αδικεί, γιατί είχατε πολιτική προσλήσεων. Την περίοδο '15 – '19, εγκρίνατε προσλήψεις, 10.240. Αλλά ξέρετε τι προσλήψεις ήταν αυτές που εγκρίθηκαν; Είναι η περίφημη 3Κ. Ήταν οι προσλήψεις 6.209 ΥΕ, 2.847 ΔΕ και από τις 10 χιλιάδες, 1.184 ΠΕ. Ξέρετε πόσους μηχανικούς είχαν εγκρίνει από τις 10.240 προσλήψεις;

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ:** Όχι, καλύτερο, 39. Αλλά ως εκεί πήγαν. Από τους 10.240, 39 ήταν οι μηχανικοί. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική προσλήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην τη συζητήσουμε; Να μην πούμε αν θέλει ξανά αύριο η Αυτοδιοίκηση ένα τέτοιο μοντέλο, που σε αντίθεση με το δικό μας, που εμείς έχουμε εγκρίνει 4.000 προσλήψεις, 2.732 ΠΕ, 779 ΔΕ, 487 ΥΕ. Μηχανικοί; 1.352. Το 34% των προσλήσεων είναι οι μηχανικοί. Δεν είναι αυτό μοντέλο για την Αυτοδιοίκηση; Να συζητήσουμε, πώς το θέλουμε το πράγμα;

Γιατί, προσέξτε. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι. Και πια, να είμαστε όλοι ενήλικοι, να είμαστε μεγάλοι πολιτικά και να έχουμε συσσωρεύσει τις εμπειρίες μας. Μπήκα στο θέμα των προσλήσεων ανορθόδοξα, από αλλού ήθελα να ξεκινήσω. Σας λέω, μου χαλάει τη δομή ο Ζαχαριάδης.

Λοιπόν, αλλά να το κλείσουμε εδώ. Έχει μια σημασία, γιατί στην πολιτική προσλήσεων αποτυπώνεται με τρόπο ξεκάθαρο το πώς σκέφτεται και πώς οραματίζεται κάποιος την Αυτοδιοίκηση. Τη θέλει αναπτυξιακή; Τη θέλει επιστημονικά συγκροτημένη; Τη θέλει επαρκή; Ή απλώς τη θέλει να κάνει τις άλλες εργασίες, που σε τελευταία ανάλυση, επειδή υπάρχουν περιορισμοί στις προσλήψεις, επειδή δεν είναι άπειρος ο αριθμός που μπορούμε να

προσλάβουμε, και αν σας πει οποιοσδήποτε το αντίθετο, σας λέει χονδροειδή ψέματα, επειδή λοιπόν υπάρχουν περιορισμοί, προφανώς πρέπει να κάνεις επιλογές.

Όταν έχω άλλα εργαλεία για να καλύψω τις ανάγκες ΥΕ, όταν έχω άλλες δυνατότητες, θα αξιοποιήσω τις άλλες δυνατότητες και θα κάψω τις προσλήψεις μου, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ή θα αξιοποιήσω τις δυνατότητες να συγκροτήσω σοβαρές Τεχνικές Υπηρεσίες, σοβαρές Οικονομικές Υπηρεσίες, σοβαρές Υπηρεσίες Πληροφορικής, που θα επιτρέψουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παίξουν έναν πολύ πιο σπουδαίο και σοβαρό αναπτυξιακό ρόλο για την κοινωνία και τον πολίτη; Τι από τα δύο θα διαλέξω;

Άρα λοιπόν, εδώ πάλι έχουμε ξεκάθαρες επιλογές που γίνονται και δεν υπήρξαν αστοχίες. Και για αυτό λέω ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να είναι καθαρή και συγκροτημένη.

Θα επανέλθω λίγο στα ζητήματα των προσλήψεων και έρχομαι σε αυτά που, κατά τη γνώμη μου, έχει σημασία να αντιμετωπιστούν.

Πράγματι, συμπληρώνονται τρία – τρεισήμισι χρόνια από τη χρονική στιγμή που η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και είναι πράγματι ο κατάλληλος χώρος, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου, να κάνουμε έναν απολογισμό. Έναν απολογισμό του τι έγινε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, μου έχουν θέσει το όριο των 30 λεπτών, είχα ετοιμάσει μία ομιλία συμπυκνωμένη των 2 ωρών, θα περιοριστώ κατά το δυνατόν, για να μπορέσω να καλύψω ένα μικρό μέρος του κυβερνητικού έργου. Άρα, εκ των προτέρων να ξέρετε ότι θα αφήσω πολλά πράγματα απέξω.

Αλλά έρχομαι σε αυτό που ακούω πολλές φορές και είναι ακόμα μία μυθολογία. Ο συντηρητικός χώρος, η Δεξιά, δεν έχει θεσμικές παρεμβάσεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι ένα προνόμιο της κεντροαριστεράς ή του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Μάλιστα. Για να δούμε, έτσι, μια μικρή αναπόληση, τις

θεσμικές παρεμβάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές τις θεσμικές παρεμβάσεις που έκανε μία κυβέρνηση που έκατσε τεσσερισήμισι χρόνια. Και λες κιόλας, είναι αριστερή κυβέρνηση, ήρθε να αλλάξει τον κόσμο. Περίπου. Ναι. Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει να κάνεις και κανένα νόμο, πρέπει να γράψεις κανένα νομοθέτημα, πρέπει να κάνεις καμιά διάταξη, κάτι να κάνεις. Αλλιώς δεν αλλάζει και ο κόσμος, μένει ο ίδιος. Άρα λοιπόν, για να δούμε τι συνέβη στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ.

Ποια ήταν τα νομοθετήματα που αφορούσαν την Αυτοδιοίκηση; Τα νομοθετήματα που αφορούσαν την Αυτοδιοίκηση ήταν ένα. Η απλή αναλογική. Δεν υπήρξε δεύτερο. Δεν υπήρξε καμία άλλη παρέμβαση στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Η απλή αναλογική. Να είμαστε καλά, καταργήθηκε με το νόμο μας και έτσι δεν θα θυμόμαστε ότι πέρασε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση, για να έκανε κάτι στην Αυτοδιοίκηση.

Άρα λοιπόν, ακούω... Ακούω τώρα. Ακούω. Πόσα λοιπόν ήταν αυτά που έκανε; Και πόσα δεν έχει κάνει η Δεξιά; Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, εμείς που δεν έχουμε κάνει.

Μετράτε τώρα νόμους. Θα σας πω μετά για τις διατάξεις. Για αυτό σας λέω, οι 2 ώρες δεν έφταναν.

4874/20 Αναπτυξιακοί Οργανισμοί.

4739/20 Παρεμβάσεις για την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Είναι αυτά τα οποία επέτρεψαν μέχρι να αλλάξουμε το νόμο για την απλή αναλογική, σε όλους εσάς, να έχετε ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης στους Δήμους.

4765/21, ο νόμος για το ΑΣΕΠ. Ενδιαφέρει την Αυτοδιοίκηση; Δεν ενδιαφέρει ο μηχανισμός προσλήψεων; Φυσικά. Δεν ενδιαφέρει ο γραπτός διαγωνισμός; Φυσικά.

4795/21, ο εσωτερικός έλεγχος. Δεν ενδιαφέρει την Αυτοδιοίκηση η διαδικασία ακεραιότητας και διαφάνειας και η συγκρότηση μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, που να θωρακίζει τις διαδικασίες και να προστατεύει και τον δημότη, αλλά και τους

αιρετούς, από τον κίνδυνο διαφθοράς; Φυσικά.

4804/21, εκλογή Δημοτικών Αρχών.

4807/21, ο νόμος για την τηλεργασία. Ενδιαφέρει τους Δήμους ο νόμος για την τηλεργασία; Η αξιοποίηση αυτού του ψηφιακού εργαλείου;

4830, τα ζώα συντροφιάς.

4829, η ακεραιότητα στο σύστημα κινητικότητας. Μας κληρονόμησε ο κύριος Ζαχαριάδης ένα σύστημα κινητικότητας στο οποίο, ακούστε, το ψήφισαν το '16. Έπρεπε να το εφαρμόζουν τρεις φορές το χρόνο. Το εφάρμοσαν στα τεσσερισήμισι χρόνια, από το '16 μάλλον, μέχρι το '19, το εφάρμοσαν τρεις φορές αντί για εννιά. Και πόσες παρεκκλίσεις έκαναν από το σύστημα κινητικότητας, κύριε Ζαχαριάδη; Εκατό. Ψήφισαν, αφού έκαναν το σύστημα κινητικότητας, ψήφισαν εκατό διατάξεις για να ξηλώσουν το σύστημα κινητικότητας που φτιάξανε.

Τι έκανε η κυβέρνησή μας με αυτό το νόμο; Κατάργησε το 70% των παρεκκλίσεων που υπήρχαν συνολικά, και από προηγούμενους χρόνους και από μεταγενέστερους και έφτιαξε ένα πολύ πιο συνεκτικό σύστημα κινητικότητας.

4813 ο νόμος για τον εθελοντισμό, με κομμάτια στα οποία εμπλέκεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

4940/22, ο νόμος για την αξιολόγηση, στοχοθεσία, το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, που προφανώς αφορά και τους Δήμους.

Αυτά είναι τα κεντρικά νομοθετήματα. Αυτά που δεν έκανε η Δεξιά που αδιαφορεί. Αυτά τα οποία περιμένουμε να τα κάνουν οι προοδευτικοί, οι οποίοι έχουν όραμα. Αλλά με οράματα, μπορεί να γίνει κανένας, δεν ξέρω, κάτι άλλο. Πολιτικός πάντως γίνεσαι με σκληρή δουλειά, με νομοθεσία, αυτό που αλλάζει στην πραγματικότητα το περιβάλλον το πολιτικό, το νομικό, μέσα στο οποίο λειτουργούμε όλοι. Έτσι γίνεται η πολιτική.

Και προσέξτε, αυτά είναι τα κεντρικά νομοθετήματα. Απολογιστικά, κύριε Πρόεδρε.

Τώρα, θέλω να πω κάτι άλλο. Και να ευχαριστήσω πραγματικά θερμά την ΚΕΔΕ για τη συνεργασία σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και χαίρομαι, γιατί η ΚΕΔΕ, δια στόματος του Προέδρου της, αναγνώρισε το επίπεδο αυτής της συνεργασίας που έχουμε. Γιατί; Διότι αυτή η συνεργασία, σε 19 άλλα νομοθετήματα, πλην των κεντρικών νομοθετημάτων, οδήγησε σε 261 διατάξεις. Η κάθε μία από αυτές τις διατάξεις, λύνει ζητήματα. Είναι διατάξεις που έθεσε ως πρόβλημα η ΚΕΔΕ και που ήρθε η Πολιτεία και ανταποκρίθηκε, λύνοντας το πρόβλημα.

Επίσης, μια ερώτηση για τον κύριο Ζαχαριάδη. Θα είχε ενδιαφέρον να τοποθετηθεί. Εμείς είπαμε – και είναι ακριβές αυτό – τι όμως δεν είπατε σωστά; Ότι όταν μιλάτε για τους μετακλητούς, εγώ λέω ότι πράγματι αύξηση των μετακλητών σε επίπεδο κεντρικής κυβερνήσεως, δεν υπήρξε. Και δεν υπάρχει. Αύξηση των μετακλητών σε επίπεδο Κοινοβουλίου, δεν υπάρχει, υπάρχει αύξηση των μετακλητών, γιατί; Γιατί κάναμε εμείς ως κυβέρνηση την επιλογή να δώσουμε ειδικούς συμβούλους στους Δημάρχους.

Κύριε Ζαχαριάδη, πάλι μετρημένα κουκιά. Εμείς την υποστηρίζουμε την επιλογή μας αυτή. Εμείς λέμε καλά κάναμε. Λέμε ότι οι Δήμαρχοι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους με αυτούς τους ειδικούς συμβούλους. Εσείς θα το καταργήσετε; Μπορούμε να έχουμε μία τοποθέτηση και σε αυτό; Για να ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον και στο συγκεκριμένο θέμα.

Γιατί εμείς λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που πήραν οι Δήμαρχοι και που εμφανίζονται, ο αυξημένος αριθμός μετακλητών, είναι άνθρωποι που βελτίωσαν το έργο των Δημάρχων. Και σε αυτούς τους ανθρώπους – μιλώ τώρα για τις διατάξεις – δώσαμε τη δυνατότητα υπογραφής. Δώσαμε δυνατότητα υπογραφής, επειδή υπήρχε πράγματι θέμα με τους μηχανικούς, σε ΙΔΟΧ, σε εργαζόμενους με ορισμένο χρόνο, προκειμένου να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Δώσαμε τη δυνατότητα της συνεργασίας για αυτά τα ζητήματα, τα ζητήματα ειδικά των έργων,

με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Δηλαδή διαμορφώσαμε... Και με την ΕΕΤΑΑ βεβαίως. Άρα διαμορφώσαμε ένα συνολικό πλαίσιο, προκειμένου να καλύψουμε πραγματικές ανάγκες των Δήμων.

Αυτά όλα, προφανώς γίνανε με ατελείωτες σειρές διατάξεων.

Ακόμα και το ζήτημα των Υπηρεσιών Δόμησης. Οι Υπηρεσίες Δόμησης, που, για να πούμε και αυτό, πηγαίνανε με διαρκείς παρατάσεις, από πότε; 2010, αρχικός νόμος. Από τον αρχικό νόμο τότε, το 2010, οι διαδοχικές κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα χρόνια αυτό το ζήτημα δεν λυνόταν. Ήρθε λοιπόν και ξεκαθαρίστηκε και δόθηκε οριστικό τέλος σε αυτή την κατάσταση, με παρέμβαση δική μας.

Αυτά όλα γίνανε με όλες αυτές τις διατάξεις. Και γίνονται βεβαίως με συνεργασία.

Το νέο σύστημα κατανομής των σχολικών καθαριστριών. Συγχωρέστε με. Κάποιοι μπορεί να το θεωρήσατε καλύτερο, κάποιοι χειρότερο, αλλά είναι ένα απολύτως δίκαιο σύστημα. Μία συζήτηση αν θέλουμε και άλλα λεφτά, θα το συζητήσετε και με τον Στέλιο μετά, το ζήτημα των οικονομικών, μία άλλη συζήτηση ο τρόπος που γινόταν η κατανομή. Αυτό το σύστημα, πάλι έγινε με αυτές τις διατάξεις. Και μία σειρά από πάρα, πάρα πολλές ρυθμίσεις, που διευκόλυναν τα πράγματα αυτά.

Άρα, για να έρθουμε. Αντικειμενικά μιλώντας. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που έχει νομοθετήσει πιο πυκνά και σε στενότερη συνεννόηση με τα συλλογικά Όργανα της Αυτοδιοίκησης, με την ΚΕΔΕ, από οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι αντικειμενικό και που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Το λέμε, γιατί ωραία είναι τα λόγια, ωραίες είναι οι προθέσεις, αλλά υπάρχουν πλέον πεπραγμένα. Πεπραγμένα. Αυτά τα μαρτυρεί, τα καταφανερώνει, ο όγκος της εργασίας, ο όγκος της νομοθετικής ύλης.

Και πάω σε κάτι ακόμα, για να κλείσουμε με τα θέματα των

προσλήψεων. Εγκριθείσες προσλήψεις, μίλησα. Θέλω όμως να πω κάτι. Εγώ εξέφρασα και ποια είναι η άποψή μας στο θέμα των προσλήψεων. Δίνουμε έμφαση, αυτή είναι η αλήθεια, δίνουμε έμφαση σε προσωπικό επιστημονικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ενδυναμώνουμε τη λειτουργία των Δήμων. Αλλά, θα μπορούσε να αντιλέξει κάποιος και να πει, με το άλλο προσωπικό τι θα κάνουμε; Και τι θα γίνει με το επίπεδο της στελέχωσης; Ωραία μας τα λες, κύριε Βορίδη, για τους μηχανικούς, αλλά άμα εγώ δεν έχω εργάτες καθαριότητας, δεν θα μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Δεν θα μπορώ να καλύψω τις ανάγκες της καθαριότητας. Σωστά; Σωστά.

Για να δούμε τα επίπεδα στελέχωσης προσωπικού. Δεύτερη μυθολογία. Το ακούω πάρα πολύ από τους συνδικαλιστές, και πρέπει εδώ να πω ότι και με την ΠΟΕ – ΟΤΑ και με την ΠΟΠ – ΟΤΑ εγώ έχω μία εξαιρετική συνεργασία, προφανώς δεν έχουμε ταύτιση απόψεων, αλλά έχουμε, νομίζω, μία εποικοδομητική συνεργασία στην ανταλλαγή των απόψεών μας. Για να δούμε.

Εξαρτάται τώρα, εδώ για να το συμφωνήσουμε, τι συγκρίνει κανείς. Αν πάτε να συγκρίνετε το επίπεδο στελέχωσης προ της κρίσης, ναι, βεβαίως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν θα γυρίσουμε στο επίπεδο αυτό ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Γιατί; Γιατί ήταν ανορθολογικό, εκτόξευσε την μισθολογική δαπάνη σε δυσθεώρητα επίπεδα και εντέλει οδήγησε τον τόπο στη χρεωκοπία. Δεν θα γυρίσουμε εκεί.

Πάμε τώρα να δούμε όμως, τα επίπεδα στελέχωσης των τελευταίων ετών. Όταν λέω τελευταίων ετών, θα πάρω, κύριε Ζαχαριάδη, για το επιχείρημα, τον Ιούνιο του 2019. Πόσος ήταν ο αριθμός των τακτικών υπαλλήλων; 61.600. Στοιχεία μη επιδεχόμενα αμφισβήτησεως, είναι απογραφή. Πόσος είναι ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων τον Οκτώβριο του 2022; 63.291. Άρα είναι κατά τι αυξημένος. Είναι μία βελτιωμένη συνθήκη σε σχέση με το προηγούμενο.



Πού υπάρχει ζήτημα; Ακούστε. Βεβαίως οι ΠΕ ήταν 17.787 και σήμερα είναι 17.439. Είναι 300 λιγότεροι. Οι ΔΕ ήταν 26.028 και είναι περίπου οι ίδιοι, είναι 26.137. Οι ΥΕ ήταν 17.066 και είναι 19.180. Δηλαδή είναι αυξημένοι, κατά 2.000. Οι μηχανικοί 4.613, σήμερα 4.180. 500 λιγότεροι. Γιατί; Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί η 13Κ. Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί η 13Κ; Διότι περιμένουμε, εξεδόθησαν τα προσωρινά αποτελέσματα και περιμένουμε εντός των επομένων 2 εβδομάδων να βγουν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα. Πόσους θα πάρουν μηχανικούς από την 13Κ; Θα πάρουν κοντά στους 1.700 – 1.800 μηχανικούς, άρα αυτό θα βελτιώσει τελείως την εικόνα και την πραγματικότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Πάμε όμως στους υπόλοιπους. Διότι, προσέξτε. Έκτακτο προσωπικό, 15.499. Πότε;

Κύριε Ζαχαριάδη δεν με ακούτε, και όλα αυτά είναι χαρισμένα σε εσάς. Είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σήμερα.

Λοιπόν, είναι...

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ:** Το ξέρω, το ξέρω. Αφήστε, αστειεύομαι. Μη με εγκαλείτε γιατί αστειεύομαι.

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ:** Η ομιλία είναι στον κύριο Ζαχαριάδη, αλλά τώρα θα την αφιερώσω και σε εσάς, για να μη στενοχωριέστε.

Προσέξτε. Άρα λοιπόν, Ιούνιο του 2019, κύριε Ιωακειμίδη, ΥΕ 8.310. Οκτώβριο του 2022, ΥΕ 19.223. Άρα λοιπόν, το κενό το οποίο ήταν η επιλογή μας στρατηγικά σε μόνιμο προσωπικό, ουσιαστικά καλύπτεται και αναπληρώνεται με έκτακτο προσωπικό.

Στο δε λοιπό έκτακτο προσωπικό, προσωρινά μέτρα, δικαστικές αποφάσεις, ήταν τον Ιούνιο του 2019 1.831 και τώρα 2.475, οι ΥΕ. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει στην πραγματικότητα, μία ισορροπημένη πολιτική στο ζήτημα των προσλήψεων.

Άρα, για να διευκρινίσουμε. Ναι, καταλαβαίνω τις ανάγκες, σωστά, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχει ακολουθηθεί μία συγκεκριμένη

στόχευση και μία συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία τι λέει; Ότι έχουν ενισχυθεί οι ΥΕ σε έκτακτο προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες από εκεί και έχει αυξηθεί στρατηγικά οι ΠΕ, προκειμένου να έχουμε μόνιμο προσωπικό που θα στελεχώσει τους Δήμους.

Αυτή είναι η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση αυτά τα 3 χρόνια και αυτή είναι η πολιτική που θα συνεχίσει να ακολουθεί, καθώς θέτει ως προτεραιότητα την αναπτυξιακή ταυτότητα και προοπτική των Δήμων.

Τώρα, έρχομαι σε κάτι ακόμα. Επόμενη μυθολογία. Η καταστροφή της κινητικότητας. Πάμε στην καταστροφή της κινητικότητας. Αυτά πρέπει να τα τελειώνουμε από τη δημόσια συζήτηση, για να συζητήσουμε σπουδαιότερα πράγματα. Αλλά πρέπει να τα λήξουμε, για να μην υπάρχουν απορίες.

Αποτελέσματα του κύκλου κινητικότητας 2022 Α. ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Μετακίνηση 138. Έκλεισαν με επιλογή υπαλλήλου 111, χωρίς επιλογή υπαλλήλου, δηλαδή δεν ενεργοποιήθηκε ο κύκλος, 1.107, χωρίς καθόλου αιτήσεις 4.323. Ισοζύγιο. Έφυγαν εισροές στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, 249. Εκροές. Έφυγαν για να πάνε αλλού, 192. Θετικό ισοζύγιο, 57.

Τώρα, θα ξανά αρχίσουμε τη συζήτηση, ναι, αλλά πήγαν στο Δήμο Αθηναίων. Πράγματι, ο Δήμος Αθηναίων είναι ο δεύτερος φορέας σε όλο το Δημόσιο, ο οποίος κερδίζει από την κινητικότητα. Ναι, αλλά έφυγαν από το Δήμο Ζωγράφου. Πράγματι, ο Δήμος Ζωγράφου είναι φορέας ο οποίος δυσκολεύεται από το σύστημα κινητικότητας. Αλλά το σύστημα κινητικότητας είναι ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα εκείνο που κοιτάς είναι αν το σύνολο της Αυτοδιοίκησης είναι ωφελημένο. Αν το σύνολο κερδίζει. Και η απάντηση είναι, το σύνολο κερδίζει.

Γιατί κερδίζει το σύνολο; Γιατί γίνανε τρεις παρεμβάσεις. Η πρώτη παρέμβαση, αυτό που σας είπα, καταργήθηκαν οι παρεκκλίσεις. Η δεύτερη παρέμβαση, καταργήθηκε το δικαίωμα οποιουδήποτε φορέα να παίρνει χωρίς τη συναίνεση του Δημάρχου,

κατά παρέκκλιση από τους Δήμους. Καταργήθηκε τον Ιούνιο. Και αυτό βεβαίως, είχε ήδη καταργηθεί από τους μηχανικούς. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πιο συνεκτικό σύστημα κινητικότητας, που αποβαίνει υπέρ των Δήμων.

Έρχομαι στα ζητήματα τα θεσμικά, τι έχουμε μπροστά μας.

Είναι σε διαβούλευση η Δημοτική Αστυνομία. Αναμορφώνουμε το πλαίσιο και ικανοποιούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φτιάχνοντας μία Αστυνομία η οποία και σαφείς αρμοδιότητες έχει, και σημαντικές διακριτικές ευχέρειες στα Δημοτικά Συμβούλια αφήνει, για να αποφασίσουν τι αρμοδιότητες επιμέρους θα της αναθέσουν και συνδέει τις αρμοδιότητες αυτές με το προσωπικό, και έχουμε κάνει πρόβλεψη ώστε να υπάρξουν 1.214 σε πρώτη φάση, οι οποίοι πρόκειται να τοποθετηθούν στη Δημοτική Αστυνομία και βεβαίως, επιτέλους, η Δημοτική Αστυνομία γίνεται μία κανονική Αστυνομία, που θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, εις όφελος των Δήμων και των πολιτών, εφαρμόζοντας το νόμο.

Όλο το πλαίσιο είναι φτιαγμένο, είναι φτιαγμένο και διαμορφωμένο έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αυτόνομα, με εκπαιδεύσεις, με δυνατότητα συλλήψεων, ώστε να μπορεί να έχει ένα πλαίσιο αποτελεσματικής εφαρμογής. Άρα η Δημοτική Αστυνομία είναι σε διαβούλευση, μέχρι το τέλος του χρόνου θα την έχουμε ψηφίσει.

Και έρχομαι και στο θέμα των αρμοδιοτήτων. Πώς το είπαν οι συνάδελφοί μου εδώ; Πολλές φορές ακούμε, πόσες φορές ακούμε για την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Εγώ να μην πω από πότε είναι αυτή η συζήτηση. Τη θυμάστε αυτή τη συζήτηση; Είναι από το '10; Είναι παραπίσω; Να μη ρωτήσω τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση για τις αρμοδιότητες. Ποιες είναι αυτές που απλοποίησε, αφού ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν το καθαρίζατε τεσσερισημίσι χρόνια; Εύκολο πράγμα οι αρμοδιότητες, δεν είναι και τίποτα. Γιατί δεν το ξεπετάγατε, να μην κουραζόμαστε και εμείς να σπάμε το κεφάλι μας; Δεν θα πω τίποτα επί αυτού.

Θα πω ότι αυτή η χώρα, καλώς ή κακώς, έχει 20.000 κρατικές αρμοδιότητες, δεν ξέρω αν το ακούσατε, 20.000 κρατικές αρμοδιότητες, που ασκούνται σε διάφορα επίπεδα. Αυτή η χώρα παράγει με ρυθμό πολυβόλου, νομοθεσία. Στα νομοθετήματα αυτά, διαρκώς προστίθενται αρμοδιότητες. Και αυτή η χώρα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν έχει έναν μηχανισμό κάπου στο κράτος, κάπου, μέσα στο κράτος, που να κάνει τη λεγόμενη πολυεπίπεδη. Δηλαδή τι; Την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανά επίπεδο διοίκησης. Αυτό δεν υπάρχει, μέχρι τώρα. Σήμερα που μιλάμε, αυτό δεν το έχουμε.

Τι συζητάμε; Μόνο κατά περίπτωση. Όταν εμφανίζεται η φυσική καταστροφή και μπερδευόμαστε για το ποιος πρέπει να κόψει τα κλαδιά και πού, τότε ανοίγει η συζήτηση για τις αρμοδιότητες. Όταν δεν ξέρουμε ή υπάρχουν συντρέχουσες αδειοδοτήσεις και επικαλύψεις για την υδροδότηση, τότε τι λέμε; Υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων. Μόνο κατά περίπτωση και περιστασιακά.

Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο νομοσχέδιο, το οποίο μάλιστα είναι ενταγμένο ως έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι προϊόν μίας εκτενέστατης μελέτης του τι συμβαίνει και του τι ισχύει σε πολλές και διαφορετικές χώρες στον κόσμο, το οποίο εγκαθιδρύει σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αυτό το νομοσχέδιο θα κληθούν οι πολιτικές δυνάμεις το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού αγωνιούσαν όλο αυτό τον καιρό για αυτό το θέμα, να τοποθετηθούν και να μας πουν τι σκέφτονται για αυτό.

Διότι, τι κάνει αυτό, τι ιδρύει; Εγκαθιστά στο Υπουργείο Εσωτερικών ένα λογισμικό. Μέσα σε αυτό το λογισμικό, θα φορτωθούν όλες αυτές οι αρμοδιότητες. Το λογισμικό αυτό θα χρησιμοποιήσει τεχνητή ευφυΐα προκειμένου να κάνει τη διασταύρωση και να επισημάνει τις επικαλύψεις.

Υπηρεσία συγκεκριμένη του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού το διαπιστώσει όλο αυτό... Γιατί όλα αυτά ωραία είναι να τα λέμε

εύκολα, όταν όμως έχουμε αυτό τον όγκο, προφανώς αυτό είναι μία εξαιρετικά σύνθετη και πολύπλοκη εργασία. Τι θα κάνει; Κάτι για το οποίο εδώ, για πρώτη φορά, εγκαθιδρύεται ο θεσμικός ρόλος των συλλογικών Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τι δηλαδή; Εγκαθιδρύει εθνικό σύστημα διαχείρισης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό; Ο Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης. Γραμματέας από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και τι κάνουν αυτοί όλοι; Κάθονται και τα μαζεύουν όλα αυτά. Αυτά που τους ανεβάζει η Υπηρεσία. Και εκεί γίνεται ο διάλογος, προκειμένου να δούμε... Διαχείριση υδάτων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ποιοι εμπλέκονται σήμερα στη διαχείριση υδάτων; Θέλουμε να κάνουμε πολιτική για το νερό. Ξέρετε ποιοι εμπλέκονται; Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εσωτερικών, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι ΔΕΥΑ, οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ και λέμε τώρα ότι με αυτό το πλέγμα έχουμε διαχείριση υδάτων στην Ελλάδα. Δεν έχουμε διαχείριση υδάτων στην Ελλάδα. Δεν έχουμε.

Άρα λοιπόν, για να μπορέσει αυτό να αποκαθαρθεί, να αποσαφηνιστεί, κάτι που σωρεύεται εδώ και 50, 60, 70 χρόνια, τι είναι εκείνο που χρειάζεται; Αυτός ο μηχανισμός. Τι εγκαθιδρύεται εδώ θεσμικά; Διαβουλευτικός μηχανισμός ο οποίος, αφού καταλήξει στο ξεκαθάρισμα και κάνει τη δουλειά, ανεβάζει το θέμα στον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει δυνατότητα να κάνει κατανομή των αρμοδιοτήτων; Όχι. Γιατί δεν έχει; Γιατί θα εμπλέκονται πολύ περισσότεροι φορείς.

Τι θα κάνουμε αν ενώ έχει γίνει όλη αυτή η δουλειά, διαφωνήσουν οι Υπουργοί πλέον με τη μετακίνηση των αρμοδιοτήτων. Θα το ανεβάσουμε το ζήτημα αυτό, προκειμένου να εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα λειτουργεί ως

πολιτική δέσμευση, προκειμένου αυτό να μπορεί να υλοποιηθεί.

Αυτό είναι το νομοσχέδιο το οποίο είναι έτοιμο, είναι σε διαβούλευση, χαιρετίστηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις οι οποίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, χαιρετίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως μία από τις σημαντικότερες τομές που γίνονται στην Ελλάδα, ως ένας μόνιμος μηχανισμός, που θα μας λύσει όλα αυτά τα ζητήματα.

Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο θα κάνουμε την πολυεπίπεδη, δεν θα είναι μια λογική πολιτικής διαπραγμάτευσης, ελάτε εδώ, πόσα θέλετε, να σας δώσω, να μη σας δώσω. Γιατί αυτός ο μηχανισμός ενσωματώνει – για αυτό έχουμε μέσα το Γενικό Λογιστήριο και το Υπουργείο Οικονομικών – τι; Κριτήρια για τους πόρους και τις αρμοδιότητες. Και όχι μόνο. Συντάσσεται και ενσωματώνει και τον προϋπολογισμό προγραμμάτων.

Σας κούρασα, μπορεί να σας φαίνεται τεχνικό, αλλά αυτός είναι ο πραγματικός μηχανισμός για να λύσουμε βαθιά πολιτικά ζητήματα.

Έρχομαι στο τέλος, για να πω δυο – τρία πράγματα που ξέρω ότι σας απασχολούν. Τα υπόλοιπα, το έχουμε μοιράσει με τον Στέλιο, δεν του έχω πάρει πολύ χρόνο, θα τα αναφέρει, όλα τα κρίσιμα και σημαντικά οικονομικά για την Αυτοδιοίκηση, που ξέρω ότι σας απασχολούν ιδιαίτερω, έρχομαι σε δυο – τρία πράγματα.

Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης. Να διευκρινίσουμε ότι η διοικητική κωδικοποίηση έχει γίνει. Έχουμε παρουσιάσει τη διοικητική κωδικοποίηση, έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, το ζήτημα του Κώδικα, που σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδεί κανείς τις κεντρικές διατάξεις, είτε αφορούν τον εκλογικό νόμο, είτε αφορούν τις άλλες διατάξεις της λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, τα ζητήματα του προσωπικού, τα ζητήματα των διοικητικών διαδικασιών, ουσιαστικά εμπίπτουν σε νομοθετήματα τα οποία επίκεινται.

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, που αφορά προφανώς και

τους Δήμους, είναι νομοθέτημα το οποίο έχει παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και νομίζω θα το ψηφίσουμε μέχρι τον Ιανουάριο, όπως επίσης το ζήτημα του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα της Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, ενοποιούνται πια και αποτελούν επίσης νομοθέτημα το οποίο επεξεργαζόμαστε και ελπίζουμε να έχουμε δυνατότητα να το παρουσιάσουμε μέχρι το Α΄ τρίμηνο.

Αυτό λέω, διότι στην πραγματικότητα, εφόσον έχουμε παρέμβει στον Κώδικα της Κατάστασης των Υπαλλήλων και έχουμε παρέμβει και στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, έχουμε ήδη παρέμβει στον εκλογικό νόμο, έχουμε αλλάξει και πολλά πράγματα από το βασικό corpus λειτουργιών, το μεγάλο κομμάτι της παρέμβασής μας στην κατεύθυνση του Ενιαίου Κώδικα, έχει πραγματοποιηθεί και από πλευράς διοικητικής κωδικοποίησης έχει ολοκληρωθεί.

Τελειώνω, ως προς τα θεσμικά, λέγοντας το εξής. Υπάρχει το θέμα της καταστατικής θέσης των αιρετών. Και πράγματι, υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έτσι, ακούγοντας αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σας λέω ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα νομοθετήσουμε την ειδική δωσιδικία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επομένως, οι Δήμαρχοι μας θα δικάζονται μόνο στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων και με αυτό ουσιαστικά θωρακίζονται και από την αυτόφωρη διαδικασία, καθώς δεν λειτουργούν αυτόφωρα εφετεία.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Μ. ΒΟΡΙΑΔΗΣ:** Εσείς θα το κάνετε καλύτερα.

Τώρα, για τα ζητήματα, κάτι το οποίο θεωρούμε επίσης σημαντικό και το οποίο ακούστηκε, που είναι ο περιορισμός των αποζημιώσεων των Δημοτικών Συμβούλων. Εκείνο το οποίο λέμε είναι, καταργούμε τις διατάξεις οι οποίες περιορίζουν τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις των Δημοτικών Συμβούλων και έτσι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα αποζημιώνονται για τις παραστάσεις τους

στα Δημοτικά Συμβούλια.

Επειδή πρέπει να διατηρηθεί μία διάκριση, ποια; Η διάκριση της απόστασης, λέμε το εξής. Χωρίς να σας κουράζω πολύ με την τεχνική, αν θέλετε, με την αρχιτεκτονική της διάταξης, η διάταξη τι λέει; Λέει ότι υπάρχει μια αποζημίωση η οποία καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, εξαιρούνται οι Δήμοι Αττικής και Θεσσαλονίκης, αυτή η εξαίρεση καταργείται και επίσης δεν λαμβάνουν αποζημίωση όσοι εκ των Συμβούλων έχουν κατοικία η οποία είναι εγγύτερη των 10 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου. Αυτή η διάταξη επίσης καταργείται.

Τι γίνεται λοιπόν; Αυξάνει κατά 30% η αποζημίωση όσων ήδη λάμβαναν αποζημίωση και από αυτό το νέο ποσό, το 70% λαμβάνουν όσοι εξαιρούνταν μέχρι σήμερα. Άρα, παίρνουν αποζημίωση όλοι και αυτοί που ήδη λαμβάνουν αποζημίωση, έχουν μία αύξηση κατά 30% της αποζημιώσεώς τους.

Τι άλλο; Μπορεί να χειροκροτήσουν τώρα με τους αγρότες. Αυτό που αγαπάω εγώ τώρα.

Λοιπόν, για όσους έχουν χαρακτήρα... είναι κατ' επάγγελμα αγρότες και έχουν χάσει την ιδιότητά τους εξαιτίας του εισοδήματος που έχουν ως αιρετοί, μπορεί να είναι Δήμαρχοι ή μπορεί να είναι Αντιδήμαρχοι, και λόγω του ότι υπερβαίνει αυτή η αμοιβή το 50%, εκπίπτουν, αυτή η διάκριση καταργείται και θα διατηρούν το χαρακτήρα του κατ' επάγγελμα αγρότη, ακόμα και αν έχουν παραπάνω εισόδημα.

Και τέλος, για τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίοι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην αμοιβή τους, όταν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την αμοιβή τους ως δημόσιοι υπάλληλοι και άρα έχουν την πρόσθετη αμοιβή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτά, επειδή αγωνιά ο κύριος Αγοραστής, εννοείται ότι ισχύουν και για την Ένωση Περιφερειών.

Τώρα, τελειώνω με κάτι το οποίο αφορά... είναι ένα ζήτημα



για τη ναυαγοσωστική κάλυψη. Η ναυαγοσωστική κάλυψη, ήδη έχει φτιαχτεί Επιτροπή, ο κύριος Πέτσας εργάζεται για αυτό, αυτή είναι μία Επιτροπή για να δει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που έχουν εντοπιστεί. Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι είναι προφανές, εφόσον συνομολογείται ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες, με αντίστοιχη διάταξη με αυτή που φέραμε πέρυσι, θα καλυφθούν οι Δήμαρχοι οι οποίοι έχουν καταλογισμούς και επομένως θα εφαρμόσουμε το περσινό σύστημα, για να αποφύγουμε άδικους καταλογισμούς, ειδικά εκεί που έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να καλυφθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη, αλλά δεν έχει αυτό καταστεί δυνατό.

Κλείνω, με ένα πάρα πολύ γρήγορο. Είναι προφανές...

Το άκουσα, απλώς δεν απαντώ.

Κλείνω λοιπόν, λέγοντας το εξής. Μάλλον, τελευταίο, αλλά όχι έλασσον, η σημαντική δουλειά την οποία, δύο πράγματα. Κάνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το οποίο σε προγραμματική συμφωνία με την ΚΕΔΕ προχωράει σε εκπαιδεύσεις των αιρετών, αλλά και των δημοτικών υπαλλήλων, με ένα πρόγραμμα εξαιρετικά σημαντικό και θέλω να ευχαριστήσω και το Κέντρο, και την κυρία Δραμαλιώτη, αλλά βεβαίως και την ΚΕΔΕ, για τη συνεργασία αυτή. Περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνεργασία.

Και το άλλο, το οποίο ακούστηκε σήμερα, αλλά θέλω να το τονίσω, είναι το εξής. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο και όσο αν πολλές φορές μιλάμε για γκρίνιες, η χώρα μας γίνεται πια ένα καλό παράδειγμα για τη Δημόσια Διοίκηση. Ένα τρανό τέτοιο παράδειγμα, είναι το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο, ζήτησε Έλληνα εμπειρογνώμονα. Τον πήρε, είναι ο κύριος Καραγιάννης, ένας άνθρωπος δικός σας, ένας άνθρωπος της ΚΕΔΕ, που βοηθάει στο να υλοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτό το λέω όχι μόνο για να εξάρω τον κύριο Καραγιάννη, προφανώς, σας είναι γνωστός, δεν χρειάζεται κοπλιμέντα από

εμένα, αλλά για να σας πω ότι το γεγονός ότι σήμερα στην Ελλάδα πραγματοποιείται μία κοσμογονία σε επίπεδο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι κάτι που αναγνωρίζεται από τρίτα κράτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόγραμμα που περιμένουμε να πάρουμε, σε συνεργασία με άλλες χώρες, προκειμένου το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης να αναλάβει την εκπαίδευση και την κατάρτιση Αλβανών δημοσίων υπαλλήλων. Και σήμερα συζητάμε με τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων, για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα θα μοιραστεί τις εμπειρίες της για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Επειδή λοιπόν – τώρα όντως τελειώνω – πράγματι έχουμε όλοι μπροστά μας εκλογές, και εμείς, και εσείς, και επειδή οι εκλογές έχουν διλήμματα, και οι εκλογές έχουν επιλογές. Επιλογές από δεδομένα και από πραγματικές καταστάσεις. Εγώ, για το σύνολο της Αυτοδιοίκησης, εμένα η φιλοδοξία μου είναι να πείσω αυτούς που δεν είναι ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και είναι αυτοδιοικητικοί, να δουν ποιο είναι το συμφέρον της Αυτοδιοίκησης. Να συγκρίνουν πεπραγμένα, να συγκρίνουν πολιτικές, να συγκρίνουν στάσεις, να συγκρίνουν παραγωγή έργου και να αποφασίσουν ποια θέλουν να είναι η ωφέλιμη κυβέρνηση για την Αυτοδιοίκηση το επόμενο διάστημα. Και είμαι πεπεισμένος ότι η επιλογή θα είναι μία και θα είναι απλή. Θα είναι ξανά πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξανά κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

**Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Μάκη τον Βορίδη, τον Υπουργό Εσωτερικών.

Και καλούμε στο βήμα τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον Στέλιο τον Πέτσα, αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης. Και από εμένα περιμένουμε πολλά, αγαπητέ Υπουργέ, να ακούσουμε.

**Σ. ΠΕΤΣΑΣ:** Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δημήτρη.

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι Σύεδροι, πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να ξανά βρεθούμε από κοντά, σε αυτή την κατάμεστη αίθουσα, που δείχνει πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον

το δικό σας, καθώς είμαστε στο τελευταίο Συνέδριο της Αυτοδιοίκησης πριν από τις δικές σας εκλογές, αλλά και πριν και από τις Εθνικές Εκλογές το 2023.

Και είναι πολύ κρίσιμο νομίζω, έτσι όπως κοιταζόμαστε στα μάτια, να δούμε από πού ξεκινήσαμε το 2019, τι κατάσταση είχαμε παραλάβει, μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας και ακυβερνησίας, και πού βρισκόμαστε σήμερα, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε πολλαπλές κρίσεις όλα αυτά τα χρόνια, ιδίως από το 2020 και το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά.

Και είχα ετοιμάσει μια ομιλία που κάλυπτε με πληρότητα πιστεύω όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά σε ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο νομίζω η ζωντάνια είναι προτιμότερη από την απόλυτη πληρότητα ενός γραπτού κειμένου.

Για αυτό θα κινηθώ σε τρία μέρη, κρατώντας κάποιες από τις σημειώσεις κατά τη διάρκεια τοποθετήσεων.

Το πρώτο, παίρνοντας έμπνευση από το σύνθημά σας, «Ισχυρή Αυτοδιοίκηση για μια καλύτερη Ελλάδα», να αναλύσω πώς εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κτίσουμε αυτή την πιο ισχυρή Αυτοδιοίκηση για την καλύτερη Ελλάδα.

Το δεύτερο, πώς περιμένετε εσείς και πώς βλέπουμε εμείς ότι μπορούμε να κινηθούμε μέχρι τις εκλογές, απαντώντας με συγκεκριμένες δεσμεύσεις στα θέματα που έθεσε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Παπαστεργίου.

Και στο τρίτο, ποιο είναι το όραμα εκείνο για μια φωτεινή Αυτοδιοίκηση, που μπορούμε να το συνδιαμορφώσουμε και να το έχουμε μπροστά μας ένα διεκδικητικό πλαίσιο για μετά τις εκλογές.

Ξεκινώ από το πρώτο. Ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Πώς γίνεται πιο ισχυρή η Αυτοδιοίκηση; Σίγουρα αν μπορεί να κυβερνηθεί. Γιατί κανένα καράβι δεν μπορεί να πλεύσει σε καμία κατεύθυνση όταν είναι ακυβέρνητο. Και ναι, εμείς μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που πήραμε, ήταν να ενισχύσουμε τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και Οικονομικές Επιτροπές, προκειμένου να μπορούν να

κυβερνηθούν οι Δήμοι στο μεσοδιάστημα, και ναι, με θάρρος αναλάβαμε την πρωτοβουλία να αλλάξουμε την a la carte απλή αναλογική που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με έναν νόμο που δίνει επιτέλους τη δυνατότητα κυβερνησιμότητας στους Δήμους και τις Περιφέρειες στις εκλογές της 8<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023.

Ωστε πράγματι οι πολίτες που εκλέγουν Δημάρχους και Περιφερειάρχες, αγαπητέ Κώστα, να απαιτούν λογοδοσία απέναντι σε πολιτικά προγράμματα τα οποία τα έχουν εγκρίνει με την ψήφους τους.

Αλλά και οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες να μπορούν να υλοποιούν αυτά τα προγράμματα, και όχι να είναι συνεχώς όμηροι μιας παρελκυστικής πολιτικής στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια.

Μια Αυτοδιοίκηση είναι ισχυρή αν είναι ανθεκτική στις κρίσεις. Είπαμε και πριν ότι αντιμετωπίσαμε υγειονομική, μεταναστευτική, ενεργειακή, και φυσικά συνεχώς κλιματική κρίση όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι πιο ανθεκτική η Αυτοδιοίκηση και κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις, γιατί μαζί με τους πολίτες και μαζί με την κυβέρνηση, όλοι εσείς, κάνατε το καθήκον σας.

Άκουσα με πολλή προσοχή τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου όταν έλεγε ότι έτρεξε σε κάθε χωριό, αφήνοντας ότι άλλο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί για μια κανονικότητα του αυτοδιοικητικού έργου, για να είναι κοντά στους πολίτες που είχαν ανάγκη, σε ένα τόσο μεγάλο καθεστώς αβεβαιότητας όπως αυτό που προκάλεσε η πανδημία.

Και ναι, εμείς στηρίξαμε την Αυτοδιοίκηση, όπως στηρίξαμε και την κοινωνία, όλο εκείνο το χρονικό διάστημα, με έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Και φίλες και φίλοι, μην κάνετε λάθος, ήταν δυνατόν να στηρίξουμε την Αυτοδιοίκηση, όπως και την κοινωνία, γιατί υπήρχε εμπιστοσύνη. Και εμπιστοσύνη υπάρχει γιατί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκατέστησε την

εμπιστοσύνη για τις προοπτικές της χώρας, και έφερε τη χώρα εκεί που έπρεπε, στην καρδιά των εξελίξεων, ευρωπαϊκά και παγκόσμια.

Στηρίξαμε την Αυτοδιοίκηση, όπως είπε και ο Πρόεδρος σας, με περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ έκτακτες χρηματοδοτήσεις. 1,2 δις ευρώ, με χρηματοδοτήσεις που έχουν να κάνουν από την πανδημία, το ενεργειακό κόστος, μικρές παρεμβάσεις σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με ζητήματα καθημερινότητας όπως η ναυαγοσωστική κάλυψη τα προηγούμενα χρόνια, και φυσικά με 275 και πλέον εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που άφηναν πίσω φαινόμενα όπως ο Ιανός, ο Μπάλος, ή τα πρόσφατα φαινόμενα στην Κρήτη, στην Αγία Πελαγία και στη Σητεία.

1,5 δισεκατομμύριο ευρώ λοιπόν έκτακτες χρηματοδοτήσεις, για να είναι ανθεκτική η Αυτοδιοίκηση και να σταθεί στα πόδια της όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Πώς μπορεί επίσης να είναι πιο ισχυρή η Αυτοδιοίκηση; Μπορεί να είναι πιο ισχυρή αν αναπτυχθεί. Και για να αναπτυχθεί χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία. Και είναι πραγματικά ευχάριστη συγκυρία ότι αυτή την περίοδο έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση. Η πρόκληση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα μας έχει πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή της από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, και τα άλλα εγχώρια εργαλεία, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Εσωτερικών το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, προκειμένου να επενδύσουμε όλοι μαζί σε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών προς το καλύτερο, και φέρνουν δουλειές και προοπτική σε κάθε μικρή γειτονιά και γωνιά της πατρίδας μας.

Μόνο εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ από αναπτυξιακά εργαλεία που ξεδιπλώνονται τώρα. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ, είναι το πιο παλιό από τα εργαλεία αυτά, που είναι το Φιλόδημος II, μικρά έργα μεγάλης προστιθέμενης αξίας, αλλά πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα

των πολιτών στις πόλεις και στα χωριά μας.

Ένα μεγάλο επίσης πακέτο, έχει να κάνει με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου μας. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενταγμένα έργα, 1,8 δις ευρώ δημοπρατημένα, 813 εκατομμύρια ευρώ συμβασιοποιημένα, και περίπου 287 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εκταμιευτεί.

Μια πολύ μεγάλη επιτυχία, επιτάχυνση του προγράμματος, η οποία εν πολλοίς οφείλεται στο γεγονός ότι το Μάρτιο του 2021, κύριε Ζαχαριάδη, υπογράψαμε τη δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επομένως μπορούσε το Υπουργείο Εσωτερικών να αποπληρώνει τα δάνεια που συνάπτουν οι Δήμοι με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με ένα λογικό επιτόκιο, ώστε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, από το Υπουργείο Οικονομικών, να αντέξει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Επομένως καλό είναι να σχεδιάζουμε, αλλά πρέπει να βάζουμε και τα χρήματα στο τραπέζι, με συνεργασία, με σχέδιο, και με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα υποθηκεύει το μέλλον και δεν θα φανεί ότι κτίζουμε παλάτια στην άμμο.

Η επιτάχυνση αυτή φαίνεται από το γεγονός ότι σήμερα ελάχιστοι Δήμοι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έχουν ποσοστά ανάλωσης του πλαφόν τους κάτω από 50%. Είπε ο Δημήτρης πριν, 42 Δήμοι, στην ουσία μόνο για 29 πρόκειται, γιατί οι άλλοι 13 είναι Δήμοι οι οποίοι είχαν πολύ υψηλότερη ανάλωση πλαφόν, αλλά τα έργα τους έχουν ήδη μεταφερθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αδειάζοντας χώρο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που λέγεται Αντώνης Τρίτσης, και δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης και νέων έργων, όπως έχουμε πει από πέρσι.

Και ναι, τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ μπορεί να είναι λιγότερα από τα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ που είχα πει πέρσι στο Συνέδριό σας στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι κοντά, και τον τελευταίο ενάμιση

χρόνο έχουμε εντάξει 2,4 δις ευρώ έργων. Είναι μια πρωτοφανής επιτάχυνση, και εν πολλοίς αυτή η επιτάχυνση οφείλεται στις δικές σας Τεχνικές Υπηρεσίες, αλλά και στην ειδική Υπηρεσία του Εσωτερικών, που δημόσια οφείλω να συγχαρώ για την πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν νύχτα και μέρα, σε συνεργασία μαζί σας, για να επιταχύνουν αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα.

Τρίτο εργαλείο είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ένα μικρό σχετικά χρηματοδοτικό φάκελο έχουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Περίπου 83 εκατομμύρια ευρώ έργων υλοποιούμε σήμερα. Αλλά με το νέο ΕΠΑ θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και δεν θα έχει με ad hoc διαχείριση έργων εκεί που νομίζει κάποιος ότι έχει μια καλύτερη πρόσβαση σε έναν Υπουργό για να διεκδικήσει την ένταξη αυτού του έργου, αλλά με έναν δομημένο τρόπο όπου προσκλήσεις εκδίδονται και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Παράδειγμα, η πρόσκληση για τη λειψυδρία, 5 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ήδη στον αέρα και τρέχει από τις 15 Νοεμβρίου. Και παρακαλώ όποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το εργαλείο και έχει τις ανάλογες ανάγκες, να σπεύσει να το κάνει.

Εκτός το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, και το πρόγραμμα Φιλόδημος II, έχουμε επίσης για πρώτη φορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να σχολιάσω αυτό που είπε ο κύριος Ζαχαριάδης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει πόρους μόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους για την Αυτοδιοίκηση, που έχουν ενταχθεί στο αρχικό πλάνο. Εμείς έχουμε την ευτυχή συγκυρία στο Υπουργείο, επειδή τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους, να καταφέρουμε να πείσουμε το Υπουργείο Οικονομικών να μας διαθέσει αρχικά 335 εκατομμύρια ευρώ για ένα πρόγραμμα οδοποιίας με έμφαση στην οδική ασφάλεια, ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε όλοι την κατάσταση και

στους δρόμους σε όλη την επικράτεια, αλλά και αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι για τους κατοίκους μας και τους επισκέπτες να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για την οδική ασφάλεια.

Και επειδή πράγματι τρέξατε γρήγορα και μέσα στο καλοκαίρι, και το αναγνωρίζω αυτό, αγαπητέ Δημήτρη, υποβάλλατε προτάσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, αντί για 335 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο χρηματοδοτικός φάκελος, και τον αυξήσαμε τον χρηματοδοτικό φάκελο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τον κύριο Σκυλακάκη, στα 558 εκατομμύρια, και θα τον ξανά αυξήσουμε, και αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει, με άλλα 125 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα έργα τα οποία σήμερα δεν θα μπορούσαν να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, να μπουν και αυτά, να ενταχθούν, και είναι πραγματικά στο χέρι σας να τρέξετε και να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία και να δημοπρατήσετε στα πράγματι ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν, για να μη χαθούν οι φτηνοί κοινοτικοί πόροι.

Πέραν των αναπτυξιακών εργαλείων και της ανθεκτικότητας και της κυβερνησιμότητας που είπαμε ότι διέπει μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση, μιλάει το σλόγκαν σας για μια καλύτερη Ελλάδα. Την καλύτερη Ελλάδα για να τη φτιάξουμε, πρέπει να μπορούμε. Και το ερώτημα που θέλω να κάνω σε όλους εσάς είναι ποιος μπορεί να κάνει καλύτερη την Ελλάδα; Νομίζω η απάντηση είναι απλή. Θέλουμε αυτοδύναμο Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να συνεχίζει να πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, την οποία αν σκεφτείτε μόνοι σας και αναλογιστείτε, θα δείτε ότι είναι αυτή η πρόταση η οποία φέρνει τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ελλάδα.

Για φανταστείτε, στην περίοδο της πανδημίας να έπρεπε συνεχώς να είμαστε μεταξύ συσκέψεων διαφόρων φορέων και διαφόρων πολιτικών κομμάτων, για να αποφασίσουμε το αυτονόητο, πόσο θα είχε κοστίσει αυτό σε χρόνο και τελικά σε ανθρώπινες ζωές.



Για φανταστείτε, στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης, που έχουμε κάνει τόσες πολλές παρεμβάσεις με έκτακτες χρηματοδοτήσεις εκεί που χρειαζόταν, να έπρεπε συνεχώς να περνάμε μέσα από κομματικά φίλτρα.

Νομίζω οι κρίσεις που περάσαμε, φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια, δείχνουν ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορεί να θέσει τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη Ελλάδα που όλοι θέλουμε.

Στο δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής μου θα ήθελα να σταχυολογήσω κάποια από τα σημεία τα οποία ακούστηκαν, και για τα οποία θα ήθελα να έχετε ξεκάθαρες δεσμεύσεις από πλευράς της κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε ο Υπουργός, ο Μάκης ο Βορίδης, για πολύ συγκεκριμένα θέματα, που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις σας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ορισμένες πτυχές της καταστατικής θέσης των αιρετών.

Υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που καλό είναι να ξέρετε τι να περιμένετε από εμάς.

Πρώτον, εφόσον άλλαξε ο θεσμός και ο τρόπος διαχείρισης των σχολικών καθαριστριών, με συζήτηση που έχει γίνει κατ' επανάληψη με την ΚΕΔΕ, με το Υπουργείο Οικονομικών, και φυσικά με εμάς, έχουμε πει ότι θα βάλουμε κάποια χρήματα επιπλέον στο τραπέζι. Αυτά τα χρήματα αποτιμήθηκαν στην τελευταία μας σύσκεψη στα έξι εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχουμε κάνει το σχετικό αίτημα και ήδη, αγαπητέ μου Γενικέ, πρέπει να έχει μεταφερθεί και το κονδύλι των έξι εκατομμυρίων ευρώ, ώστε μέσα σε αυτή την εβδομάδα να κάνουμε την κατανομή την πρόσθετη, τα πρόσθετα έξι εκατομμύρια ευρώ, στα 78 νομίζω που μέχρι τώρα ήταν στο χρηματοδοτικό φάκελο, προκειμένου να καλύψετε και αυτές τις ανάγκες.

Δεύτερο βασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει, είναι για το ενεργειακό κόστος. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα 282 εκατομμύρια

ευρώ φέτος επιπλέον στους Δήμους, θα δώσουμε άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ τις άλλες μέρες. Παρακαλώ, ακόμα και αύριο το πρωί αν ορίσετε όλοι σας εκεί που πρέπει τους Ενεργειακούς Υπευθύνους, θα είμαστε σε θέση να εκταμιεύσουμε τα χρήματα με το αίτημά μας στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι στο χέρι σας. Αύριο το πρωί, όσοι δεν το έχουν κάνει, να το κάνουν, και ο κύριος Σκυλακάκης δεν θα έχει αντίρρηση να εκταμιεύσουμε αυτό το ποσό. Δεν μπορούμε όμως εμείς να λέμε για το ελάχιστο, δηλαδή τον ορισμό ενός υπευθύνου, να μας δώσει τα επιπλέον χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τους Έλληνες φορολογούμενους, και να μην ανταποκρινόμαστε. Δεν έχει να κάνει αυτό με την εξοικονόμηση της ενέργειας αυτής καθαυτής, για την οποία είμαι σίγουρος ότι όλοι καταβάλλατε τις απαραίτητες προσπάθειες, όπως κάθε νοικοκύρης στο σπίτι του. Αλλά σας καλώ να κάνετε το ελάχιστο ώστε να εκταμιεύσουμε άμεσα τα χρήματα.

Πέρα από τα 50 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την ανάλυση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, φαίνεται ότι είμαστε σε μια φάση όπου πράγματι έστω και με δυσκολία, θα μπορέσει να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα που υπάρχει με το κλείσιμο των προϋπολογισμών σας φέτος, με αυτή την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, και θα ήθελα να σημειώσετε ότι η στήριξη για το ενεργειακό κόστος δεν σταματά ημερολογιακά, 31/12/22, αλλά θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και για όσο χρόνο διαρκεί η κρίση, και αυτό αποτυπώνεται και στο σημερινό σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο υποβλήθηκε στη Βουλή, και αυτή είναι η απαρέγκλιτη δέσμευση της κυβέρνησης, ότι θα συνεχίσει να στηρίζει και μέσα στο χειμώνα, από το Γενάρη και μετά, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, τους Δήμους.

Και φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε τις Σχολικές Επιτροπές χωρίς χρήματα, για να εξασφαλιστεί η θέρμανση των παιδιών μας.

Όσον αφορά τώρα τις ΔΕΥΑ. Εδώ πράγματι υπάρχει ένα

μεγάλο αγκάθι. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης εκτιμάται ότι έχουν ένα αυξημένο ενεργειακό κόστος 70-80 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε πει σε μια από τις τελευταίες μας συναντήσεις και με το Υπουργείο Οικονομικών, ότι θα έρθουμε να συνδράμουμε με ένα μέρος για να καλύψουμε αυτό το κόστος, και να σταθούν στα πόδια τους οι ΔΕΥΑ τουλάχιστον φέτος, και θα δούμε τι θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά, όπως προείπαμε.

Το ποσό το οποίο άμεσα μπορώ να σας πω ότι θα διατεθεί σε συνεννοήσεις το Υπουργείο Οικονομικών, είναι 20 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να κάνουμε... ας πούμε ότι είμαστε συνεπείς με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αρχή de minimis, και από εκεί και μετά με ένα ειδικό πλαίσιο να μπορέσουμε να κατευθύνουμε άλλους πόρους, μέχρι περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε πει ότι θα χρειαζόταν για να στηρίξουμε τις ΔΕΥΑ.

Επομένως, κύριε Πρόεδρε, η δέσμευση είναι άμεσα για 20 εκατομμύρια ευρώ, και μια συνεννόηση για ένα προσωρινό πλαίσιο, το οποίο θα τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα υπόλοιπα χρήματα, τα οποία όμως θα πάρει ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν είναι στο χέρι το δικό μας για να μπορέσω να δεσμευτώ χρονικά.

Το κομμάτι που έχει να κάνει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και τις παρατάσεις των δανείων. Έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο Οικονομικών αρχικά για μια παράταση που έχει να κάνει με το 50% των δανείων. Ανέβηκε αυτό το ποσοστό στο 75% των δανείων αυτό, και εργαζόμαστε εάν καταφέρουμε τελικά να πείσουμε το οικονομικό επιτελείο, αφού δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος, αλλά είναι θέμα ταμειακό, να μπορέσουμε να το φτάσουμε στο 100%. Το 75% είναι δεδομένο, όπως είχαμε σήμερα επικοινωνία και με τον κύριο Σκυλακάκη, και εργαζόμαστε για το 100% για την παράταση των δανείων.

Όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους... ένα από τα βασικά ζητήματα που σας απασχολούν, που είναι η

ναυαγοσωστική κάλυψη, τους ναυαγοσώστες, και τις προϋποθέσεις που θέλει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Είναι πράγματι ένα πλαίσιο πολύ ενισχυμένο, που οδήγησε σε αυξημένα κόστη, σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε στο να μην έχετε αναδόχους και να κινδυνεύετε με διάφορα ζητήματα, όπως ο αγαπητός Δήμαρχος στη νότια Κέρκυρα, αγαπητέ Κώστα, έχεις όλη τη συμπαράστασή μας, το ξέρεις, από την πρώτη στιγμή, και με τις επικοινωνίες που είχαμε, και με την ΚΕΔΕ, και ο Υπουργός και όλοι μας, δίπλα σου, για τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι πώς θα αποφύγουμε τέτοιου είδους προβλήματα στο μέλλον.

Νομίζω από την τοποθέτηση που έκανε ο Μάκης ο Βορίδης πριν, εξασφαλίζουμε ακραίες περιπτώσεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν μένουμε σε αυτό. Θα προχωρήσουμε μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις Υπηρεσίες τις δικές μας, αλλά και την ΚΕΔΕ, στην εξέταση του πλαισίου του Προεδρικού Διατάγματος, στις δύο βασικές πτυχές του, το ένα είναι το άνοιγμα της αγοράς ώστε να πέσουν οι τιμές και να βρίσκονται ανάδοχοι, και το δεύτερο οι ίδιες διοικητικές προϋποθέσεις που θέτει το Προεδρικό Διάταγμα. Συστήθηκε η Ομάδα Εργασίας, συμμετέχετε και εσείς με εκπροσώπους σας, όπως και το Υπουργείο Εσωτερικών, και το Υπουργείο Ναυτιλίας, και ευελπιστώ σε ένα σύντομο, καλό αποτέλεσμα, αρκετά πιο νωρίς από την έναρξη της νέας περιόδου που έχει αυτές τις αυξημένες προϋποθέσεις για τις πολυσύχναστες λεγόμενες παραλίες.

Όσον αφορά τους ΚΑΠ. Ακούστηκε και πριν ότι ναι μεν αυξάνουμε τους ΚΑΠ, πιστοί στη δέσμευση του Πρωθυπουργού για επιπλέον 120 εκατομμύρια ευρώ από το 2023, παρεμπιπτόντως θα δείτε 128 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα, γιατί 8 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται και στις Περιφέρειες, μια ΚΑΠ δηλαδή Περιφερειών. Άρα 128 εκατομμύρια ευρώ για τους Δήμους και 8 εκατομμύρια ευρώ για τις Περιφέρειες.

Ειπώθηκε ότι αυτό δεν είναι στο πλαίσιο των περσινών ανακοινώσεων για μια αύξηση η οποία θα ήταν της τάξης των 300 έως 350 εκατομμυρίων ευρώ, αν έβαζε κανείς τον υπολογισμό του ποσοστού που είχα πει πέρσι.

Δεν είναι όμως έτσι, και σας παρακαλώ αυτό να το δούμε σοβαρά. Έχουμε δώσει 282 εκατομμύρια ευρώ για το ενεργειακό κόστος, και άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν τις επόμενες μέρες. Δηλαδή 332 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, που δεν είχαν προβλεφθεί. Και άλλα 120 εκατομμύρια ευρώ που θα δώσουμε του χρόνου στον προϋπολογισμό, πάμε στα 452 εκατομμύρια.

Νομίζω όπου όλοι έρχεστε στη θέση τη δική μας, τη δική μου και του Μάκη του Βορίδη, ποιος δεν θα ήθελε να πει 450 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω ΚΑΠ και να γίνεται εδώ σεισμός; Έπρεπε όμως να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες ανάγκες που δημιούργησε μια έκτακτη κατάσταση. Βάζουμε όμως τον πήχη ψηλά μόνοι μας, γιατί αναγνωρίζουμε ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τους πόρους μαζί με τις αρμοδιότητες, να κάνει τη δουλειά της. Γιατί εμείς το πιστεύουμε μέσα μας, δεν είναι προσχηματικό. Αλλά είναι μια πολύ καλή αρχή. Και μαζί με αυτή την αρχή, έχετε νομίζω σε αυριανή συνεδρία, κύριε Πρόεδρε, να συζητήσετε το θέμα των κριτηρίων της ΚΑΠ. Υπάρχει μια μελέτη από την ΕΕΤΑΑ, η μελέτη αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη, έχει διάφορους άξονες, λαμβάνει υπόψη φυσικά τον πληθυσμό, την έκταση, τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα, αλλά και το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Δήμων, προκειμένου να φέρουν σε πέρας τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί.

Ευελπιστώ σε μια κατάληξη αυτής της συζήτησης, ώστε μεταξύ μας να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο κατανομής, αν το θέλετε ακόμη και από την επόμενη περίοδο.

Όσον αφορά δύο-τρία άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα που σχετίζονται με την αγωνία σας για το τέλος ταφής. Είναι ένα δύσκολο θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι μια

υποχρέωση που σχετίζεται με χρονικά... με ορόσημα, ας το πω έτσι γενικά, των εκταμιεύσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Έχουμε κάνει όμως μία πρόταση, που ενώ στην αρχή έβρισκε τοίχο, νομίζω τώρα ότι είναι πιο κοντά στο να ανοίξει πόρτες. Όπως ξέρει και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, έχουμε συζητήσει και με το Υπουργείο Ενέργειας, και με το Υπουργείο Οικονομικών, και με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο, ο οποίος ξεκινά με μια απλή λύση, η κλιμακωτή λύση είναι μία πρόταση, αλλά φυσικά ξεκινά από τον απολογιστικό υπολογισμό του τέλους ταφής, για το 2023 δηλαδή, και όχι για το 2022. Αυτό θα δώσει μια ανάσα σε εσάς, και χρόνο σε εμάς να σχεδιάσουμε καλύτερα αυτή την κλιμακωτή πρόταση, και νομίζω θα είμαστε κοντά.

Πέραν από αυτά τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να περιμένετε για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές, εγώ θα ήθελα να πω ακόμη δύο-τρία βασικά πράγματα για μετά τις εκλογές.

Ανέπτυξε ο Μάκης ο Βορίδης ένα πλαίσιο, ένα μηχανισμό, για την πολυεπίπεδη, ή Περιφερειακή, όπως τη λέει ο Κώστας ο Αγοραστός, διακυβέρνηση, που για πρώτη φορά θα βάλει ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούμε να συνεννοηθούμε και θα μπορούμε να καταλήγουμε σε αποτελέσματα.

Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να το εκμεταλλευτείτε, γιατί συμμετέχετε. Να το εκμεταλλευτείτε για να φέρετε αυτές τις προτάσεις, οι οποίες πραγματικά θα μπορέσουν να κάνουν πράξη αυτή την αποκέντρωση προς όφελος της Αυτοδιοίκησης. Εκεί που χρειάζεται αρμοδιότητες να είναι στην Αυτοδιοίκηση, και εμείς σαν κεντρική κυβέρνηση, έχοντας και την εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας, να δούμε ποιες είναι εκείνες οι επιλογές οι οποίες πρέπει να είναι στο κράτος, στα Υπουργεία, και όχι αποκεντρωμένες γεωγραφικά, γιατί πράγματι έτσι ασκούνται καλύτερα και πιο άμεσα. Και η πανδημία, επαναλαμβάνω, μας

έδειξε τέτοια παραδείγματα, όπου πράγματα έπρεπε να συγκεντρωθούν στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή κοντά στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, για να κινηθούν γρήγορα.

Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Θα έχουμε όμως ένα μηχανισμό πολύ αντικειμενικό, προκειμένου να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό πράξη.

Δεύτερο στοιχείο είναι το προσωπικό. Αναφέρθηκαν τα στοιχεία από τον Υπουργό. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά αντιστρέφει την τάση συρρίκνωσης του προσωπικού στην Αυτοδιοίκηση, και είναι το 2023 ένας προγραμματισμός προσλήψεων που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, που δίνει λύσεις, επαναφέρει αρκετές θέσεις, όπως ήταν πάγιο αίτημά σας, για τη Δημοτική Αστυνομία, αλλά το 2023 πρέπει να είναι και μια χρονιά η οποία θα μπορέσει να βάλει στην καρδιά της συζήτησης την αποκατάσταση μιας ισορροπίας στο... όχι υπερβολών φυσικά, όπως είπε ο Υπουργός, ισορροπίας, στο προσωπικό της Αυτοδιοίκησης, με έναν τρόπο όπως το έκανε η κυβέρνηση και προεκλογικά το 2019. Είχαμε δεσμευτεί τότε ότι είναι προτεραιότητα για εμάς το προσωπικό στην υγεία και στην παιδεία. Είναι ξεκάθαρο από τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει και στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μάκης ο Βορίδης, ότι η Αυτοδιοίκηση έχει συρρίκνωση προσωπικού που πρέπει σταδιακά να αναστραφεί.

Ε λοιπόν εδώ είναι το 2023, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, με βάση την κατανομή των αρμοδιοτήτων όπως την περιγράψαμε, ώστε το 2024 να είναι πραγματικά μια ανάσα όσον αφορά το θέμα αυτό που σχετίζεται με την έλλειψη προσωπικού, που σας δένει σε πολλές περιπτώσεις τα χέρια.

Τρίτο στοιχείο. Ζητάτε μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια, για να το περιγράψω κάπως έτσι. Αυτή η οικονομική αυτοτέλεια μπορεί να περνάει από διάφορες πηγές. Άκουσα για το φόρο διαμονής, το city tax, ενδιαφέρον, έχει ακουστεί πολλές φορές, το ζήτημα της μεταφοράς του ΕΝΦΙΑ στην Αυτοδιοίκηση, άλλοι ενδεχομένως

φόροι, τα τέλη παρεπιδημούντων και λοιπά.

Θα ήθελα πραγματικά αυτή η συζήτηση να είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει ανοιχτά και χωρίς ταμπού.

Εγώ θα σας πω την προσωπική μου γνώμη. Η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια θα αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μόνο μια ανεπιθύμητη γεωπολιτική αναταραχή στη γειτονιά μας μπορεί να βάλει φρένο σε αυτό, όπως φάνηκε και από τις αναταραχές που είχαμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με το ενεργειακό κόστος. Η Ελλάδα αναπτύσσεται φέτος με ρυθμούς 5,6%, όπως λέει το σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα, ενδεχομένως και πάνω από 6% όταν θα οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα. Του χρόνου θα έχουμε ανάπτυξη, και όχι ύφεση, όπως έχουν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης και γενικά παγκοσμίως. Γιατί; Γιατί υπάρχει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, και γιατί έχει προοπτικές η ελληνική οικονομία, που ξεδιπλώνονται μέσα από τις τεράστιες επενδύσεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Άρα τα φορολογικά έσοδα, τα οποία εν πολλοίς είναι και η βάση επί των οποίων υπολογίζονται οι ΚΑΠ σήμερα, θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Και σας καλώ να το μελετήσετε προσεκτικά, να διαμορφώσουμε μαζί εκείνο το πλαίσιο που θα φέρνει πράγματι πόρους, χωρίς συνεχή, αέναη πολιτική διαπραγμάτευση, σε εσάς, γιατί είναι συνδεδεμένοι με φορολογικά έσοδα που θα αυξάνουν, από το γεγονός (...) θα μπορούσατε να μείνετε με ένα κλειδωμένο ποσό που έχει να κάνει με τον ΕΝΦΙΑ, δύσκολα, αντιλαμβανόμαστε όλοι, αυξάνεται ένας φόρος ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα με το ποσοστό ιδιοκατοίκησης που έχουμε. Και επίσης είναι δύσκολο να πηγαίνεις συνεχώς, για λόγους ανταγωνιστικότητας του τουριστικού σου προϊόντος, να αυξάνεις το φόρο διαμονής.

Σας καλώ αυτά να τα σταθμίσετε σοβαρά μέσα στα Όργανά σας, να τα συζητήσουμε, και εδώ είμαστε, εγώ σας λέω απλώς μια πρόβλεψη, η οποία αν δικαιωθεί, μπορεί να φέρει πολύ υψηλά τους



ΚΑΠ χωρίς καμία πολιτική διαπραγμάτευση, σαν μια φυσική εξέλιξη της ανάπτυξης, ώστε να παίρνετε ένα δίκαιο μέρος από την ανάπτυξη που φέρνει στον τόπο μια κυβέρνηση που νοιάζεται για τον τόπο και τον πάει μπροστά.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ένα πολύ ξεκάθαρο πράγμα. Είναι μια χρονιά εκλογών το 2023. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε πολλά πράγματα για να σταθεί δίπλα σας. Πιστεύω το αναγνωρίζετε, βλέποντας και από τις τοποθετήσεις που έγιναν πριν, και αυτό που θα ήθελα να έχετε όλοι στο μυαλό σας, ποια είναι πράγματι εκείνη η κυβέρνηση που μπορεί να κάνει πράξη το μότο του Συνεδρίου σας, την ισχυρή Αυτοδιοίκηση για μια καλύτερη Ελλάδα, και στο τέλος να αναρωτηθείτε όχι τι έκανε η κυβέρνηση για εσάς, αλλά τι θα κάνετε εσείς για την κυβέρνηση του τόπου.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον Στέλιο τον Πέτσα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και αρμόδιο Υπουργό για την Αυτοδιοίκηση.

Και πριν ξεκινήσουμε με τους επικεφαλής των παρατάξεων, θα καλέσω για λίγο στο βήμα για ένα μικρό χαιρετισμό, τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Κώστα τον Μπακογιάννη, και μετά τον Κώστα τον Ζέρβα, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

Κώστα, έχεις το λόγο.

Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε, δεν ολοκληρώσαμε. Κώστα, περίμενε λίγο γιατί υπάρχει... είναι το δίλεπτο του παιδιού, μισό λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε λίγο. Κύριε Βορίδη, παρακαλώ καθίστε λίγο, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Τώρα αρχίζουν τα ωραία, τα δύσκολα.

Κώστα, έχεις το λόγο.

**Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:** Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ανταμώσαμε. Είναι μεγάλη νομίζω χαρά για όλους μας να βρισκόμαστε, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, και στα στελέχη της ΚΕΔΕ, που μας έχουν φέρει ως εδώ.

Το 2023, όπως όλοι ακούσαμε, είναι η χρονιά μας, και για

Εθνικές Εκλογές, και για Αυτοδιοικητικές Εκλογές. Αυτό λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία, διότι αυτό είναι το τελευταίο προεκλογικό μας Συνέδριο, να κάνουμε μια ανασκόπηση. Να μιλήσουμε ανοιχτά και ειλικρινά. Γιατί πολλές φορές παγιδευόμαστε στη στιγμή, πολλές φορές παγιδευόμαστε στο σήμερα, πολλές φορές παρασυρόμαστε από την προσπάθειά μας να κρατήσουμε τους Δήμους μας όρθιους, κόντρα στο ρεύμα, και χάνουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε, να συζητήσουμε, και να σχεδιάσουμε το αύριο. Να το πω αλλιώς, πολλές φορές λειτουργούμε σαν πυροσβέστες που σβήνουν φωτιές, και όχι αρκετές φορές σαν αρχιτέκτονες ή σαν μηχανικοί.

Και βεβαίως το δίλημμα είναι ξεκάθαρο, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν χρειαζόμαστε καν να περάσει από εδώ ο σίφουνας Βορίδης και να τα σαρώσει όλα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν είναι ανοιχτά μια σειρά από ερωτήματα. Διότι αν θέλουμε να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η πραγματικότητα είναι ότι στην Ελλάδα επιμένουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε ένα συγκεντρωτικό, ένα αναχρονιστικό μοντέλο. Ένα νέο-οθωμανικό μοντέλο, που θέλει ένα υπερτροφικό, υδροκέφαλο κράτος, και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ένα παρακολούθημα. Ή να το πω αλλιώς, ένα απροστάτευτο τέκνο.

Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή γνωρίζομαστε πολλά χρόνια, αρνούμαστε να είμαστε υπό κηδεμονία. Δεν πάει άλλο. Και δεν πάει άλλο όχι μόνο για εμάς. Δεν πάει άλλο και τους ανθρώπους τους οποίους υπηρετούμε.

Είναι δύο τα ζητήματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ, όσο μπορώ πιο σύντομα. Το ένα είναι το οικονομικό, και το άλλο είναι το θεσμικό.

Ξεκινάω από τον σκληρό πυρήνα, τα οικονομικά, διότι κάθε τόσο προστρέχουμε στο κράτος πατερούλη με το χέρι απλωμένο και λέμε ω μεγάλε Σουλτάνε, μεγάλε Πατισάχ, δώσε σε παρακαλώ και σε εμάς. Και γίνεται ένα αλισβερίσι. Το ίδιο αλισβερίσι το οποίο ζήσαμε και σήμερα στο Συνέδριό μας.

Όμως εμείς τι επιθυμούμε; Βαθμούς ελευθερίας, αυτονομία, ανεξαρτησία. Συγκεκριμένα παραδείγματα, το τέλος παρεπιδημούντων. Θα μπορούσε βεβαίως να περάσει όλο στην Αυτοδιοίκηση και να το καθορίζουμε εμείς.

Δεύτερο συγκεκριμένο παράδειγμα, το city tax. Η Αθήνα σήμερα έχει 650.000 μόνιμους κατοίκους, και εξυπηρετεί 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μέρα. Μα πείτε μου εσείς, πώς βγαίνει αυτή η εξίσωση; Πώς βγαίνουν αυτά τα μαθηματικά; Είναι πολύ απλό. Αποτυχαίνουμε. Αποτυχαίνουμε συστηματικά.

Ή ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος τσαμπατζής σήμερα στην Ελλάδα; Και ο μεγαλύτερος τσαμπατζής στο Δήμο Αθηναίων; Το ίδιο το κράτος. Τα Υπουργεία δεν πληρώνουν ανταποδοτικά. Πληρώνουν φως, πληρώνουν νερό, πληρώνουν τηλέφωνο, αλλά στο Δήμο δεν πληρώνουν ούτε για τα σκουπίδια, ούτε για τον ηλεκτροφωτισμό. Δεν καταβάλουν δημοτικά τέλη.

Και αυτά βεβαίως χωρίς να πάμε ένα βήμα παραπέρα, και να επαναφέρουμε προτάσεις όπως το να έρθει επιτέλους ο ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και χωρίς, θα το περάσω όσο μπορώ πιο γρήγορα γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σταθούν σε αυτό πολλοί συνάδελφοι, να μιλήσουμε για τις νάρκες που έχουμε στο δρόμο μας, όπως το τέλος ταφής, το οποίο για να εξηγούμαστε, ισοδυναμεί στο κατεβάζω το ρολό, κλείνω το λουκέτο και φεύγω.

Αλλά και τα θεσμικά, κυρίες και κύριοι. Γραφειοκρατία. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Όμως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα τον Υπουργό να περιγράφει αυτό το μηχανισμό για τις αρμοδιότητες, για τις 20.000 αρμοδιότητες. Αλλά μέχρι να φτάσουμε ως εκεί, μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τις πενήντα βασικές τις οποίες έχει ήδη προτείνει η ΚΕΔΕ; Ναι, δεν θα έχουμε ανάμεσά μας τον νέο Τρικούπη ή τον νέο Καποδίστρια. Μα δεν το χρειαζόμαστε αυτό, δεν χρειαζόμαστε έναν τόσο μεγάλο

μεταρρυθμιστή. Χρειαζόμαστε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Σε προβλήματα τα οποία είναι άλυτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Φίλες και φίλοι, εγώ ντρέπομαι που η οδός Αθηνάς, όλοι ξέρετε την οδό Αθηνάς, έτσι δεν είναι; Η οδός Αθηνάς που περνάει μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης των Αθηνών, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων. Δεν έχουμε το δικαίωμα ως Δήμος Αθηναίων να ορίσουμε θέσεις στάθμευσης. Αυτό τι σημαίνει; Ότι όταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν πολυσυμπαθεί τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει στη δικιά μου περίπτωση, προφανώς, έρχονται και γράφουν, και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα αυτό αν το σκεφτείτε, είναι βαθιά προσβλητικό για όλους εμάς.

Και για να μη μιλήσω για τις Αποκεντρωμένες, που τις έχουμε καταργήσει δεκάδες, πάμπολλες φορές, ή και για τόσες άλλες μεταρρυθμίσεις για τις οποίες γίνεται συζήτηση αλλά δεν προχωράμε.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια ευκαιρία. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να γυρίσουμε το κράτος ανάποδα. Αλλά αυτό πάνω από όλα ξεκινάει από μια μάχη νοοτροπίας, μια μάχη νοοτροπίας την οποία μπορούμε να την κερδίσουμε, διότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο σε αυτή την αίθουσα. Κάποτε το λέγαμε το κόμμα των Δημάρχων, κάποτε το λέγαμε το κόμμα της Αυτοδιοίκησης. Δεν έχει σημασία ο τίτλος. Σημασία έχει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να στεκόμαστε όρθιοι.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα τον Μπακογιάννη, για την παρέμβασή του.

Καλούμε στο βήμα τον Κώστα τον Ζέρβα, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Και να ετοιμάζονται οι επικεφαλής των παρατάξεων της ΚΕΔΕ.

**Κ. ΖΕΡΒΑΣ:** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, αποχωρούντες και μη, να σας καλησπερίσω και εγώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ΚΕΔΕ και το Δήμο Βόλου για την εξαιρετική φιλοξενία. Αλλά πριν ξεκινήσω τη σύντομη τοποθέτησή μου, θα ήθελα να σηκώσω το γάντι για μια πρόκληση που έγινε από το Προεδρείο.

Λοιπόν, προσκαλώ και προκαλώ την ΚΕΔΕ σε ένα έκτακτο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τους επόμενους μήνες, κάτω από συνθήκες non Covid, και να δούμε τους αριθμούς. Θα χαρώ σε κάθε περίπτωση να είστε εκεί στη Θεσσαλονίκη, χαιρόμαστε κάθε φορά που σας βλέπουμε, όπως χαιρόμαστε κάθε φορά που επισκεπτόμαστε κάθε υπέροχη πόλη της υπέροχης πατρίδας μας.

Λοιπόν, να ξεκινήσω και εγώ λέγοντας ότι περιμένω, μετράω μία-μία τις μέρες μέχρι την επόμενη εκλογή, μέχρι τη λήξη αυτού του απίστευτου συστήματος απλής αναλογικής, όλων αυτών που βιώνω εγώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, υποθέτω οι περισσότεροι από εσάς στους Δήμους σας, με ότι αυτό σημαίνει.

Να ευχαριστήσω προφανώς την κυβέρνηση για τις ρυθμίσεις που πήρε το 2019, έτσι ώστε να έχουν κυβερνησιμότητα οι Δήμοι μας. Απορώ ποιο νοσηρό πνεύμα είχε επιλέξει αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω τι πρεσβεύουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που τότε είχαν σχεδιάσει και υλοποιήσει τον περίφημο Κλεισθένη. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα τρία εξαιρετικά δύσκολα χρόνια, όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά κάτω από τις συνθήκες της πανδημίας, κάτω από τις συνθήκες της ενεργειακής κρίσης, κάτω από τις συνθήκες του κόστους, του υψηλού κόστους κάθε έργου, καλούμαστε να έχουμε αποτέλεσμα. Και επειδή όπως ειπώθηκε, το 2023 είναι μια χρονιά εκλογών, και επειδή πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι, επειδή πρέπει να έχουμε το έργο σε πολίτες, που ξέρετε, είναι πολύ δύσπιστοι στα λόγια, είναι πολύ δύσπιστοι στα πλάνα, είναι πολύ δύσπιστοι στους αριθμούς, και θέλουν να βλέπουν συγκεκριμένα έργα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τρέξουμε.

Άλλωστε έχουμε συγκεκριμένους μήνες, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε Στέλιο, μέσα στους οποίους μπορούμε και να δημοπρατήσουμε. Γιατί ακούστηκαν για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το Αντώνης Τρίτσης, για το προγραμματισμό ΕΣΠΑ 2021-'27, δεν ξέρω, δεν είναι εδώ και ο Κώστας ο Αγοραστός, εδώ είναι, Κώστα μου, περιμένουμε τις προσκλήσεις για το ΕΣΠΑ. Έχουμε ήδη κλείσει το 2022 και τώρα κάναμε τις πρώτες... τα πρώτα αιτήματά μας, τα πρώτα calls, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε και να αξιοποιήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, ειπώθηκε προηγουμένως, έχει ένα κομμάτι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Εμείς στο Δήμο Θεσσαλονίκης είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε πραγματικά την έγκριση, πάμε από Σεπτέμβριο σε Οκτώβριο, από Οκτώβριο σε Νοέμβριο, έτσι ώστε να έχουμε αποτέλεσμα, φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσάς.

Από εκεί και μετά, ξέρετε όλοι διεκδικούμε αυτούς τους πόρους, αναφέρθηκε προηγουμένως και ο Κώστας ο Μπακογιάννης. Προφανώς είναι πόροι οι οποίοι πρέπει είναι σταθεροί, πρέπει να ξεφύγουν από αυτό το αλισβερίσι, από αυτό το απλωμένο χέρι, όπως είπες προηγουμένως, Κώστα, και να έχουμε από πριν εικόνα αυτών που θα εισπράξουμε, πόσο μάλλον όταν μπαίνουμε σε ένα μοντέλο όπως είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου αυτή η εισπρακτικότητα μπορεί να δείξει, να καταλήξει σε μια πλήρη βιωσιμότητα ενός Δήμου.

Από την άλλη πλευρά προσωπικό. Ειπώθηκαν πολλά. Λοιπόν, δεν ξέρω για την κινητικότητα πώς βγήκαν κάποιοι αριθμοί, ειπώθηκαν από τον Υπουργό προηγουμένως. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης έχουν αποχωρήσει γύρω στα 150 στελέχη πρώτης γραμμής. Δεν πήγαν σε Δήμους, πήγαν προφανώς εκεί που θα έχουν υψηλότερη μισθολογική προοπτική. Σε τελωνεία, σε υπουργεία, σε θέσεις πραγματικά που θα μπορούν να έχουν μια καλύτερη εξέλιξη, και προφανώς δεν τους κακίζω. Αλλά πώς μπορεί

να αμυνθεί ένας Δήμος; Πώς μπορεί να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, πόσο μάλλον όταν έχουμε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όταν έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, που πραγματικά τα ικανά στελέχη, τα έμπειρα πλέον στελέχη, θα πρέπει να είναι εκεί για να λειτουργήσουν.

Άρα θα πρέπει να δούμε αυτό το μοντέλο της κινητικότητας, ότι πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα για τους ίδιους τους Δήμους.

Από εκεί και μετά, πάμε σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης κατανομής των ΚΑΠ. Χαίρομαι πολύ για αυτή τη συζήτηση που γίνεται, για αυτή τη διαβούλευση που γίνεται. Θα συμμετέχουμε και εμείς, και πραγματικά είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε όχι μόνο βιώσιμη κατανομή, αλλά πραγματικά να εξασφαλίσουμε και την ειδική μέριμνα για αυτούς τους Δήμους. Ξέρετε, μιλάει μπροστά σας ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αλλά υπάρχουν και οι μικροί Δήμοι, υπάρχουν οι ορεινοί Δήμοι, υπάρχουν οι νησιώτικοι Δήμοι. Αν θέλετε εκεί που η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει πιο δυνατά, χτυπάει πραγματικά με μεγαλύτερη αγωνία, και πραγματικά νομίζω ότι όλοι οι αυτοδιοικητικοί πρέπει ακριβώς αυτό, να προασπίσουμε αυτά τα ουσιαστικά εθνικά συμφέροντα, τα οποία είναι εκεί πέρα και τα οποία τα υπερασπίζεστε εσείς, οι Δήμαρχοι αυτών των Δήμων. Είμαστε κοντά σας, και αν χρειαστεί να χάσει η Θεσσαλονίκη κάτι, πιστέψτε με, αν πρόκειται για ένα μεθοριακό Δήμο της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θράκης, του Αιγαίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και εγώ προσωπικά θα συναινέσουμε σε αυτό με όλη μας την ψυχή.

Από εκεί και μετά, να αναφερθώ σε κάποια πράγματα, για να μη σφετεριστώ το χρόνο, αγαπητοί φίλοι του Προεδρείου. Ειπώθηκε προηγουμένως για τα δάνεια των ΟΤΑ, αγαπητέ Στέλιο. Είπες από το 50% είμαστε στο 75%, άντε να πιάσουμε το 100%. Πέρσι εφαρμόστηκε, τα δάνεια στα οποία αναφέρθηκε και ο Δημήτρης ο Παπαστεργίου, για την... από το Παρακαταθηκών και Δανείων, έτσι ώστε να μην εμφανιστούν τα ενδεκατημόρια στους

προϋπολογισμούς μας, και να μπορέσουμε να κλείσουμε προϋπολογισμούς. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε σε θέση να κλείσετε προϋπολογισμούς. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες να γίνει.

Παράλληλα (...) κάτι το οποίο έχω πει και πέρσι, είναι αυτή η ΚΥΑ η οποία αφορά τον τρόπο κατάρτισης των προϋπολογισμών. Γιατί να μην πάμε στα έσοδα, στον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων σαν μοντέλο στο 2019; Και να έχουμε αυτό τον Προκρούστη του 2021, '22, χρονιών που πραγματικά ήταν τραγικές στο επίπεδο των εσόδων.

Ειπώθηκε προηγουμένως για το τέλος ταφής απορριμμάτων. Δεν ξέρω τι ισχύει για εσάς. Εγώ από κάπου πρέπει να βρω 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα έχω. Δεν ξέρω ποιος θυμήθηκε το 2011, ποιος θυμήθηκε αυτό το φόρο, και δεν ξέρω κάτω από αυτές τις συνθήκες, με τα τέλη εκεί που βρίσκονται, δεν ξέρω, κάποιοι θέλουν να αυξήσουν τα τέλη, τα ανταποδοτικά τέλη απέναντι στους πολίτες; Εμείς τα μειώσαμε τα τέλη προσπαθώντας να βοηθήσουμε τη δύσκολη επιχειρηματικότητα, τη δύσκολη αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Αυτό πρέπει να έχουμε... για αυτό το θέμα πρέπει να έχουμε μια απάντηση αύριο. Αύριο που καταθέτουμε τους προϋπολογισμούς μας, αύριο που πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτούς τους πόρους.

Ρήτρα αναπροσαρμογής ηλεκτρικής ενέργειας. Ακούμε για κάποιες έξτρα ΚΑΠ, αλλά δεν έχουμε ακριβώς αυτές τις βοήθειες, αυτές τις ρυθμίσεις που έχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Είχαμε πει για... ακούσαμε για έξτρα ΚΑΠ. Ξέρετε, στη σχολική στέγη, στη Σχολική Επιτροπή στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από τα 2,5 εκατομμύρια της επιχορήγησης του 2022, τα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες αφορούν φυσικό αέριο. Στα 218 σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα 215 έχουν φυσικό αέριο. Όπως καταλαβαίνετε, κάπου πρέπει να βρεθεί μια λύση.

Από την άλλη πλευρά, είχα πει αν θυμάστε στη συνάντησή



μας στη Βούλα, για το κόστος των αναθεωρήσεων. Φαντάζομαι σας έρχεται και εσάς ο λογαριασμός. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στα έργα τα οποία εκτελούμε, ήδη καταβάλλεται το κόστος αναθεωρήσεων, το οποίο υπολογίζεται για 30 με 40%. Από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα; Και εκεί είναι που χρειάζεται η έκτακτη χρηματοδότηση, η ΣΑΤΑ, έτσι ώστε τα έργα τα οποία είναι τόσο σημαντικά, να έχουν τη δυνατότητα αναθεώρησης, να έχουν τη δυνατότητα συνέχισης, γιατί φαντάζομαι ότι και όλοι εσείς έχετε μπροστά σας έργα τα οποία δεν μπορούν να συνεχιστούν, εργολάβοι οι οποίοι δεν θέλουν να αναλάβουν, ή μια απίστευτη δυσκολία σε μια χρονιά εκλογών, σε μια προεκλογική περίοδο, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτά τα έργα τα οποία έχουμε ξεκινήσει.

Όλα αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, και για να μη σας κουράσω άλλο, μαζί με πολλά άλλα θέματα τα οποία αφορούν την πόλη μας, εγώ θα ήθελα να βάλω, κύριε Πρόεδρε, και ένα άλλο θέμα, το θέμα της ρύθμισης της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ξέρετε, οι πόλεις μας κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ σημαντικός ο τουρισμός, χαιρόμαστε για αυτή την άνοδο, αλλά από την άλλη πλευρά θέλουμε πόλεις και για τους κατοίκους, αλλά και για τους τουρίστες. Θέλουμε σαφέστατα καλύτερη ποιότητα ζωής για τους δημότες, αξιοπρεπή ενοίκια, και θέλουμε πραγματικά έσοδα για την τοπική κοινωνία, και ότι συμβαίνει, και ότι μπορεί να ρυθμιστεί από τη λειτουργία τόσο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όσο και των ξενοδοχείων, με το city tax, όπως ειπώθηκε από πολλούς, και το οποίο προσωπικά και το προσυπογράφω.

Τελικά λοιπόν οι πόλεις μας δεν πρέπει, και αυτό είναι μια πολιτική την οποία πρέπει να τη δουλέψουμε πολύ σωστά, να την προετοιμάσουμε, δεν θα γίνουν πάρκα αναψυχής, και πραγματικά σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, παρότι επαναλαμβάνω, βοηθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να έχουμε αύξηση του τουρισμού και των εσόδων από αυτή την κατηγορία, αυτή την πηγή.

Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα από αυτό το Συνέδριο να φύγουμε πραγματικά ενωμένοι, να υπερβούμε ακριβώς όλες αυτές τις δυσκολίες, και να στείλουμε ένα ισχυρό, ουσιαστικό μήνυμα, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλοι εμείς, Α' και Β' Βαθμού, έχει όλα τα εχέγγυα... εμείς όχι μόνο είμαστε αυτοί κοντά στην καθημερινότητα του πολίτη, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που θα συμβάλλουμε καθοριστικά στο μετασχηματισμό του κράτους και της πατρίδας μας.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Ζέρβα για την παρέμβασή του.

Και ήρθε η ώρα των επικεφαλής των... μάλλον και εκπροσώπων, των αυτοδιοικητικών παρατάξεων της ΚΕΔΕ, με πρώτο τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου, όλοι τον ξέρετε. Α' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, εκπρόσωπος της παράταξης ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΗΜΟΙ, και να ετοιμάζεται ο Γιάννης ο Λυμπέρης.

**Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ:** Πραγματοποιείται σήμερα το δεύτερο και τελευταίο ετήσιο τακτικό συνέδριό μας, της δημοτικής περιόδου 2019-2023, ύστερα από μία διετή υγειονομική κρίση, την οποία δεν ξεπεράσαμε αλλά και εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Βρισκόμαστε σε μία συγκυρία, που ο απαιτούμενος πολιτικός χρόνος για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις δεν υπάρχει, τελειώνει, αφού το πρώτο εξάμηνο του 2023 θα γίνουν δύο φορές βουλευτικές εκλογές και το α' δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου του 2023 θα γίνουν Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές.

Κληθήκαμε, στην τρέχουσα δημοτική περίοδο, μετά τις εκλογές, να λειτουργήσουμε κάτω από ένα απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο του λεγομένου Κλεισθένη, το οποίο σκοπίμως και εν γνώσει της ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ένα εκλογικό σύστημα το οποίο βαφτίσθηκε απλή αναλογική, ενώ δεν

ήταν, που οδήγησε σε μη ύπαρξη πλειοψηφίας της παράταξης που εξέλεξε τον δήμαρχο, σε 231 δήμους από τους 332 της χώρας. Ένα σύστημα που θα οδηγούσε σε λειτουργική παράλυση των δήμων, αν δεν γινόταν οι αναγκαίες αλλαγές που έγιναν. Τέτοια και τόση ήταν η αντιπάθεια, η περιφρόνηση και η έλλειψη, θεσμικά, σεβασμού προς την αυτοδιοίκηση, που πέρα από τους δημόσιους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του πρώην πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη, στην συγκροτηθείσα από τον πρώην Πρωθυπουργό το 2016 «Επιτροπή Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση» δεν κλήθηκε να συμμετέχει η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.

Κι επειδή, ως αυτοδιοικητικοί παλαιοί, γνωρίσαμε όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών, η συσσωρευμένη βιωματική εμπειρία μας διδάσκει, ότι πλην ορισμένων (λίγων) εξαιρέσεων, το κεντρικό κράτος, όπως αυτό εκφράζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, δεν κάνει πράξη τις θεσπισμένες για την αυτοδιοίκηση Συνταγματικές επιταγές. Οι Βουλευτές, οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι είμαστε οι μόνοι που εκλεγόμαστε με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες. Κατά συνέπεια πρέπει να ισχύουν για μας, ως προς την καταστατική μας θέση, αν όχι ίδιες με τους βουλευτές, ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις. Κι εξηγούμαι αμέσως. Ενώ για όλους τους πολίτες ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, για τους αιρετούς στην αυτοδιοίκηση ισχύει, άκουσον-άκουσον, το τεκμήριο της ενοχής ακόμη και για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κι αφορούν την υπηρεσία τους.

Κατά το περιβόητο άρθρο 236<sup>A</sup> που Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) ο αιρετός τίθεται σε αργία και στην περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής του για κακούργημα, δηλαδή χωρίς έστω και μία πρωτόδικη δικαστική απόφαση. Η διάταξη αυτή είναι απαράδεκτη, οδηγεί σε πολιτική ομηρία και πρέπει να αλλάξει.

Δυστυχώς την διατηρούν όλες οι κυβερνήσεις, λόγω της «αγάπης» τους (η λέξη αγάπη εντός εισαγωγικών) για εμάς τους αιρετούς. Και σε αυτό και σε μία σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν την καταστατική μας θέση (ασφαλιστικά και αντιμισθία αιρετών, αποζημιώσεις συνεδριάσεων, συνταξιοδοτικά κλπ.) καμία απολύτως πρόοδος δεν σημειώθηκε.

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης δηλαδή των μνημονίων αλλά και της νυν οικονομικής κρίσης και την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού και της υγειονομικής κρίσης που διανύσαμε και διανύουμε, αποδείξαμε ότι και θέλουμε και μπορούμε. Καταβάλαμε αποτελεσματικές προσπάθειες και στηρίξαμε τους πολίτες με τις κοινωνικοπρονοιακές δομές μας. Φυσικά η πανδημία είναι ακόμα εδώ κι εμείς όμως είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Αποδείξαμε ότι είμαστε φορείς σταθερότητας και αποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα όμως η επόμενη μέρα για το μέλλον της αυτοδιοίκησης έχει ξημερώσει ήδη. Είναι λοιπόν η ώρα και στη χώρα μας να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Το βήμα της Αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι μπορούν να μετατραπούν σε ατμομηχανές ανάπτυξης για την πατρίδα μας την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε ισχυρή πολιτική βούληση γι' αυτό.

Στον τομέα των στρατηγικών επιλογών διοικητικής μεταρρύθμισης που συμφωνήθηκαν στο Κοινό Συνέδριο ΕΝΠΕ–ΚΕΔΕ (18–19.04.2018) ως οι βασικές κατευθύνσεις της αναγκαίας διοικητικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας δεν σημειώθηκε πρόοδος. Υπήρξε στασιμότητα και η τρέχουσα δημοτική περίοδος τελειώνει. Τί προτείνουμε;

1. Την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ένα νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας, με την εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και υπό την οπτική του

αποτελεσματικού σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.

2. Φορολογική αποκέντρωση με ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας και της οικονομικής αυτοτέλειας. Διεύρυνση της συμμετοχής των Δήμων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

3. Διοικητική μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, στην αντίστοιχη Περιφέρεια ή στον αντίστοιχο Δήμο, είτε οι αρμοδιότητές τους αφορούν «τοπική υπόθεση», είτε αφορούν «αποστολή του κράτους» (οπότε θα ασκούνται από την Αυτοδιοίκηση κατ' εκχώρηση εξουσίας από την Κεντρική Διοίκηση). Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να γίνει ταυτόχρονη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων.

4. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του προγραμματισμού και ενίσχυση της συμμετοχής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων.

5. Θεσμοθέτηση συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνησης στον α' βαθμό (δήμοι) στις μητροπολιτικές περιφέρειες και τις μεγάλες πόλεις και ειδικές μορφές διοίκησης στις νησιωτικές Περιφέρειες και τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

6. Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Δήμων και των νομικών προσώπων τους. Η πρόσληψη προσωπικού σε όλους τους δήμους και ιδιαίτερα στους μικρούς, για να μπορέσουν κι αυτοί να μετέχουν στο αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι με ισόχρονο βηματισμό.

7. Κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης.

8. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών προσωπικού των Δήμων και της διοίκησης (management) του ανθρώπινου δυναμικού τους.

9. Εκσυγχρονισμός της καταστατικής θέσης των αιρετών των Δήμων.

10. Διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων διαπεριφερειακής, διαδημοτικής και διαβαθμικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας πολυχωρικής συνεργασίας.

Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πολιτών είναι υψηλές. Εάν η χώρα επιθυμεί να διατηρήσει και να βελτιώσει το επίπεδο ζωής της, πρέπει να αλλάξει οργάνωση. Ένα τόσο συγκεντρωτικό Κράτος, όπως το Ελληνικό, είναι προφανές ότι αποτελεί τροχοπέδη σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία.

Και στον τομέα αυτόν δυστυχώς δεν σημειώθηκε πρόοδος γιατί δεν υπήρξε ούτε βλέπουμε να υπάρχει άμεση ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική βούληση με πρακτικά αποτελέσματα.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω της λεγόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής, με τα μνημόνια έχει υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις από οποιονδήποτε άλλο φορέα της Γενικής Κυβέρνησης

Οι μειώσεις των κρατικών επιχορηγήσεων (ΚΑΠ) προς τους Δήμους από το 2009 μέχρι σήμερα υπερέβησαν το 60%.

- Ειδικά η ΣΑΤΑ από το 2009 μέχρι σήμερα περιορίστηκε δραματικά με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην υλοποιούνται τοπικές επενδύσεις αλλά να υπάρχει άμεσος κίνδυνος απαξίωσης αναπτυξιακών, κοινωνικών και πολεοδομικών υποδομών.
- Σημαντικοί πόροι των Δήμων έχουν μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στην Κεντρική Κυβέρνηση (φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή, τέλη παραχωρησιούχων Δημοσίου κλπ).
- Δεν αποδίδονται στους Δήμους, παρά τις αντίθετες αποφάσεις του ΣτΕ, τα έσοδα που τους αναλογούν από το «Πράσινο Ταμείο», με τα οποία έπρεπε να χρηματοδοτούνται έργα αποκατάστασης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Διαχρονικά, η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρξε στο στόχαστρο των

λεγόμενων σταθεροποιητικών πολιτικών. Ακόμα και τότε που δεν χρειαζόταν. Παρά το ότι η θεσμοθέτηση των ΚΑΠ κατοχύρωσε νομοθετικά τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ από συγκεκριμένα φορολογικά έσοδα, οι κεντρικές κυβερνήσεις σε πολύ λίγες περιπτώσεις εφάρμοσαν το Νόμο.

Ο διάλογος για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σύντομα, όπως έγινε με τα μέχρι το 2008 παρακρατηθέντα.

Ζητάμε-προτείνουμε: την κάλυψη του συνόλου του ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού, την εφαρμογή του άρθρου 259 του Καλλικράτη και την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων μας. Δεν γίνεται να πρέπει να μας αποδοθούν 6 δις. ευρώ και να μας δίδονται 1,7 δις. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, με το άρθρο 89 του νομοσχεδίου για την δημοτική αστυνομία, παγώνει η εφαρμογή του νόμου για απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων μας. Ζητάμε την διακριτή και άμεση συμμετοχή μας στο ΠΔΕ, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο ΕΣΠΑ.

Για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων είναι υπόθεση των δήμων και όχι του Κράτους και των Περιφερειών. Το κράτος σε συνεργασία με τους δήμους θέτει το θεσμικό πλαίσιο μόνον. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Το κράτος έχει την πρωτοβουλία άρα και την ευθύνη για την μη επίτευξη των στόχων αλλά οι δήμοι καλούνται να πληρώσουν το απαράδεκτο τέλος ταφής, που έχει τιμωρητικό κι άδικο χαρακτήρα.

Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, φυσικά έγιναν θετικά βήματα σημειακού χαρακτήρα στα οποία αναφέρθηκαν προηγούμενοι ομιλητές. Όμως σε αυτό που λέμε μεγάλη εικόνα της διοίκησης του κράτους μας και της αυτοδιοίκησης, δηλαδή την διοικητική μεταρρύθμιση του συνόλου του διοικητικού μας συστήματος, δεν σημειώθηκε πρόοδος.

Καλούμε κυρίως την κυβέρνηση, όπως κάνουμε διαχρονικά με

όλες τις κυβερνήσεις αλλά και το σύνολο των κομμάτων στη Βουλή να στηρίξουν την αυτοδιοίκηση, με βάση τις θέσεις όλων των συνεδρίων μας, προκειμένου, αντί να αποκλίνουμε, να συγκλίνουμε με την Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση. Να δούνε την αυτοδιοίκηση με σεβασμό ως ένα συνάλληλο θεσμό κι όχι ως αντίπαλο. Για το καλό των πολιτών των τοπικών κοινωνιών και την πρόοδο της χώρας. Εμείς, ως αυτοδιοίκηση, δεν θα πάψουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε σταθερά και οραματικά τη θέση που θέλουμε και που πρέπει στην Ελληνική Αυτοδιοίκηση.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον Λάζαρο, στέλεχος της Αυτοδιοίκησης χρόνια, Δήμαρχος πολλές τετραετίες, νομικός. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε καταρχήν για την... όλη σου την προσφορά στην Αυτοδιοίκηση.

Και καλούμε στο βήμα τον Γιάννη τον Λυμπέρη, έναν γιατρό, από τη Βόρεια Ελλάδα πάμε στην Πελοπόννησο τώρα, Δήμαρχο Ήλιδας και επικεφαλής της παράταξης ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.

Γιάννη, έχεις το λόγο.

**Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ:** Ευχαριστώ, Γραμματέα.

Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μείναμε εμείς που περιμέναμε. Στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Υπουργέ, να γίνονται οι πρώτες ομιλίες, και μετά την κόπωση των ωρών, η αίθουσα να αδειάζει σχεδόν. Ας έχει όμως.

Κύριε Υπουργέ, έχετε δίκιο όταν είπατε για τον εκλογικό νόμο και την αλλαγή του, σε ότι αφορά τη διευκόλυνση για την κυβερνησιμότητα των Δήμων, διότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αποφάσεις, άρα αποτελεσματικότητα στα Συμβούλιά μας.

Όμως, κύριε Υπουργέ, αυτά είναι λύσεις σε παρενέργειες τις οποίες δημιουργεί το σύστημα το ελληνικό, για το πώς και πού έχει τοποθετήσει η εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για το πώς αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση για την Αυτοδιοίκηση, σχεδόν πάντα χωρίς την Αυτοδιοίκηση.



Εκτός βέβαια από κάποιες εξαιρέσεις φωτεινές που έχουν επισημανθεί, και αφορούσαν μια-δυο χαρακτηριστικές, πραγματικές μεταρρυθμίσεις του κράτους, που έγιναν και για το κράτος και για την Αυτοδιοίκηση, και μιλώ για το σχέδιο Καποδίστριας, και το σχέδιο Καλλικράτης.

Έτσι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δει δη χρημάτων είναι η ρήση, η οποία ισχύει κάποιες χιλιετίες από αυτούς που κατοικούσαν αυτόν τον τόπο, και άνευ τούτων ουδέν.

Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν και εμείς σήμερα, άλλοι με πολλές, άλλοι με λιγότερες, και ουαί αλίμονο σε κάποιους με πρώτη θητεία.

Μην μεμψιμοιρούμε, είπε ο αγαπητός Πρόεδρος, ο κύριος Παπαστεργίου, μην αρχίσουμε πάλι τα παράπονα και το γνωστό τροπάρι, να διαμαρτυρόμαστε, να κλαίμε για τη μοίρα μας, και να κλαίμε για τον πόνο μας.

Έτσι πιστεύω και εγώ. Μετά τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πέρσι, που επισημάναμε αυτά, που αποφασίσαμε πως θα κινητοποιηθούμε για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει ως αξιοπρεπείς θεσμικοί εκπρόσωποι μιας ευρωπαϊκής χώρας, ας το κάνουμε σήμερα, δεν το κάναμε ένα χρόνο. Ας έπονται εκλογές. Γιατί να είστε σίγουροι ότι όσοι πάμε, όσοι πάτε σε εκείνες τις εκλογές και βρεθείτε εξίσου στη δεινή αυτή θέση, θα ταλαιπωρηθείτε, θα ταλαιπωρηθούμε. Θα ταλαιπωρηθούμε προσπαθώντας να λύσουμε γρίφους που δεν λύνονται, θα ταλαιπωρηθούμε να βρούμε χρήματα που δεν υπάρχουν, και ας είπε κάποιος Πρωθυπουργός μας πριν από καιρό ότι υπάρχουν. Μπορεί να το εννοούσε αλλιώς ότι υπάρχουν. Πάντως για εμάς χρήματα δεν υπάρχουν.

Και σας λέω σημερινά πράγματα απλά. Τον καινούργιο προϋπολογισμό που κατατίθεται. Ο καινούργιος προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση στην ανάπτυξη, (...) αύξηση στις τιμές καταναλωτή, προβλέπει μείωση της ανεργίας, δηλαδή προβλέπει αριθμούς οι οποίοι ευημερούν. Εμείς, οι άνθρωποι που υπηρετούμε, νομίζετε πως ευημερούμε με αυτά τα οποία ακούσαμε;

Ή περιμένετε ότι θα ευτυχήσουμε και δεν θα δυστυχήσουμε;

Άρα λοιπόν, όπως ξεκίνησα, στο ίδιο έργο θεατές. Πώς αλλάζει αυτό; Αυτό δεν αλλάζει αν ο συμπαθής μας, Υπουργέ μου, κύριος Πέτσας, μας πει θα πάρετε και έξι εκατομμύρια για τις καθαρίστριες. Αυτό αλλάζει αν από την αρχή ξέρουμε τι είναι οι σχολικές καθαρίστριες, ξέρουμε ποιοι θα υπηρετήσουν αυτό, και όχι εμείς ως ενδιάμεσοι του Υπουργείου Παιδείας, να πάμε να κάνουμε τη λάντζα στο θέμα των καθαριστριών. Να ξέρουμε πόσα θα έχουμε για τα σχολεία, να έχουμε χαρτογραφήσει τις ανάγκες των σχολείων μας, να έχουμε κάνει τους προϋπολογισμούς μας αναλόγως, να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τις ευθύνες μας αυτές όπως πρέπει και όπως επιτάσσει η συνταγματική επιταγή. Διότι αυτό το Σύνταγμα το έχουμε κάνει με τον έγκριτο Υπουργό μας, το νομικό, κατά το δοκούν. Το παγώνουμε, το ξανά παγώνουμε, σε ότι αφορά την κατανομή των πόρων στους Δήμους, και στο τέλος βγαίνουμε κατεψυγμένοι σε κάθε περίοδο και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα αποψυχθούμε με αυτή τη διαδικασία.

Δεν θα τα αναφέρω, εκτός και αν εσείς τα έχετε λυμένα, οι παραλιακοί Δήμοι για τους ναυαγοσώστες, οι ορεινοί Δήμοι για τα ποιμνιοστάσιά τους και τους άπειρους αγροτικούς, κτηνοτροφικούς δρόμους, που έχουν να συντηρήσουν, οι νησιωτικοί Δήμοι με τα τεράστια προβλήματα και με το κάθε φορά επίκαιρο εθνικό θέμα της παραμεθορίου μας, και όλη γενικώς η ελληνική ύπαιθρος, η οποία ζει την αστυφιλία, την πρωτόγνωρη αστυφιλία αυτής της χώρας, και προσπαθούμε να λύσουμε τον αρχέγονο γρίφο, πώς αμβλυνθεί η αντίθεση αστικού κέντρου και υπαίθρου. Δεν λύνεται πάντως με τις πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται και με την τιμή που περιποιεί η εξουσία που νομοθετεί στην Αυτοδιοίκηση κάθε φορά.

Αν αυτό το κράτος, η έκφρασή του η κυβερνητική, είχε εκτιμήσει και αποτιμήσει θετική τη συμβολή της Αυτοδιοίκησης, και Α' και Β' Βαθμού, αλλά μιλάμε για του Α', δεν θα είχε βρεθεί τρόπος να ενταχθούμε και να συμμετάσχουμε στον προγραμματισμό των

ευρωπαϊκών προγραμμάτων; Κάναμε μια Επιτροπή τώρα πολύ όψιμα και πανηγυρίσαμε, Υπουργέ, ότι θα έχουμε μια Επιτροπή, ένα εκπρόσωπο και εμείς, να είμαστε εκεί όταν θα συζητείται, όχι για να έχουμε ρόλο αποφασιστικό ή για να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτού του είδους την ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, την οποία καλά είπατε προηγουμένως και τονίσατε, ότι εσείς στοχεύετε στην ανάπτυξη, στοχεύετε στο επιστημονικό δυναμικό, στοχεύετε σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ανάπτυξη.

Όχι μόνο δεν συμμετέχουμε σε αυτά τα προγράμματα, όχι μόνο το ΠΕΠ είναι ετεροκαθορισμένο, έξω από κάθε ευρωπαϊκό κεκτημένο και από κάθε ευρωπαϊκή παραδοχή, να μη συμμετέχει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή και οι τοπικές κοινωνίες, στην κατανομή των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων. Να είμαστε εκτός, ακόμα και από αυτό.

Άσε που σήμερα, Υπουργοί μου, το μεγάλο θέμα αυτού του ΠΕΠ που πήραμε, με τον τρόπο που το παίρνουμε έτσι ως επαίτες, ως θεσμικοί εκπρόσωποι εκλεγμένοι από καθολική ψηφοφορία των κοινωνιών της ελληνικής χώρας, των Ελλήνων πολιτών, πηγαίνουμε στα Υπουργεία για να υποβάλλουμε το αίτημά μας, είτε ηλεκτρονικά σήμερα γιατί είχαμε Covid, είτε με τα έγγραφά μας, είτε πολύ χειρότερα, με προσβολή της προσωπικότητάς μας, της αξιοπρέπειάς μας, του είναι μας, με μεσολαβητές. Τον Βουλευτή μας τον τοπικό που θα μας κλείσει το ραντεβού, ή όλα τα άλλα τα οποία τα γνωρίζετε. Δεν κομίζω γλαύκα εις Αθήνας.

Πρέπει να σταματήσουν, αγαπητοί συνάδελφοι, όλα αυτά. Δεν μπορούν να συνεχίσουν όλα αυτά. Και βέβαια μην είμαστε κριτές και επικριτές της εκάστοτε εξουσίας και των εκπροσώπων που ο λαός βγάζει για την κεντρική κυβέρνηση και την Πολιτεία με την έκφρασή της. Να κάνουμε και την αυτοκριτική μας και εμείς. Πρέπει να χτυπηθεί η πελατειακή λογική και η πελατειακή σχέση. Αυτά που και εμείς οι Δήμαρχοι τα γνωρίζουμε, και εν πολλοίς έχουμε συμμετάσχει σε διάφορα, γιατί δεν μπορεί να είμαστε και πολλοί οι

αντισυμβατικοί Δήμαρχοι εδώ πέρα μέσα, πρέπει να παλέψουμε και να τα χτυπήσουμε. Δεν είναι οι Δήμαρχοι η κοινωνία των αγγέλων και οι κεντρικοί εκπρόσωποι εκείνοι οι οποίοι είναι οι διάβολοι οι οποίοι θέλουν να τη διαλύσουν την κοινωνία των αγγέλων. Όλοι έχουμε τα τρωτά μας. Όμως (...) και εμείς είμαστε οι αυτοφωράκες. Πού είναι ο Παπαστεργίου; Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τι είναι οι αυτοφωράκες; Ξέρετε, οι αυτοφωράκες είναι εκείνοι που παίρνουν οι επιχειρηματίες για να μην τους πάρει αυτόφωρο στην παράβασή τους, είτε για ηχορύπανση, είτε για οτιδήποτε ο αστυνομικός, και πάμε και εμείς στα αυτόφωρα, στα εδώλια, από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, από έτος σε έτος, και εκεί, συνεχίζουμε μαζοχιστικά εμείς να θέλουμε να πηγαίνουμε στα εδώλια. Μου είχε πει μια εισαγγελέας κάποτε, μη φοβάσαι, Δήμαρχε... Της είπα, κυρία εισαγγελέα, στο τέλος θα πάω και μέσα; Αυτός μου κάνει αγωγή γιατί δεν έκλεισα το μαγαζί που έκανε παράβαση, ο διπλανός μαγαζάτορας. Ο άλλος κάνει αγωγή γιατί τον έκλεισα. Στο τέλος λέω, τι να κάνω; Θα πάω φυλακή. Μου λέει, Δήμαρχε, άμα δεν κάνεις αυτό, δεν θα πας φυλακή.

Τη συνάντησα αυτή την εισαγγελέα συνταξιούχο πριν λίγο καιρό στην Αθήνα. Της λέω μου είχατε πει αυτό και το θυμάμαι. Μην είσαι σίγουρος, μου λέει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που σου είπα τότε απολύτως. Άρα λοιπόν, θα πάμε και φυλακή, κύριε Υπουργέ, στο τέλος; Επειδή θέλουμε να υπηρετήσουμε τον τόπο μας; Επειδή έχουμε εξαρτηθεί από τα έργα, ή τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε, για να υπηρετούμε τους πολίτες μας;

Φροντίστε σας παρακαλώ πολύ να κάνετε, εκτός από την ειδική δικαιοδοσία, και το αυτονόητο, για εμάς τους γιατρούς, τους απλούς, εκτός (...) πολίτες. Δεν μπορούμε να τιθέμεθα σε αργία χωρίς να έχει υπάρξει μια ετυμηγορία. Νομοθετήστε να γίνεται άμεσα. Να γίνεται άμεσα, πριν τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος. Νομοθετήστε να υπάρξει ειδική μεταχείριση. Δεν υπάρχει, δεν αντέχεται αυτό, με το ότι κάποιος εισαγγελέας, σε όποιο μέρος της

υπαίθρου κατεβεί να κάνει το αγροτικό του, σου λέει δεν πας Δήμαρχε; Πήγαινε. Ναι, αλλά αφού θα πας όμως τίθεσαι και σε αργία. Δεν πειράζει, θα αθωωθείς μετά, στο Εφετείο. Πότε; Σε ένα χρόνο; Μετά το τέλος της θητείας; Δεν είναι δίκαια αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αντίληψη δημοκρατική αυτή και ισονομία και απόδοση δικαιοσύνης. Έτσι πιστεύω. Εσείς, έχουμε μιλήσει λίγο, έχετε επιχειρήματα, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό.

Για το προσωπικό τα είπατε. Το προσωπικό είναι ελλιπέστατο, και ειδικά σε κάποιους μεσαίους, δεν μιλάμε για μικρούς Δήμους, οι μικροί Δήμοι κλαίνε. Δεν έχουν μαντήλι να σκουπίζουν τα δάκρυά τους.

Δεν μπορεί, Υπουργέ μου, να γίνει ανάπτυξη, δεν μπορούν να αναπτυχθούν, να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης. Δεν μπορούν να δημιουργηθούν Γραφεία Πολιτικής Προστασίας εν μέσω της κλιματικής κρίσης. Μπορείτε; Δεν ξέρω, εσείς οι λίγοι που είστε εδώ συνάδελφοι, τα έχετε δημιουργήσει αυτά; Μπορείτε; Τα έχετε κάνει; Εγώ δεν μπορώ. Παρότι κάνω μεγάλες προσπάθειες, παρότι έχω προσπαθήσει, παρότι είμαι πολλά χρόνια, είκοσι και πλέον χρόνια, δεν μπορώ υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτή τη στελέχωση να ανταποκριθώ σε αυτά. Όμως θέλω, τις θέλω αυτές τις αρμοδιότητες, θέλω να δοθούν αυτές οι αρμοδιότητες, με τους πόρους τους αντίστοιχους όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, γιατί έτσι πιστεύω ότι η χώρα μπορεί να πάει μπροστά. Γιατί έτσι πιστεύω ότι μπορούν να χτυπηθούν και να αντιμετωπιστούν μεγάλα, σοβαρά και καίρια προβλήματα. Είπα πριν για την αστυφιλία. Το δημογραφικό και η γήρανση του πληθυσμού, είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο είναι μπροστά μας. Και βέβαια πώς να μην είναι και να μη δημιουργούνται αυτά, όταν σήμερα πια και για αρκετά χρόνια, και όπως βλέπετε για αρκετά χρόνια μετά, ούτε για τη ζωή τους δεν θα είναι σίγουροι οι άνθρωποι της υπαίθρου. Ούτε αν θα προλάβουν

να τους αντιμετωπίσουν όταν έρθει το άσχημο συμβάν σε αυτούς και στην οικογένειά τους. Οι γιατροί μας έφυγαν, διότι υπήρχαν οι κρίσεις, και οι κρίσεις, οι αλληπάλληλες. Κάποτε είχαμε πληθώρα γιατρών, βγάζαμε, διότι οι Έλληνες θέλαμε παιδιά γιατρούς, τώρα δεν έχουμε και γιατρούς.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε αυτό... δεν είναι σε άλλα, θα ήταν μέσα σε αυτό; Όταν έγιναν, κύριε Υπουργέ, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο πολιτικός κόσμος αντέδρασε, αντέδρασε, υπάρχουν δηλώσεις κεντρικών εκφραστών πολιτικών κομμάτων, που είπαν τι είναι αυτά; Και σήμερα ξεκινάμε όλοι και τελειώνουμε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν αυτά, με αυτή τη στελέχωση που έχουμε σήμερα στους Δήμους.

Σήμερα που μιλάμε για Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Υγεία, πάλι γελάνε οι περισσότεροι. Όμως υγιής πληθυσμός και υγιείς κοινωνίες, χωρίς εξασφάλιση ή ελπίδα εξασφάλισης της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, δεν πρόκειται να υπάρξει, Υπουργέ. Και άμα ο πληθυσμός νοσεί, και άμα οι κοινωνίες νοσούν, νοσεί το κράτος. Νοσεί η έκφρασή του, νοσούν οι εκπρόσωποί του, νοσούν όλοι. Επομένως δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτά.

Εμείς θα κάνουμε έναν αγώνα, το Δίκτυο Υγείων Πόλεων, να δημιουργήσουμε και να πιέσουμε να φτιάξουμε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, και να εμπνεύσουμε όσο μπορούμε γιατρούς, νοσηλευτές, ανθρώπους της υγείας, να συμμετάσχουν και εθελοντικά, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο μας, τον πληθυσμό, και να τον κατευθύνουμε όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα εκεί που πρέπει.

Δεν ξέρω αν λέω πολλά ή αν έχω περάσει πολύ το χρόνο, κύριε Κυρίζογλου.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Τον περάσατε κατά πέντε λεπτά. Δεν πειράζει.

**Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ:** Τελειώνω.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Τελειώνετε.

**Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ:** Δεν θα πω για τον πολιτισμό, δεν θα πω για τον

αθλητισμό. Τεράστια ζητήματα, ζητήματα που μένουν στη γωνία και στην άκρη, λες και αυτή τη χώρα... η χώρα δεν είναι εκείνη η οποία είναι γνωστή στη σφαίρα όλη για τις αξίες της τις πολιτιστικές και για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Θα πω για την παιδεία δυο πράγματα. Έκανα μια νύξη πριν, ότι πήραμε τις καθαρίστριες για να εξυπηρετούμε τα σχολεία, ότι πήραμε να συντηρούμε τα σχολεία. Καμία σχέση όμως, και καμία επαφή με όλα τα υπόλοιπα. Οι σχολές, των βλαχοδημάρχων, των ΤΕΙ, ή των ΑΕΙ, που απαιτούσαν για τις κοινωνίες τους δήθεν παιδιά, φοιτητές, για να πουλήσουν σουβλάκια, υπέκυψαν, αποκαλύφθηκαν, στις σχολές των μπαρμπάδων από την Κορώνη. Οι σχολές μετατίθενται εκεί και στους τόπους όπου υπάρχει μπάρμπας στην Κορώνη. Έτσι έγιναν και οι μεταρρυθμίσεις της παιδείας, ανεξαρτήτως αναγκών που θα εξυπηρετήσουν σε μια παραγωγική περιοχή, ανεξαρτήτως αναπτυξιακών κινήτρων, ανεξαρτήτως ανάπτυξης της υπαίθρου.

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Γιάννη, λίγο το χρόνο να έχεις κατά νου.

**Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ:** Έφυγα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστώ πολύ.

**Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ:** Μισό λεπτό, έφυγα.

Άρα λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, μετά από αυτά δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας όπως πέρσι και να πάμε. Τουλάχιστον εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να το (...) σε μία ομόφωνη απόφαση που θα παραπέμψουμε στις αρχές του '24 και στο μέλλον την επίλυση των μεγάλων, χρόνιων, και βασανιστικών προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης.

Εδώ και τώρα θα πρέπει να πάμε στο δια ταύτα και να πούμε πώς με ένα κείμενο μανιφέστο η Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού της χώρας θα απαιτήσει, όχι τίποτα σπουδαίο, όχι τίποτα καινούργιο και καινοφανές, τη σύγκλιση με την Αυτοδιοίκηση της υπόλοιπης Ευρώπης.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Λυμπέρη. Συνεχίζουμε με τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, ζητώντας από την αρχή συγγνώμη για τις όποιες μικρές καθυστερήσεις. Είναι μια δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται.

Πάμε στον επόμενο επικεφαλής, τον Απόστολο Καλογιάννη, Δήμαρχο Λαρισαίων, επικεφαλής της παράταξης ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Αποστόλη, ο λόγος είναι δικός σου, για δέκα λεπτά λέμε, εντάξει, συν ΦΠΑ, καταλαβαίνεις. Όσο μπορούμε το μαζεύουμε.

**A. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:** Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, Πρόεδρε.

Καλησπέρα σε όλους.

Προσπαθώ... θέλω να ξεκινήσω από κάτι που κατά την εκτίμησή μου είναι σημαντικό. Η αίθουσα είναι σχεδόν άδεια. Παρακολουθώ την Αυτοδιοίκηση χρόνια πολλά, 25 συναπτά έτη, αυτό το διάστημα. Λοιπόν, αυτό που παρατηρείται είναι οι εκάστοτε Υπουργοί της κυβέρνησης, που θέλω να σημειώσω ότι παραμένουν και μας ακούνε, καταφέρνουν να συντάξουν πίσω τους με τις απόψεις τους το Σώμα, με αποτέλεσμα και χειροκροτήματα να πέφτουν και να αποχωρούν οι πάντες, και τα μεγάλα επίδικα της Αυτοδιοίκησης, η ανταλλαγή απόψεων που πρέπει να γίνεται, δεν συζητείται. Είναι μια επανάληψη του παρελθόντος και αυτή. Και θέλει εξαιρετικά μεγάλη προσοχή γιατί, συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι είμαστε συνδικαλιστικός θεσμός. Ότι είμαστε θεσμός αυτοδιοικητικός που συζητά, αποφασίζει, καταθέτει και διεκδικεί προτάσεις.

Και ο κύριος Βορίδης, και κάθε Υπουργός, σε κάθε Συνέδριο, βεβαίως θα πει τα δικά του, την πολιτική του, και τις εξαγγελίες του. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτό. Εμείς παίρνουμε υπόψη μας αυτά, αλλά συζητάμε για τα δικά μας, για τα τεράστια ζητήματα που απασχολούν και αυτή την εποχή την Αυτοδιοίκηση.

Και ποια είναι η βάση αυτής της συζήτησης; Η βάση αυτής



της συζήτησης είναι οι όποιες εξαγγελίες; Θαρρώ πως όχι. Η βάση της συζήτησης είναι τα συνέδριά μας και οι αποφάσεις μας. Διαχρονικά. Και από πέρσι το φθινόπωρο, από το Βελλίδειο, μέχρι και σήμερα, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επισημαίνονται πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τις τότε αποφάσεις μας.

Ποιες είναι αυτές οι διαπιστώσεις που υπάρχουν; Ότι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Ότι δεν έχουν επιλυθεί πολύ μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν. Και νομίζω ότι σε αυτά, πέρα από το να χαϊδεύουμε ίσως αυτιά ο καθένας μας, οφείλουμε να παραμείνουμε. Οφείλουμε να παραμείνουμε και να πούμε τι; Ότι μια σειρά αποφάσεις ομόφωνες του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθος πάνω από εξήντα προτάσεις προς την κυβέρνηση, δεν έγιναν αποδεκτές. Αυτό δείχνει, πέρα από τις όποιες εξαγγελίες, ότι έχουμε ένα πρόβλημα, ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στον ίδιο το θεσμό, με την τεράστια απόσταση από την ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση, και από την ανάγκη που υπάρχει να επιταχύνουμε βήματα για να επιλύσουμε προβλήματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλυθεί.

Αυτές τις διαπιστώσεις, αυτές τις αναφορές, επιτρέψτε μου να τις κάνω και εγώ σύντομα. Είναι επανάληψη της επανάληψης, ω επανάληψη, αλλά χρειάζεται. Γιατί θα σχολιάσω, άκουσα για παράδειγμα όταν ο κύριος Βορίδης εξήγγειλε τις τέσσερις χιλιάδες προσλήψεις, να υπάρχει χειροκρότημα εκείνη την ώρα. Δηλαδή σημαίνει 330 Δήμοι, από 12 άτομα ο καθένας μας, όταν σήμερα είμαστε διαλυμένοι στην κυριολεξία. Έχω έναν άνθρωπο στον προϋπολογισμό μου και είμαι σίγουρος ότι ο Μιχάλης ο Σταυριανουδάκης θα μου κάνει παρατήρηση από εβδομάδα, γιατί δεν έχω ολοκληρώσει κάποια πράγματα ακόμη.

Με τις μη προσλήψεις, και με την κινητικότητα που φωνάζουμε τόσο καιρό. Μακάρι, άκουσα τον Υπουργό ότι έχει επιλυθεί κάτι από τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν έκανα λάθος. έμεινε η εντύπωση ότι

υπάρχει υπογραφή πλέον Δημάρχου για να έχουμε μετακινήσεις;  
Όχι...

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:** Τις παρεκκλίσεις. Ο.Κ.. Άρα λοιπόν το πρόβλημα επί της ουσίας παραμένει.

Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εκ της θέσης μας να υπολογίζουμε;

Οικονομικά. Τι λέει ο καινούργιος προϋπολογισμός; Δεν υπάρχουν ούτε τα 120 εκατομμύρια τα οποία υπάρχουν ως δέσμευση από τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι εγγεγραμμένα. Θα εγγραφούν.

Εμείς λοιπόν τι έχουμε ως υποχρέωση ως θεσμός; Να χειροκροτούμε ή να διεκδικούμε σταθερά αυτά να γίνουν στο επίπεδο των τριακοσίων και των τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων, της τάξεως δηλαδή του 15% αύξηση, η υπεσχημένη αύξηση από την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού πέρσι στο Βελλίδειο;

Δεν μπορούμε να περπατήσουμε έτσι. Ο θεσμός μας δεν θα κάνει τα βήματα τα οποία απαιτούνται για να μπορέσει να λύσει προβλήματα διαχρονικά.

Θεσμικά. Άκουσα με προσοχή τον Υπουργό. Δεν ξεχνώ όμως κάτι. Δεν ξεχνώ ότι είμαστε στο τρίτο έτος της θητείας, σε ένα χρόνο κλείνει η θητεία, η κυβέρνηση σε μήνες κλείνει τη θητεία, και όλα είχαν ένα στοιχείο εξαγγελίας. Ότι θα δούμε για τη διοικητική μεταρρύθμιση, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, την καταστατική θέση, την ιδιόζουσα δωσιδικία, την άκουσα με ευχαρίστηση, αλλά εν καιρό, κύριε Υπουργέ, θα δούμε ποιος θα είναι ο καιρός. Περιμένουμε να το δούμε.

Λοιπόν, και κοντά σε αυτό Δήμοι λοιπόν οι οποίοι έχουν οικονομικά προβλήματα σημαντικά, που δεν καλύφθηκαν αυτή τη στιγμή, ας μου πει κάποιος αν καλύφθηκαν οι δαπάνες που έχουν σχέση με την πανδημία και με τα ενεργειακά μας. Δεν καλύφθηκαν, συνάδελφοι. Δεν έχουν καλυφθεί. Βήματα μπορεί να έγιναν, και

είμαι από αυτούς που ποτέ βήματα που έχουν γίνει δεν τα έχω αμφισβητήσει. Αλλά είμαστε μακριά από το να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες μας.

Πώς λοιπόν πάμε σε ένα επίπεδο μεγαλύτερο, σε ένα επίπεδο καλύτερο, σε ένα επίπεδο ας πούμε το οποίο θα προσδώσει δυναμική στο θεσμό μας;

Όχι, σε μια περίοδο, το ξανά είπα στη Βούλα-Βουλιαγμένη, σε μία περίοδο που η χώρα αναζητά ρυθμούς ανάπτυξης και σχέδιο ανάπτυξης, η Αυτοδιοίκηση αντί να εμπλέκεται σε τοπικό επίπεδο με αυτά, παλεύει για τη βιωσιμότητά της. Αυτή είναι η καθαρή πραγματικότητα. Οφείλουμε να τη δούμε κατάματα και να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε αυτά που έχουμε μπροστά μας να λύσουμε.

Στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκίνησε μιλώντας, εμείς, στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, για περίπου δύο δις στην Αυτοδιοίκηση, στον Α' Βαθμό. Θα φτάσουν τα επτακόσια αυτή τη στιγμή αν έχουμε τις εντάξεις; Είναι ένα ζήτημα. Στο εμπροσθοβαρές σκέλος λοιπόν, δεν συμμετέχει η Αυτοδιοίκηση. Να το πούμε καθαρά. Ο Α' Βαθμός δεν συμμετέχει. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα από ένα Ταμείο που θα μπορούσαμε να επιλύσουμε πολλά πράγματα, από την πολιτική προστασία που έλεγε ο Υπουργός σήμερα το πρωί, μέχρι και ένα σωρό άλλα ζητήματα.

Αντ' αυτού όμως, και αντί της διαδικασίας με έναν δημοκρατικό προγραμματισμό, να μπορούν να λύνονται με ισοπολιτεία ζητήματα που αφορούν θέματα χρηματοδοτικών πόρων, τι έχουμε αυτή τη στιγμή; Με ομολογία χθεσινή στο Διοικητικό Συμβούλιο. ΠΔΕ λέει, δέκα εκατομμύρια ΠΔΕ από τον κύριο Γεωργιάδη για ασφαλτοστρώσεις παρακαλώ. Χθες ειπώθηκε.

Αυτή είναι η διαδικασία, η ισοπολιτεία, η ισονομία, αν θέλετε όλα εκείνα που προσδιορίζουν με έναν δίκαιο τρόπο, όπως έκανε ο Φιλόδημος παλιότερα, πράγματα τα οποία έχουμε ανάγκη όλοι μας; Δεν γίνεται, δεν μπορεί κανένας να πάει παραπέρα με αυτόν τον

τρόπο.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με οκτώ δις αυτή τη στιγμή διαθέσιμα, αποθεματικά. Τι είναι αυτό που κάνει το να μη μπορούν να πάνε τα δάνεια που αυτή τη στιγμή (...) να αποπληρώσουμε το '23, να πάνε στο τέλος, όχι το '24, στο τέλος; Είναι ακατανόητο. Κάποιοι είναι σαν να αντιπαλεύουν, όπως είπα νωρίτερα, την ίδια τη βιωσιμότητά μας.

Δεν θα πω για τις καθαρίστριες, για τα αδέσποτα, για ένα σωρό. Θα σταθώ σε δύο-τρία πράγματα ακόμη, για να καταλήξω σε ένα πολιτικό συμπέρασμα.

Ενεργειακά. Δεν καλύφθηκε το κόστος. Γιατί η αλλαγή της νομοθεσίας που υπήρξε δεν εξασφάλισε χώρο συνδεσιμότητας για τα ώριμα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων που έχουν σχέση με την Αυτοδιοίκηση, και θα μπορούσε να επιλύσει πολύ σημαντικά ζητήματα αυτή τη στιγμή; Γιατί ο χώρος αυτός έκλεισε από τους μεγάλους επενδυτικούς ομίλους στα ενεργειακά και η Αυτοδιοίκηση έχει βρει στο παραπέτο; Ας μας απαντήσει κάποιος. Πολλοί Δήμοι έχουν τέτοια ώριμα έργα. Δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν. Και βεβαίως, όπως και εγώ προσωπικά, καλούμε το Δήμο Λαρισαίων και τη ΔΕΥΑΛ να καλύψω πέντε εκατομμύρια επιπλέον δαπάνες για τα ενεργειακά μου μέσα σε ένα χρόνο, και είμαι κάθε δέκα του μήνα, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, με το μολύβι στο χέρι, βγήκαμε δεν βγήκαμε. Και ξέρετε τι είναι εδώ; Ακούστε. Γιατί όλα τα περί καλής οικονομικής κατάστασης και πήραμε και προχωράμε και τα λοιπά, απαντιούνται με ένα μόνο ζήτημα που η ίδια η κυβέρνηση διαμόρφωσε. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε από τα ανταποδοτικά μας, να πάρουμε από επενδυτικά μας παρακαλώ, και αν καλύψουμε τις λειτουργικές μας δαπάνες. Είναι η πλήρης ομολογία του οικονομικού προβλήματος της Αυτοδιοίκησης. Καθαρά πράγματα και δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο σε αυτό.

Τέλος ταφής. Πρόεδρε, υπάρχει μια απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λέει ότι κάνουμε προσφυγή. Υπάρχουν πράξεις πλέον, και από τη στιγμή που υπάρχουν πράξεις πληρωμής του τέλους, οφείλουμε να υλοποιήσουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα παιχνίδια πια με αυτό το ζήτημα έχουν τελειώσει, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτό, και ούτε θα βγάλει η Αυτοδιοίκηση, θα πάρει στην πλάτη της τα πρόστιμα που πρέπει να πληρώνει η χώρα, με ευθύνη της ίδιας της χώρας και όχι της Αυτοδιοίκησης.

Γιατί αλήθεια το τέλος αυτό να μην είναι ένα ευρώ και να είναι είκοσι ευρώ; Εγώ ζήτησα επανειλημμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο μια αναλογιστική μελέτη να δω τι γίνεται και γιατί είναι έτσι. Τίποτα, συνάδελφοι, δεν υπάρχει προσέγγιση, δεν υπάρχει εξήγηση για αυτό.

Απορρίμματα. Δείτε, εδώ έρχεται δια του νομοσχεδίου και η ευθεία απειλή κατά τη γνώμη μου. Αν δεν υλοποιήσετε τις μονάδες θα δώσω τη δυνατότητα στους ιδιώτες να κάνουν μονάδες και να κάψουν τον πράσινο κάδο. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με καταγγελία αυτής της διάταξης. Τίποτα δεν λέγεται από αυτά. Αυτά που λέγονται είναι απλώς αυτά που αρέσουν στα αυτιά του καθενός μας και ανάλογα με την πολιτική μας τοποθέτηση ο καθένας. Θα το ξεπεράσουμε αυτό. Αυτό δεν αφορά ούτε κυβερνήσεις, ούτε Υπουργούς. Αφορά τους αυτοδιοικητικούς, αφορά την πεμπτοσύνη του θεσμού αυτού, και εν πάση περιπτώσει την ίδια την πορεία του.

Νέος τρόπος ΚΑΠ, κατανομής, και διοικητική μεταρρύθμιση, ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ. Από πού ως πού το ζήτημα της διοικητικής μεταρρύθμισης από τη ΜΚΟ ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ μπαίνει ως θέμα στο Συνέδριό μας; Νομίζω ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να στύψουμε το κεφάλι μας, να βάλουμε κάτω τον κ.λο μας, συγγνώμη για την έκφραση, και να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις.

Ποια ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ; Εγώ διάβασα το κείμενο. Μια πολύ ωραία

έκθεση, την έγγραφα και εγώ όταν ήμουν καμιά 18-19 χρονών, εκεί κάπου στο τέλος του Γυμνασίου, έγγραφα καλές εκθέσεις.

Συγχωρέστε με για την αποτίμηση αυτής της προσπάθειας με τον τέτοιο τρόπο. Μπορεί να είναι υπερβολικός, αλλά έχει μέσα ένα στοιχείο. Το ότι η Αυτοδιοίκηση δεν συμμετέχει. Δεν μπορούμε να... και δεν ξέρω ποιος την παρήγγειλε αυτή την υπόθεση, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά τα δεδομένα για να διαμορφώσουμε τις συνθήκες τις καλύτερες που περιμένουμε του θεσμού μας.

Και τελειώνω με τους ΚΑΠ, όπου επίσης έρχεται θέμα η αλλαγή του τρόπου κατανομής. Τι θα μοιράσουμε, συνάδελφοι; Ειλικρινά, όταν πάμε σε τέτοιες διαδικασίες, ε τώρα πονηρεμένοι είμαστε όλοι, υπάρχει ένας τρόπος, θα πάμε να μοιράσουμε ενδεχομένως τα δεδομένα, ποια δεδομένα; Λέει ο Πρόεδρος, ο αγαπητός φίλος Δημήτρης, δεν θα χάσει κανένας. Χα, δεν θα χάσει κανένας. Για ακούστε λοιπόν. Δεν θα χάσω εγώ, δεν θα χάσεις εσύ, συνάδελφε, δεν θα χάσει ο άλλος, θα κερδίσουν οι μικροί από αυτό. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, του οικονομικού ελλείμματος που περιέγραψε, της κατάστασης η οποία υπάρχει, καλείται, καλούνται οι πρωτεύουσες των Νομών να μην αυξήσουν τους ΚΑΠ, και να πάρουν οι μικροί. Ναι, να βγάλουμε και τα παντελόνια μας για τους μικρούς, αλλά έλεος, εκεί φτάνουμε; Αυτό είναι το ζήτημα; Ή η συνολική αύξηση των ΚΑΠ, με τρόπο ώστε να μπορέσει να υπάρξει μοιρασιά για όλους και αύξηση και για τις πρωτεύουσες των Νομών, έστω και μικρή, να το συζητήσουμε. Αλλά έστω και μικρή να υπάρξει.

Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, και άλλα πολλά, δεν θέλω να φάω το χρόνο, θέλω όμως να κάνω μια πολιτική εκτίμηση. Κλείνει η θητεία, συνεχίζουμε να κάνουμε διαπιστώσεις, τι κατά τη γνώμη μου σημαίνει αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει, και η οποία εκφράστηκε και δια στόματος Υπουργών, παρά τα βήματα τα οποία είτε υποσχέθηκαν, είτε έγιναν.

Νομίζω ότι μιλάμε για επίπεδο απαξίωσης γενικά θεσμικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και αν αυτό θέλουμε να ανατραπεί, ας πάψουμε να στοιχιζόμαστε με τον τρόπο που προείπα. Ας εργαστούμε για τον ίδιο τον θεσμό. Σε αυτές τις κρίσεις που είπαν και οι ομιλητές οι προηγούμενοι, οι χαιρετισμοί, άκουγα τον Κώστα, τον φίλο τον Κώστα τον Αγοραστό, από τη Λάρισα, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτή η πολυεπίπεδη κρίση που υπήρξε όλο αυτό το διάστημα, τι ρόλο έπαιξε η Αυτοδιοίκηση; Όσοι στο κέντρο δεν τον έχουν καταλάβει, μπορώ να τον πω με απλό τρόπο. Ποιος είναι απλός τρόπος καθώς λένε στο χωριό μου; Λοιπόν, αν δεν υπήρχε η Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού, οι πολίτες θα είχαν πάρει τα παλούκια και θα είχαν κατέβει στην Αθήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Σε αυτό το στοιχείο λοιπόν, με το οποίο δώσαμε ότι δώσαμε, δεν μπορούμε να παραμένουμε ακροατές εξαγγελιών και μόνο.

Και τελειώνω με τούτο. Το ρόλο του Διοικητικού μας Συμβουλίου και της πλειοψηφίας. Έχουμε ανοίξει μια συζήτηση, είμαστε συνδικαλιστικό Όργανο. Έχουμε ανοίξει μια συζήτηση, για την οποία σε πάρα πολλά ζητήματα έχουμε κοινές αποφάσεις και κοινές στοχεύσεις. Δεν μπορώ όμως να ακούω να μιλάει ο Υπουργός για κοσμογονία, που δικαιολογημένα μιλάει, μπορεί να το λέει, αλλά να μιλάει και ο Πρόεδρος για κοσμογονία, ήταν η πρώτη του κουβέντα. Νομίζω πως ξεκινάμε εντελώς από λάθος βάση.

Λοιπόν, Υπουργέ μου, έχετε κάθε δικαίωμα να πιστεύετε ότι νομίζετε. Εγώ βεβαίως έχω εντελώς άλλη τοποθέτηση γύρω από...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** (εκτός μικροφώνου)

**Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:** Κλείνω.

Συνεπώς, στο πλαίσιο των διαπιστώσεων, των ομόφωνων αποφάσεων για τα μεγάλα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, δεν μπορούμε πλέον σε κανένα Συνέδριο και σε καμιά φάση αυτής της περιόδου, να μη μιλήσουμε και να ανταλλάσσουμε απλά απόψεις.

Χρειάζεται κατ' εμέ ένα σαφές διεκδικητικό πλαίσιο. Το έκανε

πάντα η Αυτοδιοίκηση, όλα τα χρόνια, ανεξάρτητα από κυβέρνηση. Ανεξάρτητα από κυβέρνηση.

Κατατίθεται ο προϋπολογισμός. Εγώ πρότεινα και στο Διοικητικό Συμβούλιο να υπάρξει κινητοποίηση των Δημάρχων έξω από τη Βουλή, και μια συνάντηση με τα κανάλια και τα μέσα όλα, προκειμένου να εξηγήσουμε την κατάσταση που υπάρχει. Αλλιώς οι πολίτες, οι οποίοι τα παράπονα στον Δήμαρχο, το ξέρουμε όλοι μας, μας θεωρούν υπεύθυνους για όλα, είναι αυτά που θα μας κατηγορήσουν για ολιγωρίες άλλων.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ):** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αποστόλη τον Καλογιάννη. Κοίταξε, είχες ανοχή γιατί ήσουν εντός έδρας, Θεσσαλία, οπότε πήρε το χρόνο.

Ο Γιώργος ο Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, επικεφαλής της παράταξης ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

**Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ:** Μισό λεπτό, κύριε Γενικέ, κύριε Γραμματέα...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ο Γιώργος πάντα είναι σύντομος, οπότε θα καλύψουμε...

**Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ:** Κύριε Γραμματέα, έχω ζητήσει μισό λεπτό μια παρέμβαση από τον κύριο Πρόεδρο. Επειδή αναφέρθηκε ο αξιότιμος Δήμαρχος Λάρισας για το θέμα περί κατανομής των ΚΑΠ που τίθεται στο Συνέδριο, θέλω απλά μια διευκρίνιση να δώσω. Αν επιτρέπετε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ωραία, για μισό λεπτό. Παρακαλώ. Γιώργο, συγγνώμη.

**Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ:** Επειδή ετέθη από τον αξιότιμο Δήμαρχο Λάρισας ότι είναι θέμα πώς μπήκε θέμα Συνεδρίου ενώ δεν έχουμε τις απαραίτητες θα πω πιστώσεις για να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, θα μου επιτρέψει να πω ότι δεν αναιρεί την αγωνιστικότητά μας και τη διεκδικητικότητά μας να ζητάμε τα τετρακόσια και πεντακόσια και όσα θέλουμε εκατομμύρια περαιτέρω. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να αμβλύνουμε θεωρώ, Δήμαρχέ μου, τις αδικίες του



υφιστάμενου συστήματος κατανομής, και για το λόγο αυτό η ΚΕΔΕ με απόφασή της πέρσι στο Συνέδριο αποφάσισε να προχωρήσει σε νέο, να προτείνει νέο τρόπο κατανομής. Ακολουθώντας επακριβώς τον οδικό χάρτη που αποφάσισε το Συνέδριό μας, φέραμε, όπως θα είδατε, πλήρως μια μελέτη την οποία...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε.

**Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ:** Μη με διακόπτεις τώρα...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Γιάννη, έγινε κατανοητό, μην το...

**Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ:** Μην το κάνεις τώρα αυτό.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ναι, αλλά έγινε κατανοητό.

**Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ:** Μισό λεπτό ζήτησα, μισό. Ο Γιώργος καταλαβαίνει.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Θα τα πεις και αύριο.

**Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ:** Εντάξει, τελειώνω τώρα. Κάθε φορά γίνεται αυτό.

Φέραμε λοιπόν στο Συνέδριο μια πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία δουλεύτηκε για ένα χρόνο.

Για αυτό θα παρακαλούσα να έχουμε υπομονή αύριο να την ακούσουμε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τ' ακούσουμε αύριο.

Γιώργος Ιωακειμίδης, πάντα μέσα στο χρόνο.

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** Καταρχήν να πω εκτιμώ το ότι ο Υπουργός είναι εδώ, και ενώ θα έπρεπε να είναι δεδομένο ότι οι Υπουργοί είναι εδώ, δυστυχώς δεν είναι δεδομένο στα δικά μας αυτοδιοικητικά δρώμενα. Ενδεικτικό και αυτό της απαξίωσης που με τα χρόνια έχει επέλθει στην Αυτοδιοίκηση.

Θα σας πω μια ιστορία. Δυστυχώς είναι αληθινή. Κάποια στιγμή το '13, το '14, το '15, ψηφίστηκε ότι οι εν ενεργεία εργαζόμενοι αν έχουν πάρει σύνταξη από τη δουλειά τους, παίρνουν το 30% της σύνταξής τους. Όχι κατ' ανάγκη σύνταξη Δημάρχων. Οποιαδήποτε σύνταξη. Δημοσίου, ΤΣΜΕΔΕ, ότι έχεις. Σε μια λογική

να περιορίσουμε το δημοσιονομικό κόστος.

Ωραία. Ήρθε η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πριν αρκετούς μήνες, και λέει όχι 30, 70. Πάρα πολύ ωραία, σωστό. Πόσο κόσμο αφορά; Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ποιοι εξαιρέθηκαν; Οι Δήμαρχοι.

Είναι απίστευτο. Σε μια διάταξη που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εξαιρέθηκαν, γράφεται συγκεκριμένα, οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι, όσοι ασχολούνται με την Αυτοδιοίκηση. Τους Βουλευτές δεν τους πιάνει. Δεν θα έπρεπε να τους πιάνει. Τους Δήμαρχους γιατί τους πιάνει;

Και αυτό είναι ένα δείγμα της πολύ κακής εικόνας που υπάρχει στο κεντρικό κράτος για τους Δημάρχους. Πόσοι ήταν οι Δήμαρχοι που παίρνουν σύνταξη; Διακόσιοι, τριακόσιοι, τετρακόσιοι, πεντακόσιοι; Πόσοι να είναι; Αμφιβάλλω αν είναι παραπάνω. Στις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Όμως θεώρησαν σκόπιμο να τους εξαιρέσουν. Και έρχεται το Κωνσταντέλλος και λέει να κάνουμε προσπάθεια να παύσουμε να είμαστε εξαιρούμενοι εμείς, ως Επιτροπή Θεσμών της ΚΕΔΕ, στο αυτονόητο. Που αν προσφύγουμε, θα το κερδίσουμε, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να εξαιρεί εμάς. Δηλαδή το ότι εγώ δούλεψα σαν πολιτικός μηχανικός και πήρα μια σύνταξη, ο άλλος δούλεψε σαν μαραγκός και πήρε μια σύνταξη, γιατί να αφορά τι ποσοστό της σύνταξής του θα πάρει;

Το λέω διότι σε αυτό θα σταθώ σήμερα. Ποιος είναι ο εχθρός μας; Δεν είναι ο Βορίδης, ούτε ο Πέτσας. Ο εχθρός μας είναι το κεντρικό κράτος, που ποτέ δεν αποδέχτηκε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός που προσφέρει στο λαό. Είναι το κεντρικό κράτος που πάντα θεωρούσε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι απέναντι και πρέπει να της βγάζει τα μάτια με κάθε τρόπο.

Και είναι μόνο οι συντάξεις; Όχι βέβαια. Αποκεντρωμένη. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να βγάζει κανείς τα μάτια της Αυτοδιοίκησης; Δύο Συνέδρια πριν είχα βάλει το θέμα των αυτοκινήτων που αγοράζουμε. Τι χρειάζεται για να αγοράσουμε ένα

αυτοκίνητο; Ένα αυτοκίνητο, έγκριση της Αποκεντρωμένης. Επειδή είχαμε κορωνοϊό, έξι μήνες. Ήρθε η έγκριση. Κάναμε το διαγωνισμό. Αφού τελείωσε ο διαγωνισμός, ξανά στην Αποκεντρωμένη. Άλλους πέντε-έξι μήνες. Τελείωσε, ήρθε η έγκριση. Το αγοράσαμε. Αφού το πήραμε, ξανά Αποκεντρωμένη για να πάρουμε πινακίδες. Για τι πράγμα; Για το αυτονόητο. Γιατί μας έδωσε λεφτά το Υπουργείο να αγοράσουμε αυτοκίνητα, ή γιατί έχουμε τα λεφτά να τ' αγοράσουμε. Και γιατί πρέπει να παίρνω έγκριση της Αποκεντρωμένης για αυτό; Γιατί να πρέπει να παίρνω... Έρχεται τώρα ο Υπουργός, λέει το καταργώ. Δεν το καταργείτε, Υπουργέ. Λέτε σε είκοσι μέρες... αποδέχεστε ότι αυτό εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης. Μα αν είναι δυνατόν; Για να αγοράσω ένα αυτοκίνητο; Και περιορίζετε το διάστημα. Δηλαδή δεν είναι λογικό. Όταν μιλάμε ότι πρέπει να φύγει από πάνω μας η Αποκεντρωμένη, δεν είναι λογικό με αυτόν τον τρόπο να βασανιζόμαστε. Προσθετικό στο προηγούμενο.

Πάμε στο άλλο. Οκτάμηνα ΟΑΕΔ. Μπαίνουμε στην τελευταία χρονιά. Τι απαντά ο αρμόδιος Υπουργός; Κοινωφελή. Δεν ξέρω λέει, μάλλον δεν θα πάρετε.

Εν πάση περιπτώσει, αν είναι να μην πάρουμε, να μας το πείτε τώρα, για να το βάλουμε στον προϋπολογισμό μας, αν έχουμε λεφτά, και να ζητήσουμε να κάνουμε προκήρυξη για οκτάμηνα, για να βγάλουμε εκλογές.

Το να μας αφήνετε... Γιατί ρωτάω συνέχεια τον Πρόεδρο και μου λέει δεν μας έχει απαντήσει. Το να μας αφήνετε έτσι είναι ότι χειρότερο μπορείτε να μας κάνετε. Ότι χειρότερο. Σαν να μας λέτε τελειώνετε. Διότι εγώ αν πάρω την έγκριση του προϋπολογισμού το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο και προκηρύξω οκτάμηνα, πριν το καλοκαίρι δεν υπάρχει περίπτωση να τα έχω. Να τα κάνω τι τότε; Και το εγώ είναι ο καθένας από εμάς.

Περιτό να μιλήσω για τη συμπεριφορά του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Σκυλακάκη, σε όλες τις συναντήσεις μας.

Θεωρώ ότι είναι απόλυτα απαξιωτικός με την Αυτοδιοίκηση και με εμάς. Απόλυτα απαξιωτικός. Δηλαδή είστε και εσείς ένας μπελάς, δεν ξέρω τι θα κάνω.

Περιπτώ να μιλήσω για το Ταμείο Ανάκαμψης. Βγήκε προκήρυξη για την οδική ασφάλεια 5 Ιουλίου και τελείωνε 25 ή 29 Ιουλίου. Μέσα στο καλοκαίρι, με τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες σε άδεια. Άντε εμείς ήμασταν εκεί. Και μας ζήτηγε να καταθέσουμε προτάσεις από 3,5 έως 5 εκατομμύρια για την οδική ασφάλεια. Ποιος, πώς, γιατί; Και γιατί αυτό ήταν 25 μέρες και δεν μπορούσε να είναι τρεις μήνες; Πήρα τον Πρόεδρο, και του είπα, Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν, είναι ντροπή για την ΚΕΔΕ να το αποδέχεται. Δεν άλλαξε κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν μίλησε ή δεν μίλησε ο Πρόεδρος με τον κύριο Σκυλακάκη, εγώ ξέρω ότι δεν άλλαξε τίποτα.

Και αφού καταθέσαμε τις προτάσεις, είμαστε πολλούς μήνες μετά και οι προτάσεις εκκρεμούν. Είναι εκεί, δεν ξέρουν, θα δώσουν, δεν θα δώσουν, πόσο θα δώσουν, τι θα κάνουν. Αλλά οι προτάσεις έπρεπε να είναι εντός είκοσι ημερών, Ιούλιο μήνα.

Ίδια λογική για το έργο των αστικών αναπλάσεων. Εξαιρείται το Smart Cities, Ο.Κ., έτρεξε διαφορετικά.

Και λες εσύ, αυτό είναι η Αυτοδιοίκηση που θέλω; Εγώ λέω ότι μπορεί να υπάρχει σχέδιο, κάποιιοι που είναι μιλημένοι και μνημένοι, να έχουν ετοιμάσει τις προτάσεις και να τις βάλουν έγκαιρα, και εγώ που δεν είμαι στο κόλπο να μην τις έχω ετοιμάσει.

Είτε έτσι είναι, είτε αλλιώς, όφειλε να μας δοθεί χρόνος για να το κάνουμε.

Και λέει τώρα το Διοικητικό, δώστε μας χρόνο... μάλλον για να υλοποιηθεί το Ανάκαμψης, πρέπει να φέρετε έργα... να δώσετε τα έργα της Αυτοδιοίκησης, αυτά που έχουμε στο Τρίτσης. Ε θέλει πολύ μυαλό; Το Τρίτσης καθυστέρησε ατελείωτα. Δεν χρειάζεται, τα έχουμε πει και άλλες φορές, να μείνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει προτάσεις. Ηλεκτροκίνηση ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα για όλους μας; Μάλιστα. Όλη την πρόταση όπως

την έχει το Τρίτσης, θα μπορούσε να την πάρει και να την πάει στο Ανάκαμψης, και να τελειώνει. Έτοιμη πρόταση δική μας.

Οι αστικές αναπλάσεις. Έβγαλε 180 εκατομμύρια θυμάμαι, που αφορούσε 16-17 Δήμους. Δεν έχουν αστικές αναπλάσεις οι Δήμοι έτοιμες αν θέλουν να τις δώσουν;

Η οδική ασφάλεια. Είναι αυτό...

Δηλαδή αν θέλουμε να τρέξουμε το Ανάκαμψης, έχουμε πάρα πολλούς τρόπους να απορροφήσουμε αυτά τα λεφτά εμείς σαν Αυτοδιοίκηση. Το θέμα είναι θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα να τα απορροφήσουμε εμείς; Εγώ λέω πως όχι. Διότι αυτό που αντιλαμβάνομαι από όλο το κράτος είναι ότι απλά δεν θέλει τη δική μας καταξίωση. Με κάθε τρόπο μας πολεμάει και μας πετσοκόβει.

Καταστατική θέση. Τι να κουβεντιάσουμε, ποιοι είναι οι μισθοί των Δημάρχων; Τι να κουβεντιάσουμε; Με τους Δημοτικούς Συμβούλους... άκουσα τον Υπουργό, αλλά αν κατάλαβα καλά μιλάμε για μια αποζημίωση της τάξεως των 20 €; Δεν έχει κανένα νόημα. Δεκαπέντε;

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** Σαράντα; Καλό είναι, το σαράντα είναι ανθρώπινο.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** Α, τριάντα έξι και σαράντα.

Άκουσα ότι θα αυξηθεί το κόστος των ξενοδοχείων που μπορούμε να νοικιάσουμε. Το εξήντα θα γίνει εξήντα πέντε ή εξήντα έξι. Μα είμαστε σοβαροί; Δηλαδή ο Δημοτικός Σύμβουλος που θα έρθει εδώ πρέπει να βρει ξενοδοχείο με 65 €, αλλιώς θα το πληρώσει από την τσέπη του;

Το κόστος αποζημίωσης χιλιομετρικής.

Δεν είναι δυνατόν να αποδέχεστε και να αποδεχόμαστε ότι αυτό είναι το μέλλον μας, αυτό είναι το ζητούμενό μας.

Προσλήψεις. Άκουσα τον Υπουργό που λέει ναι, κάναμε αυτές. Και ρωτάω, 4.000 προσλήψεις, όταν η Αυτοδιοίκηση έχει χάσει

50.000 από το '08 και μετά... Ναι... Είναι θέμα σεβασμού της Αυτοδιοίκησης. Τους έχασα, είχα μνημόνια, θα τους βρω. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς τους πληρώνουμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να έχω την έγκριση του κράτους. Να ελέγχει τον προϋπολογισμό μου και αν γίνω παθητικός, κόψε με. Αν εγώ μπορώ να πληρώνω, δεν κατάλαβα γιατί στα ανταποδοτικά μου, και στην καθαριότητα, και στον ηλεκτροφωτισμό, και στο πράσινο, να με βρίζουν οι δημότες μου, ή πρέπει να τα δώσω σε ιδιώτες, που δεν θέλω να τα δώσω σε ιδιώτες, και κάνω αντίσταση, αλλά μέχρι πότε θα κάνω αντίσταση;

Και πάλι δεν θεωρώ ότι είναι ιδεολογικός ο λόγος που κόβεται. Πάλι θεωρώ ότι ο λόγος είναι να κοπούν τα δικά μας τα πόδια.

Αν λοιπόν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτό, συνάδελφοι, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι ο πήχης έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά από εμάς, και τι κάνουμε; Λέμε δώσε μας πενήντα εκατομμύρια, δώσε μας έξι εκατομμύρια, δώσε μας οκτώ εκατομμύρια, γιατί; Να πάρουμε ανάσα. Είναι σαν να είμαστε με το κεφάλι στο νερό και έχουμε ένα φυσοκάλαμο και παίρνουμε καμιά ανάσα πού και πού με αυτά να επιβιώσουμε. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με την Αυτοδιοίκηση που φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς οραματίζεστε όπως και εγώ; Καμιά απολύτως. Είναι αυτή η Αυτοδιοίκηση για την οποία μπήκαμε σε αυτή την ιστορία; Δεν νομίζω ότι είναι. Κατεβάσαμε όμως τόσο πολύ τον πήχη, που η ΚΕΔΕ να λέει, το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαριστούμε πολύ γιατί πήραμε τα δέκα, τα είκοσι, τα τριάντα, έχοντας ξεχάσει όλα τα μεγάλα, έχοντας ξεχάσει τα παρακρατημένα. Που δεν τα πίστευα ποτέ ότι θα τα παίρναμε πίσω. Έχοντας ξεχάσει τι ποσοστό των ΚΑΠ από αυτά που θα έπρεπε να παίρνουμε, παίρνουμε.

Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνει η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε στραβά και πλήρωσε, και έπρεπε να πληρώσει, και αυτοδιοικητικά, και πολιτικά. Τώρα έχουμε μια

κυβέρνηση ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εξήγγειλε πάρα πολύ ωραία πράγματα στο καλημέρα. Δεν ήταν ο Υπουργός, ήταν ένας άλλος Υπουργός. Φαντάζομαι όμως ότι οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια. Μας απάντησε σε όλα τα προβλήματα, θα μας έλυσε όλα τα προβλήματα. Είμαστε τώρα στο τέλος της θητείας και κάνουμε τον απολογισμό μας. Δεν θα έλεγα ότι κανείς από εμάς μπορεί να είναι ευχαριστημένος με τον απολογισμό αυτό. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Επιβιώσαμε με αυτό που είπα πριν, με ανάσες μέσα στο νερό. Αλλά καμία σχέση δεν έχει με αυτό που εννοούμε ως Αυτοδιοίκηση.

Εμείς είμαστε μια μικρή παράταξη αυτοδιοικητική, που δεν απολογούμαστε για κανέναν και σε κανέναν. Δεν δίνουμε αναφορά σε κανέναν. Ίσως απρεπώς μίλησα στον Υπουργό πριν, αλλά δεν με απασχολεί καθόλου τι είπε ο Ζαχαριάδης και τι είπε ο Βορίδης. Καθόλου δεν με απασχολεί. Με απασχολεί τα προβλήματά μου τα τωρινά ποιος θα μου τα λύσει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Αυτό το μπαλάκι ανάμεσα στους δύο καθόλου δεν με νοιάζει. Μα καθόλου. Επίλυση των προβλημάτων μας θέλουμε. Αυτό σημαίνει αυτοδιοικητικοί. Και δεν αντιλαμβάνομαι βέβαια πώς κάποιοι συνάδελφοι βαράνε παλαμάκια όταν ρουμπώνει ο ένας τον άλλον. Δεν είμαστε κομματικά στελέχη, είμαστε πρώτα από όλα αυτοδιοικητικοί. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και είμαι εδώ.

Στο Συνέδριο το περσινό της Θεσσαλονίκης, στο κείμενο συμπερασμάτων, είχαμε ζητήσει μια παράγραφο να μπει. Αν δεν γίνουν σοβαρά βήματα μέσα στο '21, αυτές... από τις αρχές του '22 και μετά, να λάβει πρωτοβουλία η ΚΕΔΕ δυναμικών κινητοποιήσεων, ενημέρωσης των πολιτών, και επίμονων διεκδικήσεων. Αρνήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να το βάλει στο ψήφισμα. Δηλαδή ήταν σαφές ότι γράψαμε τι θέλουμε, αλλά αν δεν γίνουν αυτά, δεν πήραμε καμία πρωτοβουλία να πούμε εμείς θα κάνουμε αυτό. Είναι η Αυτοδιοίκηση που ποτέ δεν θα ζητήσει να βγει το κεφάλι της από το νερό βέβαια με όλο αυτό, αν το ζητούμενο

κάθε φορά είναι αυτό ή εκείνο ή το άλλο, διότι πραγματικά στο να μας αφήνει να μην πεθαίνουμε το έχει κάνει η κυβέρνηση. Μας έδωσε λεφτά για αυτό, μας έδωσε λίγα χρήματα για εκείνο, πήραμε ανάσα για το άλλο, αλλά μέχρι εκεί. Εκεί κάτω, παιδιά, όχι παραπάνω.

Η θέση μας τότε, έτσι όπως τη διατύπωσα εγώ στο Συνέδριο, βελτιώνουμε το κείμενο όσο μπορούμε, κρατάμε την επιφύλαξή μας που είναι πάρα πολύ μεγάλη για τη στάση της κυβέρνησης, και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κείμενο, όπως δεν μπορούμε να το καταψηφίσουμε διότι το κείμενο εμπεριέχει πάγιες θέσεις και διαχρονικές της Αυτοδιοίκησης.

Θεωρώ ότι είναι μια πολύ έντιμη στάση. Αυτή έπρεπε να είναι η στάση μας. Δεν καταψηφίζω ένα κείμενο που έχει θέσεις σοβαρές, δεν το ψηφίζω γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ότι θα διεκδικηθεί.

Και βέβαια έρχεται η απόφαση μετά και λέει... της ΚΕΔΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε εφόσον χρειαστεί και σε κινητοποιήσεις, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας.

Πήγαν καλά όλα ένα χρόνο. Η αποφασιστικότητά μας για κινητοποιήσεις δεν χρειάστηκε, αφού μια χαρά κύλησαν τα πράγματα.

Τα λέω όλα αυτά διότι την Τετάρτη που θα έρθει ένα κείμενο για να ψηφίσουμε, αν το κείμενο εμπεριέχει αντίστοιχα ωραίες θέσεις σαν και αυτές που άκουσα, χωρίς τι θα γίνει την επόμενη μέρα αν δεν γίνουν, προφανώς η παράταξή μας δεν θα ψηφίσει, και θέλω να πιστεύω και πολλοί άλλοι εδώ μέσα. Επειδή όμως αυτή είναι η αίσθηση, και εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι είμαστε λιγότεροι και λιγότεροι και αύριο θα είναι ελάχιστοι εδώ και την Τετάρτη ακόμα πιο ελάχιστοι, διότι αυτό που εισέπραξα κάνοντας τη βόλτα, είναι πολύ απογοητευμένους αυτοδιοικητικούς, κάποιοι δεν ήρθαν καν, και αυτοί που ήρθαν περίμεναν να ακούσουν κάτι το οποίο δεν βρήκαν εδώ και δεν ξέρω πόσοι θα μείνουν. Εμείς εδώ θα είμαστε,



άρρωστοι, αρρωστάκια, σαράντα χρόνια είμαι εδώ. Ο πιο παλιός από όλους με τον Δανιηλίδη. Εδώ θα είμαστε. Αλλά οι άλλοι, που έχει σημασία να μείνουν εδώ, να μείνουν σε αυτό που λέγεται ΚΕΔΕ, τους χάνουμε, και αυτό είναι απώλεια όχι για την Αυτοδιοίκηση, όχι για εμάς, για την Ελλάδα είναι απώλεια και είναι πάρα πολύ κρίμα να χάνουμε αξιόλογους ανθρώπους και να φεύγουν και να ιδιωτεύουν.

Είδα τους εκπροσώπους των κομμάτων. Δεν κατάλαβα αυτοδιοικητικά, γιατί μίλησε ο κύριος Μαρινάκης και όχι ο κύριος Χατζηδάκης που ήταν εδώ. γιατί το κόμμα της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όρισε τον Γενικό Γραμματέα, και δεν έβαλε έναν άνθρωπο που είναι Βουλευτής, και ο οποίος έχει κάνει πολλές θητείες Δήμαρχος, και πραγματικά έχει ένα πολύ καλό όνομα στην Αυτοδιοίκηση.

Δεν κατάλαβα γιατί από το ΠΑΣΟΚ μίλησε ένας κύριος που δεν ξέρω το όνομά του, και δεν μίλησε ο Κουκουλόπουλος. Κατά την άποψή μου, ο καλύτερος Πρόεδρος που είχε η ΚΕΔΕ ποτέ. Απόλυτα αυτοδιοικητικός.

Δεν κατάλαβα ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί μίλησε ο κύριος Ζαχαριάδης και δεν μίλησε ο Χατζηγιαννάκης, που είναι Δήμαρχος.

Εγώ τέτοιους θέλω να βλέπω εδώ, δικούς μας, δικούς μας ανθρώπους που έχουν πάει σε ένα άλλο πόστο. Ναι, δικούς μας όμως. Από αυτούς πάσχουμε. Αυτοί μπορούν να μιλήσουν στην καρδιά μας και ενδεχομένως να πάρουν το πρόβλημά μας και να το πάνε παρακάτω.

Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, συνοψίζω. Ζούμε σε ένα κράτος που είναι απόλυτα εχθρικό με εμάς, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Κανείς δεν μας έχει πείσει ότι μας αγαπάει. Θεωρώ ότι όλα είναι σε μια λογική. Και μίλαγα χθες με ένα στέλεχος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αυτοδιοικητικό, υψηλά ιστάμενο, και το ρώτησα γιατί η κυβέρνηση όταν έχει το 65% των Δημάρχων, δεν δίνει σε αυτή μας τη θητεία πράγματα για να ξανά

εκλεγούν αυτό το 65%, γιατί τους κόβει τα πόδια, δεν το καταλαβαίνω πολιτικά, και μου είπε για τον απλούστατο λόγο ότι το κεντρικό κράτος δεν θέλει τους Δημάρχους. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνει. Και ενδεχομένως αποτελεί και μια πολύ καλή απάντηση σε όσους αναρωτιόμαστε στο γιατί όχι.

Αν δεν φτιάξουμε λοιπόν μία Αυτοδιοίκηση που θα πάρει το πράγμα στα χέρια της, που δεν θα απολογείται σε κανένα κόμμα, που θα τραβήξει μπροστά αμέσως μετά τις άλλες εκλογές, για να ορίσουμε εμείς το μέλλον μας και να ζητήσουμε το εκατό για να πάρουμε το ογδόντα, τότε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας για μια ακόμα φορά, γιατί αυτή τη θητεία τη χάσαμε.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Ιωακειμίδη για την τοποθέτησή του. Ήταν 18 λεπτά.

Και τον Κώστα τον Πελετίδη, Δήμαρχο Πατρέων, επικεφαλής της παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

Κώστα, όσο μπορούμε πιο σύντομα, γιατί ακολουθούν και οι Πρόεδροι των ΠΕΔ. Σε παρακαλώ. Γιατρέ μου.

**Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ:** Ναι, ναι. Θα τηρήσω... στο χρόνο θα είμαι.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε σήμερα εδώ, ένα χρόνο μετά το περσινό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στο οποίο περιγράψαμε με μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Δήμοι μας, αναλύσαμε σειρά αναγκαίων μέτρων που πρέπει να παρθούν, ώστε να μπορούν οι Δήμοι μας να λειτουργήσουν και να λύσουν τις ανάγκες των δημοτών μας.

Από πέρσι τα πράγματα για τους συνδημότες μας είναι χειρότερα. Η ακρίβεια και οι φόροι τσακίζουν το λαό, ο πληθωρισμός βρίσκεται στα ύψη, οι τιμές στην ενέργεια έχουν εκτιναχθεί λόγω της λεγόμενης πράσινης μετάβασης των πανάκριβων ΑΠΕ, της απελευθέρωσης της ενέργειας, της επιπλέον αύξησης του ενεργειακού κόστους λόγω του κλιμακούμενου πολέμου, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Ρωσία, στο

έδαφος της Ουκρανίας.

Σε αυτό το περιβάλλον να πούμε ότι τα μονοπώλια, οι κάτοχοι του πλούτου, κάνουν πάρτι κερδών. Τα ζητήματα που αφορούν τους Δήμους μας επιδεινώθηκαν.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τι διαφορετικό από πέρσι μπορούμε να πούμε; Το σίγουρο είναι ότι δεν άλλαξε τίποτα στην κυβερνητική πολιτική στα εμπόδια που μας βάζει, βλέποντας το μεγάλο κάδρο, και όχι αποσπασματικά μέτρα που παίρνονται από κάθε κυβέρνηση.

Μπορούμε τουλάχιστον να πούμε ότι εμείς από την πλευρά μας, δηλαδή οι αντιπρόσωποι της ΚΕΔΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο, που έρχεται καθημερινά σε επαφή με τα προβλήματα και τις ανάγκες των δημοτών μας, ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων;

Δυστυχώς η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ δεν μπορεί να το πει. Είναι πολύ καλή στην περιγραφή, αλλά μέχρι εκεί. Συνειδητά, ενώ γνωρίζει την αιτία των προβλημάτων, από πού προέρχονται τα εμπόδια που συναντάμε, αρνείται να επέμβει και να αποκαλύψει την πολιτική της κυβέρνησης. Το ίδιο φυσικά γινόταν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή στην αντίστοιχη περίπτωση με το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ πιο παλιότερα.

Καλό είναι να αποκαλείσαι αυτοδιοικητικός, αλλά πρέπει και να το αποδεικνύεις. Πρέπει να διαλέξεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, και η πλειοψηφία διαλέγει να είναι με την κυβερνητική πολιτική, την πολιτική που κάνει τη ζωή του λαού δύσκολη, που βάζει εμπόδια στη λειτουργία των Δήμων μας. Υιοθετεί το ρόλο του αμορτισέρ για να μην υποστεί τους κραδασμούς της λαϊκής δυσαρέσκειας η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση, το σύστημα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσουν οι Δήμοι μας χρειάζονται τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων. Εάν

εφαρμοζόταν ο νόμος του Καλλικράτη για τα οικονομικά για το έτος 2023, οι Δήμοι θα έπρεπε να μοιραστούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ τώρα δίνονται 1,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λείπουν από τα ταμεία των Δήμων 4,3 δισεκατομμύρια, χρήματα που θα βοηθούσαν να αλλάξουν οι Δήμοι μας.

Τι ξεχνάμε, και δεν αναφέρεται σήμερα στο Συνέδριο και από τη Διοίκηση της ΚΕΔΕ; Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι και ο νόμος που τους προσδιορίζει, έχουμε αποφασίσει ότι δεν μας ενδιαφέρει; Έχουμε αποφασίσει ότι αυτό το παρατάμε και παίρνουμε χρήματα όσα θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση; Θα τα διεκδικήσουμε, ναι ή όχι;

Λέει εκ μέρους της κυβέρνησης ο κύριος Πέτσας, μα τι λέτε, αφού σας δώσαμε χρήματα. Σας δώσαμε αυτή τη στιγμή 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Να πω στον κύριο Πέτσα λοιπόν, ότι το 10% των χρημάτων που δόθηκαν για τους Δήμους όλη της χώρας, για όλη την Ελλάδα δηλαδή, τα πήρε μόνο μία... ένας επιχειρηματικός όμιλος, και τα πήρε για τον Covid. Έτσι είναι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Όταν κερδίζουν τα δικά τους δικά τους, όταν δεν κερδίζουν έρχονται στο κράτος και λένε δώσε μου τώρα που χάνω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, αλλά μόνο που αυτά τα χρήματα που πήρανε οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ήταν τα δικά μας χρήματα, ήταν τα χρήματα του λαού μας. Εκτός αν κάνουμε λάθος. Γιατί τα πήραν αυτοί;

Κύριε Βορίδη, μιλάτε πολλές φορές για το ρίσκο των επιχειρηματιών. Ε ας πάρουν το ρίσκο. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις μόνο κερδοφορία, και στη ζημιά να έρχεσαι να παίρνεις τα χρήματα του λαού.

Γιατί όμως υποχρηματοδοτούμαστε; Πού πηγαίνουν αυτοί οι οικονομικοί πόροι; Είπαμε προηγουμένως ότι μας λείπουν 4,3 δισεκατομμύρια. Για ποιο λόγο μας λείπουν; Τι γίνεται; Δεν προσδιορίζονται θεσμικά αυτά τα χρήματα; Αν ήταν και λέγαμε ότι δεν υπάρχουν και ήμασταν φτωχοί, θα λέγαμε ότι είμαστε φτωχοί. Πλην όμως τα 4,3 δισεκατομμύρια που δεν παίρνουν οι Δήμοι, τα

παίρνουν κάποιοι για να κάνουν δήθεν επενδύσεις, για να φέρουν την ανάπτυξη, όχι βέβαια με τα δικά τους χρήματα, αλλά με τα χρήματα του λαού μας.

Γιατί να γίνει αυτό αποδεκτό σήμερα από το Συνέδριό μας; Γιατί δεν συζητάμε για τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους; Ποιος ο λόγος; Τη στιγμή που το Συνέδριό μας θα μπορούσε να βάλει τη σφραγίδα του, να πει ως εδώ και μη παρέκει. Δεν θα θυσιάσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας για τα κέρδη των λίγων. Πρέπει να βάλουμε τέλος στην πολιτική που θέλει να στηρίζονται οι προϋπολογισμοί των Δήμων στα ίδια έσοδα, που στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από μια δεύτερη φορολόγηση των δημοτών μας.

Αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα που θα το στήριζαν όλοι οι συμπολίτες μας και θα βρεθούν στο πλάι μας. Γιατί το αποφεύγουμε; Δεν είναι άλλος λόγος παρά πολιτικός.

Γιατί θα πρέπει να παρακαλούμε για προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων για να καταφέρουμε να οργανώσουμε τις Υπηρεσίες μας; Δεν είναι αυτονόητο ότι μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε τις πόλεις και τα χωριά μας; Και αν ναι, γιατί δεν γίνεται αποδεκτό; Όλες οι κυβερνήσεις θέλουν οι Δήμοι να γίνουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, και τις ανάγκες των πόλεών μας να τις λυμαίνονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Να διαχειρίζονται τις βασικές ανάγκες των κατοίκων μας, και να χρυσοπληρώνονται.

Ο κύριος Βορίδης ήταν αποκαλυπτικός όταν είπε ότι θέλουμε μηχανικούς. Και είναι σωστός. Τι να τον κάνουμε τον Υ.Ε.; Τη δουλειά που θα κάνει ο Υ.Ε., ο εργάτης δηλαδή, μπορεί να το κάνει και ένας επιχειρηματικός όμιλος. Εμείς τι χρειαζόμαστε; Μηχανικούς. Οι μηχανικοί τι θα κάνουν; Αυτοί μπορούν να είναι ελεγκτικός μηχανισμός. Αυτό όμως είναι αντίληψη. Είναι αντίληψη πολιτική, η οποία λέει συμφωνούμε, έτσι είναι, και καθαρά παίρνουμε θέση αν θέλουμε το ένα ή το άλλο. Αν θέλεις για παράδειγμα να πας στο σχολείο σου σήμερα που έβρεξε και έγινε χαλασμός Κυρίου στην Πάτρα, εμείς θα ψάχναμε να βρούμε τον

επιχειρηματικό όμιλο, τον εργολάβο, για να πάει στα σχολεία να δει γιατί τρέχουν τα λούκια. Δεν θα έχουμε εμείς εργαζόμενους. Και εκείνος θα ερχόταν τρέχοντας γιατί... και θα έλεγε ας πούμε ότι με συγχωρείτε αλλά δεν έχουμε σύμβαση, πώς θα πληρωθώ; Και εμείς πώς θα λύναμε τα προβλήματα; Που γίνεται ο χαμός όταν θα έχουμε καταστροφές, που σήμερα για παράδειγμα στην πόλη μου είχαμε καταστροφές, ποιος θα πήγαινε; Ο εργολάβος; Αν δεν έχεις εργαζόμενους; Λύνουμε τα ζητήματα γιατί έχουμε εργάτες Υ.Ε.. Άρα τους θέλουμε όλους. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Καλή είναι η Δημοτική Αστυνομία για αυτούς που έχουν την αντίληψη ότι χρειαζόμαστε έναν επιπλέον κατασταλτικό μηχανισμό, ο οποίος να εισπράττει από ποιους; Από το λαό. Όχι. Θα εισπράτουμε από αυτούς που παίρνουν τον πλούτο του λαού μας. Αυτοί που παίρνουν τον πλούτο του λαού μας είναι αυτοί οι λίγοι που λένε ότι έχουν, σημειώνουν αυτή την περίοδο τα περισσότερα κέρδη της τελευταίας 70ετίας, την περίοδο που οι άλλοι λιώνουν.

Και λέμε εδώ πάλι, για να λύσουμε το θέμα, για να μην περιγράψουμε, γιατί εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι περιγράψουμε τα ζητήματα. Εμείς λέμε μία άλλη πολιτική πρόταση, αντίθετη. Για να λυθούν τα προβλήματά μας, πρέπει λέμε να διαλέξουμε άλλο δρόμο ανάπτυξης, άλλο δρόμο εξουσίας. Κάποιος θα πει γιατί το λέτε αυτό; Για να δούμε εκ του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα είμαστε σε θέση όλοι εδώ πέρα με τον κοινό νου να το κρίνουμε. Βλέπουμε ότι αυτό που εφαρμόζεται δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του λαού, των Δήμων μας. Ποιος από εσάς δεν κουράστηκε όλα αυτά τα χρόνια να απαριθμεί τα ίδια ανεπίλυτα προβλήματα της υλοποίησης των σχεδίων της πόλης μας, της ανυπαρξίας σύγχρονων υποδομών, της κατασκευής σχολείων, νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών, αθλητικών εγκαταστάσεων, της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων, των αδέσποτων ζώων, της ναυαγοσωστικής κάλυψης, της στήριξης της κοινωνικής,

πολιτιστικής δραστηριότητας, των ατόμων με αναπηρία, των παιδιών που βρίσκονται σε εξάρτηση.

Ήρθε η ώρα να μπούμε μπροστά, να οργανώσουμε τις πόλεις μας μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια, να συμπορευτούμε, και να εξασφαλίσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να έχουμε αυτά που πρέπει να έχουμε.

Εμείς λοιπόν σε αυτή την πορεία λέμε ότι θα πρέπει να ενωθούμε όλοι, να... όσοι καταλαβαίνουμε και διαλέξαμε μετερίζι, αν συμφωνούμε με την υπάρχουσα πολιτική στο κεντρικό της κάδρο, σαφέστατα όλα τα άλλα είναι μικροπράγματα τα οποία δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Δεν πρέπει εμείς λέμε ένα ακόμα Συνέδριο της ΚΕΔΕ να καταλήξει σε περιγραφή και ευχές για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων των Δήμων μας.

Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, των προσδοκιών που έχουν από εμάς οι δημότες μας, και η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ σας καλεί να συμπορευτείτε μαζί μας, να παλέψουμε από κοινού, για άμεση και επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων, να δοθούν εδώ και τώρα όλα τα παρακρατηθέντα από την κυβέρνηση και το κράτος, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του λαού και των εργαζομένων των Δήμων, την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Υπηρεσιών μας, των σχολείων μας, των κοινωνικών δομών, των χώρων αθλητισμού και πολιτισμού. Την κατάργηση του νόμου που θεσπίζει και διατηρήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις, που απαγορεύει τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Άμεση έναρξη διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ για πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στους Δήμους και τις ΔΕΥΑ. Να καταργηθούν εδώ και τώρα τα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας. Να καταργηθεί το τέλος ταφής απορριμμάτων. Να παρθούν άμεσα μέτρα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης. Να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος στα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά. Άμεση επανασύνδεση όλων των κομμάτων ρευμάτων, χωρίς όρους και

προϋποθέσεις. Καμία σκέψη για διακοπές ρεύματος στα σχολεία μας στον οδοφωτισμό και αλλού.

Κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην ενέργεια, και είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου στα καύσιμα, που έχουν γονατίσει το λαϊκό εισόδημα.

Στήριξη των Δήμων ώστε να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και να μην κόβονται έργα και υπηρεσίες.

Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να παλέψουμε. Συνεχώς ακούμε ότι οι Δήμοι είναι η βαθμίδα του κράτους που βρίσκεται πιο κοντά στο λαό και ακούει τα προβλήματά του. Για αυτό λοιπόν δεν πρέπει να τον εγκαταλείψουμε, αλλά να είμαστε ένα μαζί του, να αγωνιστούμε μαζί του για άμεσα μέτρα βελτίωσης της ζωής του.

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Λοιπόν, κλείνουμε την ενότητα με τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των αυτοδιοικητικών παρατάξεων με τον Νίκο Σακούτη και την παράταξη ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ. Αμέσως μετά μείνετε κοντά, πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα, όπου οι Πρόεδροι των ΠΕΔ θα είναι μαζί μας και θα μοιραστούν τους δικούς τους προβληματισμούς.

Νίκο ο λόγος σε εσένα.

**Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ:** Ευχαριστώ.

Λοιπόν, μέσα από τα Διοικητικά Συμβούλια, αλλά και τα Συνέδριά μας των τελευταίων χρόνων, η περιγραφή όσον αφορά της ελληνικής κοινωνίας και της κατάστασης των Δήμων, εν πολλοίς είναι κοινός τόπος.

Ακούστηκαν και σήμερα διαπιστώσεις σε αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα το κύριο πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία θα λέγαμε ότι είναι η ακρίβεια. Θα αντιμετωπιστεί στο επόμενο διάστημα;

Από την κατάθεση του προϋπολογισμού προβλέπεται 5% πληθωρισμός για τον επόμενο χρόνο, αναθεωρημένος προς τα πάνω.

Ενεργειακή φτώχεια; Παρούσα και για τα επόμενα πολλά



χρόνια, γιατί δεν μπαίνει το θέμα κατάργησης του χρηματιστηρίου, αλλά λέμε πώς θα δοθούν χρήματα μέσα από πολιτικές pass, είτε fuel pass, είτε food pass και λοιπά και λοιπά.

Στον απόηχο της πανδημίας, της Covid, έχουμε περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, και κυρίως ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα και υγεία.

Οι πλειστηριασμοί κατοικιών πάνε (...) το επόμενο διάστημα.

Επίσης, μιλάγαμε τα προηγούμενα χρόνια για το brain drain. Έχει αντιμετωπιστεί η φυγή νέων στο εξωτερικό; Όχι. Και μάλιστα πώς να αντιμετωπιστεί όταν έχουμε ελαστικοποίηση της εργασίας, και κυρίως κακοπληρωμένης ελαστικοποίηση της εργασίας.

Μιλάγαμε στην προηγούμενη δεκαετία για τη γενιά των 700 €, που σήμερα φαντάζει καλοπληρωμένη εργασία των 700 €, τη στιγμή που κοινωφελής εργασία, είτε 55-67 και λοιπά και λοιπά, είναι από 550 μέχρι 650 €. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα σε έκθεση του ΟΗΕ, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική στα επόμενα χρόνια, θα είμαστε μέσα από τις πέντε χώρες που θα έχουμε υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού μέχρι το τέλος της (...). Αυτό θεωρείται πατριωτική πολιτική, να έχουμε χάσει το μισό πληθυσμό; Για κάποιους οι οποίοι επικαλούνται την πατρίδα και λοιπά.

Αυτές οι πολιτικές οδηγούν ουσιαστικά στην κατάσταση αυτή της χώρας μας, και επαναλαμβάνω, μέσα από έκθεση του ΟΗΕ.

Αυτή για εμάς είναι μια κατάσταση που υφίσταται η ελληνική κοινωνία και υποτίθεται, επειδή ακούστηκε και σήμερα, ότι η εγγύτερη εξουσία προς το δημότη είναι οι Δήμοι, αλλά ποια είναι η κατάσταση των Δήμων; Περιγράφηκε από αρκετούς. Για τις περιγραφές, επαναλαμβάνω, σε πολλές περιπτώσεις ταυτιζόμαστε. Πώς διαμορφώθηκε την τελευταία 12ετία η κατάσταση στους Δήμους; Και κυρίως πώς θα πορευτούν στο επόμενο διάστημα οι Δήμοι;

Για να δούμε. Μπορούν να ανταποκριθούν σήμερα στο ρόλο

τους οι Δήμοι, που πρωτίστως πρέπει να έχουν δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, να στηρίζουν και ιδίως τα πληττόμενα στρώματα; Ποιες ήταν οι θεσμικές αλλαγές που ακούσαμε και ακούγαμε όλα τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια... δεν θέλω να σταθώ, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, για την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, καταστατική θέση και λοιπά και λοιπά; Στις μεταξύ μας συζητήσεις δεν μιλάμε για τσαλαπάτηση στην κυριολεξία του άρθρου 102 του Συντάγματος; Δεν το λέμε; Έγιναν θεσμικές αλλαγές; Έγιναν. Σε ποια κατεύθυνση; Και γίνονται ακόμα.

Για να δούμε. Πρόσφατα, αναθεωρήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση ως διοικητική πράξη το 2020. Τι λέει αυτό... τι λέει η καινούργια αναθεώρηση; Τι λέει; Λέει ότι τον πρώτο ρόλο θα τον έχουν ιδιώτες, την κατασκευή μονάδων, και όπου δεν μπορούν να κάνουν ιδιώτες θα πηγαίνουμε στην πολιτική των ΣΔΙΤ, όπου στα ΣΔΙΤ ήδη έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια, μην πω δισεκατομμύρια, παράδειγμα η Αττική, και προσέξτε, θα καίγεται μέσα από την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του Εθνικού Σχεδίου, με μια σύμφυση των ΚΔΑΥ, των Μονάδων Ανάκτησης, και των Μονάδων Επεξεργασίας, στην παραγωγή ενέργειας μέσα από την καύση.

Δεν ξέρω πώς θα το καταπιεί αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι και θέμα κυβέρνησης, αλλά αφορά εμάς. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι υιοθετούμε στόχους του 55, 60, 65% διαλογή στην πηγή, και από την άλλη μεριά να δεχόμαστε ως θεσμική παρέμβαση σε μια κατεξοχήν αρμοδιότητα που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων στους Δήμους, γενικευμένη καύση; Και μάλιστα ο λογαριασμός που θα πάει; Γιατί εκτόξευση θα υπάρχει. Το τέλος ταφής είναι το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό που έρχεται από πίσω είναι τρομακτικό σε σχέση με την επιβάρυνση που θα έχουμε στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και επειδή είναι ανταποδοτική υπηρεσία η διαχείριση των απορριμμάτων, ο λογαριασμός θα πάει μέσω των

δημοτικών τελών στους δημότες.

Αυτή είναι μια παρέμβαση, με συγκεκριμένη κατεύθυνση, με συγκεκριμένη λογική, και με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Αλλά είναι μια παρέμβαση από πλευράς κυβέρνησης.

Αποψίλωση εργατικού δυναμικού. Δεν υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια; Ακούσαμε σήμερα. Θα δοθεί η κοινωφελής στο επόμενο διάστημα ή όχι; Δεν θα μπορέσουν λείει οι Δήμοι να λειτουργήσουν χωρίς κοινωφελή... εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας.

Μα αυτή είναι η λύση; Αυτό είναι το εξειδικευμένο, το μόνιμο, το καλοπληρωμένο προσωπικό; Να παρακαλάμε, να εκλιπαρούμε να υπάρξει κοινωφελής εργασία για να μπορέσουν να στηριχτούν οι Δήμοι; Αυτό είναι το μέλλον της Αυτοδιοίκησης;

Και επειδή η καρδιά του προβλήματος αναφέρθηκε από προηγούμενους συναδέλφους ομιλητές, είναι το θέμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, στο οποίο σήμερα τουλάχιστον από τους εκπροσώπους κατά τη γνώμη μου που διεκδικούν κυβερνητική εξουσία, δεν θίχτηκε. Το καταπίνουμε και πάμε παρακάτω.

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θεσπίστηκαν με το 1828 το '89. Για συγκεκριμένους λόγους. Και όλοι το χειροκροτήσαμε τότε. Ότι επιτέλους θα υπάρχουν διακριτοί πόροι στην Αυτοδιοίκηση.

Τροποποιήθηκαν επί το χείρον, κατά τη γνώμη μας, με τον 3852, στην ίδια λογική όμως.

Ποια είναι η πολιτική που έχουμε την τελευταία 12ετία; Να θυμίσω. Έχουμε το νόμο 3986/2011, που είπε ότι πια δεν έχουμε τον 3852, αλλά θα έχουμε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, που έβαλε κόφτη στα 5,2 δις.

Τότε τα χρήματα που είχαν δοθεί το '09 και το '10 ήταν πολύ περισσότερα. Ήρθε λοιπόν, 5,2 δις.

Έρχεται η επόμενη κυβέρνηση, με τον 4472/17, στο άρθρο 80<sup>Α</sup>, λέει όχι 5,2, 3,4 δις θα είναι το ανώτατο όριο.

Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση σε ένα υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, ολοκληρώνεται 21 του μήνα, σήμερα υποτίθεται, η διαβούλευση, πάλι κάνει παρέμβαση θεσμικού χαρακτήρα. Τι λέει; Ότι... στο άρθρο 29, ότι δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα παραπάνω από τρία δις πεντακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια. Στην ουσία πάμε πίσω και από το νόμο του '17 αν προσθέσουμε το ενεργειακό κόστος, τον πληθωρισμό και λοιπά και λοιπά.

Δεν είναι θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεις αυτές; Ποιοι είναι οι νόμοι; Και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί το μεσοπρόθεσμο το οποίο υιοθετείται αυτή τη στιγμή μέσα από το νομοσχέδιο, είναι για τα χρόνια 2023-'26. Για πόσα ακόμα χρόνια θα βαδίζουμε με τα μεσοπρόθεσμα και με τη λογική αυτή; Για πόσα ακόμα; Για δεκαετίες.

Και επιτρέψτε μου να πω για δεκαετίες, γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε υπόψη μας και με βάση τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε σήμερα. Τι αναφέρεται μέσα. Αναφέρεται ότι πρέπει να πάρουμε υπόψη μας την οριακή αύξηση του ονομαστικού μεγέθους του δημοσίου χρέους, το οποίο να σημειώσουμε είναι δύο δις το '22 και άλλα δύο δις το '23, επιβάρυνση, το οποίο καλείται να εξυπηρετηθεί σε συνθήκες κλιμακούμενων επιτοκίων κρατικού δανεισμού, και υπό τον κίνδυνο εγγραφής νέου χρέους από καταπτώσεις εγγυήσεων και ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Τη διαφαινόμενη εξάντληση εντός του τρέχοντος έτους, της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, που ο προϋπολογισμός λέει θα είναι 1,8%, από την ανάκαμψη από την πανδημία, και τις διαγραφόμενες συνθήκες ήπιας ύφεσης στην Ευρώπη. Και νοών νοείτο, το πώς θα πορευτεί η Αυτοδιοίκηση στα επόμενα χρόνια.

Συνάδελφοι, υπάρχει διακύβευμα; Για εμάς υπάρχει διακύβευμα. Είναι αν θα συνεχιστεί η πολιτική συρρίκνωσης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατάργηση στην ουσία της όποιας αυτοτέλειας και

λειτουργίας ως μακρύ χέρι του κράτους. Γιατί είναι μακρύ χέρι του κράτους η Αυτοδιοίκηση, και με το νόμο που λέμε. Ο 4270 λέει σαφέστατα ότι είναι βασικός τομέας της κυβέρνησης και υπόκειται στις γενικές αρχές, ακόμα και σύνταξης των προϋπολογισμών, που ακολουθούν το κράτος. Είναι κράτος. Στο όνομα της κυβερνησιμότητας, το ακούσαμε και σήμερα, και της αποτελεσματικότητας. Άραγε για ποιους αποτελεσματικότητα;

Επειδή ακούστηκαν αρκετά περί χρηματοδοτικών εργαλείων. Όντως, Αντώνης Τρίτσης, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης. Μα πριν ενάμιση χρόνο, στη συνάντηση που είχε γίνει του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με τον κύριο Σκυλακάκη, δεν μας είχε πει ότι από τα 57 δις τότε διαγραφόμενα έσοδα από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης, τα 43 θα πάνε απευθείας σε ιδιώτες γιατί αυτή είναι επιλογή της κυβέρνησης και έτσι πρέπει να στηριχτεί η οικονομία; Αυτή ήταν η απάντηση. Επιλογές υπάρχουν, με συγκεκριμένη κατεύθυνση και περιεχόμενο.

Λέμε εδώ να στηριχτεί η Αυτοδιοίκηση. Μα πώς θα στηριχτεί η Αυτοδιοίκηση; Πώς θα στηριχτούν οι πολιτικές της Αυτοδιοίκησης με αυτό το περιεχόμενο, όταν οι επιλογές της κεντρικής κυβέρνησης είναι άλλες, και οι κατευθύνσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άλλες;

Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο πρέπει να αμφισβητηθεί. Άρα για εμάς υπάρχει η ουσία. Ποια είναι η ουσία; Ότι το γράμμα και το πνεύμα των μνημονιακών νόμων, και των δεσμεύσεων που υπάρχουν διάχυτα και διακριτά σε κάθε νομοθέτημα και είναι παρόντα, αν θα είναι παρόντα για αρκετά χρόνια ακόμα, ή θα πρέπει να υπάρξει μια ανατροπή αυτής της πολιτικής. Αν η ΚΕΔΕ θα διεκδικήσει με ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, γιατί πολλά λέμε στην περιγραφή, ακούστηκαν και από άλλους συναδέλφους, αλλά στο δια ταύτα δεν παίρνεται κάποια απόφαση με συγκεκριμένα βήματα να αμφισβητήσετε, έστω και επιμέρους, ας μην υπάρξει συνολική πολιτική που λέμε εμείς αμφισβήτηση. Έστω και επιμέρους. Αν η

ΚΕΔΕ θα διεκδικήσει λοιπόν μέσα από ένα πλαίσιο την αντιστροφή και ανατροπή της σημερινής πολιτικής (...) Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εάν θα ανατρέψει με λίγα λόγια αυτό που έχει διαμορφωθεί δυστυχώς και φαίνεται και από περισσότερες δυνάμεις, ότι αυτό είναι το πλαίσιο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθούμε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει αναδιανείμουμε τη φτώχεια μας, και ελπίζω αύριο να μην επικρατήσει αυτή η λογική, να τα πάρουμε από τους αστικούς να τους δώσουμε στους μικρότερους και λοιπά και λοιπά, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, αλλά πώς πραγματικά θα διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας ανήκουν. Αυτά τα οποία προηγούμενες κυβερνήσεις τα ψήφισαν, και δυστυχώς δεν μπορούν να στηρίξουν ούτε αυτά οι ίδιες σήμερα. Και αν στα επόμενα χρόνια, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα εξακολουθούν να είναι νόμοι του κράτους, επαναλαμβάνω, αυτή η πολιτική η οποία τη ζήσαμε 12ετία, και η οποία δυστυχώς και μέσα από τον προϋπολογισμό τον καινούργιο που έχει κατατεθεί, λέει ότι η εξυπηρέτηση του χρέους θα πρέπει να είναι μέχρι το 2070.

Εάν λοιπόν τα νομοθετήματα που υπάρχουν και πορευόμαστε με αυτά, θα ακολουθούν αυτή την πολιτική, τότε αλίμονό μας. Θα συζητάμε κάθε χρόνο, θα έρχονται Υπουργοί εδώ, θα λέει μας σας δώσαμε πενήντα εδώ, εβδομήντα εκεί, ακούσαμε 350 αν προσθέσουμε και το ενεργειακό κόστος και λοιπά. Από πού τα δίνουν τα χρήματα αυτά; Από πού τα δίνουν; Δεν είναι χρήματα των φορολογουμένων; Όχι; Από τη τσέπη της τα δίνουν; Χάρη μας κάνουν; Αυτά δεν είναι φορολογία που μέσα από τους νόμους είναι στο όνομα του ελληνικού λαού και έπρεπε να είναι προς όφελός του;

Αν θέλουν να αλλάξουν τη νομοθεσία, ας το φέρουν. Αν θέλουν να καταργήσουν τους ΚΑΠ... γιατί ακούστηκε από τον κύριο Βορίδη ότι αυτά μέχρι το 2009 να το ξεχάσουμε, τελείωσε μέχρι τότε, πάει αυτή η εποχή. Αν θέλουν να καταργήσουν τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και να πάμε σε μια λογική, που κυριαρχεί αυτή η λογική, ότι οι Δήμοι πρέπει να είναι επιχειρηματίες, ας ειπωθεί. Αν τελικά οι Δήμοι είναι επιχειρήσεις, ας ειπωθεί. Αν δεν υπάρχει ουσιαστικά δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των Δήμων και των Υπηρεσιών του, ώστε να μπορούν να απαλύνουν αν το θέλετε κυρίως στα πληττόμενα στρώματα τις επιπτώσεις, ας ειπωθεί, αλλά ας ειπωθεί με το όνομά του. Όχι στη λογική ότι να τα ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Υπάρχουν νόμοι. Δεν θα πηγαίνουμε κάθε φορά να προσαρμόζονται οι νόμοι στις αποφάσεις τις κυβερνητικές. Πού ακούστηκε αυτό; Γιατί αυτό γίνεται. Αντί η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια να υπακούει και να σέβεται τους νόμους που ψήφισαν αυτές οι κυβερνήσεις, εμείς δεν τις στηρίξαμε ποτέ αυτές τις κυβερνήσεις, αλλά τέλος πάντων αντί να εφαρμόζουν τους νόμους που έχουν ψηφίσει, κάθε φορά εφαρμόζουν άλλες πολιτικές και έρχονται εκ των υστέρων με τα νομοθετήματά τους να στηρίζουν τις αποφάσεις τους. Μέχρι πότε θα γίνεται με αυτό; Και μέχρι πότε εμείς θα ανεχόμαστε αυτή τη λογική και αυτή την πολιτική και αυτές τις πρακτικές;

Άρα λοιπόν, καταλήγοντας, για εμάς θα πρέπει το Συνέδριο κλείνοντας να πάρει κάποιες αποφάσεις την Τετάρτη, που να λέει συγκεκριμένα (...), αν θέλει να αμφισβητήσει την πολιτική ή θέλει να ακολουθήσει αυτή την πολιτική. Διαπιστώσεις του στιλ ότι εμείς τους τα είπαμε, δεν τα δεχόμαστε, θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε, αλλά στην πράξη εξακολουθούμε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο και εδώ μέσα να τους χειροκροτούμε, εμείς συνάδελφοι, δεν θα τις υιοθετήσουμε, είμαστε απέναντι.

Σας ευχαριστώ.

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Σακούτη.

Εδώ πέρα κλείσαμε την ενότητα των τοποθετήσεων των αυτοδιοικητικών παρατάξεων, και πάμε σε μια ενότητα η οποία έχει επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η φωνή της Αυτοδιοίκησης από κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι εδώ. Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών

Ενώσεων των Δήμων είναι μαζί μας.

Ξεκινάμε με την πρώτη τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΕΔ Αττικής, της μεγαλύτερης ΠΕΔ. Ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Δήμαρχέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ο λόγος δικός σου.

**Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και από εμένα.

Το είπαν πολλοί πριν από εμένα, και θα το πουν σίγουρα και άλλοι, αλλά δεν μπορώ να μη συγχαρώ τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου, και το Διοικητικό Συμβούλιο, για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση, όπως βέβαια δεν μπορώ και να μην ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, για την άψογη φιλοξενία.

Θέλω να συγχαρώ όμως την ΚΕΔΕ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, και για κάτι ακόμα. Για την επιλογή του κεντρικού μηνύματος του Συνεδρίου μας, που λέει μια μεγάλη αλήθεια. Ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Ισχυρή Αυτοδιοίκηση σημαίνει πράγματι καλύτερη Ελλάδα. Και δεν το λέμε αυτό επειδή έτσι μας βολεύει, δεν τα λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέμε και μπορούμε να το τεκμηριώσουμε, και δεν υπάρχει πιο ισχυρή τεκμηρίωση από αυτά που έχουμε ζήσει ως πολίτες τα τελευταία χρόνια, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, που όλοι μας περάσαμε και συνεχίζουμε να περνάμε πολλά, και σε πολλές περιπτώσεις πρωτόγνωρα. Από την πανδημία, ως την ενεργειακή κρίση, και από τα χιόνια ως τις πυρκαγιές.

Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, και παρά τις τεράστιες ελλείψεις μας σε ανθρώπινο δυναμικό, παρά την έλλειψη πόρων που επίσης υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις, εμείς στην Αυτοδιοίκηση προσπαθούμε, δουλεύουμε συστηματικά και στεκόμαστε στα πόδια μας. Και προσέξτε, δεν το λέω για να δείξω ότι κάνουμε κάτι εξαιρετικό. Όχι. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η δουλειά μας.

Όμως όπως στη μεγάλη καραντίνα, στο πρώτο κύμα του



Covid, εμείς μοιράσαμε τρόφιμα στα σπίτια, για να μη βάλουμε σε κίνδυνο κανέναν, και να στηρίξουμε ιδίως όσους είχαν μεγαλύτερη ανάγκη.

Σε κάθε κρίση αυτά τα χρόνια που έρχονταν απανωτές η μία μετά την άλλη, όποτε χρειάστηκε και ακόμα και από τα έργα που είχαμε υποσχεθεί, τα όνειρά μας δηλαδή, για να στηρίξουμε τις κοινωνικές δομές και τα παντοπωλεία μας.

Βάλαμε γαλότσες, ανεβήκαμε πάνω σε καρότσες και πετάξαμε αλάτι, πιάσαμε μάνικες και βοηθήσαμε τους πυροσβέστες στην πυρκαγιά.

Ότι και αν συνέβη στο σπίτι μας, στο Δήμο μας, ήμασταν και είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Και όταν κάποιος Δήμος καίγονταν, στέλναμε οι υπόλοιποι τις υδροφόρες μας να στηρίξουμε την κατάσταση μέχρι να αναλάβει η πολιτική προστασία. Όταν είχε κάποιες ανάγκη, βοηθούσαμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Έτσι ακριβώς τα ζήσαμε και συνεργαστήκαμε όλοι εμείς στην Αττική και ξέρω πολύ καλά πως τα ίδια ακριβώς ζήσατε και κάνατε και εσείς, συνάδελφοι, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Για αυτό σας λέω και σας ξανά λέω, γιατί το πιστεύω ειλικρινά, και η ζωή το έχει αποδείξει πως έχω δίκιο. Σε κάθε συγκυρία, αλλά ιδίως όταν έρχονται τα δύσκολα, χωρίς την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει κράτος.

Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι μια υπερβολή που μας αρέσει να λέμε. Είναι η πραγματικότητα.

Και μιας και τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση αυτής της θητείας, αν θέλουμε να δούμε την επόμενη μέρα στις πόλεις μας, νομίζω η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Για όλα όσα ενδιαφέρουν εμάς και τους συμπολίτες μας.

Σε έναν προς έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς, οι Δήμοι μας είναι αυτοί που θα κληθούν να διαδραματίσουν τον πιο κρίσιμο ρόλο. Έρχεται χειμώνας, με ενεργειακή κρίση. Ποιος είναι ο πρώτος που θα στηρίξει όσες και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη; Ο Δήμος

τους. Αν λείψουν φάρμακα, αν λείψουν τρόφιμα, αν λείψουν είδη πρώτης ανάγκης, ποιος είναι ο πρώτος στον οποίο θα απευθυνθούν όλοι; Ο Δήμος τους.

Μιλάμε για ψηφιακή επανάσταση, και πράγματι έχουν γίνει επιτέλους άλματα προόδου στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Κατά κανόνα ποιοι είναι αυτοί που πρώτοι έκαναν ψηφιακές τις περισσότερες υπηρεσίες τους και συνεχίζουν να κάνουν ακόμα περισσότερες; Ο Δήμος τους.

Ο κόσμος ζητά πράσινο, σεβασμό στο περιβάλλον. Από πού ξεκινά και πού καταλήγει αυτή η προσπάθεια; Από τον οικείο Δήμο.

Όταν μιλάμε για καλύτερη καθημερινότητα, για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, για ποιότητα ζωής, για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για τα παιδιά μας, πού στρέφομαι πρώτα το βλέμμα μας; Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Και θέλω να σας πω κάτι. Αυτή την πραγματικότητα έχω την αίσθηση ότι πλέον τη συμμερίζονται όλο και περισσότεροι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους πολίτες, που τα γνωρίζουν όλα γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Αναφέρομαι και στους πρωταγωνιστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Θα έλεγα όχι μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και την προηγούμενη. Αλλά και από άλλους πολιτικούς χώρους, που στις συναντήσεις και στις συζητήσεις που έχω μαζί τους, διαπιστώνω όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση του έργου και του ρόλου μας, όλο και περισσότερο σεβασμό στο θεσμό. Όλο και πιο έντονη συνειδητοποίηση του πόσο σημαντικό είναι να στηριχτεί εμπράκτως η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το ερώτημα λοιπόν είναι τι μπορεί και τι πρέπει να συμβεί, τι χρειαζόμαστε για να γίνει ακόμα πιο ισχυρή η Αυτοδιοίκηση, ώστε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερο στους συμπολίτες μας, ακόμα περισσότερα στην Ελλάδα.

Και για να τα λέμε όλα, σε αυτή την καθημερινή προσπάθεια υπάρχει κάτι καθοριστικό με το οποίο η κυβέρνηση μας έχει βοηθήσει. Μας έδωσε ξανά τη δυνατότητα να διοικούμε τους Δήμους

μας. Να μπορούμε παίρνουμε αποφάσεις. Γιατί αλήθεια είναι ότι ο νόμος της απλής αναλογικής είχε προκαλέσει σε πολλούς Δήμους χάος και ακυβερνησία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό λύθηκε, με δημοκρατική ευαισθησία, αλλά και με ρεαλισμό.

Και κοιτώντας το μέλλον, είναι ακόμα πιο σημαντικό ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με τον νέο εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση, την ενισχυμένη αναλογική και την εκλογή με το 43% συν μία ψήφο. Ένα νόμο προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που σίγουρα θα βοηθήσει τις νέες Διοικήσεις των Δήμων να κάνουν καλά τη δουλειά της, προς όφελος των συμπολιτών τους.

Ξέρετε, συνηθίζω σαν άνθρωπος να βλέπω το ποτήρι πάντοτε μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Αναγνωρίζω όλα τα καλά που έχει κάνει η κεντρική διοίκηση, για να είμαι συναινετικός, από το 2015 μέχρι και σήμερα. Εάν δεν το αναγνωρίσουμε όλοι εμείς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα καλά που έχουν γίνει, χάνουμε την αξιοπιστία μας. Χάνουμε την αξιοπιστία μας πραγματικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε συνεχώς να διεκδικούμε πράγματα για την Αυτοδιοίκηση και τις πόλεις μας.

Ταυτόχρονα όμως από την άλλη δεν μπορώ να μην πω ότι παραμένει άλυτο ένα θέμα, γιατί ξέρετε, κύριε Υπουργέ, οι αριθμοί πάντα δεν λένε την αλήθεια. Το θέμα της υποστελέχωσης των Δήμων. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης λοιπόν, υπάρχει εδώ και 10ετίες. Ταλανίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί με πολιτικό θάρρος και με δέσμη μέτρων, με τον ίδιο ακριβώς ρεαλισμό και την ίδια θετική διάθεση που αντιμετωπίστηκε και το πρόβλημα της διοίκησης των Δήμων.

Όπως παραμένει και το ζήτημα των πόρων. Είναι προφανές ότι η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων μας είναι το οξυγόνο τους. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Με απλά λόγια, τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά

μας και να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες; Πρώτα να μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Είπαμε αυτό το λύσαμε. Στη συνέχεια, να έχουμε πόρους, για να τις υλοποιήσουμε. Και φυσικά ανθρώπους, συνεργάτες, για να κάνουν τις αποφάσεις πράξη.

Αν συνεχίσουμε έτσι, αν δεν λύσουμε σήμερα τα ζητήματα της οικονομικής μας αυτοτέλειας, και αν δεν αντιμετωπίσουμε τώρα το πρόβλημα της υποστελέχωσης, πλησιάζει απειλητικά η μέρα που οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση δεν θα επαρκούν ούτε και αν κάνουν τις ηρωικές υπερβάσεις που σε πολλές περιπτώσεις κάνουν σήμερα.

Και όλα αυτά που λέμε, τα λέμε γιατί στην Αυτοδιοίκηση δεν μας αρέσουν οι δικαιολογίες. Δεν μας βολεύουν οι εύκολες απαντήσεις. Έχουμε μάθει τα θέματα να τα κοιτάμε κατάματα και να τα αντιμετωπίζουμε. Να μην τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά να κάνουμε ότι μπορούμε. Όχι να κρυβόμαστε πίσω από ότι ξέρεις δεν έχουμε αρμοδιότητα για αυτό το θέμα, δεν έχουμε χρήματα για να το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε ανθρώπους για να το αναλάβουν. Είτε έχουμε, είτε δεν έχουμε αρμοδιότητα, είτε έχουμε, είτε δεν έχουμε χρήματα, είτε έχουμε, είτε δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους, εμείς όπως ξέρετε, όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει ο συμπολίτης μας με το πρόβλημα, είμαστε εκεί. Και αφού θα την κάνουμε που θα την κάνουμε την προσπάθεια, ζητάμε να έχουμε και τα καλύτερα δυνατά εργαλεία στη διάθεσή μας, γιατί στο κάτω-κάτω αν δεν μπορείς να λύσεις τα καθημερινά προβλήματα, τότε σίγουρα δεν μπορείς να λύσεις ούτε τα πιο μεγάλα.

Με αυτή τη νοοτροπία έχουμε φτάσει ως εδώ και έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί σε αυτή την Αυτοδιοίκηση πιστεύουμε και αυτό προσφέρουμε ο ένας στον άλλο και όλοι μαζί στους πολίτες.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, τον Δήμαρχο Γαλατσίου και Πρόεδρο της ΠΕΔ.

Και καλούμε στο βήμα τον Ιγνάτιο τον Καϊτεζίδη, Πρόεδρο της

ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.

**Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ:** Υπουργέ καλησπέρα, Καλησπέρα, Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνάδελφοι και συναδέλφισσες στην Αυτοδιοίκηση. Χαρά μου και εγώ να εκπροσωπήσω τους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Να καταθέσω και εγώ ορισμένες σκέψεις σε αυτό τον ανοιχτό διάλογο στο Συνέδριό μας εδώ, στον όμορφο Βόλο.

Μάλιστα θα επαναλάβω και εγώ αυτό που ειπώθηκε, ότι είναι κομβικό το Συνέδριο αυτό, Υπουργέ, είναι λίγους μήνες πριν τις εκλογές, στο τέλος μιας δημοτικής θητείας, και αυτό του δίνει μια σημαντικότητα.

Θα ξεκινήσω με μια αυτονόητη παραδοχή, ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο έχει αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον για την Αυτοδιοίκηση. Αυτό, Υπουργέ μου, το ξέρουμε, το κατοχυρώσαμε, το έχουμε στην ψυχή μας. Είστε δίπλα μας και το γνωρίζουμε αυτό.

Η κυβερνησιμότητα, όσο και αν σήμερα λέγεται και νομίζουμε ότι είναι αυτονόητο, εμπόδιζε την απλή λειτουργία του κάθε Δήμου. Καταργήθηκε αυτός ο νόμος καρικατούρα της απλής αναλογικής, δεν ήταν απλή αναλογική, μια καρικατούρα αναλογικής, και μπόρεσαν να λειτουργήσουν οι συνάδελφοι στις Αυτοδιοικήσεις και στους Δήμους τους. Αλλά και μία σειρά πρωτοβουλιών μετά από αποφάσεις της ΚΕΔΕ, που σε συνεργασία με το Υπουργείο υλοποιήθηκαν.

Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα αναγνωρίζουμε. Εχθρός όμως, Υπουργέ μου, του καλού είναι το καλύτερο, επομένως πρέπει να δουλέψουμε μαζί γιατί ο χρόνος είναι πιεστικός.

Στην ατζέντα, τέθηκε από τους συναδέλφους και δεν θέλω να το επαναλαμβάνω, μπήκαν σοβαρά θέματα, που θέλουν όμως σοβαρές απαντήσεις. Να τα πω μόνο επιγραμματικά σε τίτλους. Νέες αρμοδιότητες, καταστατική θέση των αιρετών, τα οικονομικά μας, τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία, μιλώ για το Τρίτης, το Ταμείο

Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ, ψηφιακή διακυβέρνηση, λειτουργία των έξυπνων πόλεων, αντιμετώπιση των συνεπειών κλιματικής αλλαγής, προστασία περιβάλλοντος, μεγάλη ατζέντα, διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωσης, φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία και τα λοιπά.

Από τις απαντήσεις και τις θέσεις του Υπουργείου και της κυβέρνησης στα σοβαρά αυτά θέματα, θα φανεί για εμάς και το αύριο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας.

Εγώ θα θέσω ένα θέμα, που φαντάζομαι ότι ταλανίζει όλους τους Δήμους. Μιλώ για το ενεργειακό κόστος. Συμπαράσχει το κόστος λειτουργίας των δημοτικών δομών, συνεπακόλουθα όλων των δραστηριοτήτων των Δήμων, και των Δημοτικών μας Επιχειρήσεων.

Όπως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, έτσι και οι Δήμοι βλέπουμε τους προϋπολογισμούς μας να εκτροχιάζονται, και καταβάλλουμε δραματικές προσπάθειες να συγκρατήσουμε αυτή την επιπλέον επιβάρυνση, ώστε να μη μετακυληθεί στους ήδη πληττόμενους συμπολίτες μας.

Εμείς έχουμε αυτό το αντιφατικό σχήμα. Από τη μια έχει εκτιναχθεί το κόστος λειτουργίας των Δήμων μας εξαιτίας του ενεργειακού, σε επίπεδα που δεν τα προβλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τα προβλέψουμε, από την άλλη παγώνουμε όλοι οι Δήμοι, δεν νομίζω να υπάρχει Δήμος σε αυτή την αίθουσα όπου έχει αυξήσει δημοτικά τέλη, κανένας θα έλεγα εγώ, τα κρατάμε πεισματικά παγωμένα, γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε πώς θα μπορούμε να επιβαρύνουμε τους συμπολίτες μας. Βέβαια αυτή η εξίσωση από μόνη της και χωρίς βοήθεια από την Πολιτεία, σίγουρα δεν μπορεί να βγει.

Σαν ΠΕΔ προτείνουμε τη θέσπιση ειδικού μειωμένου τιμολογίου για τις δημοτικές καταναλώσεις, και την έκτακτη χρηματοδότηση για το επιπλέον κόστος που επωμίζονται οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ, όπως συμφωνήθηκε με το Υπουργείο.

Σχετικό με το παραπάνω είναι και ένα άλλο θέμα, για το οποίο κάτι πρέπει επιτέλους να γίνει. Και αυτό ροκανίζει τους προϋπολογισμούς μας. Μιλώ για την αχαρακτήριστη και σίγουρα παράνομη συμπεριφορά των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, Υπουργέ, που δεν δίνουν τα χρήματα τα οποία οφείλουν να αποδώσουν εντός διμήνου στους Δήμους. Δεν είναι δυνατόν να εισπράττουν τα χρήματα των ανταποδοτικών τελών, και φτάσαμε στο σημείο να τα παίρνουμε, όταν τα παίρνουμε, με δικηγόρους, με εξωδίκους, και με μηνύσεις.

Μάλιστα θέλω να πω και ένα εξωφρενικό. Στο δικό μου Δήμο έφτασε εταιρεία να χρωστάει 700.000, το συνομολόγησε και έγγραφε, και μάλιστα, Υπουργέ, μας πρότεινε να κάνουμε διακανονισμό σε εννιά μήνες, να μας δώσει αυτά που όφειλε να μας δώσει σήμερα, σε εννιά μήνες με διακανονισμό. Δηλαδή αυτό είναι η συνομολόγηση της... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί θα πω βαριά λέξη, αλλά είναι ντροπή να συμβαίνει αυτό στους Δήμους...

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ:** Ορίστε;

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ:** Της κλοπής, της υπεξαίρεσης, σε βαθμό κακουργήματος, θα έλεγα εγώ.

Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το θέσουμε και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.

Για το ενεργειακό, εμείς ευτυχήσαμε στο Δήμο μου να ολοκληρώσουμε την αντικατάσταση 9.000 λαμπτήρων οδοφωτισμού με νέας τεχνολογίας λάμπες led, με αποτέλεσμα και η ποιότητα του φωτισμού, και η εξοικονόμηση ενέργειας, άνω του 60%, να είναι θεαματικά. Να αναλογιστούμε όμως ότι αυτό το έργο το ξεκινήσαμε το 2018, και το ολοκληρώσαμε μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Νομίζω ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν διαδικασίες ενδεχόμενα για Δήμους που έχουν ώριμες μελέτες, fast track, σε τέτοιες περιπτώσεις, μια που όλοι στοχεύουμε να μειώσουμε το κόστος

ενέργειας, να χρηματοδοτηθούν ανάλογα έργα υποδομής, που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και μειώνουν δραστικά το κόστος της ενέργειας.

Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνω και τις ενεργειακές κοινότητες, που και αυτές θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να συμβάλλουν στο σκοπό αυτό.

Θέλω να θέσω ένα θέμα, Πρόεδρε, αυτό αφορά και την ΚΕΔΕ όμως. Αφορά λίγους Δήμους, αλλά κάτι πρέπει να γίνει γιατί το θεωρώ ντροπή, πέρα από το παράνομό του, το θεωρώ ότι είναι ντροπή. Μιλώ για τις σχολικές μονάδες, για τα σχολεία, τα οποία Υπουργέ, είχαν δοθεί από τους... νοικιάστηκαν από τις πρώην Νομαρχίες και μεταφέρθηκαν στους Δήμους. Αυτά μέχρι το 2021 σαν εξειδικευμένη πίστωση παίρναμε τα μισθώματα οι Δήμοι και με αυτά καλύπταμε τις υποχρεώσεις απέναντι στους ιδιοκτήτες, στους εκμισθωτές. Επαναλαμβάνω, είναι μισθώσεις των πρώην Νομαρχιών που μεταφέρθηκαν μετά τον Καλλικράτη αναγκαστικά στους Δήμους.

Το 2022 ξαφνικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα χρήματα αυτά οριζόντια μπήκαν στους ΚΑΠ. Εγώ θα σας πω ότι στο δικό μου Δήμο, αλλά ξέρω και άλλους Δήμους, δυστυχώς είμαστε λίγοι, εμείς έχουμε δέκα σχολεία της πρώην Νομαρχίας από τα οποία τα οκτώ είναι υπερτοπικά, δεν αφορούν καν το δικό μου Δήμο, αλλά βρέθηκαν στο Δήμο. Με...

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ:** Όλη τη Νομαρχία, από όλη τη Νομαρχία.

Από αυτά τα χρήματα εμείς μπαίνουμε μέσα με το νέο τρόπο κατανομής 350.000 € το χρόνο, χωρίς να μιλήσω για τα λειτουργικά και τα υπόλοιπα έξοδα.

Λοιπόν, για αυτό, το θεωρώ εκτός από ευθεία παραβίαση συνταγματικών διατάξεων, και ανέντιμο, και ανήθικο, και πραγματικά κάτι που θα πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν κανένα σχολείο, να βλέπουν τους ΚΑΠ να



αυξάνονται, και Δήμοι οι οποίοι υποχρεωνόμαστε για την εξειδικευμένη αυτή πίστωση να πληρώσουμε υποχρεώσεις, να έχουμε 350.000 έλλειμμα στον προϋπολογισμό μας και δεν ξέρω από πού θα το καλύψουμε.

Αν θέλει η Πολιτεία, το Υπουργείο, να αυξήσει τους ΚΑΠ, ας τους αυξήσει, καλοδεχούμενο είναι. Δεν μπορεί όμως αυτό να γίνεται από εξειδικευμένες πιστώσεις. Το θεωρώ, επαναλαμβάνω, εκτός από παράνομο, το θεωρώ και ανέντιμο για τους Δήμους στους οποίους συμβαίνει.

Λοιπόν, μία αναφορά μόνο σε αυτά τα... τους πρώην Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες και τα λοιπά, που τα δίκτυά μας παρουσιάζονται σαν κουρελού μετά την υλοποίηση έργων τέτοιας μορφής. Τα οδικά μας δίκτυα, κύριε Υπουργέ, σε όλη την Ελλάδα είναι στη χειρότερη δυνατή κατάσταση.

Προχωρά το έργο αυτό της οδικής ασφάλειας, αλλά όσα χρήματα και αν ξοδέψουμε για ασφαλτοστρώσεις, να είστε βέβαιοι ότι τα ίδια χάλια θα έχουμε πάντα στους δρόμους αν δεν ρυθμιστεί θεσμικά, και αν δεν δημιουργηθεί μια black list κακότεχνων εργολάβων, οι οποίοι πια θα αναλάβουν να αποκαθιστούν την κατάσταση την οποία έχουν επιφέρει στα δίκτυά τους.

Δυο λόγια να πω για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, 55-67, αλλά και για τα δμνηνα της κοινωφελούς εργασίας, το έθιξαν και οι συνάδελφοι, οι οποίοι ενίσχυναν σε σημαντικό βαθμό τις υπηρεσίες των Δήμων με έμπειρο και αξιόμαχο προσωπικό, και παράλληλα μας βοηθάει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να εξασφαλίσουμε εργασία και αν συμπληρώσουν αυτοί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση.

Όσον αφορά το πρώτο πρόγραμμα, ζητούμε και με ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής μας Ένωσης, να παραταθεί αυτό, το ένα συν ένα, να πάει περισσότερο, για να οδηγηθούν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι στη συνταξιοδότηση. Έτσι όπως είναι μισό το

πρόγραμμα, κάνουμε το μισό βήμα, δεν τους οδηγούμε πουθενά, και μάλιστα δεν μιλάμε καν για πρόγραμμα πλησίον συνταξιοδότησης αφού δεν μπορούμε να τους οδηγήσουμε στη συνταξιοδότηση.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ:** Ο κύριος Δανιηλίδης σαν Αντιπρόεδρος με συμπληρώνει, τα λεφτά είναι εξασφαλισμένα. Έτσι είναι, Σίμο, τα λεφτά είναι εξασφαλισμένα.

Λοιπόν, ότι αφορά επίσης τα 8μηνα, νομίζω ότι είναι ομόφωνη εδώ η θέση όλων των αιρετών, ότι κάτι πρέπει να γίνει, Υπουργέ μου. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε σήμερα, στα τέλη του Νοέμβρη, αν πραγματικά θα έχουμε αυτούς τους συνεργάτες, άρα θα έχουμε μια στοιχειώδη στελέχωση προσωπικού για να πάμε στις εκλογές, ή δεν θα έχουμε.

Και βέβαια μια λέξη να πω για το Βοήθεια στο Σπίτι. Γνωρίζουμε τις νομικές δυσχέρειες του θέματος, αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι για είκοσι και περισσότερα χρόνια απασχολούνταν και δούλευαν μαζί μας στους Δήμους.

Για τα αδέσποτα ζώα θα σας πω ένα παράδειγμα. Άκουσα πολλά. Θα σας πω ότι Αντιδήμαρχός μου βρέθηκε κατηγορούμενος στο δικαστήριο με δύο κατηγορητήρια, Υπουργέ, ταυτόχρονα στο χέρι συμπτωματικά από τον ίδιο εισαγγελέα. Το ένα κατηγορητήριο τον κατηγορούσε γιατί ένα σκυλί κυκλοφορούσε ελεύθερο στο δρόμο και δάγκωσε κάποιον περαστικό, και το δεύτερο κατηγορητήριο τον κατηγορούσε ότι παράνομα περιμάζεψε σκυλί και το έβαλε στο ενδιαίτημα, ενώ έπρεπε να το έχει αφήσει έξω στο φυσικό περιβάλλον.

Αυτή είναι η παράνοια και η αντίφαση στο νόμο που ισχύει, και εγώ θα θέσω ευθέως το ερώτημα. Θέλω πραγματικά, είμαι περίεργος να μάθω αν η ελληνική Πολιτεία, το κράτος, η κοσμοθεωρία που αναπτύσσουμε, τι μας λέει η ψυχή μας,

αποδεχόμαστε να έχουμε ασυνόδευτα ζώα να κυκλοφορούν κατά αγέλες στα κέντρα των ελληνικών πόλεων; Εκεί νομίζω, αυτή είναι η απάντηση. Ανάλογα με την απάντηση στο ερώτημα θα πρέπει να δούμε και τα νομοθετικά μέτρα. Το ελληνικό κράτος αποδέχεται αγέλες αδέσποτων ζώων, ασυνόδευτων, να κυκλοφορούν στα κέντρα των πόλεων; Εγώ θα έλεγα πως όχι. Διότι και τα ζώα κινδυνεύουν, είμαι μάρτυρας για φόλες, για τροχαία ατυχήματα, για χίλια δυο πράγματα, αλλά και η ασφάλεια των ανθρώπων κινδυνεύει.

Άρα νομίζω ότι πρώτα πρέπει να απαντήσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε, και μετά να νομοθετήσουμε ανάλογα.

Τελειώνω. Κυρίες και κύριοι, φάνηκε ξεκάθαρα και στην πανδημία ότι η Αυτοδιοίκηση την πατρίδα μας, έστω με τα προβλήματά της, και θέλει, και μπορεί, αρκεί να είναι πραγματική, και το αυτοδιοίκητο να έχει ουσία. Να έχει ξεκάθαρες αρμοδιότητες και οικονομική αυτοτέλεια.

Αν θα μπορούσα να συμπυκνώσω σε τέσσερις λέξεις το σκεπτικό μου, αυτές θα μπορούσαν να ήταν Αυτοδιοίκηση εδώ και τώρα. Ή το μότο που είναι πραγματικά πετυχημένο, του σημερινού Συνεδρίου, Ισχυρή Αυτοδιοίκηση για Καλύτερη Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιγνάτιο.

Να καλέσουμε στο βήμα τον Θανάση τον Νασιακόπουλο, Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, και να ετοιμάζεται ο Θανάσης ο Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας. Απλά όσο μπορούμε να είμαστε στο πλαίσιο του χρόνου, το δεκάλεπτο, για να μιλήσουν όλοι.

**Α. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Καλησπέρα σε όλους. Πιστεύω ότι η αίθουσα είναι... αυτοί που μείναμε τουλάχιστον, ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας μέχρι αυτή την ώρα, είναι σημαντικό να ειπωθούν τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα φροντίσω, κύριε Δημήτρη, να είμαι το συντομότερο δυνατόν.

Θέλω να αναφέρω ότι τα τελευταία χρόνια διανύουμε μια περίοδο που η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει σωρεία νέων προβλημάτων που προέκυψαν από την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, την εν γένει οικονομική κρίση, τον πόλεμο, την πανδημία.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την άποψή μου στάθηκε και στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι τα αντανακλαστικά της λειτουργούν άψογα. Βέβαια με τις δυνατότητες που έχουμε.

Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ανέφερα και το πρώι αλλά δύο, για την ΠΕΔ Θεσσαλίας. Ότι η Αυτοδιοίκηση, η ΠΕΔ Θεσσαλίας, ήταν παρών ακόμα και στους σεισμούς. Έχουμε παρέμβει σε σχολεία που είχαν πάθει μεγάλες ζημιές. Από ότι ξέρετε, η Θεσσαλία χτυπήθηκε πάρα πολύ, ιδιαίτερα και από τον Ιανό, αλλά και από το σεισμό, στο Δαμάσι, στο Τύρναβο και τα λοιπά.

Με όλες αυτές τις... σε όλη αυτή τη δύσκολη από πολλές πλευρές χρονική περίοδο, πραγματοποιείται ένα ετήσιο τακτικό μας Συνέδριο. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να καταθέσουμε ο καθένας από τη μεριά του τις απόψεις του, τους προβληματισμούς, αλλά και κυρίως να προτείνει λύσεις. Λύσεις που δίνουν απάντηση στις ταλαιπωρημένες κοινωνίες, στα εξαθλιωμένα οικονομικά νοικοκυριά, που θα απαντούν στην ενεργειακή κρίση, στα προβλήματα που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή, αλλά και στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πρέπει κατά τη γνώμη μου, κύριε Πρόεδρε, οι προτάσεις όλων των συναδέλφων να κωδικοποιηθούν, να ιεραρχηθούν, να αξιολογηθούν με επιστημονικό τρόπο, ίσως και να κοστολογηθούν, ώστε να προκύψει η πανελλήνια πρόταση Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα αποτελέσει το επίσημο κείμενο για τη διεκδίκηση και επίτευξη λύσεων, πάντα σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση.

Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι όμως ανέφικτο. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και αυτή τη φορά με περισσότερο

ζήλο.

Δυστυχώς πλέον ο χρόνος δεν μας περισσεύει. Δεν περισσεύει ούτε στην κυβέρνηση, ούτε σε εμάς, γιατί η χρονιά που έρχεται είναι χρονιά εκλογών, και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το διάστημα και ποια είναι τα μακροχρόνια προβλήματα που θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τα λύσουμε.

Ήταν επιτακτική ανάγκη λοιπόν να βρεθούμε όλοι μαζί σε μια δια ζώσης συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουμε, να καταθέσουμε προτάσεις, να αναφέρουμε στα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν τις τοπικές μας κοινωνίες, και εκ των ενόντων να προτείνουμε ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες λύσεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς στην ΠΕΔ Θεσσαλίας φροντίσαμε πριν το τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ να πραγματοποιήσουμε το δικό μας Συνέδριο, στην προσπάθειά μας να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, και να καταλήξουμε σε κοινές προτάσεις προκειμένου να τις καταθέσουμε σήμερα.

Δεν σας κρύβω ότι ήταν κατά την άποψή μου μια εντυπωσιακή διαδικασία, κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί βρεθήκαμε όλοι, σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας, σε μια δια ζώσης συνάντηση μετά από αρκετά χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας, και δεύτερον γιατί προέκυψε μια εξαιρετικά ταυτόσημη ταύτιση απόψεων, λες και είχαμε προσυνηνοηθεί να ομονοήσουμε. Σαφώς και δεν έγινε κάτι τέτοιο. Απλώς είναι ηλίου φαινότορο ότι τα σημερινά και καθημερινά προβλήματά μας, που μας επηρεάζουν όλους στον ίδιο βαθμό, Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, άντρες και γυναίκες, νέους και πρεσβύτερους. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτά τα προβλήματα μας έχουν γίνει βίωμα. Είμαστε λοιπόν όλοι εδώ για να προτείνουμε λύσεις εφικτές, αλλά κυρίως να προτείνουμε συνέργειες χωρίς αγκυλώσεις και βαρίδια, που θα συμβάλλουν άμεσα και θετικά στην κοινή μας προσπάθεια.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας παραθέσω τις θέσεις της ΠΕΔ Θεσσαλίας, όπως αυτές προέκυψαν από το τακτικό Συνέδριο. Στις περισσότερες που ακούστηκαν από τους συναδέλφους και αναλύθηκαν, απλά θα τις διαβάσω.

Είναι η καταστατική θέση των αιρετών. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, μας ανακοινώσατε για τα δικαστήρια κάτι. Αυτό είναι κάτι σοβαρό, κάτι έγινε. Όμως από ότι ακούσατε από όλους τους συναδέλφους, η καταστατική θέση των αιρετών χρειάζεται πολύ περισσότερα πράγματα για να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει να είναι.

Η στελέχωση των ΟΤΑ, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι το έχουν αναλύσει.

Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έχω ήδη ετοιμάσει μια πρόταση που ήθελα να την καταθέσω για το πώς θα μπορούσε να λυθεί εφάπαξ, γιατί και του χρόνου θα είμαστε εδώ και θα ξανά ζητάμε από την κυβέρνηση, σε τύπο ζητιανιάς, να καλύψουμε το ενεργειακό κόστος που έχει έρθει στους Δήμους.

Επειδή όμως είμαι ενημερωμένος ότι ο συνάδελφος, ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο Δήμαρχος του Αγρινίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει μια πολύ πιο σοβαρή μελέτη και θα την παρουσιάσει την Τετάρτη, για αυτό, για την εξοικονόμηση του χρόνου, προχωράω παρακάτω.

Την κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων, αφού πρώτα ληφθεί υπόψη η άμεση χρηματοδότηση και στελέχωση και υποδομές μεταβιβασμένων αρμοδιοτήτων. Ενδεικτικά, ναυαγοσωστική κάλυψη, αδέσποτα, καθαρισμός οικοπέδων, γκρεμισμένα σπίτια και πάρα πολλά άλλα. Οποσδήποτε βέβαια και εκτίναξη του ενεργειακού κόστους.

Διαδικασίες προετοιμασίας των φακέλων για το σύνολο των μελετών, αλλά και των υπηρεσιών που ελέγχονται, όχι μόνο από την Αποκεντρωμένη, αλλά από τις περισσότερες υπηρεσίες. Παρατηρείται το γεγονός ότι ανακοινώνεται η πρόταση και μπορεί

να βρίσκεται ένα χαρτί σε μια υπηρεσία, να μην κατονομάσω μία η οποία μας καθυστερεί δύο μήνες, με αποτέλεσμα να είμαστε εκπρόθεσμοι σε αρκετές... σε αρκετά έργα που είτε είναι μέσω του ΕΣΠΑ, είτε είναι μέσω των Υπουργείων.

Τη μη εφαρμογή του τέλους ταφής απορριμμάτων, αφού για μια ακόμη φορά η ευθύνη των καθυστερήσεων ανήκει στην Πολιτεία και όχι στους Δήμους.

Σε αυτό θα ήθελα να σας πω όσο μπορώ εν συντομία, ένα παράδειγμα που έχουμε στο Δήμο Κιλελέρ. Όπως ξέρετε, υπάρχουν στους αγροτικούς Δήμους και ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο είναι τα υπολείμματα των αγροτικών... τα δηλητήρια που γίνονται ραντισμοί και τα λοιπά, είναι τα μπουκάλια των φαρμάκων, αλλά όχι μόνο. Πήγαμε δύο φορές στον εισαγγελέα, ο Αντιδήμαρχός μου, για αυτό, από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Όχι μόνο στο Δήμο Κιλελέρ, αλλά και σχεδόν σε όλη τη Θεσσαλία, στους αγροτικούς Δήμους, ακολουθούμε μόνοι μας το πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει η Περιφέρεια πριν από εννιά χρόνια. Αυτό ήταν επιδοτούμενο... ναι, έτσι είναι, Υπουργέ μου. Ήταν επιδοτούμενο...

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Α. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Έχουμε συζητήσει και συζητάμε επί έξι χρόνια. Σημασία έχει ότι σας καταθέτω σήμερα ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Το ίδιο θα μπορεί αύριο, μετά από ένα χρόνο, να μας βάλετε πρόστιμο και για τα μπουκάλια, όπως μας καλεί τώρα ο εισαγγελέας.

Βλέπω με μεγάλη χαρά ότι καθαρίζονται οι θάλασσες. Ακούω μαζεύτηκαν έξι τόνοι πλαστικά. Αυτά τα πλαστικά ξεκινάνε από το Κιλελέρ. Ξεκινούν από τα ρέματα που ρίχνουμε τα μπουκάλια, πάνε στον Πηνειό, και από εκεί πάνε στη θάλασσα.

Επιμένουμε και ζητούμε το πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Θα μου πείτε είναι άλλου Υπουργείου. Ωραία. Εγώ σας το καταθέτω και σας λέω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και με...

συνέβαινε, και με το τέλος ταφής.

Συζητάμε όλοι για παρακρατηθέντα. Εγώ ξέρω ότι οι νόμοι οι οποίοι ψηφίσατε, δεν υπάρχουν παρακρατηθέντα. Τα έχετε νομιμοποιήσει. Αφού τα έχετε νομιμοποιήσει, γιατί τα λέμε εμείς παρακρατηθέντα δεν κατάλαβα. Μπορείτε όμως όπως νομιμοποιήσατε τα παρακρατηθέντα που τα λέμε εμείς, να ξανά αλλάξετε το νόμο και να δημιουργηθούν νέα έσοδα στους Δήμους για να μπορέσουμε να στηριχτούμε. Και αυτό ζητάω. Δεν ζητάω τα παρακρατηθέντα γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχουν πλέον.

Συνεργασία των Δήμων με τις Διαχειριστικές Αρχές, για την καλύτερη ενημέρωση του ΕΣΠΑ. Είμαι σίγουρος ότι και εδώ κάτι έγινε, έγιναν οι Επιτροπές της ΠΕΑΣ, οι οποίες είναι σημαντικό, θα συμμετάσχουμε από εδώ και πέρα, αλλά δεν είναι το μοναδικό που θα μπορούσε να βελτιώσει τη συνεργασία μας για να είμαστε πιο νωρίς ενημερωμένοι και να ετοιμάζουμε τις μελέτες.

Έχουμε ένα πάλι τοπικό θέμα, που δεν νομίζω ότι είναι μόνο τοπικό. Περιβαλλοντικό τέλος για την άρδευση και ύδρευση. Σας ενημερώνω ότι στη λεκάνη του Πηνειού του τέλους άρδευσης φτάνει τα 11 €, ποσό δυσβάσταχτο, που για αυτό ζητούμε την άρση αυτής της διάταξης.

Τα δάνεια για το Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν αναφερθεί από όλους τους συναδέλφους. Ξέρετε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τη λειτουργία.

Κάλυψη ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ από πολίτες και επιχειρήσεις. Εκεί θα πρέπει το συντομότερο να γίνει και να έχουμε το δικαίωμα με δική μας απόφαση, την αφαίρεση του προστίμου των ετών που υπάρχουν αυτές οι οφειλές.

Για τους παρόχους της ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ακουστεί από όλους τους συναδέλφους, προχωράω.

Ένα σημαντικό θέμα είναι οι Δήμοι, σας το τονίζω πάρα πολύ έντονα, ότι οι ΔΕΥΑ είμαστε για κλείσιμο. Το ποσό που ακούσαμε από τον κύριο Πέτσα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κλείσουν



αρκετές ΔΕΥΑ. Το ξέρω ότι η άποψή σας δεν είναι η θετικότερη για τις ΔΕΥΑ, ναι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι ΔΕΥΑ παρέχουν νερό στους πολίτες μας, και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση οπωσδήποτε.

Επίσης ένα τελευταίο για να μην καταχραστώ το χρόνο. Δημήτρη, το προσέχω και κλείνω. Οι ανατιμήσεις των έργων που προέκυψαν από τις αυξήσεις των υλικών πολλές φορές είναι δυσβάσταχτες για τους Δήμους εάν καλεστούν να πληρώσουν κάτι σε αυτό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές ήταν οι θέσεις της ΠΕΔ Θεσσαλίας, όπως προέκυψαν μέσα από ένα δημοκρατικό, δημιουργικό διάλογο και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου μας.

Θέλω να πιστεύω ότι με αυτές τις προτάσεις θα συμβάλλουμε και εμείς από τη μεριά μας ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους μας να γίνουμε μια δημιουργική, πιο αποτελεσματική, αλλά και πιο ικανή, για να αντιμετωπίσουμε τα σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν.

Αυτές είναι οι προτάσεις μας και αυτές καταθέτουμε σήμερα στο ετήσιο Συνέδριο, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον Θανάση τον Νασιακόπουλο, και καλούμε στο βήμα τον Θανάση τον Παπαδόπουλο, Δήμαρχο Καλαβρύτων, και Πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.

Θανάση μου, λίγο τον χρόνο αν έχεις την καλοσύνη σε παρακαλώ. Ξέρω ότι είσαι καλός ομιλητής, δεινός ομιλητής, αλλά τουλάχιστον το χρόνο...

**Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:** Να διαχειριστείς, Γραμματέα, το χρόνο και να με διακόψεις.

Τώρα, κύριε Υπουργέ, σκέφτομαι τι να σας πω. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πούμε και ένα ευχαριστώ σε όλους τους

(...) σήμερα, μας ακούσατε, μας είδατε, και να πούμε και για την κατάσταση τη δικιά μας, πού βρισκόμαστε.

Καταρχήν, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, αγαπητοί Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, και βεβαίως συνεργάτες εδώ, υπάλληλοι, είμαστε ακόμα σε ένα Συνέδριο της ΚΕΔΕ, και κάποιοι από εμάς έχουμε και θητεία πολλών ετών στην Αυτοδιοίκηση. Κάποιοι είναι καινούργιοι, και με μεγάλες ελπίδες μπήκαν σε αυτό το χώρο.

Ήρθαμε εδώ σήμερα και ακούσαμε τα κόμματα να μας πουν τι θα ψηφίσουμε στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές. Εγώ λέω να ψηφίσουμε αυτοδιοικητικά, εμείς της Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή εγώ επικροτώ ας πούμε τη θέση του Ιωακείμδητου Γιώργου, να πάμε αυτοδιοικητικά. Να φτιάξουμε και μια παράταξη αυτοδιοικητική, Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, γιατί όταν ψηφίζουμε στην ΚΕΔΕ, από ότι κατάλαβες, στα χρόνια που διοικείς εδώ και είσαι Πρόεδρος, είμαστε όλοι μαζί σου. Τα ίδια θέματα έχουμε, τα ίδια προβλήματα έχουμε. Άρα για ποιο λόγο να κατεβαίνουμε με παρατάξεις στις εκλογές της ΚΕΔΕ; Μία είναι η παράταξη, η παράταξη είναι αυτοδιοικητική, τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης.

Ήρθε εδώ ο συνάδελφος, Υπουργός, κύριε Βορίδη, ο κύριος Στυλιανίδης, μας χαιρέτησε, μας είπε ότι χαίρεται πάρα πολύ που είμαστε συνεργάτες του. Εμείς εδώ περιμένουμε να μας πείτε ή να μας πει ο κύριος Στυλιανίδης, πόσα λεφτά έδωσε στην Τοπική Αυτοδιοίκησης για την πολιτική προστασία; Τι πήραμε; Ποιοι τρέχουν όταν υπάρχουν προβλήματα θεομηνίας στους Δήμους μας, στα χωριά μας; Ποιοι πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα; Πώς το αντιμετωπίζουμε; Χρησιμοποιούμε μηχανήματα; Νοικιάζουμε; Πληρώνουμε προσωπικό; Τι κάνουμε; Από πού; Από το 055; Από ποιον; Από τον Αναπληρωτή Υπουργό, από τον κύριο Πέτσα, που μας λέει ψέματα ότι θα πάρετε χρήματα από το 055; Έλα εδώ, Δήμαρχε, μου λέει, πάρε τριακόσιες χιλιάδες για θεομηνίες,

περιμένω, τίποτα. Πάω στα Καλάβρυτα, το λέω στους Δημοτικούς Συμβούλους με χαρά, τίποτα.

Τι κάνετε, μας λέτε ψέματα; Δεν είναι καλό αυτό. Ο Υπουργός έφυγε, τώρα τα ακούτε εσείς, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα το πω. Είναι πολύ άσχημο αυτό.

Έχει υποβαθμιστεί ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης, δυστυχώς. Ο Καλλικράτης... κάτι γινόταν με τον Καποδίστρια. Έχω υπηρετήσει τον Καποδίστρια για πολλά χρόνια Δήμαρχος. Μετά βρέθηκα από ατυχία στη Βουλή. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είσαι Βουλευτής σήμερα στην Ελλάδα. Λοιπόν... γιατί; Γιατί δεν έχεις λόγο, για αυτό δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, γιατί τα κόμματα.

Έχει καταργηθεί λοιπόν και η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Πώς καταργήθηκε; Έγινε σχέδιο. Το θέμα, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε πόρους, μας δίνετε αρμοδιότητες χωρίς πόρους, παρότι υπάρχει συνταγματική διάταξη, λέτε εσείς που είστε δικηγόρος, δεν το λέω εγώ. Το 102 του Συντάγματος, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, από τον Γιάννη τον Κουράκη, που είχε προσφύγει τότε για μία υπόθεση της Κρήτης, και λέει ότι αρμοδιότητες χωρίς πόρους δεν υπάρχουν. Άρα δεν έχουμε ευθύνη. Άρα μας δίνετε αρμοδιότητες, εμείς δεν τις εκτελούμε, δεν έχουμε ευθύνη.

Κύριε Υπουργέ, είστε ευχαριστημένοι... βέβαια τον κύριο Πέτσα έπρεπε να ρωτήσω γιατί αυτός το έκανε το νομοσχέδιο, που δώσατε την αρμοδιότητα στους Δήμους για τα αδέσποτα; Είστε ευχαριστημένοι; Κάνουμε καλή διαχείριση; Ξέρετε πώς τα διαχειριζόμαστε; Είστε ευχαριστημένοι; Είμαστε ευχαριστημένοι όλοι; Οι φιλοζωικές οργανώσεις είναι ευχαριστημένες; Γιατί μας πηγαίνουν στον εισαγγελέα και μας κρατάει ο εισαγγελέας; Κανένας Αντιδήμαρχος δικός μου δεν δέχεται να μπει Πρόεδρος στην Επιτροπή. Εγώ μπήκα. Δεν δέχεται. Ας λέει ο νόμος.

Λεφτά; Αυτοκίνητο για μεταφορά των αδέσποτων; Αν τραυματιστεί ένα σκυλί; Που το έβαλες λέει, στην καρότσα; Δεν

είσαι καλά. Πού πάει αυτό; Στον κτηνίατρο...

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:** (...). Ναι, αλλά δεν πειράζει. Αφού δεν έχουμε πόρους, δεν έχουμε ευθύνη. Εγώ σήμερα το κατάλαβα. Καλό θα είναι αυτό, Πρόεδρε, να το περάσουμε στο Συνέδριο σήμερα και να ψηφιστεί, ότι δεν έχουμε ευθύνη, και καμία αρμοδιότητα χωρίς πόρους.

Όμως υπάρχει ένα σχέδιο εδώ, και εδώ αυτό να σταθώ σήμερα πιο πολύ. Το σχέδιο τι λέει; Το σχέδιο είναι το εξής. Φτιάξαμε Καλλικρατικούς Δήμους, εντάξει, το νομοσχέδιο... ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, με απλή αναλογική, το διορθώσαμε, τέλος πάντων πρέπει να διοικηθούν οι Δήμοι. Τέλος πάντων, για το 43% δεν είμαστε όλοι σύμφωνοι, θέλουμε το πενήντα συν ένα. Είναι ηθικό το ζήτημα να εκλεγόμαστε. Αν θέλετε το διορθώνετε, έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές τις δημοτικές.

Όμως εγώ θέλω να σας πω το εξής. Το σχέδιο, κύριοι συνάδελφοι, είναι το εξής. Φτιάξαμε δεκατρείς Περιφέρειες όλη η χώρα. Άντε από τις δεκατρείς τώρα να σας πω εγώ ότι οι δώδεκα, εντάξει, έχετε εκλέξει, και τους εκλεκτούς της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, είναι Περιφερειάρχες. Ένας μόνο Περιφερειάρχης είναι στην Κρήτη, ο Αρναουτάκης. Και αυτός καλά πάει, εντάξει, Ο.Κ., μαζί σου. Και έχουμε και 332 Δήμους. Τι κάνουμε τώρα; Πώς είναι το σχέδιο; Οι Δήμοι δεν έχουν προίκα. Γιατί να μην έχουν ΘΗΣΕΑ οι Δήμοι; Δεν έχουμε ανάγκες εμείς, να βουλώσουμε λακκούβες στους δρόμους μας; Δεν έχουμε ανάγκες εμείς να επισκευάσουμε οδικά δίκτυα, δημοτικά οδικά δίκτυα, όχι περιφερειακά, ούτε εθνικά. Δημοτικά, μέσα στους Δήμους μας, που θέλουν επισκευή γιατί έχουμε τριάντα χρόνια χωρίς επισκευές, όλη η ασφαλτος έχει βγει έξω. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς να κάνουμε έργα δικά μας; Πρέπει να πάμε στον Περιφερειάρχη, να κάνουμε τον επαίτη; Να του πούμε έλα να μας βουλώσεις τις λακκούβες;

Κύριοι συνάδελφοι, κάθομαι τόση ώρα και παρακολουθώ,

Πρόεδρε, και με συγχωρείς που κάνω αυτή την τοποθέτηση, με αυτόν τον τρόπο, και λέω ότι αφού εμείς ανεβαίνουμε στο βήμα και λέμε η Αυτοδιοίκηση είναι εδώ, η Αυτοδιοίκηση είναι αυτό το κύτταρο που χρειάζεται η κοινωνία σήμερα, ότι μας λέτε εμείς το κάνουμε. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία; Εμείς. Με τα σχολεία; Εμείς. Με την κοινωφελή... με την εργασία; Εμείς. Μην ανησυχείτε, εμείς λέμε, συνέχεια. Αφού το λέμε εμείς, εμείς, γιατί να μας δώσουν; Ποιος είναι έτοιμος να δώσει; Αφού λέμε εμείς πάμε, εμείς τρέχουμε, εμείς είμαστε καλοί, εμείς για αυτό βγήκαμε, να διαθέσουμε τη ζωή μας, προς την Αυτοδιοίκηση, να την υπηρετήσουμε.

Λοιπόν, τι γίνεται εδώ τώρα; Περνάμε, κύριε Υπουργέ... καταρχήν οι Περιφερειάρχες δεν κάνουν αυτό που έχει... λέει το νομοσχέδιο για τις Περιφέρειες. Δεν διαχειρίζονται αρμοδιότητες αποκεντρωμένες, παιδεία, υγεία, αστυνομία. Και τι κάνουν; Ο εκάστοτε Περιφερειάρχης είναι προϊστάμενος των Δημάρχων. Μας καπελώνει και διαχειρίζεται όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και περνάει στους Δήμους μας, στους δρόμους μας, ρίχνει ασφαλτικά, βουλώνει λακκούβες, και ο δημότης ενημερώνεται. Γιατί ενημερώνεται; Γιατί υπάρχουν και οι Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι κάνουν (...), και λένε ας πούμε την ίδια ώρα ότι το έργο έγινε, όπως λέγαμε και παλιά, πολύ παλιά, κατόπιν ενεργειών μου, από κάτω το όνομά του. Και περνάμε και εμείς και λένε οι δημότες δεν κάνατε τίποτα. Και από εκεί και πέρα τι μας λένε; Ότι αυτά τα έκανε η Περιφέρεια. Άρα εμείς που τρέχουμε στην Περιφέρεια, γιατί έτσι είναι το σύστημα...

Το πρόβλημα, κύριοι συνάδελφοι, είναι πολιτικό. Δεν είναι δεν πήραμε προσωπικό. Ούτε θα πάρουμε. Ούτε θα μας δώσουν περισσότερα χρήματα. Σχέδιο γίνεται και με τους ΚΑΠ, και όλες τις χρηματοδοτήσεις. (...) εκείνα που έχουμε εμείς και αυτά που κάνουμε, (...) αύξηση.

Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Όταν

ο Υπουργός σήμερα ήρθε εδώ, γιατί το έχετε μοιράσει το Υπουργείο, εσείς δεν δίνετε χρήματα, ο Πέτσας δίνει χρήματα, ναι, το ξέρουμε αυτό, (...), ήρθε εδώ σήμερα λοιπόν, αλλά ξέχασε να μας πει ότι έφτιαξα ειδική Γραμματεία στο Υπουργείο για τα (...) και θα σας δώσω λεφτά τώρα. Δεν μας το είπε. Λίγα λεφτά...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Θανάση, το δεκάλεπτο...

**Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:** Τελειώνω και θέλω να σας πω ότι τα προγράμματα στους Δήμους μας πάλι καλά που τα στηρίζουμε.

Και να καταλήξω, αφού βιάζεσαι, Γραμματέα, να πω ότι λυπάμαι, αλλά πρέπει να πάρουμε άλλες αποφάσεις. Οι δικοί μου Δήμοι, οι 19 Δήμοι, μου έχουν προτείνει να σας πω σήμερα εδώ στο Συνέδριο, να (...), να κλείσουμε τους Δήμους για διαμαρτυρία.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Θανάση, σε ευχαριστούμε για το χρόνο που κράτησες.

**Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Για να λίγο (...) την αίθουσα, βέβαια δεν είμαστε μόνο εμείς οι περίπου εκατό-διακόσιοι, αλλά και άλλοι εκατό που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο.

Μια ανακοίνωση που πάντα ήθελα να κάνω. Το IPO 2943 εμποδίζει. Είναι ένα Νοίνο. Όχι, πραγματικά εμποδίζει. Παράκληση όποιος το έχει, να το μετακινήσει.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Και τώρα η σειρά της Πελοποννήσου. Τον Καμπόσο τον ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να τον συστήσουμε.

Λοιπόν, Δημήτρη, πάρε το μικρόφωνο και πες τα. Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών.

**Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ:** Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ο κάθε Πρόεδρος που έρχεται εδώ πρώτα-πρώτα πρέπει να κάνει μια δουλειά, με σεβασμό πάντα στο ακροατήριο, αλλά και με σεβασμό στο θεσμό του. Να μεταφέρει τα προβλήματα των Δήμων τους οποίους εκπροσωπεί.

Πέραν όμως από αυτό, ο άνθρωπος που κάθεται εδώ έχει και

υπομονή, έχει και συναίσθημα, και εκτός από όλα αυτά έχει και μνήμη.

Έχουμε πολλών ειδών στην εκφορά του πλούσιο λεξιλογίου της γλώσσας μας. Είναι ο λόγος ο επιτιμητικός, είναι ο υποτιμητικός, είναι ο εριστικός, είναι ο προσβλητικός, είναι πάρα πολλά πράγματα.

Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι ευγενής. Εσύ να κάτσεις κάτω και να μη μιλάς. Εσένα σε εκπροσωπώ εγώ και εσύ δεν θα μιλάς, κάτσε κάτω. Ο Σπύρος είναι ένας καλός φίλος, ο οποίος του αρέσει να δυναμιτίζει, αλλά την πυξίδα μου δεν θα τη χαλάσεις. Έχω χαράξει πορεία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Λένε ότι όταν υποδέχεσαι κάποιον, όπως εδώ ο Υπουργός κάθετα από το πρωί, και κάθετα στωικά εδώ και παρακολουθεί χωρίς να λείπει δευτερόλεπτο, και όποιες φορές βγήκε έξω, βγήκε για να μιλήσει στον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, πρέπει να ακούσει και να μεταφέρει μερικά πράγματα.

Εγώ όμως θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Λένε ότι όταν υποδέχεσαι κάποιον κάπου, μπροστά ακούγονται τα ωραία λόγια, αλλά πίσω ακούγονται οι αλήθειες, στην ουρά, πίσω.

Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό, από την ουρά πίσω. Είδα προηγουμένως εδώ τον εκπρόσωπο ενός κόμματος που κυβέρνησε 4,5 χρόνια πριν, και μπήκε εδώ μέσα και δεν ήξερε και δεν θυμόταν ότι ο λαός μας λέει ότι στου κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλάνε για σχοινί.

Όταν λοιπόν κάνανε σε αυτή την κατάσταση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κύριοι συνάδελφοι, και οι Δήμαρχοι δεν μπορούσαν να κυβερνήσουν τους Δήμους τους, ήρθαν εδώ σήμερα να μας πουν ότι ναι μεν κυβερνήσεις μπορεί να κυβερνούν με 32, 33, 34 και 35%, αλλά εσείς θα πρέπει να ξανά γυρίσουμε πάλι στο 50 και με όλο εκείνο το νεφελώδες σύστημα το οποίο επικρατούσε στις προηγούμενες εκλογές.

Και γιατί να είμαι ευγενής; Εγώ βγήκα από την πρώτη Κυριακή, πήρα τεράστια ποσοστά από το λαό μου, και αυτό γίνεται από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και εργάζονται σκληρά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι, που οι αντίπαλοί τους, τους δημιουργούν προβλήματα, τους δημιουργούν καταστάσεις, με αποτέλεσμα να μη φαίνεται ξεκάθαρα στον καθρέφτη της καθημερινότητας η δική τους συμβολή. Και εκεί λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πήραν 45, 44, 43%, και έπρεπε μετά να μπουν σε παζάρια, δώσε μου για να κάτσω, μέχρι πότε όμως; Ένα χρόνο, ενάμισι πριν τις εκλογές. Γιατί μετά ο άλλος χαράζει το δικό του αζιμούθιο, τη δική του πορεία, και σου λέει στοπ, δεν γίνεται τίποτα. Και ποιος πληρώνει σε αυτές τις περιπτώσεις; Ο λαός πληρώνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο λαός πληρώνει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν μπορούν να γίνουν έργα, γιατί δεν μπορεί να γίνει τίποτα.

Ευφυσώς λοιπόν η κυβέρνηση έκανε αυτό το νομοθέτημα, το οποίο είχε ξανά γίνει στο παρελθόν, με 42% τότε το 43%. Λιγότερο έπρεπε να είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί κυβερνιέται ένας λαός δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, τριάντα εκατομμυρίων, και δεν μπορεί να κυβερνηθεί ένας Δήμος ο οποίος μπορεί να φτάνει τις πενήντα ή εξήντα χιλιάδες. Γιατί αλλάζουμε λοιπόν κάθε φορά; Για να υπάρχει αλισβερίσι, να υπάρχει αλισβερίσι για να μπορέσουν και κάποιοι που δεν μπορούν να σταθούν μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια, που δεν τους θέλει ο λαός να κυβερνήσουν, αλλά να μπουν όμως, να παρεισφρήσουν, να χωθούν, με ότι μπορεί να έχει αυτό ως συμπέρασμα.

Επειδή όμως λοιπόν ο λόγος μου μπορεί να χαρακτηριστεί ότι είναι ποιοτικά πολιτικός, εγώ θα πάω στον αυτοδιοικητικό λόγο αμέσως. Και αν δεν με είχε ερεθίσει ο εκπρόσωπος του κόμματος που κυβέρνησε τα προηγούμενα χρόνια, με όλα αυτά τα οποία έκαναν εις βάρος μας. Ευτύχησα από το λαό μου που τον εκπροσωπώ, να έχω δει τέσσερις κυβερνήσεις, όλα αυτά τα χρόνια



που είμαι Δήμαρχος. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, να βάλουμε το χέρι στην καρδιά και να μιλήσουμε και να πούμε αλήθειες. Είδαμε κάποια χρήματα, είδαμε μια άλλη συμπεριφορά. Γιατί το κρύβουμε; Γιατί ντρεπόμαστε; Γιατί να ντραπούμε να το πούμε;

Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, περιέργως όλως πως, άκουσα πριν εδώ τον εκπρόσωπο ενός πολιτικού φορέα ο οποίος βρίσκεται στην ΚΕΔΕ, ο οποίος έχει πάρει καμιά εκατοστή εκατομμύρια, και βγήκε εδώ τιμητής των πάντων. Εμείς τι έχουμε πάρει; Εμείς οι υπόλοιποι Δήμοι τι έχουμε πάρει; Αν το βάλουμε σε αυτή τη ζυγαριά, θα πρέπει να φωνάζουμε και εμείς περισσότερο. Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος ε; Ναι, και; Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας πω κάτι. Ένα κόμμα μπορεί να πάρει 40, 35, 37%. Όταν εμείς παίρνουμε 60 και 65% από τον κόσμο μας, σημαίνει ότι δεν εκπροσωπούμε ένα κόμμα. Εκπροσωπούμε την κοινωνία. Με σεβασμό λοιπόν απέναντι σε αυτή την κοινωνία, ζητάμε από την κυβέρνηση. Και τι ζητάμε από την κυβέρνηση; Δώστε μας τη δυνατότητα να έχουμε την αυτοτέλειά μας. Αυτοδιοίκηση. Ποια είναι η Αυτοδιοίκηση; Καταρχάς εδώ έχουμε ετεροδιοίκηση. Ο Περιφερειάρχης νομίζει ότι είναι γκαουλάιτερ, κάνει ότι γουστάρει, έρχεται, κόβει τις βόλτες του και τα σουλάτσα του μέσα από τους Δήμους, αυτό εδώ, αυτό εκεί, με ένα ύφος καρδινάλιου. Έτσι είναι, όπως τα ακούτε. Σε προσβάλλει, σε ντροπιάζει, σου δημιουργεί πρόβλημα, και στο τέλος έρχεται και ο Αντιπεριφερειάρχης του να θέλει να γίνει και Δήμαρχος.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ:** Ναι, αλλά τον περιποιήθηκα καλά όμως. Εγώ τον περιποιήθηκα καλά. Όχι εγώ, τον περιποιήθηκε ο λαός. Όχι εγώ. Αυτά είναι σε άλλα καθεστώτα. Στο δικό μας καθεστώς έχει δημοκρατία.

Κύριοι συνάδελφοι, δώστε μας τη δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, να έχουμε την αυτοτέλειά μας την οικονομική. Γιατί λοιπόν εμείς με τόσα βουνά που έχουμε, όχι μόνο η Πελοπόννησος, όλη η πατρίδα, να μην έχουμε και εμείς τα αιολικά πάρκα; Ο αέρας είναι μόνο για

κάποιους; Δεν είναι για όλους; Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε μέσα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να βάλουμε και εμείς τις ανεμογεννήτριές μας, να συμβληθούμε πέντε Δήμοι μαζί, και να υιοθετήσουμε και ένα Δήμο του κέντρου, του Λεκανοπεδίου, που δεν έχει βουνά, και να του δίνουμε και αυτουνού μέρισμα από το ρεύμα το οποίο θα παράγουμε; Κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αλήθειες αυτές που λέω; Γιατί, ο αέρας και ο ήλιος είναι κάποιων; Αλλά δεν μιλάμε, φρόνιμοι, ήσυχοι και οδεύουμε, με σκυμμένα τα κεφάλια. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι; Δηλαδή εμείς φταίμε που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που ζητάει ο λαός, και αύριο το πρωί εμείς να μπούμε στην κρεατομηχανή, οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι εμείς που είμαστε εδώ, και να πάμε στον Καιάδα, και κάποιιο άλλοι να λένε ναι, μα ο Δήμαρχος φταίει; Μα εγώ αφού δεν παίρνω λεφτά, από πού φταίω εγώ;

Να αρχίσω και εγώ δηλαδή με τη δική μου τη σειρά, προσέξτε, έκανα την αντιδιαστολή στην αρχή, να μην παρεξηγηθώ από κανέναν. Είπα ότι τώρα είδαμε πέντε δεκάρες, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Είδαμε άλλη συμπεριφορά από εκείνη που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι βλαχοδήμαρχοι, οι έτσι, οι αλλιώς. Δεν τα ξεχνάμε. Και στο τέλος και το κερασάκι, πηγαίντε με την απλή αναλογική για να σας περιποιηθούμε καλά, να μην μπορείτε να κυβερνήσετε.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ:** Μα δεν εκπροσωπώ το Δήμο Άργους-Μυκηνών εγώ τώρα. Εγώ εκπροσωπώ 26 Δήμους. Και πολλοί από αυτούς έχουν συμφορές. Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, έχουν μεγαλύτερες συμφορές οι συνάδελφοί μου. Αυτό λύθηκε όμως, και θα πάμε με πιο ξεκάθαρο βλέμμα στην επόμενη φάση. Και βλέπω, είδα εδώ τον εκπρόσωπο, ο οποίος μας λέει όταν θα ξανά γυρίσουμε, θα έρθουμε νύχτα, όπως έλεγε και κάποιος άλλος, και θα σας ξανά βάλουμε το 50%, θα σας ξανά βάλουμε και εκείνο, θα σας ξανά βάλουμε και το άλλο. Ε όχι στο σπίτι το δικό μας, που

έχουμε τραβήξει τόσα.

Κύριε Υπουργέ, ακούστε, δεν κοστίζει τίποτα στην κυβέρνηση. Τίποτα δεν κοστίζει. Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε τις ενεργειακές κοινότητες, θα βγάζουμε χρήματα τα οποία θα τα πηγαίνουμε στο λαό, και εσείς θα γλιτώνετε από τις φασαρίες, τις φωνές, και τα λεφτά που μας δίνετε. Και εκείνα τα λεφτά, έχει μπόλικο αέρα, και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να βάλουν και άλλες ανεμογεννήτριες, δόξα τω Θεώ. Πηγαίνεις ένα ταξίδι στην Ευρώπη και βλέπεις να δουλεύουν οι ανεμογεννήτριες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη και κανένας δεν μιλάει, έτσι; Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι είναι. Δώστε μας λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Μη φοβούνται εκείνοι που θέλουν να μας πουλήσουν το ρεύμα και μας κρατάνε και τα παρακρατηθέντα από τα δημοτικά τέλη. Να μη φοβούνται. Άλλωστε εσείς είστε ένας λαϊκός άνθρωπος και αυτά τα πράγματα τα ξεπερνάτε διότι έχετε την πυγμή και τη θέληση. Αυτό είναι το ένα.

Πάμε λοιπόν τώρα στα αδέσποτα. Άκουσα με πολύ σεβασμό προηγουμένως τον ομόλογό μου, τον Θανάση τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είπε... Συγγνώμη, ο Κεντρικής Μακεδονίας, ο Ιγνάτιος το είπε. Δηλαδή το σκυλί στην πλατεία, πρέπει να το αφήσεις στον φυσικό του χώρο, αλλά μετά θα τον πάει μέσα γιατί το σκυλί αυτό δάγκωσε κάποιον. Δηλαδή τι από τα δύο ισχύει; Τι από τα δύο γίνεται;

Είχα πει και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν το άκουσε κανένας. Υπάρχουν οι καλές κυρίες της φιλοζωικής, οι οποίες κατευθύνονται από πολιτικούς, από πίσω είναι πολιτικοί, με όμικρον γιώτα, οι οποίοι τι κάνουν αυτοί; Τις βάζουν μπροστά αυτές για να κάνουν ζημιά στον Δήμαρχο. Εφόσον έχουν τόσο καλά αισθήματα και εμείς δεν έχουμε, λένε, γιατί δεν αναλαμβάνουν εκείνοι να κάνουν αυτή τη δουλειά; Και εμείς από την άλλη μεριά ότι θέλουν θα τους δώσουμε. Γιατί δεν αναλαμβάνουν; Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, να φτιάξουν μεγάλα ράντσα, να μαζεύουν μέσα τα

σκυλάκια, να πηγαίνουμε και εμείς τα παιδιά εκδρομή την Κυριακή, να βλέπουν τα σκυλάκια εκεί, και αν θέλουν και κάποιον να το υιοθετήσουν, τσιπαρισμένο κανονικά, μια χαρά.

Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; Ο Βορίδης ο Μάκης έχει ένα σκύλο. Όχι εσείς, τυχαίο το όνομα. Ο Καμπόσος ο Δημήτρης, έχει ένα σκύλο. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Ανοιχτή η πόρτα, βγαίνει ο σκύλος έξω, δεν είναι τσιπαρισμένος ο σκύλος, και δαγκώνει κάποιον. Δεν ξέρουμε ποιανού είναι ο σκύλος. Ο σκύλος είναι αδέσποτος. Ο Δήμαρχος φταίει. Αυτό πώς λέγεται; Και εντάξει, ένα μικρό αστικό Δήμο μπορείς να τον ελέγξεις σε ένα βαθμό. Για πείτε μου χίλια τετραγωνικά χιλιόμετρα, χίλια διακόσια η Σπάρτη, χίλια εγώ, πώς να τον ελέγξω; Εκεί έχουν γίνει αγέλες. Αγέλες έχουν γίνει. Δεν τα βρίσκεις, μέσα στα δέντρα. Χάνονται μέσα στις πορτοκαλιές, χάνονται. Δεν τα βρίσκεις, δεν μπορείς να τα μαζέψεις.

Έχουμε δύο κατηγοριών Δήμους, αγαπητέ Υπουργέ. Ο πρώτος είναι οι αστικοί Δήμοι, και οι άλλοι είναι όλοι εμείς που είμαστε από την Περιφέρεια. Εμείς έχουμε έναν άλλο κόσμο, αυτόν ο οποίος τραβάει δεινά. Και τι εννοώ; Αγροτική οδοποιία. Φωνές, φασαρίες. Δώστε μας αγροτικά μηχανήματα και δώστε μας τη δυνατότητα να πάρουμε οδηγούς. Δεν έχουμε χρήματα.

Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω και κάτι άλλο, που κάποια στιγμή θα γίνει πράξη, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει, γιατί υπάρχει λογική, και υπάρχει και σεβασμός απέναντί μας, και το πιστεύω αυτό.

Μας δίνουν ένα εκατομμύριο για να κάνουμε κάποια έργα. Δεν είναι ένα εκατομμύριο, Υπουργέ. Είναι 750.000. Το 25, το 24% γυρίζει πίσω στο κράτος. Γιατί από την αρχή δεν μας λέτε πάρτε 750.000, και δεν έχει ΦΠΑ ο Δήμος. Αφού έτσι και αλλιώς εμείς δεν εκπίπτει από πουθενά.

Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι που είναι οι ΔΕΥΑ. Οι ΔΕΥΑ, αυτό το πρόβλημα. Θα πάω εγώ παραμονή των εκλογών να αυξήσω

το νερό στη δημότη, όταν η ΔΕΗ μου το έχει αυξήσει έξι φορές και επτά φορές; και είναι μισό δωμάτιο τα μηχανήματα, οι γεννήτριες, οι αντλίες αυτές που στέλνουν το νερό δεξιά και αριστερά; Είναι δυνατόν να πάω να αυξήσω αυτή τη στιγμή εγώ το νερό; Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Δημήτρη...

**Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ:** Τέλειωσα. Τέλειωσα λέγοντας το εξής. Για να είσαι ωφέλιμος πρέπει να είσαι αληθινός. Εγώ για να μη θεωρηθεί ως φιλοφρόνηση, επειδή πολλοί ξέρουν μέσα από αυτή την αίθουσα τις σχέσεις μας που έχουμε χρόνια, θα σου πω ένα πράγμα. Σε συγχαίρω που έκατρες από το πρωί μέχρι τώρα και άκουσες όλους αυτούς που μίλησαν και είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά που είπαμε θα τα υλοποιήσεις γιατί σε ξέρω.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Καμπόσο. Χείμαρρος όπως πάντα.

Και καλούμε τον Αντιπρόεδρο της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, τον κύριο Γκαράνη Γιάννη, γιατί απουσιάζει ο Βασίλης ο Μαυρίδης.

Γιάννη, έχεις το λόγο για δέκα λεπτά. Και να ετοιμάζεται ο Γιάννης ο Κουράκης.

**Ι. ΓΚΑΡΑΝΗΣ:** Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να μεταφέρω και εγώ τους χαιρετισμούς του Βασίλη του Μαυρίδη, ο οποίος λείπει στην Κοπεγχάγη.

Πολλά από αυτά που θα πω και εγώ έχουν ειπωθεί, αλλά είναι καλό, επειδή είναι θέματα τα οποία μας αγγίζουν και μας απασχολούν, είναι καλό να τα συζητάμε και να τα ακούμε πολλές φορές.

Ξεκινώντας από το νέο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι όλοι εδώ θεωρούμε ότι έχει μια σωστή κατεύθυνση, ιδίως για τους μικρούς Δήμους, για το ελάχιστο κόστος λειτουργίας, ενώ αυτό που προβλέπεται είναι ότι κανένας Δήμος δεν θα πάρει μικρότερη χρηματοδότηση από αυτή που έπαιρνε.

Αυτό όμως όπως ξέρετε για να γίνει θα πρέπει η εξαγγελία της κυβέρνησης που αφορά τους ΚΑΠ και το 15%, δηλαδή να δοθούν τα 300 εκατομμύρια σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί, πρέπει να τελειώσει αυτό το ζήτημα της απόδοσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα παρακρατηθέντα, οι παρακρατηθέντες πόροι.

Εδώ, κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή υπό το διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών. Υπάρχει μια προβλεπόμενη ρύθμιση, η οποία προβλέπει πως ότι εκκαθάριση έγινε μέχρι το 2016, καλώς έγινε. Από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα.

Αυτό νομίζω ότι μας... δεν ξέρω, δεν το έχουμε πει αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σοβαρά, γιατί αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2016 θα πάρουμε... ή μάλλον θα παίρναμε ότι ήταν να πάρουμε, από το '16 και μετά δεν υπολογίζεται τίποτα.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ι. ΓΚΑΡΑΝΗΣ:** Νομίζω το ξέρει. Αφορά ότι έχουμε πάρει μέχρι το... το καινούργιο νομοσχέδιο που έχετε καταθέσει για τη Δημοτική Αστυνομία. Εκεί υπάρχει διάταξη που λέει ότι η τελική εκκαθάριση των εσόδων των Δήμων είναι μέχρι το 2016. Από το '16 και μετά δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Άρα σημαίνει ότι και εμείς προϋπολογίζαμε ενδεχομένως να παίρναμε, από το '16 και μετά δεν λογίζεται τίποτε, και αυτό σε μια χρονική στιγμή που όλοι οι Δήμοι, όπως έχουν πει πολλοί συνάδελφοι, έχουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, την πανδημία, τη δραματική μείωση των εσόδων μας.

Επίσης, λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Έχει ειπωθεί. Αλλά θα πρέπει να μην είναι οριζόντιες οι αποδόσεις. Να λαμβάνονται τουλάχιστον κλιματολογικές συνθήκες από όλες τις περιοχές, γιατί δεν κάνει τον ίδιο χειμώνα στο βόρειο Έβρο, και τον ίδιο χειμώνα στην Κρήτη.

Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τις σχολικές καθαρίστριες και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, που πολλές φορές μέχρι τώρα δεν έχουν αποδοθεί, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτή τη διαδικασία, όσον αφορά τα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας.

Επίσης, το τέλος ταφής, έχει ειπωθεί πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε άλλο. Νομίζω ότι όλοι είμαστε σύμφωνοι στο να μην υπάρχει υποχρέωση.

Ναυαγοσωστική κάλυψη και διαγραφή προστίμων, είναι τα βασικά.

Και επίσης να δούμε για τις οφειλές των δημοτών μας, που αφορά τους Δήμους μας, και έχουν τώρα να κάνουν δώδεκα δόσεις. Θα πρέπει με κάποια διάταξη, με κάποια νομοθετική διάταξη, να αυξηθούν οι δόσεις, για να μπορούν οι πολίτες μας να αποπληρώσουν αυτά που χρωστούν στους Δήμους. Τουλάχιστον είκοσι και παραπάνω δόσεις.

Επίσης, να δίνεται η δυνατότητα διαγραφής μικροποσών. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Νομίζω ότι αυτά που έχουν συσσωρευτεί εδώ και είκοσι χρόνια, μικροποσά τα οποία με τις προσαυξήσεις έχουν διπλασιαστεί, νομίζω ότι επηρεάζουν και τη ρευστότητα των Δήμων. Θα πρέπει με κάποιον τρόπο, πάλι και αυτό με μια νομοθετική ρύθμιση, να μπορέσουμε να τα διαγράψουμε, όπως τα διαγράφουν οι τράπεζες ή η Εφορία όπως το έκανε παλιότερα.

Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η πάγια προκαταβολή στους Προέδρους, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί (...) αυτή τη δυνατότητα. Δεν τους δίνει τη δυνατότητα και δεν μπορούν να πληρώσουν τις έκτακτες ανάγκες που έχουν όταν συμβεί κάποιο γεγονός.

Δημοτική Αστυνομία. Καλό το νομοσχέδιο, αλλά από εκεί και πέρα όμως χρηματοδότηση καθόλου. Και με τους σφιχτούς προϋπολογισμούς τους σημερινούς, νομίζω ότι πολλοί Δήμοι που έχουν την ανάγκη να πάρουν Δημοτικούς Αστυνομικούς, δεν θα μπορέσουν να τους πάρουν.

Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να το δει το Υπουργείο, ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια χρηματοδότηση για να μπορέσουν οι Δήμοι να πάρουν Δημοτική Αστυνομία.

Αδέσποτα. Ειπώθηκε, αλλά εγώ θα σας πω λίγο και την προσωπική μου εμπειρία. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε μια διαδικτυακή θα έλεγα συνάντηση η Γενική Γραμματεία Αδεσπότων, με... ήμουν και εγώ παρών, τους Δημάρχους της περιοχής, και με φιλοζωικές οργανώσεις. Δεν μπορεί να θέτει η φιλοζωική για το ποιο... ή ακόμα και η Γενική Γραμματεία, για το ποιο είναι επικίνδυνο ζώο. Αν το επικίνδυνο ζώο έχει δαγκώσει και θα πρέπει να πηγαίνει κάποιος στο νοσοκομείο, να κάνει τη μήνυση κατά του Δήμου, και μόνο αυτό να θεωρείται αδέσποτο ζώο. Όλα τα υπόλοιπα δεν θεωρούνται αδέσποτο ζώο. Εμείς πολλές φορές τους πολίτες τους φέρνουμε στο γραφείο και προσπαθούμε να συμβιβαστούμε για να μην κάνουν μήνυση στον Αντιδήμαρχο. Αυτό λοιπόν προχθές ειπώθηκε ότι θα πρέπει μόνο όταν υπάρχει μήνυση από αυτόν που τον έχει δαγκώσει το σκυλί. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να το δούμε.

Επίσης, ο ρόλος που παίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αδειοδότηση των εγκαταστάσεων των ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, καθώς και σε λατομικές, εξορυκτικές δραστηριότητες.

Στην περιφέρειά μας αναφέρονται σημαντικά προβλήματα τόσο για την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ΑΠΕ, και επίσης ένα σοβαρότατο πρόβλημα είναι με τα λατομεία μαρμάρου. Και εκεί η κατάσταση είναι πολύ τραγική.

Επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας εκεί στην περιοχή, είναι η εξόρυξη του χρυσού. Όλοι οι τοπικοί φορείς έχουμε πάει, έχουμε διατυπώσει την αντίθεσή μας, ωστόσο η θέση μας αυτή απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν ακούν. Έχουμε αρνητική άποψη για αυτό.

Ενεργειακό κόστος. Έχουμε πει για τις ΔΕΥΑ, δεν θα το συνεχίσω, πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί τρόπος να



αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Επίσης, να διασφαλιστούν πόροι για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και το δίκτυο φωτισμού, οδοφωτισμού. Και αυτό σημαντικό για να βοηθήσουμε την ενέργεια.

Επίσης, το είπαν οι συνάδελφοι, χρηματοδότηση ενεργειακών κοινοτήτων.

Το δημογραφικό, που συνήθως δεν το αγγίζουμε. Για εμάς, για την περιοχή, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να εφαρμοστεί επιτέλους ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το δημογραφικό και να δοθούν κίνητρα οικονομικά.

Η περιφέρειά μας έχει πληγεί ιδιαίτερα από αυτή την κατάσταση λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και εξαιτίας απουσίας μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διάφορες θέσεις εργασίας.

Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να βρεθούν μέτρα στήριξης για τους κατοίκους της περιοχής, επιδότηση πρώτης κατοικίας, επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για μόνιμους κατοίκους της Θράκης, η θέσπιση ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης για επιχειρηματίες και αγρότες.

Η καταστατική θέση των αιρετών, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.

Και φυσικά ο εκλογικός νόμος, ο οποίος θα πρέπει με κάποιο τρόπο μερικά πράγματα να διορθωθούν, όπως τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα για τη συμμετοχή σε ψηφοδέλτια σε διάφορες περιπτώσεις όπως είναι οι μη αιρετοί Πρόεδροι των Δημοτικών Νομικών Προσώπων, οι προαχθέντες κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου αξιωματικοί, Σώματα Ασφαλείας και λοιπά.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντιπρόεδρο της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Και καλούμε από την άλλη άκρη της χώρας μας, την όμορφη Κρήτη, τον Γιάννη τον Κουράκη.

Έλα, Γιάννη μου, για τη δική σου τοποθέτηση. Θα παραμείνεις Αυτοδιοίκηση ή θα πας Περιφέρεια τώρα; Θα παραμείνεις Τοπική Αυτοδιοίκηση τελικά;

**I. ΚΟΥΡΑΚΗΣ:** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, αγαπητό Προεδρείο, είναι αλήθεια ότι και η κοινωνία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται μπροστά σε τεράστιες πιεστικές ανάγκες. Και φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι οι πιεστικές ανάγκες του σήμερα, που ρέπει να αντιμετωπιστούν, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επισκιάσουν την προοπτική των αλλαγών, για αυτό το οποίο σήμερα κληθήκαμε να συζητήσουμε σε αυτό το Συνέδριο.

Άρα πολύ νωρίς η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης είχε ανακοινώσει τα προβλήματα με την ενεργειακή κρίση. Πριν τον πόλεμο με την Ουκρανία. Και λέγαμε ότι έπρεπε να υπάρξει πάρα πολύ γρήγορα και με αφορμή τη μετάβαση, τη δίκαιη μετάβαση όπως λέγεται, στη νέα εποχή, έπρεπε να υπάρξει μια διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία τι έφερε; Επιδείνωσε την κατάσταση, η ενεργειακή κρίση επιδεινώθηκε, η ενεργειακή κρίση έφερε οικονομική κρίση, η οικονομική κρίση έγινε κοινωνική κρίση, και όλα αυτά επικάθησαν πάνω σε αυτό που λέμε περιβάλλον, περιβαλλοντική κρίση, ή κλιματική αλλαγή.

Και πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, και πρέπει να μιλήσουμε και για αυτά, γιατί μας παρακολουθεί και η κοινωνία. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης ή να λέμε ότι είμαστε αυτοδιοικητικοί. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν και οι διαφορές. Τι σημαίνει ότι είμαι αυτοδιοικητικός; Εγώ έχω ένα άλλο ιδεολογικό προσανατολισμό για το τι σημαίνει Αυτοδιοίκηση και κάποιος άλλος συνάδελφος, που σέβομαι την άποψή του, έχει ένα άλλο προσανατολισμό.

Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το μέλλον και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας.

Εφοδιαστική αλυσίδα, παραγωγική αλυσίδα, τεράστια προβλήματα. Και πιθανόν να οδηγηθούν κοινωνικές ομάδες σε φτωχοποίηση, μεγάλη φτωχοποίηση.

Και ερχόμαστε εδώ να ακούμε το πρωτόγνωρο, όχι από εμάς εδώ, και από τις ηγεσίες της Ευρώπης, που αδυνατούν να παρέμβουν στα παίγνια σε σχέση με την ενέργεια, και να λέγεται ότι η ενέργεια, που είναι ένα αγαθό, που το έχει ανάγκη ο πολίτης, είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Και δεν ντρεπόμαστε να το λέμε.

Και δεν πρέπει, κύριε Υπουργέ, να πούμε το εξής. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, η οικονομία ακολουθεί τους κανόνες της πολιτικής. Δυστυχώς όμως, η οικονομία ακολουθεί τους κανόνες που ορίζει η πολιτική. Δυστυχώς, το είπε αυτό ο κύριος Βουλευτής, δυστυχώς, λυπούμαι πάρα πολύ και πρέπει να λυπούμαστε και όλοι, η οικονομία, η πολιτική ακολουθεί τους κανόνες της οικονομίας. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι. Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και έπρεπε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, έπρεπε ήδη οι Δήμοι να έχουν προχωρήσει στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο αέρας, και ο ήλιος, θα σας πω και κάτι που μου είπαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ότι το νέο πράσινο είναι μπλε. Μην παρεξηγηθώ με την έννοια των κομμάτων. Γιατί είναι το νέο πράσινο, μπλε; Μπορεί να γίνουν κυματικά πάρκα, μπορούμε να δούμε την κυματική ενέργεια, και σε αυτό πρέπει να προστρέξουμε.

Άρα πέρα από τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να δοθούν για να καλυφθεί αυτό το ενεργειακό κόστος για τους Δήμους, πρέπει να δούμε και το μέλλον. Πρέπει να δούμε την αυτοπαραγωγή από τους Δήμους, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα τεράστια κόστη είναι στις ΔΕΥΑ, ή όσους Δήμους δεν έχουν ΔΕΥΑ, οι ίδιοι οι Δήμοι ασκούν αυτές τις λειτουργίες.

Τεράστια κόστη στην ύδρευση, στην άρδευση, στη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών. Άρα εδώ είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Και όταν λέμε άμεσα, και με το

θεσμικό πλαίσιο, αλλά παράλληλα και με χρηματοδοτήσεις, και να μπουν και οι Δήμοι σε νέα project.

Τώρα, Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι. Θα σας πω κάτι. Το 2010 οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ήταν περίπου τέσσερα δις διακόσια, ΚΑΠ και ΣΑΤΑ. Πλέον αυτών υπήρχαν και τα προνοιακά. Σήμερα οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, μετά από δέκα χρόνια, είναι ένα δις επτακόσια. Πώς μπορούν λοιπόν οι Δήμοι να είναι λειτουργικοί ή να ανταποκριθούν στις πιεστικές ανάγκες των πολιτών ή της καθημερινότητας;

Άρα ένα ζήτημα, Υπουργέ μου, είναι, και έρχομαι και στη νέα μελέτη για τους ΚΑΠ, ότι και να συζητούμε μπορεί να κινείται σε σωστή κατεύθυνση, θέλει πάρα πολλές βελτιώσεις, αλλά αν οι ΚΑΠ, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, δεν αυξηθούν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Θα μοιράσουμε τη φτώχεια μας και δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα.

Άρα εδώ χρειάζεται μια ουσιαστική αντιμετώπιση όσον αφορά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, και να εφαρμοστεί, που ακούστηκε εδώ, και επιταγές του συντάγματος, ή των νόμων, ή της... αρχή της επικουρικότητας και όλα αυτά.

Πώς θα γίνει όμως αυτό; Αφού πρώτα εφαρμοστούν οι νόμοι και να δούμε και τη νέα γενιά παρακρατηθέντων, το είπα πάρα πολύ καλά. Όλο λέμε ότι οι ξεκινούν συζητήσεις, αλλά οι συζητήσεις δεν ξεκινούν. Οι συζητήσεις δεν ξεκινούν, και πρέπει να λυθούν. Λύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να δούμε φως, να οριοθετηθούν και να δοθούν με έναν τρόπο ξανά στους Δήμους πίσω.

Νέα μεταρρύθμιση. Ακούστε. Η Ελλάδα είναι από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη στην Ευρώπη. Παλιά υπήρχε ένα δόγμα. Ποια είναι τα βάθρα της δημοκρατίας; Δεν έχει σημασία ποιος το είπε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι το Κοινοβούλιο, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και είναι ο συνδικαλισμός. Όχι με την έννοια κατ' ανάγκη που μπορεί κάποιος να σκέφτεται. Με την έννοια οι

εκπρόσωποι των κοινωνικών ομάδων. Είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι βιοτέχνες, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Άρα το βάθρο αυτό της δημοκρατίας που είναι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να το ενισχύσουμε. Άρα αποκέντρωση, δημοκρατικός προγραμματισμός, συμμετοχή. Υπάρχουν αυτά σήμερα; Δεν υπάρχουν. Ούτε μια συμμετοχή είχε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε στη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ. Ακούστε, συμμετέχουμε στις Διαχειριστικές Αρχές, ή στις Επιτροπές Παρακολούθησης, και όταν βάλανε προχθές θέμα και τα Υπουργεία, οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, ότι πρέπει οι προσκλήσεις τουλάχιστον να τις γνωρίζουμε δύο μέρες πιο μπροστά, το απέρριψαν. Τα μονοπρόσωπα Όργανα το απέρριψαν. Θα πω κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν εισακούστηκαν ότι ούτε η σύνθεση, η συμμετοχική σύνθεση που συμμετείχαν και τα Υπουργεία, ότι έπρεπε να γνωρίζουμε τουλάχιστον δύο μέρες πιο μπροστά τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (...).

Άρα προχωράμε τώρα στη διοικητική μεταρρύθμιση. Πρέπει να γίνει, ναι. Πρέπει να σπάσει αυτό το συγκεντρωτικό κράτος, ναι. πώς πρέπει να γίνει; Η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι λειτουργική. Δομικές μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει. Και ο Καποδίστριας και ο Καλλικράτης. Ελάχιστα πράγματα μπορεί να γίνουν.

Και να έρθω σε αυτό που είπατε για την Κύπρο. Η Κύπρος συζητάει τώρα αυτή την ώρα ένα νέο Καλλικράτη ή ένα νέο Καποδίστρια. Αυτό συζητάει η Κύπρος.

Και έγινε και το εξής απαράδεκτο. Παρατάθηκε η θητεία για δύο χρόνια. Άκουσον-άκουσον δημοκρατία. Η δημοκρατία πρέπει να δίνει τη δυνατότητα συνθέσεων, συνεννόησης, διαλόγου. Αυτό είναι δημοκρατία. Και σε αυτό έπρεπε να τρέξετε και να πείτε, γιατί ξέραμε όλοι πού συμμετείχαμε, ξέραμε όλοι με ποιο νόμο συμμετείχαμε, ανεξάρτητα ότι έχει καθένας με την απλή αναλογική, αλλά δεν μπορούν να ακούγονται εδώ φωνές ότι πρέπει να διοικούν οι μειοψηφίες. Αν αυτό επικρατήσει, με συγχωρείτε, αλλά οδηγούμε

τον κόσμο στα άκρα. Και υπάρχουν τέτοια κακά παραδείγματα στην Ευρώπη αυτή την ώρα.

Άρα εδώ η ουσία είναι και το κίνητρο πρέπει να είναι της σύνθεσης, της συνεννόησης, της συνεργασίας, για το καλό του τόπου. Αυτό πρέπει να είναι το κίνητρο. Γιατί εκ των προτέρων πρέπει να λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία, συνεννόηση; Γιατί είμαστε ο ομφαλός της γης οι Δήμαρχοι;

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ι. ΚΟΥΡΑΚΗΣ:** Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Δεν αναφέρομαι σε εσάς.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ι. ΚΟΥΡΑΚΗΣ:** Μα δεν αναφέρομαι σε εσάς τώρα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς και δεν θέλω... Θέλω να πω την άποψή μου. Μπορεί να μην αποδέχεστε. Θέλω να πω την άποψή μου.

Άρα λοιπόν πρέπει να είναι λειτουργική. Ελάχιστα πράγματα μπορούν να γίνουν σε δομικά. Μπορεί να γίνουν κάποιες διαδημοτικές συνεργασίες, κάποιες μικροαλλαγές.

Λειτουργική τι σημαίνει; Σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες του κράτους στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως έγινε με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, και όπως έγινε και με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αφού ενισχύσω τις υπάρχουσες δομές και με ανθρώπινο δυναμικό, και με πόρους, αλλά παράλληλα και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Αυτή είναι η μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει. Και δεν πρέπει να καθυστερεί. Δεν πρέπει. Υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα, καλά παραδείγματα, στην Ευρώπη. Έχω αναφερθεί πάρα πολύ στα παραδείγματα που υπάρχουν στις Κάτω Χώρες, που είναι ένα επιτελικό κράτος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί εμείς. Κρατάνε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Εξωτερικών, το Άμυνας, και όλα τα υπόλοιπα είναι κάτω. Ακόμα και η υγεία, η παιδεία, τα κοινωνικά. Και δεν είναι όλα εθελοντικά, όπως εδώ. Κακά παραδείγματα ο εθελοντισμός. Το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει και να ελέγχει, πάντα.

Λοιπόν αυτή πρέπει να είναι η μεταρρύθμιση, αυτό πρέπει να είναι το Συνέδριό μας, αυτές τις αποφάσεις πρέπει να πάρουμε, δεν πρέπει να τις καθυστερήσουμε. Πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Α΄ Βαθμός, πρέπει να έχει άποψη και για την ανάπτυξη, είτε λέγεται αυτή οικονομική ανάπτυξη, είτε λέγεται κοινωνική ανάπτυξη, είτε λέγεται πολιτιστική ανάπτυξη, πρέπει να έχει ρόλο. Στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Πρέπει να έχει ρόλο. Μεγάλο ρόλο. Στην ψηφιοποίηση του κράτους. Και εδώ παρένθεση, μια και το Συνέδριό μας μιλά για ψηφιοποίηση, δεν πρέπει κανείς τόπος, κανείς μικρός Δήμος, καμιά γωνιά, χωρίς να έχει ψηφιακές υπηρεσίες.

Τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που τα είπαν οι συνάδελφοι, θα τα επαναλάβω και εγώ.

Το Ανάκαμψης όπως είπαμε...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Γιάννη, μπορείς να ολοκληρώσεις...

**Ι. ΚΟΥΡΑΚΗΣ:** ...δεν υπήρξε συμμετοχή της ΠΕΔ. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει το δικό της Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων; Γιατί δηλαδή πρέπει ο Δήμαρχος ή η κάθε Δημοτική Αρχή, να πάει να χειροφιλήσει το μονοπρόσωπο για να του δώσει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που δικαιούται; Πώς θα γίνει, κύριε Υπουργέ; Πώς θα γίνει η αποκέντρωση; Πώς θα γίνει ότι πρέπει να πας στο μονοπρόσωπο για να σου εντάξει ένα έργο;

Αυτά όλα πρέπει με καθαρές κουβέντες να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες, και να μπορεί και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάρει το δρόμο της. Να πάρει το δρόμο της. Ξέρετε ότι δεν γίνεται καμία αναφορά σε ενημέρωση του συλλογικού Οργάνου για το ποια έργα εντάχθηκαν ή πώς μοιράστηκε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ή το σε ποιες εκκλησίες ή πολιτιστικούς συλλόγους δίνονται τα χρήματα, και κάτω υποφέρει ο κόσμος; Δεν χρηματοδοτείται μια μελέτη; Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν, ναι ή όχι;

Και τελειώνω. Άρα πρέπει σοβαρά να δούμε αυτή τη διοικητική μεταρρύθμιση.

Τέλος ταφής. Δεν εξυπηρετεί ούτε περιβαλλοντικό, ούτε οικονομικό όφελος. Λειτουργεί τιμωρητικά. Δείτε το τώρα αμέσως.

Δύο. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Βοήθεια στο Σπίτι. Πρέπει να λυθεί και το θέμα των ανθρώπων στο Βοήθεια στο Σπίτι, όπως υπάρχει μια νέα γενιά συμβασιούχων από το '15, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τώρα και εμπειρία και δεξιότητες...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Γιάννη, μπορείς να ολοκληρώνεις σε παρακαλώ;

**Ι. ΚΟΥΡΑΚΗΣ:** Και πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν, όπως παράλληλα πρέπει να πούμε, κύριε Πρόεδρε, έχω το μήνυμα ότι και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δεν πάει καλά. Πρέπει να το τρέξουμε, να τρέξουμε πολύ περισσότερο, ούτως ώστε να μπορέσει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες.

Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Συνέδριό μας, να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε, και οι αποφάσεις πρέπει να είναι, Πρόεδρέ μου, δυναμικές αποφάσεις. Δηλαδή θα συμφωνήσω ότι κάποια στιγμή πρέπει δυναμικά να... δεν ξέρω αν είναι το κλείσιμο των Δήμων ή κάτι άλλο, για να πούμε ότι υπάρχουμε, ότι έχουμε προβλήματα, ότι σας σκεφτόμαστε τοπικές κοινωνίες, και εδώ είμαστε για να σας στηρίξουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Κουράκη.

Να καλέσουμε στο βήμα τον Νίκο τον Σουλιώτη, τον Δήμαρχο Καρπενησίου και Πρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Ντακαλέτσης, Πρόεδρος ΠΕΔ Ηπείρου.

Νίκο, σε παρακαλώ το δεκάλεπτο αυστηρά.

**Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ:** Ναι, συν δύο.

Κύριε Υπουργέ, κυρία Βουλευτή, χρόνια σας πολλά κιόλας, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι.



Είναι σημαντικό αυτό το Συνέδριο και για το χρονικό διάστημα που γίνεται, και για τα θέματα που τρέχουν και επιτακτικά πλέον, μιας και φτάσαμε στο τέλος, ζητούν λύση.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέο, τον Δήμαρχο Βόλου, για τη φιλοξενία του στην πόλη του, και να τον συγχαρώ για το επίπεδο ευπρεπισμού της πόλης του.

Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά στην εισήγησή σας τα είπατε όλα. Δεν αφήνετε πολλά περιθώρια. Επαναλήψεις θα κάνουμε. Κρατάω ως κυρίαρχο ότι η ενότητα, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι η δύναμή μας.

Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τα είκοσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος, και για τη δυναμική παρουσία τους εδώ σήμερα, αλλά και αυτή τη στιγμή, αλλά και για τη δουλειά που έγινε, μαζί με τα 110 μέλη των θεματικών Επιτροπών μας, έτσι ώστε να ομαδοποιήσουμε τα αιτήματα και να προτεραιοποιήσουμε τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε για επίλυση των θεμάτων από εδώ και πέρα.

Σας το καταθέτω, κύριε Γενικέ.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για να αναγνωρίσουμε τα βήματα που έγιναν προς τη σωστή κατεύθυνση, και παράλληλα να επισημάνουμε, όχι να καταγγείλουμε, τα λάθη τα οποία έγιναν και πώς μπορούμε αυτά να τα αλλάξουμε.

Αναφέρθηκε από πολλούς, είναι κοινή συνείδηση όλων μας, το βιώνουμε κάθε μέρα, βιώνουμε την πιο δύσκολη αυτοδιοικητική περίοδο των τελευταίων χρόνων. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο αυτό που λέω, αλλά πραγματικά η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος, η κλιματική αλλαγή και όλα όσα έχει επιφέρει και αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αποτελούν πρωτόγνωρες καταστάσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Σίγουρα έγιναν πάρα πολλά πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, και από τη μεριά του καθενός μας, και από τη μεριά των ΠΕΔ, της ΚΕΔΕ, αλλά και από τη μεριά της κυβέρνησης, με την

οποία ομολογουμένως πρέπει να πούμε ότι συνεργαστήκαμε, βρήκαμε ανοιχτές πόρτες, βρήκαμε ανθρώπους να μας ακούνε.

Και προφανώς η διασφάλιση της κυβερνησιμότητας, η αλλαγή του εκλογικού νόμου, η αλλαγή του 4412 για τη διαδικασία παραγωγής των δημοσίων έργων, ήταν πολύ σημαντικά βήματα που μας βοήθησαν.

Επίσης, η δυνατότητα υπογραφών από τους ειδικούς συνεργάτες μας μελετών, και αυτή βοήθησε σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο υποστελέχωσης που βιώνουμε στους Δήμους μας.

Υπήρξε μερική αποκατάσταση στο θέμα της αντιμισθίας των συνταξιούχων Αντιδημάρχων.

Υπήρξε το πάγωμα των δόσεων, που και αυτό μας βοήθησε οικονομικά.

Δόθηκαν έκτακτες χρηματοδοτήσεις, ναι, που μας κράτησαν όρθιους.

Επίσης, τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας είναι σημαντικά. Μας διευκολύνουν και απέναντι στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους δημότες μας, αλλά και απέναντι στη δυνατότητα που έχουμε να εισπράττουμε καλύτερα τα χρήματά μας.

Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς όμως δεν είναι όλα ρόδινα. Δεν είναι όλα καλά καμωμένα. Πέρσι στο Συνέδριό μας στη Θεσσαλονίκη γεμίσαμε ελπίδες. Έγιναν βήματα, αλλά μείναμε και σε πολλά πράγματα πίσω. Έχουν αναφερθεί τα περισσότερα, και αναγνωρίζω και το τι άλλαξε από πέρσι το Νοέμβριο, από τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν περίμενε έναν πόλεμο δίπλα μας και όλες τις συνέπειες που αυτός έφερε.

Ακούστηκαν πάρα πολλά για το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων. Με χαρά ακούσαμε τον κύριο Βορίδη, ότι πλέον δεν μιλάμε για κάτι που θα γίνει, αλλά για κάτι που είναι τελειωμένο και πάμε για ψήφιση. Πραγματικά το χαιρετίζουμε και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε αποτελέσματα σε αυτή την κατάσταση.

Η υποστελέχωση όμως παραμένει και είναι ότι χειρότερο μας

ταλανίζει. Δεν είναι η έλλειψη χρηματοδοτήσεων το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών μας είναι, και όλα αυτά που θα πρέπει να γίνουν για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι, να μπορούμε να λειτουργούμε, να έχουμε χειριστές για τα μηχανήματά μας, να έχουμε διοικητικούς υπαλλήλους, να έχουμε μηχανικούς για να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις.

Θα μιλήσω λίγο αφιερωμένα στον κύριο Μπέο. Δεν είναι εδώ. Αλλά φανταστείτε τον Αχιλλέα τον Μπέο να έχει στη διάθεσή του χρήματα, να έχει ελεύθερο τον Ρονάλντο, τον Μέσι, τον Μπενζεμά, και κάποιους άλλους αστέρες, μιας και χθες είχαμε την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να έχει τα χρήματα να τους αγοράσει, αλλά να μην έχει αυτοκίνητο να πάει στην Αθήνα στο αεροδρόμιο να τους πάρει για να τους φέρει στον Ολυμπιακό Βόλου.

Έτσι νιώθουμε, και πρέπει να απολογηθούμε κιόλας, γιατί ολιγωρούμε λένε οι δημότες, οι οποίοι ακούν κάθε βράδυ τα δελτία ειδήσεων, τις πολλές χρηματοδοτήσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, και ναι, υπάρχουν. Και όσο και αν ακούστηκαν πράγματα για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όσο και αν κάποιοι Δήμοι νιώθουμε αδικημένοι, και σας μιλάω γιατί είμαι σε αυτούς που δεν είμαι πάνω από το 50%, όμως υπάρχει μια άλλη παράμετρος, φίλες και φίλοι. Πώς θα απορροφήσουμε και πότε θα προλάβουμε να απορροφήσουμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Μη γελιόμαστε, ότι δεν έχει δημοπρατηθεί σήμερα, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή τη θητεία. Μιλάμε για την επόμενη θητεία, ίσως για τον επόμενο Δήμαρχο, για την επόμενη Δημοτική Αρχή.

Πρέπει επίσης να δοθεί από το κράτος η δέουσα προσοχή στη χρηματοδότηση μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, των έργων που εκτελούμε βέβαια μέσα από την κάθε Περιφέρεια. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει εντάξει έργα τα οποία κάθε μέρα στους Δήμους μας, φαντάζομαι το ζείτε, σταματάνε. Διακόπτονται εργολαβίες, σταματάνε οι προσδοκίες μας για επίλυση

προβλημάτων επειδή δεν υπάρχει χρηματοδότηση.

Και βέβαια προφανώς θα συμφωνήσω ότι πρέπει να υπάρχει ένα διακριτό κομμάτι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τους Δήμους, αυτό που μας δώσει τη δυνατότητα να λύσουμε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, κυρίως στο κομμάτι της συντήρησης της οδοποιίας.

Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα στα έργα. Παρότι άλλαξε ο 4412, οι δυσλειτουργίες που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε, είτε με ενστάσεις μεταξύ των εργολάβων, είτε με διάφορες χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούν όλες αυτές οι διαδικασίες εκτέλεσης των έργων, μας πάνε πίσω. Και δεν έχουμε κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις.

Σε ότι αφορά την κατανομή των ΚΑΠ, σε κάθε περίπτωση είναι στη σωστή κατεύθυνση, σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να μοιράσουμε την αυξημένη ΚΑΠ, όχι τη φτώχεια μας.

Ως ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος έχουμε υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση, είμαι βέβαιος ότι θα τα πούμε και αύριο, και είμαι βέβαιος ότι θα δούμε τις προτάσεις μας να περιλαμβάνονται στο σχέδιο που θα μας παρουσιάσει η ΕΕΤΑΑ.

Προχωρώντας πιο γρήγορα, ενεργειακό κόστος. Μεγάλη κουβέντα. Μη νομίζετε ότι θα μας σώσουν οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις.

Είπε προηγουμένως ο Δημήτρης ο Καμπόσος για την ενεργειακή κοινότητα που θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε. Μπορούμε να έχουμε ενεργειακές κοινότητες, και σας μιλάω εκ πείρας, μαζί με το Δήμο Μακρακώμης έχουμε κάνει μια ενεργειακή κοινότητα, πολύ πριν ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση, θα σας πω όμως τα προβλήματα που υπάρχουν.

Τα προβλήματα είναι δύο, φίλες και φίλοι. Το ένα είναι να βρεις τα χρήματα για να ολοκληρώσεις τα έργα, και το δεύτερο, να βρεις χώρο στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για να παραλάβει την ενέργεια η οποία παράγεις.

Άρα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από την κυβέρνηση έτσι ώστε οι ενεργειακές κοινότητες, που αποτελούν πραγματικά λύση, το να μπορέσουμε να είμαστε αυτόνομοι ενεργειακά, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχει να αντιμετωπίσουμε, να θωρακιστούμε, στα ενεργοβόρα κτίρια που έχουμε και στις ενεργοβόρες δράσεις μας. Εκεί θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτες οι διαδικασίες, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας δίνετε μέσα από το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ.

Το φυσικό αέριο, που πραγματικά βλέπουμε να έρχεται στις πόλεις μας, είναι μια ελπίδα για φτηνή ενέργεια. Βέβαια αυτό που αφήνει πίσω του είναι τραγική εσωτερική οδοποιία.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η διαχείριση των απορριμμάτων, θα πω πολύ επιγραμματικά, γιατί θα με φωνάξει ο φίλος μου, ο Γραμματέας, ο κύριος Καφαντάρης, πρέπει να προχωρήσουν, να ενταχθούν τα ώριμα έργα. Εμείς στη Στερεά Ελλάδα έχουμε ώριμες μελέτες, απαιτούμε το δίκαιο. Δημόσια χρηματοδότηση, να ολοκληρωθούν τα έργα που θα μας δώσουν τη δυνατότητα οικονομικής διαχείρισης των απορριμμάτων μας για να αποφύγουμε τα ΣΔΙΤ και τις υπέρογκες χρεώσεις.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Στερεά Ελλάδα, όπως όλοι ξέρετε, παράγει την περισσότερη αιολική ενέργεια στην πατρίδα μας. Να μη μιλήσω για το Δήμο Καρύστου που πραγματικά αποτελεί ένα παράδειγμα προς αποφυγή.

Για την καταστατική θέση μας. Με χαρά ακούσαμε τα βήματα στα οποία προχωράει, σύμφωνα με δηλώσεις του, ο κύριος Βορίδης. Δεν ακούσαμε τίποτα για την αντιμισθία των Δημάρχων, για την δύο και τριών ταχυτήτων αντιμισθία των Δημάρχων. Τα είπα και πέρσι και με πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δεν γίνεται ανάλογα με τον πληθυσμό. Δεν δουλεύουν 8ωρο οι Δήμαρχοι των μικρών Δήμων και 12ωρο ή 24ωρο οι Δήμαρχοι των μεγάλων. Όλοι

τρέχουμε 24 ώρες το 24ωρο και όλοι έχουμε τις ίδιες ευθύνες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για διακρίσεις.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Νίκο...

**Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ:** Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους Αντιδημάρχους μας.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Νίκο, ολοκλήρωσε σιγά-σιγά σε παρακαλώ.

**Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ:** Κλείνω, κλείνω πραγματικά, με ένα θέμα που δεν θίχτηκε μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και έχει να κάνει με το ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Σε αυτή την πατρίδα την όμορφη, υπάρχουν και κάποιοι ορεινοί, μειονεκτικοί Δήμοι.

Ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδος έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειές μας να δοθούν τα κίνητρα για ανάκαμψη της ερημοποίησης των δύσκολων ορεινών μειονεκτικών περιοχών μας. Η απογραφή που είδε το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, αποδεικνύει περίτρανα αυτή την ερημοποίηση.

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τους τρεις Δήμους των Αγράφων. Το χαιρετίζουμε, συγχαίρουμε, και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει την αρχή, θα αποτελέσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα αφορά όλους μας.

Η πρότασή μας είναι να υπάρξει ΟΧΕ ορεινών μειονεκτικών περιοχών, για όλη την Ελλάδα, όχι για τη Στερεά Ελλάδα, στην οποία... η οποία θα κινείται σε δύο κυρίως άξονες. Ο ένας έχει να κάνει με ευεργετικούς φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις που θα έρθουν στις περιοχές μας, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται το μεγάλο κόστος στη μεταφορά, και το μεγάλο κόστος που δημιουργεί η υστέρηση δικτύου μεταφορών. Μιλάμε για ποσοστά φορολογίας κάτω του 10%, έτσι ώστε οι μεγάλες βιομηχανίες που έχουν περάσει τα βόρεια σύνορά μας, να μπορούν να έρθουν στις δύσκολες μειονεκτικές περιοχές μας, έτσι ώστε να στηρίξουν την τοπική μας οικονομία, και έτσι ώστε όσο περισσότερο παράγουν, τόσο περισσότερο κέρδος να έχουν.

Επίσης, ζητάμε ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας, αλλά νομίζω είναι ένα μέτρο που μπορεί να αποτελέσει λύσει για όλες τις μειονεκτικές περιοχές, ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους μέχρι 30 ετών, ανάλογο με το πολύ ευεργετικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους 55 με 67 χρονών. Τι σημαίνει αυτό το πρόγραμμα; Σημαίνει ότι το παιδί που έχει φύγει από το Καρπενήσι, σπούδασε, και αναζητεί ένα μεροκάματο ίσως σερβιτόρου στην Αθήνα στα 23 του, αν του δοθεί η ευκαιρία να γυρίσεις τον τόπο του και να βρει για δύο χρόνια δουλειά, είναι πολύ μεγάλη η πιθανότητα να μπορέσει εκεί να κάνει οικογένεια, να δεθεί ξανά με τον τόπο του, να μείνει και να δημιουργήσει εκεί. Είναι μια τελευταία ελπίδα να σωθούν αυτές οι περιοχές, οι οποίες πλέον τα ποσοστά γηρασμένων ανθρώπων άνω των 65...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Νίκο, ολοκλήρωσε σε παρακαλώ.

**Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ:** ...ξεπερνούν το 70%.

Φίλες και φίλοι, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Τολμηρές αποφάσεις χρειάζονται, και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και η διάθεση, και η δυνατότητα να αποφασίσουμε και να τις υλοποιήσουμε.

Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος τελειώνει. Είπε ο Πρόεδρος το πρωί ότι έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο. Δυστυχώς, Δημήτρη, δεν έχουμε ένα χρόνο. Έχουμε λιγότερο από μισό χρόνο, γιατί μη γελιόμαστε, μετά το Φλεβάρη όλοι, Υπουργοί, Βουλευτές, τα στελέχη της κυβέρνησης, θα κοιτάνε να σώσουν τον εαυτό τους στις εκλογές, θα μας πάρει Ιούλιος για να έχουμε κυβέρνηση, και εμείς τότε λογικό είναι να κοιτάμε και εμείς το τομάρι μας, πώς θα πάρουμε τις επόμενες εκλογές. Άρα ο χρόνος ο παραγωγικός, ο λειτουργικός, είναι λιγότερος από έξι μήνες.

Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, ως Αυτοδιοίκηση είμαστε εδώ, στη διάθεση όλων, για συνεργασία, για σύνθεση, για στοχοθέτηση και υλοποίηση των προτάσεών μας.

Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε δυνατούς Δήμους στην

υπηρεσία του πολίτη. Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε την Ελλάδα και να την παραδώσουμε στα παιδιά μας όπως τους αξίζει.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους εργάστηκαν, και από τη μεριά του Διοικητικού Συμβουλίου, και από τη μεριά των στελεχών της ΚΕΔΕ, για να έχουμε αυτό το άρτια διοργανωμένο Συνέδριο.

Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την καθυστέρηση.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Σουλιώτη για τα καλά του λόγια, και τις ευχαριστίες του.

Καλούμε στο βήμα τον Χρήστο τον Ντακαλέτση, Πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου, Δήμαρχο Δωδώνης, και να ετοιμάζεται ο Γιώργος ο Δασταμάνης, Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, Δήμαρχος Γρεβενών.

Απλά, Χρήστο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρω ότι είσαι συνεπής και γρήγορος στην τοποθέτησή σου, ένα δεκάλεπτο πιστεύω να είναι αρκετό.

Ευχαριστώ.

Οι Δήμαρχοι της Στερεάς Ελλάδας ας καθίσουν να ακούσουν και τους άλλους. Μη φεύγουν.

**Χ. ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ:** Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητές φίλες και φίλοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να πω όσα ζητήματα ίσως δεν έχουν τεθεί μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα.

Ως ΠΕΔ Ηπείρου διαμορφώσαμε την άποψή μας σε προηγούμενη συνεδρίαση, και έχει συγκεκριμένους άξονες.

Πρώτα-πρώτα πιστεύουμε και προσωπικά ακράδαντα, ότι θα πρέπει επιτέλους να πάμε σε μία κατηγοριοποίηση των Δήμων. Ενδεχομένως αυτή η κατηγοριοποίηση να γίνει στο πλαίσιο που θέτει ο 4555/18. Όμως η κατηγοριοποίηση των Δήμων είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε στη συνέχεια τόσο για την κατανομή των ΚΑΠ, όσο για τη στελέχωση των Δήμων.

Πρώτα-πρώτα για τους ΚΑΠ. Κινείται στη σωστή κατεύθυνση η



μελέτη που εκπόνησε η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, όμως θα χρειαστούν μερικές παρεμβάσεις που αφορούν ιδίως του ορεινούς Δήμους και συγκεκριμένα την οριοθέτηση, την αποσαφήνιση αν θέλετε, της έννοιας της ορεινότητας, που ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει στη βάση του αριθμού των κοινοτήτων και των οικισμών.

Όμως κάθε συζήτηση για κατανομή των ΚΑΠ δεν μπορεί... καμιά συζήτηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια γενναία αύξηση. Η αύξηση λοιπόν των ΚΑΠ δεν μπορεί να είναι της τάξεως των 120 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως των 300 εκατομμυρίων ευρώ, για να μπορεί να υπάρχει μια πραγματική αύξηση εκεί που χρειάζεται, και να μην αδικηθούν ενδεχομένως κάποιοι Δήμοι που μοναδικό κριτήριο μέχρι σήμερα σχεδόν κατά το 90% περίπου ήταν το πληθυσμιακό κριτήριο.

Και βέβαια η εφαρμογή να μην αναβληθεί για το '24, αλλά να γίνει το '23.

Για τη ΣΑΤΑ ειπώθηκε. Όμως πρέπει να σταθούμε λίγο, και εμείς στην Ήπειρο σταθήκαμε αρκετές φορές, μας δόθηκαν αρκετές αφορμές, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ξέρετε, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου αποφάσισε πριν από λίγο καιρό και με απόφασή του παραχώρησε, εκχώρησε μάλλον στους Δήμους, την αρμοδιότητα συντήρησης των τμημάτων επαρχιακών και εθνικών δικτύων που είναι στα ρυμοτομικά σχέδια. Ναι, πολύ καλά έκανε, του έδινε τη δυνατότητα ο νόμος να το κάνει. Όμως χρήματα; Χρήματα δεν δόθηκαν, χρήματα δεν πρόκειται να δοθούν.

Επίσης, κατένειμε με αποφάσεις του σε αρκετούς Δήμους χρήματα για εκτέλεση συγκεκριμένων έργων. Με έγγραφά του όμως αυτά... αυτές τις χρηματοδοτήσεις τις ανακάλεσε.

Τα έργα λοιπόν αυτά ποιος θα τα εκτελέσει; Και το σημαντικότερο, οι τοπικές κοινωνίες θα στερηθούν, των Δήμων μας, θα στερηθούν από την εκτέλεση των έργων αυτών.

Άρα λοιπόν είναι ανάγκη επιτέλους να συζητήσουμε για το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έναντι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων νιώθουμε όλοι ένα δέος, νιώθουμε ότι είναι ταμπού. Και επιτέλους τμήμα του να δοθεί απευθείας στους Δήμους, ή με όποιο άλλο τρόπο τέλος πάντων αποφασιστεί από την κυβέρνηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Πιστεύω ότι είναι ανάγκη, πιστεύουμε ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, που λόγω της ορεινότητας και γενικότερα του ανάγλυφου υφιστάμεθα πάρα πολλά δεινά κάθε φορά που έχουμε μια θεομηνία, να θεσμοθετηθεί ειδικός πόρος για την αντιμετώπιση, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη χώρα μας στα επόμενα χρόνια θα τριπλασιαστούν οι ζημιές και αντιστοίχως οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για να την αποκατάσταση των ζημιών αυτών. Θα ξεπεράσουν το 4% του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων. ,

Για ποιο λόγο λοιπόν να μη θεσμοθετηθεί ένας τέτοιος πόρος, ώστε οι Δήμοι να έχουν από την αρχή της εκπόνησης του προϋπολογισμού στη διάθεσή τους το κονδύλι αυτό, ώστε να μην ανατρέπεται στη συνέχεια, και στη χειρότερη περίπτωση φυσικά να μην χρειάζεται να παρακαλάμε τον κάθε Υπουργό να μας δώσει, αν μας δώσει τα χρήματα που χρειαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, και να μη γυρίζουμε βήματα πίσω, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις Δήμων.

Θα σταθώ λίγο στην ενέργεια. Στους περισσότερους Δήμους της Ηπείρου λειτουργούν αντλιοστάσια. Περίπου το 70 με 80% του κόστους της ενέργειας προέρχεται από αυτά, και όχι από τον οδοφωτισμό. Άρα απαιτείται μία γενναία χρηματοδότηση για τον τομέα αυτόν, για τη λειτουργία των αντλιοστασίων, και ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αυτών, ώστε να πάψουν να είναι κοστοβόρα και ή με παρεμβάσεις ΑΠΕ να μπορέσουμε να καλύψουμε την ενέργεια που χρειάζεται για τη λειτουργία τους.

Θα σταθώ λίγο ακόμη στην ενέργεια. Από το Συνέδριό μας στη Θεσσαλονίκη η ΠΕΔ Ηπείρου είχε προτείνει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς οργάνωσης των ενεργειακών κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους Δήμους, ώστε εκτελώντας έργα ΑΠΕ να μπορέσουμε να καλύψουμε μέρος της δαπάνης και να μετακυλήσουμε ενέργεια στα ευάλωτα νοικοκυριά, στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πολλά βήματα. Οι εξελίξεις μας προλαμβάνουν. Βλέπουμε έναν κατακλυσμό εγκρίσεων εγκατάστασης ΑΠΕ στους Δήμους μας, και ειδικά σε περιοχές, σε εκτάσεις που δεν είναι δημοτικές, αλλά λέει είναι κατά τεκμήριο δημόσιες.

Με ένα έγγραφο λοιπόν του Δασάρχη, με μια έγκριση επέμβασης, μια έκταση που είναι κατά τεκμήριο δημόσια, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε εκεί Κτηματολόγια, μέχρι αυτό να εκπονηθεί, εγκαθίσταται ένα έργο ΑΠΕ, και έτσι μας προλαβαίνουν με αυτόν τον τρόπο οι εξελίξεις.

Πρέπει επιτέλους να σταματήσει, να αρθεί, να αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα, οι εκτάσεις αυτές να διαχειρίζονται με τον τρόπο που προείπα, από τα Δασαρχεία. Να παραχωρηθούν στους Δήμους. Ή αν μη τι άλλο να δοθεί η δυνατότητα μέχρι να αποπερατωθούν αυτές οι διαδικασίες, να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του κάθε Δήμου για την εγκατάσταση των ΑΠΕ στα όριά τους.

Όσο αφορά στο προσωπικό, είπα και προηγουμένως. Επιτέλους θα πρέπει να πάμε σε ένα μίνιμουμ, σε μια αξιολόγηση ενός μίνιμουμ αριθμού υπαλλήλων που πρέπει να λειτουργήσει ένας Δήμος. Κινδυνεύουμε να πάμε σε πολλές ταχύτητες Δήμων στη χώρα μας, και αυτό δεν λέγεται εκσυγχρονισμός.

Η εκπόνηση λοιπόν Οργανισμών, πρότυπων Οργανισμών, θα πρέπει να γίνει άμεσα, μετά βέβαια την κατηγοριοποίηση των Δήμων, και να στελεχωθούν τουλάχιστον σε ποσοστό 80%, κάτι που θα πρέπει βέβαια να ισχύσει και με την κινητικότητα.

Πολλοί Δήμοι υποχρεούνται, μην έχοντας τεχνικό προσωπικό, πέραν του ότι δυσκολεύονται μετά από την πληθώρα των προγραμμάτων, να μπορέσουν να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά, είτε είναι Ανάκαμψης, μεθαύριο θα είναι ΕΣΠΑ, και να στερήσουν από τους δημότες τους έργα πολύτιμα, αναγκάζονται όμως να προστρέχουν στις Περιφέρειες ώστε εκείνες να υλοποιήσουν τα έργα αυτά.

Και αν έρθουμε και συνδυάσουμε όσα προείπα για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα έργα που κάνουν οι Περιφέρειες στους Δήμους, ενίοτε εν αγνοία των Δήμων, πολύ φοβάμαι αγαπητοί συνάδελφοι, ότι μικροί Δήμοι, πολύ μικροί Δήμοι, ορεινοί Δήμοι, θα γίνουν παραρτήματα των Περιφερειών.

Δεν απέχουμε πολύ από αυτό, με ότι μπορεί να συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη. Το τονίζω αυτό.

Σε αυτούς τους μικρούς λοιπόν Δήμους, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα ιδίως, τεχνικό δηλαδή προσωπικό, με τις συμβάσεις δίμηνης διάρκειας.

Πρέπει να αρθεί τουλάχιστον για αυτούς τους Δήμους, ή και οριζόντια, ο περιορισμός της 12μηνης απασχόλησης για την προηγούμενη περίοδο. Σε περίπτωση δηλαδή που σε κάποιους Δήμους δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος, να μπορεί να προσλαμβάνεται το ίδιο άτομο, γιατί διαφορετικά θα φτάσουμε στο σημείο στους μικρούς ορεινούς Δήμους να μην μπορεί να γίνει ούτε αποχιονισμός.

Τέλος ταφής. Είμαι βέβαιος ότι δεν μας γίνεται κάποια χάρη. Δεν είναι ώριμη η επιβολή του τέλους ταφής. Ναι, πράγματι πρέπει να εναρμονιστούμε, πρέπει να επιβληθεί το τέλος, με βάση τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Όμως σε αυτούς τους Κανονισμούς προβλέπονται και άλλες δράσεις, και άλλες ενέργειες, που πρέπει να κάνει το κράτος, με πρώτο από όλα την εκτέλεση των έργων, είτε αυτοί είναι

σταθμοί μεταφόρτωσης, είτε είναι οι μονάδες, είτε είναι μονάδες βιοαποβλήτων.

Άρα λοιπόν δεν μας το κάνουν ως χάρη. Επιβάλλεται η αναστολή της επιβολής του τέλους. Και ας έρθει η Πολιτεία να κάνει και τις δράσεις που προείπα, να δώσει και κίνητρα στους συμπολίτες, που έχει υποχρέωση να το κάνει, να ευαισθητοποιήσει τους συμπολίτες, και πολλά-πολλά ακόμη που δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει.

Επιβάλλεται το πρόγραμμα Τρίτσης να τρέξει. Προτείνουμε κατά προτεραιότητα τα έργα που κάποιοι Δήμοι έχουν ωριμάσει και αφορούν στην εγκατάσταση ΑΠΕ, αυτά κατά προτεραιότητα να εγκριθούν και να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους.

Πολλοί Δήμοι με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους, έχουν εξαιρεθεί από το πρόγραμμα, από το Ταμείο Ανάκαμψης για την οδική ασφάλεια. Γιατί, σε αυτούς τους Δήμους τους μικρούς δηλαδή δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας; Είναι όλα ασφαλή; Πρέπει άμεσα να διορθωθεί αυτό.

Δεν μπορεί να γίνεται μια τέτοια κατηγοριοποίηση των Δήμων, να δίνονται χρήματα στην Περιφέρεια, οι Περιφέρειες για μια ακόμα φορά να μη συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις από τους Δήμους, ώστε να... και έτσι με αποτέλεσμα να έχουμε μια ακόμη απώλεια πολύ-πολύ ωφέλιμων πόρων.

Κλείνοντας, θα πω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και πραγματικά μας ικανοποιούν οι εξαγγελίες του Υπουργού για τη θεσμική θέση των αιρετών, είτε αυτή αφορά στη δωσιδικία, είτε αφορά στην αμοιβή των Δημοτικών Συμβούλων.

Όμως το περιβάλλον, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη, και ειδικά στους νέους, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη. Εικόνες με συναδέλφους να συλλαμβάνονται, να πηγαίνουν στο αυτόφωρο, συναδέλφους οι οποίοι να αμείβονται με πενιχρές αμοιβές και ούτω καθεξής, δεν αποτελεί και το καλύτερο πεδίο ώστε οι νέοι άνθρωποι να

προστρέξουν και να ασχοληθούν με τη διοίκηση τοπικών υποθέσεων.

Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, και κλείνω με αυτό, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΚΕΔΕ, σε επίπεδο ΠΕΔ, ώστε να γίνει πιο...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Χρήστο, ολοκληρώνεις σε παρακαλώ;

**Χ. ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ:** ...η Αυτοδιοίκηση από τους νέους.

Ναι, κλείνω.

Οι νέοι είναι το μέλλον των Δήμων μας, οι νέοι είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιήσουμε τους νέους στην ενασχόληση με τις τοπικές υποθέσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον Χρήστο τον Ντακαλέτση, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου.

Ο Γιώργος ο Δασταμάνης είναι εδώ μαζί μας; Ναι, Γιώργο. Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Γρεβενών.

Γιώργο, έχεις το λόγο για δέκα λεπτά. Και να ετοιμάζεται ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ο Αντώνης ο Καμπουράκης.

**Γ. ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ:** Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Δ.Σ., αγαπητοί συνάδελφοι.

Η παγκόσμια κοινότητα, και ιδιαίτερα η Ευρώπη, αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη και μεγάλης έκτασης οικονομική κρίση, την οποία βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, είτε με τα μνημόνια, την πανδημία, την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα η απολιγνιτοποίηση της χώρας μας που εξαγγέλθηκε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στην πράξη έχει αποδειχτεί περίτρανα ότι η επιχειρούμενη απανθρακοποίηση της Ευρώπης δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Η δε λιγνιτική παραγωγή διαπιστώνουμε ότι αυξάνεται μετ' εμποδίων.

Αυτό που δεν χωρά πλέον καμία αμφιβολία είναι ότι οι εκρηκτικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και στα καύσιμα,

έδειξαν ότι όταν δεν στηριζόμαστε σε εθνικούς πόρους και στις δικές μας δυνάμεις, είμαστε εκτεθειμένοι.

Η εκτίναξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων και του φυσικού αερίου, τον τελευταίο χρόνο, καθιστούν ένα εκρηκτικό μίγμα στα οικονομικά θεμέλια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και θέτουν υπό αμφισβήτηση την οικονομική βιωσιμότητα και εν κατακλείδι την ίδια τη λειτουργία των Δήμων.

Ειδικά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από κατεξοχήν Περιφέρεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βρίσκεται πλέον σε μια διαδικασία συνεχούς περιθωριοποίησης.

Αρκεί να δει κανείς τα δημογραφικά δεδομένα της τελευταίας απογραφής, για να διαπιστώσει ότι η Περιφέρεια συνολικά έχει υποστεί μία άνευ προηγουμένου πληθυσμιακή συρρίκνωση, το βιοτικό επίπεδο των δημοτών της μειώθηκε δραματικά, και έχει φτωχοποιηθεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού της.

Στο σημείο αυτό θέλω να επαναλάβω ηχηρά την ιδέα σύστασης και λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων από ΟΤΑ, πολίτες, κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα και παραγωγοί, και καταναλωτές ενέργειας.

Το εγχείρημα όμως αυτό χρειάζεται ώθηση, τόσο θεσμική, απουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο, ένα πεντακάθαρο θεσμικό πλαίσιο, όσο και χρηματοδοτική, είτε λέγεται ΕΣΠΑ, είτε λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο σημερινό μας Συνέδριο θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα ζητήματα αυτά αφορούν κύρια το ενεργειακό κόστος των Δήμων και των ΔΕΥΑ, λόγω της ραγδαίας και γεωμετρικής προόδου αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τηρηθεί επιτέλους η δέσμευση έτσι ώστε να αποδοθούν σταδιακά τα παρακρατηθέντα στους Δήμους, προκειμένου να καλυφθεί το

σύνολο των λειτουργικών τους δαπανών, καθώς και οι αυξήσεις των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, που προκαλούν σοκ στους Δήμους.

Να υπάρξει άμεσα σημαντική μείωση των τεραστίων επιβαλλόμενων φόρων και δασμών στα καύσιμα.

Να καθιερωθεί ειδικά μειωμένο τιμολόγιο στους Δήμους και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Να υπάρξει επιπλέον έκτακτη χρηματοδότηση εκ μέρους της Πολιτείας στους ΟΤΑ και να απαλλαγούν για τουλάχιστον δέκα χρόνια από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ.

Να επισημάνω εδώ ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή καμία επιπλέον νέα αρμοδιότητα αν δεν συνοδεύεται με τη μεταφορά των ανάλογων πόρων.

Να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης των ΔΕΥΑ λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας, πρόβλημα που δεν είναι πλέον διαχειρίσιμο, και αντανακλάται κυρίως στις μεγάλες καταναλώσεις των αντλιοστασίων των ΔΕΥΑ, έτσι ώστε να μη μετακυλύεται το κόστος στους πολίτες.

Κάναμε δεκτές τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΔΕΥΑ στο σύνολό τους. Συμφωνήθηκε μεν η έκτακτη χρηματοδότηση των ΔΕΥΑ, δεν υλοποιήθηκε δε.

Η απόφαση της ΚΕΔΕ για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης των τομέων της αγροτικής ανάπτυξης και οδοποιίας, μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συνδράμει στα μέγιστα στα χρόνια των μνημονίων και της πανδημίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να στερηθεί πόρους και έσοδα πάνω από 50 με 55%.

Η καλύτερη Ελλάδα προϋποθέτει ισχυρή Αυτοδιοίκηση, η οποία θα είναι θεσμικά και οικονομικά θωρακισμένη.

Αναμένουμε την πρόταση της ΚΕΔΕ για τον νέο τρόπο και τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους, που αποτελούσε εξάλλου πάγιο αίτημα της Τοπικής



Αυτοδιοίκησης.

Όσο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και μέτοχοί της είναι οι 13 Δήμοι της Περιφέρειας. Είμαστε η μόνη Περιφέρεια που επιτυγχάνουμε το στόχο της νομοθεσίας για τα απορρίμματα. Ποιος είναι ο στόχος αυτός; Αξιοποίηση των απορριμμάτων κατά 70%, και υγειονομική ταφή κατά 30%.

Στη Δυτική Μακεδονία όμως συμβαίνει το αυτονόητο για όλη την Ευρώπη. Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ακριβά τέλη διαχείρισης απορριμμάτων.

Μιλάμε για μια Περιφέρεια στην οποία συστηματικά τα τελευταία σχεδόν είκοσι έτη, από το 2005 μέχρι και σήμερα, οι Δήμοι πληρώνουν ακριβότερα για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Για εμάς, στο οικονομικό σκέλος του ερωτήματος, είναι μεγάλο βάρος. Στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό σκέλος όμως, ήταν ορθή και δίκαιη η πολιτική απόφαση που έπαιρναν κατά περιόδους οι Δήμοι, τα Δημοτικά Συμβούλια και τα Διοικητικά Συμβούλια των ΠΕΔ και της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ με τη σύμβαση ΣΔΙΤ, είναι οδηγός για όλη τη χώρα. Ότι γίνεται πανελλαδικά, γίνεται στο πλαίσιο της δουλειάς που είχε γίνει εδώ στη Δυτική Μακεδονία πριν από είκοσι χρόνια περίπου.

Όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδην στα οικονομικά στοιχεία των Δήμων, αλλά δεν έχουν αλλάξει στο ελάχιστο σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτή είναι η αδικία που νιώθουμε.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει, γιατί αν δεν γίνει αυτό οι Δήμοι μας δεν θα μπορούν να σηκώσουν το πρόσθετο οικονομικό βάρος.

Όταν υπογράφηκε η σύμβαση το 2015, υπογράφηκε με

άλλους όρους. Προβλεπόταν στα 25 έτη μία μέση επιδότηση του ΠΔΕ ίση με το 38%. Απαιτούμε και ζητούμε από την κυβέρνηση αυτή η επιδότηση να φτάσει τουλάχιστον στο 50%, γιατί με αυτό αίρεται έστω και προσωρινά η σημερινή αδικία.

Από την πλευρά μας στείλαμε στην ΚΕΔΕ και στον Πρόεδρό της, στις αρχές του τρέχοντος έτους, τις προτάσεις και παρατηρήσεις μας, που διεξοδικά συζητήσαμε και ομόφωνα αποφασίσαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

Να αυξηθεί η χρηματοδότηση των περιφερειακών Δήμων.

Να ληφθεί επιπλέον υπόψη στα κριτήρια κατανομής η ορεινότητα, καθώς και η οδοποιία των δασικών και κτηνοτροφικών περιοχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στην έκταση ενός Δήμου. Σε Δήμους με μεγάλη έκταση συνεπάγεται μεγάλη διασπορά του πληθυσμού, και μάλιστα την ύπαρξη πολλών μικρών και απομονωμένων οικισμών. Οι ανάγκες των οικισμών αυτών, καθώς και οι τρέχουσες δαπάνες για το Δήμο είναι τεράστιες.

Ένα ζήτημα που χρήζει προσοχής και αντιμετώπισης, είναι η μεγάλη απόκλιση του πληθυσμού σε σχέση με την απογραφή σε Κοινότητες Δήμων που παρουσιάζουν υπερδιπλάσια αύξηση κατά τους εαρινούς και καλοκαιρινούς μήνες.

Να ενισχυθούν οι Δήμοι που έχουν ελάχιστα έσοδα από τον τουρισμό.

Στα κριτήρια κατανομής να προστεθεί ένα επιπλέον κριτήριο, αυτό της απολιγνιτοποίησης και της ενεργειακής μετάβασης.

Τέλος, προτείνουμε να υπάρξει γενναία αύξηση των χρηματοδοτήσεων συνολικά για όλους τους Δήμους. Η κατανομή τους να είναι ορθολογική και δίκαιη, καθιστώντας εκ των προτέρων γνωστούς τους συντελεστές. Μεγάλο πράγμα να γνωρίζουμε από την αρχή τους συντελεστές. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκε πουθενά. Τους συντελεστές βαρύτητας του κάθε

κριτηρίου δηλαδή.

Κύριοι συνάδελφοι, η Αυτοδιοίκηση πρέπει να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει όμως πρώτα να ξεκαθαριστούν και τα πεδία, οι προϋποθέσεις και οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ για τους Δήμους.

Για να γίνει αυτό η πρώτη προϋπόθεση είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός τεχνικής βοήθειας.

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε θερμά την ιδέα συγκρότησης μηχανισμών τεχνικής στήριξης στο επίπεδο της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, με στόχο την επιτόπια στήριξη των μικρότερων Δήμων κυρίως.

Τέλος, εκπροσωπώντας μια κατεχοχόν ορεινή περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θέλω για ακόμη μια φορά να υπογραμμίσω ότι λόγω των καιρικών συνθηκών, η ανάγκη για τις δαπάνες θέρμανσης των σχολείων αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, και οι Δήμοι χρήζουν έκτακτης χρηματοδότησης, χωρίς να παραβλέπω το γεγονός ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων προκάλεσε σε όλους τους Δήμους της χώρας προβλήματα.

Κατανοούμε όμως όλοι μας ότι οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι ίδιες σε όλη τη χώρα. Για το λόγο αυτό ζητούμε και ανάλογη αντιμετώπιση.

Με αυτές τις σκέψεις, και για να είμαι μέσα στο χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Δασταμάνη, για τις απόψεις του και που κατέθεσε.

Καλούμε στο βήμα τον Αντώνη τον Καμπουράκη, Δήμαρχο Ρόδου, και Πρόεδρο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, και να ετοιμάζονται οι δύο τελευταίοι, αλλά πρώτοι στην καρδιά μας έτσι και αλλιώς, ο Στράτος ο Κύτελης, και ο Αλέξανδρος ο Παρίσης.

**Α. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:** Χρόνια πολλά και του χρόνου της Παναγίας.

Αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ξεχωριστή χαρά και τιμή για εμένα να βρίσκομαι στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, για να μεταφέρω ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, τη φωνή των νησιών μας. Τη φωνή των νησιωτών μας. Τη φωνή της ακριτικής Ελλάδας που αγωνιά, που αγωνίζεται, που παλεύει καθημερινά για να ξεπερνά εμπόδια και να μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Πριν από δέκα μέρες οι αιρετοί εκπρόσωποι των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τριετή καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα το πρώτο τακτικό Συνέδριο της παρούσας αυτοδιοικητικής θητείας, των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

Και μόνο το γεγονός της αναγκαστικής επιλογής της Αθήνας για τη διοργάνωση του Συνεδρίου μας, αποδεικνύει τα μεγάλα προβλήματα ενδοσυγκοινωνίας που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας.

Τα νησιά μας δεν είναι βαρίδια για την Ελλάδα. Το αντίθετο. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα και από γεωπολιτική, και από οικονομική άποψη. Είναι τόποι ζωντανοί, με φιλότιμους και εργατικούς ανθρώπους, στους οποίους αξίζει να νιώθουν ίσοι πολίτες και όχι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ούτε πρέπει να κερδίζουν την προσοχή όλων μόνο κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν για να καταμετρηθούν τα έσοδα που εισφέρουν στα δημόσια ταμεία, και μετά να ξεχνιούνται.

Θέλουμε και διεκδικούμε την επιμήκυνση της προσοχής για τα νησιά μας. Πρέπει να έχουν την προσοχή που αξίζουν 365 μέρες το χρόνο. Και αυτό ακριβώς ήταν και το μήνυμα της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της Γενικής μας Συνέλευσης, που ανέδειξε τη θέληση όλων των αιρετών της νησιωτικής μας Περιφέρειας, ενωμένοι, μια φωνή, μια γροθιά, να διεκδικήσουμε αυτό που αξίζουμε και όχι να τιμωρούμαστε επειδή πετυχαίνουμε και επειδή

έχουμε βάλει πλάτη μέσω του τουρισμού σε όλες τις διαδοχικές κρίσεις που έχουν πλήξει την πατρίδα μας από το 2010 μέχρι και σήμερα.

Όταν μόνο η Ρόδος στη φετινή σεζόν κατέρριψε κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, με πάνω από τρία εκατομμύρια επισκέπτες, δύομισι εκατομμύρια επισκέπτες με αεροπορικές πτήσεις, την ώρα που οι πάντες αγωνιούσαν για τα τουριστικά έσοδα, ώστε να στηριχτούν νοικοκυριά, κοινωνία, και επιχειρήσεις, στις σημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αντιλαμβάνεται κανείς ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας αν έβγαινε από την εξίσωση η τουριστική συνεισφορά των νησιών μας.

Κυρίες και κύριοι, οι νησιώτες ξέρουμε από δύσκολα, και από φουρτούνες, και από καταιγίδες. Ξέρουμε πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να κάνουμε συνεχώς κουπί. Αυτό κάνουμε και αυτό συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Παρά το μέγεθος των προκλήσεων, η Αυτοδιοίκηση είναι ενωμένη και αποφασισμένη να διεκδικήσει και να πετύχει τους στόχους της. Δημιουργήσαμε ένα υπόδειγμα συνεργασίας μεταξύ Α' και Β' Βαθμού Αυτοδιοίκησης. Πετύχαμε να κρατηθούμε όρθιοι και όσο πιο ασφαλείς γινόταν, οι μικρές νησιωτικές μας κοινωνίες, να γίνουμε η Περιφέρεια πρωταθλήτρια στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ που μόλις έληξε, και να είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε το νέο Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα με όραμα και με τόλμη.

Όμως απέχουμε πολύ από εκεί που θέλουμε να φτάσουμε, και δεν συμβιβάζομαστε με τίποτα λιγότερο από αυτό που αξίζουν τα νησιά μας, η προσφορά τους και η εθνική σημασία τους.

Για αυτό και στο πρόσφατο Συνέδριο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου κωδικοποιήθηκαν τα βασικά αιτήματά μας, και επιτρέψτε μου τη συνοπτική παρουσίασή τους.

Τα κύρια αιτήματά μας όπως αυτά υιοθετήθηκαν στο πρόσφατο Συνέδριό μας, είναι συνοπτικά τα παρακάτω.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατηρεί σταθερά και διαχρονικά

την τελευταία 13<sup>η</sup> θέση στην κατανομή πόρων όλων των χρήσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων που η χώρα μας έχει θέσει στη διάθεση της Αυτοδιοίκησης. Περιφερειακά, Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΠΔΕ, ΕΠΑ, και ούτως καθεξής.

Το σύνολο της νησιωτικής Αυτοδιοίκησης διεκδικεί την αύξηση του ποσοστού κατανομής της χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των νησιωτικών Δήμων, και η θέση-πρότασή μας έχει ήδη κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην αυριανή μας Συνεδρία.

Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί άμεσα η χρηματοδότηση των μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες λόγω της υπέρογκης αύξησης του ενεργειακού κόστους έχει ως αποτέλεσμα τη μη οικονομική βιωσιμότητα των ΔΕΥΑ.

Δεν πρέπει κανείς μας να ξεχνά ότι οι μονάδες αυτές για τα περισσότερα νησιά μας είναι η μοναδική πηγή υδροδότησής τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς η νησιωτικότητα εξακολουθεί να παραμένει όρος με κενό περιεχόμενο. Παρά το γεγονός ότι είναι κατοχυρωμένη με βάση το άρθρο 101 του Συντάγματος.

Είναι αναγκαία η πλήρης εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας σε κάθε νομοθέτημα, σε κάθε διακήρυξη, προκήρυξη δημοσίων συμβάσεων, και βεβαίως και σε κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Το κάθε Υπουργείο ανάλογα με τις αρμοδιότητές του θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τους νησιωτικούς Δήμους και να γνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν ανά τομέα ευθύνης του.

Αυτό είναι το νόημα της νησιωτικότητας ως οριζόντια πολιτική. Διαρκής μέριμνα από την Πολιτεία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των νησιωτών, συμβάλλοντας έτσι στον εκμηδενισμό των θαλάσσιων φουρτουνιασμένων αποστάσεων

και την παροχή στους νησιώτες μας ισότιμης εξυπηρέτησης στις αυτονότητες δημόσιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, το σύνολο της νησιωτικής Αυτοδιοίκησης διεκδικεί την άμεση επαναφορά του μειωμένου κατά 30% ΦΠΑ για τα νησιά μας. Θα συνεχίσουμε τις ενέργειές μας για την επίτευξη του στόχου αυτού, τόσο προς την κυβέρνηση, όσο και προς τα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διεκδικούμε επίσης τη στελέχωση των νησιωτικών Δήμων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με κύριο κριτήριο πρόσληψης την εντοπιότητα, η οποία πρέπει να προτάσσεται του κριτηρίου των ειδικών κατηγοριών. Η εντοπιότητα θα αναγνωρίζεται με βάση τη μόνιμη κατοικία, και σε δεύτερο βαθμό τη δημοτικότητα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται σε σημαντικό βαθμό η εύρεση προσωπικού και η παραμονή ειδικότερα των νέων μας στα νησιά μας.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης να δοθεί θεσμικά στους ΟΤΑ η δυνατότητα παροχής οικονομικών κριτηρίων... κινήτρων, για τους υπηρετούντες σε δημόσιες και δημοτικές θέσεις στα νησιά, όπως είναι γιατροί, δάσκαλοι, σώματα ασφαλείας, δημοτικοί υπάλληλοι και λοιπά.

Αγαπητοί συνάδελφοι, άφησα για το τέλος ένα από τα πιο βασικά αιτήματα της νησιωτικής Αυτοδιοίκησης, που είναι κατά κυριολεξία ζήτημα ζωής και θανάτου. Η υγεία. Οι δομές υγείας στα νησιά μας, Περιφερειακά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία, είναι υποστελεχωμένες, με σημαντικές ελλείψεις σε εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δημιουργώντας έντονο κλίμα ανασφάλειας, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά.

Η Περιφέρειά μας και οι Δήμοι κάνουμε ότι μπορούμε με ίδιες δυνάμεις, αλλά είναι ζήτημα που δεν αντέχουν να σηκώσουν οι δικές μας πλάτες.

Η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για την πλήρη στελέχωση των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν σε ιατρικό

και νοσηλευτικό προσωπικό σε κάθε νησί.

Κυρίες και κύριοι, προφανώς δεν μπορούν να εξαντληθούν όλα τα ζητήματά μας σε μία εισήγηση χαιρετισμού. Θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες των εργασιών μας, οι εκπρόσωποί μας να παρουσιάσουν αναλυτικά τόσο τις θέσεις και τις προτάσεις μας, και να διεκδικήσουμε την υιοθέτηση και υλοποίηση αυτών, προς όφελος των νησιωτικών κοινωνιών της πατρίδας μας.

Η προσφορά των νησιών μας είναι πολύ μεγάλη, σε όλα τα επίπεδα, και θεωρούμε ότι πρέπει να αναγνωριστεί με δίκαιο τρόπο. Χρειαζόμαστε επείγοντως ένα νησιωτικό σχέδιο δράσης, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με σαφείς στόχους, με ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα, με πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα σχέδιο λύσεων που θα υπηρετεί με συνέπεια το όραμα της βιώσιμης και έξυπνης ανάπτυξης των νησιών μας.

Θα ήθελα, τέλος, κύριε Πρόεδρε, να ενημερώσω το Σώμα πως η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος διοργανώνει το Συνέδριό της τις επόμενες μέρες στη Ρόδο. Ευελπιστούμε μια επόμενη διαδικασία που θα διοργανώσει η ΚΕΔΕ, να πραγματοποιηθεί σε κάποιο από τα νησιά μας, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να χαρούν την ομορφιά του Αιγαίοπελαγίτικου χώρου, αλλά και να διαπιστώσουν από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά ως νησιωτικός και παραμεθόριος χώρος.

Η πρόσκλησή μας είναι διαρκής. Πιθανώς απλά και μόνο για συμβολικούς εθνικούς λόγους.

Κύριε Πρόεδρε, σας παραδίδω το τελικό κείμενο με τα συμπεράσματα, τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του ετήσιου τακτικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 και 12 Νοεμβρίου του 2021.

Σας ευχαριστώ θερμά.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο της Ρόδου και



Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

Καλούμε τον Στρατή τον Κύτλη, τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, και Πρόεδρο της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, και να ετοιμάζεται ο Αλέξης ο Παρίσης, Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

Στρατή, για δέκα λεπτά.

**Ε. ΚΥΤΕΛΗΣ:** Αγαπητοί συνάδελφοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ μετά από έναν διετή εγκλεισμό και πλέον, λόγω της πανδημίας, να συζητάμε δια ζώσης και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αισιοδοξία.

Είμαστε εδώ από μία ευαίσθητη γωνιά της Ελλάδος, το Βόρειο Αιγαίο, το οποίο έζησε δυσκολίες μεγάλες λόγω του μεταναστευτικού ζητήματος, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις να ήταν πολύ μεγάλες.

Πάνω από 800.000 μετανάστες άφησαν το αποτύπωμά τους στα νησιά του Αιγαίου, και ειδικά στη Λέσβο, στη Χίο, και στη Σάμο, και όλο αυτό είχε αποτέλεσμα τη δυσφήμιση, τη δυσκολία της επισκεψιμότητας από ξένους και ντόπιους επισκέπτες.

Είμαστε εδώ λοιπόν για να δώσουμε εμείς οι νησιώτες και να πούμε ότι είμαστε ένας λαός οι οποίοι επιδιώκουμε τη φιλία, την αδελφοσύνη μεταξύ των γειτόνων, μεταξύ των λαών.

Είμαστε επίσης εδώ για να δώσουμε ένα μήνυμα σε όλους, ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης, ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα ότι δεν θα αφήσουμε σε κανέναν επιβουλέα ούτε μια σπιθαμή γης να σκεφτεί ότι είναι σε θέση να κατακτήσει από το Αιγαίο μας και από τα νησιά μας.

Αυτό όμως απαιτεί μια συνοχή μεταξύ των νησιών του Αιγαίου και μία σύνδεση μεταξύ τους. Σε αυτή λοιπόν τη συνοχή επιζητούμε τη βοήθεια της Πολιτείας, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την οικονομική ενίσχυση και από αυτά που θα καταθέσω εν τάχει για να μην πλατειάσω, για να σας δώσω κάποια μηνύματα από τις δυσκολίες που έχουμε στα νησιά του Αιγαίου.

Θέλω να πω ότι με το νέο ΕΣΠΑ θα πρέπει να διεκδικήσουμε και να ενδυναμώσουμε, ειδικά τα μικρά νησιά του Αιγαίου, τα οποία μεταξύ μας δεν έχουμε τη στοιχειώδη ακτοπλοϊκή σύνδεση. Πόσο μάλλον με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πριν από λίγο συζήτησα με τον Δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Μπέο, τη σύνδεση της Λέσβου με το Βόλο, μια ακτοπλοϊκή σύνδεση που υφίσταντο και έδινε μεγάλη ανάπτυξη σε όλο το Αιγαίο. Έχει διακοπεί.

Η συγκοινωνία με τη Θεσσαλονίκη είναι ελλιπής και επιβάλλεται να την ενδυναμώσουμε, να τη συνεχίσουμε, για να αναπτύξουμε και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Θέλω λοιπόν να πω ότι τα νησιά, ειδικά τα νησιά, τα μικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα οποία έχουν ανάγκη και είναι υποστελεχωμένα στις Τεχνικές τους Υπηρεσίες, δεν έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν μελέτες για να έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να υλοποιήσουν κονδύλια τα οποία θα διοχετευτούν από τα ΕΣΠΑ.

Βλέπω λοιπόν, εμείς ως ΠΕΔ πήραμε μια απόφαση και ενισχύσαμε με κονδύλια δικά μας και μηχανικούς, τα νησιά του... αυτά τα οποία είχαν ανάγκη, και τα οποία δώσαμε μια ανάσα με μηχανικούς και μελέτες, για να υλοποιήσουν στο ελάχιστο τις ανάγκες τις οποίες έχουν και οι οποίες δεν είναι μεγάλες, είναι όμως στοιχειώδεις.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου φθίνει, υποβαθμίζεται, και αυτό γιατί; Γιατί οι αποστάσεις, γιατί τα έξοδα, τα ενοίκια, τα παιδιά από όλη την Ελλάδα δυσκολεύονται να... και οι γονείς τους, να τα βοηθήσουν οικονομικά. Για αυτό ζητάμε τα αυτονόητα, ενίσχυση οικονομική στους φοιτητές των νησιών του Αιγαίου, όπου έχουν πανεπιστήμια, στη Λήμνο, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, στη Σάμο, μια ενίσχυση η οποία θα είναι στην κατεύθυνση του μεταφορικού ισοδύναμου, όπως έχουν οι νησιώτες πλεονέκτημα για την κάλυψη της μετακίνησής τους, και βέβαια να τους δώσουν και τη δυνατότητα σίτισης και ότι άλλο είναι αναγκαίο για να μείνουν και να βοηθήσουν

την οικονομία, και για εθνικούς λόγους.

Θέλω να καταθέσω επίσης και να πω ότι στα νησιά του Αιγαίου επιβάλλεται ο μειωμένος ΦΠΑ να επεκταθεί και στα υπόλοιπα νησιά. Και να αποσυνδεθεί βεβαίως από το μεταναστευτικό ζήτημα, διότι δεν ήταν αυτό το οποίο ως δικαιολογία θα έδινε την ανάπτυξη και θα σταματούσε την ασφυξία την οικονομική από τις όποιες επιχειρήσεις των πόλεων μας.

Οι ΚΑΠ. Εν τάχει. Θα πρέπει να κατανεμηθούν ανάλογα, όχι μόνο πληθυσμιακά, αλλά και ανάλογα με την έκταση, τη μορφολογία του εδάφους του κάθε νησιού. Σε αυτό λοιπόν θα επιμείνουμε. Και βέβαια σε θέματα όπως έχει συντάξει η ΕΕΤΑΑ και αξιολογούμε θετικά την εισήγησή της, τόσο η ΕΕΤΑΑ όσο και η ΜΟΔ, θα πρέπει να διεκδικήσουμε και να τα δώσουμε, να δώσουμε την κατεύθυνση έτσι ώστε να υλοποιηθούν. Γιατί τα νησιά μας έχουν δυσκολίες. Η νησιωτικότητα έχει μεγάλες δυσκολίες. Η νησιωτικότητα όμως έχει και πλεονεκτήματα. Φτάνει αυτά τα πλεονεκτήματα να τα ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε να αναδειχτούν.

Τα νησιά δυσκολεύονται. Οι κάτοικοι στις μετακινήσεις τους. Το χειμώνα είναι δύσκολες οι συνθήκες. Επομένως επιβάλλεται το δίκτυο οδοποιίας, το αγροτικό δίκτυο, να ενισχυθούν, διότι από εκεί μετακινείται και ο ντόπιος πληθυσμός, και από εκεί διαβιούν και αναπτύσσουν την οικονομία του νησιού μας.

Τα δίκτυα πεπαλαιωμένα. Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης. Ενίσχυση λοιπόν και αυτά μέσα από τα ΕΣΠΑ και μέσα από τη δυνατότητα σύνταξης μελετών, που σε αυτό επιμένω, ζητάμε τη βοήθεια της Πολιτείας.

Το υψηλό κόστος μετακίνησης, σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στη γειτονιά μας, το οποίο ήταν συνέπεια αυτής, έχει ως αποτέλεσμα το μεγάλο κόστος, ειδικά στις ΔΕΥΑ. Οι ΔΕΥΑ, ακούστηκε από πολλούς συναδέλφους, στενάζουν, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σε λίγο το κόστος να μετακυληθεί στους δημότες, κάτι που κανείς από εμάς δεν θα το ήθελε λόγω της

οικονομικής δυσκολίας των οικογενειών.

Όπως στη συνέχεια και το τέλος ταφής. Και αυτό θα έχει τέτοιες συνέπειες. Συνέπειες μετακύλισης του κόστους, συνέπειες οι οποίες θα φέρουν μεγαλύτερη ασφυξία τόσο στην οικονομία των νησιών μας, αλλά και στην τοπική οικονομία και στην οικογενειακή οικονομία του καθενός.

Όπως οι ΦΟΔΣΑ επίσης, οι οποίοι σε λίγο θα έχουν την όλη ευθύνη του τέλους ταφής και της αποκομιδής, είναι υποστελεχωμένες. Θα πρέπει να ενισχυθούν, όπως να ενισχυθούν και οι Δήμοι μας με διοικητικό, αλλά και τεχνικό προσωπικό, έτσι ώστε να ανασάνουμε και διοικητικά, αλλά και τεχνικά.

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχω σημειώσει, είναι η χρήση του αιγιαλού και της παραλίας. Εκεί το ποσοστό στους οικείους Δήμους κατανέμεται 60-40, 60 στους Δήμους και 40% στην Κτηματική, στο Δημόσιο. Αυτό ζητάμε να αλλάξει και να κατανεμηθεί 70 στους Δήμους και 30 στην Κτηματική και στο Δημόσιο, όπως επίσης ζητάμε και την ναυαγοσωστική κάλυψη, η οποία αδυνατούμε και είναι ένα δυσβάσταχτο τέλος για τους Δήμους.

Θέλω να πω ότι οι δυσκολίες λόγω της κλιματικής αλλαγής στα νησιά μας, είναι πολύ μεγάλες, θα έλεγα έχουν πολύ μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και ειδικά στα νησιά τα δικά μας, τα οποία οι υποδομές τους λόγω του μεταναστευτικού και τα μηχανήματά τους έχουν τελείως διαλυθεί. Θα πρέπει να δοθούν από την Πολιτεία μηχανήματα, αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό, για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες αυτής της κλιματικής αλλαγής.

Η υγεία είναι ένα θέμα το οποίο θίξαμε, και έθιξαν και άλλοι συνάδελφοι. Η υγεία στα νησιά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ δύσκολη. Δεν τη νιώθει κανείς στα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, εκεί όπου πατάει κανείς και όπου κινείται με αυτοκίνητο. Φανταστείτε λοιπόν στα νησιά μας, με μεγάλες και άθλιες συνθήκες, να μην

πετάει τίποτα, και να κινδυνεύει η ζωή του άλλου, και καλά στη Μυτιλήνη υπάρχει μια σχετική πολύ καλή θα έλεγα υποδομή. Στα υπόλοιπα νησιά είναι αδύνατον και να μετακινηθεί κάποιος, και η ζωή όλων κινδυνεύει.

Για αυτό ζητάμε τη στελέχωση των υγειονομικών δομών και με ειδικευμένους γιατρούς, οι οποίοι θα βοηθήσουν τους ασκούμενους αγροτικούς, και οι οποίοι μετά το πανεπιστήμιο μπαίνουν στα βαθιά και η δυσκολία τους είναι πολύ μεγάλη.

Αυτά είχα να καταθέσω, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, και η διεκδίκησή μας θα πρέπει να είναι συνεχής. Συνεχής, αυτοδιοικητική, μια διεκδίκηση η οποία έχουμε καθήκον απέναντι στους δημότες, απέναντι στους συμπολίτες μας, να διεκδικούμε και να την αποδίδουμε.

Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στις εργασίες.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στρατή τον Κύτλη, που δίνει τον δικό του αγώνα εκεί στο Βόρειο Αιγαίο μαζί με όλους τους συναδέλφους.

Καλούμε τον τελευταίο, αλλά πρώτο στην καρδιά μας, το είπα και στην αρχή πολλές φορές, τον πρύτανη, τον Αλέκο τον Παρίση, για να κλείσουμε την ενότητα των Προέδρων των ΠΕΔ, να ολοκληρώσουμε την αποψινή μας Συνεδρία και αύριο το πρωί στις δέκα η ώρα όλοι εδώ.

Αλέκο.

**Α. ΠΑΡΙΣΗΣ:** Τελευταίος και τυχερός που λέει.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον φίλο μου, τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου, και όλο το Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, και όλους τους συναδέλφους, τους Προέδρους των ΠΕΔ που είναι εδώ σήμερα και μίλησαν. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα όλους.

Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου, τον Αντώνη, για την τοποθέτησή του, τον Καμπουράκη, καθώς και τον Γιάννη τον Κουράκη, οι οποίοι ήταν... όπως και ο Κυρίζογλου, είχαν πιάσει όλα

τα πραγματικά προβλήματα που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά σήμερα που έχω την ευκαιρία να χαιρετήσω το Τακτικό Συνέδριο, που αποτελεί μια κορυφαία διαδικασία για ολόκληρη την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε όλα τα σημαντικά προβλήματα που μας απασχολούν. Ζούμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, αφού όπως γνωρίζουμε όλοι, προηγήθηκε η οικονομική κρίση, ήρθε αμέσως μετά η πανδημία, που δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα, και ακολούθησε και η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια.

Όλες αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν πολλά και μεγάλα προβλήματα σε ολόκληρη την κοινωνία. Μέσα από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αγωνίζεται και βρίσκεται πάντοτε δίπλα στους πολίτες και στις τοπικές μας κοινωνίες.

Οι Δήμοι μας όμως, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα, πρέπει να είναι ισχυροί. Να διαθέτουν πόρους, προσωπικό, να έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Το περισσότερο σημαντικό θέμα που απασχολεί όλους τους Δήμους σήμερα, είναι η χρηματοδότησή τους. Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις τα τελευταία χρόνια. Χωρίς επαρκή οικονομική υποστήριξη, δεν είναι δυνατό οι Δήμοι να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Είναι απολύτως απαραίτητο να αποκατασταθούν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, και να αποδοθούν άμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλοι οι οικονομικοί πόροι που αφαιρέθηκαν.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, πρέπει να αναφέρω ότι εκτός από όλα τα άλλα, στα νησιά μας αντιμετωπίζουμε και μεγάλα προβλήματα από φυσικές καταστροφές. Όπως πέρασε η Κέρκυρα μια μεγάλη δοκιμασία, η Νότια Κέρκυρα και η Βόρεια Κέρκυρα, η Λευκάδα, καθώς και η Κεφαλονιά. Οι ζημιές είναι μεγάλες, και έπρεπε άμεσα οι Δήμοι να

κινητοποιηθούν και να ανταποκριθούν στην πίεση που αντιμετωπίζουν και στα προβλήματα της κοινωνίας.

Είναι απαραίτητη η γενναία υποστήριξη των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, με μηχανήματα, εξοπλισμό, και προσωπικό, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις φυσικές καταστροφές.

Οι ανάγκες μετά από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, είναι ήδη μεγάλες, και αναμένεται να είναι πολύ περισσότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι νησιωτικοί Δήμοι αντιμετωπίζουν, όπως γνωρίζετε, περισσότερες δυσκολίες, πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, όμως αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί ο Δήμοι, όπως οι νεοσύστατοι Δήμοι που δημιουργήθηκαν από τη διάσπαση των ενιαίων Δήμων Κέρκυρας και Κεφαλονιάς.

Οι Δήμοι αυτοί δεν έχουν ακόμα την οργάνωση και τα μέσα, αλλά ούτε και το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες, αλλά και για να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν έργα. Πρέπει να ενισχυθούν άμεσα με προσωπικό, με τεχνικά μέσα, και με συμβουλευτική υποστήριξη, για να καταφέρουν να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντική προτεραιότητα αυτή την περίοδο. Απαιτείται να διατεθεί χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προγράμματος με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους.

Επίσης, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η ΚΕΔΕ, πρέπει να συμμετέχουν ως ισότιμοι θεσμικοί εταίροι σε όλες τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση.

Αντίστοιχη συμμετοχή είναι απαραίτητη και στις διαδικασίες αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον οι εκπρόσωποι των ΠΕΔ θα συμμετέχουν όχι μόνο στις Επιτροπές Παρακολούθησης, αλλά και στις Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού.

Φίλες και φίλοι, αναφέρθηκα προηγουμένως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατοι Δήμοι, που προέκυψαν από τη διάσπαση των ενιαίων Δήμων της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς. Πρέπει να επισημάνω ορισμένα θέματα ακόμα, που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν.

Είναι ανάγκη να προχωρήσει με νομοθετική παρέμβαση η διαδικασία για τη λύση και εκκαθάριση των διαδημοτικών Οργανισμών. Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να προχωρήσει η σύσταση Οργανισμών στους νεοσύστατους Δήμους, στους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού, παιδικών σταθμών, Βοήθεια στο Σπίτι, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα η σύσταση αυτών των Οργανισμών, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των νεοσύστατων Δήμων και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες.

Οι νεοσύστατοι Δήμοι επίσης δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων αφού δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο μηχανισμό και αριθμό μηχανημάτων και μηχανικών, για να μπορέσουν υποβολή προτάσεων για τις... σύνταξη μελετών, καθώς και τις δημοπρατήσεις των... και επίβλεψη των έργων.

Πρέπει να τους βοηθήσουμε, αγαπητέ Πρόεδρε. Δεν ξέρω πώς πρέπει να προσλάβουν μηχανικούς για να μπορέσουν να κινηθούν, διότι έληξε η θητεία τους σε οκτώ μήνες και δεν έχει γίνει τίποτα.

Πρέπει να βρεθεί άμεση λύση και να υποστηριχτούν και με μηχανικούς, όπως είπα προηγουμένως, δικαίωμα υπογραφής να έχουν. Παράλληλα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να αναθέσουν ευκολότερα τη σύνταξη μελετών σε απαραίτητο έργο με μελετητικά γραφεία, με ίδιους πόρους.

Αγαπητοί συνάδελφοι, για τα νησιά μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η υποστήριξη και στελέχωση των δομών υγείας. Το θέμα αυτό είναι περισσότερο σημαντικό λόγω της πανδημίας. Τα



νοσοκομεία των νησιών μας είναι υποστελεχωμένα, λείπουν βασικές ειδικότητες και πολλές προκηρύξεις για θέσεις γιατρών είναι άγονες λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και του υψηλού κόστους διαβίωσης και μετακίνησης.

Πρέπει να δοθούν κίνητρα από την Πολιτεία, ώστε γιατροί με απαραίτητες ειδικότητες να έχουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν αιτήσεις για την πλήρωση των θέσεων.

Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε τέτοια προβλήματα, πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 101 του Συντάγματος προβλέπει ότι η Διοίκηση και ο νομοθέτης πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και των ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους.

Η διάταξη αυτή πρέπει να μη μένει γράμμα κενό, αλλά να εφαρμόζεται καθημερινά στην πράξη σε κάθε νομοθέτημα και σε κάθε απόφαση.

Ένα σημαντικό πρόβλημα επίσης είναι η παραχώρηση της χρήσης των παραλιών στους Δήμους και η ναυαγοσωστική τους κάλυψη. Είπε ο Υπουργός προηγουμένως ότι έχει προχωρήσει στη λύση του προβλήματος αυτού που είναι μεγάλο. Απαιτείται αύξηση της κατανομής των εσόδων από τις μισθώσεις παραχώρησης αιγιαλού προς τους Δήμους. Επιχορήγηση των Δήμων για την κάλυψη του δυσβάσταχτου κόστους. Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 71/2020, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να αναθέτουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη και σε ιδιώτες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις, και όχι αποκλειστικά σε σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, όπως ήταν παλιά και θέλαμε τα μισά έξοδα. Η Κεφαλονιά δηλαδή ήθελε 110.000 και τώρα θέλουμε επτακόσιες είκοσι. Είναι απαράδεκτο. Σκεφτείτε εσείς, σκεφτείτε η Κέρκυρα και οι μεγάλοι περισσότεροι Δήμοι.

Επίσης, έγκαιρη έκδοση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας, ώστε να ακολουθήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να

είναι έτοιμοι οι Δήμοι για τη νέα χρονιά.

Είναι απαράδεκτο Δήμαρχοι να σύρονται στο αυτόφωρο, ενώ (...) έχουν προχωρήσει όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, όπως ο φίλος μας, ο Κώστας ο Λέσης, ο οποίος πήγε αυτόφωρο λες και είχε κάνει έγκλημα, και τον έχουν κατηγορούμενο για κακούργημα. Σκεφτείτε το κατάντημα που έχουμε φτάσει οι Δήμαρχοι.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που μας απασχολεί αυτή την περίοδο, είναι η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας έκδοσης οικοδομικών αδειών για μικρά οικόπεδα εκτός σχεδίου. Αυτό το πέρασε και προχθές η ΚΕΔΕ, και αυτό είναι το θέμα το οποίο δεν το άκουσα σήμερα. Είναι καυτό, πρέπει να... υποχρεωτικά να δώσουν παράταση, γιατί αν δεν δοθεί παράταση θα είναι καταστροφικό.

Στις 9 του μηνός λήγει η προθεσμία για την έκδοση οικοδομικών αδειών, και θα έδινε τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων εκτός σχεδίου να οικοδομήσουν τα ακίνητά τους τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Την ίδια στιγμή εκκρεμεί για πολλές περιοχές σε ολόκληρη... το Κτηματολόγιο και η κύρωση των δασικών χαρτών. Παράλληλα τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τουλάχιστον η παράταση να δοθεί μέχρι τότε. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα Πολεοδομικά Σχέδια. Είναι αναγκαία η παράταση της προθεσμίας για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπως είπαμε προηγουμένως, τουλάχιστον με την ολοκλήρωσή τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Επομένως πρέπει να έχει αρμοδιότητες, να είναι οικονομικά ανεξάρτητη, και να μπορεί να λειτουργήσει με το απαιτούμενο προσωπικό.

Είπε ο Υπουργός σήμερα ότι ξέρεις, προσλάβαμε 4.000 άτομα. Αλλά πού και πόσους θέλει η Αυτοδιοίκηση και πόσοι την τελευταία δεκαετία έχουν βγει σε σύνταξη.

Απαιτείται αγώνας και συνεχής προσπάθεια για να επιτύχουμε την ενίσχυση του θεσμού και την αναβάθμιση της λειτουργίας των

Δήμων μας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Φίλες και φίλοι, έχουμε αποδείξει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός λειτουργίας, σταθερότητας και αγώνα. Παρά την έλλειψη πόρων και προσωπικού, καταφέραμε να υποστηρίξουμε τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους, μέχρι σήμερα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη.

Ευχαριστούμε όλους σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο το πρωί δέκα η ώρα, με την πρώτη Ενότητα, που αφορά τα οικονομικά, την κατανομή των ΚΑΠ, πολύ σημαντικό, να είμαστε όλοι εδώ.

Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση στο Βόλο.

---