

3^η ΗΜΕΡΑ

16 Οκτωβρίου 2021

• **ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ**

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ): Ξεκινάμε την τρίτη μέρα του Συνεδρίου μας, του Τακτικού μας Συνεδρίου.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ετήσιο Συνέδριο Κεντρικής Ένωσης Δήμων, ημέρα τρίτη. Μην απογοητεύεστε από την έλλειψη κόσμου. Και χθες έτσι και χειρότερα ήταν.

Κύριε Γενικέ μας, καλημέρα, κύριε Μανώλη Γραφάκο, δικέ μας άνθρωπε, πρώην Δήμαρχε. Μεγάλη μας χαρά, είσαι εδώ.

Αγαπητοί συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση, ξεκινάμε με καλύτερους οиωνούς, όχι μόνο γιατί ο καιρός σήμερα είναι καλύτερος μετά από δύο μέρες πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων, αλλά κυρίως γιατί χθες νομίζω πως είχαμε κάποια πρώτα δείγματα ότι κάτι πάει να κινηθεί.

Οι εξαγγελίες του αναπληρωτή Υπουργού, για αύξηση 15% των ΚΑΠ από την 1/1/2023, το γεγονός ότι θεωρεί πως μπορούμε με ασφάλεια να εντάξουμε ακόμα ένα δισεκατομμύριο έργων στο Αντώνης Τρίτσης, και να πάμε από τα 3,1 δις, στα 4,1 δις, η χρηματοδότηση των Δήμων για το πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ, με 40 εκατομμύρια για αρχή για όσους Δήμους δεν έχουν καταθέσει προτάσεις για κυνοκομεία, και με 15 εκατομμύρια ετησίως σε κάθε ΚΑΠ, για να τρέξουμε πλέον τα προγράμματα αυτά, παραμένουν τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε με το νομοσχέδιο, είναι μια καλή αρχή. Και τέλος, το αισιόδοξο μήνυμα που βγήκε χθες το απόγευμα, δίπλα, στην Beyond, από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τους Υφυπουργούς, κυρίως τον Θεωρή τον Λιβάνιο και τον Γιώργο τον Γεωργαντά, για τα 320 εκατομμύρια που θα τρέξουν άμεσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, για έργα ψηφιακής διακυβέρνησης, έξυπνα έργα έξυπνων πόλεων, σε όλους

τους Δήμους της χώρας, με ελάχιστο όριο τα εκατό χιλιάδες ευρώ για τον πιο μικρό Δήμο. Μόλις γνώρισα και τη Δήμαρχο της Γαύδου, γεια σου Δήμαρχε, και χάρηκα πάρα πολύ για αυτό. Άρα λοιπόν από τον πιο μικρό Δήμο, θα έχουμε έναν μικρό πονοκέφαλο πώς θα ξοδέψει τις εκατό χιλιάδες ευρώ για έργα ψηφιακής σύγκλισης.

Λοιπόν, αυτά είναι νομίζω τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα. Περιμένουμε...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καλά, και συν δύο ΚΑΠ, σωστό αυτό. Το ξέχασα. Συν δύο ΚΑΠ, Αλέξη, η μία μπήκε προχθές, και ακόμα μία θα μπει μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι περίπου διακόσια εκατομμύρια και αυτά. Δεν είναι ευτελές νούμερο.

Λοιπόν, έχουμε πολλά ακόμα προφανώς να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε, κυρίως (...) και στο προσωπικό, και στο κομμάτι της κινητικότητας, που νομίζω πως προχθές το βράδυ έγινε κατανοητό το εξής από τον Υπουργό. Έλεγε ο Υπουργός ότι το 65% είναι το όριο για να μη σου φύγει κόσμος. Ο.Κ., Υπουργέ, σωστά, άρα στην καθαριότητά μας το 35% περισσεύει; Άρα αν φύγουν το 35% των υπαλλήλων της καθαριότητας εμείς είμαστε Ο.Κ.; Όχι, θα δώσουμε 35% λιγότερη καθαριότητα αν μας φύγουν. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει.

Υπάρχει κουβέντα λοιπόν μπροστά, και τη συνεχίζουμε σήμερα, σήμερα που τα πράγματα... Καλημέρα και στον Κώστα τον Ζαχαριάδη. Σήμερα που αρχίζει λίγο να βελτιώνεται η κατάσταση στη χώρα, σε σχέση με τα πλημμυρικά φαινόμενα και την κακοκαιρία.

Η Κεφαλονιά, κυρίως η Κέρκυρα, η Ιθάκη, η Αττική, αλλά και το Αγρίνιο χθες το βράδυ, είχαν σοβαρές ζημιές. Άρα προκύπτει αβίαστα η ανάγκη να δούμε τι κάνουμε με το θέμα της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης. Τι κάνει η ΚΕΔΕ προκειμένου να ανακουφίσει όσο μπορεί τους Δήμους, πριν το συμβάν, κατά τη

διάρκεια, αλλά και αμέσως μετά τα συμβάντα αυτά που προκύπτουν και πραγματικά δημιουργούν τεράστια προβλήματα.

Η απόφαση που πάρθηκε στην ΚΕΔΕ είναι το να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός άμεσης ανταπόκρισης. Να πάμε γρήγορα στις περιοχές και να βοηθήσουμε τους Δήμους στις πρώτες αποφάσεις, αλλά και στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ανακουφιστούν Δήμοι, Υπηρεσίες, αλλά και το προσωπικό. Και φυσικά το τι κάνουμε πριν συμβεί αυτό.

Πλέον κατάλληλος άνθρωπος να το κάνει αυτό ήταν και είναι ο φίλος, καθηγητής, Ευθύμης Λέκκας. Το ΙΤΑ ανέλαβε να τρέξει αυτή τη μελέτη.

Κοντά μας λοιπόν έχουμε τους ανθρώπους του ΙΤΑ, έχουμε τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΤΑ, τον αγαπημένο συνάδελφο, δεν βρίσκω πολλές φορές λόγια για να εκφράσω πραγματικά τη συμπάθειά μου για τον Μιχάλη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος θα ανοίξει σήμερα την τρίτη μέρα του Συνεδρίου, ακριβώς με τη μελέτη αυτή, με την εισήγηση μάλλον, με την εισαγωγή, για να ακολουθήσει μετά και ο Ηλίας ο Αποστολόπουλος, ο αγαπημένος Πρόεδρος του ΙΤΑ, και φυσικά ο Ευθύμης ο Λέκκας.

Αγαπητέ Μιχάλη, ο λόγος σε εσένα. Καλή σας μέρα.

Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Κύριε Γενικέ, συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση.

Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι πιο επίκαιρο σήμερα, από το να μιλήσουμε υπό τις καιρικές συνθήκες των ημερών αυτών, για την πολιτική προστασία.

Ποια είναι η διαφορά της πολιτικής προστασίας του χθες από το σήμερα; Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο λέγεται Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας.

Ποια είναι τα συστατικά του στοιχεία; Σημαντικοί πόροι οι οποίοι έχουν κλειδωθεί. Για να γίνει ένα πρόγραμμα πολιτικής προστασίας εθνικού και ευρωπαϊκού βεληνεκού και διάστασης,

θέλει δουλειά. Η κυβέρνηση δύομισι χρόνια ασχολήθηκε με αυτό, και έχουμε τώρα κλειδωμένα 757 εκατομμύρια, από τα οποία τα 588 είναι τα ευρωπαϊκά χρήματα, και τα 168 είναι η εθνική συνδρομή, για το πρόγραμμα το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Όπως θυμόμαστε, 29 Ιουλίου εγκρίθηκε το ΕΣΠΑ συνολικά, με τη (...) διάσταση της πολιτικής προστασίας.

Δεύτερον. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, που σχετικά με διαπραγμάτευση προσδιορίστηκε το ποσό των 461 εκατομμυρίων ευρώ για την πολιτική προστασίας, και βεβαίως από τη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της κατηγορίας ποσού 595 εκατομμύρια ευρώ.

Όλα αυτά συνοδεύονται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπιση - Πρόληψη των Επιπτώσεων για Υποδομές από Φυσικές Καταστροφές. Και για να φτάσουμε να το έχουμε αυτό, έπρεπε να αξιολογηθούν, να εκτιμηθούν και να συμπεριληφθούν το ολοκληρωμένο σχέδιο Ασπίδα, οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τομέα πολιτικής προστασίας στο πρώτο ανεπίσημο σχέδιο του ΕΣΠΑ όπως είπαμε, και δεύτερον, η ανάγκη διαμόρφωσης ενός πολυδιάστατου επιχειρησιακού προγράμματος, που δεν θα είχε μόνο δράσεις αποσπασματικές, και θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα πάντα ως ένα συγκεκριμένο και μοναδικό πρόγραμμα, και όχι απλώς και μόνο τρεις-τέσσερις μεγάλοι διαγωνισμοί προμηθειών, που συνήθως γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια.

Η οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης προσέφερε σε αυτό, και επίσης ο προσδιορισμός των κατηγοριών και των αξόνων για τη λειτουργία του προγράμματος.

Προτεραιότητα ένα, ευφυή συστήματα πρόληψης, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στα πλαίσια του στόχου, στην πολιτική ένα δηλαδή, εξοπλισμός αντιμετώπισης καταστροφών, στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής δύο, αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων, προστασία δημόσιας υγείας,

και αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, θα προσδιορίσουν την επιλεξιμότητα των δράσεων στις 13 Περιφέρειες, είναι όλες οι Περιφέρειες επιλέξιμες, με βάση σε τι φάση μετάβασης, υστερημένες και μη, είναι, όπως ξέρετε Νότιο Αιγαίο και Αττική πάντοτε είναι σε διαφορετική κλίμακα.

Το ΙΤΑ λοιπόν ανέλαβε αυτή τη δουλειά, υπό την Προεδρία του Ηλία Αποστολόπουλου, και την καθοδήγηση της ΚΕΔΕ. Είναι μια εξαιρετικά συγκροτημένη προσπάθεια που γίνεται, και κλείνει μια σειρά μελετών, οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί και δίνουν τη διάσταση στο (...), ως βοηθού εκπληρώσεως, κύριε Γενικέ, του έργου της Αυτοδιοίκησης.

Η πρώτη μελέτη που εγκρίθηκε, πολιτική συνοχής και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η συμμετοχή και ο ρόλος των Δήμων στο ΕΣΠΑ '21-'27. Τα πεπραγμένα της εθνικής αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η δεύτερη αποτύπωση των θέσεων των αιρετών που επί πέντε χρόνια μαχόμασταν και μάχονταν όλοι, για την (...) εκπροσώπηση στο Κογκρέσο των 170.000 Δήμων, Περιφερειών και Κοινοτήτων της Ευρώπης. Οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκές χώρες, η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως οι εφαρμογές τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών, για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, μια εργαλειοθήκη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αυτό, αυτή η μελέτη που θα παρουσιάσει ο έγκριτος καθηγητής, φίλος της Αυτοδιοίκησης, και άνθρωπος της διαχείρισης κρίσεων, ο Ευθύμιος ο Λέκκας, κλείνει ακριβώς αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Οι υπόλοιποι ομιλητές θα αναφερθούν αναλυτικά.

Μια παράκληση, Πρόεδρε, να υποβάλλω. Η παράκληση αυτή είναι ότι την εβδομάδα αυτή στις Βρυξέλλες, από 21 μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, είχαμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Δήμων. Είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση Περιφερειών

και Δήμων στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε λοιπόν, του χρόνου τουλάχιστον, να έχουμε μια μεγάλη on line σύνδεση, με παρεμβάσεις όλων των αιρετών, αλλά και των ανθρώπων που ασχολούνται με την Αυτοδιοίκηση, στην εβδομάδα αυτή που θεωρείται η κορωνίδα των δράσεων, όπως πολύ καλά ξέρουν άνθρωποι που ασχολούνται, σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων στην Ευρώπη. Ψηφιακή συνοχή, κοινωνική συνοχή, πράσινη ανάπτυξη, υγεία, είναι προφανώς τα θέματα της εβδομάδας αυτής που κατέληξε την Πέμπτη.

Εάν λοιπόν, Πρόεδρε, το χρονίσουμε του χρόνου, θα μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη ψηφιακή συνομιλία με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αυτή, η οποία νομίζω ότι μόνο προστιθέμενη αξία έχει να μας δώσει.

Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη Αγγελόπουλο, Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΤΑ.

Τώρα σειρά έχει... έχουμε Βλάσση Σιώμο, βεβαίως, ο άνθρωπος που είναι παντού, ανά πάσα στιγμή, νομίζω προλαβαίνει και τον εγκέλαδο. Πρόεδρος της σχετικής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ. Νομίζω πως πραγματικά είναι αρρώστια, με την καλή έννοια, αυτό το οποίο έχει ο Βλάσσης με την πολιτική προστασία, αλλιώς δεν δικαιολογείται το να είσαι κατά πάνω νύχτα, μέρα, 24 ώρες το 24ωρο.

Βλάσση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνεις και εσύ και η Επιτροπή. Ο λόγος σε εσένα.

Β. ΣΙΩΜΟΣ: Με την καλή έννοια της... τρέλα. Καλή τρέλα.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θα καλημερίσω τους δύο συμπολίτες μου, γιατί έχω την τύχη εγώ, Πρόεδρε, να έχω δύο συμπολίτες εδώ, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, και πρώην επικεφαλής μου σε δημοτική ομάδα, και τον Κώστα τον Ζαχαριάδη, ο οποίος και

αυτός συμπολίτης μας, από το Δήμο Πεντέλης, και αυτή είναι ιδιαίτερη χαρά.

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Δ.Σ., η ΚΕΔΕ και η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας, όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, λειτουργώντας ταυτόχρονα στη δίνη των γεγονότων και των φυσικών καταστροφών, βρέθηκε κοντά στους φορείς της Αυτοδιοίκησης μέσα από διαδικτυακές συνεδριάσεις, συσκέψεις και συνεργασίες, όπως αυτή με την Ελληνογερμανική Συνέλευση, και την Παγκόσμια Τράπεζα, διαμόρφωσε θέσεις και προτάσεις με στόχο τη θεσμική ενίσχυση και την επιχειρησιακή ικανότητα των Δήμων της χώρας στα ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Παρακολουθήσαμε όλες τις περιφερειακές διασκέψεις που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ, και καταγράψαμε και κωδικοποιήσαμε όλα τα ζητήματα για την πολιτική προστασία που πρότειναν οι Δήμοι της χώρας μας.

Ενδεικτικά να αναφέρω τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς των ρεμάτων, με τη διαχείριση του αστικού πρασίνου και την εμπλοκή των Δασαρχείων. Με τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Τα θέματα των κενών μεταξύ των συμβάσεων πολιτικής προστασίας. Και πολλά άλλα, όπως αυτά που καταγράψαμε, μια και είναι και ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Αγγελόπουλος εδώ, στον τραγικό σεισμό της Σάμου.

Μαζί με τα ζητήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία Μήδεια, και το θέμα των εναερίων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και πολλά άλλα ακόμα τέτοια προβλήματα τα οποία σε κάθε φυσική καταστροφή τα βρίσκαμε μπροστά μας. Άλλοι τα γνώριζαν, άλλοι τα ανακάλυψαν εκείνη την ώρα.

Συμμετείχαμε ενεργά, άμεσα και δια ζώσης, εκφράζοντας τη συμπάρασταση της ΚΕΔΕ στις μεγάλης κλίμακας φυσικές ή άλλες καταστροφές που το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισαν οι περιοχές της χώρας μας, οι πυρκαγιές το καλοκαίρι στην Αττική και σε άλλες

περιοχές, στην Εύβοια και λοιπά, στον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι στην Κρήτη. Και η ΚΕΔΕ ήταν παρούσα πάντα, πάντα όμως, από την πρώτη στιγμή, για να στηρίξει κάθε πληττόμενο Δήμο και να συνδράμει στην προώθηση άμεσων λύσεων και κάλυψης των αναγκών τους.

Αλλά και στα πολύ-πολύ πρόσφατα γεγονότα με τα πλημμυρικά φαινόμενα και το πέρασμα της Αθηνάς και του Μπάλλου, οι Δήμοι και οι Σύνδεσμοι και οι φορείς της Αυτοδιοίκησης γενικά, ήταν σε πλήρη ετοιμότητα στο κομμάτι που αφορά τις αρμοδιότητές τους, με όλα τα μέσα και τους μηχανισμούς τους, για να συνδράμουν στην ανάσχεση και την πρώτη αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προέκυψαν.

Τα θέματα τώρα της οργάνωσης των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και οι αρμοδιότητες, οι πόροι, τα έξυπνα συστήματα, ο εξοπλισμός, τα πρωτόκολλα ενεργειών και συνεργασίας, μεταξύ όλων των επιπέδων της διοίκησης, αποτέλεσαν πεδία διαλόγου και διαμόρφωσης της πρότασής μας στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης.

Παρά το γεγονός ότι είχαμε μια θεμελιακή αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου τα τελευταία δύο χρόνια, της πολιτικής προστασίας με το νόμο 4662/2020, η έναρξη της εφαρμογής του νόμου αυτού συνέπεσε με την έναρξη της πανδημίας, με αποτέλεσμα πολλές διατάξεις να ανασταλούν ή να μετατεθεί η χρονική εφαρμογή τους.

Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, και το γεγονός ότι στο επόμενο διάστημα σταδιακά επιστρέφουμε στην κανονικότητα, είναι η ώρα να περάσουμε στο επίπεδο του ουσιαστικού εκσυγχρονισμού και εφαρμογής ενός νέου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας.

Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να κινηθούμε σε δύο ουσιώδεις κατευθύνσεις και επίπεδα. Πρώτον, στον θεσμικό. Με βάση τον 4662 πρέπει να συμπληρωθούν και να επιλυθούν

επιμέρους ζητήματα που έχουμε εντοπίσει, αλλά και όσα προέκυψαν από τη διαχείριση της πανδημίας και τα οποία θα πρέπει να πάρουν τον χαρακτήρα ρύθμισης.

Εκτιμούμε ότι σήμερα δεν απαιτείται ένα κανονιστικό πλαίσιο με πρόσθετες αρμοδιότητες εξειδικευμένου χαρακτήρα, αλλά η συμπλήρωση του ισχύοντος εκεί που παρουσιάζεται σύγχυση ή επικάλυψη αρμοδιοτήτων, αλλά και ταυτόχρονα η διεύρυνση του ρόλου των ΟΤΑ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής προστασίας, η δημιουργία ισχυρών τοπικών δομών και μηχανισμών πολιτικής προστασίας, και φυσικά η χρηματοδότησή τους, που θα ενισχύσει την επιχειρησιακή τους ικανότητα για την άσκηση του ρόλου τους.

Δεύτερον, στον επιχειρησιακό, με την εκπόνηση και εφαρμογή ενός τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου συλλογικής υποστήριξης των φορέων του συστήματος διακυβέρνησης της δημόσιας πολιτικής προστασίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Το τριετές σχέδιο πολιτικής προστασίας είναι απολύτως αναγκαίο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα και δράσεις, όπως την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου που θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των περιοχών που κινδυνεύουν με διαβάθμιση του κινδύνου.

Την κατασκευή κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων, και καθορισμό των κοιτών των υδατορεμάτων.

Τον προσεισμικό έλεγχο και την αντισεισμική ενίσχυση όλων των δημοτικών κτιρίων, δημόσιων κτιρίων, και των κτιρίων που χρησιμοποιούν οι δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα όμως του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.

Τη συντήρηση του οδικού δικτύου και των γεφυριών, και γενικότερα όλων των κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 114/2008, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 39/2011.

Τη συσχέτιση γεωπεριβαλλοντολογικών, υδρογραφικών, υδρολογικών, και άλλων μορφολογικών δεδομένων, βλάστησης και άλλων υποδομών, και του αναγλύφου, για την ανάλυση του σχεδιασμού δράσεων πρόληψης στα πλαίσια της πυροπροστασίας.

Το σχεδιασμό δράσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, και τη σύσταση τρόπων επέμβασης προσαρμοσμένων στα δεδομένα και στις συνθήκες της κάθε περιοχής, με παράλληλη οργάνωση των σχεδίων ασφαλούς εκκένωσης και απομάκρυνσης των πολιτών.

Τη δημιουργία μηχανισμού άμεσης παρέμβασης για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και αντιμετώπιση άλλων εκτάκτων καιρικών φαινομένων, όπως της αντιμετώπισης της χιονοπτώσεων και του παγετού.

Τη δημιουργία σε όλο τον ελλαδικό χώρο ενός GIS, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εγκαταστάσεις για πιθανά τεχνολογικά ατυχήματα που εμπίπτουν στην Οδηγία Σεβέζο.

Στις περιοχές των Δήμων που φιλοξενούνται εγκαταστάσεις ικανές να προκαλέσουν τεχνολογικά μεγάλης έκτασης, απαιτείται αντίστοιχος σχεδιασμός.

Την εξειδίκευση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που μπορούν να συμβάλλουν στην έγκαιρη ειδοποίηση και την πρόληψη κινδύνου, και μάλιστα ανά κατηγορία κινδύνου.

Την εφαρμογή σχεδίου εκπαίδευσης του κοινού, ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, όπως και των στελεχών των Δήμων, για την αντιμετώπιση κινδύνου από φυσικές, τεχνολογικές ή και άλλες καταστροφές, με βάση τις προαναφερόμενες κατηγορίες κινδύνου.

Εκτιμούμε τέλος ότι το τριετές Εθνικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης προγραμματικής περιόδου, ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο και λοιπά.

Και αν όλα αυτά που σας είπα αποτελούν αναγκαίες και ικανές δράσεις για την ενίσχυση της πρόληψης και την καλύτερη

οργάνωση σε τοπικό επίπεδο, θεωρούμε ότι ο μηχανισμός άμεσης απόκρισης της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση κινδύνου καταστροφών και κρίσεων, που σήμερα συζητάμε, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για να μπορέσει αυτός ο σχεδιασμός να έχει την απόκριση, και ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει και να συντονίσει και να παράσχει ουσιαστικά τεχνική βοήθεια στις δομές και τους μηχανισμούς των Δήμων στο καταστροφικό και στο μετά-καταστροφικό στάδιο.

Θεωρούμε ότι το ιδιαίτερα αυτό φιλόδοξο και καινοτόμο εγχείρημα, που θα παρουσιάσει σε λίγο ο αγαπητός φίλος, καθηγητής, κύριος Λέκκας, θα πετύχει και θα προετοιμαστεί αφού προηγηθεί η αποσαφήνιση σε κάθε κατεύθυνση του διακριτού και υποστηρικτικού ρόλου τους προς τους ΟΤΑ, χωρίς παρερμηνείες ή λαθεμένες προσδοκίες.

Η καταγραφή και η δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο, δομών, μηχανισμών, αρμοδίων Αντιδημάρχων, και των υπηρεσιακών μονάδων της πολιτικής προστασίας, όπου τουλάχιστον υπάρχουν.

Η κατάλληλη εκπαίδευση αυτού του δυναμικού και η διάχυση της πληροφόρησης τουλάχιστον στο σύνολο και εντός των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Η δημιουργία σταθερών και κοινά αποδεκτών κανόνων λειτουργίας τους, καθορισμού προτεραιοτήτων, χρόνου παρέμβασης, μέσα από πρωτόκολλα δομημένων ενεργειών.

Και τέλος η πλήρης αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών και των εφαρμογών για την επιτάχυνση των υποστηρικτών ενεργειών, αλλά και την απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια όπου αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες.

Με αυτές τις σκέψεις αγκαλιάζουμε αυτή την πολλά υποσχόμενη και καινοτόμο πρωτοβουλία, και είμαστε εδώ έτοιμοι ως Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας να τη στηρίξουμε δυναμικά, να την ανατροφοδοτήσουμε με δεδομένα, μέσα από τη διάγνωση αναγκών και προτάσεις που κατέθεσαν στην ΚΕΔΕ και οι

συνάδελφοί μας, και οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, όπου ιδίως μετά την εμφάνιση... κυρίως ιδίως μετά την εμφάνιση ενός καταστροφικού φαινομένου.

Ευχαριστώ και περιμένουμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, έστω αυτών των λίγων που είναι σήμερα, μετά την παρουσίαση του αγαπητού μας καθηγητή, Ευθύμη Λέκκα.

Σας ευχαριστώ όλους.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Βλάσση. Πραγματικά και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη στα θέματα πολιτικής προστασίας και όχι μόνο. Έναν μάχιμο αυτοδιοικητικό.

Και ήρθε η σειρά να ακούσουμε τον γνωστό σε όλους μας πλέον καθηγητή, τον καθηγητή μας δηλαδή, εγώ βάζω έναν τίτλο μόνο, τον φίλο, τον Ευθύμη τον Λέκκα, ο οποίος είναι παντού μπροστά. Λέγαμε, παντός καιρού λέγαμε; Άρα είχαμε όλους τους καιρούς, καλούς ή κακούς, Ευθύμη, για να μας παρουσιάσεις σήμερα εδώ αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Αυτοδιοίκηση τις επόμενες μέρες.

Ε. ΛΕΚΚΑΣ: Καλημέρα σε όλους.

Αυτό που βιώνουμε σήμερα ουσιαστικά, που είναι μια νέα πραγματικότητα, θεωρώ και με βάση δεδομένα, ότι θα είναι μια νέα κανονικότητα από εδώ και πέρα.

Τα φαινόμενα που βιώνουμε, είναι φαινόμενα τα οποία θα συναντάμε και στο άμεσο, αλλά και στο απώτερο μέλλον, με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα.

Θα επιχειρήσω να... μια γενική εισαγωγή πριν καταλήξω στην παρουσίαση του μηχανισμού της ΚΕΔΕ, υποστήριξης των ΟΤΑ σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Βεβαίως πρέπει να δούμε την όλη διαδικασία κάτω από τα νέα δεδομένα, τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης. Νέα δεδομένα τα

οποία εισάγουν νέους όρους, απαιτούν νέες προϋποθέσεις, και οπωσδήποτε διαμορφώνουν εκ νέου τα επιχειρησιακά μας σχέδια.

Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, σε επίπεδο κρατών, σε επίπεδο περιφερειακό, σε επίπεδο Δήμων, η κοινή γνώμη ανησυχεί με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα, εκθετική συχνότητα θα έλεγα, για την εκδήλωση φυσικών, τεχνολογικών, και ανθρωπογενών καταστροφών και κινδύνων, όπως τελευταία αντιμετωπίσαμε τα δύο χρόνια την πανδημία. Εντάσσεται και αυτή μέσα στους κινδύνους και στις κρίσεις.

Η παγκόσμια λοιπόν κοινή γνώμη με εκθετική αύξηση ανησυχεί για όλα αυτά τα φαινόμενα. Θα πρέπει να πούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν εκδηλωθεί μέσα στον τελευταίο χρόνο πάνω από χίλια γεγονότα, με εκατό νεκρούς το κάθε γεγονός. Είναι ένα τεράστιο νούμερο που φανερώνει ουσιαστικά το μέγεθος του προβλήματος.

Και βεβαίως εκείνο το οποίο θα θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε καταρχάς, είναι ότι τα φυσικά φαινόμενα που τόσο ευνόησαν την εξέλιξη, τη δημιουργία και την εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη, έχουν μετατραπεί σε καταστροφικά φαινόμενα, συμπαρασύρουν τεχνολογικά ατυχήματα, δημιουργούν γεωπολιτικές κρίσεις και ανθρωπογενείς κινδύνους, και αυτό όλο το θέμα, αυτή όλη η κατάσταση έχει τεράστιες επιπτώσεις στον κοινωνικό, οικονομικό ιστό, αλλά και στο περιβάλλον, αλλά και σε όλα τα επιμέρους συστήματα.

Έχουμε δηλαδή να κάνουμε καταρχάς με ένα παράδοξο.

Αυτή την ανησυχία που εκδηλώνεται τώρα τελευταία, την είχε εκφράσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τρεις συνδιασκέψεις, η τελευταία συνδιάσκεψη είχε γίνει το 2016 στο Σεντάι στην Ιαπωνία, που ήμουν εθνικός εκπρόσωπος, και μέσα σε όλα τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στο Σεντάι, εκείνο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, πολυάριθμα στοιχεία, πολυάριθμες δράσεις και ενέργειες σε όλο τον κόσμο, εκείνο το οποίο πρέπει να

κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις εξελισσόμενες διαδικασίες και όχι να πάμε κόντρα στα συστήματα. Αν ο άνθρωπος πάει κόντρα σε όλα αυτά τα συστήματα τα οποία βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να εκδηλώνονται, τότε σίγουρα οι καταστροφές θα είναι μεγαλύτερες.

Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα εξετάζουμε στο μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων. Φέτος έχουμε 400 υποψήφιους φοιτητές οι οποίοι είναι υψηλού επιπέδου, και το παράδοξο σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι αντί εμείς να κάνουμε μάθημα στους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι υψηλότατου επιπέδου, αυτοί που συμμετέχουν κάνουν μάθημα σε εμάς. υπάρχει μια αντιστροφή, γιατί οι πιο πολλοί υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης και ο καθένας μεταφέρει τις εμπειρίες στο γενικό σύνολο.

Η πρώτη δουλειά που κάναμε είναι να κατατάξουμε τους κινδύνους και τις κρίσεις. Είχε γίνει το 1996 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε έναν κατάλογο, ο οποίος κατάλογος ήταν ανεπαρκέστατος, για τα σημερινά δεδομένα. Έτσι λοιπόν κατατάξαμε όλους τους κινδύνους και κρίσεις, για να ξέρουμε για τι μιλάμε, και αυτό είναι μια διεθνής πρωτοπορία. Μια διεθνής πρωτοπορία, η οποία όμως πηγαίνει και σε ένα άλλο θέμα. Δεν βιώνουμε κλιματική αλλαγή, βιώνουμε κλιματική κρίση, και αυτό προήλθε πρώτα από όλα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και δεν βιώνουμε κλιματική αλλαγή γιατί η αλλαγή προϋποθέτει αλλαγές στις παραμέτρους του κλίματος για χιλιάδες χρόνια και πλέον, τότε μιλάμε για αλλαγή, γιατί αυτά τα χρόνια είναι... αντιστοιχούν ουσιαστικά στα 4,5 δισεκατομμύρια έτη που είναι η ηλικία της γης. Τώρα βιώνουμε μια κρίση, η οποία ενδεχομένως αν διαρκέσει για δεκαετίες ή για χιλιάδες χρόνια, να προκύψει μια κλιματική αλλαγή. Μία κλιματική αλλαγή η οποία υπάρχει στην ατμόσφαιρα, δημιουργείται στην ατμόσφαιρα η κλιματική κρίση, μέσα από τα γήινα συστήματα, κυρίως μέσα από τα ηφαίστεια και τους σεισμούς.

Οι σεισμοί είναι αυτοί που... και τα ηφαίστεια, που δημιούργησαν την ατμόσφαιρα, που η ατμόσφαιρα είναι αυτή που είναι, που μέσα από αυτές τις διαδικασίες παρεμβαίνει η ανθρώπινη δραστηριότητα και αλλάζει την ατμόσφαιρα.

Αλλάζει όμως και η φύση. Το είδαμε αυτό, και το είδα προσωπικά πριν μία εβδομάδα στο ηφαίστειο Λα Πάλμα, όπου εκεί εμπλουτίζεται ουσιαστικά η ατμόσφαιρα με νέα δεδομένα, με νέα στοιχεία.

Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με την ατμόσφαιρα, η οποία υφίσταται μεταβολές σε διάφορες παραμέτρους, θερμοκρασία, υγρασία, και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά όμως αυτά είναι σε έναν κύκλο, έναν κύκλο που δεν στοιχειοθετούσε μέχρι τώρα την κλιματική κρίση. Βλέπουμε όμως ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουμε μια αύξηση της θερμοκρασίας σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο, που σημαίνει από εκεί και πέρα πολλές παραμέτρους που αλλάζουν, που διαφοροποιούνται και τροποποιούνται και δημιουργούν την κλιματική κρίση.

Οι αλλαγές ήταν πάντα δεδομένες στη φύση. Πριν 10.000 χρόνια παραδείγματος χάρη, οι πάγοι σκέπαζαν τη Γερμανία. Θα μπορούσε κανένας να πάει από τον Πειραιά στην Αίγινα, γιατί; Γιατί η στάθμη του νερού είχε κατέβει, της επιφάνειας της θάλασσας, περίπου διακόσια μέτρα.

Τώρα βλέπουμε ότι ανεβαίνει. Ανεβαίνει μέσα από μια περιοδικότητα ή ανεβαίνει μέσα από την ανθρώπινη παρέμβαση; Αυτό θα πρέπει να αποδειχτεί. Έχει βέβαια, υποψιαζόμαστε τις παραμέτρους, αλλά δεν έχει αποδειχτεί πλήρως. Για αυτό μιλάμε και για κλιματική κρίση. Μια κλιματική κρίση που σίγουρα αυξάνει τις θερμοκρασίες, τις μέσες θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες συμπαρασύρουν τους καύσωνες, τις ξηρές μέρες, συμπαρασύρουν τις πυρκαγιές, και συμπαρασύρουν πλημμυρικά φαινόμενα, συμπαρασύρουν όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί είναι υδρομετεωρολογικοί κίνδυνοι. Υπάρχουν και γεωδυναμικοί κίνδυνοι, ηφαίστεια, σεισμοί

και τα λοιπά, κατολισθήσεις και όλα αυτά. Όλα αυτά βρίσκονται σε άμεση συνεργασία θα έλεγε κανένας.

Θα πρέπει να διευκρινίσω το εξής. Από χθες το βράδυ που είπα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι ότι δεν ήταν ακραίο φαινόμενο η χθεσινή πλημμύρα, η χθεσινή βροχόπτωση μάλλον, ήταν ένα ισχυρότατο φαινόμενο, διχάστηκε η κοινή γνώμη, και διχάστηκαν και τα πολιτικά κόμματα. Γιατί το λέει αυτό, γιατί λέει το άλλο και τα λοιπά.

Ήταν ένα ακραίο φαινόμενο από την άποψη ότι τα ακραία φαινόμενα ουσιαστικά στοιχειοθετούν τους κινδύνους. Δεν είναι μόνο τα ακραία ή τα μη ακραία φαινόμενα. Είναι ο κίνδυνος. Είναι το vulnerability, η τρωτότητα. Είναι το risk, η διακινδύνευση. Όταν λέει κάποιος ότι είναι ακραίο ή όχι το φαινόμενο, ισχυρό φαινόμενο και τα λοιπά, αυτό δεν πάει μόνο του, πάει μαζί με τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο όμως δεν τα ξέρουμε, δεν τα εξετάζουμε. Ή μάλλον τα εξετάζουμε, αλλά δεν τα ξέρει η κοινή γνώμη. Συνεπώς όταν μιλάμε για το ένα θέμα, γίνονται παρεξηγήσεις για το άλλο θέμα. Γίνονται παρεξηγήσεις για τις επιπτώσεις. Μεταξύ του κινδύνου, της τρωτότητας και της διακινδύνευσης, υπάρχει μια σχέση, ένα γινόμενο. Μικρό το ένα, μεγάλο το ένα, αλλά η διακινδύνευση ποια είναι;

Χθες μίλησα για τον κίνδυνο, δεν μίλησα όμως για την τρωτότητα των συστημάτων ή τη διακινδύνευση.

Έτσι λοιπόν είναι σύνθετες έννοιες, τις οποίες θα πρέπει να κατανοήσουμε, και θα πρέπει να κατανοήσουν και η πολιτική ηγεσία, αλλά και οι υπεύθυνοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Να μειώσουμε τον κίνδυνο; Να μειώσουμε την τρωτότητα; Να αυξήσουμε τη δυνατότητα; Να μειώσουμε τη διακινδύνευση ή να την αυξήσουμε; Είναι θέματα αυτά που μπαίνουν.

Και θα επιχειρήσω να σας δώσω το γενικό πλαίσιο.

Περνάω στο δεύτερο μέρος της ομιλίας. Άλλο ένα τέταρτο θα σας κουράσω.

Για τη διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων. Υπάρχει από το ατομικό επίπεδο, στο επίπεδο των ΟΤΑ, στο επίπεδο των Περιφερειών, των κρατών, των διεθνών Οργανισμών, η βασική εξίσωση διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων.

Καταρχάς έχουμε να κάνουμε με την πρόληψη και ετοιμότητα, ένα σωρό δράσεις. Όταν εμφανιστεί το φαινόμενο εισερχόμαστε στο συν-καταστροφικό στάδιο. Πριν ήμασταν στο προ-καταστροφικό στάδιο. Και όταν περάσει η άμεση ανάγκη, η έκτακτη ανάγκη, πάμε μετά στο μετά-καταστροφικό στάδιο, που εκεί πρέπει να κάνουμε τις δράσεις ανάκαμψης της περιοχής, και να βελτιώσουμε την τρωτότητα των συστημάτων, αν θέλουμε την επόμενη φορά να μην πάθουμε τα ίδια.

Έτσι λοιπόν σε επίπεδο προ-καταστροφικό μπορεί να γίνει εκτίμηση κινδύνων, διακινδύνευσης, τρωτότητας, να έχουμε οικονομικούς πόρους, να έχουμε ενίσχυση εξοπλισμού, εθελοντικές οργανώσεις, ενημέρωση, εκπαίδευση, επικοινωνιακός σχεδιασμός βεβαίως, σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων, πολύ σημαντικό, σε πολλαπλές κρίσεις και τα λοιπά, και ενίσχυση ετοιμότητας.

Οι Δήμοι έχουν να κάνουν πάρα πολλή δουλειά εδώ, γιατί σε επίπεδο Δήμου πρέπει να αναλύσουμε, να εκτιμήσουμε τους κινδύνους, να εκτιμήσουμε την τρωτότητα, να εκτιμήσουμε τη διακινδύνευση. Χωρικά και χρονικά.

Μόνο σε μερικούς Δήμους έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, και προβλέπεται βέβαια από το νέο νόμο, αλλά όμως λίγοι έχουν προχωρήσει.

Πλημμυρική επικινδυνότητα, σεισμική επικινδυνότητα, επιχειρησιακή οργάνωση, διαθέσιμων χώρων. Εδώ είναι οι Δήμοι του ΑΣΔΑ στην Αττική που έχουμε κάνει την αντίστοιχη ιστορία. Εδώ είναι στη Ρόδο. Σεισμός κίνδυνος, πού είναι ο σεισμικός κίνδυνος, πού είναι οι χώροι καταφυγής, που είναι οι χώροι

καταυλισμού, πού είναι οι κρίσιμες Υπηρεσίες. Εδώ είναι το Ρέθυμνο για παράδειγμα, η Καρδίτσα κάτω. Είναι στοιχεία αυτά που πρέπει να υπάρχουν στο σχεδιασμό κάθε Δήμου, και είναι η επόμενη φάση που θα προχωρήσουμε με το ΙΤΑ. Πού θα καταφύγουν οι κάτοικοι, από πού θα πάρουν βοήθεια. Ασφαλείς χώροι καταφυγής, όχι οποιοσδήποτε χώρος καταφυγής, έτσι; Τι θα πρέπει να έχουν οι χώροι καταφυγής. Το είδαμε αυτό και το βιώσαμε και στο Αρκαλοχώρι. Ήταν ένα τεράστιο εμπορικό... ένα εκθεσιακό κέντρο, με έναν τεράστιο χώρο που προοριζέτο για καταφυγή πληθυσμού, και τη στιγμή του σεισμού ήταν μέσα δεκάδες φορτηγά. Είναι απλά τα θέματα. Αυτά πρέπει να τα λύσουμε όλα.

Πάμε τώρα στην απόκριση. Η απόκριση, δηλαδή η άμεση επέμβαση, είναι το πιο κρίσιμο στάδιο. Κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα όταν εκδηλωθεί ένας κίνδυνος; Και αν είναι πλημμύρα παραδείγματος χάρη, αν είναι μετεωρολογικός κίνδυνος, μπορούμε να προετοιμαστούμε. Αν είναι ένας σεισμός; Αν είναι ένα ηφαίστειο; Αν είναι μια μεγάλη κατολίσθηση; Τότε τι κάνουμε;

Κάνουμε ολόκληρες διαδικασίες για την υποστήριξη των Δήμων σε αυτό το επίπεδο. Το επίπεδο της απόκρισης, επέμβασης, είναι το πιο σημαντικό, γιατί όσο πιο αποτελεσματικό και γρήγορα γίνεται, τόσο πιο λίγα θύματα υπάρχουν, έτσι; Σε κάθε περίπτωση.

Λοιπόν, η διαχείριση της έκτακτης στιγμής. Πώς μπορεί να γίνει; Εδώ είναι οι φωτογραφίες από τη Σάμο, από το πρόσφατο σεισμό στο Αρκαλοχώρι, με τον κύριο Πρωθυπουργό και άλλα στελέχη, με την αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά, που κάνουμε δράσεις μέσα στο επιχειρησιακό κέντρο.

Υπάρχει επιχειρησιακό κέντρο σε κάθε Δήμο; Πού στήνεται; Πώς στήνεται; Είναι θέματα αυτά που μπαίνουν.

Μετά την κρίση, είναι ένα θέμα, η αποκατάσταση, επαναφορά. Πώς πρέπει να γίνει; Πού είναι οι χώροι συγκέντρωσης; Τι βοήθεια πρέπει να δοθεί; Πού θα πρέπει να δοθεί; Τι θα πρέπει να κάνουν

οι εθελοντικές οργανώσεις; Πού θα πρέπει να μαζέψουν υλικά για να μπορέσουν να τα διανείμουν στους κατοίκους;

Όλα αυτά είναι θέματα που τίθενται για τους Δήμους, για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε κάθε επίπεδο.

Όμως αυτό που θεωρούσα τη δεκαετία του '90 που αρχίσαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να ασχολούμαστε με τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών καταστροφών, με την ίδρυση της... πρώτη φορά το 1996, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εκείνο το οποίο είδαμε και συνειδητοποιήσαμε και συνειδητοποιούμε πάρα πολύ ισχυρά τις τελευταίες μέρες, είναι ότι έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Μία νέα πραγματικότητα που τείνει να γίνει κανονικότητα, και για αυτό θα σας παρουσιάσω ορισμένα νέα δεδομένα, όσα μπόρεσα να μαζέψω, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ παλιότερα πηγαίναμε αποστολή σε μια περιοχή στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδας, στο Νεπάλ, στην Ιαπωνία, στην Ινδία και τα λοιπά, και προλαβαίναμε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία που μαζεύαμε. Τώρα φτάσαμε στο σημείο τα τελευταία δύο χρόνια, να πηγαίνουμε αποστολές μία μετά την άλλη, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, και να μην μπορούμε καν να επεξεργαστούμε τα στοιχεία και να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία γιατί μας προλαβαίνει το καινούργιο γεγονός.

Θα σας δείξω μερικά πράγματα μόνο, μερικά γεγονότα, τα οποία δείχνουν αυτή την επιταχυνόμενη διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία είναι για όλους τους κινδύνους, και βέβαια μια διαδικασία εν μέσω πανδημίας. Αυτό προϋποθέτει νέα σχέδια, νέες προσεγγίσεις.

Για παράδειγμα, στα Χανιά, το '09. Έπεσε μια βροχόπτωση, και 14 γέφυρες οι οποίες υπήρχαν κατά μήκος του ποταμού καταστράφηκαν. Γέφυρες... ιστορικές γέφυρες, που σημαίνει ότι εδώ και 150-200 χρόνια δεν είχε γίνει αντίστοιχη πλημμύρα. Και αυτό γιατί έγινε; Γιατί έγινε και μια τεράστια κατολίσθηση, όπως και πάρα πολλές άλλες, στην ανάντη περιοχή, και αντί μόνο για τη

βροχή, είχαμε και τεράστιους όγκους χωμάτων. Βλέπετε εδώ τις γέφυρες πώς καταστράφηκαν όλες.

Στην Εύβοια, πέρσι τέτοιον καιρό, το 2020. Ένα βαρομετρικό χαμηλό εγκαταστάθηκε ουσιαστικά για οκτώ ώρες πάνω από την κεντρική Εύβοια, και ακύρωσε κάθε διαδικασία συγκοινωνιακής μετάβασης από την κεντρική Εύβοια στη (...) Εύβοια, γιατί και εκεί οι επτά γέφυρες καταστράφηκαν από τεράστιες ποσότητες νερού, τεράστιες ποσότητες χώματος, αντικειμένων και τα λοιπά. Και βέβαια καταστράφηκε και η εκβολή του Λήλαντα ποταμού, πολλές καταστροφές, σε μια περιοχή που δεν έπρεπε να είχε κατοικηθεί, να είχαν δοθεί άδειες κατοίκησης, γιατί το Δέλτα του ποταμού λειτουργεί με τους δικούς του όρους. Ότι και να κάνουμε εμείς, ότι έργα τεχνικά και να κάνουμε, και αυτό δημιούργησε και μερικές αντιδράσεις προχθές, γιατί είπα ότι τα μεγάλα τεχνικά έργα δεν ωφελούν. Όπως εδώ για παράδειγμα, στον Λήλαντα, ότι έργο και να κάνεις τεχνικό, ότι χρήματα και να διαθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση ο Λήλαντας όταν πλημμυρίσει να μην καταστρέψει τα πάντα στο Δέλτα. Από τύχη ουσιαστικά (...).

Μια άλλη περίπτωση στην Κινέττα. Το 2019, πρόπερσι δηλαδή, όπου είχαμε μια μεγάλη φωτιά, και ακολούθησε μια μεγάλη πλημμύρα. Είχαμε την τύχη πριν τη φωτιά να έχουμε αποτυπώσει με drone όλη την περιοχή, μετά τη φωτιά επίσης, και μετά την πλημμύρα επίσης. Τι διαπιστώσαμε; Διαπιστώσαμε το εξής. Ότι ογκόλιθοι της τάξεως των 20 κυβικών μέτρων παρασύρονται από τα πλημμυρικά ρεύματα. Ότι τα φράγματα τα οποία γίνονται πολλές φορές και γίνονται άτεχνα στις πλαγιές για τη συγκράτηση των εδαφών, είναι αυτά που προκαλούν ουσιαστικά τα πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί αποκόπτουν τη δίοδο του νερού κάτω από τη (...). Αυτό έγινε στην Κινέττα. Πήγαμε να κάνουμε κάτι καλό, και τελικά κατέληξε στην πλημμύρα της Κινέττας.

Και βέβαια μαζί με όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι πρωτόγνωρα, 20 κυβικά ογκόλιθος μεταφέρεται από το πλημμυρικό ρεύμα.

Ο Ιανός βεβαίως, μια περίπτωση που τη θυμόμαστε όλοι. Εδώ βλέπουμε τον Μύρτο στην Κεφαλονιά να έχει καταστραφεί. Είχε καταστραφεί και από το σεισμό το '14, και τώρα. Είναι σημεία πάνω σε κάθε Δήμο που είναι ευαίσθητα σημεία, τρωτά σημεία, τα οποία καταστρέφονται και από γεωδυναμικά και από υδροδυναμικά φαινόμενα.

Το Μουζάκι στην Καρδίτσα. Ένα Κέντρο Υγείας που κτίστηκε χωρίς προγραμματισμό πάνω στην κοίτη του ποταμού. Ήρθε ο ποταμός, το πήρε όπως ήταν, όπως και άλλα σημεία. Βλέπουμε εδώ ότι όλος ο Θεσσαλικός Κάμπος πλημμύρισε. Βλέπουμε πάνω από το χωριό μου, το Αμπελικό στην Καρδίτσα, τεράστιες ποσότητες εδάφους μαζί με δέντρα αποκόπτονται και πάνε προς τα κατάντη, ακυρώνουν κάθε τεχνικό έργο το οποίο υπάρχει, όσο σύγχρονο και να είναι, και τα νερά πάνε όπου να' ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, στην Καρδίτσα, μπήκαν κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή από τρία σημεία και πλημμύρισε η Καρδίτσα. Όταν είχα πάει στην Καρδίτσα τις αμέσως επόμενες ώρες, ήταν ένα μέτρο το νερό και έρρεε σαν ποτάμι το νερό. Βλέπετε εδώ την καταστροφή.

Και στη Χίο επίσης τα αντίστοιχα. Να μη σας κουράζω.

Στη Μάνδρα, είναι μια κλασική περίπτωση όπου βλέπουμε εδώ πέρα την αυθαιρεσία που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, όχι από τους κατοίκους, από τους πολίτες. Από τις διοικήσεις, από τις κυβερνήσεις. Το ποτάμι της Αγίας Αικατερίνης πάει και αποκόπτεται ουσιαστικά από τον πολεοδομικό ιστό της Μάνδρας. Αναπτύχθηκε η Μάνδρα πάνω σε ένα ποτάμι. Λίγα σημεία της Μάνδρας, τα παλιά σημεία, ήταν στο λόφο επάνω, που δεν πάθανε απολύτως τίποτα.

Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, εδώ στην άκρη βλέπετε ένα σχολείο, με 500 μαθητές, οι οποίοι ουσιαστικά θα πήγαιναν στο

σχολείο... η πλημμύρα εκδηλώθηκε μισή ώρα πριν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο.

Άρα λοιπόν και κρίσιμες υποδομές πάνω σε πλημμυρικά πεδία, ευάλωτα σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Πέρα βέβαια από το ακραίο φαινόμενο και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι... δεν μπορούμε να τα περιορίσουμε, τον κίνδυνο, είναι κίνδυνος, δεν μπορούμε να τον περιορίσουμε. Τον σεισμό δεν μπορούμε να του πούμε κατέβα από τα επτά στα έξι, έτσι; Ή την πλημμύρα, μη βρέχεις διακόσια, βρέξε... Εκείνο το οποίο μπορούμε να τροποποιήσουμε είναι η τρωτότητα των συστημάτων.

Βέβαια με προσομοιώσεις ξέρουμε πού ακριβώς πλημμυρίζει, και εκεί είναι, Βλάση, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ποιους θα προειδοποιήσουμε και πώς θα προειδοποιήσουμε.

Και πάμε στις πρόσφατες πυρκαγιές στον ελληνικό χώρο, όπου παίρνω μια περίπτωση στο Σχίνο. Είναι μια περίπτωση η οποία είναι πραγματικά μοντέλο για όλο τον κόσμο. Και είναι μοντέλο για όλο τον κόσμο γιατί; Γιατί αναπτύσσονται διάφορα είδη βλάστησης πάνω, σε ένα μορφολογικό πεδίο το οποίο είναι απίθανο, έχει διαδοχές μικρών κλίσεων, μεγάλων κλίσεων, ρευμάτων και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι ένα πεδίο, σεισμογενές πεδίο. Οι Αλκυονίδες είναι δίπλα. Ο σεισμός ανέβασε ολόκληρη την περιοχή.

Αυτή λοιπόν την περιοχή, για να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση, και εδώ είναι η μεγάλη μου διαφωνία με όλους αυτούς που επιχειρούν μεγαλόπνοα σχέδια χωρίς να εξειδικεύουν σε κάθε περιοχή, είναι τα νέα δεδομένα. Δεν λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα. Δηλαδή εδώ είναι αλλουβιακά ριπίδια, είναι τελείως διαφορετική κατάσταση από ότι πιο πάνω. Εδώ είναι ροές κορημάτων. Πιο πάνω είναι πεδία έντονης διάβρωσης. Είναι θέματα αυτά τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε με ένα καινούργιο μάτι, προκειμένου να προσεγγίσουμε στο τι έργα θα πρέπει να γίνουν και πώς πρέπει να γίνουν.

Ο Σχίνος λοιπόν, οι Βαμβακιές, στο Σχίνο, λοιπόν ένα πεδίο έντονο διεργασιών ακόμα και όταν δεν υπάρχει πλημμυρικό φαινόμενο, ακόμα και όταν δεν υπάρχει βροχόπτωση. Το ρήγμα του Σχίνου, που μεταφράζεται σε ρήγμα Αλκυονίδων πιο πέρα, αποκόπτει τον κώνο κορημάτων, ένας κώνος κορημάτων ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, και στο παρελθόν έχει δώσει και πολλά άλλα φαινόμενα. Δηλαδή βλέπετε την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης νομίζω, κάπως έτσι, η οποία θάφτηκε από τα κορήματα στα καλά του καθουμένου, με μια μικρή σεισμική κίνηση, και η οποία ακολούθησε μια έντονη βροχόπτωση.

Βλέπετε λοιπόν φαινόμενα στα οποία αν... ότι έργο και να κάνουμε εκεί και να περάσουμε δρόμους ή να κάνουμε αντιπλημμυρικά φράγματα και λοιπά, είναι άκυρο. Πρέπει να επιλέξουμε περιοχές οι οποίες έχουν μικρότερο κίνδυνο.

Εδώ είναι η Αττική και οι τρεις φωτιές που ανάψανε στην Αττική. Πρέπει να εξετάσουμε ουσιαστικά την ένταση της φωτιάς στην κάθε περίπτωση για να επέμβουμε, και η ένταση της φωτιάς είναι διαφορετική από δάσος σε δάσος, από πυρκαγιά σε πυρκαγιά. Πρέπει να εξετάσουμε το δυναμικό διάβρωσης που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές, για να δούμε πόσο θα τροφοδοτήσει τα πλημμυρικά φαινόμενα, πρέπει το υδρογραφικό δίκτυο, όπως είναι εδώ, και φαίνεται εκ προοιμίου ποιες περιοχές στην Αττική, στη Δυτική Αττική εδώ, είναι έτοιμες να πλημμυρίσουν με βάση όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία προανέφερα.

Η Εύβοια, επίσης, είναι μια περιοχή στην οποία πρέπει να δώσουμε σημασία. Εκείνο το οποίο έχω πει είναι το εξής. Αυτές οι εικόνες είναι από το Newsletter of Disaster Management που εκδίδουμε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είχε εκδοθεί ουσιαστικά δύο εβδομάδες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Λοιπόν είχαμε επισημάνει έξι περιοχές, στις οποίες περιοχές είναι επικίνδυνες για πλημμυρικά φαινόμενα.

Το να πάμε και να σχεδιάζουμε σε επίπεδο πέντε, δέκα χρόνων, με ολιστικούς τρόπους, με τρόπους ανθρωποκεντρικούς, με τρόπους ότι θα κάνουμε τη βόρεια Εύβοια silicon valley και τα λοιπά και τα λοιπά, και να μην επισημαίνουμε τον κίνδυνο που είναι τώρα, είναι μια κρίσιμη επιλογή, και ο κίνδυνος που υπάρχει τώρα είναι σε αυτά τα σημεία. Σε αυτά τα σημεία τα οποία θα έπρεπε να γίνουν, ήδη να έχουν γίνει καινοτόμες διαδικασίες, μικρά φράγματα, σε καίριες θέσεις, προκειμένου να αποσοβήσουμε τον πλημμυρικό κίνδυνο.

Έχουμε βρει ότι μετά μια πλημμύρα αυξάνεται κατά 300 φορές ο κατολισθητικός κίνδυνος, το βλέπουμε εδώ, και ο πλημμυρικός κίνδυνος αντίστοιχα.

Και σας παραθέτω πριν περάσω στον μηχανισμό, μία διαδικασία από κορμοφράγματα. Στην πρώτη αριστερή εικόνα πάνω, έχει λειτουργήσει το φράγμα. Στη δεύτερη έχει λειτουργήσει. Στην τρίτη πώς λειτουργήσει; Αφού δεν ακουμπάει κάτω στη γη ο κορμός. Και στην τέταρτη. Στην κάτω έχουν παρασυρθεί από επόμενη βροχόπτωση. Εδώ έχουν λειτουργήσει καλά, δηλαδή στη δεύτερη κάτω φωτογραφία, και στην τρίτη και στην τέταρτη είναι τα κορμοφράγματα που βάλαμε στην Πάρνηθα το 2007, τεράστιες εκτάσεις, με κάπου είκοσι εκατομμύρια δαπάνη, τα οποία δεν λειτούργησε ούτε ένας κορμός. Γιατί; Γιατί απλούστατα είναι ανθρακικά πετρώματα πάνω, τα οποία δεν τροφοδοτούν επιφανειακή διάβρωση.

Βέβαια δεν είναι μόνο οι πλημμύρες, δεν είναι μόνο τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι οι σεισμοί. Χρησιμοποιούμε νέες μεθοδολογίες προκειμένου να αποτυπώσουμε το σεισμικό κύμα πάνω στην επιφάνεια, σε real time. Είναι η συνθετότητα των φαινομένων. Η Σάμος ήταν ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα για εμάς, σεισμός, τσουνάμι, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις, τα πάντα. Συνθετότητα κινδύνων λοιπόν, η οποία εξελίσσεται. Βέβαια από διαχείριση στη Σάμο πήγαμε αρκετά καλά.

Ένα τεράστιο θέμα που μπαίνει επίσης, είναι τα σχολεία. Εδώ είναι στον Τύρναβο. Στον Τύρναβο, βέβαια πάλι με τις ίδιες μεθοδολογίες είχαμε δει ακριβώς τι γίνεται. Τι γίνεται, ποιο ήταν το κρίσιμο σημείο στον Τύρναβο; Στον Τύρναβο ήταν το κρίσιμο σημείο το εξής. Ότι ευτυχώς δεν κατέρρευσε το σχολείο. Άλλα δύο-τρία δευτερόλεπτα να κρατούσε ο σεισμός, ή να ήταν άλλα τα χαρακτηριστικά, τα φασματικά χαρακτηριστικά του σεισμού, θα είχε καταρρεύσει.

Μέσα στο σχολείο κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Αυτό το πράγμα. Ευτυχώς δεν κατέρρευσε. Και απορώ πώς βγήκαν από μέσα από το σχολείο τα παιδάκια.

Είναι ένα τεράστιο θέμα τα σχολεία, που αγγίζει και τους ΟΤΑ, και τους Δήμους, γιατί πολλοί Δήμοι έχουν στην ευθύνη τους τα σχολεία. Ποιος ελέγχει τα σχολεία; Υπάρχει δομική τρωτότητα; Υπάρχει μη δομική τρωτότητα; Υπάρχουν σχέδια για τα σχολεία; Όλα αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν από εδώ και πέρα. Γιατί; Γιατί ουσιαστικά αν είχαμε θύματα μέσα στα σχολεία, το πολιτικό σκηνικό και το σκηνικό το κοινωνικό θα άλλαζε τελείως. Και ευτυχώς δεν είχαμε. Και μάλιστα δύο μήνες πριν το σεισμό είχαμε κάνει ασκήσεις στα συγκεκριμένα σχολεία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Οι χώροι συνάντησης και συγκέντρωσης, είναι χώροι οι οποίοι πρέπει να προκαθοριστούν από πριν. Βέβαια εδώ είχαμε μια πολύ πετυχημένη διαδικασία στον Τύρναβο. Και είναι χώροι που θα πρέπει να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να μπορούν στην κρίσιμη στιγμή να χρησιμοποιούνται.

Και περνάω για λίγο στο τελευταίο σκέλος, για τα πέντε επόμενα λεπτά. Είναι με βάση όλα αυτά που θεώρησα σκόπιμο και χρήσιμο να σας αναφέρω και να προβληματιστούμε όλοι μας, να περάσουμε στο μηχανισμό.

Ο μηχανισμός, ο οποίος είναι ουσιαστικά ένας μηχανισμός που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει κύρια προβλήματα των ΟΤΑ. Ποια είναι αυτά τα κύρια προβλήματα.

Πρώτον, ο μεγάλος αριθμός των αποφάσεων που καλείται να λάβει κάθε Δήμαρχος, η κάθε Δημοτική Αρχή, την κρίσιμη στιγμή. Πολλές αποφάσεις σε πολύ μικρό χρονικό πειστικό διάστημα.

Οι απώλειες που υφίστανται οι ίδιοι οι ΟΤΑ όταν γίνεται ένα καταστροφικό γεγονός. Χάνονται άνθρωποι, χάνονται κτίρια, χάνονται υποδομές. Άρα δεν είναι τόσο ικανοί να αντιμετωπίσουν εκ των πραγμάτων την κατάσταση.

Τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα. Πρέπει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να πάρει πολύ μεγάλο αριθμό κρίσιμων αποφάσεων. Και βέβαια δεν οφείλει ο κάθε αιρετός Δήμαρχος ή τα Δημοτικά Συμβούλια, να είναι ειδικοί πάνω σε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν τόσα άλλα θέματα στα οποία υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι, αλλά δεν οφείλει ο Δήμαρχος να ξέρει ότι έχω ένα πλημμυρικό φαινόμενο. Δηλαδή εγώ στην Καρδίτσα που έχω το σπίτι μου, πάντα υπολόγιζα ότι μπορεί να υπάρχει ένας σεισμός και να γκρεμιστεί, γιατί ήταν το πατρικό μου. Αν με ρωτούσε κανένας, μετά τριάντα χρόνια εμπειρίας, θα του έλεγα ότι από πλημμύρα δεν θα πρόκειται να γκρεμιστεί. Και γκρεμίστηκε το σπίτι μου. Όταν πήγα λοιπόν και είδα τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Τσάκο, στο Δημαρχείο, μετά τέσσερις ώρες, ο άνθρωπος εκ των πραγμάτων δεν είχε εμπειρία να διαχειριστεί πλημμυρικά φαινόμενα.

Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα έρχεται ουσιαστικά να τα μειώσει ο μηχανισμός της ΚΕΔΕ, ο οποίος αποτελείται, θα δούμε από τι αποτελείται, που δεν αντικαθιστά τους Δήμους, δεν αντικαθιστά τη Δημοτική Αρχή, την υποβοηθά, σε όλα τα επίπεδα, όπου μπορεί να βοηθήσει. Αυτός είναι και ο στόχος.

Σε προ-καταστροφικό στάδιο, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι τρία τα στάδια διαχείρισης, έχουμε... θα πρέπει να γίνει η συγκρότηση του Οργάνου, που την έχουμε κάνει, ο εξοπλισμός και

τα μέσα, το θεσμικό πλαίσιο, τα μνημόνια ενεργειών που θα έχει η ίδια... ο ίδιος ο μηχανισμός, η διαδικασία εμπλοκής, πώς θα εμπλεκόμαστε σε κάθε μια περίπτωση, τα μνημόνια ενεργειών, οι επιχειρησιακές ασκήσεις που πρέπει να γίνουν, και τα έντυπα οδηγιών.

Έχουμε εδώ τη συγκρότηση του Οργάνου, η οποία προβλέπεται, και από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, αλλά και από επιστημονικούς συμβούλους.

Εξοπλισμός και μέσα, βεβαίως, μέσα επικοινωνίας, ο κύριος Πρόεδρος... τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές τι μέσα επικοινωνίας πρέπει να έχουμε προκειμένου να συνδέεται η ομάδα με τους τοπικούς φορείς.

Ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα πρέπει να πάρουμε.

Τεχνικός εξοπλισμός.

Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε απέξω και ανακατωτά προκειμένου να μην κάνουμε οτιδήποτε.

Και βεβαίως η πιο μεγάλη συμβολή είναι στο συν-καταστροφικό στάδιο, όπου είναι η άμεση μετάβαση στην περιοχή με κάθε μέσο, η οριοθέτηση της περιοχής που καταστράφηκε από μια καταστροφή, από έναν κίνδυνο. Βλέπουμε εδώ χρησιμοποιούμε και πολύ εξειδικευμένες διαδικασίες για τον προσδιορισμό της πληγείσας περιοχής, δορυφορικά συστήματα, συστήματα από αέρος και τα λοιπά. Λοιπόν, να δούμε και να διατυπώσουμε οδηγίες για τη διαφυγή, καταφυγή και συγκέντρωση του πληθυσμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το επιστημονικό κλιμάκιο του μηχανισμού να κάνει ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, και για τους επαγόμενους κινδύνους οι οποίοι συνοδεύουν μία μεγάλη καταστροφή. Οι οδηγίες προς τους πληγέντες και τα λοιπά, αυτό το έχουμε κάνει, σε κάθε επίπεδο. Πώς πρέπει να προφυλαχτούν, τι πρέπει να κάνουν και όλα αυτά τα σχετικά. Έχουμε πολύ υλικό εδώ από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Να συντονίσουμε την εξωτερική βοήθεια, να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν. Και αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί οι ανάγκες είναι διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή, αυτή η ομάδα να αναλάβει το συντονισμό της εξωτερικής βοήθειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα πρώτα μέσα.

Η ψυχολογική υποστήριξη, όπως αυτή που κάναμε στο Δαμάσι, στον Τύρναβο, είναι πάρα πολύ σημαντική.

Και περνάμε βεβαίως και στη συνέχεια στο μετά-καταστροφικό στάδιο, όπου είναι τεχνική υποστήριξη για τη διαδικασία ανάκαμψης, η άμεση παροχή βοήθειας σε μετά-καταστροφικό στάδιο, μέσω εθελοντικών οργανώσεων και τα λοιπά, συντονισμό και τα λοιπά. Η τεχνική υποστήριξη και η καταγραφή των επιπτώσεων σε κάθε επίπεδο, που υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Η ψυχολογική υποστήριξη. Η επικοινωνιακή διαχείριση, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή επικοινωνιακή διαχείριση. Η εκπαίδευση, ενημέρωση του πληθυσμού για τον συγκεκριμένο κίνδυνο και ειδικά για ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Και με όλα αυτά προσπαθούμε να υποβοηθήσουμε τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους συγκεκριμένους Δήμους που υφίστανται τις καταστροφές, προκειμένου να μπορέσουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις σε κάθε επίπεδο.

Τελειώνοντας ήθελα να επισημάνω τα εξής. Ότι υπάρχει μια νέα πραγματικότητα, μια κανονικότητα, στην οποία... η οποία διαφέρει πολύ από την παλιότερη εποχή. Τα νέα δεδομένα που μπαίνουν μέσα σε αυτή την πραγματικότητα είναι, πρώτον, η πολυπλοκότητα και η συνθετότητα των κινδύνων και των κρίσεων. Είναι πολύ πιο πολύπλοκες από ότι ήταν πριν. Σαν κίνδυνοι, αλλά και σαν διακινδύνευση. Γιατί; Γιατί έχουμε κάνει σύνθετες κοινωνίες και βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις σε ένα σύστημα επηρεάζουν αυτόματα και άλλα συστήματα.

Η εμφάνιση νέων μορφών κινδύνων και κρίσεων. Ποιος υπολόγιζε ότι θα έχουμε την πανδημία για παράδειγμα; Ή ποιος υπολόγιζε ότι θα έχουμε τεράστια τσουνάμι ή εκρήξεις ηφαιστειών σε κατοικημένες περιοχές;

Πιο πολλά ακραία γεγονότα, ακραία γεγονότα που τροφοδοτούνται και από την κλιματική κρίση.

Καταστροφές και κρίσεις κατά τη διάρκεια εξελισσόμενων ήδη καταστροφών και κρίσεων. Συνθετότητα κινδύνων και κρίσεων και καταστροφών. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε μια και μόνη καταστροφή, να τη βγάζουμε στην άκρη και να λέμε την απομονώνουμε και την αντιμετωπίζουμε. Θα έχουμε να κάνουμε με την πολυπλοκότητα αυτή που υπάρχει.

Η κλίμακα των καταστροφών βεβαίως θα είναι πολύ πιο μεγάλη και το βλέπουμε ήδη, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μικρές καταστροφές, έχουμε να κάνουμε με μεγάλες καταστροφές, με παγκόσμιες καταστροφές. Εντάξει;

Θα αντιμετωπίσουμε καταστροφές και κινδύνους και κρίσεις σε νέες γεωγραφικές περιοχές, σε περιοχές που δεν το περιμέναμε.

Και βέβαια οι επιπτώσεις από όλα αυτά σε περιβαλλοντικό επίπεδο θα είναι τεράστιες.

Επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη, και βέβαια δεν αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφορά γενικότερα την Πολιτεία, είναι ότι μέσα από αυτούς τους κινδύνους, τις καταστροφές, και τις κρίσεις, αναδύονται ή επιλύονται γεωπολιτικά προβλήματα. Ή δημιουργούνται γεωπολιτικές κρίσεις, ή πολλές φορές απαλούνται.

Εδώ τελειώνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε, κύριε Πρόεδρε, και στα επόμενα βήματα, προκειμένου να δούμε στην πράξη τη λειτουργία του μηχανισμού.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον καθηγητή μας, τον συνεργάτη μας, τον κύριο Ευθύμη Λέκκα, για την παρουσίαση της μελέτης που η ΚΕΔΕ πλέον σε συνεργασία μαζί του υλοποιεί για να στηρίξει την

Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά ο τόπος και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Καλούμε στο βήμα ως τελευταίο αλλά και ουσιαστικό ομιλητή αυτής της Ενότητας, τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, τον φίλο, τον Ηλία τον Αποστολόπουλο. Και να πούμε ότι το ΙΤΑ πραγματικά, με την παρουσία του Ηλία, αλλά και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και της Επιστημονικής Επιτροπής, κάνει σοβαρή προσπάθεια, πολλή δουλειά, γιατί σας (...) Ηλία, για να κάνουμε και πολλά ακόμα πράγματα.

Έχεις το λόγο.

Η. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Γραμματέα.

Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήθελα να προηγηθεί ο καθηγητής, ο κύριος Λέκκας, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές οι αιρετοί πρέπει να δίνουμε χώρο, να αφιερώνουμε την προσοχή μας στους ειδικούς, στους επιστήμονες, στους καθηγητές, έτσι ώστε να συνδυάζουμε την εμπειρία και την επιστημονική τους γνώση, γιατί όλοι μας θέλουμε να θέτουμε υψηλούς στόχους, με απώτερο σκοπό να συντελέσουμε στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, με τους πολίτες μας πάντα μπροστά.

Το Συνέδριο έχει να κάνει πολύ με την έξυπνη πόλη. Έχουμε και έξυπνο Πρόεδρο, τον κύριο Παπαστεργίου, ακόμα και η Μέρκελ αναφέρθηκε στα e-Trikala. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως πώς θα μπορούσαμε να έχουμε έξυπνες πόλεις, με δίκτυα της δεκαετίας του '50, του '60. Εγώ αυτή την περίοδο κάνω ένα πολύ μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στο Δήμο μου, και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παράπονα ακούω. Παράπονα γιατί έχω ένα δρόμο κλειστό δύο-τρεις μήνες. Έπρεπε να γίνει το φαινόμενο, η θεομηνία αυτή που έγινε πριν από δύο-τρεις μέρες, για να παίρνουν τώρα τηλέφωνα και να μου λένε, Δήμαρχε, προχώρησέ το και λίγο πιο πάνω, στρίψε και λίγο δεξιά, αριστερά, να αυξηθούν τα όμβρια.

Άρα λοιπόν δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα έχουμε έξυπνες πόλεις με παλιά δίκτυα. Πρέπει να ανανεωθούμε, πρέπει όλοι μας να κάνουμε κάτι καλύτερο.

Η συγκεκριμένη μελέτη που μόλις παρουσίασε ο αξιότιμος καθηγητής, ο κύριος Λέκκας, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ΟΤΑ. Είμαι σίγουρος ότι θα μας προβληματίσει όλους, θα μας δώσει κατευθύνσεις, αλλά θα μας δώσει και την προτροπή, και αυτό είναι κάτι που κάνει το ΙΤΑ, το ΙΤΑ προσπαθεί μέσα από μελέτες που κάνει και τις οποίες τις αποστέλλει σε όλους τους Δήμους, να σας βάζει σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Προσπαθεί να σας πείσει ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους πολίτες, όπως το προηγούμενο παράδειγμα που εγώ αναφέρθηκα.

Και για να κλείσουμε και το θέμα τι ακριβώς κάνει το ΙΤΑ, το ΙΤΑ κάνει ότι ακριβώς του ζητηθεί από την ΚΕΔΕ, ότι κατευθύνσεις και ότι ενέργειες θέλει η ΚΕΔΕ, εμείς είμαστε εκεί, με το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο βρίσκεται από όλες τις παρατάξεις της ΚΕΔΕ, με τη στήριξη του Προέδρου μας, του κυρίου Παπαστεργίου, αλλά και την αρωγή όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, και βεβαίως και με το Επιστημονικό μας Συμβούλιο.

Ο βασικός μας σκοπός είναι να λειτουργούμε με εξωστρέφεια, με καινούργιες ιδέες και προτάσεις να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ολοένα και πιο σύγχρονου και τεκμηριωμένου πλαισίου θέσεων, έτσι ώστε να έχουμε έναν στρατηγικό ρόλο στο πολιτικό και κοινωνικό γίνεσθαι της χώρας.

Σε αυτούς τους είκοσι μήνες έχουμε ήδη εκπονήσει έξι πολύ σημαντικές μελέτες. Τη μελέτη που εκδώσαμε με την έκδοση των πεπραγμένων της προηγούμενης περιόδου, του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Τη μελέτη για τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Γιάννη Μακρή. Τη μελέτη Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική Συνοχή, και η συμμετοχή και οι ρόλοι των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ, του Γιάννη Ψυχάρη. Τη μελέτη που μόλις παρουσιάστηκε σήμερα, του Ευθύμιου Λέκκα, που ουσιαστικά είναι

ένας ενημερωτικός και χρήσιμος οδηγός για τα στελέχη που ασχολούνται με τα θέματα πολιτικής προστασίας. Είμαι σίγουρος, όπως είπα, ότι αποτελεί ένα ουσιαστικό και χρήσιμο εργαλείο για όλους τους Δήμους.

Τη μελέτη για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, για τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Μια εργαλειοθήκη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με επικεφαλής τους καθηγητές Μιχαήλ Σφακιανάκης και Δημήτρης Γεωργακέλλος.

Και τέλος μια μελέτη που ετοιμάζεται και θα μας παραδοθεί μέχρι τέλος του χρόνου, του Ιωάννη Χαραλαμπίδη, και έχει να κάνει με την ψηφιακή διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έχετε λάβει όλοι και κάποιο ερωτηματολόγιο που σας ζητάμε τις απόψεις σας, σας ζητάμε να μας βοηθήσετε στο να πάρουμε από εσάς ένα feedback, για να μπορέσει ο καθηγητής να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά του.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και σε μερικές σημαντικές στιγμές του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα στο '21, όπως η διοργάνωση σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ της διαδικτυακής Ημερίδας «Οι Δήμοι ως φορείς συνοχής και ανθεκτικότητας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο νέο ΕΣΠΑ», με στόχο τη βέλτιστη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του νέου ΕΣΠΑ.

Νομίζω ότι όλοι φανταζόμαστε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εταίρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Και βεβαίως την τελετή απονομής των σημάτων αριστείας, τα βραβεία ELOGE, τα οποία διοργανώσαμε πάλι σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, όπου βραβεύσαμε 25 Δήμους της χώρας για τη χρηστή διακυβέρνηση.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συνεχίσει να δίνει δυναμικά το παρόν στα δρώμενα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πρωτοπόρες ιδέες. Θα

εξακολουθήσει να είναι η δεξαμενή σκέψης της ΚΕΔΕ, ενισχύοντας τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών και βάζοντας τον πολίτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο κάθε δράσης.

Επιτρέψτε μου να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, τον Πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου. Νομίζω ότι καταφέραμε μετά από πολύ καιρό να κάνουμε ένα άρτιο Συνέδριο, ένα Συνέδριο που σε λίγο θα καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα, σε μια απόφαση, άρα θα συμφωνήσουμε κάπου, αλλά για να συμφωνήσουμε έπρεπε πρώτα να διαφωνήσουμε. Έπρεπε να ακουστούν οι απόψεις, έπρεπε να ακούσουμε όλες τις απόψεις, και έπρεπε να κάνουμε μία δημιουργική διαφωνία. Έτσι έχουμε μάθει εμείς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουμε μάθει να λειτουργούμε δημοκρατικά, έχουμε μάθει να ακούγονται όλες οι φωνές, και είμαι σίγουρος ότι το Προεδρείο, σε συνεργασία με τους επικεφαλής των παρατάξεων, θα καταλήξουν στην πιο άρτια, στην πιο ολοκληρωμένη πρόταση για τη λήξη του Συνεδρίου μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ηλία, εμείς ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε το ΙΤΑ, το οποίο πάντα είναι δίπλα στην ΚΕΔΕ και αποτελεί τον πιο ψύχραιμο, αλλά και πιο εμπειριστατωμένο φορέα στήριξης της Αυτοδιοίκησης, γιατί έχει και την απόσταση που απαιτείται από τα πράγματα, αλλά και τη γνώση να μας βοηθάει να φτιάχνουμε μελέτες, να ωριμάζουμε προτάσεις, και να παρουσιάζουμε προτάσεις όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι Σάββατο σήμερα, 16 Οκτωβρίου, και τελευταία μέρα του Συνεδρίου. Ήδη τα συμπεράσματα του Συνεδρίου αρχίζουν να ζυμώνονται προκειμένου να τα δούμε και να καταλήξουμε (...) στην ψήφιση του ψηφίσματος που παραδοσιακά προκύπτει από το Συνέδριο.

Είμαστε περίπου 22 λεπτά πίσω από το πρόγραμμα, και αυτό είναι πολύ καλό γιατί σήμερα καθυστερήσαμε και λίγο να

ξεκινήσουμε. Η αίθουσα σιγά-σιγά γεμίζει. Νομίζω πως λίγο αργότερα θα έχουμε και την πληρότητα που θέλουμε.

Πάμε στα αναπτυξιακά. Πρώτο δείγμα πήραμε χθες από το τι σημαίνει ανάπτυξη απευθείας στην Αυτοδιοίκηση με την ανακοίνωση της χρηματοδότησης για τα smart cities απευθείας από το νέο ΕΣΠΑ στους Δήμους. Αλλά το θέμα έχει πολύ πιο μεγάλο πλάτος και βάθος.

Ο Δημήτρης ο Καφαντάρης έχει όλη την εισήγηση. Αγαπημένος Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ και εξαιρετικός συνάδελφος χρόνια και στην ΚΕΔΕ και στα κοινά.

Δημήτρη, ο λόγος σε εσένα.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Έχει και πλάτος και βάθος το θέμα, κύριε Πρόεδρε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε την τρίτη αυτή μέρα εδώ στο Συνέδριό μας, γιατί ο διάλογος συνεχίζεται. Πέρα από τα θεσμικά και τα οικονομικά, που έχουν κυρίαρχο ουσιαστικά ρόλο στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, έχουμε και τα αναπτυξιακά εργαλεία, δηλαδή το ρόλο που πρέπει να παίξει η Αυτοδιοίκηση αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοπική ανάπτυξη είναι η αλλαγή των ρόλων στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους, που πρέπει να βασίζεται σε δύο ισότιμους πυλώνες. Τους έχουμε πει πολλές φορές. Είναι η Κεντρική και Αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση και φυσικά η Αυτοδιοίκηση των δύο Βαθμών, Περιφέρειες και Δήμοι.

Για την προώθηση αυτού του αναπτυξιακού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρειάζεται άμεσα να γίνει η επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, με βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας. Βασικές

προϋποθέσεις. Με κατεύθυνση φυσικά την πολυσυζητημένη πλέον Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό.

Παράλληλα, χρειάζονται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του κανονιστικού πλαισίου και φυσικά η οργάνωση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση των Δήμων, προκειμένου να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα, και φυσικά η αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των τόπων μας.

Καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος των μικρών, μην ξεχνάμε ποτέ, των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων στην τοπική τους ανάπτυξη, στους μικρούς τους τόπους, όπου εκεί χρειάζονται και τα εργαλεία πιο πολλά, αλλά και προσωπικό γιατί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των Δήμων είναι η οργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών τους, γιατί χωρίς αυτή δεν πάμε πουθενά. Και παράλληλα η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και η διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων που πρέπει να έχει για να κάνει και να επιτελεί το έργο του.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έργα και οι δράσεις των Δήμων χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία. Τι έχουμε σήμερα; Έχουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ή όπως λέγεται Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης '21-'25, έχουμε το Αντώνης Τρίτσης, που είναι η συνέχεια του προγράμματος Φιλόδημος. Είναι ένα διαφορετικό πρόγραμμα, πιο ενισχυμένο. Έχουμε προγράμματα του ΕΣΠΑ '21-27, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πράσινο Ταμείο.

Σε όλα τα Προγράμματα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, απαιτούμε να διασφαλιστούν διακριτές κατηγορίες δράσεων με δικαιούχους τους Δήμους, ώστε να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα αναπτυξιακό οριζόντιο πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση. Ήταν πάγια θέση, παραμένει πάγια θέση, και πιστεύω ότι σιγά-σιγά διαμορφώνεται το πλαίσιο για να γίνει αυτό πράξη.

Πάμε στο ΕΣΠΑ '21-'27. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ζήτησε με επιστολή του Προέδρου της, αλλά και μέσα από αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου, τη συμμετοχή της, την ουσιαστική συμμετοχή της, και την εκπροσώπηση στην Κεντρική Επιτροπή Σχεδιασμού. Φυσικά δεν συμμετείχε, παρά μόνο εκπρόσωποι από την ΕΝΠΕ.

Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο να αφορά όλες τις λειτουργίες της διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ, και όχι μόνο την παρακολούθηση. Την προετοιμασία, το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση, την αξιολόγηση μετά την παρακολούθηση, όπως εξάλλου αναφέρεται, και αυτό το μπολντάρουμε και το υπογραμμίζουμε, και στη 2η εγκύκλιο για τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και το Κοινοτικό κεκτημένο που στηρίζεται στις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας, που είναι βασικοί άξονες σε αυτή την προσπάθεια, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ουσιαστικά η συνεργασία και η συνέργεια των επιπέδων διοίκησης, στο σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την υποστήριξη της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων την επόμενη προγραμματική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση όμως, διεκδικούμε τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην εκπόνηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και φυσικά της αντίστοιχης, των ΠΕΔ δηλαδή, τα αντίστοιχα Περιφερειακά Προγράμματα. Πράγμα που μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ΕΣΠΑ σε λίγο καιρό ξεκινά, χωρίς καμία ουσιαστικά διαβούλευση, για να μην πω σε όλες τις Περιφέρειες, στην πλειονότητα των Περιφερειών. Η Αυτοδιοίκηση ουσιαστικά δεν συμμετείχε για μια ακόμα φορά στο σχεδιασμό των προγραμμάτων και των προσκλήσεων, και τις μαθαίνουμε πάντα από το διαδίκτυο, είτε μέσω άλλων καναλιών. Αυτό πρέπει να σταματήσει, είναι πάγια διεκδίκηση της Αυτοδιοίκησης η συμμετοχή μας. Ξέρετε πάρα πολύ

καλά ότι οι κανονισμοί της Ευρώπης και οι εγκύκλιοι το προσδιορίζουν, για την εταιρικότητα των σχέσεων και τη συνεργασία. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει γίνει πράξη.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως λέγεται πλέον. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Αυτοδιοίκηση το καλοκαίρι του 2020, και εδώ οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γενικό Διευθυντή και στα στελέχη της ΚΕΔΕ, αλλά και στους αιρετούς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και φυσικά στον Πρόεδρο, μέσα στις διακοπές του Αυγούστου ήμασταν οι πρώτοι ουσιαστικά, ο πρώτος φορέας γενικής κυβέρνησης, που κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση. Σε όλους τους άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης, περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, Πρόεδρε, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, με συγκεκριμένα ώριμα έργα σε όλο το φάσμα των προγραμμάτων που μας ζητήθηκε. Αυτό το κάναμε γιατί η Αυτοδιοίκηση έχει αλλάξει, έχει ωριμάσει, έχει εκσυγχρονιστεί, πλέον ξέρει τι θέλει και πού πάει.

Από την άλλη θα πρέπει να διασφαλιστούν και οι πόροι οι οποίοι θα έχουν στόχο τους Δήμους, που πιστεύουμε να αγγίζουν έμμεσα και άμεσα τα δύο δισεκατομμύρια με δυόμισι, ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Εκεί όμως έχουμε την εξής ουσιαστική διαφωνία, αλλά και πρόταση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να μπορέσεις να εντάξεις ένα έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης πλέον, θα πρέπει ο Δήμαρχος να πηγαίνει Υπουργείο, Υπουργείο, στο γραφείο του Υπουργού, να περιμένει, να υπάρχει διαδικασία κατάθεσης φακέλου, για να μπορέσει να πάρει ένα έργο.

Εμείς αυτό ποτέ δεν το θέλαμε και πάντα το πολεμούμε. Τι λέμε λοιπόν. Ότι θα πρέπει, είναι απόφαση του Συνεδρίου μας σήμερα, και θα γίνει αυτό, έχει ήδη περαστεί στο κείμενο, τη δημιουργία Ειδικής Υπηρεσίας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, που θα αναλάβει τη διαχείριση των πόρων που προορίζονται για τους Δήμους, η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΚΕΔΕ,

ώστε να διασφαλίσουμε ένα πλαφόν κατά Δήμο για το σύνολο των Προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Να έχουμε τη δική μας Διαχειριστική Αρχή, τον ενδιάμεσο φορέα, ώστε όλα αυτά τα χρήματα από όλα τα Υπουργεία να πάνε εκεί για να μπορούν οι Δήμοι να απευθύνονται στο δικό τους φορέα.

Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Οφείλω να πω ότι είναι από τα προγράμματα τα οποία προσδοκά η Αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια και η κοινωνία, να υλοποιήσει πληθώρα έργων.

Είχαμε τις γνωστές καθυστερήσεις. Πάνω από ενάμιση χρόνο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα πάει αρκετά καλά, και θέλω να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών είμαστε σε καθημερινή επαφή για τη βελτίωση των όρων που αφορούν τον Τρίτη.

Και εδώ να πω και κάτι άλλο. Ότι ήταν επιτυχία της ΚΕΔΕ η συμμετοχή εκπροσώπων μας, του Προέδρου μας, στην Επιτροπή Αξιολόγησης, ώστε να έχουμε άμεση σχέση και άμεση γνώση των αντικειμένων και των προτάσεων των οποίων αξιολογούνται.

Πρέπει να πάμε με πιο γρήγορους ρυθμούς. Πρέπει όλοι οι Δήμοι να εντάξουν άμεσα έργα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανείς Δήμος χωρίς κανένα έργο στον Τρίτη. Αυτό είναι και η δική μας απαίτηση, αλλά και η δέσμευση του Υπουργείου.

Ήταν ευχάριστη είδηση χθες και η ανακοίνωση του κυρίου Πέτσα, που ουσιαστικά είπε ότι θα ελαφρύνει το πρόγραμμα Φιλόδημος κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ, μεταφέροντας έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης, για να μπορέσουν να ενταχθούν και άλλα σε αυτή την κατεύθυνση, άρα λοιπόν να μεγαλώσει ο αριθμός των έργων και τα λεφτά τα οποία θα πέσουν για την Αυτοδιοίκηση.

Πάντως οι διαδικασίες είναι δύσκολες. Ο χρόνος από την ένταξη στη δημοπράτηση, πάρα πολύ μεγάλος, πάνω από οκτώ-εννιά μήνες, και αυτό ουσιαστικά καθυστερεί και την απορρόφηση, αλλά και την υλοποίηση των έργων που η κοινωνία τα έχει ανάγκη.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2019, με τον νόμο 4635, όλοι οι πόροι πλέον του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα χρηματοδοτούν μόνον έργα των Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης. Δεν θα υπάρχει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με έργα που έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους, όπως το Πρόγραμμα Τρίτσης, και τα έργα των Δήμων θα εντάσσονται στο Τομεακό και Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό σημαίνει ότι οι Δήμαρχοι πρέπει να δημιουργούν “ουρά αναμονής” πάλι σε Γραφεία Υπουργών και φυσικά των φίλων μας, των Περιφερειάρχων. Είναι αδιανόητο το 2021 η Περιφέρεια να διαχειρίζεται όλο το κομμάτι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, να υλοποιεί έργα τοπικής σημασίας σε κάθε χωριό, παρεμβαίνοντας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Τοπικής Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. Για αυτό, αυτό το οποίο είχαμε ζητήσει καταρχήν δεν έγινε δεκτό, να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων με εκπροσώπους μας, όπου εκεί θα είχαμε το δικό μας αναπτυξιακό τομεακό πρόγραμμα, κρεμασμένο στα δικά τους. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό.

Και εισηγούμαστε σήμερα, για να γίνει και απόφαση του Συνεδρίου μας, ότι θα πρέπει το ποσοστό των χρημάτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν τοπικές δράσεις σε επίπεδο Δήμου, να μεταφερθεί και να ενισχύσει τη ΣΑΤΑ, ώστε πλέον οι Δήμοι να έχουν αυξημένους πόρους για έργα τοπικής ανάπτυξης, και όχι να μπορούν να πηγαίνουν οι Περιφέρειες και να παρεμβαίνουν σε έργα τοπικής σημασίας που αφορούν μόνο τους Δήμους.

Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ξανά πει και στα διαδικτυακά συνέδρια που κάναμε πέρσι λόγω της πανδημίας, ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα στο θέμα των περιφερειακών αγροτικών ορεινών

και νησιωτικών Δήμων. Έχουμε ένα βασικό πρόβλημα, που λέγεται αγροτική οικονομία. Με χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύου, χθες εδώ ο κύριος Καμπόσος παρουσίασε μία αποτύπωση ουσιαστικά του Δήμου του και των οδικών αξόνων, δημοτικών και αγροτικών. Πραγματικά χιλιάδες χιλιόμετρα, τα οποία θέλουν συντήρηση, θέλουν βελτίωση, θέλουν εκσυγχρονισμό, για να μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει παραγωγή και αγροτική οικονομία. (...) αγροτικό εξηλεκτρισμό. Έχει σταματήσει. Έχουμε δασικούς δρόμους, έχουμε πάρκα δασικά, πάρκα αγροτικά και ούτω καθ' εξής. Έργα λοιπόν αγροτικής οικονομίας.

Εκεί θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Ειδικό Πρόγραμμα Αγροτικής Οικονομίας, περίπου στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκεί προτείνουμε, και τα χρήματα αυτά μπορούν να διασφαλιστούν και να προέρχονται από τα παρακρατηθέντα 2009-2020, ώστε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στην αγροτική τους καθημερινή λειτουργία, στην αγροτική οικονομία, να βρει επιτέλους μια σοβαρή διέξοδο και μια σοβαρή λύση, γιατί με ημίμετρα πραγματικά θα έχουμε συνέχεια τα ίδια προβλήματα που ακούμε καθημερινά.

Φίλες και φίλοι, από ότι διαπιστώσατε και χθες και σήμερα, λεφτά υπάρχουν.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Λεφτά υπάρχουν, γιατί αγαπητέ Μιχάλη, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, ο Τρίτσης με το... αυτή τη διαδικασία, αυξάνεται, όπως είπε χθες ο κύριος Πέτσας. Έχουμε τα άλλα προγράμματα, το ΕΣΠΑ που ξεκινά σιγά-σιγά. Άρα λοιπόν λεφτά υπάρχουν. Τι μας λείπει όμως; Η δέσμευση των αρμόδιων Υπουργείων, που θα έχουν τη διαχείριση των παραπάνω Προγραμμάτων, ότι θα διασφαλίσουν το μερίδιο των Προγραμμάτων αυτών που αφορούν έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης, τα οποία θα υλοποιούν οι Δήμοι και με τη συνεργασία

των Υπουργείων και τα Όργανα της ΚΕΔΕ, που μαζί θα σχεδιάζουν, και των Περιφερειακών Ενώσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή περιμένουμε την ουσιαστική συμβολή του Υπουργείου Εσωτερικών, και εδώ είναι μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας ένας αυτοδιοικητικούς σε θέση Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο, ο Μιχάλης ο Σταυριανουδάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από μέσα την Αυτοδιοίκηση, άρα λοιπόν είναι χαρά μας που είναι μαζί μας και στη συγκεκριμένη θέση, ώστε να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες προς τα Υπουργεία που θα έχουν τη διαχείριση των εν λόγω Προγραμμάτων, για να συντονίσει όλο αυτό το πλαίσιο.

Δεύτερον, η οργάνωση και ο συντονισμός των μηχανισμών τεχνικής υποστήριξης, ποιων άλλων; Των Δήμων μας. Και ιδιαίτερα όσων δεν έχουν Τεχνική Υπηρεσία, στην ωρίμανση των επιλέξιμων έργων και δράσεών τους και στη συνέχεια στην υλοποίησή τους. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι μισοί και πάνω Δήμοι δεν έχουν Τεχνική Υπηρεσία ή σοβαρά στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία, που είναι μεγάλο πρόβλημα στην υλοποίηση και στο σχεδιασμό των έργων ανάπτυξης.

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι έχει συγκροτηθεί η Τεχνική Υπηρεσία της ΜΟΔ καταρχήν, ότι η ΕΕΤΑΑ, και ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τη νέα Διοίκηση, που συνεχίζουν το έργο και ήδη πριν λίγες μέρες ορκίστηκαν οι πρώτοι μηχανικοί, Δημήτρη, στην... 20 νομίζω; Στην ΕΕΤΑΑ, ώστε να ξεκινήσει, και ήδη ξεκίνησαν με μικρά νησιά νομίζω του Αιγαίου και αλλού, τη συνεργασία προγραμματικών συμβάσεων για τη στήριξη και σε μελέτες και σε υλοποίηση έργων. Άρα είναι μια καλή εξέλιξη. Χρειάζεται περαιτέρω βήματα και βελτίωση.

Έχουμε τις Αναπτυξιακές Εταιρείες, έχουμε τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, που η κυβέρνηση θεσμοθέτησε πριν ένα-δύο χρόνια Τα Δίκτυα Δήμων. Που μπορούν όλοι αυτοί μαζί να

υποστηρίξουν τους Δήμους στη μελέτη, αλλά και στην υλοποίηση των έργων.

Αυτό που θεωρούμε ως απολύτως αναγκαίο, αγαπητέ Γενικό Γραμματέα, είναι η δικτύωση και ο συντονισμός των φορέων αυτών. Εκτιμώ ότι σχετική πρωτοβουλία μπορεί να αναλάβει η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, αλλά και υπό την οδηγία του ΥΠΕΣ, ώστε να έχουμε ένα συντονισμό όλων αυτών των εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί, γιατί η ζωή τους δημιούργησε, διότι το κενό έλλειψης μηχανικών στις Τεχνικές Υπηρεσίες και προσωπικού εξειδικευμένου και οι μη προσλήψεις, δημιούργησαν δομές περιφερειακές στους Δήμους, ώστε να μπορούν οι Δήμοι να βρίσκουν τις λύσεις που πρέπει.

Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Γενικό, είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε ως πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση έναν ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο και να βοηθήσουμε τη χώρα μας να επιτύχει την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό θα γίνει με τις προτάσεις μας ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, για ένα ισχυρό επιτελικό κράτος με ενισχυμένο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή.

Να ξέρετε ότι η Αυτοδιοίκηση πλέον αλλάζει, η Αυτοδιοίκηση ωριμάζει, η Αυτοδιοίκηση απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορεί πραγματικά να παράξει τοπική οικονομία, να δημιουργήσει ανάπτυξη, ώστε αθροιστικά να μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα που είναι η χώρα μας.

Πρέπει λοιπόν να εμπιστευτεί η κεντρική διοίκηση την Αυτοδιοίκηση και τα Όργανά της, έτσι ώστε μαζί να χτίσουμε την Ελλάδα του αύριο.

Σας ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για την εισήγηση. Είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε, γνωρίζουμε και

πλέον προσπαθούμε να βρούμε λύση. Αυτό συζητάμε και με τον Υφυπουργό που σε λίγο θα πάρει το βήμα.

Μεσολαβεί βέβαια η εισήγηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Θόδωρου του Σκυλακάκη, ο οποίος θα συνδεθεί, φαντάζομαι θα το δούμε τώρα διαδικτυακά, θα είναι μέσω Skype κοντά μας.

Πρέπει να συζητήσουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες είχαμε τη χαρά να δούμε το πρώτο κομμάτι που μας γίνεται απόλυτα ξεκάθαρο, του πώς δρομολογούνται.

Να ο Υπουργός. Καλημέρα, Υπουργέ. Χθες έλεγα ότι έγινε η πρώτη ανακοίνωση για τα 90 εκατομμύρια των 16 μεγαλύτερων πόλεων για τα smart cities.

Με πολύ μεγάλη αγωνία αυτό το τριήμερο συζητάμε για την εξειδίκευση των υπολοίπων χρημάτων και προτάσεων. Για το πώς θα μπορέσουν η Αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι να δηλώσουν ακόμα πιο δυνατό παρών στην ανάπτυξη της χώρας.

Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ και εγώ.

Να ξεκινήσω, επιτρέψτε μου, από μία αποτίμηση δημοσιονομική, γιατί η βασική μου δουλειά, όπως ξέρετε, είναι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, είχαμε ένα μεγάλο πλήγμα από την πανδημία, αλλά και τα άλλα που μας έπληξαν αυτό το διάστημα, θέματα εθνικής ασφάλειας, η κλιματική κρίση, τα γνωρίζετε πολύ καλά, και το αποτέλεσμα αυτού του πλήγματος, ήταν μια μείωση του ΑΕΠ μας για δύο χρόνια στην ουσία, πέσαμε... γυρίσαμε πίσω, και ταυτόχρονα ένα μεγάλο δημοσιονομικό πλήγμα της τάξεως που υπερβαίνει τα 40 δις ευρώ, λίγο πάνω από 40 δις ευρώ.

Από αυτά, τα 30 δις ήταν δημοσιονομικό κόστος της πανδημίας, και περίπου πάνω από 10 δις είναι το κόστος σε επίπεδο μείωσης εσόδων.

Αυτό είμαστε, κάποια στιγμή όπως ξέρετε, πρέπει να το γυρίσουμε πίσω, και ο μόνος τρόπος για να το γυρίσουμε πίσω είναι η ανάπτυξη.

Ευτυχώς έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΛΛΑΔΑ 2.0, και μας δίνει σημαντικούς πόρους, περίπου του ήμισυ αυτού που χάσαμε, στο βαθμό που θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε με τους πολύ αυστηρούς χρόνους και όρους που έχει το συγκεκριμένο ταμείο, και αναπτυξιακή πειθαρχία, με την έννοια ότι απαιτεί πολύ υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, να πετύχουμε δηλαδή πολύ υψηλό επίπεδο ανάπτυξης.

Αυτό είναι η μία αν θέλετε πλευρά του πράγματος. Η θετική πλευρά του πράγματος είναι ότι με τη βοήθεια και των μεταρρυθμίσεων η οικονομία παίρνει μπρος και θα έχουμε μπροστά μας ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Αυτό είναι, σας το λέω με βεβαιότητα, και ξέρετε ότι είμαι πολύ συγκρατημένος σε αυτά τα θέματα και γενικότερα. Και εταίροι πολύ σημαντικοί της ανάπτυξης είναι οι Δήμοι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα.

Σε αυτό το θέμα έχουμε τρία πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Το ένα είναι οι Δήμοι να μπορέσουν οι ίδιοι αποτελεσματικά, στα πλαίσια και της αυτονομίας τους, όπως ξέρετε έχω υπηρετήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος και αναπληρωτής Δήμαρχος, για πολλά χρόνια, τέσσερα χρόνια, και έχω μία εικόνα πολύ καλή των οικονομικών. Πρέπει να βοηθήσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση τα έσοδά της να τα εισπράττει, και εκεί ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για κάποια έσοδα που είναι δύσκολο στους Δήμους να τα εισπράττουν με αποτελεσματικότητα, ως εισπρακτικό μηχανισμό αυστηρά, με δεδομένο ιδίως ότι όσο πιο αδύναμος είναι ο Δήμος και όσο πιο αδύναμη είναι η δυνατότητά του να εισπράττει έσοδα, αυτό

βλάπτει στην πραγματικότητα και αδικεί και τους ίδιους τους δημότες.

Μετά έχουμε τα μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτουμε. Το Τρίτσης, που είναι το πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο σημειώστε καλύπτεται αυτή τη στιγμή αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, διότι τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που αφορούν τον Τρίτση δεν μας... δεν αλλάζουν το γεγονός ότι εμείς πρέπει να βρίσκουμε δημοσιονομικό χώρο για το Τρίτσης, και έχουμε βρει δημοσιονομικό χώρο, για να ενταχθεί ομαλά στη δημοσιονομική πραγματικότητα, εθνικό δημοσιονομικό χώρο.

Μετά είναι το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και πιο αποτελεσματικά, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό συγχρηματοδότησης, και συνεπώς μας διευκολύνει όλους, και διευκολύνει και την οικονομική ανάπτυξη. Είναι διαφορετικό να παίρνουμε φόρους και να τους δίνουμε σε επενδύσεις, και διαφορετικό να παίρνουμε ... (πρόβλημα ήχου)...

Και τέλος υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, που έχουμε την ευθύνη, το οποίο είναι 100% συγχρηματοδοτούμενο. Συνεπώς δεν έχει κόστος φορολογικό, δεν απαιτεί δημοσιονομικό χώρο. Αντίθετα, δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο, και αυτό προτάσσεται παντός άλλου, και ενδεχομένως αναζητούμε τρόπους για να πάρουμε και ώριμες προτάσεις που είναι στο Τρίτσης και ταιριάζουν με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ειδικά του προγράμματα, για να τα μεταφέρουμε και να δημιουργήσουμε επιπλέον χώρο στο πρόγραμμα Τρίτσης, διότι όταν κάτι φεύγει αμέσως δημιουργείται χώρος για να μπουν οι υπόλοιποι. Φεύγει για να γίνει, δεν φεύγει για να μη γίνει.

Το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης έχει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πολλά πράγματα. Μίλησε ο κύριος Πιερρακάκης χθες

νομίζω για τις έξυπνες πόλεις, που πηγαίνουν βέβαια και από το ΕΣΠΑ.

Έχουμε πολλές αστικές αναπλάσεις, στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά θα είμαστε ανοιχτοί σε αυτό και πιστεύω θα μεταφέρουμε αρκετά.

Έχουμε πολλά επιμέρους μικρά έργα αντιπλημμυρικά και άλλα, τα οποία όμως είναι ήδη προδιαγεγραμμένα, τα ανακοινώνουμε, οι Δήμοι που τους αφορούν τα ξέρουν.

Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, που έχει κομμάτια και ενίσχυσης των Δήμων.

Έχουμε, πολύ σημαντικό, το πρόγραμμα της οδικής ασφάλειας, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που επιτρέπει οδικά έργα. Είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε για οδικά έργα, και στο οποίο οι Δήμοι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Και έχουμε και το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, που ειδικά για τη βόρειο Ελλάδα ή όσους έχουν ενεργειοβόρες δραστηριότητες, το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ της γενικής κυβέρνησης είναι πολύ σημαντικό και σημαντικό και για τον οδοφωτισμό.

Υπάρχουν και άλλα επιμέρους, στον τουρισμό και αλλού. Δεν θα μπω τώρα στη λεπτομέρεια γιατί αυτό απαιτεί ειδική παρουσία. Αυτό που θα πω είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διότι δεν υπάρχει καμία ιδιωτική επένδυση που να μη γίνεται σε κάποιο Δήμο. Δεν υπάρχει καμία επένδυση ιδιωτική που θα γίνει στο υπερπέραν. Όλες θα γίνουν σε εσάς. Μιλάμε τώρα για δεκάδες δισεκατομμύρια ιδιωτικές επενδύσεις. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο να προχωρήσουμε με ταχύτητα σε αυτές, διότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι το κλειδί για να μπορούν να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή η χώρα έχει ένα τεράστιο επενδυτικό κενό, αυτό πρέπει... από πλευράς δημοσίων επενδύσεων καλύπτεται λόγω των

εργαλείων που είπαμε, που είναι πολύ μεγάλα, αλλά αν δεν μπου οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν υπάρχει πιθανότητα να πετύχουμε.

Εκεί λοιπόν, και στις ιδιωτικές επενδύσεις, σας βλέπουμε ως εταίρους, πάρα πολύ κρίσιμους εταίρους, διότι οι επενδυτές στο τέλος της ημέρας θέλουν να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Κανένας δεν έρχεται σε μια περιοχή που να μην αισθάνεται ότι υπάρχει μια καλή σχέση, διότι έχουν να κάνουν επενδύσεις σε όλο τον πλανήτη. Άμα αισθάνονται ότι δεν θα υπάρχει μια καλή σχέση με την τοπική κοινωνία, θα πάνε κάπου αλλού. Και όταν θα πάνε κάπου αλλού, η απώλεια θα είναι (...) εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, και σε τοπικό επίπεδο, γιατί κάθε ιδιωτική επένδυση έχει όλες αυτές τις πτυχές.

Πιστεύω ότι έχει υπάρξει μια τεράστια αλλαγή κουλτούρας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βλέπω στις συνεργασίες μου με τους Δημάρχους, και να ξέρετε ότι είμαι πάντα έτοιμος, δεν έχω ποτέ αρνηθεί συνάντηση σε καμία περίπτωση σε δημοτικό άρχοντα. Σέβομαι πάρα πολύ το καθήκον τους και το ρόλο τους στη δημόσια ζωή. Και βλέπω από τις συνεργασίες μαζί, ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες να δουλέψουμε και να παράξουμε ένα αποτέλεσμα αναπτυξιακό και κοινωνικό πάρα πολύ ισχυρό.

Δεν θα είναι εύκολο το θέμα της απορρόφησης. Καταλαβαίνω και τις αδυναμίες που υπάρχουν, και εμείς ως Ταμείο Ανάκαμψης, ως ΕΛΛΑΔΑ 2.0, θα είμαστε εδώ, όποιο έργο αναλάβει Δήμος, να έρθουμε να βοηθήσουμε με πάρα πολλούς τρόπους, και με εργαλεία δικά μας, έτσι ώστε να πετύχει η απορρόφηση.

Αυτά ήθελα να πω, και εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο, και η συνεργασία μας ελπίζω να είναι παραγωγική και το αποτέλεσμα, διότι στο τέλος το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μετρήσει, αυτό θα δουν οι δημότες, αυτό θα δουν οι πολίτες, και από αυτά θα κριθούμε όλοι.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπουργέ μου, να ρωτήσω δύο πράγματα εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία της παρουσίας της ψηφιακής.

Πρώτον, αν έχουμε χρονοδιαγράμματα για τα υπόλοιπα έργα. Για τα ψηφιακά χθες ενημερωθήκαμε και όντως αυτό δημιούργησε αισιοδοξία στην Αυτοδιοίκηση.

Και δεύτερον, να διασφαλίσουμε το γεγονός ότι τα έργα τα οποία θα κατευθυνθούν για τους ΟΤΑ, αυτά τα οποία αναφέρατε, πολιτική προστασία, αντιπλημμυρικά, οδική ασφάλεια, θα υλοποιηθούν από τους ΟΤΑ απευθείας και όχι μέσω μεσαζόντων.

Νομίζω πως είναι σημαντικό το να εμπιστευτούμε και έμπρακτα την Αυτοδιοίκηση, αρκεί βέβαια εγκαίρως να είμαστε ενημερωμένοι προκειμένου να προετοιμαστούμε.

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: Ακούστε, τα... ορισμένα είναι φτιαγμένα για την Αυτοδιοίκηση, όπως οι αστικές αναπλάσεις ας πούμε, που είναι δουλειά της Αυτοδιοίκησης. Και πολλά κομμάτια της οδικής ασφάλειας.

Βεβαίως υπάρχει δύο επίπεδα Αυτοδιοίκησης, υπάρχουν και οι Περιφέρειες. Μπορεί κάποια να πρέπει να τα κάνετε από κοινού με τις Περιφέρειες. Δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη συζήτηση, διότι το Ταμείο Ανάκαμψης ειδικά έχει έναν πολύ απλό κανόνα. Αν τα λεφτά δεν απορροφηθούν εγκαίρως, χάνονται. Τέλος. Εκεί... Και δημιουργούν και ζημιά στη συνολική εικόνα της χώρας. Εκεί λοιπόν θα κρίνουμε στη βάση και των δυνατοτήτων απορρόφησης και θα έρθουμε να βοηθήσουμε όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση αισθάνεται ότι χρειάζεται βοήθεια, για αυτό το σκοπό.

Το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ επίσης είναι ένα εργαλείο της Αυτοδιοίκησης, αλλά πολύ πιθανόν να πρέπει να μαζευτούν αρκετοί Δήμοι μαζί. Εγώ ενθαρρύνω τις συνεργασίες μεταξύ Δήμων. Θα δούμε με πολύ θετικό μάτι συνεργασίες Δήμων που θα έρχονται να μας προτείνουν την υλοποίηση έργων, γιατί οι δυνατότητές μας, είμαστε μια Υπηρεσία σαράντα ανθρώπων, και οι δυνατότητές μας να παρακολουθούμε πολλά έργα πολυδιασπασμένα, δεν είναι εύκολη. Όταν υπάρχουν λοιπόν συνεργασίες Δήμων, και ξέρω ότι οι

Δήμοι συνεργάζονται πολύ καλά μεταξύ τους, θα το βλέπουμε πολύ πιο θετικά.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ως προς τα χρονοδιαγράμματα έχουμε καθόλου εικόνα; Για να κλείσουμε.

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: Ναι. Τα χρονοδιαγράμματα θα τα έχετε όλα μπροστά σας μέχρι το τέλος του χρόνου.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πολύ ωραία. Λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον Θόδωρο τον Σκυλακάκη.

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ και εγώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να είστε καλά.

Κρατώ λοιπόν το εξής. Πρώτον, ότι τα έργα τα οποία αφορούν σε εμάς και λίγο πολύ ξέρουμε, είναι οι αστικές αναπλάσεις που θα υλοποιηθούν απευθείας από τους Δήμους, αντιπλημμυρικά, πολιτική προστασία, στην ουσία ίδια ενότητα, και έργα τα οποία αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία γιατί και χθες το βράδυ είχαμε ζημιές σε αρκετούς Δήμους της χώρας, κάποιοι συνάδελφοι σήμερα έχουν ήδη αναχωρήσει.

Το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, το οποίο θα αφορά σε δημόσια κτίρια και οδοφωτισμό. Να θυμίσω ότι εκεί οι επιδοτήσεις είναι 40 και 30% για τους αναδόχους που θα αναλάβουν να κάνουν τα έργα αυτά για τους Δήμους.

Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς αυτά θα υλοποιηθούν. Ξεκάθαρη και πάγια θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι τα έργα τα οποία αφορούν σε Δήμους, θα πρέπει να υλοποιηθούν από τους Δήμους. Για αυτό και έκανα την ερώτηση.

Λοιπόν, έτοιμος να αναλάβει Δήμαρχος είναι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Γιάννης ο Τσακίρης, για αυτό και τόση ώρα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε δίπλα μας.

Αγαπητέ Υφυπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι αρκετή ώρα εδώ μαζί μας για να πιάσεις και το σφυγμό της

Αυτοδιοίκησης, αν και φαντάζομαι δεν σε αφήνουμε σε ησυχία ούτως ή άλλως στο Υπουργείο και γνωρίζεις πολύ καλά τι γίνεται.

Θέλουμε λοιπόν την άποψή σου για το πώς κλείνει το ΕΣΠΑ αυτό, τι γίνεται με τα έργα τα οποία θα περάσουν πιθανώς από τον Τρίτη στο υφιστάμενο ΕΣΠΑ, τι γίνεται με το νέο ΕΣΠΑ, τι γίνεται με τα Open Mall αλήθεια, γιατί μη λέμε μόνο τα καλά, να λέμε και πράγματα τα οποία δεν περπάτησαν. Να δούμε λοιπόν όλη την εικόνα, και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, αυτό είναι το ζητούμενο.

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν, δεν θα γίνω Δήμαρχος, υπάρχουν πολύ ικανότεροι από εμένα. Προτιμώ να κοιτάζω το ΕΣΠΑ και να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε μπροστά μας σαν Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το νέο ΕΣΠΑ, 26 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει ήδη ξεκινήσει η προγραμματική περίοδος, σε αυτή τη φάση εγκρίνουμε τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ήμασταν η πρώτη χώρα που ενέκρινε το ΕΣΠΑ, ήταν μεγάλη επιτυχία, εγκρίνουμε τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και θεωρώ θα ξεκινήσουμε να βγάζουμε προσκλήσεις προς το τέλος του χρόνου, αρχές του επομένου. 26 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων – αυτό είναι μία πρωτοτυπία του νέου ΕΣΠΑ – το 1/3 θα πάει στις Περιφέρειες, στα ΠΕΠ, στα Περιφερειακά Προγράμματα.

Σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ και τους Δήμους, έχουμε ένα θέμα, ότι κανονιστικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΕΣΠΑ δεν βλέπει Δήμους. Βλέπει Περιφέρειες. Συμμερίζομαι απόλυτα τα παράπονα του Προέδρου ότι η ΚΕΔΕ δεν συμμετείχε στη διαβούλευση του νέου ΕΣΠΑ. Το συμμερίζομαι απολύτως. Αλλά εμείς προσπαθήσαμε ατύπως να πάρουμε τις ιδέες και τις θέσεις του κάθε εμπλεκόμενου, θεωρώ ότι οι Περιφερειάρχες – και έτσι πρέπει – πρέπει να εμπλέξουν τους Δήμους στη διάρθρωση και στις προτάσεις τους για τα Περιφερειακά Προγράμματα, γιατί ας μην ξεχνάμε, οι Περιφέρειες είναι ουσιαστικά Δήμοι.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν είναι...

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Όχι, εννοώ... Είναι Δήμοι...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Όχι, δεν είναι Δήμοι με τίποτα.

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Όχι, εννοώ αποτελούνται από Δήμους. Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι εμείς ατύπως θέλουμε και οι Δήμοι να είναι μέρος του διαλόγου. Κανονιστικά και επίσημα δεν μας αφήνει το σύστημα. Και εννοώ το κανονιστικό σύστημα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Η διαβούλευση γίνεται με τις Περιφέρειες. Στη διαβούλευση του νέου ΕΣΠΑ στην αρχή, νομίζω μιλήσαμε και ανταλλάξαμε τις υψηλού επιπέδου αρχικές απόψεις. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε. Ελπίζω τα πράγματα να προχωρήσουν έτσι όπως το θέλουμε και εμείς και στη διαβούλευση των ΠΕΠ, η οποία είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, να εμπλακούν και οι Δήμοι.

Τέλος πάντων, από αυτά τα 26,1 δις, το νέο ΕΣΠΑ έχει μία καινοτομία, μία αλλαγή, ένα μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι από τα προηγούμενα ΕΣΠΑ, θα αφορά τις Περιφέρειες, το 1/3. Άρα 8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι για τις Περιφέρειες. Από αυτά τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικό κομμάτι θα έχει και το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και έργα τοπικών υποδομών.

Τώρα, σε ότι αφορά ΕΣΠΑ και Δήμους απευθείας, είδατε και χθες, ανακοινώσαμε την δράση των «έξυπνων Δήμων», είπα και χθες ότι η Ελλάδα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι στον άξονα προτεραιότητας 1 του ΕΣΠΑ, περιγράφεται ακριβώς εκεί πώς πρέπει να είναι η «έξυπνη πόλη», εμείς το έχουμε θέσει σαν προτεραιότητα, σημαντικό κομμάτι πόρων από το ΕΣΠΑ για τους μικρότερους Δήμους, αυτά τα 230 εκατομμύρια ευρώ τα έχουμε ήδη, να το πω έτσι, περιγράψει, επαναλαμβάνω όμως ότι επειδή – το είπε και ο κύριος Σκυλακάκης πριν, για το Ταμείο Ανάκαμψης – το ΕΣΠΑ έχει χρόνους, τα χρήματα αυτά υπάρχουν, αλλά θα έχουν αυστηρές ημερομηνίες σε ότι αφορά την υλοποίηση των έργων.

Οι Δήμοι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουν ένα ουσιαστικό πρόβλημα, και ειδικά οι μικροί Δήμοι, έχουν ένα ουσιαστικό πρόβλημα, υλοποίησης έργων, το ακούσαμε πριν, δεν υπάρχουν μηχανικοί, Δήμοι οι οποίοι είτε είναι σε νησιά, πολλά μικρά νησιά μαζί και λοιπά, υπάρχει μεγάλη δυσκολία, υπάρχει όμως τεχνική βοήθεια. Θα μπορούσα να πω ένα παράδειγμα για το έργο που είπαμε για τον «έξυπνο Δήμο», θα μπορούσε να υπάρχει μια τεχνική βοήθεια σε κάθε Δήμο που θέλει να υλοποιήσει έργο, να πληρωθεί για κάμποσο χρονικό διάστημα ένας πληροφορικός, να δουλέψει για το Δήμο, 1 χρόνο, 2 χρόνια, προκειμένου να υλοποιηθούν αυτά τα έργα.

Άρα υπάρχει τεχνική βοήθεια, υπάρχει και βοήθεια από άποψη ανθρώπων, εμείς σαν Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε τη ΜΟΔ για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την ΕΕΤΑΑ για τα άλλα προγράμματα, άρα με λίγο συντονισμό, νομίζω τα έργα θα προχωρήσουν.

Τώρα, στο νέο ΕΣΠΑ, πάλι σημαντικό κομμάτι παίζουν οι ΟΧΕ και οι ΒΑΑ, αποτυχία στο περασμένο ΕΣΠΑ, ελπίζω να πάμε πολύ καλύτερα σε αυτό, και αυτό εξαρτάται από εσάς.

Μια άλλη αποτυχία του περασμένου ΕΣΠΑ είναι τα Κέντρα Ανοιχτού Εμπορίου. Δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά δυστυχώς η απορρόφηση ήταν σχεδόν μηδενική.

Αυτά λίγο – πολύ σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ και τους Δήμους.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπα και χθες, εμείς σαν Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει κάνει την πολιτική και το όραμα, χρειαζόμαστε υλοποίηση για τα έργα. Και η υλοποίηση μπορεί να γίνει μόνο από εσάς. Είμαστε εδώ, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την υλοποίηση υποστηρικτικά, αλλά θα πρέπει να οδηγείται από εσάς.

Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη. Επειδή έχουμε διάφορες ερωτήσεις, αν θέλεις να καθίσεις μισό λεπτό στο πόντιουμ... Ναι, έχουμε μία ερώτηση από το Δήμαρχο Καλλιθέας, τον Δημήτρη τον Κάρναβο.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, καλησπέρα σας. Εκτός από Β' Αντιπρόεδρος, είμαι και Πρόεδρος στο Σύνδεσμο Δήμων Νοτίου Αττικής, που είναι οι τέσσερις ΟΧΕ, ξέρετε, της Αττικής που έχουν και το ειδικό καθεστώς. Έχουμε γίνει ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης.

Σας άκουσα προηγουμένως να λέτε για τις ΟΧΕ, προφανώς ξέρετε ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο ο πέμπτος άξονας είναι και πιο, έτσι, εμπλουτισμένος από πόρους, όμως επειδή έγινε και η κουβέντα προηγουμένως με τις Περιφέρειες, οι ΟΧΕ λειτουργούν στα πλαίσια του κάθε ΠΕΠ. Εκεί λοιπόν, πρέπει να δείτε από το Υπουργείο καλύτερα το πότε σε όλη την Ελλάδα – τον πίνακα τον έχω, αλλά δεν τον έχω μαζί μου – δόθηκαν οι εκχωρήσεις των ΟΧΕ από τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών. Δεν μπορεί να αξιολογούμε ότι καθυστερούμε εμείς όταν γίνεται μια πράξη εκχώρησης του πλαισίου του '13 – '20, το '18. Δυο χρόνια πριν, δυόμιση χρόνια πριν τελειώσει το Ν. Δεν είναι δυνατόν αυτά, πρέπει να τα δείτε. Είναι το ζήτημα με τις Περιφέρειες που λέγατε.

Και επί ευκαιρίας τώρα, δεν θα έπαιρνα το λόγο μόνο για αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει ο σχεδιασμός, που λέγατε προηγουμένως, ο σχεδιασμός καλά κάνει που υπάρχει, αλλά υπάρχει και το σύνταγμα. Και ο Α' Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ισότιμος με τον Β' Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει με αυτό τον τρόπο να λειτουργούν και τα συστήματα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Να απαντήσω, Πρόεδρε;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Καταρχήν σας είπα ότι, σε ότι αφορά το τελευταίο κομμάτι της ερώτησης με τον Α' και Β' Βαθμό και το σύνταγμα,

εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε κανονιστικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ΕΣΠΑ. Μακάρι να μπορούσαμε... Καταρχήν η δικιά μου η δουλειά είναι να δίνω λεφτά. Εγώ μετρίεμαι όσο πιο πολλά ξοδέψω. Είναι πολύ ωραία δουλειά. Ενώ ο κύριος Σκυλακάκης είναι λίγο πιο σφιχτός.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Όσο πιο πολλά μαζέψει αυτός, είναι το ανάποδο.

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Άρα εμένα με ενδιαφέρει να έρχονται έργα σωστά, να χρηματοδοτούνται και να υπάρχει απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Εκεί μετρίεμαι. Το κακό είναι να μην απορροφήσω το ΕΣΠΑ, οπότε δεν έχω κάνει καλά τη δουλειά μου.

Τώρα, για τις ΟΧΕ και τις εκχωρήσεις από την Περιφέρεια, εγώ δεν είπα ότι φταίνε οι Δήμοι, προφανώς, φταίει όμως όλο αυτό το σύστημα και νομίζω... και επειδή το επόμενο ΕΣΠΑ, το κομμάτι των ΟΧΕ, είναι ακόμα πιο εμπλουτισμένο και ακόμα πιο καλό, εμείς το ξέρουμε αυτό και έχουμε προνοήσει, έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τις Περιφέρειες, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις ΟΧΕ, γιατί έχουν πραγματικά... θα μπορούν να αλλάξουν εντελώς τη μορφή κομματιών των Δήμων. Είναι κάτι το οποίο, όπως και η «έξυπνη πόλη» για παράδειγμα, που ουσιαστικά κάπου εκεί μέσα είναι και αυτό, τα έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και χρόνια τώρα δεν μπορούμε να τα δούμε στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν οι πολιτικές, αλλά δεν υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός. Και δεν λέω από ποιον, ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει. Ελπίζω αυτή τη φορά να το κάνουμε καλά.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Υπουργέ μου, για να σε αποδεσμεύσουμε, ότι αφού είδαμε ότι η μία συνταγή δεν δούλεψε και ξέρουμε πού κατευθύνθηκε και γιατί δεν δούλεψε, μήπως τη φορά αυτή πρέπει... Όχι μήπως. Πρέπει οπωσδήποτε τη φορά αυτή να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε για να δουλέψει καλύτερα. Γνωρίζουμε ποιο είναι το πλαίσιο, δεν ζητάμε τρέλες, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι η Αυτοδιοίκηση, ειδικά στα

θέματα αυτά των ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ, είναι πιο κοντά στο αντικείμενο, έχουν την κουλτούρα αυτή των αστικών αναπλάσεων και τέτοιου είδους ολιστικών προσεγγίσεων και πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν. Εδώ είμαστε λοιπόν και περιμένουμε να καθίσουμε να τα δούμε. Απλά μη θεωρηθεί τίποτα δεδομένο σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, γιατί το λέτε και εσείς και έτσι είναι, ότι κάποια πράγματα δεν δούλεψαν, πρέπει να τα παραδεχτούμε και να κοιτάξουμε να τα διορθώσουμε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Εγώ σας ευχαριστώ και καλή δύναμη και καλή συνέχεια.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ μας.

Λοιπόν, προχωρά η κουβέντα. Να θυμίσω ότι παράλληλα στη διπλανή αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ έχουμε την κουβέντα για το περιβάλλον. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος δίπλα. Αλλά εδώ πέρα νομίζω πως το παιχνίδι αρχίζει και ζεσταίνεται ακόμα περισσότερο, για τα αναπτυξιακά, γιατί εκτός από την καθημερινότητά μας, αυτή η οποία μας κατατρώει και πραγματικά το μυαλό μας εκ των πραγμάτων το έχουμε εκεί, και στους συναδέλφους που είχαν ζημιές και χθες το βράδυ, υπάρχει και η ελπίδα και η ελπίδα έρχεται μέσω των προγραμμάτων αυτών που συζητάμε.

Ο άνθρωπος που περισσότερο από κάθε άλλον καθημερινά βρίσκουμε, μιλάμε, συναντάμε, και ενοχλούμε, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος έχοντας θητεύσει 17 χρόνια, το είπα σωστά νομίζω τώρα, στην Αυτοδιοίκηση ως Δήμαρχος Δάφνης, καταλαβαίνει νομίζω και λίγο περισσότερο τις ανησυχίες των Δήμων και των Δημάρχων. Τον ευχαριστούμε για όλη τη βοήθεια και συνεισφορά αυτό το διάστημα.

Τον καλούμε στο βήμα. Αγαπητέ Γενικό μας, αγαπητέ Μιχάλη Σταυριανουδάκη, χρόνια πολλά για προχθές, έμαθα ότι έκλεισες τα 35;

Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Τα 36.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: 36 έκλεισες. Λοιπόν, Μιχάλης Σταυριανουδάκης για τα επόμενα δέκα λεπτά, λέμε τώρα, όσο χρειαστεί. Βλέπω ότι είναι μικρή η τοποθέτηση ούτως ή άλλως.

Γενικέ μου.

Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή Ημερίδα των αναπτυξιακών για τους Δήμους, των αναπτυξιακών εργαλείων για τους Δήμους.

Μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο που έχει προκαλέσει η δημοσιονομική κρίση και η πανδημία, όπου βύθισαν τις οικονομίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών σε μια πρωτόγνωρη ύφεση, αντιλαμβανόμαστε ότι... πόσο σημαντικά είναι τα αναπτυξιακά εργαλεία σε μία χώρα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση αυτή το τελευταίο διάστημα επιβαρύνεται σημαντικά από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και είμαστε υποχρεωμένοι σε χρόνο ανύποπτο, καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε ξέροντας ότι αυτά που ζούμε είναι πρωτόγνωρα.

Η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη, βέβαια αποτελεί και απαιτεί μία συλλογική προσπάθεια και ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό.

Η εμπειρία από την Αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει ότι οι προτεραιότητες μιας Διοίκησης Δήμου, και Περιφέρειας κατ' επέκταση, στηρίζεται σε ένα μεγάλο κομμάτι στα αναπτυξιακά.

Παρ' όλο που η κοινωνική προτεραιότητα, η καθημερινότητα, και η συλλογικότητα των Οργάνων, μπορεί να συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία ενός Δήμου, χωρίς από την άλλη μεριά οικονομικά εργαλεία, αναπτυξιακές στοχεύσεις, και κυρίως αποτέλεσμα που θα αφήσουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, δύσκολα μια Δημοτική Αρχή θεωρείται πετυχημένη.

Σε αυτό οφείλουμε να πούμε ότι εμείς έχουμε το δικό μας όραμα, ένα όραμα που απαιτεί μία βιώσιμη και ισόρροπη

ανάπτυξης όλη της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος.

Η νέα προγραμματική περίοδος που ήδη οι προλαλήσαντες ανέφεραν, δίνει το δικαίωμα να οραματιστούμε ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια που έπονται οι Δήμοι θα κληθούν να απορροφήσουν ένα σημαντικό κομμάτι από τα περίπου 77 δις, που είναι μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας, και που είναι μια δυνατότητα που μας παρέχει και το Ταμείο Συνοχής, και τα αναπτυξιακά τα υπόλοιπα εργαλεία, που σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μπροστά μας.

Άρα είναι σημαντικό οριζόντια η χώρα αυτή που τα τελευταία περίπου είκοσι χρόνια βιώνει δύσκολες καταστάσεις, και κυρίως πρωτόγνωρες, όπως είναι η πανδημία και οι φυσικές καταστροφές που αντιμετωπίζουμε, να έχει τη δυνατότητα κάθε μικρή πόλη, κάθε χωριό, να έχει το δικαίωμα στο όραμα της ανάπτυξης.

Είναι επιτακτική ανάγκη αυτό, και είναι και επιθυμία άλλωστε του Πρωθυπουργού, ξέροντας ότι στο παρελθόν υπήρχαν μεγάλες διακρίσεις, κάτι που δημιούργησε διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και εμείς σαν κυβέρνηση σήμερα καλούμαστε να αμβλύνουμε αυτές τις αδικίες, και κυρίως να δώσουμε στοχευμένες αναπτυξιακές λύσεις, όχι εντυπωσιασμού, αλλά αποτελέσματος. Δεν είναι η πρόθεση η δική μας να δημιουργήσουμε έργα, να συμβάλλουμε να δημιουργηθούν έργα σε διάφορες περιοχές απλώς και μόνο για το όνομα και την πρόσκαιρη προφανώς υπεραξία ενός έργου, που στην πορεία του χρόνου δεν θα αφήσει το πραγματικό κοινωνικό, αλλά και κυρίως αποτύπωμα., αλλά αντιθέτως όλη η Ελλάδα να έχει δικαίωμα σε αυτό το όραμα που το Υπουργείο εδώ και δύο χρόνια, επί της νέας κυβερνήσεως, οραματίζεται.

Στόχος μας βέβαια είναι η υλοποίηση έργων με έντονα αναπτυξιακό αποτύπωμα, ικανά που θα μετασχηματίσουν τις τοπικές κοινωνίες, και να συμβάλλουν δυναμικά στην επανεκκίνηση

της εθνικής οικονομίας, κάτι άλλωστε που το είπε και ο κύριος Σκυλακάκης.

Είμαστε ίδια ομάδα, το σύνολο των Δήμων είναι όλη η χώρα, και όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται στη χώρα αυτή που να μην περνάει μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τους Δήμους. Και πολλές φορές καλούμαι σε συζητήσεις με συναρμόδιους Γραμματείς και Υπουργούς, να πω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μετά από πολλά χρόνια, μέσα από την πανδημία, απέκτησε αυτό που τόσα χρόνια της στερούσαν πολύ. Την αξιοπιστία. Είναι σημαντικό να ξέρει πια η ελληνική κοινωνία ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αλλάξει σελίδα, και κυρίως ότι στην προοπτική της ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας, θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό εκκίνησης.

Και εδώ οφείλω να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους, αν μου επιτραπεί, διότι σε αυτή την τελευταία χρονιά, που πολλές χώρες της Ευρώπης έδειξαν έλλειμμα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, οι Δήμοι ήταν μπροστάρηδες ούτως ώστε η χώρα να σταθεί αξιοπρεπώς, και να την αντιμετωπίσει με τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Έτσι λοιπόν ο σχεδιασμός των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου μας εκφράζει μια συνολική στρατηγική. Στοχεύουμε σε μια ολοκληρωμένη τοπική μεν, αλλά και περιφερειακή ανάπτυξη. Επιδιώκουμε βέβαια σαφή προτεραιοποίηση και ιεράρχηση των στόχων, μειώνουμε όσο γίνεται περισσότερο τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Είναι προγράμματα τα οποία ολοκληρωμένα και (...) με μεγάλη προστιθέμενη αξία, ικανά να δημιουργήσουν μόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα της κάθε εποχής.

Βέβαια το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο ζητούμενο, είναι η απορρόφηση, διότι και από τους δύο προλαλήσαντες ακούσαμε το στενό χρονικό περιθώριο που βάζουμε, που αν ένας αδαής του πουν ότι έχεις μπροστά σου πέντε έως έξι χρόνια, θα θεωρούσε

πολύ μεγάλο αυτό το διάστημα. Εμείς όμως που έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια τη δυσλειτουργία και τη γραφειοκρατία που επικρατεί, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιες φορές είναι πολύ μικρό.

Εδώ να πω επίσης ότι αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα της ωρίμανσης μελετών, και πολύ περισσότερο της επιτάχυνσης των διαδικασιών διαγωνισμών και φυσικά της υλοποίησης ενός έργου, προσπαθήσαμε όσο γίνεται μέχρι στιγμής, να βοηθήσουμε στο να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες των Δήμων. Ακούγεται λίγο οξύμωρο αν κάποιος αθροίσει τα όσα ακούστηκαν σήμερα, χθες και προχθές, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ξέροντας ότι η Αυτοδιοίκηση ίσως είναι ο πρώτος θεσμός κρατικής διοίκησης που υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση προσωπικού. Και μάλιστα εξειδικευμένου προσωπικού. Αυτό βέβαια δημιουργεί τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε.

Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια δώσαμε κάποιες λύσεις, οι οποίες θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην πορεία του χρόνου θα πολλαπλασιαστούν και θα πάμε γρηγορότερα, καθότι το στοίχημα που έρχεται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, είναι μεγάλο.

Έτσι λοιπόν, είτε με τον... την υπογραφή που δώσαμε σε ειδικούς συμβούλους, είτε με την νομοθέτηση για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες, είτε με την ΕΕΤΑΑ, που έστω και με χρονοκαυστέρηση ήδη οι πρώτοι μηχανικοί μπήκαν στη διαδικασία να ενισχύσουν τους μικρούς Δήμους, αλλά κυρίως στη στοχευμένη προσπάθεια που θα κάνουμε πλέον προσπαθώντας να επιταχύνουμε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, καθότι στο άμεσο μέλλον θα μπορέσουν να βγουν σε διαγωνισμό οι προσλήψεις και του '20 και του '21 μαζί, και όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές, οι ειδικότητες του '22 που θα σας δοθούν πολύ σύντομα να γνωρίζετε ποιες είναι, θα μπορούν να παρθούν μέσα από τον ίδιο διαγωνισμό.

Υπολογίστε λοιπόν ότι κατά την εκτίμηση του Υπουργείου μας, στο τέλος του '22, περίπου χίλιοι μηχανικοί θα έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους Δήμους.

Θα μου πείτε φτάνουν; Σίγουρα όχι, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο σε σχέση με τη λειψανδρία του εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού που σήμερα ελλείπει.

Θα προσθέσω εδώ σε αυτό και κάτι άλλο. Δώσαμε μια παράταση πρόσφατα για τις ΥΔΟΜ, αλλά αυτή η παράταση είναι συγκεκριμένου χρόνου. Πρόθεση του Υπουργού, του κυρίου Βορίδη, και όλων μας, είναι να δώσουμε οριστική λύση, ούτως ώστε να γνωρίζουν και αυτοί που έχουν ΥΔΟΜ, και αυτοί που δεν έχουν, πώς θα λειτουργεί το θεσμικό πλαίσιο και πώς θα μπορέσουν συλλειτουργώντας, και με εξειδικευμένη ενίσχυση μέσα από τους μηχανικούς που πρόκειται να δοθούν στις συγκεκριμένες ΥΔΟΜ που θα αναλάβουν το βάρος των από εδώ και πέρα, από το νέο έτος, της λειτουργικής τους συνέχισης, να μπορέσουν να προχωρούν σε γρήγορες ολοκληρώσεις των έργων, και γενικότερα των αδειών, των ρυμοτομικών και ότι άλλο ασχολούνται.

Με αυτόν τον τρόπο κατά ένα μεγάλο ποσοστό αποδεσμεύονται και δυνάμεις για τους Δήμους που δεν έχουν ΥΔΟΜ.

Είπα πριν λοιπόν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μπροστά της ένα μεγάλο πρόγραμμα, πρωτόγνωρο, για τα δεδομένα της, το επονομαζόμενο Αντώνης Τρίτσης. Αυτό το αναπτυξιακό πρόγραμμα αποτελεί το πλέον εμβληματικό πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για αρχική αξία των 2,5 δις ευρώ, που ήδη έχει εγκριθεί εδώ και πολλούς μήνες κατά ένα 25% το πλαφόν του, που πήγε στα τρία εκατόν είκοσι πέντε, και όπως ανακοίνωσε χθες από αυτό το βήμα και ο Υπουργός μας, ο κύριος Πέτσας, θα πάει στα 4,1 δις, με στόχο μέσα από αυτή την προσαύξηση να μπορέσουν να μπουν περισσότερες προτάσεις.

Βασικός σκοπός του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσω των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πρόγραμμα αυτό που έχει έξι άξονες με σαφείς προτεραιότητες, υπάρχουν 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, όπως και στόχοι της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας.

Στους έξι άξονες λοιπόν αυτούς, έχουμε τον πρώτο άξονα, που περιλαμβάνει δράσεις για την πολιτική προστασία, την προστασία της δημόσιας υγείας, και την τεχνική βοήθεια των δικαιούχων.

Ο δεύτερος αφορά την ποιότητα ζωής και την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων.

Ο τρίτος τη βιώσιμη ανάπτυξη, με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο τέταρτος στοχεύει στην ψηφιακή σύγκλιση με την ανάπτυξη έξυπνων ψηφιακών τεχνολογιών.

Ο πέμπτος στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, με βασική στόχευση την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Και ο έκτος εστιάζει στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, του τουρισμού και του αθλητισμού.

Για την ορθολογικότερη κατανομή των πόρων και την αποφυγή των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, δημιουργήθηκε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των Δήμων, που όλοι γνωρίζετε, δημιουργώντας το γνωστό πλαφόν που ξεκίνησε από τα έξι εκατομμύρια ο μικρότερος Δήμος και φτάνει στα 40 εκατομμύρια. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αξιολόγηση και η ένταξη γίνεται με ξεκάθαρες διαδικασίες, ούτως ώστε κανείς να μην μπορεί να τις αμφισβητήσει.

Εδώ θα ήθελα να προσθέσω στα παράπονα κάποιων, ότι ήδη με μια ΚΥΑ που έχει ξεκινήσει να υπογραφεί, θα δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να καταργείται η προτεραιοποίηση με βάση το πρωτόκολλο υποβολής των προτάσεων, και έτσι να μπορέσουμε να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι αναλογικά, με πρόθεση όλοι οι Δήμοι να πάρουν σε πρώτη φάση το 50 έως 60% του πλαφόν τους, και από

εκεί και πέρα θα προτεραιοποιούνται με βάση το πρωτόκολλο όλοι οι υπόλοιποι.

Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, που έχουν εκδοθεί 13 προσκλήσεις, θα δούμε ότι ο αρχικός προϋπολογισμός που ήταν 2,1 δις των προσκλήσεων αυτών, και ενσωματώνονται γνωστές υποδομές, όπως είναι η ύδρευση, που είχε 300 εκατομμύρια, τα αστικά λύματα που είχε 200, και ούτω καθεξής. Μέσα από αυτές λοιπόν τις 13 προσκλήσεις, κατατέθηκαν έγκαιρα κοντά στις 2.942 αιτήσεις, αθροίσματος 6,1 δις. Είναι πρωτόγνωρο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε λιγότερο από ένα χρόνο, να μπορέσει να ωριμάσει και να καταθέσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό προσκλήσεων. Αυτό δημιουργεί έναν ευχάριστο πονοκέφαλο στο Υπουργείο, και για αυτό όπως προείπα, προσπαθεί να μπορέσουν να απορροφηθούν το μεγαλύτερο μέρος αυτών, και οι τρόπος, όπως είπα, ήδη ξεκίνησε με την αύξηση της αρχικής δέσμευση των 2,5 δις στα 4,1.

Εδώ λοιπόν θα παρατηρήσουμε το εξής. Ότι η Ελλάδα έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα, ανάλογα το πού είναι ο κάθε Δήμος. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στις υποδομές ύδρευσης, έχουν κατατεθεί 250 έργα, πάρα πολλά, με ένα προϋπολογισμό της τάξεως του 1,2 δις. Ήταν τεράστιο το ενδιαφέρον που έδειξαν οι Δήμοι, και αν σκεφτείτε ότι η αρχική πρόσκληση ήταν στα 300 εκατομμύρια, είναι πολλές φορές παραπάνω από ότι ήταν το αρχικό budget, ξεπερνά δηλαδή το 400%.

Στις συντηρήσεις των σχολείων, επίσης, υπήρξε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, όπου κατατέθηκαν 216 έργα με 196 εκατομμύρια, όταν το αρχικό budget ήταν 40 εκατομμύρια. Δηλαδή 490%.

Και στα smart cities είχαμε μια προσαύξηση 363%, όταν είχαμε 391 έργα με 472,1 εκατομμύρια, όταν η πρόσκληση ήταν 130 εκατομμύρια.

Στην ηλεκτροκίνηση 312 έργα, με περίπου 398,7 εκατομμύρια, όταν η πρόσκληση είναι 120.

Από τις κατατιθέμενες λοιπόν προτάσεις, όπως προείπα, διαπιστώνουμε ότι οι Δήμοι έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη δεξαμενή ώριμων προς χρηματοδότηση έργων, και αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του πολίτη.

Όπως προείπαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, η πρόκληση είναι μεγάλη, και θα συμβάλλει σημαντικά όταν ένα μέρος αυτών των ώριμων έργων πετύχουμε συνδυαστικά να μεταφέρουμε είτε στο Ταμείο Ανάκαμψης, είτε στο ΕΣΠΑ. Ιδιαίτερα στο Ταμείο Ανάκαμψης μπορώ να αναφέρω ότι στις συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ονομαστικά το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει αναφερθεί, που κατά την άποψη του Υπουργείου είναι λάθος, καθώς όπως είπε και ο Πρόεδρος, ένα σημαντικό μέρος των έργων αυτών που αφορούν τους Δήμους, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών, και όπως είπε και ο κύριος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, στοχεύουμε ένα μεγάλο κομμάτι τόσο των δράσεων των αναπλάσεων, όσο και στο κομμάτι της περιβαλλοντολογικής που έχει σχέση με τις φυσικές καταστροφές, αλλά και στην οδική βοήθεια όπου έχει βελτίωση οδικού δικτύου, να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μεγάλο δημοσιονομικό χώρο από εκεί, και μέσα από αυτή την ανταλλαγή να δώσουμε περισσότερο χώρο στα έργα του Τρίτη.

Έχουν λοιπόν μέχρι σήμερα κατατεθεί... έχουν γίνει μάλλον, 385 εντάξεις, που αριθμητικά αντιστοιχούν σε ένα δις μηδέν οκτώ εκατομμύρια. Σε μία συζήτηση που είχαμε πρόσφατα, και κάποιοι συζητούσαμε για τα νούμερα, το τι παίρνουν πλέον οι Δήμοι σε σχέση με τη ΣΑΤΑ και όλα τα άλλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι μέσα από το Υπουργείο, ανέφερα ότι αν σκεφτεί κάποιος ότι στους εννέα μήνες που διανύουμε μέσα στο 2021, έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει εντάξεις που ξεπερνούν το ένα δις, μιλάμε δηλαδή για 340 δισεκατομμύρια δραχμές, και αν τα συσχετίσουν οι παλιότεροι με τα αντίστοιχα προγράμματα του ΘΗΣΕΑ, που θεωρείτο το

μεγαλύτερο πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση στο παρελθόν, και καλά πιο πριν του ΕΠΤΑ, αλλά είναι μεγάλη η χρονική διαφορά, θα δούμε ότι μιλούμε για περίπου 7 ή 8 ετήσιες χρηματοδοτήσεις ΣΑΤΑ της παλιάς καλής εποχής που εισπράτταμε τότε όλοι οι Δήμοι μαζί.

Αυτό λοιπόν το ένα τόσο δις, είναι σχεδόν το 40% του 3,125, και λιγότερο εφόσον γίνει η προσαύξηση που είπαμε από χθες. Σε αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό είναι σε εντάξεις ύδρευσης, όπου διαπιστώνουμε ότι έχουμε πιάσει το 100%, τα λύματα 55%, στις ΑΠΕ 46, και ούτω καθεξής, το βλέπετε στον πίνακα.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι που έχει σήμερα απορροφηθεί στις εντάξεις, ίσως γιατί ειδικά οι περιφερειακοί Δήμοι ήταν πιο ώριμοι λόγω και της προϊστορίας του Φιλόδημου Ι, σε μελέτες που τους αφορούσαν, δηλαδή σε μελέτες ύδρευσης και αγροτικής οδοποιίας, αυτές οι δύο λοιπόν προσκλήσεις σχεδόν έχουν πιάσει το αρχικό πλαφόν, κάτι που καθιστά αναγκαίο την επαύξησή του.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα στατιστικά στοιχεία, και είναι καλό να το γνωρίζουμε όλοι μας, ότι μέχρι σήμερα 135 φορείς Δήμων έχουν πάρει πάνω από το 50% του πλαφόν που τους έχει ορίσει το Υπουργείο μας. 104 έχουν πάρει από το 20% μέχρι το 49%. 87 είναι από το 1 έως το 19. Και υπάρχουν μέχρι σήμερα και 19 οι οποίοι δεν έχουν πάρει καμία ακόμη έγκριση.

Όπως προείπα, με την ΚΥΑ που αναμένεται πιστεύουμε ότι όλοι θα πάρουν μέσα στο μήνα τουλάχιστον ένα έργο, και στόχευση είναι μέσα στη χρονιά να πετύχουμε αυτό που είπαμε, το 50 έως 60% για όλους τους Δήμους.

Σε αυτή λοιπόν την αναμενόμενη αύξηση που είπα, το μεγάλο ενδιαφέρον των Δήμων που αποτυπώνεται στις κατατιθέμενες αιτήσεις με τα 6,1 δις, μας οδήγησε το να επανασχεδιάσουμε την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, και για αυτό και πήγαμε στα 3,125, και αναμένουμε όπως είπαμε και πριν, να πάμε στο 4,1, όπως ήδη έχει συμφωνηθεί.

Σημαντικό ρόλο όμως θα παίξει οι μεταφορές του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη μερικές εκατοντάδες έργα είναι συμφωνημένα να μεταφερθούν, και δεν κρύβω και το ενδιαφέρον και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό Όργανο παρακολούθησης της οποιαδήποτε μορφής χρηματοδότησης από οποιοδήποτε κρατικό φορέα των Δήμων, ούτως ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα του τι κάθε Δήμος παίρνει, ούτως ώστε και να αποφύγουμε τις αλληλοκαλύψεις, και κυρίως να μην εφαρμόζουμε τη λογική εγώ έτρεξα πρώτος άρα μπορώ να πάρω από παντού, ενώ κάποιος που στερείται την Τεχνική Υπηρεσία και καθυστερεί στο χρόνο, άρα δεν δικαιούται να πάρει.

Υπάρχει όμως και ένα άλλο εργαλείο, του Φιλόδημου Ι, που τρέχει από το '18. Είναι τα έργα τα οποία μεταφέρθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι 1,33 δις, με εγκεκριμένα 556 έργα.

Εδώ θα πούμε κάποια στοιχεία, τα οποία δείχνει και την αναποτελεσματικότητα που προαναφέραμε, για διάφορους λόγους. Σκεφτείτε ότι στις 30/6/19 είχαμε περίπου ένα δις διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια εντάξεις, και με τον παλιό τρόπο που γινόταν η συνομολόγηση των δανείων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι σήμερα έχουν γίνει συνολικά δάνεια 992,4 εκατομμύρια.

Εδώ θα πω όμως κάτι το οποίο είναι αυτό που προβληματίζει όλους μας. Μόνο 143,2 εκατομμύρια έχουν απορροφηθεί. Και αυτό που είπε και ο κύριος Σκυλακάκης πριν, και είναι καλό να το γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ότι ένας από τους λόγους που δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η νέα δανειακή σύμβαση με την (...), των 500 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ότι ακόμα υπολείπεται κατά τι να κλείσει η παλιά δανειακή σύμβαση του 2014.

Το επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι ο Φιλόδημος ΙΙ. Είναι ένα εργαλείο ύψους ενός δις, που όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, παρ' όλο που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του '19, και έχει επαυξηθεί στη διάρκεια της δικής μας θητείας, μόνο 240

εκατομμύρια έχουν απορροφηθεί. Φανταστείτε δηλαδή ότι ειδικά στο Φιλόδημο II, που ένα μεγάλο ποσοστό ήταν προμήθειες και όχι έργα, δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε το 24% του αρχικού προϋπολογισμού, τη στιγμή που χρονικά ήδη διανύουμε και ολοκληρώνουμε οσονούπω τρία ολόκληρα χρόνια.

Το Υπουργείο μας εκλήθη μαζί με όλα τα άλλα Υπουργεία να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Θα πω εδώ ότι για εμάς είναι μεγάλη αιμορραγία, καθότι όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Φανταστείτε ότι μέσα από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές του τελευταίου έτους, από το Σεπτέμβριο του '20 μέχρι και σήμερα, ξεκινώντας από τον Ιανό, και καταλήγοντας στον τελευταίο σεισμό του Ηρακλείου, έχουμε κληθεί να δώσουμε εμείς σαν Υπουργείο 181,5 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, το οποίο είναι μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, κάτι που μέχρι σήμερα έχει καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του μετονομαζόμενου πλέον ΠΔΕ, που λέγεται ΕΠΑ, και όπως πολλοί ίσως δεν ξέρετε, το συγκεκριμένο ΕΠΑ, ή ΠΔΕ που λέγαμε εμείς παλιά, είναι για τα επόμενα έτη μέχρι το '25, 500 εκατομμύρια συνολικά, με μια προσαύξηση 30%, δηλαδή μέχρι τα 650 εκατομμύρια.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γενικέ μου, όσο μπορούμε συντομεύουμε. Θα χαθούν αεροπλάνα.

Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Τελειώνω.

Κλείνω λοιπόν με την χρηματοδότηση που έχουμε δώσει, κάτι το οποίο για εσάς είναι πολύ σημαντικό, και είναι η χρηματοδότηση μέσω Covid. Φανταστείτε ότι μαζί με όλες τις μεταβατικές πληρωμές και τη χρηματοδότηση των Περιφερειών, έχει πλησιάσει τα 294,5 εκατομμύρια.

Και αυτό που είπα και στην αρχή, προσπαθούμε όλοι μαζί να βρούμε τη λύση των απορροφήσεων. Σε αυτό θα συμβάλλει και η τεχνική βοήθεια που πρόσφατα ψηφίσαμε, και θεωρούμε ότι μαζί με όλα τα άλλα που ανέφερα, τη στήριξη της ΕΕΤΑΑ, των μηχανικών

που έρχονται, των (...) και λοιπά, θα μπορέσουμε να πετύχουμε γρήγορα την απορροφητικότητα.

Άλλωστε τα 16 περίπου δισεκατομμύρια που αποτελούν την πρόκληση ειδικά για τους ΟΤΑ τα επόμενα πέντε έως έξι χρόνια, είναι μια σημαντική πρόκληση, ούτως ώστε οι Δήμοι να τα αξιοποιήσουν, και αυτό να μετουσιωθεί σε ένα πραγματικά αναπτυξιακό αποτύπωμα και για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για το σύνολο της χώρας.

Ευχαριστώ για την πρόσκληση, και εύχομαι όλα να πάνε καλά από εδώ και πέρα.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πάντα χαρά μας να σας ακούμε, αγαπητέ συνάδελφε, γιατί το δημαρχιακό δεν βγαίνει ποτέ από μέσα, είναι σαν το χούι, και Γενικό Γραμματέα.

Λοιπόν, με την άδεια φαντάζομαι του Δημήτρη του Μαραβέλια και της κυρίας Γκόγκου, να προτάξουμε τον κύριο Ζερβό, γιατί το αεροπλάνο θα φύγει και θα μας τον αφήσει εδώ πέρα.

Λοιπόν, Γιώργος Ζερβός, επίσης ένας άνθρωπος που είναι της Αυτοδιοίκησης, έτσι τον νιώθουμε. Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Αγαπητέ Γιώργο, τα λέμε τακτικά, πρέπει να σε ευχαριστήσω...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το είπα, αυτό ακριβώς, ναι. Το είπα. Απλά έχεις δίπλα τον κύριο Κάρναβο που μιλάει πιο πολύ από ότι χρειάζεται και δεν σε αφήνει να ακούσεις.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για όλη τη συνεργασία. Είναι ειλικρινής, στοχευμένη και πάρα πολύ άμεση η συνεργασία που έχουμε και οφείλω να το πω και από μικροφώνου.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ: Φίλε Πρόεδρε, αγαπητοί Σύεδροι, αγαπητοί φίλοι, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω που προτάχθηκε η ομιλία, και να ευχαριστήσω την ΚΕΔΕ για την πρόσκληση να χαιρετίσω τις

εργασίες του Συνεδρίου, να συμμετάσχω στις εργασίες του Συνεδρίου, που με αξιοσημείωτη επιτυχία ολοκληρώνεται σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Ο στόχος είναι να σας ενημερώσω και να συζητήσουμε όμως, για τις δράσεις τις οποίες χρηματοδοτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα της τρέχουσας περιόδου, στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στο ΕΠΑΝΕΚ, τα οποία έχουν φορείς εφαρμογής τους ίδιους τους Δήμους και τελικούς αποδέκτες τους δημότες.

Θέλω να πω ότι η αδιάλειπτη και συνεχής χρηματοδοτική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δήμων, αποτελεί μια κεντρική επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και χαρακτηρίζει όλα τα προγράμματα της αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας. Τόσο μέσω του ΕΣΠΑ '14-'20, που ολοκληρώνεται τώρα, όσο και του καινούργιου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ποιος είναι ο στόχος. Στόχος είναι η χρηματοδότηση υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων από την πλευρά της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Δήμων, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης προστιθέμενης αξίας από την εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων προς όφελος των δημοτών.

Να δούμε τι κάναμε την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Μέσω του προγράμματος Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, του γνωστού ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σήμερα χρηματοδοτούνται 382 ενταγμένες πράξεις με φορείς υλοποίησης τους Δήμους. Τι αφορούν. Αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαχείριση στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων, συλλογή, μεταφορά, ανακύκλωση, ύδρευση και διαρροές υδάτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων και λυμάτων,

αποκατάσταση κτιρίων, με συνολικό προϋπολογισμό 980 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα χρηματοδοτούνται άλλες 135 πράξεις, με δικαιούχους Συνδέσμους Δήμων, ΦΟΔΣΑ και ΔΕΥΑ, στους ανωτέρω θεματικούς τομείς, με προϋπολογισμό ένα δις εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά πάνω από δύο δις έργα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιούν οι Δήμοι.

Επίσης το Υπουργείο χρηματοδοτεί σειρά δράσεων που επί της ουσίας συμβάλλουν στην καλύτερευση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, αλλά και της καθημερινότητάς τους, χωρίς να υπάρχει απευθείας χρηματοδότηση Δήμων, όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις και ΑΠΕ σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια, μελέτες για έργα κλιματικής αλλαγής, προστασία ακτών, έλεγχος σε πυρόπληκτες περιοχές, συστήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας, κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, βελτίωση σιδηροδρομικού δικτύου και έργα μετρό.

Να πάμε τώρα στο ΕΠΑΝΕΚ, που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Εδώ προκρίθηκε και ήταν μια πολιτική επιλογή, η εμπλοκή των Δήμων να αφορά αποκλειστικά τρεις δράσεις. Τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου, που προανέφερε ο Πρόεδρος, τη δημιουργία (...) δημοτικής ακίνητης περιουσίας, και τους τουριστικά προσβάσιμους θαλάσσιους προορισμούς, τις παραλίες για τα ΑΜΕΑ.

Ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία όμως πρέπει να δούμε εκ του αποτελέσματος αν ήταν ορθή ή όχι.

Αποδεικνύεται σήμερα ότι η συγκεκριμένη επιλογή μάλλον αποσκοπούσε στην υλοποίηση κάποιων αποσπασματικών παρεμβάσεων με φορείς εφαρμογής τους Δήμους, απλώς και μόνο για να αιτιολογηθεί η εμπλοκή των Δήμων στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Όπως διαφαίνεται, κάποιες από αυτές τις δράσεις είχαν ικανό αποτύπωμα, όπως οι παραλίες, κάποιες άλλες όμως μάλλον διακρίνονταν (...) απόλυτη μη ωριμότητα των σχεδιαζόμενων πολιτικών, και μάλλον οδήγησαν στον κατακερματισμό των διαθέσιμων πόρων.

Προφανώς η ωφέλεια στις τοπικές κοινωνίες που προέρχεται από τη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, είναι αυταπόδεικτη.

Με ένα δραστικό απλοποιημένο σύστημα εφαρμογής ενεργοποιήθηκαν μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, η επιδότηση των τόκων, το Ταμείο Εγγυοδοσίας, η ενίσχυση και το κεφάλαιο (...) για τουριστικές επιχειρήσεις και στην εστίαση, που αθροίζουν πάνω από 4,3 δις ευρώ, με συνολικά 552.000 εγκεκριμένες αιτήσεις επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο.

Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε για το νέο ΕΣΠΑ '21-'27. Τι κάνουμε και τι έχουμε κάνει.

Η Ειδική Γραμματεία έχει την αρμοδιότητα για τρία Τομεακά Προγράμματα, το Ανταγωνιστικότητα, το Περιβάλλον, και τις Μεταφορές. Είναι τα τρία πρώτα προγράμματα της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, τα οποία υποβλήθηκαν ατύπως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ήδη από τον Απρίλιο.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα για την επίσημη υποβολή, την οριστική υποβολή των προγραμμάτων. Για το μεν Ανταγωνιστικότητα είναι η προσεχής Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, και για τα άλλα δύο προγράμματα η επόμενη Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου.

Για να απαντήσω σε ένα θέμα που ορθά τέθηκε από τον κύριο Καφαντάρη, πρέπει να σημειώσω ότι εκπρόσωπος της Κεντρικής

Ένωσης Δήμων έχει περιληφθεί στον κατάλογο φορέων που συγκροτούν την εταιρική σχέση για τα τρία αυτά προγράμματα, εξ αρχής. Συνεπώς η ενεργός συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαβούλευση στη φάση του (...) σχεδιασμού, έχει ιδιαίτερη σημασία και χρησιμότητα και είναι δεδομένη, και αυτό αποτελούσε μια πολιτική επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Πολύ σύντομα, τι περιλαμβάνει το κάθε πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον ακολουθούνται οι βασικές αρχές της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό σχεδιάζεται στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής δύο του ΕΣΠΑ.

Ποιος είναι ο στόχος; Να επιτευχθεί (...) προώθησης της μετάβασης των οικονομιών σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και των μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Για να απαντήσω σε ένα ερώτημα που τέθηκε από το φίλο Δήμαρχο Ρεθύμνου εξ αρχής, θεωρώ ότι είναι περιττό να αναφέρω ότι οι Δήμοι αναφέρονται ρητά ως φορείς εφαρμογής σε όλες τις προτεραιότητες του σχεδίου του προγράμματος αυτού.

Στο πρόγραμμα Μεταφορές έχουν συμπεριληφθεί ονοματισμένα έργα με εμφανές όφελος στο τοπικό επίπεδο, όπως η αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ο Βόρειος Οδικός Άξονας στην Κρήτη, η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, οι οδικές συνδέσεις με συγκεκριμένους λιμένες, και άλλα έργα τα οποία έχουν πολύ σημαντική επίπτωση σε τοπικό επίπεδο.

Κλείνοντας να αναφερθώ ότι στο ΕΣΠΑ '21-'27, μια από τις βασικές επιλογές πολιτικής, είναι η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων. Δεν θέλω να επεκταθώ. Χθες έγινε μια πολύ εκτενής αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΣΠΑ την εμβληματική αυτή πρωτοβουλία, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων, και με βάση φυσικά τη βαρύτητα που ήδη αποδίδεται στο συγκεκριμένο ζήτημα, και στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της καθημερινότητας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η δυναμική εκκίνηση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ '21-'27 έχει στόχο αφενός την έγκριση των προγραμμάτων μέσα στο 2021, για το μεν πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα στο τέλος Νοέμβρη, και τα άλλα δύο προγράμματα το Δεκέμβριο, και ο στόχος μας ο μεγάλος είναι, όπως είπε και ο Υφυπουργός, ο κύριος Τσακίρης, η άμεση ενεργοποίηση προσκλήσεων χρηματοδότησης. Και αυτό γιατί αυτό θα έχει σημαντικά, αλλά κυρίως μετρήσιμα αποτελέσματα, για όλους τους πολίτες και την οικονομία της χώρας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, σε όλη τη χώρα, σε όλους τους Δήμους.

Σας ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιώργο, μια ερώτηση. Με αφορμή τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου, και με δεδομένο ότι μάλλον ο χρόνος δεν επαρκεί, αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Τσακίρη, ότι είναι από τα έργα στα οποία η εμπλοκή και άλλων φορέων πλην των Δήμων, δεν βοήθησε. Τι σκέψη υπάρχει για να μη χαθούν τα χρήματα αυτά;

Γ. ΖΕΡΒΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, όπως γνωρίζεις, έχουμε κάνει δύο τεχνικές συναντήσεις με την παρουσία σου, και με την παρουσία της Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε και με τον φίλο και συντοπίτη, όπως πληροφορήθηκα, γιατί είμαστε από το διπλανό χωριό, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο στόχος είναι το έργο αυτό να ολοκληρωθεί, όσα σχήματα μπορούν να το υλοποιήσουν.

Δεν θα προχωρήσουμε στον ξαφνικό θάνατο των περισσότερων σχημάτων, όπως προβλέπει σήμερα το σύστημα διαχείρισης. Εξετάζουμε την ένταξή τους σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο με μεγαλύτερο χρόνο... χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, προκειμένου να βοηθήσουμε και τους Δήμους, αλλά και τους Εμπορικούς Συλλόγους, να υλοποιήσουν μια παρέμβαση, η οποία να μην είχε σαφή ανωριμότητα όταν ξεκίνησε να ενταχθεί και να υλοποιείται, αλλά στο τέλος της ημέρας μπορεί να έχει σημαντική προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Άρα εξετάζουμε τη μεταφορά της σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο, για όλες... για αυτές τις δράσεις οι οποίες δεν θα είναι συμβατό το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδου.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Απλά να συμπληρώσω κάτι για αυτά που είπε ο Γιώργος, γιατί αναφέρθηκε στο... στην ομιλία μου.

Να πω ότι προς τιμήν του Γιώργου, του Ειδικού Γραμματέα, έχει ο ίδιος προσωπικά, με δική του πρωτοβουλία, στα δικά του προγράμματα, έχουμε... υπάρχει συνεννόηση, αλλά δυστυχώς δεν ισχύει αυτό, αγαπητέ Γραμματέα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις Περιφέρειες, και το θέμα δεν είναι να είμαστε... θεσμικά μπορεί να μη συμμετέχουμε γιατί ουσιαστικά αυτό λέει επιτάσσει, αλλά η εταιρικότητα, και η επικουρικότητα και η εγγύτητα είναι βασικά στοιχεία των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει και εδώ να γίνουν πράξη. Τουλάχιστον στο σχεδιασμό. Αυτό πρέπει να το δούμε και να μην είμαστε... βάζουμε ένα «X», το λέει η Ευρώπη. Δεν το λέει η Ευρώπη, το λέμε... πρέπει να το δημιουργήσουμε και εμείς, αυτή την αλλαγή. Δηλαδή να μαθαίνουμε τις προσκλήσεις όχι από τις εφημερίδες, αλλά από τη συνεργασία και τη συνεννόηση.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ: Αγαπητέ Γενικέ, ο Κανονισμός λέει ότι την εταιρική σχέση τη συγκροτεί το κάθε πρόγραμμα. Η πολιτική θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι, στη συγκρότηση εταιρικής σχέσης τουλάχιστον για τα τρία προγράμματα αρμοδιότητας της

Γραμματείας, να συμπεριληφθεί η ΚΕΔΕ και μάλιστα με βαρύνουσα σημασία και με βαρύνοντα λόγο. Όπως ξέρετε, παρατηρήσεις έχουν έρθει από εσάς, κείμενα έχουν διαφοροποιηθεί στα προγράμματα, προτάσεις έχουν συμπεριληφθεί, γιατί; Γιατί τα προγράμματα πρέπει να αντανακλούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Δεν σχεδιάζουμε προγράμματα από το Υπουργείο για το Υπουργείο, αλλά για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, για την οικονομία. Αν δεν έχουμε λοιπόν από πρώτο επίπεδο ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες, ποιες είναι οι ανάγκες, με ποιο τρόπο θα κάνουμε διάγνωση των αναγκών; Σε αυτό κινηθήκαμε. Ο κανονισμός όμως, όπως είπε και ο Υφυπουργός, αναφέρει ότι την εταιρική σχέση τη συγκροτεί το κάθε πρόγραμμα.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Κύριε Γενικέ...

Γ. ΖΕΡΒΟΣ: Ειδικός...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Ναι, Ειδικός. Γενικώς και ειδικώς πρέπει να πούμε ότι στα θετικά της δικής σας παρουσίας σε αυτή τη θέση είναι, εγώ εύκολα δεν επαινώ αν δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πράγματι και δίκαιο και αληθές. Με παρεμβάσεις δικές σας που έγιναν, με αιτήματα Δήμων που υποβλήθηκαν, όσες με παράνομο τρόπο αιτήσεις είχαν κοπεί από προκατόχους σας στο παρελθόν, κάνατε παρέμβαση και κατά αυτόν τον τρόπο δικαιώθηκαν τα αιτήματά τους, για να υλοποιηθούν τα έργα τα οποία με προδήλως παράνομο τρόπο είχαν κοπεί.

Σταματώ εδώ για να μην πω άλλα πράγματα. Και αυτό πρέπει να το πούμε δημόσια για εσάς.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ: Δεν θέλω να πω κάτι. Απλώς να ευχαριστήσω όλους. Να απολογηθώ για την ταχύτητα και τη βιασύνη, γιατί όντως το αεροπλάνο αναχωρεί. Και να ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση, και για την πολύ σημαντική επιτυχία που έχουν οι εργασίες του Συνεδρίου σας, αγαπητέ Πρόεδρε.

Ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία... να θυμίσω...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, πρώτον, ο Δημήτρης ο Σταμάτης, ο Πρόεδρος του Παρακαταθηκών και Δανείων, θα είναι λίγο αργότερα μαζί μας, είχε μια κοινωνική υποχρέωση. Οπότε προχωράμε λίγο παρακάτω και πάμε σε μια εταιρεία την οποία και δική μας τη νιώθουμε, και δική μας υπό μία έννοια είναι, μιας και είμαστε μέτοχοί της, και γιατί θεωρούμε πως θα κληθεί το επόμενο διάστημα να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο με την τεχνική βοήθεια.

Το είπα και στην ομιλία μου, ότι δεν περιμένουμε από την ΕΕΤΑΑ να λύσει το πρόβλημα τεχνικής βοήθειας που έχει όλη η Ελλάδα, αλλά με στοχευμένες ενέργειες και δράσεις, με τη δεξαμενή μηχανικών που έχει αρχίσει ήδη να δημιουργεί, οι είκοσι πρώτοι έπιασαν δουλειά, και με το σχεδιασμό να βοηθήσει πρώτα τους μικρούς Δήμους, οι μεγάλοι Δήμοι θα βρουν άκρη να κάνουν τη δουλειά τους, ελπίζουμε ότι πλέον από εδώ και πέρα όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία ακούμε, δεν θα τα βλέπουν οι Δήμοι σαν τρένα τα οποία περνούν και φεύγουν.

Λοιπόν, να καλέσω τον Δημήτρη τον Μαραβέλια, Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ, να έρθει στο βήμα, για να δούμε πώς μπορεί η ΕΕΤΑΑ πραγματικά να γίνει μοχλός ανάπτυξης για την Αυτοδιοίκηση και τη χώρα.

Δ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι που υπηρετείτε τον ωραίο θεσμό της Αυτοδιοίκησης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.

Είχα την τύχη να παρακολουθήσω πολλά συνέδρια αυτοδιοικητικά, και Α' και Β' Βαθμού, αφού υπηρέτησα και τους δύο Βαθμούς, έχω υπηρετήσει και τους δύο Βαθμούς της Αυτοδιοίκησης.

Κλείνοντας τώρα και παρακολουθώντας τις εργασίες του τριήμερου Συνεδρίου σας, είδα ότι για πρώτη φορά, ενώ στα

παλιότερα τι συνέβαινε συνήθως; Είχαν όλοι, Αυτοδιοίκηση, και ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, την αγωνία, που την παρομοίαζαν με την αγωνία του τερματοφύλακα πριν τα πέναλτι. Τι αποκρούσεις κάναμε στις επιθέσεις ή στα πέναλτι που είχε η εκάστοτε κυβέρνηση.

Τώρα νομίζω με αυτά που άκουσα ότι πράγματι το σύνθημα που γράφετε, ότι η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά, μπορεί πράγματι να μπει το γκολ.

Όπως ανέφερε και ο φίλος, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, ο κύριος Καφαντάρης, την περίοδο αυτή που διανύουμε βρίσκεται σε εξέλιξη πραγματικά ένας σημαντικός σχεδιασμός χρηματοδοτικών προγραμμάτων που για πρώτη φορά υπάρχουν στην ελληνική Αυτοδιοίκηση.

Τα πιο βασικά, το ακούσαμε και από τον Ειδικό Γραμματέα, είναι το ΕΣΠΑ του 2021-2027, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης πάλι για το '21-'27, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα, το Αντώνης Τρίτσης, καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ΕΠΑ, για το 2021-2025.

Νομίζω ότι όλων όσων είσαι σε αυτή την αίθουσα, ο βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της πατρίδας μας και η παραγωγική ανασυγκρότησή της. Και πραγματικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο και να συμβάλλει σε αυτό που αναζητούμε όλοι στο restart, στην επανεκκίνηση της οικονομίας, εφαρμόζοντας στρατηγικές τόσο για την περιφερειακή, όσο και για την αστική ανάπτυξη. Βελτιώνοντας τοπικές και περιφερειακές υποδομές, και δημιουργώντας ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, προωθώντας κυρίως την καινοτομία.

Σε όλες τις κρίσεις που είχαμε την ατυχία να βιώσουμε ως χώρα, η Αυτοδιοίκηση κράτησε. Οι Δήμοι υπήρξαν πυλώνες σταθερότητας και αποτελεσματικότητας. Ακόμα και στην περίοδο των κρίσεων, παρότι υπήρχε σημαντική μείωση των

επιχορηγήσεων, αλλά όπως ακούσαμε και του προσωπικού, απέδειξε την ικανότητά της στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.

Και εκεί που δυσκολευτήκαμε, αλλά πραγματικά τα καταφέραμε, και πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα σε όλους εκείνους τους αυτοδιοικητικούς που άντεξαν, κυρίως στη μεταναστευτική κρίση, γιατί ήταν αν θέλετε πολύ δύσκολη στη διαχείρισή της, και μιλάω κυρίως για τους Δήμους που δέχτηκαν τα πρώτα κύματα αυτών των ανθρώπων.

Πραγματικά δημιούργησαν νέες δομές, και έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.

Ποια είναι όμως τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η Αυτοδιοίκηση στη χώρα. Το ακούσαμε, είναι η υποστελέχωση. Αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο. Πάρα πολλοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αδυνατούν να ανταπεξέρθουν σε ζητήματα όπως είναι η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, η ωρίμανση των έργων, οι προετοιμασίες για τους φακέλους υποβολής των προτάσεων, και στην υλοποίηση, ακόμα και στην επίβλεψη των έργων.

Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η μη έγκαιρη και αποτελεσματική πληροφόρηση, ενημέρωση για τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους.

Οι ελλείψεις γνώσεις και δεξιότητες του υπάρχοντος προσωπικού σε θέματα προγραμματισμού, διοίκησης έργων, και υλοποίησης ειδικών έργων.

Όλα αυτά έχουν αρνητικές συνέπειες στον προγραμματισμό και των έργων και των δράσεων, στην υποβολή των προτάσεων για την ένταξή τους στην ωρίμανση των έργων, στην ανάθεσή τους, και στην επίβλεψή τους, αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητας όταν υλοποιούνται αυτά τα έργα.

Για την αντιμετώπιση ορισμένων από αυτών των προβλημάτων, δημιουργήθηκε μέσω θεσμικών ρυθμίσεων ένα πλαίσιο υποστήριξης των πιο αδύναμων Δήμων, αυτών που δεν έχουν τόσες μεγάλες δυνατότητες να ανταποκριθούν.

Εκεί πιστεύω ότι η ΕΕΤΑΑ, η εταιρεία η δική σας, η Εταιρεία της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης, μαζί με τη ΜΟΔ, αλλά και με Αναπτυξιακούς Συνδέσμους και με άλλους φορείς που δημιούργησε το καινούργιο νομικό πλαίσιο, όλο αυτό το δίκτυο θα πρέπει να βάλει πλάτη για να στηρίξουμε, όπως είπαμε, τους Δήμους που δεν έχουν τη δυνατότητα.

Το είπε και ο Πρόεδρος. Εδώ με την παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενός έμπειρου αυτοδιοικητικού, του Σπύρου του Σπυρίδωνα, είμαστε στην ευχάριστη να σας πούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει η ΕΕΤΑΑ, θα έχει η ελληνική Αυτοδιοίκηση μια Τεχνική Υπηρεσία με πάνω από πενήντα μηχανικούς. Πέρα από την πρόσκληση κάναμε χρήση της κινητικότητας και ευτυχώς στελεχώσαμε με ακόμα περισσότερους μηχανικούς την καινούργια Τεχνική Υπηρεσία.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε πάνω δέκα προγραμματικές συμβάσεις, κυρίως από Δήμους μικρούς νησιωτικούς.

Πέρα όμως από αυτή την Τεχνική Υπηρεσία, που θέλουμε να την οργανώσουμε όσο καλύτερα γίνεται, μπορούμε μέσω της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών να χρησιμοποιήσουμε μηχανικούς, τόσο για τη μελέτη, όσο και για την επίβλεψη.

Επίσης ένα σημαντικό ρόλο που θα παίξει η εταιρεία, η ΕΕΤΑΑ, στην υποστήριξή σας, είναι η αναγκαία δικτύωση, ο συντονισμός, και η συστηματική υποστήριξη όλων των φορέων, και πρέπει με την ευθύνη και του συντονισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, να γίνει ένα πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης.

Παράλληλα όμως η ΕΕΤΑΑ έχει προχωρήσει και σε άλλες δράσεις, όπως είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Οδηγού χρηματοδοτήσεων με όλες τις πηγές χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΕΣΠΑ, για την ακίνητη περιουσία, λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο Οδηγός αυτός βρίσκεται στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ, ενημερώνεται συστηματικά, και είναι διαθέσιμος σε όλους.

Για τη δικτύωση και τη συστηματική ενημέρωση των υπηρεσιών προγραμματισμών των Δήμων και των στελεχών των ΠΕΔ, μέσω της πλατφόρμας συνεργασίας της ΕΕΤΑΑ.

Επίσης έχει γίνει σύνταξη μελέτης κυρίως για ορεινές περιοχές, για νησιωτικούς Δήμους, για την κοινωνική πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία βέβαια με τις αντίστοιχες δικές σας Επιτροπές της ΚΕΔΕ, οι οποίες είτε έχουν ξεκινήσει, είτε θα ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον.

Για το σκοπό αυτό λοιπόν, της ολοκληρωμένης και συστηματικής υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και πρέπει να ευχαριστήσουμε γιατί με δική του πρωτοβουλία, του Προέδρου της ΚΕΔΕ, του κυρίου Δημήτρη Παπαστεργίου, έχει υπογραφεί μία προγραμματική συμφωνία με την ΕΕΤΑΑ, που την κάνει έναν ολοκληρωμένο, θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της Αυτοδιοίκησης, που περιλαμβάνει συνεργασίες και δράσεις.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό που χαράζεται, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με την Επιτροπή του ΕΣΠΑ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, και σε κάθε μία από τις δεκατρείς Περιφερειακές Ενώσεις των Δήμων της χώρας, προγραμματίζει και θα διοργανώσει την επόμενη περίοδο, τους επόμενους μήνες, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, Ημερίδες για την ενημέρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τα χρηματοδοτικά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου, και τις ευκαιρίες που δίνονται για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.

Στόχος των Ημερίδων είναι και η έγκαιρη ενημέρωση, και η προετοιμασία μας, για μια αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και των εργαλείων που θα δούμε την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Ειδικά τώρα για το στόχο πολιτικής 5 του ΕΣΠΑ, που αφορά τις χωρικές επενδύσεις, και είδα ο φίλος ο Αντιπρόεδρος και Δήμαρχος Καλλιθέας, ο Δημήτρης ο Κάρναβος, την αντίδρασή του σε προηγούμενο συνομιλητή, στις οποίες πρέπει και απαιτείται ο ρόλος των Δήμων να είναι ιδιαίτερα σημαντικός, χρειάζεται εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου για την υποστήριξη του τοπικού σχεδιασμού και εν συνέχεια για την εφαρμογή του. Για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου είναι σκόπιμο εκτός από τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να υπάρχουν στελέχη της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, γιατί θέλουμε και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, την Αυτοδιοίκηση Β' Βαθμού, και βεβαίως και της ΕΕΤΑΑ.

Παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα, υλοποιούμε τη δράση Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και στους δύο Βαθμούς, που έχει μέσα στην απλούστευση και την προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας. Η δράση αυτή στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και της λειτουργίας μας, μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών. Εκπόνηση προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας, εκπόνηση προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και του σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, των συνεργατών μας.

Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας προγραμματικής περιόδου δίνουν μια σημαντική ευκαιρία στην ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει όχι μόνο όταν χρειάζεται στην αντιμετώπιση των κρίσεων, αλλά και στην αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της πατρίδας μας, με πρωτοβουλίες που θα λαμβάνονται

και σε περιφερειακό, αλλά και κυρίως σε τοπικό επίπεδο, που θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών.

Καλείστε και μπορείτε να αναλάβετε καινοτόμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας όλους αυτούς τους οικονομικούς πόρους, επιτυγχάνοντας, γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί, και ευρύτερες κοινωνικές συνεργασίες.

Κρίσιμος λοιπόν παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση των έργων και δράσεων και την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, είναι η ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων επιπέδων διοίκησης, Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων, ώστε να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί και να υιοθετήσουμε ενιαία και συντονισμένη στρατηγική, ώστε να αποκτηθεί επαρκής επιχειρησιακή ικανότητα για τη διοίκηση και την εφαρμογή της.

Για την επόμενη προγραμματική περίοδο απαιτείται κατά την άποψή μας, δημιουργία προγράμματος υποστήριξης των δικαιούχων, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Με διάθεση πόρων για τεχνική βοήθεια, για δράσεις θεσμικής υποστήριξης των Δήμων, και συγκρότησης δομών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης.

Με αυτές λοιπόν όλες τις πρωτοβουλίες, με το συντονισμό και τη συστηματική και κατάλληλη υποστήριξη, πιστεύω ότι εσείς που υπηρετείτε το θεσμό, επειδή κυρίως τον αγαπάτε, εμείς στη Μάνη λέμε ότι έχουμε πετριά όσοι ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα, θα καταφέρετε και θα κάνετε πράξη το σύνθημα, και την πατρίδα μας να αλλάξουμε, και την Αυτοδιοίκηση να τη βγάλουμε μπροστά.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ, και οφείλω στο σημείο αυτό, και αν έχουμε ακόμα δύο τελευταίες ομιλίες, να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τον κύριο Σταμάτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, που είστε εδώ, να πω το εξής. Ότι η ΕΕΤΑΑ περιμέναμε από πολύ νωρίτερα να δώσει αυτή τη βοήθεια.

Υπήρξαν διάφορα ζητήματα και δεν είναι της ώρας να τα αναφέρουμε. Αυτός ο οποίος ήταν εκεί, βράχος, και το εννοώ, και βοήθησε στο να πάμε σε μια καινούργια εποχή, ήταν ο Σπύρος ο Σπυρίδων, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω ακριβώς για όλη την αξία, τη βοήθεια, τη στήριξη που είχαμε το διάστημα αυτό, για να μπορέσουμε πλέον να ξεκινήσουμε αυτό το μηχανισμό.

Λοιπόν, αφήνω τον Πρόεδρο να πάρει μια ανάσα και να μας κάνει και την τιμή να κλείσει τις ομιλίες, για να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΑΑ, ούτως ή άλλως είναι αυτή η Ενότητα για την ανάπτυξη, την κυρία Εύα Γκόγκου, για τα επόμενα δέκα λεπτά, να δούμε πώς μπορεί η Αυτοδιοίκηση, η ΕΕΤΑΑ, τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, να βοηθήσουν τους τουριστικούς Δήμους, μιας και σε πολύ μεγάλο βαθμό το εθνικό μας προϊόν είναι αυτό.

Ε. ΓΚΟΓΚΟΥ: Καλημέρα και από εμένα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Σύεδροι. Με τους περισσότερους από εσάς συνεργαζόμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έχω λοιπόν την τιμή και τη χαρά σήμερα να απευθύνομαι και στο Σώμα του Τακτικού Συνεδρίου και με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου της ΕΕΤΑΑ. Ο συγκεκριμένος θεσμός, είναι ένας θεσμός που έχει μακρά ιστορικότητα, ένας θεσμός ο οποίος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν έλαβε χώρα πέρσι. Αυτό όμως δεν έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα του.

Οι Δήμοι, μέσα στην υγειονομική πανδημία, μέσα στην υγειονομική κρίση, αναλάβατε πολλές υποχρεώσεις, πολλαπλές και δύσκολες, αυτό όμως τι έκανε; Ισχυροποίησε τη σχέση σας με τους πολίτες, στη βάση της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Βρεθήκατε στο πλευρό τους σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και αντιμετωπίσατε τις επιπτώσεις της κρίσης με επιτυχία.

Νομίζω, θέλω να πιστεύω, ότι και το Υπουργείο Εσωτερικών, και η ΕΕΤΑΑ, στάθηκαν βοηθός και αρωγός σε όλα αυτά.

Τι καταφέρατε λοιπόν; Καταφέρατε να επανεπιβεβαιώσετε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και προσανατολισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υλοποιώντας την αποστολή σας, με δράσεις οι οποίες είχαν στο κέντρο τον άνθρωπο, τον δημότη και φυσικά το περιβάλλον.

Το τελευταίο, το περιβάλλον, δεν αποτελεί, σε σχέση με τα άλλα, δεύτερης ιεραρχίας στόχο. Αντιθέτως. Οφείλουμε να σχεδιάζουμε προσεκτικά τις πόλεις του αύριο. Πόλεις έξυπνες, κάτι ξέρει ο Πρόεδρος παραπάνω, φιλικές προς τον πολίτη, προσβάσιμες σε όλους και ενεργειακά αυτόνομες. Πόλεις, που θα διασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ποιότητας ζωής. Αλλά και πόλεις καλύτερα οχυρωμένες απέναντι στα φυσικά φαινόμενα που διασαλεύουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Και σε αυτό το σημείο, θέλω να εξάρω τον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι υπηρεσίες σας και εσείς οι ίδιοι ως Δήμαρχοι, για να ανταποκριθείτε στις δυσκολίες απέναντι στα φαινόμενα αυτά. Το έχετε κάνει και έχετε δοκιμαστεί πάρα πολύ.

Αυτός, οι έξυπνες πόλεις δηλαδή, είναι και ο μόνος δρόμος για τη βιωσιμότητα των πόλεων, όπως περιγράφεται και στον 11ο Στόχο της... στον Στόχο 11 της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η σημασία των πόλεων για τη μετάβαση προς έναν βιώσιμο τρόπο ζωής αναγνωρίζεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσδοκούμε λοιπόν, τα επόμενα χρόνια, οι πόλεις, οι Δήμοι μας, να βρεθούν στο κέντρο ενός ζωντανού και συνεχώς εξελισσόμενου οικοσυστήματος, οι σταθερές του οποίου οφείλουν να είναι η χάραξη κοινωνικής πολιτικής, η ανθεκτικότητα, η πολιτική προστασία, όλα αυτά μέσα από ένα πρίσμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να κάνω ειδική αναφορά στον προνομιακό ρόλο που έχουν οι Δήμοι λοιπόν στην τουριστική ανάπτυξη, υπό την έννοια ότι είστε δημιουργοί υποδομών, παρέχετε υπηρεσίες, επιταχύνετε, παρακινείτε και υποκινείτε τις τοπικές

κοινωνίες, και των επενδυτικών κεφαλαίων που στοχεύουν στον κλάδο αυτό.

Όλα αυτά επηρεάζουν και διαμορφώνουν το τουριστικό brand που έχει κάθε Δήμος, που έχει, που διαμορφώνει, που αναπτύσσει. Και για αυτό είναι κρίσιμο κάθε ένας από εσάς να διαμορφώσει, να επιλέξει ποιο είναι, να αναδείξει το συγκριτικό του πλεονέκτημα, και σε αυτό να επενδύσει.

Ταυτόχρονα, όμως, είναι πάρα σημαντικό ο καθένας από εσάς να κινητοποιήσει και τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς επιχειρηματίες, ώστε να επενδύσουν και αυτοί στον τουριστικό κλάδο και να βάλουν και με αυτόν τον τρόπο το δικό τους λιθαράκι στην ελκυστικότητα του τόπου. Όλοι πρέπει να γίνουν κοινωνοί και μέτοχοι. Όλοι έχουν ρόλο, και για αυτό είναι αναγκαία και απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και υλοποίηση, ώστε την επόμενη μέρα όλοι να μπορέσουν να επωφεληθούν ισόρροπα από τα οφέλη του τουριστικής ανάπτυξης.

Ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να είναι το όχημα ανάδειξης για τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν καταστήσει ή μπορούν να καταστήσουν την κάθε πόλη σας συγκεκριμένο σημείο αναφοράς.

Θα πρέπει λοιπόν, θα ήταν καλό, κάθε Δήμος να δημιουργήσει μια Χάρτα Αξιοθεάτων και Υπηρεσιών, και αυτό να γίνει συνείδηση από όλους, έτσι ώστε τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία, ο πολιτισμός, η ταξιδιωτική εμπειρία, να διαμορφώσουν για την Ελλάδα μια μοναδική και ανταγωνιστική τουριστική αλυσίδα αξίας, και όπως λέει και το Συνέδριο, δημιουργούμε αξία, και να καθοδηγήσουν τη δημιουργία νέων, βιώσιμων και καινοτόμων επιχειρήσεων. Και σε αυτό το σημείο κρίσιμο ρόλο παίζουν προφανώς οι Δήμοι και οι τοπικές εταιρικές σχέσεις.

Έμφαση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Είναι πάντα μια ιδιαίτερη προοπτική, με μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Πρακτικές που εφαρμόζονται κατά κόρον αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Αθλητικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, εκκλησιαστικός ή και ιατρικός; Όλα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στη χώρα μας σε τοπικό επίπεδο, με γνώμονα πάντα τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Τι είναι μετρήσιμα αποτελέσματα; Η αύξηση της επισκεψιμότητας, η ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, νέες θέσεις εργασίας, αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων.

Θέτω ως παράμετρο προς σκέψη και ενδεχομένως μελλοντική συζήτηση, τους κινδύνους του υπερτουρισμού. Κάποιοι από εσάς ήδη το αντιμετωπίζετε. Οπότε ζητούμενο για εσάς θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της αειφορίας των προορισμών σας, η ποιοτική τους διατήρηση. Ο τουρισμός για εσάς είναι ένα συστατικό της φόρμουλας για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, όχι αυτοσκοπός. Αλλιώς κινδυνεύετε να αλλοιωθεί ο πλούτος σας και η παράδοσή σας.

Τι χρειάζεται για να γίνουν όλα αυτά; Πόροι. Ανέφερε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Τοπική Αυτοδιοίκηση, αρμοδιότητες, σημαίνει και μεταφορά πόρων.

Για την χρηματοδότηση του τουριστικού σας προϊόντος, υπάρχουν και φροντίσαμε να υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, πληθώρα εργαλείων. Το νέο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, και φυσικά το πρόγραμμα Τρίτης. Υπάρχουν και ειδικά προγράμματα, συμπράξεις ιδιωτικού τομέα, τα CLLD Leader, οι δράσεις του Πράσινου Ταμείου. Έγιναν αναφορές σε όλα αυτά από προηγούμενους ομιλητές. Υπήρχε αναφορά στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, υπήρξε και δημιουργική παρέμβαση του κυρίου Κάρναβου σε αυτό. Υπάρχει ο άξονας 4.6 του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση δράσεων πολιτισμού και τουρισμού, για την προστασία και αποκατάσταση μνημείων.

Σκοπός μας; Να διαφοροποιήσουμε το τουριστικό ελληνικό χαρτοφυλάκιο. Να μειώσουμε την εποχικότητα, γιατί άλλωστε τι θέλουμε; Θέλουμε τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Να αυξήσουμε τα έσοδα, και να προωθήσουμε συστηματικά θεματικές μορφές τουρισμού.

Οπότε επιτρέψτε μου να κάνω την ιδιαίτερη μνεία στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και τη διασύνδεση του με την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών. Αυτές τις μέρες μιλήσαμε αρκετά για το πρόγραμμα, αναφερθήκαμε σε νούμερα, σε ποσά, το οποίο είναι σημαντικό, προφανώς είναι σημαντικό.

Αυτό που εγώ θα ήθελα όμως είναι να δώσουμε έμφαση στο περιεχόμενο, στη φύση των έργων, στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

Επαναλαμβάνω ωστόσο την χθεσινή αναφορά του Αναπληρωτή Υπουργού, του κυρίου Πέτσα, ότι μέσα από στοχευμένες ενέργειες μπήκαμε σε διαδικασία υπό την έγκριση του Πρωθυπουργού, για στοχευμένη αύξηση του ονομαστικού προϋπολογισμού του Προγράμματος και του χώρου ένταξης έργων. Και να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή όντως έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις έργων περίπου στο ένα δις.

Υπήρξε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης την εβδομάδα που μας πέρασε, οπότε το προσεχές διάστημα θα έρθουν στον Υπουργό για υπογραφή έργα προς ένταξη που αφορούν Δήμους που μέχρι τώρα δεν είχαν δει κάποια ένταξη στο Τρίτσης.

Πρόκειται λοιπόν για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών σε περιοχές που έχουν επαυξημένο τουριστικό αποτύπωμα, όπως βελτίωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Θυμίζω το πρόσφατο παράδειγμα ένταξης του Δήμου Μυκόνου, με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο συγκεκριμένος Δήμος, ένας αμιγώς τουριστικός Δήμος, όλο το καλοκαίρι. Υπάρχουν όμως και έργα υποδομής σε πιο άγονους Δήμους, σε Δήμους που θεωρούνται πιο τουριστικά άγονοι, αλλά και έργα που διαμορφώνουν τοπόσημα, τοπόσημα

ανάπτυξης και τοπόσημα τουρισμού. Έχω δει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ή στην πρόσκληση 14, και όχι μόνο. Ενδεικτικά να αναφέρω το Αστεροσχολείο στο Δήμο Ανωγείων, πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, αποκαταστάσεις μνημείων, ψηφιακά μουσεία και ψηφιοποίηση, μετατροπή, όπως παραδείγματος χάρη, ένα έργο υποδομής ήταν η δημιουργία του Σχολαρχείου στην Αμοργό, από Σχολαρχείο σε Δημοτική Βιβλιοθήκη, έργα στους Δελφούς, στην Αράχωβα, που έρχονται να αναδείξουν τους υφιστάμενους αυτούς προορισμούς, με μια άλλη οπτική.

Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ σε έργο του Δήμου σας για να μη θεωρηθεί ότι σας καλοπιάνω.

Έχουμε επίσης έργα αστικών αναπλάσεων που αλλάζουν τις όψεις των Δήμων σας, για την ποιότητα ζωής και τη καθημερινότητα των πολιτών σας.

Έργα που αφορούν στην αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, προτάσεις ανακύκλωσης, ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργα ύδρευσης που βοηθούν τους νησιωτικούς μας Δήμους στη ορθότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων τους.

Όλα αυτά είναι έργα τα οποία επιδρούν στην εικόνα σας, στην εικόνα των Δήμων σας, στο τουριστικό σας προϊόν, στην ανάπτυξη των περιοχών σας, στην ευημερία των δημοτών σας, και άρα στα έσοδά σας από τον τουρισμό. Στόχευση δική σας, όταν υπάρχουν όλα αυτά τα έργα, θα πρέπει να είναι να υποβάλλετε προτάσεις που να συμβάλλουν στο στρατηγικό σας σχεδιασμό για ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης για το μέλλον σας ως τουριστικοί προορισμοί.

Στόχευση του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ, και της Πολιτείας, της κυβέρνησης, θα πρέπει να είναι να συμπορεύεται μαζί σας, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σας και να σμιλεύει τους απαραίτητους εκείνους όρους ώστε να ανθίσει το τουριστικό σας brand.

Θέλω να αναφερθώ λοιπόν και στο ρόλο της ΕΕΤΑΑ, της οποίας έχω τιμή να είμαι Αντιπρόεδρος, με έναν εξαιρετικό Πρόεδρο και έναν εξαιρετικό Διευθύνοντα να με βοηθάνε σε όλο αυτό.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να το κάνετε λίγο σύντομα βέβαια, κυρία Γκόγκου μας.

Ε. ΓΚΟΓΚΟΥ: Ναι, ναι.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ε. ΓΚΟΓΚΟΥ: Ως θεσμικού λοιπόν, τεχνικού και επιστημονικού συμβούλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει αναπτύξει χρήσιμα και πρακτικά εργαλεία και οδηγούς, για τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και τα στελέχη των Δήμων σας, σε επίπεδο τουρισμού.

Επιγραμματικά αναφέρω, το Εγχειρίδιο Τουριστικού Σχεδιασμού και Προβολής των ΟΤΑ, τον Οδηγό Σχεδιασμού Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος φυσικά συνοδεύεται και από εργαλεία σύνταξης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου.

Όλα αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Η ΕΕΤΑΑ αφουγκράζεται τις επιχειρησιακές σας ανάγκες, προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας, για την τεχνική και την τεχνική και επιστημονική σας υποστήριξη, και να θέσουμε το δικό μας λιθαράκι στην αναπτυξιακή σας τροχιά.

Στόχος μας, αυτός είναι ο στόχος που έχουμε θέσει, είναι να μην είμαστε ένας παρατηρητής, αλλά ένας ενεργός δρών στην επιτυχημένη πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είμαστε λοιπόν εδώ να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση. Και ελπίζω ότι από όλο αυτό το γόνιμο διάλογο θα έχουμε και πάρα πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, κυρία Γκόγκου, για την ομιλία σας. Πραγματικά είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε με διάφορους τρόπους τα εργαλεία που υπάρχουν να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελος των Δήμων μας.

Λοιπόν, λίγο πριν την τελευταία ομιλία του κανονικού προγράμματος, και αφού καλωσορίσω και τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, Βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ, να πούμε το εξής. Ότι δίπλα η Beyond σας περιμένει. Μια πολύ ελπιδοφόρα προσπάθεια της HELEXPO για να αναδείξουμε το τοπικό οικοσύστημα τεχνολογίας που θα μας χρειαστεί τα επόμενα χρόνια μετά τις χθεσινές εξαγγελίες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καλό είναι όταν φύγετε από εδώ αργότερα, να τελειώσουμε και με τα συμπεράσματα, να πάτε να δείτε πώς χτυπάει η καρδιά της σύγχρονης Ελλάδας δίπλα και πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία.

Να πω κάτι ακόμα επίσης. Σε συνεργασία πάλι με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και την Digea, πρέπει να θυμίσω ότι 31 Οκτωβρίου αλλάζει ο τρόπος εκπομπής των τηλεοπτικών σταθμών. Η Digea, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, σας έχουν ενημερώσει για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Αν δεν έχετε μιλήσει με κανέναν σημαίνει πως δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Στους Δήμους όμως που έχει γίνει επικοινωνία με την ΚΕΔΕ, παράκληση, εάν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί, στην ουσία πρέπει να ενημερώσουμε τους τεχνικούς μας για να αλλάξουν το συντονισμό των καναλιών, να το πράξετε γιατί 31/10 θα πέσει μαύρο και την 1/1 θα έχουμε τους δημότες μας να γκρινιάζουν γιατί δεν βλέπουν τηλεόραση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπητέ Πρόεδρε του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, να ξέρετε πως εν τη απουσία σας τις προηγούμενες μέρες έγινε μεγάλη κουβέντα για το Ταμείο, γιατί

είστε ένα νομίζω από τα πιο ισχυρά στηρίγματα των Δήμων, και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε ακόμα παραπάνω βοήθεια.

Ήταν τεράστια η βοήθεια που πήραμε με τη μη καταβολή αυτών των έντεκα δόσεων, αλλά η κουβέντα είναι γνωστή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά το θέμα, και παράλληλα περιμένουμε να δούμε πώς αλλιώς, πώς μπορεί το Ταμείο να είναι ακόμα πιο κοντά μας, ακόμα πιο δυνατό εργαλείο στην ανάπτυξη των Δήμων.

Καλώς ήρθατε, αγαπητέ φίλε, Πρόεδρε, Δημήτρη Σταμάτη.

Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Καταρχάς θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά λόγοι ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος επέβαλλαν να βρίσκομαι το πρωί, την ώρα που υποτίθεται έπρεπε να βρίσκομαι, να είμαι εδώ, στην κηδεία ενός εκλεκτού φίλου, συναδέλφου, του Τάκη Δημόπουλου, με τον οποίο μας συνδέουν πολλοί κοινοί αγώνες, κυρίως... και κομματικοί, αλλά και στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί ήταν ο Τάκης Δημόπουλος ένας από εσάς, δύο φορές υποψήφιος Δήμαρχος Νεάπολης Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μιλήσω από χειρογράφου, θα μιλήσω επί της ουσίας, γιατί ξέρω ότι λέγοντας αυτά που τυπικά θα μπορούσαν να ειπωθούν, τρώμε ώρα.

Ο θεσμός του Ταμείου του οποίου αυτή την ώρα ηγούμαι, είναι γνωστός. Είναι η προσπάθεια διαχρονικά να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και να υπηρετήσει ένα θεσμό που προβλέπεται από τους νόμους του κράτους.

Όσον αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το κάνει με τη δανειοδότηση έργων που επιλέγουν οι Δήμοι να εκτελεστούν στην περιοχή τους.

Εάν μέχρι τώρα αυτό ήταν ένα τυπικό πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κάτω από τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και τις συνθήκες που διαμορφώνονται, αυτά πρέπει

να πάρουν έναν δυναμικό χαρακτήρα, πιο δυναμικό χαρακτήρα. Και ήδη αυτό έχει ξεκινήσει. Και το λέω αυτό γιατί έχω ισχυρούς δεσμούς με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκίνησα ως πούμε, αν μπορεί έτσι κάποιος να το πει, την πολιτική μου διαδρομή. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πού πονάει και πού πρέπει να βοηθηθεί.

Ίσως κάποιοι που δεν γνωρίζουν, νομίζουν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε ένα δικό της σύστημα, που δεν έχει καμία σχέση με το εν γένει πολιτικό σύστημα. Είναι λάθος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εκ του συντάγματος και των νόμων καλύπτει δράσεις και δουλειές που έπρεπε να κάνει το κράτος. Είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή αποκεντρωμένης και αυτοδιοικητικής δράσης της Πολιτείας στο σύνολό της.

Άρα δεν είναι ένας αποκομμένος οργανισμός που διαμορφώνεται επί τη βάση ενός εκλογικού αποτελέσματος, που μπορεί να μην έχει σχέση και συγγένεια με όλα τα πολιτικά και οικονομικά δρώμενα της χώρας.

Και τι καλείται να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση; Εγώ θα έλεγα το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες, στην πηγή τους.

Με αυτές τις σκέψεις, ήμουν ένθερμος υποστηρικτής, κύριε Πρόεδρε, και το γνωρίζετε, της παράτασης εξόφλησης των δανείων και ατόκως, τρεις φορές, και εδώ υπάρχει και μια αντινομία που πρέπει να τη γνωρίζετε. Ότι παρά τις προθέσεις που μπορεί να έχει το Ταμείο και ο Πρόεδρος του ή το Διοικητικό του Συμβούλιο, πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία η οποία περνά και από νόμους. Εγώ έκρινα τότε ότι κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία, οι Δήμοι υπέστησαν από τη μια μεριά μεγάλη απώλεια εσόδων, είτε διότι είχαν κλειστά μαγαζιά, άρα δεν μπορούσαν να εισπράξουν τους αντίστοιχους φόρους, είτε διότι η ΔΕΗ δεν έκοβε το ρεύμα όταν ο καταναλωτής πλήρωνε την αξία του

ρεύματος, αλλά δεν πλήρωνε τους υπόλοιπους αποδιδόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πόρους.

Από την άλλη μεριά είχε αυξημένες δαπάνες διότι μπήκε, αναγκαστικά, και λόγω του κοινωνικού της χαρακτήρα, μπήκε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαμόρφωσε ο κορωνοϊός σε τοπικό επίπεδο. Από τα σχολεία, την καθαριότητα, όλο αυτό το πλέγμα που απαιτεί δαπάνες, έξοδα.

Άρα αυτό ήταν ένα ισχυρό επιχείρημα, που έπρεπε όμως έπρεπε να το περάσω από τη Βουλή και αυτό. Θα χαιρόμουν αν είχα τη δυνατότητα και την πρωτοβουλία αυτά τα αυταπόδεικτα να τα περνάω γρήγορα και να μην ταλαιπωρείται και να μην καθυστερεί κανένας. Διότι, επαναλαμβάνω, εγώ δεν αντιμετωπίζω την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρά ως έναν πυλώνα ακόμα εξουσίας. Εξουσίας της ίδιας της Πολιτείας. Άρα το ενδιαφέρον αυτό από μέρους του Ταμείου, πρέπει να είναι αυτονόητο και υποχρεωτικό, και όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες ή τις όποιες σκέψεις έχει κάποια στιγμή ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Χαίρομαι γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο το σημερινό ασπάζεται τέτοιες απόψεις, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ καλό.

Επανέρχομαι τώρα σε βασικούς άξονες της δράσης του Ταμείου. Το Ταμείο ενισχύει τους Δήμους, είτε αυτόνομα, αυτοτελώς, από τους ίδιους πόρους που λέμε, είτε σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η άμεση χρηματοδότηση από το Ταμείο, των Δήμων, χωρίς τη μεσολάβηση δηλαδή αυτών των ειδικών προγραμμάτων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, έχει σαν στόχο την ενίσχυση των Δήμων σε επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης παραδείγματος χάρη, και εξυγίανσης των οικονομικών των ΟΤΑ.

Το δεύτερο μεγάλο σκέλος δανειοδοτήσεων είναι αυτό που έχουμε με βάση τη δανειοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Προσέξτε, αυτό έχει δύο σκέλη. Είναι ένα πρόγραμμα που θα ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη σαν Διοικητικό

Συμβούλιο έχουμε εγκρίνει 2.235.000.000 για έργα. Έχουν συμβασιοποιηθεί μεταξύ του Ταμείου και υμών, 992 εκατομμύρια. Από την τελική συμβασιοποίηση, δηλαδή στη συνολική δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις που κάνει ο Δήμος ή ο Οργανισμός, ο όποιος Οργανισμός, με τους εργολάβους, είναι 418 εκατομμύρια. Και έχουν εκταμιευτεί 145.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι αρκετές. Πρώτα από όλα μπήκε το Ταμείο σε ένα πρόγραμμα, όπως θα έλεγα, να κολυμπήσει σε βαθιά νερά, γιατί οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις απαιτούν και αντίστοιχες οργανώσεις. Και δεν σας το κρύβω ότι είχα μια μεγάλη απογοήτευση όταν με την ταχύτητα που εγώ γνωρίζω ότι κινούμαι, πρέπει να κινούμαι, μπορώ να κινηθώ, έχει μπροστά της κάποιους φραγμούς, που το μεγαλύτερο από όλα είναι ο απηρχαιωμένος τρόπος οργάνωσης, δομής και λειτουργίας υπηρεσιών που θα έπρεπε να κινούνται ταχύτερα. Ήταν για εμένα μια απογοήτευση όταν διαπιστώνεις ότι έχεις στα χέρια σου έναν οργανισμό, το μεγαλύτερο πιστωτικό, κρατικό πιστωτικό ίδρυμα, αλλά κινείσαι με ρυθμούς ασπρόμαυρης τηλεόρασης όταν τα πάντα κινούνται γύρω σου με διαστημικές ταχύτητες. Και αυτό εμένα μου δημιουργεί βεβαίως και ένα αίσθημα απογοήτευσης ως ένα βαθμό, αλλά και ένα πείσμα να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια.

Ήδη ολοκληρώθηκε και εντός ολίγων ημερών θα μας παραδοθεί, ένας νέος τρόπος οργάνωσης της ΔΕ7 Υπηρεσίας που σας απασχολεί, που σας ενδιαφέρει, ώστε να κινούμαστε πολύ ταχύτερα, και εσείς να έχετε άμεση γνώση όλης της πορείας, των δανείων, της θέσης σας της οικονομικής, των δυνατοτήτων σας, τα πάντα. Αυτό θα γίνεται αυτόματα. Αυτό έγινε με ένα πρόγραμμα που... μια συμφωνία που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, και αυτοί είναι ικανοποιημένοι, γιατί και αυτοί το ίδιο πρόβλημα έχουν.

Για να έρθω στο κυρίως θέμα, ξέρω ότι υπήρχε ένας προβληματισμός για το πρόγραμμα Φιλόδημος που μετετράπη σε

Τρίτη. Εμείς δεν έχουμε ανάμιξη σε αυτό, και θα μπορούσα να το αντιπαρέρθω, αλλά πρέπει να σας διευκρινίσω ότι πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχουν οι αναγκαίες πηγές χρηματοδότησης και συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, δεν μπορεί να υπάρξει.

Σας πληροφορώ λοιπόν ότι η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ξεκίνησε την επόμενη... τον επόμενο μήνα της ανάληψης των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, δηλαδή το Γενάρη του 2020, και εγώ με τη σκέψη ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα Φιλόδημος. Διαπίστωσα όμως ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είχε άγνοια αυτού του θέματος. Μου είπαν χαρακτηριστικά, αν εσείς ψηφίσατε κάτι, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνήσαμε εμείς. Εμείς έχουμε μια εκκρεμότητα μαζί σας. Ποια; Ότι ένα πρόγραμμα που έτρεχε ήδη 134 εκατομμυρίων, από αυτό το πρόγραμμα, μετά από τρία χρόνια (...), έχει απορροφηθεί μόνο ένα ποσό 30 εκατομμυρίων. Πώς εμείς θα εισηγηθούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας αυτά τα ποσά που ζητάτε, κύριε Πρόεδρε, όταν αυτή τη στιγμή για τρία χρόνια έχετε δαπανήσει 30 εκατομμύρια;

Απαραίτητη προϋπόθεση, μου λένε, για να μπούμε στην κουβέντα, και θα μπούμε στην κουβέντα, είναι όταν δείξετε εμπράκτως ότι τρέχει η εκταμίευση. Γιατί κάθε φορά, λέει, που εμείς αποφασίζουμε να κάνουμε μια συμφωνία δανειοδότησης, αντίστοιχα δεσμεύουμε αυτά τα χρήματα. Θα μπορούσαμε να τα πάμε αλλού. Τα κρατάμε όμως, δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Όταν λοιπόν δεν ξοδεύονται, για αυτό σας είπα ότι είναι και πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας να μας βοηθήσει στη γρήγορη αυτή κίνηση της Διεύθυνσης Δ7, όταν δεν ξοδεύονται αυτά μένουν εκεί και δεν βοηθάμε άλλες κοινότητες.

Οφείλω να σας πω ότι τρέξαμε υπερβολικά γρήγορα, παρά τον κορωνοϊό, ήταν τα πρώτα γνωρίσματά μας με το νέο φρούτο που μας προέκυψε, και τις δυσκολίες και το φόβο που υπήρχε,

καταφέραμε και τον Απρίλιο είχαμε κλείσει 70 και εκατομμύρια, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος των επισήμων διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία ολοκληρώθηκε περί το τέλος του 2020, και επισφραγίστηκε πριν από μερικούς μήνες με τις δημόσιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και εμού, σε δημόσια... νομίζω είχατε παραστεί πολλοί από εσάς, αυτού του προγράμματος, το οποίο μπορεί να έχει τυπικά το γνώρισμα, τον αριθμό 1,5 δισεκατομμύριο με 1 δισεκατομμύριο δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, έχει συμφωνηθεί και ήταν ένας από τους λόγους της όποιας καθυστέρησης, γιατί επέμενα ότι έπρεπε να είναι ανοιχτό, διότι το Ταμείο το δικό μας έχει χρήματα για να δώσει, και η λογική της νέας Διοίκησης είναι αυτό το χρήμα να φύγει και να βοηθηθούν οι τοπικές κοινωνίες, που και έργο θα αποδώσουν, αλλά και ταυτόχρονα θα τρέξουν την ελληνική οικονομία σε τοπικό επίπεδο πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά από άλλα μεγάλα έργα.

Και το δεύτερο θέμα ήταν κάποια επιμέρους ζητήματα που είχαν αντιρρήσεις, αλλά τελικά, όπως παραδείγματος χάρη η δανειοδότηση για τη γεωργική... αγροτική οδοποιία, που έκλεισε σας πληροφορώ μερικές μέρες πριν υπογράψουμε την τελική συμφωνία, αλλά που εγώ έκρινα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να επιμείνουμε σε αυτό, διότι γνωρίζω την ελληνική ύπαιθρο, γνωρίζω τη σύνθεση του αγροτικού... του πληθυσμού των πόλεων, ακόμα και των μεγάλων, ότι είναι πολλές φορές ημιαστικός, και των αναγκών που προκύπτουν από αυτό.

Τελικά έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα που μπορεί να ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια, και δεν έχει τέλος, και δεν μπορεί να έχει τέλος.

Αυτό τώρα το πώς θα ξοδευτεί, έχει σχέση με τις ταχύτητες, το πώς θα δαπανηθεί. Η μεγάλη μου αγωνία, νομίζω και η δική σας, είναι το πώς θα δαπανηθεί. Διότι ένα άλλο βασικό θέμα, το θέμα

των επιτοκίων, σε αυτή την περίπτωση δεν σας αφορά, αφού καλύπτεται αυτός ο δανεισμός από το ελληνικό Δημόσιο, από το Υπουργείο Οικονομικών.

Δύο άλλα προγράμματα που επίσης έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών και δημόσιων υποδομών, για εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ένα πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων. Έχει βγει η πρώτη Κοινή Υπουργική Απόφαση, απομένει η δεύτερη, όπου σε αυτή τη δεύτερη συμφωνείται ο τρόπος και οι υπόχρεοι στην αποπληρωμή αυτών των δανείων. Αποπληρωμή σε εμάς. Αυτό μη σας φαίνεται περίεργο. Πρέπει να υπάρχει τρόπος εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων, όχι μόνο των Δήμων, αλλά και του Υπουργείου ή των Υπουργείων προς εμάς, για να μπορεί το Ταμείο να έχει αυτή τη δυνατότητα και να τρέχει προγράμματα. Γιατί αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, θα καθίσει.

Και ένα δεύτερο πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ. Και αυτό σας αφορά κατά το ήμισυ. Με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχει να κάνει κατά το ήμισυ με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών κυρίως μικρών λιμένων. Όποιος γνωρίζει την ελληνική επικράτεια, ξέρει ότι το βασικό πρόβλημα και για τον τουρισμό ακόμα είναι οι υποδομές που έχουμε στα μικρά κυρίως λιμάνια, των μικρών νησιών. Και τουρισμός για να μπορέσει να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στον ήλιο και στη θάλασσα, ούτε να έχει διάρκεια τριών, τεσσάρων ή πέντε μηνών. Ο τουρισμός σε μια χώρα σαν τη δική μας, που το μεγαλύτερο προϊόν της είναι ο τουρισμός, πρέπει να είναι συστηματικός, επαγγελματικός, και να διαρκεί δώδεκα μήνες το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει αντίστοιχα αεροδρόμια, αντίστοιχους σιδηροδρομικούς σταθμούς, και αντίστοιχα λιμάνια.

Παρεμπιπτόντως σας λέω ότι ήμουν φανατικός θιασώτης και όταν ήμουν Υπουργός Επικρατείας πίεσα, προώθησα σε ισχυρό

βαθμό, το θέμα των 14 αεροδρομίων, διότι είχα γνώση του προβλήματος αυτού από τότε που ήμουν Διοικητής στην Πολιτική Αεροπορία.

Έγινε ένα μεγάλο βήμα με τα αεροδρόμια. Πρέπει να γίνει το αντίστοιχο βήμα με τα λιμάνια. Κάποια τοπικά λιμάνια, μικρά, είναι, βρίσκονται είτε στα Λιμενικά Ταμεία, είτε βρίσκονται και σε Λιμενικά Ταμεία υπό τον έλεγχο Δημοτικών Αρχών. Αλλά ανεξάρτητα από αυτά, όποια και αν είναι η διασύνδεση, εκείνο που πρέπει να επιδιωχθεί είναι να ενισχυθεί ο τουρισμός σε αυτές τις περιοχές, που λόγω αυτών των ειδικών συνθηκών υπολείπονται από τις άλλες.

Αυτά λοιπόν είναι τα προγράμματα που τρέχουν.

Θα κλείσω με ένα εν δυνάμει σχεδιασμό, τον έχουμε συζητήσει με τον κύριο Πρόεδρο, ένα νέο εργαλείο. Γνωρίζοντας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την εμπειρία μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τις απαλλοτριώσεις. Ένας Δήμος λοιπόν, που για λόγους κοινωνικού συμφέροντος αποφασίζει να δεσμεύσει μια περιοχή, είναι υποχρεωμένος να δεσμεύσει και το αντίστοιχο ποσό στα ταμεία του, και αυτό στερεί πόρους από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει, είτε γιατί δεν έχει λεφτά να το κάνει, γιατί θα στερήσει το Δήμο από άλλες δουλειές, είτε διότι δεν θέλει να αναλάβει κάτι και ο Δήμαρχος ο ίδιος να φορτωθεί αυτός ένα θέμα, κακά τα ψέματα, που θα αναδειχθεί μετά από μερικά χρόνια που θα είναι εκτός θητείας του. Για να μιλάμε την πραγματική γλώσσα της πολιτικής.

Έχω συζητήσει με τον Πρόεδρό μας, με τον Πρόεδρό σας, ένα ειδικό, εντός εισαγωγικών, escrow account, που θα λέει το εξής, αλλά εδώ χρειαζόμαστε και τη σύμπραξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όταν ο Δήμος πραγματοποιεί την απαλλοτρίωση, και... με την οριστική απόφαση, αντί να δεσμεύσει στα ταμεία του το αντίστοιχο ποσό μέχρις ότου βγει η τελική απόφαση για τον δικαιούχο και το ποσό της αποζημίωσης, αυτό να το εγγυάται το

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και όταν έρθει η ώρα αποπληρωμής, όταν τελειώσουν όλες οι δικαστικές εκκρεμότητες, μετά από τρία, τέσσερα, πέντε, επτά, οκτώ χρόνια, που στην πραγματικότητα αυτά αντιμετωπίζουμε, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, ο Δήμος με βάση το συμβόλαιο, τη δανειακή σύμβαση που υπογράφει εμάς με οφιόν, να έχει τη δυνατότητα είτε αν θέλει ο ίδιος να πληρώνει, είτε να παίρνει τότε να συνάπτει δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και να το πληρώνει το ποσό στον δικαιούχο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αυτό τώρα έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο, συζητάμε και μεταξύ μας, γιατί εγώ θεωρώ ότι είστε ένα κομμάτι που η Πολιτεία πρέπει να το αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο. Χρειάζεται τη σύμπραξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γιατί όταν θα γίνει η προσφυγή στα δικαστήρια θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη νομική κάλυψη ώστε να μπορεί το Ταμείο να προβεί, να μεσολαβήσει ως εγγυητής και υπόχρεος αυτού του δανείου εκ τρίτου.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ναι, γιατί είναι απαραίτητο αυτό, γιατί αλλιώς θα πάει ο δικαστής και θα πει δεν έχω κανένα σχετικό νόμο.

Λοιπόν, αυτές είναι οι σκέψεις...

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Για τα δάνειά μας δεν μας είπατε κάτι.

Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Πώς;

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Για τα δάνειά μας, αυτά που έχουμε ήδη, και το επιτόκιο.

Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ναι, είναι υψηλό. Αλλά αυτό δεν...

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τι πράγμα;

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Προσέξτε, το Ταμείο κινείται... εγώ την άποψή μου την είπα, την έχω κουβεντιάσει και με τον Πρόεδρό σας, αλλά δεν

νομιμοποιούμαι να πω τίποτα άλλο, διότι είναι απόφαση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο κύριος...

Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εγώ την άποψή μου, και νομίζω ότι από τα συμφραζόμενα...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο κύριος Σταμάτης είναι ξεκάθαρος για το τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει, αλλά είναι αποφάσεις άλλων.

Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εντάξει, αλλά δεν είναι διότι δεν μπορώ να πάρω τέτοια απόφαση. Εκεί που πήρα και μόρεσα να πάρω απόφαση, χωρίς άλλο να επεκταθεί πουθενά, είναι η μείωση των επιτοκίων από 4,55 περίπου, στο 3,78 που είναι τώρα. Το επιτόκιο δανεισμού τώρα για τα έργα που σας ανέφερα, με απευθείας δανειοδότηση ημών προς εσάς, είναι...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τα καινούργια. Είναι 3,78, δεν είναι 4,55. Εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που έδιναν οι κείμενες διατάξεις, το πήγα εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι θέμα που μπορώ εγώ ούτε να σας το λύσω, ούτε πολύ περισσότερο να δεσμευτώ. Την καλή μου γνώμη όμως, την άποψή μου μάλλον, εγώ την έχω πει, και αν χρειαστεί θα την επαναλάβω. Από τα συμφραζόμενα όμως μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η πρόθεση και η διάθεση η δική μου. Σας είπα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιτελεί ένα έργο, που αν δεν υπήρχε θα το έκανε το κράτος, θα το έκανε η Πολιτεία. Υπάρχει καμία αμφιβολία επί αυτού; Τώρα το αν η Πολιτεία διαχρονικά εκμεταλλεύεται τη λόξα ημών που ανακατευόμαστε με τα κοινά και μας φορτώνει ευθύνες και υποχρεώσεις, αυτό δεν απαλλάσσει την ίδια από τη βασική δική της υποχρέωση να μεριμνά για την ποιότητα ζωής των πολιτών της σε όλη την έκταση της επικράτειας. Αυτή είναι η άποψή μου.

Κύριε Πρόεδρε, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να γνωρίζετε, και νομίζω πολλοί από εσάς το γνωρίζετε ήδη, ότι είμαστε στη διάθεσή σας. Εγώ προσωπικά έχω δώσει και το

κινητό μου τηλέφωνο, αν κάπου μπλοκάρει κάτι, είτε Σάββατα... ακόμα και Σάββατα και Κυριακές να με παίρνετε τηλέφωνο για να το ξεκολλάμε, διότι κακά τα ψέματα, ηγούμαι ενός φορέα με όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας κρατικής υπηρεσίας, και ότι σημαίνει αυτό και το γνωρίζετε καλά. Όπου μπορώ λοιπόν να βοηθήσω, θα είμαι δίπλα σας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη, για όλη τη συνεργασία και την καλή διάθεση. Είναι η αρχή. Δεν φτάσαμε στο σκοπό μας. Αυτό θέλει προφανώς και περαιτέρω έτσι δουλειά.

Να καλωσορίσω τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Νοτοπούλου και τον κύριο Γιαννούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ελπίζω ο κύριος Ζαχαριάδης να σας έχει μεταφέρει από προχθές που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ πέρα, όλο το κλίμα και τα συμπεράσματα του Συνεδρίου.

Λοιπόν, τελειώσαμε με τις εισηγήσεις και έχουμε υπόλοιπα ομιλιών από χθες, Συνέδρων, ενόσω εμείς οι παρατάξεις διαβουλευόμαστε τα συμπεράσματα μήπως και καταλήξουμε πλέον σε ένα κοινό ψήφισμα, που νομίζω πως μπορούμε να το κάνουμε.

Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.

Πάμε λοιπόν... Δημήτρη, έχεις λίγο το λόγο για να καλέσουμε τους συναδέλφους, και όσους βέβαια θέλουν σήμερα να τοποθετηθούν και χθες δεν είχαν τη δυνατότητα.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον χθεσινό, που τελικά δεν ολοκλήρωσε τη βραδινή μας συνάντηση, τον Σίμο τον Δανιηλίδη, τον Δήμαρχο Νεαπόλεως Συκεών, και να ετοιμάζεται ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης. Και όποιος άλλος συνάδελφος είναι να το δηλώσει για να πάρει το λόγο.

Σίμο, έχεις το λόγο.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί εκπρόσωποι της Πολιτείας, καλώς ήρθατε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Καλή διαδικασία και ολοκλήρωση του Συνεδρίου. Εύχομαι ολόψυχα να έχουμε θετικά συμπεράσματα.

Οι αναφορές που θα κάνω δεν έχουν κανένα προσωπικό χαρακτήρα, καμία μομφή, καμία ένσταση, καμία προσωπική βολή προς οποιονδήποτε.

Θέλω να πω έχοντας την εμπειρία αρκετών χρόνων από τα Συνέδρια της ΚΕΔΚΕ τώρα, και της ΚΕΔΕ τα τελευταία χρόνια, ότι δεν με ικανοποιεί το τωρινό Συνέδριο που γίνεται μετά από τρία χρόνια, γιατί μέχρι στιγμής 90% από ότι έχω υπολογίσει το χρόνο, έχουν μιλήσει εκπρόσωποι φορέων της Πολιτείας, που είναι απαραίτητοι, αλλά θα πρέπει να υπάρξει κάποια διαχείριση του χρόνου έτσι ώστε να μπορούν δεκάδες συνάδελφοι, να μπορούν να μιλήσουν και να τοποθετηθούν.

Δεύτερον. Δεν ικανοποιούμαι από τις τοποθετήσεις μια σειρά εκπροσώπων της Πολιτείας, διότι ορισμένες τουλάχιστον από αυτές μας θεωρούν αφελείς αναφερόμενοι σε ζητήματα τα οποία τα ακούμε, τα ξανά ακούμε και δυστυχώς δεν διορθώνονται.

Τρίτον. Μια σειρά επιλογές της προηγούμενης και της πιο προηγούμενης ακόμα κυβέρνησης, τις οποίες τις είχαμε καταγγείλει, τις είχαμε απορρίψει, και ζητούσαμε την κατάργησή τους, δυστυχώς και η σημερινή πολιτική ηγεσία, μια σειρά Υπουργείων, όχι μόνο δεν τις ανέτρεψε, αλλά τις ερωτεύτηκε, τις αγκάλιασε και τις συνεχίζει.

Ξεκινώντας από την αρνητικότερη στάση των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, που μας θεωρούν αποδιοπομπαίους από τα σχολεία, και έγινε τεράστια προσπάθεια η Τοπική Αυτοδιοίκηση να εξοβελιστεί από τη χρήση, την απογευματινή και τη βραδινή χρήση των σχολείων με τα ΚΔΑΠ, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, φτάνοντας μέχρι τη συνέχιση αυτού του φαύλου συστήματος με τα

voucher, που οδηγεί δεκάδες χιλιάδες παιδιά έξω από τις δομές, την ίδια ώρα που δεκάδες χιλιάδες voucher μένουν αχρησιμοποίητα. Μοιράζουν σε νησιωτικές μικρές περιοχές και σε ορεινές περιοχές, δεκάδες voucher, όταν η δυναμικότητα των δομών είναι ελάχιστη και άρα είναι άχρηστα αυτά, βαυκαλιζόμενη η εκάστοτε ηγεσία ότι καλύπτει το 100% των αναγκών, όταν μένουν πενήντα και εξήντα χιλιάδες παιδιά, μένουν απέξω από τις δομές.

Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Είχα τοποθετηθεί και τότε ως υπεύθυνος των προγραμμάτων αυτών, απέναντι στην τότε αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, και στον τότε Υπουργό Παιδείας, της προηγούμενης κυβέρνησης, ότι αυτό το σχέδιο το οποίο έχουν και υλοποιούν θα οδηγήσει σταδιακά, σε ένα βάθος το πολύ δεκαετίας, δυστυχώς ήταν εντός πενταετίας, σε μαρασμό, θα οδηγήσει σε μαρασμό, συρρίκνωση, και στο τέλος εξαφάνιση κοινωνικών προνοιακών δομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και θα κυριαρχήσει ο ιδιωτικός τομέας.

Αναφερόμενος μάλιστα και στην τότε Υπουργό και στον τότε... στην αναπληρώτρια και στον τότε Υπουργό Παιδείας, τους είπα ότι θα σας οφείλουν να σας κάνουν ανδριάντα τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών συγκροτημάτων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία πέντε, έξι χρόνια, κάνουν επεκτάσεις συνεχώς τα μεγάλα ιδιωτικά εκπαιδευτικά συγκροτήματα.

Οι 4.500 κοινωνικοπρονοιακές δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κρατήσανε όρθια την κοινωνία την κρίσιμη περίοδο των μνημονίων, που αν δεν υπήρχαν αυτές οι 4.500 κοινωνικοπρονοιακές δομές, από το Κοινωνικό Μαγειρείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, μέχρι το Βοήθεια στο Σπίτι, από τους Βρεφικούς και Παιδικούς μέχρι τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, από τα ΚΗΦΗ μέχρι τις δομές για τους Ρομά, και από τα εκατοντάδες προγράμματα για τη φιλοξενία των μεταναστών και των

προσφύγων, αν δεν υπήρχε η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα ζούσαμε καταστάσεις ζούγκλας στην πατρίδα μας.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Ναι, να πάω πιο μακριά. Είναι γνωστό το θέμα που έχω ότι φωνάζω. Λοιπόν, να μην αναφερθώ στο πρόβλημά μου, εντάξει, είναι γνωστό.

Οι 4.500 αυτές δομές λοιπόν, έχουν συρρικνωθεί ήδη τουλάχιστον κατά χίλιες. Και αν συνεχιστεί αυτή η ανεξέλεγκτη κυριαρχία των δομών των ιδιωτικών συμφερόντων, θα λέμε ότι κάποτε η Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε κοινωνικοπρονοιακές δομές.

Δεν υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του σημερινού. Τα ίδια έλεγα και στο προηγούμενο διάστημα. Η μία ήττα μετά την άλλη στην Αυτοδιοίκηση. Η μία ήττα και η μία υποχώρηση μετά την άλλη. Δεν υπάρχει σημείο αντίστασης, δεν υπάρχει άμυνα, και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει αντεπίθεση.

Όταν σε όλη την Ευρώπη εδώ και πενήντα – εξήντα χρόνια αυτές όλες οι δομές και όλες οι αρμοδιότητες έχουν μεταφερθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη χώρα μας υπάρχουν ακόμη και σήμερα ερωτευμένοι με τον κρατισμό της δεκαετίας του '50 και του '60 και του '70.

Το πιο συγκεντρωτικό, το πιο κρατικιστικό μοντέλο, το πιο γραφειοκρατικό μοντέλο, που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, είναι η Ελλάδα. Και δυστυχώς αφαιρούνται αρμοδιότητες. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά υπάρχει εξοβελισμός της Αυτοδιοίκησης, όπως ανέφερα πιο μπροστά, από φορείς οι οποίοι είναι περιουσιακά... και από κτίρια που είναι περιουσιακά στοιχεία των Δήμων. Τα σχολικά συγκροτήματα είναι περιουσιακά μας στοιχεία μεταγεγραμμένα στο Υποθηκοφυλακείο και καταγεγραμμένα στα ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου ως περιουσία των Δήμων. Και έρχεται η κάθε κυρία Υπουργός και ο κάθε κύριος Υπουργός να θέλει να μας αποβάλει από τα περιουσιακά στοιχεία των Δήμων. Και βέβαια να

αλείφει βούτυρο στο ψωμί των συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων.

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, έρχεται κρίσιμος χειμώνας, έχει έρθει ήδη. Στη δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο και στη Θράκη, ήδη εδώ και ένα μήνα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στο μηδέν, και σε λίγο καιρό θα έχουμε δέκα βαθμούς κάτω από το μηδέν. Το λειτουργικό κόστος εξαιτίας της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων, θα πάει στα ύψη. Δεν είναι μόνο εξαιτίας της εκτίναξης των καυσίμων, δυστυχώς ακολουθεί κατά 30-40% η αύξηση του λειτουργικού κόστους σε όλους τους τομείς. Από τους Βρεφονηπιακούς και τους Παιδικούς Σταθμούς που αγοράζουμε τα προϊόντα διατροφής, μέχρι τα λειτουργικά των Δήμων. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την κάλυψη, και πρέπει να βάλουμε γραμμή κόκκινη έτσι ώστε να υποχρεωθεί η Πολιτεία να καλύψει το σύνολο της επιβάρυνσης του λειτουργικού κόστους εξαιτίας της τεράστιας ανατίμησης που υπάρχει στο λειτουργικό... της εκτίναξης των τιμών.

Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζει η Πολιτεία να ξεφορτώνει κατά τη γνώμη τη δική της κακές υπηρεσίες του κράτους, στην πλάτη της Αυτοδιοίκησης, που εμείς ήμασταν, είμαστε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης των αρμοδιοτήτων, των ευθυνών, αλλά επιτέλους έλεος, υπάρχει ένα 102 άρθρο του συντάγματος για το οποίο δώσαμε μάχη στην αναθεώρηση τότε εκείνης της εποχής, έτσι ώστε να είναι δεσμευμένη η Πολιτεία να μεταφέρει και τους ανάλογους, αναγκαίους, αντίστοιχους πόρους, το προσωπικό και τον εξοπλισμό.

Και προσέξτε πόσο αδύνατοι είμαστε, τα λέω κάθε τόσο μεταμεσονυχτίως πολλές φορές τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο, σχεδόν κάθε μέρα, πόσο αδύναμοι...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ξέρεις τι πρόβλημα έχω. Τι να πω στη γυναίκα μου; Ότι με παίρνει ο Δανιηλίδης δωδεκάμισι η ώρα το βράδυ; Πού να το πιστέψει;

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Ναι, γιατί για να μπορούμε να επικοινωνούμε σχεδόν κάθε μέρα πρέπει να μιλάμε αργά το βράδυ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα λέει λοιπόν η γυναίκα μου ότι έχω βάλει στη μνήμη το όνομα Σίμος σε...

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Προσέξτε πώς μας συμπεριφέρεται το κεντρικό πολιτικό σύστημα, θαρρείς και είμαστε απατεώνες, εγκληματίες, και πρέπει να παραπεμπόμαστε στον εισαγγελέα.

Εάν παρακολουθήσετε, κατά βάση μεταμεσονυχτίως, αλλά πολλές φορές στα μεγάλα δίκτυα τα τηλεοπτικά και ενδιάμεσα, υπάρχουν δεκάδες τηλεοπτικά σποτ, τα οποία παρακαλώ εγκρίνει ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ως κοινωνικά μηνύματα, για δωρεάν μετάδοση από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Την ίδια ώρα, και το έχω καταγγείλει επισήμως, δημοσίως, έχω ενημερώσει όλους τους Βουλευτές όλων των κομμάτων, κανένας δεν ανέλαβε πρωτοβουλία, τουλάχιστον από ότι ξέρω, μακάρι να κάνω λάθος, ότι την ίδια ώρα που το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο απορρίπτει κάθε μήνυμα Δήμου για εξόρμηση αιμοδοσίας, αιμοπεταλίων, μυελού των οστών, βλαστοκυττάρων, για τέτοιου είδους αναγκαίες πρωτοβουλίες, θεωρώντας τες ως τοπικού χαρακτήρα, και λέγοντάς μου εμένα τουλάχιστον όσες φορές έχω μιλήσει με αυτόν τον κύριο που τον έχουν επιλέξει ως Πρόεδρο του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι απευθυνθείτε στα τοπικά μέσα, και ποιος πρέπει να ακούει το τηλεοπτικό μήνυμα της μιας ή της άλλης αιμοδοσίας από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, την ίδια ώρα, το ίδιο Συμβούλιο που έχει επιλεγεί από το Κοινοβούλιο, επιλέγει και δίνει την έγκριση σε αυτά τα σποτ του χωριού τάδε, του φιλοζωικού σωματείου, και τη κωμόπολης τάδε, δεν έχω τίποτα με τα φιλοζωικά σωματεία, στο Δήμο μας υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα

προγράμματα για τα αδέσποτα, και για τα τετράποδα, για όλα τα ζώα.

Αυτά τα τηλεοπτικά μηνύματα, τα περισσότερα, λένε ο Δήμαρχός σας πήρε λεφτά. Εάν δεν κάνει αυτό, στείλτε τον στον εισαγγελέα, καταγγείλτε τον, κάντε του αναφορά. Οι Δήμοι παίρνουν χρηματοδότηση.

Ποια είναι η χρηματοδότηση που παίρνουμε; Και πώς μπορεί ένας ανεξάρτητος κατά τα άλλα φορέας, είναι η περίφημη Ανεξάρτητη Αρχή, που υποτίθεται ότι φροντίζει για το κοινωνικό σύνολο.

Υπάρχουν δεκάδες άλλες τέτοιες περιπτώσεις, όπου η συμπεριφορά του κεντρικού κράτους απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εξευτελιστική, είναι υποτιμητική. Να προσπαθούμε να πείσουμε τον τελευταίο γραφειοκράτη συνεργάτη της τάδε Υπουργού ή του τάδε Υπουργού, ότι αυτό που ετοιμάζεται ως ΚΥΑ είναι τρελό, είναι απαράδεκτο, συρρικνώνει την Αυτοδιοίκηση στον κοινωνικό τομέα, αποβάλλει την Αυτοδιοίκηση από περιουσιακά της στοιχεία. Είναι αντισυνταγματικό.

Όπως επίσης είναι αντισυνταγματικές όλες οι ρυθμίσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, και όχι μόνο τα τελευταία δύο, και τα έξι, και τα οκτώ, και τα δέκα, που μας μεταφέρανε αρμοδιότητες χωρίς τους αναγκαίους πόρους.

Και την ίδια ώρα το κεντρικό κράτος αρνείται να αναγνωρίσει τα Δημοτικά Ιατρεία ως ισότιμους φορείς των Δήμων με την Πολιτεία, ως ισότιμους φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Και αυτή η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη το 2017, περάσανε νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έκανα αναφορά, Πρόεδρε, και σε εσένα, εκείνες τις μέρες, τις εβδομάδες που συζητιόταν. Και αυτή η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, αγνόησαν ότι υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρεχόμενη εντελώς δωρεάν από τους Δήμους προς τους πολίτες.

Είμαστε στην κόψη του ξυραφιού, ανά πάσα στιγμή, με μια καταγγελία ακόμη και ανώνυμη, ενός γιατρού, ενός φαρμακοποιού, ή ενός εκπροσώπου ιδιωτικού ιατρικού κέντρου, διαγνωστικού κέντρου, να πάμε κατηγορούμενοι διότι παρανόμως και παρατύπως λειτουργούμε τέτοιες δομές.

Φτάσαμε στον έβδομο χρόνο και ακούστηκε από επίσημα χείλη εδώ πιο μπροστά χθες ή προχθές, ότι λύθηκε το πρόβλημα για το Βοήθεια στο Σπίτι.

Δεν λύθηκε, ποιος τα λέει αυτά; Ακόμα είναι ορισμένου χρόνου, ακόμα δεν έχει λήξει η εκδίκαση στο Συμβούλιο Επικρατείας της προσφυγής που έχει γίνει για τη φωτογραφική μοριοδότηση, και ακόμα το ΑΣΕΠ δεν έχει καλύψει ούτε καν τους μισούς από τους Π.Ε., που είναι η μικρή ομάδα. Η μεγαλύτερη ομάδα είναι Δ.Ε. και Υ.Ε.. Και υπάρχει ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή, επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε να μην εφαρμόσει το νόμο του Αυγούστου του 2014, που είχαμε από κοινού επεξεργαστεί με την τότε ηγεσία, που έλεγε πώς θα μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του Βοήθεια στο Σπίτι σε αορίστου χρόνου μέσω των δομών των Δημοτικών Επιχειρήσεων, και πουλήσανε υπόσχεση ότι θα σας κάνουμε μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, περάσανε από το '14 επτά χρόνια αν κάνω καλά το λογαριασμό, λοιπόν και ακόμα είναι στον αέρα.

Και επίσης έχουν μειωθεί κατά εκατοντάδες τα άτομα που υπηρετούσαν, είτε λόγω συνταξιοδότησης...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αγαπητέ Σίμο, είκοσι λεπτά.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: ...είτε λόγω παραίτησης...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Είναι και άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν. Αντιλαμβάνεσαι.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Εντάξει. Ωραία, να καταλήξω.

Θα πρέπει να βάλουμε οδικό χάρτη. Στα δέκα βασικά σημεία των απαιτήσεών μας, θα πρέπει να βάλουμε όριο χρονικό για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Εάν δεν υπάρχει αυτή η επίλυση

σε αυτό το χρονικό όριο, να προσδιορίζονται με απόφαση του Συνεδρίου οι κινήσεις τις οποίες θα κάνουμε.

Αλλεπάλληλες φορές έχω προτείνει ότι δεν θα πρέπει να διστάζουμε να προσφεύγουμε σε φορείς και σε υπηρεσίες, αλλά και στο ανώτατο δικαστήριο, στα ανώτατα δικαστήρια, για να ανατρέπουμε αντισυνταγματικές επιλογές.

Και τέλος, στα οικονομικά, συνεχίζουμε να κάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ίδιο λάθος. Έρχεται ο κάθε Υπουργός, της κάθε κυβέρνησης, και μας λέει θα πάρετε πεντακόσια εκατομμύρια επιπλέον του χρόνου. Μπράβο, χειροκροτάμε.

Αυτό είναι το ζήτημα; Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο προσδιορίζει το τι συμμετοχή οικονομική πρέπει να έχει η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να σταματήσει, να μην πω την έκφραση του πεζοδρομίου, μου έρχεται τώρα στο στόμα, να την αποφύγω, η έκφραση της προστασίας με τους νυχτερινούς όρους της γλώσσας, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Να σταματήσει η σύγκριση των οικονομικών με βάση τα περσινά. Αυτό μια ζωή θα μας βγάζει ζημιωμένους. Η σύγκριση που πρέπει να γίνεται είναι με βάση αυτά που δικαιούμαστε και αυτά που μας παρακρατούν παράνομα.

Και επίσης, έλεος, να σταματήσει αυτή η καθημερινή βουτιά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, και δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, για να μην παρεξηγηθώ, σε όλη την Ελλάδα, παρανόμως, παρατύπως, αντισυνταγματικά, αντιευρωπαϊκά, και αντιαυτοδιοικητικά, κάνει καθημερινά βουτιές, οι οποίες είναι πολλές φορές έξω από το όριο της νομιμότητας, βουτιές η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στα πρωτοβάθμια ζητήματα που είναι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχει άλλη χώρα...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σίμο...

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Τελειώνω με αυτό.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είμαι σίγουρος.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να ασχολείται με τα πολιτιστικά, με τα κοινωνικά, με τα προνοιακά, με τον πολιτισμό, με τα ζητήματα της πρωτογενούς πολιτικής. Εδώ στη χώρα μας φαίνεται ότι αυτοί που ηγούνται της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, νιώθουν αδύναμοι, ανίκανοι, ανεπαρκείς να ασχοληθούν με τα σοβαρά, τα μεγάλα, του δημοκρατικού προγραμματισμού, των έργων υποδομής, της ανάπτυξης, των επενδύσεων, και των μεγάλων έργων υποδομής, και κάθονται και ασχολούνται με αυτά που πρέπει να ασχολείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε αυτά πρέπει να υπάρχει κόκκινη γραμμή. Δεν είναι προϊσταμένη μας Αρχή η Περιφέρεια. Δεν λογοδοτούμε στην Περιφέρεια. Δεν πρέπει να εξαρτόμαστε για το παρκάκι ή για το γηπεδάκι ή για το δρόμο, από την Περιφέρεια. Δεν είναι τα λεφτά του ΠΕΠ, των ΟΧΕ, του ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη, που τα μοιράζει κατά το δοκούν ανάλογα το Δήμαρχο και ανάλογα τη σχέση συναλλαγής που υπάρχει.

Αυτά. Ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για να ηρεμήσουν λίγο τα ηχεία...

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κατάλαβε ο Σίμος ότι μάλλον η διάχυση της επιρροής της εξουσίας είναι ευκολότερη με τους Περιφερειάρχες. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον... έχω χίλιες διαφορές... ο Καμπόσος είναι εδώ; Ο Καμπόσος πρέπει να το είπε. Ότι έχουν τριακόσιους, πώς τους είπε, αλλά δεν το καταλάβανε.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έχουμε και εμείς.

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σε όλους.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καλησπέρα.

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ζήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια μέσα από τα Συνεδριά μας, διοικώντας βέβαια, όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Αυτοδιοίκηση. Και πάντα, ακόμα και την περίοδο

των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, ακόμα και την περίοδο των παχιών αγελάδων, που η Αυτοδιοίκηση πήρε αρκετά χρήματα, πάλι είχαμε προβλήματα και βάζαμε στόχους, και αυτό πρέπει να κάνουμε πάντα.

Από όσα άκουσα από το Συνέδριο, και να με συγχωρέσουν μερικοί συνάδελφοι που δεν τους άκουσα λόγω του πλημμυρικού φαινομένου χθες στη Θέρμη, στο αεροδρόμιο, κατάλαβα ότι τελικά υπάρχουν ευήκοα ώτα στην κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Υπάρχει δηλαδή μια συγκυρία θετική. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει, Πρόεδρε, αν μιλάτε με τα μικρά σας ονόματα με τους Υπουργούς και με τους Γενικούς Γραμματείς, θετικό το θεωρώ, ίσως μπορούμε να πετύχουμε και περισσότερα πράγματα, αρκεί να μην τους δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι δεν έχουμε τη βούληση και τη δυνατότητα όταν χρειαστεί, αν χρειαστεί και όταν χρειαστεί, να βάλουμε κόκκινες γραμμές και να παλέψουμε και δυναμικά αυτά που πρέπει να παλέψουμε ως Αυτοδιοίκηση. Γιατί σε αυτό το πεδίο δεν έχεις δοκιμαστεί ακόμα. Στα άλλα δοκιμάστηκες και είσαι επαρκέστατος.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία βλέπω ότι λύνονται προβλήματα, λύνονται καθημερινά προβλήματα, και εγώ δεν θέλω να μηδενίζω. Πρέπει με σοβαρότητα να βλέπουμε τι είχαμε, τι έχουμε, πού πάμε.

Λύθηκαν αρκετά προβλήματα, και να σας πω και την αλήθεια, πήραμε και αρκετά χρήματα καλύπτοντας ανάγκες που δημιουργήθηκαν και έξτρα έξοδα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.

Όμως στο μεγάλο ζήτημα και το ερώτημα, αν υπάρχει η πολιτική βούληση σήμερα από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, από την κυβέρνηση, να δημιουργηθεί, να γίνει μια μεταρρύθμιση για μια Αυτοδιοίκηση που να προσομοιάζει στην Αυτοδιοίκηση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, δεν βλέπω ότι υπάρχει βούληση και ότι την επόμενη περίοδο που... ότι

μας απομένει, θα το κάνουμε, θα το πετύχουμε. Θα πετύχουμε πολλά πράγματα, αυτό όμως δεν φαίνεται ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Κυρίως δε από την τοποθέτηση του Υπουργού, ο οποίος είπε ότι τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις πρέπει να τις σκεφτόμαστε καλά και να τις μελετάμε καλά, αναφέροντας βέβαια και το ατυχές θα έλεγα παράδειγμα των ΔΟΜ, που σαν να μην ήταν απαραίτητη μεταρρύθμιση η δημιουργία Πολεοδομικών Γραφείων σε κάθε Δήμο. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε προσωπικό να τις επανδρώσουμε, όχι ότι δεν χρειαζόμαστε την Υπηρεσία να την παρέχουμε τοπικά στους πολίτες μας. Αλλού είναι το πρόβλημα, και αυτό το πρόβλημα μας οδηγεί σήμερα στο να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στο να αξιοποιήσουμε πόρους. Και βλέπουμε το τρένο να περνά πολλές φορές και το αφήνουμε να περνάει γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα. Και να μας δώσουν τα λεφτά δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, και οι περισσότεροι Δήμοι είναι σε τέτοια κατάσταση.

Εγώ σέβομαι ότι πρέπει πραγματικά να μελετάμε τις μεταρρυθμίσεις σε βάθος. Το 1821 οι Έλληνες αν σκέφτονταν λίγο παραπάνω δεν θα έκαναν επανάσταση. Αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι επανάσταση. Τα ξέρουμε τα προβλήματα, η Ευρώπη είναι εδώ, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε πού πρέπει να πάμε, να αφήσουμε τους δογματισμούς μας, άλλωστε δεν θα κάνουμε και εμείς Κλεισθένη να απορρυθμίσουμε, ούτε θα ψηφίσουμε κανέναν νόμο σαν τον 4412 που χρειάστηκε 400 τροποποιήσεις και ένα καινούργιο νομοσχέδιο για να μπορέσει να εφαρμοστεί, τουλάχιστον να μας βοηθήσει λίγο.

Αλλά θα μπορούσαμε αφήνοντας τον δογματισμό μας, και φτιάχνοντας μεταρρύθμιση, τον εκλογικό νόμο να τον κάναμε λίγο πιο αναλογικό. Εγώ σέβομαι, σέβομαι πραγματικά το επιχείρημα της κυβερνησιμότητας. Θα μπορούσαμε όμως, 43%; Εγώ διαφωνώ, θέλω 51, είναι αρχή μου, αλλά λέω να το σεβαστώ. Θα μπορούσε το 43% να εκλέγει Δήμαρχο, αλλά να κυβερνήσει με το 51% των

Δημοτικών Συμβούλων. Γιατί να έχει το 60%; Ας ζοριστεί, αφού έχει 43%, ας ζοριστεί, να αποκτήσουμε και μια κουλτούρα συνεννόησης, να ξεκινήσουμε. Από τη μια άκρη πάμε στην άλλη άκρη.

Να αφήσουμε λοιπόν τους δογματισμούς μας και νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε στο μέλλον, γιατί αυτή την περίοδο δεν βλέπω να προχωράει κάτι.

Επίσης να πω ότι άκουσα πολλά θετικά και επειδή μπήκαν και χρονοδιαγράμματα, κάποια ήταν αόριστα, κάποια όμως μπήκαν χρονοδιαγράμματα. Εκεί, και επειδή έχουμε Συνέδριο, Πρόεδρε, (...) μπορούμε και στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συνεδρίου να βάλουμε, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν, αλλά και με τα δικά μας θέλω, γιατί λέει εκεί η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά. Να βγούμε και μπροστά και να δεσμευτούμε ότι αυτά θα τα παλέψουμε. Άλλωστε αυτό το λόγο έχει και το Συνέδριο, αυτό πρέπει να κάνουμε.

Επειδή όμως πρέπει να πω και κάποια προβλήματα που έχουμε, πολύ γρήγορα, να τα πω ένα, δύο, τρία.

Κυκλοφοριακές μελέτες. Δεν είναι δυνατόν, δεν... για αγροτικό και δια δημοτικό δρόμο, να πάμε στην Αποκεντρωμένη. Η Αποκεντρωμένη δεν έχει έναν συγκοινωνιολόγο, εμείς έχουμε σαράντα μηχανικούς και τρεις συγκοινωνιολόγους, και να τρέχω, να κάνει τρεις με δεκατρείς μήνες για να μου δώσει άδεια να τελειώνει το έργο, να τελειώνει το έργο, και εκεί που δεν θέλει ο εργολάβος, δεν μπαίνει και καθυστερεί χρηματοδοτούμενα έργα, για ποιο λόγο; Με ποια λογική; Να τελειώνει αυτό. Αύριο το πρωί να διορθωθεί. Δεν είπα για τους περιφερειακούς και τους εθνικούς δρόμους, ας τα κρατήσουν. Ας τα κρατήσουν.

Ένα πρόβλημα που έχουμε πολλοί Δήμοι. Δεν ξέρω στην άλλη Ελλάδα τι γίνεται, εδώ ξέρω ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε, οι τρεις Δήμοι της ανατολικής Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά, Θέρμη, Πανόραμα, το έχουμε, είναι η εναρμόνιση των χρήσεων γης των

καινούργιων Γενικών Πολεοδομικών, της τελευταίας 5ετίας, με τις παλιές πολεοδομικές μελέτες.

Ξέρετε ότι καθοδηγηθήκαμε από το Υπουργείο να κάνουμε μελέτες, τις καταθέσαμε στο Υπουργείο, τις έστειλε στο Συμβούλιο Επικρατείας, και γύρισαν πίσω. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό. Θα μου πείτε θα κάνουμε τα τοπικά Ρυμοτομικά τώρα...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: (εκτός μικροφώνου)

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά αυτό θα πάρει άλλα τρία χρόνια. Η χρήση γης είναι αναπτυξιακό εργαλείο, και οι επικαιροποιημένες χρήσεις γης βλέπουν τις ανάγκες του σήμερα, όχι του χθες.

Για το τέλος ταφής είπαν πολλοί. Δεν αναφέρομαι.

Για την ανακύκλωση γιατί δεν αναφέρεται κανείς; Έκανε μια αναφορά δειλή ο Κωνσταντίνος ο Ζέρβας. Δεν παίρνουμε ούτε αυτοκίνητα, δύο από τα τέσσερα αυτοκίνητα είναι στο συνεργείο, και 500 κάδους...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Θόδωρε, έγινε στη διπλανή αίθουσα με το Γραφάκο, από όλους τους συμμετέχοντες.

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Α, δεν ήμουν εγώ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Στην παράλληλη εκδήλωση εκεί δίπλα.

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, γιατί τις αιτίες τις ξέρουμε. Γιατί είμαστε και συνέταιροι, είμαστε μέτοχοι στην ΕΕΑΑ. Ε την ανακύκλωση την κάνει η ΕΕΑΑ, το 98%. Έτσι; Ξέρουμε ότι αδειοδοτήθηκαν δύο συστήματα, το ένα ανταγωνιστικό στο άλλο, το ένα μειώνει τα έσοδα του άλλου γιατί δίνει άλλες τιμές, και (...) και χρηματοδοτικά εργαλεία σήμερα που ενισχύουν το ένα σύστημα, το άλλο σύστημα που βοηθά εμάς τίποτα, και θα φτάσουμε σε σημείο, γιατί ξέρουν όλοι ότι οι Δήμαρχοι δεν πρόκειται να υποβαθμίσουν τη λειτουργία τους σε σχέση με την ανακύκλωση, θα πάμε να αγοράσουμε κάδους, θα πάμε να αγοράσουμε αυτοκίνητα, πάλι στη δικιά μας την πλάτη.

Νομίζω πρέπει να πάρουμε θέση, Πρόεδρε, σε αυτό, πρέπει να πάρουμε θέση.

ΚΑΠ. Έκανε ο Γιάννης πολύ τεκμηριωμένη εισήγηση για τους ΚΑΠ. Δικό μας πρόβλημα είναι οι ΚΑΠ. Έχουμε και μία δέσμευση ότι θα αυξηθεί. Εμείς θέλαμε από φέτος. Του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, θα ετοιμαστούμε, σωστό είναι, να κάνουμε και Συνέδριο θεματικό με το χρονοδιάγραμμα που το έβαλε, νομίζω ότι θα πάμε σε μια λύση. Δεν είναι τα κριτήρια, στα κριτήρια θα συμφωνήσουμε, τη βαρύτητα των κριτηρίων είναι.

Και να δούμε, Πρόεδρε, και τους ΚΑΠ στις ΠΕΔ. Έχεις εισηγήσεις στα χέρια σου. Η Οικονομική Επιτροπή έκανε εισήγηση. Πάρτε την και δείτε την, οι αδικίες να τελειώνουν, και εκεί.

Με ευαισθησία απέναντι στους μακρινούς και στους νησιωτικούς. Με ευαισθησία λέω. Αλλά όχι έτσι όπως είναι σήμερα, ξέρεis τι εννοώ.

Και ένα τελευταίο ζήτημα. Θα έχουμε πρόβλημα με αυτούς που έχουν... εγώ ας πούμε έχω 25 ενεργές εργολαβίες. Αυτοί που... οι εργολάβοι που τελευταία έχουν πάρει έργα με μεγάλες εκπτώσεις και δεν έχουν προμηθευτεί τα υλικά, έχουν καταστραφεί. Αν δεν φροντίσει το κράτος, με το σύστημα των αναθεωρήσεων, να τους βοηθήσει να σταθούν, θα μας μείνουν τα έργα στη μέση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εντοπίσουμε προς το Υπουργείο.

Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδόπουλο για την παρέμβασή του.

Α. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Πρόεδρε, ο Αλέξης ο Μαυραγάνης. Μια παρέμβαση δευτερολέπτων.

Στην παράλληλη εκδήλωση, από το Υπουργείο και τον ΕΟΑΝ για την ανακύκλωση, ανακοινώθηκε από τον Γενικό των Αποβλήτων, τον κύριο Γραφάκο, ότι κατεύθυνση πια για την ΕΕΑΑ, και το λέω γιατί μας αφορά όλους, ακούστηκαν τα προβλήματα και σε αυτή την αίθουσα, θα είναι μόνο σε ότι αφορά τις συσκευασίες και όχι τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα πια του μπλε κάδου, να

αντιμετωπίζονται σε συνεργασία με το σύστημα. Και όλα τα άλλα είναι πια στην πλάτη μας, καλώς ή κακώς, μπορεί να είναι και μια ευκαιρία, ο Πρόεδρος είπε παράλληλα με τη θέση μας για την αναστολή μέχρι το '23 του τέλους ταφής, που έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, να μειωθούν και το ΦΠΑ στις εργασίες ανακύκλωσης, για να έχουμε και ένα επιχείρημα ότι εμείς προχωράμε σε πιο συμφέρουσες λύσεις στο μεταξύ και να μην είμαστε συνέχεια αυτοί που είμαστε αντιδραστικοί. Αλλά σημειώνω ότι η κατεύθυνση πια για το θέμα που ανέφερε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ακούστηκε από σειρά Δήμων, και από την Πάτρα και από πολλούς, πλέον η κατεύθυνση είναι ότι δεν θα λειτουργεί ο μπλε κάδος όπως σήμερα, θα αφορά μόνο τις συσκευασίες. Όλα τα άλλα ανακυκλώσιμα θα πρέπει να το δούμε από την αρχή. Αυτό όμως μας αφορά, άλλο μια παράλληλη εκδήλωση του ΕΟΑΝ και του Υπουργείου σε άλλο χώρο, και άλλο να απασχολήσει την ΚΕΔΕ, που πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει άμεσα και κατεπειγόντως από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις και αυτή η δραματική κατάσταση.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Αλέξη.

Να συνεχίσουμε με τον Δημήτρη τον Μπίρμπα, και Ισίδωρε μετά, το μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, πρώην Δήμαρχο Αιγάλεω.

Δημήτρη, έχεις το λόγο, και ο Ισίδωρος να ετοιμάζεται, ο Μάδης, ο Δήμαρχος Παιανίας.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Χαίρετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έστω και αυτοί οι λίγοι που έχουμε μείνει, γιατί αν κάτι χαρακτηρίζει το Συνέδριό μας είναι η πολύ μικρή συμμετοχή και όπως είδαμε και πολύ... συμμετοχής κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εννοώ, έτσι; Όχι κατά τη διάρκεια των εγγραφών. Και είναι και πολύ μικρή και η συμμετοχή των ομιλητών.

Θέλω να ξεκινήσω και να πω και εγώ και να εκφράσω όπως όλοι οι αυτοδιοικητικοί, την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους, στους Δήμους και φυσικά στους πολίτες, που αυτή την περίοδο έχουν δεχτεί τόσο τις πυρκαγιές, τους σεισμούς και τις πλημμύρες.

Το σύνθημα του Συνεδρίου μας λέει ο κόσμος αλλάζει. Υπάρχει ένα τραγούδι του Αλκίνοου Ιωαννίδη που λέει με τρομάζει, με τρομάζει. Και εμένα με τρομάζει, και με τρομάζει, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, όχι μόνο η πανδημία, η κλιματική κρίση που είναι εδώ, η τεράστια κοινωνική και οικονομική κρίση που έχουμε, οι αντιθέσεις, η αναβίωση της ακροδεξιάς και του φασισμού. Με τρομάζει ιδιαίτερα σε σχέση με εμάς η απροθυμία και η υπεροψία που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ζούμε μια πρωτοφανή θεσμική και οικονομική υποβάθμιση. Με τρομάζει το συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα, το είπαν πολλοί, μεταξύ της ελληνικής και της ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης. Με τρομάζει ο μιθριδατισμός της τάξης μας, που έχουμε μάθει να ανεχόμαστε πια τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Δεν είμαστε σε άλλες εποχές, που με πολύ καλύτερες συνθήκες είχαμε ένα πολύ ισχυρό διεκδικητικό λόγο και παρεμβάσεις, και σήμερα πραγματικά είμαστε σε μια φάση υποχώρησης. Και αυτό είναι, οι εξαιρέσεις δυστυχώς, και ευτυχώς, θα το πω μετά, από όλο το φάσμα των παρατάξεων, απέναντι σε αυτή την κατάσταση.

Όμως έχουμε και καλά νέα, και τα καλά νέα είναι ότι μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε ένα Συνέδριο. Ότι η Αυτοδιοίκηση αυτή την περίοδο είναι... πραγματικά απέδειξε αυτό που όλοι λέγαμε και λέμε, το ότι έχει δείξει την αλληλεγγύη της στις τοπικές κοινωνίες, από την άλλη μεριά είναι αυτός ο παράγοντας που πραγματικά βγαίνει μπροστά για να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις και όλα τα δεινά που υπάρχουν και τα κενά της κεντρικής διοίκησης, που ακόμα και τώρα καθορίζει τις τύχες μας.

Είναι θετικό και τα καλά νέα, οι φωνές αντίστασης που είπα, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι προσπάθειες όλων των

συναδέλφων, αλλά και πολιτικές φωνές, ότι αυτή η κατάσταση που βιώνει η Αυτοδιοίκηση πρέπει να αλλάξει.

Και τέλος είναι, γιατί θέλω να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας, η θετική στάση, πρωτοφανής, το μοναδικό θετικό στοιχείο σε αυτό το Συνέδριο, ήταν οι σαφείς δεσμεύσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το πρόγραμμα που αφορά την Αυτοδιοίκηση, που σχεδιάστηκε με την Αυτοδιοίκηση, και για αυτό θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολλή επιτυχία. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα σε ένα πακτωλό χρημάτων, το οποίο έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στοχεύσεις. Όχι γενικόλογα και όχι αφηρημένα.

Τα κακά νέα είναι οι πολλαπλές κρίσεις που βιώνουμε, που όπως είπα και πριν, απέδειξαν στη ζωή ότι απαιτείται ισχυρή Αυτοδιοίκηση για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν.

Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Σχεδιάζει η κυβέρνηση κάποια ισχυρή Αυτοδιοίκηση; Έχουμε 2,5 χρόνια εμπειρία. Είναι... πραγματικά πιστεύει κάποιος συνάδελφος ότι στοχεύει η κυβέρνηση στην αναβάθμισή μας; Τι να θυμηθώ; Να θυμηθώ την εξαπάτηση με τον Τρίτη; Εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει ο καθένας. Την εξαπάτηση με τον Κώδικα; Γιατί να πιστέψω τον κύριο Πέτσα; Ο κύριος Πέτσας έχει δεσμευτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μετά τις τραγικές εξελίξεις από τον προηγούμενο Υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, ότι θα είχαμε Κώδικα πριν το Συνέδριο. Ολοκληρωμένο. Πάμε για του χρόνου, και ίσως. Για τη διοικητική μεταρρύθμιση, με τα ταραταντζούμ, τις... όλες αυτές τις εξαγγελίες, οι οποίες δόθηκαν, τις μεγάλες, ριζοσπαστικές και όλα αυτά; Πραγματικά πού βρισκόμαστε (...) μεταρρύθμιση; Τι μας είπε ο κύριος Βορίδης; Πραγματικά ένας ικανότατος ρήτορας. Μας είπε ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις προϋποθέτουν πολύ ουσιαστική διαβούλευση και θα το δούμε εν καιρώ. Μήπως δεν έχει η ΚΕΔΕ, ανεξάρτητα αν εγώ συμφωνώ στο σύνολο ή όχι των θέσεων της, δεν έχει καταθέσει προτάσεις και θέσεις, ένα πλαίσιο δεσμευτικό, από το Συνέδριο του

Βόλου; Μήπως δεν έχει επικαιροποιηθεί σε διάφορα Συνέδρια δικά μας; Πού συζητάμε; Στο κενό; Τι θέλει να μελετήσει η κυβέρνηση; Μπορεί να μας απαντήσει; Δυόμισι χρόνια είμαστε, δεν ανέλαβαν τώρα.

Και συνεχίζω. Δεν είναι δείγμα η αντιμετώπιση του Φιλόδημου με τον Τρίτση; Όλη η Αυτοδιοίκηση είπε ότι ο Φιλόδημος, το είπαν και εδώ συνάδελφοι όλων των παρατάξεων, ήταν ένα αντικειμενικό πρόγραμμα. Δεν είναι ο Τρίτσης αντικειμενικός, είναι εξαιρετικά πελατειακός, την τελευταία στιγμή μπήκε ένας εκπρόσωπος δικός μας, ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε τα κριτήρια κατανομής. Μπείτε και δείτε αυτά που ανακοίνωσαν τα έργα. Είναι πραγματικά εξαιρετικά απαραίτητα στα 200 εκατομμύρια που εντάχθηκαν, τα είκοσι εκατομμύρια επτακόσια σε κάποιο Δήμο, για να βάλει ψηφιακά, που τα είχαν κατηγορήσει όταν αυτά μπήκαν. Όχι ότι είναι κακό να πάρει κάποιος Δήμος και να κάνει ψηφιακά ρολόγια μέτρησης τη ΔΕΗ, αλλά αυτό είναι η προτεραιότητα σήμερα της Αυτοδιοίκησης;

Θέλω να πω κάτι άλλο. Ήρθε εδώ ο κύριος Πέτσας και μας είπε ότι τα 2,5 δισεκατομμύρια θα τα κάνουμε 4,1. Και έκανα μια απλή ερώτηση. Θα ισχύει αυτό που ίσχυε... τον κύριο Σταυριανουδάκη, που ίσχυε με το Φιλόδημο, ότι όλα αυτά που μένουν από τις εκπτώσεις, γιατί με τις εκπτώσεις, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε ότι από τα 4,1 θα πάρουμε λιγότερα από 2. Θα παραμείνουν στους Δήμους όπως ήταν στο Φιλόδημο, για να κάνει; Άγνοια. Τι λέει ο νόμος; Θα τα διαχειριστεί ότι μείνει, αν μείνει, όπως θέλει ο Υπουργός.

Και συνεχίζω. Δεν είναι μόνο η αντίθεση απέναντι στο ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Ακούσατε εδώ με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια τον κύριο Τσακίρη. Δεν υπάρχουν Δήμοι, υπάρχουν Περιφέρειες. Γιατί λέει έτσι είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Τι λέτε καλέ; Έτσι είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί; Συντονιστικό ρόλο λέει η Περιφέρεια. Και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν οι Δήμοι κανονικά με

δικά τους επιχειρησιακά στα (...) των περιφερειακών. Έγινε κάτι τέτοιο; Ποτέ.

Και συνεχίζω. Θέλουμε να πούμε ότι αυτά γίνονται τυχαία; Η κυβέρνηση έχει μια σταθερή πολιτική, και για αυτό παράγει αυτά τα θέματα. Λειτουργεί σε ένα τρίπτυχο, το οποίο τρίπτυχο μας λέει καθ' οικονομία δημοκρατία, ιδιωτικοποιήσεις, και αυταρχισμός. Και θα γίνω σαφής. Είναι λάθος, και το θεωρώ... πραγματικά με λυπεί, που πάρα πολλοί συνάδελφοι δίνουν άλλοθι στον Υπουργό εδώ να λέει ότι μη μου λέτε και πολλά, με παρακαλάτε να μεταφέρω αρμοδιότητες στις Οικονομικές Επιτροπές. Αυτό είναι το πρόβλημα που θέλουμε; Θέλουμε όλα να μεταφερθούν στα εκτελεστικά διορισμένα Όργανα από εμάς; Ζητάμε αποκέντρωση από το κράτος και εμείς δεν κάνουμε καμία αποκέντρωση, καμία συζήτηση, καμία σύνθεση; Για να μπορέσουμε να λύσουμε, επειδή είμαστε πιεσμένοι, όλα τα προβλήματα;

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ μπορεί να είμαι υπέρ της απλής αναλογικής. Είχα διαφωνίες για τον τρόπο που εφαρμόστηκε και αυτή που έγινε. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα από αυτό που βιώνουμε. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε κατά παράβαση του συντάγματος απέναντι σε συλλογικά Όργανα που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, και θέλουμε ακόμα περισσότερο; Όχι να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, αλλά να πάμε ακόμα χειρότερα; Δηλαδή θα ζητήσουμε αυτές τις εξουσίες, υπερεξουσίες που έχουν σήμερα, οι οποίες είναι πραγματικά συνταγματικά οριακά εκτός, να συνεχιστούν και μετά; Με αυτόν τον εκλογικό νόμο; Αν κάτι έλεγε η προηγούμενη Διοίκηση, ο αγαπητός κύριος Λιβάνιος, έλεγε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα των Δημάρχων είναι ότι έχουν την καθολική νομιμοποίηση, πενήντα συν ένα. Εμείς το απεμπολήσαμε αυτό με το 43%. Αυτή την καθολική νομιμοποίηση που μας έδινε δυνατότητες απέναντι σε αυτό.

Εγώ παραμένω σε μια λογική που λέει αναλογικά συστήματα που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε σύνθεση. Αν ακούσω τους συναδέλφους εδώ, σημαίνει ότι καλά κάνουν και μας αντιμετωπίζουν έτσι. Όταν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας στο Συμβούλιο και όλοι είμαστε εχθροί του άλλου για να μη γίνει τίποτα στην πόλη, γιατί να μας δείξουν εμπιστοσύνη; Γιατί δεν θα είμαστε εσαεί Δήμαρχοι, θα είμαστε αντιπολίτευση. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.

Να πάμε όμως και σε κάτι άλλο. Δεν έχουμε θεσμικό αυταρχισμό από την κυβέρνηση; Πού είναι η διαβούλευση απέναντι σε αυτά; Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Τα επιχειρήματα τα είπαν οι επικεφαλής των παρατάξεων, συνάδελφοι από όλες τις παρατάξεις. Ο συνάδελφος, ο Κωνσταντέλλος, που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, ο συνάδελφος ο Μαυρίδης, και όχι μόνο, Πρόεδροι των ΠΕΔ, έβαλαν αυτό το ζήτημα. Πού είμαστε εμείς στη διαβούλευση; Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο; Υπάρχει. Ο τρισκατάρατος Κλεισθένης είχε τα άρθρα 212 και 213, τα έχω πει και στους Υπουργούς, που μπορούσαν να τα ενεργοποιήσουν. Για τη διαβούλευση από πριν, για εμάς... να μη σχεδιάζονται πριν από εμάς για εμάς.

Πάμε τώρα στα ζώα συντροφιάς. Είπε κάτι ο κύριος Πέτσας που ήταν εξαιρετικό. Λέει θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες με πόρους. Όχι με τους αναγκαίους πόρους. Ήταν πολύ προσεκτικός στη διατύπωσή του ο Υπουργός. Και μας είπε, (...) πάρετε τα ζώα συντροφιάς, στα οποία έχει καθολική άρνηση του νομοθετικού πλαισίου η ΚΕΔΕ, με 40 εκατομμύρια για να κάνετε καταφύγια, και με 15 εκατομμύρια το χρόνο.

Κάντε εσείς έναν υπολογισμό τι χρειάζονται για να κάνετε τα καταφύγια ανάλογα με τα ζώα που κάνει, πέρα από τις ευθύνες, τι προσωπικό χρειάζεται, και αν αυτά μπορούν να καλυφθούν με 15 εκατομμύρια. Το χρόνο. Τα λειτουργικά έξοδα. Γιατί αυτό είναι

υποχρέωση δική μας, και μάλιστα ποινική, για το σύνολο της χώρας. Για αυτές τις δομές.

Το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό. Όπως είναι ενδεικτικό, σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις, είναι η απαγόρευση των προσλήψεων. Άμεσα ή έμμεσα πιεζόμαστε όλοι να κάνουμε εξωτερικούς... να πάρουμε εξωτερικούς συνεργάτες, να δημιουργήσουμε... δημιουργούν μηχανισμούς οι οποίοι κλωτσάνε παντού, όπως είναι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, ο τρόπος που δημιουργήθηκε το οικοδόμημα είναι σαθρό. Όπου πηγαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο γίνονται προσφυγές και αντιμετωπίζεται εντελώς διαφορετικά.

Και θα σας πω κάτι; Είναι έμμεση ιδιωτικοποίηση. Όταν δεν έχει ο Δήμαρχος προσωπικό να κάνει, τι θα κάνει; Θα ψάξει να βρει τον κάθε τρόπο για να κάνει το έργο. Γιατί δεν δημιουργήθηκαν... γιατί καθυστέρησε η ΕΕΤΑΑ, να γίνει, ο τρόπος που πάει να γίνει με την ΕΕΤΑΑ είχε διάφορα προβλήματα. Το λέω αυτό γιατί αν δεν δώσουμε προσλήψεις στους Δήμους, και εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς, να δούμε τι διεκδικούμε. Δεν διεκδικούμε τίποτα παραπάνω. Άκουσα την κυρία Χαραλαμπόγιαννη να λέει ότι οι Δήμοι λέει δεν κάνουν αξιολόγηση. Προτείνουν λέει οι περισσότεροι το οργανόγραμμά τους. Ξέρει η κυρία Χαραλαμπόγιαννη ότι τα οργανογράμματα των Δήμων από το 2013, '14, έχουν μειωθεί κατά 50% με βάση τις οικονομικές δαπάνες; Όχι. Και είναι δυνατόν να προσλάβει Δήμος ο οποίος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα; Και τι αρχίζουμε να κάνουμε; Τα bypass. Να τρέχουν οι Δήμοι υπόδικοι σε πρωτόδικες αποφάσεις, που είναι κάποιοι συνάδελφοι, για να καλύψουν τις ανάγκες.

Γιατί δεν γίνονται οι προκηρύξεις; Το '20, '21, τελειώνει το '21, και θα προκηρυχθούν λέει οι θέσεις για προσλήψεις το '21. Έχουμε καμία μνημονιακή δέσμευση; Δεν λέμε τίποτα άλλο. Ένα προς ένα υπάρχει δέσμευση στο μνημόνιο, και λέμε ένα προς ένα οι απώλειες από το 2010 (...) το 2021. Δεν υπάρχει μνημονιακή

δέσμευση. Και είναι σίγουρο ότι δεν είναι τρελοί οι Δήμαρχοι. Όσοι δεν μπορούν να πάρουν, δεν θα πάρουν. Δεν υπάρχει κανένας Δήμαρχος ο οποίος να διορίζει γενικά και να ζητάει μόνιμες θέσεις. Θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες; Ακόμα δεν τελείωσε η Κ3.

Τα λέω αυτά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα.

Εγώ, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θέλω πραγματικά να τονίσω κάποια πράγματα. Πώς πάμε από εδώ και πέρα σαν Αυτοδιοίκηση; Μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό; Τι κάνει σήμερα; Τι κάνουμε σήμερα σαν Διοίκηση της ΚΕΔΕ; Διαχειριζόμαστε την οργή. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ποτέ στο μέλλον πιο φιλική απέναντι στην κυβέρνηση ΚΕΔΕ από ότι είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει. Είμαστε... διαχειριζόμαστε την οργή και κάνουμε, προσπαθούμε να στρογγυλέψουμε και... τα πάντα σε αυτά που μας ενοχλούν. Δεν θεωρώ με τους συναδέλφους της πλειοψηφίας και της Διοίκησης ότι έχω διαφωνία παραπάνω στο 20% από αυτά που λένε. Και όμως, η Αυτοδιοίκηση δεν έχει... πάμε σε ένα Συνέδριο που δεν θα έχουμε ούτε οργανόγραμμα, ούτε ένα χρονοδιάγραμμα, συγγνώμη, χρονοδιάγραμμα τι ζητάμε, πότε το διεκδικούμε, τι κάνουμε, ποτέ, ένα σχέδιο που είδα είναι μια πολύ ωραία σούπα που βάζει και μερικές αιχμές. Τι κάνουμε; Θα βάλουμε χρονοδιάγραμμα τι θα γίνει με τα 400 εκατομμύρια, που είναι τα περσινά 400 εκατομμύρια, αν θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό; Οι ίδιοι είπαμε ότι υπάρχει μια απώλεια μεταξύ... στο 2020, 569 εκατομμύρια, 170 πήραμε, 399 εκατομμύρια. Θα τα βάλουμε αυτά να εγγραφούν στον προϋπολογισμό και αν δεν εγγραφούν στον προϋπολογισμό θα αντιδράσουμε; Γιατί να μας λάβουν υπόψη τους; Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ζητάμε την κάλυψη των απωλειών που οι ίδιοι λένε, το Οικονομικό Παρατηρητήριο, ότι έχουμε χάσει. Και ξέρετε όλοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ότι στο Οικονομικό Παρατηρητήριο δεν μπορείς να λες ότι θες.

Ήδη δημιουργούνται, ακόμα και με αυτά που θα μας δώσουν, τις δύο δόσεις των ΚΑΠ, θα δημιουργηθεί ένα χάσμα, πάλι με τους υπολογισμούς της ΚΕΔΕ, τουλάχιστον 200 εκατομμύρια, για το φετινό χρόνο. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα χρήματα; Είναι το 15% του 2023; Γιατί, δεν έχει η κυβέρνηση δυνατότητα; Δείτε τις αυξήσεις που έχει. Γιατί δεν εφαρμόζει τον 3852; Θα συζητήσουμε τα παρακρατηθέντα; Και τα παρακρατηθέντα όχι μέχρι το 2021, μέχρι το 2025. Η χώρα έχει υπογράψει μεσοπρόθεσμο. Αποκλείεται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό το δικό μας παραπάνω από αυτό που ορίζει το μεσοπρόθεσμο.

Θα αντιδράσουμε απέναντι σε αυτό; Θα μπορούμε σε μια συζήτηση με την κυβέρνηση; Θα μας δώσουν τα χρήματα που έχουμε ήδη ως απώλειες; Θα δούμε το κόστος των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, όπως έχει ζητήσει η ΚΕΔΕ, διαχρονικά ζητάει, την απόλυτη κοστολόγηση των υπηρεσιών;

Δυστυχώς δεν μπαίνουν τέτοια χρονοδιαγράμματα. Θα γίνει ο Κώδικας; Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε σχέδιο Κώδικα; Εμείς λέμε (...) ότι μπλοκάρει ο συγκεκριμένος Κώδικας γιατί είναι απηρχαιωμένος, αντιστοιχεί σε άλλο νομοθετικό πλαίσιο, (...), θα το έχουμε; Συμμετέχουμε σε μία... δεν έχει δημοσιευτεί, αλλά συμμετέχει από ότι ξέρουμε η ΚΕΔΕ σε μία συζήτηση, έχει καταθέσει προτάσεις απέναντι σε αυτό. Θα υπάρχει σχέδιο; Θα υπάρχει σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης, που ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού με ταραταντζούμ; Θα μας καλύψουν τις απώλειες, τις επενδυτικές απώλειες από το Τρίσης, με το σταμάτημα του Φιλόδημος, ξεπερνάνε το ένα δισεκατομμύριο μέχρι σήμερα;

Και το λέω αυτό γιατί αν δεν βάλουμε χρονοδιαγράμματα τα οποία να είναι δεσμευτικά, και τα οποία θα προκαλέσουν τόσο... εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που είπε ο Σίμος ο Δανιηλίδης, το έχουμε πει σαν ΚΕΔΕ, και είπαμε θα κινηθούμε, και πρέπει να κινηθούμε και στα ζώα συντροφιάς, με προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι απολύτως μεταφερόμενη

αρμοδιότητα, η οποία δεν καλύπτεται γιατί δεν κοστολογείται. Και αυτό που είπε ο Υπουργός, πραγματικά με θλίβει. Χωρίς συζήτηση, και πάλι ευχαριστημένοι να είμαστε δηλαδή, που τα 40 εκατομμύρια του ΑΡΓΟ που ήταν από την προηγούμενη κυβέρνηση ενταγμένα στο Φιλόδημο, ότι μας κάνουν και χάρη, και θα μας δώσουν και 15 εκατομμύρια, και θα έχουμε όλη την ποινική ευθύνη εμείς, χωρίς να μας ρωτήσουν.

Δεν θέλω να αναφερθώ το πόσο σοβαρά μας αντιμετώπισαν στις προτάσεις, τα είπε ο Κωνσταντέλλος ο Γρηγόρης. 83 εντελώς ομόφωνες, τεκμηριωμένες τροποποιήσεις στη χωροταξία, μηδέν.

Και αυτά αφορούν τη ζωή των πολιτών, και αυτά αφορούν την καθημερινή δική μας λειτουργία.

Με βάση αυτή τη λογική, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εγώ καλώ, έστω και την ύστατη στιγμή, τη Διοίκηση να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο αγωνιστικό και διεκδικητικό πλαίσιο, με χρονοδιάγραμμα, με συγκεκριμένες (...) απέναντι σε αυτό, γιατί πραγματικά, παρά τις καλές προθέσεις, που εγώ πιστεύω τις έχουν οι συνάδελφοι, πραγματικά θα βρεθούμε πίσω από τις ανάγκες των πολιτών, πίσω από τις ανάγκες της κοινωνίας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχες όσο χρόνο θέλεις νομίζω και είπες την άποψή σου. Ξέρεις ότι δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά παρ' όλα αυτά καλό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις. Αυτή είναι και η μαγεία των συνεδρίων και η ομορφιά τους.

Λοιπόν, κάνω μια μικρή παύση στις τοποθετήσεις των Συνέδρων για τον εξής λόγο. Ότι σήμερα είχαμε κανονίσει στις δύο η ώρα να κάνουμε μια μικρή ενότητα για τα θέματα των Ρομά. Πολλοί Δήμοι έχουμε πληθυσμούς Ρομά και την ώρα αυτή τρέχουν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, προγράμματα και πρωτοβουλίες από το Υπουργείο.

Κοντά μας έχουμε τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργο, αν το λέω σωστά, Γιώργο Σταμάτη, ο οποίος έχει και όλη την ευθύνη των Ρομά. Είχα και τη χαρά να τον φιλοξενήσω και στα Τρίκαλα πρόσφατα.

Ο Ισίδωρος, Ισίδωρε, σου ζητώ το λόγο, έχω έναν Γενικό Γραμματέα. Για κανέναν άλλο λόγο... Ήταν η σειρά σου. Ακούμε τον Γενικό και αμέσως μετά η σειρά σου. Έχουμε φυσικά και τον Πρόεδρο του Δικτύου Ρομά. Γιώργο, επειδή ξέρω ότι τρέχουν πολλά και σημαντικά και γίνεται σημαντική δουλειά...

Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Επτά λεπτά το πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.

Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Καταρχήν ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τον Αντιπρόεδρο, και να πω καταρχήν τους ευχαριστώ ότι στην προηγούμενη εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την εξάλειψη της φτώχειας, η ΚΕΔΕ ήταν από τους φορείς που κατέθεσαν πραγματικά ουσιαστικές προτάσεις και εντάχθηκαν στη νέα Εθνική Στρατηγική της χώρας.

Οσονούπω, σε δέκα μέρες το αργότερο, θα είναι και στην ανοιχτή διαβούλευση η νέα Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Εκεί έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΚΕΔΕ, και αυτό που θέλω να σας πω, ότι πλέον η νέα Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά αποτελεί και αναγκαίο όρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι όλοι πρέπει μαζί να συνεργαστούμε σε ένα μείζον θέμα, στο οποίο τα μέχρι τώρα αποτελέσματα πολλές φορές έχουν δείξει ότι αν και έχουμε καλές πρακτικές από πολλούς Δημάρχους, υπάρχει σε πολλούς Δήμους και μια αν θέλετε, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, και έχω επίγνωση ακριβώς τι λέω, μια ουσιαστικά αδιαφορία.

Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι πρέπει οι Δήμοι, οι Δήμαρχοι, να κάνουν πράξη αυτό που γράφει το σύνταγμα, ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, και πρέπει οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι να σκύψουν

πραγματικά πάνω στα θέματα της κοινωνικής ένταξης των Ρομά. Χωρίς τους Δήμους, χωρίς τους Δημάρχους, δεν θα μπορέσει ποτέ να υπάρξει κοινωνική ένταξη των Ρομά. Είναι οι αρμόδιοι για όλες τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης και αν αυτό δεν αποτελέσει καμπανάκι σήμερα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε πολλά και δυσοίωνα προβλήματα στις περιοχές που οι συμπολίτες μας Ρομά διαβιούν.

Θέλω να πω το εξής. Η κυβέρνηση στο πρώτο κύμα του κορωνοϊού διέθεσε στους Δήμους πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχουν κυρίως στα θέματα στέγασης, αλλά και γενικότερα στα θέματα της επαφής τους με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οπότε εμπιστεύτηκε η κυβέρνηση τους Δήμους, τους Δημάρχους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν πολύ εξειδικευμένα πράγματα ενημέρωσης, πρόληψης, όσον αφορά τον κορωνοϊό.

Σε δεύτερο επίπεδο αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή προχωράμε στην επίσημη καταγραφή των πληθυσμών Ρομά της χώρας, ως Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και σε δεύτερο χρόνο θα γίνει και από την ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο το κάνουμε και σε συνεργασία με τους Δημάρχους.

Αυτό που είναι πάρα πολύ κρίσιμο είναι να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει να δημιουργήσουν παραρτήματα Ρομά. Αν αυτό το μοντέλο δεν το κυνηγήσετε, δεν αναζητήσετε τα ήδη υπάρχοντα χρήματα από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, δεν θα μπορέσετε να φτιάξετε εξειδικευμένες δομές, εξειδικευμένες κοινωνικές δομές, που έχουν άξονα το κομμάτι της διαβούλευσης, ώστε να μπορέσετε να λύσετε προβλήματα των πληθυσμών Ρομά στα όρια του Δήμου σας.

Ταυτόχρονα αυτό που θέλω να πω είναι, αν και υπάρχει ο νόμος περί των μετεγκαταστάσεων, στη δεδομένη στιγμή μόνο ένας Δήμαρχος, και οφείλω να το πω, ο κύριος Κυρίζογλου, είναι έτοιμος

να προχωρήσει σε μετεγκατάσταση που μας ζήτησε από το Υπουργείο και αυτή τη στιγμή είναι να υπογραφεί η ΚΥΑ, ώστε μετά να πάμε στο τεχνικό δελτίο για να γίνει η απορρόφηση των χρημάτων, για να γίνει η μετεγκατάσταση στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει να ξεκινήσετε άμεσα, άμεσα θα έλεγα, το κομμάτι της διαβούλευσης με τους ίδιους τους Ρομά. Διαπιστώνεται πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά επικοινωνίας, και για αυτό εμείς είμαστε αυτοί που και δίνουμε τη σύμφωνη, αλλά και ενισχύουμε στο να δημιουργηθούν παραρτήματα Ρομά στα Κέντρα Κοινότητας τα οποία ήδη υπάρχουν στους Δήμους.

Σε αυτό το πλαίσιο, και με την εκπόνηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής, έχουμε συζητήσει και θα το δείτε και την επόμενη εβδομάδα που θα βγει στη διαβούλευση, να ενεργοποιήσουμε πάλι το Δίκτυο Ρομ, δηλαδή το Δίκτυο που είχε συσταθεί το 1995-96, με τους Δήμους που έχουν μεγάλους πληθυσμούς Ρομά, ώστε ενιαία οι Δήμαρχοι, πέραν των κατά τόπους προβλημάτων, να έχουν μια ενιαία φωνή και μια ενιαία στρατηγική, σε συνεργασία προφανώς με την κυβέρνηση, με την εκάστοτε κυβέρνηση, σε θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά.

Από μέρους μου αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο άμεσος συνεργάτης του Υπουργείου για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, είναι οι Δήμοι, είναι οι Δήμαρχοι, είστε εσείς. Χωρίς εσάς δεν θα μπορέσει ποτέ αυτό το πράγμα να επιτευχθεί.

Και εδώ θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι μετεγκαταστάσεις, οι οποίες για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είναι όμως κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η βελτίωση των υποδομών, και σας καλώ να αναζητήσετε τα χρήματα που υπάρχουν για τη βελτίωση των υποδομών στους πληθυσμούς Ρομά που διαβιούν στους πληθυσμούς σας... στους χώρους του Δήμου σας, γιατί αν δεν βελτιώσουμε τις συνθήκες

διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε την κοινωνική ένταξη;

Και θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο, ότι στο κομμάτι του εμβολιασμού, που η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο των ευπαθών αυτών ομάδων των Ρομά, θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, το μεγαλύτερο, όχι όλο, των Δημάρχων, έχει κάνει, έχει φέρει εις πέρας ένα πολύ μεγάλο όγκο, και κυρίως στην ενημέρωση των Ρομά, αλλά κυρίως στη διαδικασία πώς αυτοί οι άνθρωποι θα εμβολιαστούν. Και τι διαπιστώνεται; Διαπιστώνεται ότι πρέπει να γίνει άμεσα επανεκπαίδευση όλων των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και επιτρέψτε να πω, κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, η ενημέρωση και η εκπαίδευση σε θέματα Ρομά πρέπει να ξεκινήσει και από τους Αντιδημάρχους, και στα Δημοτικά Συμβούλια, και υπηρεσίες, και στις Τεχνικές Υπηρεσίες, και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Και στόχος μας είναι στη νέα Εθνική Στρατηγική η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά, να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα, γιατί αναγνωρίζουμε και βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές πολλοί δεν γνωρίζουν ακριβώς το αντικείμενο, με αποτέλεσμα κάθε φορά που έχουμε εκλογές να έχουμε διάφορα αποτελέσματα και φαινόμενα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν στη χώρα μας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Νομίζω ότι οι εργασίες του Συνεδρίου σας και για άλλες θεματικές που μας ενδιαφέρουν, είναι πολύ χρήσιμες, και είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν και, να το πω έτσι, πηγή πολιτικών νέων από εσάς προς την κεντρική κυβέρνηση.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα, τον Γιώργο τον Σταμάτη, πραγματικά, γιατί και η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή, και με τη Διοίκηση της ΚΕΔΕ, και με την

Αυτοδιοίκηση, σε ένα πραγματικά σημαντικό ζήτημα που απασχολεί σχεδόν όλη την Ελλάδα.

Να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις με τον Ισίδωρο τον Μάδη. Ισίδωρε, είσαι εδώ; Θα έρθει μετά; Πάει σε μια συνέντευξη.

Λοιπόν, ο Γιώργος ο Κυριλίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, είναι εδώ; Εδώ. Έλα, Γιώργο, έχεις το λόγο.

Γ. ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Ας ακουστεί και ένας Δημοτικός Σύμβουλος, καθότι Δήμαρχοι και πρώην Δήμαρχοι συνήθως τοποθετούνται.

Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και το πρώτο σκέλος της τοποθέτησης, αφορά την ομιλία του κυρίου Υπουργού. Θεωρώ ότι σε πολλά σημεία με κάλυψε ο Δημήτρης ο Μπίρμπας.

Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά υποτονικοί απέναντί του, διότι τα δείγματα γραφής τα έχουμε πάρει. Προθέσεις έχουμε ακούσει πάρα πολλές σε αυτά τα συνέδρια. Αλλά εδώ τι να θυμηθούμε; Να θυμηθούμε τι έγινε από την πρώτη μέρα με την ΕΕΤΑΑ και πώς συγκροτήθηκε; Να πάμε παραπέρα, σχολικές καθαρίστριες, νομοσχέδιο για τη χωροταξία, ζώα συντροφιάς, Τρίτσης και όλα αυτά;

Απέναντι σε αυτά η Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ενωμένη, όπως πιστεύω ότι είναι, αλλά θα πρέπει να χτυπά και το χέρι στο τραπέζι. Σε κάποια άλλα συνέδρια γινόταν πραγματικά χαμός. Τώρα ήμασταν αρκετά υποτονικοί.

Αναγνωρίζω βέβαια τις προσπάθειες που γίνονται, οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν, και θα πρέπει όμως να είναι και πολύ πιο δυναμικές γιατί το μέλλον είναι δυσοίωνα.

Βεβαίως είπε και άλλα πράγματα ο Υπουργός, μίλησε και για τις αμοιβές, τις αντιμισθίες και λοιπά, των αιρετών, και είπε μην περιμένετε, παρά μόνο εάν αυξηθούν οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων. Λίγο λαϊκίστικο μου ακούστηκε αυτό, διότι όταν οι αμοιβές είχαν μειωθεί στο ελάχιστο, δεν είδα αντίστοιχες μειώσεις

σε κάποιες βουλευτικές αποζημιώσεις. Άρα γιατί να γίνει αυτό για τους αιρετούς;

Να μιλήσουμε για τα Δημοτικά Συμβούλια; Πώς λειτουργούν; Ποια είναι η θέση των αντιπολιτεύσεων στα Δημοτικά Συμβούλια. Μας ενδιαφέρει να έχουμε αντιπολίτευση εποικοδομητική βέβαια και όχι αρνητική; Αν μας ενδιαφέρει αυτό, θα πρέπει να δυναμώσουμε τις φωνές αυτές και όχι να τις αποδυναμώσουμε, διότι εδώ πολλά Δημοτικά Συμβούλια πραγματικά υπολειτουργούν. Και όχι μόνο λόγω της πανδημίας. Είναι συνολικό το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί κάποια στιγμή το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε τη μιζέρια μας δεν μπορούμε να διαχειριστούμε.

Περαιτέρω όμως, και επειδή δεν έχω καμία πρόθεση φυσικά να αναλύσω θέματα τα οποία άλλοι που τα ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα από εμένα τα έχουν πει, σε σχέση με τα προβλήματα που έχει η Αυτοδιοίκηση, τα οποία τα περισσότερα είναι και χρόνια, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα τα οποία ίσως δεν έχουν να κάνουν τόσο με την Αυτοδιοίκηση, αλλά σίγουρα αφορούν και την Αυτοδιοίκηση και πρέπει να έχουμε θέση. Γιατί πράγματι ο κόσμος αλλάζει, αλλά εδώ βλέπουμε και μια κατάσταση στα σχολεία, η οποία όσο πάει και χειροτερεύει. Μας αφορά, μας ενδιαφέρει αυτό; Πρέπει να έχουμε θέση σε αυτό; Ακραία στοιχεία έχουν επιλωχώσει μέσα και πραγματικά αυτό το οποίο επικρατεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, έχουμε ξεφύγει, και η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει θέση σε αυτά τα φαινόμενα.

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει θέση και στα θέματα της υπογεννητικότητας, που προσωπικά, ίσως και για άλλους συναδέλφους, αποτελεί ίσως και το νούμερο ένα πρόβλημα, το οποίο εντάξει, μπορεί να μην είναι κοντινό, άμεσο, αλλά είναι βέβαιο όμως ότι θα το βρούμε μπροστά μας, διότι έχουμε καταντήσει, και σεβασμό βέβαια στην τρίτη ηλικία, κοινωνία γερόντων. Πρέπει να έχουμε θέση και σε αυτά τα ζητήματα, πρέπει

να γίνουν και συγκεκριμένες καμπάνιες και να απασχολήσουν και τα συνέδρια.

Η κλιματική αλλαγή. Τεράστιο πρόβλημα. Βλέπουμε τι γίνεται. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα συνέδριο ειδικά για αυτό; Δεν πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένες τοποθετήσεις για αυτό το θέμα; Δεν μπορεί να είμαστε απόντες.

Αυτά είναι ζητήματα, τα οποία αυτά τα τρία ειδικά ήθελα να τα θέσω για να ακουστούν και αυτά, δεν ξέρω αν κάποιος τα έθεσαν, και νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά.

Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω κλείνοντας, είναι ότι οπωσδήποτε είναι θετικό το ότι ξανά βρεθήκαμε, έστω και σε αυτές τις συνθήκες, που ήταν δύσκολο και πολλοί συνάδελφοι πραγματικά είχαν να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα με την κακοκαιρία. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Θεωρώ ότι θα το συνεχίσουμε. Η διαβούλευση πάντα κάνει καλό, ακόμα και μέσα από τις διαφωνίες, γιατί τελικά μην ξεχνάμε, λειτούργημα επιτελούμε, και αυτό το λειτούργημα θα πρέπει να το υποστηρίζουμε καθημερινά.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Κυριλίδη, και να πω ότι πραγματικά είναι (...) συγκυρία που βρεθήκαμε, γιατί δυστυχώς περάσαμε δύο χρόνια δύσκολα.

Ισίδωρε, συγγνώμη για τις αλλαγές και την καθυστέρηση. Είχες δουλειά, είχαμε υποχρεώσεις. Έχεις το λόγο. Η Παιανία είναι εδώ, ζωντανή.

I. ΜΑΔΗΣ: Καταρχήν καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.

Ξέρετε, μετά τις τοποθετήσεις που έκαναν οι συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, οι επικεφαλής παρατάξεων και όχι μόνο, ίσως να φανεί και λίγο γραφικό αυτό το οποίο θα αναφέρω εγώ, και φυσικά θέλω να κάνω πάλι μία έτσι τοποθέτηση σε σχέση με τους ΚΑΠ.

Μιλάμε για την ανισοκατανομή, έτσι την αντιλαμβάνομαι εγώ, και θέλω να μιλήσω προσωπικά για το Δήμο. Άκουσα πολλούς

συναδέλφους από την περιφέρεια, με αντίστοιχα προβλήματα, προφανώς μεγαλύτερα από τα δικά μας, και αναφέρομαι στην Αττική εγώ. Ο Δήμος Παιανίας είναι ένας Δήμος της ανατολικής Αττικής, ο οποίος έχει όμως χαρακτηριστικά περιφέρειας, και το λέω με την έννοια του ότι έχει 48 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και ότι οι ΚΑΠ που λαμβάνει σε ετήσια βάση είναι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες.

Σε αντίστοιχο Δήμο, και αναφέρομαι πλέον στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, χωρίς να θέλω να ποινικοποιήσω τον Δήμαρχο που παίρνει περισσότερες ΚΑΠ από εμένα ως πούμε, στο Δήμο Γαλασίου που είναι 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με 60.000 πληθυσμό, ενώ εγώ με την απογραφή του 2011 είχα 27.000 πληθυσμό, παίρνει 5.800.000 €.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δεν μπορούν επ' ουδενί να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες. Και το κυριότερο, εδώ δεν μιλάμε για μια αμιγώς αγροτική περιοχή, μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι σύνθετη. Έχει οικιστικό ιστό, αποτελείται από δύο Κοινότητες, έχει οικιστικές πυκνώσεις σε κάποιες από τις απομακρυσμένες περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας, της μιας τουλάχιστον Δημοτικής Ενότητας, και αν μη τι άλλο αυτό θα πρέπει, και το λέω αγαπητέ Πρόεδρε, προς τη ΚΕΔΕ, να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη σε ότι αφορά τις κατανομές που θα προκύψουν για την επόμενη τουλάχιστον περίοδο, και αναφέρομαι από το 2022 και μετά.

Βέβαια ακούγοντας και τον Σίμο τον Δανιηλίδη προηγουμένως, που είναι ένας Δήμαρχος αν μη τι άλλο από το 1994, καθώς και πολύ έμπειρους Δημάρχους να τοποθετούνται, προφανώς δεν θα μπω και εγώ σε μια διαδικασία να επανατοποθετηθώ για ζητήματα τα οποία αφορούν όλους, όλους μας. Αυτό που με ικανοποίηση βλέπω είναι ότι γίνεται σύνθεση απόψεων και ιδεών. Εγώ μπορεί και παίζει να είμαι και ο πρόσφατα εκλεγμένος Δήμαρχος, είμαι Δήμαρχος δύο ετών μόλις, με μια μικρή

σχετικά συγκριτικά με άλλους εμπειρία στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μόλις δεκαετίας.

Παράλληλα όμως, θέλω να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ επίσης και αντιστοίχως σημαντικό. Ξέρετε, μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, κάποιος μπήκαμε σε μια διαδικασία να συστήσουμε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε ότι αφορά τη δική μου την περιοχή, και λόγω του ότι γειτνιάζω με Δήμους που έχουν αντίστοιχα προβλήματα με τα δικά μου, και μιλάω για υποστελέχωση και τίποτα παραπάνω, είπαμε με το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, και το Δήμο Κρωπίας, να κάνουμε έναν Αναπτυξιακό Οργανισμό, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία καλούμαστε μέσα από την έλλειψη του στελεχικού δυναμικού.

Εκεί όμως, αφού κάναμε τη σύσταση, προκύπτουν διάφορα θεματάκια. Το πρώτο το οποίο το έχουμε επισημάνει είναι ότι... είναι η διαδικασία μετακίνησης των υπαλλήλων σε αυτή. Δεν υπάρχει μέριμνα για τους έχοντας θέση ευθύνης, ότι να διατηρούν τη μοριοδότησή τους και την αξιολόγησή τους σε σχέση με την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Είπαμε κάποια στιγμή όποιος έχει δυνατότητα να δώσει κάποιους υπαλλήλους προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία, να ενεργοποιήσουμε την Αναπτυξιακή, προκειμένου να τρέξουμε διαδικασίες σε ότι αφορά έργα τα οποία εξελίσσονται.

Επίσης, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για την αποζημίωση των θέσεων ευθύνης που αναλαμβάνουν.

Και κλείνοντας να πω ότι θα πρέπει να γίνει και μια αποσαφήνιση για την υποχρέωση εγγραφής των ΑΟΤΑ στο Μητρώο Επιχειρήσεων ΟΤΑ, για τη δυνατότητα υπογραφής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς, και κυρίως αν οι ΑΟΤΑ μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές (...) με τους ΟΤΑ για τη διενέργεια διαγωνισμών

και στη συνέχεια για την επίβλεψη των έργων ως επιβλέπουσες Αρχές.

Αυτά είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν πιθανολογώ όσους συναδέλφους έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών, και καλό θα είναι μέσα και από τη δική σας παρέμβαση, αγαπητέ Πρόεδρε, να μπορέσουμε να πείσουμε αυτούς που πρέπει να κάνουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Ισίδωρο. Πραγματικά οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, Ισίδωρε, ενώ ξεκίνησαν με μια αισιοδοξία ότι θα λύσουν ζητήματα, τελικά έχουν γίνει πάμπολλες τροπολογίες με παρεμβάσεις της Αυτοδιοίκησης και της ΚΕΔΕ, για να διευκολύνουν τη λειτουργία, και ακόμα πραγματικά υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιλυθεί. Πολλά τα ζητήματα.

Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι σε μια καθημερινή δουλειά η οποία η ΚΕΔΕ και το Συμβούλιο και τα στελέχη της κάνουν με το Υπουργείο Εσωτερικών, διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, άλλα λύνονται, άλλα μπαίνουν σε άλλο χρονοδιάγραμμα. Αυτή είναι η διαδικασία του συνδικαλιστικού μας Οργάνου, να μπορεί να παρεμβαίνει για να λύνει αυτά τα οποία προκύπτουν πολλές φορές.

Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί;

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Τώρα, κύριε Μπίρμπα, φαντάζομαι αυτό δεν το εννοείτε, γιατί τουλάχιστον είχαμε τετρακόσιους συνέδρους εγγραφή, την πρώτη μέρα είχαμε 680 παρόντες συνέδρους. Απλά είχαμε την κακοκαιρία η οποία ταλαιπώρησε όλη την Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό μην το αναφέρουμε, γιατί τουλάχιστον δεν τιμά και εμάς.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Εντάξει. Λοιπόν, ρωτώ αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα, η οποία θέλει να τοποθετηθεί, μέχρι να ολοκληρωθεί το ψήφισμα των αποφάσεων για να αναγνωστεί στο

Σώμα σε λίγη ώρα, από τους... (...) συμφωνία των παρατάξεων με την... των παρατάξεων της ΚΕΔΕ. Τα επόμενα δέκα λεπτά θα έχουμε το κείμενο μαζί μας.

Κύριε Τεντόμα, θέλετε να πείτε κάτι; Όχι.

Λοιπόν, θα περιμένουμε για δέκα λεπτά, έως ότου ανακοινωθεί το πλήρες κείμενο των αποφάσεων του Συνεδρίου μας, του Τακτικού μας Συνεδρίου.

ΔΙΑΚΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ περάστε στην αίθουσα να ολοκληρώσουμε το τριήμερο Συνέδριό μας, με την ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ των συμπερασμάτων του Συνεδρίου, ως ένα ενιαίο κείμενο θέσεων που θα υιοθετήσει το Συνέδριό μας.

Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αγαπητοί Σύεδροι, όσοι καταφέρατε να μείνετε, γιατί καταλαβαίνω πως μετά από δύομισι ώρες συζητήσεων υπάρχει κόπωση, υπήρχαν υποχρεώσεις, υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από Θεσσαλονίκη γιατί οι περιοχές τους επλήγησαν από την κακοκαιρία. Κάποιοι λίγοι γύρισαν κιόλας.

Πριν μπω στο κείμενο, και επειδή πολλές φορές τις ευχαριστίες τις αφήνουμε στο τέλος σαν να είναι κάτι υποχρεωτικό το οποίο τελικά λίγοι ακούνε, να πω δυο νούμερα μόνο για το Συνέδριο, και να ευχαριστήσω αυτούς που πρέπει.

Να πούμε λοιπόν ότι ήταν ένα Συνέδριο που παρά τα προβλήματα που προέκυψαν από το βράδυ της Τετάρτης, είχε απόλυτη επιτυχία και είχε τεράστια συμμετοχή. Όσο χώρο μπορούσε υγειονομικά να χωρέσει το Βελλίδειο, τον είχε, 650 άτομα ήταν και τις δύο μέρες, υπήρξε όντως μία μείωση σήμερα Σάββατο, και ήταν εδώ να συζητήσουν, να μιλήσουν, να ακούσουν, να

διαβουλευτούν για αυτό το οποίο τόσο πολύ έχουμε αγάπη και είναι η Αυτοδιοίκηση, είναι οι Δήμοι μας.

Τρεις λοιπόν γεμάτες μέρες με ομιλίες, τοποθετήσεις, οι οποίες δεν θα υλοποιούνταν αν δεν είχαν δουλέψει κάποιοι πάρα πολύ πίσω από τη σκηνή, πίσω από τα παραβάν.

Οφείλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της ΚΕΔΕ, που εδώ και ένα μήνα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία είχαμε να κάνουμε σαν Κεντρική Ένωση, ασχολήθηκε και έστησε αυτό το Συνέδριο, και θεωρώ πως πρέπει να τους χειροκροτήσουμε για τη δουλειά τους. Πραγματικά σε επίπεδο διοργάνωσης ήταν άψογο.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ISTROS, είναι η εταιρεία που ανέλαβε το στήσιμο. Τους τεχνικούς, τους κάμεραμαν, όλα τα παιδιά τα οποία ασχολήθηκαν για να βγει αυτή η εικόνα προς τα έξω, και πραγματικά όσοι το παρακολούθησαν διαδικτυακά, μιλάνε για μια άψογη, που όμοιά της δεν υπήρχε στο παρελθόν, διοργάνωση. Τους ευχαριστώ και αυτούς πάρα πολύ.

Προφανώς θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που συμμετείχαν και έμειναν εδώ πέρα, με το άγχος του τι γίνεται πίσω, του τι γίνεται στους Δήμους τους, όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ουσία. Με τις παρατάξεις μαζευτήκαμε λίγο νωρίτερα, τους επικεφαλής, και συζητήσαμε, και τους ευχαριστώ, γιατί πάντα δείχνουν ένα πνεύμα συνεργασίας που δεν το βρίσκεις πάντα ή τουλάχιστον δεν το βρίσκεις σε άλλα πολιτικά επίπεδα. Αυτό οφείλω να το παραδεχτώ.

Λοιπόν, για το Συνεδριό μας. Απαντήθηκαν κάποια από τα βασικά μας ερωτήματα. Δεν μπορώ να μη μνημονεύσω το ένα παραπάνω δισεκατομμύριο το οποίο ανακοινώθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό, για το Αντώνης Τρίτσης. Τα 320 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, για τις δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αλλά κυρίως τη νέα

οπτική που βλέπουμε να υπάρχει στο νέο ΕΣΠΑ. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτό το κομμάτι του νέου ΕΣΠΑ θα περάσει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατευθείαν στους Δήμους, με οργάνωση, σχεδιασμό και στρατηγική, δείχνει νομίζω ένα κομμάτι από αυτό το οποίο ζητούσαμε, το να μην υπάρχουν μεσολαβητές σε πράγματα στα οποία δεν υπάρχει λόγος να το μπλέκουμε.

Τέλος, θεωρώ σημαντικό, με πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά τους, είναι μια μικρή βελτίωση, το συν 15% στους ΚΑΠ από την 1/1/23.

Όμως δεν απαντήθηκαν πάρα πολλά και σημαντικά τα οποία έχουμε μπροστά μας, και οφείλουμε να τα ονοματίσουμε γιατί σε όλες τις ομιλίες και τοποθετήσεις, και εδώ, αλλά και στις ομάδες που κάναμε, τέθηκαν μετ' επιτάσεως από Συνέδρους, Δημάρχους, και λοιπούς αυτοδιοικητικούς.

Πρώτον, δεν πήραμε καμία συγκεκριμένη απάντηση για το προσωπικό μας. Τι θα γίνει τελικά με τις θέσεις που λείπουν και είναι εκατοντάδες ή και χιλιάδες σε όλους τους Δήμους.

Δεν πήραμε καμία απάντηση συγκεκριμένη για την κινητικότητα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε κρίσιμο προσωπικό να φεύγει χωρίς να μπορούμε να το κρατήσουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο ειπώθηκε από συναδέλφους, ότι το 65% που τέθηκε ως όριο, δείχνει ότι το υπόλοιπο 35% περισσεύει. Δηλαδή αν φύγει το 35% της καθαριότητας, των οδηγών και των εργατών, είμαστε Ο.Κ., θα μπορέσουμε να βγάλουμε καθαριότητα. Φυσικά και όχι. Άρα θέλουμε και εδώ πέρα συγκεκριμένες απαντήσεις για το πώς θα λύσουμε το πρόβλημά μας.

Δεν υπήρξε συγκεκριμένη τοποθέτηση για τα οικονομικά μας και δέσμευση για το πώς θα επιστραφούν μέρος ή και το σύνολο των παρακρατηθέντων. Δεν είμαστε αγνώμονες, ξέρουμε σε ποια κατάσταση οικονομική είναι η χώρα. Παρ' όλα αυτά θεωρούσαμε και θεωρούμε πως πρέπει να μπει, να ξεκινήσει μια κουβέντα, για το

πώς θα μπορέσουμε σε ένα επίπεδο 5ετίας, 10ετίας, να γυρίσουν πίσω χρήματα τα οποία νόμιμα ανήκουν στην Αυτοδιοίκηση και όλο αυτό το διάστημα δεν δόθηκαν.

Πάω λίγο στο κυρίως κείμενο, γιατί αυτά ήταν πράγματα τα οποία συζητήσαμε και με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Το κυρίως κείμενο λοιπόν, εκτός από αυτά, λέει το εξής:

«Τονίζουμε ότι στο πλαίσιο μιας Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι αναγκαίο να καταστεί η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας.

Με βάση τα νέα δεδομένα, η Αυτοδιοίκηση ενωμένη διεκδικεί:

Την αναβάθμιση της καταστατικής της θέσης και του αιρετού προσωπικού της.

Την ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας στους πολίτες.

Ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης του κράτους, με ανακατανομή αρμοδιοτήτων.

Την ενίσχυση των Δήμων, με νέο προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αρμοδιότητές τους.

Ουσιαστικό λόγο και ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των χρηματοδοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη λειτουργία “έξυπνων πόλεων”.

Την προώθηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, ως προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων στα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων, καθώς και την αναστολή της επιβολής του τέλους ταφής.

Την αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων στα ζητήματα κοινωνικής μέριμνας, παιδείας, υγείας και πολιτικής προστασίας.»

Το κείμενο συνεχίζει με αυτά τα οποία ανέφερα νωρίτερα, το τι κρίνουμε θετικά σε σχέση με τα όσα ειπώθηκαν και δεν θέλω να τα επαναλάβω, αναφέρεται μέσα και στη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ.

Όμως είπαμε ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα πολλά και σημαντικά.

Έχοντας ως προτεραιότητα το συμφέρον των πολιτών μας και των τοπικών κοινωνιών, αποφασίζουμε

Υιοθετούμε τη Μεταρρύθμιση στο Κράτος, την Πολυ-επίπεδη Διακυβέρνηση και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων, όπως έχει κατατεθεί μέσα από το κείμενο θέσεων της Κ.Ε.Δ.Ε. προς το ΥΠ.ΕΣ., ως βάση του διαλόγου για το περιεχόμενο της Μεταρρύθμισης.

Και δεύτερο, για τα επίκαιρα και τα άμεσης προτεραιότητας ζητήματα αποφασίζουμε τα ακόλουθα:

Ως προς τα Οικονομικά. Ζητάμε την αύξηση των πόρων που καταβάλλονται μέσω των ΚΑΠ στους Δήμους, στο ύψος που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, και η αύξηση του 15% για την οποία δεσμεύθηκε η Κυβέρνηση από 1-1-2023 είναι μικρή, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων.

Ζητάμε τη σταδιακή απόδοση στους Δήμους, την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, των παρακρατηθέντων πόρων από προηγούμενα έτη.

Να ληφθούν μέτρα στήριξης των Δήμων και των ΔΕΥΑ , λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας, ώστε να μην επιβαρύνει το λειτουργικό τους κόστος, για να μην μετακυλιστεί στους πολίτες.

Να προχωρήσει η αναχρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων των παλιών χρεών των Δήμων, με νέα δάνεια που θα έχουν χαμηλότερο επιτόκιο.

Να συμφωνήσουμε μεταξύ μας και να προχωρήσουμε άμεσα σε ένα νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ, βάζοντας νέα κριτήρια, και συντελεστές, όχι αποκλειστικά προφανώς πληθυσμιακά.

Δεν αποδεχόμαστε καμιά μεταφορά νέας ευθύνης ή αρμοδιότητας στους Δήμους, χωρίς τη μεταφορά και των αναγκαίων πόρων.

Ζητούμε την αναστολή της επιβολής του τέλους ταφής, όπως ειπώθηκε νωρίτερα, έως τουλάχιστον το τέλος του 2023.

Στα Αναπτυξιακά. Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ρόλο και λόγο στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνουμε απαραίτητη τη δημιουργία ενός οριζόντιου προγράμματος ανάπτυξης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με διακριτές κατηγορίες δράσεις και δικαιούχων Δήμων, με προϋπολογισμό 7 δις ευρώ, στην ουσία είναι το άθροισμα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ, καθώς και το Αντώνης Τρίτσης, που απευθύνονται στην Αυτοδιοίκηση.

Διεκδικούμε τη συμμετοχή μας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-2027, με ρόλο και λόγο σε όλα τα στάδια. Ειδικά στο στόχο πολιτικής 5, αφετηρία του οποίου ήταν οι θετικές ανακοινώσεις για τα έργα των smart cities.

Ζητάμε την αύξηση των πόρων του Ταμείου, του Αντώνης Τρίτσης, και την επίσπευση των ρυθμών αξιολόγησης των προτάσεων, καθώς και της εφαρμογής και υλοποίησής τους.

Κρίνουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε αναπτυξιακού προγράμματος, την παροχή επαρκούς τεχνικής βοήθειας, προκειμένου όλοι οι Δήμοι, κυρίως οι μικροί ορεινοί και νησιωτικοί, να μπορέσουν να ωριμάσουν μελέτες και έργα, ώστε να διεκδικήσουν και να αξιοποιήσουν τους πόρους για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων.

Θεωρούμε απαραίτητο να έχουμε λόγο στη διαχείριση των πόρων που προορίζονται για τους Δήμους μέσω του Ταμείου

Ανάκαμψης, μέσω της δημιουργίας ενδιάμεσου φορέα, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα πλαφόν ανά Δήμο για το σύνολο των πόρων.

Ζητάμε προφανώς, συμπληρώνω στο κείμενο, και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αφού και σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε ως προς το τέλος της χρονιάς ως ορόσημο για να δούμε τις πρώτες προσκλήσεις.

Ζητάμε το ποσοστό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά έργα τοπικής ανάπτυξης να εντάσσεται στη ΣΑΤΑ και να αφαιρεθεί από τη χρηματοδότηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Προτείνουμε τη δημιουργία Ειδικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που μέσω του αρμόδιου Υπουργείου θα χρηματοδοτεί έργα περιφερειακών Δήμων.

Ζητούμε τη μεγαλύτερη θωράκιση των Δήμων έναντι των εταιριών που αναπτύσσουν δίκτυα εντός των πόλεων, διαλύοντας τα ασφαλικά μας, μέσα από ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση ασφαλικών εργασιών.

Αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης (help desk) ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους Δήμους μας, με on line υποστήριξη και εκπαίδευση των υπαλλήλων.

Για το Προσωπικό των Δήμων. Δεν μπορούν οι Δήμοι να λειτουργήσουν και να ανταποκριθούν στις δεκάδες αρμοδιότητες που τους έχουν δοθεί, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό.

Όσον αφορά στα νούμερα που παρουσιάστηκαν από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ σχετικά με την κινητικότητα, αυτά αποτυπώνουν μεν πραγματικά νούμερα, αλλά δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα των Δήμων μας στην καθημερινότητά τους. Ειδικά στους μικρούς Δήμους, ακόμη και ένας μόλις εργαζόμενος αν μετακινηθεί, μπορεί να παραλύσει τη λειτουργία μιας κρίσιμης υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, με

αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος στα στοιχειώδη.

Αν αντίστοιχα από μια κρίσιμη υπηρεσία ενός μεγάλου Δήμου, όπως η Καθαριότητα, αυτό ακριβώς που λέγαμε στην αρχή, μετακινηθεί μέσω της κινητικότητας δυνητικά το 30%, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί ο Δήμος πλέον να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες με τόση μεγάλη μείωση του προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε:

Αλλαγή του μοντέλου της κινητικότητας. Να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης μόνον από Δήμο σε Δήμο και να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων, που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες των Δήμων τους.

Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, υψηλών δεξιοτήτων και σε επαρκή αριθμό, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές αρμοδιότητες τους.

Προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στις ΔΕΥΑ, οι οποίες δεν βαραίνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και σήμερα υπολογίζονται σε περίπου 820.

Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας σε κάθε Δήμο, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τη λειτουργία των πόλεων μας. Χωρίς Δημοτική Αστυνομία δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε σε νέες αρμοδιότητες που μας έχουν δοθεί πρόσφατα, όπως αυτές για τα αδέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς.

Επιαναφορά του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας, που με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική κρίση, κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία.

Να αλλάξει το υφιστάμενο अपαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο, που υποχρεώνει τους Δήμους να πληρώνουν από τον προϋπολογισμό τους τη μισθοδοσία εργαζομένων που έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, απασχολούνται εκεί, και όμως οι Δήμοι εξακολουθούν να τους πληρώνουν.

Ως προς τη λειτουργία των Δήμων. Θέλουμε να έχουμε τον πρώτο λόγο σε όσα αφορούν τη λειτουργία των πόλεων μας. Στο πλαίσιο, αυτό ζητούμε:

Την ευθύνη διαχείρισης του τοπικού κοινωνικού κράτους.

Την αποκλειστική αρμοδιότητα για την καθαριότητα, το περιβάλλον, τη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων, καθώς και της ανακύκλωσης.

Στο ζήτημα της Κοινωνικής μέριμνας συνεπώς διεκδικούμε όλο το εύρος των υπηρεσιών και μονάδων, μαζί με κοινωνικές δομές και ιδρύματα.

Στη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας, αναδείχτηκε η χρησιμότητα των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη δημιουργία νέων προγραμμάτων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, σε Δήμους που δεν έχουν σήμερα.

Δεδομένων των μεγάλων χρηματοδοτικών προβλημάτων στα ΚΔΑΠ των Δήμων μας τα έτη 2020-2021, 2021-2022, αυτό το οποίο έρχεται, ζητούμε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων, της ΚΕΔΕ και των εργαζομένων, με αντικείμενο την εξεύρεση μόνιμης χρηματοδοτικής λύσης για τα ΚΔΑΠ, που θα αποφέρει αφενός λειτουργική βιωσιμότητα στις Δομές μας και αφετέρου σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και άλλων φορέων του Κράτους, σε σχέση με το τι κάνει ο καθένας εντός των Δήμων, ειδικά σε κοινόχρηστους χώρους, ποτάμια εντός σχεδίου, περιφερειακό οδικό δίκτυο, και άλλα συναφή θέματα.

Καταστατική θέση αιρετών. Το αιρετό προσωπικό της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους ισοτιμίας, σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό των άλλων βαθμίδων λειτουργίας του Κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:

Εποπτεία ΟΤΑ. Να προχωρήσει η εφαρμογή του νόμου σχετικά με τον Επόπτη Νομιμότητας και την λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

Να προχωρήσει το ΥΠΕΣ σε αξιολόγηση και εφαρμογή της πιλοτικής πρότασης που καταθέσαμε, με την οποία αξιολογούμε και κατηγοριοποιούμε μια προς μια, τις 900 περίπου αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Να ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα ώστε οι αιρετοί να μη συλλαμβάνονται με τη διαδικασία του αυτοφώρου όταν υποβάλλεται εναντίον τους μήνυση για παράβαση του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα.

Τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών του αιρετού προσωπικού των Δήμων, σε συνάρτηση με το ύψος των ευθυνών που αναλαμβάνουν, αλλά και των αποδοχών του διοικητικού προσωπικού των Δήμων.

Την επαναφορά της χορηγίας των αιρετών.

Την επαναφορά της αποζημίωσης για τη συμμετοχή των αιρετών στα Δημοτικά Συμβούλια, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 αναφορικά με την περικοπή στο 100% της σύνταξης των συνταξιούχων-αιρετών, δηλαδή περιφερειάρχων, αντι-περιφερειάρχων, δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων, για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού.

Την επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση των ετών θητείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως προϋπηρεσίας για την υπαλληλική εξέλιξη των αιρετών.

Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών, κρίνουμε αναγκαίο ως Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού να βρεθούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, θεωρώντας επιτακτική την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης της λειτουργίας του Κράτους

και της Αυτοδιοίκησης. Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε άλλο χρόνο. Οι Δήμοι και οι τοπικές μας κοινωνίες, δεν μπορούν άλλο να περιμένουν. Οι διεκδικήσεις μας είναι δίκαιες και διαχρονικές, υπερβαίνουν τα κόμματα και υπηρετούν το μακροπρόθεσμο συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών θα το καθορίσουμε εμείς με την αποφασιστική μας στάση.

Το επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε μέσα από τις συναντήσεις μας με την πολιτική ηγεσία της χώρας, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και τις ηγεσίες των άλλων πολιτικών κομμάτων, να προωθήσουμε τις κοινές μας θέσεις, δηλώνοντας την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε εφόσον χρειαστεί και σε κινητοποιήσεις, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Από το Συνέδριο της Θεσσαλονίκης η Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού βγαίνει ακόμη πιο δυνατή και ενωμένη. Βγαίνουμε μπροστά, δημιουργούμε αξία, υπηρετούμε αξίες.

Συνεπώς ζητάμε να απαντηθεί το πότε, και αυτό είναι το μείζον. Το πότε λοιπόν θα προχωρήσουμε σε αυτές τις ρυθμίσεις σε σχέση με τις αρμοδιότητες, το οπότε θα ανοίξει η κουβέντα και πρέπει να ανοίξει άμεσα, με χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση των παρακρατηθέντων σε βαθμό που εναρμονίζεται προφανώς με την κατάσταση της χώρας. Ζητάμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα...

Ι. ΤΣΙΑΜΗΣ: Πρόεδρε, συγγνώμη, να μην το κλείσετε το ψήφισμα λίγο. Συγγνώμη.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν το κλείνω. Θα πάρει το λόγο... ούτως ή άλλως θα πάρετε το λόγο.

Ζητάμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Διευκρίνιση.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παρακαλώ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Αυτά που συνεχίζει να λέει ο Πρόεδρος, όπως συνεννοηθήκαμε με τις παρατάξεις μέσα, είναι κείμενο...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συμπλήρωση, ακριβώς.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Είναι συμπλήρωση που θα ενσωματωθεί στο κείμενο. Είναι ψήφισμα.

Ι. ΤΣΙΑΜΗΣ: Να μην κλείσει λέω το ψήφισμα.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν κλείνει.

Λοιπόν, ζητάμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την τακτοποίηση των αρμοδιοτήτων σε σχέση με τις Αποκεντρωμένες λοιπόν, όπως είπαμε νωρίτερα.

Χρονοδιάγραμμα σύγκλισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο της Αυτοδιοίκησης, για διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Και καλούμε την Αυτοδιοίκηση σε Γενική Συνέλευση στις αρχές του 2022, προκειμένου να δούμε τι από όλα αυτά πετύχαμε, τι άλλαξε, τι όχι, και να επαναπροσδιορίσουμε τότε εκ νέου τη θέση και τη στάση μας.

Επί αυτών θα ήθελα τη θέση, τοποθέτηση, και των παρατάξεων.

Γιάννη Λυμπέρη.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, μετά την πρωτολογία που κάναμε προχθές, αφού κάναμε παρέμβαση στην τελική διαμόρφωση του κειμένου προκειμένου να πάμε σε ομοφωνία, γιατί αν θυμάστε είχαμε πει ότι δεν... είμαστε υποχρεωμένοι να μην πάμε σε ομοφωνία, ιδιαίτερα μετά την τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας και όπως αντιμετώπισε το ζήτημα, έγιναν βελτιώσεις στην αρχική διαμόρφωση του κειμένου.

Όμως εξακολουθώ να έχω, Πρόεδρε, μια γενικότερη αντίληψη ελλείμματος του κλίματος που εγώ εισέπραξα και της θέσης κατ' επέκταση που πρέπει να έχει η Αυτοδιοίκηση, το Συνέδριό μας, απέναντι στις θέσεις της πολιτικής ηγεσίας.

Για να εξηγούμαι. Προχθές είδα την ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση να αναθέτει στον επικεφαλής, (...), να λέει ότι μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής και της πράσινης ανάπτυξης, αλλά και της πανδημίας, οι ευρωπαϊκοί Δήμοι επέδειξαν σοβαρό ρόλο στην αντιμετώπισή τους. Άρα θα πρέπει κάποιες

δεκάδες δις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην πορεία, να διατεθούν στους ευρωπαϊκούς Δήμους, προκειμένου να προχωρήσουν στην αντιμετώπιση αυτών.

Και εμείς εδώ σήμερα καθόμαστε να ζητάμε από τους Υπουργούς μας και την κυβέρνησή μας, μήπως μας βάλει στο χάρτη, είτε του ΕΣΠΑ, είτε του Ανάκαμψης, είτε οποιουδήποτε, και ευχαριστιόμαστε. Είναι κάτι βέβαια, ένα βηματάκι σημειωτόν, που ο Πιερρακάκης, καλά έκανε ο άνθρωπος, είπε θα μας βάλει μέσα στο πρόγραμμα αυτό της Αυτοδιοίκησης.

Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να αντιληφθεί με αυτά μας τα συμπεράσματα η πολιτική ηγεσία, αυτό που είπα, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Η Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι ο επαίτης της κεντρικής κυβέρνησης για άλλη μια θητεία, για άλλη μια 25ετία, για άλλη μία 100ετία.

Πρέπει άμεσα να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό Δίκαιο, γιατί δεν υπάρχει και κανένα κώλυμα. Μέχρι τώρα είχαμε κωλύματα ότι ο τάδε νόμος προσκρούει στο ευρωπαϊκό Δίκαιο, και εδώ δεν εφαρμόζουμε το ευρωπαϊκό Δίκαιο για την Αυτοδιοίκηση. Γιατί; Πρέπει να τους το δείξουμε, ότι εμείς, η ανοχή μας είναι μέχρι εδώ. Κύριοι, είμαστε ισότιμοι με τους ευρωπαίους. Όταν αυτοί αιτούνται δεκάδες δις για να αντιμετωπίσουν... Εγώ προχθές πλημμύρισα δύο μέρες, όλος ο Δήμος έγινε λίμνη.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιάννη, για να μην κουράζεσαι. Σε όσα είπες συμφωνώ μέχρι οξείας, Ο.Κ..

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Συγγνώμη, θα πάω να παρακαλέσω τον κύριο Βορίδη να μου δώσει πενήντα χιλιάδες για να δω τι θα κάνω;

Πρέπει να μπορούμε μέσα σε αυτά τα προγράμματα με δικό μας πρόγραμμα άμεσα. Αυτό πρέπει να το πούμε, Πρόεδρε, εδώ, πρέπει να φανεί.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μέχρι οξείας όπως το ανέφερες.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Και διοικητική αυτονομία, και οικονομική αυτονομία, και από εκεί και ύστερα η καταστατική θέση, γιατί από εκεί

απορρέει το δίκαιο. Το δίκαιο αν ο Δήμαρχος θα είναι όμηρος και οι νόμοι που βγαίνουν στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, απορρέουν από εκεί, ότι δεν είμαστε αυτόνομοι.

Εγώ θέλω να δειχτούν αυτά. Αν δεν δειχτούν...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συμφωνώ μαζί σου.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Στην πρώτη σελίδα, άμεσα, και μετά βέβαια...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο.Κ., το μεταφέρουμε πάνω.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: ...το χρονοδιάγραμμα 31/12, και τα λοιπά, δεν μπορώ να...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το μεταφέρουμε πάνω, κανένα πρόβλημα. Ο.Κ..

Απόστολος Καλογιάννης.

Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Χθες μίλησα στο Συνέδριο και είναι ίσως από τις λίγες φορές που εγώ μίλησα ίσως και έξω από τον εαυτό μου. Συνηθίζω να μην είμαι αφύσ στο λόγο. Και χθες μίλησα για μηδενικό στα δύο χρόνια.

Συνεχίζω να πιστεύω αυτό. Πέρασαν δύο, δυόμισι χρόνια, από την ώρα που το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και οι θεσμοί μας έπρεπε να λύσουν ζητήματα. Δεν λύθηκαν.

Από αυτό και μόνο απορρέει ένα ζήτημα έντονης κριτικής που πρέπει να υπάρχει προς τους αρμόδιους φορείς και δη την κυβέρνηση, για το ότι πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια και δεν λύθηκε τίποτα.

Πρόεδρέ μου, αντίθετα, αυτό δεν το βλέπω. Αυτό που βλέπω είναι να ξεκινά το κείμενο που εισηγείσαι με τα θετικά που έκανε η κυβέρνηση, τα οποία θετικά συνήθως τα έχουμε ως μερικές εξαγγελίες όλων των κυβερνόντων την ώρα του Συνεδρίου.

Αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα στην Αυτοδιοίκηση. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Με τις προσλήψεις έχουμε τεράστια προβλήματα, με τα οικονομικά έχουμε τεράστια προβλήματα. Τα 40 εκατομμύρια που δόθηκαν για το πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ είναι αυτά που

θα μας κάνουν να μιλήσουμε θετικά για την τοποθέτηση της κυβέρνησης απέναντί μας;

Κοντά σε αυτά, το γεγονός ότι η Αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία μα καμία υποχρέωση κατά την άποψή μου, ως θεσμός, να ευλογεί τα γένια της όποιας κυβέρνησης, εκτιμώ ότι το κείμενο είναι άνευρο, ότι το κείμενο δεν έχει τις αιχμές που θα έπρεπε να έχει για να μπορέσουμε πραγματικά να σταθούμε ομόφωνα αν θέλετε εκεί και να διεκδικήσουμε το αύριο των Δήμων μας και του θεσμού μας. Κατά την άποψή μου αυτό λείπει. Γιατί δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να πούμε και να δεσμευτεί η κυβέρνηση και γρήγορα μάλιστα, ότι τα 400 εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν για τον Covid τα έχει, γιατί δεν τα βάζει στον προϋπολογισμό του '22;

Αυτές είναι κατά την άποψή μου οι αιχμές που έπρεπε να υπάρχουν για να μπορέσουμε να πάμε μαζί σε ένα ψήφισμα, σε μια απόφαση, που θα μπορούσε να αποτελέσει από εδώ και πέρα οδηγό.

Είναι θετικό το γεγονός ότι στη συζήτηση που κάναμε η πλειοψηφία αποδέχτηκε προτάσεις μας που έχουν σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Όμως η διαφωνία μου είναι η εξής. Τα χρονοδιαγράμματα δεν μπαίνουν από τη μεριά της κυβέρνησης. Αν τα αφήσουμε τα χρονοδιαγράμματα από τη μεριά της κυβέρνησης, έχουμε χαθεί. Τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να είναι από εμάς, και εγώ συγκεκριμένα είπα και στη συνάντησή μας ότι εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως ότι θα πρέπει μέχρι τέλος του έτους η νομοθέτηση των προτάσεων πρέπει να κατατεθεί για τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης. Ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πρέπει να νομοθετηθεί εντός του '22, αφού μέχρι το τέλος κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση. Επιτέλους, δύο χρόνια συζητάμε με τις Επιτροπές Κοντιάδη, που κατέληξε να είναι απόψεις Κοντιάδη, και δεν έγινε τίποτα.

Είναι τεράστιας σημασίας ζητήματα αυτά, όπως και οι προσλήψεις μας με το ένα προς ένα, και να μπορέσουν να υλοποιηθούν από το '10 μέχρι το '21.

Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν πολύ σοβαρά, τα οποία κατά την άποψή μας δεν μας επιτρέπουν εμάς ως παράταξη να ψηφίσουμε το ψήφισμα το συγκεκριμένο.

Είναι θετικό το ότι αναφέρεται εδώ, όπως αιτηθήκαμε και πάνω, ότι πρέπει να υπάρξει πολύ γρήγορα μια Συνέλευση Δημάρχων, δεν ξέρω, θα δούμε τι θα είναι, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να δούμε και να κρίνουμε εκείνη τη στιγμή αν τελικά προκύπτει κάτι θετικό από όλα όσα σήμερα εσείς διατυπώνετε με την πρότασή σας.

Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς δεν καταψηφίζουμε... δεν υπερψηφίζουμε το ψήφισμα αυτό, κρατάμε μια στάση αναμονής για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα σε σχέση με όλα τα χρονοδιαγράμματα για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιώργο, πριν παρ' όλα αυτά σου δώσω το λόγο, δώσε μου μισό λεπτό να διαβάσω μόνο την πρώτη παράγραφο του κειμένου, γιατί κάποια από αυτά τα ανέφερα από (...).

Δεν αναφέρει αυτό ακριβώς. Θέλω απλά, Αποστολή, για την τιμή των όπλων, να πω ότι, τα μέλη, λέει, της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων Ελλάδας, μετά από εκτενή διάλογο που διεξήχθη και τα λοιπά, Θεσσαλονίκη, στο κείμενο συμπερασμάτων επισημαίνεται καταρχήν πως σε μια περίοδο που κόσμος αλλάζει, οι Δήμοι δεν μπορούν να παρακολουθούν αμέτοχοι τις αλλαγές που συντελούνται. Στο Συνέδριό μας απαντήθηκαν μερικά από τα ζητήματα που θέσαμε. Στα θετικά, το επιπλέον ένα δις ευρώ για το Τρίτσης και λοιπά και λοιπά. Όμως υπάρχουν πολλά και σημαντικά που δεν έχουν απαντηθεί. Για το προσωπικό που μας λείπει... Και συνεχίζει το κείμενο.

Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη. Εγώ μια κουβέντα θα πω.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παρακαλώ.

Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν, δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη κυβέρνηση. Πουθενά η λέξη κυβέρνηση. Θετικά αυτά που έγιναν και...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία. Δεν έχουν απαντηθεί από την κυβέρνηση. Από ποιον θα...

Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και δεν μπορεί να ξεκινά το κείμενο με... επιτρέψτε μου, έτσι, δεν ξέρω αν κάνω καλά με το διάλογο αυτό, αλλά να κλείσω, μισό λεπτάκι μόνο.

Λοιπόν, το κείμενο στην πρώτη του σελίδα κρύβει τις ευθύνες της κυβέρνησης, περνάει σε μια τοποθέτηση αφήνοντας αν εννοηθεί σε όποιον εννοήσει, ότι έχουμε θετικές εξελίξεις, και παρά το ότι διατυπώνει αιτήματα στη συνέχεια, κρύβει την ουσία του πράγματος. Ότι είμαστε εξαρτημένοι 100% μέχρι και σήμερα από αυτό που θα κάνει αύριο η κυβέρνηση.

Δεν γίνεται έτσι, αυτή είναι η άποψή μου.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παρ' όλα αυτά θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι τα θετικά, όπως εσύ αναφέρεις, στο κείμενο το οποίο είναι δώδεκα σελίδες, είναι τρεις γραμμές. Όλα τα υπόλοιπα είναι αιτήματα.

Παρ' όλα αυτά η άποψή σου δεκτή, δεν μπορώ να την αλλάξω.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Πρόεδρε, να παρέμβω για ένα δευτερόλεπτο; Αυτό που είπε ο Απόστολος, είναι ακριβώς αυτή η εικόνα, η οποία εικόνα, εγώ για αυτό είπα ένα παράδειγμα μόνο. Κάπου 80 δις λένε θα δώσουν στους Δήμους τους ευρωπαϊκούς για τις παρεμβάσεις τους αυτές, και είπα εδώ δεν φαίνεται ότι η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εξαρτημένη από μία κεντρική ηγεσία, και ότι αυτό είναι το κύριο αίτημά της που πια μπαίνει ως κόκκινη γραμμή. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Ο κόσμος αλλάζει, αλλά χωρίς εμάς.

Ποιος θα τον αλλάξει; Ο κύριος Βορίδης να τον αλλάξει; Όσο του αναλογεί. Αλλά να μας δώσει και εμάς τη δυνατότητα, όπως έχουμε υποχρέωση στις τοπικές μας κοινωνίες, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για τον αλλάξουμε.

Αυτό δεν φαίνεται εδώ και για αυτό το λόγο, της εικόνας και του κεντρικού αιτήματος δεν μπορώ να πω ναι, πάμε.

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Έχω το λόγο;

Λοιπόν, η χθεσινή και η σημερινή επαφή με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, συνέχισε να είναι ίδια με την προχθεσινή. Κανένα θέμα από κανέναν δεν απαντήθηκε.

Δηλαδή ακούσαμε τον κύριο Σκυλακάκη να μας λέει το τίποτα. Ακούσαμε τον Πρόεδρο του Παρακαταθηκών και Δανείων να μας λέει ότι εγώ τα είπα, παιδιά, καμία αντίρρηση δεν έχω, αλλά κάποιοι άλλοι, εννοώντας τον κύριο Σκυλακάκη όπως μας έχει πει και την κυβέρνηση, δεν τα έχουν υλοποιήσει.

Άρα λοιπόν, συνεχίζουμε να εισπράττουμε τις ίδιες απαντήσεις. Τρεις μέρες τώρα. Αυτό δεν μπορεί να μην αποτυπωθεί στο κείμενο του Συνεδρίου μας. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς.

Όταν κουβεντιάσαμε πάνω λοιπόν, εγώ είπα στην αρχή πρέπει να μπει αυτό το πράγμα και να είναι διακριτό. Ξεκινάς με αυτό, ότι έκανα ένα Συνέδριο, στο οποίο δεν πήρα απαντήσεις από την κυβέρνηση. Να το πούμε γλυκά. Μην πούμε πήραμε μηδέν, γιατί η αλήθεια είναι ότι πήραμε μηδέν. Αλλά αντιλαμβάνομαι...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μηδέν δεν πήραμε...

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: ...ότι για να διευκολυνθούμε, να το ψηφίσουμε όλοι, πρέπει όλοι να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται.

Εγώ θα ήθελα λοιπόν, γιατί εγώ θα γίνω και συγκεκριμένος, να φύγει το υπάρχουν πολλά σημαντικά σημεία που δεν έχουν απαντηθεί, να πάει πιο πάνω, και όχι να ξεκινήσουμε από το θετικό, να ξεκινήσουμε από αυτό. Οι απαντήσεις που δόθηκαν, και να συνεχίζει, οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπροσώπους της

κυβέρνησης δεν ικανοποίησαν τα αιτήματα και τις προσδοκίες της Αυτοδιοίκησης, όπως... Και μπαίνουν αυτά που δεν ικανοποιήθηκαν. Και πάει στο τέλος το θετικό.

Ξεκινάς και λες, παιδιά, είχαμε ένα Συνέδριο, δεν απαντήθηκαν από την κυβέρνηση αυτά, και αυτό (...) στο καλημέρα, να είναι διακριτό και να υπάρχει αναφορά στην κυβέρνηση.

Είπα επίσης ότι στο τέλος θα πρέπει να αποτυπώνεται το δια ταύτα. Τα ενδιάμεσα, δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνεί, είναι πάγια και διαχρονικά αιτήματά μας, αλίμονο, τι να πεις, όχι σε αυτά; Εννοείται ότι το λέμε όλοι.

Ζήτησα να γίνει το Συνέδριο, Συνέλευση μάλιστα το είπα, τον Ιανουάριο, και είναι πολύ σημαντικό το ότι έγινε αποδεκτό, διότι ουσία δίνει τρεις μήνες περιθώριο στην κυβέρνηση να απαντήσει σε όλα αυτά που μας καίνε. Και από τον Ιανουάριο μέχρι τις εκλογές μας έχουμε ενάμισι χρόνο, άρα λοιπόν αν κάποια πράγματα υλοποιηθούν μέχρι τότε, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πούμε μπράβο. Προλαβαίνουμε τουλάχιστον να τα κάνουμε μέχρι τις εκλογές του '23, γιατί εμείς είμαστε και θα υπάρχουμε μέχρι το '23. Από εκεί και μετά κάποιοι άλλοι θα είναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τους επόμενους. Τουλάχιστον μέχρι τότε πρέπει να μιλάμε όμως.

Λέω λοιπόν, πάω στην τελευταία σελίδα, το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών θα το καθορίσουμε εμείς με την αποφασιστική μας στάση. Μου αρέσει μέχρι εκεί. Μέχρι το τέλος του μήνα, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ζητήσουμε να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση... θα ζητήσουμε αυτά δηλαδή, τα χρονοδιαγράμματα θα ζητήσουμε να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση μέσα στους επόμενους δύο μήνες, που λέει λοιπόν αυτό ότι εμείς την άλλη εβδομάδα συνεδριάζουμε και λέμε για αυτό, μέχρι εκεί, για εκείνο μέχρι τότε, για το άλλο μέχρι εκεί. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να πεις εκείνο, το άλλο, το άλλο. Αυτό όμως εμείς μπορούμε να το κάνουμε ως αίτημα συγκεκριμένο,

και να περιμένουμε τις απαντήσεις άμεσα. Και λέμε στους επόμενους δύο μήνες. Όχι απαντήσεις, αυτό που ακούσαμε, ξέρετε, μέχρι το τέλος του χρόνου θα κάνουμε, και από τον καινούργιο χρόνο θα ξεκινήσουμε εκείνο, και από τον Μάρτη θα ξεκινήσουμε το άλλο, διότι αυτό ακούσαμε την πρώτη μέρα. Αυτό λοιπόν να είναι πάρα πολύ διακριτό.

Και να τελειώνουμε το κείμενό μας, καλούμε από τώρα την Αυτοδιοίκηση σε Γενική Συνέλευση στις αρχές του 2022, προκειμένου να δούμε το τι θα έχουμε πετύχει, τι άλλαξε και τι όχι, για να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας. Αν μέχρι τότε δεν έχουν επιλυθεί τα σημαντικά θέματα που εκκρεμούν, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει με δυναμικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις να απαιτήσει την επίλυσή τους. Έτσι πρέπει να κλείνουμε. Την επίλυσή τους. Να είναι σαφές. Ξεκινάω με αυτό, δεν ικανοποιήθηκα, κλείνω με αυτό που λέει αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, εμείς τότε προχωράμε σε κινητοποιήσεις.

Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένο. Αρχή και τέλος. Το ενδιάμεσο δεν θα μπορούσε κανείς. Αν έχουμε διάθεση να τα δούμε αυτά, γιατί ένα κείμενο δεν είναι μόνο τι περιέχει, είναι και τι δεν περιέχει. Και αυτό που εισπράξαμε εδώ ήταν το τι δεν δόθηκε στην Αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να πει εντάξει ρε παιδιά, και άλλη μια ευκαιρία και έχουμε χρόνο, γιατί δεν έχουμε χρόνο.

Νομίζω λοιπόν ότι... δεν ξέρω αν θα τα αποδεχτείτε ή όχι αυτά, είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν έχει και πολλή σημασία κατά την άποψή μου. Δηλαδή σημασία έχει ότι τα αποδεχτείτε δεν τα αποδεχτείτε, η αίσθησή μου είναι ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτά. Από εκεί και πέρα κάποιο μπορεί να κουβαλάει τις δεσμεύσεις τις δικές του και λοιπά, αλλά σε αυτά κανείς δεν διαφωνεί στην πράξη μεταξύ μας.

Μια στάση που λέει δεν υπερψηφίζουμε το κείμενο, δεν το καταψηφίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να καταψηφίσουμε και ένα κείμενο το οποίο έχει τόσα κομμάτια αυτοδιοικητικά που είναι

πάγιες διεκδικήσεις μας, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε στο κάδρο ότι ομόφωνα ψηφίσαμε ένα κείμενο σε αυτή τη λογική, γιατί δεν το ψηφίσαμε ομόφωνα, γιατί έχουμε πάρα πολλές ενστάσεις με ότι συνέβη και εδώ, βοηθά ενδεχομένως και την πλειοψηφία να απαιτήσει και να ζητήσει από την κυβέρνηση να τρέξουν γρηγορότερα όλα αυτά που ζητάμε.

Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, και όντως έχουμε τρεις μήνες ακόμα όλοι για να αποδείξουμε τι ακριβώς ζητάμε και τι όχι.

Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να διευκρινίσω πριν δώσω στον Γιάννη τον Τσιάμη το λόγο που βλέπω ότι σήκωσε χέρι, το εξής. Ότι δεν διαφωνώ με αυτό που λες, Γιώργο, από κανένα λόγο συμπάθειας ή αντιπάθειας, αλλά επειδή δεν το πιστεύω. Εγώ δεν φεύγω ανικανοποίητος. Ότι δεν ικανοποιήθηκαν όλα είναι αλήθεια. Ότι ικανοποιήθηκαν κάποια και έγιναν κάποια βήματα, μετά από τόσα χρόνια το να ακούμε πλέον επιτέλους όχι για μειώσεις ΚΑΠ, αλλά για αυξήσεις, είναι μια μικρή νίκη. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, σε καμία περίπτωση... Για αυτό και διαφωνώ με την έκφραση που θέλεις να το βάλουμε στην αρχή.

Για τα υπόλοιπα δεν έχω διαφωνία, για το τέλος.

Ο Γιάννης ο Τσιάμης έχει ζητήσει το λόγο.

Ι. ΤΣΙΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε.

Καλό θα είναι, δεν μπαίνω να κάνω τον διαιτητή, Πρόεδρε, σε όλο αυτό, αλλά αν κατάλαβα καλά το πρόβλημα είναι στο ύφος, ότι είμαστε άνευροι, και σε λεκτικές διατυπώσεις, γιατί όπως είπε και ο Γιώργος ο Ιωακειμίδης, σε μεγάλο ποσοστό όλα αυτά τα οποία λέει μέσα δεν μπορούμε να είμαστε αντίθετοι.

Σε ότι αφορά στην ουσία των διεκδικήσεων, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας.

Σε ότι με αφορά, στην 6 σελίδα, κύριε Πρόεδρε, για το help desk, και να το πω να γραφτεί και στα πρακτικά, γιατί από το τέλος

της εισήγησής μου, πέρα ότι δεν είπα αυτό το πράγμα, υπάρχει μια εμμονή από την ΕΕΤΑΑ, ότι ο Τσιάμης θέλει λείει να μην κάνει την (...). Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι εταιρείες και οι δύο, και θα ήθελα παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να φύγουμε από αυτές τις εμμονές και τα στερεότυπα όσων τη λένε, και να αλλάξει και αν γίνει αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση της δημιουργίας μηχανισμού υποστήριξης help desk ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους Δήμους της χώρας, με on line υποστήριξη, και εκπαίδευση των υπαλλήλων, μέσω των εταιρειών μας που συμμετέχουμε ως ΚΕΔΕ, σε παρένθεση ΠΕΤΑ και ΕΕΤΑΑ, και θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ σε συνεννόηση με αυτές για να γίνει. Να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι, ΠΕΤΑ, ΕΕΤΑΑ και ιστορίες.

Επίσης, και επειδή ο επικεφαλής της παράταξής μου δεν δεσμεύει κανέναν, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε με λεκτικά σε μια ομόφωνη πρόταση.

Σε ότι με αφορά όμως, επειδή, Πρόεδρε, έχουμε παλέψει μαζί πολλούς μήνες για την εξαγγελία των 320 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν χθες, εγώ δεν μπορώ να μην το ψηφίσω. Λεκτικά ή όχι, έτσι; Το θεωρώ ηθική μου υποχρέωση. Είναι πρώτο-πρώτο στα θετικά τα οποία έχει μπει, και τέτοια (...) δεν έχει γίνει. Αν η παράταξή μου δεν θέλει να το ψηφίσει, εγώ ηθικά θα πρέπει να το ψηφίσω μόνο και μόνο για αυτό το οποίο έχουμε παλέψει ως Επιτροπή μαζί σου τόσο καιρό.

Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αλέξη, και Νίκο, τώρα τυπικά θα σου δώσω στο τέλος το λόγο αναγκαστικά, έτσι; Έλα, Αλέξη.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Α ναι, συγγνώμη. Με συγχωρείς.

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ: Έπρεπε να φύγει ο κύριος Πελετίδης. Λοιπόν, Σελέκος Μιχάλης, Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊδαρίου, πρώην Δήμαρχος.

Έστω και στο τέλος ακούστηκε ένα ευχαριστώ για τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους που αυτές τις τρεις μέρες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να γίνει αυτό το Συνέδριο.

Χορτάσαμε να ακούσουμε ευχαριστώ για τους Υπουργούς, τους Αναπληρωτές, τους Υφυπουργούς, τους Γραμματείς, τους Προέδρους, τους Διοικητές. Πραγματικά να λέμε, να ακούμε ευχαριστώ, να το λέτε όλοι εσείς, για μια κατάσταση που πολύ γλαφυρά ανέφεραν πάρα πολλοί Δήμαρχοι εδώ και Σύμβουλοι, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σαν... όλοι οι Δήμοι σε όλη τη χώρα. Δηλαδή πραγματικά είναι ένας παραλογισμός αυτός.

Θα ήθελα να πω το εξής. Ότι τις θέσεις μας τις παρουσίασε ο κύριος Πελετίδης με το κείμενο το οποίο έχει καταθέσει εκεί. Εμείς διαφωνούμε ριζικά με τον προσανατολισμό και γενικότερα σαν λογική σε σχέση με αυτά τα οποία βάζετε σαν πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εδώ να κάνω μια παρένθεση, ότι είναι Συνέδριο αντιπροσώπων εκλεγμένων, αν και έχουν φιλτραριστεί και έχουν φτάσει όχι ακριβώς όπως είναι οι συσχετισμοί και όπως θα έπρεπε να είναι. Ξέρετε πολύ καλά μέσω των ΠΕΔ πώς φιλτράρονται και αλλάζει και το Σώμα του Συνεδρίου. Αλλά έστω αυτό το Σώμα εδώ έχει μια πλειοψηφία που είναι αυξημένη και κάποιους ανθρώπους που είναι στη μειοψηφία.

Πρέπει λοιπόν να καταγραφεί αυτό και δεν είναι αποφάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της απερχόμενης Διοίκησης της ΚΕΔΕ.

Εμείς λοιπόν καταψηφίζουμε το κείμενο σύμφωνα με τη λογική την οποία έχουμε βάλει και στην τοποθέτηση του κυρίου Πελετίδη, και στις θέσεις τις οποίες έχουμε παρουσιάσει και στο Συνέδριο και συνολικά τις οποίες έχουμε παρουσιάσει όλο αυτό το διάστημα.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, για την τοποθέτηση. Ξεκάθαρη και σύντομη.

Λοιπόν, Αλέξης Μαυραγάνης έχει το λόγο.

Α. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Όσα αφορούν την ουσία, τοποθετηθήκαμε. Εγώ στο κομμάτι το τεχνικό, σε περίπτωση που επί της ουσίας έχετε διάθεση ως πλειοψηφία να δείτε τις παρατηρήσεις της παράταξής μας και των παρατάξεων αντιλαμβάνομαι, είναι ότι τα θετικά, Πρόεδρε, που είπες ότι είναι ένα μικρό κομμάτι στην αρχή, για τη μορφή του κειμένου δηλαδή, αφενός είναι το πρώτο πράγμα που συναντάμε εκεί, και αφετέρου είναι και στην τρίτη σελίδα πολύ αναλυτικά γραμμένα.

Άρα αν υπάρχει διάθεση επί της ουσίας να προσέλθει η πλειοψηφία σε αυτή τη λογική, νομίζω ότι μπορεί να αφαιρεθεί τουλάχιστον το μπροστινό κομμάτι, και τεχνικά δεν είναι ένα σημείο, είναι δύο σημεία, το δεύτερο είναι πολύ πιο γεμάτο και αναλυτικό. Δες το αυτό αν θέλεις, Πρόεδρε, γιατί ίσως δίνει μια τεχνικά τουλάχιστον διέξοδο, αν υπάρχει διάθεση για την ουσία.

Ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Νίκος Σακούτης έχει το λόγο.

Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ: Τρεις κουβέντες.

Το κείμενο το είδα, Πρόεδρε, τώρα που το διάβασες. Ε μια ανάγνωση δηλαδή. Ωστόσο ο προσανατολισμός, το περιεχόμενο των υπουργικών εξαγγελιών από εδώ, είναι μακράν από τις αναγκαιότητες που υπάρχουν στους Δήμους και στις κοινωνίες.

Άρα δεν θα συμφωνήσουμε ότι ήταν θετική η στάση τους και η αντιμετώπιση των προβλημάτων στο Συνέδριο.

Ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, εκεί που φαίνεται ότι το 15% θα έχουμε αύξηση από την 1/1/23, και εκεί έχουμε αμφιβολίες με την έννοια ότι πρόσφατα έχει ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο που δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Αν ήθελε να κάνει κάτι η κυβέρνηση, θα το είχε διαπραγματευτεί με τους θεσμούς, τους Τροϊκανούς, και δεν θα ήταν εδώ μέσα για παράδειγμα.

Επίσης, στη σελίδα 4, όπου λέτε υιοθετούμε (...) πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και λοιπά και λοιπά, εμείς έχουμε εκφράσει τις απόψεις μας και στο Συνέδριο στο Βόλο, και στη Θεσσαλονίκη, στα

προηγούμενα χρόνια. Δεν συμφωνούμε και με το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης στο κράτος και αυτή την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, και να πω ένα παράδειγμα όσον αφορά τη μεταφορά της πρωτοβάθμιας υγείας στους Δήμους και της παιδείας με αρχή τα νηπιαγωγεία.

Επίσης, στο τέλος του κειμένου όπου λέτε θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις εφόσον χρειαστεί. Μετά από δώδεκα χρόνια, με τη λαίλαπα των μνημονίων και στο τίποτα, αυτό το εφόσον δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εμείς θα θέλαμε συγκεκριμένα βήματα από σήμερα, που να έλεγαν τι θα κάνουμε.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε ώριμα αιτήματα που περιέχονται μέσα, όπως πρόσληψη προσωπικού, όπως παρακρατηθέντα, αύξηση στο ΠΔΕ, η αύξηση στους ΚΑΠ, έτσι; Ότι δεν θα στηρίξουμε με τις μικρές δυνάμεις τον προσανατολισμό και το κάλεσμα από πλευράς της πλειοψηφίας για αυτά τα ώριμα αιτήματα.

Όμως το κείμενο αυτό δεν θα το ψηφίσουμε, θα το καταψηφίσουμε.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, για να κλείνουμε σιγά-σιγά τις εργασίες, εντάξει, βλέπω ότι μάλλον θα πάμε σε ένα κατά πλειοψηφία ψήφισμα. Εγώ δέχομαι αυτά τα οποία συζητάτε, γιατί νομίζω πως είναι στη σωστή κατεύθυνση ως προς το να θέσουμε χρονοδιαγράμματα και εφόσον αυτά δεν υλοποιηθούν, τα θέσουμε, αφήσουμε τρεις μήνες, και εφόσον αυτά δεν υλοποιηθούν να πάμε σε μια Γενική Συνέλευση και από εκεί και πέρα να επανακαθορίσουμε κινητοποιήσεις.

Υπό το πρίσμα αυτό, βλέπω...

Παρακαλώ, έλα Σίμο.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αν η παρέμβαση είναι κάνα δίωρο, όχι.

Σίμο, έλα λίγο στο μικρόφωνο για να ακούμε, να ακούνε και όσοι μας παρακολουθούν.

Γιώργο, μισό λεπτάκι, μετά το Σίμο.

Λοιπόν, τώρα παίζουν στοιχήματα αν θα μιλήσεις πέντε λεπτά, δέκα λεπτά...

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Όχι, θα σας διαψεύσω, θα μιλήσω λίγο.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ποτέ δεν μας διαψεύδεις, Σίμο.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Κάνω την εξής έκκληση. Επειδή υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει, λείπει το λεκτικό στο οποίο μπορείτε να συνεννοηθείτε με τους τρεις επικεφαλής των παρατάξεων, να μπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένος οδικός χάρτης, με σκληρό διεκδικητικό κλείσιμο στο τέλος, και να βγει ομόφωνο.

Νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται, στο ότι πρέπει να καθοριστεί το Συνέδριο το Γενάρη, να είναι εμφανέστατο ότι πολλά από τα ζητήματα, ας μπει η λέξη πολλά από τα ζητήματα δεν απαντήθηκαν...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έτσι ακριβώς είναι.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Για να μην αφαιρούμε την προσέγγιση...

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Το γράφει...

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Για να μην αφαιρούμε την προσέγγιση που λες κάποια απαντήθηκαν, αλλά η Αυτοδιοίκηση στη χώρα είναι η τελευταία σε όλη την Ευρώπη, διεκδικούμε. Και βάζουμε από τώρα, και εγώ διαφωνώ, θα μπορούσαμε να βάλουμε τώρα το... τις αποφάσεις των διεκδικήσεων, των κινητοποιήσεων, της προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας, την καταδίκη στα ευρωπαϊκά Όργανα, αλλά εφόσον δεν το θέλετε τώρα, να είναι προσδιορισμένο το Γενάρη σε έκτακτο Συνέδριο, για τον καθορισμό των κινητοποιήσεων.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σίμο, το λεκτικό που χρησιμοποιούμε είναι αυτό ακριβώς. Όμως υπάρχουν πολλά και σημαντικά...

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Με αυτόν τον τρόπο οι τρεις μαζί με εσένα, μπορείτε να καταλήξετε σε κείμενο το οποίο να είναι απολύτως

διεκδικητικό, με προσδιορισμό των κινητοποιήσεων που θα παρθούν στο Συνέδριο του Ιανουαρίου.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, Σίμο, ευχαριστούμε.

Ο Γιώργος ο Καπεντζώνης έχει ζητήσει το λόγο.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Νομίζω σας διέψευσα για το χρόνο.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για αυτό σε αγαπάμε.

Γιώργος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος.

Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: Δεν ξέρω (...), κύριε Πρόεδρε, αν θα... παρά τις προσπάθειες που έγιναν, τράβηξε αρκετή ώρα, να υπάρξει ομόφωνο, δεν ξέρω αν θα το καταφέρετε, το βλέπω λίγο δύσκολο. Ευχής έργον είναι πάντα να το καταφέρνουμε, μακάρι και τώρα.

Θα αναφερθώ σε δύο πεζά θέματα όμως, το οποίο το ένα δεν το άκουσα καλά και κρατώ μία επιφύλαξη. Μη φανεί ότι ήρθαν οι Δήμαρχοι στην... και οι Σύμβουλοι, και η Αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη, να ζητήσουμε να εξισωθεί η χορηγία και ο μισθός με το διοικητικό προσωπικό. Αν κατάλαβα καλά στη φράση εκεί αναφέρεται να υπάρξει εξίσωση ή τουλάχιστον να γίνει αναλογικά σε σχέση με το προσωπικό των Δήμων. Δεν μας τιμά και δεν είναι σωστό να γραφτεί έτσι. Αν κατάλαβα καλά, κρατώ μια επιφύλαξη.

Και ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι... προφανώς για άλλες βαθμίδες αιρετών, και στη δημόσια διοίκηση, ναι, να δούμε τι γίνεται και ποια είναι η θέση όχι μόνο των Δημάρχων, των Προέδρων Επιτροπών, των Αντιδημάρχων, και όλων, γιατί πάει να συμπαρασύρει το ένα το άλλο. Το ένα είναι αυτό, για να μην παρεξηγηθούμε.

Το δεύτερο είναι, λέμε για την κινητικότητα, και σαν επαρχιακός Δήμος και από τους Δήμους που έχω έναν πολιτικό μηχανικό και έφυγε χωρίς να ξέρω πού, το έμαθα μετά που πήγε, μετά από ένα μήνα έμαθα πού πήγε και γιατί, τον πληρώνουμε κιόλας, είτε έφευγε για να πάει στο Ταμείο Ιδιωτικού Χρέους...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Απόσπαση πήρε.

Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: Ναι. Και τον πληρώνουμε κιόλας. Είτε έφυγε για να πάει στο Ταμείο Ιδιωτικού Χρέους, είτε έφευγε να πάει στο Δήμο «χ», Αθηναίων, να το πω έτσι, εμένα την ίδια ζημιά μου κάνει. Μην κάνουμε διάκριση άμα είναι να πάει από Δήμο σε Δήμο εύκολα. Έκκληση απευθύνουμε...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Όχι... Γιώργο, είναι διαφορετικό πράγμα...

Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: ...ως περιφερειακοί Δήμοι, γιατί αυτό θα σημαίνει οι έδρες των Νομών ενδεχομένως θα τραβήξουν το προσωπικό μας, και το (...) το προσωπικό μας ίσως και πιο εύκολα από ότι μου τον πήραν από το Ταμείο Ιδιωτικού Χρέους, Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιώργο, είναι δύο διακριτά πράγματα. Είναι...

Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: Το λέω λοιπόν να μην μπει η διάκριση...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι η κινητικότητα και είναι οι αποστάσεις.

Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: ...ότι άμα είναι από Δήμο σε Δήμο να φεύγει χωρίς να ρωτάμε τον Δήμαρχο.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Όχι, δεν...

Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ: (...) η παρατήρηση. Ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να είσαι καλά.

Ο Δημήτρης ο Τσιαντής θέλει το λόγο. Δημήτρη, στο μικρόφωνο. Χρειάζεται γιατί μας παρακολουθούν και από το διαδίκτυο.

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να παρεμβαίνει και να κάνει κριτική το κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης επί του ψηφίσματος, τοποθετήθηκαν οι παρατάξεις.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μέλος και Δ.Σ. ΚΕΔΕ.

Δ. ΤΣΙΑΝΤΗΣ: Ως παλαιότερος εδώ, χωρίς πολλές κουβέντες.

Να δώσεις πολύ μεγάλη σημασία, Πρόεδρε, σε αυτό που ανέφερε ο Δανιηλίδης. Με βάση αυτό που ανέφερε ο Δανιηλίδης, και με τις όποιες μικρές ή μεγαλύτερες ενστάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, να συμφωνηθεί, να φύγουμε με όσο το δυνατόν πιο ομόφωνο ψήφισμα γίνεται...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε το παλεύουμε...

Δ. ΤΣΙΑΝΤΗΣ: Όπως κάναμε κατά βάση στο παρελθόν.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παρακαλώ, έλα.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Ο συνάδελφος που μίλησε προηγουμένως, πριν τον Δημήτρη τον Τσιαντή, πολύ ορθά έκανε την παρατήρηση. Στη σελίδα 9 του ψηφίσματος θα γράφει τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών του αιρετού πολιτικού προσωπικού των Δήμων σε συνάρτηση με το ύψος των ευθυνών που αναλαμβάνουν, τελεία, και φεύγει το υπόλοιπο κομμάτι που λέει αλλά και των αποδοχών του διοικητικού προσωπικού και τα λοιπά, γιατί...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Στο ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα, αυτό...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καλώς τον. Στο πιο κρίσιμο ήρθες, Απόστολε, στο πιο κρίσιμο. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε της HELEXPO.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, για να το κλείσουμε, σας είπα και πάλι ότι συμφωνώ ως προς το κλείσιμο για ένα χρονοδιάγραμμα και ένα διεκδικητικό πλαίσιο σε περίπτωση που αυτό δεν υλοποιηθεί. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε την εισαγωγή.

Από εκεί και πέρα αν υπάρχει διάθεση να πάμε σε μια ομόφωνη απόφαση, θα ήταν εξαιρετικά εκτιμητέο. Είδα ότι ο Αποστόλης ούτως ή άλλως έχει διαχωρίσει τη θέση του ως προς τη θετική άποψη, το καταλαβαίνω, το κατανοώ.

Θέλεις κάτι τελευταίο, Ανδρέα; Τελευταία άποψη και κλείσαμε.

Α. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: Συνάδελφοι...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για το δικό σας, Πέτρο, έχουμε πάρει απόφαση Δ.Σ. τώρα, για τα αιολικά.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και των ΑΠΕ. Ο.Κ., δεκτό. Μέχρι εκεί ναι. Ο.Κ., δεκτό.

Α. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: Πρόεδρε και συνάδελφοι, την ώρα του διαλείμματος κουβεντιάζαμε εδώ και κουβέντιαζα ιδιαίτερα με τον Δημήτρη τον Κάρναβο θα έλεγα, που είναι μέλος στην Επιτροπή των Περιφερειών στην Ευρώπη, όπως είμαι και εγώ, όπως είναι και ο Μπίρμπας ο Δημήτρης, αλλά τώρα ήρθε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών.

Εκεί λοιπόν έχουμε την εξής καλή πρακτική, που νομίζω, Πρόεδρε, πρέπει να την υιοθετήσουμε και εδώ σιγά-σιγά. Εκεί έρχεται μετά από διαβούλευση που έχει προηγηθεί, στην αρχή των διαδικασιών ένα σχέδιο, πάνω στο οποίο κουβεντιάζουμε, και δεν κάνουμε στο τέλος την κουβέντα από το μηδέν, γιατί τώρα γίνεται πολύ ουσιαστική κουβέντα, αλλά τώρα πια είμαστε στο και πέντε. Έπρεπε να έχει έρθει μια βάση, και πάνω εκεί να χτίσουμε και να έχουμε καταλήξει, ώστε να είναι τυπική η διαδικασία της ψήφισης.

Αυτό γίνεται γιατί η κουβέντα που κάνουμε τώρα, μπορούσε να έχει γίνει από νωρίτερα, από προχθές.

Τώρα, το σχέδιο που ήρθε, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω σούπα. Ήταν πάρα πολύ άνευρο, και θα έλεγα σε σχέση με την άθλια πραγματικότητα που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, κατώτερο των περιστάσεων, γιατί δεν ήρθαμε εδώ για τσάι και συμπάθεια, να πούμε πήραμε και δυο πραγματάκια, ε να μας δώσουν και τίποτα άλλο.

Με τις προσθήκες και τις παρεμβάσεις που γίνονται από τις άλλες παρατάξεις, κάτι πάει να πει.

Αν δεν καταλήξουμε κάπου, και εγώ θα ήθελα φεύγοντας να ξέρω πού καταλήγουμε, να μπορώ να πω αύριο στο δημότη μου τι ψήφισα και τι δεν ψήφισα, θα παρακαλέσω, Πρόεδρε, και όποιος κρατά τη διαδικασία, να καταγράψουμε ποιοι ψηφίζουν υπέρ, ποιοι απέχουμε, ποιοι δίνουν λευκό, ποιοι καταψηφίζουν, για να ξέρουμε τι έχουμε κάνει. Θα μου πείτε λίγοι είμαστε. Ε αυτοί που έχουμε μείνει. Αυτοί είμαστε, αυτή είναι η εικόνα μας, αυτή είναι η Γενική μας Συνέλευση. Πόσοι ψήφισαν υπέρ λοιπόν, πόσοι απείχαν, γιατί

θέλω να καταγραφεί η αποχή μου ή το λευκό μου ή το κατά μου, διότι ξέρετε ότι αν έχουμε λευκά και αποχές και ένα υπέρ, θα βγει ομόφωνη απόφαση. Ναι μεν συμφωνούμε με το διεκδικητικό, αλλά είναι λίγο, και είναι λίγο σε σχέση με τη συγκυρία αυτή. Είναι πολύ λίγο αυτό όπως διατυπώνεται.

Ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο.Κ., καταγράφηκε λοιπόν το λευκό σου αν καταλαβαίνω καλά.

Κατά τα άλλα εγώ θα διαφωνήσω απόλυτα μαζί σου, δεν είναι τσάι τα 320 εκατομμύρια, εκτός αν πίνεις τόσο ακριβό τσάι εσύ.

Λοιπόν, κάτι άλλο...

Α. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, Ο.Κ.. Εντάξει, Ο.Κ., είπες την άποψή σου.

Α. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στο μικρόφωνο ήσουν, τα είπες.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Πρόεδρε...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παρακαλώ.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Ήρθε τώρα και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών. Αναφέρθηκα πριν, Απόστολε, ότι είχατε μια συζήτηση εν όψει της κλιματικής κρίσης, εν όψει του Covid, και όλων αυτών των καταστάσεων, και τη μετάβαση σε πράσινη οικονομία, πώς οι ευρωπαϊκοί Δήμοι, η ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πάρει κάποιες δεκάδες δις σε βάθος χρόνου, ογδόντα είδα, ογδόντα δύο, ένα τεράστιο νούμερο.

Και είπα στον Πρόεδρο πριν, ότι έτσι όπως ξεκινάμε εμείς την ολοκλήρωση του Συνεδρίου με τα συμπεράσματα, μας υποτιμά πολύ. Δηλαδή μια ελληνική Αυτοδιοίκηση η οποία επί πολλά χρόνια βρίσκεται πολύ πίσω και έξω από τον ευρωπαϊκό καταστατικό χάρτη της Αυτοδιοίκησης, δεν θα έπρεπε να ξεκινά με το δια ταύτα και με αυτό το αίτημα γιατί ακριβώς θέλουμε να συμμετέχουμε στον κόσμο που αλλάζει;

Αν αυτό, Δημήτρη, είναι δύσκολο να το δεχτείς και να το βάλεις μπροστά, σε αντιδιαστολή, όχι με την κυβέρνηση και με τον κύριο Βορίδη, σε αντιδιαστολή με την κεντρική ελληνική κυβέρνηση διαχρονικά, και μετά να μπούμε στα χρονοδιαγράμματα.

Αυτό δεν νομίζω ότι είναι τόσο φοβερό, γιατί πρέπει να δείξουμε ότι ευχαριστούμε πολύ πάλι για τα αντίδωρα; Τα κρίνουμε θετικά, αλλά αφήστε μας απέξω, συνεχίστε να μας αφήνετε απέξω, σε σχέση με τα οικονομικά μας τα αυτοτελή που πρέπει να τα έχουμε, σε σχέση με το ένα, με το άλλο. Καλά έκανε και μας δίνει τα εκατομμύρια για τη ψηφιακή μετάβαση, αλλά έχουμε δικό μας πρόγραμμα; Ένα Τρίτσης και μας είπε ο κύριος Βορίδης ότι θα το δει κιόλας το έργο που προτείνουμε, τη σκοπιμότητά του.

Άρα λοιπόν, έτσι πηγαίναμε διαχρονικά με ομοφωνίες. Διεκδικώντας από την εκάστοτε κεντρική διοίκηση την παραπέρα θέση μας, για οικονομική αυτοτέλεια, για θεσμική κατοχύρωση, για να προχωρήσουμε μετά στην καταστατική θέση και στο πώς θα πρέπει να αλλάξει το δίκαιο και η συμπεριφορά εκείνων που ψηφίζουν τους νόμους απέναντί μας.

Αυτά δεν είναι τα διαχρονικά μας αιτήματα;

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ως προς το κείμενο της ευρωπαϊκής σύγκλισης που έχεις θέσει, όπως ακριβώς το ανέφερες νωρίτερα, δεν διαφωνώ καθόλου, στο είπα και πριν. Θα...

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Η εικόνα που δίνουμε, Δημήτρη μου, είναι. Ξεκινώντας, ότι έχουμε θετικό, και μετά στην υπόλοιπη σελίδα, ένα, τρία, πέντε, δέκα θετικά. Μα είμαστε σε ένα αρνητικό περιβάλλον.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο.Κ., θέλεις να βάλουμε τα θετικά πιο πίσω λοιπόν; Την αναφορά...

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Προφανώς. Να τα περάσουμε ως θετικό αυτά, αλλά να δείξουμε από την πρώτη σελίδα ότι εμείς θέλουμε άμεσα και με σύντομο χρονοδιάγραμμα, να βρεθούμε στην ίση θέση και επίπεδο με τους συναδέλφους μας της Ευρώπης. Φοβόμαστε να το πούμε αυτό;

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η πρώτη σελίδα

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Και αν δεν γίνει αυτό, κύριοι, σας προειδοποιούμε ότι μέχρι τέλος του έτους και από μέσα Γενάρη, συνεργόμαστε για να καθορίσουμε τη θέση μας. Με προσφυγές...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιάννη μου, το είπαμε, θα το γράψουμε αυτό στο τέλος.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Με προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συμφωνούμε για το τέλος.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Με προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το συμφωνήσαμε για το τέλος, το συμφωνήσαμε για το τέλος. Αλλά για να μην το κουράζουμε, εγώ βλέπω...

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Δεν αποτυπώνεται, αυτό είπε και ο Ιωακείμης. Αν αυτό αποτυπωθεί, εγώ το ψηφίζω.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε τώρα το πώς αποτυπώνεται και πώς στον καθένα μας αρέσει ή δεν αρέσει η αποτύπωση, είναι υποκειμενικό.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Όχι, δεν είναι αρέσει, Δημήτρη. Διαβάστε το, φαίνεται;

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι λίγο υποκειμενικό.

Τώρα για να το μαζεύουμε, γιατί θα ήθελα κλείνοντας, να κλείσουμε πρώτα, να δώσω το λόγο και στον Απόστολο, εγώ βλέπω ότι εσείς...

Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για να κλείνουμε, μπορώ να διατυπώσω τη θέση της παράταξής μας πολύ συγκεκριμένα, γιατί όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την ώρα επί κάθε σημείου κάποιος να τοποθετείται, δεν είναι η λύση.

Λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι το κείμενο αυτό έχει τρεις σελίδες μπροστά εντελώς άνευρες, οι οποίες ουσιαστικά αφήνουν στην μπάντα μια σφοδρή κριτική που θα έπρεπε να γίνει στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε δύο χρόνια για τα οποία αυτά που αναφέρουμε στη συνέχεια, δεν υλοποιήθηκε τίποτα. Άμα δεν ξεκινήσουμε με τέτοια βάση... Δηλαδή όταν διαβάζω το κείμενο, τις

θετικές εξαγγελίες, αν εξαιρέσω την πρώτη που αφορά τα ψηφιακά, δηλαδή την υποχρέωση του κράτους από την ώρα που ξοδεύω για τον Covid, να μου τα διαθέσει, αφού έρχεται ενάμιση χρόνο μετά και μου τα δίνει, να του πω και ευχαριστώ πολύ και είναι και θετικό.

Επιτρέψτε μου, έχουμε άλλη άποψη εντελώς. Συνεπώς δεν μπαίνουμε στο ζήτημα αν τα θετικά αυτά θα πάνε στο τέλος, θα πάνε στη μέση, ή θα πάνε οπουδήποτε αλλού.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο.Κ., κατανοητό. Άρα κατά πλειοψηφία...

Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν μπορούμε να στηρίξουμε το συγκεκριμένο ψήφισμα.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία. Θα περιμένω το κείμενο του Γιάννη ακριβώς για να το εντάξουμε, (...) δεν διαφωνώ με το κομμάτι της ευρωπαϊκής σύγκλισης σε σχέση με τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, κανένα θέμα. Στο τέλος θα τα βάλουμε αυτά τα οποία ο Γιώργος σημείωσε ως προς τα χρονοδιαγράμματα και την τήρηση ή μη τήρησή τους και τι θα κάνουμε. Εντάξει; Από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε... Νομίζω πως αυτό είναι το κείμενο, κατά πλειοψηφία θα περάσει, όποιος θέλει να δηλώσει διαφωνία, ας τη δηλώσει, για να καταγραφεί, για να είμαστε όλοι εντάξει.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το έξι θα αλλάξει, Γιάννη, όπως είπες, ναι.

Έλα, Γιώργο.

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Να ξεκαθαρίσω, γιατί ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει ότι θέλει. Βελτιώνουμε το κείμενο όσο μπορούμε, κρατάμε την επιφύλαξή μας που είναι πάρα πολύ μεγάλη για τη στάση της κυβέρνησης, και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κείμενο, όπως δεν μπορούμε και να το καταψηφίσουμε διότι το κείμενο εμπεριέχει πάγιες θέσεις και διαχρονικές της Αυτοδιοίκησης.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καθαρό, Ο.Κ.

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Αυτό θέλουμε να είναι καθαρό και διακριτό.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο.Κ.. Κανείς άλλος θέλει να διατυπώσει άποψη για να μην έχουμε προβλήματα;

Ευχαριστούμε πάρα-πάρα πολύ, για την υπομονή, για αυτές τις τρεις μέρες, όπου η Αυτοδιοίκηση συνεχίζω να πιστεύω ότι βγαίνει κερδισμένη.

Και πριν κλείσουμε, μεγάλη μου χαρά που επιτέλους σε βλέπουμε δια ζώσης, σε απολαύσαμε και στο βίντεο, Απόστολε. Καλώς ήρθες στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων.

Ήταν τρεις μέρες όπου ειπώθηκαν πολλά.

Κύριοι, καθίστε λίγο να ακούσουμε. Γιώργο, Γιώργο Ιωακειμίδη, αν έχεις την καλοσύνη λίγο να ακούσουμε και τον Απόστολο που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Έλειπε στο εξωτερικό.

Νομίζω ότι κερδισμένοι βγαίνουμε. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία συνεχίζουν να μας απασχολούν, η Αυτοδιοίκηση νομίζω ίδια ζητήματα είχε, προσωπικό, κινητικότητα, οικονομικά και αυτοτέλεια των πόρων, ζητήματα για τα αναπτυξιακά προγράμματα.

Θα θέλαμε παρ' όλα αυτά, ακριβώς επειδή φέρεις αυτόν τον εξαιρετικά τιμητικό τίτλο για την Ελλάδα, την Περιφέρειά σου και εμένα προσωπικά, του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών και των Δήμων, να μας πεις λίγο τι αποκομίζεις αυτή την ώρα, στην Ευρώπη τι γίνεται και πού μπορούμε να πάμε την κουβέντα.

Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.

Α. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ: Να είστε καλά. Να πω πρώτα από όλα ότι δεν μπόρεσα να είμαι στην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου γιατί βρισκόμουν στις Βρυξέλλες για την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ολομέλεια, αλλά και την Εβδομάδα των Περιφερειών και των Δήμων, που είναι ο κορυφαίος θεσμός που συνδιοργανώνουμε κάθε χρόνο με την Κομισιόν.

Και να πω ότι τουλάχιστον, και χαίρομαι για αυτό, κατάφερα έστω και στο παρά δύο να σας προλάβω στο κλείσιμο. Και το λέω αυτό γιατί θέλω πραγματικά να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που

επιλέξατε τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία για να κάνετε αυτό το πρώτο σας Τακτικό Συνέδριο μετά την πανδημία.

Για εμένα είναι ιδιαίτερα τιμητικό και θέλω να σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όσους σας, που ήρθατε εδώ αυτές τις τρεις μέρες, για να βγάλετε μπροστά μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση, και ιδιαίτερα στον Α' Βαθμό.

Και να σας πω ότι εμείς ως Περιφέρειες, και προσωπικά, βλέπω εδώ πολλούς καλούς συναδέλφους από τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, αντιλαμβάνομαι την Αυτοδιοίκηση ως μία και ενιαία. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά, και αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς, όπως πάντα επιλέγω και είμαι σίγουρος και εσείς να είμαστε, η Ελλάδα απέχει χιλιόμετρα από το να φτάσει στο επίπεδο των Δήμων και των Περιφερειών της υπόλοιπης Ευρώπης, ή τουλάχιστον της πλειοψηφίας των χωρών.

Γίνονται βήματα, αλλά εμείς θέλουμε πιο γενναία βήματα. Πρέπει να περάσει το μοντέλο της Αυτοδιοίκησης, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, να περάσουμε τώρα στο μοντέλο της Περιφερειακής και Τοπικής Διακυβέρνησης. Και αυτό όχι για εμάς, όχι για τους Δήμους, όχι για τις Περιφέρειες. Για τους πολίτες. Γιατί έχει αποδειχτεί, και πανευρωπαϊκά έχει αποδειχτεί, ότι σε όποιες χώρες υπάρχει ισχυρή Περιφέρεια και ισχυρός Δήμος, και τα προβλήματα λύνονται ταχύτερα, και η καθημερινότητα των πολιτών βελτιώνεται πολύ πιο εύκολα, αλλά και σε αναπτυξιακά ζητήματα υπάρχει μια πολύ καλύτερη απάντηση, γιατί ποιος καλύτερα γνωρίζει από εμάς, που έχουμε αυτή την εγγύτητα με τις τοπικές κοινωνίες, ξέρουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, ξέρουμε και τα μειονεκτήματα κάθε περιοχής, ποιος καλύτερα μπορεί να αξιοποιήσει όλα αυτά; Για να απορροφήσει ευρωπαϊκά προγράμματα; Για να αξιοποιήσει εθνικούς πόρους; Με οποιονδήποτε τρόπο δηλαδή και αν το δει κανείς.

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι σήμερα στην Ευρώπη κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, ακριβώς γιατί οι κυβερνήσεις αρχίζουν και αποκεντρώνουν στην πράξη και στην ουσία. Και είναι θλιβερό το ότι σήμερα εμείς εδώ στην Ελλάδα ακόμη τσακωνόμαστε για αρμοδιότητες, που η κοινή λογική λέει ότι θα έπρεπε να είναι στους Δήμους, δηλαδή παιδεία, υγεία, τομείς στους οποίους σε όλη την Ευρώπη έχει αποδειχτεί ότι λειτουργούν πολύ καλύτερα όταν βρίσκονται υπό την εποπτεία Δήμων και Περιφερειών. Και βέβαια το γεγονός ότι ακόμα έχουμε μπλεγμένες αρμοδιότητες, με σύγχυση, όχι δική μας τόσο και των Υπηρεσιών μας, που συμβαίνει και αυτό, αλλά κυρίως σύγχυση των πολιτών, είναι πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν.

Και εγώ χαίρομαι πραγματικά γιατί βλέπω ένα Υπουργείο Εσωτερικών αποφασισμένο αυτά να τα λύσει, και διάβασα ότι και ο Υπουργός Εσωτερικών από το βήμα του Συνεδρίου σας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσουν άμεσα το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων επιτέλους.

Εγώ προσθέτω όμως και ένα ακόμα αίτημα. Ότι θα πρέπει να δούμε και γενικά τη θεσμική αναμόρφωση του καθεστώτος των Δήμων και των Περιφερειών, με τη λογική της ενίσχυσης των Περιφερειών και των Δήμων, και σε οικονομική αυτοτέλεια, αλλά και σε διοικητική ανεξαρτησία.

Και η αλήθεια είναι, Πρόεδρε, ότι μπορεί κάποιος να πει ότι τι είναι αυτά που μας λες; Το πρόβλημά μας είναι να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες; Εδώ δεν έχουμε τους εργαζόμενους για να εκτελέσουμε ούτε καν τις αρμοδιότητες που έχουμε σήμερα. Γιατί πάρα πολλοί Δήμοι αυτή τη στιγμή, και πάρα πολλές Περιφέρειες στην Ελλάδα, βρίσκονται στα όρια των δυνατοτήτων τους σε σχέση με τους εργαζόμενους.

Λοιπόν αυτό για εμένα είναι η πρώτη προτεραιότητα, δηλαδή οι εργαζόμενοι και τα οικονομικά, και στη συνέχεια το επόμενο που πρέπει να δούμε, και χαίρομαι γιατί ξανά λέω, νομίζω έχει ήδη

ξεκινήσει η διαδικασία και θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, θα ξεκινήσει και η διαδικασία του ξεμπερδέματος των αρμοδιοτήτων και της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου.

Κλείνοντας, θα σας πω ότι από αυτές τις μέρες που έγινε η Ολομέλεια και η Εβδομάδα των Περιφερειών και των Δήμων στις Βρυξέλλες, προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Το κυρίαρχο και σας το είπα και στην έναρξη, μέσω του βαρομέτρου που κάναμε ως Επιτροπή των Περιφερειών, είναι ότι η πανδημία είχε συγκεκριμένο κόστος για εμάς, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Ευρώπης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα 180 δισεκατομμυρίων ευρώ, διότι αυξήθηκαν κατά 125 δισεκατομμύρια τα έξοδά μας, λόγω της πανδημίας και της προσπάθειας να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον εφιάλητη, αλλά είχαμε και κατά 55 δισεκατομμύρια μείωση των εσόδων μας. Αυτό δημιουργεί λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα κενό 180 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πρέπει να το καλύψουμε.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

A. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ: Δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα είναι ευρωπαϊκοί πόροι; Θα είναι ΕΣΠΑ; Θα είναι Ταμείο Ανάκαμψης; Θα είναι εθνικοί πόροι; Πάντως, και εκεί κρούσαμε και το καμπανάκι του κινδύνου στην Κομισιόν, και στη Σλοβενική Προεδρία που έχει... τον Πρωθυπουργό που ήρθε στην Ολομέλειά μας και έχουν τώρα την Προεδρία της Ευρώπης, εάν αυτό το πράγμα δεν το αντιληφθούν οι κυβερνήσεις, πολύ σύντομα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα βρεθούν σε αδυναμία λειτουργίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Πρόεδρε.

Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πραγματικά που είχα την ευκαιρία έστω και στο κλείσιμο αυτού του Συνεδρίου να βρεθώ κοντά σας. Θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ στην πόλη μας, αλλά και θέλω και για έναν επιπλέον λόγο να σας ευχαριστήσω. Ως Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος αισθάνομαι... και ως Περιφερειάρχη Μακεδονίας, ότι η σχέση με τους Δήμους είναι εξαιρετική τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να

επαναφέρω αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Πρόεδρο, δεν μας το επέτρεψε η πανδημία, πρέπει να κάνουμε ένα συνέδριο κοινό Περιφέρειες και Δήμοι. Ισχύς εν τη ενώσει. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μπορεί να διαφωνούμε σε επιμέρους, αλλά θα βρίσκουμε πάντα λύσεις. Το ζήτημα είναι ότι η διεκδίκηση ενισχύεται πάντα όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και διεκδικούμε από κοινού.

Εγώ λοιπόν το αμέσως επόμενο διάστημα, μαζί με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου, θα καθίσουμε και πάλι να συζητήσουμε, και ενδεχομένως και με τις Εκτελεστικές μας Επιτροπές, σου θυμίζω ότι τελευταία που βρεθήκαμε ήταν δύο μέρες πριν το lockdown το πρώτο που έγινε στην Ελλάδα, και είχαμε αποφασίσει να προχωρήσουμε το κοινό συνέδριο. Θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Και είμαι βέβαιος ότι όπως εμείς εδώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε μια άριστη σχέση και συνεργασία με τους 38 Δήμους, συμπληρωματική και ουσιαστική, έτσι θα μπορέσουμε και πανελλαδικά αυτό το μοντέλο να το κάνουμε πραγματικότητα. Για το καλό της Αυτοδιοίκησης και για το καλό όλων μας.

Να είστε καλά.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Απόστολε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η κουβέντα, και κυρίως η μεταφορά της γνώσης, της πραγματικότητας και των ευρωπαϊκών δεδομένων που τόσο καλά γνωρίζεις.

Θεωρώ πως όντως τα ζητήματα τα οποία έχουμε να επιλύσουμε είναι ελάχιστα, λίγο-πολύ τα ξέρουμε, και μπορούμε να καθίσουμε να τα δούμε. Και κυρίως έγκειται στο να υπάρξει κοινή πεποίθηση ότι όντως μπορούμε από κοινού να πετύχουμε τα πάντα. Το εννοώ. Γιατί όντως το καταλαβαίνουμε μέρα με τη μέρα πως η κοινωνία τελικά ξεκινά από κάτω, από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, και εκεί αναζητά λύσεις. Και έτσι θα πρέπει να είναι ένα μοντέλο διοίκησης σύγχρονο και αποτελεσματικό.

Λοιπόν, με αυτή την κοινή διαπίστωση, νομίζω πως μπορούμε να προχωρήσουμε δυνατά από εδώ και πέρα. Να είσαι καλά. Να είστε καλά όλοι. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο.
