

2^η ΗΜΕΡΑ

15 Οκτωβρίου 2021

• ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ): Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή 15 Οκτώβρη, η Αυτοδιοίκηση είναι εδώ, δεν είναι ακόμα όλοι εδώ, είμαστε λίγο λιγότερο πρωινοί τύποι.

Σε μια δύσκολη μέρα για την Αυτοδιοίκηση, από το πρωί συζητάμε, μιλάμε με συναδέλφους από τα Ιόνια, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, την Αττική, πολύ μεγάλες καταστροφές, οι οποίες μας θυμίζουν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αλλάξουμε στρατηγική για το περιβάλλον και για το χτίσιμο των πόλεών μας και ότι με ημίμετρα και με μικρά έργα δυστυχώς θα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο κάθε τόσο. Κουράγιο στους Δημάρχους της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς με μικρότερες ζημιές, στην Ιθάκη, σε όλους τους συναδέλφους.

Ελπίζω το κράτος και οι Υπουργοί που θα έρθουν σε λίγο εδώ πέρα, να δεσμευτούν για άμεση αποκατάσταση και βέβαια για κάποια έργα, γιατί δεν μπορεί μονίμως να ερχόμαστε Επιμηθείς και να διορθώνουμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε πιθανώς να είχαν σχεδιαστεί διαφορετικά.

Πάντως το μήνυμα είναι ένα, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ότι οι παροχές των βροχών πλέον είναι τέτοιες που τα παλιά μας δίκτυα δεν μπορούν να σηκώσουν, άρα επιτακτική η ανάγκη για περισσότερα κονδύλια στα χρήματα τα οποία παίρνουμε.

Λοιπόν, δεύτερη μέρα σήμερα του Συνεδρίου, χθες ακούσαμε πολλά πράγματα, δεν τα ακούσαμε όλα. Η αλήθεια είναι ότι ενώ θέσαμε, νομίζω, όλες οι παρατάξεις της ΚΕΔΕ το πλαίσιο του διαλόγου, των προβλημάτων, αλλά και των θεμάτων που πρέπει

άμεσα να λυθούν, η αλήθεια είναι πως σήμερα περιμένουμε περισσότερα. Περιμένουμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις, πιο συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιαγράμματα για το τι θα κάνουμε, πότε.

Σήμερα η μέρα ανήκει αποκλειστικά στην Αυτοδιοίκηση, χθες εκ των πραγμάτων έπρεπε να δώσουμε χώρο και χρόνο και σε άλλες φωνές, σε πολιτικά κόμματα και σε ανθρώπους που είναι γύρω από την Αυτοδιοίκηση. Σήμερα λοιπόν έχουμε μόνο Αυτοδιοίκηση και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι στις 13 Περιφέρειες της χώρας είναι εκεί, μπροστά, για να μεταφέρουν τον παλμό, τη φωνή και τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης. Έχουμε τους Προέδρους των ΠΕΔ για αρχή.

Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο ομιλητή, να θυμίσω πως από χθες το βράδυ εγκαινιάστηκε και η BEYOND 4.0, η μεγάλη Έκθεση Πληροφορικής, που έχει και πολλή Αυτοδιοίκηση μέσα και επειδή όντως με παλιά υλικά δεν φτιάχνεις συνήθως καινούργια μενού, οι παλιές συνταγές λοιπόν δεν δουλεύουν πάντα, να πάμε να δούμε λοιπόν μια καινούργια πτυχή της Αυτοδιοίκησης δίπλα στην BEYOND, σε κάποιο διάλειμμα, σε κάποια στιγμή που θα θελήσετε να κάνετε μια βόλτα. Να δούμε πολύ ωραίες, σύγχρονες εταιρείες από το χώρο της πληροφορικής.

Ξεκινάμε με την ΠΕΔ Ιονίων Νήσων. Η σειρά είναι πληθυσμιακή ανάποδα, ξεκινάμε με την πιο μικρή ΠΕΔ μεν, αλλά με τον πιο όμορφο, ως άνθρωπο εννοώ και όχι μόνο ως άντρα, Πρόεδρο ΠΕΔ, τον Αλέξανδρο Παρίση.

A. ΠΑΡΙΣΗΣ: Αγαπητό Προεδρείο, φίλε Δημήτρη Παπαστεργίου. Είμαστε υπερήφανοι που είσαι Πρόεδρος στην ΚΕΔΕ. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.

(...) συμπαράσταση έχεις και εσύ και η κυρία Υδραίου και η Ιθάκη και το Ληξούρι, που πάθατε ζημίες. Λείπει η πολιτική ηγεσία, για αυτό θα περιοριστώ, μιας και δεν είναι εδώ, να τα πούμε κατ' ιδίαν δια ζώσης, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να χαιρετίσω το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Παρά τα προβλήματα της πανδημίας, το Συνέδριό μας γίνεται με φυσική παρουσία και μπορούμε να συζητήσουμε δια ζώσης τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που είναι οι Υπουργοί, ο φίλος μου ο Μάκης ο Βορίδης έφυγε χθες, αλλά είναι ο κύριος Πέτσας σήμερα, τους οποίους τους ευχαριστούμε για τη καλή συμπαράσταση την οποία πράγματι δείχνουν και με την πίεση των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ, ελπίζω να μπορέσουμε να πάρουμε πολλά πράγματα από εκεί.

Όπως γνωρίζουμε όλοι, η οικονομική κρίση και άμεσα μετά η πανδημία, δημιούργησαν πολλά μεγάλα προβλήματα σε ολόκληρη την κοινωνία. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται πάντοτε δίπλα στους πολίτες και σηκώνει ένα μεγάλο βάρος. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων είναι αυτές που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και αποτελούν καταφύγιο για τους πολίτες αυτά τα δύσκολα χρόνια.

Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί όλους τους Δήμους, είναι η χρηματοδότησή τους. Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις τα τελευταία χρόνια. Η είσπραξη εσόδων επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ολόκληρη η κοινωνία, οι Δήμοι πρέπει να ενισχυθούν με απαραίτητους οικονομικούς πόρους που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, πρέπει να αναφέρω ότι εκτός από την πανδημία, στα νησιά μας αντιμετωπίσαμε μεγάλα προβλήματα και φυσικές καταστροφές. Ήταν οι καταστροφές σεισμοί, πλημμύρες, όπως βλέπετε απόψε τη νύχτα η Κέρκυρα, η Ιθάκη, το Ληξούρι, πληρώσανε αυτή τη θεομηνία η οποία είναι μεγάλη και θα την αντιμετωπίζουμε συνέχεια από εδώ και πέρα. Όταν οι

καταστροφές από σεισμούς και από πλημμύρες, όπως είπα προηγουμένως, καθώς και τα κύματα σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξαν τα νησιά μας, οι ζημιές ήταν μεγάλες και έπρεπε άμεσα οι Δήμοι να ανταποκριθούν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Οι νησιωτικοί Δήμοι αντιμετωπίζουν, όπως γνωρίζετε, περισσότερες δυσκολίες. Πολύ μεγαλύτερα προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι όπως και οι νεοσύστατοι Δήμοι που δημιουργήθηκαν μετά τη διάσπαση των ενιαίων Δήμων Κέρκυρας και Κεφαλονιάς. Και άλλοι δύο μικροί Δήμοι. Όπως ενθυμείστε, πήγαμε επτά νεοσύστατοι Δήμοι επάνω στον Υπουργό.

Οι Δήμοι αυτοί δεν έχουν ακόμα την οργάνωση και τα μέσα, αλλά ούτε και το απαραίτητο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες, αλλά και για να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν έργα. Πρέπει να ενισχυθούν άμεσα με προσωπικό, με τεχνικά μέσα και με συμβουλευτική υποστήριξη για να καταφέρουν να αξιοποιήσουν προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ καθώς και χρηματοδοτήσεις.

Επίσης πρέπει να επισημάνω ορισμένα θέματα ακόμα που τους αφορούν.

Είναι ανάγκη να γίνει επίσπευση, με νομοθετική παρέμβαση, της διαδικασίας για τη λύση και εκκαθάριση των Δημοτικών Οργανισμών, των Διαδημοτικών Οργανισμών. Η παρέμβαση αυτή είναι απαραίτητη για να προχωρήσει στη συνέχεια η σύσταση Οργανισμών στους νεοσύστατους Δήμους, στους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού, παιδικών σταθμών, «Βοήθεια στο Σπίτι», ύδρευση και αποχέτευση.

Το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα η σύσταση αυτών των Οργανισμών, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών στους δημότες. Οι νεοσύστατοι Δήμοι αδυνατούν να συμμετέχουν σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων, επειδή δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό μηχανικών για την υποβολή προτάσεων, για τη σύνταξη μελετών, καθώς και για δημοπρατήσεις

και επιβλέψεις έργων. Πρέπει να εξευρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα. Και να υποστηριχθούν οι Δήμοι αυτοί με μηχανικούς που θα έχουν δικαίωμα υπογραφής.

Παράλληλα, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να αναθέτουν ευκολότερα τη σύνταξη μελετών για απαραίτητα έργα σε μελετητικά γραφεία με ίδιους πόρους. Ακόμη, χρειάζεται η γενναία υποστήριξη των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας με μηχανήματα και εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά έχει η υποστήριξη και στελέχωση της υγείας. Το θέμα αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα λόγω της πανδημίας.

Τα νοσοκομεία των νησιών μας είναι υποστελεχωμένα. Λείπουν βασικές ειδικότητες όπως παθολόγοι, καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι. Πολλές προκηρύξεις για θέσεις γιατρών είναι άγονες λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και του υψηλού κόστους διαβίωσης και μετακίνησης. Πρέπει να δοθούν κίνητρα από την Πολιτεία ώστε γιατροί με απολύτως απαραίτητες ειδικότητες να έχουν ενδιαφέρον να υποβάλλουν αιτήσεις για την πλήρωση των κενών θέσεων.

Και προσωπικό ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις φυσικές καταστροφές, προηγουμένως είχα μιλήσει για τους Δήμους.

Οι ανάγκες μετά τις θεομηνίες και φυσικές καταστροφές είναι ήδη μεγάλες και αναμένεται να είναι πολύ περισσότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσω ότι το άρθρο 101 του συντάγματος προβλέπει ότι η Διοίκηση και ο νομοθέτης πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και των ορεινών περιοχών μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους. Η διάταξη αυτή πρέπει να μη μένει γράμμα κενό, αλλά να εφαρμόζεται καθημερινά στην πράξη σε κάθε νομοθέτημα και κάθε απόφαση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή δράσεων

πληροφορικής και νέων τεχνολογιών μπορούν να οδηγήσουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας της. Η ΠΕΔΙΝ προχώρησε σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ στην πραγματοποίηση ημερίδων ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα στελέχη των Οικονομικών, των Διοικητικών και των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας μας. Το θέμα ήταν η διαχείριση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, μελετών και έργων. Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία, μας οδήγησαν στην πραγματοποίησή τους, με εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, περισσότερα στελέχη των Υπηρεσιών των Δήμων από όλα τα νησιά μας, χωρίς τα προβλήματα που δημιουργεί η δυσκολία στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα από τα μικρά νησιά. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες αυτές, αποδεικνύει στην πράξη ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μπορεί να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις της νησιωτικότητας και της προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουμε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, στα Ιόνια Νησιά κύρια οικονομική δραστηριότητα είναι ο τουρισμός, ο οποίος το 2020 υπέστη ένα τεράστιο πλήγμα από την πανδημία. Φέτος τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα, όμως θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια και στήριξη από την Πολιτεία για να επανέλθουμε στα επίπεδα του 2019. Είναι απαραίτητες, αυτή τη δύσκολη περίοδο, κατάλληλες πολιτικές και άμεσα μέτρα για να διασωθούν οι επιχειρήσεις και για να επιβιώσουν οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι.

Σχετικά με το ΕΣΠΑ, πρέπει να επαναλάβουμε ότι είναι απαραίτητη η ουσιαστική συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλες τις διαδικασίες του. Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και η ΚΕΔΕ πρέπει να συμμετέχουν ως ισότιμοι θεσμικοί εταίροι σε όλες τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση. Αντίστοιχη συμμετοχή είναι απαραίτητη και στις διαδικασίες

αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι Δήμοι μας όμως, για να μπορούν να διεκδικήσουν, πρέπει να είναι ισχυροί, να διαθέτουν πόρους και προσωπικό, να έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Επομένως πρέπει να έχει αρμοδιότητες, να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και να μπορεί να λειτουργήσει με το απαιτούμενο προσωπικό. Απαιτείται αγώνας και συνεχής προσπάθεια για να επιτύχουμε την ενίσχυση του θεσμού και την αναβάθμιση της λειτουργίας των Δήμων μας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Πιστεύω ότι η συνεργασία των Δήμων μας, η κοινή δράση και οι πρωτοβουλίες των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτή τη δύσκολη περίοδο. Είμαι βέβαιος ότι ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί και θα πετύχουμε περισσότερα για τους Δήμους μας και για τις τοπικές μας κοινωνίες.

Σας ευχαριστώ όλους.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και τον Αλέξανδρο Παρίση, τον Πρόεδρό της και αγαπημένο συνάδελφο.

Συνεχίζουμε με τους Προέδρους των ΠΕΔ.

Πάμε σε μια Περιφέρεια η οποία δοκιμάστηκε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια και με χαρά σήμερα είδα τον Στρατή να χαμογελάει. Να χαμογελάει γιατί τα πράγματα με το προσφυγικό έχουν βελτιωθεί πολύ στην περιοχή, οπότε σιγά – σιγά αρχίζει και η περιοχή να παίρνει τα πάνω της, να βρίσκει τους ρυθμούς της.

ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Στρατής Κύτελλης, αγαπημένος συνάδελφος, Δήμαρχος Μυτιλήνης, έχει το λόγο, με όσο μπορούμε παράκληση να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα των 10 λεπτών. Ο λόγος σε εσένα, Στρατή μου.

Ε. ΚΥΤΕΛΛΗΣ: Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι.

Είναι σημαντικό ότι μας δίνεται η δυνατότητα να συζητάμε διαζώσης πλέον, εν μέσω πανδημίας. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι η πανδημία είναι εδώ. Η πανδημία είναι εδώ και το μόνο όπλο που μας μένει, είναι ο εμβολιασμός. Σε αυτό ας συμβάλλουμε όλοι, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην ομαλότητα, στην κανονικότητα και να αγκαλιάσουμε φίλους, συγγενείς και συμπολίτες. Και αυτό σας το λέω με την ιδιότητα που κατέχω.

Για αυτό λοιπόν, ας είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτή την κατεύθυνση και ας βοηθήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, οι θάνατοι συνεχίζονται και το επόμενο διάστημα, δυστυχώς, στατιστικά, θα αυξηθούν.

Θέλω να πω ότι είμαι εδώ και είναι τιμή μου, διότι εκπροσωπώ τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, μια ευαίσθητη κατά τα άλλα, με πολλές μεγάλες δυσκολίες περιοχή, όμως με πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

Το τελευταίο διάστημα το μεταναστευτικό ζήτημα στα νησιά μας, ειδικά στη Χίο, στη Σάμο και στη Λέσβο, είχε πολύ μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, άλλαξε την ποιότητα ζωής των πολιτών και δυστυχώς δυσφήμισε τα νησιά μας όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά και έξω από αυτή. Ευτυχώς όμως ομαλοποιείται η κατάσταση, ευτυχώς φυλάσσονται πλέον τα θαλάσσια σύνορά μας και βεβαίως η κατεύθυνση η οποία ακολουθείται είναι στην δική μας βούληση για να αποσυμφορηθούν και να μηδενιστούν οι μετανάστες στα νησιά μας.

Αυτό λοιπόν είχε πολύ μεγάλες επιπτώσεις στο τελευταίο διάστημα στα νησιά, όσον αφορά το τουριστικό προϊόν των νησιών μας, στο οποίο είχε μεγάλες επιπτώσεις και βαίνει μειούμενο το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα οι τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν μας ανησυχούν όλους. Μας ανησυχούν όλους και είμαστε επιφυλακτικοί, είμαστε σε ετοιμότητα και δεν εφησυχάζουμε.

Σε συνδυασμό λοιπόν όλα αυτά με την πανδημία, έκαναν όλους μας να διεκδικούμε επιτακτικά πλέον, ως νησιώτες, την

ανάγκη στήριξης των νησιών μας από την Πολιτεία. Και αυτό θα πρέπει να γίνει πολλαπλώς, με ενίσχυση των υποδομών μέσω ΕΣΠΑ και εθνικών χρηματοδοτήσεων, αλλά και με αποκατάσταση των υποδομών από τις ζημιές που έχουμε υποστεί, ειδικά τελευταία το νησί της Σάμου, το οποίο όχι μόνο από το μεταναστευτικό επλήγη, αλλά και από σεισμούς και από θεομηνίες και βεβαίως είναι σε πολύ πιο άσχημη κατάσταση από τα υπόλοιπα νησιά.

Οι επικοινωνίες λοιπόν μεταξύ των νησιών, θα πρέπει να αποκατασταθούν. Η επικοινωνία των νησιών μας με τη Μακεδονία, δια μέσου Θεσσαλονίκης, έχει σταματήσει. Και αυτό είναι μια απαίτηση όλων μας, τη διεκδικούμε και θέλουμε τη βοήθειά σας να πετύχουμε τη σύνδεση των νησιών μας με τη Θεσσαλονίκη, για την διακίνηση τόσο των υλικών αγαθών, αλλά και του έμψυχου υλικού, γιατί όπως καταλαβαίνετε, φοιτητές από όλα τα νησιά διακινούνται, υπάλληλοι και πολύς κόσμος συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη και με τη Μακεδονία μας.

Θέλω λοιπόν η Πολιτεία να σκύψει σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις απαιτήσεις των νησιωτών, βελτιώνοντας τόσο τα δίκτυα, τα ενεργειακά δίκτυα, όσο και τα δίκτυα αποχέτευσης, τα δίκτυα αποκατάστασης των οδών, του οδικού δικτύου και τα δίκτυα αποκατάστασης των αγροτικών οδών, διότι από εκεί ζουν τα νησιά και αυτό είναι η βασική τους οικονομική ανάπτυξη.

Η απομόνωσή μας λοιπόν που συμβαίνει με το συγκοινωνιακό και με τις μεταφορές υλικών αγαθών, δεν είναι μόνο αυτή, διότι να φανταστείτε ότι και τα νησιά, από τη Σάμο, την Ικαρία, συνδέονται δια τεθλασμένης και όχι με απευθείας σύνδεση ακτοπλοϊκή, μέσω Παροναξίας, που σημαίνει αυτό ότι δαπανείται μεγάλη απόσταση και μεγάλος χρόνος για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι πολίτες των νησιών αυτών. Επομένως, η συντόμευση αυτών των συγκοινωνιών είναι επιβεβλημένη και είναι επιτακτική ανάγκη να συμβεί.

Οι δύσκολες συνθήκες της πανδημίας που βιώσαμε, άφησε βαθιά σημάδια τόσο στους πολίτες, όσο και στους επιχειρηματίες των νησιών μας. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτές τις συνθήκες, σε συνδυασμό με τις συνθήκες νησιωτικότητας, είναι αναγκαίο από ποτέ η Πολιτεία να αφανίσει, να απαλείψει τα σημάδια που έχουν αφήσει αυτές οι πληγές πάνω στα νησιά μας.

Ένα ευτυχές για τα νησιά γεγονός, είναι ότι από τη δεκαετία του '80 λειτουργεί στα νησιά μας το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης στα νησιά μας, εκτός από τον εθνικό σκοπό και τον ακαδημαϊκό που έχει. Και όταν λέω εθνικό, εννοώ – και καταλαβαίνετε όλοι – ότι είμαστε σε μια ευαίσθητη νησιωτική περιοχή με κακούς γείτονες.

Μετά λοιπόν από συσκέψεις που έγιναν με πανεπιστημιακούς στα νησιά έχουν Πανεπιστήμιο, στοχευμένα ζητάμε και υποβάλλουμε στην ΚΕΔΕ και διαμέσου της ΚΕΔΕ να φτάσουν στα αφτιά των καθ' ύλην αρμοδίων, αυτά τα οποία είναι επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ζητάμε λοιπόν να γίνουν φοιτητικές εστίες στα νησιά μας, έτσι ώστε οι φοιτητές να διασφαλίζουν τουλάχιστον την διαβίωσή τους, την κατοικία τους, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι αποστάσεις μεταξύ των οικογενειών τους είναι μεγάλες, αυξανομένων των εξόδων τους, είναι μία ανάσα η οποία θα τους κάνει να επιλέξουν και τα Πανεπιστήμια του Αιγαίου.

Ζητάμε η σίτιση να επεκταθεί σε όλους τους φοιτητές, επίσης ζητάμε να εξισωθεί, αν είναι δυνατόν, το μεταφορικό ισοδύναμο, ότι ισχύει για τους μόνιμους πολίτες δηλαδή των νησιών αυτών να ισχύσει και για τους φοιτητές, για να έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης με χαμηλό κόστος. Επίσης να χτιστεί πλέον ένα Συνεδριακό Κέντρο στη Μυτιλήνη, εκεί όπου είναι οι πολλές σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για να καταστεί πόλος έλξης επιστημόνων από όλο τον κόσμο.

Σε συνδυασμό λοιπόν με την ανάπτυξη και την έρευνα καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων, θα ζητήσουμε από την ΚΕΔΕ να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, για να μείνει ζωντανό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φτάνοντας και στα δικά μας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέλω να πω ότι η υποστελέχωση των Δήμων μας, ειδικά των νησιωτικών Δήμων, έχει επιφέρει πολλά δεινά και βεβαίως σε μεγάλη δυσκολία όλους τους συναδέλφους για την υλοποίηση των όποιων έργων, των όποιων εντάξεων έχουν κάνει, είτε σε εθνικά, είτε στο ΕΣΠΑ, προγράμματα. Διότι η έλλειψη, όπως είπε και ο συνάδελφος, μηχανικών, οικονομολόγων, έχει καταστήσει στο να λιμνάζουν τα λεφτά τα οποία λαμβάνει κάθε Δήμος για να υλοποιήσει αυτά τα έργα.

Είναι λοιπόν δυσεπίλυτο το να συμβαίνει κάτι υλοποιούμενο στον κάθε Δήμο, διότι οι τελευταίες μετακινήσεις, η κινητικότητα των υπαλλήλων, η δυσκολία υπαλλήλων να μετακινηθούν στα νησιά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους μας και να διεκδικήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε υπάλληλος που πηγαίνει σε ένα νησί, τουλάχιστον να μένει μια 5ετία ή 10ετία, για να έχουμε και εμείς δυνατότητα στελέχωσης των Υπηρεσιών μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Στρατή, λίγο το νου σου στο ρολόι. Έχουμε περάσει 1 λεπτό ήδη.

Σ. ΚΥΤΕΛΛΗΣ: Ναι, συντομεύω σε μερικά θέματα...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστώ πολύ.

Σ. ΚΥΤΕΛΛΗΣ: Θα συντομεύσω τώρα.

Για τους ΚΑΠ, είναι γνωστό σε όλους σας ότι ζητάμε να ληφθούν υπόψη όχι μόνο τα πληθυσμιακά, αλλά και τα γεωγραφικά κριτήρια κάθε Νομού και κάθε Δήμου, επομένως θα ζητήσουμε οι ΚΑΠ να κατανέμονται ανάλογα και βάσει της νησιωτικότητας, αλλά και βεβαίως για την βελτίωση όλων των δικτύων, όπως ανέφερα, του κάθε Δήμου.

Η νησιωτικότητα πρέπει να αποδειχθεί από όλους ότι είναι εδώ, ότι δεν έχει ξεχαστεί και ότι είναι αυτή η οποία θα δώσει ανάπτυξη και εν συνεχεία θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και των υπολοίπων Δήμων δια μέσου της νησιωτικότητας.

Ένα άλλο θέμα το οποίο έχετε ασχοληθεί, κύριε Πρόεδρε, στην ΚΕΔΕ και είναι εις γνώση όλων σας, είναι οι σχολικές καθαρίστριες, κάτι το οποίο έχουμε αδυναμία στο να βάλουν λεφτά οι Δήμοι και να συντελέσουν, εν μέσω πανδημίας, στη στελέχωση όλων των σχολείων, επομένως θα πρέπει να το δούμε αυτό και να γίνει να διεκδικήσουμε την αύξηση των κονδυλίων για την στελέχωση όλων των σχολείων των Δήμων μας.

Ένα θέμα επίσης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη. Τα έξοδα τα οποία κατέβαλε κάθε Δήμος και αδυνατεί να τα καταβάλει, αφενός μεν ήρθαν μετά από ένα μεγάλο διάστημα αφού ξεκίνησε η ναυαγοσωστική περίοδος, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πολύ μεγάλα πρόστιμα στους Δήμους, αναφέρω ενδεικτικά στο Δήμο Χίου 100.000, ενδεικτικά στο Δήμο Λέσβου 50.000, επομένως άκουσα από τα χείλη του Υπουργού ότι αυτό θα γίνει, θα συζητηθεί και θα απαλειφθούν, επομένως ας ζητήσουμε το επόμενο διάστημα να γίνουν έγκαιρα οι καταβολές όλων αυτών των κονδυλίων, για να είμαστε και εμείς σε ετοιμότητα και να μην υποστούμε τέτοιες ζημιές.

Τέλος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επιβάλλει την ενίσχυση των Δήμων με μηχανήματα και βεβαίως με τεχνικούς και προσωπικό, οδηγούς, για να βοηθηθούμε, αποδυναμωμένοι οι Δήμοι, μηχανήματα πολλών ετών, τα οποία βέβαια δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις κλιματικές πλέον συνθήκες.

Θέλω να πω ότι η διάθεση και η κατανομή όλων αυτών των κονδυλίων, ας γίνει απευθείας, και των μηχανημάτων, όπως έχουμε συζητήσει, ας γίνει από την Πολιτική Προστασία απευθείας στις ΠΕΔ και αυτή να κατανείμει ανάλογα στους Δήμους όπου έχουν ανάγκη.

Ένα θέμα επίσης είναι η επέκταση του ΦΠΑ και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, ο μειωμένος ΦΠΑ ισχύει σε λίγα νησιά, στα νησιά που έχουν υποστεί το μεταναστευτικό ζήτημα, έχει συνδεθεί με το μεταναστευτικό ζήτημα, θα ζητούσαμε – και είμαστε υπό συζήτηση – αυτό να επεκταθεί και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου τα οποία έχουν τα ίδια κόστη σε σχέση με τα νησιά που έχουν το μεταναστευτικό ζήτημα.

Ένα θέμα που θέλω να θίξω για δύο νησιά, της Χίου, της Σάμου, αλλά ειδικά της Λέσβου, είναι το Κτηματολόγιο. Έγιναν πολύ μεγάλα λάθη κατά την κτηματογράφηση...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Στρατή, μην ανοίγεις πολύ, είμαστε 15 λεπτά ήδη.

Σ. ΚΥΤΕΛΛΗΣ: Ναι, να το πω αυτό. Το Κτηματολόγιο. Ζητάμε λοιπόν, επειδή θα χαθούν κτήματα και περιουσίες, ζητάμε να γίνει μια συζήτηση επί αυτού, να δοθούν μηχανικοί και ειδικά συνεργεία, να επισκεφτούν τα νησιά μας, για να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Και το «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο λείπει από τα νησιά, τις Οινούσσες και από άλλα μικρά νησιά, στα Ψαρά, θα ήθελα να συντομευθεί το ΦΕΚ, έτσι ώστε να έχουν δυνατότητα να έχουν και τα νησιά αυτά νοσοκόμους και ότι άλλη βοήθεια χρειάζονται οι ηλικιωμένοι μας.

Δεν θα πλατειάσω άλλο. Εξάλλου, είχα και άλλα να πω, θέλω να πω ότι ζητάμε όλοι να ενώσουμε φωνές και δυνάμεις για να διεκδικήσουμε, διότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το (...) κύτταρο της κοινωνίας μας.

Να είστε καλά όλοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Είσαι ποταμός. Ούτε στην Κεφαλονιά δεν έχει τόσο.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Στρατή τον Κύτελλη, τον Δήμαρχο και καλό συνάδελφο από τη Μυτιλήνη.

Και από το Βόρειο Αιγαίο πάμε στο Νότιο Αιγαίο. Ο Αντώνης Καμπουράκης έχει το λόγο, ο αγαπημένος Δήμαρχος Ρόδου. Αντώνη μου, ο λόγος και το βήμα σε εσένα για τα επόμενα 10

λεπτά, παράκληση, για να βγούμε στους χρόνους, γιατί αργότερα έχουμε, να θυμίσω, Στέλιο Πέτσα, Κυριάκο Πιερρακάκη, έχουμε τις δικές σας τοποθετήσεις, οπότε όσο πιο πιστά τηρούμε το χρόνο, τόσο πιο καλά θα βγει το πρόγραμμά μας.

Αγαπητέ Αντώνη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπουμε, μάθαμε πως η Ρόδος βούλιαξε από κόσμο, όλο το Αιγαίο βούλιαξε από κόσμο, πάμε να δούμε τις επόμενες προκλήσεις.

A. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Πρόεδρε, Δημήτρη Παπαστεργίου, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, εκλεκτοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ.

Πρόεδρε, εάν η φήμη προηγείται, είμαι ο τελευταίος που μπορεί να περιορίσει το χρόνο μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες να πω λίγα.

Στο λίγο χρόνο λοιπόν που έχω στη διάθεσή μου, μέσα σε αυτή τη διαδικασία του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, θέλω να δώσω πρώτα έναν τίτλο στην παρέμβασή μου και θα τον εξηγήσω αμέσως μετά.

Βρισκόμαστε στο ιστορικό momentum που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όλοι τι Ελλάδα θέλουμε. Αυτό είναι το βασικό και το κρίσιμο. Και αυτό που θα συμφωνήσουμε, θα πρέπει να μας δεσμεύσει όλους, από την κορυφή της Πολιτείας μέχρι τη βάση, από το κεντρικό κράτος μέχρι τη Δημοτική Κοινότητα, ώστε να δουλέψουμε όλοι συντονισμένα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Αλλιώς, αν οι μισοί ποτίζουν το δέντρο και οι άλλοι μισοί το πετροβολούν, θα κάνουμε πάλι κύκλους γύρω από τον εαυτό μας, κύκλους ανούσιων αντιπαραθέσεων και αμφισβητήσεων, που τους έχουμε πληρώσει ακριβά και δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να ξαναζήσουμε χαμένες ευκαιρίες. Η κλεψύδρα έχει γυρίσει ανάποδα και ο μόνος χρόνος που υπάρχει, είναι το τώρα.

Συμφωνούμε λοιπόν πως οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως αυτή της κλιματικής κρίσης, μας επιβάλλουν να κινηθούμε

αποφασιστικά προς τη βιώσιμη ανάπτυξη; Προφανώς συμφωνούμε, διότι αλλιώς, δεν θα υπάρξει μέλλον. Και αυτό αφορά, ιδιαίτερα τα νησιά μας, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ ως Δήμαρχος Ρόδου και ως Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, 34 Δήμων, 60 νησιών. 60 πατρίδων. Εκπροσωπώ ευλογημένους τόπους, προικισμένους με απίστευτη φυσική ομορφιά, και κλιματική ισορροπία. Που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αποτελούν πόλο έλξης για τα εκατομμύρια τουριστών από όλο το κόσμο. Το είδαμε να επιβεβαιώνεται, ακόμη και στη φετινή σεζόν, παρά τις αντιξοότητες και τις ανασφάλειες της συγκυρίας.

Συμφωνούμε, πως η χώρα οφείλει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της, και ο τουρισμός, είναι το πιο δυνατό αναπτυξιακό μας χαρτί; Συμφωνούμε. Όμως, για να συνεχίσει ο τουρισμός να είναι πηγή εισοδημάτων, τζίρων και θέσεων απασχόλησης, για να μπορεί να συνεισφέρει γενναία στην εθνική οικονομία και στο ΑΕΠ, πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες παγκόσμιες τάσεις. Αυτό σημαίνει βιώσιμος τουρισμός, αυτό σημαίνει μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς όλο και μεγαλύτερα δυναμικά κοινά της παγκόσμιας αγοράς επιλέγουν προορισμούς με αυτά τα κριτήρια.

Για αυτό, εμείς θέλουμε τη Ρόδο πράσινο νησί, για αυτό θέλουμε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή δράσεων βιωσιμότητας, όπως το μεγάλο πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης, που ξεκινήσαμε. Βέβαια, με το Νίκο Κομηνέα και την Αστυπάλαια, όλοι κάνουμε λιγότερα.

Συμφωνούμε πως η χώρα βρίσκεται σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή όπως αυτή της Ανατολικής Μεσογείου και πως υπάρχουν, συνεχώς σοβαρές απειλές; Όποιος δεν εθελοτυφλεί, το βλέπει. Για εμάς, τους ακρίτες του Αιγαίου, δεν είναι ένα θεωρητικό ζήτημα. Είναι ένα καθημερινό βίωμα, από το προσφυγικό – μεταναστευτικό, μέχρι τις καθημερινές παραβιάσεις και τις εντάσεις,

πάνω από τα κεφάλια μας. Ή κάθε τρεις και λίγο, με τις παρενοχλήσεις στους ψαράδες μας. Ποια είναι η ασπίδα μας; Η σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί έτσι θα κρατήσουμε τα παιδιά μας στον τόπο τους, για να υπάρχουν ευημερούσες οικογένειες και χαρούμενες φωνές παιδιών στα σχολεία μας. Αλλιώς, δεν βγαίνει αυτή η εξίσωση.

Ή θα συμφωνήσουμε να κρατήσουμε ελληνικά και ευρωπαϊκά τα νησιά μας, ή θα χαθούνε μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Δεν κινδυνολογώ, αλλά δεν πρέπει να πετάμε και στα σύννεφα. Σύνεση και ρεαλισμός χρειάζεται και αυτό είναι το προειδοποιητικό καμπανάκι που χτυπάω, εκπροσωπώντας τον αυτοδιοικητικό κόσμο, των νησιών μας.

Άρα, στο βαθμό που το εθνικό στοίχημά μας είναι μια αναβαθμισμένη Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», η δική μας θέση είναι πως σε αυτή την προσπάθεια, ο νησιωτικός χώρος του Νοτίου Αιγαίου πρέπει να είναι, στο επίκεντρο της προσοχής. Τόσο για την εθνική σημασία του στο μεγάλο παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και για τη διαρκή προσφορά του στην εθνική οικονομία. Μέσω των επιδόσεων του στον τουρισμό, ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες, είτε της δεκαετούς δημοσιονομικής κρίσης, είτε της υγειονομικής κρίσης, της πανδημίας. Τα νησιά μας και ο τουρισμός μας έβαλαν πλάτη σε όλη την Ελλάδα.

Μας αξίζει να είμαστε στο κέντρο της προσοχής. Δεν ζητάμε χάρη. Για αναγκαιότητα της ίδιας της χώρας πρόκειται. Αλλά τι σημαίνει επίκεντρο προσοχής; Να μη μείνουμε στο φιλικό χτύπημα στον ώμο, πρώτα από όλα. Είναι ώρα αποφάσεων, είναι ώρα δράσεων, είναι ώρα να αποδείξουμε πως αυτή η νέα Ελλάδα που μας αξίζει, μπορεί επιτέλους να βάζει τις σωστές προτεραιότητες και να πετυχαίνει σημαντικούς στόχους. Στόχους όπως:

Η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ κατά 30%, που ίσχυε στα νησιά μας και είχαν καταργηθεί στα πλαίσια των μνημονίων.

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στους νησιωτικούς Δήμους και την Περιφέρειά μας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, της χρόνιας υποστελέχωσής τους.

Η αλλαγή του συστήματος κατανομής των ΚΑΠ στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της νησιωτικής Ελλάδας. Βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας τις αρνητικές πλευρές της νησιωτικότητας.

Το αυξημένο κατά τουλάχιστον 50% κόστος ζωής, εξαιτίας των ακριβών μεταφορικών ναύλων και επιβατών και εμπορευμάτων. Των ελλείψεων σε δομές υγείας, πρόνοιας, παιδείας, σε σχέση, με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η μεγάλη απόσταση από τα Διοικητικά Κέντρα.

Δεν θα μιλήσω λοιπόν, Πρόεδρε, για τα τοπικά αιτήματα. Δεν είναι τοπικά αιτήματα. Είναι αναγκαίες δράσεις, μιας σοβαρής, εθνικής στρατηγικής για την Ελλάδα του αύριο. Για μια Ελλάδα βιώσιμη, ευημερούσα και ικανή να προστατεύει τα εθνικά συμφέροντά της και το αναπτυξιακό μέλλον της. Από τη μια άκρη της ως την άλλη και κυρίως, στο πιο ευαίσθητο εθνικό κομμάτι της, που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα.

Κλείνω αισιόδοξα. Πιστεύω πως οι αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος έγιναν μαθήματα και αυτή τη φορά δεν θα χαθεί το momentum. Υπάρχουν οι πόροι της χρηματοδότησης που έχει να λαμβάνει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια ευρύτατη κοινωνική και πολιτική συναίνεση, στην προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, με οφέλη για όλους, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς εξαιρέσεις. Υπάρχουν οι θετικές προσδοκίες της αγοράς, από την πράσινη μετάβαση του τουρισμού, ο οποίος παραμένει ο πιο ισχυρός κινητήρας της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχει η αταλάντευτη εθνική ενότητα, για να συνεχίζει να

κυματίζει η γαλανόλευκη σε όλα τα νησιά μας. Από το πιο μικρό, μέχρι το πιο μεγάλο.

Με εμπιστοσύνη, με συνεργασία, με τεκμηρίωση και σχέδιο για τα νησιά μας, έχει έρθει η στιγμή για το μεγάλο αναπτυξιακό άλμα προς το μέλλον. Άλμα για την καθημερινότητα των νησιωτών, άλμα για την εμπειρία των επισκεπτών μας και την εικόνα μας στα μάτια εκατομμυρίων φίλων μας σε όλο τον κόσμο, άλμα για τη διπλωματία των λαών, άλμα για την Ελλάδα, που με αυτοπεποίθηση και σιγουριά θέτει τις κόκκινες γραμμές της απέναντι σε κάθε επιβουλή και απειλή.

Αφού μπορούμε να το οραματιζόμαστε, μπορούμε και να το πετύχουμε.

Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη τον Καμπουράκη, το Δήμαρχο της Ρόδου και Πρόεδρο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και για την τοποθέτηση, αλλά και για το χρόνο. Ήταν εντός χρόνου. Έτσι αρχίζουμε να ρεφάρουμε λίγο την καθυστέρηση την πρωινή.

Αργότερα, επειδή μου την είπατε και είχατε δίκιο χθες ότι σας αφήσαμε νηστικούς, θα έχουμε και σάντουιτς στην είσοδο.

Οι Υπουργοί μας είναι εδώ, ευτυχώς δεν έφυγαν, οπότε θα ακούσουμε αργότερα τις τοποθετήσεις που τόσο περιμένουμε.

Να θυμίσω πως δίπλα διεξάγεται η BEYOND, μια πολύ σημαντική Έκθεση Πληροφορικής που αξίζει τον κόπο να τη δείτε.

Και τώρα πάμε σε μέρη λίγο πιο κοντά στα δικά μου, λίγο πάνω από τα Τρίκαλα, Γρεβενά, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Πρόεδρος της και Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης. Με το Γιώργο ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Ξεκίνησε και η Ε65, οπότε ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Για να δούμε λοιπόν, να ελπίζουμε το ίδιο και για την Αυτοδιοίκηση.

Γιώργο, το βήμα σε εσένα.

Γ. ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ: Αγαπητά μέλη του Δ.Σ., αγαπητέ φίλε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι.

Μετά από τις πραγματικά καταγιστικές εξελίξεις που ζει όλη η ανθρωπότητα εν μέσω μιας πρωτόγνωρης πανδημίας, ένα είναι το σίγουρο. Ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι όπως τον ξέραμε. Για αυτό βρίσκω εξαιρετικά εύστοχο το σύνθημα του Συνεδρίου μας, «Ο κόσμος αλλάζει, η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά».

Το πρώτο μέρος του συνθήματος είναι λοιπόν αυτονόητο. Η μεγάλη πρόκληση όμως που έχουμε όλοι μπροστά μας, είναι να κάνουμε πράξη το δεύτερο μέρος του συνθήματος, με την Αυτοδιοίκηση να βγαίνει μπροστά. Αυτό όμως δεν είναι ζήτημα αυτόματου πιλότου ή νομοτέλειας, αλλά ζήτημα κατάκτησης και πολιτικών επιλογών.

Πολιτικών επιλογών για μια Αυτοδιοίκηση που θα έχει κατακτήσει την οικονομική της αυτοτέλεια έτσι ώστε να μπορεί να στέκεται στα πόδια της και να λογοδοτεί πολιτικά στους δημότες και μόνο σε αυτούς.

Πολιτικών επιλογών για μια Αυτοδιοίκηση που θα γνωρίζει ότι θα έχει τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους να ασκήσει επί της ουσίας τις αρμοδιότητές της. Αρμοδιότητες που δεν είναι θολές μεταξύ του Α΄ και Β΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, ούτε θα επικαλύπτονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία δεν θα έπρεπε κατ' εμέ να έχει λόγο ύπαρξης.

Για να βγει λοιπόν μπροστά η Αυτοδιοίκηση, είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων να ανέβει έγκαιρα στο τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα πρέπει έγκαιρα να συλλάβουμε νέες μορφές υπηρεσιών, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, πέρα από τους συμβατικούς που ξέραμε τόσα χρόνια.

Θα πρέπει να έχουμε διακριτό και ενισχυμένο ρόλο στα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε εμείς να καθορίζουμε τις αναπτυξιακές μας προτεραιότητες και τα έργα που θέλουμε να δρομολογήσουμε.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά πράξη, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να στήσουμε έγκαιρα εσωτερικούς μηχανισμούς υλοποίησης

που θα στηρίζονται σε ανθρώπινους πόρους ικανούς να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές.

Με αυτές τις σκέψεις στο επίπεδο των μεγάλων στρατηγικών κατευθύνσεων, θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να γίνω περισσότερο συγκεκριμένος.

Ξεκινώ από το ζήτημα της αλματώδους αύξησης των καυσίμων και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι το θέμα που απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αυτό το διάστημα και εμείς ως Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μην το θέσουμε επιτακτικά, καθώς η ανάγκη και λήψη μέτρων άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος, είναι πλέον αδήριτη.

Μην ξεχνάμε ότι τόσο η λειτουργία των Δήμων όσο και των ΔΕΥΑ, εξαρτώνται από τις τιμές του ρεύματος. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΔΕΥΑ ειδικότερα, ξεπερνά το 21% του λειτουργικού κόστους. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι εάν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα, το κόστος αυτό θα πρέπει να μετακυληθεί στους δημότες, καθώς είναι αδύνατον να απορροφηθεί με τα έως τώρα δεδομένα αυτή η αύξηση.

Με βάση τα παραπάνω, συντασσόμαστε πλήρως με τη πρόταση να υπαχθούν οι ΔΕΥΑ και οι Δήμοι σε τιμολόγια ρεύματος χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, καθώς και στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Στο ίδιο πλαίσιο ζητούμε να εξεταστεί άμεσα η μείωση του ΦΠΑ στο νερό, για να στηρίξουμε έμπρακτα τους δημότες μας. Ζητάμε επίσης την επαναφορά του μέτρου επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Αγροτικού Πετρελαίου.

Χρειάζεται όμως να στείλουμε και ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης των αγροτών μας απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την αντιστοίχιση των τιμών ρεύματος για καταναλώσεις άρδευσης με τα τιμολόγια των ΤΟΕΒ. Με τον τρόπο αυτό θα περιορίσουμε την τάση αύξησης των αγροτικών προϊόντων που φθάνουν στον τελικό καταναλωτή.

Στηρίζουμε επίσης την ιδέα σύστασης και λειτουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων από ΟΤΑ, πολίτες, κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας. Το εγχείρημα όμως αυτό χρειάζεται ώθηση τόσο θεσμική όσο και χρηματοδοτική από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τώρα, εάν θέλουμε η Αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και τα πεδία, οι προϋποθέσεις και οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ για τους Δήμους. Για να γίνει αυτό, η πρώτη προϋπόθεση είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός τεχνικής βοήθειας.

Ο μηχανισμός που έστησε η ΕΕΤΑΑ κινείται στη θετική κατεύθυνση, ωστόσο έχει δύο προβλήματα. Πρώτον, είναι πολύ μικρός στον αριθμό και δεύτερον, είναι αθηνοκεντρικός όταν το 90% των στελεχών του είναι στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε θερμά την ιδέα συγκρότησης τέτοιων μηχανισμών τεχνικής στήριξης στο επίπεδο της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, με στόχο την επιτόπια στήριξη των μικρότερων Δήμων ιδιαίτερα.

Ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω, είναι η πρόβλεψη για επιβολή από τους Δήμους τέλους ταφής αποβλήτων από 1^η Ιανουαρίου 2022, με σταδιακή αύξηση, η οποία θα ξεκινά από τα 20 € ανά τόνο το 2022 και θα φθάνει στα 55 € ανά τόνο το 2027. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι στη θετική κατεύθυνση. Πλην όμως, η εφαρμογή του εκτιμούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη στην παρούσα φάση, καθώς οι Δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν διαχειριστικά και οικονομικά την υλοποίηση του μέτρου. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την επιβολή του μετά την ολοκλήρωση της παρούσας προγραμματικής περιόδου, δηλαδή στα τέλη του 2023.

Ίδια πρακτικά προβλήματα εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν και με την εφαρμογή του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω» από 1^η Ιανουαρίου 2023, το οποίο θα επιτρέπει στους Δήμους να διαμορφώνουν τα τέλη με βάση την ποσότητα των αποβλήτων που

παράγει ο κάθε δημότης και όχι με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου. Και αυτό το μέτρο θα έλεγα ότι είναι στη θετική κατεύθυνση. Η εφαρμογή του όμως, θα έχει προβλήματα εάν δεν διαμορφωθεί ένα σαφές και ενιαίο πλαίσιο εφαρμογής οριζόντια για όλους τους Δήμους προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά για όλη τη χώρα.

Δεν μπορούμε επίσης να μη θίξουμε το ζήτημα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων και ανεμογεννητριών, ειδικά σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία που έχει δίκτυα υψηλής τάσης, ικανά να ανταποκριθούν στην αλματώδη αυτή αύξηση.

Να είμαστε ξεκάθαροι εδώ. Από θέση αρχής, δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι στην πράσινη ανάπτυξη. Το αντίθετο μάλιστα. Την υποστηρίζουμε θερμά και διαχρονικά. Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι με την έλλειψη ειδικών χωροταξικών για τις ΑΠΕ, είμαστε κάθετα αντίθετοι με τον μη δεσμευτικό ρόλο της γνωμοδότησης των Δήμων στη χωροθέτηση και εγκατάσταση. Είμαστε επίσης αντίθετοι με την έλλειψη ενός συγκροτημένου και ενιαίου πλαισίου αντισταθμιστικών οφελών για τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες.

Κλείνω, φίλες και φίλοι, με το πιο κρίσιμο θέμα που δεν είναι άλλο από το ζήτημα της οικονομικής μας επιβίωσης. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, το 2020 οι συνολικές οικονομικές απώλειες των Δήμων ανήλθαν στα 569 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 206 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από απώλειες ίδιων εσόδων και τα 363 εκατομμύρια ευρώ από αύξηση δαπανών λόγω πανδημίας.

Το συνολικό ποσό που λάβαμε ως ενίσχυση λόγω της πανδημίας μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι πώς θα καλυφθεί το υπόλοιπο ποσό των 400 εκατομμυρίων; Από πού θα καλυφθεί το οικονομικό αυτό έλλειμμα;

Στα ερωτήματα αυτά περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι γενικόλογες αναφορές. Θα θέλαμε δηλαδή να ακούσουμε ότι το ποσό αυτό θα προέλθει – όπως είναι η δικιά μας πρόταση – από μια επιπλέον απόδοση από το ΕΝΦΙΑ ή από το ΦΠΑ για παράδειγμα.

Επίσης, εκπροσωπώντας τη Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή της Βόρειας Ελλάδας κατεξοχήν ορεινή, δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω την ανάγκη έκτακτης χρηματοδότησης για τις δαπάνες θέρμανσης των σχολείων, καθώς η αύξηση των τιμών των καυσίμων προκάλεσε σε όλους τους Δήμους της χώρας προβλήματα. Κατανοούμε όμως όλοι μας ότι οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι ίδιες σε όλη τη χώρα. Για το λόγο αυτό ζητούμε και ανάλογη αντιμετώπιση.

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ ένα παραγωγικό Συνέδριο το οποίο θα κάνει πράξη το κεντρικό σύνθημά του και θα βγάζει την Αυτοδιοίκηση μπροστά, για να συναντηθεί και πάλι με τις ανάγκες της κοινωνίας και των ανθρώπων της στο τοπικό επίπεδο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ): Ευχαριστούμε, Γιώργο, για την τοποθέτησή σου και γιατί πραγματικά έβαλες τα θέματα αυτά τα οποία απασχολούν ουσιαστικά όλη την Αυτοδιοίκηση και όλη τη χώρα.

Να καλέσουμε στο βήμα τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου, τον Χρήστο τον Ντακαλέτση. Χρήστο, έχεις το λόγο για τη δική σου τοποθέτηση. Δήμαρχος Δωδώνης.

Χ. ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη του Προεδρείου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Χαίρομαι, όπως και όλοι σας, ότι σήμερα επιτέλους μπορούμε να μιλάμε δια ζώσης για τα πλείστα προβλήματα των Δήμων και συνολικά θα έλεγα ότι από το διάστημα που μεσολάβησε από την

έναρξη της πανδημίας έως σήμερα, δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα προς το καλύτερο.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τις οποίες φυσικά στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, το κεντρικό κράτος εξακολουθεί να μας βλέπει ως φτωχούς συγγενείς. Οι Δήμοι τρέχουν με διαφορετικές ταχύτητες, γιατί η Πολιτεία αρνείται να μας δώσει τα εργαλεία που ζητάμε εδώ και χρόνια, στις δεκάδες συνεδριακές μας αποφάσεις.

Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος γίνεται, μεταφέροντας ιδίως ζητήματα που αφορούν και εστιάζουν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου.

Πρώτα και κύρια, θα σταθώ στην υποστελέχωση των Δήμων της Ηπείρου. Από μία μικρή έρευνα που πραγματοποιήσαμε μέσω των επισήμως αναρτημένων Οργανισμών στο Υπουργείο, διαπιστώσαμε ότι σε σύνολο περίπου 3.000 θέσεων δημοτικών υπαλλήλων, υπηρετούν στην Ήπειρο περίπου 1.750. Μετά βίας δηλαδή είναι καλυμμένες το 60% των θέσεων. Και αν κάποιος αφαιρέσει από αυτές τις θέσεις, τις αρκετές θέσεις που σχετίζονται με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί το μέγεθος της υποστελέχωσης.

Βέβαια, αν θα πάμε στις Τεχνικές Υπηρεσίες, εκεί θα διαπιστώσουμε ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μετά βίας καλύπτουν το 55% των οργανικών θέσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορούμε άραγε να μιλάμε για στελέχωση Υπηρεσιών Δόμησης και ακόμη περισσότερο πώς μπορούμε να μιλάμε για στελέχωση γραφείων ή Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, που τόσο επίκαιρο είναι, τόσο αναγκαίο είναι να στελεχωθούν επιτέλους. Φυσικά δεν θα αναφερθώ στον εξοπλισμό, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια.

Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, επιβάλλεται άμεσα να γίνουν προσλήψεις. Να στελεχωθούν έστω αυτές οι Υπηρεσίες με

στελεχιακό δυναμικό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε με ημίμετρα τύπου ΕΕΤΑΑ ή άλλων μορφωμάτων τα οποία μέχρι την επόμενη θητεία μας, δυστυχώς, δεν θα έχουν βρει ρυθμό.

Όμως, πολλή κουβέντα έγινε για την κινητικότητα. Φαίνεται ότι έχουμε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, σε μια προσπάθεια την κινητικότητα να την εξωραΐσουμε, να την ομορφύνουμε, να τη φτιάξουμε, ώστε κάποια στιγμή να μιλάμε για ένα ωραίο δημιούργημα. Τις απώλειές της όμως, πώς θα τις αναπληρώσουμε; Δήμοι που δεν έχουν προσωπικό να λειτουργήσουν επειδή με διάφορες διατάξεις παραβιάστηκε το 65% το οποίο, κατά την άποψή μας σαν Περιφέρεια Ηπείρου, είναι πολύ χαμηλό, θα πρέπει να επανέλθει στο 80%, ποιος θα το δει; Ποιος θα το θεραπεύσει;

Όπως λοιπόν με διάφορες διατάξεις οι οποίες ήρθαν και ψηφίστηκαν σε μια νύχτα, να παρθεί προσωπικό από τους Δήμους και να στελεχώσει άλλες Υπηρεσίες, όπως τελευταία την ΑΑΔΕ, με 170 άτομα, πολλοί εξ αυτών έφυγαν από τους Δήμους, δύο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είχα στο Δήμο μου, δύο απώλεσα, με τον ίδιο λοιπόν τρόπο θα πρέπει αυτές οι θέσεις να αναπληρωθούν. Για να είμαστε δίκαιοι.

Όσον αφορά στις ακριτικές περιοχές, που στην Περιφέρεια Ηπείρου νοσοούν, έχουν προβλήματα. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα οι υπάλληλοι των Δήμων αυτών των ακριτικών να παραμένουν στις περιοχές αυτές. Δεν γίνεται με τη μία να διορίζονται και με την άλλη να αποφιλώνουν τους Δήμους από Υπηρεσίες.

Όσον αφορά στα οικονομικά των Δήμων, δεν θα αναφερθώ σε πολλά, αλλά θα πω ότι επιτέλους θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ κατέστη ένα φιλοδώρημα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σκόπιμο να την ξαναδούμε, ενδεχομένως να την καταργήσουμε ως έσοδο και να την αντικαταστήσουμε με ένα νέο έσοδο, το οποίο προφανώς θα περιέχει δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα οι περισσότεροι των συναδέλφων, πριν έρθουν εδώ και ακόμη και τώρα, έχουν την

αγωνία το τι γίνεται στους Δήμους τους από τις τελευταίες πλημμύρες.

Είναι ανάγκη λοιπόν, πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να εισρεύσουν σε ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο και να έρχονται στους Δήμους. Πόσο μάλλον την ίδια στιγμή που οι Περιφέρειες, έχοντας το μεγαλύτερο κομμάτι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μπορούν να πραγματοποιούν έργα στους Δήμους. Είναι δυνατόν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων να εκτελούν έργα; Από αυτό, μόνο ένα πράγμα προκύπτει. Ότι ναι, υπάρχουν ανάγκες και πρέπει να θεραπευτούν. Εμείς λοιπόν μπορούμε καλύτερα από κάθε άλλον να γνωρίζουμε, να μπορούμε να ιεραρχήσουμε και να θεραπεύσουμε αυτές τις ανάγκες. Ένα τμήμα λοιπόν του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, πρέπει να έρθει στους Δήμους, να το διαχειριστούμε εμείς. Το λιγότερο που μπορεί να προτείνω.

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, η αύξηση του κόστους της ενέργειας. Και όχι μόνο της ενέργειας αυτής καθαυτής, αλλά πώς στη συνέχεια αυτή αντικατοπτρίζεται στην κοινωνία με το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Θα σταθώ λίγο στη συνέχεια πάνω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι και στο μέλλον θα μας απασχολήσει πάρα πολύ.

Η αύξηση λοιπόν του κόστους της ενέργειας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μετακυλιστεί στους συμπολίτες μας μέσω των λογαριασμών της ύδρευσης, της αποχέτευσης, του οδοφωτισμού και λοιπά. Πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες από το Υπουργείο ώστε αυτό το κόστος να μην πάει στους Δήμους, να μην το πληρώσουν οι Δήμοι, ούτε συνακόλουθα οι συμπολίτες μας.

Και βέβαια πρέπει να ληφθεί μέριμνα τα σχολεία των περιοχών, των ορεινών περιοχών, των ορεινών Δήμων της Ηπείρου, όπως και άλλων περιοχών, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως από τα Γρεβενά, πρέπει λοιπόν τα σχολεία αυτά να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι, να χρηματοδοτηθούν και στη συνέχεια

τα σχολεία για τα έξοδα που έχουν για τα καύσιμα. Αυτό είναι ανάγκη να γίνει σήμερα.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας, είμαι βέβαιος ότι στο άμεσο μέλλον θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν να αναληφθούν πρωτοβουλίες από το κράτος, σε συνεργασία με τους Δήμους. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο μοντέλο είναι να ενισχυθεί η σύσταση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με χρηματοδότηση βέβαια από το κράτος, ώστε οι Δήμοι με τους συμπολίτες τους να γίνουν παραγωγοί ρεύματος, που όχι μόνο θα είναι παραγωγοί, θα είναι και καταναλωτές του ρεύματος αυτού και άμεσα θα έχουμε άμβλυνση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας.

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε, μιας και μιλάμε για ενέργεια, και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων με την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την άναρχη εγκατάσταση ΑΠΕ σε όλη τη χώρα και ιδίως στα ορεινά της Ηπείρου. Το λιγότερο που πρέπει να ζητήσουμε μετ' επιτάσεως, είναι οι Δήμοι επιτέλους να παρέχουν σύμφωνη γνώμη όπου πρόκειται να εγκατασταθούν τέτοια πάρκα. Είτε βέβαια οι εκτάσεις είναι – και είναι αυτονόητο αυτό – δικές τους, είτε του Δημοσίου. Και βέβαια επιτέλους να σταματήσει να δίνεται αυτό το πενιχρό αντιστάθμισμα, που πρέπει να αυξηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό υπέρ των Δήμων.

Για το πρόγραμμα «Τρίτης», θα πω ότι οι Δήμοι της Ηπείρου έχουμε τεράστια αγωνία, γιατί πάμε με αργούς ρυθμούς. Είναι αναγκαίο να επιταχυνθούν οι ρυθμοί, ώστε άμεσα να ενταχθούν τα έργα που δικαιούμαστε, δεν θα μιλήσω για το πλαφόν, που αδικεί κατάφωρα τους περισσότερους Δήμους, θα πω όμως ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί και μέτρο χρηματοδότησης για την αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία στην Ήπειρο είναι τεράστια σε μήκος, δεν είναι δυνατόν με τα πενιχρά που έχει το ήδη πρόγραμμα να αντιμετωπίσει τις ανάγκες, είναι λοιπόν αναγκαίο να

πάμε σε μία γενναία προκήρυξη, ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να λύσουν προβλήματα.

Θα πω δυο κουβέντες μόνο για το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ενώ είμαστε ένα βήμα πριν την έναρξη υλοποίησής τους, το τοπίο είναι τόσο θολό; Τι δεν κάναμε καλά; Γιατί οι Δήμοι πάντα είμαστε φτωχοί συγγενείς, αναρωτηθήκαμε; Δεν είναι το πρώτο ΕΣΠΑ. Μάλλον εδώ θα πρέπει να φωνάξουμε λίγο πιο δυνατά, θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο και να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερο.

Ήθελα να πω δυο κουβέντες και για τα απόβλητα. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί άπαξ δια παντός ότι η αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων ανήκει στον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης, γιατί πολλοί ψίθυροι υπάρχουν, αρκετό μπέρδεμα γίνεται σε κάποιες Περιφέρειες για το ποιος θα πρέπει να κάνει τι, και βέβαια θα πρέπει οριζόντια από το κράτος να ενισχυθούν οι ΦΟΔΣΑ. Θα πρέπει να ενισχυθούν για να αποκτήσουν και αυτοί τη δυνατότητα για να λειτουργήσουν, γιατί διαφορετικά θα ακούμε αυτά που προείπα.

Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι στην Ήπειρο υπάρχουν ακόμα υποδομές οι οποίες είναι στο σχεδιασμό. Δεν μπορεί καμία μορφής ανάπτυξη να δημιουργηθεί εάν δεν υπάρχουν υποδομές και ιδίως οδοποιίας.

Είχαμε τη χαρά να ακούσουμε πριν από λίγο καιρό ότι η ΚΕΔΕ υιοθέτησε το αίτημα των Δήμων της Δυτικής Ελλάδος για τον Αδριατικό άξονα. Την αποπεράτωση επιτέλους του δρόμου Γιάννενα – Κακαβιά. Στην Ήπειρο βέβαια, θα πρέπει να συνδεθεί οπωσδήποτε με τον άξονα αυτόν η Πρέβεζα και στη συνέχεια να αποπερατωθεί ο δρόμος, το παραλιακό μέτωπο το λεγόμενο, από την Πρέβεζα μέχρι το Μαυρομάτι. Είναι έργα τα οποία έχουν και εθνικό αποτύπωμα. Αλλά δεν θα σας κουράσω περισσότερο.

Δυο λόγια μόνο για το κλείσιμο των τραπεζών στους ακριτικούς μας Δήμους της Ηπείρου. Είχαμε πάρει τη θέση και

νομίζω ότι είναι δίκαιο να ζητήσουμε να παρέμβει και η κεντρική κυβέρνηση, ώστε σε κάθε Δήμο να λειτουργεί ένα τουλάχιστον... Στους ακριτικούς Δήμους φυσικά μιλάω, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα κατάστημα τράπεζας ανοιχτό.

Στις έκτακτες λοιπόν αυτές συνθήκες και με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία, αλλά και τις φυσικές καταστροφές, σε συνέχεια και της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας, οι Δήμοι συνεχίζουμε με ευθύνη απέναντι στις τοπικές μας κοινωνίες, να βρισκόμαστε πάντα μπροστά, στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα.

Η διάθεση από μέρους μας είναι δεδομένη. Η αποδοτική συνεργασία με την Πολιτεία, είναι όμως ένα ζητούμενο ακόμη.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο το Χρήστο. Πραγματικά και η Ήπειρος έχει τα δικά της ζητήματα και τα οδικά, αλλά και άλλα. Χρήστο, καταγράφονται τα πάντα και θα συμπεριληφθούν στο τελικό μας κείμενο αύριο το μεσημέρι.

Συνεχίζουμε με τους Προέδρους των ΠΕΔ, ο Νίκος ο Σουλιώτης, ο Δήμαρχος Καρπενησίου, ο Πρόεδρος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.

Νίκο, έχεις το λόγο για τη δική σου τοποθέτηση.

Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί εκπρόσωποι των αυτοδιοικητικών της Κύπρου και αγαπητοί συνάδελφοι που μας παρακολουθείτε από μακριά, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας.

Θα ήθελα να συστηθώ, για να καταλάβετε τι εκπροσωπώ. Είμαι Δήμαρχος Καρπενησίου, ενός Δήμου με πληθυσμό μόλις 14.000 κατοίκων, με 50 Τοπικές Κοινότητες, με 163 οικισμούς και με μια επιφάνεια δύσκολη έως πολύ δύσκολη, 990 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Και επιπλέον, επειδή είμαι πρωτεύουσα Νομού, στηρίζουμε διοικητικά και τις Υπηρεσίες του όμορου Δήμου, του

Δήμου Αγράφων. Είμαι επίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και με την ιδιότητά μου αυτή είμαι εδώ σήμερα στο Συνέδριό μας.

Η Στερεά Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια μικρογραφία της Ελλάδας, με βουνά, με χιονοδρομικά κέντρα, με θάλασσα, με λιμάνια, με τα νησιά της, με τη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της πατρίδας μας τα Οινόφυτα, με λατομεία, με αρχαιολογικούς χώρους και με έντονη παρουσία στην ιστορία της πατρίδας μας, μιας και φέτος γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια. Από τις Θερμοπύλες, τους Δελφούς, την Αλαμάνα, το Δίστομο, τις Γοριανάδες, το Γοργοπόταμο, τις Κορυσχάδες, πάντα η Στερεά Ελλάδα αποτελούσε και αποτελεί μια μικρογραφία της πατρίδας μας.

Είναι όμως μια Περιφέρεια, η μοναδική στην Ελλάδα, που δεν έχει πανεπιστήμιο. Έχει όμως μια άλλη πρωτιά. Είναι η Περιφέρεια με τις περισσότερες ανεμογεννήτριες. Είναι μια Περιφέρεια που χρειάστηκε πολύ σκληρή δουλειά, τεκμηρίωση, συνεργασίες, μια πολύχρονη και μεγάλη μάχη, για να σταματήσουμε την αδικία της υποχρηματοδότησης μέσα από τα δύο προηγούμενα ΕΣΠΑ.

Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους εκ μέρους των στερεοελλαδιτών, όσους εργάστηκαν και συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την αδικία. Και αναφέρομαι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, σε όλους τους φορείς της Στερεάς Ελλάδας και βέβαια στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που άκουσε τα δίκαια αιτήματά μας.

Όμως, φίλες και φίλοι, σταματήσαμε την αδικία. Πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Και για να την αποκαταστήσουμε, θέλω να μας βοηθήσετε όλοι να πάρουμε τα χαμένα 400 εκατομμύρια που χάσαμε τα τελευταία 14 χρόνια.

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα. Αφήνοντας πίσω τις όποιες αδικίες, τα λάθη, τις στρεβλώσεις, τις δυσλειτουργίες και τις δυσκολίες που περάσαμε. Είμαστε εδώ για να πούμε ευχαριστώ και μπράβο στα

καλά και να επισημάνουμε, όχι να καταγγείλουμε, τα λάθη. Προτείνοντας παράλληλα τους τρόπους της διόρθωσής τους. Να εξαφανίσουμε τις ρωγμές και όχι να τις κουκουλώσουμε με ένα βάψιμο, με ένα φρεσκάρισμα. Και όλο αυτό επιβάλλεται να το κάνουμε γρήγορα, με άλλη ταχύτητα, με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Και ναι, το ξέρω, η οικονομική κρίση μας πήγε πίσω. Η πανδημία ακόμη περισσότερο. Οι φυσικές καταστροφές ήταν τεράστιες. Αλλά ξέρουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα πόση μεγάλη προσπάθεια χρειάστηκε να κάνουμε για να οικοδομήσουμε το τείχος της κοινωνικής αλληλεγγύης, για να στηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, με ένα μεγάλο πλέγμα κοινωνικών δομών που οργανώσαμε. Βάλαμε πλάτη για να σηκώσουμε το βάρος του προσφυγικού και ήμασταν στην πρώτη γραμμή σε όλα τα στάδια και καλύπτοντας τις απαιτήσεις της πανδημίας. Συνεργαστήκαμε με την κυβέρνηση, ακούσαμε τους επιστήμονες, συνεργαστήκαμε και στηρίξαμε τις δομές υγείας.

Ήμασταν επίσης παρόντες σε όλες τις φυσικές καταστροφές, δίνοντας ειδικά φέτος τη μάχη απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές που συνέβησαν κυρίως στη Βόρεια Εύβοια. Και θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που νιώσαμε στη Στερεά Ελλάδα από τους συναδέλφους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα. Πρωτίστως θα αναφερθώ στο γείτονά μας, τον φίλο, τον Θανάση το Νασιακόπουλο και μέχρι τη μακρινή Κρήτη στον Γιάννη τον Κουράκη, που συνέχεια μας δήλωναν ότι είναι δίπλα μας και έμπρακτα απέδειξαν την υποστήριξή τους.

Θέλω, τέλος, να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, για τις άμεσες ρυθμίσεις και νομοθετήσεις για να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα, να ευχαριστήσω για την αλλαγή του 4412, όλοι βιώσαμε τις συνέπειές του, για τις διορθώσεις που γίνανε στην κινητικότητα, ακούστηκε πολύ αυτές τις μέρες το θέμα της κινητικότητας, ότι να

πει κανείς είναι λίγο, γίνανε κάποιες προσπάθειες, έστω με αυτή τη σύμφωνη γνώμη στις Τεχνικές Υπηρεσίες, γιατί έχω μπροστά μου το Δήμαρχο Αγράφων, το φίλο τον Αλέξη τον Καρδαμπίκη, που μέσα σε μία νύχτα οι τέσσερις μηχανικοί του Δήμου Αγράφων, φύγανε. Και για δυόμιση χρόνια ο Δήμος Αγράφων δεν είχε ούτε έναν μηχανικό.

Να ευχαριστήσουμε για την δυνατότητα υπογραφής που δόθηκε στους ειδικούς μας συμβούλους, για τη μερική αποκατάσταση της αμοιβής των συνταξιούχων Αντιδημάρχων. Να ευχαριστήσουμε την προηγούμενη κυβέρνηση για το πρόγραμμα Φιλόδημος, που πραγματικά ήταν το πρώτο φως που είδαμε σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης χρηματοδότησης που είχαμε. Και βέβαια, πάνω σε αυτό πάτησε το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με τις όποιες δυσλειτουργίες ακούστηκαν εδώ και βιώνουμε κάθε μέρα. Αποτελεί όμως, φίλες και φίλοι, ένα τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο για εμάς και πρέπει το συντομότερο να γίνει έργο για όλους. Γιατί αυτό είναι τελικά που μας κρίνει το αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας.

Τέλος, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις που πήραμε. Μπορεί να μην ήταν όλες αυτές που μας κάλυψαν τα κενά που ακούστηκαν εδώ πριν από λίγο από τους συναδέλφους, αλλά ήταν σημαντικές στις δύσκολες μέρες που ζούμε.

Ήρθε όμως η ώρα, εκτός από ανάπτυξη, προοπτική, ελπίδα, μεγάλα λόγια, να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά. Να μιλήσουμε για την ελάχιστη εύρυθμη λειτουργία, να μιλήσουμε για την καθημερινότητα, για την ομαλή λειτουργία των δομών μας, για το αύριο των Δήμων μας. Απλά, ρεαλιστικά και στοχευμένα.

Ως ΠΕΔ της Στερεάς Ελλάδα, προχωρήσαμε τις μέρες πριν από το Συνέδριο, στην επικαιροποίηση της ολοκληρωμένης πρότασής μας που κατέθεσα στη Γενική Συνέλευση και στον Πρόεδρό της και θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό μου

Συμβούλιο, τους Προέδρους και τα μέλη των θεματικών Επιτροπών, για την εργατικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο εργαλείο και έναν επικαιροποιημένο οδικό χάρτη διεκδικήσεων και προτάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέσα από τις περισσότερες από 250 προτάσεις μας, θέλω να σταθώ σε επτά θέματα, χωρίς να θέλω να πρωτοτυπήσω. Άλλωστε ο Δημήτρης ο Παπαστεργίου χθες, και θέλω να σε συγχαρώ, Δημήτρη, για την εξαιρετική σου τοποθέτηση και περισσότερο για την απλότητα με την οποία κατέθεσες και έβαλες όλα τα θέματα, άρα δεν διεκδικούμε κάποια καινοτομία, θα ήθελα όμως να σταθώ και εγώ με τη σειρά μου, δυναμώνοντας τη φωνή όλων μας, για να ακουστούμε κάποια στιγμή και να δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας.

Ακούσαμε πολλά για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, για τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων. Στόχος και αναγκαιότητα είναι το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών και επίσης το ξεκαθάρισμα των αντίστοιχων πόρων που θα συνοδεύουν αυτές τις αρμοδιότητες. Έχει γίνει πολλή κουβέντα τα τελευταία 2 χρόνια, ωστόσο η στασιμότητα και η αναποφασιστικότητα δεν τιμάνε κανέναν.

Και ναι, θα συμφωνήσω με τον Υπουργό, τον κύριο Βορίδη, που χθες είπε ότι καλό είναι όταν παίρνουμε ένα μέτρο, όταν ψηφίζουμε ένα νόμο, να ξέρουμε και τις συνέπειές του πριν ακόμα το βάλουμε σε εφαρμογή. Το ξεκαθάρισμα όμως, διευκολύνει το σχεδιασμό, εξαλείφει τις επικαλύψεις, κάνει το κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο ευέλικτο, πιο χρήσιμο, προς όφελος του πολίτη. Και κυρίως, σταματάει αυτό το πινγκ πονγκ του ποιος φταίει. Φταίει η Περιφέρεια, όχι ο Δήμος, φταίει το κράτος, όχι το Δασαρχείο. Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, οι πολίτες περισσότερο εκνευρίζονται από αυτό το πινγκ πονγκ των ευθυνών και λιγότερο

από τις συνέπειες, πολλές φορές, των προβλημάτων που πάμε να αντιμετωπίσουμε.

Για τη στελέχωση, ότι και να πούμε είναι λίγο. Πιο κάτω δεν πάει. Γνωρίζουμε όλοι, γιατί η απαγόρευση των προσλήψεων ήταν καταστροφική για τους Δήμους. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους, με φρέσκιες ιδέες, με υψηλή εξοικείωση με την τεχνολογία, οι οποίοι μαζί με τους υφιστάμενους υπαλλήλους θα καταφέρουν να αποτελέσουν ένα μείγμα που θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στους Δήμους. Το σύστημα κινητικότητας, ειδικά στους μικρούς και περιφερειακούς Δήμους, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα επέλυσε. Μικροί και απομακρυσμένοι Δήμοι έχουν αποσιλωθεί πλήρως και κυρίως οι Τεχνικές και τελευταία οι Οικονομικές τους Υπηρεσίες.

Πρέπει απαραίτητως να μπουν και άλλες δικλείδες ασφαλείας, εκτός της ποσόστωσης, τουλάχιστον – αυτό που αναφέρθηκε πολλές φορές εδώ μέσα – οι υπάλληλοί μας να πηγαίνουν στην Αυτοδιοίκηση. Να τους χάνουμε εμείς, αλλά κάποιος άλλος Δήμος να μπορεί να επωφελείται. Ή να μην αποτελεί κίνητρο το πάμε κάπου να αράξουμε, γιατί στους Δήμους δουλεύουμε. Να ξέρουν ότι αν φύγουν, θα πάνε κάπου να δουλέψουν.

Σε σχέση με τις προσλήψεις – συγγνώμη, Δημήτρη, για την καθυστέρηση – και το σημαντικότερο, περνάνε τα τρένα, εμείς κουνάμε το μαντήλι και στο τέλος θα σκουπίζουμε τα δάκρυά μας. Πρέπει επίσης, αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πρόσληψης, να μπορέσουμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Είναι και αυτό μια μεγάλη ανάσα.

Σχετικά με τους ΚΑΠ, πρέπει επιτέλους να γίνει η περιβόητη αύξηση των ΚΑΠ και η αναπροσαρμογή στα κριτήρια. Δεν θέλω να πλατειάσω περισσότερο, θα πω όμως ότι έχουμε ευθύνη όλοι μας σύντομα να φτιάξουμε αυτό το εργαλείο, να το δώσουμε στην κυβέρνηση, έτσι ώστε μέσα στο καλοκαίρι του '22 να μπορούμε να έχουμε νέα κατανομή ΚΑΠ. Και βεβαίως θα πρέπει και εμείς να

έχουμε ξεχωριστό διακριτό πρόγραμμα από τις Δημόσιες Επενδύσεις. Ξέρετε όλοι, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της λακκούβας. Σε αυτό θα κριθούμε και στις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη γκρίνια μας. Και τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει υπάρξει ένα πρόγραμμα για εσωτερική οδοποιία. Πρέπει αυτό να σταματήσει.

Με την ψήφιση του 4662, έρχονται σε εμάς περισσότερες αρμοδιότητες στα θέματα της Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να έρθει και το προσωπικό για τη στελέχωση των τμημάτων και κυρίως τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι, στην καλύτερη περίπτωση, 15ετίας.

Να αναφερθώ γρήγορα και εγώ και να είμαι υπέρ της κατάργησης του περιβαλλοντικού τέλους, του τέλους ταφής, δεν αντέχουμε 20 € το μήνα κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Δεν ευθυνόμαστε κιόλας για να το πληρώσουμε. Στόχος είναι και αίτημα είναι να πάμε στο τέλος του '23, στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, να πάρουμε τα χρήματα, να κάνουμε τα έργα. Έχουμε κάνει από τη μεριά μας ότι χρειάζεται, άρα πρέπει να μας ακούσουν.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική η αλλαγή του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ, να αποφεύγεται η υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένες περιοχές χωρίς να έχει αποφασιστικό ρόλο η τοπική κοινωνία. Να αναφέρω τα παραδείγματα της περιοχής μου; Η Νότια Εύβοια; Όλα τα βουνά είναι ανεμογεννήτριες. Η Στερεά Ελλάδα; Είναι πρωταθλήτρια. Το 48% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των ανεμογεννητριών, βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Οι Δήμοι οι οποίοι δέχονται τις ανεμογεννήτριες, να παίρνουν κάτι παραπάνω.

Και επίσης, να υπογειοποιηθεί το δίκτυο. Να είναι υποχρέωση αυτών που βάζουν τις ανεμογεννήτριες, το δίκτυο να υπογειοποιηθεί. Ευθύνεται για πολλές πυρκαγιές.

Τέλος, για δύο λεπτά, θα πρέπει να μιλήσουμε, αυτό που ακούστηκε χθες και ο Υπουργός το προσπέρασε, για εμάς, για την καταστατική μας θέση. Δεν γίνεται να είμαστε άλλο με το ένα πόδι στο γραφείο του εισαγγελέα κάθε μέρα. Χαιρετίζω την τοποθέτηση του κυρίου Βορίδη ότι θα απαλλαγούμε σύντομα από αυτό. Δεν είναι όμως δυνατόν να συνεχιστεί και η αδικία της αντιμισθίας με κριτήριο τα πληθυσμιακά κριτήρια. Ανάλογα το πόσους κατοίκους έχει ο Δήμος σου, να υπάρχει και η αμοιβή σου. Το ξέρετε όλοι, έχουμε αφήσει τα επαγγέλματά μας, έχουμε σταματήσει τις δουλειές μας, για να μην πω και τις οικογένειές μας, για να ασχολούμαστε με αυτό που μας αρέσει. Δεν μας καταπιέζει κανείς, αιρετοί είμαστε, μας αρέσει και το κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι αξίζουμε μιας στοιχειώδους τιμής.

Δεν υπάρχει πουθενά – και δεν τονίστηκε, για αυτό επιμένω – σε κανένα άλλο δημόσιο τομέα αμοιβή ανάλογα με τον πληθυσμό. Δηλαδή ο Γιώργος ο Καπεντζώνης ο Δήμαρχος Δωρίδας ή ο Λευτέρης ο Ραβιόλος ο Δήμαρχος Καρύστου, που δεν είναι εδώ σήμερα γιατί πρέπει να είναι στο Δήμο του, κάνει λιγότερα από το Δήμαρχο Λαμίας, τον Θύμιο, ή από τη Δήμαρχο Χαλκίδας τη Λένα τη Βάκα, που είναι μεγάλοι Δήμοι; Για να μην αναφερθώ εκτός Στερεάς Ελλάδος. Να μην αναφερθώ για το Λεκανοπέδιο, που είναι λυμένα τα προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, που δεν υπάρχει αγροτική οδοποιία. Ή ο Βουλευτής Ευρυτανίας γιατί να παίρνει τα ίδια με τον Βουλευτή Θεσσαλονίκης; Και ο Δήμαρχος να παίρνει διαφορετικά; Ούτε η δασκάλα σε ένα χωριό που έχει 2 παιδιά, δεν παίρνει λιγότερα από τη δασκάλα που έχει 25. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Μόνο σε εμάς. Και δεν είναι να ντρεπόμαστε να το πούμε, ούτε θέλουμε αυξήσεις. Δικαιοσύνη θέλουμε.

Επίσης, να σταματήσει η αδικία με τους έμμισθους και άμισθους Αντιδημάρχους. Αποκαταστάθηκε με τους συνταξιούχους. Και δεν είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για τα 40 € που

παίρνουν οι μισοί Σύμβουλοι για να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι άλλοι μισοί δεν παίρνουν. Δικά μας χρήματα είναι και θεωρώ ότι δεν μπορεί να αποτελεί και αυτό θέμα διαπραγμάτευσης.

Και δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε αυτές τις ένοχες ταμπέλες του παρελθόντος, οι Δήμαρχοι και όλα τα άλλα, που εγώ δεν είμαι τόσο παλιός, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν υπήρξε χειρότερη περίοδος στην Αυτοδιοίκηση από αυτή των τελευταίων 10 χρόνων.

Εκ μέρους, φίλες και φίλοι, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ – και να κλείσω – δηλώνουμε παρόντες και στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και πιστεύω ακράδαντα ότι με αυτή τη σύνθεση προσώπων στους εμπλεκόμενους φορείς, μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση και να δώσουμε στην Αυτοδιοίκηση τη θέση που της αξίζει. Αναβαθμίζοντας συνολικά το επίπεδο ζωής των δημοτών μας, αλλά διευκολύνοντας και τη δική μας λειτουργία.

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρόεδρό μας, τον πολύ καλό φίλο τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου, για την άμεση ανταπόκριση όποτε και αν του ζητήθηκε. Είναι πάντα στο τηλέφωνο 24 ώρες το 24ωρο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Και επίσης, και τα στελέχη, το Διευθυντή, το Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, που πάντα είναι διαθέσιμοι να λύνουν προβλήματα.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, για να μπορέσουμε έστω μετά από 3 χρόνια να κάνουμε ένα Συνέδριο, όλοι το είχαμε τόσο πολύ ανάγκη να δούμε ο ένας τον άλλον, βαρεθήκαμε να μας βλέπουμε στις τηλεδιασκέψεις, και πιστεύω κάναμε το επόμενο βήμα.

Έχουμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, τη θέληση, τη δυνατότητα, να αλλάξουμε την Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Και ναι, τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι οι εργασίες του Συνεδρίου μας να φέρουν άμεσα τα αποτελέσματα που όλοι περιμένουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ): Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση.

Παράκληση, να τηρούμε λίγο το χρόνο, γιατί θα φύγει πολύ πίσω το πρόγραμμα.

Λοιπόν, πάμε τώρα βόρεια, να ακούσουμε τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος είναι δυνατός και πάλι, γιατί είχε μια μικρή περιπετειούλα χθες, αλλά βλέπω ότι, ότι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς. Βασίλης Μαυρίδης, για το επόμενο 10λεπτο, στο πόντιο.

Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Έλεγα ότι χθες δεν θα μπω στη διαδικασία να αγχωθώ, λόγω μια προσωπικής περιπέτειας υγείας, αλλά δεν μπορούσα να μην υποκύψω στον πειρασμό να παρακολουθήσω τις ομιλίες, τις τοποθετήσεις.

Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στέκομαι με απόλυτο σεβασμό απέναντί σας, μπροστά σας, εκτιμώντας από τη μία και σεβόμενος απόλυτα την τεράστια αυτοδιοικητική εμπειρία που έχετε οι περισσότεροι, αλλά κυρίως καταλαβαίνοντας τις αγωνίες, τους προβληματισμούς που έχετε, που τους ζούμε όλοι μας. Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος και θέλω να ξεκινήσω με ένα θετικό μήνυμα, γιατί πρώτα πρέπει να κοιτάμε τα του οίκου μας.

Από τη μικρή εμπειρία που έχω, διαπιστώνω ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ υπάρχουν εκείνες οι φωνές που έχουν τη δυνατότητα πραγματικής συναίνεσης, έτσι ώστε όσον αφορά τα δικά μας, όσον αφορά τις προτάσεις μας, να είμαστε σε μια ενιαία γραμμή, πέρα από κάποιες ιδεολογικές αυτοδιοικητικές διαφορές που έχουμε, αλλά επειδή έχουν περάσει διάφορες κυβερνήσεις, διαφορετικού ιδεολογικού υπόβαθρου, έχουμε εντοπίσει πώς είναι η λειτουργία τους απέναντι στην

Αυτοδιοίκηση, έχουμε συμφωνήσει σε ποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν βελτιωθεί και το κυριότερο, τι πρέπει να περιμένουμε.

Είμαι ευτυχής που μιλάω μετά από αγαπητούς συναδέλφους οι οποίοι, και την προηγούμενη μέρα, όσοι μίλησαν, έχουν αναδείξει σε όλες τις διατάσεις τους τα υπαρκτά προβλήματα. Είτε αφορά στα οικονομικά, είτε αφορά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε διαχείριση οικονομικών κονδυλίων, στις θεσμικές μας θέσεις, σε χίλια δυο πράγματα. Υπάρχει μια κοινή βάση προβλημάτων. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε Περιφέρεια, τις οποίες νομίζω όμως ότι στις προσυνεδριακές μας ημερίδες όλοι τις αναδείξαμε σε επίπεδο Περιφέρειας.

Έχουμε μπει – και ίσως είναι ψυχοφθόρο για όλους μας – να προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια μιζέρια, θέτοντας ως επικεφαλίδα και ως κύριο αίτημα την αναδιακατανομή των ΚΑΠ, πώς θα γίνονται οι ΣΑΤΑ, τι πρέπει να μετράμε περισσότερο στον ποσοστιαίο υπολογισμό, όλα είναι σωστά. Και η νησιωτικότητα, και η ορεινότητα, και το αγροτικό μας δίκτυο, και το επαρχιακό μας δίκτυο, και οι αγροτικές μας οδοποιίες, και οι οικισμοί μας, και η έκτασή μας, και τα δίκτυα ύδρευσης. Θα πρέπει να γίνει μία διαφορετική προσέγγιση.

Το πρώτο βέβαια που πρέπει να διεκδικήσουμε, είναι η αύξηση αυτών των πόρων. Γιατί άμα ζητάμε από την ίδια ακριβώς πίτα, την οικονομική πίτα, ποιος θα πάρει λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε άκρη. Και ίσως, επιτρέψτε μου να πω, ότι αυτό βολεύει, αυτή η εσωστρέφεια βολεύει και οποιαδήποτε κυβέρνηση να μας πετάει το μπαλάκι ότι βρείτε, φέρτε μου μια πρόταση και ελάτε μετά να συζητήσουμε.

Δεν θα μιλήσω καθόλου, θα το περάσω μάλλον πολύ επιφανειακά και επιδερμικά, όσον αφορά το πρόγραμμα «Τρίτης». Εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες. Και αυτό κάνουμε όλοι με την πρόθεσή μας, άσχετα από ποια ιδεολογική βάση έχουμε ή τι στηρίζουμε. Υπήρχε ένα απόλυτα πετυχημένο πρόγραμμα που ήταν

ο Φιλόδημος. Απόλυτα πετυχημένο. Όσο το δυνατόν περισσότερο στην αντικειμενικότητα. Ήρθαμε και το αλλάξαμε. Με αυτές τις – κατά την ταπεινή μου άποψη – τεράστιες αδικίες, τόσο όσον αφορά στα πλαφόν, όσο και στον τρόπο αξιολόγησης των αναγκών του κάθε Δήμου. Μπορούμε να το βελτιώσουμε; Ναι. Κάποιοι κατάλαβαν ότι πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και άρχισαν να δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Άργησαν; Ναι, πολύ. Περνάει το χρονικό διάστημα.

Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιο είναι το τεράστιο πρόβλημα, και το βλέπετε νομίζω και το διαπιστώνετε; Ακούμε για πολλά εκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια για τα επόμενα 5 έως 7 χρόνια. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα ΠΕΠ και με τα τομεακά και με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τα επιμέρους ευρωπαϊκά εργαλεία που υπάρχουν συνέχεια και είναι διαθέσιμα, είτε λέγονται INTERREG, είτε οτιδήποτε άλλο, HORIZON και τα λοιπά. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες.

Τι δεν υπάρχει όμως; Δύο πράγματα. Η ουσιαστική μας συμμετοχή στη διαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι προσχηματικές οι διαβουλεύσεις, οι ομάδες σχεδιασμού προγράμματος που γίνονται. Στα ΕΣΠΑ, κατά 99% αυτό που θέλει η Περιφερειακή Αρχή, αυτό προχωράει. Διορθώνουμε κάποια ψιλοπραγματάκια.

Επομένως, δεν έχουμε ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων. Μπορεί μετά να έχουμε για να είμαστε λίγο ικανοποιημένοι ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη του προγράμματος, τρίχες, και από την άλλη δεν έχουμε, οι περισσότεροι Δήμοι, εκείνα τα εργαλεία στα χέρια μας, έτσι, να προετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να υποβάλλουμε προτάσεις και να αξιοποιήσουμε αυτά τα τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία.

Και τι υπάρχει, πέρα από ότι αγνοούμε στο σχεδιασμό; Ας μην κοροϊδευόμαστε. Σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄

Βαθμού έχουμε μία σχέση πολιτικής χειραγώγησης και διαχειριστικής εκμετάλλευσης. Διαχειριστικής εξάρτησης. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να βασίζεται, κύριοι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού στις τυχόν σχέσεις που θα έχει με τις Περιφερειακές Αρχές.

Πολλά τα θέματα. Πρέπει... Γιατί μιλάμε και για οικονομική αυτοτέλεια. Αν και το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπω ότι αυτή η κουβέντα έχει πάει λίγο πίσω. Ίσως φοβόμαστε να αγγίξουμε πώς θα γίνει, έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στο τι μας παρακράτησαν, πώς θα τα διεκδικήσουμε.

Στην οικονομική αυτοτέλεια, δύο πραγματάκια. Αν και σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Αν όντως θέλουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα εισπράττουμε αυτούς τους φόρους και με ποιον τρόπο. Βέβαια πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη, αν τυχόν προχωρήσει ο σχεδιασμός αυτός, εκχώρησης αυτών των οικονομικών φορολογικών εσόδων, δυο πραγματάκια. Πρώτον, να έχουμε το ανάλογο προσωπικό έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε αυτόν τον μηχανισμό τον εισπρακτικό και δεύτερον, να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή για το πώς θα γίνεται η αναδιακατανομή, γιατί θα υπάρχουν μετά αδικίες ανάμεσα σε μικρούς ή μεγάλους Δήμους, ανάλογα με τις – για παράδειγμα – αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Δεν θέλω να κουράσω πολύ. Δεν θέλω να κουράσω καθόλου. Τελειώνει ο χρόνος μου; Βλέπω πουθενά το χρόνο;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευθεία. Και 32΄ είναι ακόμα.

Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Θα προσπαθήσω, τον αγαπητό το Μπίρμπα, αφού μου το υπενθυμίζει... Το ρεζουμέ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Όχι, θα μπορούσα να μιλάω, Θανάση μου... Δεν θα πω ευχαριστίες, γιατί ξέρω ότι σε συγχύζουν, αν και θα πρέπει να πούμε κάποιες αλήθειες. Δεν είμαι από αυτούς που ούτε θα κολακέψουν, αλλά ούτε θα κατηγορήσουν άδικα κάποια κυβέρνηση.

Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι όντως εξασφάλισαμε μια κυβερνησιμότητα, από την άλλη όμως βλέπουμε ότι έχουμε ξεφτιλίσει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γινόταν να συνδυαστούν και τα δύο; Μπορεί να ήταν δύσκολο. Δεν το γνωρίζω. Ας το δούμε στην εφαρμογή στο νέο νόμο.

Χάσαμε οικονομικούς πόρους με την πανδημία; Στην οποία όντως σταθήκαμε όρθιοι. Ναι, χάσαμε. Τους αναπληρώσαμε; Σε αρκετό βαθμό. Όχι ικανοποιητικά. Όχι με αντικειμενικό τρόπο. Αλλά εκεί έχουμε ευθύνη και εμείς. Παρακολουθώ και συμμετέχω στις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη μια φορά λέμε μοίρασέ τα μας οριζόντια, την άλλη μοίρασέ τα μας 70-30, επειδή μου βγαίνουν 3 χιλιάρικα λιγότερο από την άλλη φορά, ξανά μοίρασέ τα μου οριζόντια. Άρα και εμείς πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη ενιαία στάση, για να μπορούμε να είμαστε ένας σοβαρός συνομιλητής. Βέβαια, όταν πρέπει να είσαι σοβαρός, έχεις και την απαίτηση και από το συνομιλητή σου να είναι σοβαρός.

Τι διέκρινα χθες; Και θα προσπαθήσω να κλείσω με αυτό. Διάβασα με μεγάλη προσοχή την ομιλία του κυρίου Υπουργού.

Πριν πω αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε ένα μεγάλο όπλο στα χέρια μας, που ίσως δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Έχουμε τα συμπεράσματα του Συνεδρίου στο Βόλο, έχουμε τα συμπεράσματα του κοινού Συνεδρίου μας με την ΕΝΠΕ το 2018, έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό του Προέδρου, του Παπαστεργίου. Δεν γουστάρω να τον κολακεύω, αλλά ήταν... Διαβάστε τη, όσοι δεν τη θυμάστε, το 2020 τον Φεβρουάριο, που δείχνει ακριβώς το στίγμα πού πρέπει να κινηθεί η Αυτοδιοίκηση.

Και μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα που προκύπτει μέσα από εκεί. Επειδή μιλάμε για μεταρρύθμιση. Δεν θέλουμε μια συρραφή τροπολογιών που θα το βαφτίσουμε μεταρρύθμιση. Αυτά είπε ο Παπαστεργίου. Θέλουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση από την αρχή.

Έλεγα λοιπόν – και θα κλείσω με αυτό, για να μη καταχράζομαι τον χρόνο σας – ότι, είμαι ανοιχτός, είπε ο Υπουργός, να συζητήσουμε, να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση, όχι με βιαστικές κινήσεις. Κάποιος θα μπορέσει να το θεωρήσει ότι είναι πολύ ειλικρινές. Και δεν το αμφισβητώ. Αυτό όμως είναι όλο το ρεζουμέ όλων των τελευταίων δεκαετιών, με τους ρυθμούς που κινείται οποιαδήποτε κυβέρνηση όταν συζητιέται το θέμα της μεταρρύθμισης. Και κερδίζει πάντα χρόνο, χωρίς να γίνεται τίποτα ουσιαστικό.

11 χρόνια που είμαι στην Αυτοδιοίκηση, ακούω συνέχεια ότι είναι η στιγμή να προχωρήσουμε σε ουσιαστική μεταρρύθμιση, σε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, να δούμε τις αρμοδιότητες. Όντως, σωστά. Τι γίνεται όμως στην πράξη; Μικρές τροποποιήσεις, μικρά νομοσχέδια, ασπιρίνη στον καρκίνο, φάρμακο για την καρδιά χωρίς να ανοίγεις την αρτηρία και περνάει ο καιρός. Και περνάει ο καιρός και θα βρεθούμε και στο άλλο το Συνέδριο, κάποιιοι θα είμαστε λίγο ευχαριστημένοι γιατί θα ψηφίστηκαν δυο τροποποιήσεις νόμου που εξυπηρέτησαν κάποιες επιμέρους ανάγκες ή έλυσαν κάποια προβλήματα που είχα στο Δήμο μου, θα πάρουμε και κάποια χρήματα, θα πάρουμε και κάποια χρήματα παραπάνω προεκλογικά για να παρουσιάσουμε και έργο για να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας να επανεκλεγούμε και η μεταρρύθμιση θα μένει πάλι πίσω και θα λέμε να κάνουμε και μια Επιτροπή και φέρτε μας και εσείς σαν ΚΕΔΕ τις απόψεις και κάτσε όμως, πρέπει να ρωτήσουμε και το άλλο Υπουργείο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βασίλη, χρόνος.

Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Ναι.

Θα κλείσω με μια κουβέντα. Έχουμε πλέον βιώσει όλες τις δυσκολίες που ταλανίζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού. Έχουμε όλοι μας την εμπειρία – και δεν το λέω σαν κολακεία στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε στους ΠΕΔάρχες, τους οποίους εκτιμώ αφάνταστα γιατί τους βιώνω καθημερινά τον αγώνα, αλλά και όλων

των Δημάρχων και όλων των αυτοδιοικητικών – έχουμε τη δύναμη να είμαστε τώρα ενωμένοι. Και το αποδεικνύουμε βήμα – βήμα. Κάνοντας την αυτοκριτική μας. Βάζοντας στην άκρη τυχόν τοπικά συμφέροντα τα οποία υπηρετούμε, συμφέροντα των δημοτών μας εννοώ, αλλά χάνοντας λίγο ίσως την αντικειμενικότητά μας, μπορούμε, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, να παρουσιάσουμε ουσιαστικές προτάσεις, αντικειμενικές, έτσι ώστε να αλλάξουμε αυτό το κράτος. Έτσι ώστε να μπορούμε, όντως ο κόσμος αλλάζει, η Αυτοδιοίκηση θέλει να βγει μπροστά, πρέπει να την αφήσουν να βγει μπροστά, βγαίνουμε μπροστά όταν μας αφήνουν, για να μη νιώθουμε σαν το παιδάκι που του κρατάει ο μπαμπάς το χέρι και προχωράνε μαζί, αλλά σε κάποια στιγμή του λέει, μείνε πίσω ή μη μιλάς εσύ. Και μετά όταν τον βολεύει του λέει, έλα ξανά μπροστά.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου.

Να είμαστε καλά, μπορούμε να πετύχουμε πολλά, είμαστε ειλικρινείς, είμαστε αντικειμενικοί, έχουμε λίγο ανοιχτά αφτιά αυτοί που ακούνε αυτό το χρονικό διάστημα, όχι σε όλα, δεν τα έχουμε ορθάνοιχτα, πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας αν πραγματικά δώσουν την αξία που πρέπει στην Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και περαστικά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στο πρόγραμμά μας. Ώρα για Πελοπόννησο, ώρα για Δημήτρη Καμπόσο...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κουράκη είπαμε; Α, Κουράκη είπαμε, ναι.

Με συγχωρείς πολύ, Δημήτρη.

Είχαμε περάσει... έλειπε ο Γιάννης ο Κουράκης εκείνη την ώρα, τώρα είναι εδώ, από ότι μου είπαν. ΠΕΔ λοιπόν Κρήτης.

Γιάννη μου, καλώς ήρθες. Ελπίζω να είστε καλά τώρα κάτω, να μην κουνιέστε ακόμα.

Και πάλι τη συμπάθειά μας – γιατί τώρα γεμίζει η αίθουσα, τα είπαμε και το πρωί – στους Δήμους και δημότες της Κεφαλονιάς, της Κέρκυρας, κυρίως της Ιθάκης και της Αττικής, που δοκιμάζονται τις ώρες αυτές.

Λοιπόν, με καινούργιες απόψεις, Γιάννης Κουράκης, μετά το κούνημα του εγκέλαδου δυο φορές στην Κρήτη. Γιάννη, για 10 λεπτά το βήμα δικό σου.

I. ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, αγαπητό Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Πραγματικά η Κρήτη περνά μια μεγάλη δοκιμασία. Η Κρήτη σείεται συνεχώς, μια ενδιαφέρουσα Περιφέρεια, μια προνομιούχα Περιφέρεια, που έχει τα προβλήματά της. Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα η ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου και η Ανατολική Κρήτη, ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί πάνω από 4.000 κατοικίες οι οποίες δεν μπορούν πλέον να κατοικηθούν, υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία τραυματισμένα, πάρα πολλές επαγγελματικές στέγες, αλλά και ναοί. Και έχει υποχωρήσει πάρα πολύ η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα του τόπου.

Εκείνο που λέμε και πρέπει και να σας δώσω μια εικόνα πού εξελίσσονται τα σεισμικά γεγονότα, είναι η περιοχή όπου κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι. Άρα εκείνο που χρειάζεται άμεσα να λυθούν τα ζητήματα της στέγασης και της σίτισης, καθώς επίσης η στήριξη της επιχειρηματικότητας και του πρωτογενή τομέα και να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, αφού κατασκευάστηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο που θα δέχεται σε λίγο καιρό πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής.

Και σήμερα βιώνει και η Ελλάδα και οι περισσότεροι Δήμοι την ταλαιπωρία από μια μεγάλη κακοκαιρία. Τι σημαίνει αυτό; Και

ξεκινώ από τα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας. Σημαίνει ότι η εποχή μας, η σύγχρονη εποχή, χαρακτηρίζεται από τη μετατροπή των φυσικών φαινομένων σε φυσικούς κινδύνους και στη συνέχεια σε φυσικά καταστροφικά φαινόμενα. Οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, το παράκτιο μέτωπο, η διάβρωσή του, είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τις τοπικές κοινωνίες, τα εθνικά κράτη, την Ευρώπη, αλλά και την παγκόσμια κοινότητα. Χρειάζεται ένα πλέον σχέδιο ολοκληρωμένο, ένα σχέδιο δράσεων, έργων, μελετών, που θα μπορεί να απαντά σε αυτά τα ζητήματα.

Μάλιστα χθες στην Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών, παρουσία του Επιτρόπου, τοποθετήθηκα για αυτό το ζήτημα και για τα ζητήματα προφανώς της Κρήτης, ο κύριος Επίτροπος, απαντώντας, είπε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι είναι επιρρεπής σε αυτά τα καταστροφικά φαινόμενα, ιδιαίτερα επιρρεπής, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κυβέρνηση, τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο.

Και επίσης ζήτησα, αγαπητέ Πρόεδρε, την αύξηση των κονδυλίων για τις φυσικές καταστροφές και την αύξηση των κονδυλίων στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρώπης και μάλιστα ειπώθηκε ότι αυτό θα υποστηριχθεί με κάθε δύναμη και από τον Πρόεδρο, τον κύριο Τζιτζικώστα, και από τον κύριο Επίτροπο.

Και επίσης, μιας και μιλάω για τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας, αγαπητέ Πρόεδρε, η πρόσκληση 11 και 8 νομίζω που αναφέρονται στον στατικό έλεγχο, στη σεισμική προστασία και στην πολιτική προστασία, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να επιταχυνθούν, να προηγηθούν οι περιοχές οι οποίες δοκιμάζονται και να προηγηθούν όλα αυτά τα ζητήματα.

Το θεματολόγιό μας το οποίο συζητήσαμε στην ΠΕΔ και στην Ολομέλεια των Δημάρχων, κινείται σε τρεις κατευθύνσεις.

Η μία κατεύθυνση είναι η συγκυρία, κάτω από την οποία γίνεται το Συνέδριό μας. Το Συνέδριό μας λοιπόν γίνεται κάτω από

μια συγκυρία κάτω από μια 10ετή κρίση, την πανδημία και το τι ανέδειξε η πανδημία. Είχαμε μπροστά μας το καλοκαίρι τα καταστροφικά φαινόμενα από τις πυρκαγιές, έχουμε μπροστά μας την ενεργειακή κρίση, τη μεγάλη ενεργειακή κρίση και έχουμε και μια σειρά άλλα γεγονότα. Τι ανέδειξε η πανδημία σε όλο τον κόσμο; Ανέδειξε τη χρησιμότητα των Δημοσίων Υπηρεσιών και εδώ πρέπει να αναθεωρήσουμε πολύ τη θέση μας και την άποψή μας σε σχέση με τις δημόσιες λειτουργίες και το κράτος, ανέδειξε πόσο χρήσιμες είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες, δημόσιες λειτουργίες και ιδιαίτερα τα δημόσια συστήματα υγείας, ανέδειξε και ένα άλλο, το γεγονός ότι η Αυτοδιοίκηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν παρούσα, είναι παρούσα, για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα των πολιτών και εκεί προσέτρεχαν οι πολίτες.

Άρα, αν λάβει υπόψη του κανείς ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε την πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή – να το πω διαφορετικά, όπως μου αρέσει να το λέω – και την ηλεκτρική μετακίνηση, ζητήματα που απασχολούν όλο τον κόσμο, νομίζω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει έναν ουσιώδη ρόλο.

Άρα, πρέπει να ξεκινήσουμε – και αυτό προτάσσουμε ως θεματολόγιο και στην ΠΕΔ και η Ολομέλεια των Δημάρχων, νομίζω και όλοι μας – μια μεγάλη αλλαγή που πρέπει να γίνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μάλιστα να το πω καλύτερα στο κράτος, για να μη συζητάμε κάθε φορά σε κάθε Συνέδριό μας τη μιζέρια.

Επίσης, τα αιτήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τα τρέχοντα, έχουν αποτυπωθεί και στο Περιφερειακό Συνέδριο, τα έχουμε καταθέσει και στην ΠΕΔ. Αλλά χρειαζόμαστε μια μεγάλη αλλαγή στην ίδια τη δομή του κράτους, αλλά εδώ θέλουμε να δούμε τι αγκυλώσεις υπάρχουν και ποιες είναι οι δυνάμεις αυτές που δεν θέλουν να δουν πού οδεύει η πρόοδος. Και αυτή είναι μια παγκόσμια και διεθνής στάση.

Αν κανείς μελετήσει τα συστήματα των Κάτω Χωρών, έχω μελετήσει κάποια συστήματα, τι έχει το κράτος; Έχει την ασφάλεια,

έχει την άμυνα, έχει τη δικαιοσύνη, έχει την εξωτερική πολιτική και πιθανά να έχει την Τριτοβάθμια Υγεία. Όλα τα υπόλοιπα θέματα είναι προς τα κάτω. Όλες οι υπόλοιπες αρμοδιότητες είναι από κάτω. Οι πόροι; 20 στο κράτος, 80 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μια τέτοια λοιπόν Αυτοδιοίκηση θέλουμε. Μια Αυτοδιοίκηση με εγγύτητα, με επικουρικότητα, με αναβαθμισμένο το φορέα της τοπικής δημοκρατίας που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, μια Αυτοδιοίκηση με ανθρώπινο δυναμικό, με υλικούς πόρους, μια Αυτοδιοίκηση οργανωμένη για να μπορεί να παράσχει υπηρεσίες στον πολίτη, στην τοπική κοινωνία, να αντιμετωπίζει τοποκεντρικά τα προβλήματα που υπάρχουν. Να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της ανάπτυξης. Και εδώ έρχεται να μπει ο δημοκρατικός προγραμματισμός, έρχεται να μπει η συνεννόηση, η συνεργασία, η συμμετοχή των πολιτών, αυτό είναι η αποθέωση της δημοκρατίας και ερχόμαστε στη συνέχεια να δούμε τα τοπικά ζητήματα, την τοπική ανάπτυξη και στη συνέχεια την περιφερειακή ανάπτυξη.

Έχουμε μπροστά μας κάποια εργαλεία. Ποια είναι τα εργαλεία αυτά; Χρηματοδοτικά εργαλεία. Ακούστηκαν και προηγουμένως, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε τη νέα προγραμματική περίοδο, έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης, είναι και εκεί πάρα πολλά χρήματα, έχουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και έχουμε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πραγματικά, πέρα από αυτό που ακούστηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, πέρα από ένα προσηματικό διάλογο, ουδεμία συμμετοχή είχε η Αυτοδιοίκηση. Που έπρεπε να έχει συμμετοχή και στον προγραμματισμό, αλλά και στη συνέχεια στην εξέλιξη των προγραμμάτων αυτών.

Είναι δυνατόν ο Α΄ Βαθμός Αυτοδιοίκησης να πηγαίνει στο Β΄, να φιλάει το χέρι για να εντάξει ένα έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων; Ε, όχι, είναι ντροπή. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πρέπει να είναι αντίστοιχο στον Α΄ Βαθμό. Δεν γίνονται αυτά πουθενά σε κανένα άλλο κράτος, να φιλάς το χέρι του

μονοκράτορα. Και προσέξτε, ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση.

Άρα λοιπόν, είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε, να τα βάλουμε στο θεματολόγιό μας, να τα διεκδικήσουμε. Και όχι, κάθε φορά, διαχρονικά, μία μεταβολή, μία ασπιρίνη, για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει προφανώς να τα προτάξουμε.

Και ερχόμαστε τώρα σε άλλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας και τα οποία ετέθησαν.

Εγώ δεν ντρέπομαι να το πω, δεν με ενδιαφέρει, αλλά είναι άδικο αυτό που συμβαίνει με την καταστατική θέση των αιρετών.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννη, να σου πω μόνο ότι...

Ι. ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Άδικο...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννη, το καμπανάκι είναι ότι τελείωσε ο χρόνος. Να το έχεις κατά νου.

Ι. ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι, τελειώνω.

Άδικο αυτό που συμβαίνει με την καταστατική θέση. Είναι καταρχήν θέμα δημοκρατίας, ισονομίας, για να δίνονται όλες οι ευκαιρίες σε όλους και όχι μόνο στους ισχυρούς να συμμετέχουν. Τα ζητήματα της επαγγελματικής αποκατάστασης, της ασφάλισης, της αμοιβής, μια σειρά άλλα διοικητικά προβλήματα, πολιτικά προβλήματα, πρέπει να λυθούν. Και πρέπει να το έχουμε και στην πρώτη γραμμή. Είναι θέμα δημοκρατίας.

Και βέβαια, τα ζητήματα των ΚΑΠ. Έχουν αλλάξει οι Δήμοι, πρέπει να μπουν νέα χαρακτηριστικά. Σας μεταφέρω τώρα τις θέσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Πρέπει να μπουν νέα ζητήματα, να βγουν νέοι κανόνες, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια νέα κατανομή των ΚΑΠ.

Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό, ακούστηκαν, δεν θα κουράσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητό Προεδρείο, Πρόεδρε, της κινητικότητας, που υπάρχουν προτάσεις για να λυθούν.

Της κρίσης που υπάρχει. Η μεγάλη κρίση η ενεργειακή. Ας δεχτούμε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σε ένα βαθμό. Αλλά εδώ μπαίνει το ζήτημα, ποιος διοικεί αυτό τον τόπο; Προσέξτε, η πολιτική ακολουθεί την οικονομία. Ενώ σε μια δημοκρατία πρέπει η οικονομία να ακολουθεί την πολιτική. Η πολιτική είναι αυτή που χαράσσει τους ρόλους. Δεν μπορεί έτσι ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή να καταστρέφονται επιχειρήσεις, άνθρωποι, νοικοκυριά, να υπάρχει τέτοια ενεργειακή φτώχεια. Άρα λοιπόν και αυτό που ετέθη και αφού θα πάμε στην πράσινη μετάβαση οπωσδήποτε, σε μια καθαρή ενέργεια, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι σημαντικός και σε σχέση με τη χωροταξία, με τους ΑΠΕ και πρέπει να έχει ένα καθαρό ρόλο.

Επίσης, κύριε Πρόεδρε, τέλος του '21, αρχές του '22, θα επιβληθεί το τέλος ταφής. Υπάρχει σε όλες τις Περιφέρειες ο Περιφερειακός Σχεδιασμός σε εξέλιξη. Νομίζω ότι αφού υπάρχει σε εξέλιξη και κατασκευάζονται οι μονάδες, πρέπει να δοθεί μια παράταση τουλάχιστον για 2 χρόνια, ούτως ώστε να μπορέσουν... Δεν μπορούν άλλο να αντέξουν οι Δήμοι, διότι υπάρχουν και πόροι που τους στερήθηκαν όλη αυτή τη 10ετή κρίση και πρέπει να βάλουμε το ζήτημα και των πόρων, των παρακρατηθέντων πόρων, να καταγραφούν και σιγά – σιγά να (...).

Τελειώνοντας, θέλω να κλείσω, για να μη σας κουράσω, και είναι και υποχρέωσή μου, με την Κρήτη. Η Κρήτη, κατά την άποψή μου, είναι μια ενδιαφέρουσα και προνομιούχα Περιφέρεια. Είναι η νησιωτικότητά της, η γεωγραφική της θέση στο κέντρο της Μεσογείου, της νοτιοανατολικής Μεσογείου, το περιβάλλον της, η μορφολογία της, ο πολιτισμός της, είναι γνωστό ότι ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ο μινωικός πολιτισμός, που έφερε τα φώτα σε όλο τον κόσμο, έχει όμως – και θέλω να το καταγράψετε – τρία – τέσσερα μεγάλα προβλήματα και απαιτήσεις.

Το πρώτο θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννη μου, μην ανοίγεις πολλά θέματα, έχουμε 3 λεπτά ήδη. Σε ευχαριστώ πολύ.

Ι. ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ολοκλήρωσα. Το πρώτο θέμα. Τη στήριξή σας για να κατασκευαστεί αυτός ο ΒΟΑΚ. Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω ότι ο Ε65 προχωρά και έχουν προχωρήσει και όλα τα έργα. Όλα τα οδικά στη χώρα έχουν κλείσει, πλην της Κρήτης. Ένα.

Δύο, να ολοκληρωθεί η ενεργειακή σύνδεση με την Ελλάδα.

Τρίτον, εκείνο που θέλουμε είναι να ενταχθούμε και εμείς και οι άλλες δραστηριότητες, στο μεταφορικό ισοδύναμο.

Τέταρτον, να ολοκληρωθούν οι μονάδες των απορριμμάτων.

Και να ολοκληρωθεί και ο νότιος άξονας που συνδέει όλη τη Νότια Κρήτη.

Αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν, χρειαζόμαστε τη στήριξή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη τον Κουράκη.

Καμία φορά γινόμαστε λίγο σπαστικοί με το χρόνο, αλλά αν αφήσουμε την κουβέντα, Γιάννη μου, θα αργήσουμε πολύ και έχουμε πολλούς ομιλητές σήμερα. Συμπαθάτε μας.

Και ελπίζουμε σύντομα ο ΒΟΑΚ να αρχίσει να υλοποιείται.

Πάμε παρακάτω. Δημήτρη, έχω την άδειά σου να δώσω στο Θανάση τον Παπαδόπουλο; Θέλεις; Όπως νομίζεις.

Πάμε Δυτική Ελλάδα, πάμε στο Δήμαρχο Καλαβρύτων, ο Θανάσης Παπαδόπουλος στο βήμα για τα επόμενα 10 λεπτά.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα σε όλους.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι, παρακολουθώντας τις ομιλίες των Προέδρων των ΠΕΔ που προηγήθηκαν, Πρόεδρε, και βεβαίως και μετά τη δικιά σου την εισήγηση χθες, θεωρώ ότι θα ήταν δημαγωγία να ξεκινήσω πάλι να ξαναπώ και εγώ όλα τα άλυτα προβλήματα που έχει ακόμα και σήμερα η Αυτοδιοίκηση.

Βέβαια έχουμε έρθει από όλη την Ελλάδα εδώ σε αυτό το Συνέδριο, ελπίζοντας ότι θα μας ακούσει και η κυβέρνηση και η

ηγεσία του Υπουργείου μας, αλλά, τέλος πάντων, μας έχουν κάνει την τιμή να μην είναι κανένας εδώ, αλλά δεν πειράζει, θα τα πούμε πάλι μεταξύ μας.

Είναι αλήθεια ότι σε όλα τα Συνέδρια που έχει κάνει η ΚΕΔΕ κατά καιρούς, και μιλάω εδώ και 22 χρόνια, όχι σήμερα, όχι πρόσφατα, φεύγουμε πάντα με την ελπίδα ότι είμαστε οπλισμένοι με αποφάσεις και δεσμεύσεις. Και με την προσδοκία ότι αυτά που είπαμε εδώ θα δρομολογηθούν. Όμως ξανά ερχόμαστε πάλι εδώ, με τα ίδια προβλήματα, άλυτα προβλήματα, να τα ξαναπούμε, να κάνουμε μεταξύ μας, έτσι, μια θεραπεία, συζητώντας πάλι τα ίδια θέματα, για να φύγουμε πάλι να πάμε στους Δήμους μας.

Άκουσα τον Βασίλη το Μαυρίδη, τον Πρόεδρο και Δήμαρχο Ορεστιάδος, της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Φαίνεται ο Βασίλης χθες, Πρόεδρε, που αρρώστησε και πήγε στο νοσοκομείο, κάποια φάρμακα το δώσανε. Και τα είπε ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Και μπράβο στο Βασίλη και για αυτό τον χειροκρότησα κιόλας.

Έλλειψη προσωπικού, Πρόεδρε. Δεν περιμένουμε τίποτα, συνάδελφοι. Από ότι φαίνεται, έχουν κάνει, όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, μια πολύ ωραία πολιτική. Δεν τους δίνουμε μηχανικούς, για να μη μας ζητάνε έργα. Αφού δεν έχουμε; Αφού τους το λέμε ότι δουλεύουμε με έναν μηχανικό στο Δήμο; Τι σημαίνει αυτό δηλαδή; Ότι δεν το ξέρουν; Ότι θα το ακούσουν σήμερα στο Συνέδριο, Πρόεδρε; Όχι. Είναι τακτική. Δεν θα πάρουν μηχανικούς οι Δήμοι, για να μην κάνουν και αιτήσεις. Για να διαχειριστούμε το χρήμα όπως το θέλουμε εμείς. Άρα λοιπόν, οι 160 Δήμοι της χώρας – σου άφησα εκεί μια κατάσταση – που φαίνεται ότι αυτοί οι Δήμοι είναι κάτω από 30.000 κατοίκους, δεν έχουν κανένα μηχανικό, δεν θα πάρουν ΚΑΠ, δεν θα πάρουν ΣΑΤΑ, δεν θα πάρουν τίποτα και θα κοιτάζουν να τα βγάλουν πέρα από μόνοι τους.

Και τι θα ήθελα εγώ; Θα ήθελα να είμαι ο Δήμαρχος των Καλαβρύτων και Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος και να εμφανίζομαι στο γραφείο μου με μια κορδέλα όπως εμφανίζεται ο Δήμαρχος από την Ευρώπη, που γράφει από πάνω, έχει τη σημαία της χώρας του και γράφει, είμαι ο Δήμαρχος, σας περιμένω στο γραφείο μου. Τι είναι οι Δήμαρχοι; Είναι υπηρέτες, ένα αυτό, αλλά είναι και υπάλληλοι στους Δήμους. Οι Δήμαρχοι δεν είναι Δήμαρχοι. Είναι οι Διευθυντές Υπηρεσιών, το καλύτερο. Και γιατί δεν τους δίνουμε και αμοιβές; Για να μην τους κάνουμε να έχουν και δύναμη; Δεν τους τα δίνουμε επίτηδες. Γιατί; Για να τους υποβαθμίσουμε. Για να τους πούμε ότι τόσα θα παίρνετε και να μη μπορείτε να τα βγάλετε πέρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Έπρεπε να πεις νωρίτερα ότι δεν θα είναι κανείς από την κυβέρνηση, γιατί μόλις το είπες, ήρθε ο Υπουργός. Έπρεπε να το πεις λίγο νωρίτερα, για να έρθει νωρίτερα ο Υπουργός.

Καλωσορίζω τον Στέλιο Πέτσα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε.

Άρα λοιπόν, δεν έχουμε Τεχνική Υπηρεσία, δεν έχουμε υπαλλήλους, έφυγαν οι υπάλληλοι, 25 χρόνια να προσλάβουμε προσωπικό, πήραν σύνταξη. Ποιοι πήραν σύνταξη; Οι υπάλληλοι του Δήμου. Διοικητικοί υπάλληλοι. Ποιοι ήταν αυτοί; Οι καποδιστριακοί υπάλληλοι. Τι ήταν αυτοί; Ήταν Γραμματείς στα χωριά τους. Αυτή τη δύναμη είχαν. Με αυτούς δουλεύουμε οι Οικονομικές Υπηρεσίες. Με αυτούς δουλεύουμε οι Διοικητικές Υπηρεσίες. Δεν έχουμε κάνει ανανέωση προσωπικού. Δεν έχουμε νέα στελέχη, με σύγχρονη εκπαίδευση στην ψηφιακή ενημέρωση.

Πάμε τώρα στην έκταση. Φτιάξαμε Δήμους 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα έκταση. Ωραία. Πόσους κατοίκους έχουν; 11.000 κατοίκους. Τι διασπορά έχουμε; Ελάχιστη στην επαρχία, γιατί κάθε τετραγωνικό αντιστοιχεί σε 10 κατοίκους. Τι έχουμε στα κέντρα; Στα

αστικά κέντρα; Στην Αττική, που μας ενδιαφέρει, γιατί έχει αρκετό πληθυσμό, έχει ενδιαφέρον εκλογικό; Έχουμε Δήμους με 28.000 τετραγωνικά. (...). Πώς κατανέμονται οι ΚΑΠ; Με πληθυσμιακά κριτήρια. Τι θα κάνει αυτός που έχει 1 εκατομμύριο έκταση Δήμο; Που έχει χιλιόμετρα διαδρομές οδικά δίκτυα, επαρχιακά δίκτυα, δημοτικά δίκτυα, αγροτικά δίκτυα, καθαρισμούς, επισκευές δικτύων ύδρευσης, να κόβει δέντρα, όλα αυτά; Να τα βγάλει πέρα. Πώς θα τα βγάλει πέρα; Δεν ξέρουμε. Τι θα πάρει για προίκα; Θα πάρει ΣΑΤΑ. Πόσο είναι η ΣΑΤΑ; 354.000 € το χρόνο. Τι θα βγάλει πέρα; 66 Κοινότητες, 124 οικισμούς. Πώς θα τα βγάλει πέρα; Δεν ξέρω, να κόψει το κεφάλι του.

Ποια είναι η προίκα στο Δήμο; Καμία. Παλιά; Παλιά είχαμε, το '07, ειδικό πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είχαμε το «Θησέα». Πρόγραμμα δικό μας, να το ρυθμίσουμε εμείς. Πώς θα το κατανείμουμε. Τώρα τι έχουμε; Έχουμε αυτό που είπε ο Κουράκης. Θα πάμε προσκυνητές στην Περιφέρεια και θα ζητήσουμε λεφτά. Και τι παρακολουθώ τελευταία; Και δυστυχώς – ας το ακούσει και ο Υπουργός και η κυβέρνηση – μου κάνουν και ανακοινώσεις και βγαίνουν στον Τύπο και λένε, δια χειρός Αντιπεριφερειάρχη τάδε. Δια χειρός Αντιπεριφερειάρχη τάδε. 10.000 € έργο. Σας φτιάξαμε μία παιδική χαρά. Δια χειρός Περιφερειάρχη τάδε.

Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, 13 Περιφέρειες στη χώρα. 13 ΠΕΔ. Και βεβαίως και το κεντρικό μας Όργανο, η ΚΕΔΕ. Αυτές οι 13 ΠΕΔ, είναι ένα ωραίο Όργανο. Γιατί είναι ωραίο Όργανο; Γιατί είναι οι 332 Δήμοι της χώρας. Ε, ας ενωθούμε εμείς οι 13 ΠΕΔ, να βγούμε μπροστά, να βάλουμε φωνή. Σήμερα μιλήσατε όλοι εδώ, σας άκουσα. Δεν θα πω τα ίδια, αλλά θέλω να σας κάνω μια πρόταση. Να ενωθούμε, να φτιάξουμε εμείς το δικό μας Όργανο διεκδίκησης. Έχουμε δύναμη για αυτό, 13 ΠΕΔ. Όλες οι ΠΕΔ έχουν να πάρουν προσωπικό από τότε που ιδρύθηκαν οι ΠΕΔ, από τον αείμνηστο Γεννηματά, μαζί με τον Μαϊστρο, που φτιάξαν τις ΠΕΔ. Από τότε να πάρουμε προσωπικό. Με αυτούς δουλεύουμε, τους υπαλλήλους.

Θέλω να πω για τα έργα λίγο, Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Να πεις, απλά έχουμε ενάμιση λεπτό ακόμα, περίπου.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τα έργα εκτελούνται από τις Περιφέρειες. Δημοπρατούνται τα έργα, κύριε Υπουργέ. 4.000.000 οδοποιία. Προσφορές από τους εργολάβους; 60% με 70% έκπτωση. Καλά, πού είμαστε; Αφού το ξέρουμε, το βλέπουμε. Τι έργο θα γίνει; Από 4.000.000, 1.600.000. Ποιος το επιβλέπει το έργο; Κανένας. Γιατί σπάνε οι δρόμοι τώρα με τη βροχή; Γιατί έγινε, λέει, ένα έργο από έναν εργολάβο και τελικά έφυγε η ασφαλτος.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Θανάση, είπες για τους Υπουργούς και μπήκαν άλλοι δύο τώρα μέσα. Δηλαδή αυτό το οποίο είπες...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω. Τελειώνω. Θέλω να πω, Πρόεδρε...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μισό, να καλωσορίσω λίγο τον Υπουργό...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω, Πρόεδρε...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ναι, Θανάση μου, μισό λεπτό, να πω κάτι. Να καλωσορίσω...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω, Πρόεδρε, κάτι για την Πολιτική Προστασία.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Να καλημερίσω λίγο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υφυπουργό...

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει πίστωση...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ...Θοδωρή Λιβάνιο.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: (...) Υπουργείο να δίνονται στους Δήμους χρήματα για Πολιτική Προστασία. Ποιος έχει πάρει; Πήραν κάποιες περιοχές από πυρκαγιές και από πλημμύρες. Οι άλλοι δεν έχουμε δαπάνες για Πολιτική Προστασία;

Τα δημοτικά τέλη. Ανείσπρακτα. Γιατί; Ούτε προσωπικό έχουμε να τα εισπράξουμε.

Και, να τελειώσω, κύριε Υπουργέ, έργα, μας είπατε να υποβάλλουμε για το πρόγραμμα «Ελλάδα 2021». Όλοι οι Δήμοι της

χώρας σήκωσαν στις πλάτες τους τον εορτασμό των 200 χρόνων εθνικής παλιγγενεσίας. Δεν τα σήκωσε η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», τα σηκώσαμε εμείς, στις πλάτες μας, όλοι, με δικούς μας πόρους. Τιμήσαμε τη χώρα μας, τιμήσαμε την Επανάσταση του '21. Και περιμένουμε ακόμα, λήγει η χρονιά, να εγκριθούν τα έργα μας.

Και, Πρόεδρε, μια πρόταση. Πρέπει να κάνουμε άμεσα Συνέδριο, για να μιλήσουμε για την κατανομή των ΚΑΠ. Εγώ προτείνω στους 160 Δήμους της χώρας που είμαστε στην ίδια κατάσταση, να κάνουμε και εμείς μια παράταξη. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν παρατάξεις κομματικές στην ΚΕΔΕ. Μπορεί να κάνουμε τη δικιά μας παράταξη, να διεκδικήσουμε και να είμαστε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ αργότερα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.

Λοιπόν, να καλωσορίσω και καλημερίσω πλέον κανονικά και όπως πρέπει τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, ευχαριστούμε πολύ Υπουργέ, τον Υφυπουργό Θοδωρή Λιβάνιο, τον οποίο Θοδωρή ούτως ή άλλως όλη η Αυτοδιοίκηση έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Συνέδριό μας και στη BEYOND.

Μεγάλη μας χαρά που και η Αυτοδιοίκηση δείχνει αυτό το ψηφιακό καινούργιο της πρόσωπο που προσπαθεί να το αναδείξει και με τις ανακοινώσεις που περιμένουμε σήμερα πιστεύω ότι θα το επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο.

Είμαστε στη φάση που τοποθετούνται οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.

Είναι η σειρά του Δημήτρη Καμπόσου, ο οποίος βλέπω ότι είναι έτοιμος, με οπλισμό ανά χείρας. Δημήτρη, ο λόγος σε εσένα.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ναι, βεβαίως. Η κυρία Άννα Ευθυμίου, η Βουλευτής ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Α΄ Θεσσαλονίκης, καλώς ήρθατε και είναι μεγάλη μας τιμή.

Ο κύριος (...) από πρωί, από αρκετά νωρίς, Υπουργέ μου ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κύριοι Υπουργοί, με τους βαθμούς και με τα αξιώματά σας όλοι.

Με ιδιαίτερη χαρά πάντα, βρίσκομαι στη μία και μοναδική Μακεδονία, την ελληνική.

Πριν ξεκινήσω με τα προβλήματα, θα ήθελα να πω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλοι εμείς που ζήσαμε την ανωμαλία του 2019 των εκλογών, ευχαριστούμε για την αποκατάσταση. Δεν νοείται σε καμία περίπτωση να πηγαίνουν κυβερνήσεις και να κυβερνούν λαούς πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων με ποσοστά κάτω από 40% και οι Δήμαρχοι να ψάχνονται για να δημιουργήσουν συμμαχίες, οι οποίες κάποιες φορές είναι ετεροβαρείς και δημιουργούν άλλου είδους προβλήματα και για αυτό λοιπόν το 43% θεωρώ ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα, επειδή δεν βρίσκομαι σε ρητορικούς αγώνες, θέλω να πω μερικά πράγματα τα οποία βγαίνουν μέσα από τη βάση.

Ως Πρόεδρος της ΠΕΔ μεταφέρω την φωνή από την Πελοπόννησο, από την Αργολίδα, την Κορινθία, την Αρκαδία, τη Μεσσηνία, την Λακωνία, μεταφέρω τη φωνή όλων αυτών οι οποίοι μετά από την τελευταία Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό μας Συμβούλιο, πήραμε κάποιες αποφάσεις, να τις μεταφέρουμε εδώ.

Υπάρχει μία διαφορά, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει το κέντρο και υπάρχει και η περιφέρεια. Υπάρχουν οι αγαπημένοι Δήμαρχοι με Δήμους 4.000 τετραγωνικά μέτρα, υπάρχουν και οι Δήμαρχοι με 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Υπάρχουν οι Δήμαρχοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τεράστια οδική αγροτική οδοποιία και τεράστιους οδικούς άξονες.

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο κόσμος, ο λαός τον οποίο υπηρετούμε όλοι μας, και εσείς, και εμείς, και ο Β΄ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ίδιος λαός μας ψηφίζει, αλλά εμείς πάμε και

πληρώνουμε τον λογαριασμό όμως. Αυτό είναι άδικο και είναι άδικο διότι για τις γούβες που δεν κλείνουν, για τους δρόμους που δεν ανοίγουν, για την κτηνοτροφία που δεν μπορεί να συνεχίσει ο κτηνοτρόφος να πηγαίνει στις δουλειές του και ο αγρότης να πηγαίνει στα κτήματα του, φταίει ο Δήμαρχος. Μα τα χρήματα δεν τα παράγει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος τη μόνη πηγή που έχει, που είναι τα δημοτικά τέλη, είναι αυστηρά μόνο για τα απορρίμματα και για τον ηλεκτροφωτισμό. Για τίποτε άλλο. Δε μπορεί να τα πειράξει αυτά τα λεφτά. Άρα, όταν κάποιος δεν παράγει χρήμα και περιμένει να του δώσουν, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί είναι η δυσχέρεια. Ο κόσμος όμως δεν το βλέπει. Ο κόσμος σου λέει, τη γούβα μου και τη λάμπα μου. Η γούβα είναι θέμα της κυβέρνησης, των χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία έρχονταν και δεν έρχονται πια.

Κάτι άλλο. Άκουσα προηγουμένως τους άριστους συναδέλφους, εμπειρότατους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να αναφέρουν τα θέματα που ανέφεραν, δεν θα μπω στα ίδια, θα κάνω μία περιφερειακή αναδρομή.

Ένα θέμα πρέπει να το βλέπουμε σφαιρικά, κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν δύο Βαθμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Α΄ και ο Β΄. Ποιος είναι ακόμα αυτός που λέει αυτό το ανέκδοτο ότι εμείς κινούμεθα παράλληλως; Καθόλου. Ο Α΄ Βαθμός είναι υποτελής του Β΄. Εμείς έχουμε κάποιον από πάνω μας ο οποίος έρχεται και μας λέει, αν δεν είσαι καλό παιδί το γήπεδο δεν θα το πάρεις εσύ, θα πάει αλλού. Εάν δεν είσαι καλό παιδί, το ΠΔΕ θα το λειτουργήσω εγώ όπως γουστάρω. Έτσι θέλω εγώ. Προσέξτε όμως κάτι, τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών τα διαμορφώνουν οι Δήμοι και όχι οι 12 κύριοι, 13, των Περιφερειών. Αυτό να το θυμάστε. Διότι εμείς αυτή τη στιγμή, όταν δεν κλείνουμε τις γούβες, όταν δεν μπορούμε να φτιάξουμε την αγροτική οδοποιία, εμείς είμαστε υπόλογοι απέναντι στον λαό και στο τέλος της θητείας την πληρώνει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος είναι εκείνος ο οποίος θα χάσει

τις εκλογές. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, γιατί πλήρωσαν το μάρμαρο και το 2014 και το 2019.

Είμαι ένας Δήμαρχος που εκλέγομαι από το 2011, εκλέγομαι με ποσοστά πάνω από 60%, σε μια μεγάλη Περιφέρεια. Ευχαριστώ τον κόσμο και τον λαό που με στηρίζει με όλη τη δύναμη αυτή, προσφέρω την ψυχή μου.

Και εδώ θέλω να φτάσω σε αυτό που είπε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, ο αγαπημένος φίλος. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, σχεδόν 300 εμείς, 300 και οι Βουλευτές. Εμείς όμως στον εξευτελισμό των 1.600, άντε 2.000 ευρώ. Γιατί; Υπαινίσσεστε ότι είμαστε κλέφτες και ότι βρίσκουμε από κάπου αλλού λεφτά; Υπαινίσσεστε ότι εμείς δεν δουλεύουμε και ότι δεν πρέπει να αμειβόμαστε; Υπαινίσσεστε ότι εμείς είμαστε το αναγκαίο κακό το οποίο πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να μη μιλάμε; Θεωρώ, επειδή είστε νέοι στις θέσεις, θα τα διορθώσετε γιατί σας γνωρίζω και προσωπικά, γνωρίζω τις ευαισθησίες σας, γνωρίζω την μαχητικότητα σας, γνωρίζω ότι αυτά τα οποία σήμερα καταγράφονται εδώ, θα τα πραγματοποιήσετε, γιατί είναι και μονόδρομος άλλωστε. Δεν σας συμφέρει να κάνετε και διαφορετικά.

Έβαλα τους δύο τοπογράφους που έχω στο Δήμο μου, να μου αποτυπώσουν... Ξέρετε, μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολλές χιλιάδες λέξεις. Εγώ λοιπόν έβαλα τους τοπογράφους και τους λέω, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου αποτυπώσετε το οδικό δίκτυο, το αστικό δίκτυο, δηλαδή του Άργους, δηλαδή των χωριών, χωρίς το αγροτικό δίκτυο. Μπορείτε να μου το αποτυπώσετε; Λέμε ότι καμιά βδομάδα θα μπορέσουμε να έχουμε τελειώσει. Σε μια εβδομάδα τελείωσαν το 30%.

Εγώ θα σηκώσω μία καρτέλα τώρα, την οποία αν θέλετε να σας την αφήσω κιόλας, γιατί θα χρησιμεύσει. Δεν είναι ο δικός μου ο Δήμος, είναι όλοι οι περιφερειακοί Δήμοι, πλην αυτών των λίγων του κέντρου, τους οποίους τους αγαπάμε, αλλά αυτοί έχουν γεμίσει τις τράπεζες με αποθεματικά, χρήματα. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς

πάμε στα ληξιπρόθεσμα. Λοιπόν, το 100% του αστικού δικτύου του Δήμου Άργους – Μυκηνών είναι 4.815,68 χιλιόμετρα, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι τη Φρανκφούρτη, με επιστροφή. Εδώ είναι, θα σας την αφήσω. Αυτό σε όλους τους Δήμους.

Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσετε και ένα άλλο ανέκδοτο, εκδίδεται τώρα. Τους είπα να κοιτάξουν και το δίκτυο το αγροτικό. Εκεί τα πράγματα ήταν δύσκολα, κύριε Υπουργέ. Οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Μιλάμε και λέμε, γιατί πένεται η κτηνοτροφία, γιατί οι αγρότες εγκαταλείπουν τα κτήματα τους, γιατί φεύγουν; Γιατί δεν έχουν δρόμους να πάνε. Γιατί δεν έχουν και όλες εκείνες τις άλλες στηρίξεις και βοήθειες.

Το 30% λοιπόν του αγροτικού δικτύου του Δήμου Άργους – Μυκηνών, φτάνει μέχρι την Ρίγα της Λετονίας, από την Αθήνα. Εάν θέλετε να με επαληθεύσετε και αν θέλετε να με προσβάλετε κιόλας, που δεν το δέχθηκα ποτέ μέχρι σήμερα στη ζωή μου, μπορείτε να τους πείτε να κάνουν αυτοί μία έρευνα και να δουν ότι όλα αυτά τα οποία λέμε είναι έτσι όπως τα λέμε. Και δεν είναι μόνο για τον Δήμο Άργους – Μυκηνών, που σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να προταχθεί ο Δήμος μου. Εκπροσωπώ την ΠΕΔ Πελοποννήσου. Εκπροσωπώ, από ότι άκουσα, όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γιατί άκουσα όλους τους συναδέλφους και αυτές τις μέρες που συναντιόμασταν και μιλούσαμε, αυτά τα ίδια πράγματα λέγαμε και η καρδιά μας είναι συντονισμένη και χτυπάει στους ίδιους ρυθμούς.

Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε όλοι ότι αυτοί που έβαλαν μεγάλη πλάτη για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε η πατρίδα μας, ήταν οι Δήμοι. Στον δικό μου τον Δήμο ρώτησα τι χρήματα έπαιρναν πριν και τι χρήματα πήραμε μετά εμείς. Αυτό είναι ένα δείγμα, σε μεγάλο πληθυσμιακό κομμάτι. Δεν είναι ένας μικρός Δήμος των 10.000, που δεν θέλω να πω κάτι για αυτόν, είναι σχεδόν 50.000 άνθρωποι. Παίρνανε οι πριν από μένα κάθε 4ετία 28,5 εκατομμύρια για έργα και εμείς παίρνουμε 2.400.000. 4ετία. Αυτό είναι 92% περικοπές. Είπαν, όταν το μέτρησαν, ότι είναι 86%.

Να δεχθώ το 86. Αυτά τα λεφτά χάθηκαν. Δηλαδή τότε έπαιρναν πολλά; Και σήμερα βολευτείτε με αυτά που σας δίνουμε; Ή τότε ήταν τα κανονικά και σήμερα κάναμε υπομονή όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να βγούμε έξω στο ξέφωτο; Που πραγματικά από ότι ακούω, και χαίρομαι για αυτό ιδιαίτερα, η πατρίδα μας βγαίνει στο ξέφωτο, άρα πρέπει να γυρίσουμε στην κανονικότητα; Και η κανονικότητα είναι, όχι δώστε μας 86%. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, αυτή είναι μια περίεργη αριθμητική. Όταν κόψεις το 50% από το χιλιάριο, είναι ένα πεντακοσάριο. Και αν βάλεις μετά το 50% επάνω, δεν γίνεται χιλιάριο, γίνεται εφτακόσια πενήντα.

Εμείς λέμε, έστω, θέλουμε μία αύξηση λοιπόν στους ΚΑΠ, που δεν φτάνουν να πληρώσουμε το προσωπικό μας, 50%. Να μας δείτε με διαφορετικό μάτι όλους εμάς που αγωνιζόμαστε καθημερινά, ...(πρόβλημα ήχου)... είμαστε στην περιφέρεια. Όλους εμάς θα πρέπει να μας δείτε διαφορετικά. Να μας δώσετε πίσω την αξιοπρέπειά μας, την οποία τη δώσατε να μας κηδεμονεύει η Περιφέρεια. Δεν το θέλουμε. Θέλουμε να τους αγαπάμε, γιατί είναι συνεργάτες μας, γιατί είναι συνάδελφοί μας. Δεν θέλουμε να μας αγαπούν για τις γονυκλισίες και τα χειροφιλήματα που περιμένουν από εμάς. Η αξιοπρέπειά μας δεν μας το επιτρέπει.

Λοιπόν, αυτό που είναι το ΠΔ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όσο και αν φαίνεται περίεργο, αλλά για να μην μπαίνουν στο μυαλό μας άλλες σκέψεις... Και καταλαβαίνετε τι εννοώ, οι περισσότεροι εδώ μέσα είμαστε υποψιασμένοι. Για να μη μπαίνουν στο μυαλό μας άλλες σκέψεις και για να μη μπορεί να ενέχονται σε αυτές τις κακές σκέψεις και εσείς, που πραγματικά δεν το πιστεύω με τίποτα, αποκαταστήστε αυτή, θα την πω, παρατυπία. Δώστε στους Δημάρχους να κάνουν εκείνοι αυτά που θέλουν, όπου τα θέλουν, όπως τα θέλουν. Και όχι οι Προϊστάμενοί μας, που αυτοανακηρύχθηκαν Προϊστάμενοι, γιατί η κεντρική εξουσία τους έδωσε αυτό το δικαίωμα.

Σε καμία περίπτωση

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δημήτρη...

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Τελειώνω, κύριε συνάδελφε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά. Δώστε μου 60 δευτερόλεπτα. Μπορώ να τα έχω;

Όταν λέμε για μία σακατεμένη, κύριοι συνάδελφοι, ΣΑΤΑ, χρήματα δηλαδή που έρχονται στον Δήμο ή ΚΑΠ, αυτή συνέχεια συρρικνώνεται, μαζεύεται και άλλο, όταν για την προσχολική αγωγή λέει αναγκαστικά νηπιαγωγεία. Χρήματα δεν ήρθαν. Απώλεια εσόδων από τους παιδικούς σταθμούς. Πήγαιναν παιδάκια στους παιδικούς σταθμούς, με τα τροφεία μαζεύανε κάποια χρήματα, πλήρωναν κάποιους εκεί εκπαιδευτές, τώρα λοιπόν τα παιδιά δεν πάνε, άρα πένονται οι παιδικοί σταθμοί, πρέπει να συμπληρώνει ο Δήμος λεφτά. Από ποια λεφτά;

Λειτουργία λοιπόν κοινωνικών δομών. Κοινωνικό συσσίτιο, κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο, με μηδενική κρατική ενίσχυση. Μηδέν λεφτά. Αλλά πρέπει να τα κάνετε.

Διαχείριση αδέσποτων ζώων. Εμένα, εάν με καλέσει ο εισαγγελέας θα πάρω και τις αγέλες με τα σκυλιά και θα πάω μέσα. Σας μιλάω ειλικρινά. Και θα του πω να τα διαχειριστείς εσύ. Γιατί λέει ο νόμος, θα το πάρεις, Δήμαρχε... Πού είσαι, ο Θάνος; Θα το πάρεις, Θανάση, το σκυλί, λέει, θα το βάλεις, θα το αποπαρασιτώσεις, θα το στείρωσεις και θα το πας στο περιβάλλον που το βρήκες. Δηλαδή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου εγώ, στα Καλάβρυτα εσύ, στην πλατεία. Αυτό τι είναι; Είναι τρέλα αυτό. Και αυτό το σκυλί τι θα κάνει; Μόλις πεινάσει, θα δαγκώσει έναν. Θα περάσει ένα άλλο πιο μικρό σκυλί, θα το φάει. Και φταίει ο Δήμαρχος. Έλα μέσα, Δήμαρχε.

Οι Δήμαρχοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουν αυτόφωρη διαδικασία. Αυτόφωρη διαδικασία σημαίνει, έλα τώρα, θα σε δικάσω, γιατί φοβάμαι μήπως φύγεις. Ο Δήμαρχος πού να πάει;

Να σέρνεται συνέχεια στα δικαστήρια ο Δήμαρχος; Συνέχεια να σέρνεται είτε για τα σκουπίδια, είτε για τα σκυλιά, είτε για... Δώστε, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, καλοί Σαμαρείτες, δώστε τους λοιπόν το δικαίωμα σε αυτές τις φιλοζωικές, που είναι πάρα πολύ καλές κυρίες αυτές, έρχονται κάθε τρεις και λίγο στο γραφείο, αγαπάνε τα ζώα, δώστε τους τη δυνατότητα να κάνουν ένα Σύλλογο, να τον περάσουν και από το Πρωτοδικείο, να τους δίνετε και χρήματα, να τα μαζεύουν τα σκυλιά, δεν ξέρω πού να τα πηγαίνουν, να νομοθετήσετε και στη βάση, να τελειώνουμε με αυτό το έργο. Να τελειώνουμε με αυτό το έργο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δημήτρη, λίγο το χρόνο.

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Θα τελειώσω, Δημήτρη.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μα, άμα μιλάμε όλοι...

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Θα τελειώσω, σε παρακαλώ. Βλέπεις με τι προσοχή με παρακολουθεί ο Υπουργός; Μπορώ να του κόψω εγώ αυτή τη στιγμή το δικαίωμα να με ακούσει, που θέλει να με ακούσει;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δημήτρη μου, καλά είναι όλα αυτά, αλλά έχουμε ζητήσει 10 λεπτά. Όλους ο Υπουργός με προσοχή τους παρακολουθεί. Δεν θα μιλάμε...

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Προηγήθηκαν από εμένα τρεις πολύ καλοί συνάδελφοι. Για τους λόγους που έπρεπε να προηγηθούν.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σίγουρα. Ναι.

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Ζητώ αυτή τη στιγμή λοιπόν, ο άνθρωπος με ακούει. Τους προηγούμενους δεν τους άκουσε. Συμπυκνώνω και αυτά που είπαν...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αν δεν καταλαβαίνουμε τα βασικά, Δημήτρη μου, δυστυχώς δεν μπορούμε να συεννοηθούμε.

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω, λέγοντας και περιμένοντας, ότι αυτό το Συνέδριο θα μας βγάλει στο φως. Επαναλαμβάνω ότι το γεγονός ότι ρυθμίστηκε το θέμα των εκλογών με τον εκλογικό νόμο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς που έσκυψαν πάνω στο

πρόβλημα. Όμως τα προβλήματα τα υπόλοιπα, αγαπητέ Υπουργέ, είναι μεγάλα. Προσέξτε, η αγροτική οδοποιία παρασύρει την αγροτική οικονομία, την κτηνοτροφία και τους ανθρώπους από τα χωριά. Αυτό μην το παραβλέπετε. Αυτές οι κάρτες που σήκωσα, δεν τις σήκωσα για να εντυπωσιάσω κανέναν. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε ρητορικούς αγώνες. Εδώ ήρθαμε για να πούμε τα προβλήματα. Να τα ακούσετε εσείς και με τη θέρμη που τα αντιμετωπίζετε, να τα λύσετε.

Εάν δεν δοθούν οι ΠΔΕ στους Δήμους, που δεν είναι τίποτα κακό. Δηλαδή τι θα πάθει; Εκείνος θα έχει τα δικά του και εμείς θα έχουμε να διαχειριστούμε τα δικά μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει αυτή η υποτέλεια, όταν λέμε ότι είμαστε ίσοι δύο Βαθμοί. Θα ενοχληθούν οι Περιφερειάρχες; Θα πάτε να κάνετε εκλογές αύριο με τους Περιφερειάρχες τους 13; Όταν έχετε 334 εδώ πέρα λοκατζήδες;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπητό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Καμπόσο.

Έχουμε ακόμα τρεις συναδέλφους από τις ΠΕΔ της χώρας, τρεις συναδέλφους Δημάρχους.

Πάμε στη δική μου Περιφέρεια, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Θανάσης ο Νασιακόπουλος έχει το λόγο για το επόμενο 10λεπτο. Θανάση, παράκληση, όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στους χρόνους.

Βλέπω έχει μικρό χαρτί ο Θανάσης, οπότε έχω μια ελπίδα ότι θα τηρήσει το 10λεπτο.

A. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα σας.

Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Πράγματι οι συνάδελφοι έθεσαν τα περισσότερα θέματα και θα πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο για όλους μας.

Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το σύνολο της ΠΕΔ για τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και τους υπαλλήλους, ένα φορτωμένο

Συνέδριο, και να ευχηθώ να είναι το επόμενο με περισσότερο κόσμο, για να μπορούμε να εκπροσωπούνται όλοι από όλους τους φορείς.

Ξεκινώντας, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφέρω ότι πράγματι η χώρα μας προέρχεται από μια κρίση οικονομική και μια πανδημία. Αυτό όμως έχει φέρει σχεδόν στο κατώτατο όριο και έχει επηρεαστεί βέβαια όλη η κοινωνία, αλλά έχει φέρει στο κατώτατο όριο της λειτουργίας που θα μπορούσε να έρθει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα του Α΄ Βαθμού.

Πιστεύω ότι ο τίτλος του Συνεδρίου, τα λέει όλα. Η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά. Για να βγει όμως μπροστά, πράγματι, ακούστηκαν από όλους τους συναδέλφους, θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα με περισσότερη ευελιξία και περισσότερη γρηγοράδα, κύριε Πρόεδρε.

Η άμεση στελέχωση των Δήμων, που τονίστηκε από όλους τους συναδέλφους, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το δυναμικό ιδιαίτερα του πανεπιστημιακού ενδιαφέροντος, μηχανικοί, οικονομικοί και τα λοιπά, έχουν φτάσει στο μηδέν. Πράγματι υπάρχουν οι 150 Δήμοι που είπαν οι συνάδελφοι, που δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα.

Θα ήθελα να αναφέρω όμως και δυο – τρία σημεία ακόμη, τα οποία αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι Δήμοι δεν τα έχουμε.

Δεν υπάρχει Αστυνομία. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει Αστυνομία, δεν μπορούν να λειτουργήσουν πάρα πολλά τμήματα των Δήμων.

Η «Βοήθεια στο Σπίτι», που ήταν το άκρως απαραίτητο με την πανδημία. Στους περισσότερους μικρούς Δήμους δεν υπάρχει «Βοήθεια στο Σπίτι». Σας φέρνω ένα παράδειγμα, για το Δήμο Κιλελέρ, που τυχαίνει να είμαι Δήμαρχος. Προήλθε από πέντε πρώην Δήμους και οι τέσσερις δεν είχαν «Βοήθεια στο Σπίτι». Έχουμε 1 εκατομμύριο στρέμματα, 50 οικισμούς και έχουμε

«Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο 3 άτομα. Θα πρέπει να το δούμε το θέμα της «Βοήθειας στο Σπίτι», για να... Πράγματι ήταν ένα πολύ θετικό θέμα της κυβέρνησης που αυτοί που υπάρχουν μονιμοποιήθηκαν και λύθηκε αυτό το θέμα. Αλλά δεν φτάνουν και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε.

Ζητάει η κυβέρνηση και προσπαθούμε όλοι, να γίνει απορρόφηση των κονδυλίων. Δεν μπορεί να γίνει απορρόφηση των κονδυλίων, γιατί; Γιατί δεν έχουμε υπαλλήλους. Δεν υπάρχουν μηχανικοί για να διεκπεραιώσουν τις ανάλογες μελέτες και δεν υπάρχουν ακόμη και οικονομικοί για να δημοπρατήσουμε και να προχωρήσουμε όλες τις διαδικασίες.

Στο δεύτερο θέμα, είναι το ξεκαθάρισμα της Αυτοδιοίκησης μεταξύ Α' και Β' και κράτους, για να αποφεύγεται η αλληλοκάλυψη των αρμοδιοτήτων. Ένα πράγμα που αναφέρουν όλοι, ανέφεραν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, είναι δυνατόν να μην έχουν άποψη οι Δήμαρχοι στον προγραμματισμό του ΕΣΠΑ; Είναι δυνατόν να βγαίνει η πρόσκληση και σε ένα μήνα... σε ένα τρίμηνο να μπορούμε να καταθέσουμε τη μελέτη; Με ποια δυνατότητα;

Όσο και άσχημο και μικροκαθυστερήσεις να υπήρξαν από το πρόγραμμα του «Τρίτη», στο πρόγραμμα του «Τρίτη» τουλάχιστον καταθέσαμε τις δικές μας απόψεις, τις δικές μελέτες που είχαμε ετοιμάσει. Αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να μην έχουμε την ανάλογη ανάμειξη στον προγραμματισμό του ΕΣΠΑ. Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι; Ένα σημαντικό παράδειγμα.

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας, να διευκρινιστεί πλήρως ο ρόλος των ΤΟΕΒ, των ΓΟΕΒ, επίσης και σε ποιους ανήκει η ευθύνη για τα ποτάμια, τα ρέματα, τα κανάλια και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία, που έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το υδροδοτικό πρόβλημα που έχουμε στην Θεσσαλία, να δημιουργηθεί οπωσδήποτε Υπηρεσία Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, που πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί και σε

όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολυπλοκότητα στην οποία δεν μπορεί να βρεθεί η καταλληλότερη λύση.

Είπαμε όλοι για τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων των ΚΑΠ. Θα ήθελα να σας πω δυο κουβέντες για τη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία είμαστε 25 Δήμοι και έχουμε βουνά, και τον Κίσσαβο και τον Όλυμπο, πολύ ωραία τα νησιά μας, οι Σποράδες, το Πήλιο, που οι περισσότεροι τα έχετε επισκεφτεί, τους ορεινούς όγκους των Τρικάλων, της Καρδίτσας και έχουμε και την πεδιάδα του Νομού Λάρισας και του Νομού Μαγνησίας και του Νομού Τρικάλων. Σε αυτή την πολυπλοκότητα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι να μη λαμβάνεται υπόψη η έκταση η οποία έχουμε.

Σας φέρνω ένα παράδειγμα και θέλω να τονίσω εδώ ότι σέβομαι ιδιαίτερα τους ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, θα ήθελα σήμερα να πω ότι έχουν τη συμπαράσταση όλων μας τα μέρη που πλήττονται, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι και η Θεσσαλία ήταν πρωτοπόρος σε αυτό, θυμίζοντας τον «Ιανό» στην Καρδίτσα, το ίδιο στον Αλμυρό, βλέπω το συνάδελφο εδώ, τους σεισμούς στην Ελασσόνα, στο Δαμάσι Τυρνάβου. Δεν είναι δυνατό να μη λαμβάνονται υπόψη η γεωγραφική θέση όλων αυτών των Δήμων για τη διανομή της ΚΑΠ. Τα χιλιόμετρα που έδειξε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Καμπόσος, είναι αντιπροσωπευτικά για τους περισσότερους Δήμους.

Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε σε αυτούς τους Δήμους, που μεταξύ των 25, αν εξαιρέσουμε τους 4 των Νομών που είναι πρωτεύουσες, οι περισσότεροι έχουμε την υποστελέχωση η οποία υπάρχει και η κατανομή των ΚΑΠ γίνεται ανάλογα με τα πληθυσμιακά κριτήρια. Τα χιλιόμετρα που έχουμε σε αγροτική οδοποιία, πιστεύω ότι με τον προσδιορισμό που σας έκανα για τη Θεσσαλία, καταλαβαίνετε όλοι ποια ακριβώς είναι.

Ένα επόμενο θέμα είναι η εξασφάλιση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων. Υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι, οι οποίοι είναι τα λειτουργικά τους έξοδα το 60% από τη ΣΑΤΑ που παίρνουν.

Και αυτό, υπάρχουν αντιπροσωπευτικοί Δήμοι στη Θεσσαλία οι οποίοι, θα μπορούσα να αναφέρω, και γιατί εκεί έχουμε δύο προβλήματα, θα μπορούσα να αναφέρω το Δήμο Αγιάς, που έχει το συγκεκριμένο θέμα, και τους περισσότερους, αλλά θα ήθελα να πω και για το Δήμο Αγιάς, επανερχόμενος στο προηγούμενο θέμα, ότι σέβομαι ιδιαίτερα τους νησιωτικούς και τους ορεινούς Δήμους, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι σε οποιοδήποτε μέτρο δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα. Σήμερα ο Δήμος Αγιάς, παραδείγματος χάρη, που είναι στο κέντρο του Κισσάβου, δεν είναι στους ορεινούς Δήμους. Άρα θα πρέπει εκεί να προστεθούν και οι Δήμοι οι επαρχιακοί οι οποίοι έχουν τεράστια προβλήματα και μεγάλα οδικά δίκτυα, για να μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα θέματα.

Θα πρέπει να κοστολογηθούν οπωσδήποτε οι αρμοδιότητες που έρχονται στο σύνολο των Δήμων, γιατί; Για να δίδονται αρμοδιότητες, οι οποίες δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε σε προσωπικό, αλλά ούτε σε χρήματα να τις διεκπεραιώσουμε, είναι κάτι το οποίο μας φορτώνει επιπλέον προβλήματα και είμαστε, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι, είμαστε όλοι έτοιμοι για τον εισαγγελέα. Δεν αναφέρω άλλα παραδείγματα, για την εξοικονόμηση του χρόνου, αγαπητέ Πρόεδρε.

Οπωσδήποτε πρέπει να ξαναδούμε την παράταση του τίτλου ταφής απορριμμάτων, τουλάχιστον για τους φορείς οι οποίοι έχουν υποβάλει μελέτες και χρηματοδότηση. Αλλά για όλους, γιατί δεν ευθύνονται οι Δήμοι για αυτό.

Κλείνοντας, Πρόεδρε, γιατί σέβομαι το χρόνο, η θέση των αιρετών, ειπώθηκε με πολύ καλό τρόπο από όλους τους συναδέλφους, άρα δεν θα την επαναλάβω.

Ένα ιδιαίτερο θέμα που έχουμε στις ΔΕΥΑ, είναι η μείωση του τιμολογίου που πρέπει να αναφερθεί οπωσδήποτε, του ρεύματος, και να μπούμε τουλάχιστον στο τιμολόγιο των μεγάλων καταναλωτών. Οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ δεν είναι καν σε αυτό το τιμολόγιο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους Υπουργούς που βρίσκονται, ξανά τη Διοίκηση της ΚΕΔΕ, όλους τους συναδέλφους, για την υπομονή που είχαν να μας ακούσουν το σύνολο των Προέδρων της ΠΕΔ και πιστεύοντας ότι αυτό το Συνέδριο θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα που περιμένουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Θανάση, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Κλείνουμε σιγά – σιγά την ενότητα των εισηγήσεων. Έχουμε τις δύο τελευταίες μεγάλες ΠΕΔ της χώρας και πρώτη αυτή που μας φιλοξενεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την αγάπη, τη θαλπωρή, παρά τον καιρό ο οποίος ανά μισή ώρα μας θυμίζει ότι ακόμα έχει σφοδρότητα. Ακούμε τη βροχή να πέφτει.

Είναι η ώρα του Ιγνατίου Καϊτεζίδη, ενός από τους πιο αγαπημένους έμπειρους συναδέλφους και Προέδρου φυσικά της ΠΕΔ, Δημάρχου Πανοράματος και Πυλαίας. Ιγνάτιε, ο λόγος σε εσένα για τα επόμενα 10 λεπτά.

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Αγαπητοί Υπουργοί, αγαπητοί κοινοβουλευτικοί, αγαπητέ φίλε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, Δημήτρη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι.

Προσερχόμαστε στο Τακτικό μας Συνέδριο με θετικές σκέψεις και προσδοκίες για τα αποτελέσματα του γόνιμου διαλόγου που εξελίσσεται. Πιστεύω πολύ στο θεσμικό ρόλο των συλλογικών μας Οργάνων. Η ΠΕΔ – και αναφέρομαι στη δική μας – είναι η φωνή των 38 Δήμων και των 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιείται στο μέσο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μιας περιόδου μεστής από εξελίξεις και από γεγονότα. Θέλω να δούμε για πολύ λίγο τη μεγάλη εικόνα, πού είμαστε σήμερα, και σαν χώρα, και σαν Αυτοδιοίκηση.

Είμαστε προς το τέλος, αλλά ακόμη μέσα σε μια παγκόσμια υγειονομική κρίση η οποία έπληξε τη χώρα μας με νέα ύφεση στην οικονομική δραστηριότητα και την επιχειρηματικότητα, νέες χαμένες

θέσεις εργασίας και νέες κοινωνικές ανάγκες. Βιώνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με ανυπολόγιστες φυσικές καταστροφές. Πρόσφατες οι πυρκαγιές οι καλοκαιρινές, έκαψαν μεγάλο μέρος της πατρίδος μας, πρωτόγνωρα ακραία καιρικά φαινόμενα χτυπούν κάθε χρόνο τη χώρα μας. Φανταστείτε τι μπορεί να ζήσουμε στο μέλλον αν δεν δράσουμε τώρα. Και εμείς, και η Πολιτεία.

Αυτά τα λόγια τα έγραψα πριν το Συνέδριο, αλλά βλέπετε ότι κάθε τέτοια αναφορά, δυστυχώς γίνεται τραγικά επίκαιρη και με την ευκαιρία, θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη σε συναδέλφους και συμπολίτες από τις περιοχές που δοκιμάζονται.

Ακόμα, η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια πέρασε από μια βαθιά οικονομική κρίση, τις συνέπειες, τα απόνερα της οποίας ζούμε ακόμη. Μιλώ για την εποχή των μνημονίων και τα προγράμματα λιτότητας.

Ειδικά τώρα για την Αυτοδιοίκηση, εμείς ζήσαμε τη δύσκολη πρώτη περίοδο εφαρμογής του Κλεισθένη, ενός απορρυθμιστικού θεσμικού πλαισίου που έφερε ακυβερνησία στους Δήμους και καθιέρωσε – και είναι αλήθεια αυτό – τη συναλλαγή, όχι με την καλή της έννοια, ως εργαλείο διοίκησης των Δήμων και διαμόρφωσης συσχετισμών στα Δημοτικά μας Συμβούλια.

Η Αυτοδιοίκηση τώρα από την άλλη, έχει διαμορφώσει ένα σαφές διεκδικητικό πλαίσιο για τη θεσμική αναβάθμισή της, την αποκέντρωση, την οικονομική αυτοδυναμία, τη διοικητική αυτοτέλεια και την άρση των αντισυνταγματικών νομοθετικών ρυθμίσεων των τελευταίων χρόνων. Δείχνει με άλλα λόγια την αξία και τη θέση που πρέπει να έχουν οι Τοπικές Αρχές σε μια σύγχρονη χώρα, σε ένα δημοκρατικό, σύγχρονο σύστημα διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθεί και το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, να στείλει ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα πως η ελληνική Αυτοδιοίκηση είναι εδώ, διεκδικεί το ρόλο της ως πραγματική

τοπική εξουσία, με οικονομικούς πόρους και ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Εμείς θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση θεσμικά ισχυρή, οικονομικά αυτοδύναμη, να στέκεται στα πόδια της, σύγχρονη και ευρωπαϊκή, που θα συνεργάζεται θεσμικά και ισότιμα με ένα κράτος μικρό, ευέλικτο, ποιοτικό και επιτελικό.

Θέλω να πω δυο λόγια, γιατί τη μεγάλη εικόνα την έδωσαν οι συνάδελφοι πάλι που προηγήθηκαν, σε ότι αφορά τις θέσεις μας για τη μεταρρύθμιση του κράτους και την Αυτοδιοίκηση. Άκουσα με προσοχή και τον Γιάννη τον Κουράκη, νομίζω ότι ήταν πολύ παραστατικός, τα λέω και εγώ πολλές φορές στο παρελθόν, τα λέει και ο Πρόεδρος, τα λέμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί, η εικόνα λοιπόν της χώρας μας πρέπει να είναι ένα μικρό, ευέλικτο, επιτελικό κράτος, να έχει φυσικά τις βασικές λειτουργίες και εποπτεία στους Οργανισμούς, αλλά από εκεί και πέρα όλες οι αρμοδιότητες και τα χρήματα πρέπει να πάνε προς τα κάτω. Όσο πιο κοντά προς τα κάτω πάνε, τόσο πιο κοντά στον πολίτη θα βρίσκονται και πιο αποτελεσματικά. Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ Βαθμού σε αυτό το σύστημα, είναι γνωστές σε όλους, οι αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας.

Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η εγκαθίδρυση αυτής της νέας σχέσης μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζοντας λοιπόν την ευαισθησία και το αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον της ηγεσίας του ΥΠΕΣ, έχουμε τη βεβαιότητα πως δεν θα επαναληφθεί αυτό που ζήσαμε στον Κλεισθένη, όταν κατά την κυοφορία του στις τέσσερις Επιτροπές που είχαν συγκροτηθεί, από τα συνολικά 99 μέλη, μόλις τα 4 ήταν εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ.

Όπως προανέφερα, η Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της και ιδιαίτερα οι Δήμοι της χώρας, σήκωσαν μεγάλο βάρος στην αντιμετώπιση πρώτα της οικονομικής κρίσης και τώρα και της υγειονομικής. Παρά λοιπόν τις συνεχείς εξετάσεις που δίνουμε σαν θεσμός για τον ουσιαστικό μας ρόλο, ακόμα και σε αυτές τις

δύσκολες καταστάσεις, η φορολογική αποκέντρωση για την ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδυναμίας μας και της οικονομικής αυτοτέλειας, παραμένει εδώ και χρόνια εξαγγελία χωρίς αντίκρισμα. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι ο μόνος βασικός εισπρακτικός μηχανισμός που έχουμε, είναι μέσω της ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της ΔΕΗ. Αυτός είναι ο πιο αξιόπιστος εισπρακτικός μηχανισμός που έχουν οι Δήμοι.

Και δυστυχώς, αν και γίνεται μεταφορά αρμοδιοτήτων, δεν συνοδεύεται πάντοτε από τα θεσμικά προαπαιτούμενα, που είναι οι ανθρωπίνοι και οι οικονομικοί πόροι. Δεν θα πάω πολύ μακριά, μόνο το πρόσφατο παράδειγμα με τις καθαρίστρες θέλω να αναφέρω, νομίζω ότι πάλι η Αυτοδιοίκηση θα βάλει το χέρι στην τσέπη για να κρατήσει ασφαλή και καθαρά τα σχολεία.

Σήμερα λοιπόν, η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε ένα ακόμα κρίσιμο σταυροδρόμι, δημιουργική πρόκληση και διαρκής για εμάς σήμερα, βασική για εμένα, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών μας. Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, των smart εφαρμογών, για την ποιοτική, διάφανη και ταχεία εξυπηρέτηση του πολίτη. Θα μείνω στη διαφάνεια. Εκτός από ποιοτική και ταχεία εξυπηρέτηση, η ψηφιακή τεχνολογία μας δίνει και διαφάνεια στις συναλλαγές με τους πολίτες.

Ο σύγχρονος Δήμος περνά μέσα από το συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και θέλω να δώσω δημόσια συγχαρητήρια στο αρμόδιο Υπουργείο για το πραγματικά σημαντικό έργο που σε πολύ σύντομο διάστημα επιτέλεσε. Είναι μοναδική ευκαιρία για τους Δήμους, μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» – και όχι μόνο – να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το ψηφιακό επίπεδο για το καλό των κοινωνιών μας.

Στο πλαίσιο λοιπόν του κοινωνικού ρόλου των Δήμων, θα βάλω μερικά ειδικότερα αιτήματα που μας απασχόλησαν και στην ΠΕΔ.

Υπουργέ, πρέπει να δούμε το θέμα του τι θα κάνουμε με τα ακίνητα που οι παλιές Υπηρεσίες και οι Οργανισμοί του κράτους έχουν στους Δήμους. Υπάρχουν δεκάδες ακίνητα, μιλάμε για την παλιά Πρόνοια, Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, άλλων Οργανισμών, υπάρχουν ακίνητα στους Δήμους τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και στους φορείς του, σήμερα είναι πραγματικά σε απόλυτη εγκατάλειψη, σε απόλυτη απαξία, αφημένα τελείως. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να τα ξεχορταριάζουμε για να μην πάρουν φωτιά και να τα περιφράσσουμε για να μην είναι πραγματικά, κυριολεκτικά ξέφραγα αμπέλια και αυτά εδώ τα ακίνητα, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους Δήμους για τους σκοπούς που προορίζονται από το χαρακτηρισμό τους και να εξυπηρετήσουν ανάγκες της Αυτοδιοίκησης στην εκπαίδευση, στην πρόνοια, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, μένουν έτσι. Ίσως θα πρέπει να κινηθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.

Δημοτική Αστυνομία. Το έβαλαν επιτακτικά όλοι οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και να το ξαναδούμε. Είχαμε Δημοτικές Αστυνομίες, νοικοκυρεύαμε τις πόλεις, είναι ο μόνος θεσμός που μπορεί να τη νοικοκυρέψει, διαλύθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Χαίρομαι για τη χθεσινή αναφορά ότι είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει από χθες.

Επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων στην απόδοση των ΚΑΠ. Μπήκε από πολλούς συναδέλφους, δεν θέλω να το επαναλάβω.

Δυο πράγματα για την Πολιτική Προστασία. Πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην Πολιτική Προστασία. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα, ο Δήμος μας έχει τη χαρά να φιλοξενεί το 50% του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης, το Σείχ Σου. Να σας πω τι πήραμε φέτος για την προστασία; 35.000 €. Αν με 35.000 € μπορούμε στοιχειωδώς να αντιμετωπίσουμε την πυροπροστασία του δάσους, τα συμπεράσματα είναι εύκολο να βγουν.

Τώρα, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων σε ότι αφορά καθαριότητα, ανακύκλωση και επεξεργασία και αξιοποίηση των απορριμμάτων. Έγιναν κάποιες κουβέντες, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν στο τραπέζι πια. Δεν νοείται μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες και σε άλλους, είναι ξεκάθαρη αρμοδιότητα του Α΄ Βαθμού της Αυτοδιοίκησης.

Προγραμματισμός των ΕΣΠΑ, το είπαν πια οι συνάδελφοι, να μην το επαναλάβω, είναι κρίμα να γίνεται η κουβέντα για εμάς, χωρίς εμάς, για το καλό μας. Πρέπει και η Αυτοδιοίκηση να είναι στο τραπέζι του σχεδιασμού αυτών των μεγάλων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Ότι αφορά τις λαϊκές αγορές, ξεκάθαρη θέση, Υπουργέ μου, και νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί μια και για πάντα, εμείς σήμερα αυτό που κάνουμε είναι να μαζεύουμε τα σκουπίδια των λαϊκών αγορών. Θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτό εδώ.

Μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και με την ευκαιρία – ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνος μου, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, επιγραμματικός, Δημήτρη – να κοστολογήσουμε την ενέργεια, το κόστος επιβάρυνσης. Έχω διαμαρτυρίες από πολλούς συναδέλφους ότι εκτροχιάζονται οι προϋπολογισμοί μας σε ότι αφορά την επιβάρυνση που θα έχει το κόστος της ενέργειας και επιβαρύνσεις στους προϋπολογισμούς των Δήμων.

Και επίσης, θα βάλω και μια άλλη παράμετρο. Πρέπει να δούμε λίγο τις αναθεωρήσεις στα δημόσια έργα. Στα έργα τα δημοτικά. Υπάρχουν εργολάβοι που εξαιτίας αυτών των δυσάρεστων ανατιμήσεων και των απρόβλεπτων, είτε γκρινιάζουν και απειλούν να παραδώσουν έργα, να σταματήσουν μάλλον τα έργα, είτε άλλα που δεν ξεκίνησαν, να μην τα ξεκινήσουν. Πρέπει να δούμε λίγο την κάλυψη ενός μέρους του κόστους που επιβαρύνονται και αυτοί χωρίς λόγο και αναίτια.

Για το «Αντώνης Τρίτσης» νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια να ξεκαθαριστεί και να γίνουν αξιόπιστα, για να γνωρίζουμε όλοι τι έχουμε να διαχειριστούμε, αλλά πρέπει, Υπουργέ μου, να γίνει γρήγορα. Γιατί το 2023 και στις εκλογές, στην καλύτερη περίπτωση φοβάμαι μήπως μείνουμε με τις μακέτες και τους σκαμμένους δρόμους και αυτό δεν θα κάνει καλό σε κανέναν μας. Πρέπει να τρέξουμε τις διαδικασίες γρήγορα.

Θα βάλω ένα θέμα που απασχολεί όλους τους Δήμους και είναι αίτημα και δικό μου. Ειδικό τέλος διέλευσης για τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, τα δίκτυα των οποίων περνούν μέσα από δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και τους τραυματίζουν βάνουσα. Πρέπει, όπως λένε με αγωνία όλοι οι αυτοδιοικητικοί, να κερδίσουμε τη μάχη της λακκούβας, να μπουκ προδιαγραφές, να γίνεται σύγχρονος και αυστηρός έλεγχος στα έργα και εγώ θα πρόσθετα και ένα μητρώο ή black list των κακότεχνων εργολάβων. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν μέσα στους Δήμους οι εργολάβοι των Οργανισμών, να τους τραυματίζουν, να καταστρέφουν τους δρόμους και οι ίδιοι και οι ίδιοι εργολάβοι να συνεχίσουν να παίρνουν τους δρόμους.

Για τα αδέσποτα, Υπουργέ, θα με αφήσετε να πω ένα λεπτό δύο παραδείγματα. Πήγαμε στο εξωτερικό, σε πολλούς Δήμους. Αδέσποτα δεν υπάρχουν εκεί. Ότι αφορά τα δεσποζόμενα, οι Δήμοι είχαν στα αρχεία τους ηλεκτρονικά μέχρι και το DNA των ζώων. Και όταν τους ρωτήσαμε: καλά, παιδιά, το DNA τι το θέλετε; Ήταν πολύ απλή η απάντησή τους, ότι όταν αποπατήσει το σκυλί στο πάρκο, γιατί δεν προνοήσει ο ιδιοκτήτης, με το DNA γίνεται ταυτοποίηση και σου στέλνουν το χιλιάριο στο λογαριασμό στο σπίτι. Εκεί έχει φτάσει η Ευρώπη. Εμείς παλεύουμε με τις αγέλες στις γειτονιές μας.

Το άλλο παράδειγμα είναι η ελληνική πραγματικότητα. Αντιδήμαρχός μου κατηγορούμενος γιατί ένα σκυλί στο δρόμο δάγκωσε κάποιον άνθρωπο. Πάει με δύο κατηγορητήρια στο χέρι.

Το ένα, αυτό που τον κατηγορούσε και το περιέγραφα. Το άλλο, ότι περιμάζεψε σκυλί και το έβαλε στο κυνοκομείο, ενώ έπρεπε να το έχει αφήσει έξω. Να κυκλοφορεί ελεύθερα. Πραγματικά παραλογισμός. Όταν τα έδειξε στον Πρόεδρο του δικαστηρίου, χρειάστηκαν 10 δευτερόλεπτα να του πει: έχεις δίκιο, ελεύθερος, φύγε, αθώς.

Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με τέτοιες λογικές και δυστυχώς να πω ότι ο νέος νόμος δεν με κάνει αισιόδοξο, ανακυκλώνει το πρόβλημα και τις ευθύνες μας.

Λοιπόν, τελειώνω, γιατί καταχράστηκα το χρόνο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στο Διοικητικό μας Συμβούλιο για το άριστο κλίμα της συνεργασίας, τη σύμπνοια, που οδηγεί σχεδόν πάντα σε ομόφωνες αποφάσεις. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε οραματικά, αλλά ρεαλιστικά, πάντοτε για το καλό των συμπολιτών μας και των τοπικών κοινωνιών.

Εγώ θέλω να κλείσω με την πεποίθηση πως η Αυτοδιοίκηση αξίζει να είναι πολλά περισσότερα από αυτά που είναι σήμερα, είναι η ώρα για μια τολμηρή και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση και όχι για αποσπασματική και θέλω να απευθυνθώ προσωπικά στους Υπουργούς που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους εδώ και να πω ότι γνωρίζοντας πως έχουν την καλή διάθεση και ανοιχτό το διάλογο με την Αυτοδιοίκηση, να σας πω, αγαπητοί Υπουργοί, ότι είναι ιστορική ευκαιρία να συνδέσετε το όνομά σας με τη συνολική αναγέννηση της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, καθώς συντρέχουν σήμερα όλες οι προϋποθέσεις και να είστε βέβαιοι ότι έχετε την ένθερμη υποστήριξη όλων των αυτοδιοικητικών και πρέπει και μπορούμε μαζί να γράψουμε ιστορία στην πατρίδα μας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, συγγνώμη για την κατάχρηση στο χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ιγνάτιε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, να καλημερίσω τον Γιώργο τον Γεωργαντά, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη τον Κούβελα –

και συγγνώμη που δεν τον ανέφερα – Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, τον Κώστα τον Ζαχαριάδη ο οποίος πριν από λίγο και εκείνος ήρθε, καλημέρα Κώστα και ευχαριστούμε που και σήμερα είσαι εδώ. Νομίζω ότι στην αίθουσα είναι και ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, ο Υφυπουργός Μεταφορών.

Λοιπόν, σε 10 λεπτά θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τον Κυριάκο τον Πιερρακάκη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είμαι σίγουρος πως έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πει.

Ήδη η αίθουσα έχει γεμίσει, πρέπει να το πούμε αυτό. Είμαστε πλέον, νομίζω, σε πλήρη σύνθεση.

Τελευταία εισήγηση από τους Προέδρους των ΠΕΔ, αυτή της μεγαλύτερης ΠΕΔ της χώρας, της ΠΕΔ Αττικής. Κάπου εκεί στο βάθος είδα και τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, έρχεται ο Γιώργος. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Για τα επόμενα 10 λεπτά θα θέλαμε να δούμε και τη δική σας πλευρά, των Δημάρχων της πρωτεύουσας.

Καλό κουράγιο στους Δημάρχους της πρωτεύουσας, είδα τα πράγματα κάτω είναι δύσκολα, αρκετοί συνάδελφοι φύγανε χθες και κατέβηκαν κάτω.

Ο λόγος σε εσένα λοιπόν, για τα επόμενα 10 λεπτά. Να είσαι καλά, συνάδελφε.

Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί Υπουργοί, αγαπητοί Βουλευτές, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, καλησπέρα σας.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Τρικκαίων, κύριο Παπαστεργίου, για την πρόσκληση και να τον συγχαρώ για αυτό το εξαιρετικά οργανωμένο Συνέδριο. Στο έχω πει και προσωπικά, στο λέω και δημοσίως, σου βγάζω το καπέλο.

Προσπαθούμε και εμείς στην ΠΕΔΑ να κλέψουμε λίγη από την τεχνογνωσία σας σε αυτό τον τομέα και να γινόμαστε κάθε φορά καλύτεροι, γιατί ως γνωστόν, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.

Όλοι μας αυτό εδώ το διάστημα βρεθήκαμε στην κυριολεξία στο μάτι του κυκλώνα. Είχαμε να διαχειριστούμε όχι μόνο την πανδημία, αλλά και έκτακτες καταστάσεις και καταστροφές, όπως τη «Μήδεια» και τις πυρκαγιές, που δοκίμασαν τα συστήματα και τις αντοχές όλων μας. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε με δικές μας άμεσες και αποδοτικές ενέργειες, να αντεπεξέλθουμε. Και μέχρι τώρα αποδείξαμε πως τα καταφέρνουμε όλοι. Αποδείξαμε στην πράξη αυτό που έχω ξαναπεί, ότι χωρίς Αυτοδιοίκηση, χωρίς Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει κράτος.

Όπως το βλέπω, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, είμαστε άνθρωποι που προσπαθούμε να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη. Πιο βιώσιμη και πιο ανθρώπινη. Είμαστε άνθρωποι που προσπαθούμε και κάποιες φορές μέσα στην προσπάθεια κάνουμε και εμείς λάθη, αλλά εμείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Είμαστε άνθρωποι που ακούμε τι έχει να μας πει ο κόσμος όταν βγαίνουμε έξω και δεν καθόμαστε πίσω από κλειστές πόρτες και μεγάλα γραφεία.

Κάποιοι, μπορεί όλο αυτό να το πουν λαϊκισμό. Ας το πουν όπως θέλουν. Εσείς εδώ ξέρω ότι θα με καταλάβετε. Δεν με νοιάζει καθόλου τι μπορεί να πει ο οποιοσδήποτε. Αυτό που με νοιάζει είναι ότι ξέρω με το μικρό τους όνομα έναν προς έναν τους εργαζόμενους στο Δήμο μου. Τους συνεργάτες μου δηλαδή. Και ότι αντίστοιχα γνωρίζω τους συμπολίτες μου και με γνωρίζουν και αυτοί. Έχουμε κοινή διαδρομή, κοινά προβλήματα, κοινά όνειρα για την πόλη στην οποία μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.

Για εμένα – και το πιστεύω αλήθεια – για όλους εμάς τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης, οι μεγάλες δηλώσεις, τα βαρύγδουπα λόγια, οι βαρυσήμαντες εκφράσεις και η υπερέκθεση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δεν είναι αυτοσκοπός και δεν μας λένε τίποτα αν δεν συνοδεύονται από έργα. Έργα χειροπιαστά, έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έργα που θα κάνουν το μέλλον των παιδιών μας καλύτερο.

Τώρα θα μου πείτε, καλά όλα αυτά, αλλά εκεί εσείς στην ΠΕΔΑ φέρατε καμιά πρόταση; Εμείς λοιπόν εκεί στην Αττική, συζητήσαμε πολλά και σημαντικά που μας απασχολούν όλους. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας αρκετά από αυτά. Όχι μόνο μέσα από τις δικές μου προτάσεις, αλλά και από άλλων φίλων και συναδέλφων, ακόμα και από άλλες παρατάξεις, όπως, για παράδειγμα, ο επικεφαλής της παράταξης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, που τον βλέπω εκεί, τον κύριο Τζουλάκη, που έθεσε ζητήματα σημαντικά τα οποία θα μοιραστώ μαζί σας.

Το πρώτο και κυριότερο το οποίο συζητήσαμε, ήταν ότι για να γίνουμε ακόμα περισσότερο αποτελεσματικοί και ουσιαστικοί, πρέπει να θωρακιστούμε σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, την προστασία του έργου μας μέσω της οικονομικής και διοικητικής μας αυτοτέλειας. Και δεύτερον, τη δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων και της αποστολής που μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες, χωρίς βάρη και χωρίς περιορισμούς.

Έθεσα λοιπόν ενώπιον του κυρίου Βορίδη ορισμένες προτάσεις που θέτω υπόψη σας και σήμερα.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας μας και τον τρόπο αντιμετώπισής μας από το κράτος, να μην ταυτίζονται με αυτές του διορισμένου δημόσιου υπάλληλου. Διεκδικούμε να γίνει διακριτός ο αιρετός της Αυτοδιοίκησης από τον μη αιρετό δημόσιο λειτουργό. Θα σας πω τα πιο σημαντικά από όσα προτείνουμε.

Την επαναφορά της χορηγίας των Δημάρχων από το δημοτικό προϋπολογισμό, γιατί κατανοούμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ήδη επιβαρυσμένος. Να καθοριστεί ενιαία αντιμισθία όλων των Δημάρχων σε όλους τους Δήμους της χώρας σε ποσοστό 100% επί των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Να επανέλθει η ελάχιστη αποζημίωση των αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Να ενισχυθεί η επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των αιρετών που έχουν εκτελεστικές και διοικητικές αρμοδιότητες. Να επανέλθει η ειδική

δωσιδικία, ώστε να δικάζονται οι Δήμαρχοι σε πρώτο βαθμό, από έμπειρους δικαστές.

Συζητήσαμε σε βάθος και επιμέρους θέματα της λειτουργίας μας. Κατατέθηκαν προτάσεις που δεν μπορώ παρά να προσυπογράψω. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή προσλήψεις στους Δήμους. Επίσπευση των διαδικασιών από το ΑΣΕΠ για προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού στους Δήμους για το 2020 και 2021. Στην ίδια λογική σχετικά με την κινητικότητα, εξορθολογισμός νομοθεσίας για την κινητικότητα του προσωπικού, δηλαδή να μη μπορεί να μετακινηθεί κάποιος χωρίς τη συναίνεση του Δήμου, να μη μπορεί κάποιος που μετακινείται να αλλάξει ειδικότητα.

Υπηρεσίες Δόμησης. Ενόψει της λειτουργίας τους σε όλους τους Δήμους, ζητάμε δύο πράγματα από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να ξεκαθαρίσουν ποιες υπηρεσίες θα πάνε σε επίπεδο Περιφέρειας και ποιες σε επίπεδο Υπουργείου. Και να μας δώσουν και ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να επανδρώσουμε με επιστημονικό δυναμικό την υποστήριξή τους.

Σχετικά με το «Τρίτης». Πρέπει να γίνει επίσπευση των διαδικασιών. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ.

Νομοθετική ρύθμιση για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στους Δήμους με διαπιστωτική πράξη.

Είναι κανείς μέσα σε αυτό το ακροατήριο, που πιστεύει ότι όλα αυτά δεν πρέπει να γίνουν άμεσα; Θα διαπιστώσει κανείς ότι εμείς στην Αττική δεν ήμασταν και ιδιαίτερα ευρηματικοί. Αυτά τα θέματα τέθηκαν από όλους τους Προέδρους των ΠΕΔ, από όλους εσάς, τα σκέφτεστε όλοι εσείς. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο. Ζητάμε το αυτονόητο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τη νοσοκόμα, το γιατρό, τον αστυνομικό, τον πυροσβέστη.

Από την άλλη όμως, θα ήθελα να πω ότι εμείς εκεί στην Αττική δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Έχουν γίνει πάρα πολλά

πράγματα αυτά τα 2 χρόνια. Ζητάμε όμως και διεκδικούμε ακόμη περισσότερα.

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο κάθε Δήμος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τα δικά του προβλήματα. Κάποια είναι κοινά με άλλους Δήμους, αλλά και κάποια άλλα είναι μοναδικά. Ιδίως αυτά τα μοναδικά προβλήματα τα οποία είναι ζητήματα μιας και μοναδικής τοπικής Αρχής, ανάμεσα στις άλλες 332, καλούμε όλοι να σταθούμε αλληλέγγυοι, να βοηθάμε αν μπορούμε το συνάδελφο, να φεύγουμε μακριά από τις ταμπέλες και να μη βάζουμε κάτω από το χαλάκι τα προβλήματα του άλλου, επειδή απλώς έτυχε να μην είναι δικό μας. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου, έτσι ακολουθούμε και εκεί στην ΠΕΔΑ.

Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω όλους εσάς, να μη δαιμονοποιείτε την Αττική. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και εμείς, με εσάς. Και εμείς έχουμε νησιωτικούς Δήμους, και εμείς έχουμε ορεινούς Δήμους, και η κατανομή των ΚΑΠ, που πολύ εύστοχα θέτετε κάποιοι, εμείς έχουμε κατοίκους σε Δήμους 30 χιλιάδες, ενώ οι πραγματικοί κάτοικοι είναι 60. Ο Πειραιάς έχει 150 χιλιάδες και οι πραγματικοί κάτοικοι είναι 280 χιλιάδες.

Το νόημα λοιπόν, δεν είναι να διαχειριστούμε τη φτώχεια μας. Το νόημα είναι να είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε περισσότερους πόρους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Καλή συνέχεια στο Συνέδριό μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, αλλάζουμε ενότητα και αλλάζουμε μάλλον εποχή. Πάμε σε μία λίγο πιο αισιόδοξη εποχή, μετά τα πραγματικά προβλήματα, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα, κακά τα ψέματα, όπως τα περιέγραψαν οι Πρόεδροι των ΠΕΔ, είναι η αγροτική οδοποιία, είναι η λακκούβα, είναι η καθημερινότητα, αλλά υπάρχει και μια εποχή η οποία ανατέλλει. Και ανατέλλει και στη Θεσσαλονίκη, ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο ζωντανά και φωτεινά, με τη BEYOND, μια έκθεση η οποία φέρνει και πάλι τη Θεσσαλονίκη

στην καρδιά της τεχνολογίας, χάρη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της HELEXPO, και ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι τη Διοίκηση της HELEXPO για τη δυνατότητα που μας έδωσε, και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Κύπρου.

Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτόν και τους Υφυπουργούς του που είναι εδώ σήμερα μαζί μας.

Οι Δήμοι περιμένουν πολλά. Θέλουν να αλλάξουν εποχή, ψάχνουν τον τρόπο, πιθανώς χαράσσουν ίδιες στρατηγικές, αλλά νομίζω πως το κεντρικό μήνυμα, την κεντρική στρατηγική θα μας τη δώσετε σήμερα εσείς, Υπουργέ. Περιμένουμε καλά νέα και περιμένουμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα σε κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη και δείξατε με έναν μοναδικό τρόπο, λες και ήταν παιχνίδι τελείως μέσα στην πανδημία, κάτι το οποίο για τα προηγούμενα 20 – 30 χρόνια δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε σαν χώρα.

Το βήμα σε εσάς, δεν υπάρχει χρόνος, αν και είμαι σίγουρος ότι θα πείτε πολύ σύντομα όσα θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε, της ΚΕΔΕ, φίλε Δημήτρη.

Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί Δήμαρχοι, αγαπητά στελέχη της Αυτοδιοίκησης.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από όσα περιέγραψε μόλις τώρα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, και όσα δηλαδή επιδιώξαμε να κάνουμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κεντρικά, σαν Πολιτεία, σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το οποίο λίγο πολύ καταγράφεται σε νούμερα, σε κάποιους αριθμούς. Συνήθως λένε οι ειδικοί της πληροφορικής, τα δεδομένα δεν είναι πληροφορία, πρέπει και να τα ερμηνεύεις, αλλά μερικές φορές μιλάνε και από μόνα τους.

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει κοντά 1.300 υπηρεσίες που παρέχει ψηφιακά από το κεντρικό κράτος, μέσα από την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου. Όχι μόνο, μετέχουν και Δήμοι, μετέχουν και Περιφέρειες σε αυτήν. Και έχει 150 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές σε ένα εξάμηνο. Στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Σκεφτείτε δηλαδή, αυτό είναι 150 εκατομμύρια επισκέψεις που δεν έγιναν, όταν το 2018 είχαμε 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές. Αυτή είναι μια κλασική εκθετική καμπύλη και αντανakλά και τη νέα κλίμακα των δημοσίων υπηρεσιών που παρέχονται ψηφιακά, προφανώς και την αύξηση της ζήτησης που επήλθε λόγω του κορωνοϊού και λόγω των αναδυόμενων αναγκών μας.

Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο την κεντρική κυβέρνηση. Η αλλαγή αυτή αφορά το σύνολο της χώρας, αφορά την Αυτοδιοίκηση, και ακριβώς για αυτό το λόγο σήμερα από αυτό το βήμα, στην ΚΕΔΕ, θέλουμε ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκπροσωπώντας συνολικά την κυβέρνηση, γιατί είναι προϊόν συνεργασίας πολλών Υπουργείων προφανώς αυτά τα προγράμματα, να ανακοινώσουμε ένα πρόγραμμα για τις έξυπνες πόλεις, για την ψηφιακή μετάβαση των Δήμων.

Αρχιτέκτονες του προγράμματος είναι ο κύριος Λιβάνιος. Ο κύριος Γεωργαντάς και εγώ ερχόμαστε στην ΚΕΔΕ όχι με τους θεσμικούς μας ρόλους, λέμε ότι είμαστε φίλοι του κυρίου Λιβάνιου, ακριβώς επειδή ξέρουμε το πόσο δημοφιλής είναι στους Δημάρχους και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ιδέα λίγο πολύ, για να ξεκινήσω, πριν αναφέρω τα πολύ πρακτικά, που αυτά είναι που κυρίως σας ενδιαφέρει να ακούσετε, η ιδέα πρέπει πρώτα να ξεκινήσει φιλοσοφικά. Τι θέλουμε να πετύχουμε εδώ; Γιατί στην κεντρική κυβέρνηση τι κάναμε; Κεντριοποιήσαμε, το οποίο ήταν θεμιτό. Μόνο έτσι μπορούσες να πετύχεις αυτή την ταχύτητα την οποία είδατε. Δεν θα δούλευε το ίδιο στη δική σας περίπτωση. Γιατί; Γιατί υπάρχει ένα μωσαϊκό

πρακτικών. Θα ήταν λάθος και θεσμικά, θα ήταν λάθος και επιχειρησιακά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στους 332 Δήμους, υπάρχουν καλές πρακτικές παντού, δεν θα το πει ο Πρόεδρος για τον εαυτό του, θα το πω εγώ για αυτόν, αυτό που έχει πετύχει στα Τρίκαλα είναι θαύμα, αλλά δεν μπορούμε ο ένας να αντιγράψουμε τον άλλον. Όταν εμείς μελετούσαμε το τι έχουν κάνει άλλες χώρες, τι έχει κάνει η Εσθονία π.χ., ξέραμε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι λίγο σαν τις μεταμοσχεύσεις, πρέπει να έχεις συμβατότητα του δότη με τον δέκτη. Δεν μπορείς απλά και μόνο να πεις αυτό το κάνουν καλά οι Εσθονοί, οι Σουηδοί, οι Γάλλοι, και να πας να το κάνεις και εσύ. Αυτό είναι συνταγή αποτυχίας, όχι επιτυχίας. Άρα χρειάζεται κάτι άλλο.

Αν κεντριοποιούσαμε τα πάντα και όλες τις πλατφόρμες, θα ήταν άστοχο. Αν το αφήναμε τελείως ελεύθερο, θα ήταν επίσης άστοχο. Χρειάζεται λοιπόν μια ενδιάμεση λύση, αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε εδώ.

Δηλαδή θα διαμορφώσουμε ένα μενού επιλογών, πολλαπλών επιλογών, τεχνολογικών επιλογών, αναγνωρίζοντας ότι από αυτό το μενού θα μπορούν όλοι οι Δήμοι να έχουν προκαθορισμένο μπάτζετ. Το χαμηλότερο μπάτζετ το οποίο θα δείτε για Δήμο από το πρόγραμμα που θα ανακοινώσουμε, για το μικρότερο Δήμο, θα είναι 100.000 €. Άρα από το μπάτζετ θα μπορεί ο καθένας με βάση τις ανάγκες του να πάει και να επιλέξει συγκεκριμένες λύσεις που αισθάνεται ότι αφορούν τους πολίτες του, που αισθάνεται ότι αφορούν τους δημότες του.

Το συνολικό πακέτο διαρθρώνεται και από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου περιλαμβάνει 90 εκατομμύρια ευρώ για τους Δήμους άνω των 100.000 ατόμων. Τους 16 Δήμους των 100.000 ατόμων, στους οποίους προσθέτουμε και τα Τρίκαλα, ακριβώς επειδή έχουν αποκτήσει μια εμβέλεια η οποία είναι ευρύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως καλό παράδειγμα. Και όλοι οι υπόλοιποι

Δήμοι οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ. Συνολικά μιλάμε για ένα μπάτζετ 320 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό το μπάτζετ έχει διαμορφωθεί προφανώς με την αρωγή πολλών Υπουργείων, με την αρωγή του αρμοδίου Υπουργού, του κυρίου Πέτσα, του Υπουργείου Εσωτερικών, με την αρωγή του Υπουργείου Ανάπτυξης, του κυρίου Τσακίρη, του κυρίου Γεωργιάδη. Είναι μια συνολική προσέγγιση της κυβέρνησης για να μπορέσουμε πέρα και πάνω από όσα έχουν ήδη γίνει με το «Τρίτης», να προσθέσουμε νέες τεχνολογίες και νέες λύσεις.

Τι αφορούν; Αφορούν τα πάντα. Θα αναπτύξει ο κύριος Λιβάνιος το απόγευμα στο πάνελ που θα βρίσκεται μαζί σας, Πρόεδρε, αναλυτικά τις τεχνικές λεπτομέρειες των προσκλήσεων. Πέρα από το ποσό, το δεύτερο το οποίο ενδιαφέρει είναι το χρονοδιάγραμμα. Πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς θα είναι στον αέρα οι προσκλήσεις, και νομίζω ότι έχουμε θεμελιώσει ότι όταν λέμε μέχρι τότε, ξέρετε ότι τρέχουμε και ακόμα γρηγορότερα από αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Σε ότι αφορά το RRF είναι ευκολότερο να το υπερκεράσεις, σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ εκ των πραγμάτων υπάρχει το θέμα της έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Άρα θα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς να υπάρξει η τελική έγκριση. Εσείς ταυτόχρονα, με βάση αυτά τα οποία θα ανακοινώσουμε και θα πει και ο κύριος Λιβάνιος, σας προτρέπουμε να ξεκινήσετε να ωριμάζετε έργα με βάση τις κατευθύνσεις που θα δοθούν, για να κερδηθεί ο χρόνος με βάση το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχετε.

Και όπως είπα, αφορούν τα πάντα. Κοινωνική πολιτική, απασχόληση και υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός, περιβάλλον, υποδομές, αγροτική ανάπτυξη, μεταφορές, μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός, Δημοτική Αστυνομία, εξυπηρέτηση του πολίτη, οικονομική διαχείριση των Δήμων, διοικητική λειτουργία των Δήμων.

Ποια είναι τα projects; Ακούμε πολύ συχνά για έξυπνο παρκάρισμα, αυτό είναι προφανές, ψηφιακές πλατφόρμες για γονείς και κηδεμόνες, για προσχολική αγωγή, πλατφόρμες διαβούλευσης, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, συστήματα για πρόληψη ατυχημάτων. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα.

Το ζουμί είναι ότι θα διαλέξετε εσείς. Εμείς θα ορίσουμε ένα σύνολο επιλογών, και από εκεί και πέρα με βάση τις ανάγκες σας θα πάτε από αυτές τις επιλογές να κάνετε ουσιαστικά εσείς τις δικές σας προσεγγίσεις.

Να πω επίσης ότι ακούγοντας πριν και όσους μίλησαν, είναι πολύ σαφές ότι πρέπει να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία και ώσμωση μεταξύ μας. Υπάρχει ένα ρητό που αποδίδεται σε έναν παλιό Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που θεωρείτο έτσι και σκληρός άνθρωπος, τον Λίντον Τζόνσον, που έλεγε ότι όταν σκέφτομαι ότι είναι δύσκολη η θέση του να είμαι Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σκέφτομαι ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα, θα μπορούσα να είμαι Δήμαρχος. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο διαχειρίζεστε είναι πάρα-πάρα πολύ σημαντικό γιατί είστε στην πρώτη γραμμή. Είστε οι αισθητήρες της δημοκρατίας στο πεδίο, στους 332 Δήμους σας.

Σε συνθήκη πανδημίας εμείς χρειάστηκε ως κυβέρνηση να δράσουμε και να διδαχτούμε από αυτή τη λογική. Να δράσουμε και εμείς στην πρώτη γραμμή, και εμείς στο πεδίο. Και Υπουργεία που δεν είχαν σχεδιαστεί για να είναι επιχειρησιακά, όπως το δικό μας, έγινε επιχειρησιακό. Στρατηγικό το είχαμε φανταστεί, επιχειρησιακό κατέληξε στην πανδημία, και καλώς έγινε αυτό. Γιατί τα πάντα πρέπει να αλλάζουν στην πορεία των πραγμάτων.

Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο εγώ θα σας ζητήσω, είναι να έχουμε έναν πιο στενό διάλογο μεταξύ μας, και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πού; Σε πράγματα που μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε για εσάς. Τις διαδικασίες σας.

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών. Έχουμε κονδύλια για να απλουστεύσουμε όλες τις διαδικασίες καταρχήν του Δημοσίου.

Θα πω ένα παράδειγμα που το βιώσατε. Στη γέννηση ενός παιδιού, γιατί πολλοί έχετε μαιευτήρια στους Δήμους σας και πρέπει να γίνονται και οι σχετικές δηλώσεις στον Ληξιαρχο, η διαδικασία μέχρι το Φεβρουάριο του '20 προέβλεπε πέντε βήματα, μαιευτήριο, ΚΕΠ, Ληξιαρχείο, ταμείο γονιού, ΟΠΕΚΑ, με το επίδομα που προσθέσαμε. Αυτό το αλλάξουμε και όλο γίνονται ψηφιακά και αυτόματα. Χρειάστηκε να έρθουμε σε επαφή με πολλούς από εσάς για να το πετύχουμε αυτό. Αυτή είναι μια απλούστευση διαδικασίας όμως, που στο τέλος της ημέρας έρχεται και συμβάλλει στον πολίτη, έρχεται και συμβάλλει στον δημότη.

Έχετε πολλές διαδικασίες που αλληλεπιδράτε με τους δημότες σας, στις οποίες κεντρικά θα θέλατε μια βοήθεια για να τις απλουστεύσετε.

Αυτό λοιπόν το οποίο σας λέμε, και είναι και κάλεσμα προς την ΚΕΔΕ συνολικά, είναι να καταγράψουμε αυτές τις διαδικασίες, Πρόεδρε, να μας τις πείτε, να μας πείτε πού χρειάζεστε απλουστεύσεις, και μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών να καθίσουμε και να τις απλουστεύσουμε χρησιμοποιώντας απλές τεχνολογίες. Τα κόστη σε αυτά τα πράγματα, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το πετύχουμε, όπως το έχουμε πετύχει σε δεκάδες διαδικασίες. Γιατί λοιπόν να μην το κάνουμε και για τους Δήμους της χώρας; Γιατί να μην είναι πολλαπλές διαδικασίες τέτοιες, οι οποίες θα αποσυμφορήσουν τις Υπηρεσίες σας και θα τις επιτρέψουν να διοχετεύσετε το ανθρώπινο δυναμικό σας ακριβώς εκεί που το έχετε περισσότερο ανάγκη, και όχι σε περιττά πράγματα.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, έχουμε τα κονδύλια, έχουμε τη διάθεση, τα τηλέφωνα μας τα γνωρίζετε, είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας για να το πετύχουμε.

Και να πω βέβαια ότι θα υπάρξουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα, άλλα πολλά προγράμματα, τα οποία είναι στην κατεύθυνση αυτής της αρωγής.

Πολοδομίες. Έχετε καταθέσει πολλές προτάσεις στο «Τρίτσης» σε σχέση με την ψηφιοποίηση των Πολοδομιών. Ότι δεν έχει κατατεθεί ή ότι δεν εγκριθεί, υπάρχει ένα κεντρικό πρόγραμμα το οποίο θα διαχειριστούμε εμείς, θα το κάνει το ΤΕΕ κεντρικά με βάση τη διάταξη, που θα προβλέπει την ψηφιοποίηση του συνόλου των Πολοδομιών της χώρας. Γιατί; Γιατί το μεγάλο διακύβευμα εδώ πέρα, άμα δείτε τι έχουμε βάλει στο Ταμείο Ανάκαμψης για τα ψηφιακά, ένα από τα πράγματα τα οποία έχουμε προβλέψει, που είναι μη προφανές, είναι η ψηφιοποίηση του χαρτιού, 700 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αργούν να βγουν οι συντάξεις για παράδειγμα; Γιατί δεν είναι ψηφιοποιημένη η ασφαλιστική ιστορία. Δεν είναι ψηφιοποιημένες οι Πολοδομίες. Δεν είναι ψηφιοποιημένα τα Υποθηκοφυλακεία, δεν είναι το σύστημα Δικαιοσύνης, δεν είναι τα νοσοκομεία για ιατρικό φάκελο. Το χαρτί πρέπει να γίνει πληροφορία, και αυτό πρέπει να ξεκινήσει και από εσάς.

Άρα εμείς έχουμε ήδη προβλέψει αυτά τα εργαλεία. Τα πιο ενδεδειγμένα και πιο προχωρημένα εργαλεία θα τα βρείτε σε αυτές τις προσκλήσεις, από πράγματα τα οποία περιλαμβάνουν, όπως είπα, από έξυπνο παρκάρισμα, μέχρι και την κυβερνοασφάλεια που δεν ανέφερα, γιατί πολλοί έχετε ήδη περιστατικά στους Δήμους, που τα έχετε βιώσει, σε σχέση με τέτοιου τύπου προβλήματα. Πρέπει και εκεί να λάβετε αρωγή.

Οπότε συνολικά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για να μπορέσουμε αυτές τις προκλήσεις να τις υπερβούμε.

Και επιτρέψτε μου να κλείσω με την εξής παρατήρηση. Ξέρω ότι αν βάλει κάτω κανείς όλα όσα πρέπει να γίνουν, όλο αυτό το project, όλο αυτό το έργο, ακούγεται δυσθεώρητο. Ο ισχυρισμός μου όμως θα ήταν ότι αν βρισκόμασταν σε αυτή τη συζήτηση δύο

χρόνια πριν και λέγαμε όσα έχουν γίνει, δεν υπήρχε ένας σε αυτή την αίθουσα ο οποίος θα το πίστευε. Ίσως να υπήρχαν δύο ή τρεις.

Είναι απολύτως κατοχυρωμένο ότι γίνεται, εσείς είστε η απόδειξη ότι γίνεται. Ο καθένας από εσάς στο Δήμο του έχει κάνει υπερβάσεις τις οποίες τις γνωρίζετε εσείς και τα επιτελεία σας και οι δημότες σας, για αυτό είστε εδώ. Μπορούμε να το πετύχουμε, όπως το πετύχαμε και στην κεντρική κυβέρνηση για τις ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Και για να προλάβω, επειδή μίλησα με πολλούς από εσάς έξω, για κάθε ένα καλό πράγμα που κάναμε, υπάρχουν πέντε που δεν έχουμε κάνει ακόμα. Πριν από δύο χρόνια ήταν δεκαπέντε. Η βελόνα κουνιέται και κουνιέται προς τη σωστή κατεύθυνση, και δεν θα σταματήσουμε με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο πάμε μέχρι τώρα, να βελτιώνουμε, να απλοποιούμε, να ψηφιοποιούμε. Το χρωστάμε στον κόσμο, το αίτημα του κόσμου είναι αυτό, φτιάξτε κράτος μας λέει ο κόσμος, από όπου και αν προέρχεται ο καθένας μας. Ε, ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Το χρωστάμε στα παιδιά σε τελική ανάλυση. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή αυτή η πολιτική αν μπορέσει να βγει σωστά, δεν είναι μια μεταμοντέρνα πολιτική με ψηφιακά μηχανήματα, είναι η καθημερινότητα των διαδικασιών, είναι αυτά που περνά ο κόσμος στα γκισέ του Δημοσίου, των Δήμων. Αυτό είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση, είναι το μέσο. Αν το εξαπολύσεις σωστά, βοηθά τον εργαζόμενο γονιό, βοηθά το άτομο με αναπηρία, βοηθά τον απόδημο Έλληνα, βοηθά τον φορολογούμενο, βοηθά τη διαφάνεια, και εν τέλει βοηθά την εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος και στους θεσμούς. Και για αυτό είμαστε εδώ, για να λύσουμε όλα αυτά.

Λοιπόν, γίνεται. Μπορείς από αυτή τη φράση που λέμε εδώ και χρόνια, το δεν γίνεται, ενίοτε να σβήνεις το δεν. Και είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λοιπόν, τα αισιόδοξα μηνύματα της ημέρας ξεκινούν με τα 320 εκατομμύρια. Το απόγευμα, 18.00 η ώρα, να θυμίσω, δίπλα στην BEYOND, στο περίπτερο του Υπουργείου, μαζί με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Θοδωρή Λιβάνιο, θα εξειδικεύσουμε την κουβέντα, θα εξειδικεύσει ο ίδιος την κουβέντα για το πώς θα προχωρήσουμε πλέον και πώς θα έχουμε άμεση πρόσβαση πλέον σε αυτά τα χρήματα. Στρατηγική χρειάζεται, να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, χρειάζεται και τίποτα παραπάνω.

Λοιπόν, ο Στέλιος Πέτσας θα μείνει, από ότι μου έχει πει, γιατί τώρα μπαίνουμε σε μια ενότητα που έχει ενδιαφέρον, θεματική ενότητα για την Αυτοδιοίκηση και πιστεύω, Υπουργέ, τα καλά νέα να συνεχιστούν και αργότερα, αγαπητέ Στέλιο, με τη δική σου τοποθέτηση.

Η αίθουσα είναι γεμάτη και θα παραμείνει γεμάτη. Έχουμε και όρθιους πλέον πίσω. Αυτό δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος, των προβλημάτων, αλλά και το μέγεθος της αγωνίας που υπάρχει για να ακούσουμε πλέον λύσεις, να ακούσουμε πλέον συγκεκριμένα πράγματα. Και πιστεύω ότι θα γίνει.

Λοιπόν, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ξεκινάμε με εσένα, γιατί ο Δημήτρης ο Κάρναβος έφυγε χθες, κατέβηκε Αθήνα στο Δήμο του, ξανά ανέβηκε, θα είναι σε λίγο κοντά μας.

Νομίζω πως είναι μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις αυτή του Γρηγόρη, γιατί τελικά τα θεσμικά μας είναι αυτά τα οποία μας καίνε και αυτά τα οποία επίσης μπορούν να λυθούν, όπως είπε πριν και ο Υπουργός, χωρίς ιδιαίτερα χρήματα. Θέλει στόχευση, σχεδιασμό και να τα πούμε, νομίζω, με τον μοναδικό τρόπο που εσύ ξέρεις.

Για 10 λεπτά, Γρηγόρη, ξέρεις... Το ρολόι κάτω είναι, μπορείς να το κοιτάς λίγο λοξά.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Καμιά ώρα, ίσως.

Καλησπέρα σε όλους.

Είναι λίγο δύσκολο να ακολουθείς στο βήμα τον Κυριάκο τον Πιερρακάκη, ο οποίος εκτός από εξαιρετικός στη δουλειά που κάνει στο Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, είναι και εξαιρετικός και δεινός ρήτωρ, λογογράφος, λογοπλάστης και γενικότερα καταφέρνει να μαγεύει το ακροατήριό του.

Εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό, θα επιχειρήσω να προσγειώσω το ακροατήριό μας στον πλανήτη Γη και να δούμε την υφιστάμενη πραγματικότητα.

Θα ξεκινήσω με κάποιο, έτσι, αιρετικό ευφυολόγημα. Με ρώτησαν προχθές σε μία ομήγυρη δημοτική εκεί στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που βρίσκομαι, με ρώτησε ένας συμπολίτης μου πόσα λεφτά παίρνω. Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα και του είπα: παίρνω 70 € λιγότερα από τον οδηγό μου και 325 από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν βιώνουμε κάτι διαφορετικό, αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Εκεί έχουμε καταταγεί.

Και θα μου επιτρέψετε να πω πριν ξεκινήσω, ότι θα διαφωνήσω λίγο με τον καλό μου φίλο, παιδιόθεν, τον Υπουργό μας, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Μάκη το Βορίδη, ο οποίος χθες, αφού αναγνώρισε την ανάγκη αυτή για όλους τους αυτοδιοικητικούς, γιατί και το θέμα των αμοιβών και απαλλαγών είναι ουσιαστικό, είναι αυτό το οποίο σε προσδιορίζει μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, εκτός από τα θέματα του βιοπορισμού, ότι πρέπει να το δούμε λιγάκι, γιατί μην πάμε για μαλλί και βγούμε κουρεμένοι. Να πω το εξής, ότι τρόπος υπάρχει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αποκατεστάθησαν οι αμοιβές των Βουλευτών πριν από λίγα χρόνια, μετά την κρίση. Είχαν κατέβει και αυτοί κάτω και τελικά στο ασανσέρ του πάνω, εμείς μείναμε στο ισόγειο.

Είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος, μεθοδολογικά, όπου αποσυνδέθηκαν ένα βράδυ, από την προηγούμενη κυβέρνηση βέβαια, αλλά και η τωρινή κυβέρνηση που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση δεν την είδα να κινητοποιείται δραστικά, όταν

ξέχασαν πάλι τους Δημάρχους και τους αυτοδιοικητικούς στο ισόγειο, για να μην πω στο υπόγειο, αλλά τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων τους απέμπλεξαν από τις δικές μας αμοιβές και τους πήγαν στο ρετιρέ. Αποτέλεσμα, οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων, εξαιρετικοί οι περισσότεροι εξ αυτών, έχουμε και δικούς μας ανθρώπους σε αυτές τις τάξεις, να παίρνουν διπλάσιες απολαβές από ότι ένας Δήμαρχος, ο οποίος εργάζεται τουλάχιστον 100 ώρες την εβδομάδα και παράγει πολύ πιο ουσιαστικά, έναντι ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν κανενός είδους πολιτική νομιμοποίηση, δεν ξέρω αν εκλεγούν μέλη σε διαχειριστική... σε εκλογές για τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ή αν έχουν συμμετάσχει, όμως όλοι εμείς έχουμε ισχυρότατη και υψηλότατη πολιτική νομιμοποίηση.

Και αυτή την πολιτική νομιμοποίηση δεν τη δημιουργεί μόνο το μεγάλο ποσοστό της εκλογής, μας είπε ο Δημήτρης ο Καμπόσος πριν από λίγο, εκλέγεται τρεις φορές με 60%. Υπάρχουν και άλλοι με 70% και με 80%. Είναι ισχυρότατη η πολιτική νομιμοποίηση που έχουμε και δεν πρέπει να μας κάνει καμία κυβέρνηση και κανένα κράτος οικονομικά κουρέλια. Γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχει και το κύρος μας να πάρει από αυτό.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να σας διαβάσω, γιατί μπορεί να τα πω από στήθους, Πρόεδρε, να πάρω καμιά ώρα που σου είπα, τα θέματα της καταστατικής θέσης των αιρετών, αγαπητέ Υπουργέ, νομίζω σας ενδιαφέρουν, έχουμε πολλές φορές μιλήσει για αυτά και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο να ρυθμίσουμε κάποια εξ αυτών.

Το θέμα, λοιπόν, της καταστατικής θέσης των αιρετών μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια και εμάς και την κυβέρνηση. Τις κυβερνήσεις μάλλον διαχρονικά. Αποτελεί ένα θέμα που τίθεται διαχρονικά σε κάθε Συνέδριο, αλλά και σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, χωρίς όμως απτά αποτελέσματα.. Και αυτό είναι και λογικό, είναι και θεμιτό.

Αρχή της ΚΕΔΕ και των Διοικητικών Συμβουλίων είναι να ισχύουν για όλους τους αιρετούς της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά στα θέματα της καταστατικής θέσης, στα ασφαλιστικά, στα οικονομικά, στα συνταξιοδοτικά και στα ποινικά, που ισχύει για το υπόλοιπο προσωπικό το οποίο υπηρετεί κυβερνητικό πόστο. Παραδείγματος χάρη, ασυλία. Εγώ είμαι Δήμαρχος 7 χρόνια και έχω κάτσει στον πάγκο των ποινικών δικαστηρίων 8 φορές. Δεν έχω δει κανέναν Βουλευτή, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του, να έχει κάτσει μία. Εγώ γιατί να μην προστατεύομαι;

Γιατί να μην προστατεύομαι για το θέμα του σκυλιού, που είπαμε πριν από λίγο, που θα δαγκώσει κάποιον και θα πάω εγώ υπόλογος, γιατί δεν υπάρχει κανένα σύστημα και η μελέτη η οποία έγινε, επιβλήθηκε πολιτικά από τις φιλοζωικές οργανώσεις και όχι από τους χειριστές του θέματος, που είμαστε όλοι εμείς. Εισακούστηκε η άποψη της Αυτοδιοίκησης για το θέμα των αδεσπότην; Κάναμε μια εξαιρετική προσέγγιση και λιγότερο από το 10%, νομίζω... 10% είναι, Πρόεδρε; Από τα θέματα τα οποία θέσαμε, υιοθετήθηκε.

Όπως από τις 83 προτάσεις που έκανε η ΚΕΔΕ, πολύ μελετημένες, είναι ο Γιώργος εδώ, στο χωροταξικό και ρυμοτομικό νομοσχέδιο το περσινό, του '20, κάναμε 83 υπερμελετημένες τοποθετήσεις. Πόσες υιοθετήθηκαν; Μηδέν. Τι συνέβη; Συνέβη το εξής, που δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Αυξήθηκε ο μέσος συντελεστής δόμησης στη χώρα κατά 0,07. Δεν το πήραμε χαμπάρι. Είχε μπει από μέσα, από κάτω, ότι είπε η Αυτοδιοίκηση όμως δεν ελήφθη υπόψη σε κανένα επίπεδο.

Έως ότου λοιπό η Πολιτεία αποδεχτεί και εφαρμόσει την παραπάνω αρχή, ότι είμαστε όλοι ίσοι και παράγουμε πολιτική εργασία, τα συλλογικά Όργανα της Αυτοδιοίκησης απαιτούν με ομόφωνες αποφάσεις τους την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών που θα δώσει στο Πολιτικό Προσωπικό της

Αυτοδιοίκησης τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στο έργο της τοπικής ανάπτυξης, της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Πριν αναλύσουμε το θέμα της καταστατικής θέσης των αιρετών, θα ήθελα να αναφερθώ με δύο λόγια και στο θέμα της αναβάθμισης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν νομίζω ότι είναι άκρως αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μόνο στις μπόρες, στις καταστροφές, στις πανδημίες και στις κρίσεις, μόνο τότε καλούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στις δεξιώσεις συνήθως δεν καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι μόνο για τα δύσκολα. Γιατί η θεσμική αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτεί κυρίαρχο ζητούμενο για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και του εξορθολογισμού των διοικητικών διαδικασιών προς όφελος ποιου; Των τοπικών κοινωνιών. Των πολιτών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω ενός συνεκτικού μεταρρυθμιστικού πλαισίου που θα αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού σε επίπεδο ρόλου, αρμοδιοτήτων, πόρων, οργάνωσης και σχέσεων με τα άλλα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή με ποιους; Με τις Περιφέρειες και με την Κεντρική Διοίκηση. Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία, θα αναφερθώ λίγο παρακάτω.

Σε νομοθετικό επίπεδο, το κανονιστικό αυτό πλαίσιο ορίζεται από το σύστημα διακυβέρνησης, τις αρμοδιότητες, την καταστατική θέση των Οργάνων, το προσωπικό, την οικονομική διαχείριση, τον εσωτερικό έλεγχο, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο μπαίνει στη ζωή μας και πρέπει να το αγκαλιάσουμε και να το υποδεχτούμε, γιατί θα μας διασώσει από προβλήματα στο μέλλον, την εποπτεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, βέβαια την επικαιροποίηση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και βέβαια του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος είναι ξεχασμένος στο παρελθόν

και δεν δίνει καμία δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης του προσωπικού.

Η εκπόνηση των νέων ενιαίων κωδίκων που μόλις ανέφερα, προσαρμοσμένων στη σημερινή όμως κατάσταση, αλλά και με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον για το ποια Αυτοδιοίκηση θέλουμε, τις προκλήσεις που αυτό εμπεριέχει, αποτελεί αδήριτη ανάγκη, όρο επιβίωσης και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες.

Η ουσιαστική αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης και των θεσμών αυτών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της εποχής όπως αυτά διαμορφώνονται και όπως αυτά θέλουμε να γίνουν και τα διαμορφώνουμε και εμείς.

Βασικό και πολύτιμο εργαλείο υλοποίησης αυτής της αλλαγής αποτελεί το Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των Περιφερειών και των Δήμων, με κύριους άξονες:

1. Την αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας στους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού

2. Τις υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως πολύ καλά μας περιέγραψε πριν από λίγο ο Υπουργός, για την εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού.

3. Και τέλος, πολύ βασικό, το βλέπουμε και το συναντάμε όλοι στη λειτουργία μας, την επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών, στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας.

Καταστατική θέση των αιρετών. Και από ότι βλέπω, επειδή ο χρόνος περνάει, νομίζω δεν θα μπορέσω να πω πολλά για αυτό. Θα αναφερθώ επιγραμματικά, λέγοντας ότι οι αιρετοί των ΟΤΑ ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό της Πολιτείας και δικαιούνται τη συνδρομή των όρων άσκησης του λειτουργήματός τους, ώστε αυτό να ασκείται

ελεύθερα, με ελευθερία δράσης, η πρωτοβουλία τους, τόσο σε επίπεδο λειτουργικό, όσο σε επίπεδο νομικό και οικονομικό, να είναι πλήρως ελεύθερη και αποτελεσματική.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, το καθεστώς των αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να διασφαλίζει την ελεύθερη κατάσταση και άσκηση της εντολής τους. Η ελεύθερη άσκηση της εντολής τους διασφαλίζεται μόνον όταν ο αιρετός έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία λειτουργικά και οικονομικά μέσα, έχει διευθετηθεί η επαγγελματική και η οικογενειακή του ζωή και όταν η Πολιτεία έχει διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο προστασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Όταν δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αυτές, ο αιρετός είναι ευάλωτος εν μέσω συγκρουόμενων συμφερόντων, πιέσεων, περιορίζεται η ελευθερία του για την άσκηση της καθαρής πολιτικής εντολής που έχει πάρει.

Άλλωστε η θωράκιση της καταστατικής θέσης των αιρετών συνιστά κρίσιμη θεσμική προϋπόθεση κάθε σημαντικής μεταρρύθμισης, με συνταγματικό έρεισμα και ευρωπαϊκή διάσταση και υποχρέωση, την οποία όλοι εθελουφλούμε.

Η ενδυνάμωση της καταστατικής θέσης των αιρετών μπορεί να μετεξελιχθεί σε καταστατική αυτοτέλεια, αυτό το οποίο λείπει από όλους εμάς για να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Στο πλαίσιο των γενικών αρχών και κατευθύνσεων που χαράσσει ο νομοθέτης.

Έως ότου η Πολιτεία μεριμνήσει σχετικά, η ΚΕΔΕ απαιτεί με ομόφωνες αποφάσεις των Συνεδρίων της, την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών και την επαναρρύθμιση θεμάτων αστικής, ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης για την αποφυγή της πολιτικής ομηρίας τους, καταθέτοντας ρεαλιστικές προτάσεις, που θα δώσουν στο πολιτικό προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στο έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

της τοπικής ανάπτυξης και της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Παραδείγματος χάρη, το θέμα του αυτοφώρου. Ναι, δεν πάμε στο αυτόφωρο πλέον. Άλλαξε ο νόμος τρεις φορές. Πού πηγαίνουμε όμως; Πηγαίνουμε... Μας προσάγουν. Και φανταστείτε, όταν προσαχθεί κάποιος και βγει η φωτογραφία, κύριε Υπουργέ, και παίξεις προσαγόμενος στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και βγει αυτό στις εφημερίδες, θέλω να μου πείτε ποια είναι η εικόνα του αιρετού. Όταν ασκηθεί μία ποινική δίωξη, για να δικαστείς από έναν 28χρονο νέο δικαστή, καθότι μετά την ιστορία, μετά τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, τις υποθέσεις Ρακιντζή, όπου αυτοί που διαχειρίζονται το 2,8% του ΑΕΠ παράγουν το 87% της διαφθοράς του δημοσίου χρήματος, από τότε υπήρξε κανείς εξ ημών ο οποίος πήγε σε κάποια προανάκριση και δεν κάθισε στο скаμνί; Όλοι. Τι είμαστε; Υπόδικοι. Πόσο πολιτικά καλό και εύκολο είναι κάποιος να ασκήσει τα καθήκοντά του ως πολιτικά υπόδικος; Καθόλου. Γιατί μέχρι να βγει αυτή η απόφαση και να αθωωθείς, γίνεται σημαία αυτή η ιστορία στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι σίγουρα δεν θέλουν τα καλό σου.

Δεν θα μπορέσω να μπω σε πολλές άλλες λεπτομέρειες για τα ζητήματα αυτά, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα, η εισήγηση είναι μεγάλη, την έχουμε κάνει πολλές φορές και στην ψηφιακή παρουσίασή της πέρυσι, θα μου επιτρέψετε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, μόνο, για τέσσερις παρατηρήσεις οι οποίες νομίζω μας αγγίζουν όλους.

Αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες είναι 21.000 αρμοδιότητες που έχουν οι κρατικοί φορείς. Πού είναι οι Δήμοι; Οι Δήμοι βρίσκονται στις 1.150. Οι Περιφέρειες στις 700. Αυτή είναι η αποκέντρωση, όπως την αντιλαμβάνεται διαχρονικά το ελληνικό κράτος. Οι Δήμοι έχουν 1.150, το ελληνικό Δημόσιο έχει 21.000. Τι λογίζεται τοπική υπόθεση; Το λέει το Σύνταγμα. Για τις τοπικές υποθέσεις η αρμοδιότητα είναι των Δήμων. Πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί.

Μεταφέρουμε αρμοδιότητες. Πώς τις μεταφέρουμε; Ο κύριος Υπουργός εδώ είναι, ο κύριος Πέτσας, όπου μεταφέρθηκε μια... Μάλλον, παρέμεινε, αλλά επαυξήθηκε μια αρμοδιότητα απίστευτη με τη ναυαγοσωστική κάλυψη, λες και είμαστε Μαϊάμι, φτιάξαμε μια πολύ μεγάλη και πολύ σύνθετη διαδικασία, τετραπλασιάσαμε το κόστος, ποιος θα το πληρώσει; Το Δημοτικό Ταμείο. Έτρεξε ο Υπουργός να βρει 8 εκατομμύρια τελευταία στιγμή, για 1 χρόνο. Του χρόνου τι θα γίνει;

Έρχονται αρμοδιότητες, χωρίς προσωπικό, βλέπε ΥΔΟΜ, βλέπε εσωτερικός έλεγχος αύριο – μεθαύριο, ναυαγοσωστική κάλυψη, ούτε προσωπικό, ούτε χρήματα.

Τρίτον. ΕΣΠΑ. Το είπαν όλοι οι προλαλήσαντες, οι καλοί συνάδελφοι από την ΠΕΔ. Λέμε, γιατί τα διαχειρίζεται για λογαριασμό μας η Περιφέρεια; Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν το διαχειρίζεται η Περιφέρεια ή ο Θεός ο ίδιος. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει; Ότι τα λεφτά τα οποία ήρθαν από το ΕΣΠΑ για τους Δήμους, γιατί τότε μειώθηκαν οι ΚΑΠ στο μεσοπρόθεσμο, τα χρήματα αυτά του ΕΣΠΑ τα πάνε στις Περιφέρειες και οι Περιφέρειες ξέρετε τι κάνουν; Τα χρήματά μας τα μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Στα πανεπιστήμια. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Συγγνώμη, έδωσε κανείς εξουσιοδότηση στους Περιφερειάρχες... Νομίζω κάποιος είπε πολύ καλά ότι τους φιλούμε το δαχτυλίδι. Τους Περιφερειάρχες τους έδωσε τη δυνατότητα και το δικαίωμα τα λεφτά μας, τα δικά μας λεφτά, συνάδελφοι, να τα σκορπάνε για να κάνουν τη δική τους πολιτική ή τις δημόσιες σχέσεις; Αυτό είναι το πρόβλημα. Τους έδωσε το κράτος τη δυνατότητα να διαχειριστούν πόρους, να διαχειριστούν πόρους για να στηρίξουν τους Δήμους, να στηρίξουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Περιφερειάρχες κάνουν κατά ριπάς τις επιλογές τους, εν αγνοία των τοπικών αναγκών. Πρέπει να πας εκεί, γεια σας, ήρθαμε, να προσκυνήσεις, να δηλώσεις πίστη, για να πάρεις. Αυτό

είναι ανεπίτρεπτο. Και αυτό θίγει τη ραχοκοκαλιά του σεβασμού που πρέπει να έχει κάποιος απέναντι στη δουλειά την οποία κάνει. Αυτό είναι το πράγμα λοιπόν. Ας τα διαχειριστούν οι ίδιοι, δεν έχουμε πρόβλημα. Ας τα διαχειριστούν όμως με συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς πρέπει να είμαστε επίμονοι πάνω σε αυτό και να μην απομακρυνθούμε ποτέ.

Τέλος, απορρίμματα. Να πάρω μαντίλι να κλάψω. Έχουμε μετατραπεί σε Φιλιππινέζες του συστήματος. Οι Φιλιππινέζες στη διαχείριση απορριμμάτων είναι οι Δήμοι. Το ξέρουμε. Και είμαστε οι Φιλιππινέζες οι οποίοι, ακούστε, με τα τελευταία νομοθετήματα, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν τα προηγούμενα, συμβαίνει το εξής. Περιφέρειες, κράτος, έχουν την ευθύνη τη θεσμική και τη διαχειριστική, εμείς μαζεύουμε τα απορρίμματα. Δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους αυτοί, πληρώνουμε τα πρόστιμα εμείς. Πείτε μου, αυτή τη διαδικασία ποιος μπορεί να την υποστηρίξει; Δεν θα κάνει καλά τη δουλειά του το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν θα κάνει η Περιφέρεια Αττικής, δεν θα κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα πρόστιμα, όταν δεν θα πετύχουμε τους στόχους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα πληρώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ετοιμάσου, Δήμαρχε, σου έρχεται πρόστιμο.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι ο σάκος του μποξ οι Δήμοι. Πρέπει να το σταματήσουμε.

Δεν θα μιλήσω για τον ΕΔΣΝΑ, για εμάς κάτω τους φουκαράδες της Αττικής. Εκεί πρόκειται για αποτυχία σε όλα τα επίπεδα, οριζοντίως και καθέτως και μελλοντική κατάρρευση την οποία νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να τη σώσουμε.

Τέλος, να μιλήσουμε για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, δυο λόγια. Έχουμε πλέον χάσει τη μπάλα τελείως. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως ελεγκτές νομιμότητας, επειδή δεν έχουμε φτιάξει τους ελεγκτές νομιμότητας που ορίζει ο Καλλικράτης από το 2010, έπρεπε να κάνουν έλεγχο νομιμότητας. Μπήκαν σταδιακά στον έλεγχο σκοπιμότητας. Τώρα ξέρετε πού είναι, αγαπητοί Υπουργοί;

Ξέρετε πού είναι οι Αποκεντρωμένες; Έχουν γίνει Δήμαρχοι. Ούτε καν ο Γραμματέας, ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης. Οι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι αποφασίζουν αν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Και εμείς καθόμαστε και αιτούμεθα, στωικά, Πρόεδρε, Δήμαρχοι, συνάδελφοι, αδέρφια μου, εμείς παρακαλάμε τους Υπουργούς, την εξουσία που μας έδωσε ο λαός να την εξασκούμε εμείς και όχι ο κάθε ανθυποϋπάλληλος της Αποκεντρωμένης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Και είναι πολύ καλό όταν είμαστε μόνοι μας που μας πιάνει ένας επαναστατικός οίστρος, τα λέμε μεταξύ μας, βγάζουμε μαχαίρια, χατζάρια, και όταν βγαίνουμε στα φόρα έξω, αρχίζουμε να τα stroγγυλεύουμε όλα. Τι καλοί που είναι, και ο Περιφερειάρχης, ο Υπουργός, εξαιρετικός, και η κυβέρνηση... Θα μιλήσει κανείς για την ταμπακίερα; Αυτό είναι το ερώτημα. Θα σηκώσει κανείς το γάντι; Αυτό πρέπει να κάνουμε.

Και τέλος, πρέπει να απαιτήσουμε, για να μπορέσουμε να είμαστε αξιοπρεπείς, μια γενική, καθολική μεταρρύθμιση. Και όχι αυτές τις ανθυπομεταρρυθμισούλες που συμβαίνουν από καιρού εις καιρόν, εν ονόματι της Αυτοδιοίκησης, η οποία εξυπηρετεί απλά και μόνο την περαιτέρω περιθωριοποίηση των Δήμων της χώρας, των μικρών Δήμων, των νησιωτικών Δήμων, αυτών των Δήμων που κρατάνε τον κόσμο στα βουνά και στους κάμπους. Αυτών των Δήμων που στηρίζουν τον τελευταίο πολίτη όταν αυτός καταρρέει. Που δεν το κάνει το κεντρικό κράτος.

Ο θεσμός λοιπόν – και θα κλείσω εδώ – της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι γνωστό ότι είναι ο εγγύτερος θεσμός στον πολίτη. Αφουγκραζόμαστε εμείς οι αυτοδιοικητικοί καθημερινά την κοινωνία και γνωρίζουμε καλά κάθε σπιθαμή γης, από τη Γαύδο μέχρι το Ορμένιο. Κάθε πρόβλημα, κάθε γειτονιά, κάθε πολίτη.

Οι προκλήσεις είναι πολλές. Κυρίως τώρα που η χώρα μας, όπως άλλωστε και όλη η υφήλιος, βρίσκεται εντός μιας

πρωτόγνωρης δοκιμασίας με την πανδημία, νωρίτερα εμείς με την οικονομική κρίση. Την κρίσιμη λοιπόν αυτή ώρα, η ανταγωνιστικότητά μας δεν πρέπει να κρίνεται από συμβολικές δημοσιοσχετίστικες προσεγγίσεις στα σημαντικά ζητήματα. Πρέπει να απευθύνεται καθημερινά στην πράξη, στο πεδίο, στην καθημερινότητα, στο σήμερα και στο αύριο του κάθε πολίτη, του κάθε δημότη. Στην κοινωνική δράση. Στην ανόρθωση των κοινωνιών.

Ο λόγος και οι ενέργειές μας δεν πρέπει να είναι καταγγελτικοί και αφοριστικοί. Εγώ σήμερα μπορεί να σήκωσα τους τόνους ίσως λίγο παραπάνω από ότι πρέπει, ούτε όμως να αποσκοπούν στην απόκτηση πρόσκαιρης δημοφιλίας, πρόσκαιρης δημοσιότητας και καλών σχέσεων. Ούτε η μία πλευρά είναι καλή και αποδοτική, ούτε η άλλη. Υπάρχει ο μεσαίος δρόμος και το μεσαίο δρόμο πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι. Ο λόγος μας είναι ουσιαστικός, η πρόταση που έχει φτιαχτεί από την Αυτοδιοίκηση είναι πλήρης, αντικατοπτρίζει τα πραγματικά προβλήματα, είναι προσαρμοσμένη στο σήμερα, είμαστε όλοι παρόντες και ζητάμε τα αυτονόητα. Διοικητική Μεταρρύθμιση, νέο σύστημα διακυβέρνησης, αυτονομία και αυτοτέλεια στην πρόσληψη προσωπικού, πολύ κλάμα έχει πέσει εκεί, ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης, αποκέντρωσης...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γρηγόρη, βγες εκτός κειμένου. Βγες.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Και τέλος, με σύμμαχο τον πολίτη, γιατί αυτός είναι ο μόνος σύμμαχός μας, όπως βέβαια και σε κάθε δημοκρατία, λέμε ναι στην αυτοτέλεια και την ανάπτυξη, όχι πλέον περαιτέρω στην απαξίωση και κατάρρευση της Αυτοδιοίκησης. Διεκδικούμε να γίνουμε νοικοκυραίοι στο σπίτι μας.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ποταμός ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ποταμός και τα νερά που έχει ο Δημήτρης Κάρναβος στην Καλλιθέα. Ο άνθρωπος της βροχής επέστρεψε.

Λοιπόν, Δημήτρη, ελπίζουμε πλέον τα πράγματα σήμερα στους Δήμους σας κάτω στην Αττική να είναι καλύτερα. Σε ευχαριστούμε που πήγες και ήρθες, σε ευχαριστούμε που ήρθες, όχι που πήγες.

Πάμε στην επόμενη λοιπόν ομιλία που είναι του Β' Αντιπροέδρου και Δημάρχου Καλλιθέας, του Δημήτρη του Κάρναβου, σε σχέση με τις διαφορές αρμοδιοτήτων μεταξύ ευρωπαϊκής και ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για να δούμε λοιπόν, τελικά η Ευρώπη κάνει αυτά τα οποία κάνουμε εμείς; Τους έχουμε δώσει τα φώτα μας; Θα μας αντιγράψουν ή μήπως πρέπει να υπάρξει αντίστροφη φορά; Ο λόγος σε εσένα, για 10 λεπτά.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ: Πρόεδρε, Υπουργοί, καταρχήν χαίρομαι που σας πρόλαβα, προλάβαμε να σώσουμε ότι μπορούσαμε κάτω. Εντάξει, καλά πήγαμε, προλάβαμε και το Συνέδριο, μετά από 3 χρόνια δεν γινόταν να το χάσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δημήτρη, συγγνώμη, θα σε διακόψω.

Ξέχασα να αναγγείλω ότι κοντά μας είναι – και λάθος μου – ο Νίκος ο Ανδρουλάκης ο Ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ και υποψήφιος για την Προεδρία. Έπρεπε να το κάνω νωρίτερα και χίλια συγγνώμη που σε διέκοψα.

Καλή επιτυχία, Νίκο.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ: Πρόεδρε, πάντως διεκδικητικοί είμαστε, αλλά ακόμα το χέρι στο βήμα δεν το έχουμε χτυπήσει, για αυτό το νερό που είναι από χθες εδώ, βλέπω δεν έχει πέσει.

Στην Αρχαία Ρώμη, ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες, ο Κάτων ο Πρεσβύτερος, κάθε φορά που έκλεινε την ομιλία του, όποιο και αν ήταν το θέμα, έλεγε «Και η Καρχηδόνα πρέπει να τελειώσει». Ήθελε να δηλώσει με αυτό τον τρόπο ότι την περίοδο εκείνη ήταν μάταιο ότι και να κάνανε στη Ρώμη να ασχοληθούν, αν δεν τελειώνανε με το μεγάλο τους εχθρό, την Καρχηδόνα. Και εγώ σήμερα αυτό που θέλω να πω είναι ότι, ό,τι και να συζητάμε είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι απαραίτητο, αλλά τελικά πιστεύω

μακροχρόνια δεν έχουμε καμία καλύτερη προοπτική αν δεν αντιμετωπίσουμε το ευρωπαϊκό παράδοξο, αυτό που η ελληνική Αυτοδιοίκηση είναι η πιο αδύναμη, η πιο ανίσχυρη στην Ευρώπη.

Ένα μόνο νούμερο, ευρωπαϊκό, Πρόεδρε, είναι αρκετό, στην Ελλάδα η Τοπική Αυτοδιοίκηση απορροφά το 3% του ΑΕΠ της, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 10%. 3 φορές λοιπόν, με απλά λόγια, λιγότερα χρήματα η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση από την ευρωπαϊκή. Αλλά υπάρχουν και ποιοτικά ζητήματα. Έννοιες βασικές στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, όπως η φορολογική αυτονομία, η αρχή της επικουρικότητας, της αμοιβαιότητας, εξακολουθούν και είναι ζητούμενα στην Ελλάδα. Ακόμη και τα τελευταία κάστρα του συγκεντρωτισμού πέφτουν στην Ευρώπη.

Θέλω να πω ένα παράδειγμα για τη Γαλλία, που βέβαια είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του '80, ένα ευρύτατο πρόγραμμα αποκέντρωσης, με συνταγματική κατοχύρωση και ένα σταθερό πρόγραμμα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. Προφανώς, φαντάζομαι, όλοι καταλαβαίνετε ότι εννοούμε και πόρων.

Αλλά θέλω να αναφερθώ και στα δικά μας, τα πρόσφατα. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Κομισιόν έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα σε όλες τις κυβερνήσεις. Επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατάρτιση των εθνικών αναπτυξιακών σχεδίων για την επόμενη μέρα. Από την αρχή και με ισότιμο ρόλο, και όχι με ρόλο κομπάρσου. Και εμείς δείξαμε ως ΚΕΔΕ, από τους πρώτους εταίρους της κυβέρνησης, τον τρόπο με τον οποίο συμμετείχαμε στο διάλογο, την επάρκεια και τη δυνατότητα που έχουμε να υλοποιήσουμε.

Προφανώς, δεν είμαστε αχάριστοι, χαιρετίζουμε την ανακοίνωση της κυβέρνησης, του κυρίου Πιερρακάκη, για τα χρήματα που δίνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απευθείας, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εσωτερικό των δομών μας, αλλά

και τον εξωτερικό, εννοώ προς τους πολίτες μας. Ελπίζουμε όμως αυτό να μη μείνει εκεί και να ήταν απλά μια καλή αρχή.

Όμως παραμένει ζητούμενο η μεγάλη αλλαγή στην αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους. Μια αλλαγή που θα κάνει την Αυτοδιοίκηση, ένα βασικό πυλώνα του νέου ελληνικού κράτους, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη και στον ανεπτυγμένο κόσμο. Άλλωστε, την αποκέντρωση την επιβάλλουν και οι ελληνικές παραγωγικές συνθήκες. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να απουσιάζει από την υπόθεση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Όχι μόνο από τα Smart Cities. Μπορούμε να έχουμε ρόλο και στην παιδεία και στην υγεία και στην κοινωνική πολιτική. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε, θα έλεγα, τα περισσότερα από όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής Πολιτείας.

Όλοι πλέον γνωρίζουν, αν δούμε τα δημογραφικά, είναι και η χρονιά μας αυτή, ότι μπαίνουμε παγκόσμια στην εποχή των μητροπόλεων και των μητροπολιτικών περιοχών. Αυτό σημαίνει συγκέντρωση χρήσεων και λειτουργιών, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει αποκέντρωση για το συγκεντρωτικό κράτος. Τώρα δεν είναι η ώρα να αναλύσω πώς χάσαμε το στοίχημα τη δεκαετία του '50 και του '60. Θα μπορούσαμε να έχουμε 10 – 15 μητροπολιτικά κέντρα με οικονομίες εξειδικευμένες και μια άλλη χώρα, φτιάξαμε μια τεράστια πρωτεύουσα που αυτή δεν λειτούργησε μητροπολιτικά.

Αλλά, συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε έτσι; Καταρχήν χρειαζόμαστε νέους πόρους που θα προκύψουν μέσα από τη φορολογική αποκέντρωση. Το έχουν πει πολλοί συνάδελφοι, δεν θα είμαι καινοτόμος, για το ΕΝΦΙΑ, θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα. Προφανώς όμως, χρειαζόμαστε διεύρυνση των δυνατοτήτων που μας δίνει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και απλούστευση του νομικού πλαισίου. Προφανώς, από εκεί και πέρα είναι δουλειά του κάθε Δήμαρχου, της κάθε τοπικής κοινωνίας, να φτιάξει ένα τοπικό

αναπτυξιακό σχέδιο, να αναδείξει τα τοπικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα.

Προφανώς όμως, συνάδελφοι, επειδή δεν έχουμε αντιμετωπίσει το μείζον, δεν σημαίνει ότι η ΚΕΔΕ και ο κόσμος της αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να δίνει καθημερινά αγώνες για να βελτιώσει την θέση του αλλά και τα εργαλεία που διαθέτει. Και όπως πολύ σωστά έχει πολλές φορές επισημάνει και ο Πρόεδρος, ο Δημήτρης ο Παπαστεργίου, αυτό το διάστημα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία που οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε, που προκύπτει και από τις νέες κατευθύνσεις βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης, με απλά λόγια η Ευρώπη λέει, δώστε περισσότερα χρήματα απευθείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν προκύψει στη χώρα μας και αναπτυξιακά εργαλεία όπως είναι το «Αντώνης Τρίτσης», όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, κάναμε μια καλή αρχή, εννοούσα τις ΒΑΑ – ΟΧΕ προηγουμένως και το ΕΣΠΑ που μπαίνουμε σε καινούργια προγραμματική περίοδο.

Και επιτέλους πρέπει να γίνει πράξη το τελικό, διάφανο ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων ανάμεσα στη Κεντρική Διοίκηση και των δυσλειτουργιών – θα είμαι και εγώ ευγενής – των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Και θέλω να χαιρετίσω, γιατί δεν μου αρέσει να τα βλέπουμε όλα μαύρα, ακούσαμε χθες τουλάχιστον ευχάριστες ανακοινώσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορίδη, ότι αυτή η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει σε επίπεδο ΚΕΔΕ, που έχει ξεκάθαρες αρμοδιότητες σε όλα τα πεδία, ότι θα τη συζητήσουμε και θα προχωρήσουμε άμεσα. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Φυσικά και δεν αρκεί.

Εμείς αυτό το θεωρούμε αυτονόητο, που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Και περιμένουμε από την ελληνική Πολιτεία, από τη σημερινή κυβέρνηση, να πιάσουμε και τα μεγάλα νομοθετήματα. Επιτέλους πρέπει να πάμε σε μια καινούργια δομή του ελληνικού κράτους.

Η αύξηση των ΚΑΠ. Ακούμε ότι θα γίνει, δεν ακούμε ακόμα πλήρη οδικό χάρτη. Πρέπει να γίνει με ένα νέο καθαρό, δίκαιο και αναπτυξιακό πλαίσιο κατανομής πόρων.

Θα πω και εγώ για τις αμοιβές των Δημάρχων, των Προέδρων, αλλά θα σας το πω γλαφυρά, με κάτι που μου συνέβη στο Δήμο Καλλιθέας. Τον καιρό του Covid και της τηλεργασίας, είχα τηλεδιάσκεψη με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο μιας Διεύθυνσης και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Κάποια στιγμή ήμασταν οι τρεις μας στο παράθυρο, το δωμάτιο το ηλεκτρονικό, και ο Διευθυντής θέλει να απευθυνθεί σε εμένα και μου λέει: Αντιδήμαρχε... Και μπερδεύεται. Και του λέω, γιατί μπερδεύτηκες, Διευθυντά μου; Καλά το είπες. Εσύ είσαι Δήμαρχος. Αφού με τις υπερωρίες έχει μεγαλύτερη εκκαθάριση μισθού από το Δήμαρχο. Αυτός είναι Δήμαρχος.

Να προχωρήσουμε όμως και σε πιο ευχάριστα, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Παιδείας. Προφανώς χαιρόμαστε ότι η ψηφιοποίηση των Δήμων και των Δημοτικών Υπηρεσιών γίνεται προτεραιότητα, ότι φαίνεται ότι υπάρχει και Εθνικός Σχεδιασμός στον οποίο θα συμβάλλουμε και καλά κάνει και γίνεται, γιατί στους Δήμους μας υποδεχόμαστε κάθε ημέρα εκατομμύρια αιτήματα και παρέχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες. Και θέλω να ζητήσω και από τον κόσμο της Αυτοδιοίκησης να μην ξεχαστεί στα προβλήματα της καθημερινότητας και να αγγίξει, να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους Δημάρχους και τους Δήμους και τις Περιφέρειες που είναι εκθέτες στην έκθεση. Δείχνει ότι έχουν αντιληφθεί την προτεραιότητα. Προφανώς όμως προτεραιότητα είναι και η μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Δεν είναι εδώ οι αντίστοιχοι Υπουργοί, αργεί το κράτος. Άργησε ο Εθνικός Σχεδιασμός, άντε να έρθουν οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί, πρέπει να κάνουμε τα Τοπικά Σχέδια, τότε θα γίνει η δουλειά;

Για την κινητικότητα, τα έχετε ακούσει. Έτσι, αφαιμάξεις. Να μιλήσουμε και λίγο για εντοπιότητα. Ειδικά στις ΔΕΥΑ και στους ΦΟΔΣΑ, στην επαρχία, πρέπει να το δούμε, Υπουργέ.

Δημοτική Αστυνομία. Νομίζω ότι πρέπει να σας εξηγήσουμε ακόμη καλύτερα στην Πολιτεία ότι δεν πρόκειται... να το πείτε και στους θεσμούς, ότι οι άνθρωποι αυτοί φέρνουν τάξη, δίνουν τη δυνατότητα να ασκήσει τις αρμοδιότητές της η Αυτοδιοίκηση, αλλά βρίσκουν και τα έσοδα.

Θέλω ακόμη να πω δύο ζητήματα που μου μεταφέρονται, το ένα συμβαίνει σε όλους τους Δήμους, το άλλο συμβαίνει στην επαρχία. Πρέπει να μας θωρακίσει η Πολιτεία από όλες αυτές τις εταιρείες με τα δίκτυα που σκάβουν τις υποδομές μας και τους δρόμους και πολλές από αυτές έχουν θεσμικό πλαίσιο να λειτουργούν χωρίς άδεια. Και να απεμπλέξουν ειδικά τους επαρχιακούς Δήμους από τη συντήρηση των τμημάτων των επαρχιακών οδών. Τι είδους αρμοδιότητα είναι αυτή;

Συνάδελφοι, Υπουργοί, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, το «Τρίτης», νομίζω ότι πρέπει να μην τα δούμε αποσπασματικά. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο, μπορούμε να διαδώσουμε τις επενδυτικές προοπτικές σε όλη τη χώρα και μπορείτε, μπορούμε, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα των περιοχών μας.

Να θυμίσω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι εμπροσθοβαρές και για αυτό και περιμένουμε άμεσα και άλλες τέτοιου είδους κυβερνητικές ανακοινώσεις. Όσα όμως λεφτά και να μας δώσετε, πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη υποστήριξη στην υλοποίηση. Ξέρετε ότι περιμέναμε κάποια πράγματα, βλέπω και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα της ΕΕΤΑΑ, χρειαζόμαστε τεχνική βοήθεια και αυτή τη χρειαζόμαστε κοντά στους Δήμους.

Έγινε μια καλή αρχή προχθές, ορκίστηκαν οι πρώτοι 20 μηχανικοί, τους περιμέναμε στο στάδιο του σχεδιασμού του

«Τρίτσης», τους έχουμε έστω και στην υλοποίηση, αλλά δεν φτάνουν αυτοί. Θα πρέπει να πάμε σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να βοηθηθούν οι μικροί Δήμοι, οι μειονεκτικοί, οι ορεινοί, οι νησιωτικοί.

Όσο λοιπόν και να μην το έχουμε καταλάβει, όλα αυτά τα μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία θα κριθούν τελικά από το πόση βοήθεια θα έχουμε, γιατί θα χρειαστεί σε πολλούς Δήμους βοήθεια και στην υλοποίηση. Ο 4782 ήταν μια καλή στιγμή της Πολιτείας, της κυβέρνησης, αλλά μη θεωρείται ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα.

Θέλω να κλείσω μιλώντας για εμάς, για το χώρο της Αυτοδιοίκησης. Για εμάς που δίνουμε καθημερινά τον αγώνα. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να αναβαθμίσουμε πολιτικά και επικοινωνιακά τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον χώρο μας. Πρέπει και οι πολίτες, και προς τους πολίτες πρέπει να κοιτάμε και προς το πολιτικό σύστημα πρέπει να κοιτάμε, ώστε να αντιληφθούν το έργο και την δυναμική του θεσμού που υπηρετούμε.

Οφείλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε την εξωστρέφειά μας, να βγούμε προς τα έξω, προς την κοινωνία, να προβάλλουμε αυτά που πολλές φορές εμείς θεωρούμε αυτονόητα ότι τα κάνουμε αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι τα γνωρίζει η κοινωνία, αλλά κυρίως να κάνουμε το θέμα της Αυτοδιοίκησης προτεραιότητα στην δημόσια ατζέντα. Και να συνεχίσουμε έμπρακτα το θετικό ρόλο που έχουμε στις τοπικές υποθέσεις αλλά και στις κρίσεις, προβάλλοντας τις καλές μας πρακτικές και τα επιτυχημένα προγράμματά μας. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς άλλος να το κάνει εκτός από εμάς. Εμείς πρέπει να το κάνουμε. Τον δρόμο προς την Ευρώπη της αποκέντρωσης, τον δρόμο προς τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους, είμαστε εμείς που πρέπει να τον δείξουμε και είμαστε εμείς που πρέπει να τον επιβάλλουμε.

Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ): Ευχαριστούμε τον ταλαιπωρημένο από την κακοκαιρία Δήμαρχο Καλλιθέας, αλλά και εκπρόσωπό μας στο Συμβούλιο Περιφερειών της Ευρώπης, που μας έβαλε λίγο και στο κλίμα το ευρωπαϊκό, αγαπητέ Δημήτρη.

Και ακολουθούμε με τον Γιάννη τον Καραγιάννη, το Γενικό Διευθυντή της ΚΕΔΕ, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και ως νομικός, αλλά και ως αυτοδιοικητικός, με θέματα αρμοδιοτήτων.

Γιάννη, σε ένα καίριο θέμα έχεις το λόγο να αναπτύξεις τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης.

Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητό Προεδρείο.

Το ζήτημα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης της χώρας, είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει όχι μόνο Συνέδρια, όχι μόνο την κεντρική κυβέρνηση, τον κάθε Δήμο, αν και, κατά την εκτίμησή μου, πιο πολύ θα πρέπει να μιλήσουμε για ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, παρά για αρμοδιότητες σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Προφανώς είναι ένα διαχρονικό θέμα που η ΚΕΔΕ το θέτει προς τις κυβερνήσεις και τις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ουσία όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί εδώ και χρόνια, συνδέονται με τα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους και της Αυτοδιοίκησης.

Η σημερινή Διοίκηση της ΚΕΔΕ, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των προσυνεδριακών συνεδριάσεων, έχει αποφασίσει όλα αυτά τα θέματα να τα αναδείξει και να τα θέσει ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών της προτεραιοτήτων. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Δημήτρης ο Παπαστεργίου, χθες ήταν ξεκάθαρος. Μίλησε για την ανάγκη να μην χαθεί άλλος χρόνος και να προχωρήσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης, που αποτελεί άλλωστε και προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης. Τόνισε πως οι Δήμοι είναι έτοιμοι να

αναλάβουν περισσότερες ευθύνες και αρμοδιότητες, αρκεί, το αυτονόητο, να τους δοθούν τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία και προφανώς οι απαραίτητοι πόροι που προβλέπει πάντοτε το άρθρο 102 του συντάγματος. Επισήμανε πως οι αιρετοί της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης μέσα στις διαδικασίες αντιμετώπισης του Covid, αλλά και διαχρονικά, έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να χειρίζονται και κρίσιμα ζητήματα και αρμοδιότητες, με πολύ λιγότερα χρήματα από όσα δικαιούνται και τους αντιστοιχούν.

Όστόσο η ανάγκη για αλλαγή στη λειτουργία του κράτους και των Δήμων, πέρα από αίτημα της Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να αποτελέσει την άμεση πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Να αφεθούν πίσω τα ξεπερασμένα μοντέλα, για την ολοκλήρωση της οποιασδήποτε διαδικασίας, να διεκδικήσουμε την ριζική αλλαγή του κράτους, όχι μόνο στα λόγια, με μεγάλες εκφράσεις, πάντα με κριτήριο προφανώς την καλύτερευση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθυστερήσει. και για αυτό δεν ευθύνεται ούτε η ΚΕΔΕ, ούτε προφανώς εσείς ως Δήμαρχοι, ούτε οι Δήμοι. Έχοντας την τιμή να συμμετάσχω στην Επιτροπή Κοντιάδη, ορισμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών από την προηγούμενη πολιτική του ηγεσία και η οποία θα κατέληγε σε ένα πόρισμα, που θα αποτελούσε τη βάση του διαλόγου για να προχωρήσουμε στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και στην ανακατανομή των αρμοδιοτήτων. Δεν υπήρξε πόρισμα και δεν υπήρξε συγκεκριμένος οδικός χάρτης.

Όμως ας αλλάξουμε σελίδα. Σήμερα η προτεραιότητα της ΚΕΔΕ είναι, έστω και αν αυτές οι αλλαγές δεν έχουν καταγραφεί, να προχωρήσουν. Ειπώθηκε και χθες από τους δύο Υπουργούς Εσωτερικών, και από τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Πέτσα, ότι αυτό αποτελεί και βούληση και του ΥΠΕΣ. Άρα πρέπει να

συζητήσουμε, να καταλήξουμε, πόσο βαθιά αυτές οι αλλαγές θα φτάσουν και πόσο γρήγορα θα πραγματοποιηθούν.

Το ερώτημα είναι προφανές. Μιλάμε για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση ή θα αρκεστούμε σε επιφανειακές παρεμβάσεις, που δεν λύνουν προβλήματα; Το είπαμε ξανά. Η ΚΕΔΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ο Πρόεδρος, επιθυμεί καθαρές λύσεις. Καθαρές λύσεις, όπως έγινε με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, των αυτοδιοικητικών εκλογών, με την κατάργηση της απλής αναλογικής, που το ζήτησε το Δ.Σ., το ζητήσατε εσείς και εισακούστηκε. Δήμους που να μπορούν να διοικηθούν και να λειτουργήσουν. Σύγχρονους ψηφιακούς Δήμους, που να είναι πραγματικά χρήσιμοι στους πολίτες. Ουσιαστική αποκέντρωση στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους. Και προφανώς αυτό θα γίνει μόνο εάν τα κράτος δείξει περισσότερη εμπιστοσύνη στους Δήμους και στους αυτοδιοικητικούς.

Ποιες όμως είναι οι προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων προς αυτή την κατεύθυνση; Πρώτα από όλα να θέσουμε τους στόχους.

Την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με έμφαση στην τοπική διακυβέρνηση, με σαφή διαχωρισμό, αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Την οικονομική ανεξαρτησία των Δήμων. Την ενίσχυση – τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλλος – της καταστατικής θέσης των αιρετών, με μια σχέση ισοτιμίας με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό. Ισοτιμίας. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων, τα είπε τόσο γλαφυρά και πραγματικά αναλυτικά ο Υπουργός. Την πράσινη λειτουργία των πόλεων. Την προστασία του περιβάλλοντος. Την ενίσχυση του τοπικού κοινωνικού κράτους. Και προφανώς τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Οι προτάσεις μας πρώτα από όλα περιλαμβάνουν μια λεπτομερή επεξεργασία των 900 αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Με πρωτοβουλία της ηγεσίας του

Υπουργείου Εσωτερικών, δόθηκε στην ΚΕΔΕ ο κατάλογος, ο αναλυτικός κατάλογος με όλες τις αρμοδιότητες, έγινε μια επεξεργασία μία προς μία και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, προτείνεται, σε μια κατηγοριοποίηση σε έξι τομείς, μία σειρά από προτεραιότητες και στη λειτουργία των Αποκεντρωμένων, αλλά και ποιες πρέπει να καταργηθούν, ποιες πρέπει να μεταφερθούν ή ποιες πρέπει να υπάρξουν σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Θα αναφερθώ αμέσως τώρα.

Πρώτα από όλα θεωρούμε ότι οι Αποκεντρωμένες πρέπει να κρατήσουν μόνο τις απαραίτητες αρμοδιότητες, που προβλέπονται από το σύνταγμα. Προτείνεται καταρχήν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, η διοικητική μεταφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των Αποκεντρωμένων υπηρεσιών, της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, στην αντίστοιχη Περιφέρεια ή στο Δήμο. Είναι αυτονόητο ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων θα πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Στα πλαίσια της παραπάνω πρότασης, όπως προείπα, καταθέσαμε τον Μάρτιο του 2021, με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ συγκεκριμένη πιλοτική πρόταση προς το ΥΠΕΣ.

Προτείνουμε, πρώτο σε εμένα, μία πρώτη κατηγορία, την κατάργηση μια σειράς από αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που αφορούν την έγκριση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των ΟΤΑ για τοπικές υποθέσεις, οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά στο πεδίο ευθύνης των Δήμων. Στην ουσία πρόκειται για εγκρίσεις σκοπιμότητας και όχι εγκρίσεις νομιμότητας αποφάσεων των ΟΤΑ. Παράδειγμα, η έγκριση θέσης και παύσης κυκλοφορίας οχημάτων, η μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων δημόσιας χρήσης για τις ανάγκες των ΟΤΑ, η έγκριση μετακίνησης εντός και εκτός Νομού των οχημάτων των Δημοτικών Υπηρεσιών.

Μια άλλη κατηγορία είναι η κατάργηση αρμοδιοτήτων που αφορούν την διαμεσολάβηση μεταξύ των ΟΤΑ και των Υπουργείων. Παράδειγμα, η έγκριση για την προμήθεια οχημάτων, η έγκριση αποδοχής δωρεάς οχημάτων, ο προγραμματισμός προσλήψεων. Γιατί να υπάρχει αυτό το διάμεσο στάδιο ανάμεσα στο Δήμο και το Υπουργείο;

Μια άλλη κατηγορία, οι αρμοδιότητες με τις οποίες οι Αποκεντρωμένες λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα και σημαντικά ένα ή περισσότερους Δήμους. Εδώ προτείνουμε ότι να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δήμου για την άσκησή τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν προτείνεται η μεταφορά αρμοδιότητας, αλλά μια νέα αρμοδιότητα στους Δήμους. Παράδειγμα, η αδειοδότηση και διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης γεωθερμικών πεδίων, η εισήγηση και έκδοση αποφάσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Πολύ συνοπτικά σας έδωσα το πλαίσιο της κατηγοριοποίησης. Όλα αυτά είναι στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά η οποία έγινε από τα στελέχη της ΚΕΔΕ, σε συνεννόηση και συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένουμε το αποτέλεσμα, διότι εν πάση περιπτώσει είναι στο πεδίο. Είναι μια δυνατότητα υλοποίησης ενός πιλοτικού πλάνου αποκέντρωσης της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης. Είμαστε έτοιμοι, το προτείνουμε και αναμένουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να το εφαρμόσει.

Από εκεί και πέρα, είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου ότι μιλάμε περισσότερο για ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, γιατί αυτό είναι που καίει την Αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή.

Στην κοινωνική πολιτική, ποιος άλλος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο πιο γνήσιος εκφραστής του κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης – φάνηκε μέσα στην κρίση του Covid – και συνοχής. Προτείνουμε λοιπόν μεταφορά πακέτων αρμοδιοτήτων. Το

εύρος των υπηρεσιών όσον αφορά τις κοινωνικές δομές και τα ιδρύματα να περιέλθουν στους Δήμους, τα προγράμματα ΤΕΒΑ και όλες οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Η αδειοδότηση και ο έλεγχος της λειτουργίας όλων των Νομικών Προσώπων του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα. Η αδειοδότηση της άσκησης του επαγγέλματος όλων των φυσικών προσώπων – επαγγελματιών του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ο έλεγχος της εφαρμογής των όρων της χορηγηθείσας άδειας. Τα Κοινωνικά Ιδρύματα. Τα γραφεία του ΟΑΕΔ.

Εκεί που πρέπει να γίνουν θεσμικά άλματα είναι στο κομμάτι της ενίσχυσης της διαφάνειας. Όπως είπαν οι εισηγητές προηγουμένως, και ο εσωτερικός έλεγχος, και η εφαρμογή του θεσμού του Επόπτη Νομιμότητας, θα συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Άρα λοιπόν, το πρώτο, διαχρονικό, από το 2000... από τον 3852 προβλέφθηκε ο θεσμός της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί, με τις όποιες τροποποιήσεις, προκειμένου η εποπτεία να ασκείται από μια υπεύθυνη, συγκροτημένη Υπηρεσία από εξειδικευμένους επιστήμονες, πάντοτε στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας και αφήνοντας έξω τη σκοπιμότητα.

Ακούγεται από πάρα πολλούς αυτοδιοικητικούς, ακούγεται και από τη Διοίκηση της ΚΕΔΕ, ότι είναι αναγκαία η επαναφορά του προσυμβατικού ελέγχου σε μικρούς Δήμους για ποσά κάτω των 300.000 ευρώ. Και βεβαίως, η αποδοχή, έστω και εκ των υστέρων, γιατί ο νόμος έχει ψηφιστεί, των αναλυτικών προτάσεων της ΚΕΔΕ σχετικά με την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου Έχουμε εκφράσει μία σειρά από προβληματισμούς, πώς μπορούν να λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, δυστυχώς κάποιες από αυτές δεν εισακούστηκαν και είναι ουσιαστικές για τη λειτουργία αυτού του θεσμού.

Στον τομέα της υγείας. Εκτιμούμε ότι σε πρώτη φάση δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου με πρόσθετες αρμοδιότητες, αλλά η διεύρυνση του ρόλου των ΟΤΑ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Περιβάλλον, διαχείριση απορριμμάτων Ήδη πολλοί εισηγητές έθεσαν αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα. Θεωρούμε ότι οι Δήμοι μπορούν να καταστούν βασικές Γνωμοδοτούσες Υπηρεσίες στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δεν θα επεκταθώ, θα τα πουν άνθρωποι του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία ως μηχανικοί, αλλά και στην αρμόδια Επιτροπή της ΚΕΔΕ.

Στη χωροταξία όμως, εκεί και αν απαιτείται ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων.

Να μιλήσουμε για τις Κτηματικές Υπηρεσίες; Είναι απίστευτη η γραφειοκρατία που απαιτείται για τον καθαρισμό των ποταμιών με την εμπλοκή της Κτηματικής Υπηρεσίας και των Δασαρχείων. Σήμερα τα πρηνή των ποταμών μέσα στις πόλεις που καθορίζονται από τους Δήμους, ανήκουν στην Κτηματική Υπηρεσία με αποτέλεσμα πολλές φορές οι αιρετοί να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης γιατί έπραξαν το αυτονόητο. Τα ποτάμια εντός αστικών περιοχών θα πρέπει να περιέλθουν στους Δήμους.

Όλοι οι χαρακτηρισμένοι κοινόχρηστοι χώροι εντός σχεδίων πόλης, να περιέλθουν ομοίως στους Δήμους. Η αρμοδιότητα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πολεοδομικές ρυθμίσεις τοπικού χαρακτήρα να ανήκει στους οικείους Δήμους, χωρίς καμία περαιτέρω έγκριση. Σήμερα – το είπε και ο Πρόεδρος – ακόμη και η απόφαση για την τοποθέτηση ενός STOP σε ένα τοπικό δρόμο εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη. Να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες για την επισκευή των εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

Και επειδή είμαστε στο κομμάτι χωροταξία, να μιλήσουμε και πολύ επιγραμματικά για τις υποδομές. Να περιέλθουν στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση όλοι οι δρόμοι, πεζοδρόμια και λοιπές υποδομές εντός των αστικών ιστών, μαζί με τη χρηματοδότηση για τη συντήρησή τους. Να ληφθούν μέτρα για την προστασία των υποδομών των Δήμων – αναφέρθηκε προηγουμένως – από συνεχή σκαψίματα. Ιεράρχηση και κατάταξη του αστικού δικτύου, κάτι που συνεχώς κατατίθεται και προβληματίζει.

Είναι αναγκαίος ο επανακαθορισμός και η κατάταξη του συνολικού οδικού δικτύου ανά Περιφερειακή Ενότητα, επαρχιακό, δημοτικό, αγροτικό, δασικό δίκτυο, με τον καθορισμό των αντίστοιχων αρμοδίων φορέων, Περιφέρεια, Δήμος, Δασαρχεία. Να γίνει ανάληψη του κόστους επισκευής των τμημάτων του επαρχιακού δρόμου που διέρχεται μέσα από τις πόλεις και που τόσα ζητήματα, όσον αφορά την αρμοδιότητα, έχει δημιουργήσει.

Κλείνω, στα επιμέρους κομμάτια, με τη ναυτιλία και την Πολιτική Προστασία.

Λιμενικά Ταμεία. Μεγάλη ζύμωση, μεγάλη συζήτηση. Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη εποχή για τη δημιουργία μιας ευέλικτης νομικής μορφή υπό την εποπτεία πάντα και τη διοίκηση των Δήμων. Η συμμετοχή των Δήμων που έχουν χερσαίες ζώνες και διαχειρίζονται οι Λιμενικοί Οργανισμοί, είναι αναγκαία και στα έσοδά τους και στη διαχείρισή τους. Είναι επίσης αναγκαία η αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση του δικαιώματος των ΟΤΑ για την απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας.

Και κλείνω, με την επίκαιρη Πολιτική Προστασία στα επιμέρους κομμάτια και προτάσεις. Είναι αναγκαίο να γίνει και εδώ το ξεκαθάρισμα, η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων που συνδέονται με την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Να κωδικοποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις με την αρμοδιότητα του κάθε Δήμου για τις κατηγορίες φυσικών ή άλλων καταστροφών ανά στάδιο. Πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση. Οι αναμενόμενες αλλαγές στη δασική νομοθεσία, η δημιουργία ενός νέου, απλοποιημένου πλαισίου για

αποζημιώσεις από θεομηνίες. Οι αλλαγές στις διατάξεις για την αντιπυρική περίοδο. Το ξεκαθάρισμα της αρμοδιότητας του καθαρισμού, όπως είπαμε πριν, των κοιτών των υδατορεμάτων. Η επανεξέταση της αρμοδιότητας που αφορά τον καθαρισμό οικοπέδων και πρόσφατα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που καθιστούν υπεύθυνους ακόμα και για ιδιωτικούς χώρους στους Δήμους. Έχει προβληματίσει αυτό το θέμα, υπάρχει προβληματική νομολογία και είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας προφανώς και αφορά όλους σας, προφανώς αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, προφανώς αφορά την κυβέρνηση. Η ΚΕΔΕ με αυτό το Συνέδριο επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση, ώστε να πάνε μπροστά οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, με τις προτάσεις που καταθέτει η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά και η ΚΕΔΕ προτείνει λύσεις. Με τους πολίτες στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να δημιουργήσουμε αξίες και να υπηρετήσουμε αξίες.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Καραγιάννη, το Γενικό Διευθυντή της ΚΕΔΕ, γιατί πραγματικά έβαλε και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, μαζί με τους άλλους συναδέλφους που προηγήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέματα τα οποία τα διεκδικούμε, προχωρούν, θέλουμε πιο γρήγορους ρυθμούς.

Συνεχίζουμε με τον Γιάννη το Μουράτογλου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ, με τα οικονομικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, έναν άνθρωπο που ασχολείται χρόνια στον τομέα αυτό τον οικονομικών της ΚΕΔΕ.

Γιάννη, σε ευχαριστούμε και έχεις το λόγο για τη δική σου παρέμβαση.

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Καλησπέρα να πω σε όλους.

Δυστυχώς, κύριε Γενικέ, θα ασχολούμαι πολλά χρόνια και θα πάω λίγο πίσω, θα ξεκινήσω κάπου κατά το 1998, όταν συμμετείχα στο πρώτο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, νέος αυτοδιοικητικός τότε, δεδομένου ότι ασχολούμαι καμιά 30αριά χρόνια και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο διεκδικητικός τόνος της Γενικής Συνέλευσης τότε και η σωρευμένη γνώση των ανθρώπων αυτών που μεταφερόταν πάντα προς την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

1999, το Συνέδριο για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στη Χαλκιδική. Είναι ο τρόπος που μέχρι και σήμερα κατανέμεται η ΣΑΤΑ. Τότε αποφασίστηκε, από το 1999. Έχουν περάσει λοιπόν 22 συναπτά έτη και συνεχίζεται η ΣΑΤΑ και μοιράζεται με τον ίδιο τρόπο. Με απόφαση του Συνεδρίου εκείνου που ήταν Συνέδριο θεματικό για τα οικονομικά.

Πριν μπω όμως στην ομιλία μου, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση κάποια στοιχεία που πήρα μόλις 2 μέρες πριν, από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, σχετικά – και το είπα και προχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά οφείλω να το πω στη Γενική Συνέλευση – με το μισθοδοτικό κόστος του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνουμε σαν κρατική χρηματοδότηση από το κράτος; Περίπου 1.700.000.000. Σε ετήσια βάση. Με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για το πρώτο 8μηνο του 2021, το μισθοδοτικό κόστος είναι 1.249.000.000. Σε ετήσια βάση είναι 1.869.000.000, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το μισθοδοτικό κόστος. Λέω κάποια νούμερα για να τα συγκρατήσετε, δεν είναι πολλά. 1.800.000.000 περίπου είναι το μισθοδοτικό κόστος σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων όμως και των ανταποδοτικών, τα οποία αγγίζουν περίπου το 30%.

Άρα το βασικό μισθοδοτικό κόστος των Δήμων της χώρας, ακουμπάει το 1.300.000.000. Μόνο των Δήμων. Θα πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη μας ότι με τις βασικές πληρωμές είτε στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή στα ΝΠΔΔ, παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, δομές άθλησης, κοινωφελείς επιχειρήσεις και λοιπά, όπου

το μισθοδοτικό κόστος είναι περίπου στα 50.000.000, αθροίζοντας λοιπόν Νομικά Πρόσωπα και κυρίως Δήμοι, φτάνουμε στο μαγικό νούμερο περίπου 1.800.000.000. Ουσιαστικά δηλαδή, το κράτος και οι εκάστοτε κυβερνήσεις εκείνο που μας χορηγούν, τουλάχιστον μετά το '10, τι είναι; Είτε έτσι, είτε αλλιώς, το μισθοδοτικό μας κόστος. Τίποτα παραπάνω. Και κάνουμε, και συζητάμε, και συζητάμε... Να συζητήσουμε τι; Να πούμε τι; 1.700.000.000 παίρνουμε, 1.800.000.000 δίνουμε στους μισθούς.

Μα, θα μου πείτε, ξέρετε τι ακριβώς γίνεται; Γίνεται μια ανακατανομή του ποσού, του 1.800.000.000, παίρνουμε από τους πιο πλούσιους Δήμους, δίνουμε λίγο στους πιο φτωχούς, ουσιαστικά από ένα καλάθι μισθοδοτικό το μοιράζουμε λίγο παραπέρα. Και πώς ζούμε; Από την τοπική φορολογία. Τα δημοτικά μας τέλη, από αυτά που εισπράττουμε από το δημότη, με αυτά ζούμε, με αυτά κινούμαστε. Με αυτά πάμε παραπέρα.

Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, πέραν... Αυτό το έφερα σαν παράδειγμα, έπεσε στα χέρια μου μόλις πριν 2 ημέρες. Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή και το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2022. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν, ότι η ίδια κατάσταση με εμάς, για το '22. Συνεχίζεται λοιπόν και εκείνο που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι ο νόμος 3852/2010 για μια ακόμη φορά δεν εφαρμόζεται.

Έχουμε τον πίνακα... Παρακαλώ λίγο τον πίνακα, να φανεί η αύξηση εδώ, επακριβώς. Παρακολουθήστε λοιπόν, με το μπλε είναι το '21, με το πράσινο είναι το '22. Ποια είναι η εξέλιξη του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι 17.175.000.000... Αυτό με τον προϋπολογισμό του κράτους, έτσι; 17,175 δις είναι ο ΦΠΑ, εισπράξεις, προϋπολογισμός του '22 είναι 18,752. Ο ΦΠΑ είναι η πρώτη στήλη. Η δεύτερη στήλη είναι η φορολογία φυσικών, νομικών προσώπων. 11,8 δις το '21, 13,7 δις το '22. Και δίπλα η μικρή στήλη είναι ο ΕΝΦΙΑ. Ο οποίος πάνω – κάτω είναι 2,5 δις, 2,5 παραμένει και το '22.

Στο προσχέδιο λοιπόν, όπως βλέπετε, του κρατικού προϋπολογισμού 2022 προβλέπεται, με βάση τα δεδομένα, όχι με βάση τον πίνακα. Με βάση τα δεδομένα, να μην έχουμε αύξηση. Παρότι, όπως βλέπετε, τα φορολογικά έσοδα τόσο από το φόρο προστιθέμενης αξίας, όσο και από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, παρουσιάζουν σημαντικότερη αύξηση. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη βελτίωση των δεικτών της κατανάλωσης, αλλά και στην αύξηση των εισοδημάτων και την αύξηση του ΑΕΠ γενικότερα.

Για άλλη μία φορά, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν οι ΚΑΠ, που σύμφωνα με το νόμο χρηματοδοτούνται από τον ΦΠΑ – όπως ξέρετε, τρεις πόροι μπαίνουν στο καλάθι, ο ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ – να παραμένουν σταθεροί όταν τα φορολογικά έσοδα του κράτους αυξάνονται; Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ υπολογίζουμε ότι εάν εφαρμοζόταν ο 3852/2010 επακριβώς, η αύξηση των ΚΑΠ – προσέξτε – για το 2022, θα υπερέβαινε τα 550 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι πέραν του μισθοδοτικού κόστους, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κανένα έργο.

Την περίοδο της κρίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, βάζοντας πλάτη και με γνώμονα το γενικότερο εθνικό συμφέρον, περιόρισε τις διεκδικήσεις της, όσον αφορά στην πλήρη εφαρμογή του νόμου 3852/2010. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία εκ μέρους της κυβέρνησης να μην εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Ή ας τον καταργήσουν ή ας τον εφαρμόσουμε. Στο προσχέδιο λοιπόν του προϋπολογισμού, σημειώνεται η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κατά 6,1% το 2021. Και ο Πρωθυπουργός μας το είπε προχθές, 6,1%. Και είναι πολύ συντηρητικές οι προσεγγίσεις. Κατά άλλους οικονομολόγους, θα ξεπεράσει το 7% η αύξηση του ΑΕΠ. Και το '22 πάμε στο 4,5%, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Άρα, είναι αναμενόμενο, όχι μόνο να εφαρμοστεί κατά γράμμα ο νόμος. Αφού έχουμε τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει εν πάση

περιπτώσει να τον εφαρμόσουμε κάποια στιγμή τον 3852 ή ας τον καταργήσουμε στο τέλος – τέλος.

Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία απόδοσης της νέας γενιάς των παρακρατηθέντων ποσών, όπως έγινε το 2007, που χτες άκουγα τον κύριο Χαρχαλάκη, το Δήμαρχο Κυθήρων, τον οποίο έθεσε το ζήτημα, μετά από συμφωνία της ΚΕΔΕ τότε της Διοίκησης της ΚΕΔΕ επί Προεδρίας του Νικήτα του Κακλαμάνη και Υπουργού Οικονομικών του Αλογοσκούφη, ήρθαμε σε συμφωνία και αποδόθηκαν 1.711.000.000 για παρακρατήσεις πρώην και μελλοντικές, μέχρι και το 2010, σε 8 ισόποσες δόσεις.

Πάμε παρακάτω. Το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αναμένεται για το 2022 στο 1,2 δις. Της γενικής κυβέρνησης. Παράλληλα, θα πέσουν και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, φαίνονται στον προϋπολογισμό, της τάξης 3,2 δις. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα ρίξει το 2022 στην αγορά 3,2 δις. Στον προϋπολογισμό αναφέρονται, κύριε Υπουργέ, 16,3 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης του Υπουργείου Εσωτερικών. Μόνο αυτά. Εάν τώρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση προσδοκά από τα 16,3 να κάνει αναπτυξιακά έργα, μάλλον δεν νομίζω θα πετύχει. Εάν από το Ταμείο Ανάκαμψης οι Δήμοι θα προσπαθούν, μέσω άλλων Υπουργείων, να προσπαθούν να εντάξουν έργα στο συγκεκριμένο Ταμείο γιατί προσδοκούμε να προέλθει η ανάπτυξη στους Δήμους μας από χρήματα τα οποία ακούμε στην τηλεόραση θα πέσουν στην αγορά, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών δεν θα γίνει, τουλάχιστον στο 2022.

Σε όλους αυτούς λοιπόν τους επενδυτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι καθόλου ξεκάθαρος. Όλοι γνωρίζουμε ότι για να εντάξουμε ένα έργο στο ΠΔΕ θα πρέπει να περάσουμε – όπως είπαν και μερικοί συνάδελφοι προηγουμένως – από το γραφείο του Περιφερειάρχη ή και γενικότερα και κάπου παραπέρα.

Όλοι επίσης γνωρίζουν ότι στο σύνταγμα της χώρας μας δεν προβλέπεται καμία ιεραρχική σχέση μεταξύ Περιφερειών και Δήμων. Θα παρακαλούσα να δούμε τον άλλο πίνακα, τι υλοποιεί η ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση στις δημόσιες επενδύσεις. Είναι, βλέπετε, 44 η ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, χρησιμοποιεί, υλοποιεί η ίδια περίπου πάνω από το 40, 44,3% των συνολικών δημόσιων επενδύσεων. Σημαίνει δηλαδή ότι ένα κράτος αν επενδύει 100, τα 44 τα υλοποιεί η ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θέλετε να σας πω τι υλοποιεί η ελληνική; Δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιας σύγκρισης. Ήρθε λοιπόν η ώρα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να εξορθολογιστεί, να απαλλαγεί από μικροκομματικές σκοπιμότητες και να συμπεριλάβει την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση διακριτά, με σαφήνεια και γενναιότητα.

Για άλλη μία φορά επίσης, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2022 προβλέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση... Είναι και το άλλο το τραγικό της ιστορίας τώρα. Θα προσφέρουμε 150 εκατομμύρια πλεονάσματα. Λέει ο προϋπολογισμός. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλαδή, ενώ όλη η γενική κυβέρνηση, είτε κεντρική, είτε γενική, παρουσιάζει ελλείμματα, εμείς θα παρουσιάζουμε πλεονάσματα. Δεν λέω ότι θα πρέπει να παρουσιάζουμε ελλείμματα όπως το πάλαι ποτέ. Έχουμε νοικοκυρευτεί πάρα πολύ καλά και το έχουμε αποδείξει διαχρονικά από το '10 και προς τα εδώ, σε μεγάλο βαθμό.

Αλλά εν πάση περιπτώσει όταν διανύουμε μια περίοδο ύφεσης και μια περίοδο δοκιμασίας από την πανδημία, όπου, βλέπετε, η γενική κυβέρνηση – θα το δω λίγο παρακάτω στην ομιλία μου – δημιουργεί ελλείμματα με την ανοχή της τρόικα... Των θεσμών, να το πω, έτσι, πιο ευγενικά, γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση λοιπόν θα πρέπει να παρουσιάζει πλεονάσματα; Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, όταν δεν αυξάνονται οι επιχορηγήσεις και η φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα πολίτη έχει εξαντληθεί όλα αυτά τα χρόνια, να

παρουσιάζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση πλεονάσματα; Τόσα χρόνια πλεονάσματα παρουσιάζουμε.

Επιπρόσθετα, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι, σύμφωνα πάντοτε με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμένεται να έχει και αυξημένες δαπάνες, λόγω της πανδημίας. Η λύση που δίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2022 είναι η εύκολη λύση. Αυξάνει, για να ισοσκελίσουμε, αυξάνει τα φορολογικά έσοδα τα δικά μας, των δημοτών δηλαδή, αυτά που θα εισπράξουμε, κατά 188 εκατομμύρια. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία, όπως έχουν αποτυπωθεί.

Όχι μόνο λοιπόν δεν μας επιτρέπει, και καλά κάνει, εγώ θα συμφωνήσω, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, θα συμφωνήσω να μην έχουμε ελλείμματα, να έχουμε πλεονάσματα, αλλά να έχει πλεονάσματα όλη η γενική κυβέρνηση. Θα έχουμε πλεονάσματα της τάξης των 150 εκατομμυρίων και από την άλλη για να ισοσκελίσουμε τους προϋπολογισμούς μας, να χρειάζεται να επιβαρύνουμε τους δημότες μας με 188 εκατομμύρια.

Ουσιαστικά τι γίνεται; Μεταφέρουμε το κόστος του Δήμου μας, ξανά, γινόμαστε δηλαδή έμμεσοι φοροεισπράκτορες του κεντρικού κράτους. Από ποιον να... Να απομυζήσουμε και τα τελευταία που έχει ο πολίτης. Δεν είναι δυνατόν όμως η κυβέρνηση να δίνει φοροελαφρύνσεις, και καλά κάνει και δίνει φοροελαφρύνσεις, δεν λέων ότι κάνει κακώς, παράλληλα όμως δεν μπορεί να μου εγγράφει εμένα 188 εκατομμύρια, ότι θα αυξήσω τα έσοδά μου από δημοτικά τέλη. Δεν γίνεται, δεν συμβαδίζει. Αυτό που έλεγα προηγουμένως.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο που το ξέρει πολύ καλά το Υπουργείο Οικονομικών, και φαίνεται, με τις ρυθμίσεις που γίνονται οι εκάστοτε, είναι το «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος». Τα είχαμε εντοπίσει αυτά και στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο που πέρασε από τη δικιά μας Βουλή, το 2022 – 2025, όπου, θα δείτε τους πίνακες τώρα, γιατί χθες ο κύριος Υπουργός μας είπε ότι θα μιλήσουμε για ανακατανομή των ΚΑΠ. Ωραία, αίτημα και δικό μας, η

ανακατανομή των ΚΑΠ. Αλλά πείτε μου, ποιος Δήμος είναι αυτός που θα δεχτεί να πάρει λιγότερα, που θα μπορεί να ζήσει με λιγότερα, όταν έχει προσαρμοσμένες τις υπηρεσίες του σε ένα άλφα ποσό. Για να πάρει κάποιος περισσότερα, όταν έχουμε συγκεκριμένο καλάθι, κάποιος θα πρέπει να πάρουν σίγουρα λιγότερα για να γίνει δικαιότερο το σύστημα. Άρα για ανακατανομή των ΚΑΠ πρέπει να μιλάμε αφού πρώτα διασφαλίσουμε τα παραπάνω χρήματα.

Εδώ δείτε, είναι όπως έχει ψηφιστεί, από εκεί το έχω πάρει, στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο του 2022 – 2025. Δείτε τον πίνακα. Τι προβλέπει. Το πρώτο, τα δεκαεπτά εξακόσια, εκεί που φαίνεται, είναι ο ΦΠΑ, λίγο το πιο σκούρο είναι η φορολογία φυσικών προσώπων και πάνω είναι ο ΕΝΦΙΑ. Προσέξτε λοιπόν, από το 2019, περίπου, που έχουμε περίπου 36 δις, φτάνουμε το 2025... 21 και 21, 42 περίπου... 46 δις. Από 36 δις πάμε στην εξέλιξη των φορολογικών εσόδων που τροφοδοτούν το καλάθι των ΚΑΠ από τα 36 δις πάμε στα 45 δις το 2025 και δίπλα, στην πράσινη στήλη, παρακολουθήστε τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο όσον αφορά τις αποδόσεις στην Αυτοδιοίκηση. 2019 δύο τρία είκοσι τέσσερα και εδώ όταν λέω μεταβιβαστικές πληρωμές είναι και οι Περιφέρειες μέσα στο πράσινο, δύο τρία είκοσι τέσσερα στο 2025 δύο πεντακόσια. Σε σχέση με το '21, το τρέχον έτος, πήραμε δύο πέντε σαράντα εννιά, το 2025 δύο δις πέντε πενήντα ένα. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Και εμείς καθόμαστε εδώ και μιλάμε, θα ανακατανείμουμε τους ΚΑΠ. Με τι θα ξανά κατανείμουμε τους ΚΑΠ, με τα ίδια λεφτά; Αν δεν αυξήσουμε το καλάθι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Αυτό το πράγμα το ακούω πολλάκις. Θυμάμαι το 2009 όταν συζητούσαμε πάλι, γιατί και τότε τύχαινε να είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, είμαι διαχρονικός εγώ, είχαμε φτάσει στο 4,2 δις οι επιχορηγήσεις προς τους Δήμους, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τότε τα προνοιακά επιδόματα τα οποία

ακουμπούσαν το 1 δις. Και επειδή ήταν ανίκανο τότε το κράτος να ελέγξει – θα το θυμίσω και αυτό – το πώς μοιράζονταν τα προνοιακά επιδόματα τα οποία τα έδιναν τα βουλευτικά γραφεία, κατάφερε η Τοπική Αυτοδιοίκηση και περιόρισε τα προνοιακά επιδόματα στα εξακόσια και πεντακόσια. Ουσιαστικά τι έκανε; Μπόρεσε και καθάρισε όλη τη βρωμιά του κεντρικού κράτους η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξοικονομώντας εσαεί τουλάχιστον 500 εκατομμύρια από την αλόγιστη που γινόταν τότε, κατανομή των προνοιακών επιδομάτων.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννη μου, αν μπορείς να ολοκληρώνεις.

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Ο παραλογισμός λοιπόν συνεχίζεται. Μέχρι τώρα όμως είχαμε το άλλοθι, υπάρχει η κρίση και λοιπά και λοιπά. Έχουμε λοιπόν μπει σε μια περίοδο ανάκαμψης και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό το φαινόμενο. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να συζητάμε αυτά που συζητούσαμε χθες, με ψηφισμένους αυτούς τους νόμους. Γιατί το μεσοπρόθεσμο είναι ψηφισμένος νόμος.

Και να συμπληρώσω...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννη, αν μπορείς να ολοκληρώνεις σε παρακαλώ.

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Εντάξει, τώρα, τι να σας πω;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ναι, είμαστε στα 16 λεπτά ήδη.

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Επειδή έχουμε θέμα και με τους ΚΑΠ, είναι το κυρίαρχο ζήτημα, κύριε Προεδρεύοντα, νομίζω ότι τα στοιχεία είναι ουσιαστικά αυτά που δίνω.

Το 2022 η κεντρική κυβέρνηση παρουσιάζει έλλειμμα ύψους 6,8 δις. Και μόνο το πρωτογενές έλλειμμα είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που προβλέπεται.... αυτό που προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο... το πρωτογενές έλλειμμα 912 εκατομμύρια, πρωτογενές. Συνολικό σωρευτικό 6,8. Την ίδια ώρα, είπαμε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πλεονάσματα της τάξης των 188 εκατομμυρίων.

Κατανοούμε λοιπόν ότι η αύξηση αυτή των ελλειμμάτων έχει να κάνει με μία ευρωπαϊκή πολιτική που αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, την ύφεση, την πανδημία και λοιπά. Γιατί όμως από αυτή την προσπάθεια έχει εξαιρεθεί η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση; Καλό κάνει η γενική κυβέρνηση και... η κεντρική κυβέρνηση και μοιράζει και διευκολύνει. Δεν θα μπορούσε και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι μια μορφή εξουσίας και μάλιστα η εγγύτερη στον πολίτη, να ασκήσει και αυτή τέτοιου είδους πολιτική; Όπως συμβαίνει με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Με βάση λοιπόν όλα αυτά όσα είπα, προτείνουμε... Τώρα, το τυπικό. Τι να προτείνουμε; Ξέρετε τι προτείνουμε. Εν πάση περιπτώσει θα το διαβάσω όμως.

1. Εφαρμογή κατά γράμμα του νόμου 3852/2010.

2. Συμμετοχή των Δήμων, σύμφωνα με την προσφορά και τις δυνατότητές τους, στη μεγέθυνση του ΑΕΠ, καθώς μεγεθύνεται, όπως είπαμε.

3. Άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη νέα γενιά των παρακρατηθέντων. Όταν πήραμε το '07, '08, το 1.700.000.000, τα παρακρατηθέντα δεν ήταν τόσα. Ακουμπούσαν τα έξι. Αλλά και πάλι τότε με το παζάρι φτάσαμε σε ένα σημείο. Τώρα κάποιοι μαξιμαλιστές λένε είκοσι τρία ότι είναι. Εμείς λέμε ότι είναι κάπου κατά τα δώδεκα, δεκατρία. Ας το κλείσουμε, αφού είμαστε και κινούμαστε σε ρυθμούς ανάπτυξης.

4. Διακριτή συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενδεικτικά, όχι στο 44 που είναι η ευρωπαϊκή, στο 30 να πούμε.

5. Κάλυψη όλων των έκτακτων δαπανών των Δήμων, που προκλήθηκαν από την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και εδώ το 2020 θα πω, με στοιχεία πάλι του Παρατηρητηρίου, τα ποσά, το άνοιγμα της ψαλίδας ήταν, με αποτυπώσεις, 569 εκατομμύρια. Το οποίο οφείλεται είτε σε μείωση των εσόδων, είτε σε αύξηση των

δαπανών λόγω Covid. Και μειώσεις είχαμε και αύξηση δαπανών. Ταυτόχρονα πήραμε εκατόν εβδομήντα. Μιλώ για το 2020.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννη, επίτρεψέ μου, είναι 20 λεπτά, πρέπει να ολοκληρώσεις. Μοίρασε την ομιλία ηλεκτρονικά, να τη δούμε. Δεν έχει νόημα. Πολιτικά να μιλήσουμε...

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Παράλληλα, πήραμε εκατόν εβδομήντα. Άρα έχουμε ένα άνοιγμα της τάξης των 399 εκατομμυρίων για το 2020, δεν ξέρουμε τι θα γίνει το '21.

Για τους ΚΑΠ είπαμε ότι θα πρέπει να αλλάξει. Εδώ θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, 3 – 4 λεπτά μόνο να πω για τα βήματα τα οποία πρέπει να αποφασίσουμε, ότι για την επαναξιολόγηση των ΚΑΠ είναι μια μεγάλη πολιτική πρόκληση.

Θα προτείνουμε λοιπόν στο Συνέδριό μας, λόγω του γεγονότος ότι επιτακτικά μπαίνει η αναδιάρθρωση και με την ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα μας καλέσει κάποια στιγμή να δούμε πώς θα μεγαλώσουμε με το ήδη ψηφισμένο μεσοπρόθεσμο, να μεγαλώσουμε το καλάθι αυτό, ποιος θα είναι ο τρόπος που θα μπορέσουνε να αυξήσουμε έτσι ώστε να επανασχεδιάσουμε το καλάθι των ΚΑΠ. Ποια είναι η πρόταση για την κατανομή; Ως κριτήρια.

Ως κριτήρια λοιπόν, πρέπει να πάρουμε: τον πληθυσμό, την έκταση, την πληθυσμιακή πυκνότητα. Αυτό που έλεγε κάποιος συνάδελφος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος. Τη δημογραφική εξέλιξη, τις Κοινότητες που υπάρχουν, το ελάχιστο κόστος λειτουργίας. Την αγροτική οδοποιία, που είπε ο φίλος μου ο Καμπόσος. Την διοικητική υποστήριξη. Τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και την τουριστικότητα. Αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνθέσουμε για να φτιάξουμε και να προτείνουμε έναν αλγόριθμο έτσι ώστε το σύστημα αυτό να το κάνουμε δικαιότερο. Και αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει το Συνέδριό μας.

Παράλληλα, για τη ΣΑΤΑ, να αλλάξει ο τρόπος κατανομής της, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο πρώτος από το '99 που ισχύει, που σας

είπα στην αρχή. Τα κριτήρια λοιπόν της ΣΑΤΑ, εκτός των άλλων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αρμοδιότητες των Δήμων, όπως και η ανάγκη για πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές.

Ποια είναι λοιπόν η διαδικασία; Εδώ βλέπετε τον οδικό χάρτη. Είμαστε τον Οκτώβριο του '21, τι προβλέπουμε και τι ζητάμε και από το Συνέδριό μας να εγκρίνει. Ξεκινήσαμε και προτείνουμε τα κριτήρια και τους τρόπους. Η διαδικασία λοιπόν ποια είναι. Τον Οκτώβριο παίρνουμε την απόφαση. Μέχρι τον 12^ο του '21 συγκροτούμε τις Επιτροπές και τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνουν τεχνοκράτες από την ΚΕΔΕ, από την ΕΕΤΑΑ και ακόμα και με ανοιχτό διάλογο με το Υπουργείο.

Ολοκλήρωση της κατάθεσης των προτάσεων οι οποίες θα συγκεντρωθούν από τις ΠΕΔ και από τους Δήμους της χώρας, οι οποίες θα επεξεργαστούν από τις Επιτροπές οι οποίες θα συγκροτηθούν τον 12^ο του '21. Αυτό θα γίνει μέχρι τον 2^ο, μέχρι τον Φεβρουάριο.

Και επειδή μιλάμε για ανακατανομές του '22, δεν μπορεί να γίνει ανακατανομή του '22...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννη...

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Τελειώνω.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μπορούμε να ολοκληρώσουμε; Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, δυο λεπτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Τα αποτελέσματα λοιπόν της απογραφής, θα αναγγελθούν το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2022. Άρα η οποιαδήποτε κατανομή σίγουρο είναι ότι θα ισχύσει από το 2023.

Το φθινόπωρο του 2022 θα γίνει θεματικό Συνέδριο για τα οικονομικά, όπου θα επικυρώσουμε όλα τα στοιχεία και όλες τις μελέτες που θα έχουμε κάνει στο διάστημα αυτό και θα προτείνουμε το νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ.

Το 2022 λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αναμένεται να είναι ένας πυκνός πολιτικά χρόνος, γεμάτος επεξεργασίες, διεκδικήσεις, που σκοπό θα έχουν να οδηγήσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην τρίτη δεκαετία του 21^{ου} αιώνα. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει η διαδικασία που σήμερα ξεκινάμε να οδηγήσει στη σφυρηλάτηση της ενότητας όπως την βλέπουμε και την παρακολουθούμε ότι υπάρχει όντως, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σας ευχαριστώ πολύ. Αν σας κούρασα λίγο με τα νούμερα, αλλά θεωρώ ότι ήταν... Θα έπρεπε κάποια στιγμή να κρατάμε και κάποιες σημειώσεις, να έχουμε και τα νούμερα στο μυαλό μας, για να μπορέσουμε να έχουμε πιο παραγωγική τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Γιάννη το Μουράτογλου, πραγματικά έδωσε όλο το φάσμα της ενημέρωσης που πρέπει.

Γιώργο Μαρινάκη, 10 λεπτά. Δώσε το περίγραμμα, όπως πάντα κάνεις, στα θέματα των ΔΕΥΑ, στο Συνέδριό μας.

Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι σύνεδροι.

Πραγματικά αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που από αυτό το βήμα μπορώ να μεταφέρω την αγωνία μιας πολύ μεγάλης οικογένειας, που αντιπροσωπεύει 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Άκουγα προηγουμένως το Γιάννη το Μουράτογλου για αριθμούς και όλους τους προηγούμενους ομιλητές που μιλάνε για την ανάγκη νέων κριτηρίων για τις ΚΑΠ, είναι κάτι που η σημερινή κατανομή βλάπτει ακριβώς την περιφέρεια και το γνωρίζουν όλοι, είναι υπέρ των αστικών κέντρων και το γνωρίζουν όλοι, για αυτό ακριβώς και δεν το πειράζει κανείς. Πρέπει να είμαστε τελείως ειλικρινείς μεταξύ μας.

Αλλά πριν φτάσουμε, αγαπητέ Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ στο θέμα πώς να κατανείμουμε τις ΚΑΠ, μήπως θα πρέπει να πούμε ότι και όποιες βοήθειες δίδονται αυτή την περίοδο, θα πρέπει να ακολουθούμε τι λέει το Παρατηρητήριο; Γιατί αν έχουν το

χαρακτήρα της αποζημίωσης, πρέπει να παίρνουν τα χρήματα εκείνοι που ζημιώνονται, εκείνοι που βλάπτονται από την πανδημία ή από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Και όχι οριζόντια, επειδή κάποιους τους βολεύει αυτό. Και νομίζω ότι ούτε εκεί έχουμε δείξει σαν Αυτοδιοίκηση τη (...) ειλικρίνεια που πρέπει να δείχνουμε. Άρα, εμείς ανοίγουμε χαραμάδες και από εκεί περνάει η σκόνη, να διαιωνίζονται τα προβλήματα χωρίς να λύνονται.

Αλλά εδώ είμαι για τις ΔΕΥΑ, παρ' όλο που έχω τον πειρασμό να μιλήσω και σαν Δήμαρχος. Ξέρετε, είμαι παλιός Δήμαρχος, από το 2007 και την πονάω την Αυτοδιοίκηση, όπως φαντάζομαι συμβαίνει με όλους εσάς.

Κύριε Υπουργέ, έχω την ευκαιρία και την καλή τύχη να συνεργάζομαι μαζί σας και γνωρίζω ότι έχετε γίνει εξαιρετικός συνομιλητής των ΔΕΥΑ και σας ευχαριστώ για αυτό, όπως ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή σας να είστε στο Συνέδριό μας στις 12 Νοεμβρίου, που θα γίνει στην Αθήνα, όπου εκεί θα μιλήσουμε ολοκληρωμένα για τις ΔΕΥΑ. Αλλά το ερώτημα είναι, θα υπάρχουν ΔΕΥΑ μέχρι τότε; Ή, έχουν νεφρά για να αντέξουν σε αυτή την πολυμέτωση κρίση που αντιμετωπίζουν και ιδίως τώρα με την ενεργειακή κρίση που τις πλήττει ζωτικά και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε ρεαλιστικά.

Επιχαίρω πολύ που άκουσα συναδέλφους της Αυτοδιοίκησης να έχουν στην ουσία αντιγράψει το κείμενο που πρώτη η ΕΔΕΥΑ έβαλε στο δημόσιο διάλογο, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει. Αλλά επιτρέψτε μου πριν φτάσω εκεί, γιατί είναι συγκεκριμένες οι προτάσεις μας, να πω δυο λέξεις. Χρειαζόμαστε τις ΔΕΥΑ; Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Υπουργό να μιλάει και να λέει ότι υπάρχουν και καλές, υπάρχουν και κακές ΔΕΥΑ. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει πραγματική εικόνα τι είναι οι ΔΕΥΑ.

Και θεωρώ επίσης πολύ ατυχές αυτό το ότι χρησιμοποιείται μία μελέτη που ανατέθηκε σε μία συγκεκριμένη εταιρεία, την DG

Regio, για να καταδείξει και να διαλέξουν 26 προβληματικές περιπτώσεις, εκ των οποίων μόνο οι 10 ήταν ΔΕΥΑ και αυτές οι 10 δεν ήταν ΔΕΥΑ, αλλά ήταν περιοχές που μπήκαν στις ΔΕΥΑ με τους νόμους του Κλεισθένη. Άρα λοιπόν, δεν ακτινογραφήσαμε το πρόβλημα των ΔΕΥΑ, ακτινογραφήσαμε το πρόβλημα των Δήμων, που κανείς δεν τολμά να πει ότι σε ποιες περιοχές η πατρίδα μας πληρώνει πρόστιμα για τη διαχείριση των αποβλήτων; Εκεί που έχουμε ΔΕΥΑ, ή μήπως στην Ανατολική Αττική που αυτή τη στιγμή ξοδεύονται σχεδόν ένα πολύ μεγάλο μέρος των χρημάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου, για να γίνουν και αυτές οι περιοχές σωστά διαχειριζόμενες τα απόβλητά τους;

Τα έργα γίνονται στην Ανατολική Αττική και οι ΔΕΥΑ, αγαπητοί συνάδελφοι, για όσους ανήκετε στα μητροπολιτικά κέντρα, θα πρέπει να ξέρετε ότι ήταν μία εξαιρετική νομοθετική πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης του 1980, κυβέρνηση Ράλλη, η οποία έκανε ένα νόμο, τον 1069 που άντεξε και αντέχει μέχρι και σήμερα. Οι παρεμβάσεις που έγιναν το 2017 ήταν βελτιωτικές σε μια πορεία όμως των ΔΕΥΑ που χρειαζόταν να γίνει μια θεσμική κατοχύρωσή τους και αντί για αυτό, δεχτήκανε μία επίθεση νομοθετική όλα αυτά τα χρόνια, τα μνημονιακά χρόνια, με αποτέλεσμα να αφυδατωθεί η ενεργητικότητα και η αποτελεσματικότητα αυτών των επιχειρήσεων. Και αυτά είναι τα μεγάλα θέματα που πρέπει να δούμε.

Και τι έχουν κάνει αυτές οι ΔΕΥΑ; Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 170 βιολογικούς σε όλη τη χώρα, έχουν εξασφαλίσει γαλάζιες σημαίες και δεν είμαστε σε πολλά σημεία, η πατρίδα μας, στην κορυφή της Ευρώπης στη διαχείριση του περιβάλλοντος, στις γαλάζιες σημαίες είμαστε από τις πρώτες χώρες και οφείλεται εν πολλοίς στον τρόπο που χειρίζονται οι ΔΕΥΑ. Οι οποίες ΔΕΥΑ το 1980, όταν ξεκίνησαν, κύριε Υπουργέ, ξεκίνησαν ως επιχειρήσεις των πρωτευουσών των Νομών και των μεγάλων πόλεων. Άρα είχαν συγκεκριμένα συγκροτήματα, καλή ώρα όπως τώρα μιλάμε για τα

αστικά κέντρα που παίρνουν την ίδια ΚΑΠ που παίρνει η ενδοχώρα και η περιφέρεια, δηλαδή με τον ίδιο ακριβώς υπολογιστικό τρόπο και ξαφνικά εισχώρησαν στην ευθύνη τους αχαρτογράφητες περιοχές και με τον Καποδίστρια και πολύ περισσότερο με τον Κλεισθένη.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι κληρονόμησαν τα προβλήματα της αδυναμίας του κράτους να έχει υποδομές στην ενδοχώρα της πατρίδας μας και ξαφνικά δείχνουμε τις ΔΕΥΑ και λέμε πόσο προβληματικές είναι. Μου θυμίζει ένα σύνθημα στον τοίχο της Πράγας, τότε το '68 που έγραφε... Του έριξαν τόση λάσπη και μετά το δείχνανε και λέγανε: δείτε πόσο βρόμικος είναι. Όχι, δεν είμαστε βρόμικοι. Και οι ΔΕΥΑ είναι ένα σύστημα το οποίο πραγματικά έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του.

Να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι συμμετέχουμε στην Επιτροπή Καθοδήγησης του επιχειρησιακού σχεδίου και μάλιστα είμαστε εκείνοι που ζητήσαμε και μπήκε στο δημόσιο διάλογο από τώρα να προετοιμαστεί η πατρίδα μας για τους οικισμούς Δ΄ τάξης. Δεν έχει σημασία πού καταλογίζονται πρόστιμα. Το περιβάλλον είναι ενιαίο αγαθό και πρέπει να το διαχειριζόμαστε και στα μικρά χωριά και στις πόλεις, με την ίδια ευαισθησία και την ίδια ευθύνη.

Και το δέχθηκε η DG Regio, ενώ στην αρχή ούτε καν ήθελε να το ακούσει, γιατί προφανώς όταν δεν είχαμε λύσει τα θέματα των οικισμών Γ΄ τάξης, πώς να πάμε να λύσουμε για τις υπόλοιπες περιοχές; Όμως εκεί πάμε εξαιρετικά, αυτό οφείλεται και στην Πολιτεία και στα εργαλεία τα χρηματοδοτικά που έχουν πραγματικά δοθεί στη δικιά μας ευχέρεια, οφείλεται στη νομοθετική μεταβολή γιατί μέχρι το 2017 όλοι ξέρουμε ότι οι ΔΕΥΑ στα δημόσια έργα, η σχέση με το ελληνικό Δημόσιο ήταν 65-35. Δεν ήταν ποτέ τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πληρωμένα από το κράτος. Συμβολή είχε το κράτος. Μετά το '17 υπάρχει η δυνατότητα μέχρι και 100% χρηματοδότησης. Κάτι που και το είχαμε πετύχει και

νομίζω ήταν και αυτό μια θεσμική κατάκτηση της Διοίκησης της ΕΔΕΥΑ.

Επίσης, έχουμε απορροφήσει 18 δις από το 1980 και μετά που έχουμε ιδρυθεί. Είμαστε οι εταιρείες που έχουμε ίσως την υψηλότερη απορροφητικότητα στις δημόσιες επενδύσεις. Συμβάλλαμε ουσιαστικά να δημιουργηθεί αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα Φιλόδημος, που τώρα ισχύει και υπάρχει ως «Αντώνης Τρίτσης» και ο κύριος Υπουργός, οφείλω να το παραδεχτώ και να το ομολογήσω, έχει συμβάλλει πάρα πολύ στον εξορθολογισμό του, γιατί τότε δεν ακουστήκαμε όταν θέσαμε κριτήρια για να μην υπάρχει αδικία. Γιατί εμείς στην ΕΔΕΥΑ, εν αντιθέσει με άλλα συστήματα, είμαστε μεροληπτικά δίκαιοι υπέρ της ενδοχώρας. Δηλαδή αδικούμε εν γνώσει μας τις μεγάλες πόλεις και τις μεγάλες ΔΕΥΑ. Ακριβώς γιατί η πατρίδα πρέπει να έχει μια ενιαία εικόνα και πρέπει να στηρίζουμε εκείνους που δεν μπορούν μόνοι τους να ορθοποδήσουν, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές αδυναμίες, που δεν είναι τώρα του παρόντος να πω.

Ενώ λοιπόν είμαστε μέσα στη μετάβαση στη νέα εποχή, στην κυκλική οικονομία, στη μετεξέλιξη, στην ψηφιοποίηση, δεν νομίζω να έχει κανένα άλλο σύστημα στην Ελλάδα benchmarking. Οι ΔΕΥΑ έχουν. Και συγκρινόμαστε και έχουμε πρότυπο την αντίστοιχη δανέζικη εταιρεία, επιχείρηση, ας πούμε, Οργανισμό, η οποία μας δίνει τα κριτήρια για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Και θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι.

Και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω σε όλους ότι η DG Regio άλλαξε γνώμη για τις ΔΕΥΑ. Και μάλιστα 26 του μηνός, δηλαδή μετά από λίγες μέρες, θα έχουμε μια ευρύτατη σύσκεψη όπου μαζί με τον κύριο Ρασμούσεν και τα στελέχη του θα συζητήσουμε για τη νέα μελέτη που θα γίνει αυτή τη φορά για να ακτινογραφηθούν ποιες είναι οι πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες και αδυναμίες των επιχειρήσεων αυτών. Και υπάρχει ένα δείγμα 35 ΔΕΥΑ από όλη την Ελλάδα, με κριτήρια τα οποία τα

συναποδεχθήκαμε ακριβώς γιατί δεν θέλαμε να πει κανείς ότι εμείς θα κάναμε μία μελέτη στα μέτρα μας, η DG Regio θα την κάνει τη μελέτη και μάλιστα κατά σύμπτωση, που δεν είναι σύμπτωση, θα την κάνει και η ίδια η εταιρεία η οποία είχε κάνει το προηγούμενο.

Επιτρέψτε μου λίγο, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω αυτό που είναι και το σημαντικό. Το ενεργειακό κόστος, κύριε Υπουργέ. Σας έχω δώσει και σε εσάς επίσημη πρόταση. Την άκουσα και νωρίτερα από άλλους Συμβούλους. Πρέπει οπωσδήποτε... Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η ρήτρα αναπροσαρμογής ισχύει για εμάς. Άρα εμείς, στα δικά μας τιμολόγια προς τους πολίτες, θα βάλουμε και εμείς ρήτρα αναπροσαρμογής; Βάσει της ενέργειας; Όταν είναι δεδομένο όταν το 21% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεών μας είναι μόνο ενέργεια; Και όταν έχετε διαπιστώσει και εσείς και προς τιμήν σας το έχετε πει, ότι υπάρχει μία βάρβαρη μεταχείριση των επιχειρήσεών μας από το τιμολόγιο της ΔΕΗ όλα αυτά τα χρόνια, που καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν τόλμησε να αγγίξει;

Γιατί τελικά είναι, δεν ξέρω, άβατο το να πειράζουμε τα συμφέροντα της ΔΕΗ και ας μας θεωρούν ότι είμαστε οικιακοί καταναλωτές, ενώ συντηρούμε εργοστάσια, εγκαταστάσεις, κοινωφελείς και τουλάχιστον ας είχαμε τα προνόμια μιας ομάδας μεγάλων καταναλωτών. Και οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ εκεί έπρεπε να είχαμε, με εξορθολογισμένα τιμολόγια. Αντ' αυτού μας χρησιμοποιούν και πληρώνουμε οικιακό τιμολόγιο και μάλιστα όταν οι ΔΕΥΑ κάνουν την άρδευση, πληρώνουν οικιακό, ενώ αν το κάνουν οι Δήμοι πληρώνουν αρδευτικό τιμολόγιο. Αυτό, αν δεν είναι παραλογισμός, δεν καταλαβαίνω πού μπορεί να σταθεί μια τέτοια ιστορία.

Σε σχέση με το ΕΤΜΕΑΡ που ζητήσαμε, πήρα εχθές μια επιστολή – απάντηση από το Υπουργείο και λέει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι όσοι έχετε βιολογικούς από το '14, έχετε και μέση ή υψηλή τάση ρεύματος και είναι το 20% την ενέργειάς σας, ένα συντελεστή βάζει εκεί, δικαιούμαστε μείωση στο ΕΤΜΕΑΡ. Αν δεν

το λέγαμε, δεν θα μας το λέγανε ποτέ. Αλλά και αυτό, γιατί να ισχύει; Δηλαδή οι νέες ΔΕΥΑ ή οι νέοι βιολογικοί των Δήμων οι ΔΕΥΑ, που έχουν γίνει μετά το '14, δεν πρέπει να μπουκ στην μείωση του τέλους του ΕΤΜΕΑΡ; Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι θέματα πολιτικής βούλησης και ξέρω πολύ καλά ότι έχετε εισηγηθεί σωστά μέτρα, ελπίζω να γίνουν όμως δεκτά.

Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να ισχύει για εμάς η ρήτρα αναπροσαρμογής, πρέπει να μπούμε όλες οι ΔΕΥΑ στο ΕΤΜΕΑΡ και είχαμε κάνει και άλλη μια πρόταση σχετικά με το ΦΠΑ, στο πόσιμο νερό, στην εποχή της πανδημίας. Που ήταν το άμεσο αγαθό που καταναλώθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Το έλεγαν και οι γιατροί, το έλεγαν όλες οι οδηγίες. Δεν μπορεί να έχει ΦΠΑ 13%. Αυτό είναι υπέρ του πολίτη.

Η κοστολόγηση, κύριε Υπουργέ, είναι σαράντα τέσσερα μόλις εκατομμύρια κόμμα δεκαεπτά, όχι μόνο για τις ΔΕΥΑ. ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΔΕΥΑ, δηλαδή το σύνολο της επικράτειας και ο πολίτης θα ωφεληθεί με 4,17% στο δικό του τιμολόγιο. Δεν είναι υπέρ των επιχειρήσεων αυτό. Είναι υπέρ των καταναλωτών που θα δεχτούν πραγματικά μια ενεργειακή επίθεση, που δεν είναι μόνο, συνάδελφοι, το κόστος σαν κόστος. Έχουμε φοβερή ανατίμηση οικοδομικών υλικών. Έχουμε φοβερή ανατίμηση των αγαθών. Έχουμε φοβερή ανατίμηση των πάντων που εμείς καταναλώνουμε. Έχουμε πολλές μεγάλες και έμμεσες επιβαρύνσεις.

Εμείς, κύριε Υπουργέ, θα τα πούμε και σε λίγες ημέρες, θέλω όμως να ξέρετε ότι η φωνή της ΔΕΥΑ είναι η φωνή της περιφέρειας, που δεν έχει κανένα μπαμπά και όταν δεν πληρώνει τους λογαριασμούς, δεν πάνε ως δημόσιο χρέος στα ληξιπρόθεσμα να τα πληρώνει το ελληνικό κράτος για λογαριασμό των καταναλωτών του αστικού κέντρου, της μητροπόλεως των Αθηνών. Είμαστε και εμείς όμως Έλληνες με τα ίδια δικαιώματα.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε το Γιώργο το Μαρινάκη. Πραγματικά έβαλε το πλαίσιο της διεκδίκησης σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η Αυτοδιοίκηση.

Και καλούμε στο βήμα την τελευταία εισήγηση και μετά θα ακούσουμε τον Υπουργό μας, τον Γιάννη τον Τσιάμη τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, που τόσα πολλά έχει κάνει μαζί με τους συνεργάτες του και τα μέλη της Επιτροπής για τις ψηφιακές πόλεις, για τις υπηρεσίες.

Γιάννη, έχεις το λόγο, στο 10λεπτο που έχουμε.

I. ΤΣΙΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, Δημήτρη.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριοι αγαπητοί Σύεδροι.

Πριν ξεκινήσω την εισήγησή μου, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή. Προφανώς τα προβλήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολλά με το κεντρικό κράτος, απολύτως δικαιολογημένα και τα θέσατε όλα. Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ, δεν υπάρχει καμία απολύτως γκρίνια από εμάς, κανένα σοβαρό παράπονο που θα πρέπει να εκφράσω στην Κεντρική Διοίκηση για τη συνεργασία μας μέχρι τώρα.

Επίσης, έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια στα ζητήματα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών και έχουμε μόνο ομόφωνες αποφάσεις. Αυτό για αρχή.

Κυρίες και κύριοι, το 2017 παρουσιάσαμε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Γιάννενα για πρώτη φορά το σχέδιο ανάπτυξης του Κόμβου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του govHUB. Τον τρόπο με τον οποίο θα προσφέραμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους Δήμους της χώρας. Οι σύεδροι τότε που με πίστεψαν, δεν μετριόταν ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού. Σήμερα, 5 χρόνια μετά, η ΚΕΔΕ είναι πολύ περήφανη για αυτό το μεγάλο βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού που πιστεύουμε ότι πετύχαμε στην Αυτοδιοίκηση.

Τέσσερις ενότητες, πολύ γρήγορα, θα έχει η εισήγησή μου.

5 χρόνια govHUB, νέες υπηρεσίες, που θα απολαύσετε αμέσως, στατιστικά και Δήμοι τριών ταχυτήτων και ο μηχανισμός υποστήριξης ΟΤΑ.

Πολύ σύντομα. Το 2017 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Κόμβου Ταυτοποίησης και Αυθεντικοποίησης Στελεχών ΟΤΑ. Το 2018 αναπτύσσεται με τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων το ηλεκτρονικό παράβολο. Το 2019 το Μητρώο Φυσικών Προσώπων και μόνο και τα Στοιχεία Κατόχων Οχημάτων. 2020 αντιλαμβανόμαστε στην ΚΕΔΕ ότι πλέον δεν έχουμε μόνοι μας τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε και να εξελίξουμε τον Κόμβο και με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ υπογράφουμε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκχωρώντας ουσιαστικά τη διαχείριση και την περαιτέρω ανάπτυξη του κόμβου υπηρεσιών govHUB στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο πραγματικά μας αλλάζει ταχύτητα.

Αναπτύσσουμε λοιπόν, σε συνεργασία με το Υπουργείο, όπως βλέπετε, την περίφημη πλατφόρμα διόρθωσης τετραγωνικών, την πλατφόρμα αίτησης απαλλαγής τελών, τον «Πέλοπα», αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το 2021 δίνουμε το περιουσιολόγιο Ε9 να έχετε πρόσβαση, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα τετραγωνικών, τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, έχουμε έτοιμη την ασφαλιστική ενημερότητα και το ποινικό μητρώο, την έχω με κόκκινο, θα δείτε παρακάτω.

Επίσης, το πιο σημαντικό. Μετά την προγραμματική σύμβαση, το Υπουργείο Ψηφιακής... τη δική μας, της ΚΕΔΕ, του Προέδρου της ΚΕΔΕ με τον κύριο Πιερρακάκη, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με προγραμματική του Υπουργού κυρίου Πιερρακάκη με την Κοινωνία της Πληροφορίας, με την ΚτΠ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα χρηματοδότηση, αναβαθμίζει και επεκτείνει το govHUB, μαζί με την πλατφόρμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών και θα

αυτοματοποιήσουμε μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών τη διαδικασία χορήγησης επιδομάτων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, μέχρι το τέλος του έτους πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ανάδοχος.

Σήμερα στον Κόμβο govHUB, κυρίες και κύριοι αγαπητοί σύνεδροι, μετά 5 χρόνια έχουμε 4.416 πιστοποιημένα στελέχη στους ΟΤΑ. Δεν είναι εδώ ούτε η ΔΕΥΑ του φίλου μου του Γιώργου του Μαρινάκη, ούτε τα Νομικά Πρόσωπα άλλα, το οποίο θα αυξηθεί. 547 πιστοποιημένες τρίτες εφαρμογές των ΟΤΑ αντλούν δεδομένα μέσω microservices από τον Κόμβο μας και χρησιμοποιούν οι 4.416 χρήστες των ΟΤΑ, 16 υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα για τη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας και κατ' επέκταση του πολίτη.

Νέες υπηρεσίες. Οι νέες υπηρεσίες – επέλεξα πέντε, γιατί σχεδιάζουμε και άλλες – η πρώτη, η οποία θα έρθει σύντομα, είναι η ενσωμάτωση του govHUB, του δικού μας Κόμβου, στο GOV.GR. Η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους, το GOV.GR, με μεγάλη επιτυχία έχει καταφέρει να εκδίδει έγγραφα ψηφιακά υπογεγραμμένα με ασφαλή διαδικασία. Ο Κόμβος Υπηρεσιών, το govHUB, θα διαλειτουργήσει με την πύλη αυτή του ελληνικού κράτους και οι 4.416 πιστοποιημένοι χρήστες των Δήμων μας θα αντλούν και θα εκδίδουν όλα αυτά τα έγγραφα με την ψηφιακή υπογραφή. Δηλαδή η ασφαλιστική ενημερότητα και το ποινικό μητρώο που είδατε σε προηγούμενο slide, τα έγγραφα του Μητρώου Πολιτών, θα εκδίδονται μέσω του GOV.GR και θα παρέχονται στους Δήμους μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών του δικού μας και από τους 4.416 χρήστες.

Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας (...). Σχεδιάζεται και θα προχωρήσει στην ανάπτυξη, πλατφόρμα διαλειτουργικότητας μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των Δήμων, που εκτός από την αμφίδρομη online ανταλλαγή δεδομένων, δηλαδή αλλάζοντας τα τετραγωνικά στην τοπική εφαρμογή του Δήμου σας, θα αλλάζουν και αυτόματα

τα τετραγωνικά στο ΔΕΔΔΗΕ. Θα έχετε άμεση πρόσβαση στις διακοπές παροχών και – προσέξτε – θα γίνει προσπάθεια να υπολογίζονται τα δημοτικά τέλη αυτοματοποιημένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δήμων, από τη δική μας την πλατφόρμα και όχι από τους παρόχους, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.

Αυτόματη εξόφληση προμηθευτών Δημοσίου. Με την ολοκλήρωση της πλατφόρμας της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την εξόφληση προμηθευτών του Δημοσίου, διότι έχει η Υπηρεσία τη φορολογική ενημερότητα, θα έχει την ασφαλιστική, και του ποινικού μητρώου όπου απαιτείται και θα μπορούν τα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του προμηθευτή, να προχωρούν σε πληρωμές ενταλμάτων. Όπως προβλέπεται άλλωστε από τον 4623/19, με την εξουσιοδότηση του υποκειμένου, κατά την αρχική υπογραφή της σύμβασης.

Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του IRIS, με την ΔΙΑΣ Α.Ε.. Αυτή η πολύ καινοτόμα προσπάθεια, που δεν έχει ξαναγίνει, όπου μία πλατφόρμα θα παρέχει δυνατότητα πληρωμής από οποιαδήποτε συστημική τράπεζα και η κατάθεση των χρημάτων αμέσως θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του φορέα, είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται. Οι ηλεκτρονικές αυτές συναλλαγές, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και μέσω του IRIS.

Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα αυτή πληρωμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά από οποιοδήποτε άλλο τρίτο σύστημα για την είσπραξη χρημάτων από τους ΟΤΑ ή τα Νομικά τους Πρόσωπα. Τέλη, πρόστιμα, λογαριασμούς και λοιπά. Χωρίς βεβαίως να υπάρχουν τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, με τις ταυτότητες πληρωμών, διπλοεισπράξεις, μερικές εξοφλήσεις και λοιπά.

Την καινοτόμα αυτή διαδικασία θα τη χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά στην πλατφόρμα δήλωσης τέλους επί των ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων, η οποία είναι σε πιλοτική

λειτουργία με την ΑΑΔΕ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη θα είναι παραγωγικά σε όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους. Αφορά, όπως ξέρετε, επιχειρήσεις και έχει αναπτυχθεί με την ίδια φιλοσοφία με την πετυχημένη πλατφόρμα των τετραγωνικών. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται από τις επιχειρήσεις μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του κράτους, το GOV.GR και αναδρομολογεί πίσω το δικό μας Κόμβο. Θα είναι μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας αυτής, δηλαδή όπως γίνεται και η υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος και η περιοδική του ΦΠΑ. Αποκλειστικά ηλεκτρονικά και το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με τη δήλωση αυτή.

Κύριε Υπουργέ, είμαστε σε συνεννόηση, μία διάταξη, προκειμένου να διευκολύνουμε όλη αυτή την κατάσταση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ πώς σε 50 δευτερόλεπτα ακριβώς, ούτε λεπτό, 50 δευτερόλεπτα χρειάζεται μία επιχείρηση η οποία έχουμε κάνει αντιστοίχιση ανά Δήμο με τους ΚΑΔ που υπόκεινται στο μηδέν πέντε, ταυτοποιείται η επιχείρηση μέσω TAXISNET, αυτόματα έρχεται από την ΑΑΔΕ η περιοδική δήλωση ΦΠΑ, το Φ2, πατώντας πάνω στη δήλωση υπολογίζεται αυτόματα το τέλος μηδέν πέντε για το Δήμο, πατάμε οριστική υποβολή και μέσω της ΔΙΑΣ, όπως θα δείτε, χρησιμοποιούμε το IRIS...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ): Δηλαδή, Γιάννη, δεν θα έχουμε φακέλους τώρα; Δεν θα έρχονται παραμάσχαλα με τις φωτοτυπίες από το ΦΠΑ;

Ι. ΤΣΙΑΜΗΣ: Τίποτα. Είναι το IRIS εδώ, επιλέγει η επιχείρηση την τράπεζα, πληρώνει και πιστώνεται αυτόματα στο λογαριασμό του Δήμου.

Επίσης ο Δήμος, έξω από την πλατφόρμα αυτή, όπως πράξαμε και με τα τετραγωνικά, με το περιουσιολόγιο, θα έχει τη δυνατότητα με ξεχωριστή υπηρεσία να βλέπει την περιοδική

δήλωση στην ΑΑΔΕ. Όποτε εκείνος το θελήσει. Έτσι θα γνωρίζει ο κάθε Δήμος, προσέξτε, πόσες και ποιες επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση υποβολής του μηδέν πέντε και θα γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν το τέλος και θα το βεβαιώνουν σε αυτές, διότι θα γνωρίζουν το τζίρο της επιχείρησης. Μέσω της πρόσβασης στην περιοδική δήλωση.

Προσοχή. Δεν διαθέτει ακόμα η πλατφόρμα τη δυνατότητα να έχει την πρόσβαση σε επιχειρήσεις που έχουν υποκαταστήματα σε περισσότερους από έναν Δήμο. Το αναπτύσσουμε με την ΑΑΔΕ και τη ΓΓΠΣ, πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα.

Πρέπει να πω πως η μελέτη, η ανάπτυξη και η χρηματοδότηση όλων αυτών που έχω αναφέρει μέχρι τώρα, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά κύριο λόγο με τη συνεργασία και του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΑΑΔΕ και θέλω δημόσια ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – και νομίζω ότι στο κομμάτι των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εκφράζω όλους τους Δήμους, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής, τους Γενικούς Γραμματείς, τα στελέχη του Υπουργείου, την ΕΔΥΤΕ, την ΚτΠ, τη ΓΓΠΣ, το Υπουργείο Εσωτερικών, ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Πιερρακάκη, ο οποίος ποτέ μέχρι σήμερα, μαζί με τον Πρόεδρο, δεν μας έχει αρνηθεί ως ΚΕΔΕ να συζητήσουμε τις προτάσεις, να τις εξετάσουμε, να τις μελετήσουμε και με κάθε μέσο να τις χρηματοδοτήσει.

Βέβαια το ίδιο ισχύει, Πρόεδρε, και για εμένα, ο οποίος ασταμάτητα μας ενθαρρύνεις και είσαι αρωγός σε όλα αυτά.

Το Υπουργείο Εσωτερικών το είπα, όπου χρειαστεί στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, έχουμε τη συνεργασία.

Τα ωραία τελειώσανε, πάμε στα δικά μας τώρα. Γιατί γκρίνια υπάρχει στην εισήγηση, αλλά δεν υπάρχει προς την Κεντρική Διοίκηση.

Κυρίες και κύριοι, είναι δυστυχώς η ωμή πραγματικότητα ότι έχουμε πλέον Δήμους τριών ταχυτήτων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα και την εναρμόνιση, στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Δεν αναφέρομαι στα τετραγωνικά. Αναφέρομαι στα στατιστικά, τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, που θα δείτε, με βάση τη χρήση όλων αυτών των υπηρεσιών στα 4 – 5 χρόνια. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον μέσα από τον Κόμβο, με ΒΙ συστήματα, να ξέρουμε αναλυτικά για τον κάθε Δήμο τι επιχειρησιακή ικανότητα έχει.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το 44%, 146 Δήμοι, ανταποκρίνονται σχετικά άμεσα και χωρίς δεύτερη όχληση. Το 31%, 103 Δήμοι, ανταποκρίνονται μετά από πολλές υπενθυμίσεις και προσπάθειες, από την ΚΕΔΕ, το ΥΠΕΣ, το Υπουργείο Ψηφιακής, την ΠΕΤΑ, αλλά στο τέλος έστω και δύσκολα τα καταφέρνουν. Υπάρχει ένα 25%, 83 Δήμοι, οι Δήμοι αυτοί ουσιαστικά δεν μπορούν να ακολουθήσουν και δεν θα μιλήσουμε ούτε για τρένα που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Σήμερα, 15/10/21 οι 83 Δήμοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν και να εναρμονιστούν με τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Κόμβος που μόλις ανέφερα.

Ξέρω ότι θα σκέφτεστε πως δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαίδευση... Ναι, συμφωνώ, έχουμε ελλείψεις. Μα το πρόβλημα δεν είναι οι μικροί Δήμοι, στους 83. Και δεν μπορεί κάποιος πληθυσμιακά, με 40.000 να έχει 200 υπαλλήλους και να ανταποκρίνεται και να λειτουργεί σωστά και ο ίδιος Δήμος, με την ίδια επιχειρησιακή ικανότητα, να μην προσπαθεί καν.

Στην τρίτη κατηγορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ελάχιστοι οι μικροί Δήμοι και το πρόβλημα στους εξήντα επτά από αυτούς είναι πληθυσμιακά μεταξύ δεκαοκτώ χιλιάδων και πενήντα οκτώ εξήντα τρεις χιλιάδες.

Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, με αυτούς τους 83 Δήμους είναι ξεκάθαρο πλέον και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και μεγάλο κανόνα του ψηφιακού μετασχηματισμού, που δεν είναι άλλος από την εργασιακή ψηφιακή κουλτούρα. Πολύ καλά είπε ο κύριος Υπουργός χθες, ότι θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση. Ωραία. Μα, συγγνώμη, δεν θέλουμε εκπαίδευση στη Microsoft, να μάθουμε το 2021 πώς δουλεύει το Word και το Excel. Ναι, καλό είναι, να το δούμε. Την εργασιακή κουλτούρα στελεχών των Δήμων, Διευθυντών, Προϊσταμένων, που πιστεύουν ότι ο τρόπος που εκτελούσαν την εργασία τόσα χρόνια είναι ο σωστότερος και δεν θέλουν να αλλάξουν, την ψηφιακή κουλτούρα που δεν υπάρχει στις αιρετές Διοικήσεις των 83 Δήμων, γιατί έχουμε και εμείς ευθύνη. Αλλά σας δηλώνω υπεύθυνα ότι η ΚΕΔΕ πλέον σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο για αυτούς τους 83 Δήμους.

Υπάρχει μια πρόταση μετά – και κλείνω – αλλά δυστυχώς μαζί με τις τρεις ταχύτητες Δήμων, αν δεν αλλάξει κάτι γρήγορα, θα υπάρξουν και τρεις ταχύτητες πολιτών. Και το πρόβλημα, αγαπητοί μου Δήμαρχοι, θα γυρίσει σε εσάς. Γιατί ο όμορος Δήμος θα απολαμβάνει υπηρεσίες και θα έρχονται και θα γκρινιάζουν σε εσάς γιατί δεν θα μπορείτε να το κάνετε.

Η πρότασή μας για να μπορέσει...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιάννη, τελειώνουμε σιγά – σιγά, έτσι;

Ι. ΤΣΙΑΜΗΣ: Τελειώνω σε δυο λεπτά. Το τελευταίο slide είναι, Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστώ πολύ.

Ι. ΤΣΙΑΜΗΣ: Η πρόταση της ΚΕΔΕ για να μπορέσει να στηρίξει όσο μπορεί και να βοηθήσει, είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης Help Desk και εκπαίδευσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τα στελέχη των Δήμων μας, ιδιαίτερα για την τρίτη κατηγορία, εφόσον το θελήσουν οι 83 Δήμοι και θέλουν να ασχοληθούν, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, να θέλουν.

Να σας ενημερώσω, κλείνοντας, και να σας ευχαριστήσω, ότι βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την ΠΕΤΑ, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ με τη Διοίκηση της ΠΕΤΑ, προκειμένου να μεταβληθεί σε μία αμιγώς εταιρεία υποστήριξης των Δήμων και όχι μόνο στις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως έχει εισηγηθεί ο Πρόεδρος, και πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρξει μία θετική κατάληξη για αυτό, για να μπορούν όλοι να ακουμπούν και να έχουν εκεί την υποστήριξή τους.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα αυτή η τελευταία πρόταση, η δημιουργία αυτού του μηχανισμού υποστήριξης και εκπαίδευσης, να αποτελέσει και πρόταση προς ψήφιση στο Συνέδριό μας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μπράβο, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, το Συνέδριο προχωράει, η ώρα είναι 15.00. Πέρασε λίγη ώρα αλλά η αίθουσα είναι γεμάτη. Και είναι γεμάτη γιατί νομίζω πως τώρα μπαίνουμε και στα πιο ενδιαφέροντα, μάλλον πολύ ενδιαφέροντα είναι και αυτά, αλλά σε αυτά που, μάλλον, Υπουργέ μου, περιμένουμε να ακούσουμε με μεγαλύτερη αγωνία.

Λοιπόν, είναι η ώρα που θα ανεβεί στο βήμα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός μας με την έννοια της ενασχόλησης της αρμοδιότητας της Αυτοδιοίκησης. Πολλά ερωτήματα τέθηκαν, κάποια είναι δικά σας, κάποια αφορούν άλλους Υπουργούς, αλλά νομίζω πως βλέπω το φάκελο μεγάλο και ελπίζω να υπάρχουν πολλές απαντήσεις, γιατί μας έμεινε λίγο χθες μια αίσθηση ότι δεν πήραμε απαντήσεις ή δεν πήραμε ξεκάθαρες απαντήσεις, σε κάποια από τα ζητήματα που θέλαμε.

Λοιπόν, βαρύ το φορτίο, χωρίς χρονόμετρο εννοείται και αν αυτά τα οποία λέτε μας αρέσουν, να το αφήσουμε και άλλο. Ο λόγος σε εσάς, Υπουργέ.

Σ. ΠΕΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, φίλε Δημήτρη.

Ελπίζω πράγματι, από αυτά που θα πούμε, να μπορέσουμε να συνθέσουμε πολλά από τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν

και χθες και σήμερα και αναφορικά με τη χθεσινή ημέρα θα ήθελα να πω ότι από χθες το απόγευμα και μετά, είχαμε μια μεγάλη δοκιμασία λόγω της κακοκαιρίας, που με ανάγκασε να αφήσω για αρκετές ώρες τις εργασίες του Συνεδρίου προκειμένου να συντονίσουμε διάφορες δράσεις Πολιτικής Προστασίας και αργότερα να συμμετάσχουμε όλοι μαζί στην έκτακτη σύσκεψη, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Όμως έχω μια εικόνα του τι έχει ειπωθεί, άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα και νομίζω ότι θα μπορέσω, μέσα από την ομιλία μου, προσαρμόζοντας αυτά που είχα ετοιμάσει να πω και σε αυτά που άκουσα, να δώσουμε κάποιες πιο σαφείς κατευθύνσεις για το τι να περιμένουμε. Γιατί 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τα επόμενα 200 χρόνια, ούτε να τα συζητάμε αυτά που θα λέμε για άλλα 200 χρόνια, θέλω να πω τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα 2 χρόνια. Τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα 2 χρόνια για να αλλάξουμε την Αυτοδιοίκηση προς το καλύτερο, όπως δουλεύουμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε αυτό το χαρτοφυλάκιο με τον Μάκη το Βορίδη.

Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως, εμπνεόμενος από κάτι που είπε προηγουμένως ο Κυριάκος Πιερρακάκης για το απόφθεγμα του Λύντον Τζόνσον, του Αμερικανού Προέδρου, που χρησιμοποίησε, ότι θα μπορούσε να ήταν χειρότερα τα πράγματα εάν ήταν Δήμαρχος. Και να πω μία φράση του Παύλου Καρολίδη, του Έλληνα μας ιστορικού, ο οποίος έλεγε, φυσικά δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στον θεσμό των Κοινοτήτων, ότι ο Έλληνας ήταν δούλος, επί Τουρκοκρατίας, εντός της κοινωνίας, αλλά ελεύθερος εντός των Κοινοτήτων. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που είναι Δήμαρχος, όταν βλέπει την ιστορική αναδρομή, ότι ήταν ο πρώτος μεταξύ των ελεύθερων Ελλήνων σε καθεστώς, όπως ξέρουμε όλοι, Τουρκοκρατίας.

Επομένως και εγώ θα ήθελα να δούμε τον ρόλο του Δημάρχου σε αυτό το πλαίσιο. Πώς πραγματικά δεν είναι ούτε ουραγός, ούτε

τελευταίος τροχός της αμάξης, ούτε παρίας, όπως άκουσα από κάποιους νωρίτερα να λένε. Αλλά, πραγματικά, ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος εκπροσωπεί επάξια τους ανθρώπους που τον στηρίζουν σε τοπικό επίπεδο και πάει την τοπική κοινωνία μπροστά.

Με αυτές τις σκέψεις, θα έλεγα – όπως τόνισα και στον χθεσινό χαιρετισμό μου – ότι η Αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ σοβαρός πυλώνας για τη Δημοκρατία μας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Από πλευράς της κεντρικής κυβέρνησης, από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε όλους σας ότι είμαστε κρίκοι στην ίδια αλυσίδα που θα κάνει πράξη αυτή τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας, όσο μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός, θα προσπαθούμε πάντα να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός.

Και πράγματι κάναμε βήματα προς τα μπρος, μαζί.

Πρώτον, ψηφίσαμε τον νόμο για το ΑΣΕΠ. Ένα νόμο που βελτιώνει τις διαδικασίες προσλήψεων και καθιερώνει τον ετήσιο, ευρύ, διαγωνισμό που θα βάλει στις ράγες τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων. Κάτι που θα βελτιώσει αποφασιστικά και τις προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δεύτερον. Ψηφίσαμε το νόμο για τον Εσωτερικό Έλεγχο. Έναν νόμο που βάζει και στη Δημόσια Διοίκηση, δοκιμασμένες και επιτυχημένες πρακτικές του ιδιωτικού τομέα, από τον εσωτερικό ελεγκτή μέχρι τον σύμβουλο ακεραιότητας. Μια μεταρρύθμιση που προστατεύει πάνω από όλα τον εργαζόμενο και τον τελικό υπογράφο, ενώ φυσικά ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα, όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που γνωρίζετε, δηλαδή την εξειδίκευση της θεμελιώδους βασικής για τη δράση της Διοίκησης, αρχής της νομιμότητας.

Τρίτον. Ψηφίσαμε τον νέο εκλογικό νόμο για τους ΟΤΑ. Ένα νόμο που επαναφέρει την κυβερνησιμότητα στην Αυτοδιοίκηση που

τόσο ταλαιπωρήθηκε από την a la carte απλή αναλογική που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, τις συνέπειες της οποίας ζείτε και σήμερα. Όχι για να εκφράσει, με την πολιτική του εκείνη ο ΣΥΡΙΖΑ, φωνές της μειοψηφίας ή και φωνές της μειοψηφίας, αλλά για να βάλει τρικλοποδιά στον εκλεγμένο Δήμαρχο και Περιφερειάρχη, στο όνομα της αναταραχής, αυτής της θαυμάσιας, κατά την μαοϊκή ρήση, κατάστασης.

Τέταρτον. Ρυθμίσαμε μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα που βοήθησαν τους Δήμους, να σταθούν στα πόδια τους. Από ρυθμίσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά, που αύξησαν για πάντα τα έσοδα των Δήμων, την ώρα που απάλλαξαν για πάντα από πρόστιμα και προσαυξήσεις τους δημότες τους. Από ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, μέχρι διευκολύνσεις στην καταβολή των δόσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από έκτακτες ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μέχρι μόνιμες παρεμβάσεις στην διευκόλυνση των δημοσίων συμβάσεων.

Πέμπτον. Διευθετήσαμε μια σειρά από άλλα ζητήματα που απασχολούσαν τους Δήμους. Από το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, μέχρι την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών των Δήμων. Και αφού αναφέρθηκα στο ζήτημα των ζώων συντροφιάς, μια παρένθεση εδώ, επειδή άκουσα να μνημονεύεται και από τον Δημήτρη τον Καμπόσο και από άλλους, να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Άργος», ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό θα αφορά όλους όσους δεν έχουν μέχρι τώρα εκμεταλλευτεί τις πρόνοιες του προηγούμενου προγράμματος Φιλόδημος 2 για την κατασκευή καταφυγίων, αλλά θα αφορά και όλους όσον αφορά τον πάγιο εξοπλισμό τους. Και φυσικά, θα φροντίσουμε για τις λειτουργικές δαπάνες να αυξήσουμε τους ΚΑΠ κατά 15 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και μπορείτε να συγκρίνετε αυτά τα ποσά, με το τίποτα περίπου που παίρνατε μέχρι σήμερα.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να μου επιτραπεί να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου τον Μάκη το Βορίδη για τη συνεργασία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς και για τα καλά του λόγια χθες, αλλά και να ευχαριστήσω, εκτός από το γραφείο μου φυσικά και τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Σταυριανουδάκη, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχετε εσείς καθημερινή επαφή σε μεγάλο βαθμό και είναι ο νομικός μου συνεργάτης, ο Μιχάλης ο Λιαροκάπης, που είναι εδώ μπροστά, γιατί πραγματικά όλες αυτές τις διατάξεις που γίνονταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ήταν αυτός ο οποίος τις επεξεργαζόταν συνεχώς και ήταν πολύτιμη η αρωγή του και κατά την διαδικασία της κατάρτισης και της ψήφισης στη Βουλή. Μιχάλη, σε ευχαριστώ.

Αν όλες αυτές οι παρεμβάσεις έδειξαν ότι κάτι είναι χρήσιμο από όλο αυτό, είναι ότι χτίζουμε σταθερά μια σχέση εμπιστοσύνης. Σχέση εμπιστοσύνης που μπορεί να μετατρέψει τα πρώτα βήματα του πρόσφατου παρελθόντος, σε άλματα στο παρόν και στο εγγύς μέλλον. Και για αυτά τα άλματα ένα πράγμα είναι βέβαιο. Με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με επικεφαλής στο Υπουργείο Εσωτερικών τον Μάκη τον Βορίδη και εμένα, δεν πρόκειται να υπάρξει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Δήμους, χωρίς ανάλογη μεταφορά των απαραίτητων πόρων.

Και είναι ξεκάθαρο αυτό ότι το κάναμε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Όπου υπήρξε ανάγκη να γίνει κάποια μεταφορά αρμοδιοτήτων, προβλέψαμε πόρους. Άκουσα κριτική από τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλλο, τον φίλο τον Γρηγόρη, για τα θέματα της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Θα ήταν, σίγουρα, πολύ καλύτερο εάν είχαμε συνεργαστεί πριν περάσει αυτή η διάταξη. Όταν όμως την πληροφορήθηκα και όταν κατάλαβα ότι πήγαινε να γίνει κάτι που δεν μπορούσατε να το σηκώσετε, είπαμε ότι θα βάλουμε πλάτη, συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Οικονομικών, βρήκαμε τους πόρους για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πυροσβεστικά. Και δεσμεύομαι ότι θα το λύσουμε οριστικά, με

τρόπο που θα είναι συμβατός με αυτό που θέλουμε. Καλύτερη κάλυψη για μία τουριστική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, αλλά χωρίς να στραγγαλίζονται ούτε τα οικονομικά των Δήμων, ούτε να θέτουμε υπό μία ιδιότυπη ποινική ομηρεία τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη ναυαγοσωστική κάλυψη, σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το ίδιο κάναμε και για το νομοσχέδιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Δεν είναι μόνο το πρόγραμμα «Άργος» και τα 15 εκατομμύρια που είπαμε ότι θα αφορούν τους ΚΑΠ από εδώ και πέρα. Είναι το γεγονός ότι προσπαθήσαμε, συνεχώς, να ακούμε τη φωνή τη δική σας για ένα πολύ δύσκολο θέμα. Αλλά, ξέρετε, οι κοινωνοί, οι μέτοχοι σε αυτό το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο οι φιλοζωικές οργανώσεις. Θα ήθελα, φίλε Δημήτρη, να στείλουμε το λογαριασμό σε κάποιον, σε έναν. Δεν είναι ένας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το πρόβλημα. Είναι οι φιλοζωικές, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι ο καθένας από εμάς που αγαπά τα ζώα, είναι και εκείνοι που φοβούνται τα ζώα. Είναι αυτό που λέμε δημόσιο συμφέρον, να μπορεί να εκφράζει η κυβέρνηση ακόμα και αυτούς που δεν έχουν φωνή, για να μιλήσουν για ένα πρόβλημα που τους απασχολεί. Άρα είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα, κατανοώ τη δυσκολία του. Αλλά κάνουμε ότι μπορούμε για να το αντιμετωπίσουμε και αυτό ελπίζω το πλαίσιο να είναι ένα πρώτο βήμα για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Για αυτό που δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μας, το πώς φερόμαστε στα ζώα.

Επιτρέψτε μου, σε αυτό το σημείο, να πω πώς σκέφτομαι ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με τα άλματα στο μέλλον, τα οποία πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε. Και να κάνουμε πράξη αυτό που είπα και χθες, ένα πιο φωτεινό μέλλον για την Αυτοδιοίκηση.

Βλέπω τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Και σίγουρα μέσα σε αυτόν είναι το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης ο Καραγιάννης για ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων και δέχομαι ως μια πραγματικά καλή βάση το κείμενο το οποίο έχουμε πάρει από τον Μάρτιο του 2021, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, κυρίως στο θέμα του ξεκαθαρίσματος αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και στο κράτος.

Πολλά πράγματα είναι αρκετά ώριμα για να τα συζητήσουμε. Υπάρχουν, βεβαίως, και άλλα ζητήματα: από την παιδεία και την υγεία, μέχρι την κοινωνική πολιτική, τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε αργότερα και σκοπός μας θα πρέπει να είναι να καταλήξουμε κάπου, έτσι ώστε η συζήτηση αυτή να πάρει τον δρόμο της και να υλοποιηθεί. Και όπως είπε χθες και ο Μάκης ο Βορίδης, τουλάχιστον το πρώτο ζήτημα για την Αποκεντρωμένη και τη σχέση με τους Βαθμούς Αυτοδιοίκησης, έχει προχωρήσει και μπορεί να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα, σε συνεννόηση μαζί σας, μέχρι το τέλος του έτους.

Η εμπειριστατωμένη συζήτηση για τα επόμενα θέματα, είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά τη σύμπραξη των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών Αρχών στην εφαρμογή των εθνικών δημόσιων πολιτικών και φυσικά των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχει αναδειχθεί, ειδικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο, σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της σύγχρονης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και τούτο για δύο, κυρίως, λόγους.

Πρώτον, επειδή έχει ως αιχμή του δόρατος την εξεύρεση συναινετικών πρακτικών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τους εταίρους του ιδιωτικού τομέα και της αγοράς.

Δεύτερον, επειδή βασίζεται στις βαθιά δημοκρατικές αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ανοικτής διαβούλευσης, στη χάραξη των πολιτικών της Δημόσιας Διοίκησης.

Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, έχει κατά καιρούς χαρακτηριστεί ως το πλέον συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης. Και μπορεί έπειτα και από τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, αυτός ο χαρακτηρισμός να μην ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, αλλά αποτελεί κοινό τόπο ότι χρειάζεται να διανύσουμε αρκετό δρόμο ακόμη, για να φτάσουμε σε ένα πιο διευρυμένο, πιο πλουραλιστικό, πιο σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων. Ένα μοντέλο, με άλλα λόγια, το οποίο απομακρύνεται από τον κρατικό υπερ-συγκεντρωτισμό και προωθεί τη διάχυση της ισχύος, της επιρροής και της λήψης αποφάσεων σε άλλες πολιτικές οντότητες, πέρα από το κεντρικό κράτος.

Το θεσμικό πλαίσιο, που όχι απλώς επιτρέπει, αλλά ουσιαστικά διευκολύνει τη μετάβαση σε αυτό το νέο μοντέλο διαχείρισης των δημόσιων πραγμάτων, ορίζεται από το ίδιο μας το σύνταγμα: Το άρθρο 102 του συντάγματος αναγνωρίζει ρητά το τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων σε σημαντικούς τομείς της δημόσιας πολιτικής.

Επιπλέον, με το ίδιο άρθρο αναγνωρίζεται η δυνατότητα ανάθεσης στους ΟΤΑ αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους, ενώ κατοχυρώνεται η αρχή της ισοδυναμίας πόρων και αρμοδιοτήτων. Οποιαδήποτε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τα κεντρικά ή περιφερειακά Όργανα του Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Με αυτόν τον τρόπο, η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ τελεί υπό την εγγύηση του κράτους, το οποίο ασφαλώς οφείλει να μεριμνά για τη διαχείριση των πόρων αυτών με όρους απόλυτης διαφάνειας.

Το θεσμικό υπόβαθρο λοιπόν, για την προώθηση και την ολοκλήρωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, υπάρχει και είναι στέρεο.

Οι στόχοι μας επομένως εδώ, είναι ξεκάθαροι.

Πρώτον, θέλουμε να αποσαφηνίσουμε απολύτως τις αρμοδιότητες ανάμεσα στους δύο Βαθμούς Αυτοδιοίκησης και στο κράτος, έτσι ώστε να μπει τέλος στον τραγέλαφο των ανευθυνουϊπέυθυνων και στα φαινόμενα της αλληλομετάθεσης ευθυνών, τα οποία, δυστυχώς, εξακολουθούν να αμαυρώνουν την εικόνα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, προκαλώντας, ουκ ολίγες φορές, ποικίλες και πολύ σοβαρές επιπτώσεις.

Δεύτερον, θέλουμε να ενισχύσουμε με νέες ουσιαστικές αρμοδιότητες τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ούτως ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικότερα και ταχύτερα το έργο τους. Είμαστε πεπεισμένοι – και το έχουμε αποδείξει με το έργο μας τα προηγούμενα δύο χρόνια – ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων και η συνεπαγόμενη, βέβαια, μεταφορά οικονομικών πόρων και προσωπικού, θα αναδείξει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης σε πολλούς νευραλγικούς τομείς, όπως είναι η ανάπτυξη, η απασχόληση, η βιομηχανία, η ενέργεια, οι επικοινωνίες και οι μεταφορές, η πολιτική προστασία, αλλά και ο πολιτισμός, ο τουρισμός και ο αθλητισμός.

Τρίτον, αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα να διασφαλίσουμε τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, από και μετρήσιμο αντίκτυπο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπως και όλων των άλλων μεταρρυθμίσεών μας, στην καθημερινή ζωή των ελλήνων πολιτών, σε όποια γωνιά της χώρας και αν ζουν.

Όλη η δέσμη των πρωτοβουλιών μας σε αυτό συγκλίνει. Να βελτιωθεί ουσιαστικά η καθημερινότητα των πολιτών, να εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα στις συναλλαγές τους με τους φορείς του Δημοσίου, να γνωρίζουν τι πρέπει να περιμένουν από τον καθένα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους – και εδώ θα είμαστε μαζί σύμμαχοι – ότι στον 21^ο αιώνα, η Αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς ένας διεκπεραιωτικός μηχανισμός, ένα απλό παρακολούθημα του κεντρικού κράτους, ένα τοπικό παράρτημα της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας, που αναλώνεται στη μικροδιαχείριση, χωρίς όραμα, χωρίς πνοή, χωρίς σχέδιο για το μέλλον. Ένα σύστημα που ασχολείται μόνο με τα μικρά και αφήνει τα μεγάλα, άρα και τις μεγάλες ευθύνες, για το μεγάλο κράτος, διαιωνίζοντας έτσι την αδράνεια, την έλλειψη προοπτικής, τη στασιμότητα, και υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο την εδραίωση δεσμών εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στη Δημόσια Διοίκηση, που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο κάθε σύγχρονης, δημοκρατικής και προοδευμένης κοινωνίας.

Ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο εδράζεται ένα πιο φωτεινό μέλλον για την Αυτοδιοίκηση αφορά, φυσικά, στο προσωπικό. Πραγματικά, όλο αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων σχεδόν δέκα μηνών που έχω αυτό το χαρτοφυλάκιο το οποίο μου εμπιστεύθηκε ο Πρωθυπουργός, ακούω από όλους σας ζητήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και με προβλήματα υποστελέχωσης, προκειμένου να φέρετε σε πέρας τις πολλές αρμοδιότητες που έχετε. Νομίζω ότι, όπως έθιξε χθες και ο Υπουργός, είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το προχωρήσουμε σχετικά γρήγορα μπροστά και δήλωσε ανοικτός σε πολλές πτυχές αυτής της συζήτησης, μία πολύ σημαντική εκ των οποίων είναι φυσικά η κινητικότητα. Και νομίζω ότι θα έχουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες την ευκαιρία να κάνουμε κάτι πιο απτό σε αυτό το θέμα που αφορά το προσωπικό.

Ο τρίτος πυλώνας είναι η χρηματοδότηση των ΟΤΑ. Και εδώ θα ήθελα να διακρίνω τρία επίπεδα και άκουσα με πολλή χαρά όλη τη συζήτηση πριν, από τον κύριο Μουράτογλου, που βάζει ένα πλαίσιο που θα κάνει και τη δική μου τη δουλειά λίγο πιο εύκολη στην πορεία.

Το πρώτο σχετίζεται με την τακτική χρηματοδότηση. Η ΚΑΠ πράγματι έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης και είναι απολύτως λογικό να σας απασχολεί. Χθες προχωρήσαμε, για παράδειγμα, στην έκδοση μίας συμπληρωματικής απόφασης ΚΑΠ, ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ποσό λίγο μεγαλύτερο από το ποσό μίας τακτικής απόφασης ΚΑΠ και πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει σημαντικά, προκειμένου να αντιμετωπίσετε όλες τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες που έχετε, αυτό το διάστημα.

Πιστεύουμε δε, ότι με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως είπα και χθες, θα είμαστε σε θέση προς το τέλος του έτους να προχωρήσουμε σε ακόμη μία συμπληρωματική ΚΑΠ, δεν ξέρω αν θα είναι στο ύψος μιας ολόκληρης συμπληρωματικής ΚΑΠ, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και τα περιθώρια στον προϋπολογισμό φαίνεται να υπάρχουν.

Το 2022, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι θα είναι ένα έτος αναθεώρησης των ΚΑΠ. Δεν είπα ότι θα εφαρμοστεί η αναθεωρημένη ΚΑΠ από 1/1/2022. Φυσικά, κύριε Μουράτογλου, δεν είναι αυτό δυνατό. Το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά το 2022 μπορεί να είναι αυτό το πλαίσιο της συζήτησης, και με το χρονοδιάγραμμα που προτείνετε, ακόμα και πιο σύντομο θα έλεγα εγώ χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να καταλήξουμε κάπου, ώστε όταν θα γίνουν εκλογές στις 8 Οκτωβρίου 2023, χάρη στο νέο εκλογικό νόμο για τους ΟΤΑ, να έχετε αρκετούς μήνες που θα εκτελείτε έναν προϋπολογισμό του 2023, που θα συμπεριλαμβάνει τις αναθεωρημένες ΚΑΠ.

Τι πρέπει να κάνουμε; Να βελτιώσουμε σημεία που δούλεψαν και να διορθώσουμε σημεία που δεν δούλεψαν. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αυξήσουμε το ποσό των ΚΑΠ, έτσι ώστε να αρχίσει σιγά – σιγά να αντιστρέφεται η πορεία συρρίκνωσης των τελευταίων ετών. Δεν μιλάω για μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις. Μιλούμε για ρεαλιστικές, αλλά όχι συμβολικές, αυξήσεις. Και πιστεύω ότι το 2022, με τη δική σας συμβολή, με πνεύμα συνεργασίας, θα βρούμε

μια λύση που να μπορεί να την υποστηρίξει και το οικονομικό μας επιτελείο.

Η εκτίμηση που μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή, και είναι αυτό για το οποίο σε πρώτη φάση εγώ θα ήθελα να θέσω στο τραπέζι της όποιας συζήτησης θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει όταν ορίσετε και εσείς πώς θα προχωρήσουμε στο χρονοδιάγραμμα της συζήτησής μας, είναι ότι πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια αύξηση που θα φτάνει τους ΚΑΠ συνολικά και για τους Δήμους και για τις Περιφέρειες, θα πω ένα νούμερο εδώ, κοντά στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, από 2,85 περίπου που είναι σήμερα. Μιλάμε για μια αύξηση 300 – 350 εκατομμυρίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη από 1/1/2023, μια αύξηση που εγώ υπολογίζω ότι θα είναι της τάξης περίπου του 15%, ίσως και λίγο παραπάνω.

Αυτό τι θα μας επιτρέψει; Θα μας επιτρέψει μαζί με την αναπροσαρμογή των κριτηρίων, να μη διχαστούμε. Δεν υπάρχουν αστικοί και περιφερειακοί Δήμοι. Δεν υπάρχουν οι έξυπνοι και οι πονηροί. Υπάρχουν όλοι που έχουν διαφορετικές ανάγκες. Επομένως, με την ανακατανομή των κριτηρίων και με την αύξηση των ΚΑΠ, θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτές τις αναπροσαρμογές που θα υπάρξουν, έτσι ώστε κανείς να μην ζημιωθεί, κανείς να μην αδικηθεί. Και τότε θα μπορώ να δώσω την απάντηση στον κύριο Μουράτογλου και στην αγωνία του. Ανακατανομή; Ναι. Με μεγαλύτερο καλάθι; Πάλι, ναι.

Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις, πέραν τις τακτικές. Ξέρετε τι αντιμετωπίσαμε με την πανδημία του κορωνοϊού και με τις φυσικές καταστροφές και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε και τώρα.

Δώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα 237,1 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς είχατε μειωμένα έσοδα και αυξημένες δαπάνες. Και εάν χρειαστεί, μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα είμαστε εδώ ξανά, να δώσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση. Όλοι, βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι αυτό

το ποσό που εμείς διαθέσαμε, δεν καλύπτει το συνολικό κόστος το οποίο επωμιστήκατε. Και ακούω και την κριτική από τον κύριο Μαρινάκη, σχετικά με το πώς αποτυπώνεται στο Παρατηρητήριο η μεγαλύτερη απώλεια εσόδων από κάποιους Δήμους σε σχέση με κάποιους άλλους, αλλά εδώ είμαστε να βρούμε τον πιο δίκαιο τρόπο. Όλοι πρέπει να βάζουμε σε αυτά τα θέματα πλάτη.

Εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, πέραν τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις του κορωνοϊού, των φυσικών καταστροφών, για να πω κάτι το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο, αλλά που σας απασχολεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι το κόστος της ενέργειας. Έχουμε ένα ζήτημα που πρέπει να καταλήξει κάπου στις αμέσως επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Πρέπει να συγκρατήσουμε αυτό το κόστος, ώστε να μην μεταकुλισθεί στους πολίτες μέσα από τα δημοτικά τέλη και για να το κάνουμε αυτό, εξετάζουμε ένα πλέγμα μέτρων εξορθολογισμού του ενεργειακού κόστους για τις ΔΕΥΑ, καθώς και για τους Δήμους που δεν έχουν ΔΕΥΑ. Αυτό το πλέγμα είναι σαφές, έχει τεθεί και από τις συναντήσεις μας με τον κύριο Μαρινάκη και την Ένωση όλων των ΔΕΥΑ, αλλά και με κατ' ιδίαν συζητήσεις και περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία.

Πρώτον, την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για το νερό στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6%, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα στα έσοδα των ΔΕΥΑ εφαρμόζεται για την αξία νερού συντελεστής 13%. Αυτό είναι μία πρόταση την οποία την έχουμε στο τραπέζι και την εξετάζουμε.

Η δεύτερη, η οποία βρίσκεται επίσης στο τραπέζι, είναι η υπαγωγή σε τιμολόγιο χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η τρίτη, η ένταξη του τιμολογίου, στο τιμολόγιο των μεγάλων καταναλωτών αντί του οικιακού τιμολογίου, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Νασιακόπουλος πιο πριν.

Τέταρτον, την ένταξή τους στους δικαιούχους μειωμένης χρέωσης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων,

του ΕΤΜΕΑΡ, προκειμένου αυτό να συμβάλει στη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Και κρατώ, αγαπητέ κύριε Μαρινάκη, από την τοποθέτησή σας, την απάντηση που πήρατε. Γιατί υπάρχει μια συνεννόηση για αυτά και τα τέσσερα, σε επίπεδο Πρωθυπουργού, με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος τον κύριο Σκρέκα, και φυσικά με το οικονομικό μας επιτελείο, έτσι ώστε να βρούμε το καλύτερο μείγμα από τις τέσσερις αυτές εναλλακτικές επιλογές, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε, πράγματι, το κόστος της ενέργειας. Και πιστεύω, όχι στις 12 Νοεμβρίου, αλλά πολύ νωρίτερα, να σας πούμε ποια από αυτά τα τέσσερα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν τελικά, για να επιτύχουμε το αναγκαίο αποτέλεσμα. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω ακριβώς ποιο θα είναι το μείγμα μεταξύ αυτών των τεσσάρων, σίγουρα όμως θα περιλαμβάνει κάποιες από αυτές τις λύσεις, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Άρα, το πλαίσιο των διεκδικήσεων όταν γίνεται με σοβαρό τρόπο και με μία τεκμηριωμένη κοστολόγηση, για να ξέρει το οικονομικό επιτελείο τι έχει να περιμένει, τότε νομίζω ότι προχωρά σωστά αυτή η συζήτηση και θα έχουμε σύντομα ένα θετικό αποτέλεσμα.

Θα ήθελα να πω εδώ όμως ότι, όπως ξέρετε, στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» υπάρχει μία πρόσκληση, η ΑΤ03, η οποία μειώνει το κόστος της ενέργειας για τους Δήμους, μέσω της ενθάρρυνσης χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Και ενώ είναι μία πολύ σημαντική πρόσκληση, ενώ έχουμε κάνει ότι μπορούμε προκειμένου να την κάνουμε ευρωπαϊκή πολιτική –και σας παραπέμπω στην τελευταία ανακοίνωση των έξι Υπουργών Οικονομικών, όπου ένα από τα σημεία που επισημαίνουν είναι ακριβώς αυτό, η μετάβαση δηλαδή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε χαμηλότερο κόστος ενέργειας – δεν κάνατε την καλύτερη δυνατή χρήση αυτής της πρόσκλησης. Και στις προτεραιοποιήσεις που

έχετε υποβάλει, δεν είναι υψηλά στην ατζέντα σας. Ίσως γιατί κανείς δεν είχε προβλέψει τόσο μεγάλη, ραγδαία αύξηση του κόστους ενέργειας.

Από την άλλη τη μεριά, πρέπει όμως να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε και να κοιτάζουμε μπροστά και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε τα εργαλεία να το κάνουμε, για να συγκρατήσουμε μόνιμα αυτό το κόστος.

Το τρίτο επίπεδο για τα χρηματοδοτικά εργαλεία των ΟΤΑ, είναι το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», είναι ένα πρόγραμμα που αντικατέστησε – με τρόπο σημαντικά διευρυμένο – το πρόγραμμα Φιλόδημος. Έχετε όλοι υποβάλλει, εδώ και καιρό, τα σχέδιά σας που φιλοδοξούν να αλλάξουν την όψη των τοπικών κοινωνιών και προσδοκάτε, φυσικά, τις εντάξεις των έργων σας στο πρόγραμμα.

Κάποιους αριθμούς εδώ, που θα μας διευκολύνουν. Λίγο παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήταν το πρόγραμμα Φιλόδημος 1, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Με την ευελιξία που δώσαμε από τον Μάρτιο του 2021, έχουμε έναν ονομαστικό προϋπολογισμό 3 δις 125 εκατομμύρια για εντάξεις έργων και έπειτα από τη συνεννόηση με το οικονομικό επιτελείο και με τον Πρωθυπουργό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, τελικά, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και άλλο τον χώρο που έχουμε στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να δείτε όλοι σας τις εντάξεις των έργων που προσδοκάτε και οι οποίες μπορούν, πραγματικά, να βοηθήσουν και εσάς και τους δημότες σας.

Είναι γεγονός επίσης, ότι ο χώρος αυτός δεν μπορεί να φτάσει τα 6,1 δις ευρώ, τα οποία είναι το σύνολο των έργων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Όμως, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα είναι τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ και αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να αυξήσουμε την υπερδέσμευση, προκειμένου να μπορέσουμε να εντάξουμε, γρήγορα, έργα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και να εκμεταλλευτούμε, στην πορεία, τις

εκπτώσεις των έργων και τις μεταφορές έργων σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και ο δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Έχουμε ήδη συμφωνήσει, όπως ξέρουν και κάποια από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης που συμμετέχουν, όπως ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, έχουμε ήδη συμφωνήσει και μεταφορές έργων περίπου 222 εκατομμύρια ευρώ, έργων ύδρευσης κατά βάση, στο ΕΣΠΑ και 150 εκατομμυρίων ευρώ, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά όμως δεν φτάνουν. Για αυτό, αυτό που συζητούμε αυτές τις ημέρες είναι αν θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε απευθείας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα τα οποία έχετε εσείς υποβάλει στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Τέτοια έργα είναι, κυρίως, έργα αστικών αναπλάσεων, έργα ύδρευσης και έργα οδοποιίας. Γιατί υπάρχουν αντίστοιχες δράσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης που μπορούν να ενταχθούν από τον κύριο Σκυλακάκη.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είμαστε ακριβώς σε θέση να σας πούμε πώς αυτό το 1 δισεκατομμύριο που σας είπα επιπλέον, τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο που σας είπα επιπλέον, θα έρθει μέσα από την αύξηση της υπερδέσμευσης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ή από απευθείας μεταφορά έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Περισσότερος χώρος στο «Αντώνης Τρίτσης», για να συνεχίσουν απρόσκοπτα οι εντάξεις των έργων σας και να μην ανησυχείτε ότι, εδώ που έχουμε φτάσει, κάποιοι οι οποίοι πρόλαβαν και πήραν κάποια έργα θα είναι οι τυχεροί και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν δει ακόμα έργα τους να εντάσσονται στο πρόγραμμα, θα είναι οι άτυχοι που θα μείνουν απέξω.

Δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια περίπτωση και απόδειξη για αυτό είναι η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που ήδη έχει ξεκινήσει από εμένα και είναι για συλλογή υπογραφών στους άλλους συναρμόδιους Υπουργούς, για δέσμευσή μας ώστε πρώτα να έχει εξασφαλιστεί ότι το 50% περίπου του

προϋπολογισμού των έργων που έχετε υποβάλει στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», θα ενταχθεί. Και μετά θα δούμε πώς θα προχωρούμε σε υπόλοιπα έργα των Δήμων σας, με την χρηματοδότηση του πλήρους φακέλου σας τους επόμενους μήνες. Άρα προσδοκώ, ότι μέχρι το τέλος του έτους, όλοι σας θα έχετε δει περίπου το 50% των έργων σας να εντάσσεται

Και εδώ αξίζει και πάλι να δούμε λίγο τα νούμερα. Είχαμε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ μεταφορά έργων από το Φιλόδημος 1 στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», έχουμε ήδη εντάξει τους τελευταίους μήνες στο πρόγραμμα 1,075 δις, άρα αν κάνετε την άθροιση θα δείτε ότι είμαστε ήδη κοντά στα 2,4 δις, άρα ήμασταν έτοιμοι να χτυπήσουμε τις οροφές του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος και να απέχουμε μόλις 700 εκατομμύρια από τον συνολικό ονομαστικό προϋπολογισμό που θα είχαμε στη διάθεσή μας. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Σας λέω ότι θα είναι ο χώρος πάνω από 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με τους δύο τρόπους που σας είπα και για αυτό θα συνεχίσουμε απρόσκοπτα και τους επόμενους μήνες τις εντάξεις των έργων που σας απασχολούν.

Ήδη θα ήθελα να πω εδώ, γιατί υπάρχει και μια τέτοια κριτική, ότι με την Επιτροπή Αξιολόγησης που έγινε την Τετάρτη, από τους 51 Δήμους που δεν είχαν λάβει κανένα έργο μέχρι τώρα από το πρόγραμμα, οι 39 εντάσσονται για πρώτη φορά με το πρώτο τους έργο. Άρα μένουν πολύ λίγοι Δήμοι που δεν έχουν πάρει κάποιο έργο και μέχρι τον Δεκέμβριο φιλοδοξώ και εγώ και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και η ΕΥΔΕ και, φυσικά, η Επιτροπή Αξιολόγησης, να έχουμε εντάξει, αυτό που σας είπα πριν, το 50% των έργων για κάθε Δήμο, έτσι ώστε να έχετε ικανό χρόνο να προχωρήσετε σε δημοπρατήσεις, συμβασιοποιήσεις και, φυσικά, σε εκτέλεση των έργων που θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε την εικόνα στην τοπική κοινωνία.

Θα ήθελα επίσης να πω εδώ ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά τα οποία άκουσα και πριν, με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» γίνονται πράξη και λαμβάνονται υπόψη. Παράδειγμα, είδα ένα πολύ ωραίο γράφημα του Δημήτρη του Καμπόσου, σχετικά με τα χιλιόμετρα είτε του δημοτικού δικτύου, είτε της αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο του. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε χειροπιαστά. Και πράγματι, υπάρχουν τέτοιου είδους σχετικές σημαντικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», που επιτρέπουν την εξαγωγή ποιοτικών δεικτών που να τα μετράνε αυτά. Και ξέρετε ότι τέτοιου είδους δείκτες ακόμα και για τα πρώτα έργα του «Αντώνης Τρίτσης», έχουν χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες μας και θέλω να πω κάποια παραδείγματα, για να δείξουμε και το σωστό σήμα στην αγορά. Τι να περιμένει η αγορά από τα έργα αυτά.

Παράδειγμα. Το μήκος του αγροτικού οδικού δικτύου που μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», είναι ύψους 3.000 χιλιομέτρων. Είναι, δηλαδή, τρεις φορές η απόσταση Καλαμάτας – Αλεξανδρούπολης.

Το δε μήκος των παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης με αμιαντοσιμεντοσωλήνες, είναι 4.200 χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή τέσσερις φορές η απόσταση Καλαμάτας – Αλεξανδρούπολης.

Η ποσότητα 10.000.000 κυβικών μέτρων νερού που θα εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση, ισοδυναμεί με την ετήσια ζήτηση πόσιμου νερού μιας πόλης 100.000 κατοίκων.

Οι 275.000 κάτοικοι για τους οποίους βελτιώνεται η επεξεργασία των παραγόμενων αστικών λυμάτων, είναι πληθυσμός περίπου ίσος με τον πληθυσμό των μονίμων κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Λάρισας.

Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας των 11.500.000 κιλοβατώραν ανά έτος, ισοδυναμεί με την ετήσια πλήρη κάλυψη ενός οικισμού 2.000 κατοίκων.

Η δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές, έκτασης 1.200 στρεμμάτων, ισοδυναμεί με το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο της Αθήνας, το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Αυτοί είναι οι ποιοτικοί δείκτες, οι οποίοι βγαίνουν μέσα από το πρόγραμμα. Και κάθε φορά που εντάσσονται νέα έργα, οι δείκτες αυτοί βελτιώνονται. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και εμείς κεντρικά από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και εσείς σε τοπικό επίπεδο, αυτά τα έργα που εντάσσετε να τα χρησιμοποιείτε και με αυτό τον τρόπο, γιατί δίνουν το σωστό σήμα στην τοπική κοινωνία.

Φαίνεται λοιπόν καθαρά η μεγάλη δυναμική του προγράμματος και η πολλαπλή συμβολή του στην τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατομμυρίων πολιτών.

Και δεν πρέπει βέβαια να παραλείψω να κάνω μια ειδική αναφορά στα έργα που χρηματοδοτούμε για την εμπέδωση του ψηφιακού πολιτισμού και της ψηφιακής σύγκλισης, όπως είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων, και το πρόγραμμα για τις «έξυπνες πόλεις», Smart Cities, το οποίο ενισχύουμε με το ποσό των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Και ακούσατε πριν από τον Κυριάκο τον Πιερρακάκη, και θα το εξειδικεύσει το απόγευμα και ο Θοδωρής ο Λιβάνιος, πώς προχωρούμε στη χρήση και άλλων πόρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων σας.

Επίσης υπάρχει η χρηματοδότηση των έργων για την βιώσιμη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως και για τη θωράκιση απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, είτε, για παράδειγμα, με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είτε με την επέκταση της ηλεκτροκίνησης, την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων με τη χρήση έξυπνων υδρομέτρων, τις νέες μεθόδους ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων και ούτω κάθε εξής.

Όπως έχει δηλώσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, η στρατηγική κατεύθυνσή μας είναι σαφής και ξεκάθαρη. Θέλουμε ένα Δημόσιο που θα παρέχει αξιόπιστες, γρήγορες, διαφανείς και φιλικές υπηρεσίες στους πολίτες. Και θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που θα λειτουργεί ως ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Μια Αυτοδιοίκηση που διαθέτει το κύρος, τους αναγκαίους πόρους και την απαιτούμενη ευελιξία, έτσι ώστε να γίνει η ζωή όλων των Ελλήνων καλύτερη, σε όποια γωνιά της χώρας και αν ζουν. Μια Αυτοδιοίκηση που μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την κεντρική κυβέρνηση, θα προσφέρει στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες.

Θέλουμε μια έξυπνη και ευέλικτη Αυτοδιοίκηση, μια επιτελική Αυτοδιοίκηση. Δραστήρια, δυναμική και εξωστρεφή. Μια Αυτοδιοίκηση που έχει όραμα, που βλέπει τη μεγάλη εικόνα, που αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, που παρακολουθεί τις εξελίξεις, κυνηγάει τις ευκαιρίες και, βεβαίως, χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και χρηστότητα στη λειτουργία της.

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης να αδράξουν τη χρυσή ευκαιρία που τους παρέχουν οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο προς όφελος των πολιτών. Να τις αξιοποιήσουν εφαρμόζοντας έξυπνες και ευέλικτες πολιτικές. Πολιτικές που επωφελούνται από την πρόοδο της έρευνας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και από τις διεθνείς εμπειρίες και συνεργασίες, για να προσφέρουν στους πολίτες καλύτερη ποιότητα ζωής, ασφάλεια, ευημερία, και περισσότερες ευκαιρίες για την προσωπική, κοινωνική και οικονομική τους ανέλιξη.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αλλάζουμε τον χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο την πατρίδα μας. Αγωνιζόμαστε ώστε τα οφέλη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης να επιμεριστούν δίκαια σε όλους τους

πολίτες, σε κάθε γωνιά της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Και θα ήθελα να θυμίσω, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τη μία ή την άλλη της μορφή, έχει βαθιές ρίζες, όπως έλεγε και ο μεγάλος ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, στις παραδόσεις και στις συνήθειες του ελληνικού λαού.

Θα πρέπει να αναλογιστούμε, με αφορμή και τη φετινή επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Κοινοτική Αυτοδιοίκηση, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, στη συσπείρωση του ελληνικού λαού, στον μετριασμό των δεινών του και στη σφυρηλάτηση της εθνικής αυτοπεποίθησης.

Αυτή, λοιπόν, η ιστορική συνέχεια που χαρακτηρίζει την πολυσχιδή λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να αποτελεί οδηγό των παρεμβάσεών μας. Έχουμε ιστορικό χρέος να αγωνιστούμε για τη διεύρυνση και την εμπάθυνση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης. Και το χρέος αυτό δεν το έχουμε μόνο απέναντι στους προγόνους μας, αλλά κυρίως απέναντι στους απογόνους μας, στις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων.

Προχωράμε, λοιπόν, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της πατρίδας μας. Προχωράμε δημιουργώντας, όχι καταστρέφοντας. Για το καλό όλων των Ελλήνων, για το καλό της πατρίδας.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ.

Κρατάμε τα εξής. Ότι παρά τις όποιες διαφωνίες ξέρετε ότι έχουμε και το πρόγραμμα «Άργος» σε σχέση με την εμπλοκή μας και τη νομική μας κυρίως εμπλοκή, ότι ξεκινάμε με 40 εκατομμύρια για καταφύγια σε όσους Δήμους δεν έχουν γίνει, συν 15 εκατομμύρια κάθε χρόνο στους ΚΑΠ, για τα λειτουργικά, να θυμίσω πως τώρα παίρναμε 600.000 € όλοι οι Δήμοι της χώρας το χρόνο.

Το ότι να υπολογίζουμε πλέον με οποιονδήποτε τρόπο Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και άλλη χρηματοδότηση 4,1 δις για τον «Τρίτη» συνολικά, που νομίζω ότι καλύπτει όντως πλέον πάρα πολλές από τις προτάσεις μας.

Για το θέμα του ρεύματος, απλά να σημειώσω ότι δεν είναι πρόβλημα μόνο των ΔΕΥΑ, αλλά και των Δήμων. Δηλαδή ανταποδοτικός είναι ο ηλεκτροφωτισμός, άρα και αυτόν θα πρέπει να τον συμπεριλάβουμε στις προβλέψεις που κάνετε ορθά για τις ΔΕΥΑ...

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Και η άρδευση, Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ορίστε;

Ι. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ: Και η άρδευση.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Και η άρδευση, σωστά. Οκεί.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ, Γενικό μου.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Όλα τα θέλουν οι Δήμοι. Τα θέλουν σε εποχές που...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νόμιζα ότι αγανάκτησες ως Δήμαρχος, Γενικό μου, για αυτό.

Οπότε, νομίζουμε σε μια καλή αρχή.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία

Εμείς συνεχίζουμε, αγαπητοί σύνεδροι, το Συνέδριο. Παράκληση, να μη σηκωθούμε να φύγουμε τώρα όλοι, όπως συνηθίζεται τέτοιες ώρες, έτσι; Αν είναι να φύγουμε, να φύγουμε με το μαλακό.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ορίστε; Ναι, για τους ΚΑΠ είναι πολύ σημαντικό, και δεν το είπα τώρα.

Πέρα από αυτό, για την αύξηση των ΚΑΠ, τι είπε...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: 1%, ναι, σωστό. Μου το έχει πει, την πρότασή του, ο Γιώργης, μου την είχε πει νωρίτερα το πρωί ότι όποιος κάθεται, θα δίνουμε και 1% αύξηση στους ΚΑΠ. Οπότε... Για κάθε ώρα που κάθεται.

Λοιπόν, να πω όμως κάτι πολύ σημαντικό επίσης που ειπώθηκε, ότι από 1/1/23, κατά τα φαινόμενα και με τα οικονομικά της χώρας να πάνε καλύτερα, μιλάμε για μια αύξηση περίπου 15% στους ΚΑΠ, νομίζω πως αυτό είναι το σημαντικότερο από αυτά τα οποία ειπώθηκαν από τον Υπουργό, έτσι ώστε να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να έχουμε σενάρια με περισσότερα χρήματα για την ανακατανομή. Γιατί και η δική μας πρόθεση είναι να μην κόψουμε χρήματα από κανένα Δήμο, θα πρέπει όμως αυτή την ανακατανομή να τη δούμε σιγά – σιγά έχοντας παραπάνω πόρους, έτσι ώστε όλοι να βγουν κερδισμένοι, να μην υπάρξει ούτε ένας Δήμος που είναι χαμένος.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λοιπόν, να επαναλάβω τι είπε ο Υπουργός...

Έλα, Γιάννη μου.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λοιπόν, να τα πω λίγο στο μικρόφωνο, γιατί τώρα και οι δυο μιλάτε εκτός μικροφώνου και...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Είπε ο Υπουργός ότι το νούμερο το οποίο είπε δεν ειπώθηκε τυχαία, αλλά είναι ένα τελείως απόλυτα ρεαλιστικό νούμερο το οποίο μπορεί πραγματικά να υλοποιηθεί. Από ότι καταλαβαίνω, είναι χαμηλότερο από το νούμερο που ο Γιάννης ανέφερε, αλλά αντιλαμβάνομαι πως πρέπει να πάμε σε μία ρεαλιστική προσέγγιση, έτσι ώστε να είναι κάτι το οποίο μπορεί να τρέξει και εδώ είμαστε – έτσι, Γιάννη – να συζητήσουμε εκεί πέρα οποιαδήποτε άλλη κατανομή.

Η δουλειά της Επιτροπής του Γιάννη βέβαια, του Μουράτογλου, είναι να δούμε πλέον αυτή την κουβέντα για την

ανακατανομή των ΚΑΠ. Με δεδομένο ότι θα έχουμε συν 15% ΚΑΠ, είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό, όλη την ομάδα του Υπουργείου Εσωτερικών, το Γενικό Γραμματέα...

Γενικέ μου, θα ήθελες κάτι να πεις; Θα είναι χαρά μας να σε ακούσουμε. Θα σας δούμε και αύριο, αλλά ελάτε λιγάκι.

Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Λοιπόν, εκτός προγράμματος.

Να πω κάτι για τους ΚΑΠ. Καταρχήν 50 εκατομμύρια plus θα είναι φέτος, το '22. 50 εκατομμύρια θα είναι παραπάνω φέτος από ότι ήταν το '21. Λίγα, αλλά είναι ας πούμε μια μικρή διαφορά.

Με το Παρακαταθηκών, όπως πρέπει να είπε και ο Υπουργός, είμαστε σε μια διαπραγμάτευση ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε και την αναχρηματοδότηση των 2 ετών, άρα και τη μείωση των... Ήδη έχει ξεκινήσει ο Υπουργός μία προσπάθεια με τον Πρόεδρο, νομίζω θα τον έχουμε και αύριο, άρα δεν τίθεται θέμα.

Θέλω να πω όμως ότι χαίρομαι που είμαι από αυτή τη θέση στο Συμβούλιο το δικό μας, τόσα χρόνια ερχόμουν ως συνάδελφός σας, αισθάνομαι ένας από εσάς, ξέρω επίσης τις αγωνίες και τις προσπάθειες που κάνει ο καθένας σας, ιδιαίτερα αυτοί που για πρώτη φορά έχουν βγει σε αυτή τη θέση, είναι σημαντικό όμως να προτεραιοποιεί ο καθένας από εμάς τι ακριβώς ζητάει η τοπική κοινωνία.

Το Υπουργείο, σε συνεργασία με τα συλλογικά Όργανα, οφείλει να παίρνει αποφάσεις που κατά μέσο όρο αντιστοιχούν στο σύνολο των Δήμων. Τα ιδιαίτερα προβλήματα τα δικά σας, που πολλές φορές και τον Υπουργό και σε δεύτερο βαθμό και εμένα ζητάτε να επιλυθούν, δεν είναι πάντα εύκολο. Ξέροντας ότι μπορεί εσείς το δικό σας πρόβλημα να το αναγάγετε σε μείζον, το μείζον για εμάς είναι να μπορούμε το Υπουργείο να δίνει γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις που οριζόντια αφορά όλους σας.

Και να πω και κάτι άλλο. Όπως σωστά είπε ο Υπουργός, το «Τρίτσης» είναι ένα όραμα μεγάλο. Πιστεύω ότι οι προσπάθειες που κάνει είναι γρήγορες, ποτέ δεν έχει ξανά πάρει η Αυτοδιοίκηση σε λιγότερο από 10 μήνες εντάξεις 1 δις ευρώ, μιλάμε δηλαδή για 340 δισεκατομμύρια δραχμές, αν κάποιος από τους παλιούς τα αντιστοιχίσει σε σχέση με τον παλιό το «Θησέα», που το ζήσαμε όλοι μας και οι παμπάλαιοι το '07 και να πω ότι με αυτό το ποσό, που το έχει διασφαλίσει, καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των ορίων του πλαφόν που έχετε βάλει. Οι προσπάθειες, με αυτά που ανέλυσε, είναι να μπουν και παραπάνω. Στο χέρι μας είναι, σε συνεργασία όλων μας, ιδιαίτερα στις προσκλήσεις που εσείς θέλετε να προτεραιοποιήσετε, να το καλύψουμε το σύνολό του.

Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το λόγο. Τα υπόλοιπα, αύριο, στη συνάντηση που θα έχουμε.

Να είστε καλά και πάντα δημιουργικά τα Συμβούλια.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κύριε Γενικέ, οι εκπτώσεις θα επανέλθουν πάλι με τα ίδια κριτήρια στους Δήμους;

Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: Αυτό δεν είναι να το συζητήσουμε τώρα. Τρέξτε πρώτα τα έργα, δημοπρατήστε τα, πάρτε τις εκπτώσεις και ελάτε να τα ξανά συζητήσουμε. Ο Υπουργός είναι διαθέσιμος για όλα. Αλλά ας προχωρήσουν πρώτα οι δημοπρατήσεις, να δούμε ότι ξεπερνάμε τα 140 εκατομμύρια απορρόφηση που, φανταστείτε, στις εντάξεις του 1.250.000.000 του 2019 και μετά μιλάμε για εκπτώσεις.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πολύ, Γενικέ μου, για την παρέμβαση.

Λοιπόν, προχωράμε. Είναι αρκετή η ώρα που είμαστε όσοι είμαστε από το πρωί εδώ πέρα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να δούμε οι υπόλοιπες πτυχές της Αυτοδιοίκησης προβλήματα αλλά και προκλήσεις.

Βάσει προγράμματος λοιπόν, πλέον πάμε στη συνάδελφο του Γενικού μας, τη Βιβή τη Χαραλαμπογιάννη, Γενική Γραμματέα και αυτή Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών. Η κυρία

Χαραλαμπογιάννη δεν μπόρεσε να έρθει, μέχρι αργά χθες το βράδυ έπρεπε να τακτοποιήσει αρκετά ζητήματα σε σχέση με την κακοκαιρία. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο θα παίξει αμέσως τώρα με την τοποθέτησή της.

Έχουμε άλλες δύο – να το πω τώρα – ομιλίες και αμέσως μετά έχουμε τοποθετήσεις συνέδρων. Οπότε καλό θα είναι και ζήτημα σεβασμού είναι, το λέω για όσους βγαίνετε έξω, να μείνουμε και να ακούσουμε συναδέλφους.

Όσοι θέλετε να μιλήσετε, στη Γραμματεία υπάρχει μια ειδική εφαρμογή, έχω ούτως ή άλλως τέσσερα – πέντε ονόματα εγώ δηλωμένα εδώ, τα κρατώ, όλοι οι υπόλοιποι στη Γραμματεία έξω, σκανάρουν το ταμπελάκι σας και αμέσως δημιουργείται η λίστα των ομιλητών. Οπότε στη Γραμματεία έξω, όσοι... εκτός από τους τέσσερις – πέντε συναδέλφους που μου το έχουν δηλώσει εδώ πέρα, έξω στη Γραμματεία δηλώνουν λίστα για να πάρουν το λόγο και σύντομα να τοποθετούν, σε περίπου μισή ώρα από τώρα.

Λοιπόν, πάμε με το βίντεο της Βιβής της Χαραλαμπογιάννη, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών.

Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ: Καλημέρα σε όλους και σε όλες.

Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραστώ στο Συνέδριο, είναι εξαιρετικά τιμητικό για εμένα. Θεωρώ ότι θα βγουν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σκόπευα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου ότι η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε Συνέδρια, γιατί έχουμε πολλή δουλειά στο Υπουργείο Εσωτερικών και δεν συνηθίζω να βγαίνω από το γραφείο, αλλά επειδή ακούω πολλή γκρίνια για το προσωπικό, ήρθα να μου τα πείτε από κοντά, γιατί μόνο στη Σταδίου πηγαίνετε και δεν περνάτε αρκετά συχνά από τη Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά όλα αυτά δυστυχώς ανετράπησαν, διότι χορεύουμε από χθες, όπως ξέρετε, στο ρυθμό του «Μπάλλου» εδώ στην Αθήνα και δυστυχώς οι έκτακτες συνθήκες δεν μου επέτρεψαν

να παραστώ και να είμαι κοντά σας. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και όλα να πηγαίνουν λίγο καλύτερα, για να μπορέσουμε να συναντηθούμε από κοντά.

Θα ήθελα να πω δυο λόγια για το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε, ξεκινώντας από τα νούμερα, που δίνουν πάντα ένα στίγμα. Έχουμε λοιπόν 332 Δήμους, 1.756 απογεγραμμένους ενεργούς φορείς των ΟΤΑ στην απογραφή. Να τονίσω εδώ ότι έχουμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό και φορέων οι οποίοι αρνούνται να απογραφούν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που κάποια στιγμή θα πρέπει να το συζητήσουμε. Το τακτικό προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού είναι 65.000 περίπου, 64.909 για την ακρίβεια, στους απογεγραμμένους ενεργούς φορείς είναι 15.200, το ορισμένου χρόνου προσωπικό στους Δήμους είναι 28.300 και στους λοιπούς φορείς 14.000, δηλαδή σύνολο τακτικό και έκτακτο μαζί, 93.500 το τακτικό και 29.800 το έκτακτο. Δηλαδή το 1/3 του συνόλου του προσωπικού των δημοσίων υπαλλήλων, αν εξαιρέσουμε το ένστολο προσωπικό και τους εκπαιδευτικούς.

Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας λοιπόν, έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και για αυτό το λόγο πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για το πώς θα στελεχώνεται μια Υπηρεσία, να δούμε πώς θα εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι αυτής της Υπηρεσίας και πώς θα εξελίσσονται μέσα σε αυτή.

Ας ξεκινήσουμε από τα ζητήματα της στελέχωσης.

Ως Υπουργείο Εσωτερικών, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους φορείς είτε μέσω νέων προσλήψεων, με τον ετήσιο προγραμματισμό, είτε μέσω της κινητικότητας. Σωρευτικά, για τελευταία 3 χρόνια, από το '20 έως το '22, έχουμε εγκρίνει 2.018 προσλήψεις. Πιο συγκεκριμένα, για το 2022 έχουμε εγκρίνει 376 μηχανικούς και πολεοδόμους, 285 διοικητικούς υπαλλήλους, 28 δικηγόρους με έμμισθη εντολή, 42 υπαλλήλους των ΚΕΠ, καθώς επίσης και 87 τεχνικούς και λοιπές ειδικότητες. Επιδιώκοντας να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο διαπιστωμένες ανάγκες.

Δεν χωράει αμφιβολίας βέβαια, ότι χρήζει αποσαφήνισης τόσο το πλαίσιο υποβολής των αιτημάτων, όσο και το πλαίσιο της έγκρισης. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε περιορισμούς και δεσμεύσεις, το γνωστό 1 προς 1, και είναι επίσης ξεκάθαρο ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένα τα αιτήματα, κάτι που αφορά όλη τη Δημόσια Διοίκηση, όχι μόνο τους Δήμους, διότι είθισται κατά πάγια πρακτική να ζητείται η πλήρωση του συνόλου των κενών θέσεων, των οργανικών κενών θέσεων, και όχι των πραγματικών αναγκών. Η πρόκληση για εμάς στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι η κατανομή των προσλήψεων που μπορούμε να δώσουμε με τον πλέον ορθολογικό τρόπο.

Το δεύτερο σχήμα στελέχωσης είναι η κινητικότητα. Ξέρω τι θα μου πείτε, δεν είμαι εκεί, θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή από κοντά, ξέρω ότι δεν λειτουργεί τέλεια και είναι προφανές ότι όταν πρωτοθεσπίστηκε, ο στόχος ήταν να εξυπηρετηθεί ο υπάλληλος και όχι η Υπηρεσία. Ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω ότι για πρώτη φορά το 2021 το σύστημα αυτό λειτουργεί αυτή τη στιγμή συνδυαστικά με τις προσλήψεις, ο ετήσιος κύκλος στελέχωσης, γεγονός που οδηγεί στην κάλυψη των περισσότερων αναγκών που θα μπορούσαμε να έχουμε.

Και δεύτερον, όπου χρειάστηκε, προσπαθήσαμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα υποστελέχωσης, αναφέρομαι στη σύμφωνη γνώμη για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Δόμησης, τα φίλτρα που βάλαμε και την αύξηση του 65% στο 80% για ορισμένες περιπτώσεις, θέλοντας να λύσουμε πυροσβεστικά κάποια ζητήματα. Φυσικά η ενδεχόμενη αναθεώρηση του συστήματος, προς την πλευρά όμως που δεν θα ανατρέπει τη γενική φιλοσοφία του, είναι πάντα στο τραπέζι.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω την προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την διαδικασία στελέχωσης του Δημοσίου και για αυτό το λόγο έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης έργο για την ανάπτυξη ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου το οποίο θα βοηθήσει και

εσάς και εμάς να σκιαγραφήσουμε με πληρέστερο τρόπο το προφίλ των ανθρώπων που πραγματικά έχουμε ανάγκη.

Τα νούμερα λοιπόν στελέχωσης είναι ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε και που επιβαρύνει την όλη κατάσταση, είναι το ζήτημα ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών. Για παράδειγμα, οι διαδικασίες προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, μπορεί να διαρκούν και 2 και 3 και 4 χρόνια, ανάλογα με τις δικαστικές προσφυγές. Είναι προφανές ότι αυτό δημιουργεί δυσχέρειες, καθώς στο μεταξύ οι ανάγκες μεταβάλλονται, κόσμος φεύγει, κόσμος μετακινείται, συνταξιοδοτείται και τελικά όταν ο υπάλληλος κάθεται στη θέση που έχει προβλεφθεί εξ αρχής, μπορεί και να μην έχει προστιθέμενη αξία για την Υπηρεσία.

Αυτό το οποίο κάνουμε είναι, πυροσβεστικά προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα, σας είπε ο Υπουργός στην ομιλία του ορισμένα ζητήματα για τις εκκρεμείς περιπτώσεις, αλλά έχουμε αλλάξει και το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, προκειμένου να κουμπώσουμε τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων με έναν γραπτό διαγωνισμό το πολύ κάθε 2 έτη και να δώσουμε έμφαση στις διαλειτουργικότητες του ΑΣΕΠ με τους εμπλεκόμενους φορείς, σε σχέση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η εκτίμησή μας είναι ότι ο χρόνος από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη μέρα που ο υπάλληλος θα κάτσει στην καρέκλα, δεν θα υπερβαίνει τον 1 χρόνο. Είναι μία μετριοπαθής εκτίμηση, η φιλοδοξία μας όμως είναι ότι με την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ και την απόκτηση της τεχνογνωσίας, ο χρόνος θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Ειδικότερα για τις εκκρεμείς προσλήψεις, ο στόχος μας είναι να έχουν ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του '22.

Η τρίτη πτυχή που άπτεται και της αλλαγής του νόμου περί ΑΣΕΠ, αφορά στην καταλληλότητα των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων. Η κοινή μας εμπειρία δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι πάντα αριθμητικό, δηλαδή πόσους υπαλλήλους έχουμε, γιατί γίνονται πάντα συζητήσεις για το πόσο μεγάλο ή μικρό, τέλος

πάντων, Δημόσιο θέλουμε, αλλά κυρίως το τι δεξιότητες έχουν αυτοί οι υπάλληλοι οι οποίοι σε σχέση με τη δουλειά που καλούνται να επιτελέσουν, ότι μπορούν να ολοκληρώσουν το έργο τους σωστά.

Στο πλαίσιο αυτό και σε ότι αφορά το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αναπροσαρμόζουμε τις παραδοσιακές εξετάσεις γνώσεων, οριοθετώντας τέσσερα γνωστικά πεδία τα οποία θεωρούμε απαραίτητα να τα γνωρίζει κάθε υποψήφιος δημόσιος υπάλληλος και όχι μαθήματα, εισάγουμε την έννοια των δεξιοτήτων με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο δημόσιος υπάλληλος και εισάγουμε την έννοια της εργασιακής αποτελεσματικότητας για να δούμε πώς λειτουργεί ο υποψήφιος στον εργασιακό του χώρο.

Παράλληλα, αναμορφώνουμε το κλαδολόγιο και το προσοντολόγιο, τα τυπικά προσόντα δηλαδή των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε να ομαδοποιήσουμε πολυδιασπασμένες ειδικότητες και φυσικά να ενσωματώσουμε τις σύγχρονες τάσεις του συστήματος εκπαίδευσης και πιστεύουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν να προσελκύσουμε στο Δημόσιο τους καλύτερους. Και κατ' επέκταση και στους Δήμους. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε και με το υφιστάμενο προσωπικό.

Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουμε ένα έργο για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων, που πιστεύουμε ότι θα αποδώσει πάρα πολύ.

Ειδικά δε για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που είναι ένας αρκετά μεγάλος όγκος στους Δήμους, επίκειται να εφαρμοστεί, καθώς έχει βγει ήδη η Υπουργική Απόφαση, ένα ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας με έμφαση στις διοικητικές και τις ψηφιακές γνώσεις και τις δεξιότητές τους, γεγονός που θα συνεισφέρει και στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη, αλλά και προφανώς στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όλα αυτά έρχονται και δένουν με ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που επεξεργαζόμαστε και το οποίο μετατοπίζει την

έμφαση από τον υπάλληλο στην ομάδα, μονάδα και στον Προϊστάμενο, υιοθετώντας αναπτυξιακή λογική χωρίς βαθμολογία.

Και μιας που είπαμε για εξέλιξη, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για έναν υπάλληλο να ξέρει ότι στη διάρκεια του εργασιακού του βίου έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί σε θέσεις ευθύνης, είναι προφανώς και οικονομικό το κίνητρο, είναι και θέμα φιλοδοξίας και προσωπικής ολοκλήρωσης του καθενός. Αφού αναφέρω ότι επίκειται σχετική μελέτη για την αλλαγή του συστήματος (...) Προϊσταμένων στο ελληνικό Δημόσιο προκειμένου, όπως σας ανέλυσα, οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται αμεσότερα, θα ήθελα να επισημάνω ότι και εσείς από τη δική σας μεριά θα πρέπει να κινήσετε τις σχετικές διαδικασίες, γιατί προφανώς το μήνυμα που μεταφέρεται τόσο στον υπάλληλο, όσο και στην κοινωνία, δεν είναι το πρέπον για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Προφανώς δεν ισχυρίζομαι ότι δια μαγείας θα λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Σας είπα από την αρχή ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θέματα πολλά προς επίλυση. Ωστόσο είναι κρίσιμο να έχουμε τη δική σας βοήθεια και τη συμπαράσταση, για να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς την κατάλληλη λύση. Είναι βασικό – αν και αυτό γνωρίζω ότι δημιουργεί φόρτο εργασίας και το αντιλαμβάνομαι – να μας παρέχετε τα απαιτούμενα στοιχεία όταν τα ζητάμε, καθώς είναι επίσης ένα βασικό θέμα η παροχή των στοιχείων για τη χάραξη της πολιτικής.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω σε ότι αφορά τις Τεχνικές και τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων, ότι... Αυτό που θα σας πω αφορά κυρίως αυτούς, σε ένα μεγάλο βαθμό, ότι έχουμε καταθέσει έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης που αφορά στη σύνδεση της απόδοσης με την ανταμοιβή των υπαλλήλων, η οποία σε πρώτη φάση θα εστιάσει στις Υπηρεσίες που εμπλέκονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα είναι στο πλαίσιο της εξέτασης που επιδιώκουμε να αμείψουμε και να κινητροδοτήσουμε τους υπαλλήλους μας.

Τώρα, αν θα με ρωτήσετε αν είμαι ικανοποιημένη, θα σας απαντήσω ότι έχουμε κάνει τις βέλτιστες επιλογές με τους δεδομένους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό όμως που ωστόσο θέλω να κρατήσετε και να κρατήσουμε, είναι ότι είμαστε συνεργάτες και η υποχρέωσή μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες.

Εγώ από τη δικιά μου τη μεριά θέλω να πω ότι κάθε δυνατή προσπάθεια που προσπαθούμε να καταβάλουμε σαν Υπουργείο, είναι να είμαστε δίπλα σας όχι μόνο στους Δημάρχους, αλλά και σε όλες τις Υπηρεσίες των Δήμων, να επιλύουμε τα προβλήματα, αλλά και να προωθούμε μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να μη χρειάζεται να λύνουμε με πυροσβεστικό τρόπο ότι ανακύπτει.

Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι θερμά για τη φιλοξενία.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λοιπόν, παρότι η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι ότι δεν παρακολουθήσαμε πάρα πολύ τη Γενική Γραμματέα, την Βιβή Χαραλαμπογιάννη, αλλά ας καθίσουμε, θα έλεγα, παράκληση να καθίσουμε, γιατί συνεχίζουμε το Συνέδριο. Αν έχετε την καλοσύνη, αν θέλετε να συζητήσετε κάτι βγείτε έξω. Να ζητήσουμε και από τους υπόλοιπους συναδέλφους να μπουν μέσα, γιατί συνεχίζουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και καλό είναι να καθίσουμε να ακούσουμε. Γιατί μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν τέτοια ζητήματα.

Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος θα μας μιλήσει για κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί, γιατί πραγματικά επιμένω και πιστεύω ότι η Αυτοδιοίκηση γυρίζει σελίδα. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δούμε καινούργιες, νέες πρακτικές.

Καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργίου.

Το θέμα της εισήγησης του κυρίου Γεωργίου είναι «Οικονομική διαχείριση των Δήμων και βέλτιστες πρακτικές

επίδοσης από την ελεγκτική σκοπιά της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών».

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ στην οικογένεια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, είναι η ώρα λίγο πιο χαλαρή, αλλά νομίζω πως αυτοί που θέλουν να ακούσουν και να μάθουν είναι εδώ και θα ακούσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αγαπητέ μου Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, εκλεκτοί αιρετοί, σύνεδροι, κυρίες και κύριοι.

Γνωρίζω ότι είναι η ώρα λίγο ακατάλληλη, είστε αρκετά κουρασμένοι, για αυτό θα είμαι όσο το δυνατόν περιεκτικός, μολονότι, ειλικρινά, τόσο εγώ, όσο και οι Υπηρεσίες μου, τις οποίες θέλω να ευχαριστήσω, προετοιμαστήκαμε σήμερα για αυτή την εισήγηση.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, αλλά και τα στελέχη σας, διότι στον τελευταίο πρόσφατο έλεγχο τον οποίο διενεργήσαμε σε εσάς, δείξατε πραγματικά εξαιρετική συνεργασία στα τεκμηριωμένα ευρήματα του ελέγχου, καθώς επίσης και διάθεση συνεργασίας και συμμόρφωσης προς τις συστάσεις του ελέγχου. Που αυτό είναι ένα δείγμα εξαιρετικής συνεργασίας, που το διαπιστώνω και με τους Δήμους.

Ειρήσθω εν παρόδω, να σας πω ότι σήμερα που μιλάμε, αυτή την εβδομάδα, διενεργούνται σε διάφορους Δήμους της χώρας – που δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματα – πέντε επιτόπιοι έλεγχοι αυτή την εβδομάδα. Και γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, ότι είναι αδιάβλητος ο τρόπος της επιλογής του δείγματος των Δήμων που ελέγχουμε, για αυτό ουδέποτε ποτέ και κανείς δεν αμφισβήτησε την αποστολή ελέγχου.

Είμαι λοιπόν σήμερα μαζί σας ως επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και για πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε Ετήσιο Συνέδριό σας, για δυο λόγους.

Πρώτα από όλα, για να σας γνωρίσω, και θα ήθελα να επικεντρωθεί και η προσοχή εκτός από τον ομιλητή, και στις διαφάνειες που προετοιμάστηκαν, για να σας γνωρίσω ποιοι είμαστε, ποια είναι η αποστολή μας, να σας δηλώσω ξεκάθαρα ότι ο ρόλος μας δεν είναι ελεγκτικός και μόνο, είναι πρωτίστως ελεγκτικός, το υπογραμμίζω ως Γενικός Διευθυντής, αλλά και συμβουλευτικός. Ακούστηκαν διάφορα επί της σκοπιμότητας δαπανών. Και εγώ στους ελεγκτές μου τους το ξεκαθαρίζω και είναι τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα που το καθορίζουν ξεκάθαρα, ότι εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τη νομιμότητα, μπορούμε να ελέγξουμε την απόδοση, που θα επικεντρωθώ σήμερα, αλλά δεν αγγίζουμε τη σκοπιμότητα, έτσι; Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Έτσι λοιπόν, ο ρόλος ο πρώτος είναι να σας δείξω ποιοι είμαστε.

Ο δεύτερος, εξίσου σημαντικός, με την ευκαιρία τη σημερινή, είναι να σας περάσω γρήγορα κάποια ευρήματα σημαντικά από τον έλεγχο, για προβληματισμό πιο πολύ. Και κυρίως και κάποιες συστάσεις. Επίσης, να σας δείξω τη διαδικασία της αξιολόγησης που ακολουθούμε και πώς βαθμολογούμε συνολικά την επίδοσή σας σε θέματα της διαχείρισης.

Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, η αποστολή μας πρωτίστως είναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού. Και του προϋπολογισμού των φορέων, δηλαδή σας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω τι εννοώ όμως με αυτό το βαρύγδουπο όρο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Και εδώ σας κάνω σαφές ότι εννοώ το τρίπτυχο: οικονομικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα.

Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτό όμως, η βαρύτητα της Γενικής Διεύθυνσης της δικής μας είναι ότι παρέχουμε συνολικά για όλους τους φορείς του Δημοσίου, τη διαβεβαίωση στον Υπουργό μας ότι καλώς έχει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Και για τη γνώση των ειδικών στα οικονομικά και στα ελεγκτικά, θα πω ότι όταν εμείς εννοούμε εσωτερικό έλεγχο, δεν εννοούμε και μόνο τον εσωτερικό

ελεγκτή. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι μέρος του εσωτερικού ελέγχου, αναπόσπαστο βέβαια.

Έτσι λοιπόν, πολύ γρήγορα θα σας πω ότι σαν Γενική Διεύθυνση έχουμε στην ουσία 62 οργανικές Διευθύνσεις και Τμήματα, σε όλη την Ελλάδα. Είναι, θα έλεγα, μια από τις μεγαλύτερες Γενικές Διευθύνσεις του ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Οικονομικών, με αποκεντρωμένη διάσταση σε όλη την έκταση.

Έτσι λοιπόν, οι έλεγχοι που διενεργούμε είναι τακτικοί, προγραμματισμένοι δηλαδή, που αφορούν 1 χρόνο, είναι έκτακτοι και ειδικοί, σε ειδικές καταγγελίες που έχουν γίνει και επίσης έλεγχοι ακόμη και στα κληροδοτήματα.

Τα περνάω λίγο γρήγορα, για να επικεντρώσω την προσοχή στα πιο ουσιώδη.

Έτσι λοιπόν, θέλουμε εμείς να δούμε μέσα από τους ελέγχους, κάνουμε ένα τσεκάπ για να σας το πω καθαρά, εάν όλο το σύστημα, όλο το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου στην ουσία, λειτουργεί. Και βεβαίως ελέγχουμε και πράξεις. Πράξεις δηλαδή χρηματικές, τη διαχείριση, με βάση δείγματα.

Τέσσερις είναι οι θεματικοί άξονες – και εδώ θέλω να το υπογραμμίσω αυτό – αυτού του ελέγχου. Είναι πρώτα από όλα το πλαίσιο της λειτουργίας, είναι η οργάνωση, η στελέχωση, διοικητικά θέματα, η τήρηση κανόνων δημοσιότητας και υπογραμμίζω το τρίτα, η οικονομική διαχείριση και η τήρηση της νομοθεσίας.

Τα περνάω λίγο γρήγορα αυτά, για να πάω σε πιο ουσιώδη.

Να σας πω το έργο μας στην ουσία. 742 έλεγχοι έχουν γίνει μέχρι στιγμής και εμείς, ξέρετε, οι έλεγχοι οι δικοί μας δεν είναι soft έλεγχοι ή μικροί, που κάνω ένα report, μια μικρή αναφορά. Κάνουμε ολόκληρη έκθεση, η οποία ακολουθεί πολύ αυστηρές διαδικασίες, πληρότητας. Δηλαδή με λεπτομέρεια εξετάζονται όλα τα ευρήματα, οι συστάσεις και με πειθαρχία τηρούμε αυτά που ο νόμος ορίζει, να ακούσουμε με συγκεκριμένη προθεσμία τις αντιρρήσεις των

φορέων, οι οποίες τεκμηριωμένα μας έρχονται, στην οποία επαναθεωρούμε την προσωρινή έκθεση και αυτή έρχεται στο Ανώτατο Συμβούλιο, στο οποίο Προεδρεύω, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση.

Υπογραμμίζω εδώ τις 205 εισαγγελικές παραγγελίες. Διότι η δική μας Γενική Διεύθυνση δέχεται και εντολές εισαγγελέων για οικονομικούς διαχειριστικούς ελέγχους. Και για να σας δείξω τη σοβαρότητα, (...) από δημοσιεύματα παλιών άλλων εποχών, γνωρίζετε ότι πολλές από αυτές ήταν πολύκροτες υποθέσεις, που στοίχισαν, αν θέλετε, και θητείες αιρετών Οργάνων.

Αν έρθουμε τώρα στο πελατολόγιο των φορέων που ελέγχουμε, βλέπετε χαρακτηριστικά ότι ένα ποσό γύρω στο 40% του αριθμού (...), είναι προσανατολισμένο έλεγχοι σε Νομικά Πρόσωπα, δηλαδή σε ΟΤΑ. Που σημαίνει δηλαδή, η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει και η έμφαση που αποδίδουμε στους ελέγχους για τους ΟΤΑ, είναι πάρα πολύ σημαντική.

Εδώ έχουμε πάλι κάποια στατιστικά στοιχεία.

Μια τυπολογία γρήγορα, Πρόεδρε – θύμισέ μου το χρόνο – σε 5, ίσως 7 λεπτά θα τελειώσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μην ανησυχείτε. Θεωρητικά 2 λεπτά είναι, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ωραία. Έχω σημαντικά θέματα να πω, θα τα πω όσο το δυνατόν περιληπτικά.

Η συσσώρευση λοιπόν... χωρίς να σας τρομάξω, μια σειρά από προβλήματα και ευρήματα, εννοείται ότι πάμε σε μία διαδικασία βελτιώσεων, αλλά εγώ οφείλω να σας τα μεταφέρω. Έχουμε μια συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα. Παρατηρείται μη ορθή τήρηση μητρώου παγίων και του μητρώου δεσμεύσεων. Μη έγκυρη σύνταξη – έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων. Χαμηλή εισπραξιμότητα των βεβαιωθέντων εσόδων, ακόμη και μη αναρτήσεις στη «Διαύγεια». Εννοείται ότι εδώ, παρακολουθώντας

το Συνέδριό σας, εννοείται ότι και εμείς οι ελεγκτές μπορούμε να καταλάβουμε λόγους και προβλήματα και όταν ελέγχουμε, χάρη στη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε μαζί σας, πραγματικά αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα που έχετε για τα ζητήματα αυτά, εννοείται.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει – να έρθω στο προηγούμενο – ακόμη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, όπου βέβαια με το καινούργιο νομοσχέδιο θα προωθηθεί. Δεν έχουμε ρεαλιστικές καταρτίσεις, οφείλω να σας το ομολογήσω, του προϋπολογισμού, έχουμε ελλείμματα δικαιολογητικών, που σας δημιουργούν και προβλήματα στην εξόφληση μετά των ενταλμάτων και των πληρωμών, καθυστέρηση πληρωμής υποχρεώσεων, μη επαρκής κινητοποίηση του ανταγωνισμού, υπερβάσεις στα όρια ανάλωσης καυσίμων οχημάτων, διενέργεια διαγωνιστικών ενεργειών χωρίς να προκύπτει αρμοδιότητα, έλλειμμα δικαιολογητικών και μια σειρά από άλλα, τα οποία θέλω να τα περάσω λίγο γρήγορα.

Με βάση αυτά τα ευρήματα και τα προβλήματα, βεβαίως εμείς συνεχίζουμε την επόμενη διαδικασία που ακολουθούμε ως ελεγκτές, να σας προτείνουμε συστάσεις, εάν βέβαια δεν τίθενται θέματα παράνομων πράξεων, που εδώ, χωρίς να σας φοβίσω, πραγματικά, ή το θεσμικό πλαίσιο (...) πλήρως, χωρίς παρέμβαση κανενός Υπουργού, ποτέ δεν είχα παρεμβάσεις Υπουργών ούτε της τωρινής ηγεσίας, ούτε της προηγούμενης, όπου δίνει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης την εξουσιοδότηση ο ίδιος να συγκροτεί... με βάση τη μεθοδολογία που ακολουθούμε, την συγκρότηση των ελεγκτικών κλιμακίων και τους καταλογισμούς, ανεξαρτήτως ποσού. Ανεξαρτήτως ποσού.

Τώρα, θα περάσω λίγο γρήγορα στο επόμενο μέρος, στο οποίο θέλω να επισημάνω την ανάγκη κάποιων ευρημάτων όσον αφορά την αξιολόγησή σας. Η αξιολόγηση ακολουθεί αυτό το μοντέλο των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων που σας είπα προηγουμένως. Οργάνωση, ταυτότητα, οικονομική διαχείριση, το

πολύ σημαντικό, και τήρηση κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης. Το σύστημά μας είναι αδιάβλητο και μεθοδολογικό στην αξιολόγηση.

Η βαθμολογία, ο κώδικας, η κωδικοποίηση της βαθμολογίας, είναι από το 1 ο άριστος, στο 5 ο πολύ προβληματικός. Αν ρωτήσω το ακροατήριο προφανώς – και το έχω κάνει σε ανάλογες παρουσιάσεις σε άλλα πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα και σε άλλους φορείς – τι νομίζετε βαθμό ότι πήρατε από αυτή την αξιολόγηση στους ελέγχους που διενεργούμε, επειδή είναι ανοιχτό το ακροατήριο δεν θα περιμένω απάντηση, θα σας τη δώσω όμως γρήγορα εγώ, λέγοντας ότι τα στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά και μάλιστα τείνουν να γίνονται αρνητικότερα. Πάμε δηλαδή σε ένα μέσο όρο 3, που τι σημαίνει ο μέσος όρος 3; Λειτουργούμε, ωστόσο απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις. Δεν είναι 4 και ούτε 5, αλλά ούτε και το ευχάριστο 2, εννοείται το 1 ανήκει σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σε ελέγχους σπανίως βρίσκουμε.

Έτσι λοιπόν θεωρώ, και αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω κάπως ολοκληρώνοντας και συνοψίζοντας την εισήγηση, είναι ότι από τη δική μας πλευρά εμείς σαν ελεγκτές, προσανατολίζοντας τον έλεγχο στις σύγχρονες δομές, πάμε από τον έλεγχο συμμόρφωσης στον έλεγχο επίδοσης, που εννοείται σε αυτή τη μεθοδολογία μας πάμε σταδιακά, προσεκτικά, με βήματα ένα προς ένα.

Είπαμε ποιος είναι ο έλεγχος επίδοσης, τον περνάω γρήγορα.

Έχω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα την διαθέσω την εισήγηση για να τη δώσετε στα εκλεκτά σας μέλη, κάποιες περιπτώσεις... Εδώ είναι μια περίπτωση καθαριότητας, όπου εκεί, με τη χρήση και δεικτών, μπορείτε πραγματικά να μετρήσετε τις τρεις διαστάσεις, οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και μια άλλη πολύ απλούστατη περίπτωση μιας κατασκευής δρόμου, που βλέπεις την οικονομικότητα, την κοιτάς, βλέπεις την αποδοτικότητα, ότι βλέπεις τις φάσεις της κατασκευής του χρονοδιαγράμματος, αν τηρήθηκαν

και βέβαια η αποτελεσματικότητα, αν η παράδοση έγινε στο συμφωνηθέν, με τους συμφωνηθέντες όρους ποιότητας. Επίσης, σε μια αγορά ενός μηχανήματος μπορεί να δεις άλλο.

Ο Υπουργός προηγουμένως αναφέρθηκε σε κάποιους δείκτες κεντρικούς και χάρηκα για αυτό. Θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη όμως, ότι επειδή χρειάζεται να αλλάξουμε μια κουλτούρα γενικά διαχείρισης, αυτό διαπιστώνω εγώ, τουλάχιστον, σαν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης, ελεγκτές και ελεγχόμενοι θα πρέπει να μεταβούμε σε μια άλλη κουλτούρα διαχείρισης. Αυτή την κουλτούρα των δεικτών απόδοσης, θα πρέπει σιγά – σιγά και εσείς να την ενσωματώνετε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί κατηγορούν και λένε ότι οι δείκτες δεν είναι άνθρωποι. Αλλά, προσέξτε, πολλοί από τους δείκτες, παραδείγματα που έχω εδώ, έχουν να κάνουν και με ανθρώπους και με διαδικασίες. Για αυτό είναι σημαντικοί. Επομένως η κουλτούρα και η διαδικασία και η μεθοδολογία της απόδοσης, θα πρέπει να ενσωματωθεί στην οικονομική διαχείρισή σας. Και εμείς, με χαρά, όταν θα κάνουμε τον έλεγχο, απλά να τη διαπιστώνουμε. Και βεβαίως, αν υπάρχουν κάποιες καλύτερες πρακτικές, να σας τις υποδεικνύουμε.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ο τρόπος αυτός των δεικτών, δεν είναι τεχνοκρατικά δύσκολος. Ένας υπάλληλος ο οποίος ακόμη και ΔΕ να είναι, μπορεί να... Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα του προσωπικού που έχετε.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Το αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως. Αυτοί οι δείκτες είναι πάρα πολύ απλοί. Είναι πάρα πολύ απλοί.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, λέει διαδικασίες που έκανες, με το χρόνο που όρισες. Τι δυσκολία έχει ένας τέτοιος δείκτης; Λέει, πόσους υπαλλήλους επιμόρφωσες, με πόσους υπαλλήλους είχες. Ένα απλό κλάσμα. Προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό που λέτε...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Συνάδελφε, θα μπορούσαμε και κατ' ιδίαν να εξηγήσουμε κάποια στοιχεία, Κώστα.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: ...προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν απλές οι διαδικασίες.

Για εμάς λοιπόν, το σημαντικό ορόσημο που θεωρώ ότι προκύπτει, είναι πραγματικά αυτό ακριβώς το διάγραμμα που τα λέει όλα. Να δούμε πού ήμασταν στο παρελθόν, να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα στο παρόν, να δούμε πού προγραμματίζουμε να πάμε, αλλά κυρίως, η τέταρτη διάσταση, αγαπητοί, και ανεξαρτήτως των δυνατοτήτων ή μη, θα πρέπει να έχουμε ένα όραμα και ένα vision πού θα πρέπει να πάμε.

Ολοκληρώνοντας, αγαπητέ Πρόεδρε, θα έλεγα το εξής. Όπως εμείς έχουμε, πραγματικά, δυο επιλογές και χαράζουμε την επιλογή που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον, θεωρώ ότι και οι ελεγχόμενοι, και οι φορείς δηλαδή, και δεν αναφέρομαι μόνο στους ΟΤΑ, αναφέρομαι σε όλους τους φορείς του Δημοσίου και όχι μόνο. Και στους ιδιωτικούς φορείς. Θα πρέπει ή να μείνουμε προσκολλημένοι σε κάποιες παραδοσιακές, θα λέγαμε, και στερεότυπες μορφές διαχείρισης, ή με κάποιες καλές πρακτικές να οδηγηθούμε στο μέλλον. Ή εμείς σαν ελεγκτές θα πρέπει να σας υποδεικνύουμε, να έρθουμε σαν σύμβουλοί σας, ταυτόχρονα με τον ελεγκτικό ρόλο, να σας υποδείξουμε κάποιες καλύτερες πρακτικές – και είναι η δεύτερη επιλογή – για να τις προωθήσετε και εσείς ή και εσείς βέβαια, στη λογική του προβληματισμού σας, θα πρέπει να τις αναζητήσετε.

Τελειώνω, Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Πραγματικά, δεν σχολιάστηκε ίσως από κανέναν σύνεδρο, θα μου επιτρέψετε να το σχολιάσω εγώ, λέτε χαρακτηριστικά και βάλατε... Ξέρετε, σε Συνέδρια, ο τίτλος που θα βάλεις σε ένα Συνέδριο είναι μια σοβαρή υπόθεση. Και είπατε «Ο κόσμος αλλάζει». Εγώ, θα μου επιτρέψετε, ως Γενικός Διευθυντής των Ελέγχων και με πλήρη επίγνωση των όσων λέω, να υπογραμμίσω ότι ο κόσμος αλλάζει, οι προσανατολισμοί αλλάζουν, η επίδοση μπροστά.

Και με αυτή πραγματικά τη δέσμευση, και ο ίδιος, θα προσπαθήσουμε πάντοτε με σχέσεις εμπιστοσύνης με, πραγματικά, αυτό το θεσμό της Δημοκρατίας που είναι η Αυτοδιοίκηση και με επαγγελματισμό, να συνεχίζουμε με καλό σκοπό τη συνεργασία, με σχέσεις εμπιστοσύνης με όλη την Αυτοδιοίκηση σε όλους τους Βαθμούς.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την πρόσκληση.

Δ. ΝΟΤΑΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ναι, βεβαίως.

Κύριε Γεωργίου, ο κύριος Νότας είναι Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Με μεγάλη χαρά.

Δ. ΝΟΤΑΣ: Είπατε κάποια στιγμή, κύριε Γεωργίου, και μάλιστα δώσατε και έμφαση, είπατε ότι αυξάνουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα απλήρωτα, και δώσατε και έμφαση, την ίδια στιγμή που είπατε, ενώ υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Δυστυχώς το διαπιστώνουμε αυτό, από συγκεκριμένους ελέγχους...

Δ. ΝΟΤΑΣ: Ναι, μήπως, κύριε Πρόεδρε, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όντως;

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ειλικρινά.

Δ. ΝΟΤΑΣ: Γιατί συνειδητά κάποιοι από εμάς...

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Το διαπιστώνουμε εμείς, είναι εύρημα.

Δ. ΝΟΤΑΣ: ...δημιουργούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, για να τα πληρωθούν μετά; Και ποιος είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός της πολιτικής απόφασης αυτού που είναι στην διοίκηση του Δήμου; Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με βάση τα τρίμηνα, στο πρώτο τρίμηνο του έτους, στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, στο τρίτο τρίμηνο του έτους, εάν υπάρχει εκτροχιασμός εσόδων – εξόδων, είναι υποχρεωτική η αναμόρφωση και η επαναφορά στην πραγματικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Αν εγώ, έχοντας αρχές από τον πατέρα μου να μη δημιουργώ ελλείμματα στο σπίτι μου, που στο κάτω – κάτω

είναι και δικό μου και ας τα δημιουργώ, αλλά όταν διαχειρίζομαι δημόσιο χρήμα, δεν πρέπει σε καμία εκ των περιπτώσεων να τα δημιουργήσω, γιατί υπάρχουν...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δώστε το μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεται, ούτως ή άλλως.

Δ. ΝΟΤΑΣ: ...(εκτός μικροφώνου)... εσείς, ποια είναι η επέμβαση σε αυτό το σημείο; Γιατί εγώ δεν δημιουργώ στο Δήμο...

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ: Πρόεδρε, να κάνω και εγώ μία ερώτηση, μέχρι να...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ναι.

Κύριε Γεωργίου, πίσω σας είναι ο έτερος...

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ: Μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Κύριε Γεωργίου, θερμές ευχαριστίες, εμείς σαν συνεργάτη σας βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι ένας έλεγχος ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις λειτουργίες μας και στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι πολλοί διερωτούνται στην αίθουσα. Τις εκθέσεις που κάνετε, προφανώς έχετε μια λίστα αποδεκτών. Και κάνετε και προτάσεις προκειμένου να έρθει η συμμόρφωση. Ετήσια έκθεση προφανώς στέλνεται στο κράτος με τα πεπραγμένα σας. Προτάσεις τι πρέπει το κράτος να βελτιώσει θεσμικά απέναντι στο θεσμό για να λειτουργήσει, κάνετε;

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Βεβαίως και κάνουμε και μην ξεχνάτε κάτι. Βεβαίως και κάνουμε και θα ήθελα μεταξύ των άλλων, φαντάζομαι ο κύριος Μπίνης θα το ανακοίνωσε, μεταξύ των άλλων, οι ίδιοι επίσης, ως Υπουργείο Οικονομικών και ο ίδιος προσωπικά, συνέβαλα επίσης στο καινούργιο νομοσχέδιο για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Ειλικρινά και επειδή με ρωτήσατε και θα μου επιτρέψετε να σας το πω, να το πω και προσθετικά, είμαι από αυτούς τους θιασώτες του θεσμού του εσωτερικού ελέγχου, ο ίδιος είμαι διεθνώς διαπιστευμένος εσωτερικός ελεγκτής και πραγματικά αυτή την παθογένεια, με ότι προβλήματα θα έχουμε στην αρχή μέχρι να την εφαρμόσουμε πλήρως, αυτό σε όλα τα φόρα, είτε εθνικά, είτε ακόμη

και ευρωπαϊκά, το τονίσαμε και προωθήθηκε ο θεσμός και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι από εμάς και αφιλοκερδώς, καθίσαμε κάτω, ξενυχτίσαμε, για να φτιάξουμε – με όλες τις ατέλειες που μπορεί να έχει, για όνομα του Θεού – αυτό το νομοσχέδιο.

Βεβαίως δεν είναι μόνο να κάνουμε την ετήσια έκθεση. Άλλωστε η ετήσια έκθεση έχει ένα χαρακτήρα και αξιολόγησης ταυτόχρονα, οπότε με πολλές εισηγήσεις κάνουμε προς την κατεύθυνση για αυτές τις παθογένειες. Εμείς οι ελεγκτές της οικονομικής διαχείρισης, πάντοτε λέμε ότι όσο υπάρχει διαχείριση, θα υπάρχουν και προβλήματα. Δεν εξαντλούμαστε από τα προβλήματα. Απλά η ικανοποίηση που θέλουμε να νιώθουμε είναι ότι υπάρχει ταυτόχρονα βελτίωση. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, πραγματικά υπάρχει βελτίωση, δηλαδή σταδιακά, πέραν του γεγονότος ότι η αξιολόγηση είναι αυστηρή από τη δική μας πλευρά και έτσι πρέπει να είναι.

Και εγώ, με την ευκαιρία που μου κάνατε την ερώτηση αυτή, θεωρώ ότι ένας αποτελεσματικός και φερέγγυος Δήμαρχος, που όλοι είστε, είναι προς το συμφέρον ακριβώς του ίδιου του Δήμου να έχει τον έλεγχο από τη δική μας Υπηρεσία, διότι αυτή η αξιολόγηση που σας είπα, είναι μιας μορφής ISO, επειδή γίνεται με μια τεχνοκρατική διαδικασία φοβερά αδιάβλητη και βασίζεται σε τεκμήρια, του να δει ο ίδιος, να έχει μια ακτινογραφία που βρίσκεται. Αν βρίσκεται καλά, μπορεί να πάει καλύτερα. Αν δεν βρίσκεται όμως καλά, χάρη στις προτάσεις και τις συστάσεις που θα του κάνουμε, που είναι εξειδικευμένες, δεν είναι αόριστες, υπάρχει η δυνατότητα ασφαλώς να βελτιωθεί και νομίζω ο κάθε φρόνιμος πολίτης και Δήμαρχος αυτό θέλει.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μια τελευταία ερώτηση, αν θέλετε, για να πάμε...

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Εγώ χαίρομαι, ξέρετε, να ακούω ερωτήσεις και είμαι εθισμένος...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πάντως να τσακωνόμαστε για το ποιος θα κάνει πρώτος ερώτηση, είναι εντυπωσιακό.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ακούστε να δείτε, εγώ δεν είμαι εδώ, για όνομα του Θεού, να χρεώσω...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ηρεμία, συνάδελφοι. Ηρεμία.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ηρεμία, συνάδελφε.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Εγώ σαν ελεγκτής, δεν είμαι εδώ να χρεώσω ευθύνες σε αιρετούς είτε σε εργαζόμενους. Είμαι εδώ να υποδείξω, με έναν δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο, ποιο είναι το σωστό και βέλτιστο από πλευράς για το καλό και το συμφέρον της Υπηρεσίας γενικότερα. Αυτή είναι η αποστολή μου. Τίποτα παραπέρα. Εγώ ούτε αιρετός είμαι, ούτε πολιτικός.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μια τελευταία ερώτηση από τον Γιώργη τον Μαρινάκη, το Δήμαρχο Ρεθύμνου, κύριε Γεωργίου, για να κλείσουμε.

Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αυτά που λένε οι συνάδελφοι, ...(εκτός μικροφώνου)... βλέπω και επιμένετε πολύ στη μη εισπραξιμότητα των βεβαιωθέντων. Δεν γίνεται όμως ακτινογράφηση από την Υπηρεσία σας γιατί έχουμε τόσα βεβαιωθέντα ή μήπως είναι και ανόητη η νομοθεσία. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Το δημοτικό πάρκινγκ έχει οφειλέτες περίπου χίλιους, που χρωστάνε από 1,5 € μέχρι 3 €. Εγώ ...(εκτός μικροφώνου)... ξοδεύω 10 €. Αλλά έτσι πρέπει να κάνω, για να μην έρθει ο έλεγχός σας να μου πει ότι δεν κυνηγάω την εισπραξιμότητα. Πρέπει να δείτε...

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ για την πρότασή σας αυτή...

Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Και δεν είναι μόνο αυτό. ...(εκτός μικροφώνου)...

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Όχι, θα σας πω όμως ποια δυνατότητα μας δίνει εμάς, και χαίρομαι για αυτή την πρόταση. Εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε σαν ΣΔΟΕ. Ούτε σαν ΑΑΔΕ. Επομένως, αν ακούσουμε μια πρόταση που υπάρχει ένα κενό θεσμικό πλαίσιο που θα βελτιώνονταν,

έχουμε τη δυνατότητα, και έχω πλείστες τέτοιες συστάσεις, με την έννοια ότι αυτό παραπέμπεται το ζήτημα στην... είτε το Υπουργείο, είτε το αντίστοιχο που έχει αυτή την ευθύνη και τα λοιπά, προκειμένου αυτό να προωθηθεί. Έχουμε τη δυνατότητα και το κάνουμε.

Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: ...(εκτός μικροφώνου)... ποιες είναι οι δυνατότητες για να εισπράξεις; Πέραν του ότι ...(εκτός μικροφώνου); Ξέρετε ότι οι Δήμοι δεν έχουν προνόμια σε καμία κατάταξη; Προηγούνται οι τράπεζες, μετά (...) και όλα αυτά τα ωραία τα μνημονιακά που (...); Και μετά έρχονται οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί και όλοι οι υπόλοιποι; Δηλαδή πολλές φορές δεν γίνεται ακτινογράφιση του προβλήματος σε όλη (...). Για να δείτε ότι είναι ματαιοπονία, δαπάνη, σπατάλη, πολύ μεγάλη σπατάλη να επιδιώκεις εισπραξιμότητα παλαιών βεβαιωθέντων. Για να μη σας πω και το άλλο, ότι οι Υπηρεσίες που έχουν πολλά βεβαιωθέντα, είναι που δουλεύουν και κάνουν βεβαιώσεις. Γιατί ήταν και πολύ εύκολο να μη βεβαιώνεις τίποτα.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Εγώ σας άκουσα με μεγάλη προσοχή...

Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Και είναι δύσκολο να το καταλάβετε πότε δεν βεβαιώνουμε.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ναι. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και υπεύθυνα είναι ότι στον προσανατολισμό των ελέγχων που έχουμε να κάνουμε την απόδοση, που είπα προηγουμένως, αυτοί πραγματικά είναι οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν σοβαρότατα υπόψη. Για αυτό σας είπα προηγουμένως και το δήλωσα, ότι πρέπει να γίνει μια μετάβαση από τον στερεότυπο έλεγχο της συμμόρφωσης, που βλέπεις το νόμο και λες αυτός είναι, το εφαρμόζεις, βάλε ποινή, στον έλεγχο της απόδοσης που βλέπεις σε αυτή τη διαδικασία και τις παθογένειες και βεβαίως προτείνεις διορθώσεις ή βελτιώσεις. Ευχαριστώ για την πρότασή σας αυτή.

Και επίσης, θέλω να πω τώρα, επειδή μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να είμαι μαζί σας, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για τις ερωτήσεις και μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Είδατε ότι αυτοί που μείνανε όμως, μείνανε πραγματικά επί τούτου για να ακούσουν και να...

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Μακάρι δηλαδή. Εγώ θα...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βεβαίως, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον...

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ χαίρομαι για αυτό...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ...να δούμε τους Δήμους μας από μια άλλη οπτική.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αλίμονο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Να ρωτήσει κάτι ο κύριος Μπίρμπας...

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Εγώ θα έλεγα λοιπόν, στις ελεγκτικές μας αποστολές, και ειλικρινά αυτή είναι και μια εντολή και αυτή είναι και η κουλτούρα μας, των ελεγκτών τουλάχιστον, που νομίζω δεν έχετε διαπιστώσει προβλήματα με τους ελέγχους που διενεργούμε, ότι τέτοιου είδους προτάσεις που μπορούν να μεταφερθούν, για εμάς σαν ελεγκτές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εσείς ξέρετε την ενδοσκοπήση και παθογένειες που εμείς πρέπει να τις λάβουμε υπόψη.

Επαναλαμβάνω αυτό που σε προηγούμενη ερώτηση μου έγινε, ναι, έχουμε τη δυνατότητα, πέρα από τον ελεγχόμενο, στους ευρύτερους φορείς ακριβώς να αναφέρουμε τα προβλήματα. Μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος και το κάνουμε. Δηλαδή αν δω ότι έχω ένα θεσμικό πρόβλημα, αν δω δηλαδή έναν Κανονισμό που το Υπουργείο το καθυστερεί, τι φταίει ο Οργανισμός της Αυτοδιοίκησης; Τότε λοιπόν, η έκθεση αυτή υποβάλλεται με ειδική διαβίβαση, να γνωριστεί το πρόβλημα και να επιταχυνθεί η διαδικασία, για αυτό βάζουμε και προθεσμίες. Αλλά δυστυχώς, όπως και εγώ μπορώ να σας πω, στον έλεγχο γίνεται μια προσπάθεια, δεν εξαντλούνται τα πράγματα εκεί, έτσι; Αυτό θα πρέπει να το πούμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μια τελευταία ερώτηση από τον κύριο Μπίρμπα. Σχετική με το θέμα βέβαια είναι.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Είναι σε συνέχεια, κύριε Γεωργίου, αυτών που θέτουν οι συνάδελφοι. Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θέλετε, και η πρόταση τουλάχιστον η δική μου και εδώ και σαν Συνέδριο, είναι να γίνει μια συνάντηση σε εσάς, αντίστοιχα με την ΚΕΔΕ, για να παρουσιαστούν το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και που πολλές φορές δεν είναι κατανοητό. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές η κακή διοίκηση είναι και άγνοια και από στελεχιακό δυναμικό, αλλά και από κακονομία.

Είδα σε αυτά που μας προβάλατε προηγουμένως, μιλήσατε ότι... Το είπαν και οι συνάδελφοι... Θα σας βάλω μια άλλη πτυχή. Ληξιπρόθεσμες οφειλές και (...) διαθέσιμα. Εγώ σαν Δήμαρχος, δεν είμαι τώρα Δήμαρχος, στην προηγούμενη Διοίκηση, είχα ληξιπρόθεσμες οφειλές 770 χιλιάδων, γιατί δεν έφερναν ποτέ αυτοί τα δικαιολογητικά να πάρουν τα λεφτά. Αυτές φαίνονται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές. Μου εγκρίνει... Αυτά τα χρήματα δεν τα πήρα ποτέ. Και διαθέσιμα, δημιούργησα στο Δήμο μου, που είχα έλλειμμα και ταυτόχρονα λέγανε, γιατί... Δηλαδή ήταν κακή η διοίκηση, ότι δεν μπορεί ο προμηθευτής να δώσει γιατί έκλεισε, γιατί χρεοκόπησε, γιατί, γιατί, γιατί... εσωτερικές καταστάσεις, άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε.

Βάλατε ένα άλλο στοιχείο. Υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης καυσίμων. Μα αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα των Δήμων, γιατί όταν ένας Δήμος έχει πέντε, τα τρία είναι χαλασμένα, τα δύο θα κάνουν παραπάνω. Δεν βλέπουμε ούτε το συνολικό ούτε ακούμε... Ξέρετε τι γίνεται; Δηλαδή, για αυτό λέμε ότι θέλουμε από εσάς να μας βοηθήσετε στη χρηστή νομοθεσία σε σχέση με το κράτος και τους ελεγκτικούς του μηχανισμούς.

Αντίστοιχα παραδείγματα από αυτά που, έτσι, εν τάχει είδαμε από εσάς, μπορούμε να πούμε πολλά. Άρα παρακαλώ και πάλι, μία συνάντηση με την ΚΕΔΕ, θεσμικά, ένα κλιμάκιο δικό σας, να το

δούμε και να βάλουμε προτάσεις στην ελληνική Διοίκηση, για να δημιουργήσουμε πραγματικά, για το θέλουν η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των Δημάρχων, να μην πω όλοι, γιατί θα μου πείτε υπάρχει και αυτή η περίπτωση, έτσι; Αλλά είναι καθολικό το αίτημα όλων να εξορθολογήσουμε το νομικό καθεστώς και τον ελεγκτικό μηχανισμό στους Δήμους μας. Και θέλουμε τη δικιά σας βοήθεια.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, σήμερα σηκώσαμε τη μπάρα ψηλά.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Συμφωνώ.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Δηλαδή εγώ ο ίδιος και με (...) βούληση ας πούμε και χάρη στην εξαιρετική συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα στελέχη, είμαι εδώ παρών, διότι δεν θέλω να είμαι ο αόρατος εχθρός, δηλαδή ο οποίος θα συντάξω μία έκθεση και με καταλογισμούς, όπου επιβάλλεται βέβαια δια νόμου, αλλά θέλω να είμαι εδώ, να σας ακούσω και προφανώς αυτή την πρόσκληση με χαρά τη δέχομαι, όπως με χαρά άκουσα πολλές προτάσεις από τον εξαίρετο Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Καραγιάννη, και προβληματίστηκα για κάποιες περιπτώσεις, που αν εξειδικευτούν λίγο περισσότερο, μπορεί για εμάς να γίνουν ένα πεδίο ελέγχου με ποια έννοια; Με την έννοια της απόδοσης. Με την έννοια να καθίσουμε κάτω και να δούμε, ποια είναι τα κενά; Και εσείς να χρησιμοποιήσετε τον ελεγκτικό μηχανισμό, αυτό τουλάχιστον και η εμπειρία στο εξωτερικό με έχει διδάξει, να χρησιμοποιήσετε τον ελεγκτικό μηχανισμό για επιτάχυνση κενών και προβλημάτων που έχετε. Αυτό είναι το αμοιβαίο συμφέρον. Μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης πάντα, εννοείται.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Να κάνουμε μαζί, πρόταση, από το πέρασμα από συμμόρφωση στην απόδοση, από κοινού και η ΚΕΔΕ και εσείς σαν φορέας.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαρίστως. Και αυτό είναι και ανάλυση κινδύνων στην ουσία, όπου μας είναι πολύ χρήσιμο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λοιπόν, αυτή η πολύ ζωντανή κουβέντα δείχνει τι; Ότι είχαμε δίκιο και είχατε δίκιο και εσείς που ήρθατε και εμείς που σας καλέσαμε. Είναι ένα θέμα το οποίο περνάει, ξέρετε, κάτω από τα ραντάρ. Δηλαδή οι λακκούβες, η καθημερινότητα, τα αδέσποτα, μας απασχολούν, αλλά υπάρχουν και θέματα τα οποία πρέπει να μας διασφαλίσουν, για να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα.

Υπό την έννοια αυτή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά όλους.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Να είστε καλά.

Και κλείνουμε τις ομιλίες για σήμερα και αμέσως μετά μένουμε, παράκληση, μη φύγουμε πάλι όλοι, για να δούμε τις τοποθετήσεις των συνέδρων, για το πώς θέλουμε την Αυτοδιοίκηση αύριο.

Όλοι συζητάμε για Διοικητική Μεταρρύθμιση και πολλές φορές, επειδή είμαστε πολύ κοντά στο αντικείμενο αυτό, αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Και το ξέρουμε καλά, αλλά και γιατί πολλές φορές δεν βλέπουμε πράγματα που είναι μπροστά στα μάτια μας.

Ο Γιώργος ο Γαλανός, που ήδη είναι στο βήμα, είναι Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, έχει ασχοληθεί πολύ με την Αυτοδιοίκηση και την ώρα αυτή έχει αναλάβει από το «διαΝΕΟσις», ένα think tank το οποίο έχει δείξει την αξία του με πολύ σημαντικές μελέτες και θα θυμίσω ως τέτοια τη μελέτη για την απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους, που ήταν η μόνη, θεωρώ, σοβαρή δουλειά, ή μάλλον η πιο ενδιαφέρουσα, για να μην αδικήσω καμία, η πιο ενδιαφέρουσα δουλειά που είδα τελευταία για τον ΕΝΦΙΑ και τους Δήμους.

Η «διαΝΕΟσις» λοιπόν τώρα έχει αναθέσει στον Γιώργο το Γαλανό να προχωρήσει αυτή τη μελέτη για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση των Δήμων. Κάποια συμπεράσματα και μια πρώτη εικόνα νομίζω πως ο Γιώργος μπορεί να μας δώσει. Ο Γιώργος

είναι και συνεργάτης της ΚΕΔΕ και νομίζω πως με αυτή τη διπλή ιδιότητα θα έχει πολύ ενδιαφέροντα να μας πει.

Γιώργο, για 10 λεπτά ο λόγος σε εσένα.

Γ. ΓΑΛΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.

Καταρχήν λένε ότι εμείς οι ακαδημαϊκοί λατρεύουμε να ακούμε τη φωνή μας και να μιλάμε πολλή ώρα. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος και να σεβαστώ το χρόνο.

Είναι μεγάλη τιμή για τη «διαΝΕΟσις» και για εμένα, να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε κάποια πράγματα. Οι σημαντικότερες τομές, ή αν θέλετε μεταρρυθμίσεις, ξεκίνησαν από το πρόγραμμα Καποδίστριας, στη συνέχεια είχαμε τον Καλλικράτη, τον Κλεισθένη και οι δύο τελευταίες η μία είχε να κάνει κυρίως με την διευκόλυνση όσον αφορά τις Οικονομικές Επιτροπές και τέλος, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος.

Το ζήτημα είναι να δούμε τι επικράτησε σε όλες αυτές και εμείς σήμερα είμαστε σε αυτό το σημείο, όπου έχουμε αξιολογήσει επί της ουσίας τις προηγούμενες προσπάθειες.

Καταρχήν, μία μεταρρύθμιση για να μπορέσει να γίνει επιτυχημένη, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι η ύπαρξη μιας μεταρρυθμιστικής κουλτούρας. Δυστυχώς οι δύο τελευταίες μεταρρυθμίσεις (...) στο πνεύμα μνημονιακών αλλαγών και έτσι τις αντιλήφθηκε ο κόσμος. Η κουλτούρα μέσα στις Υπηρεσίες ήταν να μειώνονται οι μισθοί, να φεύγει προσωπικό, να μην αντικαθίσταται προσωπικό, να μπαίνουν συνέχεια, ειδικά στις Οικονομικές Υπηρεσίες, νέα δεδομένα, Παρατηρητήριο, συνέχεια τριμηνιαίες εκθέσεις, οτιδήποτε άλλο, και να μην υπάρχει καμία θέληση από ένα σημείο και μετά να προχωρήσουν σε αλλαγές. Οι αλλαγές ταυτίστηκαν με πολιτικές των μνημονίων.

Στη συνέχεια ήταν το ζήτημα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Μια αμοιβαία εμπιστοσύνη που χάθηκε, από τη στιγμή που από το

πρωί, εδώ που ακούω, οι προτάσεις που γίνονται από τα θεσμικά Όργανα, δηλαδή την ΚΕΔΕ, σπάνια εισακούγονται. Και στις περισσότερες περιπτώσεις η Τοπική Αυτοδιοίκηση δέχεται, από πάνω προς τα κάτω, τις όποιες παρεμβάσεις.

Τρίτον. Να υπάρχει μια παράλληλη αλλαγή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, υπό την έννοια να λάβουν οι ΟΤΑ τη θέση που τους ανήκει. Η ιδιοκτησία της μεταρρύθμισης. Να αισθάνονται η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι ότι συμμετέχουν στη διαδικασία και τέλος, η τεχνοκρατική προπαρασκευή και όχι οι συνήθως πρόχειρες τοποθετήσεις όπως γινόντουσαν και ερχόντουσαν (...) να λύνουμε τα ζητήματα.

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι ότι η μεγαλύτερη αδυναμία κρίνεται από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το κεντρικό κράτος δεν θέλει να μεταβιβάσει αρμοδιότητες. Συνήθως αξιοποιεί τους Δήμους για να δώσει αυτά που δεν θέλει να κάνει. Αυτό έχουμε δει μέχρι σήμερα. Κατακερματισμός, συνεχόμενα υπερσυγκεντρωτισμός στα σοβαρά και ότι δεν μπορώ να εκτελέσω τα περνάω στους Δήμους, γιατί – όπως λέει και ο λαός – για όλα φταίει ο Δήμαρχος.

Ενδεικτικά. Χωρίς να κάνουμε μια αξιολόγηση, οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις δεν είχαν κανέναν προσανατολισμό προς την αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αλλά κυρίως κινούνταν στο να δώσουμε αυτά, όπως προανέφερα, τα οποία δεν θέλαμε να κάνουμε. Συνεχόμενες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, με αλληλοεπικαλύψεις. Άκουσα σήμερα αναφορές, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι σήμερα ένας Δήμαρχος μπορεί να τελειώσει έναν διεθνή διαγωνισμό τον οποίο να τον στείλει Ελεγκτικό, να έχει έγκριση από το Ελεγκτικό και ταυτόχρονα μη έγκριση από την Αποκεντρωμένη.

Αλληλοεπικαλύψεις σε συνεχόμενες αποφάσεις. Στελέχη της Αποκεντρωμένης, τα οποία δεν έχουν πολλές φορές την τεχνική ικανότητα να κρίνουν, δεν είναι καν νομικοί, κρίνουν νομικές αποφάσεις. Και το αντίστροφο σε άλλες περιπτώσεις. Και το

επίπεδο της διακυβέρνησης είναι τέτοιο, που πραγματικά δεν γνωρίζει, ειδικά, ας πούμε ένα παράδειγμα, ένας Δήμαρχος σε έναν αστικό ΟΤΑ, εάν μπορεί να επέμβει στο παρκάκι της γειτονιάς και αν το παρκάκι της γειτονιάς ανήκει στην Περιφέρεια και πρέπει να πάρει και άδεια από την Αρχαιολογία.

Διότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις, δεν αγγίξανε αυτά τα ζητήματα των αρμοδιοτήτων. Αγγίξανε ζητήματα όσον αφορά ποιο είναι το εκλογικό σύστημα, ζητήματα όσον αφορά πώς θα γίνει το μοίρασμα των Δήμων, ζητήματα που αφορούν τι θα περάσουμε σαν αρμοδιότητα, που δεν μπορεί να εκτελεστεί από άλλους και δεν αγγίξανε τα ζητήματα αρμοδιοτήτων. Χωροταξικά, πολεοδομικά, αρμοδιότητες στην οικονομική διαχείριση.

Αναφέρθηκε προηγουμένως το ζήτημα των ΚΑΠ. Μα, δεν είναι μόνο οι ΚΑΠ. Να θυμίσουμε ότι οι ΚΑΠ δεν βγαίνουν αυτόνομα. Προέρχονται από τους φόρους που πληρώνουν οι πολίτες των Δήμων. Και κανένας Δήμος δεν αισθάνεται να έχει οικονομική αυτοτέλεια. Διότι ουσιαστικά οι ΚΑΠ προκύπτουν από μια ειδική ράντα, όπως ξέρετε, βάσει της οποίας μπαίνουν και ζητήματα που μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, οι ορεινοί Δήμοι, οι νησιωτικοί Δήμοι, η προσβασιμότητα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά οι περισσότεροι Δήμοι δεν αισθάνονται ότι παίρνουν πίσω το μέρος των φόρων που πληρώνουν οι δημότες των Δήμων. Και την ίδια στιγμή έρχονται τα ανταποδοτικά για να καλύψουν αυτό το έλλειμμα, ανταποδοτικά όμως που ένας Δήμος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, όπως λένε, παρά μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Και εκεί ερχόμαστε στα άλλα ελλείμματα. Δηλαδή – βλέπω εδώ το Δήμαρχο Ρεθύμνου – η μισή του Υπηρεσία, στην Οικονομική Υπηρεσία, ασχολείται παραδείγματος χάρη με τις προμήθειες της Καθαριότητας και δεν μπορεί να πει ότι μέρος αυτών των ανθρώπων πρέπει να το χρεώνω στην Καθαριότητα, γιατί εκεί δουλεύουν ουσιαστικά. Τις προμήθειες Καθαριότητας, που είναι το

50%, ειδικά τους τουριστικούς μήνες, της δικής μου λειτουργίας. Γιατί υπάρχει θεσμικό έλλειμμα.

Η οριοθέτηση των Δήμων, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν το είδαμε να επιλύεται, το χαμηλό ποσοστό των ΚΑΠ το ανέφερα, χρηματοδοτικά εργαλεία. Ακούσαμε το τελευταίο διάστημα και κάθε φορά που κτίζεται μία περίοδος περιφερειακών προγραμμάτων, από το 1988 που έχουμε τα πρώτα ΜΟΠ, μέχρι σήμερα, που πάμε στο επόμενο πρόγραμμα, για τη συμμετοχή των Δήμων. Οι φτωχοί συγγενείς. Οι Δήμοι δεν μετέχουν στη διαβούλευση. Μια τυπική διαβούλευση από ένα ερωτηματολόγιο από την Περιφέρεια, ενώ είναι αυτοί που θα πρέπει να υλοποιήσουν. Είναι αυτοί που θα πρέπει να ωριμάσουν χωρίς Υπηρεσίες και είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα έρθουν να εφαρμόσουν σχεδόν το μεγαλύτερο ποσοστό.

Το ζήσαμε την τελευταία περίοδο με τις ΟΧΕ. Οι περισσότερες ΟΧΕ δεν προχώρησαν, όσες ΟΧΕ προχώρησαν, καθυστερημένα, και νομίζω ότι οι Δήμαρχοι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να έχουν ΟΧΕ, θα σας έλεγαν ότι μιλώντας με τις εκάστοτε διαχειριστικές, θα αισθανόντουσαν ότι είναι το αποπαίδι στην όλη συζήτηση. Πρώτα είναι οι άλλες προτεραιότητες και μετά οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη είναι βασικός πυλώνας οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις.

Και βέβαια, από τα πλέον σημαντικά, τα ζητήματα της καταστατικής θέσης των αιρετών, αναφέρθηκαν πιο πριν, τα ζητήματα του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ. Ποιος αναπτυξιακός ρόλος όταν δεν μπορείς να λύσεις τα χωροταξικά σου, τα πολεοδομικά σου και χρειάζεσαι άδεια ακόμα και από το Υπουργείο, στις περισσότερες των περιπτώσεων; Με ποιο αναπτυξιακό σκέλος θα μπορέσεις να προχωρήσεις;

Δεν επιλύθηκαν θέματα με τα ζητήματα της πολυνομίας, ακόμη και σήμερα δεν έχουν ξεκάθαρα βρεθεί κάποιες συνθέσεις

πάνω σε αυτό. Ενώ, τέλος, θα σας έλεγα, το πιο σημαντικό από όλα. Στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και παρακολουθώντας επιστημονικά τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, μεταρρύθμιση χωρίς πόρους δεν γίνεται. Για να αλλάξεις κάτι, επενδύεις στη μεταρρύθμιση. Επενδύεις σε εξοπλισμό, επενδύεις σε συστήματα αλλαγών, επενδύεις σε επιμόρφωση, επενδύεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι Δήμοι κλήθηκαν να εκτελέσουν τις δύο μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στη χώρα με μειωμένους τους πόρους. Και τα κατάφεραν, σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, μετά από χρόνια και ειδικά πλέον που βλέπουν την υποστελέχωση να κορυφώνεται, αυτό αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ δύσκολο.

Ποιοι είναι οι στόχοι μας; Στόχοι μας είναι να αναγνωριστούν καταρχήν, μέσα από αυτή τη μελέτη, τα προαναφερόμενα. Το γεγονός δηλαδή ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση κλήθηκε και εφάρμοσε μεταρρυθμίσεις χωρίς πόρους και βγήκε αλώβητη σε κάποιο βαθμό. Την ίδια στιγμή που, αναφέρθηκε και πριν από λίγο, δυστυχώς υπάρχει μια παραφιλολογία που υποβαθμίζει το ρόλο του Δημάρχου και το ρόλο των Δήμων.

Ο δικός μας στόχος, για να μη φάω περισσότερο χρόνο, είναι, οι αδυναμίες είναι γνωστές όταν μιλάμε για τις μεταρρυθμίσεις, δηλαδή οι ασυνέχειες, οι αδυναμίες στον τρόπο υλοποίησης, μια απροθυμία του κεντρικού κράτους να μεταβιβάσει αρμοδιότητες, και απέναντι σε αυτό η δική μας πρόθεση είναι να κινηθούμε με μία έρευνα η οποία θα κινηθεί σε πέντε πυλώνες.

Πρώτον, στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων για να μπορέσει να λειτουργήσει σε όλο το επίπεδο της κάθε μίας αρμοδιότητας ενός ΟΤΑ. Να μη χρειάζεται τριάντα πέντε υπογραφές για να μπορέσει να κάνει το αυτονόητο. Δεύτερον, να μπορεί να επέμβει στα γεωγραφικά του όρια σε οτιδήποτε χρειάζεται. Χωρίς να χρειάζεται επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η διαχείριση της περιουσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Που σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν

αρκετές στρεβλώσεις και αρκετές αγκυλώσεις. Η ενίσχυση της ικανότητας στην υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή, ακόμη και με αξιοποίηση των αναπτυξιακών Οργανισμών, για να μπορέσουν να φύγουν οι εγκλωβισμοί του παρελθόντος, αλλά και να χρησιμοποιηθούν εργαλεία που είναι απαιτήσεις της ένωσης.

Βέβαια, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς σοβαρές αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό, ενίσχυσής του, ή ακόμα και της διαχείρισης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Και τέλος – και κλείνω με αυτό – την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, υπό την έννοια να ξεκαθαριστούν πλέον τα ζητήματα ποιος κάνει τι κάνει, τόσο σε επίπεδο Α΄ Βαθμού, όσο σε επίπεδο Β΄ και τέλος να μην αισθάνονται πλέον οι Δήμοι ότι είναι το σημείο το οποίο ό,τι δεν μπορεί να βγει από την κεντρική κυβέρνηση, τους πετάγεται πάνω σε εκείνους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι την ΚΕΔΕ και τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει και καλή συνέχεια στις εργασίες του Συνεδρίου.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ): Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Γαλανό. Πραγματικά τον θεωρούμε πλέον συνεργάτη μας, δεν είναι... Γιατί κάνουμε σοβαρή δουλειά και προσπάθεια, μέσα και από τις δικές του γνώσεις, για να δημιουργήσουμε αυτό το καινούργιο πλέον, με τα στοιχεία τα οποία και ο ίδιος έχει καταγράψει και στις προτάσεις που θα ακούσουμε και θα αξιολογήσουμε στην πορεία, όταν παραλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ τη συγκεκριμένη πρόταση, να τεθεί και υπόψη σας, για να μπορούμε να έχουμε μία κοινή πορεία από εδώ και πέρα.

Μπαίνουμε στις τοποθετήσεις των συνέδρων.

Ο Ανδρέας ο Κονδύλης είναι εδώ; Ναι. Έλα, Ανδρέα μου. Ο Δήμαρχος Αλίμου. Είχες θέματα με τη βροχή;

A. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: Λίγα, ευτυχώς.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λοιπόν, Ανδρέα, έχεις το λόγο.

A. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όση ώρα κάθομαι εδώ μπροστά, έχω ακριβώς μπροστά μου το σύνθημα, με το οποίο πρέπει να πω ότι έχω μια μικρή διαφωνία. Συμφωνώ στο πρώτο σκέλος, δηλαδή ο κόσμος όντως αλλάζει. Στο δεύτερο σκέλος, «Η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά», εκτιμώ ότι θα έπρεπε να συμπληρώσουμε ένα ερωτηματικό στο τέλος. Δηλαδή η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά; Δεν βγαίνει μπροστά. Προσπαθούν οι αυτοδιοικητικοί να βγουν μπροστά, προσπαθούν να βγάλουν την Αυτοδιοίκηση μπροστά, πρέπει να βγει μπροστά, θέλουμε να βγει μπροστά, αλλά δεν μας αφήνουν να βγει μπροστά.

Και δεν μας αφήνουν να βγει μπροστά, διότι αυτά που για πολλοστή φορά, νιοστή φορά σήμερα είπαμε, για τα θεσμικά, για τα οικονομικά, για όλα, τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε επί χρόνια και κάθε φορά συναντιόμαστε εδώ, τα ξαναλέμε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας ενδεχομένως, φεύγουμε από εδώ, μας χτυπάνε φιλικά στην πλάτη και ξανά του χρόνου να ξανά πούμε τα ίδια.

Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Το ερώτημα, κατά την άποψή μου, δεν είναι πλέον τι πρέπει να γίνει. Τα είπαν όλοι οι εισηγητές πάρα πολύ ωραία τι πρέπει να γίνει. Το ερώτημα είναι πότε θα γίνουν αυτά; Πότε θα γίνουν επιτέλους; Μιλάμε για τον ενιαίο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης από το 2010 που έγινε ο Καλλικράτης. Έχουν περάσει 11 χρόνια, έχουμε τρία βασικά νομοθετήματα που διέπουν την καθημερινή μας λειτουργία, μιλάμε για την καθημερινότητά μας, για το πώς λειτουργούμε στις Υπηρεσίες μας. Έχουμε τρία βασικά νομοθετήματα που το ένα επικαλύπτει το άλλο και εκατοντάδες σκόρπιες ρυθμίσεις. Και λέμε, αυτός ο Κώδικας ο ενιαίος πότε θα γίνει επιτέλους; Το λέμε κάθε χρονιά.

Λέμε για τις Αποκεντρωμένες. Δεν υπάρχει νομίζω μεγαλύτερη ντροπή για την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, από αυτές τις απαράδεκτες Αποκεντρωμένες, αλλού λειτουργούν με πολύ άθλιο τρόπο, αλλού με λιγότερο άθλιο τρόπο, οι οποίες είναι ένας ξεφτιλισμός, ένας διασυρμός για τους αυτοδιοικητικούς. Ακυρώνουν, επειδή έτσι θέλουν, άνθρωποι που δεν έχουν καμία νομική γνώση, όπως είπε ο κύριος Γαλανός προηγουμένως, αποφάσεις συλλογικών Οργάνων ή κάνουν τη δική τους επιλογή. Δηλαδή αυτό που θέλουν να το δουν, το βλέπουν αυθημερόν, παραδείγματος χάρη μία καταγγελία που θα μας κάνει κάποιος, αυτό που δεν θέλουν να δούνε, γιατί δεν τους αρέσει το περιεχόμενο της απόφασης, ας πούμε εγώ έχω τον Οργανισμό μου τον καινούργιο 1,5 χρόνο, διότι έχει μια άλλη άποψη μια κυρία Διευθύντρια, ότι πρέπει να βάλω Διευθυντή σε μια Υπηρεσία, με την τάδε ειδικότητα. Δεν μου λέει μόνο το όνομα του υπαλλήλου που θέλει να γίνει Διευθυντής. Και επειδή δεν κάνουμε αυτό που θέλει εκείνη, μας έχει κλειδωμένο τον Οργανισμό 1,5 χρόνο. Όμως τον άλλο υπάλληλο που πήγε και μας κατήγγειλε, αυθημερόν εξέτασαν την καταγγελία του. Δηλαδή γίνεται και πολιτική.

Άρα λοιπόν έχουμε τις Αποκεντρωμένες, για τις οποίες έχει φτάσει στο μη παρέκει η κατάσταση και πρέπει να δούμε όχι τι θα γίνει, γιατί αυτό το έχουμε πει και το έχουμε περιγράψει, αλλά πότε θα γίνει αυτό. Είπε ο κύριος Υπουργός, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Εύχομαι και ελπίζω του χρόνου στο Συνέδριο τέτοιο καιρό, να μην ξαναλέμε για την Αποκεντρωμένη πάλι.

Έχουμε τις πειθαρχικές διώξεις των αιρετών. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αττικής, έρχονται σωρηδόν κατηγορούμενοι συνάδελφοι για ανοησίες και σωρηδόν αθώνονται. Ποιος τους στέλνει κατηγορούμενους; Μα η Αποκεντρωμένη και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν χθες εδώ ο κύριος Μπίνης. Πρέπει να γίνει μία κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, για τον τρόπο που λειτουργεί

και ελέγχει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διότι όταν στέλνει πειθαρχικά κατηγορούμενους συναδέλφους και αυτοί κατά 80% - 90% απαλλάσσονται όταν πάνε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που συμμετέχουν δικαστές, κάτι δεν γίνεται καλά. Δεν μπορούμε να ξεφτιλίζουμε και να διασύρουμε αιρετούς, να τους έχουμε να παρουσιάζονται ότι είναι κατηγορούμενοι και ελεγχόμενοι, εξαιτίας ανθρώπων που είναι ελεγκτές, που παίρνουν αυξημένο επιμίσθιο και δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Βεβαίως έχουμε τους πολλαπλούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, το λέμε κάθε χρόνο, να δούμε πότε θα λυθεί και αυτό. Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, εμείς κρινόμαστε από τους συμπολίτες μας με την αποτελεσματικότητά μας. Δηλαδή η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητά μας είναι το βασικό κριτήριο. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε τέτοιες καταστάσεις που να μη δίνουμε λύσεις σαν Αυτοδιοίκηση και να σέρνονται.

Ακούστε, θα γίνει μια καταγγελία σε κάποια Δημοτική Αρχή. Και έχουμε – τα σημειώνω γιατί είναι πολλά και τα ξεχνάω – να ασκείται έλεγχος για την ίδια υπόθεση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τον ΑΣΕΠ, από τον εισαγγελέα, από τις λοιπές ανεξάρτητες Αρχές, από τα Υπουργεία και από εξειδικευμένες Υπηρεσίες Υπουργείων, Ειδικές Γραμματείες και λοιπά. Ξεχνάω κιόλας άλλους. Όλοι αυτοί. Κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί ή δυο ή τρεις ή τέσσερις, για την ίδια υπόθεση πορίσματα, μέχρι να ψωνίσουν ένα από όλα που κάτι θα λέει, να στείλουν έναν συνάδελφο κατηγορούμενο, να χάνει το χρόνο του μέχρι να αθωωθεί, να διασύρεται. Να μην μπορεί να διοικήσει το Δήμο του, να τρέχει και να πληρώνει δικηγόρους και να ασχολείται με ανοησίες. Πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Και συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να λυθεί. Πότε;

Και ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι όλα ζητήματα κράτους. Μπορούμε και εμείς να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες.

Υπάρχουν αυτά τα σποτάκια, ας πούμε, που βγαίνουν στην τηλεόραση, για τα φιλοζωικά και λέει, να καταγγείλεις το Δήμαρχό σου, τη Δημοτική Αρχή. Οι Δήμαρχοι παίρνουν λεφτά για τα αδέσποτα. Ναι, αλλά λέει ψέματα. Παίρνουμε το 10% των εξόδων που κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα σποτάκια για να βγουν στην τηλεόραση, εγκρίνονται από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Να κάνουμε, Πρόεδρε, μια παρέμβαση στο ΕΣΡ, να μη μεταδίδει σποτάκια που είναι συκοφαντικά για την Αυτοδιοίκηση.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έγινε εξώδικο και ήδη απαντήθηκε, να ξέρεις.

Α. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: Το είδα το εξώδικο, το είδα, αλλά θέλει και στο ΕΣΡ μια παρέμβαση. Να μην τα εγκρίνει και να μην τα παίζει η τηλεόραση.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μας ζητάνε συγγνώμη και ότι δεν είχαν σκοπό να μας θίξουν και ότι αποσύρουν το σποτάκι.

Α. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: Ναι, Πρόεδρε, μας ζητάνε συγγνώμη, αλλά συνεχίζουν και παίζονται. Οι Ζωοφιλικές Ενώσεις στέλνουν σποτάκια στην τηλεόραση. Μία επιστολή και μια συνεννόηση με το ΕΣΡ να τα κόψει αυτά τα σποτάκια, να κοιτάει την ουσία τους.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έγινε και επιστολή, παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι το συγκεκριμένο που ήταν από το Φιλοζωικό Κύμης – Αλιβερίου και ήταν κατάπτυστο, όντως όταν το ακούσαμε και το είδαμε πλέον κινήθηκε η διαδικασία και τουλάχιστον αυτή απέδωσε.

Α. ΚΟΝΔΥΛΗΣ: Τώρα, για να κλείνω σιγά – σιγά. Καταστατική θέση των αιρετών. Τα είπε προηγουμένως ο εισηγητής πολύ καλά. Έχουμε απίστευτες στρεβλώσεις. Δηλαδή ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν παίρνει μια συμβολική αποζημίωση για τον καφέ και για το τηλεφώνημα που θα κάνει την ώρα της συνεδρίασης, που είναι ντροπή να το κουβεντιάζουμε πια, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, που το ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, παίρνει αποζημίωση. Παίρνει αποζημίωση για τον χρόνο του ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Οργανισμού, αλλά αν είναι

συνταξιούχος ή αν είναι δημόσιος υπάλληλος, δεν παίρνει. Δηλαδή όχι δύο, πολλές ταχύτητες. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός;

Αστοχίες είναι, δεν είναι σκόπιμα αυτά, αλλά κάποια στιγμή αυτές οι αστοχίες, που είναι, αν θέλετε, και ηθικά προσβλητικές, πρέπει να σταματήσουν.

Έπειτα, με στενοχώρησε αυτό που είπε χθες ο κύριος Βορίδης. Όσο, λέει, είναι χαμηλοί οι μισθοί, δεν μπορούμε να κάνουμε αυξήσεις στις αποζημιώσεις των Δημάρχων και λοιπά. Δεν μας έχει συνηθίσει σε λαϊκισμό ο κύριος Βορίδης. Γιατί αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ αιρετών και εργαζομένων; Έχουμε να χωρίσουμε τίποτα; Ή η αύξηση στη συμβολική αποζημίωση που παίρνει ένας Δήμαρχος, θα λείψει από τον εργαζόμενο; Εάν είναι θέμα συμβολικό, τότε πρέπει να είναι μειωμένες όλων των αιρετών οι αποζημιώσεις. Και των Υπουργών και των Βουλευτών. Δεν θα είχα καμιά αντίρρηση να παίρνουμε και 500 € το μήνα, αν το ίδιο έπαιρναν και οι Βουλευτές.

Δεν μπορεί όμως να είναι 300 Βουλευτές, 330 Δήμαρχοι, ο Δήμαρχος να κάνει πολλές φορές πιο επικίνδυνο έργο από τον Βουλευτή, γιατί ο Δήμαρχος βάζει την υπογραφή του και αν κάνει ένα λάθος, θα του καταλογιστεί στην προσωπική του περιουσία, το κόστος ολόκληρο. Και είναι ποινικά υπόλογος και πειθαρχικά, που δεν είναι οι Βουλευτές. Λοιπόν, δεν κάνει ένα έργο που υπολείπεται σε σημασία και σε δυσκολία από τον Βουλευτή. Και έχει πολλές φορές και ακριβώς την ίδια νομιμοποιητική πολιτική βάση. Υπάρχουν μονοεδρικές δηλαδή που έχουν έναν Βουλευτή και έναν Δήμαρχο. Ε, ο Βουλευτής θα πάρει 8.000 €, ο Δήμαρχος θα πάρει 1.800 €. Τέτοια απαξίωση; Αν έπαιρνε 1.800 € και ο Βουλευτής, δεν θαμίλαγε κανείς, αλλά αυτή η ψαλίδα δείχνει ότι η Κεντρική Διοίκηση έχει δύο ταχύτητες.

Όπως και στην κινητικότητα, για την οποία έγινε λόγος, δύο ταχύτητες έχει. Ισχύει η κινητικότητα, αλλά ισχύουν πολλές εξαιρέσεις από την Αυτοδιοίκηση προς τα Υπουργεία.

Και παρεμπιπτόντως, Πρόεδρε, και έχω στείλει και επιστολή, δεν μπορεί να γίνονται κατά παρέκκλιση αποσπάσεις από την Αυτοδιοίκηση στα Υπουργεία και να πληρώνουμε εμείς από τους ΚΑΠ τη μισθοδοσία των ανθρώπων, των υπαλλήλων που δουλεύουν στα Υπουργεία. Είναι αίσχος. Είναι ανήθικο και αντισυνταγματικό. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Και το λέμε, το λέμε, το λέμε, αλλά κάθε μήνα εγώ στο payroll έχω κάμποσους υπαλλήλους που πληρώνω και χορηγώ το κράτος. Και νομίζω πολλοί από εσάς. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουν αυτά τα πράγματα.

Για να κλείσω λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε στα μέσα της περιόδου. Και εμείς στις τοπικές μας κοινωνίες, και η ΚΕΔΕ το Προεδρείο, στο θεσμικό της ρόλο. Επιτρέψτε μου να χτυπήσω ένα καμπανάκι, γιατί έχουν μείνει πίσω πολλά πράγματα. Και θα κληθούμε στο τέλος της 4ετίας, είμαστε ήδη στα μέσα, να κάνουμε απολογισμό και συνεχίζουμε για πολλοστή φορά να επαναλαμβάνουμε και να διεκδικούμε αυτά που μας έχουν κουράσει πια να τα ζητάμε και θεωρώ ότι είναι και ντροπή από ένα σημείο και έπειτα να βρισκόμαστε και να λέμε τα ίδια και τα ίδια.

Θερμή παράκληση, η ΚΕΔΕ – και να συμπεριληφθεί, θα έλεγα, και στην απόφαση – με δυναμικό τρόπο, με αποφασιστικότητα, με ένα χρονοδιάγραμμα, να βάλει κάποιους στόχους, διεκδικητικά και όχι αναβλητικά ή με πλαδαρότητα, ότι πρέπει κάποια ζητήματα, που θα τα περιγράψουμε, τα είπατε ήδη, να λυθούν και να λυθούν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Διότι καλός είναι ο επιπλέον «Τρίτη» και το χαιρετίζω με πολλή χαρά αυτό που άκουσα από τον Υπουργό, αλλά αν πρέπει για τον επιπλέον «Τρίτη» να δουλεύω χωρίς Τεχνική Υπηρεσία, με καθυστερήσεις από την Αποκεντρωμένη, την ώρα που είμαι υπόδικος στον εισαγγελέα και σε άλλα πέντε πειθαρχικά, την ώρα που δεν αμείβομαι και την ώρα που πρέπει να απολογούμαι για διάφορα πράγματα στους δημότες όπως τα σκυλάκια, για τα οποία δεν φταίω, καταλαβαίνετε ότι αυτόν

τον «Τρίτση» δεν μπορούμε να τον απορροφήσουμε έτσι όπως πρέπει.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Πραγματικά αυτά σημειώνονται και θα μπουν στο τελικό κείμενο, φυσικά φιξαρισμένα, για να έχουμε το τελικό κείμενο, που αύριο το μεσημέρι γύρω στις 16.00 η ώρα θα γίνει και ψηφοφορία, για να καθοριστεί και η περαιτέρω στάση της Αυτοδιοίκησης και της ΚΕΔΕ γενικά.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να πω μόνο κάτι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις. Ότι εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση, την ίδια βιώνω και εγώ, αλλά αυτό το οποίο δεν έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν έγινε όντως και τα δύο τελευταία με την πανδημία, για ποιο λόγο ακριβώς θα (...) αυτή η Διοίκηση της ΚΕΔΕ; Δηλαδή τι περιμένουμε να κάνουμε ακριβώς, Ανδρέα μου, 2 χρόνια, μετά την πανδημία, όπου δεν τολμήσαμε να σηκώσουμε κεφάλι για οτιδήποτε;

Καταλαβαίνω ότι έμειναν πίσω πάρα πολλά πράγματα και όπως πολύ σωστά και προς τιμήν σου είπες, δεν είναι καινούργια. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι καινούργια. Ή πρέπει να σταματήσουμε να τα διεκδικούμε, γιατί τόσα χρόνια δεν λύνονται, ή όντως να αποφασίσουμε μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από μία νέα βάση και να κάνουμε διαφορετικές κινητοποιήσεις. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, το ότι δεν γίνονται τόσα χρόνια όμως, μέσα σε μία...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Όχι, δεν με ικανοποιεί, αλλά πιθανώς να σημαίνει πως κάποια από αυτά για κάποιο λόγο δεν μπορούν να γίνουν ίσως. Αλλά, τέλος πάντων, να μην είμαστε... Εγώ δεν σου λέω ότι αυτή η 2ετία ήταν 2ετία που μπορέσαμε να διεκδικήσουμε, αλλά οι συνθήκες ήταν και ακατάλληλες να διεκδικήσουμε πολλά

περισσότερα από αυτά που καταφέραμε, όσα καταφέραμε. Αυτό είπα και στην εναρκτήρια ομιλία μου χθες. Τέλος πάντων, οκεί, δεν θα διαφωνήσουμε περαιτέρω.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ωραία, συνεχίζουμε. Ο Κώστας ο Κουκάς έχει το λόγο, από ένα νησιωτικό Δήμο, τουριστικό, αλλά και με προβλήματα, φίλος. Και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο, εκ μέρους της ΚΕΔΕ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να τα λέμε και αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Να τα λέμε και αυτά, για να καταγράφονται.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΚΟΥΚΑΣ: Αν η Μύκονος είναι τουριστικός Δήμος;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, προφανώς πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Εγώ δεν είπα ότι τα κάναμε. Προφανώς δεν τα κάναμε.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, απλά λέω ότι πρέπει να δούμε...

Συγγνώμη, Κωνσταντίνε μου.

Το τι δεν γίνεται και πότε γίνεται ή πότε δεν γίνεται, δηλαδή για ποιο λόγο δεν γίνονται, πρέπει να το δούμε λιγάκι πριν αρχίσουμε να κυνηγάμε ο ένας τον άλλον όμως.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είπε ο Καθηγητής προηγουμένως ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά τις δυσκολίες, στάθηκε στο ύψος της. Τα πρόσωπα που την υπηρέτησαν, δεν στάθηκαν. Γιατί αν μετρηθούμε ποιοι ήταν το '10 Δήμαρχοι και ποιοι είναι το '21, θα δείτε ότι είμαστε μόνο το 15% αυτών που ήταν συνοδοιπόροι όλα αυτά τα χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Μπορεί κάποιοι όντως να μην είχαν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οκεί, ας μην την ανοίξουμε. Ζητώ συγγνώμη. Έχεις δίκιο.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακριβώς. Είναι πολλά πράγματα, δεν είναι...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έλα, Κωνσταντίνε μου.

Κ. ΚΟΥΚΑΣ: Δεν μέτρησε ο χρόνος αυτός, Πρόεδρε, δεν μου τον καταναλώσατε;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εκδηλώσω και εγώ από μικροφώνου τη χαρά μου που βρισκόμαστε μετά από τόσο καιρό, όλοι μαζί, να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν, όπως πάντοτε έκαναν οι αυτοδιοικητικοί όταν υπήρχαν οι σοβαρές προκλήσεις και όπως πάντοτε ξέρετε, εγώ τουλάχιστον έτσι το διαβάζω, οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης ήταν πάντοτε σοβαροί και ειλικρινείς όταν υπήρχαν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

Για να έρθω σε αυτά που έλεγε ο συνάδελφος από τον Άλιμο και για να μη μείνουμε στην τελευταία 2ετία και σε αυτό που αντιστοιχεί σε όλους εμάς που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και πλαισιώνουμε τον Πρόεδρό μας, θα πούμε ότι έχουν περάσει 20 χρόνια, από το 2001, όταν με τη συνταγματική αναθεώρηση που έγινε τότε, υπήρξαν σοβαρές και ουσιαστικές αλλαγές στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατοχυρώθηκαν οι δύο Βαθμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εισήχθη – όπως μας είπε και ο Υπουργός – το τεκμήριο της αρμοδιότητας υπέρ των ΟΤΑ, για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Προβλέφθηκε η δυνατότητα ανάθεσης στους ΟΤΑ, κρατικών αρμοδιοτήτων με ανάλογη μεταφορά πόρων και βεβαίως κατοχυρώθηκε η δημοσιονομική και οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα τελευταία 20 χρόνια όμως, και όχι τα τελευταία 2, χαρακτηρίζονται από δύο πολύ μεγάλες κρίσεις. Η πρώτη, το μνημόνιο, που αποτέλεσε ένα ισχυρό σοκ σε όλα τα επίπεδα για την ελληνική κοινωνία, και η δεύτερη και πιο πρόσφατη, η πανδημία, η οποία μπορεί να αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο, αλλά σίγουρα έχει

δοκιμάσει και δοκιμάζει ακόμα την Ελλάδα, αλλά και τις τοπικές μας κοινωνίες, που όλοι μας εκπροσωπούμε.

Αυτή ακριβώς τη στιγμή, νομίζω, μπορούμε πλέον να κάνουμε μια ειλικρινή και γενναία αποτίμηση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ελληνική κοινωνία. Να μιλήσουμε για πράξεις και όχι για προθέσεις. Να μιλήσουμε για αποτελέσματα και όχι για ευχολόγια, όπως είπαν οι περισσότεροι από εσάς και νωρίτερα.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι είδε την κρατική χρηματοδότηση να μειώνεται τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ ωραία μας τα ανέλυσε ο κύριος Μουράτογλου, παρότι δεν έγινε η αναλογική μεταφορά των πόρων και των αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με αυτά που σας είπα προηγουμένως, ήταν και είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της οποιασδήποτε κρίσης και η Πολιτεία της ρίχνει πάντοτε παραπάνω αρμοδιότητες, ιδίως όταν έχει να κάνει σε περιόδους έκτακτες, ξεχνώντας ωστόσο, όπως είπαμε, να μην τα ξαναλέμε, να δώσει τους ανάλογους πόρους.

Και φυσικά να αντιμετωπίσει, παρόλο που ακούγεται κλισέ και οι Υπουργοί είπαν ότι τους το λέμε συνέχεια, αλλά μάλλον δεν το καταλαβαίνουν απόλυτα ή δεν ξέρω εγώ τι, το θέμα της υποστελέχωσης. Της υποστελέχωσης των Δήμων και ιδίως σε προσωπικό, κατά τη γνώμη μου, στελέχη. Δηλαδή καταρτισμένο προσωπικό, κοινώς μηχανικούς, στελέχη πληροφορικής, στελέχη οικονομικής επιστήμης, τα οποία είναι αυτά που μας λείπουν. Και σας το λέω εκπροσωπώντας και ένα νησιωτικό Δήμο, ένα Δήμο ο οποίος είναι στην ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, που είμαστε 34 Δήμοι εκεί και ουαί και αλίμονο δεν ξέρω αν έχουμε έναν ή δύο μηχανικούς, αν υπάρχουν και Δήμοι μάλλον που δεν έχουν και κανέναν.

Και αυτή η συζήτηση λοιπόν όλη που ξεκίνησε με την 20ετία, είναι ακόμα πιο επίκαιρη τώρα που συζητάμε και βρίσκεται σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο, το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Να σας πω ότι πιστεύω ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος είναι η συνεργασία, αλλά να με αφήσετε να πω ότι, πιστεύω επίσης ότι για εμένα το πιο επιτυχημένο μοντέλο είναι αυτό της ουσιαστικής αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων. Το οποίο έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές κυρίως χώρες και επικαλούμαι και την εμπειρία που έχω αποκτήσει με την ευθύνη που έχω να είμαι επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και Αντιπρόεδρος πλέον, όπου εκεί είναι 47 κράτη – μέλη και μέσα από τα συλλογικά Όργανα που συμμετέχω, έχω μια καλή εικόνα τι γίνεται στα 47 κράτη – μέλη. Πολλά κράτη έχουν πετύχει αυτό που λέμε την ουσιαστική αποκέντρωση. Βέβαια στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχουν και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης οι οποίες έχουν άλλα θέματα.

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα μου επιτρέψετε να πω δυο παραδείγματα από την προσωπική μου εμπειρία ως Δήμαρχος της Μυκόνου, ενός κορυφαίου – όπως είπαμε και πριν – διεθνούς τουριστικού προορισμού, κάτι που συνεπάγεται, το ότι είμαι Δήμαρχος στη Μύκονο, και σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά και συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Και να πω εκ των προτέρων ότι στο νησί μας, στο νησί της Μυκόνου, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα, όπως είναι το ανακαινισμένο Διεθνές Αεροδρόμιο της Μυκόνου, το οποίο είναι ένα στολίδι, όπως είναι η ολοκλήρωση του νέου λιμανιού της Μυκόνου, το οποίο είναι ένα στολίδι για το Αιγαίο, η ολοκλήρωση της υποθαλάσσιας διασύνδεσης του νησιού μας με το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, ένα τεράστιο έργο 70 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2018, καθώς και η δημιουργία, φέτος, μετά από πολύ προσωπικό μου αγώνα, Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας στο νησί μας, το οποίο μπορεί για εσάς να ακούγεται κάπως, αλλά για εμάς ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα το ότι δεν είχαμε επαρκή Αστυνομία στη Μύκονο. Είχα φτάσει το 2018 ως Δήμαρχος, επειδή υπήρχαν

φαινόμενα εγκληματικότητας στο νησί, να κάνω μήνυση στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και στον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, εγώ ως Δήμαρχος, για παράβαση καθήκοντος για παραλείψεις που δεν στελέχωναν το Α.Τ..

Παρ' όλα αυτά, θέλω να αναφερθώ και σε κάποια θεσμικά ζητήματα, καθώς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες.

Θα πω για τα κριτήρια χρηματοδότησης, το είπε ο Υπουργός, το είπαμε όλοι, ότι το θεωρώ αδιανόητο το νησί της Μυκόνου, με τη φοροδοτική του εισφορά στην ελληνική οικονομία, να χρηματοδοτείται για τους 10.000 κατοίκους, εμένα οι ΚΑΠ του Δήμου Μυκόνου είναι 1.200.000 € ετησίως, τη στιγμή που υπάρχουν μαγαζιά στη Μύκονο τα οποία πληρώνουν τέτοιο ΦΠΑ στην κυβέρνηση και όχι ΦΠΑ, ίσως το ΦΠΑ του τριμήνου, και ο Δήμος επιχορηγείται με 1.200.000 γιατί επιχορηγούμαι φυσικά για τους 10.000 κατοίκους και όχι για τους 200.000 ανθρώπους που είναι πάνω στη Μύκονο και πρέπει να εξυπηρετήσω.

Άρα, ναι, σωστά μας είπε και ο κύριος Βορίδης, ο Υπουργός, χθες ότι, Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει εμείς να ετοιμάσουμε και να ωριμάσουμε την πρόταση που θα πάμε να κάνουμε εμείς στον Υπουργό, για το αν θα γίνει ανακατανομή των ΚΑΠ, με παραπάνω αύξηση, όπως υποσχέθηκε και ο κύριος Πέτσας. Δεν γίνεται να μη λαμβάνονται υπόψη οι τουριστικοί Δήμοι. Δεν γίνεται να μη λαμβάνεται υπόψη η υπεραύξηση που έχουμε κάποιοι Δήμοι. Δεν χρειάζεται να το πω, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά τι θέλω να πω.

Και αυτό το λέω γιατί οι τουρίστες δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ενίσχυση των εισοδημάτων, έχουν να κάνουν και με την εικόνα και την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό. Καθημερινά, φέτος το καλοκαίρι στη Μύκονο αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα. Και άλλα νησιά των Κυκλάδων τουλάχιστον που έχω εικόνα. Οι εικόνες, όταν φεύγουν από τα νησιά τα τουριστικά της

Ελλάδος, αγαπητοί συνάδελφοι, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Μια κακή εικόνα από μια υποδομή, από μια διαρροή, από μια ζημιά, κάνει κακό σε όλους σας, δεν κάνει κακό μόνο στη Μύκονο που έγινε η ζημιά.

Επομένως, αυτά ήθελα να πω όσον αφορά τους πόρους. Και να μιλήσω και για το δεύτερο, που έχει να κάνει με την περιβόητη ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά της. Και το λέω αυτό καθ' όσον διάβασα τις προάλλες σε κάποια εφημερίδα ότι ο Δήμος Μυκόνου είναι αντίθετος στις επενδύσεις, με αφορμή αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Μυκόνου, σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στρατηγικών επενδύσεων, άνω των 50 εκατομμυρίων, που θέλουν να κάνουν κάποια ξενοδοχεία πάρα πολύ μεγάλα στη Μύκονο και το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί αρνητικά. Και μας κατηγορούν ότι είμαστε αντίθετοι στις επενδύσεις.

Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα μέρη στην Ελλάδα όπου η εξωστρέφεια είναι στο DNA των κατοίκων, όπου η ανεκτικότητα είναι καθημερινότητα και όπου η φιλοξενία είναι τρόπος ζωής. Ένα από αυτά είναι σίγουρα η Μύκονος. Και βεβαίως είναι ένας τόπος που και θέλει και υποδέχεται και ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν και άλλες τουριστικές περιοχές στον κόσμο, στον πλανήτη και έχει να κάνει με την υπερανάπτυξη και με τα όρια που πρέπει να μπουν σε αυτή. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιοσδήποτε καλοπροαίρετος Υπουργός ή επικεφαλής κρατικής Υπηρεσίας, όταν σχεδιάζει μια αναπτυξιακή πολιτική ή εγκρίνει στρατηγικές επενδύσεις, έχει τις καλύτερες προθέσεις. Η διαφορά μας όμως με τον Υπουργό ή αυτόν που εγκρίνει κάτι για τον τόπο μας, είναι ότι εμείς γεννηθήκαμε σε έναν τόπο. Επιλέξαμε να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο και θέλουμε να παραδώσουμε αυτό τον τόπο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον και στα παιδιά μας.

Για αυτό λοιπόν έχουμε πει ότι λόγω της υπερανάπτυξης, πρέπει – αυτό που εμείς λέμε στη Μύκονο και νομίζω ισχύει και για άλλα μέρη – όπως ξεκίνησαν αυτά τα ειδικά και τα τοπικά πολεοδομικά, πρώτα να ολοκληρωθούν, στη Μύκονο έχουμε το προνόμιο να είμαστε και από τους Δήμους που μας έβαλαν μπροστά και προκηρύχθηκε η ανάθεση σε μελετητή, πρώτα να ολοκληρωθεί αυτό το νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και μετά να δούμε τι θα γίνει με περαιτέρω επενδύσεις.

Και με αφορμή μάλιστα και την πρόσφατη σύλληψή μου φέτος τον Αύγουστο, μιας και συζητήσαμε αρκετά σήμερα για τις συλλήψεις αιρετών, όταν αποκαταστήσαμε μία παρανομία...

Να σας πω ένα τελευταίο, θέλω να το συζητήσουμε, Πρόεδρε, σε ένα από τα επόμενα Διοικητικά Συμβούλια, ότι επαναφέρω, και θέλω να συζητήσουμε ξανά σαν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, το θέμα των αιγιαλών. Δεν γίνεται οι παραλίες, να έχουμε μόνο τις υποχρεώσεις, τους ναυαγοσώστες, που συζητάμε όλη μέρα, αλλά να μην έχουμε την ευθύνη να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν παραπάνω ομπρέλες ή να παρεμβαίνουμε. Για αυτό, κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα των παλαιών και νέων αιγιαλών, που καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί από εσάς δεν είστε εξοικειωμένοι, καθόσον δεν έχετε παραλίες, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο υπόσχομαι πολύ σοβαρά να συζητήσουμε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και ο Πρόεδρος το γνωρίζει ήδη.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο και φίλο, τον Κώστα τον Κουκά, για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει και στη Ευρώπη αλλά και στο νησί του.

Και καλούμε στο βήμα τον Βαγγέλη τον Ντηνιακό, έναν Δήμαρχο από το Λεκανοπέδιο.

Βαγγέλη, έχεις το λόγο.

Ε. ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Καλησπέρα.

Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Περισσότερο κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά που ειπώθηκαν μέχρι τώρα και κάποιες προσθήκες και μια αποτίμηση σε σχέση με τη διοίκηση 2 ετών τώρα, ως νεοεκλεγμένου Δημάρχου, και αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσουμε, δυστυχώς, κάποια να αντιμετωπίζουμε, γιατί, για παράδειγμα, το αναλογικό σύστημα, όσο φιλότιμες προσπάθειες και αν γίνονται μέσω της Οικονομικής Επιτροπής ή η ψήφιση ενός νέου νόμου ο οποίος θα ισχύσει στην επόμενη θητεία, δεν αλλοιώνει τη δημαρχοκεντρική αντίληψη που έχει ο δημότης για τον τόπο του.

Παράδειγμα συγκεκριμένο, που, ξέρετε, η κοινωνία, η τοπική κοινωνία και η αντιπολίτευση θέλουν να θάψουν πράγματα τα οποία ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει και ο δημότης αγνοεί. Προσπάθεια μισθώσεων χώρων οι οποίοι είναι ερείπια και η κοινή γνώμη του Χαϊδαρίου, για παράδειγμα, θέλει να νοικιαστούν, πλέον, για να μην επωμιστεί η αντιπολίτευση το κόστος αυτής της επιλογής, να μη γίνει έργο, μπαίνουν στη διαδικασία της μη απαρτίας. Να μην υπάρχει δηλαδή στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα αυτό, ώστε να μη γίνει συζήτηση, να μην ψηφιστεί ή καταψηφιστεί το θέμα και φυσικά το έργο να μη γίνεται. Και ο δημότης, να τον βλέπεις στο δρόμο και να σου λέει: γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση; Γιατί υπάρχει αυτό το ερείπιο εκεί; Τι κάνετε για αυτό; Αγνοεί όμως όλη αυτή τη διαδικασία και εμείς με αυτό τον τρόπο, με το σύστημα αυτό που συνεχίζεται, δυστυχώς, το σύστημα αυτό συντελεί στην αγνόηση αυτής της κατάστασης.

Θα ήθελα να πω επίσης ότι τα απόνερα του συστήματος αυτού που επωμιζόμαστε, έχουν και οικονομικό αντίκτυπο. Και νομίζω ότι το Υπουργείο πρέπει να κοιτάξει αυτές τις περιπτώσεις. Και σε οικονομική ανταπόκριση. Παράδειγμα, εμένα μου λείπουν δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι. Σύνηθες φαινόμενο, εργαζόμενοι ακόμα και με 8, με 4, με 8 μήνες εργασίας στο hot spot, το οποίο φεύγει,

άρα πολλοί εκ των οποίων όχι μόνιμη και σταθερή εργασία, αλλά παροδική, λαμβάνουν μια απόφαση από την αντιπολίτευση. Εμείς εισηγούμαστε κατά, πάνε στο δικαστήριο, παίρνουν μια προσωρινή, παίρνουν τα ασφαλιστικά, τους μισθούς αυτών των ανθρώπων ποιος θα τους πληρώσει; Εμείς. Οι άλλοι ψηφίσανε, εμείς πρέπει να καλύψουμε τη μισθοδοσία τους. Και σας μιλάω ως Δήμαρχος ίσως, ακόμα, με το υψηλότερο μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα. Δήμος Χαϊδαρίου.

Μια άλλη παρατήρηση σε σχέση με την κινητικότητα ήθελα να κάνω. Νομίζω ότι το χειρότερο της κατάστασης με την κινητικότητα, δεν είναι η ίδια η κινητικότητα αυτή καθαυτή για τη λειτουργία των Δήμων, αλλά η απειλή της κινητικότητας από τους εργαζόμενους. Ότι οποιαδήποτε ενέργεια θέλεις να κάνεις, να αλλάξεις σε μια θέση, σε μια Διεύθυνση έναν υπάλληλο, η απειλή ότι, κοίταξε, αν το κάνεις εγώ θα φύγω. Αυτό είναι πολύ χειρότερο από την κινητικότητα αυτή καθαυτή και είναι ένας παραπάνω λόγος για τον οποίο θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά, νομίζω ειπώθηκε από κάποιον συνάδελφο κιόλας ότι οι Δήμαρχοι τα βρίσκουν μεταξύ τους, τουλάχιστον να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ Δημάρχων, γιατί όντως αντιλαμβανόμαστε κάποιες ανάγκες που υπάρχουν σε σχέση με εντοπιότητα, οικογενειακές καταστάσεις, αλλά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι δεν πηγαίνουν σε άλλους Δήμους, πλην ενός, στην πρωτεύουσα, για συγκεκριμένους λόγους, και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, που είναι οικονομικοί, ή χαοτικοί, για να πούμε. Που όλα αυτά δεν συντελούν στη λειτουργία του Δήμου.

Άλλο ένα θέμα που αφορά και την περιοχή μου, κάτι νομίζω πήγε να πει ο Πρόεδρος μας της ΠΕΔ, ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, ειπώθηκε και τονίζεται και νομίζω ότι αν λάβετε κάποια απόφαση, πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό από το Συνέδριο, σε σχέση με τα κριτήρια των ΚΑΠ, ότι οι επαρχιακοί Δήμοι... Με συγχωρείτε, ο Δήμος Χαϊδαρίου είναι ο Δήμος με τη μεγαλύτερη έκταση στη Δυτική

Αθήνα. Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο; Δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη; Επειδή είναι στην πρωτεύουσα;

Εγώ θα σας πω και το αντίθετο. Παρ' όλο που σέβομαι τις ανάγκες των επαρχιακών Δήμων. Στο Χαϊδάρι, που πραγματικό πληθυσμό έχει 75.000 και όχι έχει εγγεγραμμένους 47.000, περνάει τόσο κόσμος. Η ασφαλτος από την οποία περνάνε οι επισκέπτες της πρωτεύουσας, της πολυπληθούς πρωτεύουσας, οι ανάγκες για ασφαλτο δεν είναι πολύ υψηλότερες; Δεν είναι πολύ υψηλότερες ακόμα και από έναν επαρχιακό Δήμο ο οποίος έχει πολλά τετραγωνικά, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη κινητικότητα. Αυτό δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη στα κριτήρια των ΚΑΠ;

Και όπως ακριβώς επειδή μίλησα για πραγματικό πληθυσμό, νομίζω πρέπει να μπουν άλλου είδους κριτήρια για τις τόσο μεγάλες ανάγκες των επαρχιακών Δήμων, γιατί, ξέρετε, έχουμε την απογραφή. Σας είπα για το Χαϊδάρι που έχει πολλούς Χιώτες, πολλούς Κρήτες. Αυτή η αντίληψη να απογράφονται στα χωριά τους και οι Δήμαρχοι να είναι επαίτες της απογραφής αυτής, ελάτε εδώ γιατί έχουμε ανάγκη, πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να έχουμε μια ειλικρινή αποτύπωση της απογραφής και από εκεί και πέρα να μπουν άλλα κριτήρια, τα πιο δυνατά κριτήρια, για τους επαρχιακούς Δήμους που έχουν τις πραγματικές ανάγκες, να συνεχίσουν.

Και κάτι τελευταίο, Πρόεδρε, που έχει να κάνει με αυτό, και με τους επαρχιακούς Δήμους, εγώ το είχα θέσει, έχουμε καταθέσει μία πρόταση, είναι μία ευκαιρία, πράγματι, το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε αυτή την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, πρέπει να μπουν κριτήρια άμβλυνσης ανισοτήτων. Και αυτό έχει να κάνει και με τη Δυτική Αθήνα που είμαι εγώ, τη Β' Πειραιά, τη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι και ο Αντιπρόεδρος, περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, επαρχιακούς Δήμους... Πρέπει να τα δούμε αυτά. Εμείς, προσωπικά, και εγώ και οι Δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας, έχουμε κάνει συναντήσεις για αυτό το σκοπό και με τον Πρωθυπουργό, έχουμε κάνει με τον κύριο Σκυλακάκη, την άλλη

φορά εγώ είδα μια άγνοια από τον Υπουργό, να λέει ότι το μεγάλο έργο για την Δυτική Αθήνα θα είναι ο Ελαιώνας, όταν το 90% του Ελαιώνα είναι στο Δήμο Αθηναίων. Δεν είναι αυτό αναπτυξιακό... έργο ανάπλασης που θέλει η Δυτική Αθήνα.

Πρέπει να βοηθήσετε στη γενική κατεύθυνση, στις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να υπάρχουν σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής κάποιων μεγάλων έργων που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα.

Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στο Συνέδριο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ένα λεπτάκι να διευκρινίσω κάτι. Βαγγέλη, χθες δεν μιλήσαμε για επαρχιακούς, για περιφερειακούς Δήμους. Περιφερειακός Δήμος είναι και το Κορωπί, έτσι; Άρα δεν διαφωνώ ως προς το ότι υπάρχουν Δήμοι που έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή κάποιος Δήμος που δεν είναι εκτός Αττικής, δεν σημαίνει πως θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί περισσότερο. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και εντός Αττικής. Περιφερειακοί με...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Άρα να καθίσουμε να δούμε... Και αυτό που είπες, είναι σαφές, ένα επιχείρημα που πρέπει να δούμε, όταν βγάλουμε τον τύπο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι. Μα, χθες είδατε ότι είπα και για τουριστικούς επίσης.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, οκεί. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιώργη, δεν θα τσακωθούμε. Μα δεν νομίζω χρειάζεται να τσακωθούμε, να συζητήσουμε πρέπει.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να συζητήσουμε χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε στην ουσία. Να φτιάξουμε έναν αντικειμενικό τρόπο υπολογισμού θέλουμε, Γιώργη.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κοίταξε, ότι υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφορές. Πρέπει να τις δούμε και δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ούτε έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Ο καθένας έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα. Αυτό να το δούμε και να το προσεγγίσουμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Αντώνη τον Γκουντάρα. Αντώνη, είσαι εδώ; Ο Δήμαρχος Αγιάς; Όχι.

Συνεχίζουμε με τον Φώτη το Μάγγο. Φώτη; Έλα, Φώτη μου, από το ωραίο νησί.

Φ. ΜΑΓΓΟΣ: Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρέμβω.

Ο Καβάφης έχει γράψει ένα ποίημα: «Και αν τη ζωή σου χάλασες σε τούτη εδώ την κόχη τη μικρή, σε όλη τη γη τη ρήμαξες» Το λέω αυτό, γιατί συνήθως έτσι βγάζουμε μια μεμψιμοιρία και μια μιζέρια, όμως εγώ αποφάσισα, και έτσι είμαι σαν χαρακτήρας, δεν διήνυσα τόσα χιλιόμετρα, από την Τρίτη ταξιδεύω για να είμαι εδώ, για να αφομοιώσω την περηφάνια των 800 κατοίκων του νησιού μας. Και πάντα με αξιοπρέπεια και με επιχειρήματα προσπαθώ να διεκδικώ αυτά που μας ανήκουν.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια και είναι ετερόκλητα τα προβλήματα που έχουν όλοι οι Δήμοι. Και έτσι δικαιολογείται και η ένταση που υπάρχει ορισμένες φορές, γιατί ο καθένας θεωρεί ότι ο δικός του Γολγοθάς είναι πιο δύσκολος. Όμως υπάρχουν αντικειμενικά μεγάλες δυσκολίες, ειδικά στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους.

Άποψή μου είναι όμως ότι πρέπει όλοι να κατανοούμε και τους άλλους. Γιατί ακριβώς αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να τσακωθούμε. Θα πρέπει όλοι να γίνουμε μία γροθιά και να παλέψουμε και τα προβλήματα των άλλων. Είναι κομβικό να επιμείνουμε σε αυτό.

Το νησί μου έχει 800 κατοίκους. Και μάλιστα σε μία έκταση όχι πάρα πολύ μεγάλη, 17 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βέβαια, τώρα με τους δασικούς χάρτες έχουμε μειωθεί στο 50% και μάλιστα στα Δωδεκάνησα ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας του Δημοσίου. Δηλαδή ότι χαρακτηρίζεται δασικό, ανήκει στο Δημόσιο. Δηλαδή ήμασταν που ήμασταν λειψοί, γίναμε ακόμα πιο λειψοί. Λειψοί εις το τετράγωνο. Και να σας πω ότι το μεγαλύτερο φυτό στους λειψούς είναι η ρίγανη και χαρακτηρίστηκε δασικό.

Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν.

Ξεκινάω με την καταστατική θέση των αιρετών. Θέλω, επειδή όλοι το ανέφεραν αυτό το θέμα, και ειδικά για τις αντιμισθίες, εγώ θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση. Δεν είναι τα 400 € τα λιγότερα που παίρνει ένας Δήμαρχος κάτω των 20.000 κατοίκων, σε σχέση με έναν άλλο Δήμαρχο πάνω από 20.000 κατοίκους. Στο κάτω – κάτω λεφτά του Δήμου είναι, δεν τα ζητάει κανείς από το κράτος, στη δική μας διαχείριση είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ υποτιμητικό. Νομίζω ότι τίθεται και ηθικό θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν Δήμαρχοι ενός κατώτερου Θεού; Ποιος νομίζει ότι ο Δήμαρχος του Αγαθονησίου δουλεύει λιγότερο από έναν άλλο Δήμαρχο; Ποιος το νομίζει αυτό; Είπε ο Καμπόσος ότι είμαστε λοκατζήδες. Εγώ υπηρέτησα στο πεζικό, αλλά από τότε που έγινα Δήμαρχος, έχω γίνει βατραχάνθρωπος. Τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν υπάρχει δουλειά που να μην ξέρουμε να κάνουμε.

Θα μου πείτε, το κάνεις για τα λεφτά; Όχι. Αλλά είναι εξευτελιστικό να υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση των Δημάρχων. Και εγώ νομικός δεν είμαι, εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής είμαι, αλλά με την εμπειρία που έχω αποκτήσει δεύτερη θητεία στα διοικητικά θέματα που έχουν και νομικές προεκτάσεις και έχουμε γίνει λίγο από όλα, θεωρώ ότι πρέπει να είναι και αντισυνταγματικό. Γιατί οι υπάλληλοι του Δήμου Λειψών με τα ίδια προσόντα να πληρώνονται το ίδιο με τους υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων, ενώ οι Δήμαρχοι όχι; Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος;

Πάμε τώρα στο δια ταύτα. Λίγο έμεινε. Οι ΚΑΠ. Νομίζω ότι πρέπει να θεσπιστεί το ελάχιστο κόστος λειτουργίας ενός Δήμου. Δηλαδή ένας Δήμος είτε 500 έχει, είτε 1.000, είτε 200, έχει ένα ελάχιστον κόστος λειτουργίας, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και να το δούμε. Δεν μπορεί να είναι τελείως αναλογικό το σύστημα από τον πρώτο κάτοικο. Μπορούμε να το δούμε, για παράδειγμα, μέχρι 500 κατοίκους ένα συγκεκριμένο ποσό. Ένας Δήμαρχος είναι και στους 500, ένας και στους 1.000, ένας και στους 1.500. Ένας μισθός δηλαδή. Ένας μηχανικός, δεν θα χρειαστούν παραπάνω.

Επίσης, άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό είναι και το ελάχιστο προσωπικό στελέχωσης ενός Δήμου. Ξαναμιλάω για το Δήμο Αγαθονησίου γιατί είναι κλασικό παράδειγμα, δίπλα από εμένα, είναι ένας Δήμαρχος και ένας υπάλληλος. Και ένας που δουλεύει στο ΚΕΠ. Ένας υπάλληλος του Δήμου. Και έχει γίνει ο άνθρωπος λάστιχο. Να θεσπιστεί ελάχιστος αριθμός επίσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι; Με προσόντα. Δεν θέλω δέκα υπαλλήλους καθαριότητας, τι να τους κάνω; Θέλουμε ένα μηχανικό οπωσδήποτε. Θέλουμε έναν δικηγόρο, θέλουμε έναν οικονομολόγο. Και δύο – τρεις διοικητικούς. Να μην κάνουμε υπερβολές, να τα βάλουμε κάτω.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, τι άκουσα τώρα τον Υπουργό, ότι σε κάποιες προσκλήσεις, λέει, δεν έχουμε ανταποκριθεί. Μα πώς να ανταποκριθούμε όταν δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό και όταν γινόμαστε επαίτες προς τους ιδιώτες μηχανικούς οι οποίοι ευελπιστούν ότι θα πάρουν κάποια έργα, κάποιες προμήθειες και μας ετοιμάζουν, τέλος πάντων, τις προτάσεις και τις μελέτες; Και καλά να υπάρχει και τέτοιο ενδιαφέρον. Πολλές φορές, επειδή είναι πολύ μικρό το αντικείμενο, στα μικρά νησιά δεν υπάρχει καν αυτό το ενδιαφέρον.

Ένα τελευταίο θέμα που θέλω να βάλω και τελειώνω με αυτό, είναι και ο ΦΟΔΣΑ. Δεν ξέρω αν θα το κλέψω από τον φίλο το Δήμαρχο της Πάρου, αλλά υποτίθεται ότι οι ΦΟΔΣΑ

δημιουργήθηκαν για να λύσουν κάποια προβλήματα ως αναπτυξιακό εργαλείο των Δήμων, αλλά δημιουργούν άλλα. Ένα από αυτά είναι ο ΦΠΑ. Τα έργα του ΕΣΠΑ, αν τα εκτελούσε ο Δήμος, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, όταν θα τα εκτελέσει ο ΦΟΔΣΑ, που πολλές φορές, έχει γίνει και αυτό, αναγκαστικά τα πήρε ο ΦΟΔΣΑ, πολλοί Δήμοι δεν συναινούσαν, τώρα θα χρειαστεί να καταβάλλουν ΦΠΑ.

Νομίζω ότι πρέπει όλα αυτά να τα δούμε, δυστυχώς δεν είδα, ενώ ο κύριος Πέτσας πραγματικά με ικανοποίησε σε όλα, πήρε ξεκάθαρη θέση, σε αυτό το θέμα της καταστατικής θέσης δεν πήρε θέση, ίσως πρέπει να του ξεκαθαρίσουμε εμείς τι θέλουμε και νομίζω ότι είναι δίκαιο να του κάνουμε την πρόταση...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα του κυρίου Βορίδη. Για αυτό δεν πήρε θέση.

Φ. ΜΑΓΓΟΣ: Ωραία, εντάξει. Το δέχομαι αυτό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να το δούμε συστηματικά.

Θα κλείσω πάλι με ένα πολύ ωραίο απόφθεγμα του Αριστοτέλη, ο οποίος έχει πει: δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Φώτη. Το έκλεισε με ωραίο τρόπο.

Να καλέσουμε τον κύριο Ορφανό, ο οποίος είναι Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θήρας. Αγαπητέ Μανόλη, έχεις το λόγο για 5 λεπτά να κάνεις την παρέμβασή σου.

Και να ετοιμάζεται ο Σπύρος ο Σταματόπουλος, Δήμαρχος Σικυωνίων. Και Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας.

Ε. ΟΡΦΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω στο Συνέδριο και δεν θα έπαιρνα το λόγο αν δεν άκουγα το Δήμαρχο Χαϊδαρίου και δεν άκουγα και το Δήμαρχο της Μυκόνου, για να δώσω κάποια στοιχεία για να τα έχετε υπόψη σας.

Εγώ είμαι Πρόεδρος της ΔΕΥΑ. Είμαι από τους τυχερούς που αν και υποψήφιος Δήμαρχος, δεν εξελέγη Δήμαρχος. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Πιστέψτε με, το είπα και στο Συνέδριο της ΕΔΕΥΑ. Εμείς των ΔΕΥΑ έχουμε δύο θετικά στοιχεία. Πρώτον, έχουμε ένα Πρόεδρο ο οποίος είναι κακό σπυρί για πολλούς και έναν Πρόεδρο της ΚΕΔΕ που ξέρει επιτέλους τι είναι βιολογικός, τι είναι αφαλάτωση, τι είναι δεξαμενή εισόδου και ούτω κάθε εξής.

Από εκεί και πέρα, θέλω να σας μεταφέρω μια εμπειρία δική μου. Εμείς αυτή τη στιγμή από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από τις προσκλήσεις που έχει βγάλει όσον αφορά ύδρευση – αποχέτευση, έχουμε πάρει το 80% των χρηματοδοτήσεων που έχει βγάλει η Περιφέρεια. Με 2 μηχανικούς, με εκτελεσμένα έργα και έργα προς εξέλιξη, πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς όμως, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξανά καταθέσουμε, κύριε Πρόεδρε, στις Περιφέρειες. Εγώ προσωπικά. Γιατί την ταλαιπωρία που έχουμε υποστεί από τις Διαχειριστικές, είναι απίστευτη. Πραγματικά, έχω 2 μηχανικούς που αγωνίζονται για να έχουμε στο νησί μας ύδρευση – αποχέτευση, στα δύο νησιά, και στη Θηρασιά, και όμως έχουμε αγανακτήσει από την αντιμετώπιση των Διαχειριστικών.

Συνεχίζω και λέω ότι, εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Πώς γίνεται να μου επιτρέπει ο νόμος να πάρω σύμβουλο πολιτικό μηχανικό και να μη μου επιτρέπει αυτός ο πολιτικός μηχανικός που τον πληρώνει η ΔΕΥΑ ή το Λιμενικό Ταμείο ή οποιοσδήποτε άλλος, να μη μπορεί να υπογράψει και να καταθέσει. Εγώ συμφωνώ με το προσωπικό, που έχει τα προβλήματά του. Αλλά από εκεί και πέρα γιατί δεν μου επιτρέπει να μπορέσει ο ιδιώτης, που τον έχω σύμβουλο, να μου υπογράψει το οτιδήποτε; Ο πολίτης, κύριε Δήμαρχε, δεν αγνοεί. Δεν θέλει να ξέρει τι αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να του λύσει το πρόβλημά του. Ξέρει ότι δεν μπορεί, ίσως να γνωρίζει, αλλά δεν τον ενδιαφέρει.

Όσον αφορά τη νησιωτικότητα, 1^η Μαρτίου με 31 Οκτωβρίου από το νησί της Σαντορίνης, από τους 15.000 μόνιμους κατοίκους γινόμαστε 150.000. Αυτό θα υπολογιστεί στις ΚΑΠ; Εμείς έχουμε να διαχειριστούμε πέντε βιολογικούς και έναν η Θηρασιά, έξι. Αυτό θα υπολογιστεί στην ενίσχυση του Δήμου; Η ΔΟΥ Θήρας σε συνεργασία με τη ΔΟΥ Μυκόνου, αν τα αθροίσουμε, δεν κάνουν τη ΦΑΕ Αθηνών. Δεν την κάνουν. Αν υπολογίσουμε όλες τις Κυκλάδες, δεν κάνουν τις Εφορίες και τα έσοδα του Λεκανοπεδίου, μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Είμαι λογιστής, για αυτό σας το λέω.

Και να κλείσω ότι εγώ έρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, όπως οι περισσότεροι. Αν τις επιχειρήσεις σας, τις επιχειρήσεις μας, τις διοικούσαμε όπως διοικούμε το Δήμο ή όπως θα θέλαμε να τους διοικήσουμε, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Αν το προσωπικό που έχουμε στα γραφεία μας ή στις επιχειρήσεις μας, το μεταφέραμε εκεί, θα ήταν διαφορετικά. Και τι εννοώ; Ότι ας προσπαθήσουμε τη νοοτροπία του ιδιώτη, τη δική μας τη νοοτροπία, να τη μεταφέρουμε στο Δήμο, αλλά να μας βοηθήσει η κυβέρνηση να το κάνουμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τιμή μου που μίλησα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ.

Τώρα αν είσαι ευτυχής ή όχι που δεν έγινες Δήμαρχος, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε εκτός αιθούσης.

Σταματόπουλος Σπύρος. Και είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της ΚΕΔΕ, πραγματικά ένας Πελοποννήσιος άξιος Δήμαρχος, ανεβαίνει τα βουνά, κάνει και ορειβασία, αλλά πάνω από όλα είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

Σ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω που μου δείξατε την εμπιστοσύνη και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Νεολαίας, αλλά δεν είμαι σίγουρος για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε για την και Θρησκευμάτων. Διότι, από ότι ξέρει ο συμφοιτητής μου ο Κάρναβος, δεν είμαι των μεγάλων σταυρών. Να ξέρετε όμως ότι ως αυτοδιοικητικός στηρίζω και υποστηρίζω τις εκκλησίες, γιατί δεν είναι μόνο τόποι λατρείας, είναι και χώροι οι

οποίοι είναι και τουριστικοί προορισμοί. Είναι μνημεία τα οποία τα επισκέπτονται και αφήνουν στην τοπική κοινωνία κάτι.

Θέλω όμως να πω ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν αφορά όλους τους Δήμους, για τους γάμους και τις βαφτίσεις στα μυστήρια, που έχουν απαγορευτεί στα εξωκλήσια. Είναι ένα σοβαρό θέμα, τουλάχιστον για την περιοχή τη δική μας και στην Κορινθία, διότι από τότε που απαγορεύτηκαν, έχει πάψει να έρχεται τουρισμός στην περιοχή μας. Και ήταν όχι μόνο εσωτερικός, ήταν και από το εξωτερικό. Εγώ ως ανατρεπτικός, έτσι όπως με λένε, πήγα και έκανα έναν πολιτικό γάμο σε ένα ξωκλήσι. Ακόμα βρίσκομαι στα δικαστήρια.

Δεν θα μιλήσω για τα άλλα θέματα, θεσμικά, οικονομικά. Τα περισσότερα θίχτηκαν. Δεν θα τα επαναλάβω. Ως Πρόεδρος όμως της Επιτροπής Παιδείας και νεολαίας, θέλω να βάλω μία πρόταση η οποία αποφασίστηκε στην Επιτροπή Παιδείας και είναι η οργάνωση ενός συνεδρίου νεολαίας, γιατί πρέπει να φέρουμε πιο κοντά τους νέους. Ο λόγος πρέπει να δοθεί στους νέους, η νεολαία πρέπει να πάει μπροστά. Έφυγε και ο Δήμαρχος Μυκόνου, που νομίζω θα ήταν μια καλή πρόταση να κάνουμε το συνέδριο στη Μύκονο, αλλά θεωρώ... Εδώ είναι; Γεια σου Κώστα.

Θεωρώ ότι πρέπει να έχει μία, έτσι, σημασία το πού θα το κάνουμε, έχει προταθεί από την Επιτροπή να το κάνουμε στο Καστελόριζο. Το θέμα είναι η κλιματική αλλαγή. Το πότε θα γίνει, νομίζω ότι πρέπει να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη και ήταν μια καλή περίπτωση να γίνει το επόμενο καλοκαίρι, το 2022 το μήνα Ιούνιο. Η διάρκεια του συνεδρίου να είναι 3ήμερο, να προηγηθεί ένας προσυεδριακός διάλογος και ένα προσυεδριακό φεστιβάλ, θα το κανονίσουμε και αυτό, θα το συζητήσουμε, και να αναπτυχθούν δύο στρογγυλά τραπέζια που θα αφορούν την Αυτοδιοίκηση και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Φυσικά, Προεδρείο, αυτό πρέπει να γίνει με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ, την οικονομική υποστήριξη και την επιστημονική

υποστήριξη από πανεπιστήμια, επιστήμονες, που θα τεκμηριώσουν και τα συμπεράσματα. Και βέβαια κινητοποίηση για να οργανωθεί όλο αυτό, νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθούμε και στους Ευρωβουλευτές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να μας βοηθήσεις, και τους δύο Δημήτρηδες. Και τον άλλο Δημήτρη. Τρεις Δημήτρηδες, τέσσερις.

Ο στόχος του συνεδρίου δεν θα είναι μία απλή συγκέντρωση αιρετών, θα είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργασίας, αλληλεγγύης και ανταλλαγής καλών πρακτικών και βιώσιμων προτάσεων που αφορούν τη νεολαία και την ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όσον αφορά τα θέματα της παιδείας, από ότι γνωρίζετε έχει εκπονηθεί το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης στο Υπουργείο Παιδείας, έχουν 620 εκατομμύρια προϋπολογισμό, οι δικαιούχοι είναι οι ΟΤΑ και οι Σχολικές Επιτροπές, είναι πρόγραμμα 5ετούς διάρκειας και είναι χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η παρατήρηση που κάνω εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για αυτό προτείνουμε και εμείς να δημιουργηθεί, να συγκροτηθεί μια κοινή ομάδα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΕΔΕ, που θα συμβάλλει στον έγκαιρο προγραμματισμό των έργων, για τη σχολική στέγη, την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, την αντισεισμική προστασία, την πυρασφάλεια.

Είναι όλα αυτά ζητήματα που πρέπει να λυθούν, διότι ποιος Δήμαρχος έχει προσπαθήσει να εντάξει έργο σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε λέγεται αυτό ΕΣΠΑ, είτε λέγεται αυτό «Τρίτησης», και δεν έχει έρθει αντιμέτωπος με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σχολικών κτιρίων. Και άλλων κτιρίων. Αλλά αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και ειδικά στο πρόγραμμα «Τρίτησης», που εκεί, εντάξει, μπορώ να πω ότι είμαι η βασική αιτία που μπήκε το πλαφόν, αλλά να μην το σχολιάσουμε τώρα εδώ πέρα.

Τελειώνοντας, γιατί τελείωσε και ο χρόνος, δεύτερη πρόταση είναι να διευρυνθεί ο ρόλος των Δήμων στους νέους πρότυπους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, να γίνει ένα νέο τμήμα που θα αναλάβει και τις Σχολικές Επιτροπές και θα έχει ως βασικό σκοπό τη δια βίου μάθηση, βέβαια με σεβασμό πάντα στον επιτελικό ρόλο του Υπουργείου.

Η υπογραφή μιας εθνικής συμφωνίας του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΕΔΕ με στόχο τη μανθάνουσα πόλη, τη Learning Smart City, και βέβαια όλα αυτά χρειάζονται χρηματοδότηση για την εφαρμογή των προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

Μια νέα πρόταση που έγινε είναι να γίνει το Ανοιχτό Λύκειο, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, έτσι όπως θα λέμε, ένας νέος θεσμός, κατά τα πρότυπα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Να δώσουμε δηλαδή μία δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να αποφοιτήσουν από το Λύκειο.

Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία στο Συνέδριο, καλή δύναμη και να ξέρετε ότι πολλά, όλα μάλλον ειπώθηκαν, όλα τα έχουμε ακούσει εδώ και χρόνια, θα πω το εξής. Τα μισά δεν λύνονται και τα άλλα λύνονται μόνα τους.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γεια σου, Σπύρο Σταματόπουλε. Λοιπόν, ευχαριστούμε το Σπύρο.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ναι, να καλέσω στο βήμα και μέχρι να κάνεις την παρέμβασή σου, τον Μιχάλη τον Μιτζικό, το Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου. Μιχάλη, έχεις το λόγο. Φίλος δυνατός, και τον βλέπετε κιόλας, μάχιμος, έτοιμος.

Λοιπόν, ο Γρηγόρης για 1 λεπτό, μέχρι...

Μιχάλη, περίμενε στο βήμα.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Απλά να προσθέσω λίγο σε αυτά τα εξαιρετικά που μας είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Νεολαίας, το εξής, το οποίο καταδεικνύει το ράβε – ξήλωνε της

ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης διαχρονικά. Μια παθογένεια η οποία, έτσι, επαναλαμβάνεται εν είδει μαγουλάδων σε όλες τις γενιές διοικούντων.

Δεν ξέρω αν είδατε ότι στο τελευταίο νομοθέτημα του Υπουργείου Παιδείας, η Υπουργός η κυρία Κεραμέως επανέφερε το καθεστώς επαναδημιουργίας των Σχολικών Συμβουλίων. Σχολικά Συμβούλια, θυμίζω, υπήρχαν μέσα στις δομές τη δεκαετία του '80. Καταργήθηκαν και φτιάξαμε Σχολικές Επιτροπές και την Επιτροπή Παιδείας. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο προσέξτε να δείτε τι έχει. Έχουμε υποχρέωση όλοι να ορίσουμε Σχολικά Συμβούλια, να ορίσουμε εκπροσώπους και μάλιστα ο αιρετός είναι Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου, σε έναν Δήμο, παραδείγματος χάρη, σαν και εμάς που έχουμε 31 σχολεία πρέπει να φτιάξουμε 31 Επιτροπές. Και τώρα θα έχουμε Σχολικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αυτοδιαχείρισης, θα έχουμε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή και θα έχουμε και Επιτροπή Παιδείας. Θα χαθεί η μπάλα τελείως.

Σε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν μας ρώτησαν ή αν μας κάλεσαν στη διαδικασία διαβούλευσης, είναι κάτι το οποίο θα περιπλέξει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πολύ περισσότερο και θα δημιουργήσει και έξτρα υποχρεώσεις, οικονομικές, από πλευράς του Δήμου στα σχολεία. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, Πρόεδρε.

M. ΜΙΤΖΙΚΟΣ: Καλησπέρα σε όλους.

Μεγάλη μου τιμή, 2,5 χρόνια Δήμαρχος. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα είμαι σύντομος.

Καταρχήν, πάμε για τους ΚΑΠ. Νομίζω ότι θα κάνουν την επανάσταση των Γιρονδίνων. Στη Γαλλική Επανάσταση οι ορεινοί Δήμοι της Γαλλίας, τα πρώτα χρόνια της επανάστασης, πήραν τα ηνία στο γαλλικό κράτος και έγινε αυτή... από εκείνη τη στιγμή που κέρδισαν οι Γιρονδίνοι την πολιτική εξουσία στη Γαλλία, βλέπουμε τη Γαλλία σήμερα να έχει αναπτυχθεί όχι μόνο στο Παρίσι, που

λέγανε δήθεν ότι είναι κεντρικό κράτος, αλλά σε όλη την περιφέρεια της Γαλλίας, σε ορεινούς Δήμους, πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 70% ορεινές περιοχές και οι πόροι που λαμβάνονται ούτε πλησιάζουν το 20%, το 30%, Πρόεδρε.

Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση στην πρώτη συνεδρίαση στην Επιτροπή Ορεινών Δήμων, όπου εκεί λέχθηκαν αλήθειες, αλλά πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε, όντως όλοι οι Δήμοι δεν είναι το ίδιο. Άλλες οι ανάγκες, αλλά δυστυχώς άλλοι είναι οι πόροι που μας δίνει το κεντρικό κράτος, αλλά δεν είναι δικό του, είναι των πολιτών, των δημοτών.

Συγκεκριμένο παράδειγμα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, που ξεκινάει, όσοι ξέρουν το Πήλιο, από τις παρυφές του Βόλου, φτάνει όλο το ορεινό κομμάτι που βλέπετε, Άγιος Γεώργιος, Μηλιές, Πινακάτες, Βυζίτσα, φτάνει πίσω στις παρυφές της Τσαγκαράδας και φτάνει μέχρι τη νήσο Τρίκερι. Όλη τη χερσόνησο που βλέπει τον κόλπο, το περιλαμβάνει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Πληθυσμός, 10.216. Μόνιμος πληθυσμός, καταγεγραμμένος. Στα κιτάπια του Υπουργείου. Μισθοδοσία; 210.000, ΚΑΠ; 108.000. Μας παρακρατήσανε 2.000 τώρα, το Ταμείο... 110.000 είναι. Παίρνουν τις αποφάσεις, 110.000. 110.000 ΚΑΠ κάθε μήνα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΜΙΤΖΙΚΟΣ: 210.000 η μισθοδοσία, δεν σας λέω για τις άλλες βασικές λειτουργικές δαπάνες...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Μ. ΜΙΤΖΙΚΟΣ: Εκεί είμαστε.

210.000 μισθοδοσία, 110.000 ΚΑΠ. ΣΑΤΑ; Το '11, πέντε Καποδιστριακοί Δήμοι, 830.000, σήμερα, 230.000, ΣΑΤΑ. Μετά από 20 χρόνια. ΣΑΤΑ σχολείων; Ο κάθε πρώην Καποδιστριακός Δήμος έχει από 3 Δημοτικά τουλάχιστον και νηπιαγωγεία, 3 Λύκεια, 3 Γυμνάσια. 23.000. ΣΑΤΑ σχολείων για τη συντήρηση σχολείων στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, 23.000. Δεν είναι καν 23.000. Είναι 22.300 – 22.400.

Και πώς μπορώ εγώ ως Δήμαρχος να συμφωνήσω με τις περισσότερες γνώμες που ακούστηκαν, δυστυχώς και από τον Υπουργό, όχι τον Αναπληρωτή Υπουργό, ότι δεν πρέπει να γίνει μια πιο δίκαιη ανακατανομή. Όταν ένας Δήμος δεν ικανοποιεί με την χρηματοδότηση του κράτους βασικότερες ανάγκες.

Αλλά πάμε τώρα στο ΕΝΦΙΑ, που ήταν εξαγγελίες και μείνανε δυστυχώς εξαγγελίες. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, ένας πρόχειρος υπολογισμός, ο ΕΝΦΙΑ, δηλαδή τα σπίτια που πληρώνουν οι δημότες, ο φόρος, ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια. Ένας πρόχειρος υπολογισμός. Στην ουσία, που σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί δημοτικό φόρο. Δηλαδή τι κάνει αυτή τη στιγμή το κράτος στο Δήμο Νοτίου Πηλίου; Και υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις. Απομυζά από τους δημότες για τις οικίες που συντηρεί στην ουσία ο Δήμος, εγώ θα τρέξω να του φτιάξω το δρόμο, εμένα παίρνουν τηλέφωνο, εγώ του πάω τον αγωγό της ύδρευσης, εγώ του παίρνω τα σκουπίδια και απομυζά το φόρο και μετά μου ρίχνει ένα κοκαλάκι, να συντηρήσω δηλαδή το έλλειμμα που δημιουργεί το ίδιο το κράτος στην ουσία. Δεν είναι έλλειμμα του Δήμου στη μισθοδοσία, είναι του κράτους.

Και, δυστυχώς έφυγε ο κύριος Γαλανός, τι προτείνω; Τουλάχιστον ένα 50% πρέπει να είναι... όταν κάνουν προεκλογικές εξαγγελίες οι κυβερνητικοί, δεν μπορεί να τα ξεχνάνε μετά. Τουλάχιστον (...) στα εκατό, να μου φέρουν τα λεφτά μου πίσω, από το ΕΝΦΙΑ. Τα λεφτά μου πίσω, από τους δημότες μου, να τα φέρουν πίσω, όχι για εμένα, για το Δήμαρχο, για τους ίδιους. Για να έχουν ένα δρόμο αξιοπρεπή. Τώρα, κάθε 1 ώρα παίρνω τηλέφωνο, με τις θεομηνίες. Καταστράφηκε όλο το αγροτικό δίκτυο. Ο κόσμος με παίρνει τηλέφωνο, θέλω να πάω σε (...). Δεν παίρνουν τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη, εμένα παίρνουν. Η κάθε Δημοτική Ενότητα έχει τουλάχιστον 200 χιλιόμετρα αγροτικό δίκτυο, που καλλιεργούν τις ελιές τους οι άνθρωποι, αυτή τη στιγμή έπεσε στη χειρότερη συγκυρία αυτή η θεομηνία. Τι θα κάνω εγώ αύριο;

Και πάμε στην κινητικότητα. Με την Τεχνική Υπηρεσία και τους χειριστές, ακούστηκαν... Αυτή τη στιγμή έχω ένα γκρέιντερ, δύο... Έχω ζητήσει να μου χορηγήσουν, να μου χρηματοδοτήσουν, ευτυχώς άλλαξα το Φιλόδημο, μπλοκάρισα, όταν ανέλαβα το καλοκαίρι, αυτά που είχαν οι άλλοι να δώσουν στους εργολάβους, για να πάρω δυο μηχανήματα. Πήρα ένα JCB και ένα φορτηγό. Αλλά άτομα, ο ένας μου ζήτησε κινητικότητα. Αυτό είναι βασικό. Δεν είναι αυτό που είπε ο Υπουργός, είναι η εν δυνάμει κινητικότητα, που έρχονται στο γραφείο του Δημάρχου και σου λένε, φεύγω.

Τι κάνει ο Δήμαρχος; Ελάτε στη θέση μου. Τον κάνω χρυσό; Τον παρακαλώ. Και αποτέλεσμα, αυτή είναι η πραγματικότητα, Κυριακή; Δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο. Πάει 2 ώρες και δουλεύει. Τι να τον κάνω; Από το τίποτα, θα τον χάσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζουν οι μικροί Δήμοι. Και όχι ο άλλος που άκουσα, δηλαδή ότι περνάμε την ασφαλτο, πρέπει να παίρνει περισσότερα λεφτά. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ένας μικρός ορεινός Δήμος.

Πάμε τώρα για την ανακύκλωση. Γιατί δεν ειπώθηκαν πολλά για την ανακύκλωση. Το μονοπώλιο της ανακύκλωσης. Δεν ξέρω αν βλέπετε το Τρίκερι πού βρίσκεται. Είναι στο άλλο άκρο. Εκεί πέρα, έτσι και δεν τους πάρουμε ανακύκλωση ανά 3 ημέρες, καταγγελίες στον Τύπο. Λοιπόν, ξεκινάει το απορριμματοφόρο που είναι στον όρχο των Μηλεών, της ανακύκλωσης, και τρέχει στο Τρίκερι και παίρνει δέκα κάδους, αλλά πού είναι η εταιρεία της Ανακύκλωσης; Στο Βελεστίνο, στις παρυφές της Λάρισας. Και αναγκάζεται ο Δήμος Νοτίου Πηλίου να πληρώνει προσωπικό, φθορά, ειδικά (...) πάει στο Τρίκερι, επειδή έχουν μονοπώλιο, δεν μπορεί να το δώσουμε στο (...) στο Βόλο, ή σε δικό μας ΧΥΤΑ, και να τρέχουμε στο Βελεστίνο. Κόστος; Μηνιαίο. ΚΑΠ; 110.000. 210.000 η μισθοδοσία.

Πάμε τώρα για την Τεχνική Υπηρεσία. Ευτυχώς, το έχω προτείνει και στον Πρόεδρο, ευτυχώς το κατάλαβα από την αρχή και τους πέντε ειδικούς συνεργάτες, γιατί είχαμε τέσσερις Δημοτικές

Ενότητες και μία Κοινότητα του Τρικεριού, οι τέσσερις που πήρα, πήρα μηχανικούς. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ειδάλλως; Ούτε ένα δρόμο να καταθέσω δεν θα μπορούσα να κάνω. Αλλά τι; Δεν έχουν... Αυτό είναι... Χτες άκουσα το Διευθυντή του Υπουργού να λέει ότι έχουν δικαίωμα υπογραφής.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μελέτης.

Μ. ΜΙΤΖΙΚΟΣ: Μελέτης. Όχι, δεν αρκεί αυτό. Τι να σου κάνει η μελέτη; Η μελέτη είναι... Όταν δεν κάνει την επίβλεψη, έχουμε όριο επιβλέψεων έργων. Έχουμε να κάνουμε όλες τις δημοπρασίες. Πρέπει να είναι μέλη και στις δημοπρασίες. Όλα αυτά. Αυτά, όταν το λέμε στον Υπουργό, κοιτάει ότι το Μάρτη θα βγουν πίνακες, και θα έρθουν σε εμάς μετά από 2 χρόνια. Και ποιος θα έρθει στο Δήμο Νοτίου Πηλίου; Ποιος μηχανικός θα έρθει εδώ πέρα... Τρεις, από τους τρεις – τέσσερις μηχανικούς τους μόνιμους, θέλουν να φύγουν. Και τους κάνω χρυσούς. Χρυσούς. Τους τραπεζώνω, τους πάω στο σπίτι, τους παρακαλάω, για να μείνουν. Αλλιώς τελείωσε ο Δήμος. Θα παραδώσουμε τα κλειδιά. Να τα πάρει η Νομαρχία, να τα πάρει η Περιφέρεια, που παίρνει το ΠΔΕ... Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Και μετά λύπης άκουσα τον Υπουργό να λέει για την κινητικότητα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να συγκρίνεται... να μην υπάρχει ένα φίλτρο, ένας κόφτης, όπως το είπε χαρακτηριστικά τρεις φορές, αλλά κόφτης πού; Όλοι; Δεν είναι το ίδιο όλοι. Είναι ανόμοιες καταστάσεις. Οι μικροί Δήμοι, όταν ο άλλος θέλει να πάει να πάρει την πρόσκληση να μπει στο Δημόσιο με τη μονιμότητα, γιατί αυτό είναι. Επιλέγεις και αποδέχεσαι τη θέση. Δεν μπορείς να φύγεις όποτε το γουστάρεις. Πρέπει να υπάρξει κόφτης, από τους μικρούς Δήμους τουλάχιστον, προς τους μεγάλους και σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Αυτό, Πρόεδρε, πρέπει να είναι μαύρο, δηλαδή στη λευκή σελίδα. Πρέπει... κόφτης σε μικρούς Δήμους. Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου ή του συλλογικού Οργάνου. Ας κάνουμε απόφαση συλλογικού, να το φέρουμε στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν μπορεί να φεύγει κανένας, τελεία. Μόνο

με απόφαση Υπουργού. Ας το βάλουμε κατ' εξαίρεση, κάποιες εξαιρέσεις, μόνο με απόφαση Υπουργού. Και ο Υπουργός να αναλάβει την ευθύνη του.

Εάν δεν στελεχωθούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες, ο «Τρίσης» που άργησε κατά 6 μήνες τουλάχιστον, γιατί βολιδοσκοπούσαμε τα πλαφόν, θα μείνουμε έτσι, με τα χαρτιά που βλέπουμε στα συρτάρια μας.

Η πρόταση που έκανα, την ξανακάνω. Ο μόνος γρήγορος τρόπος για να γίνει, γιατί το απέδειξαν τουλάχιστον τα παιδιά που ήρθαν ως ειδικοί συνεργάτες, γιατί έχουν την όρεξη, έχουν τον έλεγχο του Δημάρχου, έχουν τις φωνές του Δημάρχου, είναι μόνο με τους ειδικούς συνεργάτες. Αλλιώς ξεχάστε τα. 1 χρόνο και μετά. Εάν δεν δώσει τη δυνατότητα επιπλέον τουλάχιστον 3 – 4 άτομα μόνο μηχανικούς, μόνο τους ιδιώτες μηχανικούς που χρειάζονται για να γίνουν οι δημοπρασίες και η εκτέλεση των έργων, δεν θα γίνει καμιά απορρόφηση. Ή δεν θα γίνουν αυτές που έχουμε πάρει τις χρηματοδοτήσεις. Και θα βγούμε όλοι εκτεθειμένοι. Ήδη μας το χτυπάνε: αργείτε με τις δημοπρατήσεις των έργων. Οι αντιπολιτεύσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιχάλη μου, άμα θες ολοκλήρωσε σε παρακαλώ, γιατί είναι και άλλοι ομιλητές.

Μ. ΜΙΤΖΙΚΟΣ: Ναι. Πάμε τώρα στην πυροπροστασία. Πάλι λίγα πράγματα ακούσαμε. Βλέπαμε απέναντι, δυστυχώς, στην Εύβοια τι γινόταν το καλοκαίρι και λέγαμε, Παναγιά μου, να μην έρθει σε εμάς. Το Μάιο λάβατε όλοι, πιστεύω, την επιστολή του Υπουργείου ότι υπάρχει κάποιο επιπλέον κονδύλι 3 – 4 εκατομμύρια για πυροπροστασία, για μηχανήματα και λοιπά. Έκανα τεχνικά δελτία, το κατέθεσα, τίποτα. Τίποτα. Πώς θα παλέψουμε τις φωτιές αν δεν έχουμε υδροφόρες, αν δεν έχουμε μέσα;

Όλα αυτά εγώ τα είχα πει στον κύριο Χαρδαλιά όταν είχε έρθει στη Λάρισα πέρυσι, πρόπερσι. Αν δεν δώσετε εξοπλισμούς στους Δήμους, όλα αυτά θα πέσουν σαν χάρτινος πύργος. Θα είναι μόνο

λόγια, εγκύκλιοι, να περνάμε στα Δημοτικά Συμβούλια όλα τα ωραία τα ονόματα των σχεδίων και να έχουμε και την ποινική ευθύνη.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιχάλη μου, καταλαβαίνω ότι η αγωνία είναι πολλή και πρέπει να πεις πολλά, αλλά και ο χρόνος είναι αμείλικτος, δυστυχώς. Είσαι ήδη 11 λεπτά.

Μ. ΜΙΤΖΙΚΟΣ: 1 λεπτό για τους υπαλλήλους. Γιατί για εμάς τους μικρούς Δήμους...

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ: Έχεις και τη συμπάθεια του Προεδρείου, ξέρεις...

Μ. ΜΙΤΖΙΚΟΣ: Δεν πρέπει να είμαστε επαίτες. Είναι τρέλα αυτό. Για εμένα είναι τρέλα. Όταν, στο ξανά επαναλαμβάνω, να φεύγουν πόροι από το Δήμο μου, από τους δημότες, από το ΕΝΦΙΑ 3 εκατομμύρια τουλάχιστον, να πηγαίνει στο κεντρικό κράτος και να πηγαίνει σε άλλους φορείς, δεν θέλω να πω σε άλλους Δήμους, και να μου στερούν τη βασική λειτουργία. Για ποιο λόγο, Πρόεδρε, μου βάζει μαχαίρι να προσλάβω Τεχνική Υπηρεσία; Δικά του είναι τα λεφτά του Υπουργείου; Εγώ θα τα πληρώσω. Εγώ θα κόψω το λαιμό να τα πληρώνω όπως τους πληρώνω τώρα.

Με ποιο δικαίωμα ο κάθε Υπουργός μου λέει δεν θα προσλάβεις, όπως προβλέπει για τους μηχανικούς; Με ποιο δικαίωμα; Όταν εγώ θα τους πληρώσω. Αυτός θα τους πληρώσει; Οι δημότες. Αφού και τώρα έλλειμμα έχω. Αφού και τώρα δεν μου πληρώνει τη μισθοδοσία. Τις βασικές λειτουργίες δεν μου τις πληρώνουν. Με ποιο δικαίωμα αυτή τη στιγμή, που εγώ έχω όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν μου δίνει τη δυνατότητα να προσλάβω έστω για 2 χρόνια, άμεσα, πολιτικούς μηχανικούς για να εκτελέσω τα έργα; Με ποιο δικαίωμα; Συνταγματικό δικαίωμα μιλάμε τώρα. Γιατί αν πιάσουμε το σύνταγμα, θα μείνει γράμμα κενό, όσον αφορά την αυτοτέλεια των Δήμων.

Δηλαδή έχει δομηθεί έτσι το σύστημα, που ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή έχει γίνει... Δηλαδή είναι ντροπιαστικό να παρακαλάμε... να πούμε δημοσίως, να φοβόμαστε, να μετράμε τις λέξεις μας,

απέναντι στον Περιφερειάρχη. Είναι τρέλα αυτή. Τρέλα. Δεν μας τιμάει κανέναν. Πρώτο εμένα.

Το ΠΔΕ. Με ποιο δικαίωμα κόψανε τη ΣΑΤΑ στην ουσία εμάς – η ΣΑΤΑ και το ΠΔΕ από ότι έχω καταλάβει είναι το ίδιο στην ουσία – και να μην πάει δια τρία. Το 1/3 το Υπουργείο, 1/3 η Περιφέρεια και 1/3 οι Δήμοι. Βασικά πράγματα. Και, επαναλαμβάνω, για Δήμους που οι πόροι χρηματοδότησης, δεν σας λέω για τους ξένους που δεν πληρώνουν ούτε τέλος διανυκτέρευσης, για τους τουριστικούς Δήμους, γιατί οι 10.000 το καλοκαίρι γίνονται, όπως είπαν και σε άλλους Δήμους, 200.000 στο Νότιο Πήλιο. Χωρίς να πληρώνουν.

Τέλη παρεπιδημούντων; Σιγά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Πρόεδρε, ζητώ από την ΚΕΔΕ, πραγματικά, εκλιπαρώ, τάχιστα, ο χρόνος σχεδόν περνάει, έχει περάσει και θα περάσει και ο 3^{ος} χρόνος και θα συζητάμε τα χρονοδιαγράμματα που μας έλεγε ο κύριος Βορίδης εχθές, πραγματικά λέω, Παναγιά μου, ζούμε σε άλλο πλανήτη; Ζούμε στο Πήλιο σε άλλο πλανήτη; Τι χρονοδιαγράμματα σκέψης και Επιτροπών για 1 χρόνο λέει; Τέλος...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επειδή δεν σταματάς, έχει χτυπήσει το 112.

Μ. ΜΙΤΖΙΚΟΣ: Τελευταίο.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ: Μιχάλη, μίλησες πολύ και χτύπησε το 112.

Μ. ΜΙΤΖΙΚΟΣ: Εάν δεν θέλουν να ερημώσουν οι Υπηρεσίες στην ύπαιθρο, στους ορεινούς Δήμους, πρέπει να επαναφέρουμε την εντοπιότητα στη μοριοδότηση των προσλήψεων, έστω των εποχικών. Οποσδήποτε άμεσα... Τώρα το χειμώνα; Εάν δεν έχω χειριστές τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί απαγορεύεται να πάρω τον ίδιο χειριστή στο JCB, είναι τρέλα αυτό, για την Πολιτική Προστασία. Εγκληματικό. Εάν δεν φύγουν αυτές οι ρήτρες και να μπει η εντοπιότητα, βασικά είναι οι βασικές λειτουργίες. Και θα γίνουν και ζημιές, θα το έχουμε κρίμα στο λαιμό μας δηλαδή.

Δεν ξέρω αν έθιξα θεσμικά κάποιους, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να λέγονται οι αλήθειες. Τώρα μπορούμε να τα βάλουμε πολύ διπλωματικά στα πρακτικά και στο ψήφισμα που αύριο όλοι μαζί θα ψηφίσουμε, αλλά πραγματικά κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τους ορεινούς Δήμους.

Στην απογραφή που θα γίνει, όλα αυτά τα προβλήματα τι έχουν ως αποτέλεσμα; Την ερημοποίηση της υπαίθρου. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να πάει στο δρόμο να δουλέψει, τα παρατάει και φεύγει. Όταν έχει σχολεία που στάζει, γιατί εγώ παίρνω μόνο 23.000 για τη συντήρηση των σχολείων το χρόνο και έχω 20 σχολικές μονάδες, θα πάρει τα παιδιά του θα πάει στο Βόλο. Αν δεν μου δώσουν λεφτά για να τους φτιάξω ένα κλειστό γυμναστήριο, που δεν έχουν, γιατί δεν γυμνάζονται τα παιδιά στο Νότιο Πήλιο, θα πάνε στο Βόλο. Αυτό είναι.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη. Έβγαλε την αγωνία των μικρών Δήμων και είναι πολύ σημαντικό.

Καλούμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Θέρμης, για μια μικρή παρέμβαση.

Και να ετοιμάζεται ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, ο Πέτρος ο Φιλίππου.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι κάθε θέσης θεσμικής στην Αυτοδιοίκηση, όσοι ηρωικοί μείναμε, να είμαι σύντομος για να φέρω σε ισοσκελισμό το χρόνο του προηγούμενου συναδέλφου, που μίλησε πάρα πολύ.

Αγαπητέ Πρόεδρε, έχεις ένα πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό; Εγώ είμαι 23 – 24 χρόνια, και από τη θέση του Δημάρχου, Αντιδήμαρχος σε μεγάλους, μεσαίους Δήμους και τα παρακολουθώ όλα επί πολύ μεγάλο χρόνο. Έχει σημασία. Τον κάθε έναν. Περίπου λέμε τα ίδια. Αυτό που αλλάζει κάθε φορά και έχει την ίδια βάση, είναι εξαιτίας του ότι άλλαξε ένα πλαίσιο, ήρθε μια αλλαγή νομοθετική, τα περί Αυτοδιοίκησης. Λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.

Και εδώ διαπιστώνω αυτή τη φορά ότι σε αυτό το Συνέδριο, που με χαρά το υποδεχθήκαμε μετά από 2 χρόνια απομακρυσμένης επαφής που είχαμε με κάθε μέσο που επέτρεπε η πανδημία, σε αυτό το Συνέδριο και η Κεντρική Διοίκηση με τους εκπροσώπους της, και εσείς από τη μεριά της ΚΕΔΕ, και εμείς, έχουμε προσδιορίσει με ακρίβεια τα ζητήματα. Κάναμε τις διαπιστώσεις για καθετί. Η μεν Κεντρική Διοίκηση, ευχολογώντας, είπε ότι θα το δούμε και αυτό, και το άλλο, και το άλλο.

Εμείς ευελπιστούμε ότι θα λύσουμε ένα μέρος από τα προβλήματα. Το ζήτημα είναι πότε και με ποιον τρόπο και υπό ποια δικά μας διεκδικητική απειλή. Έχετε αυτό το πρόβλημα. Πώς θα διατυπώσετε όλα αυτά τα οποία με πολύ ωραίο τρόπο περιέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός και νομίζω ότι μπορεί να ζηλέψατε και την ομιλία του, Πρόεδρε, γιατί είχε χαρακτήρα του ότι, τι σας λείπει; Αυτό, εκείνο, το άλλο, τα περιέγραψε όλα και είπε ότι θα το κάνουμε και αυτό, και εκείνο, και εκείνο... Δηλαδή διεκδικητικό ήταν το πλαίσιο που έβαλε ο Αναπληρωτής, που είναι συμπαθέστατος και είναι και ενεργητικότερος.

Τρία θέματα μεγάλα. Οι ΚΑΠ, οι αρμοδιότητες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τρία θέματα από τη μια μεριά μεγάλα, τεράστια, απαιτούν και πολιτική βούληση για τις αλλαγές, στην κατεύθυνση που θέτουμε και εμείς, και από εκεί και πέρα χιλιάδες άλλα μικρά, που τα ξέρει το Υπουργείο, που τα ξέρουμε εμείς, και τα οποία όλα μαζί αν τα βάλουμε στη ζυγαριά, κατά τη γνώμη μου ζυγίζουν ίσως και περισσότερο από τα τρία μεγάλα, γιατί αν τα λύναμε, που είναι θέμα να πιστέψουμε σε κάτι, και θα σας πω ποιο κατά τη γνώμη μου είναι που δεν το πιστεύει και δεν το θέλει η Κεντρική Διοίκηση, αν λύναμε λοιπόν αυτά τα εκατοντάδες ζητημάκια, μόνα τους αυτά θα αποτελούσαν μια μεταρρύθμιση, στην προοδευτική κατεύθυνση, για όλους μας. Είτε είμαστε προς τα αριστερά, είτε στη μέση που είμαι εγώ, είτε είμαστε προς τα δεξιά.

Δεν κουνιέται όμως τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση με ρυθμό που θα τον θέλαμε για να λύσουμε τέτοια προβλήματα.

Δεν ήρθα εδώ για να πω αυτά, απλά αισθάνθηκα ότι το ρεζουμέ από το Συνέδριο είναι ότι κανείς από την Κεντρική Διοίκηση, είτε είναι αυτή η κυβέρνηση, είτε ήταν η προηγούμενη, είτε και οι παλιότερες, δεν θέλουν να σεβαστούν το 102 του συντάγματος περί του αυτοδιοίκητου. Δηλαδή δεν πιστεύει κανείς στον Α΄ και Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης ότι είναι αυτοδιοίκηση. Και από εκεί ξεκινάει κάθε στραβό.

Να το διεκδικήσετε, υπό την απειλή αγωνιστικών διεκδικήσεων ή άλλων μέσων, Πρόεδρε. Μην κάμπτεστε από το γεγονός ότι είναι φιλικά κοντά σας η σημερινή Διοίκηση. Αν δεν το κάνουμε και τώρα που είναι προσδιορισμένα τα προβλήματα, πάλι θα χάσουμε μια ευκαιρία.

Έρχομαι σε αυτά για τα οποία ήρθα, αλλά επειδή ο Δήμαρχος έφυγε επειγόντως εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων που έχουμε σε ένα μεγάλο ποταμό, τον Ανθεμούντα, που διασχίζει την καρδιά της Θέρμης, είπα αυτά τα προηγούμενα, πιστεύω θα τα εξέφραζε και ο ίδιος.

Για την Οικονομική τώρα Υπηρεσία, την κάθε Υπηρεσία, την κάθε Διεύθυνση, συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Άκουγα με αγωνία να επαναλαμβάνει και να ξανά επαναλαμβάνει ο συμπαθής Δήμαρχος: η Τεχνική μου Υπηρεσία. Θα σας φέρω εγώ δέκα μηχανικούς, θεωρητικά, υπόθεση εργασίας σε εσάς σήμερα, και θα σας δώσω έναν υπάλληλο της Οικονομικής. Εάν προχωρήσει έστω και ένα έργο που θα τρέχουν αυτοί οι άνθρωποι να το κάνουν, ελάτε να το κουβεντιάσουμε. Άρα τι είναι η Οικονομική; Είναι το πνευμόνι λειτουργίας του Δήμου, σε όλα τα επίπεδα. Το πνευμόνι και η καρδιά. Μπορεί να είναι το σώμα, η ραχοκοκαλιά για τα έργα και τα λοιπά η Τεχνική, αλλά αν δεν έχεις Οικονομική, πώς θα διαχειριστείς και το έσοδο και τη δαπάνη, συνάδελφοι, με τόσα και τόσα που υπάρχουν.

Άρα λοιπόν, εγώ απορώ γιατί να μπαίνει αυτή η παρέκκλιση, που έλεγε ο κύριος Βορίδης, για το ότι για να φύγει μηχανικός θες της σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, και για να φύγει ένα στέλεχος Οικονομικής δεν θες τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. Ξεκινάω από αυτό και σας λέω στα γρήγορα, προσέξτε αυτό, και σε σχέση με το πώς φεύγουν, αλλά και με την διεκδίκηση να πάρουμε άτομα τα οποία όταν θα έρθουν σε μια Οικονομική Υπηρεσία δεν θα εξαφανιστούν την άλλη μέρα γιατί αρχίζουν τα τερτίπια, να βάλουμε 4 χρόνια, 5, και μετά το συζητάμε κάτω από το πλαίσιο που υφίσταται αν μετακινείσαι.

Δεύτερο θέμα. Στα γρήγορα. Θα τα αφήσω και γραπτά. Τα στοιχεία που δίνουμε και που ζητούνται συνεχώς και που δημιουργούν μία δυσκολία στη λειτουργία των Υπηρεσιών, επιφορτίζουν επιπλέον, έχουν να κάνουν με τον κόμβο του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν να κάνουν με τον κόμβο της Αυτοδιοίκησης και έχουν να κάνουν και με τη σύναψη Μητρώου Δεδομένων. Μου λένε, ο Διευθυντής και οι υπάλληλοι, που είμαι καθημερινά μέσα σε μια αγωνία (...) υπηρετούμε και συνεχώς διεκδικεί υπέρ του Υπουργείου, στείλε μου αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο και λέει, μα εδώ επαναλαμβάνουμε σε διαφορετικούς κόμβους και διευθύνσεις τα ίδια πράγματα. Δεν μπορούν να τα ανταμώσουν αυτά, να γίνει μια κοινή πλατφόρμα μέσα από την οποία θα δουν τα στοιχεία...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αν μπορείτε, ολοκληρώστε όμως σιγά – σιγά, γιατί έχουμε και άλλη εκδήλωση σε λίγη ώρα, στη ΔΕΘ, με τα ψηφιακά, που θα είναι και ο κύριος Λιβάνιος με τον Πρόεδρο, για τα θέματα των ανακοινώσεων.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ: Πολύ γρήγορα, επιγραμματικά τώρα. Θα τα αφήσω, είπα, και γραπτά.

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, συνάδελφοι. Τελικά μπορεί να είναι και συνάδελφοι εδώ που επωφελοούνται του μέτρου, αλλά τι κάνουμε; Τι πάμε να κάνουμε τώρα εδώ; Να επιβραβεύουμε μη

νοικοκυρεμένες καταστάσεις; Το θέμα είναι να επιβραβεύεις αυτόν που προσπαθεί, έστω και κάτω από δύσκολες... που δεν του φτάνουν, να μαζευτεί. Δηλαδή αν κάνει αέρα κοπανιστό υποσχέσεις στους δημότες, να γίνει καλός, ανεβάζει την ψαλίδα ή δημιουργεί προσχηματικά ληξιπρόθεσμα γιατί (...) τα πάρει, τι προάγουμε εμείς; Μόνοι μας δηλαδή είμαστε εκτεθειμένοι. Θέλω να το προσέξουμε και να πάρουμε θέση. Δεν είναι κακό. Να βρεθούν άλλοι τρόποι. Αυτό παράγει γραμμή κακοδιαχείρισης, κατά τη γνώμη μου.

Τέταρτο θέμα. Τα εντάλματα πληρωμής, όσοι έχετε μια εμπειρία. Δεν μπορεί να ζητείται πίσω από ένα ένταλμα, εκκαθάριση μιας δαπάνης, για να πάει στο ταμείο να πληρωθεί, να ζητούνται δεκάδες των δεκάδων δικαιολογητικά σε χαρτί. Και να απαιτούν να είναι και η υπογραφή ξανά ζωντανή. Έχουμε πάει στο «Διαύγεια» έχουμε ανεβάσει στο ΚΗΜΔΗΣ, υπάρχουν όλα εκεί, Πρόεδρε, και σου αρέσουν αυτά. Τίποτα πίσω από το ένταλμα. Αναφορά σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στον οποίο έχουν μπει όλα τα προηγούμενα διαδικαστικά θέματα εκεί μέσα. Τελειώσαμε. Τα φωτοτυπικά μηχανήματα έχουν ανάψει, καταστρέφονται, συνεχώς τα κάνουμε γιατί πάνε οι εκκαθαριστές και βγάζουν όλη μέρα φωτοτυπίες.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ: Συμφωνούμε, συνάδελφοι. Τα καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι πρακτικά να μπορούμε να τα λύσουμε αυτά τα θέματα.

Ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής. Το easy pay, η ταυτότητα πληρωμής και τα λοιπά. Λέω, το Υπουργείο να πάρει πρωτοβουλία, κάποιοι Δήμοι τα έχουν καταφέρει, έχουν πάει, να πάρει πρωτοβουλία να κάνει το πλαίσιο προδιαγραφών και να ζητήσει σε μια κατεύθυνση συγκεκριμένη για τις καθαρές συγκεκριμένες κοινές ομάδες εσόδων, να υπάρχει ένας τρόπος και μια κατεύθυνση να προωθήσουμε αυτό το θέμα.

Και τέλος ...(κενό ήχου)... έχουν λεχθεί αλλά αν τα αρχεία των Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με αρχεία Πολεοδομίας, μαζί με αρχεία Διοικητικών Υπηρεσιών και τα λοιπά, αν τα αρχεία των Οικονομικών Υπηρεσιών που είναι φάκελοι τεράστιοι, με τον τρόπο που περιέγραφα πριν για τις εκκαθαρίσεις, που γεμίζουν αποθήκες και δεν έχουμε τους χώρους να τους βάλουμε τους φακέλους, δεν κάνουμε την ψηφιοποίηση να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, θα έχουμε αδιέξοδα στην αναζήτηση ενός χαρτιού, ενός ελέγχου. Από το Ελεγκτικό.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Και καλούμε στο βήμα τον Πέτρο το Φιλίππου Δήμαρχο Σαρωνικού.

Και να ετοιμάζεται ο Αντώνης ο Γκουντάρας.

Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Συνάδελφοι, γεια σας. Θα είμαι σύντομος, γιατί δεν έχω να προσθέσω και πολλά στις αγωνίες σας που εκφράζετε εδώ από το βήμα αυτό. Που είναι αγωνίες τουλάχιστον 30 χρόνων που θυμάμαι, γιατί έτυχε να έχω κάνει και αρκετές θητείες. Δεν μπορώ όμως να μην κάνω ένα σχόλιο, Πρόεδρε. Δεν αντέχω.

Αυτή την πολλή αγάπη και την ανοιχτή αγκαλιά που εισπράξαμε... Πώς τον λέγανε, κύριο Γεωργίου αυτόν; Ο Γεωργίου ήταν που είναι στην... Καλά, έχουμε πάνω από 15 ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και αυτούς τους ανθρώπους που κάθε χρόνο μας βγάζουν πρώτοι στη διαπλοκή οι Δήμαρχοι, πρώτοι στη διαπλοκή, πρώτοι στην αδιαφάνεια, πρώτοι... τους έχουμε εδώ και τους υποκλινόμαστε. Αντί να τους κλείσουμε κυριολεκτικά τις πόρτες. Αν πραγματικά θέλουν πάνω από 15 μηχανισμοί, είναι αυτοί που έρχονται μας ελέγχουν... Και όταν μπαίνει ένας έλεγχος, σταματάει όλος ο Δήμος να δουλεύει, δεν είναι τόσο απλό. Όσες φορές έχουμε πάει σε αυτούς, με αγάπη, εμείς σας προσέχουμε, εμείς σας φροντίζουμε και τι διαβάζουμε τέλος του χρόνου; Πρώτοι στη διαπλοκή οι Δήμαρχοι. Πρόεδρε, είναι έτσι. Όλα τα χρόνια, θυμάμαι,

ζητάγαμε έναν ελεγκτικό μηχανισμό. Εδώ θέλει σύγκρουση. Θέλει σύγκρουση. Τους κατεβάζουμε τα ρολά...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για τον έναν μηχανισμό δεν διαφωνώ, απλά...

Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ποιοι είναι όλοι αυτοί;

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πρώτος στην... ή τέλος πάντων ψηλά στη λίστα ο Συνήγορος του Πολίτη μας (...), όχι...

Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Δεν ξέρω τι είπανε, αλλά εάν αυτοί δεν έρθουν και μας γράψουν, δεν έχουν υπόσταση. Αυτός είναι ο σκοπός που έρχονται. Μπορεί να τους πει αύριο το κράτος, δεν σε χρειάζομαι αφού δεν γράφεις. Έρχονται με σκοπό να γράψουν, αυτή είναι η ιδεολογία μας, σε βάρος μας, και για αυτό και έρχονται. Και έχουμε χάσει τα αβγά και τα πασχάλια.

Και όλο αυτό το πλέγμα της γραφειοκρατίας, ειλικρινά, Πρόεδρε, πιστεύω αν το σημερινό Συνέδριο είχε σαν θέμα πώς θα απλοποιήσουμε τη γραφειοκρατία και να δουλεύουμε πιο απλά, γιατί νομίζω όλη αυτή η γραφειοκρατία είναι ένα πλέγμα, είναι μία πολιτική που τι σημαίνει; Έρχονται οι κυβερνώντες, λένε τόσα δισ σας δίνουμε. Βγαίνουμε εμείς, τόσα έργα έχουμε που ξεκινάνε αύριο. Κανένα έργο δεν ξεκινάει γιατί δεν κάνει πάνω από μια 5ετία. Και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αν είχαμε ένα Συνέδριο πώς θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε στα πάντα πολύ πιο εύκολα.

Και αυτό το λέω από εμπειρία που έχουμε – τελειώνω με αυτό – τώρα που καταθέτουμε τις προτάσεις και στον «Τρίτη» και σε όλα αυτά. Συνεργάζομαι με κάποιους, γιατί δεν έχω και το προσωπικό, να μου κάνουν τις προτάσεις. Ξέρετε τι τους λέω; Ένα θέλω, αλλά να το κάνω. Ένα. Ας πάνε οι άλλοι συνάδελφοι να κάνουν δέκα, είκοσι και τριάντα, εγώ μπορώ να καταθέσω ένα έργο αλλά να το κάνω; Ένα, δεν θέλω πολλά. Ένα. Ούτε αυτό προχωράει. Ε, αυτό δεν είναι ένα θέμα εσωτερικό δικό μας; Και όσο δεν το λύνουμε, 30 χρόνια το ακούω και συνεχίζω και το... και

λέγεται εδώ και δεν έχει καμία αιχμή, αλλά πρέπει και εσείς θεσμικά να δείτε αυτό το πράγμα.

Πάω πιο κάτω. Ζήτησα το λόγο, να μην πω εκπροσωπώντας, 31 – 32 Δημάρχους που είμαστε μέχρι τώρα και έχουμε κάνει μία κίνηση για το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, που τουλάχιστον έτσι όπως εξελίσσεται πλέον και στη χώρα μας, τείνει να γίνει ένας χείμαρρος. Εδώ και αν δεν είναι αυτό που (...) πιο μπροστά για τις παραλίες, ότι τελικά δεν ρωτιόμαστε ποτέ, όλοι κάνουν κουμάντο εκτός από εμάς όσοι έχουμε παραλίες, το ίδιο και εδώ. Αποφασίζουν να βάζουν ανεμογεννήτριες όπου γουστάρει η ΡΑΕ και όπου γουστάρει ο κάθε επιχειρηματίας και με νόμο δεν επιτρέπεται να γνωμοδοτεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ούτε καν ρωτιόμαστε.

Έχουμε μαζευτεί, παρ' όλη την πανδημία, γύρω στους 32 Δημάρχους και μάλιστα σε μια σύσκεψη που κάναμε μετείχε και ο Πρόεδρος, εκδώσαμε και έχουμε προτείνει ένα ψήφισμα που ζητάμε να μπει, αγαπητέ Πρόεδρε, στα πρακτικά πλέον του σημερινού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, έχουμε καθίσει από μόνοι μας, έχουμε κάνει τηλεδιασκέψεις, ετοιμάζουμε αναφορά, αναθέσαμε μόνοι μας σε νομικό και μάλιστα βοηθάει η ΠΕΔ Δωδεκανήσων, γιατί οι πιο πολλοί Δήμοι είναι από τις Κυκλάδες, που λέμε το εξής απλό. Μάλλον, γνωρίζουμε ότι στο Ταμείο Στήριξης τώρα που βγαίνει, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα. Όπως δεν είμαστε γενικά στο Ταμείο Στήριξης η Αυτοδιοίκηση να γνωμοδοτεί, το ίδιο γίνεται και εδώ πέρα. Ερήμην μας θα έρχονται να βάζουν – που το κάνουν και τώρα – όπου επιθυμούν.

Δεν μπορεί να μην έχουμε λόγο. Το πιο βασικό επί της αρχής ως Αυτοδιοίκησης. Έρχονται στα χωριά μας, στα βουνά, παντού, οπουδήποτε και όταν κινούμαστε και κάποιοι από εμάς που έχουμε κινηθεί και λίγο δυναμικά και κινηματικά, σερνόμαστε στα δικαστήρια, αποζημιώσεις προσωπικές. Εμένα προσωπικά τώρα, ένας με ανεμογεννήτριες (...), 2,5 εκατομμύρια τα διαφυγόντα του

κέρδη. Ποιος θα τα δώσει, ο Δήμος; Προσωπικά έρχονται. Το ίδιο ο Δήμαρχος της Τήνου. Βλέπω εδώ το Δήμαρχο από την Αστυπάλαια, που λέει ο άνθρωπος, 48 ανεμογεννήτριες έχουν να βάλουν στην Αστυπάλαια. Και λέει ο άνθρωπος: ρε παιδιά, θέλω μία – δύο στο νησί που χρειάζομαι. Και άλλες δύο για τα γειτονικά νησιά; Να το καταλάβω. 48; Το ίδιο η Ανάφη με 300 κατοίκους. 48 και ούτω κάθε εξής.

Την Κυριακή ήμουν στα Άγραφα πάνω στα μέρη σας, είχα έρθει από εκεί, που πλέον και συλλογικότητες... Δημιουργείται ένα κίνημα στη χώρα και δεν μπορεί εμείς να μην έχουμε, πρώτον, επί της αρχής ότι δεν μπορεί να γίνονται ερήμην μας, δεύτερον, αυτό που ζητάμε, να γίνει ένα Χωροταξικό, ένας σχεδιασμός σε αυτή τη χώρα για το πώς θα γίνεται, έχουμε βάλει τους όρους, η ΡΑΕ πρέπει να ελεγχθεί, τουλάχιστον ως μας απαντήσει και εδώ χρειάζεται η παρέμβαση, έχουν γίνει χιλιάδες αιτήσεις. Πόσες από αυτές είναι υλοποιήσιμες; Γίνονται απλά για τα χαρτιά για να παίρνουν κάποιοι λεφτά για να παίξουν χρηματιστηριακά; Δεν πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες;

Και φτάσαμε τελικά άνθρωποι που πιστεύαμε και λέγαμε ναι, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δεν μολύνουν, δεν κάνουν και τα λοιπά, να έχουμε περάσει στην αντίπερα όχθη. Γιατί; Λόγω του άναρχου που γίνεται, με τον τρόπο με τον οποίο εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται το όλο πρόγραμμα και δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Ζητήσαμε ραντεβού μαζί με τον Πρόεδρο, στον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Δεν μας δέχθηκε ποτέ. Ζητάμε από τον Σκρέκα. Δεν μπορεί να μην κάνουμε παρέμβαση. Έτσι όπως αφορά το Ταμείο Στήριξης, αφορά την ενέργεια στη χώρα μας, αφορά και εμάς. Και δεν μπορεί το κράτος, και εδώ, όπως σε τόσα άλλα που έχουμε πει και ακούμε και βιώνουμε, όχι απλώς μας έχει απέξω, αλλά και μας το δείχνει, δεν σας χρειαζόμαστε. Ε, δεν είναι έτσι. Αυτό.

Πρόεδρε, καταθέτω το ψήφισμα, την πρόταση, γιατί συνεδριάσαμε σήμερα το πρωί, όσοι είμαστε εδώ, όσοι δεν είναι βεβαίως έχουν συναινέσει και παρακαλώ να μπει στα αυριανά ψηφίσματα, το ζητάμε, δεν είναι κάτι.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ωραία, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε Πέτρο μου.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δεν πειράζει, εντάξει. Το έχουμε αυτό, έτσι και αλλιώς το πήραμε, θα το έχουμε αύριο στις αποφάσεις, στα ψηφίσματα.

Αντώνη. Ο Αντώνης ο Γκουντάρας.

Και να ετοιμάζεται ο Αλέξης ο Μαυραγάνης και μετά ο Μάρκος ο Κωβαίος.

Α. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι.

Θέλω, στον ελάχιστο χρόνο αυτό που έχω στη διάθεσή μου, να περιγράψω βιωματικά αυτό το οποίο ζω τα τελευταία 27 χρόνια στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα που όλοι μας είμαστε στην αίθουσα. Και θα είμαι εντελώς περιεκτικός, για να προλάβω να πω αυτά τα οποία θέλω.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο ή μάλλον την κάλυψη τη ναυαγοσωστική. Αγαπητέ Πρόεδρε, πράγματι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και βρέθηκαν κάποια χρήματα. Δεν βρέθηκαν όλα τα χρήματα. Για παράδειγμα, ο Δήμος Αγιάς πήρε 37.000 €, ενώ μέχρι τώρα είχε ξοδέψει 110.000.

Πρόταση. Εάν σε περίπτωση δεν καλυφθεί όλο το κόστος της ναυαγοσωστικής κάλυψης, κανένας Δήμος να μη υποβάλλει αίτημα για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού. Να το κρατήσει το Δημόσιο λοιπόν τον αιγιαλό και να κάνει το κουμάντο του το Δημόσιο, να καλύψει και ναυαγοσώστες...

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

A. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ: Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση από το νόμο να κάνουμε αίτηση για να μας παραχωρηθεί η απλή χρήση αιγιαλού. Υπάρχουν παραλίες σήμερα που δεν έχουν παραχωρηθεί και τις έχει το ελληνικό Δημόσιο, είτε μέσω της Κτηματικής, είτε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Καταρχήν πρέπει να ρωτήσουμε εάν σε αυτούς μπήκε πρόστιμο και αν εκεί υπάρχει κάλυψη.

Δεύτερο θέμα. Πρέπει να κάνουμε μια γρήγορη κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων που μας βάζουν φυλακή. Όλων δεν μπορούμε. Υπάρχουν όμως αρμοδιότητες που δεν έχουμε πόρους και μας βάζουν φυλακή. Για παράδειγμα, αδέσποτα. Μεταφέρθηκαν χωρίς πόρους, είτε οικονομικούς, είτε ανθρώπινους, είτε υποδομές. Δεύτερον, καθαρισμό οικοπέδων. Χωρίς πόρους, βάλτε, λέει, πρόστιμο, βεβαιώστε τα και εισπράξτε τα εκ των υστέρων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα γκρεμισμένα σπίτια. Αυτό σημαίνει ότι για τους μικρούς Δήμους, που ίσα – ίσα κλείνουν προϋπολογισμούς, αν για παράδειγμα για το έτος που μας έρχεται καθαρίσουμε 50, 100 οικόπεδα και άλλα τόσα γκρεμισμένα σπίτια, δεν κλείνει ο προϋπολογισμός μας. Από πού θα βρούμε να τα δώσουμε;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

A. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ: Το θέμα είναι, Απόστολε, ότι ο προϋπολογισμός γίνεται στη βάση των εισπραχθέντων και όχι στη βάση των βεβαιωθέντων.

Πυροπροστασία. 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι ο Δήμος Αγιάς, το 75% αυτής της έκτασης είναι NATURA και η χρηματοδότηση για την κάλυψη είναι 54.000. Αυτές είναι δέσμιες αρμοδιότητες, που αν ο μη γένοιτο συμβεί οτιδήποτε, να ξέρετε ότι θα ζητηθούν και ποινικές και αστικές ευθύνες.

Άρα λοιπόν, η πρόταση είναι γρήγορα αυτές τις αρμοδιότητες να τις περιγράψει και να τις κοστολογήσει η ΚΕΔΕ και να ζητηθεί άμεσα να μπουν στον προϋπολογισμό του 2022. Ειδάλλως, να

προσφύγουμε με ένδικα μέσα, για να μη βρεθούμε τουλάχιστον μπλεγμένοι και έξω από τις δικαστικές αίθουσες.

Το θέμα της ενέργειας. Προτείνω το Συνέδριο να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ, να ξεκινήσει μια διαδικασία να βρεθεί άλλος πάροχος. Έχουμε τα τελευταία νομίζω 10 χρόνια που παρακαλάμε τη ΔΕΗ να μας εντάξει στους μεγάλους καταναλωτές και δεν το κάνει. Εγώ δεν συμφωνώ με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, δεν είναι στη δικιά μου φιλοσοφία, όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Και η ΔΕΗ έχει ιδιωτικοποιηθεί, και υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Ο Μαρινάκης λοιπόν με τον Παπαστεργίου, να εξουσιοδοτηθούν από το Συνέδριο να βρουν έναν πάροχο ο οποίος θα μας λάβει σοβαρά υπόψη του.

Όμως το θέμα της ενέργειας έχει και μια δεύτερη διάσταση. Δεν είναι μόνο το κόστος το οποίο καλούμαστε εμείς να επωμιστούμε ως Δήμοι. Υπάρχουν και τα νοικοκυριά τα οποία είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα, να δούμε τι τελικά γίνεται με τις ενεργειακές κοινότητες και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα, έτσι ώστε να καλύψουμε κάποιους από τους συνδημότες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη.

ΚΑΠ. Ακούσαμε ότι θα γίνει μια κουβέντα για το 2023. Μέχρι το 2023 τι θα γίνει με τους Δήμους οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν το λειτουργικό τους κόστος; Τι θα γίνει;

Πρέπει λοιπόν μέσα από το Συνέδριο να βγει η επιτακτική αυτή ανάγκη που τα τελευταία χρόνια μαστίζει τους μικρούς Δήμους και δεν μπορούν πραγματικά να κάνουν ένα έργο. Δεν μπορούν να καλύψουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και ποιο είναι αυτό; Ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Δήμων. Καλύπτεται στον προϋπολογισμό του '22. Και ναι, μετά έχουμε το χρόνο να πάμε και στο '23 και στο '24 και να δούμε τι μπορεί να γίνει με τους επιπλέον πόρους που πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε στην Αυτοδιοίκηση.

Πήραμε μία επιπλέον ΚΑΠ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά θυμίζω σε όλους ότι αυτή η επιπλέον ΚΑΠ είναι τα δικά μας χρήματα. Γιατί πρέπει να ισχύσει ο νόμος για την κατανομή των ΚΑΠ, ή πρέπει να ισχύσει το μεσοπρόθεσμο. Νομίζω ο Γιάννης ο Μουράτογλου το περιέγραψε με απόλυτη σαφήνεια το νομικό πλαίσιο.

Και λύνεται ένα τέτοιο ζήτημα με δυο ή τρεις τέτοιες παρεμβάσεις; Δηλαδή δίνοντας μία επιπλέον ΚΑΠ; Τι σημαίνει αυτό; Δηλαδή θα παρακαλάμε τον κάθε Υπουργό για τα δικά μας χρήματα να μας δώσει μία επιπλέον ΚΑΠ; Αυτά τα θέματα λύνονται θεσμικά, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο.

Τέλος ταφής. Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα έχει πάρει αρκετές παρατάσεις το τέλος ταφής. Και πρέπει να πάρει ακόμα περισσότερες. Ξέρετε γιατί; Γιατί η ευθύνη που δεν έχουν γίνει οι ΜΕΑ, δεν είναι ευθύνη της Αυτοδιοίκησης. Θυμίζω ότι τα τελευταία 5 χρόνια άλλαξε τρεις φορές ο Εθνικός Σχεδιασμός. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται να αλλάξουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Απορριμμάτων, να κάνουμε Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης ο κάθε Δήμος και άντε ξανά από την αρχή. Για ποιο λόγο να επωμιστούν οι Δήμοι αυτό το τεράστιο κόστος των 35 €, ας πούμε για τον ΦΟΔΣΑ της Λάρισας είναι 100.000 το χρόνο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Που σίγουρα δεν θα τα βάλει ο ΦΟΔΣΑ και δεν μπορούν να τα βάλουν οι Δήμοι, έτσι; Και αυτό το κόστος θα το μετακυλήσουμε στους δημότες μας.

Είναι ζητήματα που νομίζω ότι σε αυτό το ψήφισμα – δεν θα πω περισσότερα, φτάνουν αυτά – θα πρέπει να τα περιγράψουμε με λεπτομέρεια και να έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν μας δίνεις χρήματα για τους ναυαγοσώστες; Δεν δεχόμαστε την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού. Διαχειριστείτε το μόνοι σας. Δεν μας δίνετε χρήματα για να καθαρίσουμε οικόπεδα; Θα προσφύγουμε, γιατί εδώ υπάρχει (...) ολίσθημα.

Νομίζω ότι σε αυτό το Συνέδριο, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή και το σύνθημά μας είναι ότι η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά, πρέπει να βγούμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Και να αφήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα μπορεί να διαμορφωθεί με πολύ αόριστο τρόπο. Πρέπει να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα βήματα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, από τώρα μέχρι το Μάρτη που θα ξεκινήσουν οι καινούργιοι προϋπολογισμοί, για να ξέρουμε πού ακριβώς βαδίζουμε και τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε.

Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε και ζητώ συγγνώμη και από το Προεδρείο που δεν ήμουν εδώ στην ώρα μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε, Αντώνη, για την παρέμβασή σου. Ξέρουμε τη μαχητικότητά σου πάντα. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου.

Λοιπόν, Αλέξη. Ο Αλέξης ο Μαυραγάνης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Βριλησίων.

Και ακολουθεί ο Μάρκος ο Κωβαίος, έχουμε τον Σίμο το Δανιηλίδη με τα θέματα τα προνοιακά, τα κοινωνικά και κλείνει ο κύριος Τζανακούλης ο Κώστας, αν είναι εδώ.

A. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα και να πω ότι μου δίνει ευκαιρία το ότι είμαι ενδιάμεσα, η τοποθέτησή μου, από τους δύο Δημάρχους, της Αγιάς και στη συνέχεια τον Δήμαρχο της Αστυπάλαιας, να αρχίσω από το θέμα του περιβάλλοντος, που έχει μέσα και το θέμα της προσαρμογής και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, έχει τα ενεργειακά, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που σωστά ήδη αναφέρθηκαν και θα μας απασχολήσει και στην επόμενη τοποθέτηση αντιλαμβάνομαι, τα θέματα της Πολιτικής Προστασίας, που, όπως βλέπουμε, έχει επεκταθεί η λογική αντιμετώπισης και σε αυτό το θέμα με lockdown, αυτό αντιλήφθηκα εγώ και από τα τελευταία γεγονότα και δεν ξέρω πού πηγαίνουμε σε αυτά τα ζητήματα, όταν ξέρουμε ότι θα έρχονται όλο και πιο δύσκολα. Πραγματικά μου δημιουργεί ένα μεγάλο

ερωτηματικό. Αλλά και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ένα κορυφαίο θέμα για τους Δήμους μας, που είναι κατεξοχήν τοπική υπόθεση, την οποία όμως όλοι επιθυμούν να τη διαχειριστούν με έναν τρόπο αναπτυξιακό για τους ίδιους μόνο και με υποανάπτυξη για την κοινωνία, με το Δήμο ως λαντζέρη της υπόθεσης και μόνο και αυτό δεν πρέπει να το δεχτούμε σε καμία περίπτωση.

Είναι φανερό ότι σε όλη την Ελλάδα... Είχαμε στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο το Δήμο της Πάτρας να λέει ότι δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών, μπλε κάδο. Αλλά ξέρουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την είσοδο την επιθετική και των άλλων συστημάτων. Ακούσαμε εδώ ότι το πρώτο που μπήκε στο θέμα του Συνεδρίου, στην πρώτη τοποθέτηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ήταν το ίδιο θέμα. Άρα υπάρχει σε όλους μας θέμα, σε όλη την Ελλάδα θέμα εκεί και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.

Και εντάξει, αναφέρθηκε, και συμφωνώ, ότι μπορεί για ένα διάστημα, όσο δεν γίνονται οι μονάδες επεξεργασίας και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και όχι με δικιά μας ευθύνη, μπορεί να ζητάμε ξανά και ξανά μία παράταση, αλλά για πόσο; Εκεί πρέπει και να δεσμεύσουμε να δοθούν λύσεις, και στις λύσεις να είμαστε μέσα, δεν μπορεί στο νόμο της ανακύκλωσης, στις μονάδες επεξεργασίας, να είναι αποκλειστικά απόφαση του Υπουργού και να μην έχει και εδώ, όπως και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ούτε γνωμοδοτικό ρόλο ο Δήμος. Αλλά πρέπει να είμαστε και πρωτοπόροι και στα θέματα της ανάπτυξης, γιατί αλλιώς θα θεωρείται ότι συνέχεια αποτελούμε έναν οπισθοδρομικό παράγοντα.

Πρέπει να μιλήσουμε για απλές λύσεις που θα μας πάνε πιο μπροστά και με τις ίδιες δυνάμεις τις δικές μας και με τους φορείς της αγοράς που ήδη υπάρχουν, πριν δημιουργηθούν οι υποτιθέμενες φοβερές και μεγάλες λύσεις που δεν ελέγχουμε στον τόπο μας. Ας πούμε, πέρα από το να ζητάς τη μείωση του τέλους ταφής, μπορεί να ζητάς – και πρέπει να το βάλουμε εδώ και νομίζω

σιγά-σιγά αναπτύσσεται μια τέτοια λογική – να είναι μειωμένος ή μηδενικός ο ΦΠΑ σε κατηγορίες επεξεργασίας, πέραν της ΑΦΗΣ, που μπορούμε να κάνουμε οι Δήμοι, μόνοι μας. Πρέπει να το βάλουμε δημιουργικά, αναπτυξιακά, να μπούμε μπροστά και να ξεπεράσουμε αυτούς που δεν μπορούν να το λύσουν επί χρόνια αυτό το ζήτημα.

Και επίσης, όταν λέμε για ειδικό χωροταξικό στα ενεργειακά και στις Ανανεώσιμες Πηγές, δεν είναι απλό ζήτημα ότι στη χώρα μας αναπτύχθηκε όλο αυτό, δίνοντας άδειες στο κεντρικό κράτος χωρίς να έχει κανένα χωροταξικό και αντιμετωπίζει η κάθε τοπική κοινωνία πλέον τα προβλήματα της υπερσυγκέντρωσης και της εκμετάλλευσης, όπως ξέρουμε ότι συνέβη και ελπίζω ότι έχει επιλυθεί, όπως έχω αντιληφθεί, θετικά για το Δήμο Αστυπάλαιας, αλλά αυτό είναι μόνο κατ' εξαίρεση, ή ελπίζω να είναι έτσι. Όλη η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ανέφερε και ο Δήμαρχος προηγουμένως για όλους αυτούς τους Δήμους που τους ταλανίζει αυτό το θέμα και θα έλεγα ότι εδώ πρέπει να μπει μια έννοια διαπεριφερειακού ισοζυγίου, πέραν από το ειδικό χωροταξικό. Δηλαδή πόσο αντέχει και πόσο πρέπει κάθε Περιφέρεια, να συμφωνήσουμε ως χώρα, ως Πολιτεία, με τις τοπικές κοινωνίες, πόσο αντέχει και πόσο πρέπει να προσφέρει στο σύστημα κάθε Περιφέρεια, κάθε οικογένεια Δήμων μέσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Δεν θα ήταν σωστό να φύγω από αυτό το βήμα χωρίς να έχω πει ορισμένες παρατηρήσεις, συνοπτικά, για το τι ζήσαμε χθες και σήμερα και ελπίζω στις αποφάσεις μας να πάρουμε τις σωστές κατευθύνσεις και στα συμπεράσματα του Συνεδρίου μας.

Ζήσαμε την, κατά τη γνώμη μου, καθαρή κοροϊδία του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Βορίδη, να μας λέει για προσλήψεις που γίνανε, αυτές που είχαν γίνει την προηγούμενη περίοδο, με την 3Κ, για τους ανθρώπους, για τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα των Δήμων. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο

μπροστά στα μάτια μας να επιχειρείται να παρουσιαστεί έργο υπέρ μας, με αυτό τον τρόπο, που αφορά έργο παλιότερο που παρουσιάζεται ως τωρινό.

Αλλά εγώ θα κάνω και την παρατήρηση για το 43% του εκλογικού νόμου και θέλω να πω και τη διαφωνία και της ΝΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ σε αυτό. Εμείς πιστεύουμε στην εκλογή του 50 και πάνω και το να έχει αυτή τη νομιμοποίηση ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή στο πρόσωπό του και να απαντήσω στον Υπουργό Εσωτερικών στο ερώτημα που έβαλε ότι εάν βγαίνει Πρωθυπουργός και κυβέρνηση με 40, γιατί όχι με 43 στο Δήμο; Γιατί αυτού του τύπου οι λύσεις, χωρίς τη δημοκρατική ευρύτερη νομιμοποίηση, οδήγησαν και στην πτώχευση της χώρας και το κεντρικό σύστημα έχει τις πολύ μεγάλες ευθύνες του σε αυτό και όχι οι Δήμοι που αντέξανε, υποστήκανε τις συνέπειες, τις μεγαλύτερες από όλους τους χώρους περικοπές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είχαμε και είναι εδώ και προσφέρουν, παίρνοντας πάνω τους συνέχεια περισσότερες αρμοδιότητες με λιγότερες χρηματοδοτήσεις.

Θα έλεγα, και είμαι σίγουρος, ότι πιο σωστό θα ήταν πάνω από το 50% και με δύο γύρους αν χρειαζόταν η νομιμοποίηση ενός Πρωθυπουργού της χώρας να είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα και όχι το αντίστροφο. Και τότε θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για όλη τη χώρα, για τους πολίτες και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ζήσαμε ακόμα και τον κύριο Πέτσα να λέει και να πανηγυρίζει ότι έχουμε μηδενικό δανεισμό της χώρας αυτή τη στιγμή, αυτό είναι αλήθεια και εντάσσεται και οφείλεται, όπως ξέρουμε, στο ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης της ευρωπαϊκής...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αγαπητέ Αλέξη, αν μπορείς (...), γιατί έχουμε και την άλλη εκδήλωση. Απλά το λέω για να...

Α. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Δώσε μου 2 λεπτά, Γραμματέα, και ολοκληρώνω.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ...όχι πιεστικά, απλά στο επισημαίνω.

A. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Άρα λοιπόν τι είδαμε; Είδαμε και ακούσαμε ότι η χώρα δανείζεται πια και από ότι ξέρουμε όχι παραγωγικά, για να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και κατά βάση καταναλωτικά αυτή τη στιγμή, ενώ οι Δήμοι ακόμα από το κράτος, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι Δήμοι μας δανείζονται με 4% και 5% και 4,5% και εκεί ακόμα δεν ανακοινώθηκε, σήμερα, εδώ, σε αυτό το Συνέδριο, κάποια μέριμνα, κάποια θεραπεία. Αυτό θεωρώ ότι είναι καθαρή υποκρισία.

Είχαμε ζήσει βέβαια και τον παραλογισμό του προηγούμενου εκλογικού συστήματος, που για να ξεπεραστούν πάρα πολλά πράγματα, γίνονται ειδικές ρυθμίσεις σε όλη αυτή την περίοδο και οφείλονται στον παραλογισμό, πράγματι, που είχαμε ζήσει από το προηγούμενο σύστημα, της προηγούμενης κυβέρνησης, από τον προηγούμενο εκλογικό νόμο. Αλλά ζούμε τώρα, θεωρώ, τον εξανδραποδισμό, μια επιχείρηση πλήρους υποδούλωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, να είμαστε διεκδικητικοί και αν θέλουμε πραγματικά ο κόσμος να αλλάξει αλλά η Αυτοδιοίκηση να μη βγει από μπροστά, αλλά να βγει μπροστά, θα πρέπει να αφήσουμε τις κομματικές και παραταξιακές μας γραμμές στην άκρη, να κοιτάξουμε και διεκδικητικά, αλλά και δημιουργικά, πρωτοποριακά, με παραδείγματα πρακτικές λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης, που θα δώσουμε από τα κάτω, εμείς, από τις τοπικές κοινωνίες, τον τόπο της ανάπτυξης της χώρας μας, με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο, αντί να κυλήσουμε και να γίνουμε βορά στις επιδιώξεις όσων μας έρχονται έτοιμα ως πολιτικές διεθνείς, τις οποίες μας ενσωματώνουν, αντί αυτές να αναγκάζονται να ενσωματώνουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών του πολίτη.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη για την παρέμβασή του.

Μάρκο, ζήτησες για πολύ λίγο το λόγο και να ετοιμάζεται ο Σίμος ο Δανιηλίδης.

Ο Μάρκος ο Κωβαίος, Δήμαρχος Πάρου.

Μ. ΚΩΒΑΙΟΣ: Αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, πραγματικά θα είμαι πολύ σύντομος. Δεν θα επαναλάβω τίποτα από ότι έχει ειπωθεί μέχρι τώρα, παρ' όλο που συμφωνώ σε πολλά, στις παραλίες συμφωνώ με τον Κώστα τον Κουκά και με τον ΦΠΑ με τον Φώτη τον Μάγγο.

Εγώ θα ήθελα να πω, λόγω ότι... αυτή τη στιγμή θα ήθελα να υπάρχει μία εικόνα της Πάρου από πίσω, που σημαίνει ένα κυκλαδονήσι το οποίο έχει ένα ήπιο περιβάλλον, καταπληκτικές παραλίες, πάρα πολύ όμορφα μοναστήρια, ένα μοναδικό τοπίο και σε αυτό πρέπει να τοποθετηθούν μεγάλες ανεμογεννήτριες. Και θα το εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα. Οι λόφοι της Πάρου είναι γύρω στα 250 μέτρα. Σε αυτό το μέγεθος λοιπόν, προχωρούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες 120 μέτρων. Φανταστείτε αυτή την αναλογία, την οποία φαίνεται από όλο το νησί, φανταστείτε έναν άνθρωπο να κάνει μπάνιο, να απολαμβάνει το μπάνιο του, να απολαμβάνει τη σούμα του και τη γούνα του στα πολύ όμορφα γραφικά λιμανάκια του νησιού μας και από πάνω να έχει έναν μεγάλο έλικα το οποίο να του χαλάει όλο αυτό το τοπίο.

Και συν ότι, σαφέστατα είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά πώς; Να έχουμε αυτονομία, να βρεθεί άλλος τρόπος. Όχι να καταστρέψουμε τουριστικούς προορισμούς. Και ας καταλάβουμε λοιπόν όλοι τι σημαίνουν Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες είναι ένας προορισμός τουριστικός, που από εκεί κερδίζει το κράτος. Δεν μπορούμε να γίνουμε λοιπόν εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Εμείς στην κορυφή τον Αύγουστο έχουμε κατανάλωση 24 με 25 μεγαβάτ και οι ανεμογεννήτριες που προχωρούν να τοποθετηθούν τώρα, είναι 75. Άρα τι σημαίνει; Ένα κυκλαδονήσι να γίνει τόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από

τουριστικός προορισμός να γίνει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Λοιπόν, εμείς είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σαφέστατα, είμαστε να συμβάλλουμε και εμείς σαν κοινωνία στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά όχι να χαλάσουμε τον πολιτισμό μας, τη γραφικότητά μας, για να γίνουμε εργοστάσια. Και να υπάρχει ισονομία – ισοπολιτεία σε τι; Όταν λέει στον πολίτη, εσύ θα χτίσεις 10,5 μέτρα το σπίτι σου, τα παράθυρά σου θα είναι έτσι, στις κορφές πρέπει να μην υπάρχει κλίση τέτοια για να μπορείς να χτίσεις, συμφωνούμε απόλυτα. Εμείς να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προσέξουμε το κυκλαδίτικο μοναδικό τοπίο. Εσείς 120, εμείς 10,5;

Αν ήταν λοιπόν να μας λέγανε θα βάλουμε μηχανές που να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, αλλά στο ύψος όχι των 10,5, 12 μέτρα, δεν θα λέγαμε όχι. Αλλάζει το τοπίο. Προσβάλλει την παράδοση και τον πολιτισμό μας και ουσιαστικά εν γένει προσβάλλει την οικονομία του τόπου.

Άρα λοιπόν, όταν ο άλλος έρθει, θέλει να απολαύσει τοπίο, θέλει να ζήσει και να περάσει καλά και όχι να δει αυτά τα μεγαθήρια, που αν ήταν διαφορετικά, θα βλέπαμε πώς θα γίνουν.

Εν τάχει τα είπα αυτά, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Είμαστε και στο τέλος και ευχαριστώ όσους βρίσκονται ακόμα εδώ και για αυτό το λόγο εγώ θα ήθελα να υπάρχει το τοπίο της Πάρου και όλων των Κυκλάδων, για να δουν κάποιοι τι θέλουν να χαλάσουν για να φτιάξουν κάτι άλλο.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ): Ευχαριστούμε τον Μάρκο τον Κωβαίο, το Δήμαρχο Πάρου.

Ο Σίμος ο Δανιηλίδης αποσύρθηκε για καλύτερες ώρες, τον Κώστα τον Τζανακούλη δεν τον βλέπω, οπότε θα κλείσουμε τη σημερινή τη συνεδρίαση με τον Αλέξη τον Καστρινό, πρώην μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, πρώην Δήμαρχο Πηνειού και σύμβουλος σήμερα στην ΚΕΔΕ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ): Είναι και ο κύριος Τζανακούλης εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ): Είναι ο κύριος Τζανακούλης εδώ;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ): Ο κύριος Τζανακούλης είναι εδώ ή όχι;

Αλέξη.

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ: Ναι. Ευχαριστώ σεβαστό Προεδρείο, κυρίες και κύριοι.

Πιο πολύ για να καταγραφεί ήθελα να πω κάποια πράγματα. Όχι ως...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Είναι ζωντανή μετάδοση, άρα λοιπόν ότι λέμε, Αλέξη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι το βλέπει... Είναι ζωντανή η μετάδοση, άρα το βλέπουν οι πάντες όποιοι έχουν ανοιχτό το live streaming. Άρα ότι λέμε καταγράφεται και ακούγεται.

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ: Βέβαια.

Θα ήθελα λοιπόν να πω, όχι με το ρόλο του επιστημονικού συμβούλου του Προέδρου, αλλά θα ήθελα να βγάλω ένα επιστέγασμα πολιτικό μετά το τέλος της σημερινής ημέρας του Συνεδρίου. Άκουσα όλους με προσοχή, είμαι από αυτούς που έρχονται από τους πρώτους και φεύγει τελευταίος και θα ήθελα να τονίσω τα εξής πράγματα.

Γιατί δυσφορήσανε κάποιοι για την ΚΕΔΕ, ας πούμε, ή για τον τρόπο λειτουργίας της ή για την επιθετικότητα του Προεδρείου. Οι εισηγήσεις της ΚΕΔΕ, με εμπειρία από το 2007 μέχρι το 2009, ήταν εκπληκτικές. Ήταν παλικαρίσια... Προσέξτε, και το λέω εγώ που αν σκεφτείτε όλη τη διαδρομή του καθενός, θα μπορείτε να καταλάβετε πράγματα. Ήταν παλικαρίσια η τοποθέτηση του Προέδρου του Παπαστεργίου, ήταν πολύ καυστική, με εύσημο τρόπο, όπως ακριβώς το λέμε, ήταν πολύ ακριβής σε οποιαδήποτε τοποθέτηση και πολύ διεκδικητική. Ποιος είπε ότι η ΚΕΔΕ, πέρα από

συνδικαλιστικό Όργανο, είναι τίποτα πιστολάδες; Για να καταλάβουμε πώς διεκδικούμε και τι ζητάμε στη διεκδίκηση. Πρώτο πράγμα αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε.

Δεύτερο πράγμα, θα τα πάμε ένα – ένα. Η τοποθέτηση του Γιάννη του Μουράτογλου για τα οικονομικά. Γιατί, όπως ξέρετε, τουλάχιστον στα οικονομικά έχω και μια έφεση, όχι λόγω δουλειάς ή μαθηματικού ή Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών την προηγούμενη φορά, αλλά η ουσία ήταν, σε σημείο να σπρώξει, να ωθήσει και να αναγκάσει – σε εισαγωγικά – τον Αναπληρωτή Υπουργό να πει ότι πράγματι η ανακατανομή των ΚΑΠ, γιατί όλοι θα πούμε ότι υπάρχει μελέτη από την ΕΕΤΑΑ το 2013 και λοιπά, να πει ότι θα είναι μια τάξης μεγέθους αύξησης 15% και να κουβεντιάσουμε λοιπόν να δοθούν χρήματα από εκεί και πάνω. Γιατί, μην κοροϊδευόμαστε, οποιονδήποτε Δήμο πάει και κόψει το οτιδήποτε, σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα.

Τρίτο πράγμα. Παλικαρίσια η εισήγηση – για να τα δούμε όλα – του Γρηγόρη του Κωνσταντέλλου. Εγώ πρώτη φορά είδα από Πρόεδρο Επιτροπής Θεσμών τόση πολιτικοαυτοδιοικητική επιθετικότητα – σε εισαγωγικά – και αποτύπωσε επί τον τύπον των ήλων, έβαλε τα πράγματα και αποτύπωσε την πραγματικότητα. Άρα γιατί διαμαρτυρόμαστε; Γιατί άκουσα κάτι διαμαρτυρίες από φίλους. Να πω ότι εμένα ο στόχος μου, παρότι πήγα για Βουλευτής και δεν υπήρξα, θα ξανά είναι να ξαναγυρίσω στην Αυτοδιοίκηση και το λέω για ποιο λόγο; Για να δείτε ότι όσοι αγαπάνε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας.

Συνεχίζω να πω. Κάρναβος. Ένα – ένα, θα τα πάρουμε όλα, θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Σε οτιδήποτε είπε σε σχέση με το αντικείμενό του ως προς την Ευρώπη και ως προς τη διοίκηση των Δήμων, πείτε μου σε τι δεν ήταν καλός. Αν μου πείτε σε ένα, και εγώ μαζί σας. Να μου πείτε όμως.

Πάμε στο Γενικό Διευθυντή, που μίλησε για το αντικείμενο στο οποίο ήταν εισηγητής. Πείτε μου σε ένα που να έκανε λάθος. Άρα τι ζητάμε από τη σημερινή ΚΕΔΕ; Ο Κουκάς που μίλησε, σε τι ήταν λάθος; Τι ζητάμε; Αν εμένα μου δώσετε να καταλάβω τι ζητάμε και δεν το είπαμε καλά. Ή σε οτιδήποτε είπαμε στο Προεδρείο της ΚΕΔΕ, σε τι δεν ήταν, ας πούμε, ευπρόσδεκτοι ως προς τις απαιτήσεις μας για να γίνει διεκδικητικό πλαίσιο;

Πάμε τώρα στο από εδώ και πέρα. Όταν γίνεται διαζώσης μια συνεδρίαση, δίνει τη δυναμικότητα η οποία χρειάζεται και η οποία από εδώ και πέρα θα παίξει το ρόλο της στη διεκδίκηση. Άρα λοιπόν, ποια είναι η επόμενη κίνηση του Προεδρείου μας και του Διοικητικού μας Συμβουλίου; Στοιχειοθετεί αυτά, τα ζητάει από τον κύριο Πέτσα και από τον κύριο Βορίδη, που αν θέλετε την άποψή μου, δεν ήταν σαφείς οι απαντήσεις τους. Και το λέω εγώ, για να μην έχουν κόστος οι εμπλεκόμενοι. Αυτές είναι καθαρές κουβέντες. Με το κόμμα τους είχα πολιτευτεί, έτσι; Είμαι Α΄ αναπληρωματικός Βουλευτής. Για να ξεκαθαρίσουμε. Αλλά να λέμε την πραγματικότητα, εντάξει; Περιμένουμε να δούμε από τους ανθρώπους, έχουν αφτιά, ακούνε, δεν μπορούμε να τους πούμε ότι δεν ακούνε, και μην παρεξηγείται και η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί όταν έκανε το νόμο της απλής αναλογικής, μην κοιτάμε κάποιους Δήμοι που είχαν την ικανότητα της διακυβέρνησης. Πολλοί δεν την είχαν. Αυτό είναι στα υπέρ τους.

Να πούμε κάτι άλλο για το Προεδρείο της ΚΕΔΕ; Γιατί εντάξει, όλοι είμαστε να πέσουμε και είμαστε πριν θα εκτιμηθεί το αποτέλεσμα... Τι αποτέλεσμα δηλαδή; Γιατί ακούσαμε από κάποιους συναδέλφους, έτσι, αιρετούς, σαν πρώην συνάδελφος αιρετός, να λέμε ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα. Δηλαδή τι άλλο να σου κάνουν; Να πάρουν τα πιστόλια; Στα θετικά τους δηλαδή δεν πρέπει να πούμε ότι ήταν... Εγώ δεν θα πω για τα 40 εκατομμύρια που έλεγε για το «Άργος», εγώ δεν θα πω για τον Πιερρακάκη ο οποίος πράγματι σαν Υπουργός, να είμαστε ειλικρινείς, ήταν

εξαιρετικός και αυτά που είπε ήταν εξαιρετικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πιστώσουμε στο Προεδρείο της ΚΕΔΕ το ότι οι ειδικοί συνεργάτες, οι μηχανικοί, έχουν δικαίωμα υπογραφής; Υπέρ του Προεδρείου δεν είναι; Υπήρχε πρώτα; Δεν υπήρχε. Δηλαδή τι να μην πιστώσουμε στο Προεδρείο της ΚΕΔΕ; Εδώ λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, στο μεσοπρόθεσμο όμως οι διορισμοί είναι χαμηλότεροι.

Τελειώνω, με συγχωρείτε. Τελειώνω.

Οι διορισμοί είναι λιγότεροι. Ας κάνει περισσότερους λοιπόν. Πού ευθύνεται η ΚΕΔΕ; Γιατί εγώ σαν συνεργάτης της ΚΕΔΕ μιλάω. Προσέξτε με τι λέω. Όπου μου πείτε, εγώ είμαι διαθέσιμος να πούμε και δημόσια συγγνώμη. Δηλαδή σε αυτό που έγινε με τους ναυαγοσώστες, πού ήταν λάθος η ΚΕΔΕ; Που προσπάθησε να πάρει έστω 8 εκατομμύρια για να μαντρώσει τις παράλογες απαιτήσεις; Θυμηθείτε το διάταγμα του Παυλόπουλου το 2018, που έλεγε τι; Προεδρικό Διάταγμα ήταν. Θυμάστε τι έλεγε; Δεν επιβαρύνει, λέει, τον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι, τον δημοτικό προϋπολογισμό όμως τον επιβαρύνει.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιατί, οι παρατάσεις των συμβασιούχων;

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ: Ορίστε;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Οι παρατάσεις των συμβασιούχων πώς έγιναν;

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ: Ναι, ναι, οι παρατάσεις, που λέει, στους συμβασιούχους και τα λοιπά.

Άρα λοιπόν, πριν πάμε να βομβαρδίσουμε – να το πω έτσι, και πολιτικά, έτσι, πρωτόγνωρα – τον Πρόεδρο και τους συν αυτώ, ας είμαστε λίγο με πιο χαμηλές τις τάσεις, σίγουρα ας εκτιμήσουμε όλα τα γεγονότα, σίγουρα να δούμε την αναπροσαρμογή των ΚΑΠ, αλλά να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας. Και να βασιστούμε και σε αυτό που είπε ο Μουράτογλου. Ότι εντάξει, δεν μας κόβουν τίποτα, για να μείνουμε ήσυχοι. Εκεί που είναι η Τήλος ή κάποιο μικρό νησί, βέβαια δεν θα πηγαίνει με 26, θα το πας με 100 χιλιάδες, να του δώσεις δηλαδή ένα 300% και από εκεί και πέρα να κουβεντιάσουμε.

Γιατί μετά θα τσακωθούμε μεταξύ μας, έτσι; Άρα μην αδικούμε και μη τουφεκίζουμε.

Και σας λέω και κάτι άλλο. Μετά από 12 Συνέδρια, πόσα έχουν γίνει από το 2007 που ήμουν, η ΚΕΔΕ, το Προεδρείο της, οι εισηγήσεις της, κακά τα ψέματα, και δεν το λέω για να τους ευλογήσω, ήταν εκπληκτικές, εκπληκτικές, όπως ακριβώς το λέω, και επιθετικές.

Αυτά, τίποτα άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη τον Καστρινό, το συνεργάτη και φίλο.

Ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκδήλωση.

Το πρωί να ξέρετε ότι υπάρχει στην παράλληλη αίθουσα 9.30 με 11.00 για τους Δήμους των Ποντίων.

Ξεκινάμε το πρωί 9.30 η ώρα εδώ με τα θέματα Πολιτικής Προστασίας και συνεχίζουμε αύριο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, παρουσία Υπουργών Σκυλακάκη, Τσακίρη και τα λοιπά.

Καλή συνέχεια.

Πάμε δίπλα τώρα στα Ψηφιακά, στον Λιβάνιο και στον Παπαστεργίου.