

1^η ΗΜΕΡΑ

14 Οκτωβρίου 2021

• ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παρακαλώ να καθίσουμε, ξεκινάμε.

Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση του Α' και Β' Βαθμού. Αγαπητέ Δήμαρχε Θεσσαλονίκης, της πόλης που τόσο αγαπάμε και μας φιλοξενείς. Αγαπητοί αδελφοί, συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί από την Κύπρο. Μου φαίνεται πραγματικά σαν ψέμα ότι είμαστε και πάλι εδώ, μαζί, στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Σας καλωσορίζω στις εργασίες του Τακτικού μας Συνεδρίου, μετά από σχεδόν ενάμισι χρόνο που έχουμε να τα πούμε από κοντά, και τρία χρόνια από το τελευταίο Συνέδριο.

Η αλήθεια είναι πως η πανδημία μας έκανε να χαθούμε. Και σήμερα και πάλι, δια ζώσης, διεξάγεται το Ετήσιο Συνέδριό μας, που τόσο έχουμε ανάγκη, τηρώντας όλα τα αναγκαία υγειονομικά πρωτόκολλα. Για αυτό σας παρακαλώ να έχουμε το νου μας στη μάσκα, έτσι ώστε να παραμείνουμε όλοι υγιείς.

Παράλληλα το ίδιο διάστημα, αυτά τα περίπου δύο χρόνια, η ΚΕΔΕ έκανε ότι μπορούσε προκειμένου να μείνουμε ενωμένοι και να μπορέσουμε να μοιράσουμε εμπειρίες και προβλήματα.

Σήμερα είμαστε εδώ, όχι μόνοι μας, αλλά μαζί με τη ΗΕΛΕΧΡΟ, στη ΔΕΘ, συνδιοργανώνοντας την πρώτη Ψηφιακή Έκθεση Τεχνολογίας BEYOND 4.0., θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δώσουμε από κοινού το κοινό δυναμικό μας παρόν και το ξεκάθαρο στίγμα μιας Αυτοδιοίκησης που αλλάζει και μετασχηματίζεται προς όφελος των πολιτών.

Το προηγούμενο διάστημα όλοι μας προτάξαμε την υγεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, όμως σε καμία περίπτωση δεν αναστείλαμε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας. Αντίθετα,

έγινε σημαντική δουλειά σε πολλά επίπεδα, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις υψηλές προκλήσεις και προσδοκίες των πολιτών μας.

Θέτουμε λοιπόν τον πήχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά, και με αφετηρία αυτό το Συνέδριο της Θεσσαλονίκης κάνουμε ως Αυτοδιοίκηση ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα.

Αργότερα σήμερα, στις κεντρικές μας ομιλίες, θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε το σημαντικό έργο το οποίο επιτέλεσε η ΚΕΔΕ τους προηγούμενους μήνες, αλλά και την απαίτησή μας να μην επιτρέψουμε να χαθεί άλλος χρόνος.

Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος αλλάζει, και εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να παρακολουθούμε από τη θέση του απλού θεατή την αλλαγή αυτή.

Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε τολμηρές ανατροπές και δημιουργικές αλλαγές. Αλλαγές που θα μας λύσουν τα χέρια, και θα μας επιτρέψουν να είμαστε ακόμη πιο χρήσιμοι στους πολίτες μας.

Φιλοδοξία μας είναι αυτές τις μέρες να διαμορφώσουμε από κοινού με τα Υπουργεία που συνεργαζόμαστε, και όλους βέβαια τους συμμετέχοντες, ένα πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να πρωταγωνιστήσουμε σε μια δημιουργική αλλαγή την επόμενη μέρα.

Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στους κατοίκους της Κρήτης, οι οποίοι τα τελευταία 24ωρα έχουν χάσει στην κυριολεξία τη γη κάτω από τα πόδια τους. Για αυτό και κάποιοι από τους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα εδώ.

Παράλληλα να εκφράσω την απεριόριστη συμπάθειά μου στην Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, και ελπίζω να είναι ακόμα πιο δυνατή και να βγει ακόμα πιο δυνατή από την περιπέτεια της υγείας της.

Τέλος, να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της HELEXPO, που εδώ και δύο χρόνια κατάλαβε ότι μπορούμε να περπατήσουμε μαζί σε

μια σύγχρονη ψηφιακή εποχή, και σήμερα ήρθε η ώρα να τρέξουμε από κοινού την υπέροχη Έκθεσή της.

Με αυτές τις πρώτες σκέψεις, σας καλωσορίζω στις εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρό μας, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, για το καλωσόρισμα.

Και φυσικά σειρά έχει ο οικοδεσπότης Δήμαρχος, ο Δήμαρχος της ιστορικής μας πόλης, της Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος ο Ζέρβας.

Κώστα, έχεις το λόγο.

Κ. ΖΕΡΒΑΣ: Κύριοι Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητές φίλες και φίλοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μου, στην πόλη μας, στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχω την ευκαιρία να σας δω όλους από κοντά, συναδέλφους παλιούς και καινούργιους φίλους. Κάποιος, ξέρετε, έγραψε ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν τον κυβερνούσαν οι Δήμαρχοι, όχι γιατί απαραίτητα είναι και πιο άξιοι, αλλά γιατί αναγκάζονται να αντιδράσουν στο πρόβλημα και στην ανάγκη να αποφασίσουν και να συνθέσουν. Και να κριθούν βέβαια άμεσα για το αποτέλεσμα των επιλογών τους στο δρόμο, στη γειτονιά, στην πόλη.

Είμαστε εμείς λοιπόν, απέναντι στο πρόβλημα, στο κάθε πρόβλημα, είτε είναι αυτό μικρό, είτε είναι μεγάλο. Και αν συνυπολογίσουμε τις δικές μας ελληνικές ιδιαιτερότητες, τη γραφειοκρατία, την υστέρηση σε υποδομές και τις δυνάμεις της αδράνειας, καταλαβαίνει κανείς ότι το μείγμα που βρίσκουμε κάθε πρωί στο γραφείο μας, στο δρόμο, είναι εκρηκτικό. Οι καθημερινές εξελίξεις μας δείχνουν πως βιώνουμε μια διαρκή περίοδο σημαντικών αλλαγών και προφανώς σε τέτοιες περιόδους

ανταποκρίνονται καλύτερα όποιοι μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα, όποιοι μπορούν να προσαρμοστούν αποτελεσματικά.

Και η αλήθεια είναι πως η ίδια η χώρα και κατά συνέπεια και η Αυτοδιοίκηση, χρειάζονται αλλαγές, βελτιώσεις, μεταρρυθμίσεις και μια νέα συνολική αντίληψη για να τα καταφέρνουν. Μια αντίληψη που στον πυρήνα θα έχει την αποκέντρωση, την επένδυση στη γνώση και στην καινοτομία, στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, τις υποδομές. Και κοντά σε αυτή την υστέρηση και την αγωνία, ήρθε και η πανδημία να μας οδηγήσει σε νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Και εδώ έρχεται ο ρόλος της ΚΕΔΕ. Υπό την εξαιρετική Προεδρία του φίλου Δημήτρη Παπαστεργίου, αλλά και των υπολοίπων συνεργατών του, να ξεχωρίσω τον γείτονα, δάσκαλο και συνοδοιπόρο μου Λάζαρο Κυρίζογλου και των άξιων συνεργατών τους. Τους ευχαριστώ, με την ευκαιρία αυτή, από αυτό το βήμα, για όλα όσα κάνουν για όλους εμάς καθημερινά. Είναι ένας ρόλος που οργανώνει αιτήματα, διεκδικήσεις Αυτοδιοίκησης όλων ημών, αλλά και προτείνει λύσεις, παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, ποιες είναι λοιπόν οι προκλήσεις, τα θέματα της καθημερινής μας ανάγκης και συνεπώς της συζήτησής μας σήμερα. Δεν θα διαφωνήσουμε νομίζω σε κανένα από αυτά.

Η διοικητική μεταρρύθμιση, το μητροπολιτικό μοντέλο διοίκησης στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μετατροπή των πόλεών μας σε «έξυπνες πόλεις», η διαχείριση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση και στο τέλος του δρόμου η κυκλική οικονομία. Η ανταπόκρισή μας και η προσαρμογή στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Η βέλτιστη αξιοποίηση των όποιων χρηματοδοτικών εργαλείων. Και βέβαια, το πρωταρχικό, η αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη, αυτό που λένε η ποιότητα ζωής.

Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτά, σίγουρα όμως θα τα αναλύσουν συνάδελφοι και ειδικοί στα τόσα διεξοδικά πάνελ που θα ακολουθήσουν αυτές τις μέρες. Το θέμα είναι όμως τι και πώς δρομολογούμε για όλα αυτά.

Και θα μου επιτρέψετε σε αυτά που προανέφερα να κάνω, έτσι, μια μικρή αναφορά στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Ξέρετε, ο Δήμος μου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, βραβεύτηκε πρόσφατα ως ο Δήμος με την καλύτερη επίδοση στην ανακύκλωση. Ο Στέλιος Πέτσας μου προσέφερε και το σχετικό βραβείο. Ξέρετε όμως ποια ήταν η επιβράβευση του Δήμου Θεσσαλονίκης για αυτό; Αναγκάζεται να αγοράσει με ίδιους πόρους για πρώτη φορά μπλε κάδους, γιατί ο φορέας αδυνατεί εδώ και χρόνια να προμηθεύσει νέους όπως οφείλει. Ενώ λοιπόν χρειάζονται μεγάλα και γρήγορα βήματα, νιώθω ότι σε πολλούς τομείς ακόμα μπουσουλάμε.

Πάμε όμως παρακάτω. Δίπλα σε αυτά τα θεσμικά και στρατηγικά ζητήματα, υπάρχει και μια σειρά άλλων ζητημάτων απολύτως σημαντικών. Και επειδή μου αρέσει να είμαι συγκεκριμένος, να αναφέρω.

Η πόλη και η μετακίνηση. Νομίζω όλοι βιώσαμε σήμερα τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Απέχουμε μακράν από τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ακόμα και στην πόλη της Αθήνας έχουμε αντίστοιχες τέτοιες εικόνες, σε μια πόλη στην οποία τόσα έχουν επενδυθεί για το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι ζήτημα αιχμής σε κάθε μεγαλούπολη του κόσμου. Και η πανδημία το επιβάρυνε πολύ περισσότερο. Πληροφορήθηκα ότι μετά την πανδημία το μετρό της Νέας Υόρκης έχει 78% λιγότερους επιβάτες.

Και επειδή οι διαπιστώσεις, ξέρετε, δεν αρκούν, χρειαζόμαστε μια σειρά άμεσων μέτρων που ξεκινούν από το ζήτημα των υποδομών, αγγίζουν την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, της ενίσχυσης της Δημοτικής Αστυνομίας. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η Δημοτική Αστυνομία τα βγάζει τα λεφτά της και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ή να

ενισχύσουμε τη στελέχωσή της, της Τροχαίας, που καταλήγουν στον αστικό σχεδιασμό, την ενίσχυση της μικροκινητικότητας, ποδηλατόδρομους, ηλεκτροκίνηση, υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογικών λύσεων.

Πανδημία και δημόσιος χώρος. Ξέρετε, ο κοινόχρηστος χώρος είναι πεπερασμένος χώρος και με πολλές ανάγκες. Πολλές τοπικές κοινωνίες, οικονομίες, είναι διαρθρωμένες γύρω από αυτό που λέμε εστίαση, διασκέδαση, διαμονή και τουρισμός. Στη Θεσσαλονίκη, αλλά φαντάζομαι και στις περισσότερες πόλεις της χώρας μας, υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εύκολες λύσεις προφανώς δεν υπάρχουν, από τη μια η μετακίνηση και η προσβασιμότητα, από την άλλη η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι. Η εξίσωση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε με στάθμιση αλλά και ένα manual, ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα δίνει τέτοιες κατευθύνσεις. Να δούμε καλές πρακτικές, διεθνή παραδείγματα και εφαρμοσμένες λύσεις.

Έχουμε υστέρηση εσόδων με αύξηση δαπανών και συγχρόνως απαιτείται η στήριξη της κοινωνίας. Άλλη μια δύσκολη εξίσωση. Η πανδημία, σε συνέχεια της 10ετούς κρίσης, έχει σοβαρό οικονομικό κόστος στην ελληνική οικονομία, στις τοπικές κοινωνίες και κατ' επέκταση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κληθήκαμε – και πολύ σωστά βέβαια – να στηρίξουμε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας την κοινωνία. Ο καθένας μας όσο και εκεί που μπορούσε. Δώσαμε απαλλαγές, προχωρήσαμε σε ρυθμίσεις, μειώσαμε δημοτικά τέλη, εδώ στη Θεσσαλονίκη το κάναμε κατά περίπου 25%, αλλάξαμε Κανονιστικές, για να στηρίξουμε το επιχειρείν. Μέσα βέβαια σε μια οικονομία και κοινωνία που με τίποτα δεν ικανοποιείται, μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο που ευνουχίζει κάθε ουσιαστική μεταρρύθμιση και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον μειούμενης οικονομικής δραστηριότητας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδα. Παράλληλα όμως οι δαπάνες

αυξήθηκαν, έκτακτες δράσεις, πρωτοβουλίες, ήρθαν για να προσθέσουν σημαντικά βάρη στους προϋπολογισμούς.

Εδώ όμως θέλω να είμαστε δίκαιοι. Να είμαι δίκαιος. Υπήρξε σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση. Όμως, παρά τη στήριξη αυτή, με τις εκάστοτε επιχορηγήσεις, όπως και όποτε έρχονται, οι Δήμοι προφανώς δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στο σύνολο αναγκών και αρμοδιοτήτων. Το επιπλέον κόστος, να μιλήσω για την πόλη μου, το Δήμο μου, των 2 αυτών ετών της πανδημίας, υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής, με τις έκτακτες επιχορηγήσεις να αγγίζουν περίπου τα 8 εκατομμύρια.

Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι βγαίνουμε, έχουμε βγει από μια 10ετία που οι ΚΑΠ μειώθηκαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και έχουμε ολοένα περισσότερες αρμοδιότητες. Δείτε, για παράδειγμα, το οξύ πρόβλημα της σχολικής στέγης. Είχαμε τα μύρια προβλήματα, μας προέκυψε πρόσφατα και η 2χρονη προσχολική εκπαίδευση.

Η συζήτηση λοιπόν για την κατανομή των πόρων, είναι πάντα επίκαιρη και πέραν της πανδημικής συγκυρίας. Είναι μια συζήτηση που αφορά εθνικές στρατηγικές για το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στο παρόν και στο μέλλον. Και εδώ πρόκειται να μας έρθει ένα ακόμα πρόβλημα. Το ενεργειακό κόστος.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως έρθουμε αντιμέτωποι με μια μείζονος σημασίας πρόκληση, που ίσως δεν την έχουμε αντιληφθεί ακόμα, ελπίζουμε όλοι να είναι παροδική η άνοδος του ενεργειακού κόστους και να μη βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας νέας ενεργειακής κρίσης. Οι Δήμοι είναι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας και η εκτίναξη του κόστους θα προκαλέσει νομοτελειακά οικονομική αστάθεια. Για αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε από πριν να προβλέψουμε, παρά να χρειάζεται να θεραπεύσουμε.

Και όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, με ποιο μοντέλο ανάπτυξης. Ξέρετε, ας μη μιλάμε μόνο για κρατικές επιχορηγήσεις, τουλάχιστον από το δικό μου το στόμα δεν θα ακούτε μόνο αυτά, δεν ακούγονται μόνο αυτά, για φόρους και για τέλη, για

επιχορηγήσεις, για έκτακτες επιδοτήσεις. Ξέρετε, προχθές υποδεχθήκαμε στη Θεσσαλονίκη τον Αλμπέρ Μπουρλά, στα εγκαίνια της τεράστιας επένδυσης της Pfizer στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Αύριο εγκαινιάζουμε επισήμως το δικό μας Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, με τον τεχνολογικό κολοσσό της Cisco. Η Deloitte έχει ήδη εγκατασταθεί εδώ, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον στο real estate, στον τουρισμό αλλά και στην καινοτομία, είναι αυξητικά.

Αυτό σημαίνει ότι η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, είναι πλέον ορατή στο διεθνή επενδυτικό χάρτη, υποθέτω κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε άλλα μέρη της πατρίδας μας. Μπορούμε να φέρουμε στην περιοχή ξένα κεφάλαια, προς όφελος της οικονομίας, προς όφελος της απασχόλησης. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι ούτε παροδικό, ούτε μεμονωμένο, μια, ξέρετε, επενδυτική φούσκα ενός καιροσκοπικού real estate που την επόμενη μέρα μπορεί να μας βρει πολύ χειρότερα από ότι είμαστε σήμερα. Πρέπει όμως να επεκταθεί παντού, σε όλη την επικράτεια, με την αξιοποίηση κάθε συγκριτικού πλεονεκτήματος των κάθε περιοχών της πατρίδας μας, της χώρας μας.

Αυτό σημαίνει όμως πως χρειαζόμαστε επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, εκσυγχρονισμό των δικτύων, αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Κυρίως το τελευταίο. Και όλα αυτά βέβαια, με τη συμμετοχή όλων ημών, με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μίλησα προηγουμένως για τις υποδομές, είμαι ίσως λίγο και εμμονικός σε αυτό το κομμάτι, τα οράματά μας πάντα περνάνε μέσα από τις υποδομές. Και η υστέρηση στον τομέα αυτό πιστεύω ότι είναι παραλυτική. Βλέπω με εξαιρετική ικανοποίηση πως αυτό αλλάζει, αλλά δυστυχώς με υστέρηση και σε μεγάλο βαθμό χωρίς εμπροσθοβαρείς επιλογές.

Η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική χώρα, ξέρετε, που τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαμορφώσει έναν μόνο πόλο ανάπτυξης,

αυτό της Αθήνας. Εμείς αγωνιζόμαστε, και οφείλω να πω σε συνεργασία με πολλούς φορείς και κυρίως με την κυβέρνηση, στη δημιουργία ενός δεύτερου πόλου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά με αυτή. Και αύριο, στη δημιουργία ενός τρίτου, τέταρτου πόλου. Έχουμε περάσει από τη γκρίνια, τη δημόσια καταγγελία, τις εκθέσεις ιδεών, σε συγκεκριμένη λίστα έργων, σε χρονοδιαγράμματα, σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τη δεδομένη στιγμή, αυτή η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα είναι η αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του «Αντώνης Τρίτσης», του νέου οικονομικού πλαισίου του ευρωπαϊκού '21 – '27 και προφανώς του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα με την ορθολογικότερη αξιοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών, αλλά και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, που πιστεύω πρόθυμα και με ευνοϊκούς όρους στηρίζουν τέτοιες επενδύσεις.

Και όλα αυτά, ξέρετε, με όσα μας έχει διδάξει το παρελθόν για γραφειοκρατία, διαδικασίες, καθυστερήσεις και τελικά πλημμελή απορροφητικότητα και αποτελεσματικότητα και με πολλή χαρά βέβαια έχουμε πλέον ένα καινούργιο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ο 4782/21, ελπίζω να μας κάνει πολύ γρήγορα να ξεχάσουμε τον εφιαλτικό 4412/16.

Και βέβαια, στο κέντρο όλων αυτών είναι ο άνθρωπος, είναι ο εργαζόμενος. Και είναι σημαντικότερο οι νέες προκλήσεις και ανάγκες να βρουν νέες δεξιότητες, νέα οργανογράμματα, περισσότερες γνώσεις. Αν θέλουμε να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το ΑΣΕΠ ως έχει, η κινητικότητα ως έχει, τα κάθε προγράμματα κοινωνοφελούς αξιολόγησης, να μη μιλήσω για δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι λύση. Ο καθένας μας, είμαι σίγουρος, έχει δεκάδες πονεμένες ιστορίες, που άλλες ανάγκες είχε, άλλα του προέκυψαν, άλλα πληρώνει, μέχρι το διηνεκές.

Πρέπει να βρούμε λοιπόν αποδοτικότερους τρόπους προσλήψεων, επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης. Και σίγουρα όλοι οι Δήμοι δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες, χρειαζόμαστε ευελιξία σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε αυτό το κομμάτι κάπου εκεί στο 94 έχουμε κολλήσει. Ο κόσμος εξελίσσεται και τα αδιέξοδα είναι πολλαπλά.

Κλείνοντας, για να μη σας κουράσω και άλλο, να κάνω μια μικρή αναφορά, αν μου επιτρέπετε, στην πόλη μου. Βρίσκονται πολλοί άνθρωποι από την πόλη μας εδώ. Δουλεύουμε καθημερινά για αλλαγές στην πόλη μας. Αλλαγές στη Θεσσαλονίκη σε μεγάλη, μεσαία, μικρή κλίμακα. Το αεροδρόμιο, η ανάπλαση της ΔΕΘ, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, το Flyover, το μετρό, ο εκσυγχρονισμός του ΟΑΣΘ, το λιμάνι, αλλά και η νέα Αριστοτέλους, η πλατεία Διοικητηρίου, Ελευθερίας, το deck της παλιάς παραλίας, γήπεδα, καλύτερο οδικό δίκτυο, φωτισμός, εφαρμογές «έξυπνης πόλης», αναβαθμισμένες γειτονιές, αποτελούν το σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση της επόμενης 5ετίας.

Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της 10ετίας οφείλουμε να παραδώσουμε αναβαθμισμένες πόλεις, αναβαθμισμένη Θεσσαλονίκη, στην επόμενη γενιά. Πιστέψτε με, η Θεσσαλονίκη αλλάζει.

Και κλείνοντας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι βέβαιος πως οι εργασίες και τα συμπεράσματα του Συνεδρίου μας θα θεραπεύσουν προβλήματα, θα οδηγήσουν σε νέες αντιλήψεις, θα γεννήσουν νέες πολιτικές. Γνωρίζω πολλούς από εσάς προσωπικά, με άλλους έχω τώρα την ευκαιρία να γνωριστώ, για ένα πράγμα όμως είμαι βέβαιος. Κλειδί για κάθε επιτυχία είναι η συνεργασία. Συνεργασία φορέων, Δήμων, Περιφερειών, κυβέρνησης. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με την κοινωνία των πολιτών. Και αυτό που λέω πολλές φορές, ιδιαίτερα εδώ στην πόλη μας και το έχουμε διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό, τη σύνθεση μιας συμμαχίας του καλού και της δημιουργίας, για να πετύχουμε.

Σας εύχομαι λοιπόν καλή δουλειά, καλή δύναμη στους στόχους σας και να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παραμονή σας στην πόλη μου.

Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπητό Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

Το καμπανάκι που ακούστηκε πριν από τέσσερα λεπτά ήταν ότι υπερέβη το χρόνο. Οπότε να παρακαλέσω πραγματικά να έχετε το νου σας και λίγο στο χρονόμετρο, γιατί σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία του Συνεδρίου θα κριθεί και από το κατά πόσο μπορούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό.

Φιλοξενούμαστε στην Κεντρική Μακεδονία, με έναν υπέροχο Πρόεδρο και υπέροχο συνάδελφο Δήμαρχο, ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ιγνάτιέ μου, ο λόγος σε εσένα.

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη Αττικής, φίλε Δημήτρη, Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνάδελφοι από την αδελφή Κύπρο, φίλε Δήμαρχε της Θεσσαλονίκης, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι.

Λένε πως η χαρά πρέπει να μοιράζεται, γιατί όταν μοιράζεται γίνεται διπλή. Πραγματικά λοιπόν έτσι νιώθω σήμερα, η χαρά μου είναι διπλή, τόσο γιατί το Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, μετά από την αποχή που μεσολάβησε, διεξάγεται δια ζώσης, όσο επίσης και για το γεγονός ότι διεξάγεται εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια του ανεξάντλητου ιστορικού, πολιτιστικού, και περιβαλλοντικού αποθέματος, αλλά και των σημαντικών δυνατοτήτων ανάπτυξης. Της Περιφέρειας των 38 Δήμων, των 2 εκατομμυρίων συμπολιτών μας, που έχω την τιμή και την ευθύνη να εκπροσωπώ στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων μας.

Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, το οποίο είμαι βέβαιος πως όχι μόνο θα αναδείξει τα

πραγματικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και θα προτείνει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες λύσεις για την αντιμετώπισή τους, με βασικό γνώμονα πάντοτε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, και την αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας.

Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Αφού σταθήκαμε όρθιοι στο καταστροφικό αντιαυτοδιοικητικό τσουνάμι της προηγούμενης κυβέρνησης, με αποκορύφωμα βέβαια τον εκλογικό νόμο, που καταστρέφει ήδη και κατέστρεψε Δήμους και κοινωνίες, σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση και ένα Υπουργείο που έχει και τη διάθεση να συνεργαστεί, συζητά με την Αυτοδιοίκηση, μένει τώρα όμως να αποδείξει και στο πεδίο ότι μπορεί να δημιουργήσει μια Αυτοδιοίκηση σύγχρονη, μια Αυτοδιοίκηση μεταρρυθμιστική και ευρωπαϊκή.

Στην ατζέντα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, υπάρχουν σοβαρά θέματα, που απαιτούν σοβαρές απαιτήσεις, όπως οι νέες αρμοδιότητες στους Δήμους, η καταστατική θέση των αιρετών, τα οικονομικά των ΟΤΑ, τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία των Δήμων, το Αντώνης Τρίτσης, το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ, μας είναι γνωστά, η ψηφιακή διακυβέρνηση και η λειτουργία των έξυπνων πόλεων, η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που τη βιώνουμε δυστυχώς δυσάρεστα και στην πατρίδα μας, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η πολιτική προστασία και λοιπά.

Από τις απαντήσεις και τις θέσεις του Υπουργείου και της κυβέρνησης στα θέματα αυτά, που είναι τόσο σοβαρά, θα φανεί και το αύριο της Αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας.

Φίλες και φίλοι, εκλεκτοί συνάδελφοι, είναι μεγάλες και δραματικές οι ανακατατάξεις που έχει επιφέρει στις κοινωνίες μας η πανδημία του κορωνοϊού. Οι Δήμοι κατορθώσαμε να παραμείνουμε

όρθιοι και να κρατήσουμε όρθιες και τις κοινωνίες και τους δημότες μας.

Αναλάβαμε από την πρώτη στιγμή την ευθύνη που μας αναλογούσε, θα έλεγα και παραπάνω από ότι μας αναλογούσε. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ τις συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες που μοιράστηκαν μαζί μου εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές, στο Βοήθεια στο Σπίτι, στην Καθαριότητα, που έγιναν οι μικροί ήρωες της κοινωνίας μας, προσφέροντας υπηρεσίες σε ευάλωτους, μοναχικούς συμπολίτες μας.

Είμαι βέβαιος πως τέτοιες ιστορίες έχει να διηγηθεί ο καθένας και η κάθε μία από εσάς.

Για την προσφορά τους αυτή οφείλουμε στους συνεργάτες μας ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Οι Υπηρεσίες των Δήμων έγιναν οι μοναδικές Υπηρεσίες του ελληνικού κράτους που πέρασαν κυριολεκτικά το κατώφλι των νοικοκυριών. Αναλογιστείτε το Βοήθεια στο Σπίτι, το επισιτιστικό πρόγραμμα. Μιλώ κυριολεκτικά μπήκαν μέσα στα σπίτια των συμπολιτών μας.

Φάνηκε ξεκάθαρα ότι η Αυτοδιοίκηση και θέλει και μπορεί. Αρκεί να είναι πραγματική. Αρκεί το αυτοδιοίκητο να έχει ουσία, και αυτό γίνεται με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και οικονομική αυτοτέλεια.

Αν θα μπορούσα να συμπυκνώσω σε τέσσερις λέξεις το σκεπτικό μου, αυτές θα ήταν Αυτοδιοίκηση εδώ και τώρα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, η Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της αξίζει και που τον δικαιούται.

Πρέπει να εκσυγχρονιστεί άμεσα το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Δήμων, έτσι ώστε να συγκλίνουν και όχι να αποκλίνουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη και τη χρειάζεται τη δουλειά αυτή από όλους μας, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Και καλή συνεργασία με την κυβέρνηση και το

Υπουργείο, που πρέπει να καταλάβει πως διαχειρίζεται μία μοναδική ευκαιρία για να γράψει ιστορία.

Ως ΠΕΔ αυτός άλλωστε είναι ο στόχος τον οποίο υπηρετούμε με συνέπεια. Κανένας Δήμος εδώ να μην παλεύει μόνος του. η δυνατή φωνή, είναι η φωνή της Αυτοδιοίκησης και της ενότητας.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιγνάτιε.

Το Συνέδριο φέτος, όπως οι καιροί επιτάσσουν, έχει άλλες δυνατότητες. Στις οθόνες μπορείτε να βλέπετε τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε αν ανεβάσετε κάτι βάλτε και στο hashtag της ΚΕΔΕ. Καλό είναι ακριβώς αυτή λοιπόν την προσπάθεια που κάνουμε να την απλώσουμε στην κοινωνία, να πούμε αυτά τα οποία θέλουμε, αλλά και να ακούσουμε, και αρχίζουμε να μπαίνουμε στο ψητό, γιατί δεν αρκεί να πούμε εμείς, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τι μπορεί να γίνει.

Πάμε λοιπόν στην επόμενη ενότητα των χαιρετισμών. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και τον Υπουργό Εσωτερικών, και των Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Τον Υπουργό θα τον αφήσουμε για αργότερα, για ακόμα περισσότερες απαντήσεις.

Στο βήμα καλώ τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, και υπεύθυνο για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον φίλο, Στέλιο Πέτσα.

Σ. ΠΕΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, φίλε Δημήτρη.

Κύριε Υπουργέ, φίλε Σταύρο, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, κυρίες και κύριοι σύνεδροι.

Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά που βρισκόμαστε διαζώσης, μετά από μια μεγάλη περιπέτεια που μας κράτησε μακριά. Και ελπίζω μέσα από τις εργασίες στου Συνεδρίου και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτό, να γίνουμε όλοι

σοφότεροι και πιο αποτελεσματικοί στο έργο μας, το οποίο δεν είναι άλλο από το να κάνουμε πράξη βασικές αρχές του συντάγματός μας, που επιβάλλουν σε όλους μας να σκεφτόμαστε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ σοβαρός πυλώνας για όλη τη δημοκρατία μας φυσικά, αλλά και για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Εμείς από πλευράς της κεντρικής κυβέρνησης, από την πλευρά του Υπουργείου, μπορούμε να πούμε και να διαβεβαιώσουμε όλους σας ότι είμαστε κρίκοι μαζί σας στην ίδια αλυσίδα, που θα κάνουν πράξη αυτή τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τουλάχιστον στη δική μας τη θητεία και για όσο μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός θα προσπαθούμε πάντα να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος.

Πώς σκέφτομαι εγώ και ποιες είναι οι βασικές μου σκέψεις στην έναρξη του Συνεδρίου, πώς μπορεί να γίνει αυτό το βήμα μπρος. Και αργότερα, από την τοποθέτηση του Υπουργού, αύριο, από τη δική μου τοποθέτηση και από τις τοποθετήσεις όλων των συνέδρων, ίσως να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι.

Οι σκέψεις μου λοιπόν για το πώς μπορούμε να πάμε μπροστά, έχουν να κάνουν με τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό το επίπεδο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που είδα, φίλε Δημήτρη, να είναι και ένα από τα βασικά σημεία της αρχικής σου τοποθέτησης. Αυτό έχει πολλές θεσμικές παρατηρήσεις που θα πρέπει να κάνουμε, πολλά βασικά στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη, σίγουρα ένα από αυτά είναι το επίπεδο των αρμοδιοτήτων, υπάρχει πολύ επεξεργασμένη πρόταση από το Μάρτη του 2021 που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και η οποία έχει φτάσει σε εμάς, κυρίως για τον έναν άξονα από αυτές τις αρμοδιότητες, που έχει να κάνει με τη σχέση ανάμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και στο κράτος. Και πράγματι εκεί πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά ώριμα να τα συζητήσουμε σε επίπεδο αρμοδιοτήτων.

Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, από την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πολιτική, που με χαρά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε, αυτή η συζήτηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με σκοπό όμως να καταλήξουμε κάπου, ώστε πράγματι αυτό το οποίο θα συναποφασίσουμε μετά από αυτή τη συζήτηση, να μπορεί να πάρει το δρόμο του και να υλοποιηθεί.

Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο του προσωπικού. Πραγματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων 9 -10 μηνών που έχω αυτό το χαρτοφυλάκιο που μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός, ακούω από όλους σας ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότερη λειτουργία σας, με μια ταμπέλα, συνήθως υποστελέχωση, αυτή μπορεί να είναι ίσως λίγο παραπλανητική, μπορεί να χρειάζεται να την ψάξουμε λίγο παραπάνω, αλλά ένα βασικό ζητούμενο που σας απασχολεί είναι σίγουρα το προσωπικό που έχετε στη διάθεσή σας για να φέρετε σε πέρας τις πολλές αρμοδιότητες τις οποίες έχετε. Νομίζω ότι και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα και φυσικά μετά την τοποθέτηση του Υπουργού.

Το τρίτο, που θα ήθελα να μείνω λίγο περισσότερο, είναι το κομμάτι της χρηματοδότησης των ΟΤΑ. Και εδώ θα ήθελα να διακρίνω δύο πράγματα. Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο της τακτικής – ας τις πούμε έτσι – χρηματοδότησης ή των έκτακτων χρηματοδοτήσεων για την αντιμετώπιση κάποιων εκτάκτων καταστάσεων. Εδώ έχουμε την ΚΑΠ, η οποία ΚΑΠ καταλαβαίνω ότι είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για εσάς, καθώς έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης και το άλλο επίπεδο είναι πώς αντιδρούμε με έκτακτες χρηματοδοτήσεις, είτε έχουν να κάνουν με τον Covid, είτε έχουν με τις φυσικές καταστροφές.

Για το πρώτο θέμα, για τις ΚΑΠ. Καταρχήν σήμερα, όπως ίσως έχετε ήδη πληροφορηθεί, έχουμε προχωρήσει στην έκδοση μίας συμπληρωματικής ΚΑΠ ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ, είναι

λίγο παραπάνω από μία τακτική ΚΑΠ, αυτό πιστεύω θα σας βοηθήσει σημαντικά να αντιμετωπίσετε όλες τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες που έχετε το επόμενο χρονικό διάστημα και πιστεύουμε, με βάση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη συνεννόηση που έχουμε με το Οικονομικό Επιτελείο, ότι θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και σε κάτι ακόμη παραπάνω, με τη μορφή της συμπληρωματικής ΚΑΠ, μέχρι το τέλος του έτους.

Επίσης, το 2022, όπως έχουμε ξαναπεί, θα είναι ένα έτος αναμόρφωσης των ΚΑΠ, με σκοπό να άρουμε τυχόν δυσλειτουργίες, να βελτιώσουμε σημεία τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι δουλεύουν, να διορθώσουμε σημεία που δεν δουλεύουν, ώστε να έχουμε πιο δίκαιη κατανομή, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και μια προσπάθεια σημαντική αύξησης των ΚΑΠ, ώστε να αρχίσει σιγά – σιγά να αντιστρέφεται η πορεία συρρίκνωσης των τελευταίων ετών. Δεν μιλάω για μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, μιλάμε όμως για ρεαλιστικές και όχι συμβολικές αυξήσεις. Και πιστεύω ότι το 2022, με τη δική σας συμβολή, με καλή διάθεση, με πνεύμα συνεργασίας, όχι μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, θα βρούμε αυτό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει και το Οικονομικό μας Επιτελείο και θα κάνει τη δικιά σας τη δουλειά πιο εύκολη.

Όσον αφορά τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Μείναμε δίπλα σας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Δόθηκαν 237,1 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουν εσάς που είχατε απώλειες εσόδων και αύξηση δαπανών, για να αντιμετωπίσετε την πανδημία. Και εάν χρειαστεί, μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είμαστε εδώ να ξανά βοηθήσουμε για τις απώλειες που είχατε αυτό το διάστημα. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν αντισταθμίζουν το κόστος το οποίο επωμιστήκατε. Αλλά έτσι είναι όμως η κατάσταση. Όλοι έπρεπε να βάλουμε λίγο πλάτη και πράγματι, είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε μία κυβέρνηση που κατάφερε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, των επενδυτών, των αγορών, ώστε να μπορούμε να δανειστούμε με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, μέσα στη

μεγαλύτερη παγκόσμια πλανητική κρίση που γνώρισε όλος ο κόσμος τα τελευταία 100 χρόνια και να μπορέσουμε με αυτά τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια να βρούμε τους πόρους από το εξωτερικό που αντιστάθμισαν την απώλεια του εισοδήματος στο εσωτερικό και να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και εσάς τους Δήμους.

Και πράγματι, αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και νομίζω πάνω σε αυτή την εμπιστοσύνη, που κερδήθηκε στα δύσκολα, μπορούμε να ελπίζουμε ότι από τη βροχερή Θεσσαλονίκη το μέλλον της Αυτοδιοίκησης θα είναι πιο φωτεινό.

Έρχομαι τώρα στο κομμάτι των χρηματοδοτικών εργαλείων που συσχετίζονται με τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ. Γνωρίζετε το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», είναι ένα πρόγραμμα που αντικατέστησε, διευρυμένο σημαντικά, το πρόγραμμα Φιλόδημος, επομένως είναι κάτι το οποίο είναι οικείο σε εσάς, έχετε υποβάλλει τα σχέδιά σας που αλλάζουν την όψη των τοπικών κοινωνιών εδώ και καιρό, προσδοκάτε τις εντάξεις των έργων σας. Θα ήθελα όμως να θυμίσω λίγο την αριθμητική.

Λίγο παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήταν ο Φιλόδημος 1, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αθροίζει το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με την ευελιξία που δώσαμε από τον Μάρτιο του 2021 και μετά έχουμε έναν ονομαστικό προϋπολογισμό 3.125.000.000 € για εντάξεις έργων και μετά από συνεννόηση που έχουμε κάνει με το Οικονομικό Επιτελείο αλλά και με τον Πρωθυπουργό, αυτές τις ημέρες, μπορώ να πω ότι τελικά θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και άλλο το χώρο που έχουμε στο πρόγραμμα αυτό, για να δείτε εντάξεις έργων τις οποίες προσδοκάτε, που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν και εσάς και τους δημότες σας. Όχι όμως στα επίπεδα του 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Θα μιλάμε για ένα σημαντικά μεγαλύτερο χρηματοδοτικό φάκελο, δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή αν θα φτάνει

μέχρι και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω, σίγουρα θα είναι μέχρι 1 δισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω όμως από αυτό που έχουμε συμφωνήσει και θα κάνουμε ότι χρειάζεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όχι μήνες, προκειμένου αυτό να γίνει ρεαλιστικό. Αύριο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας, νομίζω θα μπορέσω να πω κάποια περισσότερα πράγματα πώς αυτό θα γίνει πράξη.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο του «Αντώνης Τρίτσης» όπως το ξέρετε εσείς και είναι γνωστό σε εσάς, σας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθείτε για το Ταμείο Ανάκαμψης και για το νέο ΕΣΠΑ. Και για το νέο ΕΣΠΑ είναι γνωστές οι διαδικασίες των προσκλήσεων και θα αναμένονται σε λίγο καιρό από το αρμόδιο Υπουργείο, για δε το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και σε μια σύσκεψη που είχαμε και εχθές και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά ώστε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες είτε έργα του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» θα μεταφερθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ή που θα ενταχθούν απευθείας στο Ταμείο Ανάκαμψης από τις προτάσεις που έχετε ήδη ωριμάσει.

Επομένως, η πρόκληση για τους επόμενους μήνες, θα έλεγα, όχι τόσο χρόνια, θα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, πώς θα τα απορροφήσουμε, ώστε εσείς, μέσα στο χρονικό διάστημα του 2022 και 2023 ως Δημοτικές Αρχές θα δείξετε ότι αξίζετε την εμπιστοσύνη των πολιτών, εμείς σαν χώρα θα απορροφήσουμε συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια από το εξωτερικό και τελικά οι πολίτες θα μπορέσουν να δουν την καθημερινότητά τους, όπως έχουμε πει και πριν, να βελτιώνεται μέσα από έργα υποδομών, μέσα από έργα σύγχρονα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι «έξυπνες πόλεις», με έργα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως είναι τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

Αλλά εδώ θα ήθελα όλοι να βάλουμε λίγο την κοινή λογική μπροστά από τα μεγαλεπήβολα σχέδια και να σκεφτόμαστε κάθε φορά που κάνουμε ένα επόμενο βήμα ότι «έξυπνη πόλη» δεν είναι η πόλη εκείνη η οποία προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες, αλλά είναι και αυτή που μπορεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Και εδώ η Θεσσαλονίκη έχει υποστεί πρόσφατα μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση, που δείχνει τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο πεδίο αυτό.

Επίσης, το να λέμε ότι θα βάλουμε ένα έργο αγροτικής οδοποιίας για να συνδέσουμε το χωράφι ενός παραγωγού με τον τόπο κατοικίας του ή τον κτηνοτρόφο για να μπορεί να πάει στο κοπάδι του, δεν λέει τίποτα αν δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε σε χιλιόμετρα, τα οποία θα πρέπει να στρωθούν, προκειμένου να δώσουμε το μήνυμα στην τοπική κοινωνία και σε όσους ασχολούνται με αυτό, ποιες είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες για εκείνους και ποιες θέσεις εργασίας ανοίγονται. Και το ίδιο μπορείτε να το επεκτείνετε στα δίκτυα της ύδρευσης, στα δίκτυα της αποχέτευσης, σε όλα αυτά τα έργα τα οποία από πίσω μεταφράζονται σε θέσεις εργασίας και σε επενδύσεις που πρέπει να γίνουν.

Και νομίζω έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εκεί, ώστε να γίνει από και στους συμμετέχοντες στην αγορά, αλλά και στους δημότες, τι πραγματικά πάμε να κάνουμε με ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, που συρρικνώθηκαν πάρα πολύ οι επενδυτικές δαπάνες λόγω της κρίσης και τώρα ξαφνικά αναβιώνουν, αλλά πρέπει να αποδείξουμε ότι πράγματι θα βελτιώσουν αυτό που τόσο πολύ θέλουμε όλοι, δηλαδή την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Με αυτές τις σκέψεις, και αφού χτυπάει το καμπανάκι του απειλητικού Προέδρου, θα ήθελα να πω ότι πράγματι πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο φωτεινό το μέλλον της Αυτοδιοίκησης, πιστεύουμε πραγματικά σε ένα επιτελικό κράτος και όχι σε ένα

συγκεντρωτικό υδροκέφαλο κράτος, θέλουμε συμμάχους εσάς, είναι ευχή έργον ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε, καμία σχέση δεν έχει η προηγούμενη κατάσταση, αγαπητέ Ιγνάτιε, με αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον βιώνω και εισπράττω με όλους εσάς και πιστεύω ότι πραγματικά μπορούμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, έχουμε κοινά συμφέροντα και βάζοντας πάνω από όλα τη φωνή της κοινής λογικής, που είπα και πριν, νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να είμαστε πολύ αισιόδοξοι.

Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό. Υπουργέ μου, το καμπανάκι πρέπει να ξέρεις πως είναι έξυπνο καμπανάκι και χτυπάει μόνο του, οπότε να το έχετε κατά νου και οι επόμενοι ομιλητές.

Λοιπόν, είναι τυχερή η περιοχή, η Μακεδονία και η Θράκη, γιατί στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει το δικό της άνθρωπο και τον δικό της Υφυπουργό.

Αγαπητέ Υφυπουργέ, το βήμα δικό σου, για να δούμε τις προκλήσεις της Αυτοδιοίκησης και εδώ και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κρατάμε από τον κύριο Πέτσα την προσπάθεια για διόρθωση των ΚΑΠ, την προσπάθεια για λελογισμένη αύξηση, το τουλάχιστον ένα δις παραπάνω για το Αντώνης Τρίτσης, και όσα θα ακούσουμε και αύριο, γιατί (...) και μερικά ακόμα, Υπουργέ.

Σ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, φίλε Στέλιο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθατε στη Μακεδονία.

Είναι κοινή πιστεύω η πεποίθηση πως το φετινό ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας έχει ξεχωριστή σημασία και ιδιαίτερη σπουδαιότητα, και αυτό γιατί διανύουμε μια μεταβατική περίοδο που κρίνει την πορεία μας στο σήμερα και το αύριο. Περίοδο μεγάλων απαιτήσεων, και ταυτόχρονα αυξημένων δυνατοτήτων.

Διανύουμε πρώτα από όλα περίοδο κατά την οποία η οικονομία μας απελευθερώνεται, και την απελευθέρωση αυτή από τα δεσμά της πανδημίας οφείλουμε όχι μόνο να τη στεριώσουμε, αλλά και να τη διευρύνουμε, και μπορούμε να το κάνουμε αυτό συμβάλλοντας όλοι, Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκκλησία, αλλά και συλλογικοί φορείς, στην άμεση διεύρυνση του εμβολιασμού.

Διανύουμε περίοδο μετάβασης στην κανονικότητα που μας στέρησε η πανδημία, χωρίς ωστόσο να έχουμε απαλλαγεί από το φονικό ιό, και αυτό δημιουργεί αυξημένες ευθύνες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ξέρουμε άλλωστε ότι στις περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και μεγάλες απώλειες, και θα ήταν σπουδαίο να επιδοθούμε σε ένα διαγκωνισμό που θα έδινε στις γειτονιές, τα χωριά και τις πόλεις μας, το χρώμα της υγειονομικής ασφάλειας, εντάσσοντάς τις στον κύκλο των αυξημένων εμβολιασμών και των μηδενικών απωλειών.

Διανύουμε περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση, πέρα από τη μακροπρόθεσμη απειλή σε βάρος του πλανήτη, κουβαλά αυξημένους κινδύνους καταστροφικών φυσικών φαινομένων. Κινδύνους που επιβάλλουν στο κράτος και την Αυτοδιοίκηση αυξημένες υποχρεώσεις, όπως επιβάλλουν και αναζωογόνηση των διαδικασιών και των μηχανισμών για την υποδοχή του οργανωμένου σε τοπικό επίπεδο εθελοντισμού, έτσι ώστε να συμμετέχουμε όλοι στο βαθμό και το πεδίο που ο καθένας μπορεί, στην πρόληψη, την αποτροπή, την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του κακού, πριν αυτό γιγαντωθεί, αλλά και στην ανάπτυξη δράσεων προσφοράς και αλληλεγγύης.

Διανύουμε ταυτόχρονα περίοδο κατά την οποία απαιτείται μετάβαση στην πράσινη οικονομία, αλλά και στην πράσινη κοινωνική συμπεριφορά. Αλλαγή στον τρόπο που παράγουμε, που κινούμαστε, που συμπεριφερόμαστε καθημερινά, και επενδύσεις για την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, για πράσινες πόλεις και ανακύκλωση.

Και σε όλα αυτά η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σημαίνοντα ρόλο και λόγο. Έχει και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πόρους του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, του ΕΣΠΑ, και του Σχεδίου ΕΛΛΑΔΑ 2.0, για δράσεις και έργα υποδομής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καιρών.

Διανύουμε περίοδο μετάβασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και αυτό αφορά τον καθένα μας. Το κεντρικό κράτος, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιβάλλει όχι απλώς τη χρήση νέων εργαλείων που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής, αλλά και το συνδυασμό τους με οργανωτικές αλλαγές για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Γνωρίζετε άλλωστε καλύτερα από όλους ότι τα νέα μοντέλα βιώσιμων πόλεων κινούνται γύρω από τον άξονα του smart city, των πόλεων δηλαδή που λειτουργούν με έξυπνη οικονομία, έξυπνη μετακίνηση, έξυπνο περιβάλλον και έξυπνη διαβίωση.

Κυρίες και κύριοι, στόχος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι η μετεξέλιξή της σε δύναμη φυγής προς τα εμπρός. Σε φορέα επίλυσης τοπικών ζητημάτων και αξιοποίησης των ευκαιριών που προβάλλουν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Είναι η θεσμική ενίσχυσή της προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολίτη, να απαντά στις προκλήσεις των καιρών, να αξιοποιεί τις δυνατότητες που φέρνει η νέα εποχή.

Κυρίες και κύριοι, ο στόχος είναι κοινός. Η ενίσχυση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η στήριξη των προσπαθειών για έξυπνους και πράσινους Δήμους, η δρομολόγηση και η υλοποίηση δράσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

Αυτόν τον αγώνα θέλω να γνωρίζετε ότι θα τον δώσουμε από κοινού. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο βηματισμός μας θα είναι κοινός, συγχρονισμένος και αποτελεσματικός.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, εύχομαι κάθε καλό στην κάθε μία και τον καθένα σας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σταύρο Καλαφάτη για την ομιλία του και την πολύ καλή τήρηση του χρόνου.

Να καλωσορίσω και τον Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, και υποψήφιο για την Προεδρία του κόμματος, τον Ανδρέα Λοβέρδο, στην αίθουσα, και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας.

Για τον επόμενο ομιλητή, δεν ξέρω πώς να τον πρωτοαποκαλέσω. Παλιό συνάδελφο, προκάτοχο, αγαπημένο φίλο, Περιφερειάρχη Αττικής, και σήμερα και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ, αγαπητέ Γιώργο Πατούλη, το βήμα είναι δικό σου για τα επόμενα δέκα λεπτά.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Αναπληρωτά, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σύνεδροι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ανάμεσα σε καλούς φίλους και στενούς μέχρι πρότινος συνεργάτες, με τους οποίους δώσαμε μαζί πολλούς μεγάλους αγώνες για να πάμε την Αυτοδιοίκηση πιο ψηλά. Δώσαμε μεγάλες πολιτικές μάχες για να υπηρετήσουμε με συνέπεια και ευθύνη τις μεγάλες ανάγκες των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών.

Σε όλη αυτή την πολύχρονη κοινή μας πορεία, είτε και εγώ ως Δήμαρχος Αμαρουσίου επί σειρά ετών, είτε ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αλλά και τώρα, κύριε Πρόεδρε, ως Περιφερειάρχη της Αττικής, συνεργαζόμενος με Δημάρχους 66 Δήμων της Αττικής, διαπίστωσα ένα πράγμα. Πως όταν η Αυτοδιοίκηση είναι ενωμένη μπορεί να πετύχει πολλά. Και όταν υπάρχει ηγεσία ή Πολιτεία η οποία μπορεί να ακούσει και να νομοθετήσει, τότε όλα μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα.

Η δική μας ενότητα και αποφασιστικότητα, οι σοβαρές και τεκμηριωμένες θέσεις μας, κυρίως η ποιότητα του πολιτικού

προσωπικού της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, ήταν τα στοιχεία που μας έδωσαν τη δύναμη τα προηγούμενα χρόνια να ενισχύσουμε το πολιτικό βάρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, και να την καταστήσουμε ισότιμο συνομιλητή όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων.

Και η δική μας ενότητα σήμερα μεταξύ των αιρετών του Α' και του Β' Βαθμού, είναι αυτή που θα μας δώσει τη δύναμη να πετύχουμε και τους επόμενους μεγάλους μας κοινούς στόχους.

Διαβάζω το μήνυμα του φετινού σας Συνεδρίου. Ο Κόσμος Αλλάζει και η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά. Και θυμάμαι το μήνυμα του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Καφαντάρη, αλλά και άλλοι εκλεκτοί φίλοι, ήταν Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να κτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή.

Δύο μηνύματα που παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πέντε χρόνια ανάμεσα στα δύο Συνέδρια, αναδεικνύουν τη διαχρονική αντίληψη των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης, και το ρόλο και τις ευθύνες που θέλουν και πρέπει κατά την άποψή μου να έχουν. Όχι γιατί το ζητούν, αλλά γιατί μπορούν. Μπορούμε και μάλιστα μπορούμε καλύτερα μέσα από την εγγύτητα να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις για τους ίδιους μας τους πολίτες.

Αυτό το αποδείξαμε ξανά πρόσφατα ως Αυτοδιοίκηση, αποτελώντας την πρώτη γραμμή άμυνας και αλληλεγγύης στην τελευταία υγειονομική κρίση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά ότι οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο από κάθε άλλο κρατικό θεσμό τις τοπικές μας Αρχές.

Οι συμπολίτες μας διαπίστωσαν από πρώτο χέρι τι έκαναν για αυτούς όλοι οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες, και τώρα που ο κόσμος αλλάζει, αφού είναι βέβαιο ότι μετά την πανδημία ο κόσμος μας δεν θα είναι ξανά ο ίδιος.

Καλούμαστε να κερδίσουμε και το επόμενο μεγάλο στοίχημα, να συνδιαμορφώσουμε τους όρους της αλλαγής που συντελείται, με

σχέδιο και ευθύνη, με ενότητα και αποφασιστικότητα, με συνεργασία και συναινέσεις.

Σε αυτή την προσπάθεια η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' Βαθμού θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ενωμένη, με ρόλο και λόγο. Γιατί τελικά κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από εμάς τον παλμό και τις ανάγκες των πολιτών.

Κοινός μας στόχος είναι η μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Χαίρομαι που άκουσα τον κύριο Πέτσα για όλο αυτό το σχεδιασμό, και είμαι σίγουρος ότι μετά από λίγο θα μας πει και ο κύριος Βορίδης.

Είναι η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου κρατικής λειτουργίας, με την τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση στην πρώτη γραμμή.

Τώρα είναι για εμάς η μεγάλη ώρα της ευθύνης και της δημιουργικής ανατροπής. Να είμαστε εκείνοι που να νιώθουμε ότι το κράτος λειτουργεί με ισότιμο τρόπο, κεντρικής κυβερνήσεως, Α' και Β' Βαθμού Αυτοδιοίκησης. Να αποφασίζουμε για εμάς, και συγχρόνως να σχεδιάζουμε όλοι σαν ένα ενιαίο κράτος για το καλό της χώρας μας.

Είναι σαφές όμως, και το λέω και ως χειρουργός ορθοπαιδικός, όσο καλός και να είσαι χειρουργός, αν δεν έχεις εργαλεία, κύριε Δήμαρχε της Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να είσαι όχι καλός, ούτε καν χειρουργός.

Άρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να δοθούν, αγαπητέ Διονύση Χατζηδάκη, οι δυνατότητες του να μπορέσουμε να κάνουμε όλοι μας, και εμείς, καλά τη δουλειά μας, ώστε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος, Περιφέρειες και Δήμοι, να αναλάβουμε από κοινού την ευθύνη της αναγέννησης της πατρίδας μας.

Με τις σκέψεις αυτές, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για πολλά χρόνια συνοδοιπόροι, να ξέρετε ότι ο Β' Βαθμός και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, που σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχει το δικό της Συνέδριο, θα είναι κοντά, είμαστε κοντά, είμαστε μια οικογένεια, και με αυτές τις σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στις

εργασίες του Συνεδρίου, και βέβαια καλούς αγώνες και εποικοδομητική δουλειά, όλοι μαζί θα πετύχουμε μια καλύτερη Αυτοδιοίκηση και μια καλύτερη χώρα.

Ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο, γιατί ως τέτοιον τον λογίζουμε, και είναι, Γιώργο Πατούλη.

Και τώρα πάμε λίγο να ταξιδέψουμε. Πάμε στην Κύπρο, γιατί και εκεί πέρα χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας και της Αυτοδιοίκησης.

Επισκεφτήκαμε την Κύπρο πριν από περίπου ένα μήνα, και είδαμε την προσπάθεια που γίνεται για τη διοικητική μεταρρύθμιση της Κύπρου. Αυτή η προσπάθεια έφερε και περίπου δύο χρόνια παράταση των εκλογών, έτσι Ανδρέα;

Λοιπόν, αγαπημένος φίλος, Δήμαρχος Λάρνακας, και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο Ανδρέας Βύρας είναι μαζί μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ίδιο και όλη την αποστολή.

Α. ΒΥΡΑΣ: Φίλε Πρόεδρε, αξιότιμοι Υπουργοί, συνάδελφοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι γεγονός ότι στην Κύπρο πήραμε νίκη στα χαρτιά και κερδίσαμε ακόμα δυόμισι χρόνια θητεία, ελπίζω όμως για έναν πολύ καλό σκοπό, να αλλάξουμε κάποια πράγματα.

Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ χαιρετίζοντας το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.

Οι συνελεύσεις αυτές αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία και πλατφόρμα για διαβούλευση, προβληματισμό, ανταλλαγή απόψεων, και καλών πρακτικών.

Είμαι ευτυχής που αυτή τη χρονιά η πανδημία δεν κατάφερε να μας εμποδίσει να είμαστε εδώ παρόντες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δεσμοί που συνδέουν τις Ενώσεις μας έχουν υπάρξει διαχρονικά άρρηκτοι.

Ωστόσο πρέπει να ομολογήσω ότι φέτος, ιδιαίτερα με την επίσκεψη του φίλου Προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, και της αντιπροσωπείας, στην Κύπρο στις αρχές Σεπτεμβρίου, νιώθω ότι έχουμε εγκαινιάσει μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ μας.

Σίγουρα η κάθε τοπική κοινωνία είναι μοναδική, με τις δικές της ιδιαίτερες ανησυχίες, τους δικούς της επιμέρους στόχους, συχνά όμως οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι κοινές.

Ακούγοντας τον φίλο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τα ίδια προβλήματα έχουμε στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στην Πάφο.

Ο ρόλος που μας έχουν εμπιστευτεί οι πολίτες είναι βαρυσήμαντος και πολυδιάστατος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε δημοκρατικού συστήματος, αφού ως Αρχή που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη γνωρίζουμε καλύτερα από όλους ότι η άσκηση των καθηκόντων μας και το έργο μας επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των μελών της τοπικής κοινωνίας.

Από το βήμα της Συνέλευσης αυτής δεν θα μπορούσα βέβαια να μην αναφερθώ και στο Γολγοθά της πατρίδας μας. Θα ήθελα να εκφράσω για ακόμα μια φορά την ευγνωμοσύνη μας προς όλους τους Ελλαδίτες συναδέλφους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κυβέρνηση της Ελλάδος, αλλά κυρίως στον ελληνικό λαό, για τη συνεχή συμπαράσταση στο εθνικό μας θέμα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Έλληνες συναδέλφους οι οποίοι τον τελευταίο χρόνο, με τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας για το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, σε άλλη ακόμα μία προκλητική παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Διεθνές Δικαίου, έδειξαν την αμέριστη στήριξη τους σε όλα τα διαβήματά μας για τερματισμό αυτής της κατάφωρης αδικίας.

Είμαι περήφανος που η συνεύρεση Ελλάδας και Κύπρου σε διεθνή και ευρωπαϊκά Σώματα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποτελεί πάντοτε ένα παράδειγμα προς μίμηση και όσον αφορά την ουσιώδη και εποικοδομητική συνεργασία.

Η επανένωση του τόπου μας σε συνθήκες ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλων ανεξαιρέτως των Κυπρίων, στα πλαίσια μιας βιώσιμης, λειτουργικής λύσης, στη βάση της (...) Ομοσπονδίας, παραμένει η πρώτη προτεραιότητα όλων μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, στα πλαίσια της εδώ παρουσίας μας, αλλά και της νέας ουσιώδους συνεργασίας που αναπτύσσουμε, αποδεχτήκαμε με μεγάλο ενθουσιασμό να είμαστε ως Ένωση Δήμων Κύπρου συνδιοργανωτές στην Έκθεση BEYOND 4, η οποία πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στα πλαίσια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η πρωτοβουλία και η σύμπραξή μας αυτή θα είναι ιδιαίτερα επωφελής σε πολλά επίπεδα.

Πέραν της πρωτοβουλίας για συνδιοργάνωση της πρωτοποριακής αυτής Έκθεσης, έχουμε στήσει διαύλους επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας για μια σειρά θεμάτων τα οποία αποτελούν προτεραιότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο, τα οποία φυσικά είχαμε την ευκαιρία να επεξεργαστούμε κατά την πρόσφατη επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ.

Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο σημείο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της οποίας η συζήτηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ευελπιστούμε στα τελικά στάδια πριν την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.

Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης στο νησί μας από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θεωρείται κάτι περισσότερο από

αναγκαία για τη διασφάλιση του εκσυγχρονισμού και προσφοράς των υπηρεσιών μας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Είμαι ευγνώμων προς τους Ελλαδίτες συναδέλφους της ΚΕΔΕ, οι οποίοι με ιδιαίτερη προθυμία έχουν θέσει τους εαυτούς τους στη διάθεσή μας για να μοιραστούν τις πολύτιμες εμπειρίες, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, τις προκλήσεις και τα οράματά τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέσα από τις δικές σας μεταρρυθμιστικές διαδικασίες εδώ στην Ελλάδα.

Μπορεί, όπως έχουμε πει, τα μεγέθη να είναι διαφορετικά, αλλά όπως είναι γνωστό, παρουσιάζουμε μεγάλες ομοιότητες και τα μαθήματα της Ελλάδας εν πολλοίς μας ενδιαφέρουν και στην Κύπρο.

Λοιπόν λένε ότι αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος σου, αν θέλεις όμως να πας μακριά, πήγαινε με συντροφιά. Η πολυδιάστατη και ουσιαστική συνεργασία που έχει καθιερωθεί μεταξύ ΚΕΔΕ και Ένωση Δήμων Κύπρου, είμαι αισιόδοξος ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και θα αποδώσει καρπούς και στις δύο Ενώσεις. Ανταλλάσσοντας ιδέες, απόψεις και τεχνογνωσία, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να προσφέρουμε πάρα πολλά στις τοπικές μας κοινωνίες και στους ανθρώπους που υπηρετούμε. Μαζί θέλουμε και μπορούμε να πάμε μακριά, φίλε Πρόεδρε.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου σας, παρά τις μεγάλες δυσκολίες της πανδημίας και του καιρού, και φυσικά να σας ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση, αλλά και τη φιλοξενία.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Συνέλευση θα είναι εποικοδομητική και καρποφόρα για όλους μας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δεδομένο ότι το μέλλον Ελλάδας και Κύπρου είναι κοινό και μπορεί η Αυτοδιοίκηση να το χαράξει ακόμα πιο έντονα, βασισμένη σε

καλές πρακτικές, και βέβαια σε καινούργιες τεχνολογίες, αυτές που θα δούμε σήμερα στη BEYOND.

Συνεχίζουμε στην Κύπρο, με τον Ανδρέα Κιτρομηλίδη, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που Δήμοι και Κοινότητες είστε εδώ.

Ο λόγος σε εμένα για τα επόμενα πέντε-δέκα λεπτά.

A. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί Σύεδροι.

Επιτρέψτε μου καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, να μεταφέρω εκ μέρους όλων των Κοινοτήτων της Κύπρου, τη μεγάλη μας λύπη και συμπάρασταση προς τους αδελφούς Έλληνες της Κρήτης, για τα πολλά προβλήματα που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός της περασμένης Τρίτης.

Θέλω να σας εκφράσω τις ιδιαίτερές μου ευχαριστίες για την πρόσκληση και είναι με ιδιαίτερη τιμή και χαρά που παραβρίσκομαι και χαιρετίζω σήμερα εκ μέρους της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, του οποίου τα συμπεράσματα και πορίσματα πάντοτε μας βοηθούν για το χειρισμό και δικών μας προβλημάτων.

Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια αναζητούμε και προσπαθούμε μέσα από έναν παραγωγικό διάλογο να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ένα πλαίσιο που έχει ως στόχο τη διοικητική και οικονομική αποτελεσματικότητα, για να μπορέσουν οι τοπικές Αρχές να βελτιώσουν την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών στους πολίτες ταχύτερα και με λιγότερο κόστος.

Η ελλαδική εμπειρία και οι συμβουλές που παίρνουμε από συναδέλφους στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα μέσα από τα συνέδριά σας, μας βοηθούν στη διαμόρφωση εποικοδομητικών εισηγήσεων ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις τοπικές Αρχές που συζητείται

αυτές τις μέρες από την Επιτροπή Εσωτερικών της νέας κυπριακής Βουλής, να ικανοποιεί τους στόχους που τέθηκαν, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους πολίτες της χώρας, αφού θέση μας είναι ότι σε αυτή τη φάση της μεταρρύθμισης θα πρέπει να διατηρηθούν και οι Κοινότητες ως οντότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είχαμε την ευτυχία να μας επισκεφτείτε πρόσφατα στην Κύπρο φιλοξενούμενοι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, αγαπητέ Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες σας, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τα τεκταινόμενα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.

Ακούσατε τις θέσεις και τις απόψεις μας επί των νομοσχεδίων που η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή, για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και ακούσαμε με τη σειρά μας τις απόψεις και εκτιμήσεις σας επί των θέσεών μας, και επιπλέον, αγαπητέ Πρόεδρε, μας ενημερώσατε για τα προβλήματα του θεσμού και τρόπους υπέρβασης των δυσκολιών.

Τις εισηγήσεις σας τις μεταφέραμε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, και αναμφίβολα θα μας βοηθήσουν στη διαμόρφωση και δικών μας θέσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την επίσκεψη και για τις χρήσιμες συμβουλές.

Αγαπητέ Πρόεδρε, θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον όλα τα θέματα που έχετε θέσει ψηλά στην ατζέντα των συνεδριακών σας διαδικασιών, και είμαι σίγουρος ότι θα μας φανούν πολύ χρήσιμα αφού κάποια από αυτά θα τεθούν και στη δική μας ατζέντα στο επόμενο μας συνέδριο το οποίο τοποθετείται στις αρχές του νέου έτους, μετά και τα αποτελέσματα που θα έχουμε για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.

Για το λόγο αυτό, και με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα, σας απευθύνω πρόσκληση και θα ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή να παραβρεθείτε και να χαιρετίσετε το Συνέδριό μας.

Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί Σύεδροι. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να βρίσκεται για 47 ολόκληρα χρόνια κάτω από συνθήκες ημικατοχής. 135 Κοινότητες συνεχίζουν να κατέχονται παράνομα από τον τουρκικό στρατό και οι κάτοικοί τους να είναι πρόσφυγές στην ίδια τους την πατρίδα.

Επιπρόσθετα, η τουρκική βουλιμία και επιθετικότητα επεκτείνεται στη θάλασσα και στον αέρα με συνεχείς παραβιάσεις.

Ως ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύπρο διερχόμαστε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή σε ότι αφορά στα εθνικά μας θέματα, με την τουρκική επιθετικότητα και παραβατικότητα να βρίσκεται σε έξαρση, καθώς και την αντιμετώπιση της φοβερής πανδημίας, με σημαντικές επιπτώσεις και στην οικονομία.

Ως Έλληνες έχουμε όλοι την υποχρέωση και το καθήκον να συνεισφέρουμε για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην προσπάθεια που γίνεται τόσο για τα εθνικά μας θέματα, όσο και στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Κλείνοντας, αγαπητέ Πρόεδρε, εκφράζω τις ευχαριστίες μας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στο δύσκολο αγώνα που διεξάγει η κατεχόμενη, ημικατεχόμενη πατρίδα μας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που νέες απειλές διατυπώνονται κατά του ελληνισμού, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που απειλούν το έθνος μας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, τα συμπεράσματα και τα πορίσματα του οποίου, όπως έχω αναφέρει, θα μας είναι για ακόμα μια φορά πολύ χρήσιμα.

Σας ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Ανδρέα. Να είσαι καλά και ευχαριστούμε που κάνατε τόσο δρόμο.

Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε περισσότερο δρόμο όμως, γιατί στο πρόγραμμα πιθανώς είδατε πως είχαμε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, τον φίλο Αποστόλη Τζιτζικώστα.

Ο Απόστολος είναι στο εξωτερικό, αλλά η τεχνολογία θα τον φέρει αμέσως κοντά μας για ένα πολύ σύντομο μήνυμα. Τον βλέπουμε. Αποστόλη, είμαστε εδώ, κρατάμε Θερμοπύλες, και σε ευχαριστούμε που έστω και απομακρυσμένα δίνεις το παρόν στο πολύ σημαντικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων.

Ο λόγος σε εσένα.

A. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ: Γεια σου, Πρόεδρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Δήμαρχοι, θέλω πραγματικά να σας καλωσορίσω από τις Βρυξέλλες στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να είμαι δυστυχώς μαζί σας σήμερα γιατί έχουμε την Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων στις Βρυξέλλες, και τις εργασίες της Ολομέλειας της Επιτροπής Περιφερειών. Και έτσι δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί. Αλλά να ξέρετε ότι ασφαλώς αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ σημαντικές εδώ στις Βρυξέλλες, γιατί συζητάμε για το μέλλον των Περιφερειών και των Δήμων στο αύριο της Ευρώπης, και άρα μας αφορά όλους. Και βέβαια παρουσιάσαμε το βαρόμετρο που παρουσιάζουμε κάθε χρόνο, των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρώπης, όπου για πρώτη φορά, λόγω της πανδημίας, φαίνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στα ταμεία των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρώπης, ύψους 180 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιατί είχαμε αύξηση των εξόδων μας για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, με περίπου 125 δισεκατομμύρια ευρώ, και μείωση των εσόδων μας κατά (...) δισεκατομμύρια. Αυτό μας δίνει ένα κενό αυτή τη στιγμή 180 δισεκατομμυρίων, το οποίο πρέπει και με εθνικούς προϋπολογισμούς, με εθνικά κονδύλια, αλλά και με ευρωπαϊκά κυρίως κονδύλια, να καλυφθεί, προκειμένου να μπορέσουν οι Δήμοι

και οι Περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη, και φυσικά και στην Ελλάδα, να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Από εκεί και πέρα, αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες στις Βρυξέλλες, είναι προφανώς το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Το ζούμε, και καθώς μιλάμε και στην Ελλάδα έχουμε άλλο ένα καιρικό φαινόμενο που μας υπενθυμίζει την κλιματική κρίση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Και φυσικά ζητήματα όπως είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, και μια σειρά από θέματα που μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια ως Δήμους και Περιφέρειες.

Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία μας με την ΚΕΔΕ είναι εξαιρετική. Έχω την τιμή ως Πρόεδρος να συνεργάζομαι άριστα με τον Πρόεδρό σας, τον κύριο Παπαστεργίου, και νομίζω με όλη την ομάδα, και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση. Η Αυτοδιοίκηση μας χρειάζεται όλους ενωμένους. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να χωρίσουμε, αντιθέτως ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά περισσότερα για την Αυτοδιοίκηση. Γιατί ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να μεταβούμε από την περιφερειακή και τοπική Αυτοδιοίκηση, στην εποχή της Περιφερειακής και Τοπικής Διακυβέρνησης, κάτι που στην Ευρώπη είναι ένα κεκτημένο ήδη και λειτουργεί, λειτουργεί σωστά, φέρνει αποτελέσματα, ειδικά αναπτυξιακά, αλλά και για την καθημερινότητα των πολιτών, και έχει έρθει η ώρα να το κάνουμε και στην Ελλάδα.

Το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θα κάνουμε και κάποιο συνέδριο, όπως έχουμε συμφωνήσει με τον Πρόεδρο, προκειμένου να αναδείξουμε αυτά τα κοινά προβλήματα και τα κοινά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης στη χώρα, και είμαστε βέβαιοι ότι με την καλή συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τον κύριο Βορίδη, τον κύριο Πέτσα, αλλά και όλη

την ομάδα, θα μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να φέρουμε και μια αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, προκειμένου να γίνει και ένα ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, αλλά και η ενίσχυση που τόσο πολύ (...), όχι εμείς, οι πολίτες οι ίδιοι, γιατί μέσα από την ενίσχυση των Περιφερειών και των Δήμων θα ενισχυθεί η ζωή όλων των πολιτών.

Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας, και εύχομαι πραγματικά να έχετε μια πολύ καλή επιτυχία, και στη σημαντικότερη Έκθεση που ξεκινάει επίσης σήμερα, την BEYOND 4, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Θα σας δω από κοντά τις επόμενες μέρες.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον φίλο, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Έξω συνεχίζει να βρέχει πολύ δυνατά, οπότε δεν έχετε να πάτε πουθενά όπως καταλάβατε. Εδώ θα μείνουμε και εδώ θα τα συζητήσουμε όλα.

Δύναμη της Αυτοδιοίκησης είναι οι εργαζόμενοί της, και έχουμε πολλά να πούμε, να δούμε και να κάνουμε με τους εργαζόμενους, για αυτό και σήμερα προφανώς και θέλαμε την παρουσία τους, για να δούμε τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας.

Δεν τον έχω δει, και συνήθως όταν υπάρχει κάνει φασαρία, αλλά ελπίζω να είναι εδώ ο Νίκος ο Τράκας. Εδώ είναι.

Λοιπόν, Νίκος Τράκας, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ ΟΤΑ, έχεις το λόγο. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, Νίκο.

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Δεν ήρθα να κάνω φασαρία, Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και επειδή οι συνεργάτες μου συνήθως μου γράφουν πάρα πολλές σελίδες για να διαβάσεις σε ένα συνέδριο και θα με διώξετε πολύ γρήγορα, θα σας πω πέντε πράγματα για να διευκολύνουμε το Συνέδριό σας.

Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής για την πρόσκληση να μπορούμε να πούμε και εμείς τις απόψεις στο τακτικό Συνέδριο. Σε ένα Συνέδριο που νομίζω εδώ και πολύ καιρό, εδώ και ενάμιση χρόνο έχουμε να συναντηθούμε και να τα πούμε, σε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που τόσο εργαζόμενοι, όσο και αιρετοί, καταφέραμε να έχουμε κρατήσει ψηλά τις κοινωνίες.

Και εγώ δεν θα έρθω να σας πω ως συνδικαλιστής τι κακοί που είσαστε και πόσο επαναστάτης είμαι εγώ που τα κάνω καλά, αλλά νομίζω εργαζόμενοι και αιρετοί στην πλειοψηφία δώσαμε τη μάχη και κρατήσαμε όρθια την κοινωνία, τις κοινωνίες, για να αισθανθούν οι πολίτες σιγουριά και ασφάλεια, και αυτό δεν το λέω ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή εσείς, αλλά τα λένε οι πολίτες, τα λέει η κοινωνία.

Και μου αρέσουν, Πρόεδρε, μου αρέσουν και τα συνθήματα που έχετε, τα οποία λέει ότι η Αυτοδιοίκηση μπαίνει μπροστά. Και η Αυτοδιοίκηση μπήκε μπροστά, και οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι.

Όμως θέλω να πω στους αγαπητούς Υπουργούς ότι τα προβλήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τεράστια. Σήμερα ένας Δήμαρχος δεν μπορεί να κλείσει μια λακκούβα στην περιοχή του. Εάν πέσει ένας τυφλός που περπατά στον πεζόδρομο... για να κλείσει η λακκούβα θέλει έναν εργάτη, θέλει ένα τσιμέντο. Και μιλάω από καρδιάς, δεν κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά μιλάω με πραγματικότητα. Και εδώ μπορεί να διαφωνήσουμε με κάποιους αιρετούς που μπορεί να λένε είμαστε και υπέρ της ιδιωτικοποίησης, εμείς είμαστε κατά, αλλά μπορεί να συμφωνήσουν και οι Δήμαρχοι και οι εργαζόμενοι ότι θέλουμε τρεις εργάτες για να κλείσουμε μία τρύπα να μη σκοτωθεί ένας πολίτης, ένας τυφλός, ένα ανάπηρος. Και αυτό πρέπει να ανοίξει, πρέπει να γίνουν προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προσλήψεις που να κάνουμε απευθείας παρεμβάσεις. Που όταν πέφτει το δέντρο, θα

πρέπει να το κόψουμε πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να μη γίνει ατύχημα.

Και επειδή, και είναι ευχάριστο να βλέπω έναν Δήμαρχο που έχει δώσει, έχει ιστορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Χατζηδάκης, το πόσο πρέπει να γίνει μια παρέμβαση και να υπάρχει προσωπικό, μόνιμο προσωπικό. Δεν λύνει το πρόβλημα ο εργαζόμενος του ΟΑΕΔ που θα έρθει και θα σου βάλουν 15 πράγματα και θα σου πουν ότι δεν πρέπει να κάνει αυτό, δεν πρέπει να κάνει εκείνο.

Θέλει άμεσες προσλήψεις, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι αιρετοί, οι εργαζόμενοι, το αποδείξανε. Άμεσες προσλήψεις για να προσφέρουμε στην κοινωνία. Να προσφέρουμε στους πολίτες. Έχουμε να κάνουμε προσλήψεις από το 2010. Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φύγανε, και ενώ φύγανε οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πήραν σύνταξη, έρχεται και η κινητικότητα, κύριοι Δήμαρχοι, και σε αυτή την κινητικότητα η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν παίρνει έναν από ένα Υπουργείο εργαζόμενο. Χάνουμε όλους τους εργαζόμενους και πηγαίνουν στα Υπουργεία. Έτσι θα παλέψουμε τις κοινωνίες να είναι όρθιες;

Η απάντηση σήμερα και στο Συνέδριό σας πρέπει να είναι μία. Να ενισχυθούμε με προσωπικό, και σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα των Δημάρχων, των Δήμων. Δεν μπορεί να έρχεται μια κυβέρνηση και να σου λέει θα πάρεις πέντε στο Δήμο Αθηναίων ή στη Θεσσαλονίκη ή στην περιφέρεια, στην περιφέρεια που έχει πρόβλημα. Θα πάρω αυτούς που θέλω με την οικονομική δυνατότητα. Είναι απλά τα πράγματα. Για να είμαστε αυτόνομοι, να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τις κοινωνίες, και να μπορέσουμε να κάνουμε έργο.

Και εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό, και το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Βορίδη, που θα έχουμε και συνάντηση την άλλη εβδομάδα για να συζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα.

Δεν βοηθάει η διαδικασία, κύριοι Δήμαρχοι, των Αναπτυξιακών. Αναπτυξιακές, θα μας γυρίσει πάλι μπούμερανγκ, όπως είχαν γυρίσει στις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Θα έρθει ο καιρός που θα μας πουν, και πάλι βλέπω τον Διονύση τον Χατζηδάκη, ότι είναι τα μαύρα, ότι θα μπαίνουν μέσα οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, θα έρχονται μετά να τις κλείσουμε, και να πληρωθούν από το κράτος. Αναπτυξιακές χωρίς ΑΣΕΠ, με τριακόσια αύριο και τετρακόσια, δεν θα κάνουμε δουλειά. Ο Δήμος της Κρήτης συνεργασία με το Δήμο της Κομοτηνής, παράδειγμα δίνω. Δεν είναι λύσεις αυτές.

Οι λύσεις αυτές που πρέπει να δώσουμε, και εμείς και εσείς και σε μία συνεννόηση με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι να θωρακίσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, το αποδείξαμε.

Για αυτό και εμείς, σε όλη αυτή τη διαδικασία, και το έχουμε αποδείξει, δεν είναι ζήτημα κόντρας, και είχαμε πάει και στον Υπουργό να συζητήσουμε, και με Δημάρχους, και δεν είναι ζήτημα κόντρας ενάντια της κυβέρνησης και οτιδήποτε άλλο. Είναι ζήτημα τι ακριβώς σαν Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλουμε. Θέλουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη; Θέλουμε προσωπικό.

Για δείτε, καταργήθηκαν τα ΠΑΓΟ, τα ΠΑΓΟ, και δεν ακούγεται τίποτα. Έρχεται ο Υφυπουργός Αθλητισμού, από το 1980, καθηγητές φυσικής αγωγής 15 και 20 χρόνια, με κοιτάει ο (...) της ΚΕΔΕ, και τι έκαναν; Καταργήσανε την επιδότησή σας. Ε αυτό είναι αιτία πολέμου. Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς αθλητισμό, πολιτισμό, δεν υπάρχει. Τι θα γίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αν συζητάμε σήμερα για ανάπτυξη, για καινούργια πράγματα, όταν αυτοί οι καθηγητές φυσικής αγωγής, κύριοι Δήμαρχοι, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, πολύ καλύτερα το πρωί που πηγαίνετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα στο Δήμο σας, τα ξέρετε. Όταν ένας, οι λεγόμενοι personal, κάνουν μισή ώρα και παίρνουν πενήντα ευρώ στον ΑΜΕΑ. Και εσύ σαν Δήμος τον έχεις, τον βοηθάς και τον

έχεις, και έρχεται ο κύριος Αυγενάκης και καταργεί την επιχορήγηση.

Άμεσα, κύριε Υπουργέ, το λέει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως το λένε οι εργαζόμενοι, όπως και η ΚΕΔΕ, να χρηματοδοτηθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, να τελειώσει, για να προχωρήσουν όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και είναι δική σας αρμοδιότητα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Αυγενάκης και να λέει ότι θέλει. Δεν ανακατευτήκατε εσείς στα ζητήματα του κυρίου Αυγενάκη στον αθλητισμό. Έχουν πάρει όλοι και παίρνουν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εμείς το λέμε και πολύ καθαρά και για την αξιολόγηση. Περιμένουμε το Υπουργείο... Γιατί πολλά ακούγονται. Περιμένουμε, κύριοι Δήμαρχοι, Υπουργείο, ΚΕΔΕ, εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να κάνουμε μια αξιολόγηση πραγματική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχουμε συζητήσει με τον Υπουργό, και περιμένουμε να γίνει αυτό το... να τελειώνει πια όλο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί εδώ και πολύ καιρό. Εμείς λέμε για μια αξιολόγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που να συμμετέχει η ΚΕΔΕ, το Υπουργείο, και οι εργαζόμενοι, και το περιμένουμε πραγματικά αυτή την εβδομάδα γιατί έχουμε ζητήσει συνάντηση, να τελειώνουμε. Να υπογράψουμε τις συλλογικές συμβάσεις.

Να σταματήσουμε και να προσέξουμε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα εργατικά ατυχήματα. Έχουμε νεκρούς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και ξέρετε πολύ καλά και το καταλαβαίνετε και εσείς, ότι τι να το κάνεις όταν σκοτώνεται ένας εργαζόμενος αν πούμε πέντε πράγματα, ή αν έρθουν οι δημοσιογράφοι και πουν τι κακόμοιρος που είναι που έχασε τη ζωή του ένας 40χρονος, ένας 50χρονος, που έχει τέσσερα παιδιά. Εμείς πρέπει να τον προστατεύσουμε. Και αυτό έχει δημιουργηθεί γιατί έχουν κοπεί πόροι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και δεν υπάρχουν... η πραγματική διαδικασία να υπάρχουν για να ενισχυθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, να τα έχουν όλα οι εργαζόμενοι.

Πάμε να το παλέψουμε μαζί. Εμείς όποτε, κύριε Πρόεδρε, μας καλέσετε να το παλέψουμε, εμείς θα το παλέψουμε. Εμείς θα είμαστε πίσω, εσείς θα είστε μπροστά, εμείς θα βοηθήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι αυτού του παιχνιδιού. Εμείς θέλουμε, όπως και εσείς, όπως και οι αιρετοί, θέλουμε να διεκδικούμε από την οποιαδήποτε κυβέρνηση παραπάνω πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με αυτά τα λίγα, γιατί είναι γραμμένα αυτά που ζητάμε, είναι γραμμένα στο να μη λες σε έναν Δήμαρχο βγάλε σε διαθεσιμότητα έναν που δεν είναι εμβολιασμένος, και να έρχεται ας πούμε, να πέφτει το μπαλάκι στον κάθε Δήμαρχο. Εμείς συνεννοηθήκαμε με τον Υπουργό, και αυτή είναι η συζήτηση, να υπάρχουν εξειδικευμένοι, να έρθουν γιατροί εργασίας, να έρθουν άνθρωποι ουσιαστικά στους Δήμους και να πείσουν και αυτούς που δεν έχουν κάνει εμβόλιο, εμείς, να μην παρεξηγηθώ, είμαστε υπέρ των εμβολιασμών. Αυτοί που δεν έχουν κάνει εμβόλιο να εμβολιαστούν. Αυτό όμως θα γίνει με προσπάθεια όλων μας, όχι με διαθεσιμότητα και εκβιασμούς που δημιουργεί πρόβλημα.

Με αυτά τα λίγα και τα υπόλοιπα τα έχουμε καταθέσει στο Προεδρείο, καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Σας εύχομαι να έχετε καλές αποφάσεις, και εμείς δεσμευόμαστε στο Συνέδριό σας ότι όποτε μας καλέσετε για κοινό αγώνα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για πόρους, θα είμαστε δίπλα σας και στο πλευρό σας.

Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο Νίκο Τράκα. Ήταν ακριβώς στα δέκα λεπτά. Πες την αλήθεια, κοιτούσες το χρονόμετρο για να το εξαντλήσεις. Έκανε φασαρία όντως, όπως το περίμενα άλλωστε, και καλά έκανε.

Λοιπόν, κλείνουμε και τον κύκλο αυτό των τοποθετήσεων με το Μάρκο Δαρδαμάνη, τον Πρόεδρο της ΠΟΠ ΟΤΑ, για να κλείσουμε

λοιπόν με τη φωνή των εργαζόμενων της Αυτοδιοίκησης. Μόνο κοινά έχουμε να διεκδικήσουμε.

Φίλε Μάρκο, ο λόγος σε εσένα για τα επόμενα λεπτά.

M. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, εκπρόσωποι κομμάτων, κύριε Περιφερειάρχη, νομίζω δεν είναι εδώ, κυρίες και κύριοι Σύεδροι.

Με χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση να παραστούμε και να χαιρετίσουμε το Συνεδριό σας, αφού τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας ήταν αδύνατη η πραγματοποίησή του και η αυτοπρόσωπη παρουσία μας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει παρελθόν και θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα πιο πάνω και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και την Ελλάδα μας.

Τα θέματα του Συνεδρίου σας είναι σημαντικά. Η συζήτηση γύρω από τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διατύπωση προσδοκιών και η αναπαραγωγή βεβαιοτήτων γύρω από το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί στον εκσυγχρονισμό του διοικητικού και αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, αποτελεί βέβαια τον κοινό τόπο και στόχο σε κάθε φόρουμ διαλόγου που πραγματεύεται και το μέλλον της Αυτοδιοίκησης.

Πόσο λυσιτελής όμως μπορεί να είναι μια τέτοια συζήτηση, όταν εξαντλείται στην παραδοχή της ανάγκης ενίσχυσης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των αυτοδιοικητικών θεσμών; Πόσο χρήσιμες μπορεί να είναι οι αέναες διαβεβαιώσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων ότι σχεδιάζουν ριζικές ανακατανομές των αρμοδιοτήτων και των δημόσιων πολιτικών σε όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση της κοινωνίας; Όταν αυτές όχι μόνο δεν συνδέονται από ουσιαστικό σχεδιασμό και γενναία μεταβίβαση πόρων, αλλά πολύ περισσότερο διατυπώνονται εν αγνοία των βασικών μεθοδολογιών, πέραν των νομικών και συνταγματικών προβλημάτων που συνεπάγεται από το εγχείρημα.

Εμείς ως ΠΟΠ ΟΤΑ θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Ασφαλώς και οι εργαζόμενοι στους αυτοδιοικητικούς Οργανισμούς μπορούμε με αυτοπεποίθηση να δηλώσουμε παρόντες σε κάθε πρόσκληση μεγαλύτερης συμμετοχής και μεγαλύτερης ευθύνης στο διοικητικό, οργανωτικό και αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Γνωρίζουμε όμως ότι καμία ριζική ανακατανομή αρμοδιοτήτων και ρόλων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης δεν μπορεί να γίνει χωρίς σχέδιο.

Μακριά από εμάς ο κομματισμός και η πρόσδεση σε σκοπιμότητες, ανάδειξη εξαγγελιών ή πεπραγμένων προηγούμενων της παρούσας ή της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Έχοντας όμως παρακολουθήσει διαδοχικά σχέδια μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναρωτιόμαστε πόσο αξιοποιούνται κάθε φορά τα δειλά ή θαρραλέα βήματα θεσμικού εκσυγχρονισμού;

Παράδειγμα. Τελευταία δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό. Με μια εκτεταμένη ανακατανομή αρμοδιοτήτων, με το πρόγραμμα Καλλικράτης, που δοκιμάστηκε στην πράξη, εισφέροντας ουσιαστικές βελτιώσεις, αλλά και αναδεικνύοντας σοβαρές αδυναμίες, με το πρόγραμμα Κλεισθένης, πέρα από τις όποιες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και στο σύστημα διοίκησης των Δήμων, νομοθετήθηκαν και μάλιστα μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, συγκεκριμένα βήματα και διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση, η ανακατανομή αρμοδιοτήτων αποτελεί ένα εγχείρημα εξαιρετικά σύνθετο και σοβαρό για να εκφυλιστεί σε ένα πρόχειρο μοίρασμα τιμαρίων εξουσίας. Απαιτεί σχέδιο και βαθιά γνώση των θεσμικών δεδομένων.

Παράλληλα ενώ είναι χρήσιμος ο διάλογος γύρω από τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία της Αυτοδιοίκησης, εξίσου αναγκαίος είναι και ο έλεγχος του βαθμού αξιοποίησης των προηγούμενων (...), αλλά και η συμμετοχή των θεσμικών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης σε κάθε ανασχεδιασμό των εργαλείων αυτών.

Μην έχετε αμφιβολία ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και πιστεύουν βαθιά, και θα στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου των αυτοδιοικητικών θεσμών. Αποτελεί άλλωστε κάτι τέτοιο συνθήκη εμπάθυνας της δημοκρατίας, αφού μέσω της Αυτοδιοίκησης τα κέντρα λήψης των αποφάσεων έρχονται πιο κοντά στον πολίτη και οι τοπικές κοινωνίες αποκτούν φωνή και ρόλο.

Οποιοδήποτε όμως εγχείρημα θεσμικής αναβάθμισης των αυτοδιοικητικών Οργανισμών για χειρότερο... ή ακόμα χειρότερο, για να μην εκφυλίζεται σε νομή μεριδίων εξουσίας ή ρόλων ή πόρων, θα πρέπει να στηρίζεται σε άρτιες επεξεργασίες, και κυρίως θα πρέπει να τελεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και να ευνοεί την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ένας τέτοιος δημοκρατικός έλεγχος, μια τέτοια ουσιαστική συμμετοχή του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασφαλώς και δεν ευνοείται από συγκεντρωτικά σχήματα και από την ενίσχυση ενίοτε μέχρι υδροκεφαλισμού του ρόλου Οργάνων και θεσμών που στερούνται δημοκρατικής νομιμότητας.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα που αφορούν το ρόλο και τις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και σειρά ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με τις προκλήσεις που θέτει η σύγχρονη εποχή, όπως η πολιτική προστασία, το πλαίσιο που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός (...) και των αυτοδιοικητικών Οργανισμών, δεν είναι ασύνδετα με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, αναφορικά με το... των εργασιακών σχέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γιατί σε τελευταία ανάλυση όποιες και αν είναι αυτές οι θεσμικές δυνατότητες που θα προσφερθούν στους αυτοδιοικητικούς Οργανισμούς, όσοι και αν είναι οι πόροι που θα τεθούν στη διάθεση του όποιου συγκεντρωτικού και αποσυγκεντρωτικού αναπτυξιακού προτύπου, βασικοί επιτελεστικοί παράγοντες του αυτοδιοικητικού

εγχειρήματος θα είναι πάντοτε οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης, δηλαδή εμείς οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την έννοια αυτή η διαμόρφωση ενός πλαισίου ωρών εργασίας που θα εγγυάται την ασφάλεια και την προοπτική του ανθρώπινου δυναμικού των αυτοδιοικητικών θεσμών, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία και την προοπτική του ίδιου του αυτοδιοικητικού εγχειρήματος.

Λίγα λόγια για τους εργαζόμενους. Τα θέματα είναι πολλά, και θα πρέπει να υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον και από μέρους σας, αλλά και από τον Υπουργό, όπου και τα έχουμε καταθέσει και τα έχουμε συζητήσει ήδη δυο-τρεις φορές, αλλά ακόμα δεν έχουμε μπει στη διαδικασία των επιλύσεων.

Καταρχήν θα πρέπει να δούμε άμεσα τις υπογραφές συλλογικών συμβάσεων. Την πρόσληψη μόνιμου εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, γιατί συνηθίζω να λέω ότι το κάρο το τραβάνε οι Υ.Ε. και οι Δ.Ε. στο Δημόσιο.

Το θέμα των σχολικών καθαριστριών, τη συνεχή επαναπρόσληψή τους, τα εργασιακά, την αμοιβή τους, τον αριθμό τους, και άλλα πολλά.

Την αλλαγή του άρθρου 36 του νόμου 3584, σχετικά με το ωράριο εργασίας, γιατί βλέπουμε πολλές φορές σε αρκετούς Δήμους να συμβαίνουν παραλογισμοί.

Την κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης σε όλες τις αποδοχές.

Και βέβαια το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που εδώ και μερικά χρόνια φτιάχνουμε επιτροπές, οι οποίες δεν βγάζουν βέβαια κανένα αποτέλεσμα. Άλλωστε τι αποτέλεσμα να βγάλουν; Δεν εξέλειψε ποτέ κανένας λόγος από τους οποίους δινόταν. Και για αυτό σας καλώ, και κύριε Υπουργέ, αν και δεν αφορά προσωπικά το θέμα... δεν είναι μόνο του Υπουργείου σας, είναι και του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και του Εργασίας, θα πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα ώστε να συνεχίσει να δίνεται. Αν

κάνει το λάθος κάποιος και το κόψει, θα βρει όλους τους εργαζόμενους απέναντί του.

Η μονιμοποίηση της 3Κ, οι οποίοι δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν γιατί δεν γίνονται αξιολογήσεις.

Να ξεκινήσουν άμεσα οι επιλογές Προϊσταμένων και Τμημάτων, Διευθύνσεων. Οι τελευταίες έχουν γίνει το '13.

Και να δοθεί η δυνατότητα και στο μόνιμο προσωπικό να μπορεί να αιτείται σύνταξης και μέχρι την έκδοσή της να εργάζεται.

Και επί τη ευκαιρία να ζητήσω να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί ως προς τις νόμιμες παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως μέσα ατομικής προστασίας, εμβόλια, εξετάσεις, Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας, λίγο τον μηχανολογικό εξοπλισμό να προσέξουμε, γιατί πολλές φορές δεν γίνονται αυτά, και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

Κυρίως αυτά και σας ζητώ να είστε αρωγοί στην επίλυση αυτών των θεμάτων που αφορούν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ): Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάρκο τον Δαρδαμάνη, γιατί πραγματικά με τους εργαζόμενους η Αυτοδιοίκηση και οι αιρετοί προχωρούμε μαζί.

Ήρθε η ώρα για την κεντρική ομιλία της ΚΕΔΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρό μας, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Δήμαρχο Τρικκαίων.

Δημήτρη, έχεις το λόγο για να βάλεις το πλαίσιο και της διεκδίκησης, αλλά και της από εδώ και πέρα πορεία της Αυτοδιοίκησης για τη νέα εποχή.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Φίλες και φίλοι, δεν κάνω εκ νέου προσφωνήσεις για να εξοικονομήσουμε χρόνο.

Η καρδιά της ελληνικής Αυτοδιοίκησης σήμερα χτυπά δυνατά εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά από τρία χρόνια πρωτόγνωρων πραγματικά για όλους μας καταστάσεων.

Είναι μεγάλη μου χαρά πραγματικά που βρίσκομαι και πάλι εδώ μαζί σας, όλοι μαζί, ξανά σε μια δια ζώσης συνάντηση, μετά την περσινή που αναγκαστικά είχε γίνει διαδικτυακά. Εκ των πραγμάτων με λιγότερο κόσμο, γιατί τα περιθώρια ήταν συγκεκριμένα για το Βελλίδειο, και ελπίζω του χρόνου να μπορέσουμε πλέον να είμαστε και πάλι όλοι εδώ, μαζί με Αντιδημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, παρατηρητές, σε ένα πραγματικά μεγάλο Συνέδριο για την Αυτοδιοίκηση.

Φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια ότι όσοι συμμετέχουμε στο Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, αλλιώς περιμέναμε αυτά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας μας. Εξίσου όμως αλήθεια είναι πως παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία, καταφέραμε να κάνουμε πολλά και να ανταποκριθούμε στις μεγάλες μας ευθύνες, με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Προσαρμοστήκαμε γρήγορα στα νέα δεδομένα. Δεν επιτρέψαμε οι δυσκολίες και τα εμπόδια που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, να ακυρώσουν τις συγκροτημένες μας προσπάθειες για να βγει η Αυτοδιοίκηση ακόμα πιο δυνατή από την κρίση. Και το κυριότερο, ακόμη πιο χρήσιμοι για τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν.

Αξιότιμοι Σύεδροι, από την αρχή της θητείας μας στη σημερινή Διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, δώσαμε βάρος στο να κάνουμε πράξη τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στο αυτοδιοικητικό προσωπικό της χώρας.

Δεσμευτήκαμε να είμαστε διαρκώς δίπλα σας, στο πλευρό των Δήμων, και του αιρετού πολιτικού μας προσωπικού, να σας ενημερώνουμε διαρκώς για όλα όσα αφορούν και επηρεάζουν τη λειτουργία των Δήμων μας, να μεταφέρουμε με διαρκείς παρεμβάσεις τα αιτήματά σας και τις αγωνίες σας στο κεντρικό

κράτος, και να επιδιώκουμε λύσεις σε κάθε μεγάλο ή μικρό πρόβλημα καθημερινότητας, δικής σας ή των πολιτών σας.

Και νομίζω πως το πετύχαμε με τη συνεχή επαφή, με εμένα προσωπικά, με τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με το Προεδρείο, με τον Γενικό Διευθυντή, με όλο το προσωπικό της ΚΕΔΕ, με συνεχή επικοινωνία μέσω sms, μέσω της mailing list, μέσω του Viber, να σας κρατάμε ενήμερους για όσα γίνονται ή πρόκειται να γίνουν.

Αντιμετωπίσαμε όλους τους Δήμους ισότιμα, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς διαχωρισμούς μεγέθους ή κομματικού χρώματος. Έννοια μας ήταν να λειτουργεί το Διοικητικό μας Συμβούλιο ως μια γροθιά, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη, αλλά και με προσήλωση σε αυτό που μας ενώνει, που είναι η αναβάθμιση του θεσμού μας, χωρίς πολιτικές ή κομματικές σκοπιμότητες, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι η μεγάλη δύναμη της Αυτοδιοίκησης είναι η ενότητά μας.

Αναδείξαμε το σύγχρονο πρόσωπο των Δήμων, που εστιάζουν στην ουσία των προβλημάτων και στο αποτέλεσμα, όχι στην εικόνα.

Αναδείξαμε επίσης όλα τα προβλήματα όπως αυτά προέκυπταν μέρα με τη μέρα.

Αναδείξαμε την Αυτοδιοίκηση της καινοτομίας και των έξυπνων λύσεων που λειτουργούν προς όφελος των πολιτών και υπηρετούν το αναπτυξιακό μας όραμα για μια Αυτοδιοίκηση που βγαίνει μπροστά και δίνει λύσεις σε ένα κόσμο που αλλάζει.

Αυτό είναι άλλωστε και το βασικό μήνυμα του Συνεδρίου μας, και το μήνυμα αυτό υπηρετούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, γιατί πετύχαμε πολλά, πάρα πολλά, η αλήθεια είναι πως δεν τα πετύχαμε όλα.

Πανδημία και Δήμοι. Την ώρα που η χώρα, ο κόσμος όλος, βίωνε πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι Δήμοι δήλωσαν παρών λες και ήταν έτοιμοι από καιρό. Απλώσαμε ένα αποτελεσματικό δίκτυο αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας, για πάνω από 750.000 συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας μια συμμαχία

ευθύνης και φροντίδας. Ευθύνης και φροντίδας προκειμένου κανείς να μη νιώσει μόνος. Μέσα από τη συμμαχία αυτή οι Δήμοι κατάφεραν να έχουν στη διάθεσή τους πάνω από 700 αυτοκίνητα, τα οποία αξιοποιήθηκαν από τις Κοινωνικές μας Υπηρεσίες, για να μπορέσουν να φτάσουν σε κάθε πολίτη που είχε ανάγκη τη στήριξή μας.

Μέσω της ΚΕΔΕ εξασφαλίσαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τρόφιμα στα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων της χώρας.

Συμμετέχουμε στην προσπάθεια για την ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας, που αποτελεί την αποτελεσματικότερη γραμμή άμυνας στις κοινωνίες μας απέναντι στον Covid. Αν μάλιστα αυτό είχε γίνει και λίγο νωρίτερα, νομίζω πως θα είχαμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Στηρίξαμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των Δήμων μας, απαλλάσσοντάς τες από την καταβολή τελών, για να διασφαλίσουμε την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Βοηθήσαμε, αλλά και βοηθηθήκαμε, αυτή είναι η αλήθεια. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να λάβουν όλοι οι Δήμοι της χώρας σημαντική έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για να αναπληρώσουν μέρος των απωλειών που είχαν λόγω της πανδημίας. Μάλιστα σήμερα, ή μάλλον χθες, είδαμε ότι ακόμα μία έξτρα ΚΑΠ μπήκε στους Δήμους, που μας δίνει μια σημαντική ανάσα.

Το ίδιο συνέβη και με τα ΚΔΑΠ, για μέρους του κόστους λειτουργίας τους.

Εκλογικός νόμος. Οι επόμενες Δημοτικές Αρχές θα μπορούν να διοικούν χωρίς να ζουν όλα αυτά τα απίστευτα που σήμερα βιώνουν. Ο νέος εκλογικός νόμος είναι πλέον νόμος του κράτους, παρέχοντας νομίζω τα εχέγγυα για κυβερνησιμότητα, και περιέχοντας σχεδόν το σύνολο των προτάσεων της ΚΕΔΕ.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, όλο αυτό το διάστημα, προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε την

κυβερνησιμότητα των Δήμων και των σημερινών Διοικήσεων. Ξέρω πως αυτό δυσαρέστησε ίσως τους φίλους μας στις αντιπολιτεύσεις, όμως κακά τα ψέματα, οι Δήμοι τώρα κάπως έπρεπε να διοικηθούν. Αυτή η διετία αναγκαστικά θα κυλήσει με τις παρενέργειες της κατ' επίφαση απλής αναλογικής του 2019, σε δύο γύρους.

Σημαντική τομή επίσης, ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, ο 4782 που αντικατέστησε τον 4412. Τέρμα τα εφταράκια και όλη αυτή η τρέλα που ζούσαμε με τις κληρώσεις, που περιμέναμε την εταιρεία της Ρόδου να έρθει στην Αλεξανδρούπολη για να κάνει το έργο. Πλέον, και με δικές μας παρεμβάσεις, το Υπουργείο Υποδομών πέρασε έναν πολύ πιο σύγχρονο και λειτουργικό νόμο για να κάνουμε τη δουλειά μας.

Αξίζει να ειπωθεί ότι όλη η ομάδα της ΚΕΔΕ, Διοίκηση και προσωπικό, ασχολήθηκαν με περίπου 60 νομοσχέδια, τα οποία διαμορφώθηκαν και ψηφίστηκαν, με τις δικές μας επεξεργασμένες προτάσεις, σε πολλά από αυτά. Πραγματικά πιστεύω ότι αν μας άκουγαν και λίγο περισσότερο στα υπόλοιπα, τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα.

Κάναμε πολλά βήματα μπροστά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Δήμων. Μέσα σε λίγους μήνες έγιναν πολλά περισσότερα από όσα είχαν γίνει την προηγούμενη 10ετία.

Αναπτύξαμε νέες υπηρεσίες πάνω στο GovHub, με τη βοήθεια και της σχετικής Επιτροπής, και θέσαμε στη διάθεση των Δήμων μια σειρά από νέες ψηφιακές πλατφόρμες που συνέβαλλαν στην ομαλή λειτουργία των οργάνων διοίκησης στη διάρκεια της κρίσης.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΑΑΔΕ, και τον ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργήσαμε την πλατφόρμα δήλωσης των τετραγωνικών. Μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης πέρσι.

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, και αυτό πρέπει να το καταγράψουμε, τα χρήματα τα οποία θα εισρεύσουν στα ταμεία

των Δήμων είναι περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ποσό που ισοδυναμεί με μία δόση σημερινής ΚΑΠ, γιατί είπε νωρίτερα ο Αναπληρωτής ότι θα αυξηθεί η ΚΑΠ, αρκεί βέβαια να καθίσουμε και να ολοκληρώσουμε εμείς οι Δήμοι την επεξεργασία των στοιχείων.

Επιμείναμε και πετύχαμε την απαλλαγή πληρωμής έντεκα δόσεων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κάτι που μας έδωσε τεράστια ανάσα ρευστότητας.

Μένει φυσικά, κάτι το οποίο είναι γνωστό, το να ρυθμίσουμε την αποπληρωμή αυτών των έντεκα, γιατί δεν περιμένουμε μέσα στο 2022 να υπάρχει τόσο μεγάλη εισροή εσόδων στους Δήμους για να μπορέσουμε να πληρώσουμε και αυτά τα χρήματα.

Αφήσαμε πίσω γκρίζες ζώνες του παρελθόντος, και μαζί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας περνάμε σε μια νέα εποχή λειτουργίας των Δήμων, με διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, διαφάνεια και λογοδοσία.

Τέλος, πετύχαμε δύο νέους κύκλους κοινωφελούς εργασίας, που παρά τα προβλήματα που είχαμε ως προς το χρόνο έναρξης και τον αριθμό των ωφελουμένων, σίγουρα έδωσαν μερικές μικρές ανάσες στις εποχιακές μας ανάγκες.

Έχω πει επανειλημμένα ότι πιστεύουμε σε μια νέα Αυτοδιοίκηση, σοβαρή, μετρημένη, υπεύθυνη, εναρμονισμένη με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής. Μια Αυτοδιοίκηση ενημερωμένη, αλλά και σίγουρα δεμένη μεταξύ της.

Γιατί αν ήμασταν όλοι μαζί και αν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά, και το δείξαμε. Ανέφερα παραπάνω με ποιους τρόπους.

Με αυτούς που πρέπει να συνεργαστούμε, συνεργαστήκαμε, και με αυτούς που έπρεπε να διαφωνήσουμε, διαφωνήσαμε. Τα πετύχαμε όλα; Προφανώς όχι. Για αυτό λοιπόν πάμε στην επόμενη σελίδα του τι θέλουμε από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε να ακούσουμε μετά από τον Υπουργό, αύριο από τον Αναπληρωτή, τι θα κάνει τη ζωή τη δική μας και των πολιτών μας καλύτερη.

Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά δυσκολευόμαστε, που νιώθουμε μόνοι, εμείς και τα προβλήματά μας. Που διαπιστώνουμε πως μάλλον πάμε αργά σε κάποια πράγματα, ενώ τα προβλήματα είναι εκεί έξω και περιμένουν άμεσες λύσεις από εμάς και τις Υπηρεσίες μας. Υπάρχουν στιγμές που δεν το κρύβω, πως νιώθουμε ότι τρώμε ξύλο.

Στο θέμα της κινητικότητας. Ειπώθηκε και από συναδέλφους, και από τους εργαζόμενους. Βλέπουμε πως φεύγει κόσμος από τους Δήμους και εμείς παρακολουθούμε χωρίς να μπορούμε να παρέμβουμε. Μας φεύγει προσωπικό από τις Οικονομικές Υπηρεσίες, έμπειροι, πτυχιούχοι, ενώ την ίδια ώρα το κράτος μας ζητά να στήσουμε Τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου. Αλήθεια, με ποιους θα τα στήσουμε;

Η σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων είναι κάτι το οποίο πιστεύαμε και πιστεύουμε. Μπορώ να ακούσω πολλά αντεπιχειρήματα για αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να αντιπροτείνω το εξής. Το ξέρετε όλοι, και το ξέρουν καλύτερα οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι, ότι η δουλειά στην Αυτοδιοίκηση δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Συνεπώς είναι πολύ εύκολο για έναν εργαζόμενο της Αυτοδιοίκησης να πάει σε μια άλλη Υπηρεσία, δίπλα, απέναντι. Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να φύγει ένας εργαζόμενος από την Καλαμάτα και να πάει στην Αλεξανδρούπολη να βρει την οικογένειά του, να δουλέψει στον εκεί Δήμο. Αλλά το να φύγει από το Δήμο και να πάει στο απέναντι κτίριο που είναι ένα πανεπιστήμιο ή μια άλλη υπηρεσία, είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολα μπορούμε να δεχτούμε.

Την ίδια ώρα δεν βλέπουμε νέες προσλήψεις, λες και τελικά για όλη την κακοδαιμονία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης φταίνε μόνο οι Δήμοι.

Δεν βλέπουμε Δημοτική Αστυνομία, ακόμα και σε μεγάλους Δήμους, σε Δήμους πάνω από 100.000 κατοίκους.

Δεν διοικούνται οι Δήμοι και δεν μπαίνει τάξη μόνο με τη βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας. Πολλές φορές νιώθουμε ανίκανοι να κάνουμε και το στοιχειώδες, ειδικά σε Δήμους, στους διακόσιους Δήμους που δεν έχουν Δημοτική Αστυνομία. Δεν μας παίρνει κανείς στα σοβαρά.

Φοβάμαι ότι θα μείνουμε μόνοι μας στα Δημαρχεία, χωρίς νέο αίμα, με υπαλλήλους χωρίς νέες δεξιότητες, χωρίς νέες δυνατότητες, να ακολουθήσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών μας, αφού η τελευταία φορά που μαζικά μπήκε κόσμος στην Αυτοδιοίκηση ήταν με το Διάταγμα Παυλόπουλου, το 2004, και από τότε περάσανε πολλά χρόνια.

Στα οικονομικά μας. Το κράτος μας ζητά να τηρήσουμε τη νομοθεσία, παραδείγματος χάρη για τα αποθεματικά μας. Δεν έγινε δεκτή και η προσφυγή μας, προφανώς πρέπει να το κάνουμε. Αλήθεια το κράτος θα τηρήσει τη νομοθεσία για τα χρήματα τα οποία συστηματικά πλέον δεν αποδίδονται στους Δήμους και την ΚΕΔΕ; Πλέον ο λογαριασμός έχει χτυπήσει ταβάνι. Πάνω από 12 δισεκατομμύρια οφείλονται στους Δήμους, και περίπου 53 στην ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ της χώρας. Και αντί να πάρουμε, δίνουμε κιόλας. Είναι ένα θέμα το οποίο με τον Υπουργό το έχουμε συζητήσει πολύ.

Σχολικές καθαρίστριες. Φέτος απαιτήθηκαν περίπου είκοσι εκατομμύρια παραπάνω για να καλύψουμε την καθαριότητα στα σχολεία. Δεν είναι τόσο το ποσό, αλλά αλήθεια γιατί είναι δική μας αρμοδιότητα να πληρώσουμε εμείς την καθαριότητα στα σχολεία; Τελικά ξέρετε γιατί; Γιατί το κράτος ξέρει διαχρονικά ότι οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι θα κάνουν ότι τελικά χρειαστεί για να μην εκτεθούν στους δημότες και να μπορέσουν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες της καθημερινότητας. Ως τότε όμως θα το κάνουμε αυτό;

Και έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, με μεγάλες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, ρεύμα, αέριο, πετρέλαιο, το οποίο αποτελεί, το κόστος ενέργειας, το δεύτερο μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας των Δήμων μας, αλλά και των ΔΕΥΑ, μετά το

προσωπικό. Κόστος που αδυνατούμε να καλύψουμε. Και πιστεύω πως θα έχουμε καλά νέα για αυτό, αγαπητέ Υπουργέ, κύριο.

Οικονομικό ζήτημα που πονάει είναι και το τέλος ταφής. Ας μη ρίχνει σε εμάς και τους δημότες μας το ελληνικό κράτος τις ευθύνες για τη δική του ατολμία και αναποτελεσματικότητα τα τελευταία δέκα χρόνια. Δεν φταίνει οι Δήμοι, ή για να είμαι δίκαιος, δεν φταίνει μόνο οι Δήμοι, δεν φταίνει όλοι οι Δήμοι, για όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Σωστή η απόφαση που πάρθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να μην αναζητηθούν ποσά για το τέλος ταφής έως σήμερα, ζητάμε όμως το τέλος ταφής να μην επιβληθεί έως το τέλος αυτής της προγραμματικής περιόδου, δηλαδή το 2023, αφού μέσω αυτής χρηματοδοτούνται πολλές από τις μονάδες επεξεργασίας.

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ας είμαστε ειλικρινείς, υπήρξαν καθυστερήσεις από τη μετάβαση από το Φιλόδημο στο Αντώνης Τρίτσης. Παράλληλα τα κενά στον αρχικό σχεδιασμό και τα πλαφόν που τέθηκαν και αδικούν τους Δήμους της περιφέρειας, έχουν δημιουργήσει αγωνία για την έγκαιρη υλοποίησή του.

Θετικό και πρέπει να το επισημάνουμε, το ότι για πρώτη φορά οι Δήμοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία όντως μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση έφτασε το ένα δισεκατομμύριο εγκρίσεων, με 385 έργα.

Όμως οι ανάγκες των Δήμων φάνηκε να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που ο Τρίτσης μπορεί να σηκώσει, συνεπώς πρέπει άμεσα, σήμερα, να ξεκαθαρίσουμε τι μένει στον Τρίτση, τι μπορεί να πάει στο ΕΣΠΑ, το παλιό και αυτό το οποίο έρχεται, και τι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για το δε Ταμείο Ανάκαμψης ακόμη επικρατεί μια ασάφεια σε σχέση με το ρόλο των Δήμων, πλην των ψηφιακών και των έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για τα οποία έχουμε μια πρώτη εικόνα.

Θα ήταν όμως καταστροφικό να μείνει εκτός σχεδιασμού των έργων υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης το Υπουργείο Εσωτερικών, και μέσω αυτού και οι Δήμοι της χώρας.

Όπως καταστροφική ήταν για τους μικρούς κυρίως Δήμους, η έλλειψη τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση των μελετών τους. Τεχνική βοήθεια ακούγαμε και τεχνική βοήθεια δεν βλέπαμε. Και μπορεί πλέον όντως το θέμα να διευθετείται με τους είκοσι πρώτους μηχανικούς που προχθές έπιασαν δουλειά στην ΕΕΤΑΑ, όμως αυτό από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα.

Επαναλαμβάνω, έχουμε τρία προγράμματα που πληρώνουν τεχνική βοήθεια, Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης και νέο ΕΣΠΑ. Αντί να αντλούμε χρήματα από τους ΚΑΠ για να πληρώνουμε τους μηχανικούς αυτούς, θεωρώ πως θα ήταν πολύ πιο φρόνιμο να στήσουμε ισχυρές μονάδες τεχνικής βοήθειας σε επίπεδο Νομών. Όσο πιο κοντά στα προβλήματα, τόσο πιο αποτελεσματικά.

Και μιας και μιλάμε για ανάπτυξη, πραγματικά μερικές φορές νιώθω πως δεν μας ακούνε. Το προηγούμενο ΕΣΠΑ έτρεξε με τους Δήμους θεατές, με τα γνωστά αποτελέσματα. Την ώρα που η Ευρώπη φωνάζει ότι πρέπει να κάνουμε διαβούλευση, ότι πρέπει να κατέβουμε στην κοινωνία και να ακούσουμε τις ανάγκες και τα προβλήματά της, εμείς δυστυχώς και σε αυτό το ΕΣΠΑ δεν συζητάμε.

Το νέο ΕΣΠΑ δομείται, τις μέρες αυτές οι Περιφέρειες καταθέτουν προτάσεις για τα ΠΕΠ, και φοβάμαι πως σε ελάχιστες Περιφέρειες έγινε διαβούλευση με τους Δήμους.

Δεν είναι θέμα των Περιφερειών, συμφωνώ με τον Απόστολο ότι μαζί πρέπει να κινηθούμε, αλλά θεωρώ πως το Υπουργείο Ανάπτυξης οφείλει επιτέλους να βάλει τους Δήμους στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, ειδικά στο στόχο πολιτικής 5, που αφορά τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Δεν είναι δυνατόν, γιατί αυτό γίνεται σήμερα, να μαθαίνουμε τις προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ από τις εφημερίδες και το διαδίκτυο.

Να ενσκήψουμε πάνω στα προβλήματα των ΔΕΥΑ. Το ενεργειακό κόστος από τη διαχρονική απροθυμία της ΔΕΗ να μας εντάξει στα βιομηχανικά τιμολόγια, αλλά και ο επερχόμενος βαρυχειμωνιάς στα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας, μας κάνουν να ανησυχούμε.

Παράλληλα, η έλλειψη προσωπικού και η μη προώθηση 820 περίπου νέων θέσεων, ενώ οι ΔΕΥΑ δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, δημιουργούν την εντύπωση πως μάλλον δεν γίνεται αντιληπτή ίσως και η αξία των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Τέλος, η μείωση του ΦΠΑ στο νερό θα ήταν ένα θρόισμα, για να πω λίγο ποιητικά, στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά μια τεράστια ανάσα στα οικονομικά των ελληνικών νοικοκυριών.

Να βοηθήσουμε τους επτά νέους Δήμους που προέκυψαν από το σπάσιμο παλιών Δήμων. Εκ του αποτελέσματος τολμώ να πω ότι ήταν πρώιμο το εγχείρημα και ίσως δεν έπρεπε να γίνει τώρα. Αλλά έγινε. Συναντηθήκαμε και καταλήξαμε στο τι πρέπει να γίνει, πλέον όμως πρέπει να γίνει. Τους καταλαβαίνω απόλυτα.

Καταστατική θέση αιρετών. Κουρασθήκαμε να είμαστε οι αυτοφωράκηδες του ελληνικού Δημοσίου. Κουράστηκα να βλέπω και στο Δήμο μου έγγραφα εισαγγελέων για το ποιος φταίει για οτιδήποτε κινείται ή ίππεται των Δήμων μας.

Και δεν είχαμε κανένα, δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα να αναλάβουμε και άλλες ευθύνες, αρκεί να είχαμε αρμοδιότητες συνοδευόμενες με πόρους, ξεκάθαρη νομοθεσία, αλλά και να ήμασταν νομικά θωρακισμένοι. Δεν μπορεί να γίνεται προσαγωγή Δημάρχου για οποιοδήποτε λόγο με χειροπέδες, ακόμα και αν μετά αφεθεί ελεύθερος. Είναι ντροπή.

Το φετινό παράδειγμα των ναυαγοσωστών είναι πολύ χαρακτηριστικό για το τι ζούμε, και θέλω να το αναφέρω. Το κράτος

αποφάσισε, και πολύ καλά έκανε, να αυξήσει, σε τουριστική χώρα είμαστε, τη ναυαγοσωστική κάλυψη. Προφανώς έπρεπε νωρίτερα να εκτιμήσει πόσοι ναυαγοσώστες χρειάζονται, πόσοι υπάρχουν, και τι κόστος υπάρχει, τι κόστος δημιουργείται.

Βγαίνει λοιπόν η νομοθεσία και μετά αρχίζουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών να ψάχνουμε να βρούμε τα λεφτά. Κατά τον Ιούνιο βρήκαμε τα χρήματα, αρχίζουμε να βγάζουμε προσκλήσεις, προκηρύξεις, και τότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες. Αλλάζουμε το νόμο και λέμε Ο.Κ., δεν θα πάρουμε ναυαγοσώστες, θα πάρουμε και κάποιους που μοιάζουν με ναυαγοσώστες, αυτούς που τελείωσαν τη σχολή. Νέες προκηρύξεις, και πάλι σε πολλές περιπτώσεις δεν βρέθηκαν.

Το κερασάκι στην τούρτα; Έρχεται το Λιμενικό και σου λέει δεν έχεις τον αριθμό των ναυαγοσωστών; Πρόστιμο, πρόστιμο, πρόστιμο.

Δηλαδή πραγματικά νομίζω πως έπρεπε να αρπάξουμε εμείς τη σανίδα και σαν δεύτεροι Μιτς Μπιουκάναν από το Baywatch, να ορμήσουμε μέσα. Θα ήταν η μόνη λύση για να λύσουμε το πρόβλημα των ναυαγοσωστών.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατευθείαν. Σε βλέπω έτοιμο.

Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να συμβαίνουν όμως στο 2021, και θυμηθείτε το, το ίδιο θα γίνει και με το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς. Ποιος θα κάνει τους ελέγχους για τα αδέσποτα στους 200 Δήμους που δεν έχουν Δημοτική Αστυνομία; Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι θα το κάνει η Ελληνική Αστυνομία, φοβάμαι πως κάνουμε λάθος. Δεν είναι δουλειά της και δεν πρέπει να το κάνει. Ναι, αλλά ο Δήμαρχος θα βρεθεί υπόλογος σε κάθε περίπτωση για τους ελέγχους που δεν γίνονται, και θα έχουμε απέναντί μας και τις φιλοζωικές οργανώσεις που μπήκαν τελευταία ώρα στο νομοσχέδιο ως πολιτική αγωγή.

Και πραγματικά διερωτώμαι για ποιο λόγο τελικά να κρατήσουμε εμείς τα αδέσποτα. Ας τα πάρουν οι φιλοζωικές και να καθίσουμε εμείς να τους ελέγχουμε. Μάλλον πολύ πιο εύκολο θα ήταν.

Ας στήσουμε λοιπόν πρώτα τις Δημοτικές Αστυνομίες, ας ξεκινήσουμε στους μεγάλους Δήμους, και μετά σιγά-σιγά μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά.

Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά. Η επαναφορά της χορηγίας των αιρετών, το γεγονός ότι οι Διευθυντές μας έχουν καλύτερες αποδοχές από εμάς τους ίδιους, η επαναφορά αποζημίωσης για τη συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια, η επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση των ετών θητείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως προϋπηρεσία για την υπαλληλική εξέλιξη των αιρετών, η λανθασμένη περικοπή του 100% της σύνταξης των συνταξιούχων αιρετών, αποτελούν αιτήματα που χρήζουν άμεσης λύσης.

Το γεγονός ότι πρέπει να παίρνουμε άδεια για να μετακινηθούμε, το ξέρω ότι γίνεται και για τους Υπουργούς αυτό, εμείς και τα αυτοκίνητά μας, δεν νομίζω ότι συνάδουν με το 2021. Γιατί τόση γραφειοκρατία; Για ποιο λόγο να πρέπει να λογοδοτούμε πού πάμε, εξήντα μέρες εκτός και λοιπά και λοιπά.

Και να πάμε και σε ένα θέμα που πρέπει πρώτα εμείς μεταξύ μας οι αιρετοί να συμφωνήσουμε. Τρόπος κατανομής των ΚΑΠ. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, αυτό είναι δεδομένο, και η γκρίνια των περιφερειακών Δήμων, Δήμων με εκατοντάδες ή και χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης, είναι κατά την άποψή μου απόλυτα δικαιολογημένη. Δεν μπορεί ένας αστικός Δήμος 20.000 κατοίκων να παίρνει τους ίδιους ΚΑΠ με έναν περιφερειακό, τουριστικό, νησιωτικό, ή ορεινό Δήμο, 20.000 κατοίκων.

Αν συμφωνήσουμε σε αυτό το θεώρημα, παρότι αντιλαμβάνομαι απόλυτα και τα αντεπιχειρήματα που υπάρχουν, πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε έναν νέο τρόπο, έναν νέο αλγόριθμο κατανομής.

Δεν θέλω να τσακωθούμε για το θέμα αυτό. Θα ήταν βούτυρο στο ψωμί οποιουδήποτε να δει μια Αυτοδιοίκηση διχασμένη. Αν συμφωνούμε όμως επί της αρχής ότι στην εξίσωση πρέπει να μπουκ και κριτήρια έκτασης, ορεινότητας, νησιωτικότητας, τουρισμού και λοιπά, το πώς και το πότε θα κάνουμε αυτή την κίνηση, μπορούμε να το βρούμε.

Όλα τα παραπάνω στην ουσία οδηγούν στην ανάγκη για μια γενναία διοικητική μεταρρύθμιση καταρχάς με μία κοινή άποψη που πρέπει να έχουμε. Να συμφωνήσουμε ως συλλογικά Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, με την κυβέρνηση σε ένα κοινό πλάνο για τους στόχους, το περιεχόμενο, και βασικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μεταρρύθμισης. Να αλλάξει η σημερινή χαοτική κατάσταση με την αλληλεπικάλυση αρμοδιοτήτων με τους άλλους θεσμούς του κράτους, την κεντρική κυβέρνηση, τις Περιφέρειες, μια αλληλεπικάλυση η οποία ενισχύει τη γραφειοκρατία, δημιουργεί αντιαναπτυξιακά χαρακτηριστικά στη δημόσια διοίκηση, και ταλαιπωρεί αδικαιολόγητα εμάς και τους πολίτες μας.

Πρώτος στόχος η απλοποίηση, η μείωση, ο καταμερισμός, και η ψηφιοποίηση των περίπου 900 αρμοδιοτήτων που περνούν από τις Αποκεντρωμένες.

Με τα Δασαρχεία πλέον να έχουν επιστρέψει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωρά πολλή κουβέντα τι θα κάνουν οι Αποκεντρωμένες, ειδικά αν δημιουργηθεί, που πρέπει επιτέλους, και η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας των ΟΤΑ.

Να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τι κάνουμε εμείς μέσα στις πόλεις μας, τι και γιατί κάνουν οι Κτηματικές Υπηρεσίες, ειδικά σε κοινόχρηστους χώρους και ποτάμια, εντός σχεδίου, τι οι Περιφέρειες, και τι τα Υπουργεία.

Είναι δυνατόν να γίνονται έργα τοπικού χαρακτήρα από το ΠΔΕ των Περιφερειών, μέσα σε πόλεις και χωριά μας, πλατείες και

πάρκα, και εμείς να μη τα γνωρίζουμε; Να μην έχουμε ζητήσει καν να γίνουν αυτά τα έργα;

Το κομμάτι αυτό του ΠΔΕ αν πρέπει να υπάρχει, ας έρθει στους Δήμους.

Όλη αυτή η αστειότητα με πεζοδρόμια, δρόμους, και νησίδες, που ανήκουν στον ένα Δήμο, τον άλλο Δήμο, το Υπουργείο, και την Περιφέρεια, επίσης πρέπει να διευθετηθεί.

Οι Δήμοι υλοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις δημόσιες πολιτικές. Θα πρέπει συνεπώς να έχουν ρόλο και λόγο και στη χάραξή τους.

Ξεκάθαρο, απόλυτο και αποκλειστικό ρόλο πρέπει να έχουν στην καθαριότητα, το περιβάλλον, την ανακύκλωση, την επεξεργασία και αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Η κλιματική κρίση δεν αντιμετωπίζεται χωρίς τη συμμετοχή των Δήμων.

Τέλος, στο ζήτημα της κοινωνικής μέριμνας διεκδικούμε όλο το εύρος των υπηρεσιών και μονάδων, μαζί με κοινωνικές δομές και ιδρύματα.

Πραγματικά πιστεύω πως η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ μπορεί να κάνει τη διαφορά και να γράψει ιστορία, συνδέοντας το όνομά της με μια πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση, και αυτή η πρόσκληση, αυτή η πρόκληση, είναι πολύ μεγάλη. Και είναι κρίμα να μη γίνει τώρα, με αυτή τη σύνθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών, και αυτή τη σύνθεση στην Αυτοδιοίκηση και την ΚΕΔΕ.

Με την ευκαιρία, οφείλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τη σημερινή διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Υπουργό, Μάκη Βορίδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό, Στέλιο Πέτσα, τους Γενικούς Γραμματείς, Μιχάλη Σταυριανουδάκη και Βιβή Χαραλαμπογιάννη, για όλη τη συνεργασία. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, πρέπει να επιταχύνουμε, αλλά τουλάχιστον τους αναγνωρίζω, τους αναγνωρίζουμε πως είστε εδώ, βρισκόμαστε, ακούτε και το παλεύουμε.

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω και την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και μια ιδιαίτερη μνεία σε έναν άνθρωπο που όπου και αν βρεθεί, τον νιώθουμε δίπλα μας, τον Θοδωρή τον Λιβάνιο.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Δήμοι θεωρούνται κατώτερο πολιτικό προσωπικό, όσο και αν μερικές φορές μας κάνουν να νιώθουμε έτσι. Δεν αφήσαμε δουλειές, οικογένειες, ψυχική ηρεμία, για να ασχολούμαστε για τα κοινά, όσο και αν αυτό για πολλούς από εμάς είναι μια διαστροφή. Το κάνουμε πραγματικά από αγάπη, και ζητάμε να έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Ζητάμε τα αυτονόητα.

Θέλουμε το Συνέδριό μας να αποτελέσει την αφετηρία ενός νέου δημιουργικού ξεκινήματος για την πατρίδα μας, με την Αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να προχωρήσουμε στις τολμηρές αλλαγές που θα μας λύσουν τα χέρια και θα μας επιτρέψουν να είμαστε ακόμα πιο χρήσιμοι στους πολίτες μας.

Οι Δήμοι έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε εγχείρημα, όσο δύσκολο και αν είναι.

Θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα, σε μια κοινωνία που θα δημιουργεί αξία και θα υπηρετεί αξίες.

Για αυτό η Αυτοδιοίκηση βγαίνει και πάλι μπροστά. Ο κόσμος αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα, και είμαστε και εμείς μέρος αυτής της αλλαγής, γιατί εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, και όλοι μαζί, είμαστε η Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρό μας, γιατί πραγματικά έβαλε το πλαίσιο και της συζήτησης, και του διαλόγου, αλλά και τις διεκδικήσεις οι οποίες πλέον για εμάς αποτελούν κόκκινες γραμμές από εδώ και πέρα στα επόμενα χρόνια τα οποία ακολουθούν.

Καλούμε στο βήμα τον Γιώργο τον Στεργίου, τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Μπαίνουμε

στην ενότητα των πολιτικών κομμάτων. Ακούσατε τις δικές μας τοποθετήσεις, περιμένουμε και από εσάς τη δική σας απόκριση.

Γιώργο, έχεις το λόγο.

Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πρέπει να πω ότι δεν αισθάνομαι ιδιαίτερα άνετα όταν ακολουθώ τον Δημήτρη Παπαστεργίου και τον χειμαρρώδη λόγο του. Είναι δύσκολο να συγκριθώ μαζί του, παρότι μας χωρίζει ένα Παπά στο επώνυμο, και έχουμε και συνήθειες κοινές, αν και σήμερα δεν τις τηρώ εγώ, εγώ φοράω γραβάτα σήμερα, ενώ ο Δημήτρης, παρότι προεδρεύει του Συνεδρίου, συνεχίζει να τηρεί τη συνήθειά του.

Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από την ασκούμενη πολιτική των τελευταίων ετών, ότι για τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ η διοικητική, η οικονομική, και πληθυσμιακή αποκέντρωση, δεν αποτελεί απλά μια ακόμα επιδίωξη, αλλά είναι θεμελιώδες συστατικό του νέου παραγωγικού μοντέλου που οικοδομούμε μέρα με την ημέρα για την πατρίδα μας.

Σε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο, οι Δήμοι έχουν ένα τεράστιο δυναμικό και μπορούν να παίξουν ρόλο πρωταγωνιστικό. Για αυτό ακριβώς το λόγο, από όλες αυτές τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν αυτά τα δύο χρόνια, αυτούς τους 26 περίπου μήνες διακυβέρνησης, θα σταθώ σε μία, η οποία σας αφορά άμεσα, και νομίζω αρκετοί από εσάς κάνατε επισημάνσεις στις τοποθετήσεις σας νωρίτερα.

Αποκαταστήσαμε με ταχύτατο τρόπο, και φυσικά στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό, την ικανότητα διακυβέρνησης των Δήμων, την οποία έπληξε καίρια η απλή αναλογική, και φυσικά προχωρήσαμε στην κατάργησή της.

Δεν είναι απλά μία δέσμευσή μας που υλοποιήσαμε. Η συνέπεια άλλωστε προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών πράξεων, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Δείχνει με τον πιο

εμφατικό τρόπο τη διαφορά αντίληψης που έχουμε με την αριστερά για την Αυτοδιοίκηση.

Εμείς λοιπόν εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που την υπηρετούν, και για αυτό κάνουμε ότι είναι δυνατόν να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους. Θέλουμε απερίσπαστοι να κάνουν τη δουλειά τους. Σε αντίθεση με εκείνους που με τις πράξεις τους ως κυβέρνηση δυσχεραίνουν τη ζωή τους, υπηρετώντας... εννοώ των αυτοδιοικητικών, υπηρετώντας έτσι το πατερναλιστικό υδροκέφαλο κράτος που δήθεν πολεμούν.

Έγιναν και γίνονται πολλά, από την κυβέρνηση, από τους Δήμους, από τον Α' και το Β' Βαθμό Αυτοδιοίκησης, σε μια συγκυρία μάλιστα εξαιρετικά σύνθετη, με πρωτόγνωρες προκλήσεις από όλους μας.

Νομίζω ότι στην τοποθέτηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ υπήρχε μια αναλυτικότερη αναφορά σε όλα όσα συνέβησαν αυτούς τους τελευταίους μήνες, και νομίζω ότι όλοι σας γνωρίζετε ίσως καλύτερα από εμένα, το βάρος που επωμιστήκατε αυτό το χρονικό διάστημα.

Μπορούμε όμως να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα. Και βασική προϋπόθεση για να το πετύχει αυτό, δεν είναι άλλο από την υλοποίηση ενός τρίπτυχου, όπου η μία πλευρά, η μία πτυχή, είναι η θεσμική ωρίμανση. Μιλήσατε νομίζω όλοι όσοι τοποθετηθήκατε για αυτό το κομμάτι.

Το άλλο, που εγώ θεωρώ ότι είναι καταλυτικής σημασίας, είναι η πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, αλλά βιώσιμους οικονομικούς πόρους, γιατί αν κάτι μας δίδαξε η δεκαετής δημοσιονομική κρίση, δεν είναι να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Πρέπει οι Δήμοι να βρουν τρόπους βιώσιμης χρηματοδότησης.

Όπως επίσης, το επισήμανε και ο επικεφαλής των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικής

σημασίας η ανάπτυξη των ανθρώπων που υπηρετούν την Αυτοδιοίκηση, και των αιρετών, αλλά και των εργαζομένων. Γιατί ναι μεν ναι, είναι πρόβλημα η κινητικότητα και η φυγή των υπαλλήλων, αλλά νομίζω ότι είναι κοινός τόπος όλων εδώ που συμμετέχουν στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, ότι και οι αιρετοί χρειάζονται επιμόρφωση, και οι αιρετοί χρειάζονται να μάθουν πράγματα, προκειμένου να μπορούν να υπηρετήσουν αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο για τον οποίο προορίζεται και έχει το δυναμικό να φέρει εις πέρας η Αυτοδιοίκηση.

Και νομίζω ότι είναι ίσως, όπως το είπε και ο Δημήτρης, η καταλληλότερη συγκυρία. Υπάρχει μια ΚΕΔΕ, ένα θεσμικό Όργανο της Αυτοδιοίκησης, του Α' Βαθμού Αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει ένα σύνολο εμπειριστατωμένων προτάσεων, και από την άλλη πλευρά, δίπλα στην Αυτοδιοίκηση, έχει μια κυβέρνηση η οποία είναι διατεθειμένη και να συζητήσει, και να μάθει από τις προτάσεις και τις επισημάνσεις της Αυτοδιοίκησης. Αυτό νομίζω αποδεικνύεται καθημερινά, αποδεικνύεται και από το γεγονός, και αυτό έχω και ίδια πείρα, πολλούς από εσάς τους έχω συναντήσει στα Δημαρχεία τους και μου έχουν πει ότι βρίσκουν ανοιχτές πόρτες, όχι μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά σε όλους, σε όλα τα Υπουργεία, με όλους τους Υπουργούς. Και αυτό αν θέλετε είναι ένα δείγμα γραφής, σημαντικό δείγμα γραφής.

Την ίδια στιγμή το κόμμα μας, ο κομματικός μας οργανισμός, είναι πραγματικά δίπλα σας, και αυτό αποδεικνύεται από την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει ως επικεφαλής στη Γραμματεία Αυτοδιοίκησης μια εμβληματική προσωπικότητα της Αυτοδιοίκησης, τον Διονύση Χατζηδάκη, σήμερα Βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών, αλλά νομίζω οι περισσότεροι από εσάς τον γνωρίζετε για το σημαντικό του αποτύπωμα στην Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, και σε έναν άλλο άνθρωπο, ένα μυρμήγκι της Αυτοδιοίκησης, τον Σπύρο τον Σταθούλη, όχι επειδή είναι μικρός στο δέμας, αλλά γιατί δουλεύει

ακατάπαυστα για την Αυτοδιοίκηση ως αναπληρωτής Δήμαρχος στο Μαρούσι, αλλά και ως Οργανωτικός Γραμματέας στην Αυτοδιοίκηση και στο κόμμα μας.

Με άλλα λόγια, κόμμα της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, αλλά και κυβέρνηση, είμαστε δίπλα σας, και αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που θα ήθελα να καταθέσω σήμερα εδώ στις εργασίες του Συνεδρίου σας, γιατί θεωρώ ότι τα συμπεράσματα του Συνεδρίου σας θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν αντικείμενο συζήτησης με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, να αποτελέσουν μέρος του προγραμματικού μας λόγου, όταν και όποτε γίνουν οι εκλογές, αλλά εφόσον φυσικά, θα κάνετε λίγο υπομονή, νομίζω έχετε πολλά να ακούσετε από τους αρμόδιους Υπουργούς, αλλά να είστε βέβαιοι ότι είμαστε εδώ για εσάς.

Το κεντρικό μας άλλωστε όραμα για μια καλύτερη ζωή για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες, περνά μέσα από μια ισχυρή, επιδραστική, και για αυτό αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Στεργίου, που έβαλε το δικό του πλαίσιο και τις δικές του γραμμές στο θέμα της Αυτοδιοίκησης, της συνεργασίας με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, με την Πολιτική Επιτροπή.

Ακολουθεί ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, Βουλευτής του Βορείου Τομέα της Αθήνας, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Κώστα, έχεις το λόγο για τη δική σου τοποθέτηση.

Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Και να φανταστείς, αγαπητέ Δημήτρη, ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν έβαλα γραβάτα σήμερα, είναι ότι ήθελα να είμαστε ασορτί, για να είμαι εναρμονισμένος με τις διεκδικήσεις και με τη μαχητικότητα την οποία άκουσα προηγουμένως.

Στην αρχή, όταν ξεκίνησαν να οργανώνονται οι ανθρώπινες κοινωνίες για να αντιμετωπίσουν τα διάφορα φαινόμενα, φωτιά, θάλασσα, σεισμός, πλημμύρα, έφτιαξαν κάποιες θεότητες. Τις

λάτρευαν, τις έκαναν διάφορες τιμές. Αυτό το σύστημα δεν δούλεψε αρκετά καλά, και στη συνέχεια οι άνθρωποι σκέφτηκαν να αρχίσουν να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή να φτιάξουν θεσμούς, να φτιάξουν διαδικασίες, και έτσι σιγά-σιγά φτάσαμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και στην πιο εξελιγμένη μορφή της, που δεν είναι άλλη από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και το ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης και διάχυσης των εξουσιών.

Πρόσφατα όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, μας δήλωσε ότι με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα φυσικά φαινόμενα.

Αφού όντως δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, ας αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, ας αλλάξουμε και ας βοηθήσουμε την Αυτοδιοίκηση, ας αποκεντρώσουμε εξουσίες, διότι κατά τη γνώμη μας ζούμε σε μια πρωτόγνωρη θεσμική και οικονομική υποβάθμιση της Αυτοδιοίκησης, του ρόλου και των προβλημάτων της.

Ακούστηκε και προηγουμένως, το ζήσαμε με το Αντώνης Τρίτσης, που ήρθε να αντικαταστήσει το πανθομολογούμενα επιτυχημένο Φιλόδημος, και πανθομολογούμενα όχι από Δημάρχους οι οποίοι προέρχονται από τον προοδευτικό χώρο, αλλά από όλες τις πολιτικές διαδρομές. Και αυτό είχε μια κρίσιμη καθυστέρηση πόρων, η οποία ήταν απολύτως αναγκαία μέσα στην πανδημία, και επιδείνωσε και τις κρίσεις, και την οικονομική βιωσιμότητα, και αύξησε και τις ανισότητες.

Το ζήσαμε δυστυχώς στην πολυδιαφημισμένη διοικητική μεταρρύθμιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Δεν φταίει η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου για αυτό, φταίει η προηγούμενη, η οποία παρήγαγε Επιτροπές, έβγαλε πολλές φωτογραφίες, ανακοινώσεις, έκανε εξαγγελίες, και σταμάτησε εκεί. Δεν έχουμε κάτι άλλο.

Τι έχουμε; Έχουμε το θεσμικό αποτύπωμα ενός νέου εκλογικού νόμου, ο οποίος είναι υπερπλειοψηφικός, ο οποίος είναι

υπερσυγκεντρωτικός, και ακυρώνει κάθε απόπειρα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.

Καταλαβαίνω τα προβλήματα με το προηγούμενο σύστημα, δεν ήταν ένα τέλειο σύστημα. Αλλά αυτό το σύστημα δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Και αυτό οφείλουμε όσοι ομνύουμε στον ευρωπαϊσμό ή όσοι μιλούμε για αυτό, να το αναγνωρίσουμε, και με συζήτηση, και με διαβούλευση και με τα Όργανα της Αυτοδιοίκησης, την επόμενη μέρα να δούμε πως η Ελλάδα και σε αυτό θα μοιάζει πιο πολύ με Ευρώπη, παρά με Βαλκάνια.

Στη Βουλή, τα είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος. Κάθε λέξη από αυτές που είπε, τις προσυπογράφω. Χωρίς διαβούλευση, και με την αγνόηση των απόψεων της Αυτοδιοίκησης. Χωροταξία και περιβάλλον, διαχείριση απορριμμάτων, χώροι λιμανιών, υδάτινοι πόροι, πολιτική προστασία, προσφυγικό, ζώα συντροφιάς. Άμα τα λέμε εμείς στο Κοινοβούλιο, είναι οι παραξενιές και η μιζέρια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Όταν τα λέει όλος ο κόσμος της Αυτοδιοίκησης, ε τότε πρέπει να ανοίγουν και κάποια αυτιά.

Και κυρίως, το Ταμείο Ανάκαμψης. Κερασάκι στην τούρτα της υποβάθμισης η αντιμετώπιση της καταστατικής θέσης των αιρετών, ως αυτοφωράκηδων, όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, και ως, συγγνώμη για την έκφραση που θα πω, αναξιοπρεπών επαϊτών όσον αφορά τις αποζημιώσεις συμμετοχής τους στα Όργανα, οι οποίες είναι μέχρι και μηδενικές, τους όρους μετακίνησης και διαμονής, την πλήρη απόκλιση από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά δυστυχώς και την προκλητική αντίστιξη με αυτό το οποίο συμβαίνει στην κεντρική διοίκηση, όπου έχουμε πληρωμένα golden boys, έχουμε χρυσούς μετακλητούς με αύξηση του αριθμού τους κατά 50%, και των αποδοχών τους κατά 70%.

Αυτό...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Όχι, δεν κάναμε εμείς τα ίδια. Δεν το κάναμε αυτό, δεν το κάναμε. Δεν τα κάναμε όλα τέλεια...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Όχι, όχι, δεν το κάναμε αυτό. Αυτό το έκαναν εδώ, οι κύριοι που βλέπουμε μπροστά μας. Και για να μπορούμε να αλλάζουμε πράγματα και να έχουμε ένα θετικό, εποικοδομητικό διάλογο, θα πρέπει να έχουμε πραγματική αντιπαράθεση απόψεων και επιχειρημάτων, και όχι να φτιάχνουμε την καρικατούρα του αντιπάλου μας.

Αυτή η αδικία λοιπόν, σε βάρος του κόσμου της Αυτοδιοίκησης, θα αλλάξει. Και αυτό θα αλλάξει.

Εδώ εμείς ήρθαμε κυρίως να ακούσουμε και να μάθουμε. Αλλά νομίζω, διαβάζοντας και τις τοποθετήσεις και παρακολουθώντας τον προβληματισμό στο δημόσιο διάλογο, ότι αυτό το Συνέδριο μπορεί να έχει μια απαρχή μιας διεκδικητικής πορείας της Αυτοδιοίκησης απέναντι στο συγκεντρωτικό κράτος, όπως και αν εκφράζεται, όποιος και αν το διοικεί, και να ζητήσει από τον εαυτό του και από το δημόσιο λόγο της χώρας, ίδιες και υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες, γενικού, δημόσιου και κοινωνικού ενδιαφέροντος, για όλους τους κατοίκους σε κάθε σημείο της χώρας. Να διεκδικήσει για τον εαυτό του αυτό το Συνέδριο να είναι η απαρχή μιας ευρωπαϊκής μεταρρύθμισης της ελληνικής Αυτοδιοίκησης.

Για αυτό κατά τη γνώμη μας χρειάζεται σημαντική βελτίωση των οικονομικών της Αυτοδιοίκησης. Δεν είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είμαστε τελευταίοι. Ας βάλουμε μια πορεία σύγκλισης τα επόμενα χρόνια με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αναβάθμιση της θεσμικής υπόστασης των Δήμων, με ουσιαστική αναβάθμιση των ΟΤΑ στην προετοιμασία και τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων.

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και της απλοποίησης. Εδώ έχουν γίνει πολλά με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μένει να γίνουν πολλά περισσότερα. Αλλά η ολοκληρωμένη υποστήριξη των Δήμων, ιδιαίτερα των μικρών, των ορεινών και των

νησιωτικών, με ανθρώπινους πόρους και με σχεδιασμό, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η σύγκλιση, είναι σημαντικό θέμα, ώστε να αποτρέψουμε τη μεγέθυνση των υπαρκτών ανισοτήτων και τη δημιουργία νέων αποκλεισμών.

Η ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στο ΕΣΠΑ, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο Τρίτησης, και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ειπώθηκε προηγουμένως και από τον Πρόεδρο, είναι προϋπόθεση για να υπάρξει δίκαιη ανακατανομή των πόρων, με σωστή ιεράρχηση και σωστή προτεραιοποίηση των αναγκών, με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τις διαπεριφερειακές και ενδοδημοτικές ανισότητες, προκειμένου να έχουμε στοιχείο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Το ζήτημα των προσλήψεων. Τώρα που φύγαμε από τη μεγάλη δυσκολία της προηγούμενης δεκαετίας. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι αναντικατάστατος και οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρει προκειμένου να αντιμετωπίζονται κρίσεις, και να είναι λειτουργικές οι σύγχρονες πόλεις. Αυτό απαιτεί και ισχυρές δομές και στελέχωση.

Και βεβαίως αυτό το οποίο είπε και χειροκροτήθηκε ο Δήμαρχος, και αυτό θα αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει, και μπορεί να το αλλάξει και η σημερινή κυβέρνηση, και είμαστε εδώ να το συζητήσουμε, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η βιομηχανία δικαστικών, διαδικαστικών διώξεων επί παντός επιστητού, που πολλές φορές, στο 99% των περιπτώσεων, αρχειοθετείται ή απορρίπτεται από το Εφετείο, ταλαιπωρώντας και κοστίζοντας πολύ και στους αιρετούς και στο Δημόσιο.

Η νομοθέτηση για αποσαφήνιση του πλαισίου και για άμεση εκδίκαση στο Εφετείο, είναι βασικά στοιχεία για μια νέα χρηστή διοίκηση.

Νομίζω ότι αυτά τα οποία είπα προηγουμένως μπορεί να είναι κοινός τόπος. Δεν είναι θέμα κομματικής ή πολιτικής αντιπαράθεσης. Έτσι λειτουργεί η Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη, εκεί

που κατά γενική ομολογία είναι πιο πετυχημένη, είναι πιο κοντά στον πολίτη, και κινείται πάντα με πιο κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Ως χώρος βεβαίως, οφείλουμε να τονίσουμε την αντίθεσή μας στην εξελισσόμενη αντιμεταρρύθμιση, στον υπερσυγκεντρωτισμό, και να διατυπώσουμε ξανά τη θέση μας για ένα ευρωπαϊκό αναλογικό σύστημα, με ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και της κοινωνικής συμμετοχής.

Προτείνουμε από τώρα την κατάργηση του 43% και την επαναφορά στο 50. Αυτή είναι η δημοκρατική νομιμοποίηση, από όποια πλευρά και αν το δει κανείς. Τη μη ακύρωση της ψήφου των τοπικών κοινωνιών για τα Τοπικά και Διαμερισματικά Συμβούλια μέσω της γραμμικής σύνδεσής τους με τα κεντρικά παραταξιακά ψηφοδέλτια και το υπερπλειοψηφικό τρία πέμπτα στα συλλογικά Όργανα κάθε επιπέδου.

Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έρχεται από όλες τις πλευρές, από όλους τους εκλεγμένους. Και προοδευτικούς, και συντηρητικούς, και κεντρώους. Από όλους.

Και βεβαίως στον τερματισμού της διαρκούς μεταφοράς αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, και τελειώνω, από τα εκλεγμένα συλλογικά Όργανα στα οριζόμενα από τον Δήμαρχο εκτελεστικά.

Δύο ζητήματα για το τέλος. Πρώτον, το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Θα εκτροχιάσει πλήρως τους προϋπολογισμούς των Δήμων.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Αναπληρωτή, χρειάζεται τώρα πρόληψη, ανακοίνωση και μέτρα. Χρειάζεται τώρα να κατέβει ο φόρος σε όλα τα ορυκτά καύσιμα στο κατώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο με αξιοποίηση και της χθεσινής τοποθέτησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζεται τώρα επένδυση στην ενεργειακή εξοικονόμηση. Χρειάζεται τώρα ενεργειακή θωράκιση του κτιριακού αποθέματος.

Και η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει οι Δήμοι να θωρακιστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ιδιωτικοποιούνται μια σειρά από τις

υπηρεσίες τους. Να πατήσουν γερά στα πόδια τους για να μπορέσουν να αντέξουν την ενεργειακή μετάβαση και την πράσινη μετάβαση τα επόμενα χρόνια.

Ο στόχος για όλους μας είναι η επένδυση σε Δήμους μηδενικής εκπομπής άνθρακα.

Όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε αν πιστέψουμε στο δημόσιο χαρακτήρα, στις δυνάμεις των αιρετών, στις δυνάμεις των ανθρώπων που υπηρετούν αυτούς τους θεσμούς, και στον καλό διάλογο με επιχειρήματα. που εμείς με αυτή τη στρατηγική και με αυτή την πρόθεση προσερχόμαστε να κάνουμε και κυρίως να ακούσουμε σε αυτό το Συνέδριο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.

Καλούμε στο βήμα τον εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, και της Προέδρου τους, και να ευχηθούμε για την κυρία Γεννηματά γρήγορα να βρεθεί κοντά μας, περαστικά της, από το Συνέδριο και από όλους μας. Την Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτή Λάρισας του ΚΙΝΑΛ, του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και Τομεάρχη του Τομέα Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, να συμπληρώσω εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κοντοπατριώτης του Δημάρχου.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για αυτό, για αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Είναι από τα Τρίκαλα, Θεσσαλία, άρα λοιπόν...

Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Με τον Δημήτρη είμαστε σύνορο, άρα...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μας χωρίζει μόνο ο Πηνειός, τίποτε άλλο.

Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Έτσι ακριβώς.

Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.

Κύριοι Υπουργοί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Δήμαρχοι, Δημοτικοί

Σύμβουλοι, μέλη της αυτοδιοικητικής οικογένειας, την οποία είχα την πολύ μεγάλη χαρά να υπηρετώ για πολλά χρόνια.

Είναι κάθε φορά ξεχωριστή για εμένα η συνάντηση σε έναν αυτοδιοικητικό χώρο. Νιώθεις τη θετική ενέργεια, νιώθεις την πραγματική διαβούλευση, τη συζήτηση, την αρχή πάντα ενός καινούργιου διαλόγου.

Θέλω καταρχήν πριν μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μας, να μεταφέρω τις πιο εγκάρδιες ευχές και την αγάπη της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, της κυρίας Φώφης Γεννηματά, που όπως γνωρίζουν οι διοργανωτές, θα ήταν σήμερα εδώ ανάμεσά σας και θα ήταν σε αυτό το βήμα για να σας συναντήσει και να μοιραστεί τις σκέψεις, διότι και αυτή ανήκει στην αυτοδιοικητική οικογένεια.

Δυστυχώς η Πρόεδρος απουσιάζει γιατί την ώρα αυτή δίνει τη μεγάλη μάχη για την υγεία της, μια μάχη που με ειλικρίνεια και εντιμότητα, και θέλω να σας πω από αυτό το βήμα ότι προσωπικά με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η γενναιότητα, θέλησε να μοιραστεί με τον ελληνικό λαό από την πρώτη στιγμή το πρόβλημα, προκαλώντας ένα κύμα αγάπης, συμπαράστασης, ανθρωπιάς. Ξέρετε είναι το ευαίσθητο πεδίο της ζωής, που πολλές φορές προσπερνάμε, αλλά στο οποίο πρέπει πάντοτε τελικά να στεκόμαστε, γιατί εκεί δεν υπάρχουν αστερίσκοι, δεν υπάρχουν παραπομπές, πέφτουν οι μάσκες. Υπάρχουν τα απλά, τα γνήσια συναισθήματα.

Η ίδια λοιπόν είναι πολύ συγκινημένη και μου ζήτησε να σας μεταφέρω ότι αυτή τη μεγάλη αγάπη του ελληνικού λαού, αλλά και των αυτοδιοικητικών ανθρώπων με τους οποίους έχει κτίσει σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης εδώ και τόσα χρόνια, της έχουν δώσει ήδη τόσο μεγάλη δύναμη που είναι έτοιμη να νικήσει.

Και από αυτό το βήμα λοιπόν να της μεταφέρουμε τις ευχές μας.

Κύριε Πρόεδρε, και κυρίες και κύριοι Σύεδροι, το Συνέδριο πραγματοποιείται όχι σε καθόλου ουδέτερο χρόνο. Τι να πει κανείς;

Είναι σαν να κανονίσατε να είσαστε στην καρδιά των γεγονότων, να δώσετε ένα πραγματικό χτύπημα με ένα μήνυμα. Δημιουργείτε και υπηρετείτε αξίας, διάβαζα στην πλάτη σας όταν μιλούσατε, κύριε Πρόεδρε, τα διάφορα σποτ και τα επικοινωνιακά μηνύματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνεται έτσι η Αυτοδιοίκηση, ότι υπηρετεί δηλαδή αξίες και δημιουργεί αξίες.

Η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει. Βέβαια εσείς πάτε να βγείτε μπροστά, αλλά το ζήτημα είναι αν η κυβέρνηση σας αφήνει. Εγώ βλέπω ότι δεν σας αφήνει, πάει πιο μπροστά από εσάς, όχι για να προωθήσει ή να σας τραβήξει να τη φτάσετε, αλλά για να σας εμποδίσει να βγείτε μπροστά. Δυστυχώς είναι μια κυβέρνηση που αδυνατεί να συγχρονιστεί και να αξιοποιήσει τις ραγδαίες εξελίξεις. Πώς να βγει αυτή η έρημη η Αυτοδιοίκηση μπροστά όταν δεν έχετε λόγο, να πριν από λίγες εβδομάδες μόνο, το αναφέρατε και εσείς, κύριε Πρόεδρε, συζητάγαμε για το νομοσχέδιο για τα ζώα. Η Αυτοδιοίκηση δεν ελήφθη καθόλου υπόψη. Ήρθε η Αυτοδιοίκηση να συζητήσουμε για αυτά, αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκε απολύτως πουθενά. Και αυτό δείχνει μόνο την πυξίδα για το πού κανείς το πάει και πώς το βλέπει το πράγμα.

Όμως εκτός από αυτό, απαιτείται εκτός από τη θεσμική κατοχύρωση της Αυτοδιοίκησης, και η υγειονομική και η δημοσιονομική της δύναμη.

Η πανδημία είναι ακόμα εδώ. Ήσασταν στην πρώτη γραμμή. Με ιδιαίτερο προβληματισμό εμείς αντιμετωπίζουμε τον εφησυχασμό που εκπέμπει η κυβέρνηση, τις αποφάσεις αυτές που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα τις επιβάλλει χωρίς αποτελεσματικό έλεγχο. Δεκάδες καθημερινά φαινόμενα αντιδράσεων στο πώς θα προχωρήσει η πανδημία έχουμε, και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς αυτά θα ξεπεραστούν χωρίς η Αυτοδιοίκηση να έχει μπει στην πρώτη γραμμή με εργαλεία. Άκουσα τον κύριο Πατούλη να λέει πριν μπορεί να είμαι καλός χειρουργός,

να είμαι καλός αυτοδιοικητικός, αλλά δεν έχω τα εργαλεία πώς να είμαι χειρουργός, κύριε Υπουργέ μου; Έτσι είπε ο κύριος Πατούλης.

Εμείς συζητάμε τώρα για την αίθουσα του χειρουργείου, δεν μιλάμε για τα εργαλεία του χειρουργού. Για να καταλαβανόμαστε.

Έβαλε πλάτη λοιπόν η Αυτοδιοίκηση, και η Αυτοδιοίκηση ενημερωνόταν πολλές φορές από προσκλήσεις γενικού χαρακτήρα ή από νομοθετικές παρεμβάσεις σεντόνια μεταμεσονύχτια και λοιπά, τα γνωστά αυτά σε όλους μας.

Έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει όμως εκτός από την πανδημία, και έναν βαρύ χειμώνα. Ένα κύμα ακρίβειας που έρχεται, με το κόστος για τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα να αναμένεται δυσθεώρητο. Περί αυτού, κύριε Υπουργέ, αναμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να σας ακούσουμε, τι έχετε να μας πείτε για αυτό; Τι θα κάνετε συγκεκριμένα για τους Δήμους; Εκτός από ευχές που θα πείτε βεβαίως ότι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι καλοί και άξιοι, και θα τα καταφέρουν πάλι βάζοντας τα κορμιά τους, την ψυχή τους, το μυαλό τους, στην πρώτη γραμμή, εσείς όμως, ο κεντρικός σχεδιασμός τι θα κάνει. Για πείτε μας για αυτό.

Το ζήτημα ξέρετε που μας απασχολεί είναι ότι εδώ η κυβέρνηση σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, χτίζει ένα κράτος για λίγους. Είναι μια κυβέρνηση που βλέπει και κλείνει το μάτι στους ισχυρούς, αφήνοντας τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, αυτό που εμείς πολύ πετυχημένα είπαμε δεκαετίες πριν, τους μη προνομιούχους Έλληνες, απροστάτευτους.

Όμως δεν έχουμε μια τυχαία εποχή. Έχετε ένα επιτελικό κράτος από τη μία, που εσείς θα πρέπει να κρίνετε πόσο πολύ αυτό έχει πετύχει, από την άλλη έχουμε πελατειασμό, αδιαφάνεια, αναβίωση παλαιοκομματικών πρακτικών, εξυπηρέτηση συμφερόντων και λοιπά και λοιπά. Ενώ παράλληλα είμαστε ήσυχτοι στο γνώριμο δρόμο του συνταγματικού τόξου; Όχι, αγαπητοί μου, και η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει αυτό να το πει, κύριε Πρόεδρε, και δυνατά από το βήμα του Συνεδρίου σας, ότι караδοκεί η

ακροδεξιά. Τα τελευταία φαινόμενα έδειξαν ότι δεν έχουμε τελειώσει με αυτό. Και βεβαίως μόνο μαζί μπορούμε να τελειώσουμε τους νεοναζί, αλλά μόνο μαζί, και πραγματικά μαζί, χωρίς εκπτώσεις σε αρχές και αξίες, και όχι βεβαίως από τη μία πόρτα καταδίκη, και από την άλλη κλείσιμο του ματιού πονηρό, εύστοχο και εκεί που πιάνει.

Τώρα στα καθ' ημάς κάποιες παρατηρήσεις σε αυτά που ακούστηκαν μέχρι σήμερα. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις (...) δικής σας κυβέρνησης, ακολουθήσατε τα πατήματα της παλιάς, χέρι-χέρι. Είστε δύο εκδοχές του ροζ και του γαλάζιου, που όμως κοιτάτε στον ίδιο δρόμο. Τελικά εμείς τουλάχιστον στο ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα νιώσουμε καθόλου δυσάρεστα αν σας δούμε... ή έκπληκτοι, αν σας δούμε να πορεύεστε μαζί. Μόνη σας έγνοια, και των δύο, τότε θα κόψετε και θα ράψετε εκλογικές ρυθμίσεις αλλοίωσης της λαϊκής ετυμηγορίας. Το καταστροφικό λοιπόν εκλογομαγειρείο του Κλεισθένη, αντικαταστάθηκε από τους Δημάρχους μειοψηφίας του 43% της πρώτης Κυριακής. Ο ένας έκοψε, ο άλλος έραψε. Ο ένας έφτιαξε ένα μπάχαλο στην Αυτοδιοίκηση προκειμένου κανείς να μην μπορεί να βρει αρχή, μέση και τέλος, και ήρθε ο άλλος με μια μονοκοντυλιά, στη δημοκρατία όμως, στο βαθύ πυρήνα της δημοκρατίας, να πει ότι έτσι θα εκλέγεστε από την πρώτη Κυριακή στο 43%, ενώ το υπόλοιπο που θα απομένει θα είναι η πλειοψηφία. Και αυτό το λέμε εμείς στις σύγχρονες δημοκρατίες.

Σας καλώ να σκεφτούμε μαζί αυτά που η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει πριν τις εκλογές, και είναι το προεκλογικό σας πρόγραμμα, ο κύριος Βορίδης θα μας τα πει όλα αυτά, γιατί δεν... γιατί δεν μπορείτε να μας πείτε ότι τα κάνατε, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ. Θα μας πείτε γιατί δεν τα κάνατε. Πού είναι λοιπόν η εμβληματική μεταρρύθμιση των αρμοδιοτήτων; Η αποκέντρωση, για την οποία τόσα χρόνια κουβεντιάζουμε, και μάλλιασε η γλώσσα μας, και σε κάθε Συνέδριο είναι ο πρόλογος, η μέση και ο επίλογος.

Πού είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση; Από το πρόγραμμα της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τα πήρα αυτά, έτσι; Δεν τα λέω μόνη μου. Η β' φάση του επιτελικού κράτους, μια που με τόσους επιτελάρχες, επιτελικούς, επιτελεία, έχετε πετύχει το έργο σας, η β' φάση λοιπόν με κατεύθυνση να περιέλθουν στις Περιφέρειες και τους Δήμους περίπου το 80% των συνολικών αρμοδιοτήτων που επαφίενται σε ένα κράτος; Όπως εσείς τάζατε, αυτά είναι ακριβώς οι λέξεις από το πρόγραμμά σας. Τελειώνει το 2021, είμαστε στα τέλη, και το ακούμε αυτό από το 2019. Παρόμοια βέβαια ακούγαμε και από το '15 μέχρι το '19. Χορτάσαμε από λόγια. Από έργα είναι το ζήτημα.

Δυστυχώς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια χειραγώγησης της Αυτοδιοίκησης, και αυτό εμένα με λυπεί και συγκλονίζει.

Έζησα στην Αυτοδιοίκηση περίπου 25 χρόνια, και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει χειραγώγηση της Αυτοδιοίκησης. Σημαίνει να περιμένω την υπογραφή για να μου ικανοποιηθεί το αίτημα. Και σημαίνει καλές δημόσιες σχέσεις. Χωρίς καλές δημόσιες σχέσεις... PR, την Αυτοδιοίκηση τη μετατρέψατε σε PR. Χρειάζονται όλοι καλές δημόσιες σχέσεις, διότι χωρίς την υπογραφή του Υπουργού, του παράγοντα, του Γραμματέα, του Διευθυντή, του Τομέαρχη, του Προϊσταμένου, δεν μπορεί να γίνεται τίποτα. Αυτό επιτυχία της δημοκρατίας δεν το λες.

Επίσης, οικονομική ασφυξία. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, για να μιλάμε συγκεκριμένα, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, είναι αποκαλυπτικό και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς. Απέχει ασύγκριτα από τις ορθές πάγιες διεκδικήσεις, και δεν θα συζητήσω – τελειώνω κύριε Πρόεδρε – για το Αντώνης Τρίτσης, που είναι μετέωρο, ένα απέραντο ράβε ξήλωνε, που δεν έχει αποτέλεσμα, αλλά και δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Άκουσα τον κύριο Παπαστεργίου να λέει τίμια, τίμιος ήσασταν και το είπατε αυτό, ότι μαθαίνετε προσκλήσεις

του ΕΣΠΑ από τις εφημερίδες, ότι δεν βρίσκεστε σε καμία διαβούλευση με την κεντρική κυβέρνηση.

Αυτά σας είπε, πώς θα τα απαντήσετε αυτά; Τι θα πείτε στον κύριο Παπαστεργίου; Με πολύ μεγάλη απορία θα ακούσω τι έχετε να πείτε σε αυτά.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, η αποψίλωση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων που ήρθε τελευταία και θέλω να το σχολιάσω, γιατί ήμουν μέλος των Συμβουλίων και ήξερα ότι οι αποφάσεις μου ή οι θέσεις μου θα είχαν κάποια επίπτωση στην τοπική κοινωνία την οποία υπηρετούσα, είναι πολύ σημαντικό θέμα, και δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερο πλάνο. Η αποψίλωση, και θα πρέπει εσείς οι Δήμαρχοι, για να είμαστε και επί τον τύπον των ήλων, κύριε Πρόεδρε, και όλοι οι Δήμαρχοι, να αποφασίσετε μαζί ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Θέλουμε ισχυρά συλλογικά Όργανα για να μπορέσουμε τη δημοκρατία να την υπηρετήσουμε σωστά και από το μετερίζι που πρέπει στους σύγχρονους καιρούς.

Εμείς λοιπόν στο ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ αυτό που πιστεύουμε, υπηρετώντας διαχρονικές αξίες και θέσεις, διότι γνωρίζετε και θυμάστε και οι παλαιότεροι, μαθαίνετε όμως και οι νεότεροι, και χαίρομαι που βλέπω και πολύ νέα παιδιά στο χώρο, να υπηρετούν το χώρο της Αυτοδιοίκησης, θυμάστε λοιπόν ότι μας πετροβολούσαν όταν φέραμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Αυτοδιοίκηση, στους αιρετούς Βαθμούς, και ούτω καθεξής. Τότε λοιπόν που εμείς είχαμε εμπνευστεί, και είναι αυτό ένα κομμάτι του DNA μας, είναι φυσιολογικό, είναι σαν να περπατάει κανείς σε έναν δρόμο. Έτσι αισθανόμαστε και τώρα.

Τώρα λοιπόν μιλάμε για έναν κόσμο που αλλάζει, όπως λέτε εσείς. Εμείς λέμε όχι στη χειραγώγηση, αλλά στη χειραφέτηση των ΟΤΑ. Ανεξάρτητο, αντικειμενικό τρόπο διαφάνειας, λογοδοσίας, με πόρους και αρμοδιότητες συγκεκριμένες, με τέλος στην υποστελέχωση, με δημοσιονομική αποκέντρωση, και αναβάθμιση

της καταστατικής θέσης των αιρετών. Να σταματήσουν τα παιδιά και τα αποπαίδια, όπως επίσης τα αφεντικά και οι υπάλληλοι.

Για να γίνουν όλα αυτά εμείς έχουμε παραδώσει στην Αυτοδιοίκηση, και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, σας έχουμε αποστείλει και είναι η τελευταία μου φράση, σας έχουμε αποστείλει ολοκληρωμένο το πρόγραμμά μας για την Αυτοδιοίκηση. Είναι προϋπολογισμένο, με χρονικό πλαίσιο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, και θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε και εσείς ένα κομμάτι του διαλόγου.

Τελειώνω με μια πραγματική επιθυμία, σκέψη, ευχή. Ένα εφελτήριο αγώνα να είναι το Συνέδριό σας αυτό. Και ξέρετε γιατί; Γιατί η Αυτοδιοίκηση στους καιρούς της πανδημίας και της δημοσιονομικής κρίσης, μας χτυπάει και η ακρίβεια αλύπητα σε λίγο, το Γενάρη θα έχουμε να δούμε πράματα και θάματα, και εσείς στους Δήμους σας το ίδιο. Δεν είναι δυνατόν παρά μόνο στο επίκεντρο να μπει η ανθρώπινη ύπαρξη, με τις δυνατότητες, με όλα αυτά, αλλά και τις αδυναμίες. Τα οράματα, τους πόθους, την καθημερινότητα. Πυρήνας στην Αυτοδιοίκηση είναι μόνο το νοιάζομαι και το μοιράζομαι. Αν αυτό καταφέρουμε να το κάνουμε μέσω των σχεδιασμών μας, τότε θα έχουμε πετύχει. Διαφορετικά μία από τα ίδια πάλι. Η Αυτοδιοίκηση όμως μπορεί αρκεί να θέλει. Βλέπω σήμερα ότι και θέλει και μπορεί.

Καλή επιτυχία λοιπόν στην Αυτοδιοίκησή μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε την κυρία Λιακούλη για την τοποθέτησή της.

Καλούμε στο βήμα τον εκπρόσωπο του ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του Γενικού του Γραμματέα, τον κύριο Χρήστο Κατσώτη, Βουλευτή Β' Αθηνών.

Χ. ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι του Προεδρείου, κύριοι Σύεδροι και κυρίες, λόγω της εγγύτητας των δημοτικών Οργάνων με τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, έρχεστε αντιμέτωποι με τη διευρυμένη

φτώχεια και ανέχεια των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των βιοπαλαιστών αγροτών. Έρχεστε αντιμέτωποι με τον εφιάλτη της ανεργίας και της ακρίβειας. Τους τσακισμένους μισθούς. Τις ελαστικές και επισφαλείς εργασιακές σχέσεις. Τις μεγάλες περικοπές σε συντάξεις, σε συνδυασμό με τους αβάσταχτους φόρους και τα χαράτσια σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Την κατάργηση του δώρου και του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας. Τα διάφορα προγράμματα, ιδιαίτερα στους Δήμους, με ωφελούμενους, και όχι εργαζόμενους με πλήρη δικαιώματα, που ανακυκλώνουν την ανεργία και χειροτερεύουν την κατάσταση χιλιάδων εργαζομένων.

Όλα αυτά είναι απότοκα αυτής της μορφής οργάνωσης της οικονομίας, που σιδερένιο νόμο έχει το κέρδος ως κριτήριο της λειτουργίας της.

Στα πλαίσια αυτά είναι και η παραπέρα περιστολή των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών που εντείνεται, όπως και η κρατική καταστολή, προκειμένου να μπουκωθούν επιπλέον εμπόδια στους αγώνες των εργαζομένων και του λαού, για να υλοποιείται απρόσκοπτα η στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, των επιχειρηματικών ομίλων.

Όλες οι αναδιαρθρώσεις, οι μεταρρυθμίσεις, υπηρετούν αυτό το σιδερένιο νόμο, όπως βέβαια και ο Καλλικράτης και ο Κλεισθένης, και όλες οι άλλες μεταρρυθμίσεις για την τοπική διοίκηση.

Μπορεί αλήθεια κανείς να αδιαφορεί για αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις για το λαό; Για το ότι η νέα γενιά δουλεύει και ζει με χειρότερους όρους; Πολύ περισσότερο να στηρίζεται αυτή η πολιτική που δημιουργεί αυτές τις συνθήκες;

Στην προτεραιότητα της δράσης του ΚΚΕ βρίσκονται όλα τα μεγάλα προβλήματα του λαού, και πρωτοστατούμε να οργανωθεί η

πάλη του ενάντια σε όσους στέκονται εμπόδιο να ζει σύμφωνα με τις δυνατότητες της εποχής μας, να ικανοποιούνται οι ανάγκες του.

Βέβαια παλεύουμε για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας, που κριτήριο θα έχει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Ο λαός μας στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής ζει και την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, που οδήγησε σε μεγάλες απώλειες ανθρώπων και υγείας. Ζει τις συνέπειες της έλλειψης των αναγκαίων έργων αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας, που πότε καίει και πότε πνίγει ανθρώπους και το βίός τους, και πότε ο σεισμός θάβει κάτω από τα συντρίμια ανθρώπους και ότι έκτισαν με κόπους μιας ζωής.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η διάχυση αρμοδιοτήτων αποκρύβει τις ευθύνες, είτε της κυβέρνησης, είτε των διοικήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο λαός και τα παιδιά του ζει επίσης τις συνέπειες, από τις συνεχείς αλλαγές στην παιδεία, που έχουν ως αποτέλεσμα να στερούν τη μόρφωση από ακόμα περισσότερα παιδιά εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, βιοπαλαιστών αγροτών. Και εσείς το ξέρετε πολύ καλά.

Για όλα αυτά η κυβέρνηση ισχυρίζεται και προπαγανδίζει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, που το ονομάζουν και νέο σχέδιο Μάρσαλ, θα φέρει επενδυτές, θα υπάρξει ανάπτυξη, η οποία θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Αποκρύβει ότι το Ταμείο Ανάπτυξης είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το χειρότερο μνημόνιο, γιατί έχει ως προαπαιτούμενα την υλοποίηση των όρων για τη δημιουργία του επενδυτικού φιλικού περιβάλλοντος, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φτηνή εργατική δύναμη και το τσάκισμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων του λαού μας.

Σε αυτή τη στρατηγική συναντιούνται οι πολιτικές δυνάμεις του κεφαλαίου, παρά τις επιμέρους διαφορές. Καμιά κυβέρνηση δεν κατάργησε αντιλαϊκούς νόμους της προηγούμενης κυβέρνησης.

Πάνω στα μέτρα των τριών μνημονίων για παράδειγμα, προστίθενται και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάπτυξης. Τα 40 δις ευρώ χρηματοδότηση του κεφαλαίου που προστίθενται στο χρέος που δημιουργήθηκε για τον ίδιο λόγο, τα πληρώνει ο λαός με τις μεγάλες ανατροπές στη ζωή του.

Αυτή η στρατηγική υπηρετείται και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει.

Η Περιφερειακή Διοίκηση διαχειρίζεται κονδύλια του ΕΣΠΑ με έργα ενταγμένα στις τομεακές μελέτες ανάπτυξης των Υπουργείων, που υπηρετούν ανάγκες των επενδυτών.

Η Τοπική Διοίκηση διεκδικεί τη διαχείριση μέρους των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Καλλιεργούνται αυταπάτες, ότι το Ταμείο Ανάπτυξης θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, θα ενισχύσει εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας, θα ανοίξουν πολλές δουλειές και καλά αμειβόμενες, θα αναμορφωθεί η χώρα και άλλα τέτοια.

Εκτός ότι αποτελεί το χειρότερο μνημόνιο, αυτοί που θα επιχορηγηθούν είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, των κατασκευών, της πράσινης ανάπτυξης, και του τουρισμού, με πακτωλό δις ευρώ. Οι μικροεπιχειρηματίες δεν θα λάβουν τίποτε, όπως με ειλικρίνεια δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, και ο λαός θα πληρώνει εσαεί.

Οι πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων σε υποδομές, όπως στην αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, στον αντισεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτιρίων, και ειδικά των σχολείων, 80% είναι ανέλεγκτα, οι ελλείψεις σε κτίρια, προσωπικό και εξοπλισμό, στην εκπαίδευση και στην υγεία, δεν θα ικανοποιηθούν, γιατί δεν συνάδουν με τη λογική κόστους οφέλους.

Η θέση που εκφράζουμε με αγωνία ως ΚΚΕ, για να μη χαθούν άλλες ζωές και περιουσίες, είναι η άμεση υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων, ο αντισεισμικός έλεγχος, η αντιπυρική προστασία, για να σωθούν ζωές, με αύξηση της χρηματοδότησης για έργα όπως με δημιουργία σύγχρονων σχολείων, αθλητικών χώρων, χώρων πολιτισμού, διασφάλιση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων που σήμερα ασφυκτιούν οι εργαζόμενοι και ο λαός.

Κυρίες και κύριοι, οι συνέπειες από τη διαχείριση της πανδημίας είναι τραγικές. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές. Το ένα κύμα διαδέχεται το άλλο, είμαστε στο τέταρτο, και κάποιοι μιλούν για το πέμπτο ότι έρχεται. Και η κυβέρνηση αρνείται να πάρει τα αναγκαία μέτρα, όπως η γενναία χρηματοδότηση για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με προσλήψεις του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού, τη δημιουργία των αναγκαίων ΜΕΘ, τη λήψη μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού στους χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης είναι οι νεκροί να έχουν ξεπεράσει τους 15.000, οι πόλεις η μία μετά την άλλη να μπαίνουν στο κόκκινο, ασθενείς να μεταφέρονται σε άλλες πόλεις λόγω έλλειψης ΜΕΘ, ασθενείς με άλλες παθήσεις να αντιμετωπίζονται με καθυστέρηση με συνέπειες ακόμα και για την ίδια τη ζωή τους.

Σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση, προσηλωμένη στη στρατηγική της παραπέρα εμπορευματοποίησης της υγείας, εξαγγέλλει το νέο ΕΣΥ. Τι προβλέπει; Κλείσιμο και συγχώνευση νοσοκομείων, μετατροπή άλλων σε κέντρα υγείας, κλείσιμο κλινικών, επιτάχυνση των ΣΔΙΤ, και σύμφωνα με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, μεταφορά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην τοπική διοίκηση, ικανοποιώντας όπως διατείνεται, ανάλογο αίτημα της ΚΕΔΕ, για το οποίο σημειώνουμε ότι διαφωνούμε ριζικά.

Αλήθεια, σε ποιο Νομό θα παραμείνει και σε ποιον θα κλείσει το νοσοκομείο; Για παράδειγμα, θα μείνει στην Καρδίτσα και θα κλείσει στα Τρίκαλα ή το αντίθετο; Στην Κοζάνη ή στην Πτολεμαΐδα; Στο Άργος ή στο Ναύπλιο; Τυχαία τα ονόματα.

Μπορεί να γίνει αποδεκτή η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα της υγείας; Πώς τοποθετείται η ΚΕΔΕ; Τα Κέντρα Υγείας είναι υποστελεχωμένα και δεν μπορεί να προσφέρουν ούτε τις βασικές υπηρεσίες υγείας. Το νέο ΕΣΥ που προωθεί η κυβέρνηση, θα κάνει απαγορευτική την πρόσβαση των εργατικών λαϊκών οικογενειών σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Και είναι ζήτημα της ΚΕΔΕ αυτό το θέμα.

Η θέση μας είναι ότι η υγεία, ως το ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο, πρέπει να είναι δημόσια, καθολική, και να παρέχεται ενιαία από το κράτος, με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στεκόμαστε απέναντι σε ότι χειροτερεύει την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού.

Η ίδια στρατηγική και στο ζήτημα της παιδείας. Εκτός του νέου νόμου που αυξάνει τα εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών των εργατικών λαϊκών οικογενειών, άνοιξε η νέα σχολική περίοδος χωρίς κανένα μέτρο προστασίας των μαθητών, των εκπαιδευτικών, και κατ' επέκταση των γονιών. Οι μαθητές στοιβάζονται από 25 έως και 28 μαθητές στην τάξη. Τα προαύλια εξαφανίζονται ή μικραίνουν γιατί μπαίνουν containers για να στεγάσουν νηπιαγωγεία. Αποτέλεσμα, πάνω από το 28% των κρουσμάτων να είναι παιδιά, και τα νήπια να αρχίζουν με απαράδεκτους όρους.

Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι ελάχιστοι, δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Με τη λογική της ανταποδοτικότητας χαρατσώνονται οι γονείς. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί.

Είμαστε αντίθετοι στο αίτημα οι Δήμοι να πάρουν στην αρμοδιότητά τους τα σχολεία με αιχμή τα νηπιαγωγεία, γιατί το αίτημα αυτό έρχεται να ενισχύσει τις αντιδραστικές ανατροπές και

την ταξική διαφοροποίηση που προωθείται στο χώρο της εκπαίδευσης, με αιχμή τη λεγόμενη αποκέντρωση της σχολικής μονάδας, πολιτική που βρίσκει απέναντι τη σχολική κοινότητα, και όσες δικαστικές αποφάσεις και αν προκύψουν, οι αγώνες θα συνεχιστούν, γιατί οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και στην ένταση των ταξικών φραγμών, ενώ οι ελλείψεις σε υποδομές, εκπαιδευτικούς, προσωπικό καθαριότητας, συνεχίζονται, με αποτέλεσμα να οξύνονται οι μορφωτικές ανισότητες.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Κατσώτη, λίγο το χρόνο.

Χ. ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω, τελειώνω, με το θέμα των οικονομικών. Είναι γνωστή η στάση των κυβερνήσεων για το ζήτημα της απόδοσης των θεσμοθετημένων πόρων.

Το ΚΚΕ αντιπαρατίθεται διαχρονικά για αυτό το ζήτημα, αλλά και με τα Όργανα της τοπικής διοίκησης, γιατί έχουν αποδεχτεί τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, έχουν αποδεχτεί την ανάληψη αρμοδιοτήτων χωρίς τους αναγκαίους πόρους. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων, με αύξηση των ανταποδοτικών τελών, και θέσπιση και άλλων χαρατσιών. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοαπασχολούμενοι της πόλης και της υπαίθρου, έφτασαν να συμμετέχουν με 93% στα έσοδα του κράτους.

Η θέση μας είναι η ελάφρυνση των εργατικών λαϊκών οικογενειών από τα τέλη και τους φόρους. Σε αυτές τις συνθήκες η ακρίβεια, σε συνδυασμό με την ανεργία και τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, τη φοροληστεία και τα διάφορα άλλα χαράτσια, δημιουργεί συνθήκες διευρυμένης ανέχειας και ενεργειακής φτώχειας για το λαό.

Αλήθεια, οι Δήμοι πώς θα αντιμετωπίσουν τις αυξημένες δαπάνες λειτουργίας των σχολείων και των άλλων δημοτικών δομών; Ποιος θα πληρώσει την κερδοσκοπία των μεγάλων παικτών στην ενέργεια, τους ανταγωνισμούς των κρατών;

Το ΚΚΕ με τους εκλεγμένους στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, με εργατικά σωματεία, με φορείς της λαϊκής πάλης, έχει διαμορφώσει πλαίσιο στόχων για τη διεκδίκηση και θα δώσει τις δυνάμεις του, όσες διαθέτει, για την ανάπτυξη διεκδικητικών αγώνων.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βουλευτή, τον κύριο Κατσώτη, και καλούμε τελευταίο ομιλητή από την ενότητα των πολιτικών κομμάτων, τον εκπρόσωπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Τομέαρχη Εσωτερικών, Γενικό Διευθυντή του κόμματος, τον κύριο Φανίδη Ευάγγελο.

Κύριε Φανίδη, έχετε το λόγο.

Ε. ΦΑΝΙΔΗΣ: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ. (...) κυρίως με τη μορφή της κρίσης της νομιμοποιητικής δημοκρατικής λειτουργίας του κεντρικού κράτους και του ενοποιητικού ρόλου που αυτό καλείται να διαδραματίσει, έρχεται ως λογικό ακόλουθο μίας διεθνούς εξελικτικής τάσης και μίας ολοένα αυξανόμενης έντασης αμφισβήτησης του εθνικού κράτους.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το εθνικό κράτος βρίσκεται σε μία θέση τεράστιας αποδυνάμωσης και μετεωρισμού. Η ίδια η πολιτική διαδικασία καταντάει μια απλή διαχειριστική πράξη που στην ουσία της υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα μίας διεθνούς τάξης πραγμάτων και μίας ολιγοπολιτικής συγκρότησης.

Φυσικά εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Θα αφήσουμε τα πράγματα να ακολουθήσουν αυτή την τεχνητή νομοτέλεια ή θα αντιδράσουμε; Θα αναζητήσουμε τρόπους διάσωσης της ιδέας της εθνικής μας κυριαρχίας ή απλώς θα μοιρολατρούμε; Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται αντίδραση. Χρειάζεται μια πειστική απάντηση, μία θαρραλέα αναδιάταξη των εθνικών μας δυνάμεων, κοινωνικών, πολιτικών, θεσμικών και αξιακών.

Την αναδιάταξη των δυνάμεων αυτών είναι δεδομένο ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να την προσφέρει μία ισχυρή ανεξάρτητη και πολιτικά ακηδεμόνευτη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί πλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίζεται πρώτα από όλα από τους ίδιους τους ταγούς της και έπειτα συνολικά από την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, ως μία απολίτικη στενά διαχειριστικού χαρακτήρα υπόθεση. Μία τέτοια θεώρηση οδηγεί μοιραία την Αυτοδιοίκηση στην υποβάθμιση και ενδεχομένως και στη συρρίκνωσή της.

Εμείς, κυρίες και κύριοι, θεωρούμε ότι η σύγχρονη έννοια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφορά την ίδια την ανάδειξή της σε θεσμικό και δημοκρατικό αντίβαρο, που μπορεί να διαθέτει το εθνικό κράτος. Σε ένα θεσμικό και πολιτικό οπλοστάσιο ενόψει των έντονων κλυδωνισμών της από τις τυφλές και ανεξέλεγκτες δυνάμεις των παγκόσμιων ιδιωτικών και αγοραίων συμφερόντων και τις εξουσίες της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Είναι δεδομένο ότι στη χώρα μας, υπό τη σημερινή μορφή, η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να διαδραματίσει έναν τέτοιο ρόλο. Απαιτείται η άμεση και η ριζική αναβάθμισή της, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες, χωρίς υπεκφυγές.

Ως δομή πολιτικής οργάνωσης, μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενεργοποιήσει, λόγω της αμεσότητας και της εγγύτητας των αυτοδιοικητικών θεσμών με την κοινωνία, νέες και ουσιαστικότερες μορφές πολιτικής συμμετοχής, νοοτροπίας και ελέγχου και να ενισχύσει τη νομιμοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.

Συν τοις άλλοις, η αποκεντρωτική λογική που διέπει την αυτοδιοικητική ιδέα, μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα από το συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό και αντιπαραγωγικό κράτος στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις και ανάγκες που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη πολιτική, οικονομική και υγειονομική κρίση που βιώνουμε. Μέσω μίας νέας κατανομής κρατικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, θα μπορούσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μετεξελιχθεί

σε ένα αυτόνομο κρατικό τομέα πολιτικής, με ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, από την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, έως την υγεία, την εκπαίδευση και την πρόνοια.

Αυτό που απαιτείται πρώτα από όλα, κύριε Υπουργέ, και μπορείτε να το κάνετε, είναι μία ουσιαστική διασφάλιση της οικονομικής και διοικητικής της αυτοδυναμίας. Απαιτείται μία γενναία ανακατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ κεντρικού κράτους και Αυτοδιοίκησης. Αυτό, έχω έρθει σε πολλά Συνέδρια, το έχω ακούσει πολλές φορές να το υπόσχονται στη Διοίκηση της ΚΕΔΚΕ και μετά στην ΚΕΔΕ, αλλά δεν έγινε ποτέ πράξη. Κάντε το, να γράψετε ιστορία.

Μόνο, λοιπόν, εάν διασφαλιστεί ότι ένα ικανό μέρος των κρατικών πόρων θα εισπράττεται και θα αξιοποιείται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα μπορεί να υπάρξει η πολυπόθητη ανεξαρτητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την ελεημοσύνη του κεντρικού κράτους. Επιπλέον, απαιτείται η θεσμική ενίσχυση του χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής δημοκρατίας, μέσα από ένα καθαρά θεσμικό αυτοδιοικητικό πλέγμα πολιτικών. Η ουσιαστικοποίηση των συμμετοχικών διαδικασιών, του κοινωνικού ελέγχου και της λογοδοσίας, η ριζική μεταρρύθμιση του διοικητικού πλαισίου που θα φέρνει πιο κοντά τον πολίτη με την πολιτική και θα αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών.

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ένα τέρμα στην ασφυκτική εποπτεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ελέγχου πολιτικής σκοπιμότητας που ασκείται από το κεντρικό κράτος μέχρι σήμερα, με την οργάνωση ενός αμερόληπτου ελεγκτικού μηχανισμού, απαλλαγμένου από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ενδεχομένως υστερόβουλες ελεγκτικές αποφάσεις.

Πάντως, στην κατεύθυνση αυτή σίγουρα δεν βοηθάει ο νέος εκλογικός νόμος και ειδικότερα η ρύθμιση της εκλογής των νέων

Δημάρχων, με τη βάση του 43% από τον πρώτο γύρο των εκλογών και παράλληλα αυτό που δίνει και τα 3/5 των εδρών των Δημοτικών Συμβουλίων στους εκλεγέντες Δημάρχους. Είναι ένα στοιχείο που σίγουρα δεν βοηθά στην ανάγκη ουσιαστικής δημοκρατικής νομιμοποίησης των αιρετών Οργάνων της Αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα υποβαθμίζει τον ίδιο το νομιμοποιητικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Αυτοδιοίκηση συνολικά στη σχέση της με το πολιτικό σύστημα και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αναδιαταχτεί. Είναι ανάγκη να αναδιαταχτεί. Πρέπει με τρόπο θεσμικό να στηρίξει την πατρίδα μας, το εθνικό μας κράτος και να ενεργοποιήσει ξανά τους πολίτες μέσω ουσιαστικών συμμετοχικών διαδικασιών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει έναν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην εκπόνηση και εφαρμογή δημοσίων πολιτικών. Να εγγυηθεί την πολιτική ενότητα, αλλά και την κοινωνική συνοχή του εθνικού κράτους. Και να το κάνει αυτό με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και κομματική ανεξαρτησία.

Κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, εμείς θέλουμε μία Αυτοδιοίκηση ισχυρή και ακηδεμόνευτη. Για αυτό και μένουμε μακριά από χρίσματα και στηρίξεις στις τοπικές εκλογές. Θέλουμε μία Αυτοδιοίκηση που θα στηρίζει την πατρίδα και την κοινωνία μας, που θα ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις και ανάγκες.

Το δίλημμα για εμάς ήταν και θα είναι πάντα ξεκάθαρο. Σιωπή και συναίνεση στην παρακμή του πολιτικού συστήματος ή αναζήτηση επιτέλους λύσεων, με πρακτικό όμως πολιτικό αντίκρουσμα; Εμείς απαντάμε καταφατικά. Θέλουμε λύση αυτοδιοικητική και ελληνική. Θέλουμε η Αυτοδιοίκηση να βγει μπροστά.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας, την παρέμβασή σας, εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ.

Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Μάκη τον Βορίδη, στην τοποθέτηση του Υπουργείου, τις θέσεις της κυβέρνησης για όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να διευκρινίσω ότι ο χρόνος δεν είναι δέκα λεπτά, Υπουργέ. Είναι ξεχασμένο το ρολόι. Έχεις το χρόνο σου. Όσο δίνεις πράγματα τόσο θα αυξάνει και ο χρόνος.

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό λέω, εξαρτάται από το περιεχόμενο.

Να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση, και βέβαια, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πολύ για την αναγνώριση μιας σειράς θεμάτων στα οποία έχουμε ήδη κάνει, και στα οποία συνοπτικά θα αναφερθώ.

Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκαθαρίσω το τοπίο. Μεταρρύθμιση. Σωστά. Αλλά υπάρχουν λογής λογής μεταρρυθμίσεις, έτσι δεν είναι;

Μεταρρύθμιση ήταν η απλή αναλογική, και τα απόνερά της τα μαζεύουμε κάθε μέρα.

Μεταρρύθμιση ήταν το σπάσιμο των Δήμων ένα μήνα προ των εκλογών. Και ακόμα παλεύουμε να ξεμπερδέψουμε με τα Νομικά Πρόσωπα.

Άρα μεταρρύθμιση, αλλά πρώτα από όλα για να συνεννοηθούμε πώς την καταλαβαίνω εγώ, τη μεταρρύθμιση, διευκρινίζω, αν είχατε κανένα μπέρδεμα, εγώ είμαι δεξιός και συντηρητικός άνθρωπος, άρα τη μεταρρύθμιση την εννοώ μετρημένη, μελετημένη, σοβαρή, ώριμη, συγκροτημένη, λειτουργική. Τέτοια μεταρρύθμιση λέω εγώ.

Το άλλο, που κάτι σκέφτηκα, και μετά πρέπει κάθε ένα μήνα να ψηφίζουμε τι θα στείλουμε στην Οικονομική Επιτροπή και τι θα στείλουμε στην Ποιότητα Ζωής, μπας και μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι υπέρ των πολιτών, δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι ιδεολογική εμμονή και καταστροφή.

Άρα λοιπόν, να είμαστε συνεννοημένοι, για να έχουμε βάλει το πλαίσιο σωστά.

Πάει αυτό. Αυτό το τελειώσαμε. Έληξε.

Και άκουσα και σήμερα ότι δεν σκέφτονται να επαναφέρουν τίποτα. Κάτι άκουσα εκεί για το 43, 50. Και για να είμαστε συνεννοημένοι και με το 43, 50, η κυβέρνηση της Ελλάδος και ο νυν Πρωθυπουργός είναι νομιμοποιημένοι δημοκρατικά και δεν το αμφισβητεί κανένας, με κάτι λιγότερο από το 40. Δεν κατάλαβα γιατί οι Δήμαρχοι δεν είναι νομιμοποιημένοι με το 43. Για να συνεννοούμαστε και με αυτό δηλαδή.

Άρα λοιπόν, να είναι ξεκάθαρο το τοπίο, και εγώ θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω γιατί ένα μεγάλο βήμα έχει γίνει καταρχήν και μόνο με τη στάση την οποία τηρούμε, μια στάση ηθική και βαθιά πολιτική.

Για εμάς οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αιρετοί άρχοντες του τόπου τους, που τους τιμούμε και τους σεβόμαστε. Ποτέ δεν θα τους πούμε βλαχοδημάρχους, ποτέ δεν θα δημιουργήσουμε οποιαδήποτε ρηγμάτωση στη σχέση μας μεταξύ τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη αποκατασταθεί. Με τον Πρόεδρό σας είμαστε κάθε εβδομάδα στο τηλέφωνο και θα βρεθούμε κάθε δεκαπέντε μέρες για να συζητήσουμε θέματα. Και πολλά από αυτά τα θέματα θα τα δείτε μετά από λίγο νομοθετημένα. Αυτή είναι μια διαρκής ροή, σχέση, επαφή και επικοινωνία για την επίλυση των ζητημάτων της Αυτοδιοίκησης.

Έρχομαι λοιπόν στο τι είμαστε με το Στέλιο... Στέλιο, δεν σε έχω ευχαριστήσει δημοσίως, να το κάνω και τώρα, για την εξαιρετική συνεργασία, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε, λειτουργούμε και αντιμετωπίζουμε τα θέματα, και είναι πραγματικά καθημερινή χαρά η συνεργασία μαζί σου.

Να πω λοιπόν σε αυτό το διάστημα των οκτώ-εννιά μηνών που είναι η παρούσα διοίκηση, να πω τι έχουμε κάνει νομοθετικά.

Γιατί είναι πράγματα τα οποία αφορούν την Αυτοδιοίκηση, ακόμα και αν δεν είναι άμεσα αυτοδιοικητικά.

Κάναμε τον καινούργιο νόμο για τον ΑΣΕΠ. Αφορά αυτό την Αυτοδιοίκηση; Βέβαια. Είναι ο βασικός... η βασική αλλαγή του μηχανισμού προσλήψεων στο Δημόσιο. Αυτός είναι ο νόμος ο οποίος προβλέπει έναν πανελλαδικό διαγωνισμό προσλήψεων, και όχι αυτονομημένες προκηρύξεις. Αυτός ο πρώτος πανελλαδικός διαγωνισμός θα γίνει το Σεπτέμβριο του επομένου έτους.

Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή, διότι αλλάζει όλο το μηχανισμό συμπλήρωσης των θέσεων του Δημοσίου.

Τι άλλο κάναμε στα πλαίσια αυτά; Για πρώτη φορά εφαρμόζουμε όλο το σύστημα κινητικότητας και προσλήψεων, και θα μιλήσω για την κινητικότητα αναλυτικά.

Τι σημαίνει αυτό; Αρχές του χρόνου πρώτος κύκλος κινητικότητας, κλείνει 30 Μαΐου, έναρξη του προγραμματισμού προσλήψεων, κλείνει 30/9 με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που εγκρίνει τον προγραμματισμό προλήψεων, ανοίγει ο δεύτερος συμπληρωματικός κύκλος κινητικότητας, που κλείνει... ανοίγει μέσα στην επόμενη εβδομάδα αυτός, που κλείνει 31/1. Τι σημαίνει αυτό; Ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός, που όταν θα γίνεται ο πανελλαδικός διαγωνισμός προσλήψεων, στην πραγματικότητα όλη αυτή την κληρονομημένη κακοδαιμονία πάρα πολλών ετών, θα έρθει να την ισορροπήσει.

Ενδιαφέρει την Αυτοδιοίκηση αυτό; Προφανώς.

Δεύτερη νομοθετική μας πρωτοβουλία, ο νόμος για τον εσωτερικό έλεγχο. Να ευχαριστήσω δημόσια εδώ τον κύριο Μπίνη, ο οποίος έχει δεχτεί πολλές βολές από την αντιπολίτευση, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα ακεραιότητας, το οποίο χωρίς να είναι κατασταλτικό, θα θωρακίσει αποτελεσματικά τη δημόσια διοίκηση και τους Δήμους από μηχανισμούς διαφθοράς.

Είναι βαρύ το σύστημα αυτό για τους μικρούς Δήμους; Είναι. Χρειάζεται εδώ να κάνουμε πράγματα για αυτό; Χρειάζεται. Έχουμε δουλειά μέχρι να το ολοκληρώσουμε και να λειτουργήσει στην πληρότητά του έτσι όπως το περιγράφει ο νόμος; Ναι. Αλλά ο νόμος φτιάχτηκε το Μάρτιο. Όταν έκανα το νόμο τον Μάρτιο ξέρετε τι μου λέγανε; Θα μείνει στα χαρτιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει τη δεύτερη σειρά, τρέχει η δεύτερη σειρά εκπαιδευομένων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευομένων Εσωτερικών Ελεγκτών. Πιστοποιημένων. Και βέβαια έχουμε δουλειά ακόμα για να φτιάξουμε ολοκληρωμένα το σύστημα. Και έχουμε και αρκετή δουλειά στους Δήμους για να το λειτουργήσουμε. Αλλά φτιάχτηκε το θεσμικό πλαίσιο μέσα σε αυτό το χρόνο, καθώς και μια σειρά από πράγματα που προβλέπει εν συνεχεία το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο.

Τρίτος νόμος, για την τηλεργασία. Θεσμικό πλαίσιο το οποίο έπρεπε να έχουμε, αφορά τους Δήμους σε έναν ορισμένο βαθμό, λιγότερο, αλλά όμως είναι μια σημαντική δυνατότητα που αφορά εν γένει το Δημόσιο.

Ο νόμος για την απλή αναλογική. Άρα η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Βεβαίως εδώ ικανοποιήθηκε κάτι πολύ βασικό. Δεν είναι ότι ικανοποιήθηκε ένα αίτημα της Αυτοδιοίκησης. Ικανοποιήθηκε αυτό το οποίο είχαμε προβλέψει πριν γίνει η ψήφιση του νόμου. Είχαμε όλοι τοποθετηθεί και είπαμε ποιες θα είναι οι καταστροφικές συνέπειες της εφαρμογής. Δεν άκουγε κανείς. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική δύναμη η οποία εισηγήθηκε τότε ως κυβέρνηση και ψήφισε το νόμο, έχοντας δει τα αποτελέσματα αυτής της καταστροφικής λειτουργίας, εξακολουθεί να μην έχει, δημοσίως τουλάχιστον, αναθεωρήσει την άποψή του ως προς αυτό.

Εδώ πια δεν είναι μια εκτίμηση, δεν είναι μια σκέψη, δεν είναι μια εικασία. Είναι μια βιωμένη πραγματικότητα. Και αν δεν κάναμε τις, ξανά λέω, σχεδόν μηνιαίες παρεμβάσεις, οι Δήμοι δεν θα

μπορούσαν να λειτουργήσουν καθόλου. Αυτό δεν είναι εις βάρος των Δημάρχων, δεν είναι εις βάρος των Δημοτικών Αρχών, είναι εις βάρος των δημοτών. Οι δημότες πληρώνουν την αδράνεια η οποία δημιουργήθηκε από την απλή αναλογική.

Άρα λοιπόν, τέταρτη νομοθετική πρωτοβουλία.

Τα ζώα συντροφιάς, κρατώ τις παρατηρήσεις, δεν τις ξεπερνώ, ενδεχομένως θα θελήσει ο Στέλιος να αναφερθεί αύριο σε αυτό περισσότερο.

Ο νόμος για το lobbying, που δεν σας ενδιαφέρει.

Και τώρα έχει σηκωθεί σε διαβούλευση ο νόμος μας για τον εθελοντισμό, που επίσης εν μέρει σας αγγίζει. Θα κάνουμε λίγο συζήτηση για αυτό, γιατί έχει μια σημασία το θεσμικό πλαίσιο του εθελοντισμού, καθώς μπορούν να αναπτύξουν εκεί εθελοντικές ομάδες οι Δήμοι ή ήδη υφιστάμενες να τις εντάξουν σε αυτό το πλαίσιο.

Άρα λοιπόν, είναι οκτώ μήνες, είναι επτά νομοθετήματα, συν τη δευτερογενή νομοθεσία. Ήταν μόνο αυτά; Κοιτάξτε, σε αυτό θα κάνω μια πολύ ταχεία απαρίθμηση αυτών που έχουμε κάνει, γιατί έχει μία σημασία ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, μαζί με τα απόνερα της απλής αναλογικής, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και θεσμικά, νομοθετικά, ότι δημιουργήθηκε σαν ζήτημα Covid. Όλα τα προβλήματα από τον κορωνοϊό. Προβλήματα για το προσωπικό, για την παρουσία του, για τον τρόπο συμμετοχής, μέσα στην κοινωνία, για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι Δήμοι, για το πώς θα μπορέσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες στους δημότες. Άρα όλο αυτό ήταν ένα πλαίσιο, επιτρέψτε μου, το ένα ήταν η οικονομική στήριξη των Δήμων, αυτή που έγινε, αλλά ήταν μία απίστευτη δουλειά σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό μην το αφαιρούμε από την παραγωγή την κυβερνητική αυτό το χρονικό διάστημα. Ήταν κάτι το οποίο επιβάρυνε θεαματικά τη δημόσια διοίκηση.

Αλλά από εκεί και πέρα ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν, ο περιορισμός της κινητικότητας για τους μικρούς Δήμους στην προηγούμενη κινητικότητα, ο εξορθολογισμός των ποινών για το 2019, η τροπολογία για την πληρωμή, να μπορέσουν να πληρωθούν οι συμβασιούχοι, για την εκκαθάριση των δηλώσεων ΤΑΠ. Δις η παράταση των συμβασιούχων του Covid, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Η προσαρμογή των δόσεων για το Ταμείο Παρακαταθηκών, αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος. Η εκ νέου λειτουργία της πλατφόρμας των τετραγωνικών, έγινε. Το οποίο επίσης δίνει μια σημαντική οικονομική δυνατότητα. Ρυθμίσεις, γιατί μιλάμε για την καταστατική θέση των αιρετών, για τους κατ' επάγγελμα αγρότες αιρετούς. Ρυθμίσεις για τους Δημάρχους οι οποίοι είναι δικηγόροι. Δύο συγκεκριμένα σημεία τα οποία ήταν στις θέσεις της ΚΕΔΕ, και ικανοποιήθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα.

Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει... Οι παρατάσεις των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών. Οι παρατάσεις των μισθωτικών συμβάσεων. Το δικαίωμα υπογραφής στους ΙΔΟΧ, στους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου, για μηχανικούς και για κτηνιάτρους, το οποίο επίσης έλυσε μεγάλα θέματα.

Όλα αυτά λοιπόν είναι μια δουλειά η οποία τι λέει; Ότι στην πραγματικότητα εμείς καθημερινά δουλεύουμε, εργαζόμαστε, για να λύσουμε ζητήματα της Αυτοδιοίκησης.

Θα πει κανείς ποια είναι η μεγάλη εικόνα; Θα την πούμε την μεγάλη εικόνα και θα πούμε τι έχουμε μπροστά μας.

Επιτρέψτε μου όμως γιατί εγώ μιλώ σε ανθρώπους που είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, και νομίζω αυτό φάνηκε σε μεγάλο βαθμό και από τις τοποθετήσεις... δεν μιλώ τώρα εδώ κομματικά, μιλώ σαν αντίληψη, σαν τρόπος σκέψης, γιατί παρακολουθώ με πάρα πολλή προσοχή τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται ζητήματα.

Και εγώ θα πω και κάτι άλλο. Τα συνδικάτα, άκουσα σήμερα και τα δύο συνδικάτα, τους εκπροσώπους των εργαζομένων,

κρατούν μία σοβαρή και υπεύθυνη και συγκροτημένη στάση σε μια σειρά ζητημάτων. Με διαφορετικές απόψεις, έχουν τις απόψεις τους, αλλά όμως είναι σημαντικό το ότι η επιχειρηματολογία, τουλάχιστον όταν μιλάμε μαζί, αλλά και στο δημόσιο λόγο τους, είναι μια επιχειρηματολογία που κάποιος αξίζει να την ακούει και πρέπει να την απαντάει, όταν πρέπει να απαντάει, ή πρέπει να συμφωνεί και να προχωρά έτσι όπως πρέπει όταν συμφωνεί.

Το λέω αυτό γιατί. Συζητάμε για την υποστελέχωση. Ας ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Από πού αρχίζουμε να μετράμε; Αν μετράμε την τελευταία δεκαετία, δηλαδή προ της πτωχεύσεως, προφανώς οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Αν όμως μετράμε τα χρόνια της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στην κυβέρνηση, η πραγματικότητα δηλαδή των ετών '19, '20, '21, μέχρι τον 8^ο, έχουν ως εξής. Αποχωρήσεις με συνταξιοδοτήσεις ή οτιδήποτε άλλο, 5.311, προσλήψεις 8.562. Άρα εξαρτάται από πού μετράμε. Αν μετράμε στη δεκαετία, προφανώς δεν υπάρχει το προσωπικό της δεκαετίας, αν μιλάμε όμως για την πολιτική προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, αυτή η κυβέρνηση έχει ως πολιτική προτεραιότητα τη στελέχωση των Δήμων και κάνει ότι μπορεί ως προς αυτό.

Καθυστερήσεις στις προσλήψεις. Ακριβές, ομολογημένο πρόβλημα.

Ποια είναι η δέσμευση που μπορώ να κάνω εγώ σε αυτό. Αυτές οι εγκριτικές που έχουμε δώσει για το έτος 2022, είναι 797, η εκκρεμότητα από το '21 είναι 555, και από το '20 636. 555 και 636, η δέσμευσή μας είναι ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχουν κάτσει, θα βρίσκονται στις Υπηρεσίες τους. Θα έχουν τελειώσει από το ΑΣΕΠ, και με προσωρινούς πίνακες θα έρθουν στους Δήμους να υπηρετήσουν. Και θα δούμε το πώς μπορούμε να επιταχύνουμε και την πρόσληψη στο 2022, ενδεχομένως και με αυτούς τους πίνακες θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα.

Να ξεκαθαρίσουμε τι προτεραιότητες έχουμε δώσει από πλευράς ποιότητας προσωπικού, και να δούμε αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε σε αυτό.

Εμείς έχουμε δώσει προτεραιότητα σε προσωπικό Π.Ε., Τ.Ε.. Θέλουμε οι Δήμοι να έχουν επιστημονικό προσωπικό, και λέμε γιατί το θέλουμε. Γιατί θέλουμε οι Δήμοι να είναι βασικό αναπτυξιακό εργαλείο. Αναπτυξιακό εργαλείο χωρίς μηχανικούς στις Τεχνικές Υπηρεσίες, χωρίς οικονομικούς, και χωρίς πληροφορηκάρους, δεν γίνεται.

Άρα λοιπόν η προτεραιότητές μας στις προσλήψεις λέμε ποιες είναι. Είναι αυτές. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε τα πάντα, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά έχουμε ξεκάθαρη στρατηγική στο τι προσλαμβάνουμε.

Έρχομαι στην κινητικότητα. Μεγάλη συζήτηση και ξέρω ότι εύλογα Δήμοι παραπονιούνται. Αλλά θα σας αριθμούς, θα σας δώσω μεγέθη, και εκεί πρέπει κανείς να κάνει μια συζήτηση πιο αναλυτική. Εγώ με πολλή χαρά, Πρόεδρε, να κάτσουμε να τα δούμε ένα-ένα, Δήμο-Δήμο. Γιατί; Κινητικότητα πρώτου κύκλου 2018, δεύτερου κύκλου 2018, πρώτου κύκλου 2019, πρώτου κύκλου 2020. Αυτά τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Σε ένα σύνολο εργαζομένων ογδόντα και κάτι χιλιάδων στους ΟΤΑ, η απώλεια στους Δήμους εξαιτίας της κινητικότητας είναι 255 άτομα. Σε πέντε κύκλους κινητικότητας.

Μου είπε ο Πρόεδρος, σωστά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν Δήμοι που πονάνε. Σωστά. Υπάρχουν Δήμοι που πονάνε. Μετρώ λοιπόν εδώ περίπου δώδεκα-δεκατρείς Δήμους που έχασαν πάνω από δέκα άτομα. Αλλά υπάρχουν και Δήμοι που κερδίζουν. Γιατί μετρώ επίσης περίπου δεκατρείς Δήμους, οι οποίοι πήραν έντεκα άτομα.

Άρα λοιπόν εδώ, όταν συζητάμε για την κινητικότητα, υπάρχουν οι Δήμοι που πλήττονται από την κινητικότητα και ανησυχούν, αλλά υπάρχουν και οι Δήμοι που είναι ευνοημένοι από

την κινητικότητα. Εάν θέλετε αυτό να σας το ποσοτικοποιήσω σε αριθμούς, να σας πω δηλαδή πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν, πόσοι είναι αυτοί που χάνουν, η απάντηση εδώ είναι ότι 74 Δήμοι κερδίζουν, έχουν από έναν έως και 49 επιπλέον, κερδίζουν από την κινητικότητα, αυτός που παίρνει τους περισσότερους, παίρνει 49, υπάρχουν 74 Δήμοι που παίρνουν έναν, από έναν έως σαράντα εννιά. 18 Δήμοι ούτε κερδίζουν, ούτε χάνουν. Παρότι γίνεται κινητικότητα δηλαδή, τελικώς χάνουν έναν, παίρνουν έναν, χάνουν δύο, παίρνουν δύο. 99 Δήμοι χάνουν από έναν ως τρεις, 60 Δήμοι χάνουν από τρεις ως εννιά, είναι 20 Δήμοι που χάνουν από δέκα ως είκοσι πέντε, και υπάρχουν περίπου 60 Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει καθόλου στην κινητικότητα. Δεν έχουν δηλαδή ούτε εισροές, ούτε εκροές.

Άρα η εικόνα της κινητικότητας είναι μια πιο σύνθετη για τους ίδιους τους Δήμους. Κατά τη γνώμη μου εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, Πρόεδρε, να κάσουμε πολύ αναλυτικά να δούμε το θέμα της κινητικότητας.

Άρα αυτό θέλει μια συζήτηση. Θέλω όμως να σας πω τι έχω κάνει σε αυτό. Γιατί όταν ήρθα το βρήκα με έναν ορισμένο τρόπο το θέμα της κινητικότητας. Ποια ήταν η μόνη προϋπόθεση που υπήρχε τότε; Το 65%. Δηλαδή από έναν φορέα, το όριο για να κινηθεί κάποιος είναι το 65.

Έθεσα δεύτερη προϋπόθεση; Έθεσα δεύτερη προϋπόθεση, δεν αφορά τους Δήμους, τι; Στην έδρα. Αυτό αφορούσε κυρίως πιο μεγάλους Οργανισμούς που μπορεί να έχουν περισσότερες έδρες. Αφορά όμως ας πούμε τις Περιφέρειες.

Τι άλλο έκανα σε τούτη την κινητικότητα; 65% για να φύγεις, αλλά πρέπει να πας σε Υπηρεσία που έχει κάτω από το 65%. Άρα υποστελεχωμένη. Που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα αυτό διαμόρφωσε πια όρους ισορροπίας.

Για αυτό και σε τούτη την κινητικότητα έχουν πέσει πολύ... έχει πέσει πολύ ο αριθμός αυτών που κινούνται και διαμορφώνεται μια ισορροπία.

Αν πρέπει να κάνουμε και έχουμε ιδέες, να κάνουμε και άλλα πράγματα για την πραγματικότητα, χωρίς όμως να τη σκοτώσουμε, όχι να μην έχουμε κινητικότητα, και θα σας πω γιατί είναι σημαντικό να έχουμε κινητικότητα. Πρώτον, γιατί έχουμε μια κίνηση, ειδικά έτσι όπως είναι τώρα διαμορφωμένο το σύστημα, έχουμε μια κίνηση που κατ' αποτέλεσμα δημιουργεί συνολικά καλή λειτουργία των Υπηρεσιών, συμπληρώνονται, και γιατί είναι επιλογή των εργαζομένων. Το να έχεις ευχαριστημένο εργαζόμενο είναι καλό πράγμα, δεν είναι κακό πράγμα.

Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και τα δύο πράγματα μαζί, γιατί τελικά αν φτιάξουμε ένα έξυπνο σύστημα κινητικότητας, εγώ θεωρώ ότι έχουμε εξελιχθεί αρκετά, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πολύ πιο σταθμισμένοι.

Μία παρατήρηση ακόμα για τα συστήματα κινητικότητας, στο οποίο συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο, το ξέρει, το έχουμε συζητήσει. Οι παρεκκλίσεις από το σύστημα κινητικότητας. Τι είναι αυτό; Ενώ έχουμε ένα βασικό σύστημα κινητικότητας, έρχεται κάποιος και λέει εγώ θα παίρνω από όπου θέλω στο Δημόσιο, όποιον θέλω, χωρίς να ρωτάω, γιατί είναι προτεραιότητά μου η στελέχωση του Οργανισμού μου.

Αυτό είναι που πονάει και πονάει πολύ. Σωστά. Τι έγινε με αυτό; 2016 ψηφίστηκε ο νόμος για την κινητικότητα. 2021 παίρνω και μετράω 270 παρεκκλίσεις από το σύστημα κινητικότητας. Ψήφιζε το ελληνικό Κοινοβούλιο, κυρίως στην περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησης, ανά μήνα περίπου δέκα αποκλίσεις, παρεκκλίσεις από το σύστημα κινητικότητας. Καταστράφηκε το σύστημα κινητικότητας.

Τι έκανα; Μάζεψα τώρα τις μισές. Τις έκοψα. Άρα θα δείτε πολύ πιο περιορισμένα. Ερώτηση: γιατί δεν τις έκοψες όλες; Γιατί η

αλήθεια είναι ότι για αρκετές από αυτές ακόμα φαίνεται ότι υπάρχει αναγκαιότητα.

Θα έχω έναν δεύτερο κύκλο επανεκτίμησης καταργήσεως των παρεκκλίσεων από την κινητικότητα, ενδεχομένως την επόμενη χρονιά περίπου το Σεπτέμβριο.

Άρα λοιπόν και σε αυτό η παρέμβασή μας είναι εξαιρετικά σταθμισμένη.

Τώρα, για τις χρηματοδοτήσεις νομίζω είπατε και θα μιλήσετε περισσότερο και με τον Στέλιο, θα μιλήσει περισσότερο ο Στέλιος αύριο για αυτό.

Να πω πολύ γρήγορα ότι η έκτακτη χρηματοδότηση για τον Covid ήταν πολύ σημαντική, φανερώνει την πολιτική μας βούληση να στηρίξουμε την Αυτοδιοίκηση.

Να πω ακόμα ότι η συζήτηση, εφόσον το επιθυμεί η ΚΕΔΕ, το θέσατε, Πρόεδρε, αλλά αυτό προϋποθέτει πρώτα μια διεργασία δική σας, για την περίφημη ανακατανομή των ΚΑΠ, αλλαγή των κριτηρίων των ΚΑΠ, είναι μια συζήτηση που αν την αποφασίσετε εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να την κάνουμε. Αλλά προϋποθέτει να την ωριμάσετε. Άρα έχετε μια δουλειά να κάνετε εδώ.

Και να πω το εξής. Το Αντώνης Τρίτσης νομίζω ότι εξελίσσεται στο μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα υποδομών που έχει γνωρίσει ποτέ η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θα πω και κάτι ακόμα. Ναι, υπάρχουν ζητήματα, ακούστε τώρα τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι ευχάριστα προβλήματα αυτά. Είναι μία θεαματική αλλαγή. Ποια είναι η θεαματική αλλαγή; Τι λέγαμε τέσσερα χρόνια πριν; Τι λέγαμε πέντε χρόνια πριν; Δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό δεν λέγαμε. Και τι λέμε σήμερα; Έχουμε τόσα χρήματα που το ζήτημά μας είναι να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε. Ευχάριστο πρόβλημα. Το άλλο ήταν αρκετά πιο δύσκολο θα συμφωνήσουμε όλοι.

Άρα λοιπόν, ναι, προφανώς έχουμε δουλειά να κάνουμε για να παντρέψουμε αποτελεσματικά διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, Ταμείο, Τρίτης, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ η μεγάλη πρόκληση για όλους μας, για εμάς, είναι να φτιάξουμε ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο να λειτουργεί, και να μπορέσει να λύνει περίπλοκα θέματα, ουσιαστικά αξιολόγησης των έργων, σχέσης του ενός προγράμματος με το άλλο, λειτουργικότητας μεταξύ τους, αυτό είναι η δικιά μας δουλειά, αλλά η μεγάλη δουλειά η δική σας είναι να μπορέσετε να έχετε ώριμα έργα προκειμένου να απορροφήσετε όλο αυτό, και επίσης εκτός από την ωριμότητα, να κάνουμε εδώ και μια πολιτική συμφωνία. Εδώ να την κάνουμε. Αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία που δεν πρέπει να την πετάξουμε. Τα έργα πρέπει να είναι όλα χρήσιμα, πρέπει να είναι όλα σωστά, πρέπει να είναι όλα σωστά στοχευμένα, στην υπηρεσία των δημοτών και των πολιτών. Αυτή είναι η ευθύνη μας και εμάς, ημών, ως κεντρικού κράτους, ως πολιτικού συστήματος, αλλά και υμών ως αυτοδιοικητικών, αιρετών και εκπροσώπων του λαού.

Αυτή την πολιτική συμφωνία πρέπει να την κάνουμε, ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε εκεί που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, στην υπηρεσία των πολιτών. Είναι μια τεράστια αναπτυξιακή ευκαιρία για το έθνος και προφανώς δεν πρέπει να τη χάσουμε.

Άρα λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η σκληρή δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε όλοι και θα χρειαστούν και δύσκολες αποφάσεις. Και θα χρειαστεί να εξηγήσουμε και πολλά πράγματα στους ανθρώπους, το γιατί επιλέξαμε αυτό και γιατί δεν επιλέξαμε εκείνο. Το γιατί πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε τούτο και όχι στο άλλο. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μία καθαρή συζήτηση την οποία πρέπει να κάνουμε και μία μεγάλη ευθύνη στο θέμα αυτό.

Θεσμικά. Πάμε. Γιατί μου αρέσουν οι μεταρρυθμίσεις.

Ακόμα τώρα, μαζεύουμε τα απόνερα των μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης 10ετίας. Τόσο ώριμες μεταρρυθμίσεις. Γιατί τι απέγινε με τις ΥΔΟΜ; Ωραία μπήκε το θέμα ΥΔΟΜ, Υπηρεσίες Δόμησης ανά Δήμο. Και δίνουμε παρατάσεις από τότε επί 11 χρόνια, στις Υπηρεσίες Δόμησης. 11 χρόνια παρατάσεις. Ωραία το σκέφτηκε όποιος το σκέφτηκε εκεί που το σκέφτηκε. Είχε μελετήσει τίποτα; Υπήρχε αυτή η δυνατότητα; Μπόρεσε το κράτος διαχρονικά να υποστηρίξει τις απαιτήσεις για να συγκροτηθούν αυτές οι Υπηρεσίες; Ή το γράψαμε στο νόμο και το λύσαμε; Τι από τα δύο έγινε; Για να δούμε τις μεταρρυθμίσεις.

Πάμε να δούμε μία άλλη μεταρρύθμιση. Η εποπτεία των ΟΤΑ και η Αυτοτελής Υπηρεσία Ελεγκτή Νομιμότητας. Πότε προβλέφθηκε αυτή; Πριν από 11 χρόνια. Γιατί δεν έχει συγκροτηθεί 11 χρόνια τώρα; Είναι και αυτό μέσα στις μεταρρυθμίσεις. Γράφουμε κάτι, δεν έχουμε σκεφτεί τι έρχεται, δεν έχουμε σκεφτεί τι απαιτείται. Δεν έχουμε σκεφτεί τι προϋποθέσεις έχει για να λειτουργήσει. Και μετά αρχίζουμε τις αναβολές και τις παρατάσεις και τις αναστολές. Άρα λοιπόν, η κάθε μεταρρύθμιση θέλει το μεροκάματό της, που λέω εγώ. Θέλει τη δουλειά της. Θέλει το να εμβαθύνεις. Θέλει το να μπει και να δεις τη λεπτομέρειά της.

Έρχομαι λοιπόν τώρα σε αυτό που συζητάμε για την περίφημη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Έχω υπερβεί το χρόνο μου; Να μου πείτε. Το καμπανάκι απλώς να μου το πείτε εγκαίρως, γιατί...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Περιμένουμε τα θετικά. Περιμένουμε, έχουμε λίγο υπομονή ακόμα.

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ: Λοιπόν, πολυεπίπεδη. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο πίσω από αυτή τη λέξη τι εννοούμε; Εγώ εννοώ το εξής. Θα σας πω τι εννοώ εγώ. Εγώ εννοώ κάτι το οποίο σήμερα λείπει από το κράτος. Τι λείπει από το κράτος; Ένας μηχανισμός αξιολόγησης των αρμοδιοτήτων του κράτους και του τρόπου κατανομής τους. Τι σας είπα τώρα; Σας είπα κάτι; Απάντηση. Ρωτώ. Κάνουμε μία συζήτηση

για τις αρμοδιότητες τώρα. Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Με ποιο τρόπο υποστηρικτικό την κάνουμε αυτή τη συζήτηση; Ποιος θα έρθει να μας συμβουλευσει; Ποιο σημείο είναι το καλύτερο για να ασκηθεί από τα διάφορα επίπεδα διοίκησης, μία συγκεκριμένη αρμοδιότητα; Έχουμε μία Υπηρεσία, κυρία Βαλατσού, στο Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει αυτή τη δουλίτσα; Να μας πει η Υπηρεσία μας, ότι, ξέρετε, αυτό είναι το καλύτερο και έχω αυτή την τεχνική και αυτό το εργαλείο για να το εκτιμήσω.

Αυτή τη στιγμή αυτό δεν υπάρχει, είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Θα το συμφωνήσουμε οι δυο μας με τον Δημήτρη, τι πρόκειται να κάνουμε. Θα το συμφωνήσουμε με τον Πατούλη. Έφυγε, γιατί βρέχει. Λοιπόν, θα το συμφωνήσουμε με τον Πατούλη τι θα κάνουμε, πού θα πάνε οι αρμοδιότητες. Αλλά δεν υπάρχει σήμερα στο κράτος ένας τέτοιος μηχανισμός.

Άρα λοιπόν, πρώτο και βασικό, να συγκροτηθεί στο κράτος ένας τέτοιος μηχανισμός. Μα, μέχρι τότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε τις αρμοδιότητες; Ναι, θα τις συζητήσουμε. Γιατί; Διότι υπάρχουν και ορισμένα που είναι αρκετά προφανή και δεν χρειαζόμαστε αυτό τον πιο τεχνικό και περίπλοκο μηχανισμό.

Αλλά να πω ένα παράδειγμα τώρα; Και μπορεί να θυμώσουν και κάποιοι από το Υπουργείο Τουρισμού, δεν πειράζει. Εγώ λέω και κανένα τέτοιο αυθαίρετο. Υπήρξε τώρα μία συζήτηση για μια εταιρεία για τις ιαματικές πηγές. Την ξέρετε αυτή την ιστορία με τις ιαματικές πηγές; Θα γίνει μια εταιρεία για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών. Την ξέρετε; Είπε το Υπουργείο Τουρισμού, θα κάνουμε μία εταιρεία για τις ιαματικές πηγές. Μπορεί να έχουν δίκιο, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχουν δίκιο. Όμως υπάρχει μια αρμοδιότητα σε κάποιους Δήμους οι οποίοι έχουν ιαματικές πηγές. Ωραία.

Εγώ λέω αυτή τη συζήτηση σε ποιο επίπεδο τη διεξάγουμε; Για να αποφασίσουμε ότι δεν πρέπει πλέον αυτή την αρμοδιότητα να την ασκούν οι Δήμοι και πρέπει να την πάρουμε να την πάμε σε

μια κρατική εταιρεία. Αυτό λοιπόν δεν είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει την αναγκαιότητα της υπάρξεως μιας δομής μέσα στο κράτος, η οποία παίρνει αυτού του τύπου τις αποφάσεις; Αυτή είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι η κρίση. Και εν συνεχεία... Άκουσέ με, Λάζαρε. Και εν συνεχεία είναι, μετά την κρίση, η μεταβίβαση αυτών των αρμοδιοτήτων προκειμένου να πάνε να ασκηθούν εκεί στα διαφορετικά επίπεδα της διακυβέρνησης.

Έρχομαι λοιπόν τώρα στο συγκεκριμένο. Σε τι δεσμεύομαι εγώ απέναντί σας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ξεκαθαρίσει, μέσα από μία συζήτηση που θα κάνουμε, η οποία είναι ήδη αρκετά ώριμη, το ποιες μεταφορές αρμοδιοτήτων πρόκειται να γίνουν στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Δηλαδή στην ουσία από τις Αποκεντρωμένες, μεταφορά αρμοδιοτήτων προς Α΄ και τον Β΄ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό θα έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Και μετά το υπόλοιπο όλο, που με ενδιαφέρει εμένα, που είναι αυτός ο μηχανισμός, είναι κάτι το οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και είναι αρκετή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό.

Όμως, τονίζω ότι σε αυτό, το βασικό κριτήριο το οποίο θα θέσουμε για να είμαστε σύμφωνοι μεταξύ μας στη μεθοδολογία, θα είναι ότι θα υπηρετεί τον πολίτη καλύτερα αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων. Το κριτήριο θα είναι αυτό. Είναι πολιτοκεντρικό και αυτό θα είναι η βασική σκέψη με την οποία θα ανταλλάξουμε τα σχετικά επιχειρήματα. Άρα θα δουλέψουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου να γίνει αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων.

Τι άλλο είναι αυτό το οποίο απασχολεί και ξέρω ότι μου το έχετε θέσει πάρα πολλές φορές. Είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες οι οποίες εμφανίζονται στις Αποκεντρωμένες, κυρίως στο πλαίσιο της λειτουργίας της εποπτείας των ΟΤΑ. Με αυτό δεν παιδεύεστε; Παιδεύεστε. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε

περισσότερη δουλειά, θα πω γιατί περισσότερη, διότι ένα είναι το ζήτημα το διοικητικό, με δυο λόγια το να αναπτύξουμε αποτελεσματικά το σύστημα αυτό, σε κάθε περίπτωση, και το δεύτερο είναι να δούμε τι είναι εκείνο στο οποίο πραγματικά έχει νόημα να ασκείται μία βαθιά εποπτεία στα ζητήματα των ΟΤΑ και πράγματα τα οποία, ας το πω, είναι εκείνα που μπορούν να λειτουργήσουν πιο εύκολα, πιο άνετα, όπως επίσης έχω κρατήσει σαν ένα θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λύσουμε, τη σχέση... μάλλον, τα διάφορα επίπεδα επικάλυψης του ελέγχου.

Άρα, Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και διοίκηση, αλλά και αυτό και εκείνο, αυτό κάπως πρέπει να το βάλουμε κάτω να το κάνουμε πιο λιτό και απλό, ειδικά γιατί υπάρχει νομίζω και μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μας δείχνει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Άρα αυτό είναι από τα ζητήματα που μέχρι το τέλος του χρόνου, το βάζω και αυτό, μέχρι το τέλος του χρόνου, σε μία, αν θέλετε, πρώτη προσέγγιση πρέπει να τακτοποιήσουμε.

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας αποτελεί μία από τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Αυτό θα είναι βέβαια καταρχήν μία διοικητική κωδικοποίηση και μετά πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε συνολικότερα αυτό το οποίο λέμε ο Ενιαίος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα το τρέξουμε στην επόμενη χρονιά.

Δημοτική Αστυνομία. Θέλω να δω το θεσμικό πλαίσιο, έχω ήδη ένα πρώτο κείμενο, θα ανοίξουμε τη συζήτηση μόλις τελειώσουμε όμως με το ζήτημα των Αποκεντρωμένων. Να τελειώσουμε με το ζήτημα των Αποκεντρωμένων, θα ανοίξουμε το θεσμικό πλαίσιο της Δημοτικής Αστυνομίας και ξέρω ότι βασικά το θέμα το οποίο σας απασχολεί εδώ είναι το θέμα του προσωπικού. Θα το δούμε αυτό καθώς θα έχουμε αποσαφηνίσει το πλαίσιο, θα δούμε τις ανάγκες του και τη λειτουργία του, γιατί αυτό σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την απόφασή μας για το είδος της Αστυνομίας

και το είδος της εκπαίδευσης που θέλει αυτή η Αστυνομία. Άρα λοιπόν, είναι μία συζήτηση που θα την κάνουμε συνολικά.

ΥΔΟΜ. Δώσαμε μια παράταση η οποία είναι βραχεία. Είναι μέχρι 31/12/22. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε πει θα δουλέψουμε σε αυτό, έχουμε πει ότι θα έρθει το Τεχνικό Επιμελητήριο με μία πρόταση ενδεχομένως και στο τέλος αυτής της εβδομάδος, στην οποία θα δούμε Δήμο – Δήμο ποια είναι η κατάσταση και ποιες είναι οι δυνατότητες. Έχοντας δει το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση από πλευράς Υπηρεσιών Δόμησης, θα δούμε και τις αντικειμενικές δυνατότητες που έχουν οι Υπηρεσίες, οι ήδη υφιστάμενες Υπηρεσίες, να αντεπεξέλθουν στον φόρτο εργασιών που έχουν, συνεκτιμώντας κάτι το οποίο επίσης είναι σημαντικό, ότι η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας το επόμενο χρονικό διάστημα, άρα θα έχουμε αύξηση των αιτουμένων για έκδοση οικοδομικών αδειών και επομένως πρέπει να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε μέσα σε εύλογο χρόνο, ώστε να μην υπάρχουν αναπτυξιακές καθυστερήσεις. Επομένως αυτό είναι σε εξέλιξη και θα υπάρξει νομοθεσία και αυτό στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

ΔΕΥΑ. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση, είναι συζήτηση και θεσμική, είναι συζήτηση και λειτουργική, αλλά πρέπει να ανοίξει η συζήτηση το πώς θα κάνουμε όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργικό και αποτελεσματικό. Υπάρχουν καλές εταιρείες, υπάρχουν και πολύ προβληματικές εταιρείες. Αλλά πρέπει αυτό όλο να το βάλουμε κάτω και να το λύσουμε. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα εργαστούμε προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε.

Μέγα και τεράστιο ζήτημα. Κοιτάξτε κάτι. Ψηφιακή εποχή. Αυτό αφορά και τους Δήμους, αφορά το σύνολο της Δημοσίας Διοικήσεως. Τι είναι αυτό που είπαμε τώρα; Διάβαζα μία μελέτη, σε μία 10ετία από σήμερα, το 80% των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σήμερα, δεν θα υπάρχουν και θα έχουν αντικατασταθεί

από άλλες. Μία τεράστια πρόκληση για τη Δημόσια Διοίκηση είναι ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός. Γιατί; Η ιδιωτική οικονομία τρέχει, αξιοποιεί τις ψηφιακές δυνατότητες, εάν η Δημόσια Διοίκηση δεν παρακολουθήσει, στην πραγματικότητα καθώς θα διεκδικεί το ρυθμιστικό της ρόλο, θα μένει πίσω. Αυτό θα μεγαλώνει την απόσταση ιδιωτικής οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης και θα γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτή ως ένα ρυθμιστικό βαρίδι. Ως ένα πρόβλημα. Ως ένα αναπτυξιακό ζήτημα.

Ο τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, κεντρικό θέμα το οποίο απασχολεί σήμερα τις Δημόσιες Διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη, είναι το ότι πρέπει να αναπτύξουμε τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα με τη Microsoft εκπαίδευσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στο Δημόσιο, ήδη έχουν εκπαιδευτεί οι πρώτοι, μιλάμε τώρα το πρώτο πρόγραμμα, αυτό το οποίο τρέχουμε, είναι για 5.000 ανθρώπους και πρέπει να δούμε το πώς θα συμμετάσχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και πολλή δουλειά για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει να κάνει με την επιμόρφωση του προσωπικού.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπουργέ, είμαστε λίγο πάνω από τη μισή ώρα, αλλά μπορούμε να περιμένουμε λίγο ακόμα για να ακούσουμε...

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: ...για την καταστατική μας θέση.

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ: Έρχομαι στην καταστατική θέση.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έτσι ακριβώς.

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι. Ξέρω εγώ με τι κλείνω.

Λοιπόν, πρόστιμα σε Δήμους για τα θέματα των ναυαγοσωστών. Είπα να φτιαχτεί μια διάταξη η οποία θα λύνει το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει, πράγματι αυτό το οποίο περιέγραψες, Πρόεδρε, πρέπει να επιλυθεί, θα επιλυθεί, άρα μην αγχωνόμαστε με αυτό.

Αυτόφωρο, αυτόφωρη διαδικασία στους αιρετούς. Θα εξηγήσω, για να μην παρεξηγηθώ. Οι αιρετοί έχουν ειδική δωσιδικία. Τα πλημμελήματά τους, τονίζω, γιατί με ακούν, τα πλημμελήματά τους, όχι τα κακουργήματα, τα κακουργήματα έχουν άλλη διαδικασία, τα πλημμελήματά τους εκδικάζονται από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων δεν συνεδριάζει ποτέ για να δικάσει αυτόφωρο. Έχει κανονική και τρέχουσα λειτουργία.

Επομένως, η σύλληψη των αιρετών για να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, δεν έχει κανένα απολύτως περιεχόμενο. Επειδή όμως μπορεί να υπάρχουν στενοκεφαλίες, θα κανονίσουμε ώστε νομοθετικά να μην υπάρχει η αυτόφωρη διαδικασία για τους αιρετούς.

Ρύθμιση δόσεων και αναχρηματοδότηση των δανείων, έχουμε πει ότι θα το κάνουμε αυτό και ότι επομένως θα δείτε σχετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Άρα, από τα θέματα που μου έχετε θέσει, είναι ορισμένα τα οποία έχουν γίνει. Το καθεστώς του 1608/50 έχει καταργηθεί. Η επαναφορά της ιδιάζουσας δωσιδικίας, σας την είπα. Η επανεξέταση ισχυουσών διατάξεων για τα κωλύματα και ασυμβίβαστα, ειδικά απέναντι στο θέμα των δικηγόρων Δημάρχων, έχει υλοποιηθεί. Και είχαμε και θέματα εκεί, δεν ήταν απλό. Η επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση στους Δημάρχους, αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι όπως είναι διατυπωμένο, εγώ είμαι έτοιμος να πω ναι, αλλά λέω ξεκάθαρα ότι κρατώ μια επιφύλαξη ότι έχει ακρίβεια η διατύπωση, έτσι; Θα το δούμε μαζί. Αλλά καταρχήν είμαστε εντάξει στο να πούμε ναι.

Τα ζητήματα τα άλλα, εμείς θα σας στηρίξουμε, υπάρχουν μια σειρά από συνταξιοδοτικά τα οποία προφανώς δεν είμαι εγώ εξουσιοδοτημένος να το πω, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε σε κυβερνητικό επίπεδο.

Θέλω να σας πω κάτι για την αντιμισθία. Ακούστε. Εμείς όλοι είμαστε εκλεγμένοι. Είμαστε αιρετοί. Και οφείλουμε να σεβόμαστε ευαισθησίες. Έχουν γίνει από την εποχή της κατάρρευσης της χώρας, σημαντικότερες περικοπές στους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Εγώ δεν βλέπω αυξήσεις αντιμισθιών, προτού υπάρξουν αυξήσεις των μισθών των εργαζομένων. Το λέω καθαρά. Θεωρώ ότι θα αδικούσαμε τους εαυτούς μας ως πολιτικό σύστημα, εν τη ευρεία έννοια, αν κάναμε κάτι τέτοιο.

Όμως, θεωρώ απολύτως δίκαιο και εύλογο, μία σειρά άλλων δαπανών που ξέρω ότι βαρύνουν τους Δημάρχους, αυτές οι άλλες δαπάνες να ενισχυθούν προκειμένου να κάνουν το έργο τους αποτελεσματικότερα οι αυτοδιοικητικοί. Άρα λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση, εκείνο το δρόμο πρέπει να πάρουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε, για να ενισχύσουμε τον τρόπο της αποτελεσματικής λειτουργίας της δικής σας δουλειάς.

Κλείνω, λέγοντας τα εξής. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι έχει, μετά από μία σημαντική περίοδο διαρρήξεως της σχέσεως των αιρετών και του κράτους, έχει αποκαταστήσει αυτή τη σχέση. Το έχει αποδείξει, το αποδεικνύει κάθε μέρα, το αποδεικνύει βδομάδα – βδομάδα, το αποδεικνύει μήνα – μήνα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, δείχνοντας την εμπιστοσύνη μας σε εσάς, τους εκλεγμένους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μένουμε κοντά σας για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουμε ανοίξει και τα οποία δρομολογούμε την επίλυσή τους.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ): Ευχαριστούμε τον Υπουργό για την τοποθέτησή του, την κεντρική εισήγηση της πολιτικής ηγεσίας.

Το λόγο για λίγο και μια σημαντική παρέμβαση, στον Πρόεδρό μας, τον κύριο Παπαστεργίου.

Δημήτρη, έχεις το λόγο.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την τοποθέτησή του.

Να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Ότι είδαμε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, και κρατώ ως σημαντικό το κομμάτι των ΙΔΟΜ, το οποίο έχουμε συζητήσει για το πώς μπορούμε να το λήξουμε. Το ότι θα προωθηθούν μέσω ΑΣΕΠ άμεσα οι προσλήψεις.

Οφείλω να πω ότι μερικές φορές, αυτό το οποίο λέγαμε και χθες κατ' ιδίαν, τα νούμερα δεν λένε πάντα τα αλήθεια. Δηλαδή αν αυτές οι 3.000 προσλήψεις παραπάνω την τελευταία τριετία, είναι για παράδειγμα οι προσλήψεις των καθαριστριών, καθαριστών στα σχολεία, γιατί πριν ήταν με σύμβαση έργου, στην ουσία δεν έχουμε πάρει τίποτα παρά μόνο ορθά τακτοποιήσαμε το προσωπικό.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: 3Κ, Ο.Κ.. Η 3Κ καλώς έγινε και ήρθε. Αλλά οι καθαριστές, καθαρίστριες, ούτως ή άλλως υπήρχαν.

Για το θέμα της κινητικότητας επίσης πρέπει να πούμε το εξής. Ότι αν φύγουν από το Δήμο Τρικκαίων τρεις εργαζόμενοι, δεν έγινε και τίποτα, είναι ένας μεγάλος Δήμος. Αν φύγουν από το Δήμο Αργιθέας, που έχει τρεις ας πούμε μηχανικούς, που δεν έχει τρεις μηχανικούς, αλλά λέμε ότι είχε στο φανταστικό σενάριο, και φύγει ο ένας, στο 65%, και ο δεύτερος ή η δεύτερη απουσιάζει, λόγους υγείας, μένει με έναν.

Άρα τα νούμερα μερικές φορές όντως, και συμφωνούμε νομίζω σε αυτό, δεν λένε απόλυτα την αλήθεια, για αυτό και θα πρέπει την κινητικότητα να την ξανά δούμε για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία των υπηρεσιών, και μάλιστα κρίσιμων υπηρεσιών.

Τέλος, επειδή θέλω να τα λέμε και όλα, για τις αντιμισθίες, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το οποίο λέτε, έτσι είναι, αλλά σήμερα ισχύει και συμβαίνει να υπάρχουν Διευθυντές μας οι οποίοι παίρνουν περισσότερα λεφτά από τους Δημάρχους.

Άρα δεν ζητάμε κάτι παραπάνω, αλλά να εξορθολογίσουμε λιγάκι το σύστημα μισθοδοσίας.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, και σαν νούμερο, ότι... Είναι ξεκάθαρα τα θέματα. Ένας Δήμαρχος μίας μεσαίας, μεγάλη πόλης, παίρνει δύο χιλιάδες ευρώ, δύο κάτι, δύο μηδέν πενήντα, και πολλοί εξ ημών πληρώνουμε ασφάλειες μόνοι μας γιατί είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, άρα μιλάμε για ποσά τα οποία είναι κάτω από δύο χιλιάδες ευρώ. Αν δείτε σε δημοτικές επιχειρήσεις, φορείς διαχείρισης απορριμμάτων, και λοιπά, μισθοδοσίες, είναι πολύ πάνω από αυτό.

Για αυτό συζητάμε και αυτό νομίζω πως μπορούμε να το δούμε, τηρώντας το περί δικαίου αίσθημα, που συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να είναι σε σχέση με τη γενικότερη μισθολογική κατάσταση των ανθρώπων που εργάζονται στους Δήμους.

Λοιπόν, έχουμε πολλή κουβέντα και πολλή δουλειά μπροστά μας, και αυτό είναι σίγουρο.

Θα κάνω μια παράκληση. Ο Άγγελος ο Μπίνης έχει ετοιμάσει μια φοβερή ομιλία, που δεν είναι ακριβώς ομιλία, είναι το πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τελικά όλη την Αυτοδιοίκηση σε ένα καινούργιο τρόπο σκέψης, αλλά επειδή πολιτικά την ώρα αυτή έχουμε λίγο κουβέντα, κύριε Διοικητά μας, θα μας επιτρέψετε λίγο να δώσουμε το λόγο στις παρατάξεις. Εμείς θα μείνουμε εδώ. ούτως ή άλλως έχω φροντίσει να βρέχει έξω μέχρι το απόγευμα για να μη φύγει κανείς.

Οπότε ξεκινάμε λίγο τις ομιλίες των παρατάξεων. Για την παράταξή μας, τους ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ο μετρ της Αυτοδιοίκησης, είκοσι πέντε και χρόνια στα κοινά και συνεχίζει ακάθεκτος, Λάζαρος Κυρίζογλου, έχει το λόγο.

Λάζαρε, ξεκινάμε με 15 λεπτά θα έλεγα και βλέπουμε λίγο πώς θα πάει, μπορεί να πάμε και λίγο παραπάνω για όλους μας. Οπότε να αλλάξουμε και λίγο το ρολόι.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων που προσήλθατε, κυρίες και κύριοι.

Καλωσορίζουμε το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καλωσορίζουμε όλους τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, και όλους τους προσκεκλημένους.

Καλώς ήρθατε και επιτρέψτε μου λίγο έναν άλλο τόνο, μια που έχουμε και τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του '21, καλώς ήρθατε στη Μακεδονία, στη γη του Αριστοτέλη, του Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη γη της Πέλλας, της Βεργίνας, του Δίου, της Θεσσαλονίκης, της Αμφίπολης, στη γη του Ολύμπου, του Άθωνα, του Αγίου Όρους, του Μεθοδίου και Κυρίλλου. Της Αραπίτσας, του Εμμανουήλ Παπά, και των άλλων αγωνιστών του '21, τον οποίων η προσφορά υπήρξε ισότιμη, ισόκυρη και εξίσου θυσιαστική με αυτή όλων των συνελλήνων. Των αγώνων του '12-'13, αλλά μια και ομιλώ και εκ μέρους της παρατάξεως, του μεγάλου Έλληνα Μακεδόνα πολιτικού, του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, στην πατρίδα μας, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, έχουμε απαντήσεις, έχουμε λύσεις. Δεν έχουμε ανάγκη ξένων προτύπων. Μπορούμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να υπάρχει αληθινή, και όχι συνθηματολογική κάθε φορά διαχρονικά πολιτική βούληση.

Το πολίτευμα της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, δομημένο με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, θεμέλιό του είχε τους πάνω από εκατόν εβδομήντα Δήμους. Ο Δήμος ήταν η τοπική Αρχή με Δήμαρχο. Οι Δήμοι απάρτιζαν τις δέκα φυλές και εξ αυτών πενήντα βουλευτές από κάθε φυλή είχαμε τη Βουλή των Πεντακοσίων.

Ας στηριχτεί η σύγχρονη, υπό τα σημερινά δεδομένα, και κοιτώντας προς το μέλλον, κοινοβουλευτική δημοκρατία μας, ας στηριχτούμε λοιπόν στους Δήμους, στην Αυτοδιοίκηση, με

μεταφορά περισσότερων αρμοδιοτήτων με οικονομικούς πόρους, με προσωπικό και μέσα, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκησή τους προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.

Μιλάμε για περισσότερη αποκέντρωση του πιο συγκεντρωτικού κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπάρχει αυτή η παραδοχή, ότι είμαστε υπέρ της διοικητικής μεταρρύθμισης, της ουσιαστικής, και ότι είμαστε ένα όντως συντηρητικό και γραφειοκρατικό κράτος σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα συζητάμε σε δύο παράλληλες ευθύνες που δεν συναντήθηκαν επαρκώς στο παρελθόν ποτέ, και δεν θα συναντηθούν ούτε τώρα εις το μέλλον. Πρέπει να συγκλίνουμε.

Μιλάμε λοιπόν για αποκέντρωση του πιο συντηρητικού ευρωπαϊκού κράτους, παρά τα όντως θετικά βήματα που έχουν γίνει, με περισσότερη Αυτοδιοίκηση για καλύτερη δημοκρατία.

Τα θέλει; Τα επιδιώκει; Τα ενστερνίζεται όλα αυτά η κεντρική εξουσία, δηλαδή οι εκάστοτε κυβερνήσεις; Δεν νομίζω. Αντίθετα πιστεύω ότι στυλώνει τα πόδια το κεντρικό κράτος, διαχρονικά, και δίνει κάθε φορά κάτι με το σταγονόμετρο.

Στην πατρίδα μας η Αυτοδιοίκηση αποκλήθηκε βάθρο, ένα εκ των βάθρων της δημοκρατίας. Στο Σύνταγμά μας, στο άρθρο 102, προβλέπεται η ύπαρξη, η λειτουργία, και η διασφάλιση από το κεντρικό κράτος της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης.

Από το Δεκέμβριο του 2018, οπότε πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τακτικό Συνέδριό μας στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια. Ήδη διανύουμε το τρίτο έτος της παρούσας δημοτικής περιόδου, και πραγματοποιούμε, συνάδελφοι, το πρώτο ετήσιο Τακτικό μας Συνέδριο.

Για να είμαστε εξηγημένοι. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, δύο, δεν υπάρχουν περισσότεροι, δύο είναι οι φορείς, οι θεσμοί των οποίων οι φορείς, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία από το λαό, δηλαδή από τους

πολίτες. Πρώτον, το Κοινοβούλιο, δηλαδή οι Βουλευτές, και έμμεσα εξ αυτού του Κοινοβουλίου, η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεύτερον, η Αυτοδιοίκηση Α' και Β' Βαθμού, δηλαδή Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Το Σύνταγμα είναι Σύνταγμα και οφείλει η κάθε κυβέρνηση να το σέβεται. Να σέβεται τη δημοκρατική νομιμοποίηση που έχει η Αυτοδιοίκηση και να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης. Όχι λεκτικό σεβασμό, έμπρακτο σεβασμό.

Ότι αφορά εμάς λοιπόν, δηλαδή την Αυτοδιοίκηση, πρέπει να αποφασίζεται και από εμάς. Όχι να αποφασίζει μόνη της η εκάστοτε κυβέρνηση. Να υπάρχει διάλογος ουσιαστικός και ειλικρινής συνεργασία.

Υπενθυμίζω πως η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, άκουσον-άκουσον, δεν κλήθηκε δυστυχώς να συμμετάσχει στη συγκροτηθείσα στο 2016, με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού, Επιτροπή διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενέργεια που μαζί με όλες τις άλλες δείχνει έλλειψη σεβασμού προς την Αυτοδιοίκηση.

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι ακόμη. Την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση την εκφράζουν οι αποφάσεις των θεσμοθετημένων συλλογικών Οργάνων της, οι οποίες λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις μας και στα Συνέδριά μας. Τις αποφάσεις αυτές μάλιστα οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι, ακόμη και όσοι μειοψηφούν, κατ' εφαρμογή της αυτονόητης δημοκρατικής αρχής.

Την Αυτοδιοίκηση δεν την εκπροσωπούσαν ποτέ, δεν την εκπροσωπούν σήμερα, ούτε πρόκειται να την εκπροσωπήσουν μελλοντικά, όσοι ασκούσαν ή όσοι ενδεχομένως επιδιώξουν να ασκήσουν κυβερνητικό αυτοδιοικητικό συνδικαλισμό, δηλαδή οι λαοί των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης, δηλαδή των μνημονίων, και την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού και της υγειονομικής

κρίσης, που διανύσαμε και διανύουμε, αποδείξαμε ότι και θέλουμε, και μπορούμε να ασκήσουμε αρμοδιότητες, και δεν πρέπει να αμφιβάλλει για αυτό κανείς. Και εν πάση περιπτώσει, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αποδείξαμε ότι και μπορούμε, και τις ασκούμε καλύτερα από το κεντρικό κράτος.

Καταβάλλαμε αποτελεσματικές προσπάθειες και στηρίξαμε τους πολίτες με τις κοινωνικοπρονοιακές μας δομές. Φυσικά η πανδημία είναι ακόμα εδώ, και εμείς όμως είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Αποδείξαμε ότι είμαστε φορείς σταθερότητας και αποτελεσματικότητας.

Ταυτόχρονα όμως, η επόμενη μέρα για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης έχει ξημερώσει ήδη. Είναι λοιπόν η ώρα και στη χώρα μας να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα, το βήμα της Αυτοδιοίκησης.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να μετατραπούν σε ατμομηχανές ανάπτυξης για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, την Ελλάδα της επόμενης μέρας.

Στρατηγικές επιλογές διοικητικής μεταρρύθμισης, θα έλεγα ένα μανιφέστο, όχι υποκειμενικά εγγίζοντας το ζήτημα, αλλά όπως συναποφασίσαμε για να κλείσουμε την πόρτα στις αιχμές του εκάστοτε κεντρικού κράτους όπως εκφράζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ότι ξέρετε, αυτό είναι θέμα που πρέπει να συζητηθεί με τις Περιφέρειες. Συζητήσαμε με τις Περιφέρειες, κάναμε Συνέδριο, '18 και '19, Γενική Συνέλευση, κοινή, Απριλίου του '18, και καταλήξαμε στις βασικές κατευθύνσεις της αναγκαίας διοικητικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας, που είναι εν συντομία οι εξής.

Πρώτον. Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ένα νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας, με βάση τις αρχές τις γνωστές, της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας, και της εγγύτητας.

Δεύτερον. Φορολογική αποκέντρωση, με ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας και της οικονομικής αυτοτέλειας, αύξηση της αντιληπτότητας των φόρων, και ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Διεύρυνση της συμμετοχής των Περιφερειών και των Δήμων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο σχεδιασμό και αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τρίτον. Διοικητική μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της κεντρικής και της αποκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης, που είναι χωροθετημένες σε Περιφερειακό ή Δημοτικό επίπεδο, στην αντίστοιχη Περιφέρεια ή στον αντίστοιχο Δήμο, είτε οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν τοπική υπόθεση, είτε αφορούν αποστολή του κράτους, οπότε ασκούνται από την Αυτοδιοίκηση κατ' εκχώρηση εξουσίας από την κεντρική εξουσία, λαμβανομένου βεβαίως, για να μην αντιλέξει κανείς ή μου υπενθυμίσει, υπόψη του συντάγματος που δεν μπορούν να καταργηθούν τελείως οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Μπορούν όμως να αποφιλωθούν από πάρα πολλές αρμοδιότητες, τις οποίες εν έτι 2021 κακώς και αναχρονιστικά ασκούν.

Τέταρτον. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του προγραμματισμού, και ενίσχυση της συμμετοχής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων.

Πέμπτον. Θεσμοθέτηση συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνησης στον Α' Βαθμό. Οι Δήμοι θα συγκροτούν την μητροπολιτική διακυβέρνηση, στις μητροπολιτικές περιφέρειες και τις μεγάλες πόλεις, και ειδικές μορφές, γιατί όχι, διοίκησης, στις νησιωτικές περιφέρειες και τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, που και εκεί αυτού του είδους τη *sui generis* διοίκηση θα αποτελούν, θα αποφασίζουν οι Δήμοι.

Έκτον. Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, των Δήμων, και των Νομικών τους Προσώπων. Οργάνωση των επιτελικών λειτουργιών. Αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών. Εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών. Βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Έβδομο. Κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης. Απλοποίηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εξωτερικού ελέγχου και του συστήματος εποπτείας των ΟΤΑ. Συγκρότηση εσωτερικού ελεγκτικού μηχανισμού και ενίσχυση των λειτουργιών διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου.

Όγδοο. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών προσωπικού, και των Περιφερειών και των Δήμων, και της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ένατο. Εκσυγχρονισμός της καταστατικής θέσης των αιρετών.

Δέκατο. Διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων διαπεριφερειακής, διαδημοτικής και διαβαθμικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας πολυχωρικής συνεργασίας.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω ή τα ζητούμενα σήμερα, χρειάζονται αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, ενίσχυση των οικονομικών της Αυτοδιοίκησης, και επιχειρησιακή αναβάθμιση της διοικητικής τους ικανότητες.

Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πολιτών είναι υψηλές. Εάν η χώρα επιθυμεί να διατηρήσει και να βελτιώσει το επίπεδο ζωής της, πρέπει να αλλάξει οργάνωση. Ένα τόσο συγκεντρωτικό κράτος όπως το ελληνικό, είναι προφανές ότι αποτελεί τροχοπέδη σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία.

Θα αναφερθώ τώρα, λόγω του περιορισμένου χρόνου, μόνο σε ορισμένα ζητήματα τα οποία θεωρώ κορυφαία, χωρίς να αγνοώ μια σειρά από πολλά επίσης σημαντικά.

Σε ότι αφορά τις μεταρρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου, την επαναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων, και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και συγκροτημένων δομών στους Δήμους, παραδείγματος χάρη, για να μη μιλάμε αόριστα, κοινωνικοπρονοιακές δομές του δημόσιου τομέα, πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, λαϊκές αγορές. Πού το είδαμε στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, οι λαϊκές αγορές να είναι ζήτημα της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους; Να εισβάλλουν στους Δήμους μέσα όπου θέλουν, με απλή γνώμη, όχι σύμφωνη γνώμη δική μας, και εμείς να μαζεύουμε μόνο τα σκουπίδια. Σε ποια χώρα της Ευρώπης συμβαίνει αυτό; Μόνο στην Ελλάδα.

Πρέπει όλα αυτά βέβαια να υπακούουν στον εξής κανόνα. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά Όργανα του κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Άρθρο 102 του Συντάγματος.

Δηλαδή για να το πούμε απλά. Αλλαγή διοικητικής υπαγωγής των δομών που προαναφέρθηκαν ενδεικτικά, υπάρχουν και άλλες, τι σημαίνει; Αλλαγή ταμπέλας, αλλαγή κλειδιών στην εξώπορτα, αλλαγή της σφραγίδας της υπηρεσίας που μεταφέρεται στο Δήμο. Έχουμε πικρή εμπειρία αντισυνταγματικής, δηλαδή μη νόμιμης μεταφοράς αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους.

Δύο χαρακτηριστικά αναφέρω. Πρώτον, η μεταβίβαση στους Δήμους της συντήρησης των εθνικών και επαρχιακών οδών εντός των πόλεων. Ο 3481/06.

Δεύτερον. Πρόσφατη περίπτωση. Ο νόμος 4830, για τα ζώα συντροφιάς, με τον οποίο παραβιάζεται το άρθρο 102 του Συντάγματος, το διαπίστωσε και το Διοικητικό μας Συμβούλιο σε σχετική συζήτηση που έγινε, αφού δεν μεταφέρονται πόροι, δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό και οι απαιτούμενες κτηνιατρικές δομές για την άσκηση της συγκεκριμένης

αρμοδιότητας, και είναι διοικητικά, αστικά, ποινικά, εκτεθειμένοι οι αιρετοί και οι υπηρεσιακοί των Δήμων.

Η διοικητική αυτοτέλεια, η εποπτεία και ο έλεγχος των ΟΤΑ. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, και αναθέτει στο κράτος οριοθετημένη διοικητική εποπτεία, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.

Κατά συνέπεια οι σημερινοί εποπτικοί, ελεγκτικοί μηχανισμοί, όχι μόνο δεν διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των ΟΤΑ και τις βασικές αρχές της ελεύθερης δράσης τους στο πλαίσιο της τοπικής αυτονομίας, αλλά αντιθέτως σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν μοχλούς κυρώσεων και ποδηγέτησης του θεσμού.

Η εποπτεία επί των πράξεων των συλλογικών και μονομελών Οργάνων πρέπει να περιοριστεί σε ένα μόνο διοικητικό έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζει το Σύνταγμα, και όχι σκοπιμότητας.

Πολύς λόγος για το ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, οι Δήμοι πρέπει να μπορούν να προσλαμβάνουν το προσωπικό τους, λαμβάνοντας υπόψη τους ίδιους πόρους και τα οικονομικά τους, ούτε αυτό μπορούν να το κάνουν τώρα, και να του παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες κατάρτισης, αμοιβής και προοπτικών σταδιοδρομίας.

Με το εφαρμοσθέν σύστημα κινητικότητας, όχι τώρα με αυτή την κυβέρνηση, ξεκίνησε από την προηγούμενη, μειώθηκε το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αν σε αυτή τη μείωση προστεθούν και οι συνταξιοδοτήσεις, τότε η κατάσταση δεν είναι καλή.

Η κινητικότητα, γιατί να μην το παραδεχτούμε, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου είναι μη νόμιμη, είναι αντισυνταγματική, γιατί παραβιάζει την καθιερωμένη από το Σύνταγμά μας, αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λάζαρε, είμαστε στα 18 λεπτά. Όσο μπορούμε σιγά-σιγά συντομεύουμε.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Πόσα έφτασα;

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: 18.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Άλλα δύο δηλαδή έχω.

Η καταστατική θέση των αιρετών. Οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό της Πολιτείας, και δικαιούνται τη συνδρομή των όρων άσκησης του λειτουργήματός τους ώστε να διευκολύνεται η ελευθερία δράσης και η πρωτοβουλία τους, τόσο σε τοπικό, λειτουργικό, και νομικό, και οικονομικό επίπεδο.

Θέλουμε όσα ισχύουν για τον θεσμό των αιρετών στην κεντρική εξουσία, δηλαδή για το Κοινοβούλιο, ανάλογα, δεν λέω τα ίδια, ζητάμε ανάλογο μεταχείριση και αναλόγους πρόνοιες.

Τα οικονομικά των ΟΤΑ. Μείον 60% οι πόροι μας, ίσως και παραπάνω, στην περίοδο των μνημονίων. Σημαντικοί πόροι των Δήμων έχουν μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στην κεντρική κυβέρνηση. Μας πήραν το φόρο ζύθου, τα πετρελαιοειδή, τα τέλη των παραχωρησιούχων. Ή έχουν αφαιρεθεί, όπως έγινε με τον απαράδεκτο τρόπο διακοπής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους εν αγνοία μας.

Δεν αποδίδονται στους Δήμους, παρά τις αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έσοδα από το Πράσινο Ταμείο.

Για τα παράνομα παρακρατηθέντα έχουν λεχθεί πολλά και θα πρέπει να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για αυτά. Ήδη το '20 και το '21, έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές που με βάση τα στοιχεία του Οικονομικού Παρατηρητηρίου έχουμε υποστεί λόγω της μείωσης των εσόδων μας και της αύξησης των εξόδων.

Έχω βάλει και έχω υπολογίσει μέσα και τα χρήματα, τα 326 εκατομμύρια που πήραμε μαζί με τη σημερινή δόση ΚΑΠ.

Απορρίμματα. Το κεντρικό κράτος με τους Δήμους συνεργάζεται, θέτει τους κανόνες, και δεν έχει καμία δουλειά το κεντρικό κράτος να ασχολείται με τη διοίκηση και τη διαχείριση των πάσης φύσεως μονάδων και των απορριμμάτων. Όπως συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άφησα τελευταίο να πω ότι κανείς δεν δικαιούται να ευτυχεί μόνος του. Δεν μπορούν να ευτυχούν μόνοι τους ορισμένοι Δήμοι μόνο, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να έχουμε έναν σύγχρονο, ταυτόχρονο βηματισμό, και οι Δήμοι που έχουμε προσωπικό, και οι μικροί ορεινοί, μικροί νησιωτικοί Δήμοι, και οι περιφερειακοί Δήμοι, διότι τότε έχει αξία κάθε μεταρρύθμιση η οποία εξαγγέλλεται και κάθε παρέμβαση η οποία γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει με πρόσληψη προσωπικού και στελέχωση αυτών των Δήμων, με ειδικά μέτρα και ειδικά κριτήρια.

Τέλος, θέλω να πω το εξής. Το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αν δεν υπάρξει επιτάχυνση στην ένταξη των έργων, πολύ φοβούμαι ότι πολλοί συνάδελφοι, νέοι, ας με συγχωρήσουν την έκφραση, δεν θα καταλάβουν, θα πάνε ασαράντιστοι. Το λέω ξεκάθαρα. Διότι η καθυστέρηση η οποία υπήρξε από το πρόγραμμα Φιλόδημος και η μετάβαση προς το Τρίτσης, με ευθύνη της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, τώρα τρέχει η σημερινή ηγεσία, βλέπουμε θετικά βήματα και τα επικροτούμε, μας χτύπησε πολύ πίσω.

Καλούμε την κυβέρνηση και το σύνολο των πολιτικών κομμάτων που είναι στη Βουλή, να στηρίξουν την Αυτοδιοίκηση, με βάση τις θέσεις όλων των Συνεδρίων μας, προκειμένου αντί να αποκλίνουμε, να συγκλίνουμε με την ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση, με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Υπάρχει πολιτικός χρόνος επαρκής, αρκεί να υπάρξει αληθινή και ισχυρή πολιτική βούληση.

Σας ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λάζαρο Κυρίζογλου, εκπρόσωπος της αυτοδιοικητικής παράταξης ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΗΜΟΙ.

Πάμε στον Γιάννη Λυμπέρη, Δήμαρχο Ήλιδος, αγαπημένο συνάδελφο, και επικεφαλής της παράταξης ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.

Γιάννη, ελπίζουμε για 15 λεπτά. Βέβαια δεν μπορώ να είμαι πιο αυστηρός σε εσένα από ότι ήμουν στον Λάζαρο, οπότε το βήμα δικό σου.

Πάμε για 15 λεπτά αν έχετε την... παράκληση, στο χρόνο. Ο.Κ., αλλάζει τώρα αυτό, Γιάννη.

Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, από ότι βλέπω θα κάνουμε ένα διευρυμένο Δ.Σ. τώρα, εμείς και εμείς δηλαδή, με κάποιους παρατηρητές που έμειναν, και κάποιους συναδέλφους οι οποίοι υπάρχουν. Ας είναι.

Εγώ θα συνεχίσω από την τοποθέτησή μου χθες το βράδυ στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να ακουστούμε μεταξύ μας τουλάχιστον εμείς οι δέκα του Διοικητικού Συμβουλίου που μείναμε.

Περίμενα ότι θα έμενε ο κύριος Υπουργός, για να του πω ότι εμείς οι λίγοι που μείναμε, ενώ είπαμε, είπαμε στη διαδικασία, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι έπρεπε να προηγηθεί ο Πρόεδρος και οι παρατάξεις, γιατί λίγο-πολύ τα ξέραμε αυτά, σήμερα τα παραγνωρίζουμε, παραγνωρίζομαστε με αυτή την εικόνα. Ίσως λοιπόν αυτό να λέει ότι είμαστε και άξιοι της τύχης μας και του μισθού μας, ενώ παραπονιόμαστε επί σειρά ετών και ετών και ετών, ότι η Αυτοδιοίκηση είναι συγγενής ο παρακατιανός της κεντρικής διοίκησης, ότι η Αυτοδιοίκηση είναι στην υπηρεσία της κεντρικής διοίκησης, ότι, ότι, διάφορα.

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου... Έφυγε και αυτός; Όχι. Αναφέρθηκε σε όλα τα οποία ήθελα να πω, τα οποία τι ήταν; Μια επανάληψη των ομόφωνων

αποφάσεων του προηγούμενου Συνεδρίου, του 2018, του τελευταίου δηλαδή Συνεδρίου που έγινε δια ζώσης, και είχε ένα, δύο, τρία, πέντε, έξι, οκτώ, δέκα σημεία, που έλεγε όλα αυτά, τα οποία είπαμε, που είπες και εσύ, Πρόεδρε, τα οποία τα επαναλαμβάνουμε και τα λέμε και τα ξανά λέμε τουλάχιστον από το 2009, '10, όταν υπήρξε και η τελευταία μεταρρύθμιση που αφορούσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα. Μετά δηλαδή τον καθορισμό των ΚΑΠ το 1989, μετά την αιρετή Αυτοδιοίκηση, τη Νομαρχιακή, το 1994, μετά τον Καποδίστρια το 1997, μετά τα ΚΕΠ το '98-2001, μετά τον Καλλικράτη, το 2010. Αυτές ήταν οι μεταρρυθμίσεις για την Αυτοδιοίκηση στη χώρα. Πολύ πιθανόν, αν δεν υπήρξαν αυτά και δεν γίνονταν, σήμερα να ήμασταν οι μετακλητοί, οι αιρετοί μετακλητοί της εκάστοτε κυβέρνησης, που θα περνούσαμε να πάρουμε το αντίδωρο, για να μαζέψουμε τα σκουπίδια, να μαζέψουμε τις γόπες, να κάνουμε τα θελήματα. Αυτοί ήμασταν πριν έρθουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις.

Σήμερα τι ακούσαμε από τον κύριο Υπουργό. Σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαμε ρυθμίσεις. Σήμερα δεν ακούσαμε μεταρρύθμιση. Σήμερα ακούσαμε ρυθμίσεις στον κακό μας τον καιρό, στην κάθε αστραπή και κεραυνό που έρχεται κατά τη διάρκεια της θητείας μας, για να μπορέσουμε να επουλώσουμε το έγκαυμα, τα εγκαύματα. Αυτά ήταν αυτά που μας είπε ο κύριος Βορίδης.

Ακούσατε εσείς για καμία μεταρρύθμιση; Ακούσατε εσείς για εκείνα τα οποία ζητάμε, αποκέντρωση με πόρους, όπως λέει το Σύνταγμα, το 102; Το έχει μάθει και ο τελευταίος δημότης μου πια αυτό το άρθρο το 102 του Συντάγματος που λέει αυτά τα οποία λέει.

Ακούσαμε λοιπόν ρυθμίσεις. Θα μας ρυθμίσει ετούτο, ή εκείνο ή το άλλο, αλλά δεν μπορώ να σας πω για προσωπικό, θα γίνει έτσι, δεν μπορώ να σας πω για τη Δημοτική Αστυνομία, θα γίνει έτσι. Για την κινητικότητα; Είχε την αριθμητική του. Μα κύριε Υπουργέ, δεν ξέρετε ότι σε ένα μικρό Δήμο αν φύγει ένας από τους

δύο, σημαίνει 50% απώλεια; Αν φύγει ένας από τους τρεις σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν ξέρετε σε ένα από αυτά τα σημεία που λέγαμε το '18, ότι τα ακριτικά νησιά κάτω των χιλίων κατοίκων, παίρνουν 20.000 το μήνα ΚΑΠ, είκοσι πέντε; Και έχουν βγει οι Δήμαρχοι και οι Δημαρχίνες να σκουπίζουν και να μπαλώνουν; Δεν τα ξέρετε αυτά; Και αυτά τι είναι τώρα; Κάποια νησάκια ή κάποιοι ορεινοί όγκοι; Δεν είναι Ελλάδα αυτά; Δεν έχουν να κάνουν με το σύγχρονο πρόβλημα της Ελλάδας αυτά; Με το δημογραφικό, με την ανάπτυξη της, με την εθνική της ασφάλεια ακόμα-ακόμα. Δηλαδή αν φύγουν και αυτοί οι τριακόσιοι, οι πεντακόσιοι, από ένα ακριτικό νησί, από το Αγκίστρι, θα είναι το ίδιο, σε σχέση με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα;

Αγαπητοί συνάδελφοι, για εμένα ήταν μια απογοήτευση η σημερινή τοποθέτηση (...). Τι να πω μετά από αυτά; Να μιλήσω για τον ευρωπαϊκό καταστατικό χάρτη; Σε ποιον να το πω; Να το πούμε μεταξύ μας, τι λέει αυτός το χάρτη; Ότι δεν θα μας λέει ο σημερινός Υπουργός και ο εκάστοτε Υπουργός πώς θα πάρουμε εμείς και πώς θα διαρθρώσουμε εμείς το προσωπικό μας μέσα στα Συμβούλιά μας και στις τοπικές μας κοινωνίες; Τι να πω για τον ευρωπαϊκό καταστατικό χάρτη; Ότι μιλάει για αυτόνομους Οργανισμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν και προγραμματίζουν την ανάπτυξη τους στις τοπικές κοινωνίες αυτόνομα; Για να μας πει σήμερα ότι θα δω και για το ένα πρόγραμμα που σας αφορά, που λέγεται Τρίτσης ή Φιλόδημος, παρεμπιπτόντως το χειρότερο από όλα τα προγράμματα που έχουν (...), όπως έχει αποδειχτεί στα δύο χρόνια. Ότι θα δω και τη σκοπιμότητα; Δηλαδή και σε αυτά τα χρήματα τα οποία μας δίνει, θα περάσουμε και από το τσεκ απ και από έλεγχο.

Και τι θα προγραμματίσουμε εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, σε εκείνα τα Συμβούλια, σε αυτές τις κοινωνίες μας; Ότι θα μας ελέγξει ακόμα και σε αυτά; Δεν μιλάμε για ΕΣΠΑ, δεν μιλάμε για αυτό το Ανάκαμψης, δεν μιλάμε για Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα

οποία θα περάσουν από αλλού μέσω αλλού για να πάνε και οι Δήμαρχοι στο τέλος να πάρουν ότι πάρουν.

Αγαπητέ Πρόεδρε, σου εκφράζω για άλλη μια φορά τη συμπάθειά μου προσωπικά. Είσαι πολύ ευγενής, πολύ καλός συνάδελφος. Όμως αυτή η διετία μας έκανε πολύ δεδομένους. Με επικάλυμμα την πανδημία, ότι ήρθε η πανδημία, και ξέρετε ότι στις περιόδους κρίσης οι διοικητικοί οργανισμοί, τα κράτη, οι κυβερνήσεις, γίνονται και πιο συγκεντρωτικοί, το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Το ήδη συγκεντρωτικό λοιπόν ελληνικό κράτος, έγινε υπερσυγκεντρωτικό και μας συνέθλιψε. Μας συνέθλιψε.

Επομένως σήμερα ερχόμασταν για να πούμε άλλα πράγματα. Σήμερα ερχόμαστε όχι για να απαριθμήσουμε και να πούμε και να πούμε και να κάνουμε. Ξέρετε, πριν μια εβδομάδα έκανα αδελφοποίηση με ένα Δήμο της Αμερικής, της Φλόριντα, το Τάλμποτ Σπριγκς, όπου Έλληνας είναι Δήμαρχος, γεννημένος στην Κάλυμνο. Δεν θέλω και δεν λέμε να γίνουμε σερίφηδες. Ο άνθρωπος ήταν αρχηγός της Αστυνομίας, αρχηγός της Πυροσβεστικής, διοικητής μια μεγάλης νοσοκομειακής μονάδας, και βέβαια επικεφαλής μιας μεγάλης ομάδας που είχαν αναλάβει το management του τόπου του και της πόλης του, πώς θα αναπτυχθεί. Με εκείνη τη φιλοσοφία, με εκείνες τις αρχές, με αυτά τα πράγματα.

Να μη μας κάνετε σερίφηδες, κύριε Βορίδη. Δώστε μας το δικαίωμα να αυτοπροσδιοριστούμε. Να πούμε το όνομά μας χωρίς την επιβεβαίωσή σας και από εσάς. Να παρουσιαστούμε, Γιάννης Λυμπέρης, Δήμαρχος Ήλιδας Αμαλιάδας. Σας παρακαλούμε πολύ. Θα πάμε και στο Εφετείο. Μα λέμε τόσα χρόνια, άνθρωποι έχουν περάσει περιπέτειες, οικογένειες ολόκληρες έχουν περάσει περιπέτειες, με τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τους συγγενείς τους, δια ασήμαντον αφορμή. Γιατί τους κάνει μια καταγγελία κάποιος. Και εξαιρούνται από την υπόλοιπη αιρετή διοίκηση, εξαιρούνται από τη φίλη μου, την πρώην Δήμαρχο εδώ, που είναι Βουλευτής, από τον Υπουργό. Γιατί αυτοί, και καλά κάνουν, έχουν

κάποιες προστασίες. Εμείς κάθε μέρα θα πάμε στο εδώλιο για να κάνουμε τους αυτοφωράκηδες, που τώρα, Δημήτρη, δεν θα πηγαίνουμε αυτόφωρα. Ησύχασα. Αφού δεν θα πηγαίνουμε αυτόφωρα, θα πηγαίνουμε σε τακτικές δικάσιμες.

Να μη σας κουράσω, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί είναι κούραση πια, λίγοι που είμαστε, να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια.

Δημήτρη Παπαστεργίου, κύριοι συνάδελφοι, είχατε μία μεγάλη πλειοψηφία σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία σας επέτρεπε ως παράταξη να παίρνετε ότι απόφαση θέλατε και να προχωράτε όπως θέλατε. Εμείς όπως είδατε, και μάλιστα πολλές φορές υπερβαίνοντας τα εσκαμμένα, παραδείγματος χάρη ψήφισα να πάρουμε από τους ΚΑΠ 2,5 εκατομμύρια για να κάνει η ΕΕΤΑΑ Τεχνική Υπηρεσία που θα βοηθήσει τους έρημους συναδέλφους μου στους ορεινούς όγκους, στα χωριά, ακόμα και μεσαίους σαν και εμένα, που έχουν ελλιπίες Τεχνικές Υπηρεσίες. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έγινε τίποτα από αυτά.

Άρα λοιπόν, η καλή διάθεση, η καλή θέληση υπήρχε. Σήμερα δεν πρόκειται να ψηφίσω προσωπικά, και δεν δεσμεύω κανέναν, κανένα ντοκουμέντο που θα απαριθμεί αυτά, αν δεν έχει πρώτα μία, δύο, τρεις, πέντε κινήσεις τις οποίες θα κάνουμε. Σας το έχω πει και σε άλλο Διοικητικό Συμβούλιο αυτό.

Η προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι εκ των ων ουκ άνευ. Θα το βάλετε πρώτο σήμερα, για να ψηφίσω εγώ οτιδήποτε. Ότι σε αυτή τη χώρα την ευρωπαϊκή, σε αυτή τη χώρα, που και τα Βαλκάνια ακόμα και οι πρώην ανατολικές χώρες, έχουν αξιολογήσει και εκτιμήσει την αυτοδιάθεση και αυτοτέλεια των ΟΤΑ, σε αυτή τη χώρα συνεχίζουμε να είμαστε δέσμιοι και υπηρέτες της κεντρικής διοίκησης. Αν η κεντρική διοίκηση δεν συμμορφώνεται και δεν συμμορφωθεί με αυτά τα οποία οφείλει με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο, εμείς θα προσφεύγουμε, θα αντιδρούμε, και στο τέλος βέβαια θα κάνουμε κινητοποιήσεις, οι οποίες θα έχουν τίτλο,

επανάσταση του αυτονόητου σε αυτή τη χώρα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρα λοιπόν κλείνω, να μην σας κουράσω άλλο. Η λέξη η οποία βγαίνει από εμένα σήμερα με την αγανάκτησή μου και τοποθέτησή μου, είναι επανάσταση της Αυτοδιοίκησης. Πείτε τη αγγλικά, πείτε τη σε όποια γλώσσα ξέρετε.

Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Συμφωνούμε σε πολλά, διαφωνούμε σε άλλα, αλλά η αλήθεια είναι πως οφείλω να αναγνωρίσω τη θετική σας δημιουργική στάση απέναντι σε πάρα πολλά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε άλλα δύο χρόνια μπροστά μας, να δούμε, να πράξουμε, να επιμείνουμε. Άρα λίγη υπομονή.

Απόστολος Καλογιάννης, επόμενη τοποθέτηση. Έχουμε ως βάση τα 15 λεπτά, έχουμε και τρία λεπτά κερδισμένα από τον Γιάννη. Επικεφαλής της παράταξης ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ γείτονα, ο λόγος σε εσένα.

Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Δεν έχουμε εδώ άλλους καλεσμένους τώρα για να αρχίσω τις προσφωνήσεις.

Θέλω όμως από την πρώτη στιγμή να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που με διακατέχει ένας ορθολογισμός, με παιδεύει πολλές φορές, και πάρα πολλές φορές τις πολιτικές μου απόψεις ή και τα πολιτικά προτάγματα της κάθε περιόδου, τα βάζω στην (...), στη βάση αυτού του ορθολογισμού, θα πω κάτι. Αν ήταν εδώ ο Υπουργός, θα είχαμε μια πολύ σοβαρή αντιπαράθεση. Δεν είναι εδώ. Ίσως μας ακούει. Θα πω όμως το εξής. Αισθάνομαι πραγματικά καλά, είμαι ορθολογιστής, ή εν τέλει έχω χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια μου; Ποια είναι τα δύο χρόνια αυτά της Αυτοδιοίκησης σε αυτή την κυβέρνηση; Ποια είναι αυτά τα δύο χρόνια της Αυτοδιοίκησης; Για εμένα, μηδέν, και θα προσπαθήσω

να το τεκμηριώσω. Και από αυτό ακριβώς το μηδέν προκύπτει η ανάγκη πια του Σώμα της Αυτοδιοίκησης συνολικά και η Διοίκηση της ΚΕΔΕ, να έχουν ένα σαφή οδικό χάρτη, όχι τέτοιο που λέει ο Υπουργός. Έναν σαφή οδικό χάρτη διεκδικήσεων, γιατί δεν υπάρχει αύριο. Εδώ βαφτίζεται το κρέας ψάρι, στην κυριολεξία. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, άκουσα ημερομηνίες. Αν αναλωθώ σε αυτές, θα μου ξεφύγει αυτό που σας είπα από την πρώτη στιγμή. Μια ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας και μια πολιτική διαχείριση η οποία θα βγάζει σε ένα ξέφωτο και σε ένα αύριο την Αυτοδιοίκηση.

Ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας από μέρους της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, της παράταξης της οποίας είμαι επικεφαλής, τη συμπάραστασή μου στους συναδέλφους των πυρόπληκτων περιοχών και στους πολίτες τους, και κυρίως σε αυτούς της Εύβοιας που πνίγονται από τις πλημμύρες.

Ξέρετε κάτι; Λέγαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ πριν από λίγες ημέρες, δεν είναι μακριά, ότι η Πολιτεία το πρώτο που έπρεπε να κάνει δεν είναι αυτές οι περιβόητες μελέτες ανασυγκρότησης. Έπρεπε να πέσει με τα μούτρα και με τα μηχανήματα όλων των Δήμων να ανοίξει τα ρέματα.

Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί εμείς το ζούμε, το ξέρουμε, το βιώνουμε, είμαστε οι πρώτοι που είμαστε σε αυτά τα ζητήματα μπροστά. Και όμως δεν έγινε. Και ίσως να βαυκαλιζόμαστε ότι δεν έχουμε νεκρούς. Είναι μεγάλο θέμα βέβαια, αλλά οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες.

Να πω στους συναδέλφους και στους πολίτες της Κρήτης, με τους σεισμούς, χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Τα έζησα και τα ζω από το σεισμό του Τυρνάβου της Λάρισας και της Λάρισας, μέχρι και σήμερα ακόμη. Τα σχολεία μου δεν έχουν αποκατασταθεί και τα container ξέρω ότι θα μείνουν καιρό, για πολύ καιρό εκεί.

Αυτή είναι η ελληνική Πολιτεία, που μας χρυσώνουν το χάπι ότι είναι διαφορετική. Αυτά είναι τα μέτρα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή απέναντι σε τέτοιου τύπου σοβαρά ζητήματα.

Προσπαθώ να μην είμαι υπερβολικός και να περιγράψω την κατάσταση αυτή όπως ακριβώς είναι.

Δείτε τώρα. Εγώ δεν θα πάω με τη μορφή που ομαδοποιούνται στα συνέδρια της ΚΕΔΕ, θεσμικά, εκείνα, τα άλλα και τα λοιπά, θα πάω με τη λογική που αισθάνομαι και με τα ζητήματα που καίνε τους συναδέλφους.

Οικονομικά. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των Δήμων, κατά την προσωπική μου εκτίμηση πάνω από 250, δεν μπορούν να βγάλουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Έφτασε ο Δήμος Λαρισαίων, είμαι ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κάθε δέκα του μήνα να είμαστε με το μολύβι αν βγάζουμε τα λειτουργικά μας ή όχι. Είμαι έξω από τα πράγματα; Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα για να τα αφήνει κανένας στην μπάντα και να μιλάει και να τάζει ημερομηνίες μεγάλων αλλαγών.

Άρα λοιπόν, τα ζητήματα αυτά, ιδιαίτερα στο οικονομικό κομμάτι, με τις όποιες αναπληρώσεις έγιναν, ήταν ασπирίνη στην κυριολεξία. Δεν καλύφθηκαν οι δαπάνες τις οποίες μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει. Είτε από την υποεισπραξιμότητα λόγω της μη είσπραξης τελών, είτε από τα έξοδα του Covid.

Να συζητήσω και να ακούσω την άποψη του Στέλιου του Πέτσα, του Υπουργού, που είπε μία ΚΑΠ. Ναι, βοηθάει, δεν μας φτάνει όμως. Να είμαστε καθαροί. Πρέπει να πάμε πολύ πιο ψηλά στα οικονομικά μας για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια κατάσταση διαφορετική.

Και δείτε κάτι. Κατατέθηκε και το σχέδιο του προϋπολογισμού. Το σχέδιο του προϋπολογισμού λοιπόν, έχει καθηλωμένες ΚΑΠ, καθηλωμένο ΠΔΕ, καμιά κουβέντα για τα παρακρατηθέντα, και εδώ θέλω να πω τι; Ότι έχουμε ελληνικό κράτος στο οποίο υπάρχει σε ισχύ νόμος που διαμορφώνει το καλάθι των ΚΑΠ, και δεν τηρείται

από μέρος του κράτους, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται όλα αυτά τα παρακρατηθέντα, τα οποία ανεβάζουμε όλοι μας στα δώδεκα, στα δεκαπέντε, στα δεκαοκτώ, στα σαράντα και πάει λέγοντας, και δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να πάει. Καμία δέσμευση στον προϋπολογισμό για αυτή την υπόθεση.

Άρα η οικονομική κατάσταση φαίνεται ότι θα συνεχίσει να είναι ίδια.

Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται πια, είναι να ξεκαθαρίσουμε με το Διοικητικό μας Συμβούλιο ως αποτέλεσμα και του Συνεδρίου μας, οδικό χάρτη συγκεκριμένων διεκδικήσεων. Σκληρής διαπραγμάτευσης, η οποία θα λέει ότι το '21 θα πάρουμε τόσα, το '22 θα πάρουμε τόσα από τα παρακρατηθέντα, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα ποδάρια μας.

Και μη συζητήσει κανένας για το καλάθι των ΚΑΠ. Ακούω, γίνεται μια κουβέντα, θα ξανά δούμε τις ΚΑΠ. Ποιες ΚΑΠ να ξανά δούμε; Αν δεν αυξηθούν οι ΚΑΠ, είναι αδιανόητο από τα πράγματα να υπάρχει νέα προσέγγιση και νέο μοίρασμα της πίτας. Τι να μοιράσουμε, τη φτώχεια μας; Αυτή είναι η κατάσταση σε σχέση με τα οικονομικά.

Να πάω στις προσλήψεις. Ειπώθηκαν πολλά εδώ νωρίτερα για τις προσλήψεις. Και για την κινητικότητα. Η υποστελέχωση αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε όρια κάποιες Υπηρεσίες μας να μη λειτουργούν στην κυριολεξία. Τα νούμερα τα οποία λέγονται ότι θα πάμε για προσλήψεις για τους Δήμους, και να τις δούμε και (...) στην κυριολεξία, είναι εξαιρετικά λίγα. Η υποστελέχωση λοιπόν είναι τεράστια, και η κινητικότητα έχει δημιουργήσει επίσης τεράστια ζητήματα, και δεν είναι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, από τη μεριά μόνο των μικρών Δήμων προς τους μεγάλους. Είναι και από τους μεγάλους. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Κάποιοι στο δημοτικό μας μηχανισμό δεν θέλουν να δουλεύουν και επιλέγουν φορείς έξω από την Αυτοδιοίκηση.

Γιατί δεν θα μπορούσε για παράδειγμα να κλειδώσει το ζήτημα της κινητικότητας μέσα στην Αυτοδιοίκηση, όπου οι Δήμαρχοι τα βρίσκουμε μεταξύ μας; Και όταν είναι να πάρω ακόμα και μια απόσπαση, σηκώνω το τηλέφωνο και λέω Δήμαρχε τάδε, το σηκώνεις αυτό για να μπορέσει να έρθει σε εμένα ή όχι; Η συνεννόηση στους αυτοδιοικητικούς μπορεί να υπάρξει.

Η πρότασή μας είναι να απελευθερωθούν άμεσα οι προσλήψεις, τουλάχιστον στο ένα προς ένα. Αλλά αποφεύγοντας μια παγίδα. Προσλήψεις χωρίς βελτίωση των οικονομικών είναι κενό γράμμα. Είναι κενό γράμμα. Αν δεν υπάρξει ενίσχυση δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε, ακόμα και αν αύριο έλεγε η κυβέρνηση τόσες προσλήψεις, πάρτε και κάντε ότι θέλετε.

Να πάω στο τρίτο ζήτημα, που αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, που επί της ουσίας έρχονται να αναπληρώσουν τους ίδιους πόρους που δεν έχουμε, μέσα από τους ΚΑΠ.

Τρίτησης. Δύο χρόνια καρκινοβατεί. Ειλικρινά, κάτι νομίζω ο Λάζαρος είπε νωρίτερα, θα υπάρξουν συνάδελφοι οι οποίοι θα φύγει η θητεία τους, δεν θα έχουν κάνει ένα έργο, και δεν θα έχουν αντιληφθεί γιατί. Γιατί επί δύο χρόνια, και ιδιαίτερα στο εναρκτήριο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, έγινε μια προσπάθεια, στην οποία αναλώθηκε πολύς χρόνος, διαβολής, υπονόμησης, ενός προγράμματος που ακόμα υλοποιούμε. Εγώ κάνω έργα Φιλόδημου ακόμα. Και τι λέγοντας ότι δεν είχε τα λεφτά, και τα έχει τώρα. Μα δεν μιλάμε σε παλαβούς. Οποιαδήποτε Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων ή οτιδήποτε, για να σου δώσει δάνειο φέρνεις ώριμα έργα. Αν δεν έχεις ώριμα έργα δεν σου υπογράφει πάρε δύο δις να τα βάλεις στο ταμείο εσύ για να τα χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Αυτή είναι η κατάσταση.

Άρα λοιπόν, χωρίς τον Τρίτη να έχει προχωρήσει, με το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει την Αυτοδιοίκηση εκτός, έξι δις υπολογίζαμε ότι θα περάσουν (...) Αυτοδιοίκηση. Άμα περάσουν καμιά 700αριά εκατομμύρια, θα τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, με το

ΕΣΠΑ, να μην υπάρχει καμία νύξη ότι μια γραμμή του περάσει από τον Α' Βαθμό, για να πάψουμε να είμαστε επαίτες προς τους Περιφερειάρχες, μιας και λείπει ο δημοκρατικός προγραμματισμός. Λείπει ο δημοκρατικός προγραμματισμός, ειπώθηκε και εδώ μέσα.

Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν τεράστια ζητήματα ασφυξίας πια στους Δήμους, και έρχεται τώρα η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για να λύσει τα προβλήματα.

Θα μπορούσε να βοηθήσει με το θέμα των αρμοδιοτήτων; Βεβαίως, θα μπορούσε να βοηθήσει. Έγινε τίποτα; Όχι. Επιτροπή Κοντιάδη που δεν δούλεψε και οι απόψεις έγιναν απόψεις Κοντιάδη. Συζήτηση μεγάλη ότι μπορεί να πάρουμε την Πρωτοβάθμια Υγεία, μπορεί να πάρουμε την εκπαίδευση την προσχολική, την υποχρεωτική, τη δίχρονη και τα λοιπά και τα λοιπά. Επιτρέψτε να μου πω, πρόκειται για αστειότητες.

Εάν αυτή τη στιγμή δεν ξεκαθαρίσει το ζήτημα των αρμοδιοτήτων που έχουμε και ασκούμε, με τα αντίστοιχα οικονομικά, δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση για ανάληψη όποιας καινούργιας άλλης αρμοδιότητας.

Δεν μπορεί η Αυτοδιοίκηση ουσιαστικά να κληρονομεί τα αδιέξοδα και τις δυσκολίες της κυβέρνησης και των όποιων κυβερνήσεων.

Ένα ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε άμεσα, είναι αυτά προκύπτουν από τα ενεργειακά μας. Τεράστιο θέμα. Και εδώ θα παιδευόμαστε, κάποιιοι θα το προσπερνούμε, κάποιιοι δεν θα τα καταφέρνουμε, να διευρύνουμε το κοινωνικό μας τιμολόγιο, γιατί η νομοθεσία ορίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην κοινωνία σου (...) οδηγήσεις τα λεφτά. Άμα το πας παραπέρα είσαι υπόλογος. Και λόγω των αδυναμιών της καταστατικής θέσης μπορεί να σε στείλουν κιόλας.

Άρα λοιπόν εδώ οι ανάγκες είναι τεράστιες, και μιας και αναφέρθηκα στην καταστατική θέση, να πω πως το θεσμικό πλαίσιο της διάθεσης του χρόνου, της απασχόλησης, της ανταμοιβής, η

νομική ευθύνη και η προστασία των αιρετών, η κατοχύρωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με βελτίωση των οικονομικών παραμέτρων, των λειτουργικών διευκολύνσεων, είναι αλλαγές σοβαρότατες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Τίποτα δεν έγινε μέχρι αυτή τη στιγμή, και ας εξαγγέλθηκαν πάρα πολλά.

Να πω και δύο λόγια για τα ζητήματα της λειτουργίας του θεσμού μας. Τα ζητήματα δημοκρατίας εννοώ.

Εκλογικός νόμος. Η κυβέρνηση αποφάσισε, έκανε το 43%. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο νόμος αυτός είναι έκτρωμα. Καθαρά πράγματα. Πάτησε πού; Πάτησε στις δυσκολίες της απλής αναλογικής σε επίπεδο κυβερνησιμότητας, και έφτασε, όπως συνηθίζουμε στη χώρα μας, στην άλλη μπάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν θετικά στοιχεία από την απλή αναλογική; Είναι το πιο αντιπροσωπευτικό σύστημα; Είναι. Τα θετικά στοιχεία ποια είναι; Έχουμε μια απελευθέρωση δυνατοτήτων στις Τοπικές μας Κοινότητες; Εγώ έτσι το βιώνω. Στις Τοπικές μας Κοινότητες δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, τα οποία ξεπέρασαν τα μπλε, τα γαλάζια και τα κόκκινα καφενεία, και διαμόρφωσαν προϋποθέσεις διεκδίκησης από τον κεντρικό Δήμο για τη λύση των προβλημάτων τους. Και έρχεται η κυβέρνηση με το νόμο και τα κολλάει κοντά από τον υποψήφιο συνδυασμό μου, και άρα λοιπόν στα χωριά μου θα έχω ψηφοσυλλέκτες για το Συνδυασμό μου. Χωρίζοντας και πάλι τις κοινωνίες σε, όπως είπα, σε μπλε, πράσινες και τα λοιπά.

Ο νόμος αυτός δεν μπορεί να γίνει εύκολα αποδεκτός. Και πιστέψτε με, όπως ακριβώς έγινε και το 2006, τότε είχαμε το 42%, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Ο νόμος αυτός θα αλλάξει, δεν υπάρχει πιθανότητα να μείνει. Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μιμείται το κράτος το κεντρικό, όπως είπε ο Υπουργός, μα γιατί, ποιος αμφισβητεί την κυβέρνηση;

Η Αυτοδιοίκηση έχει άλλα ήθη και έθιμα. Έχει άλλες εμπειρίες, άλλες δυνατότητες, και άλλη αμεσότητα με τον πολίτη.

Έτσι λοιπόν η επαναδιατύπωση ενός εκλογικού νόμου, της απλής αναλογικής θα πω εγώ, ξεπερνώντας τα προβλήματα που δημιούργησε, είναι πραγματικά ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να μπει κάποια μέρα στο τραπέζι της συζήτησης.

Να τελειώσω σιγά-σιγά. Είμαι μέσα στο χρόνο, Πρόεδρε; Ο.Κ..

Λοιπόν, στη λειτουργία της ΚΕΔΕ. Θέλω να πω δυο πράγματα, γιατί είμαστε όλοι αυτοδιοικητικοί, εδώ είναι και το Συμβούλιο, και όλα τα Όργανά μας.

Υπάρχουν συμφωνίες σε πολλά πράγματα. Υπάρχουν και διαφωνίες, και υπάρχουν και γκρίζες ζώνες. Ζητήματα τα οποία θέλουν πολλή κουβέντα ακόμα για να φτάσουμε να συζητήσουμε, να καταλήξουμε.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έχει πορευτεί αυτή την περίοδο με γνώμονα τη σύγκλιση των αυτοδιοικητικών δυνάμεων στις διεκδικήσεις που απαιτούνται για την ισχυροποίηση του θεσμού. Ο πόνος μου από την 25ετή εμπειρία μου στην Αυτοδιοίκηση, είναι ότι η Αυτοδιοίκηση χάνει κατακτήσεις, χάνει θέσεις. Και εδώ πρέπει να υπερβούμε πολιτικές καταγωγές, προτάγματα ή οτιδήποτε, και να διαμορφώσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο μέτωπο διεκδικήσεων απέναντι στην κυβέρνηση.

Είμαστε απέναντι στον υπερσυγκεντρωτισμό, στην αντιμεταρρύθμιση και σε όλα αυτά, και λέμε να στη συμμετοχή και στην έκφραση της κοινωνίας.

Ο στόχος του Συνεδρίου, και κλείνω με αυτό Πρόεδρε. Πρέπει να υπάρξει σαφές διεκδικητικό πλαίσιο και σαφής διεκδικητική πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, απέναντι στην κυβέρνηση και στο συγκεντρωτικό κράτος. Μόνο έτσι μπορούμε να κατακτήσουμε κάποια πράγματα, και να βελτιώσουμε το θεσμό μας.

Κοινός τόπος; Βεβαίως, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανένας, είναι η αντιστοίχιση της Τοπικής μας Αυτοδιοίκησης με την

ευρωπαϊκή, με ίδιες και υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες, γενικού, δημόσιου και κοινωνικού ενδιαφέροντος, για όλους τους κατοίκους σε κάθε σημείο της χώρας.

Έχοντας αυτό ως δεδομένο, ως το μέγιστο πρόταγμα, νομίζω μπορούμε να βρούμε το βηματισμό μας στις διεκδικήσεις για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο του θεσμού.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αποστόλη τον Καλογιάννη για την ομιλία του, και μέσα στο χρόνο του, και με σκέψεις και προβληματισμούς που όλοι έχουμε.

Προχωράμε με άλλες τρεις ομιλίες. Να πω ότι ο Άγγελος ο Μπίνης έπρεπε να φύγει, οπότε έχουμε τις ομιλίες του Γιώργου Ιωακειμίδα, του Κώστα του Πελετίδη, και του Νίκου του Σακούτη, και αμέσως μετά, επειδή υπάρχει χρόνος, μπορούμε αν θέλετε να ανοίξουμε και μια λίστα για τοποθετήσεις Συνέδρων μέχρι τις επτά που θα πάμε δίπλα στην Beyond για τα εγκαίνια.

Λοιπόν, γνωστός για το λακωνίζειν και το φιλοσοφείν, ο Γιώργος Ιωακειμίδης. Γιώργο, το βήμα δικό σου.

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα.

Υπάρχουν τρία πράγματα που με στεναχωρούν πολύ σε αυτή την αίθουσα. Πρώτον η συμμετοχή. Είναι απογοητευτικό να έχουμε απομείνει όσοι έχουμε απομείνει.

Δεύτερον, η απουσία των Υπουργών, και όχι μόνο. Γενικών Γραμματέων, κομμάτων, κάποια είναι εδώ βέβαια, βλέπω ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ούτε καν τους επικεφαλής των παρατάξεων δεν κάθισαν να ακούσουν. Μπορεί να σημαίνει εξαιρετική σιγουριά για το ότι πάει καλά, αλλά όπως και να έχει, τουλάχιστον για λόγους σεβασμού θα έπρεπε να μας ακούσουν.

Τρίτον, κατά την άποψή μου η στάση της ΚΕΔΕ. Δυστυχώς αυτό που βιώνουμε εμείς, και φαντάζομαι όλοι εσείς, είναι μια πολύ κακή κατάσταση στους Δήμους. Νομίζω ότι το πνεύμα που υπάρχει

είναι πάρα πολύ φιλικό, ενώ δεν θα μπορούσε να είναι έτσι, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.

Δεν γίνεται, Πρόεδρε, και ξέρεις ότι σε αγαπάω και σε εκτιμάω πάρα πολύ σε προσωπικό επίπεδο, ο Υπουργός να αναφέρεται μίλησα με τον Πρόεδρο, έκανα με τον Πρόεδρο, σαν να είναι μια προσωπική διαδικασία, και βάζοντας στο κάδρο, εγώ δεν μπορώ να ξέρω όταν λέει μίλησα, τον ίδιο τον Πρόεδρο, (...) την ίδια την ΚΕΔΕ. Δεν μπορεί ο Λάζαρος, που χθες ήταν παλικάρι και πάλευε και έλεγε διάφορα, στην ομιλία του, είναι ομιλία της παράταξης, ναι. Δεν γίνεται να έχουμε δύο πρόσωπα. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ήπια και χαμηλή ομιλία.

Δηλαδή εδώ όταν διαπιστώνουμε... Λάζαρέ μου, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αυτό που άκουσα εγώ από εσένα, δεν έχει σχέση με αυτό που άκουσα χθες στο Διοικητικό της ΚΕΔΕ.

Δεν μπορούμε να έχουμε δύο πρόσωπα, συνάδελφοι. Ή πάμε καλά και πρέπει να πούμε πάμε καλά, παιδιά, είχαμε τον Covid, αυτά μπορέσαμε να κάνουμε, μαγκιά μας, θα μας ξανά ψηφίσετε, γιατί το κάναμε καλά. Ή δεν πάμε καλά, και πρέπει να πούμε δεν πάμε καλά. Σας βαράμε καμπανάκια, καμπάνες, ότι χρειάζεται. Και εγώ νομίζω το δεύτερο. Δεν πάμε καλά. Και αυτό νιώθω, αυτό εισπράττω. Και η απουσία από την αίθουσα ενδεχομένως είναι απογοήτευση, ότι δεν θα αλλάξει κάτι, τι να κάτσω να ακούσω. Και είναι κρίμα γιατί εδώ είχαμε κυβέρνηση, Περιφέρειες και το 65% των Δήμων, από μια συγκεκριμένη παράταξη, την κυβερνώσα. Εγώ που δεν ψήφισα την κυβερνώσα παράταξη έλεγα μπορεί να είναι και μια καλή ευκαιρία για την Αυτοδιοίκηση διότι θα στηρίξει τους Δημάρχους και άμα στηρίξει τους Δημάρχους θα στηρίξει και εμένα μέσα στους Δημάρχους. Καθόλου κακό δεν θα ήταν. Εμείς ζητάμε στήριξη από όποια κυβέρνηση. Εγώ τουλάχιστον είπα ότι η Αυτοδιοίκηση ούτε φιλοκυβερνητική, ούτε αντικυβερνητική είναι. εμείς είμαστε με αυτό που ζητάνε οι δημότες μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε.

Αυτό όμως δεν εισπράττεται, κύριοι συνάδελφοι, μέχρι σήμερα, και είμαστε στο μισό της θητείας μας. Όταν κάποια στιγμή ρώτησα έναν δημοσκόπο πότε πρέπει να κάνω μέτρηση, μου λέει στα δύο χρόνια. Λέω γιατί στα δύο χρόνια;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Όχι, στα δύο χρόνια γιατί; Γιατί στα δύο χρόνια διαπιστώνεις τι γίνεται και προλαβαίνεις να αλλάξεις. Άμα το κάνεις τον τρίτο χρόνο και βρει ότι δεν περπατάς, δεν προλαβαίνεις να περπατήσεις. Τα δύο χρόνια είναι η σωστή στιγμή.

Είναι λοιπόν η στιγμή που πρέπει να αποφασίσουν στην κυβέρνηση πρώτα από όλα, και εμείς ως ΚΕΔΕ, ότι ή θα κάνουμε μερικά πράγματα προς τα μπρος, ή θα χαθεί το παιχνίδι. Και φυσικά κανείς μας δεν θέλει να χαθεί το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει έστω και ένας Δήμαρχος που να θέλει να αποτύχει η ΚΕΔΕ. Όλοι θέλουμε να πετύχει η ΚΕΔΕ, διότι μέσα στην ΚΕΔΕ είμαστε όλοι. Δεν είναι γιατί αυτό το Συμβούλιο είναι έτσι και θέλω να χάσει. Στην κεντρική πολιτική σκηνή το ζούμε πολλές φορές, να γίνει το κακό για να κερδίσω εγώ. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Έχει σημασία λοιπόν να πάμε καλά, και έχει σημασία οι επισημάνσεις που κάνουμε να πιάσουν τόπο.

Και για να πιάσω το... από το σημείο αρχής. Δύο χρόνια πριν είχαμε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, αυτό που εξέλεξε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Ήρθε ο Υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος τότε, και τι μας είπε; Αλλάζω το Καλλικράτης και το κάνω Τρίτσης. Και τα τρία τέταρτα της αίθουσας χειροκρότησαν με μεγάλη χαρά. Απορούσε γιατί να χειροκροτήσω με χαρά την αλλαγή ενός ονόματος, που σίγουρα σήμαινε έξι μήνες καθυστέρηση, στην καλύτερη περίπτωση, ενδεχομένως και πολύ περισσότερο. Εμένα δεν με νοιάζει αν το λένε Καλλικράτης ή... Φιλόδημος, συγγνώμη, Φιλόδημος ή Τρίτσης, εμένα με ένοιαζε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.

Σήμερα είμαστε δύο χρόνια μετά, και παλεύουμε, δεν έχουμε δημοπρατηθεί κανένα έργο, παλεύουμε να προλάβουμε στον τελευταίο χρόνο, το '23, να τρέξουν κάποια έργα. Αν θα τα καταφέρουμε, και αν θα γίνει για το σύνολο των Δήμων.

Αντιλαμβάνομαι, για να δώσω και... εν πάση περιπτώσει στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, ότι καταλαβαίνω ότι ένα χρόνο λέγαμε δεν υπάρχει όριο προς τα πάνω, ο καθένας μας έβαζε ότι ήθελε, εκθρέψαμε αισιόδοξες προβλέψεις ότι θα πάρουμε πάρα πολλά λεφτά, τα οποία δεν βγήκαν με τίποτα. Μετά από ένα χρόνο είπαμε πρέπει να μπει πλαφόν. Μετά φάγαμε τέσσερις μήνες για να μπει το πλαφόν, διότι έπρεπε να (...) τα πράγματα, και φτάσαμε τον Απρίλιο να υποβάλλουμε προτάσεις, που φυσικά 3.000 προτάσεις που άκουσα ότι ήταν, δεν αξιολογούνται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως κάτι πρέπει να γίνει, και εν πάση περιπτώσει είναι η ίδια κυβέρνηση δύο χρόνια. Δεν είναι μια άλλη κυβέρνηση. μπορεί να φταίει ο «χ», ο «ψ», ο «z», αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει μια συνολική ευθύνη. Όπως και εμείς στους Δήμους μας έχουμε μια συνολική ευθύνη διαδεχόμενοι τον προηγούμενο. Δεν μηδενίζεται η ευθύνη του καθενός.

Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα καθυστέρησης. Ας τρέξει με όποιον τρόπο μπορεί. Ας τρέξει. Θα πάρουμε μελετητές απέξω; Ας βρει έναν τρόπο, αλλά να τρέξει. Μέχρι το τέλος του χρόνου, ει δυνατόν, μίλησα με τον Υφυπουργό, νομίζω θα τον ακούσουμε αύριο, ζήτησα αυτό το πράγμα, μέχρι το τέλος του χρόνου να τρέξει, να ξέρουμε τι πήραμε, να μπορέσουμε να τα δρομολογήσουμε, να τα δημοπρατήσουμε.

Δεύτερο και πιο μεγάλο θέμα για εμάς, την παράταξή μας. Η έλλειψη προσωπικού. Δεν ήταν απαντήσεις αυτές που έδωσε ο Υπουργός εδώ. Δεν ήταν απαντήσει. Είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, αλλά μάλλον και κάποιοι από εμάς είμαστε έξυπνοι άνθρωποι και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά δεν ήταν απαντήσεις. Το να φτιάξω μια Επιτροπή για να κουβεντιάσω αυτό, και όταν

τελειώσω αυτό θα φτιάξω μια άλλη Επιτροπή για να κουβεντιάσω τις ΙΔΟΜ, και όταν τελειώσω και αυτό θα φτιάξω μια άλλη Επιτροπή για να κουβεντιάσω εκείνο, δεν αποτελεί λύση για εμάς. Καιγόμαστε. Καιγόμαστε, έχουμε φάει δύο χρόνια.

Ο Covid ήταν κακός για όλους, σύμφωνοι. Μερικά πράγματα μπορούσαν να γίνουν. Οι μεταρρυθμίσεις μπορούσαν να περπατήσουν, δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάτσουμε να περιμένουμε. Αντιλαμβάνομαι τα οικονομικά, αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες να... Αυτά μπορούσαν να περπατήσουν. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να βάλουμε... Δεν θα μιλήσω για την Επιτροπή Κοντιάδη, δεν θα μιλήσω για αυτά που έγιναν στην προηγούμενη ηγεσία, που μετά από ένα χρόνο μηδένισαν όλα και ξανά βάλανε restart να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ακόμα και αυτά που ξεκινήσαμε από την αρχή θα μπορούσαν να τρέξουν. Το να μου λέει θα τελειώσουμε μέχρι τέλος του χρόνου και μετά θα πιάσουμε να συζητήσουμε το άλλο, και αν τελειώσει αυτό σε τέσσερις μήνες μετά θα συζητήσουμε το επόμενο, έχουμε πιάσει την άλλη θητεία. Και δεν υπάρχει χρόνος και χώρος.

Οι μικροί Δήμοι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Οι μεγάλοι επίσης. Δηλαδή άκουσα, για αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, χάσαμε πέντε χιλιάδες άτομα, πήραμε οκτώ. Μα στα σοβαρά; Οι οκτώ είναι οι μόνοι που πήραμε στην Αυτοδιοίκηση τα τελευταία 15 χρόνια από την 3Κ και δεν μας φτάνουν στην Καθαριότητα. Δεν μας φτάνουν. Το πόσους έχουμε επίσης δεν μετράς τι χάσαμε '19, '20, '21. Μετράς από το '08 που δεν έχουμε πάρει, και κυρίως από το '10 που μπήκαν οι περιορισμοί.

Εκεί λοιπόν εγώ θεωρώ, και ζήτησα από την ΚΕΔΕ να γίνει μέτρηση, δεν την έχουμε, κακώς, ζήτησα λοιπόν να γίνει, θεωρώ ότι έχουμε χάσει τουλάχιστον τριάντα-σαράντα χιλιάδες ανθρώπους. Και αυτοί δεν αναπληρώνονται, δεν θα αναπληρωθούν ποτέ. Και εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε και να κάνουμε καινούργιες

αρμοδιότητες, να λύσουμε τα θέματα με τα ζώα τώρα που μπήκαν να ελέγξουμε, πολλαπλά πράγματα. Με ποιους;

Νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει πόσο αναγκαίο είναι να έχω κηπουρούς, όχι να τα δίνω έξω. Να δίνω και έξω αν χρειάζεται να δίνω. Δεν συμφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν το λύνει το πρόβλημα. Ποιος θα μου βουλώνει τρύπες στους δρόμους; Θα δίνω έξω σε εργολάβο το να μου βουλώνει τις τρύπες;

Δηλαδή χιλιάδες πράγματα που εμείς τα ζούμε, και ξέρουμε ότι δεν γίνεται χωρίς προσωπικό. Ποιος θα επιβλέπει; Εξωτερικοί συνεργάτες θα επιβλέπουν; Αυτό λοιπόν δεν λύνεται.

Το να πάρω πέντε μηχανικούς, μου ενέκρινε το Υπουργείο πέντε μηχανικούς, και λέει παίρνουμε 600 για το '19, για το '20, και 500 για το '21. 1.100 άνθρωποι στην Αυτοδιοίκηση, στο σύνολό μας. Δηλαδή τι να κουβεντιάσουμε; Ότι είναι σοβαρές προσλήψεις αυτές; Και εν πάση περιπτώσει, αφού εμείς πληρώνουμε, και μας ελέγχουν πια, και καλά μας κάνουν, τελείωσε η εποχή των... γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα ο καθένας από εμάς να πάρει όσους θέλει; Μας έλεγαν τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύουν τα μνημόνια, που ήταν το απαγορευτικό. Είναι ένα τεράστιο θέμα.

Υπηρεσίες Δόμησης. Πού πάει αυτή η ιστορία; Εγώ βρήκα μία Υπηρεσία Δόμησης όταν ενοποιήθηκε ο Ρέντης με τη Νίκαια, η οποία Υπηρεσία Δόμησης έχει χάσει το μισό προσωπικό της, το Μάρτη μου φεύγουν και οι τελευταίοι μηχανικοί, και πρέπει να πάρω απόφαση να την κλείσω. Στον 13^ο Δήμο της χώρας σε μέγεθος, πρέπει να κλείσω την Υπηρεσία Δόμησης, όχι να πάρω άλλους Δήμους, αν είναι δυνατόν. Μα δεν έχω άλλο τρόπο. Έχω μια λειψή Τεχνική Υπηρεσία και μια λειψή Υπηρεσία Δόμησης, και πρέπει μία από τις δύο να την κλείσω. Μα δεν γίνεται.

Δημοτική Αστυνομία. Στο Δήμο μου έχω έναν Δημοτικό Αστυνόμο. Ένα. Ένας Δήμος 150.000 κατοίκων. Να κάνει τι; Και λέει ο Υπουργός, θα το κουβεντιάσουμε, θα δούμε τις αρμοδιότητες, θα δούμε πού κολλάει ή που δεν κολλάει, και αφού τα καταλήξουμε

όλα αυτά και τις αρμοδιότητες, τότε θα κάνουμε μια προκήρυξη. Πότε δηλαδή; Αν κάναμε τώρα την προκήρυξη για τη Δημοτική Αστυνομία, εγώ θα έχω Δημοτική Αστυνομία το νωρίτερο σε ενάμισι χρόνο, γιατί θέλει και εκπαίδευση. Τώρα. Και ακούω όλα αυτά.

Μπορώ να νιώθω καλά και εγώ και οι άλλοι διακόσιοι Δήμοι που δεν έχουν Δημοτική Αστυνομία; Κανείς δεν μπορεί να νιώθει καλά με αυτή την κατάσταση.

Ταμείο Ανάκαμψης. Θα είμαι πολύ σύντομος στα υπόλοιπα. Παρότι μικρή παράταξη, κάναμε μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη, που έλεγε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι για την Αυτοδιοίκηση ένας δεύτερος Τρίτσης. Περίπου δύο με δυόμισι δις μπορούσαν να έρθουν στην Αυτοδιοίκηση. Φαίνεται ότι δεν θα έρθει τίποτα ή αν θα έρθουν κάποια πλευρικά να βοηθήσουν τον Τρίτση. Όμως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια μεγάλη ανάσα για την Αυτοδιοίκηση. Δεν έγινε.

Διοικητική μεταρρύθμιση. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια για να προχωρήσουμε σε αλλαγές, ούτε νομίζω ότι ο Covid μας εμπόδισε να προχωρήσουμε σε αυτές τις αλλαγές, για να έχουμε μια Αποκεντρωμένη που μας έχει δεμένους χειροπόδαρα, που ήδη δύσκολες λειτουργίες, πήραν και ένα μήνα παράταση ακόμα, και ο ένας μήνας έγινε δύο, και κάποια πήραν πολλούς Δήμους παράταση και δεν μπορούμε να περπατήσουμε καθόλου. Θα μπορούσαν να είχαν τρέξει. Μην ακούει πάλι για Επιτροπές και θα τα... Η ΚΕΔΕ έχει προτάσεις πολύ-πολύ καιρό τώρα. Αν θέλουν να τρέξουν, πραγματικά μπορούν να τρέξουν πολύ γρήγορα. Ας το κάνουν.

Επιπλέον επιβαρύνσεις. Καθαρίστριες σχολείων. Εγώ πληρώνω 300.000 παραπάνω το χρόνο για να έχω σε κάθε σχολείο καθαρίστρια από την ώρα που αρχίζει μέχρι την ώρα που τελειώνει. Φαντάζομαι αντίστοιχα και εσείς. Γιατί δεν γίνεται με τον Covid να μην έχω καθαρίστρια από τις οκτώ το πρωί μέχρι τις τρεις το

μεσημέρι ή τις τέσσερις που τελειώνει το ολοήμερο. Δεν γίνεται. Δικό μας. Ήταν δικό μας; Όχι. Έγινε δικό μας.

Γυμναστές, ΠΑΓΟ. Ξαφνικά με μια απόφαση ο Αυγενάκης αποφασίζει δεν θα τους πάρουμε φέτος. Δεν θα τους πάρουμε ποτέ δηλαδή. Και άρα εμείς πρέπει να αποφασίσουμε αν θα δώσουμε στην κοινωνία μας αυτά τα προγράμματα, και αν τα δώσουμε τα πληρώνουμε από την τσέπη μας, ή να το ξεχάσουμε. Και ο καθένας αποφασίζει όπως μπορεί, που δεν είναι δικό μας.

ΚΔΑΠ. Παλεύουμε να δοθούν κάποια λεφτά επιπλέον, να μπορέσουμε να μην απολύσουμε προσωπικό, μειώνοντας τις ώρες του προσωπικού που έχουμε και λοιπά.

Θα μπορούσα να πω πολλά τέτοια. Όμως δεν τα έχω κάνει πρώτα όπως βλέπετε.

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο ο Υφυπουργός θα μας δώσει κάτι. Ενάμιση χρόνο επί ΣΥΡΙΖΑ και δύο χρόνια επί ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, περιμένουμε να μειωθούν... εκατό Δήμοι είμαστε που μας έχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και μας στραγγαλίζει. Δίνουμε 4,3% επιτόκιο, όταν η χώρα δανείζεται με μηδέν ή μισό τα εκατό. Μα είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν να βγάζουν λεφτά από εμάς, και να το κουβεντιάσουμε, διότι είναι πολύς καιρός πια που δανείζεται με τέτοια επιτόκια. Με μισό τα εκατό, και εμείς 4,3, και να αναβάλλεται η κουβέντα και να την ξανά κάνουμε και να πηγαίνουμε στον Διοικητή του Ταμείου και να λέει ναι, παιδιά, συμφωνώ, και αυτό να μη γίνεται ποτέ; Γίνεται όμως. Δεν είχε σχέση με τον Covid αυτό. Καμία. Δεν περπάτησε.

Και τι ζητάμε τώρα; Καλώς και μπράβο, κάποιες δόσεις δεν τις πληρώσαμε. Και μόνο που βγάζουν ότι θα τις πληρώσετε το '22 είναι για γέλια. Δηλαδή ότι γλίτωσα το '21, θα το πληρώσω το '22. Εδώ δεν μπορώ να πληρώσω τις δόσεις τις κανονικές του '22, θα πληρώσω και τις αναδρομικές. Και δεν ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής, ότι πόσα χρόνια είναι το δάνειό σου; Είκοσι; Ανακεφαλαιοποίηση,

πηγαίνουν αυτές οι δόσεις στα είκοσι χρόνια, σου μειώνω και το επιτόκιο από 4,3 στο 2,5, που κατά την άποψή μου είναι ένα λογικό επιτόκιο, άρα κερδίζεις από αυτό, δεν θα επιβαρυνθείς, και έχεις και μια αίσθηση ότι εν πάση περιπτώσει με σέβεται η Πολιτεία και δεν παίρνει ληστρικό επιτόκιο από εμένα.

Αυτό περιμένω να ακούσω αύριο, και μακάρι να το πει ο Υπουργός.

Θα μπορούσε να πει κανείς πολλά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει κατά την άποψή μου ότι εδώ που έχουμε φτάσει, δεν μπορεί να πάει πίσω το πράγμα. Εδώ που έχουμε φτάσει οφείλουμε να συνεχίσουμε προς τα μπρος. Προς τα μπρος ενωμένοι και αγωνιστικά. Εμείς δεν είμαστε κομματικά φερέφωνα, κανένας από εμάς. Εμείς είμαστε Δήμαρχοι. Απολογούμαστε στις κοινωνίες μας. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε στις κοινωνίες μας αυτό που πρέπει να δώσουμε στις κοινωνίες μας, μας στέλνει σπίτι μας, και καλά μας κάνει. Αυτός είναι ο ρόλος μας.

Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και αυτό το όλοι μαζί σημαίνει ότι πρέπει να μην είμαστε χλιαροί σε μερικά πράγματα. Πρέπει να τα απαιτήσουμε, πρέπει να τα ζητήσουμε με κάθε τρόπο. Ήταν δύο χρόνια που ο καθένας μπορεί να έχει χίλιες δικαιολογίες. Νομίζω τελειώνει αυτή η ιστορία. Πια δεν έχουμε ανοχή κανείς μας, ούτε οι κοινωνίες σε εμάς, ούτε εμείς απέναντι στην Πολιτεία. Αν δεν τρέξουν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα σύντομα και γρήγορα, τότε έχουμε χάσει όλοι, και θα είναι αμαρτία για την Ελλάδα να χάσει και αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο. Έχουμε χάσει πολλές, είναι πολύ κρίμα να χάσουμε άλλη μία, για όσους αγαπάμε την Αυτοδιοίκηση, και είμαι σίγουρος ότι όσοι είστε εδώ αγαπάτε την Αυτοδιοίκηση.

Με αυτό το πνεύμα λοιπόν θα περιμένω τα συμπεράσματα του Συνεδρίου και τις κινητοποιήσεις σε ότι χρειαστεί, ελπίζω να μη χρειαστεί καθόλου να ληφθούν, αλλά αν χρειαστεί να είμαστε εδώ για να περπατήσουμε όλοι μαζί.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Ιωακείμειδη. Γιώργο, πάντα ακούω με προσοχή τα όσα λες. Το εννοώ και τα λαμβάνω πολύ σοβαρά.

Για το Παρακαταθηκών μόνο, επειδή πρόσεξα πως μιλούσες στο τηλέφωνο την ώρα εκείνη, ο Υπουργός είπε ότι θεωρεί ότι θα γίνει. Πιστεύω ότι αύριο θα μας πουν περισσότερα, αλλά και ο ίδιος το θεώρησε απολύτως λογικό, είπε και περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Πάμε στους δύο τελευταίους φίλους μετέχοντες επικεφαλής παρατάξεων. Η ώρα είναι πέντε και είκοσι, άρα θεωρητικά κατά τις έξι παρά δέκα θα έχουμε τελειώσει. Λέω και πάλι ότι υπάρχει χρόνος για κάποιους από εσάς αν θέλετε να πάρετε το λόγο μέχρι τις επτά, επτά παρά κάτι, που έχουμε τα εγκαίνια της Beyond, και καλό είναι να δούμε πλέον και την άλλη όψη της Αυτοδιοίκησης, της σύγχρονης ζωής, της τεχνολογίας.

Έχουμε τον επικεφαλής της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, Κώστα Πελετίδη, αγαπημένο συνάδελφο από την Πάτρα. Κώστα, ο λόγος σε εσένα για τα επόμενα δεκαπέντε λεπτά και άμα χρειαστεί και λίγο παραπάνω δεν θα τα χαλάσουμε.

Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ απευθύνεται σε εσάς, σε όλους όσους έρχονται σε επαφή καθημερινά με τις τεράστιες ανάγκες των δημοτών.

Λέει προηγουμένως ένας συνάδελφος, δύο χρόνια μηδέν, λέει ο άλλος συνάδελφος. Τα επαναλαμβάνουμε, τα λέμε και τα ξανά λέμε. Ήταν μια απογοήτευση. Όχι μόνο σήμερα. Διαχρονικά. Άρα για πολλά χρόνια ερχόμαστε εδώ πέρα, τα λέμε και τα ξανά λέμε.

Ας κάνουμε μια αφαίρεση, και ας πούμε ότι το παρακολουθεί το Συνέδριο όλοι οι συνδημότες μας, ο ελληνικός λαός, ο οποίος τι προσδοκά από τα συνέδριά μας και από εμάς που είμαστε κάθε μέρα μαζί του; Προσδοκά την επίλυση των προβλημάτων τους. Και

επομένως από το συνέδριο τι περιμένει να ακούσει; Ποια είναι αυτά τα εμπόδια που έχουμε και δεν μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα; Πού κολλάμε; Είναι οι δυσκολίες της εποχής μας; Πηγαίνουμε και οργώνουμε το χωράφι με το μουλάρι; Τι έχει γίνει; Θερρίζουμε με το δρεπάνι; Εδώ έχουμε φτάσει στον Άρη. Πηγαίνουμε εκδρομές, κάνουμε κρουαζιέρες πλέον στο διάστημα. Κάποιοι. Κάποιοι άλλοι βλέπουν την Κεφαλονιά ή τα νησιά μας, ας πούμε, αν είναι απέναντι όπως είναι η Πάτρα, με τα κιάλια.

Άρα εδώ πέρα πρέπει να δούμε τι φταίει. Γιατί έχουμε αυτή την αντίφαση; Γιατί η πρόοδος υπάρχει, η επιστήμη και η τεχνική τρέχει, και εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε βασικά ζητήματα, να ανταποκριθούμε σε αυτό που έχει ανάγκη ο λαός μας, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας;

Επομένως σήμερα θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα εμπόδια που βρίσκουμε μπροστά μας καθημερινά. Τι κάνουμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε για να τα ξεπεράσουμε. Αλλά και ποιοι είναι οι στόχοι μας για τα επόμενα χρόνια. Να αξιοποιήσουμε την πείρα μας, ιδιαίτερα της περιόδου της πανδημίας.

Δεν πρέπει να μένουμε στην περιγραφή των προβλημάτων. Μπορούμε να δώσουμε απάντηση. Γιατί τα δίκαιά μας αιτήματα, τα λαϊκά αιτήματα, δεν ικανοποιούνται από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σήμερα; Χθες από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και τότε τα ίδια λέγαμε στα προηγούμενα Συνέδρια. Παρά προχθές από τις άλλες κυβερνήσεις, από πού... πόσα συνέδρια να πάμε πίσω; Τα ίδια ακριβώς που λέμε σήμερα, τα λέγαμε και τότε. Γιατί η περιγραφή και η καταγραφή των προβλημάτων, αγαπητοί συνάδελφοι, όσο πλήρης και γλαφυρή και αν είναι, εάν δεν συνοδεύεται με την ανάδειξη των αιτιών και των λύσεων που συμφέρουν τον λαό, στην καλύτερη περίπτωση αυτό που κάνουμε είναι να συγκαλύπτουμε τον ένοχο. Το σύστημα και την πολιτική που τα δημιουργεί και τα διογκώνει.

Όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, χρειάζονται πόροι οικονομικοί, μόνιμοι

εργαζόμενοι. Αυτά δεν δίνονται. Γιατί δεν δίνονται; Γιατί θα λείψουν από αυτούς που κάνουν κουμάντο στην οικονομία.

Εάν πραγματικά θέλουμε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να διαλέξουμε άλλο δρόμο ανάπτυξης, άλλο δρόμο εξουσίας. Αυτόν που έχουμε τον ζούμε, τον βλέπουμε, και τα αποτελέσματά του.

Επομένως θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα, θα πάρουμε θέση σε αυτά τα ζητήματα; Όσο και αν θέλουμε ουδετερότητα, δεν μπορούμε να έχουμε. Η όποια λύση στα προβλήματα δεν μπορεί να ικανοποιεί και αυτούς που παράγουν τον πλούτο, που είναι οι εργαζόμενοι και ο λαός, και ταυτόχρονα και τους λίγους που κερδίζουν από τον ιδρώτα των πολλών. Άλλα τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, άλλα των μικρομεσαίων που βλέπουν να καταστρέφεται ο ένας μετά τον άλλον λόγω της συγκέντρωσης του πλούτου σε λίγα χέρια.

Πολιτικοί και κοινωνικοί είναι οι λόγοι για την όξυνση των προβλημάτων. Οπότε πολιτική πρέπει να είναι και η λύση τους. Μόνο τότε θα σταματήσουμε να ερχόμαστε στα συνέδριά μας και να απαριθμούμε τα ίδια ανεπίλυτα προβλήματα της υλοποίησης των σχεδίων πόλεως, της ανυπαρξίας σύγχρονων υποδομών, της διαχείρισης των απορριμμάτων, και ο κατάλογος ατελείωτος.

Τα τελευταία χρόνια είχαμε δύο-τρεις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική διοίκηση. Τους νόμους του Καποδίστρια, του Καλλικράτη, του Κλεισθένη, καθώς και πλήθος από άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Εκ του αποτελέσματος, αν πάρουμε να τους κρίνουμε, αν και εμείς προειδοποιούσαμε από τότε και τα λέγαμε, και κάποιοι έλεγαν ας πούμε ότι μα τι λένε αυτοί εδώ πέρα, είναι έξω, δεν παρακολουθούμε τον εκσυγχρονισμό, ήμασταν πολύ πίσω εμείς, αλλά ήρθαν τα αποτελέσματα, σήμερα να μιλήσουμε εκ του αποτελέσματος.

Τι έκαναν αυτές οι μεταρρυθμίσεις που είχαμε; Τι προσέφεραν; Ωφέλησαν το λαό; Γιατί αυτό θα πρέπει να... κάποιο

κριτήριο πρέπει να έχουμε. Κάνουμε μεταρρυθμίσεις, γιατί τις κάνουμε; Αν τις κάνουμε για να ωφεληθεί ο λαός, που έτσι λέμε όλοι, τότε να δούμε, ωφέλησαν ή όχι; Τι έγιναν οι Δήμοι; Οι Δήμοι μετατράπηκαν ολοκληρωτικά πια σε μια κρατική υπηρεσία, για αυτό το λέμε εμείς τοπική διοίκηση και δεν λέμε Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ένα μηχανισμό ο οποίος υλοποιεί την πολιτική των κυβερνήσεων, του κεφαλαίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται οι Δήμοι πλέον φορείς της εμπορευματοποίησης μιας σειράς υπηρεσιών που τους βλέπουμε, που θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους, όπως... όμως περνάνε ως αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη διοίκηση, με στόχο από εκεί να δοθούν σε μια πορεία μία προς μία στους επιχειρηματίες.

Για αυτό και ο Πρωθυπουργός δήλωσε στην παρουσία του προγράμματος του Τρίτση, ότι σήμανε η ώρα του Δήμου manager και πετυχημένου επιχειρηματία.

Για αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν κάνουν βήμα πίσω από τη στρατηγική τους, της απαγόρευσης των προσλήψεων μόνιμων εργαζομένων. Γιατί ο ρόλος που επιφυλάσσουν στους Δήμους είναι να είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός, που το μόνο που θα κάνει είναι να διασφαλίζει τους κανόνες ανταγωνισμού ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους, που θα λυμαίνονται κάθε έργο και κάθε υπηρεσία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η προώθηση των Αναπτυξιακών Οργανισμών και (...), με βάση τις επενδυτικές προτεραιότητες που βάζουν, στη δημοτική και δημόσια γη, το περιβάλλον, τη διαχείριση υγρών, στερεών αποβλήτων, τους υδάτινους πόρους, τον τομέα των μεταφορών και το μεταφορικό έργο, στην ενέργεια και την πολιτική απελευθέρωσή της, στην αγροτική παραγωγή και στον τουρισμό.

Συνάδελφοι, πέρασαν τα τελευταία χρόνια στους Δήμους πάνω από 200 αρμοδιότητες, με κριτήριο τη διευκόλυνση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων και όχι την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών.

Η τοπική και περιφερειακή διοίκηση έχει επιλεγεί και για την υλοποίηση μεγάλου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης, με συγκεκριμένη βέβαια ιεράρχηση έργων και δράσεων, ώστε οι μεν οι Δήμοι να σκοντάφουμε συνεχώς πάνω στα κριτήρια επιλεξιμότητας, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για λαϊκές ανάγκες, ενώ το κεφάλαιο και ότι αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, θα τρέχει συνεχώς, και αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια.

Μας αξιοποιούν και προπαγανδιστικά για να περάσουν τα σχέδιά τους, καθώς προβάλλουν την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς τους Δήμους, ως φιλολαϊκή επιλογή, με πρόσχημα ότι εμείς βρισκόμαστε πιο κοντά στους πολίτες και γνωρίζουμε καλύτερα τις ανάγκες τους.

Έτσι αξιοποιούμαστε αφενός μεν σαν αμορτισέρ, για να απορροφούμε τους κραδασμούς μας δίνουν την αρμοδιότητα, δεν συγκρούεται το κεντρικό σύστημα. Τι λέει; Φταίει ο Δήμαρχος, πάμε να τα βάλουμε μαζί του. Άρα είναι ένα πολύ ωραίο αμορτισέρ, έξυπνη κίνηση, και είναι θέμα δικό μας αν πρέπει να αποδεχτούμε το ρόλο του αμορτισέρ σε αυτή την υπόθεση.

Από την άλλη, αποποίηση των ευθυνών του κράτους, κατακερματισμός των υπηρεσιών, για τις οποίες... τις γνωρίζουμε, κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία, πρόνοια και παιδεία.

Ας σκεφτούμε, επειδή προβάλλεται από εμάς, από συναδέλφους, ότι θέλουμε και άλλες αρμοδιότητες. Ας σκεφτούμε τις επιπτώσεις που θα έχει στην ήδη ελλιπή προστασία της υγείας του λαού μας, ειδικά κατά την πανδημία, το να είχε περάσει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην ευθύνη της τοπικής διοίκησης. Πράγμα που είναι διακηρυγμένη πρόθεση της κυβέρνησης και βρίσκεται στο πρώτο πλάνο της... τώρα με το νέο ΕΣΥ το οποίο προχωράει, αλλά βλέπουμε και ότι διεκδικείται και από την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και της Ένωσης των Περιφερειών.

Η διάσπαση του Ενιαίου Συστήματος Υγείας θα είχε τραγικές συνέπειες στην υγεία του λαού ή και θα έχει αν προχωρήσει. Θα

οδηγήσει ακόμα περισσότερο σε υπηρεσίες πολλών ταχυτήτων, και ανάλογα με το τι πληρώνεις θα παίρνεις. Θα ενισχυθεί δηλαδή η ταξική διαφοροποίηση, όπως θα γίνει και στην παιδεία αν περάσει μέρος της λεγόμενης αποκέντρωσης της σχολικής μονάδας και περάσουν και άλλες αρμοδιότητες για τα σχολεία στους Δήμους.

Το πού θα καταλήξουν το δείχνουν οι ανυπέβλητες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για να λύσουμε ακόμα και το ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων σήμερα. Είναι έτσι ή όχι; Έλεγε προηγουμένως ο συνάδελφος μας το φορτώσανε. Μα για αυτό είμαστε εδώ πέρα. Φορτώνουν εμάς, τους Δήμους, για να ξεκουράσουν αυτούς που έχουν τον πλούτο. Τι δηλαδή, δεν καταβαίνουμε εμείς; Είναι έξυπνοι αυτοί και καταλαβαίνουν και εμείς είμαστε μπουνταλάδες; Δεν καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα γίνεται μία ρύθμιση, γιατί ότι χάνεις εσύ, εννοώ για το λαό που λέμε ότι εκπροσωπούμε, θα το κερδίσουν αυτοί που έχουν το χρήμα.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε ότι ετοιμάζουν να περάσουν με την... μια σειρά τομείς στους οποίους δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε εμείς.

Βρισκόμαστε λοιπόν στη θέση να αγωνιούμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες και να πρέπει να διαχειριστούμε ανάμεσα στα άλλα και τους παιδικούς σταθμούς, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα δημοτικά γήπεδα, τις παιδικές χαρές, την πολιτική προστασία, τη ναυαγοσωστική κάλυψη, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, τα ετοιμόρροπα κτίρια σε όλη την έκταση του Δήμου, το σύνολο της καθημερινότητας. Και τι σου λένε οι κυβερνήσεις, αλλά δυστυχώς και η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ μέσω της στάσης της; Ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτά, υπάρχει λύση. Άμα δεν μπορεί ο Δήμος να το κάνει, αφού δεν έχετε προσωπικό, αδελφέ μου, τι στεναχωριέσαι; Λύση υπάρχει. Περιμένουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι τις βασικές ανάγκες του λαού να τις πάρουν και να τις χρησιμοποιήσουν προς το κέρδος τους, με όποιο τρόπο το κάνουν. Χρήματα υπάρχουν, ανταποδοτικά ή όσα έχουμε στα ταμεία,

σίγουρο είναι επομένως το χρήμα που θα πάρουν, και θέλουν να το αξιοποιήσουν αυτό.

Εμείς επομένως έχουμε, και λέω ότι στους Δημάρχους, στους Αντιδημάρχους και στους... τι μας λένε; Μην ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα των αναγκών, αλλά κοιτά να αξιοποιηθούν η γη, τα δάση, οι ακτές, το τουριστικό κεφάλαιο, κοιτά να γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων με βάση της ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Άφησε τους επιχειρηματικούς ομίλους να θησαυρίσουν διαχειριζόμενοι αυτό που έλεγα προηγουμένως, και ιδιαίτερα με τα σκουπίδια. Φρόντισε να προωθηθούν οι ΑΠΕ, με οδηγό και στόχο την απελευθέρωση της ενέργειας, και μη σε νοιάζει που τα λαϊκά στρώματα της πόλης σου πληρώνουν χρυσή την κιλοβατώρα και βυθίζονται όλο και περισσότερο στην ενεργειακή φτώχεια. Ο Δήμος σου να δυσκολεύεται να πληρώσει την ηλεκτροδότησή του, να μην παίρνουμε μέτρα και να μην αγωνιούμε εμείς να ελαφρυνθεί το τιμολόγιο το δημοτικό από τη ΔΕΗ με τα χρήματα που πληρώνουμε για το δημοτικό φωτισμό. Να έχουμε προβλήματα με τα καύσιμα και ιδιαίτερα τώρα με τις ανατιμήσεις και με τα εφόδια που χρειαζόμαστε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η πλήρης κρατική χρηματοδότηση των Δήμων έχει περάσει στα αζήτητα των διεκδικήσεων της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ, με περιτύλιγμα τη λεγόμενη οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια των Δήμων. Το να λέμε ότι θέλουμε περισσότερα χρήματα από μόνο του αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η πραγματικότητα η διαχρονική, που λέει ότι οι φόροι και τα τέλη των νοικοκυριών έχουν υπερκεράσει τους ΚΑΠ. Οι ΚΑΠ δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το 80% του στενού Δήμου, της μισθοδοσίας. Εκεί έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, και αναζητείστε όσοι μπορείτε, δείτε οι ΚΑΠ που παίρνουμε ετησίως πόσο μέρος της μισθοδοσίας καλύπτει.

Όσο μεγαλώνει η φοροληλασία για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, τόσο περισσότεροι είναι οι πόροι που αφαιρούνται από

τη χρηματοδότηση των Δήμων, και κατευθύνονται στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο αντιλαϊκός ΕΝΦΙΑ προβάλλει για κυβέρνηση, αστικά κόμματα, και δυστυχώς, το λέω πάλι, και για την ΚΕΔΕ, ως κύρια πηγή χρηματοδότησης των Δήμων στην επόμενη φάση. Τον ΕΝΦΙΑ, που όσοι τουλάχιστον είναι κοντά στο λαό, λέγαμε ότι προστέθηκε, ήρθε στη ζωή και μπήκε ένα χαράτσι ακόμα επιπλέον, το οποίο όμως το ανεχόμαστε και θέλουμε να το επισημοποιήσουμε κιόλας κάνοντάς το και τρόπο χρηματοδότησης των Δήμων.

Η ηγεσία της ΚΕΔΕ εν μέσω οικονομικής ασφυξίας, αρκείται σε ευχολόγια, και αναζητά το μερτικό των Δήμων τους πενιχρούς πόρους του ΠΔΕ, στα ευρωενωσιακά χρηματοδοτικά προγράμματα, και το Ταμείο Ανάκαμψης, ανεξάρτητα από τον μόνιμο προσανατολισμό τους στις επιχειρηματικές στοχεύσεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ σας καλεί να μη δεχτείτε να συνθλίβονται οι λαϊκές ανάγκες για τα κέρδη, να μη μπαίνει η ζωή και η ποιότητά της στο ζύγι του κόστους οφέλους. Να μη δεχτούμε να απουσιάζουν από το πεδίο παρέμβασής μας μια σειρά κρίσιμοι τομείς, όπως είναι η αντισεισμική, αντιπλημμυρική, αντιπυρική προστασία, η αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων χωρίς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, η στήριξη των κοινωνικών δομών, των ατόμων με αναπηρία, των παιδιών που βρίσκονται σε εξάρτηση, της σχολικής στέγης, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Γνωρίζουμε πως παρά τις προσπάθειες κάποιων από εμάς, φιλολαϊκή τοπική ή περιφερειακή πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει εφόσον η γενική πολιτική παραμένει αντιλαϊκή. Και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ, το επίπεδο που έχουμε, γίνεται αντιληπτό.

Με αυτή τη ματιά στεκόμαστε ως εκλεγμένοι της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ απέναντι στις αντιδραστικές αλλαγές. Δίνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να οργανώσουμε την πάλη, τη διεκδίκηση μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια, σε συμπόρευση με το εργατικό λαϊκό

κίνημα, ενάντια στην προώθηση αντιδραστικών ανατροπών και στην τοπική διοίκηση.

Σε αυτή την κατεύθυνση απλώνουμε το χέρι σε εκλεγμένους, που μπορεί ακόμα και να μη συμφωνούν με το σύνολο των εκτιμήσεών μας, αλλά εντοπίζουν τον αντιλαϊκό ρόλο που καλούνται να παίξουν οι Δήμοι, και που αντιτάσσονται σε αυτόν.

Καλούμε σε συμπόρευση μαζί μας όσους αρνούνται να βάλουν πλάτη στην επιδείνωση της ζωής του λαού μας, των συμπολιτών μας.

Όλους αυτούς που καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται βαθιές αλλαγές και κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα, για να έχουμε θετικές εξελίξεις στην πόλη μας και στη χώρα μας.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα τον Πελετίδη εκ μέρους της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, για την τοποθέτηση και την τήρηση του χρόνου.

Κλείνουμε τον γύρο των τοποθετήσεων των παρατάξεων του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και των παρατηρητών, με τον Νίκο Σακούτη, Δημοτικό Σύμβουλο της Πετρούπολης και εκπρόσωπος της παράταξης ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ.

Να θυμίσω, Νίκο μου, μισό λεπτό, ότι επειδή τα εγκαίνια της έκθεσης είναι σε περίπου δύο ώρες, ας πούμε σε μιάμιση ώρα, υπάρχει χρόνος, με δεδομένο ότι ο και ο Άγγελος ο Μπίνης έπρεπε να φύγει για να πετάξει για Αθήνα, για συνέδρους οι οποίοι θα θελήσουν να πάρουν το λόγο, αρκεί να μας το δηλώσουν.

Το βήμα σε εσένα για 15 λεπτά, Νίκο.

Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ: Γεια σας συνάδελφοι και συναδέλφισσες.

Καταλαβαίνω δύσκολες οι ώρες, έχουμε μείνει λίγοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, επιγραμματικός, και να προσπαθήσω να μείνω στη μεγάλη εικόνα όσον αφορά την Αυτοδιοίκηση.

Κατά τη γνώμη μας, για να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα από εδώ και εμπρός, πρέπει να δούμε το ρόλο της Αυτοδιοίκησης

σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι βασικός υποτομέας της γενικής κυβέρνησης, ακολουθεί τη γενική πολιτική, άρα έτσι με αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε και πώς θα πορευτούμε από εδώ και εμπρός. Δεν μπορεί να συζητήσουμε για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αν δεν γίνει μια αποτίμηση της 10ετίας – 12ετίας. Τι έγινε, γιατί έγινε, ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν.

Δεν μπορούμε να το δούμε αν δεν δούμε αν ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών ενισχύθηκε ή αποδιαιθρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αν δεν δούμε το πλαίσιο λειτουργίας της, και τα χρόνια που πέρασαν, και σήμερα, και ως προβολή για το μέλλον, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία για να το δούμε.

Το πρώτο που κυριαρχεί, ειπώθηκε από αρκετούς ομιλητές, δεν το ακούσαμε βέβαια, δεν αναγνωρίστηκε ή αναγνωρίστηκε, πώς αναγνωρίστηκε, από τον Υπουργό, όσον αφορά την υποχρηματοδότηση.

Κοιτάξτε, τα στοιχεία που έχει η ΚΕΔΕ, συνάδελφοι, είναι ότι τα παρακρατηθέντα από το 2010 μέχρι σήμερα ξεπερνάνε τα 23 δις, ξεπερνάνε ένα ΕΣΠΑ. Γιατί το λέμε αυτό; Αυτά απολογιστικά, με απολογιστικά στοιχεία, όχι προϋπολογιστικά. Αν εφαρμοζόταν ο νόμος 3852 του '10, με βάση τα χρήματα που δικαιούμαστε από το ΦΠΑ, από το φόρο φυσικών προσώπων, και από τον ΕΝΦΙΑ, αυτοί είναι οι τρεις πόροι που σχηματίζουν τους ΚΑΠ, θα είχαμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια πάνω από έξι δις μόνο οι Δήμοι. Τι έχουμε; Τι έχουμε αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή έχουμε με βάση το μεσοπρόθεσμο, γιατί λέω ότι έχουμε και τα στοιχεία να δούμε πώς θα πορευτούμε στο σήμερα και στο αύριο, να δούμε τι λέει το μεσοπρόθεσμο. Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Πέτσα που λέει θα γίνουν, θα δοθούν χρήματα, αλλά ρεαλιστικά. Εγώ δεν βλέπω ρεαλισμό όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε.

Λέει λοιπόν το μεσοπρόθεσμο, η εξέλιξη των μεταβιβάσεων στους ΟΤΑ. Μεταβιβάσεις είναι και ο Α' και ο Β' Βαθμός. 2019 δύο δις τριακόσια είκοσι τέσσερα. 2020, δύο οκτακόσια είκοσι δύο, είχαμε τη χρονιά που δόθηκαν παραπάνω λόγω της πανδημίας. 2021, δύο πεντακόσια σαράντα εννέα. 2022, δύο εξακόσια πενήντα έξι, 2023, δύο πεντακόσια πενήντα έξι, 2024, δύο πεντακόσια πενήντα έξι, 2025, δύο πεντακόσια πενήντα ένα. Δηλαδή στους Δήμους είναι 1,8 περίπου.

Και αν δούμε, συνάδελφοι, και το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, μέσα υπάρχουν δεσμεύσεις... καταρχάς υπάρχει αυστηρή επιτήρηση. Τα μνημόνια τελείωσαν, αλλά τα μνημόνια είναι εδώ. Γράφει μέσα ότι μέχρι το 2070 είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τοκοχρεολύσια της τάξης του... από 5,6 δις μέχρι 6,2 δις. Δηλαδή της τάξης του 3,1, όπως αναφέρεται μέσα, 3,1%, μέχρι 3,6, πλεονάσματα. Θα έχει η χώρα, είναι εξασφαλισμένο ότι θα έχει η χώρα στα επόμενα χρόνια αυτά τα πλεονάσματα για να μπορεί να ανταποκρίνεται;

Αυτό το πλαίσιο, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα λοιπόν, λειτουργεί και η Αυτοδιοίκηση, λειτουργούν και οι Δήμοι.

Άρα λοιπόν, θα υπάρξει συζήτηση για τα παρακρατηθέντα; Σήμερα δεν ακούσαμε λέξη. Τα προηγούμενα χρόνια, το 2008, είχε γίνει μια ρύθμιση για το ένα δις επτακόσια έντεκα εκατομμύρια, δόθηκαν σε οκτώ δόσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι τεράστιο ποσό που έχει διαμορφωθεί τώρα. Θα αναγνωριστεί από την κυβέρνηση; Θα υπάρξει συζήτηση για να αποδοθούν αυτά τα χρήματα; Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Πρώτον.

Δεύτερον. Ακούσαμε όσον αφορά για τις προσλήψεις. Στις προσλήψεις, συνάδελφοι, είπε και ο Υπουργός εδώ, ότι είχαμε θετικό... τα δύο τελευταία χρόνια τουλάχιστον, είχαμε περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις. Εγώ διαβάζω 2020, μέσα από το μεσοπρόθεσμο, 1.618 προσλήφθηκαν, 2.896 αποχώρησαν. 2021,

3.565 προσλήφθηκαν, 2.710 αποχώρησαν. 2022, 2.496 που θα προσληφθούν, 3.362 θα αποχωρήσουν.

Εδώ αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Δεν θέλω να επαναλάβω αρκετά που είπαν οι συνάδελφοι. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Και μάλιστα οι μεσαίοι και οι μικροί Δήμοι, αυτοί δεν έχουν ούτε καν Τεχνικές Υπηρεσίες, δεν έχουν τίποτα. Υπάρχουν και πολλοί μικροί Δήμοι που δεν έχουν ούτε καν έναν υπάλληλο.

Άρα λοιπόν τι Δήμους θέλουμε; Θέλουμε Δήμους στελεχωμένους; Θέλουμε Δήμους που να έχουν χρήματα; Ή αυτό που ακούστηκε σήμερα, να ψάξουν οι Δήμοι να βρουν λεφτά; Θα έρθουμε και σε αυτό παρακάτω.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. θυμάστε ότι το 2009 ήταν ένα δις εκατόν εννιά εκατομμύρια για τους Δήμους. Έχουμε φτάσει στα 180 εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια και δεν φαίνεται τίποτα μπροστά μας.

Δεν έχουμε λοιπόν τα δύο βασικά εργαλεία, ΚΑΠ και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ακούσαμε ότι 250 Δήμοι δεν μπορούν να φτιάξουν, να λειτουργήσουν, ουσιαστικά να εξυπηρετήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, και τι έχουμε μπροστά μας; Έχουμε το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μα και σε αυτά τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως συνηθίζεται να λέγονται, από τα 57 δις, ήδη ο κύριος Σκυλακάκης μας είχε πει ότι τα 42 με 43 δις θα πάνε απευθείας στον ιδιωτικό τομέα, στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί; Γιατί έτσι θεωρούν ότι θα κινηθεί η οικονομία, γιατί πρέπει να δημιουργηθούν 200.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, και λοιπά και λοιπά. Τι θα έρθει στην Αυτοδιοίκηση; Τα ψίχουλα.

Τι μένει; Αντώνης Τρίτσης. Συνωστισμός, διαγκωνισμός. Αυτή η εικόνα μου δίνεται, και δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν να υλοποιούνται και τα όποια έργα του Αντώνης Τρίτσης.

Αυτή λοιπόν η περιγραφή υπάρχει για την Αυτοδιοίκηση σήμερα, αυτή προβάλλεται για τα επόμενα χρόνια. Από τους Υπουργούς δεν ακούσαμε το τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια όσον αφορά την αυστηρή επιτήρηση που είναι η χώρα και πώς θα υπάρξει δυνατότητα να ανταποκριθεί η χώρα σε αυτό το πλαίσιο, που υπάρχει μέσα ήδη στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού.

Κοιτάξτε, συνάδελφοι, όταν είχαμε μπει στα μνημόνια, ήταν 120% του χρέους. Σήμερα το χρέος έχει φτάσει... προβλέπεται να φτάσει σε ποσό ρεκόρ 391 δις, 205%, και κάθε χρόνο αυξάνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Σε αυτή την πραγματικότητα καλούνται για μια ακόμα φορά, γιατί το είχαμε ακούσει και αυτό, οι Δήμοι να βάλουν πλάτη, και κάποιιοι που λέγανε ότι βάλαμε πλάτη, ας μας αναγνωριστεί, έχουμε ακούσει και άλλα σήμερα. Ότι καλώς έγιναν αυτά στην Αυτοδιοίκηση γιατί υπήρχε κατασπατάληση χρημάτων και διαφθορά.

Θα πρέπει να απαντηθούν αυτά, γιατί διαμορφώνεται το πλαίσιο στο οποίο θα πορευτούμε στα επόμενα χρόνια.

Έλλειψη υποδομών; Να μη τη συζητήσουμε.

Μεταφορά αρμοδιοτήτων. Μα όποτε μεταφέρεται μια αρμοδιότητα, δεν μεταφέρονται πόροι. Για ποια μεταφορά και αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων να μιλήσουμε; Ή όπως είπε σήμερα ο Υπουργός, ότι ξέρετε κάτι, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι ένας μηχανισμός αξιολόγησης. Να δούμε πού θα πάει το καθένα. Μάλιστα, να δούμε πού θα πάει το καθένα. Με τι χρήματα; Με τι πόρους; Με τι υποδομές; Αυτά που μέχρι τώρα μεταφέρονται και όλα αυτά τα χρόνια που είδαμε να μεταφέρονται, είναι χωρίς τίποτα από όλα αυτά, και πλημμελώς εξυπηρετούνται αν το θέλετε αυτές οι αρμοδιότητες, ή είναι παγωμένες.

Επιτελικό κράτος, συνάδελφοι, κυβερνησιμότητα, αποτελεσματικότητα. Βεβαίως. Εμείς είχαμε ξεχωρίσει τη θέση μας και με τον εκλογικό νόμο τον προηγούμενο, γιατί θεωρούσαμε ότι

δεν είναι απλή αναλογική, ήταν ένα σύστημα ερμαφρόδιτο, με δύο βασικούς πόρους. Πλειοψηφικό από πλευράς Δημάρχων, απλή αναλογική από την άλλη. Μάλιστα.

Σήμερα ακούμε εδώ ότι θα πρέπει... ότι για όλα (...), εντάξει, ο εκλογικός νόμος, ένας καινούργιος εκλογικός νόμος θα λύσει τα προβλήματα. Σε ποιο πλαίσιο θα λύσει τα προβλήματα; Σε αυτά όλα που προανέφερα; Αυτό ήταν το πρόβλημα δηλαδή και μόνο; Ή θα πάμε στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, όπου βλέπουμε την αποδυνάμωση ακόμα ή και κατάργηση των ίδιων των Δήμων, να φάξουν να βρουν προσωπικό και χρήματα για να λειτουργήσουν; Αυτό δεν είναι Αυτοδιοίκηση, συνάδελφοι. Εντάξει, μπορεί να είναι μικρές κυβερνήσεις, κυβερνεία, με μια συγκεντροποίηση αν το θέλετε, με εξοστρακισμό της κοινωνίας, όμως δεν είναι Αυτοδιοίκηση κατά τη γνώμη μας. Και δεν είναι Αυτοδιοίκηση γιατί; Γιατί δεν ήταν τυχαίος ο παραγκωνισμός των Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ΚΕΔΕ από μια σειρά σημαντικά νομοσχέδια.

Να πούμε για την ενέργεια, για τις ΑΠΕ; Για ρίξτε μια ματιά στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη ΔΕΗ, για τις συμπράξεις που γίνονται με Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Τουρκία, να λειτουργεί η χώρα μας ως μπαταρία για να διοχετεύεται με ένα (...) ευρωπαϊκό σχεδιασμό ηλεκτρική ενέργεια στο εξωτερικό. Ποιος εθνικός σχεδιασμός;

Για ρίξτε μια ματιά όσον αφορά για τα απορρίμματα. Πού είναι ο Α' Βαθμός Αυτοδιοίκησης; Θα πω παρακάτω αναλυτικά για αυτό.

Ιαματικοί Δήμοι, αναφέρθηκε. Μεγάλη αντίδραση. Υδατοκαλλιέργειες, το ίδιο. Ζώα συντροφιάς, το ίδιο. Νομοσχέδιο για το περιβάλλον, το ίδιο. Δεν είναι τυχαίος ο παραγκωνισμός. Υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η Αυτοδιοίκηση, αυτό το κεντρικό σχεδιασμό πρέπει να υπηρετήσει.

Και λέμε τώρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Διαχείριση απορριμμάτων. Άκουσα τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης,

τον κύριο Ζέρβα, ο οποίος είπε η επιβράβευση είναι να πάω να αγοράσω κάδους για την ανακύκλωση. Το αποτυχημένο σύστημα, συνάδελφοι, της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, μπλε κάδοι οι λεγόμενοι τέλος πάντων, που έχει φτάσει σε αδιέξοδο, να μην υπογράψει και νέες συμβάσεις σε Δήμους που έχει λήξει η σύμβασή τους, είναι γιατί; Είχαμε δύο νόμους, 2017, ο νόμος του κυρίου Φάμελλου τότε, που έκανε πανίσχυρες ιδιωτικές εταιρείες, και την ΕΕΑΑ, (...) η ΕΕΑΑ. Ο ίδιος νόμος πέρασε καρμπόν, οι διατάξεις είναι ίδιες ακριβώς. Πού φτάσαμε σήμερα; Να λένε υπάρχει ανταγωνισμός, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, υπάρχει εισφοροδιαφυγή, κατεβάζουμε τα χέρια κάτω. Εκεί που μέχρι το 2012 δινόταν αποζημίωση για τα ανακυκλώσιμα που έδιναν οι Δήμοι, μετά μετατράπηκε ότι θα δίνουμε απορριμματοφόρα και κάδους. Μετά κόπηκαν και τα απορριμματοφόρα και οι κάδοι, και τώρα αρνούνται να υπογράψουν και συμβάσεις. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί όσον αφορά την ανακύκλωση.

Θα πει κάποιος μα μπορεί όντως να έχουν και δίκιο, πραγματικά υπάρχει εισφοροδιαφυγή. Μάλιστα. Χρήματα υπάρχουν; Υπάρχουν. Πολλά χρήματα υπάρχουν. Δεν είναι όμως η στόχευση ούτε για τη διαλογή στην πηγή, ούτε για την ανακύκλωση. Για ρίξτε μια ματιά. Ένα δις προωθείται αυτή τη στιγμή σε τρία μεγάλα έργα. Σε τρία μεγάλα έργα, τρία μεγάλα εργοστάσια. Φυλή, Σχιστό, Κεντρική Μακεδονία. Ένα δις. Ένα δις στο οποίο μέσα έχουν μπει πέντε μεγάλες συμπράξεις. Συμπράξεις τι; Δεν έχουν καμία σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων, ούτε βέβαια με την ανακύκλωση. Έχουν όμως με την ενέργεια, είναι τσιμεντοβιομηχανίες, και είναι μεγάλες εταιρείες με σύμπραξη και με ξένα κεφάλαια. Για να βάλουν τα λεφτά τους; Όχι βέβαια. Οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις ανέκαθεν στη χώρα μας ήταν κρατικοδίαιτες. Χρησιμοποιούσαν κρατικό χρήμα. Όπως και τώρα, προσδοκούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα δις. Για να κάνουν τι, συνάδελφοι, όμως; Να προωθήσουν την

ανακύκλωση; Όχι. Για να διαμορφώσουν δευτερογενή καύσιμα υλικά, που θα καίγονται **στις** τσιμεντοβιομηχανίες, και για απευθείας καύση. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο της εκτόξευσης της λειτουργίας αυτών των εργοστασίων; Ο συνήθης ύποπτος. Ποιοι θα κερδίσουν; Οι συγκεκριμένοι. Γιατί είναι για τριάντα χρόνια μέσα από ΣΔΙΤ διαδικασίες, και εδώ μπαίνει και ένα ερώτημα. Βασικό ερώτημα. Πώς θα ξεπεράσουν ακόμα-ακόμα και την αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καινούργιο ΕΣΠΑ δεν προβλέπεται να... δεν προβλέπεται χρηματοδότηση στα εργοστάσια, ούτε σε ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, και βέβαια από το 2019 οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα έλεγαν ότι δεν προβλέπεται καύση στη χώρα, δεν χρηματοδοτείται. Το ένα δισ όμως έχει βγει, έχει ανακοινωθεί. Έχουν πάρει μέρος αυτές οι εταιρείες. Εις βάρος βέβαια και της υγείας, και σας το λέω εγώ που ζω ενάμιση χιλιόμετρο σε ευθεία γραμμή από τη Φυλή. Ανυπόφορη η ζωή μου. Οι μυρωδιές, το τι αναπνέουμε, είναι άλλο πράγμα.

Εκεί λοιπόν πάει να γίνει άλλη μια νέα εγκατάσταση, πέρα από αυτή που υπάρχει, η οποία θα κοστίσει μαζί με το εργοστάσιο στο Σχιστό, 761.000 €, και μαζί αυτά τα δύο εργοστάσια θα διαχειρίζονται 730.000 τόνους, συν τους 300.000 που υπάρχει ακόμα.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΣΑΚΟΥΤΗΣ: Εκατομμύρια, συγγνώμη, εκατομμύρια.

Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα χρήματα υπάρχουν, αλλά υπάρχουν χρήματα τα οποία είναι σε συγκεκριμένη στόχευση, για συγκεκριμένα συμφέροντα.

Θα περίμενε κάποιος να έχουν βγει κάποια συμπεράσματα από το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας, πραγματικά. Έγιναν ηρωικές προσπάθειες και από Δημοτικές Αρχές, από Δημάρχους και λοιπά, για να αντιμετωπιστεί το θέμα της πανδημίας μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες. Θα περίμενε κάποιος να είχε βγάλει και η

κυβέρνηση κάποια συμπεράσματα που να έλεγε το εξής, ότι πρέπει να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια υγεία. Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε να κλείνουν Κέντρα Υγείας, είδαμε συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Είδαμε τα παλιά ΙΚΑ να κλείνουν εντελώς. Κουφάρια έχουν μείνει. Θα περίμενε κάποιος ότι θα πήγαιναν σε μια λογική ενίσχυσης τουλάχιστον της πρωτοβάθμιας υγείας. Όχι λογική να περάσουν στους Δήμους. Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας. Πρέπει να είναι ενιαία η λογική της λειτουργίας της υγείας.

Θα περίμενε όμως κάποιος να προωθεί συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας, με τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πολιτικής, και με παράλληλη ενίσχυση των αντίστοιχων υπηρεσιών των Δήμων, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σε αντίστοιχες καταστάσεις.

Δεν ακούσαμε μια τέτοια κουβέντα, και δεν ακούμε μια τέτοια κουβέντα.

Κλείνοντας θα έλεγα το εξής. Για εμάς βασικό θέμα είναι ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Συνεδρίου, βεβαίως σε αρκετά πράγματα διαφωνούμε, θα στηρίξουμε εμείς και τις αποφάσεις του Συνεδρίου από τη στιγμή που θα είναι διεκδικητικές. Όμως το θέμα είναι πώς θα υλοποιηθούν. Ποια θα είναι τα βήματα υλοποίησής τους. Σε τελική ανάλυση ποιο θα είναι το πλαίσιο δράσης, συνάδελφοι. Αυτό είναι για εμάς το βασικό διακύβευμα αυτού του Συνεδρίου, πέρα από τις διαπιστώσεις που έχουμε κάνει.

Σας ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, η κανονική ροή του προγράμματος τελείωσε. Οφείλω να ζητήσω μια συγγνώμη, και έχετε δίκιο, μου το επεσήμανε ο αγαπημένος μου Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, ότι σήμερα σας αφήσαμε νηστικούς.

Αύριο έχουμε κανονίσει τουλάχιστον κάποια σάντουιτς για το μεσημέρι, να σπάσει λίγο η πείνα. Οπότε αύριο αυτό θα διορθωθεί και έχετε δίκιο.

Πάμε λίγο τώρα για την επόμενη ώρα, ώρα και κάτι, να συζητήσουμε, είμαστε περίπου εκατό άνθρωποι, μας μέτρησα, άρα είμαστε αρκετοί. Έχω ήδη δύο τοποθετήσεις, ο Θοδωρής ο Μπαρής, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, και αμέσως μετά ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος, ο Δήμαρχος Αιγίου, Αιγιαλείας, και όποιος άλλος συνάδελφος θέλει ας έρθει να μας ενημερώσει, να πάρει το λόγο.

Θοδωρή, ο λόγος σε εσένα.

Θ. ΜΠΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητό Προεδρείο, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παίρνω το λόγο. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι, όχι στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, αλλά η πρώτη φορά που παρίσταμαι ως Δήμαρχος, και κινδυνεύω... άκουσα προηγουμένως το ευφυολόγημα, αλλά έχει πολλή αλήθεια, του κυρίου Κυρίζογλου, ότι πιθανόν να μην προλάβουμε να σαραντίσουμε με τα προβλήματα που υπάρχουν.

Θα περιγράψω λίγο την κατάσταση του δικού μου Δήμου. Είμαι Δήμαρχος, Θόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, ενός Δήμου που είναι στον ορεινό όγκο, όπως προδίδει και το όνομά του, αλλά δεν είναι χαρακτηρισμένος ορεινός, παρότι είναι μικρός, κάτω από 10.000.

Άρα πολλές από τις παθογένειες που αναδείχτηκαν κυρίως και από τον Πρόεδρο, αλλά και από τους επικεφαλής των παρατάξεων, χαρακτηρίζουν και το δικό μου Δήμο.

Πράγματι αναδείχτηκαν λοιπόν από τους επικεφαλής των παρατάξεων τα βασικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των περισσότερων Δήμων θα έλεγα. Όμως διαφοροποιείτο η ένταση με την οποία η κάθε παράταξη, ο κάθε επικεφαλής, τα τόνιζε, τα αναδείκνυε, προκειμένου ίσως να προτεραιοποιηθούν και να ιεραρχηθούν από την πολιτική ηγεσία που έχει τη βασική ευθύνη.

Είναι πράγματι λυπηρό ότι δεν υπήρξαν παρόντες, δεν υπήρξε παρούσα μάλλον, η πολιτική ηγεσία σε κάτι τέτοιο, και θα πω μόνο ένα γενικότερο σχόλιο όσον αφορά τη λειτουργία μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ήδη ακούσατε από τον γείτονα, τον Δήμαρχο

Πατρών, μιλάμε για τοπική διοίκηση, από άλλους θα ακούσετε αποσυγκεντρωμένη διοίκηση, γενικότερα όμως λίγο-πολύ συμφωνούμε ότι δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επιγραμματικά σε τρία-τέσσερα ζητήματα.

Κριτήρια για τους ΚΑΠ, Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Το ακούμε συνέχεια. Δυόμισι χρόνια σχεδόν, δύο χρόνια που είμαι Δήμαρχος, ακούω ότι πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια με τα οποία κατανέμονται οι ΚΑΠ.

Βλέπω δυστυχώς ότι εξακολουθούμε να είμαστε στο σημείο μηδέν ή τουλάχιστον είμαστε ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο.

Καταστατική θέση των αιρετών. Άκουσα με λύπη μου και τον Υπουργό να... στο τέλος της ομιλίας του να λέει ότι καλά είμαστε μάλλον και αν δεν δούμε και τι γίνεται και με τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τους εργαζόμενους γενικότερα, δεν μπορούμε να συζητήσουμε.

Το επάγγελμά μου είναι εκπαιδευτικός. Σας πληροφορώ ότι ως εκπαιδευτικός, έχοντας και κάποια θέση βέβαια στη διοίκηση της εκπαίδευσης, ο μισθός μου ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που είναι σήμερα.

Το τρίτο. Τα υπόλοιπα αναδείχτηκαν όσον αφορά τους αυτοφωράκηδες και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι γνωστά σε όλους.

ΙΔΟΜ, Υπηρεσία Δόμησης. Πήρε μια μικρή παράταση, μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Δήμος Ερυμάνθου, με σχεδόν 9.000 μόνιμους κατοίκους, έχει δύο μηχανικούς, χρειάζεται πέντε τουλάχιστον για την Υπηρεσία Δόμησης. Προφανώς δεν μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη. Προφανώς θα βρεθούν άλλες λύσεις, οι οποίες λογικά και πάλι μάλλον δεν μπορούν να (...) αυτοδιοικητικές.

Προσλήψεις. Εκτός, κύριε Υπουργέ, και μεταφέρετε κύριε Πρόεδρε και στον Υπουργό, δεν χρειάζονται μόνο Π.Ε. και Τ.Ε.. Οι επαρχιακοί, οι περιφερειακοί, οι ορεινοί Δήμοι, χρειάζονται και χειριστές. Ζητάω τώρα δύο χρόνια χειριστή, ζητάω οδηγούς, δεν

ικανοποιείται αυτό το αίτημα. Ικανοποιήθηκε το αίτημα για μηχανικούς, για να δημιουργήσουμε Τεχνική Υπηρεσία, αλλά βεβαίως πρόσληψη δεν έχει γίνει ακόμα. Και αφού δεν έχει γίνει πρόσληψη σε πολιτικούς μηχανικούς και σε μηχανικούς γενικότερα, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε έργο.

Είμαστε επαίτες, σε εισαγωγικά, για να κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις με Δήμους μεγαλύτερους από εμάς, με το Δήμο Πατρέων στην προκειμένη περίπτωση, που και ο Δήμος Πατρέων έχει τα δικά του προβλήματα με ελλείψεις προσωπικού και δεν μπορεί να μας υποστηρίξει. Με την Περιφέρεια να κάνουμε προγραμματική να μας εκτελέσει κάποιο έργο. Και εδώ δύο χρόνια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Βεβαίως με τα δίκτυα Δήμων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και εδώ δεν έχει ακόμα λειτουργήσει. Και βεβαίως είχαμε για Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, είχαμε για την ΕΕΤΑΑ, που πριν από μερικές μέρες ακούσαμε ότι προσελήφθησαν οι πρώτοι μηχανικοί.

Άρα δύο χρόνια στην ουσία δεν μπορεί σε Δήμους με τα χαρακτηριστικά που έχει ο δικός μου ο Δήμος, δεν μπορούν να εκτελεστούν έργα.

Σχολικές καθαρίστριες, και αυτό αναδείχτηκε, και αναδείχτηκε όμως και μια άλλη παθογένεια. Βρέθηκαν Δήμοι οι οποίοι μπορούσαν και είχαν τη δυνατότητα να τις κάνουν πλήρους απασχόλησης, και βεβαίως μικροί σαν τον δικό μου, με το ζόρι να προσθέσουμε μία ή δύο ώρες, οι οποίες βέβαια μας λείπουν από κάπου αλλού. Είναι κάτι που είναι ιδιαίτερος σημαντικό, και νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα και της περσινής και της φετινής χρονιάς, και βεβαίως να μη συνυπολογίζονται στις προσλήψεις.

Τέλος, ένα ζήτημα που απασχολεί την περιοχή μου, και μπορεί να απασχολεί και άλλες περιοχές, έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σχεδόν αυθαίρετα, σε εισαγωγικά πάλι, επιτρέψτε μου, παίρνουν γνώμες και από τους δύο Βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά τελικά άλλος αποφασίζει, με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να ξεσηκώνεται, να μην υπάρχει αντίστοιχη διαβούλευση. Επιβάλλεται να υπάρξει ένα χωροταξικό σχέδιο, να υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο θα ορίζονται πού θα γίνεται και τι, και βεβαίως ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών να είναι αποφασιστικός.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω και ένα ζήτημα το οποίο αναφέρθηκα στην αρχή της συζήτησης. Έχει μπει σε μια διαδικασία επίλυσης. Θα ήθελα με κάποιον τρόπο φεύγοντας από αυτό το Συνέδριο, να έχει επιλυθεί. Έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό των Δήμων. Είμαστε ορεινός Δήμος, αλλά όχι έτσι χαρακτηρισμένος. Έχουμε την υπόσχεση από την ηγεσία του Υπουργείου (...) ότι θα αντιμετωπιστεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να τύχουμε κάποιων ευεργετημάτων που έχει ένας τέτοιος Δήμος.

Τελειώνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για το λόγο που μου δώσατε, ένα φιλολογικό ερώτημα. Μεταξύ των εκπροσώπων του ελληνικού Κοινοβουλίου, είτε αυτοί προκύπτουν από την μονοεδρική της Ευρυτανίας, είτε την πολυεδρική της Αχαΐας, ή της Α' και Β' Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της καταστατικής θέσης των Βουλευτών. Γιατί αλήθεια να υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και τέτοια κατηγοριοποίηση μεταξύ των Δημάρχων;

Σας ευχαριστώ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πολύ εύλογο και φοβάμαι χωρίς απάντηση το τελευταίο ερώτημα, Θεωρή.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έτσι είναι, ακριβώς, ρητορικό.

Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, αγαπημένος φίλος, συνάδελφος, από το Δήμο Αιγιαλείας, και Πρόεδρος στην Επιτροπή

ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ, έχει το λόγο, και αμέσως μετά έχουμε τον Γιάννη τον Μαλανδράκη, τον Δήμαρχο Πλατανιά, να ετοιμάζεται.

Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είχα την πρόθεση να πάρω το λόγο, αλλά πολλές φορές το θυμικό δεν αφήνει τους ανθρώπους να εξετάσουν το λογικό. Και εγώ δυστυχώς λόγω και του χαρακτήρα μου, δεν μπορώ να κρατηθώ, για αυτό θα μου επιτρέψετε για λίγα λεπτά, μη θορυβείστε, θα πω δύο σκέψεις, όχι ως Δήμαρχος της Αιγιαλείας, του Αιγίου, αλλά επειδή έχουν ακουστεί όλα τα συνήθη προβλήματα, θέλω να πω δυο λόγια που έχουν σχέση με την ιδιότητά μου, και ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο, ως Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ.

Δυστυχώς πολλές φορές χαϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν λέμε όλη την αλήθεια, κυρίως σε ότι αφορά τους συνεργάτες μας. Και τι θέλω να πω. Έχουμε συνεργάτες πολιτικούς, και έχουμε συνεργάτες υπηρεσιακούς. Ας ξεκινήσουμε από το πολιτικούς συνεργάτες.

Είμαστε σε μια χώρα που υποτίθεται ότι οι Δήμοι είναι μία σπουδαία ραχοκοκαλιά λειτουργίας της κοινωνίας, θα έλεγα και του κράτους. Η θέση των Δήμων είναι γενικότερα στο πίσω μέρος της κεντρικής διοίκησης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κορυφαίο λοιπόν παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Ως Επιτροπή κάναμε μια πρόταση και έγινε ομόφωνα δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι δεν είναι δυνατόν να μαθαίνει ο Δήμος, ο Δήμαρχος, η ΚΕΔΕ, τις ανακοινώσεις, τους τίτλους δηλαδή των προγραμμάτων, από άλλες πηγές που δεν είναι θεσμικές, του τύπου δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Και έχουμε ζητήσει, και νομίζω, κύριε Πρόεδρε, αυτό πρέπει να το ζητήσουμε με πολύ έντονο τρόπο, πρέπει να σας πω ότι ως Δήμαρχος για πρώτη φορά μετά από περίπου τριάντα χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έκλεισα τους δρόμους στο Αίγιο, και είχαμε από τη μια μεριά τους παπάδες και από την άλλη, και μερικούς θεσμικούς

εκφραστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής, και κόμματα. Αναγκάστηκα να το κάνω αυτό γιατί δεν με άκουγαν, για ένα θέμα που απασχολεί την πόλη.

Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα, αλλά και η δυναμική της ΚΕΔΕ, να επιβάλλει την αρχική συμμετοχή στη διαμόρφωση των τίτλων των προγραμμάτων. Περί αυτού μιλάμε, κύριε Πρόεδρε.

Υποθέτω ότι μένουν ακόμα δύο χρόνια, για τα οποία εμείς πιθανότατα δεν θα μπορούμε να πάρουμε τους καρπούς της προσπάθειας που θα κάνουμε, αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει για τις άλλες γενιές, για τις μελλούμενες γενιές, για το όποιοι είναι από εμάς μετά.

Άρα είναι θέμα αξιοπρέπειας, είναι θέμα κατοχύρωσης του θεσμικού μας ρόλου. Είναι θέμα κύρους του κάθε Δήμου να συμμετέχουμε από την αρχή στη διαμόρφωση των προγραμμάτων. Και δεν έχω τίποτα με τις Περιφέρειες, αλλά αλήθεια γιατί οι Περιφέρειες να είναι οι καθοδηγητές αυτής της προσπάθειας;

Νομίζω και εισηγούμαι να γίνει αυτό προμετωπίδα των διεκδικήσεων, αλλά κύριε Πρόεδρε, έχω να σας προτείνω, αλλά δεν έχω το θράσος να σας προτείνω από εδώ, τρόπους διεκδίκησης, αφού δεν μας ακούνε, να μας ακούσουν.

Και το δεύτερο που θα σας πω, και θα σας δυσαρεστήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι χαϊδεύουμε τα αυτιά στην υπηρεσιακή ηγεσία. Θα γίνω λίγο δυσάρεστος.

Ξέρουμε όλοι ότι η Ελλάδα έχει μικρή απορροφητικότητα. Όχι μόνο στο ΕΣΠΑ, σε όλα τα προγράμματα. Γιατί την έχει; Ξέρετε γιατί; α) Γιατί θέλει πολλές υπογραφές μία υπόθεση για να προχωρήσει, και όταν λέω για να προχωρήσει λέω μέχρι την παράδοση του έργου, και β) φταίμε εμείς ή το θεσμικό πλαίσιο, που δικοί μας συνεργάτες υπηρεσιακοί δεν προχωράνε.

Υπάρχει λοιπόν μία πρόβλεψη που λέει ότι όταν δεν έχεις Τεχνικές Υπηρεσίες, όπως άκουσα τον Θόδωρο, και άλλους, και εγώ πιθανότατα δεν έχω γιατί είμαι ένας Δήμος όχι πολύ μεγάλος,

60.000 κατοίκους έχει, όμως παντού, ακόμα και όταν έχουμε υπηρεσιακό προσωπικό, δεν άκουσα να λείι κανείς προβλήματα. Είναι όλα καλά, αγαπητοί συνάδελφοι, με τους υπηρεσιακούς μας συνεργάτες; Αφού μέσα σας λέτε όλοι την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια; Ότι ο Δήμαρχος ως θεσμικός εκφραστής της κοινωνίας του, έρχεται δεύτερος από τον διορισμένο. Αυτή δεν είναι η αλήθεια; Γιατί δεν τη λέτε; Ας την πούμε λοιπόν. Και σας κατοχυρώσουμε κάτι που προτείνω, θεσμικά. Αφού μπορεί σήμερα με μία πρόβλεψη να υπάρξει ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου, ο τεχνικός, ή και άλλος θα έλεγα, να επεκταθεί αυτό, να υπογραφη οιοονεί συμβολαιογράφος. Πώς είναι οι συμβολαιογράφοι οιοονεί δημόσιοι υπάλληλοι; Να είναι ο συνεργάτης του Δημάρχου, που είναι δίπλα του. Που συναγωνιά για το πρόβλημα, που θέλει να δικαιώσει τη Δημοτική Αρχή. Το έργο δηλαδή, να το απολαύσουν οι πολίτες.

Και το δεύτερο, και τελειών. Μια πρόβλεψη νομοθετικού χαρακτήρα, που είναι πολύ απλή, πολύ εύκολη. Εξειδίκευση της ευθύνης όλων μας. Δηλαδή με άλλα λόγια, έχουμε να φτιάξουμε μία μελέτη που την πληρώνουμε, ένα χρονικό διάστημα. Μια μελέτη αποτελεί δύο μήνες χρόνο, τρεις, τέσσερις, όσο θέλετε. Και η Υπηρεσία για να τη θεωρήσει, για να κάνει την πιστοποίηση, κάνει δύο χρόνια. Τι κάνουμε εδώ; Και έρχεστε μετά και μου λέτε δεν έχουμε προσωπικό. Εντάξει, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση της ευθύνης εκάστου που αμείβεται με τα χρήματα του λαού.

Προτείνω λοιπόν, ο υπεύθυνος όταν δεν υπογράφει, να υπάρχει... (...) αυτή η πρόβλεψη, που λέει περιμένετε, να το δούμε, θα το εξετάσουμε, πήρα άδεια, Covid, τα γνωστά. Και να λείι το εξής η διατύπωση του νόμου. Ο αρμόδιος υπεύθυνος για να υπογράψει μία πιστοποίηση, μια μελέτη, εάν παρέλθει μια συγκεκριμένη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να περνά τις 90

μέρες, τότε θεωρείται ότι υπέγραψε και απορρέουν όλες οι ευθύνες σαν να έχει υπογράψει αν δεν έχει υπογράψει.

Αυτή είναι η λύση για τη χώρα. Αυτό θα εξειδικεύσει το τι ευθύνες έχει ο καθένας, τι αρμοδιότητες έχει, θα περιορίσει την αυθαιρεσία, θα επικεντρώσει την εξουσία εκεί που πρέπει, και στο τέλος θα έχουμε την εξής ωφέλεια. Η Ελλάδα δεν θα είναι ουραγός σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, γιατί μας τρώει ο χρόνος.

Τελειώνω λέγοντας ότι το έργο είναι το κλάσμα, αριθμητής είναι το έργο, και παρονομαστής είναι ο χρόνος. Αν ο χρόνος μας τρώει τα σωθικά, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Θα ερχόμαστε εδώ, όπως έγινε κατ' επανάληψη, έχω ζήσει και πολλά συνέδρια, και πιθανότατα θα λέμε τι καλοί άνθρωποι που είμαστε και πόσο αγωνιούμε εμείς ως αιρετοί για να προχωρήσουμε αυτά που θέλουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και αν ο χρόνος τείνει στο άπειρο, καταλαβαίνετε πως το αποτέλεσμα τείνει στο μηδέν.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έτσι ακριβώς.

Λοιπόν, Γιάννης Μαλανδράκης, αγαπημένος Δήμαρχος Πλατανιά. Μας συνδέουν πολλά, και ένα σακάκι. Παλιά ιστορία αυτή με τον Γιάννη.

Γιάννη, ο λόγος δικός σου. Πέντε λεπτά είναι ρυθμισμένο το ρολόι, αλλά μη μασάτε από το ντριν, συνεχίστε κανονικά.

Ι. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ: Η αλήθεια είναι στα συνέδρια είμαι από το 2010, '11, τρίτη θητεία. Όσο πάμε και λιγοστεύουμε. Θα δείτε τι έχει να γίνει τη δεύτερη μέρα, αν έχετε μείνει και εσείς. Τη δε τρίτη μέρα στα ψηφίσματα που είναι το κυρίαρχο θέμα ενός Συνεδρίου, το Σάββατο δηλαδή στις τέσσερις η ώρα, που θα έπρεπε να είναι εδώ όλοι οι Σύεδροι για να υπερψηφίσουμε τις θέσεις του Συνεδρίου, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι μόνο οι επικεφαλής των παρατάξεων, και μερικοί ηρωικοί ξώμαχοι, απόμαχοι ή βιτσιόζοι.

Αυτή είναι η πραγματικότητα βέβαια, δεν μας εκπλήσσει τουλάχιστον εμάς τους παλιούς, και ελπίζω να μην αποθαρρύνει τους καινούργιους.

Αγαπητέ Πρόεδρε, και φίλοι που είστε εδώ πέρα, και του Συμβουλίου, με τους πιο πολλούς γνωρίζομαστε. Θα προσπαθήσω να πω λίγα, πολύ λίγα πράγματα, και θα καλύψω το χρόνο που πήρε ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος, να τον γυρίσω πίσω, με προτάσεις.

Καταρχήν ξέρετε ότι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για όλα. Τα σχολεία τώρα κλείνουν στην επαρχία με συμπτώξεις σχολείων, αν δεν σας έχει τύχει ίσως είσαστε μεγάλος Δήμος, που ποιος φταίει; Πάμε στο Δήμο γιατί τα δύο τμήματα γίνεται ένα.

Για τις καθαρίστριες ειπώθηκε, να μην το πω.

Θα πω όμως κάτι για τους ΚΑΠ. Οι ΚΑΠ είναι μια πικραμένη ιστορία και πολύ ωραία έκανε την πάσα ο Υπουργός και τι είπε κοιτώντας προς το Προεδρείο; Κύριοι, βρείτε τα εσείς, και άμα τα βρείτε εσείς, πείτε μου εμένα τι θέλετε να κάνω.

Τι δεν είπε όμως. Δηλαδή αν είναι να πάμε να μοιράσουμε τους ΚΑΠ αυτούς που είναι τώρα, ή δεν θα μοιραστούν ποτέ, ή θα γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες οι Δήμαρχοι και οι Δήμοι μεταξύ μας. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται εξήγηση για αυτό.

Οι ΚΑΠ λοιπόν, πρέπει προφανώς να γίνει η ανακατανομή με κριτήρια και πάνω από όλα, όχι κριτήρια, οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων έχει σημασία. Το να μου πεις εμένα τα χιλιόμετρα ότι έχουν σημασία, οι 128 οικισμοί ότι έχουν σημασία, οι 51 Κοινότητες ότι έχουν σημασία, αν αυτά έχουν συντελεστή βαρύτητας 1, 1 και 2, και ο πληθυσμός έχει 80, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα έχει σημασία η στάθμιση.

Και το λέω γιατί είμαστε σε μια διαδικασία απογραφής. Δεν μου λέτε, αγαπητοί συνάδελφοι, απογράφεται ο πληθυσμός. Η απογραφή η τελευταία του '11, είχε τρεις πληθυσμούς. Ο ένας ήταν ο μόνιμος, τον οποίο ο Κλεισθένης τον θεωρεί ότι αυτόν θα

λαμβάνουμε υπόψη για τα πάντα, είτε θεσμικά, είτε οτιδήποτε. Προς το παρών στην ΚΑΠ δεν το έχουν λάβει υπόψη. Ο δεύτερος είναι ο νόμιμος, ποιοι ψηφίζουν. Και ο τρίτος είναι ο πραγματικός, ο λεγόμενος de facto.

Πλέον η Στατιστική Αρχή δεν τους δέχεται, την τελευταία κατηγορία, πληθυσμός de facto, και πάμε στο νόμιμο και στο μόνιμο.

Και ρωτώ. Θα βγει η απογραφή... θα σας πω εγώ για το Νομό Χανίων που από εκεί είμαι. Τα Χανιά θα έχουμε 120.000 πληθυσμό, εκατόν δέκα τέσσερις είχαμε το '11, θα τον κάνουν τώρα εκατόν είκοσι με την αστυφιλία. Οι υπόλοιποι Δήμοι θα έχουμε μόνιμο πληθυσμό σαράντα-πενήντα χιλιάδες όλοι μαζί, και αν τον έχουμε. Δεν θα τον έχουμε. Και θα μοιραστεί ΚΑΠ με τον μόνιμο πληθυσμό; Ρωτώ. Θα είναι αυτό το κριτήριο που θα λάβει υπόψη για να μοιραστεί η ΚΑΠ, ο μόνιμος; Αυτό και μόνο του δημιουργεί μια τεράστια στρέβλωση.

Άρα αν θέλουμε να είμαστε λίγο αντικειμενικοί, θα πρέπει να πάμε με το νόμιμο. Ποιοι ψηφίζουν σε έναν τόπο; Αυτοί θα πρέπει να είναι και η βάση υπολογισμού σε σχέση με τα χρήματα που παίρνει ο Δήμος.

Δεύτερο κεφάλαιο. Για να κάνω και πρόταση. Ναυαγοσώστες. Είπε κάτι ωραία εδώ ο Υπουργός, και επειδή ο φίλος μου ο Γρηγόρης είχε τραβήξει τα πάνδεινα το διάστημα εκείνο και οφείλω να το πω και δημοσίως, ξέρετε τι ξέχασε να πει; Ο νόμος όριζε ότι 1 του Ιουνίου αν δεν έχεις ναυαγοσώστη, έχεις ποινικό αδίκημα. Σωστά; Σωστά. Πήγαν λοιπόν κάποιοι Δήμοι και πήγαν 30 του Μάη, 31, μην κάνω και λάθος στην ημερομηνία, και έβαλαν ναυαγοσώστη και έκοψαν το κεφάλι τους, με όποιες διαδικασίες προβλέπει ο νόμος. Πήγε ο νομοθέτης 3 του Ιούνη και άλλαξε το νόμο, και λέει ρε παιδιά, δεν χρειάζεται 1 του Ιούνη, δεν προλαβαίνουμε, να το κάνουμε 22 του Ιούνη. Και κάποιοι ξεκίνησαν 22 του Ιούνη. Αυτοί που πήγαν 1 του Ιούνη και πληρώνουν 1 με 22, αφού δεν έπρεπε

να πληρώνουν, άλλαξαν το νόμο στις 3, τι έπρεπε να γίνουν τα λεφτά που έδωσαν από ίδιους πόρους; (...), ήταν βλάκες τελικά αυτοί οι Δήμοι. Βλάκες, αυτοί που έκαναν τη δουλειά τους ήταν βλάκες.

Λοιπόν, πρόταση και σε αυτό. Δεν μπορεί να μείνει... δεν αφορά βέβαια όλους τους Δήμους, δεν μπορεί να μείνει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, Γρηγόρη μου. Δεν μπορεί να μείνει. Ο κύριος Υπουργός, ο αναπληρωτής, ο κύριος Πέτσας, είχε πει προφορικά ότι θα δει με χρόνο τέτοιο για να αναπροσαρμοστεί στην επόμενη περίοδο. Αυτός ο χρόνος λοιπόν είναι τώρα. Διότι αν πάμε με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να δίνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σε συγκεκριμένους αναδόχους, γιατί έχουν βάλει τέτοιες προϋποθέσεις μέσα, από σκάφος ανοιχτής θαλάσσης μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, προκειμένου να είναι στην ουσία αναθέσεις.

Γρήγορα. Καταστατική θέση αιρετών. Μην κουράζεστε. Ο δικηγόρος ο δικός μου, του Δήμου μου, που δεν έρχεται στο Δήμο μου, γιατί έχει έμμισθη σχέση (...), δεν έρχεται στο Δήμο μου, το καταλαβαίνετε; Έχει έμμισθη σχέση, παίρνει δύο διακόσια, και ο Δήμαρχος παίρνει 1.800. Άλλο αν εγώ είμαι υπάλληλος τράπεζας και (...) από το μισθό της τράπεζας.

Αυτή είναι. Και μου λέτε τώρα εμένα ότι θα (...) ο κόσμος αν πάρω τα δύο διακόσια του δικηγόρου μου; Δηλαδή δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.

ΙΔΟΜ. Παιδιά, ΙΔΟΜ, εδώ θα γίνει χαμός. Δεν υπάρχει καμία προετοιμασία. Πώς σε τρεις μήνες θα στηθεί το σύστημα, και ποιος θα πληρώσει αυτή την ΙΔΟΜ; Και πώς θα στηθεί το σύστημα 1 του Γενάρη; Νομίζω ότι λέμε κάτι το οποίο δεν περπατά με τίποτα.

Τρίτη. Δεν μπορεί να μας βάζει πλαφόν το Φιλόδημο 1, πρόταση, στο Τρίτη. 12 εκατομμύρια λέει Τρίτη. Εγώ έχω πάρει από το Φιλόδημο 1 δωδεκάμισι. Θα πρέπει να γυρίσω και μισό πίσω.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μπορείς να τα φέρεις και αύριο, μπορώ να περιμένω.

Ι. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ: Ορίστε;

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λέω μπορείς να τα φέρεις και αύριο, μπορώ να περιμένω.

Ι. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ: Εντάξει.

Λοιπόν, και μια τελευταία πρόταση, άλλη μία. 3Κ, αυτοί ήρθαν... οι 8.000 ήταν η 3Κ, έτσι; Αυτοί λοιπόν, συνάδελφοι, έφυγαν και πήγαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας με άδεια οι μόνιμοι υπάλληλοι, στους Δήμους καταγωγής των γονιών τους, εφόσον οι γονείς τους είχαν πρόβλημα υγείας. Φεύγουν λοιπόν όλοι οι χειριστές των μηχανημάτων, και φεύγουν από την Κρήτη, και πήγαν Γρεβενά, Κοζάνη.

Έχω κάνει συγκεκριμένη πρόταση, θα την επαναλάβω και εδώ και για τα πρακτικά, και την είπα και σε Βουλευτές του Νομού, του δικού μου, των Χανίων.

Έχει πάρει Υπουργός δικό μου οδηγό, και τον έχει πάρει οδηγό του. Καλά το έκανε, αφού του έχει εμπιστοσύνη, καλά το έκανε. Πρόταση. Όποιος εργαζόμενος μόνιμος αποσπάται χωρίς τη συναίνεση του Δήμου ή της Περιφέρειας, θα αντικαθίσταται για ισόχρονο διάστημα, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με ίδια ειδικότητα που θα αποφασίζει το προς διορισμό Όργανο. Απλά πράγματα. Τα λεφτά τα έχουμε, διότι αυτός έφυγε και πήγε στα Τρίκαλα, άρα λοιπόν εγώ θα πάρω έναν οδηγό, χειριστή μπουλντόζας, αν έφυγε χειριστής μπουλντόζας ή οδηγό απορριματοφόρου, για το ίδιο διάστημα της απόσπασης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πάρα πολύ απλό, αρκεί να θέλουν να το κάνουν. Δεν χρειάζεται ούτε ΑΣΕΠ εδώ, ούτε θεσμοί να παρέμβουν, ούτε τίποτα.

Αυτά, και μια χτύπησε το καμπανάκι, πρέπει να κατέβω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ και ήταν χαρά μου που μοιράστηκα μαζί σας

μετά από δώδεκα χρόνια την ίδια σειρά, που φεύγουν, φεύγουν, φεύγουν, αλλά κάποιοι πάντα στο τέλος μένουν. Να είστε καλά.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι οι βιτσιόζοι που έλεγες. Εγώ θεωρώ πως από βίτσιο είναι και τίποτα παραπάνω.

Παρ' όλα αυτά, μία επισήμανση θέλει να κάνει και ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλλος, Γιάννη. Σε λίγο να ετοιμάζεται και ο Μανώλης ο Στεργίου, ο Δήμαρχος Βελβεντού, και αμέσως μετά ο Σταύρος ο Ιατρού και ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης.

Έλα, Γρηγόρη.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Καλησπέρα σε όλους.

Απλά δρώτομαι της ευκαιρίας, αυτό που είπε ο Γιάννης, για το θέμα της ναυαγοσωστικής. Μπορεί να ακούγεται ότι είναι ένα μικρό θέμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα τεράστιο θέμα, αγγίζει 142 Δήμους. Και μας άφησαν με τη γνωστή τεχνική που διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν στα θέματα που αγγίζουν την Αυτοδιοίκηση, μας έριξαν μια αρμοδιότητα και μας είπαν τώρα τρέξτε, χωρίς πόρους, και αν δεν τρέξετε καλά, θα κάσσετε και στο σκαμνί.

Αυτό το οποίο έγινε ήταν ακραίο, υπερβολικό. Έγινε κακήν κακώς. Εξασφαλίσαμε τελευταία στιγμή, μετά από απίστευτες πιέσεις, 8 εκατομμύρια, δηλαδή ένα 35% του κόστους, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα το έχουμε εξασφαλίσει για του χρόνου, του αντίχρονου ή του παρά αντίχρονου, όπου οι πολυσύχναστες παραλίες, Γιάννη, όπως ξέρεις, θα γίνουν περισσότερες. Γιατί θα γίνουν περισσότερες; Γιατί οι τριμερείς Επιτροπές, Δήμος, Περιφέρεια, Λιμενάρχης, άλλαξαν. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Αυτοδιοίκηση. Και έβαλαν Δήμος, Υγειονομική Περιφέρεια και Λιμενάρχης. Τι σημαίνει; Εγώ δεν πάω φυλακή για κανέναν, λέει ο Λιμενάρχης, αλλά πολύ περισσότερο ο γιατρός, άρα όλες πολυσύχναστες. Τώρα έχουμε 570, του χρόνου θα έχουμε 1.570. Το κόστος φέτος είναι 24 εκατομμύρια, του χρόνου θα είναι 45.

Επειδή λοιπόν λίγο ως πολύ κλείνει, έκλεισε η καλοκαιρινή περίοδος, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μια αξιολόγηση, και είχαμε με αυτό το κόστος το οποίο... το υπεραυξημένο, το οποίο επωμιστήκαμε εμείς κυρίως, είχαμε μια βελτίωση περίπου κατά 35 ανθρώπους. Έχουμε χάσει αυτή την περίοδο 35... είχαμε 35 λιγότερους πνιγμούς.

Θα μου πείτε, πόσο αξίζει μια ανθρώπινη ζωή; Αξίζει πάρα πολύ, άρα αξίζουν τα χρήματα αυτά. Να τα δώσουμε. Αυτή την υπερβολική ναυαγοσωστική κάλυψη, τύπου Baywatch στο...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Άμα πάτε στο Μαϊάμι, στην Καλιφόρνια, δεν έχουν τέτοιου είδους πρόνοιες, με τζετ σκι, με σκάφη ανοιχτής θαλάσσης.

Εδώ, θα σας πω μόνο αυτό και θα κλείσω γιατί είναι άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν, κάποιος σοφός τους είπε ότι οι ναυαγοσωστικοί πύργοι πρέπει να είναι 4 τετραγωνικά μέτρα. Μέχρι τώρα ήταν 2,5, 2, 2,5, αναλόγως. Η λογική ότι του φανεί του λωλοστεφανή. Να είναι κάποιος με τα κιάλια από πάνω, να βλέπει ποιος θαλασσοπνίγεται. Πήραν αυτή την απόφαση και στείλανε για προσάναμμα όλους τους ναυαγοσωστικούς πύργους που ήταν κατασκευασμένοι και λειτουργούσαν στις παραλίες. Και να αντικατασταθούν με άλλους.

Εν ολίγοις, και μάλιστα είναι και η κατακλείδα των συμπερασμάτων που αυτή την περίοδο, όπως σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η πρώτη συνάντηση, την ερχόμενη Τρίτη η δεύτερη. Θα γίνει μια αξιολόγηση του αποτελέσματος, σώθηκαν ζωές. Το κόστος είναι δυσανάλογο. Πρόεδρε, θα πρέπει να πάρουμε πάλι τους δρόμους για να δούμε ότι αυτό το κόστος ή η συμμετοχή στο κόστος, πρέπει να μπει ως πάγια επιχορήγηση των Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών ή από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, γενικότερα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άλλως πώς θα έχουμε κάνει μία απίστευτη, θα μου επιτρέψετε τη

μαλλιαρή έτσι λέξη, θα έχουμε κάνει μία ακόμα γαργάρα, όπου θα μας έχουν πετάξει μια αρμοδιότητα η οποία θα μας οδηγεί στο σκαμνί, χωρίς να έχουμε ούτε μέσα, ούτε πόρους, ούτε χρόνο, ούτε δυνατότητα να πούμε κιχ.

Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να μας συνεγείρει για να το έχουμε στο νου μας τώρα μπροστά.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γρηγόρη, ευχαριστούμε πολύ.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιώργη, ανέβα πάνω, ο Μανώλης φαντάζομαι δεν θα παρεξηγηθεί. Ανέβα λίγο πάνω. Μανώλη, μισό λεπτάκι.

Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, επειδή το ναυαγοσωστικό μας καίει πάρα πολύ, καλησπέρα σε όλους. Εκ πεποιθήσεως μένω πάντα σε όλες τις συνεδριάσεις γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να κάνουμε.

Το ναυαγοσωστικό έχει άλλη μια πονηρή παράμετρο. Προβλέπουν ότι αν την πάρει ναυαγοσωστική σχολή, δεν υπάρχει αστική ευθύνη των Δήμων. Ενώ όταν υπάρχουν ιδιώτες ανάδοχοι, και ας έχουν τον ίδιο εξοπλισμό, τους ίδιους ναυαγοσώστες, έχει ο Δήμος αστική ευθύνη. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή αν θέλετε η φοβερή παρενέργεια.

Κάτι άλλο. Μας βάζουν χρονικά περιθώρια συμβασιοποίησης του έργου. Όταν λοιπόν δεν προλάβουν, ή πολλοί επιχειρηματίες το κάνουν και επίτηδες για να πληρώσουν στο τέλος, και τους συμφέρει να πληρώσουν το πρόστιμο στην ΚΕΔ αντί να πάνε στο Δήμο να συμβασιοποιήσουν, τα χρήματα αυτά δεν λογίζονται στο όφελος του ελληνικού Δημοσίου που παρακρατεί το 50%. Εκεί τα παίρνει το 100%.

Άρα λοιπόν θα έπρεπε... δημιουργούμε μια άλλη γενιά κρυφή παρακρατηθέντων. Τα χρήματα αυτά αφού είναι από το ναυαγοσωστικό έργο που εμείς καλύπτουμε, έπρεπε να λογίζονται και να αποδίδονται στους Δήμους.

Αυτά, μια που είσαι Πρόεδρος αυτής της εξαιρετικής Επιτροπής, θα ήθελα Πρόεδρέ μου, να τα λάβεις υπόψη, γιατί είμαι παθών. Από το ναυαγοσωστικό του Δήμου Ρεθύμνης έβγαζε 480.000 καθαρά κάθε χρόνο, και φέτος μπήκαμε μέσα 350.000. Δηλαδή είναι 800.000 η διαφορά.

Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ...

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Απλά να πω για αυτό το οποίο είπε ο Γιώργος, για το θέμα της αστικής ευθύνης της ναυαγοσωστικής ακαδημίας, της ναυαγοσωστικής σχολής δηλαδή, ή του ιδιώτη.

Αυτή ήταν μία μόνιμη επιχειρηματολογία δική μας, ότι προφανώς είναι φωτογραφική η διάταξη, το έχουν συντάξει το Προεδρικό Διάταγμα οι σχολές οι ναυαγοσωστικές, και έχουν βάλει ότι επιθυμούν μέσα.

Αυτό το επιχείρημα πλέον αφαιρέθηκε, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα το ξανά έβαλα στο τραπέζι και εκεί με ενημέρωσαν, διότι άλλαξε πλέον η διαδικασία πιστοποίησης των ναυαγοσωστικών σχολών, με τον Κανονισμό 20 του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου ουσιαστικά μπορείς να φτιάξεις ναυαγοσωστική σχολή με πάρα πολύ λίγες πιστοποιήσεις και μέσα σε 48 ώρες. Άρα αυτός ο οποίος φτιάχνει εταιρεία ναυαγοσωστικής υπηρεσίας, μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο, με την ίδια γραφειοκρατία, να φτιάξει ναυαγοσωστική σχολή. Είναι κατασκευάσμα...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: Είναι κατασκευάσμα, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά όταν το θέσαμε εκ νέου, μας επέστρεψαν πίσω έτσι και με ένα ύφος ότι δεν ξέρετε πολύ καλά τα πράγματα, να σας τα πούμε εμείς πως είναι τώρα.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.

Λοιπόν, πάμε λίγο στον Μανώλη τον Στεργίου, τον Δήμαρχο Βελβεντού. Από τους Δήμους που προέκυψαν μετά τις τελευταίες... διαχωρισμούς Δήμων.

Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καλησπέρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το δικαίωμα να μιλήσω.

Δύο θέματα ήθελα να θέσω. Το πρώτο είναι... Μάλλον να συστηθώ. Είμαι ο Μανώλης ο Στεργίου, Δήμαρχος Βελβεντού, είμαστε ένας από τους επτά Δήμους που χωρίσαμε τώρα τελευταία και ξεκινήσαμε ξανά τη λειτουργία μας από 1/9/19.

Για αυτό ήθελα να πω, Πρόεδρε, δύο λέξεις μόνο. Παρά τα 1.850 προβλήματα που έχουμε σαν μικρός Δήμος, πιστέψτε με ειλικρινά ότι είμαστε πολύ καλύτερα από εκείνο εκεί τον τρόπο που βιώναμε δήθεν την Αυτοδιοίκηση σε ένα τεράστιο και αχανές σχήμα.

Ίσως πρέπει η ΚΕΔΕ να ξανά δει το θέμα τουλάχιστον στην ύπαιθρο, στην επαρχία. Δεν μπορούν τεράστια σχήματα, το είπε ο προλαλήσας συνάδελφος, ο κύριος εδώ... δεν θυμάμαι το Δήμο σας, 128 οικισμοί και τα λοιπά. Από μία μέρα να πάτε στον καθένα, πάει η χρονιά. Το χρόνο μια φορά. Άμα πείτε να ξανά πάτε να δείτε αν έγινε κάτι, θέλετε και άλλες τόσες μέρες.

Λοιπόν, ξανά δείτε το θέμα της διάσπασης κάποιων Δήμων, ειδικά στην ύπαιθρο. Δεν συνενώνονται εκεί οικοδομικά τετράγωνα αστικών Δήμων, όπου τέλος πάντων υπάρχει και μια μητροπολιτική διαχείριση και αντιμετωπίζονται προβλήματα. Πιστέψτε με ειλικρινά είμαστε κερδισμένοι, παρά τα 1.800 προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Το ένα είναι αυτό.

Το δεύτερο. Μας απασχολεί πολύ το θέμα του προσωπικού. Όντως. Θέλω να κάνω μια χαζή, Πρόεδρε, με όλο το θάρρος, μια χαζή σκέψη. Υπάρχουν συνάνθρωποί μας που δουλεύουν σε ιδιωτικές τράπεζες, μάλλον αυτές τις συστημικές τράπεζες, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο (...), είτε σε εθελούσια έξοδο, είτε τον παίρνουν τον άλλον από το Βελβεντό, και τον πάνε στη Δραπετσώνα ή στη Σαλαμίνα. Πολιτική της τράπεζας. Οδηγείται αυτόματα στην έξοδο από μόνος του.

Μήπως από αυτούς τους ανθρώπους, καταρτισμένοι είναι, με τα ψηφιακά συστήματα έχουν άμεση σχέση, έχουν νέα ηλικία, έχουν

μια ωριμότητα μέσα στις ίδιες τις υπηρεσίες, γιατί μιλάμε για υπαλλήλους 45-50 χρονών, μήπως υπάρχει τρόπος, παρ' όλοι που οι τράπεζες είναι ιδιωτικού δικαίου, να έχουμε κάποιους ανθρώπους από αυτούς; Συνάνθρωποί μας είναι, μένουν χωρίς δουλειά, και από την άλλη μεριά μπορεί να είναι πολύ χρήσιμοι σε εμάς.

Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη, για την πρόταση. Έχει ένα ενδιαφέρον.

Δημήτρη, έχω να δώσω λίγο και σε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και αμέσως μετά; Έχω δύο Δημοτικούς Συμβούλους για την ακρίβεια.

Ο Σταύρος ο Ιατρού έχει το λόγο, Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρεωτικής. Παρακαλώ.

Σ. ΙΑΤΡΟΥ: Συνάδελφοι, λίγα λόγια, γιατί είμαστε λίγοι, αν και έχω τη γνώση από την εμπειρία μου σε όλα τα παλιά συνέδρια, ότι όσα λέμε έστω και σε λίγους μπροστά, εισακούγονται, λαμβάνονται υπόψη. Έχω αρκετή εμπειρία σε αυτό.

Θα σας πω ότι είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, πρώην Δήμαρχος, είμαι στην αντιπολίτευση, και το πρώτο που θέλω να σας επισημάνω, κύριε Πρόεδρε και Σύεδροι, είναι το εξής. Ότι αυτή η σύνθεση της σημερινής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, όχι αυτή που είμαστε σήμερα, η συνολική σύνθεση, είναι σύνθεση πλειοψηφιών. Τόσο ο νόμος, αλλά και η κατάσταση την οποία ας το πούμε εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση, είναι αντικειμενικό.

Θέλω να σας πω μόνο τούτο. Ότι... και προηγουμένως όπως είδαμε, Δήμαρχοι μόνο, όχι κυρίως, μίλησαν. Μέσα από τέτοια Συνέδρια, από τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, από τον τρόπο με τον οποίο επιδοκιμάζουμε ή αποδοκιμάζουμε πράγματα, εκφράζουμε βασικά τη γνώμη της πλειοψηφίας, ή μάλλον να το πω πιο σωστά, της κυβερνώσας δύναμης του Δήμου.

Είναι Συνέδριο όμως ΚΕΔΕ, Δήμων, και όχι Δημάρχων. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Δήμαρχό μου, που πολλές

φορές ερχόμαστε και βγάζουμε τα εσώψυχά μας για τις αντιδικίες που έχουμε. Έχω όμως πρόβλημα ότι μετά τον εκλογικό νόμο και με τα μέτρα που ελήφθησαν για να υπάρξει κυβερνησιμότητα, αισθάνομαι ότι δεν υπάρχω στο Δήμο μου. Και είναι η πρώτη φορά μετά από, προσέξτε, δεν ξέρω πως (...), σαράντα χρόνια υπηρεσία σε Δήμους, έχω εκλεγεί πρώτη φορά στα 22 μου χρόνια, έχω περάσει από πολλές ας το πούμε διαδικασίες, αισθάνομαι ότι δεν έχω ρόλο. Δεν υπάρχει ρόλος για εμένα, και για πρώτη φορά αισθάνομαι ότι πρέπει να πάω σπίτι μου. Και δεν φταίει ο Δήμαρχός μου, δεν φταίνε οι αντιδικίες.

Το κομμάτι που λέγεται αντιπολίτευση στους Δήμους, παρατάξεων, με όλες τις (...) που έχουν γίνει για την κυβερνησιμότητα, έχουν πάει περίπατο. Έφυγε.

Θέλω λοιπόν αυτό... δεν καταθέτω καμία πρόταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταθέσεις πρόταση. Θέλω να σας μεταφέρω αυτή την αγωνία, και ξέρω ότι υπάρχουν αυτιά που ακούνε.

Ήθελα να πω ακόμα ότι στα όσα ακούσαμε σήμερα σε αυτή την αίθουσα, η ουσία ήταν στο λόγο του Προέδρου, μάλλον στην ομιλία του Προέδρου, και σε όσες αναφορές έκαναν το σύνολο των αυτοδιοικητικών, των επικεφαλής των παρατάξεων. Χωρίς να μηδενίζω, είδα μεγάλη κενότητα, λίγα πράγματα και πολύ γενικόλογα πράγματα στις ομιλίες των εκπροσώπων των κομμάτων, με απογοήτευσε η πολιτική ηγεσία που με στεναχώρησε για όσα άκουσα σήμερα, δεν θα πω παραπάνω σε αυτά. Αλλά νομίζω ότι η ουσία του Συνεδρίου, με όσα ειπώθηκαν, όσα λέγονται, από την πιο απλή αναφορά σε τοπικό πρόβλημα, μέχρι αυτά που θα ακουστούν ενώπιον τριάντα, σαράντα, πενήντα ατόμων, και παλιά είχαμε τα ίδια χαρακτηριστικά, όλα αυτά θα βγάλουν αποτέλεσμα, και στην Επιτροπή Ψηφισμάτων και στο Προεδρείο, στον Πρόεδρο, θα ακουστούν.

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να δώσω συγχαρητήρια για ένα πράγμα. Μου έκανε πολύ θετική έκπληξη, παρότι τα τελευταία χρόνια δεν

έχουμε πολύ υλικό σε όσους συμμετέχουμε, αυτό το βιβλίο, και για αυτό το κουβάλησα. Υπήρχε μια ανάλογη έκδοση, μισού μεγέθους από αυτή, στο παρελθόν, και έχει τεράστια σημασία να διαβάσουμε το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο, για να δούμε όχι τι αρμοδιότητες, τι υποχρεώσεις, καθήκοντα έχουμε ως Δήμοι, διότι μπορεί να πάμε στην άκρη και να πούμε οι ποινικές ευθύνες για το τι δεν θα κάνουμε για αυτά που συμβαίνουν και σήμερα, σήμερα ας πούμε η Αττική πνίγεται για άλλη μια φορά, η Εύβοια χθες, προχθές, οι πυρκαγιές. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Πρέπει να το δούμε όλοι, και για αυτό είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, από τις πολύ καλές δουλειές. Εγώ τον ξεφύλλισα, διάβασα κάποια πράγματα, και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, τόσο σε εσάς, όσο και αυτούς που το συνέλαβαν και αυτούς που το υλοποίησαν, ειδικά στην Επιτροπή και στο ΙΤΑ.

Τέλος, μάλλον λίγο πριν το τέλος, γιατί για ένα λόγο κυρίως βγήκα στο βήμα, θέλω να πω ότι τον τελευταίο καιρό με μια διαστροφή που έχω να εργάζομαι ακούγοντας ραδιόφωνο, δουλειά γραφείου αλλά δίπλα στην άκρη, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και δεν ξέρω πώς δεν... έχει ξεφύγει από τα δικά σας ώτα, αυτή η απαξίωση του θεσμού του Δημάρχου κυρίως, που υπάρχει στους δημοσιογράφους. Ειδικά σε αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται την (...) ενημέρωση. Δεν μας αποκαλούν, ή δεν σας αποκαλούν, γιατί εγώ είμαι Δημοτικός Σύμβουλος τώρα, ή μουν παλιά Δήμαρχος, δεν σας αποκαλούν Δημάρχους. Ακούω συνέχεια λένε οι Δημαρχαίοι, οι βλαχοδήμαρχοι, με συγχωρείτε για τις εκφράσεις. Το ακούω πολύ συχνά από πολύ επώνυμους και από πολλούς, και όχι από ένα μέσο ή δύο. Από πολλούς.

Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρξει μία να την πω επικοινωνιακή επίθεση ενημέρωσης; Μια πρωτοβουλία. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ διότι δεν συμβαίνει για άλλους θεσμούς αυτό το πράγμα, και μάλιστα βρισκόμαστε να κατηγορούμαστε ή να κατηγορούνται οι Δήμαρχοι, το έχω ακούσει αυτό, για την κακή

λειτουργία ενός Κέντρου Υγείας. Είναι εκπληκτικό δηλαδή, και άλλα τέτοια παραδείγματα.

Πήρα το λόγο όμως για το τελευταίο θέμα, το οποίο θα το πω μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Άκουσα τον πρώτο Δήμαρχο από την Εύβοια που μίλησε, που στο τέλος έβαλε το θέμα των ΑΠΕ. Θα δηλώσω μία ιδιότητα. Είμαι ενεργειακός ηλεκτρολόγος μηχανικός, δεν είμαι δηλαδή ένας άλλος που έχω μια άποψη, μετέχω στην Επιτροπή Ενέργειας, το συζητήσαμε ήδη, αλλά επειδή δεν είχαμε και την άνεση τόσο καιρό χωρίς συνεδριάσεις, είπα να το θέσω απευθείας.

Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο και από εκεί και πέρα θα καταθέσω ένα κείμενο που έχω, να περιληφθεί, αν είναι δυνατόν, σε ότι βαθμό, και να το δει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας, το οποίο ήδη του το έχω στείλει βεβαίως, ως ψήφισμα ή ως θέση ή ως μια απόφαση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, με ανακοινώσεις της ΡΑΕ, της Αρχής η οποία εκδίδει όλες αυτές τις άδειες που έχουν αναστατώσει την Ελλάδα, εγώ είμαι υπέρ των ΑΕΠ, σας το λέω (...), η πτυχιακή μου ήταν σε αυτό το θέμα, έχουμε συνολική ισχύ που έχει αιτηθεί... που έχουν αιτηθεί για ΑΠΕ, για όλες τις μορφές, στην Ελλάδα σήμερα, στοιχεία Ιουνίου, 117,45 Gigawatt. Η χώρα μας χρειάζεται εγκατεστημένη ισχύ, για να λειτουργεί η χώρα, μόνο η χώρα, χωρίς να δίνει έξω, χωρίς να παίρνει απέξω, 19,4 Gigawatt. Δηλαδή έξι φορές λιγότερο, μικρότερο, από αυτό το οποίο μέχρι σήμερα έχουν αιτηθεί μελετητές... συγγνώμη, οι επιχειρήσεις.

Δεύτερο στοιχείο. Βγαίνει ο Πρόεδρος της ΡΑΕ και λέει, δύο φορές, έχω τα δημοσιεύματα εδώ, είναι εκπληκτικό αυτό γιατί δεν το ξέρει και η κοινωνία, ο κόσμος, δεν το ξέρουμε και εμείς, οι Δήμαρχοι. Λέει ότι από το σύνολο των αιτήσεων που έχουν γίνει, ένα 10 με 20... ακριβώς αυτή τη φράση, δύο φορές το έχει πει, 10 με 20% θα υλοποιηθούν.

Και εγώ λέω τούτο. Με ένα νομοθετικό πλαίσιο του... πριν από οκτώ χρόνια, αναστατώνεται (...) όλη η Ελλάδα, αλλού δικαίως και αλλού αδίκως, και γίνονται αυτή τη στιγμή μάχες στα βουνά, έχουμε δικαστικές παρεκτροπές και εμπλοκές, υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις στην κοινωνία, και το κυριότερο για εμένα, που σας είπα την ιδιότητά μου την επαγγελματική, στοχοποιούνται, ενοχοποιούνται οι ΑΠΕ, που είναι η ελπίδα για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς της πράσινης ενέργειας.

Και σε λίγο καιρό θα έχουμε καταγγελίες από Δήμους, Δημάρχους, κοινωνίες, ακόμα και για τα αυτονόητα. Ηλιακά, αιολικά, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο που ο θυμός ξεχειλίζει, ιδίως σε Δήμους, ας μην πάρουμε τη βόρεια Εύβοια, πάρτε μόνο τα Άγραφα. Και για αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς οι αιτήσεις που μέχρι σήμερα έχουν γίνει είναι εξαπλάσιες, και επειδή το λέει και ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ότι μόνο ένα 10 έως 20% από αυτές θα υλοποιηθούν, νομίζω ότι έχουμε την άνεση να αιτηθούμε, να ζητήσουμε από την κυβέρνηση, να γίνει μια επαναδιαβούλευση, να γίνει ένας επανακαθορισμός, να το ξανά δούμε το θέμα με αυτούς τους όρους, και να μην αναστατώνεται αδίκως όλη η κοινωνία, όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος. Διογκώνεται το πρόβλημα, εντείνεται το πρόβλημα.

Πρόεδρε, καταθέτω αυτό, θα ληφθεί υπόψη.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο. Είμαστε και συνάδελφοι ως μηχανικοί.

Να πω μόνο για το θέμα των βλαχοδημάρχων, ότι εγώ δεν προσβάλλομαι γιατί κατά το ήμισυ είμαι Βλάχος, οπότε δεν έχω τέτοιους ενδοιασμούς. Ούτως ή άλλως μάλλον (...) αυτοί που το έχουν πει, και όχι εμείς που το ακούμε.

Για να συνεχίσουμε τώρα με τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, να φωνάξω τον...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με Βλάχο κιόλας, ακριβώς.

Δημήτρη Νότα, Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά, και αμέσως μετά να πάμε στον Φώτη, και θα κλείσουμε με τον Γιώργο τον Θεοδωρίδη. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λαυρεωτικής ήταν ο συνάδελφος πριν.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, πρώην Δήμαρχος, νυν Δημοτικός Σύμβουλος.

Έλα, Δημήτρη.

Δ. ΝΟΤΑΣ: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Έτσι και αλλιώς για ψυχανάλυση είμαστε. Έχουμε μείνει αυτοί που... να τα πούμε, επαναλαμβανόμαστε...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν πειράζει, καλό είναι, Δημήτρη μου...

Δ. ΝΟΤΑΣ: Αλλά έχουμε ανάγκη να τα πούμε, ρε αδελφέ, πού να τα πούμε; Κάπου πρέπει να τα πούμε ας πούμε.

Θυμάμαι το '19, ήμουν... πρωτοεκλέχτηκα Δήμαρχος το Σεπτέμβρη του '14, και επανεκλέχτηκα το '19. Έλεγε ο Απόστολος Κοιμήσης στο Συνέδριό μας, κάτω στο Caravel, μη χαιρέστε, συνάδελφοι, μη χαιρέστε με τις εντάξεις έργων που κάνετε - είχε απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν παλαιότερος όλων μας, πολλών - γιατί δεν θα τα υλοποιήσετε. Έσκιζε τα ρούχα του ο άνθρωπος δηλαδή και τον έλεγα εντάξει, εγώ ανήκω και σε άλλη κομματική παράταξη, ο Απόστολος μου άρεσε ο τρόπος που... η εκφορά του λόγου του τέλος πάντων. Έλεγα εντάξει, υπερβάλλει, δεν θα...

Ε δύο χρόνια μετά, τώρα δημοπρατούμε τα έργα που είχαμε πάρει ένταξη από το Φιλόδημο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και θεωρώ ότι δεν είμαι άχρηστος. Τι να σας πω; Μέρα-νύχτα, Σαββατοκύριακα, 365 μέρες το χρόνο, εκεί, να είμαι εκεί πάνω στο Δημαρχείο. Ο καλός με τον κακό Δήμαρχο 10% διαφορά. Δεν γίνεσαι κακός δηλαδή με 10% περισσότερο παραγόμενο προϊόν; Γίνε κακός Δήμαρχος, να περάσεις και ωραία ρε αδερφέ. Εκεί.

Λοιπόν, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, άρχισα να θεωρούμαι και λίγο γραφικός στους κύκλους τέλος πάντων που μιλάμε. Γραφειοκρατία, πρόβλημα εδώ, υποστελέχωση εδώ, υποχρηματοδότηση κάπου εδώ. Μα στα χρόνια των μνημονίων τα λέω. Εγώ δεν ένιωσα τεράστια πίεση, έλλειψη χρηματοδοτήσεων. Και ακόμα και οι ΚΑΠ που είναι περικομμένοι, πάλι τα βγάζουμε πέρα. Αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα όσο μπορούμε. Αλλά όταν πήγα στην ΕΕΤΑΑ το Νοέμβριο του '20, και τους είπα, παιδιά, δεν μπορώ να εκτελέσουμε τα έργα που έχουμε προς δημοπράτηση, μη στεναχωριέσαι, Δήμαρχε, το πολύ σε δύο μήνες θα κάνουμε πρόσληψη πενήντα μηχανικών που θα υποστηρίξουν τους Δήμους μετά για να κάνετε προγραμματικές συμβάσεις.

Πέρασαν κάποιοι από τη ΜΟΔ, μόνο για να υπογράψουν προγραμματική σύμβαση και δήθεν τεχνική υποστήριξη του Δήμου. Όσο τους είδατε εσείς, τους είδα και εγώ.

Είπαμε ότι θα κάνουμε τον Αναπτυξιακό Οργανισμό στις Σέρρες, κάναμε τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, από τον Φεβρουάριο παλεύουμε να πάρουμε την έγκριση για να κάνουμε προγραμματική σύμβαση, έχω δύο έργα, και μου λέει ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών μην τα υπογράφεις γιατί δεν έχω να ορίσω επιβλέπων μηχανικό. Ε και εγώ χαρά ότι έχω 33 εκατομμύρια, 15.000 Δήμος, 33 προς εκτέλεση. Μα δεν θα τα εκτελέσουμε, είναι σίγουρο.

Εγώ εμφατικά θα σας το πω, το είπα και στον Υπουργό το πρωί, στις Σέρρες, πέρασε από τις Σέρρες. Χαίρομαι να μην κάνει κατανομές στον Τρίτη, γιατί θα εκτεθώ ανεπανόρθωτα στην κοινωνία. Εδώ δεν μπορούμε να εκτελέσουμε αυτά που έχουμε. Δεν μπορούμε να εκτελέσουμε αυτά που έχουμε δεσμευμένα, τα έχουμε με μελέτες.

Χάσαμε εξάμηνο γιατί αρνήθηκε ο εργολάβος να συνεχίσει το έργο, και παιδευόμασταν από τις 11/12/20, και ήρθε ο Αύγουστος του '21, και λέει ο εργολάβος με αυτές τις τιμές, με το 47%, εγώ δεν το θέλω. Και οι πέντε εργολάβοι. Και οι πέντε εργολάβοι. Το έργο

ξανά δημοπράτηση. Πήγαινε στη Διαχειριστική Αρχή τώρα να πάρεις ξανά έγκριση. Δεν θα εκτελεστεί το έργο.

Υποχρηματοδότηση, για τους ΚΑΠ. Εάν οι ΚΑΠ για το '22 πάρουν την απογραφή του '21, και με το 92% το πληθυσμιακό κριτήριο, τότε οι περιφερειακοί μικροί Δήμοι, όπως είναι ο δικός μου, θα πάμε ακόμη χαμηλότερα έστω στα λίγα των ΚΑΠ. Θα πάμε ακόμα χειρότερα.

Άρα καλώ το Προεδρείο το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, όχι... ο Υπουργός έριξε το μπαλάκι, όπως είπε, στην ΚΕΔΕ. Πρέπει γρήγορα να πάμε σε ένα 75% πληθυσμό, πληθυσμιακό κριτήριο, και μετά να πάμε σε άλλα κριτήρια που έχει να κάνει με την έκταση, με τους οικισμούς. Κάθε χωριό και γήπεδο, κάθε χωριό και νεκροταφεία. Κάθε χωριό και λάμπες. Μία, τρεις λάμπες, τέσσερις λάμπες, για ένα σπιτάκι που ζει μια κυρία, των 80 τετραγωνικών, και έχεις τον αστικό Δήμο... Δεν θέλω να πω για τους συναδέλφους. Όσα περισσότερα παίρνουν οι αστικοί Δήμοι, τόσα περισσεύουν και για εμάς. Μακάρι να πάρετε και περισσότερα, θα περισσέψει και για εμάς. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να προσέξετε λίγο τους ΚΑΠ, να γίνει μια πιο δίκαιη κατανομή.

ΙΔΟΜ. Θέλω να κάνω γνωστό, γιατί πολλοί συνάδελφοι δεν το ξέρουν, όταν κατήργησε ο 3852 τις Νομαρχίες, πήραν οι μητροπολιτικοί Δήμοι τους μηχανικούς της Νομαρχίας και τους πήγαν στους μητροπολιτικούς Δήμους, και αυτοί πληρώνονται από χρήματα του ελληνικού κράτους, δεν ανήκουν στους μητροπολιτικούς Δήμους. Γιατί απειλές υπάρχουν προς τους περιφερειακούς Δήμους, ότι δεν θα εξυπηρετούμε τους περιφερειακούς και θα εξυπηρετούμε μόνο τα θέματα που αφορούν το δικό μας Δήμο. Ουαί και αλίμονο. Αυτοί είναι υπάλληλοι του κράτους. Απλά στεγάζονται και χρηματοδοτούνται...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΝΟΤΑΣ: Το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είμαι μητροπολιτικός Δήμος...

Δ. ΝΟΤΑΣ: Αν κάνω λάθος θα το πάρω πίσω.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οι μηχανικοί της Περιφέρειας ήρθαν και τους πληρώνουμε εμείς, ανήκουν στο Δήμο Τρικκαίων.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΝΟΤΑΣ: Ασφάλτινοι δρόμοι. Ξεκινάω για να πάω στη Θεσσαλονίκη...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για (...) δεν ξέρω, για τις Νομαρχίες...

Δ. ΝΟΤΑΣ: Ασφάλτινοι δρόμοι. Είναι το μοναδικό ζήτημα που ως Δήμαρχος δεν μπορώ να το αγγίξω. Δεν μπορώ, δηλαδή έχω ανικανότητα να το αντιμετωπίσω, δεν αντιμετωπίζεται. Εγώ έχω στο σπίτι δύο αυτοκίνητα, ένα εγώ και ένα η σύζυγός μου. Πληρώνω πεντακόσια ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Ξεκινώ από το Χρυσό Σερρών, που είναι η έδρα του Δήμου, δημοτικός ο δρόμος, μπαίνω στον περιφερειακό δρόμο, της Περιφέρειας, με το που μπαίνω σε εθνική οδό, αρχίζουν τα τρία λεπτά, πέντε λεπτά, έχω χάσει και το... ανά χιλιόμετρο, επιχείρησα να πάω στην Αθήνα, 250 € κόντεψε να είναι τα πήγαινε-έλα τα τέτοια. Ποιος εισπράττει και πού τα πηγαίνουν τα τέλη κυκλοφορίας; Εμείς έχουμε να ρίξουμε από το 2008 ασφαλτικό στο Δήμο μας, και ούτε πρόκειται να ρίξουμε, γιατί αν είμαι ένας αστικός Δήμος, από το βορρά στο νότο, 2,5 χιλιόμετρα, και από την ανατολή στη δύση 3 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα ασφαλτικό, είναι όσο τον κάνει χρήση ένα μικρό χωριό των 300 κατοίκων που έχω εγώ. Εσείς όμως εισπράττεται από μια πολυκατοικία 52 διαμερισμάτων ανταποδοτικά. Έστω με μικρό ενδοδημοτικό δίκτυο, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε.

Για τα ληξιπρόθεσμα η (...) μου, έγινα γραφικός, πήραν άνθρωποι χρήματα με τα ληξιπρόθεσμα, δεν το είπαμε ποτέ.

Για τα παρακρατηθέντα, το Προεδρείο λέει ότι με την εφαρμογή των μνημονίων δεν υπάρχουν πλέον παρακρατηθέντα, άρα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Φαντάζομαι αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΝΟΤΑΣ: Εγώ θα κάνω μια πρόταση και θέλω να το...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Το Προεδρείο το λέει αυτό;

Δ. ΝΟΤΑΣ: Να το...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Όχι βέβαια.

Δ. ΝΟΤΑΣ: Όχι;

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το πρωί δεν είπαμε ότι είναι 12 δις τουλάχιστον; Τι είπαμε το πρωί στην ομιλία; Και 53 εκατομμύρια στην ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΝΟΤΑΣ: Και ένα θέμα που πρέπει γρήγορα να το κάνουμε, όπως σοφά ο νομοθέτης στο 3852 έστειλε την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και έχουμε σχολική στέγη, δεν λέμε για το εκπαιδευτικό μέρος του πράγματος, μιλάμε για τα σχολεία. Εμείς έχουμε σχολεία σε αρκετά καλή κατάσταση γιατί ο Δήμαρχος και ο Δήμος επεμβαίνει αμέσως. Να κρατήσουμε και τα αγροτικά ιατρεία, γιατί μπορεί οι περισσότεροι από τους αστικούς Δήμους να μην ξέρουν ποια είναι η έννοια του αγροτικού ιατρείου. Εγώ έχω 17 χωριά και 17 αγροτικά ιατρεία. Έτσι και αλλιώς, μα το μελάνι, μα το λάπτοπ, μα τον εκτυπωτή, ο Δήμος τα παίρνει. Μα το βάψιμο, ο Δήμος το κάνει. Δεν κάνει κανένας άλλος. Τουλάχιστον αν μας το παραδώσουν επίσημα θα δώσουν και κάποια μικρή χρηματοδότηση.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μήπως εννοείς τα Κέντρα Υγείας; Γιατί τα δημοτικά ιατρεία συνήθως δικά μας κτίρια είναι.

Δ. ΝΟΤΑΣ: Θα μπορούσα να πω μέχρι αύριο το πρωί, αλλά...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καλά, είμαι σίγουρος...

Δ. ΝΟΤΑΣ: ...κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνω. Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σε απολαμβάνουμε, δεν...

Δ. ΝΟΤΑΣ: Να σας πω ότι ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων της Επανάστασης του 1821, διορισμένο από τον αρχηγό της Επανάστασης, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, πάμε λίγο στον Φώτη τον Χατζηδιάκο. Πολύ καλό, αγαπημένο, παλιό συνάδελφο.

Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια και μείναμε μόνοι μας τώρα, την ανοχή σας, και ευχαριστώ γιατί ούτε ηλεκτρονικά σου έστειλα μήνυμα και τα λοιπά.

Πρώτα από όλα να πω ότι, στον ενικό, με εξέπληξες ευχάριστα με την τοποθέτηση, και χαίρομαι που έγινε μια συζήτηση με όλες τις παρατάξεις προφανώς για να έρθει αυτή η εισήγηση, η οποία με απλή γλώσσα απεικόνισε τη σημερινή κατάσταση, μέσα στην πανδημία, μέσα στην απραξία αν θέλετε των Δήμων για δύο χρόνια.

Δεν ξέρω αν μας έχει επηρεάσει, αλλά φεύγοντας είπα στον φίλο μου, τον Φώτη τον Μάγγο, απογοητεύτηκα. Εύχομαι αύριο να ξανά πάρω λίγο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, συνάδελφοι, τα πάνω μου. Και αν ο Γιάννης ο Λυμπέρης από αυτό το βήμα δεν έλεγε δεν λέω τίποτε περισσότερο, θα τον κάκιζα έξω.

Σταματώ όμως ότι έμεινα ικανοποιημένος από την αρχική εισήγηση, και κάτι ακόμη. Το ότι δευτερολόγησες παρουσία του Υπουργού, και είπες ένα, δύο, τρία, αυτή είναι η άποψή σου, αυτή είναι η άποψή μας και θα τα δούμε.

Τώρα, επιγραμματικά και σε point.

Περιφέρειες. Ξέρετε ότι προέρχομαι από τον Β' Βαθμό, τέσσερις θητείες, και είχα την τιμή να είμαι ο Δήμαρχος της Ρόδου την προηγούμενη 5ετία. Κάποια στιγμή σε μία κομματική συνάντηση, όταν ρώτησαν την άποψή μου για τις Περιφέρειες, είπα αιρέτω ο Β' Βαθμός. Εμείς που παλέψαμε να θεσμοθετηθεί η αιρετή Περιφέρεια, τελικά είναι αδόκιμος ο όρος και δεν θα τον πω από το μικρόφωνο για να μην καταγραφεί, αλλά είναι πάνω από το κεφάλι των Δήμων.

Ευχαριστήθηκα που άκουσα το ΠΔΕ, αφού ανήκει σε εμάς, τους Δήμους, γιατί να περνάει και να κατανέμεται όπως κατανέμεται;

Είχα τη δυσάρεστη εμπειρία, όχι εγώ μόνο, αλλά σαν Πρόεδρος της ΠΕΔ των 34 Δήμων του Νοτίου Αιγαίου, να έχω τα παράπονα των συναδέλφων ότι μοχθούσαν, ωρίμαζαν έργα, τα ενέτασσαν, έμπαιναν στο ΕΣΠΑ, και ξαφνικά έβγαινε η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί αυτό, η Περιφέρεια... λες και τα χρήματα ήταν από την τσέπη του Περιφερειάρχη.

Όσο μπορείτε, εγώ είμαι αντιπολίτευση τώρα, εσείς έχετε τη δύναμη και σαν ΚΕΔΕ, να περάσει επιτέλους αυτό το θέμα, αυτά που δικαιούται ο Α' Βαθμός να έρχονται απευθείας. Μη δούμε ένα τέτοιο... μωρέ θα το πω τώρα, νταβατζηλίκι, και στο Ταμείο Ανάκαμψης, και περάσει πάλι από το Β' Βαθμό... περνάει βέβαια από κάποιες αναπτυξιακές εταιρείες, έχω σφοδρές επιφυλάξεις το πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι αναπτυξιακές εταιρείες. Και όσον αφορά τη διαφάνεια, και όσον αφορά τον τρόπο των προσλήψεων, ακόμα-ακόμα και τους μισθούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θεωρώ αδιανόητο όταν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ γίνεται επαίτης να ζητήσει για τους Δημάρχους και τους συναδέλφους τα έξοδα παράστασης, ή αν θέλετε μια ευπρόσωπη αποζημίωση, που να μην του λέει ο υπάλληλος, γιατί έχει συμβεί αυτό σε Δήμους μικρούς, όταν ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ λέει στον Δήμαρχο του μικρού νησιού εσύ παίρνεις λιγότερα από εμένα και θα ακούσω εγώ εσένα; Όταν σε άκουγα, Πρόεδρέ μου, είχα στο μυαλό μου συγκεκριμένο παράδειγμα.

Ε λοιπόν σας πληροφορώ, και αναφέρομαι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιμένω να δω και τους μισθούς της εταιρείας της αναπτυξιακής του Δήμου Ρόδου, οι μισθοί, γιατί διορίζονται όπως ξέρετε όπως διορίζονται, και δεν βγάζω τα εσώψυχά μου εδώ, είναι

πολύ περισσότεροι και ανεξέλεγκτοι από το μισθό του Δημάρχου. Κλείνω με αυτό το καπέλωμα.

Σαν αντιπολίτευση τώρα, βλέπω σε ποια απαξίωση έχει φτάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, που πλέον τώρα πρέπει να είναι στους πέντε ή στους επτά μεγαλύτερους Δήμους της Ελλάδας, και έχει επτά-οκτώ θέματα, έγκριση κόμβου, έγκριση ετούτο... Όλα τα άλλα έχουν μεταφερθεί στην Οικονομική Επιτροπή, με δύο μέλη της μειοψηφίας, και άκουσον-άκουσον, το θλιβερό παράδειγμα, εγώ ήθελα να είναι εδώ ο Δήμαρχος της Ρόδου να με ακούσει, και ας το μάθει, δεν έχει συνεδριάσει ούτε προ Covid με ανοιχτές τις πόρτες παρουσία ΜΜΕ. Αδιανόητο, έλλειψη δημοσιότητας, αδιανόητο. Με την αφορμή του Covid τώρα πλέον συνεχίζουν ακόμα τα έντεκα μέλη, εμβολιασμένοι όλοι, να μη συνεδριάζουν, να μη βρίσκονται σε δια ζώσης συνεδρίαση, και να είναι με το σύστημα της... να απαντούν.

Το δε Δημοτικό Συμβούλιο όταν εμείς, και οι φίλος, ο Δημήτρης ο Κρητικός, ζητήσαμε να γίνει δια ζώσης με τους εμβολιασμένους, εισπράξαμε βέβαια την άρνηση, και με την ευκαιρία εκείνη αποψίλωσαν σε δύο Οργανισμούς τα μέλη της μειοψηφίας επειδή απουσιάζαμε και δεν προτείναμε μέλη. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτολογία.

Θέλω να πω όμως ότι αλίμονο αν το Δημοτικό Συμβούλιο, το κυρίαρχο πολιτικό Όργανο σε κάθε Δήμο, και ειδικά σε εμάς, νησί Δήμο, που μετρά... είναι κυβέρνηση, να το πω έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλίμονο λοιπόν η βουλή αυτή να μη συγκαλείται, αφήστε το δια ζώσης, είναι θέμα των γιατρών, θα το δούμε, αλλά να είναι τελείως αποψιλωμένο και να μην μπορεί να προχωρήσει.

Και κλείνω με ένα θέμα που ξέρω την προσωπική άποψη του Προέδρου και ίσως και των άλλων μελών. Ξέρετε τι είναι να φύγει στα νησιά η διαχείριση της καθαριότητας τώρα που έχει πάει, και αναφέρομαι, παρέμεινε στους Δήμους η λάντζα της αποκομιδής, και

έγινε ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, γιατί είχαμε μια ιδιαιτερότητα εμείς, όταν μόνο ο Δήμος Ρόδου την προηγούμενη θητεία, παρά την ιδεοληψία των Υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, είχε καταφέρει να περάσει ΣΔΙΤ 38 εκατομμύρια για καινούργια ΜΕΑ, Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, και για 11 σχολικά κτίρια, και έρχεται ξαφνικά εν μία νυκτί και παίρνει ο Περιφερειάρχης, σε συνεργασία, και μακάρι να ήταν εδώ ο κύριος Πέτσας και ας το αρνιόταν, και με εντολή και με κατεύθυνση, και γίνεται ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, και χάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων ο Δήμος, και την παίρνει ξαφνικά η Περιφέρεια.

Δηλαδή αντί να γίνεται η αντίστροφη κίνηση, έχουμε τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων, που σωστά επιμένετε, έχουμε την περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που παίρνει όλες τις αρμοδιότητες από όλους τους Δήμους.

Και θέλεις να βοηθήσεις το Δήμο Λειψών; Να τον βοηθήσεις με μια προγραμματική. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Όχι να πάρεις από τη Σύρο, από τη Ρόδο, τα έργα της διαχείρισης των απορριμμάτων για να το κάνεις.

Και το τελευταίο, επειδή πριν πέντε χρόνια σε αυτό εδώ το βήμα διαφορετικά, και ο σημερινός Πρωθυπουργός διεκδικούσε την πρωθυπουργία, είχα πει τότε, μας είπε ειλικρινά τότε, να γίνω Πρωθυπουργός δεν θα σας δώσω περισσότερα από τους ΚΑΠ, γιατί ήταν η κρίση. Είχα πει από αυτό το βήμα, δεν θέλουμε να είμαστε και να συνεχίσουμε να είμαστε επαίτες. Έχουμε όμως δυνατότητες να έχουμε ίδιους πόρους. Για τα τουριστικά, τους τουριστικούς Δήμους, είχα πει αυτό το περιβόητο τέλος διανυκτέρευσης. Δεν κατάλαβα, γιατί να το παίρνει η κυβέρνηση; Να πάει στη μαύρη τρύπα. Ήξερα όμως ότι στον κρατικό προϋπολογισμό ήταν γραμμένα 60 εκατομμύρια. Εισπράττουν 250. Ας κρατήσουν τα εξήντα, τα εβδομήντα, τα εκατό, αλλά είναι έσοδα, γιατί ο ξενοδόχος δεν θα πάει στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό να

του πει δεν έβαλες πλακάκια, δεν έβαλες πεζοδρόμιο, ή δεν πήρες τα σκουπίδια ή οτιδήποτε άλλο. Ανταποδοτικά το υπόλοιπο.

Και κάθε περιοχή έχει τη δική της δυνατότητα να έχει ίδια έσοδα, και να μην είναι...

Πόροι από τα μουσεία. Είχε πει ο Κουρουμπλής τότε, το 20% θα πηγαίνει στους Δήμους. Άλλαξε σε μια εβδομάδα, πήγε ο Σκουρλέτης, ο Σκουρλέτης ανέτρεψε τότε τα πάντα, το σύμπαν είχε ανατρέψει μεταξύ μας ο Σκουρλέτης, μεταξύ άλλων ανέτρεψε και όλα αυτά.

Θέλω να επιμείνετε στο θέμα της δυνατότητας της απόκτησης πλέον ιδίων πόρων. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε Αυτοδιοίκηση και δεν είμαστε ετεροδιοίκηση.

Συγγνώμη, για την κατάχρηση του χρόνου, αλλά έτσι ένιωσα την ανάγκη...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μας είχες λείψει, Φώτη.

Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, έχουμε ροή ομιλητών. Έχουν προκύψει άλλοι δύο. Να έχουμε λίγο κατά νου ότι σε κανένα τέταρτο πρέπει να κλείσουμε για να πάμε δίπλα στην Beyond, στα εγκαίνια.

Οπότε έχουμε τώρα τον Γιώργο τον Θεοδωρίδη. Έλα, Γιώργο, ο οποίος είναι Δημοτικός Σύμβουλος στο Κάτω Νευροκόπι. Αμέσως μετά έχει ζητήσει ο Νίκος ο Γιαλιτάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου, και θα κλείσουμε, παράκληση να το σεβαστούμε, με τον αγαπημένο Δήμαρχο Κυθήρων, τον Στράτο τον Χαρχαλάκη, ο οποίος αίφνης μπούκαρε στην αίθουσα.

Λοιπόν, ο λόγος στον Γιώργο.

Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Καλησπέρα σας. Δεν θα κάνω κατάχρηση, κύριε Δήμαρχε, σεβόμενος το χρόνο, και εκ του λόγου αυτού θα παραλείψω και το κομμάτι το οποίο αφορούσε τη λειτουργία των Δήμων.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είμαι ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης, είμαι Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης.

Εγώ έρχομαι από το... κατά σπουδές από το χώρο της δημοσιογραφίας, κατ' επάγγελμα επί χρόνια στην έρευνα, πολιτική, οικονομική, κοινωνική έρευνα, και έρευνα αγοράς. Το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιούμαι εκτός Ελλάδος... Συγγνώμη, στο κάτω ακρο της Ελλάδος, στην Κύπρο.

Εγώ δεν έχω αυτοδιοικητική εμπειρία. Στο λόγο του όμως τόσο ο Πρόεδρός μας, ο κύριος Παπαστεργίου, όσο και οι άλλοι Δήμαρχοι και συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, κατέθεσαν όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκού Δήμου, και πιστεύω ότι όλα αυτά θα είναι στην ατζέντα το επόμενο διάστημα, της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών, της κυβέρνησης, και πολλά από αυτά ευελπιστώ ότι σύντομα θα λυθούν, έτσι ώστε να παίρνουμε και την προστιθέμενη αξία όλων αυτών των οποίων υλοποιούμε. Διότι νωρίτερα, κύριε Δήμαρχε... Αυτό όμως θα το πάρουμε από το χρόνο μου, από το χρόνο που ζήτησα αρχικά. Αυτή είναι μια παρένθεση. Διότι εδώ αυτό το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη αργούμε να πάρουμε από ένα έργο, είναι η προστιθέμενη του έργου όταν αυτό γίνεται σε βάθος χρόνου και έξω από τα χρονοδιαγράμματα.

Λοιπόν, αναφέρθηκα στις τοποθετήσεις τόσο του κυρίου Προέδρου, όσο και των αυτοδιοικητικών, των συναδέλφων, οι οποίοι ανέδειξαν και έθεσαν τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, και κατέθεσαν και μια σειρά από προτάσεις.

Ένα από τα θέματα αυτά, θα παραλείψω τις δικές μου αναφορές ως αυτοδιοικητικού της αντιπολίτευσης, θα τις συζητήσουμε πιστεύω σε μια άλλη συνεδρίαση, επιτρέψτε μου όμως

να κάνω μια αναφορά σε ένα από τα θέματα που τέθηκαν, και αυτό αφορά τον εκλογικό νόμο. Θα κάνω όσο πιο σύντομα μπορώ.

Θέση δική μου, τόσο ως νέου αυτοδιοικητικού, αλλά και ως πολίτη, είναι... την οποία έχω καταθέσει και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στη συνεδρίαση που είχαμε όταν καταθέταμε προτάσεις για τον εκλογικό νόμο, είναι η εξής. Καταρχάς πιστεύω ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πρέπει να διαφοροποιηθούν σε ότι αφορά τον εκλογικό νόμο, με κριτήρια μεταξύ άλλων και τον πληθυσμό των Δήμων. Είναι άλλωστε πολλές οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν επιλέξει να εφαρμόζουν άλλα κριτήρια και εκλογικά συστήματα σε μικρές πόλεις, και άλλα σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Η ενιαία προσέγγιση της λειτουργίας των Δήμων και της εκλογικής διαδικασίας στην ευρωπαϊκή εμπειρία, τείνει να καταργηθεί. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα.

Το πληθυσμιακό κριτήριο είναι ισχυρό εργαλείο διαφοροποίησης και εναλλακτικής κατηγοριοποίησης των Δήμων για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και η ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

Έτσι παρατηρούμε ότι σχεδόν στο σύνολο της ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Δήμους με μικρό πληθυσμό επιλέγονται συνήθως διαφορετικά εκλογικά συστήματα. Ορισμένα από αυτά παρέχουν στον ψηφοφόρο μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στην επιλογή υποψηφίων, Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Τοπικών Συμβούλων, σε Τοπικές Κοινότητες.

Θα μπορούσε ενδεχομένως κάτι τέτοιο να ισχύσει, κάτι ανάλογο από αυτό, και στους μικρούς πληθυσμιακά Δήμους της Ελλάδος. Ξέρετε, αυτό εδώ το οποίο κατέθεσα έγινε μέσα από το βίωμά μου σε ένα μικρό Δήμο, ο οποίος είναι κάτω των 10.000 κατοίκων. Στην απογραφή του 2021 εύχομαι να είμαστε όσοι και στο '11.

Και αυτό γιατί το λέω. Η άμεση επαφή στην Τοπική Κοινότητα και η γνώση των τοπικών υποθέσεων, μπορεί να ευνοήσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχικότητα των πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

Πρότασή μου είναι οι εκλογές... πρότασή μου μάλλον προς την κατεύθυνση αυτή, είναι οι εκλογές σε Δήμους, σε πρώτη φάση μπορούμε να δούμε σε Δήμους μικρούς, πέντε ή δέκα χιλιάδων κατοίκων, να γίνονται χωριστά για το Δήμαρχο και χωριστά για το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος να εκλέγεται από ένα κοινό ψηφοδέλτιο υποψηφίων Δημάρχων, όπως επίσης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να εκλέγονται από ένα κοινό ψηφοδέλτιο υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων.

Επαναλαμβάνω ότι μιλώ για μικρούς πληθυσμιακά Δήμους. Τάξη μεγέθους έως 10.000 κατοίκων.

Το ίδιο να ισχύει και για την εκλογή Συμβούλων στις Τοπικές Κοινότητες.

Παραλλαγή αυτού του συστήματος είναι ο Δήμαρχος να εκλέγεται από ένα κοινό ψηφοδέλτιο υποψηφίων Δημάρχων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να εκλέγονται από ένα κοινό ψηφοδέλτιο υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, ενταγμένων σε αυτή την περίπτωση σε Συνδυασμούς.

Θα μπορούσα να το κάνω και παραστατικά, αλλά δεν μας επιτρέπει ο χρόνος.

Στο ψηφοδέλτιο αυτό θα αναγράφονται τα ονόματά τους ανά Συνδυασμό των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, και στο οποίο όμως ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει Δημοτικούς Συμβούλους από άλλους Συνδυασμούς.

Κάτι αντίστοιχο γίνεται στη Γερμανία. Και γίνεται και σε επίπεδο Περιφερειακών Εκλογών.

Το ποσοστό εκλογής για τον Δήμαρχο, όπως και άλλα θέματα που αφορούν στην υποψηφιότητα, τεχνικά θέματα...

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιώργο, μη μπορούμε σε τόσο τεχνικά θέματα, γιατί ήδη έχεις περάσει το χρόνο και δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουν και οι άλλοι δύο συνάδελφοι.

Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, σε ούτε ένα λεπτό.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Αυτά θα προκύψουν μέσα από διάλογο και διαβούλευση.

Σημειώνω εδώ, γιατί αυτό αναφέρθηκε, ότι στη χώρα μας από το 1998 που εφαρμόστηκε στην Αυτοδιοίκηση η μεταρρύθμιση με το σχέδιο Καποδίστριας, ακολούθησαν σε 21 χρόνια άλλες τρεις μεταρρυθμίσεις, Καλλικράτης, Κλεισθένης, και τώρα το νέο σχέδιο. Σε αντίθεση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει επιλέξει για δεκαετίες να έχει σταθερό εκλογικό σύστημα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο Συνέδριο, καλή λύση σε όλα τα θέματα.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σύστημα το οποίο περιγράφεις η αλήθεια είναι πως υπάρχει. Ας πούμε η Κύπρος έχει αυτό το εκλογικό σύστημα, με μικρές παραλλαγές. Είναι μια κουβέντα που έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν νομίζω πως είναι όντως εύκολο την ώρα αυτή να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα.

Λοιπόν, δύο τελευταίοι, Νίκος Γιαλιτάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου, και κλείνουμε με Στράτο Χαρχαλάκη, αγαπημένο Δήμαρχο Κυθήρων. Όσο μπορούμε πιο σύντομα, για να πάμε και δίπλα.

Ν. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ: Τρία λεπτά το πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Όλοι έτσι λέμε, Νίκο, και μιλάμε... Δεν λέω για εσένα.

Ν. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ: Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, και αγαπητές καρέκλες, πιο πολλές είναι από τους ζώντες.

Προφανώς δεν είχα ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη ομιλία αυτή τη στιγμή, αλλά αφενός τώρα η ευχέρεια του χρόνου που είχαμε...

ήθελα πιο πολύ να σας καταθέσω έτσι κάποια συναισθήματα, όχι... κάνοντας τα παράπονά μου όχι με την τοπική χροιά που κουβαλάει ο καθένας από το Δήμο του, και πολύ σωστά τα λέτε όσοι τα είπαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, όσο αυτό το οποίο διακατέχει τη γενιά μας, μια νέα γενιά αυτοδιοικητικών, εγώ ανήκω στη γενιά των σαράντα, παρακολουθώ όμως παρ' όλα αυτά ως αιρετός τα τελευταία δώδεκα χρόνια ανελλιπώς τα συνέδρια της ΚΕΔΕ, και δυστυχώς σήμερα ξεκίνησα με ανάμικτα συναισθήματα. Από μια βέβαια πολύ μεγάλη χαρά και το εννοώ πραγματικά, διότι συναντηθήκαμε μετά από δύο χρόνια διαζώσης, από την άλλη όμως και μια μεγάλη στεναχώρια γιατί διαπιστώσαμε ότι και από τα τρία τελευταία χρόνια που είχαμε κάνει το τελευταίο μας τακτικό Συνέδριο, εδώ πάλι στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν παρατηρήσαμε, δεν είδαμε, δεν γίναμε θιασώτες καμίας θεσμικής ουσιαστικά νίκης, καμίας νίκης της Αυτοδιοίκησης. Το αντίθετο θα έλεγα, θεσμικές υποχωρήσεις, έναν οικονομικό στραγγαλισμό, και εν τέλει θα έλεγα έναν ακόμα περισσότερο ναρκοθετημένο περιβάλλον.

Αυτό το περιβάλλον προφανώς όλα τα τελευταία αυτά δέκα χρόνια, γνωστά σε όλους μας, η δημοσιονομική κρίση της χώρας έπληξε βαθύτατα όλους τους θεσμούς της δημόσιας διοίκησης, αλλά για άλλη μια φορά η Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγματικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, διότι με αγώνες πραγματικά και με αρμοδιότητες τις οποίες πολλές φορές δεν είχαμε, με θυσίες που κάναμε, όχι ως αιρετοί, ως τοπικοί φορείς, κρατήσαμε τις κοινωνίες μας όρθιες. Και το ίδιο πράγμα κάναμε και τώρα στην πανδημία. Στην πανδημία, που εκεί πραγματικά αναλάβαμε ζητήματα τα οποία δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα, δεν είχαμε σχέση, τι είχαμε πάντα στο επίκεντρο; Τον συνάνθρωπό μας, τον συμπολίτη μας, τον δημότη μας, και για αυτό βάλαμε ξανά πλάτη.

Πόσα διαπιστευτήρια πια να δώσουμε στην κεντρική κυβέρνηση, στην εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση, ότι οι Α' Βαθμού

αυτοδιοικητικοί φορείς μπορούν πραγματικά να ανταπεξέρθουν όχι απλά στο ρόλο τους, αλλά σε κάτι μεγαλύτερο.

Και το λέω αυτό διότι δεν είναι δυνατόν να έρχεται ένας Υπουργός μιας κυβέρνησης το 2021 και να λέει ακόμα, και προσέξτε, σε μια σύγχρονη δημοκρατία που μετρά 46 χρόνια ζωής, να λέει ότι σε αυτή την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που θέλουμε να σχεδιάσουμε, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε ουσιαστικά μια προεργασία που θα αφορά την καταγραφή των αρμοδιοτήτων, και στη συνέχεια θα συζητήσουμε στο πώς αυτές θα κατανεμηθούν.

Πραγματικά ως νεότερος αρκετών από όσο βλέπω συντρόφων μου και συναγωνιστών πλέον στην Αυτοδιοίκηση, έχω πραγματικά απέραντο σεβασμό απέναντί σας, ξέρετε γιατί; Δεν είναι ηλικιακό μόνο το θέμα. Απέραντο σεβασμό στις αντοχές σας. Πώς είναι δυνατόν πραγματικά... εγώ δώδεκα χρόνια που είμαι αιρετός, και έχουν αρχίσει οι αντοχές μου και κλονίζονται λιγάκι στο πως ακόμα συνεχώς κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, συζητάμε τα ίδια πράγματα.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ: Να πάρω; Εδώ έχω κόρες της παντρείάς όπου να' ναι. Εμείς οι κρητικοί παντρευόμαστε πιο μικροί. Έχω τρία παιδιά λοιπόν.

Θέλω να πω το εξής, και κλείνω με αυτό, έτσι με... αν θέλετε, με αυτό τον προσωπικό τόνο. Αγαπητέ Πρόεδρε, και αγαπητή Διοίκηση της ΚΕΔΕ, το έχω πει πολλές φορές άλλωστε και στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, και του Εποπτικού Συμβουλίου που είμαι μέλος, παραφράζοντας λίγο το σύνθημά μας. Επειδή αυτούς που περιέγραφα τόση ώρα είναι ο κόσμος μας, αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τον κόσμο μας, τώρα πρέπει να βγάλουμε την Αυτοδιοίκηση μπροστά. Πρέπει, και είναι αδήριτη πλέον ανάγκη, τώρα που αν θέλετε, γιατί υπήρχε και το επιχείρημα την τελευταία 5ετία ότι είναι λίγο το... ευμετάβλητο περιβάλλον στην Αυτοδιοίκηση, με Συμβούλια τα οποία είναι... με Δημάρχους μειοψηφικούς και Συμβούλια τα οποία είναι... που αντιδρούν. Τώρα

λοιπόν, που το πεδίο είναι λαμπρό για τη δόξα, εσείς δείξουμε πραγματικά ως ηγεσία, ως διοίκηση των αυτοδιοικητικών όλης της χώρας, όχι αναγκαστικά πιο αν θέλετε ακτιβιστικό πρόσωπο, αλλά ένα πρόσωπο στους κυβερνώντες ότι είμαστε αυτοί που γνωρίζουμε την κατάσταση, έχουμε λύσεις, θέλουμε σεβασμό, στο τραπέζι του διαλόγου, για να λήξουμε επιτέλους αυτά τα ζητήματα που τείνουν να γίνουν ένα σύγχρονο ανέκδοτο.

Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές επιτυχίες στις εργασίες μας. Και νομίζω ότι όλο και...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ν. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ: Είπαμε, για να αλλάξει ο κόσμος θα πρέπει να βγάλουμε την Αυτοδιοίκηση μπροστά.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Όλοι πρέπει να αλλάξουμε.

Ν. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αγαπητό ηρωικό κοινό, που επί επτά ώρες είστε εδώ πέρα...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Όχι, μου αρέσει, γουστάρω, το λέω ειλικρινά, πεθαίνω, πεθαίνω και νομίζω σας οφείλεται...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για επιβράβευση έχουμε έναν Στράτο Χαρχαλάκη, πληθωρικό, απολαυστικό, Δήμαρχο Κυθήρων, για να κλείσουμε.

Πραγματικά και μου αρέσει, γιατί είμαστε μαζεμένοι τώρα, δεν είναι... Μου αρέσει πραγματικά.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ: Και Αντικυθήρων, Πρόεδρε, και Αντικυθήρων, έχει δύο νησιά ο Χαρχαλάκης.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα φέρω σόδες, γιατί από το πολύ φαγητό σας βλέπω βαρυστομαχιάσατε.

Λοιπόν, με τον Στράτο κλείνουμε. Γεια σου, Δήμαρχέ μου.

Ε. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ που είμαι τελευταίος, γιατί αυτό μένει στο τέλος.

Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φέτος συμπληρώνω 21 χρόνια στην Αυτοδιοίκηση, από τα 18, 19, και έχω παρακολουθήσει το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, όλα τα Συνέδρια της ΚΕΔΕ, αλλά και των ΤΕΔΚ, των πρώην ΤΕΔΚ και μετέπειτα ΠΕΔΑ, ανελλιπώς αυτά τα χρόνια.

Βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη λύπη ότι αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν είκοσι χρόνια, αυτά συζητάμε και σήμερα. Και αυτό νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν. Και προφανώς δεν τιμά τους κυβερνώντες, ανεξαρτήτως χρώματος, κόμματος, και ιδεολογίας.

Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, δύο-τρία πράγματα έχω σημειώσει γιατί δεν είχα σκοπό να μιλήσω.

Βλέπω πολλούς συναδέλφους από νησιά, και θέλω να πω ότι η Επιτροπή Νήσων της ΚΕΔΕ πριν λίγους μήνες, πριν δύο μήνες, έκανε μία συνεδρίαση, και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ περάσανε όλα αυτά τα οποία είπαμε, και τώρα νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, να πιέσουμε για τη νομοθέτησή τους.

Αυτά τα οποία ζητήσαμε ως νησιωτικοί Δήμοι, τα περισσότερα μάλλον από αυτά, δεν έχουν κόστος. Δεν αποτιμώνται σε χρήμα. Όταν δηλαδή ζητάμε στους νησιωτικούς... βασικά σε όλους τους Δήμους, που δεν έχουν Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, αυτές οι αρμοδιότητες να πηγαίνουν στην Οικονομική Επιτροπή και όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν έχει κόστος, αλλά εμάς μας λύνει τα θέματα, μας λύνει τα προβλήματα.

Παράδειγμα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το νομικό και το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ίσχυσε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του κορωνοϊού, κατά τη δική μου την άποψη πρέπει να μονιμοποιηθεί. Για ποιο λόγο πρέπει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να εγκρίνει κατ' ουσία τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε έναν οικισμό των Κυθέρων; Για ποιο λόγο; Πρέπει κάποιος να μας το τεκμηριώσει αυτό.

Δεύτερο θέμα. Είπε ο Υπουργός για τους ΚΑΠ. Εγώ είχα κάνει μια πρόταση, και την επαναφέρω, να ισχύσει αυτό το οποίο είχε γίνει το 2005, '07, δεν θυμάμαι πότε, με το νόμο Παυλόπουλου. Ο νόμος Παυλόπουλου, το θυμάστε όλοι, έδωσε πίσω στην Αυτοδιοίκηση για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, χρήματα σε ετήσιες ισόποσες δόσεις. Και αυτό αποφορτίζει και τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε προφανώς να πάμε να ζητήσουμε 500 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό του 2022, μπορούμε όμως να ζητήσουμε τη θεσμοθέτηση ισόποσων ετήσιων δόσεων για τα επόμενα δέκα χρόνια. Αυτό έκανε ο νόμος Παυλόπουλου, για οκτώ χρόνια. Οι παλιότεροι αυτοδιοικητικοί νομίζω το θυμάστε. Παίρναμε ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο νομίζω πριν τρία-τέσσερα σταμάτησε. Μέχρι το '17, ακριβώς.

Καταστατική θέση. Τι να πει κανείς; Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι... και δεν θέλω να με παρεξηγήσουν οι συνάδελφοι των μεγάλων Δήμων, σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε θεσμοθετήσει Δήμους δύο και τριών ταχυτήτων. Αυτό είναι σαφές. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά κανενός Δημάρχου ούτε να οδηγεί το απορριμματοφόρο, ούτε να συντάσσει ο ίδιος τα έγγραφα τα οποία υπογράφει. Δεν είναι υποτιμητικό, σε καμία περίπτωση, αλλά δεν είναι αρμοδιότητά του. Εκφεύγει από τον αμιγώς πολιτικό και αναπτυξιακό ρόλο τον οποίο πρέπει να έχει ο Δήμαρχος.

Και το τελευταίο που θέλω να πω, αφορά τον νόμο 4674. Εδώ θα μπορούσε να πει κάποιος πάρα πολλά. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που το κράτος νομοθετεί, οφείλει να υποστηρίζει και το νομοθέτημά του. Και εδώ κοιτάζω τον Δημήτρη τον Καφαντάρη, που έχει εμπειρία στα θέματα αυτά, των αναπτυξιακών οργανισμών. Δεν μπορεί το κράτος να νομοθετεί και την ίδια στιγμή το Ελεγκτικό Συνέδριο να του ακυρώνει τη νομοθέτηση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρξει μια απάντηση σε αυτό. Πρέπει να νομοθετεί σωστά, είναι υποχρεωμένο να νομοθετεί σωστά, βεβαίως,

να διαβουλεύεται, από τη στιγμή όμως που νομοθετεί θα πρέπει να έχει εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα οδηγούν στην εφαρμογή τη σωστή αυτού του νόμου. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή αποφάσεις των Ελεγκτικών Συνεδρίων που η μία πάει κόντρα στην άλλη.

Για αυτό είχαμε πει και με τον αναπληρωτή Υπουργό, και νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε, αγαπητέ Πρόεδρε, το νομοθετικό πλαίσιο των αναπτυξιακών οργανισμών να το ξανά δούμε. Δηλαδή να δούμε αν χρειάζεται βελτιώσεις σε κάποια σημεία, ώστε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας ευέλικτα, αλλά κυρίως νόμιμα. Δεν πάμε να φτιάξουμε έναν Δήμο δίπλα στο Δήμο, ένα δεύτερο Δήμο, ούτε πάμε να δίνουμε απευθείας αναθέσεις, όπως λέγεται δεξιά και αριστερά. Θέλουμε ευελιξία. Αυτή την ευελιξία πρέπει να την επιδιώξουμε.

Και κλείνω με το εξής. Μέσα στον επόμενο μήνα εμείς θα ξανά κάνουμε με την Επιτροπή Νήσων μία σειρά παρεμβάσεων, και θα ήθελα, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα τα προωθήσει και θα μπορέσουμε να λύσουμε ορισμένα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία επαναλαμβάνω δεν κοστίζουν, δεν αποτιμώνται σε χρήμα. Είναι θεσμικά ζητήματα, και είναι αυτά τα οποία μας ταλαιπωρούν.

Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στο Συνέδριο.

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στράτο, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ευελιξία των αναπτυξιακών οργανισμών, και στο να μη γίνουν bypass για αναθέσεις, ψάχνουμε να βρούμε όλοι μας, και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.

Λοιπόν, αγαπητοί ηρωικοί Σύεδροι, είμαστε καμιά 60αριά τώρα νομίζω, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υπομονή. Όσοι έχετε όρεξη, πάμε γρήγορα στην Beyond...

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πορεία, ακριβώς, να κάνουμε διαδήλωση, μέσα στη βροχή. Περίπτερο 12, εγκαίνια Beyond, με Κυριάκο Πιερρακάκη, Θεοδωρή Λιβάνιο, και λοιπούς συναδέλφους.

Και αύριο το πρωί, νομίζω εννιά, είμαστε εδώ πέρα;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εννιά και μισή εδώ. Υπόσχομαι και σαντουιτσάκια, mea culpa.

Καλό βράδυ και μη ξενυχτήσετε πολύ, το νου σας.
