

ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕ

3^ο ΤΟΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ , 4.2021

Σε συνέχεια της έκδοσης του πρώτου και του δευτέρου τόμου για τα ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τη Μη-Διάκριση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα αντίστοιχα, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχων συνεχίζει την προσπάθεια υποστήριξης των διοικητικών θεσμών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, υιοθετώντας μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην εφαρμογή της σχετικής πολιτικής.

Στον Πρώτο Τόμο, σχετικά με τη μη-διάκριση το Κογκρέσο αναφέρεται στην «πρώτη γενιά» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του πολίτη. Προς συμπλήρωση του, ο Δεύτερος Τόμος κάλυψε τα δικαιώματα «δεύτερης γενιάς». Στην έκδοση του τρίτου τόμου εστιάζεται η προσπάθεια στα δικαιώματα που σχετίζονται με την υγεία και το καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον. Αυτή η κατηγορία δικαιωμάτων είναι ιδιαίτερη καθώς εμπεριέχει τα προηγούμενα δικαιώματα που περιγράφηκαν στους τόμους ένα και δύο, αλλά τα ξεπερνά στον βαθμό που πέραν από τα ατομικά δικαιώματα περνά στην συλλογική αντίληψη της κοινότητας, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. **Τα δικαιώματα «τρίτης γενιάς»** ήδη εκπεφρασμένα ως τέτοια από το 1972 στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Στοκχόλμης της Διάσκεψης των Η.Ε για το Ανθρώπινο Περιβάλλον αλλά και στη Διακήρυξη του Ρίο του 1992 για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνουν δικαιώματα που αφορούν στο περιβάλλον και την αειφορία, αλλά εξίσου συλλογικά δικαιώματα, συμμετοχικά δικαιώματα σχετιζόμενα με την πολιτισμική κληρονομιά κλπ.

Αυτό το εγχειρίδιο θα επικεντρωθεί στα δικαιώματα που παραπέμπουν σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον ως προϋπόθεση για την άσκηση και ωφέλεια κάθε άλλου είδους δικαιωμάτων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1997 (Gbcikovo- Nagymarisi

Project, 25.9.1997) : το περιβάλλον δεν είναι ένα αποκομμένο τμήμα ενός όλου, αλλά αντιπροσωπεύει το ζωντανό χώρο διαβίωσης, την ποιότητα της ζωής και την ίδια την υγεία των ανθρωπίνων όντων, συμπεριλαμβανομένων και των αγέννητων ακόμα.

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες, η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση του αέρα και του νερού και η έλλειψη βιοποικιλότητας, έχουν βαθύ αποτύπωμα στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. **Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε** προειδοποίησε ότι «η περιβαλλοντική αποσταθεροποίηση, η κλιματική αλλαγή και η μη-βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν κάποιες από τις πιο πιεστικές και σοβαρές απειλές στην ικανότητα των σημερινών και μελλοντικών γενεών να χαρούν το δικαίωμα της ζωής».

Η διασύνδεση και αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον είναι τέτοια που ενέχουν στοιχεία επιβίωσης, και αυτό στις σημερινές παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες γίνεται πλέον πιεστικό, καθώς η βιομηχανική παραγωγή, η περιβαλλοντική μόλυνση και η παραγωγή τροφής αρχίζουν να καθιστούν συγκεχυμένα τα όρια μεταξύ ανθρώπινης κοινωνίας και ζωικού βασιλείου.

Ο 3^{ος} Τόμος του Εγχειριδίου επιπλέον αναφέρεται :

- στις βασικές προσκλήσεις που σχετίζονται με την τεχνογνωσία, τις αναδυόμενες ευκαιρίες και την πρόκληση συμπερίληψης όλων των κοινωνικών ομάδων
- στις βέλτιστες πρακτικές με παραδείγματα όπως το παγκόσμιο σύστημα μεταφορών (*Burgas Βουλγαρία*), το παράδειγμα κυκλικής οικονομίας της *Βιέννης*, η τεχνικές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (*Βαρσοβία, Πολωνία*), οι παιδικές χαρές ως αίθουσες βιοποικιλότητας (*Κοπεγχάγη, Δανία*) κλπ

Τέλος ακολουθούν οι ενδιαφέρουσες **Συστάσεις του Κογκρέσου** επί των θεματικών. Στο προκαταρκτικό στάδιο, η βασική σύσταση είναι η ενθάρρυνση των τοπικών και περιφερειακών αρχών να υιοθετήσουν μία ανθρωποκεντρική οπτική στις ενέργειες τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και δει :

- να υιοθετήσουν την καινοτομία σε τοπικό επίπεδο, προωθώντας τη δημιουργία νέων «πράσινων» και βιώσιμων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, για να δώσουν όφελος πίσω στην τοπική οικονομία, διαμορφώνοντας μία ανοικτή κοινότητα όπου οι λιγότερο προνομιούχοι θα έχουν την χαρά της απόλαυσης ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος
- να προωθήσουν νέα μοντέλα ηλεκτρονικής κινητικότητας (e-mobility)
- να εφαρμόζουν δοκιμασμένα καινοτόμα μοντέλα όπως οι πρωτοβουλίες της κυκλικής οικονομίας που έχουν ήδη παρουσιαστεί ως βέλτιστες πρακτικές σε ορισμένες πόλεις
- να συνδυάσουν την κοινωνική με την πράσινη ατζέντα και να καταλήξουν σε πλέον καινοτόμες λύσεις για την απασχόληση αλλά και τις συμμετοχικές δράσεις
- να διαχέουν την γνώση και την ειδίκευση μεταξύ πόλεων και περιφερειών μέσω εκστρατειών διάχυσης γνώσης σε θέματα που άπτονται της βιοποικιλότητας, της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων κλπ
- να εμπλέξουν ενεργά την κοινωνία των πολιτών και να συνεργαστούν με ΜΗΚΥΟ που έχουν εκτενή εμπειρία σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Χαμακιώτη Δέσποινα
*Γραμματεία Εθν. Αντ/πείας Κογκρέσο ΣτΕ
Διεθνείς Σχέσεις ΚΕΔΕ*